



Bản Tin

ULTREYA

Phong Trao Cursillo - Ngành Việt Nam

Giáo Phận San Jose

Tháng 4 Năm 2005

Chuỗi Nền

Xin Vàng Của Mẹ Maria



Xin cầu cho linh hồn Gioan Phaolô

VAÂN PHONG ÑIEU HANH

Ñòa chà liên lạc:

**1417 Vinci Park Way
San Jose, CA 95131**

Linh hông

LM. Paul Phan quang Cöông
408-291-6288

Chuitich

Anton Phạm trung Ñiem
408-272-1806

PhoiChuitich

PhaolôBui van Trai
408-272-4150

Thö kyù

Teresa Nguyen Ngoic Diep
408-842-6137

Thuiquyô

Maria Nguyen Kim Dung
408 436-0963

Khoi Tien

Micae Nguyen hâu Quang
408-226-5191

Khoi Ba Ngay

Giuse Nguyen van Kinh
408-956-1710

Khoi Hâu

Gioan B. Nguyen van Ket
408-934-1086

Khoi Truyen thong

Giuse Nguyen hoan Trinh
408-226-9214

Trang Nhaø

Nguyen ngoic James/Kim Traim
408-226-5191

TRÖÔNG HUAN LUYEÂN

Tröông Tröông Huan luyeân

Phêrô Nguyễn chính Lạp
408-229-2270

Phui tài Huan luyeân

Giacobei Döông van Dien
408-251-2572

Phui tài Kế hoạch

Giuse Vui van Hôi
408-532-6524

Phui tài Tài liệu

Giuse Hoang kế Thei
408-926-4940

SÖNG LÖI CHUA

CHUA NHAÏ 4 PHUÏC SINH, NAM A

Gioan 10:1-10

Chua noi vôi máy ngöôi Biệt Phai : "Thöc, toá noi thöc vôi các ông, ai không qua cửa mà vào chông chieñ, không vào lối khai, ñôi lại kei troim cööp. Con ai qua cửa mà vào lại ngöôi chieñ chieñ. Ngöôi giöi cửa mỗi cửa cho hơi các con chieñ nghe tiếng hơi. Chieñ của hơi, hơi gọi tên tông con và dẫn ra ñi. Khi ñã ñóa các con chieñ của hơi ra ngoài, hơi ñi tröüc và các con chieñ theo sau, vì chieñ biết tiếng hơi. Chung không theo ngöôi lại; trái lại, chung trốn tránh, vì chung không biết tiếng ngöôi lại".

Chua Giêsu kei vôi hơi câu chuyeñ ví dụ này, không hơi không hiểu Ngöôi muốn nói gì.

Ngöôi mỗi nơi : "Thöc, toá noi thöc vôi các ông, toá lại còn chieñ. Tại cái không ngöôi ñã ñeñ ñeñ lại troim cööp; không các con chieñ ñã không nghe hơi. Toá lại còn. Ai qua toá mà vào thì ñöüc cứu thoát. Hơi và vôi hơi ra, và gặp thấy lòng thöc. Kei troim chà ñeñ ñeñ ñeñ troim, ñeñ sai hai và phải huy. Con toá, thì toá ñã ñeñ ñeñ cho ngöôi ta cứu ñời sống, và sống đời dài".

1 Máy ngöôi Biệt Phai ñöüc nói ñeñ trong ñoain Phục Âm hôm nay, ñã hỏi Chua, có phải hơi là ngöôi muø chẳng ? Öü cuối câu chuyeñ Chua làm phép lại cho một ngöôi muø tở khi mỗi sinh ñöüc trong thấy.

"Toá noi thöc ..." ñôi lại kiểu nói theo ngöôi Do Thái ngay xóa, ñeñ nhận mình một y tở, hay một câu chuyeñ.

Chông chieñ, nguyên và, chông câu cái, không tở 'chieñ' ñã ñöüc thông dụng trong và tở Công Giáo Việt Nam, gọi chung là câu ñöc, câu cái và con chieñ; ñôi lại một giống thú hiện lạnh, trung hậu. Trong Công Giáo quen hiểu tính này.

Khi Chua phán : Tại cái không ngöôi ñã ñeñ ... không biết ñeñ tở lúc nào và ñeñ ôi ñã. Khi có thể hiểu : Mỗi ngöôi ñã ñeñ tở xóa nay trong ñã tở Do Thái hay các ñã tở khai, ñã phải toàn lại kei troim cööp. Dư

tiếp theo trang 30...

Muc Luc

Söng löi Chua	2	Tôn Giáo Là Thuộc Phieñ...	22
Xin Vàng Cửa Ñöc Me	3	Vô Giáo Hoang Öu Ai	23
Các Con Ñöng Söi	5	Nhông Viên Ngoic Quy	26
Nieñ Lieñ	7	Ñön Ghi Danh	27
Nhông Net Chính...	8	Hình Ảnh ÑC. Thöng	28
Con Öi!	20	Hình ảnh Tang Lễ ÑGH	29
Tin Seö Ñöüc Söng	21	Chui Ñeñ Sinh Hoat	32

Xin Vàng Của Nữ Mei



lạy Mẹ Maria,
xin Mẹ giúp
chúng con biết
nối nhận
Thành Ý Chúa,
không những
chê với lòng
nhận nhưc biết
ôn, mà con với
lòng trông cậy
hoan toan.

*Nay tôi lại tới tại Nữ Chúa, tôi xin vàng
nhờ lời Sứ Thần truyền,*

(Lc. 1:38)

Nổi tiếng Xin Vàng của Mẹ Maria trái lời Tổng Lãnh Thiên thần Gabriel. Mẹ bắt chấp lời xin vàng rồi mang nên hậu quả như thế nào vì Mẹ đã hoàn toàn suy phục Thành Ý Thiên Chúa. Từ lúc trái lời tiếng "xin vàng" rồi thì Mẹ biết rồi hậu quả của lời ấy, nhưng Mẹ vẫn tình nguyện vui nhận với tất cả sự yêu mến từ trái tim của Mẹ để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi.

NỮ SỐNG VÀNG PHỤC VÀ KIẾN NHẬN CỦA MẸ MARIA.

Vì Nữ Mei hoàn toàn suy phục Thành Ý Thiên Chúa, Mei sống theo luật và tuân theo giới răn của Chúa. Nữ Mei có một lòng tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời và nhiều người khác. Nữ Mei đã chịu đau khổ rất nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn và chịu đựng và luôn vững tâm cậy trông phó thác nơi Thiên Chúa. Từ khi Thánh Simeon bắt đầu về cái chết khổ nhưc sau này của Chúa Giêsu thì lòng Nữ Mei rất lo buồn. Rồi nên ngay sinh không tìm được cho trẻ ngủ, phải sinh Chúa ngoài lòng nôi chường chiếu bóng hoa hồng. Giữa năm

khuya khi nghe tin vua Herodêatim giết con mình, Meï phải vội vàng nếm Chua trốn sang Ai cập và nếm phứt cuôi khi nhìn Chua chết treo trên thập giá; lòng Meï tan nát đau đớn dường nào không Meï vãn cui đau chấp nhận Xin Vàng. Meï chẳng he than trách một lời vì Meï biết Thiên Chua rất nhân từ chẳng khi nào bôi con cái coi lòng hiểu thảo thôï phồng Ngồi. Cũng như nôi sống nôi tin vững vàng của Meï, các Thánh Tông nôi và các tín hữu ngay xóa nỗi không sờn lòng nài chí trong cơn bão tố tan phá nôi Thánh Chua. Sau khi Chua Giêsu về trời, Meï trôi thanh tiếng Xin vàng của phước tụng, tiếng xin vàng của lòng trông cậy và tiếng xin vàng của Meï rất trốn vãn.

SỞI LIÊN KẾT GIỮA NÔI C MEI VỚI CHÚNG TA.

Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, chính la lúc chúng ta tiếp nhận sởi sống siêu nhiên. Linh hồn chúng ta nôi liên kết với Meï Maria và nôi hòng nhiều ôn Meï ban nhô dòng sôa ôn thiêng nôi lòng Meï chảy vào lòng con. Vậy chúng ta hãy gắn bó với Meï Maria bằng sởi cầu nguyện liên la không ngừng, nhô thần cậy ẩn sâu vào lòng nôi, cậy cang lôn re cang nhiều, bôi vì nôi cần coi nôi nôi sống. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cang lôn lôn trong nôi sống thiêng liêng, chúng ta cang phải liên kết với Meï Maria bằng muôn nghìn lời cầu nguyện. Chúng ta hãy làm vui lòng Meï và tin tồng nôi Ngồi. Chúng ta sẽ nôi mỗi ôn lãnh bôi tay Nôi Meï ban cho vì Meï la nguồn mạch thiêng ôn lãnh của Chua xuống cho loài ngồi. Meï cũng la Nôi giới kho tàng ôn thanh trên trời, và la quai ly trung thanh nôi nôi Thiên Chua trao

phôi Meï không bao giờ tở choi bất côi ai cần nôi xin ôn Meï và Meï cũng sẽ hầu nôi những ai tôn kính Meï cách hiểu thảo và kêu cầu Meï với lòng thanh cậy trông, Meï sẽ ban cho chúng ta đôi đũa nhận nôi. Vậy chúng ta hãy nôi tình yêu thiêng của Meï bằng cách viết nôi gông Meï và ca lôn tiếng những xin vàng:

- Xin vàng của sởi vàng phước, la thì hạnh mệnh lôn của Thầy Chí Thánh.

- Xin vàng của nôi nhận nhức, la trong cơn thối thối chúng ta hãy kiến nhận chôn nôi vãn nhìn ra sởi ẩn càn sãn sôic của Nôi quan phòng hiền dôi la Thầy Chí Thánh.

- Xin vàng của lòng cậy trông, la biết phôi thối với tình con hiểu thảo với sởi hòng dẫn của Chua Cha trên trời.

- Xin vàng của tình mến yêu, la kết hợp với y muốn của chúng ta với y muốn của Chua, và luôn làm vui lòng Chua, nôi la cách chúng ta bay tôi lòng yêu mến Chua.

Nôi cách khác, ai yêu mến Thiên Chua la thì hạnh Thánh y Thiên Chua, Ai muốn tránh khỏi thanh y Thiên Chua la tở choi yêu mến Ngồi. Vậy, trong việc nôi nôi thối hạnh xin vàng la việc coi sôic thanh hoi và mang lại nhiều lôi ích nôi cho chúng ta.

QUYẾT TÂM THỐI HẠNH TIẾNG XIN VÀNG

Thối hạnh tiếng xin vàng, trước hết chúng ta phải coi nôi tin và phải cầu nguyện. Nếu không coi ôn Thánh Chua, chúng ta không làm nôi bất côi một việc siêu nhiên nào, cho dù việc nôi thối nôi bị vì chính Chua la Nôi ban cho ta ôic muốn và hoan thanh, vậy

xin vàng la gì?

Xin vàng chính la tở bôi y riêng, đẹp bôi tính tôi la nôi mình và ky luât, để dang chấp nhận nôi trải y mình nôi xin vàng la phồng thể duy nhất làm dôi nôi cơn đau, thất vọng và nôi cay của cuộc sống.

Xin vàng la nhận lãnh những thối thối Chua gôi nôi cho ta, không than trách ngoi lòng, luôn tin tồng và phôi thối.

La ngồi coi nôi tin, chúng ta hãy cậy trông vào Chua nôi nôi sống trong an bình; hãy tìm nôi trời và sởi công chính của Chua vì Chua la Nôi quan phòng luôn sãn sôic giôi gìn. Thiên Chua ban cho chúng ta nôi nhu cầu tồng ngay và sẽ không nôi chúng ta thiếu thốn một sởi cần thiết nào, Ngồi sẽ luôn tôn trọng nôi Ngồi giao kết nôi chúng ta cũng tôn trọng lôi hoi với Ngồi.

Tôi lại, lời xin vàng giải thoát chúng ta khỏi mọi sởi dôi nôi cho chúng ta sởi bình an, bôi nôi cho chúng ta hạnh phước nôi nôi và hành phước sung mãn nôi sau.

Lạy Chua, xin thêm nôi tin cho chúng con, hãy làm cho chúng con hiểu lòng Chua yêu chúng con, hãy tôi cho chúng con thấy lòng âu yếm thiêng yêu của Chua ẩn dấu trong mọi thối thối mà Chua gôi nôi cho chúng con. Hãy hoi tan y chúng con trong y của Chua. Và lạy Me Maria, xin Me giúp chúng con biết nôi nhận Thánh y Chua, không những chạ với lòng nhận nhức biết ôn, mà con với lòng trông cậy hoan toàn. Chúng con xin phôi thối nôi Me hôm nay, ngay mai, tồng lai và suốt nôi Amen. ✨

CURSILLISTA MARIA



Càì Con Ñ öng Sôì!

**Chañ chañ Ñöc
Thành Cha
Gioan Phaoloàll
phaù laø moät
ngöôï thành
thiẽn, moät
ngöôï luôn hy
sinh tạù cáù cho
nhieãm vui của
mình môi ñöôc
Mei Maria yêu
quỳn hõ theá**

Ñöc Gião Hoang Gioan Phaoloà II laø moät vò nhân của nhân loàii vàø laø moät vò thành của Gião Hõ Công Gião. Thậ vậy, Ngai laø moät vò nhân của nhân loàii vì Ngai ñai ñoing gop công lao rất lớn trong việc làm sụp ñoà cheá ñoà Công Sain tại Nga Soá vàø Ñoing Âu, ñeá kể tờn ñoì những ñöôc Công Sain con lai cũng pháì chạy theo tờ bán ñeá sống con. Ngai cũng xõng ñang laø moät vò thành của Gião Hõ Công gião màø ngai ñai ñai ñat tờn hõn 26 năm qua.

Ñai coi laìn Stalin hõì rằng: "Gião Hoang coi máy sõ ñoan?". Ñöc Gião Hoang Gioan Phaoloà II không coi sõ ñoan nào cũng ñoing với tai ñöc của ngai cũng với một vài nhân vàø khac ñõ cóá Tông Thõng Ronald Reagan ñai laì ñai cheá ñoà Công Sain màø quan trõng ñai laø Nga Soá quốc gia của Stalin, của Lenin vàø laø cáì nói của Công Sain, không tờn moät viên ñai, trong khi ñeá quốc Công Sain coi những vù khí giết ngöôï hang loàii,

cóì moät hệ thõng màø vui, công an sát máu vàø hung hãu. Vàø coi ñoing ñai chõ hãu hõn ñoà theá giõii. Theá màø tạù cáù ñai sụp ñoà không moät viên ñai nào thõat ra khỏi nong sùng. Moät cuõc cạch máng máu xanh ñai ñiẽn ra, ñem lai cho gài moät ñoà nhân loàii khỏi àich thõng tờ tên bảo ñat lỏch sõii Ñöc Gioan Phaoloà II xõng ñang với danh xõng moät vò nhân vàø moät àn nhân vò ñai của nhân loàii.

Bình luãn gia Jonathon Luxmore của Gião Hõ Ba Lan ñai phãt biẽn: "*Trong 10 năm ñai, tờ khi laìn ngoá năm 1978, Ñöc Thành Cha chui trõng ñeá cáù ñöôc trong cheá ñoà Công Sain vàø sau ñoì ngai quan tâm ñeá tình trãng xai hõ ñi cáù ñöôc Tây Phõng*". Thậ vậy, Ñöc Gião Hoang Gioan Phaoloà II chãng ñoing "rất ghet Công Sain" ñõ lỏii thuaì lai của Mikhail Gorbachev" màø ngai cũng rất ghet ñoing sa ñoà của theá giõii tờ bán. Vì moät leá ñat ñeá hieù: Ngai laø hieù ñai của công lý vàø tình thõng,

Ngái là con yêu dấu của Đức Mẹ Maria, chẳng thể mà khi bị 2 viên đạn của hai do Mehmet Ali Agca bắn ra làm Ngái bị thương ở bụng, ở cuối cho tay phải và ngón tay trái của bàn tay trái, không theo lời của Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, bí thư riêng của Ngái, coi mặt bên cạnh Đức Giáo Hoàng trong khi Ngái bị bắn nữa cho biết rằng yu "Đức Thánh Cha nào không thoát ra một lời thất vọng hay lời giận hờn, chặc coi những lời cầu nguyện nhỏ thông khi ngài đi công nhân... ngài vẫn tận tâm cho nên khi nên bệnh viện, và ngài luôn tin tưởng rằng những vết thương nào không hại nào tính mạng ngài". Và Đức Tổng Giám Mục Stanislaw thêm: "Đức Thánh Cha nào luôn luôn thì thao 'Maria, mẹ của con, Maria mẹ của con' trong khi ngài mất ngài nhằm nghiêm".

Việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị bắn này Đức Mẹ Maria cho biết trong bí mật thời kỳ hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917 và bí mật thời kỳ nay chặc các Giáo Hoàng mỗi Đức Mẹ Maria biết. Mỗi nên ngày 13.5.2000, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi ngài nên Fatima nên phong chân phước cho Jacinta và Phanxicô ngài mỗi cho phép Đức Hồng Y Angelo Sodano, Ngoại Trưởng, công bố bí mật này.

"Một người nói sùng và một người khác không dẫn không nên thì" khiến không một bộ phận quan trọng này trong cô thể Ngài trung nên. Người không dẫn nên nên không ai khác hơn là Mẹ Maria. Chấn chấn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phải là một người thánh thiện, một người luôn hy sinh tất cả cho niềm vui của mình mỗi Đức Mẹ Maria yêu quý nhờ thể Ngài là một vị thánh của Giáo



Hoà Công Giáo không ngoa chút nào, tuy rằng thói tục phong thánh nói hơi rất nhiều nên phước tại, không nên nói thốt ra không quan trọng nữa với người Đức phong thánh, tuy vậy, nói rất quan trọng nữa với các Kitô Hữu, những người rất cần các vị thánh nào cầu bầu trước mặt Thiên Chúa.

Là một vị nhân và là vị nhân của nhân loại, cũng là vị thánh của Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nên coi một bí quyết sống nhờ thể nào? "Các con không sợ!" Cứ thể nói rồi là bí quyết sống và lãnh đạo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngay trong bài giảng này tiến khi lên ngoài Giáo Hoàng, Ngài nói: "Các Con Không Sợ". Nếu sợ thì chẳng làm được việc gì. "Không nên sợ hãi không sợ vì ngài sống cách vui, mà sợ vì lòng người ngài vui e sống". Sứ thần Thiên Chúa nên coi là hòa với Mẹ Maria: "Không Sợ", nhờ Phúc Âm thánh

Luca nào 1 câu 30. Sứ thần cũng nên nói với thánh Giu Se: "Không Sợ" nhờ trong Phúc Âm thánh Matheo nào 1 câu 20. Chúa Giêsu cũng thông nói với các môn đệ "Các con không sợ". Nếu cũng có cho lời khuyên của mình, Chúa Giêsu còn nói: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" và nhiều câu tông đồ nhờ vậy. Đức Thánh Cha nên biết chọn một "khai quyết" cho chính mình, cho những người mình trách nhiệm. Chính vì không sợ hãi trước ba lời của Liên số mà ngài nên coi Đức dân tộc Ba Lan của Ngài thoát khỏi ách Công Sản nên rồi ngài thoát cái Nòng A Lu và Nga Xô Cứ thể Đức Gioan Phaolô II nên nghe lời Chúa "Các con không sợ" mà ngài cần năm phút mỗi sợ cho Mẹ Maria kể cái khi bị bắn, ngài cũng không sợ gì nguy hiểm mà chặc lại, lại là "Maria mẹ của con".

Trước những thanh quả mà Đức Thánh Cha nên nên Đức cho chính Ngài và cho nhân loại, chúng ta nên tìm hiểu Ngài là người của thời này nào? Cứ người cho rằng Ngài là người của thế kỷ 20, không Ngài là sống qua thế kỷ 21 và tiến nên kỷ 3. Tiến thốt thể một thời gian là do con người nên ra chủ thể nên ngoài Xuân, Hạ, Thu, Đông ra, không có gì phản biết thế kỷ này với thế kỷ khác, vì chính ngay việc áp nên năm tháng theo đồng lịch cũng nên nên biết nên 60 năm. Do nên một con người nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chặc cứ thể Ngài là người của mọi thời này, vì người tác "không sợ" áp dùng cho bất cứ thời nào, nên này và hoàn cảnh này cũng thích hợp, cũng có hiệu quả to lớn.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tên thật là Karol Józef Wojtyła

NIÊN LIÊM

Thang 4/2005

sinh ngày 18.5.1920 tại Wadowice, Ba Lan. Ngài cũng là một trong những người "tu chui dôi ham trul' dôi thời Phát Xít Nôic Quốc Xa. Ngày 1.11.1946 Ngài chầu chóc Linh muc. Ngày 4.7.1958 Ngài nôic tãn phong Giãm Muc. Ngày 13.1.1964 Giãm Muc Gracow, Hồng Y ngày 26.6.1967 và trở thành vò Giãm Hoang thòi 264 của Giãm Hoả Công Giãm La Mã ngày 16.10.1978. Theo 2 tác giả Carl Bernstein và Marco Politi trong His Holiness John Paul II and The Hidden History of Our Time (Nôic Giãm Hoang Gioan Phaolô II và lịch sôic nôic che này của thòi này chúng ta) thì năm cũ 99 và trong số 108 Hồng Y bầu cho Hồng Y Wojtyla và Ngài năm mong muốn thờ hông tãt cũ những đỉ sãn tở ba và tiến nhiệm, do nôi Ngài năm lấy tên hiêu cho mình là Gioan Phaolô II. Năm này tiến trong lịch sôic Giãm Hoả, Hồng Y Noan năm làm mọi người ngãi nhiều bôn ngô khi bầu một vò giãm hoang con rất trẻ mới 58 tuổi, không phải người Ý và là người tở một nôic chò hầu của nê quốc Công Sãn Sĩ Việt. Hồng Y Noan năm chọn một vò Giãm Hoang nê làm thay nôi lịch sôic nhân loại, nê năm dôi một trận chiến tranh lạnh trên miền và giải thoát gần một nôi nhân loại thoát ảch cai trò của những kẻ vô thần, và nhất là năm năm năm lại lòng tin cho giới trẻ toàn cầu. Giờ này, sau 26 năm, 5 tháng 18 ngày lãnh nập Giãm Hoả Công Giãm Hoan Vũ Nôic Gioan Phaolô II năm về với Chúa.

Cũ thế giới này thông tiêc sô ra nĩ của Nôic Gioan Phaolô II. Hôn 200 người thu cũ quốc gia trên thế giới tũ tập về Vatican nê tiến nôi Ngài, khoảng 2 triệu người năm năm Roma mong nôic chiêm bãn Ngài, tham dôi tang lể của Ngài.

Nhiều nay an uĩ Ngài rất nhiều, những sau khi tiến nôi Ngài vào Ham Môc Thành Pheo nôi thế xac Ngài nôic an nghê ôi nôi mai mai, chúng ta thông tiêc Ngài, yêu mến ngài, nôi nê ngài, chúng ta phải làm gì? "Nông Sô". Nông Sô nê sống xông này một con người trong vũ trũ, nông sô nê làm một Kitoa hâu trôn lành, nông sô nê năm năm năm những vai trò nôic giao phối nông sô nê năm khoi bô chìm xuống nôic nôi năm nôi Pheo nông sô nê năm khoi bô Nôic Giesu che trach là "kei hen tin". Vì chũ cũ chính chúng ta mới năm lại cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Năm chúng Ba Lan không ngoài năm năm năm chò phep lại tở Nôic Giãm Hoang, những hoi năm năm Nôic Gioan Phaolô 2 làm việc, hoi cũng dung khẩu quyết: "Cũ con nông sô". Thiêc Chúa không cũ sô hoi tũ cũ của chúng ta khi ngài sinh ra chúng ta, những ngài cũ sô hoi tũ cũ của chúng ta khi cũ ro cũ chúng ta.

Hôm nay, thông tiêc một bãn vò nhân ảnh hung cũ nhân loại, tũ kính một vò thánh cũ Giãm Hoả Công Giãm, xin nôi một nêin hông long đãng lãn Nôic Thánh Cha, xin Ngài cũ bầu trở cũ một Thiêc Chúa cho Giãm Hoả cũ Ngài nôic nĩ năm con nôic Nôic Kitoa năm vãn ra, cho cũ nôic trên thế giới cũ hoả bình thã sô, hoả bình giữa mọi người, cho Việt Nam yêu quý cũ chúng ta cũ hông vò lãnh nập cũ cũ tũ giãm biết nôi cũ "cũ con nông sô", cho những ai năm tranh năm cho công lý và hoả bình tại Việt Nam và khắp nôi trên thế giới nghe nôic "khẩu quyết" cũ Nôic Thánh Cha Gioan Phaolô II: "Cũ con nông sô".

LE VAN AN

Tuyết Phạm	\$20.00
Leà thò thònh	\$40.00
Bui thò Liêh	\$20.00
Nguyêh Mai	\$20.00
Nguyêh Myò Hãnh	\$20.00
Leà Hung	\$20.00
Nguyêh thò Minh Tãm	\$20.00
Nguyêh thi Chuít	\$30.00
Nguyêh Duy Anh Dũng	\$30.00
Maria Hũnh Quang	\$20.00
Trãn trũng Cao	\$20.00
Phãm thò Vui	\$20.00
Trãn Thuyì Phồoing	\$20.00
Nãn vãn Trãn	\$20.00
Nguyêh Kim Huy	\$20.00
Phãm hâu Nghóa	\$20.00
Lãm Kim Thuyì	\$20.00
Sr. Tuyêc Mai	\$20.00
Tổng cũng	\$400.00

Xin cũm tũ quý ảnh chò năm nôiing gộp. Xin quý ảnh chò viết ngãn phiêu nôiing niêin liêm trũch cũ:

Nguyêh Kim Dũng
1633 Parkview Green Cir.
San Jose, CA 95131

Xin Cũm Ôn Quý ảnh Chò Năm Nôiing Gộp cho Phong trãn



THỦ QUỸ

NHỮNG NGƯỜI CHÍNH TRONG CUỘC NỖI CỦA NỖI GIAO HOANG GIOAN PHAOLÔ II



LM TRAN NỖI PHÒNG

QUEI HỒNG BA LAN

Thời Niên Thiếu: Nào cói rất nhiều sách vô bị báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng lưới niên toàn toàn cầu... bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên cấp nên cuộc nổi của Nỗi Nỗi Kim Giao Hoang Gioan Phaolô II, nhất là trong dịp Mừng 25 Trên Ngoại Giao Hoang của Ngài. Sau này chúng tôi xin gửi nên quy vì vài cái bản một số niên chính nên để nhồi và tra cứu:

- Nỗi Nỗi Kim Giao Hoang Gioan Phaolô II sinh ngày 18-5-1920 tại Wadowice, Tổng Giáo phận Cracovie, miền Nam Balan.

- Tên là Karol-Joseph Woityła. Tên thân mật (nick name) trong gia đình: Lolek hay Lolus (Lolek là từ Karol; Lolus có nghĩa là Dịu Dàng). Biệt hiệu khi làm thơ, viết báo, hay kịch nghệ lúc còn trẻ là Andrzej Jawien hay Andrzej

...nhiều và lãnh nhà quốc gia và toàn giáo ca tụng Nỗi Giáo Hoang và coi Nỗi Giáo Hoang không phải chạ la nha la nh nhà tinh thần riêng cho hôn hai tầng giới Kito hữu (Công giáo và Tin lành) mà con chung cho cái thế giới.

Gruda.

• Thanh Boin Mang la Charles Borromeo mong le vaø ngay 04 thang 11 hang nam.

• Tein Cha: Karol Woityla (Sø quan quan noi; mat nam 1941, luc Ngai 21 tuoi).

• Tein Mei: Emilia Kaczorowska (Noi troi, mat nam 1929 luc Ngai 9 tuoi).

Luc con nhoi Ngai coi tham gia vaø Hoai Giup le vaø Hoai Thanh Nieu Cong Giao. Lon le trong tuoi thanh nieu giao luc Thea Chien Thoi Hai bung noa vaø Nöic Quoc Xa chiem nöing vaø tan phai Balan; lai cha mei nai mat, nen Karol Joseph phai toi lap, vaø ni lam viec tai xöing thoi, vaø ni hoic; coi luc viet baø, lam tho, kich nghe coi thoi gian tham gia cai toa chöic khang chieñ chong Nöic Quoc Xa Cai Chung Vieñ huan luyeñ linh muc luc noi phai nöing coi, nen phai leñ tu hoic. Trong möt ñap gap göc cai chung sinh tai Roma, vaø Mua Chay nam 2003, Nöic Giao Hoang nai ke lai kinh nghiem tu chui cua Ngai döi thoi Nöic Quoc Xa nang chiem nöing tai Balan cai nay nai hon 60 nam (luc noi Ngai 20 tuoi). Cai Chung vieñ neu phai nöing coi, du luc noi cai chung sinh nang tu rat nöing. Vi the Ngai vaø phai ni lam nö coñg nhaiñ, vaø hoic. Khi lam ca ngay hay khi lam ca nem Ngai neu mang sach voi hoic them. Thöng cai hoan caiñg cua Ngai, cai ban lam cung xöing hoai chat voi Ngai, thöng phui giup coñg viec cho Ngai neñ Ngai coi thoi gio hoic bai cua chung vieñ, vaø Ngai noi: That la on lai cua Chua ma möt thanh nieñ Balan soñg trong thoi chieñ tranh, vaø ni hoic, vaø ni lam, möt chung sinh tu chui maø baøy gio troi nen möt Giao Hoang!

Nöi Linh Muc, Giain Muc vaø Hong Y: Nöic Chou Chöic Linh Muc ngay 01 thang 11 nam 1946 (luc noi Ngai möi 26 tuoi), sau noi nöic göi ni hoic thanh hoic tai Hoic Vieñ Angelicum (Roma). Nam 1948 xong luai an Tieñ sö Luai lyi Thanh hoic, vaø troi veø queø höng phuc vui. Lam Cha Phoi Gioa sö Nai Hoic vaø hoat nöing rat mainh cho gioi treu cho sinh vieñ vaø ainh höng nhieu nen gioi trí thöc thoi noi

Giain Muc Phui tai (1958); Giain quan (1962); röi Tong Giain muc (1963) Tong Gioa phai Cracovie, cung la gioa phai queø höng cua Ngai luc con nhoi Trong thoi gian nay Ngai nai tham döi vaø nöing goip rat nhieu cho cai tai lieu cua Coñg Nöing Vatican II. Nam 1967, Nöic Giao Hoang Phaola VI ban cho Ngai chöic Hong Y (luc noi Ngai möi 47 tuoi). Trong suot 15 nam lam Tong Giain Muc Cracovie, Ngai nai toira la möt Muc Toira nai nöic vaø nhieñ thanh. Ngai cung nem aip dung nhöing chø thø cua Coñg Nöing Vatican II cho Tong Gioa phai cua Ngai. Ngai cung coi nhieu ñap xuat ngoai neñ quan sat cai sinh hoat cua cai nöic trong thea gioi töi do vaø cung voi Nöic Hong Y rat noi tieñg thoi noi la Wyszynki, Tong Giain muc Varsovie (Thui Noi Balan), tranh nau chong lai chieñ sach nöic tai aip böc cua Chieñ phui Coñg Sain Balan thoi noi

**VATICAN,
THANH NÖI GIAO HOAI**

Viet bau choin leñ Ngoi Gioa Hoang: Ngay 20-8-1978, Ngai veø Roma döi leñ An Tang Nöic Giao Hoang Phaola VI röi tiep theo döi cuoic bau coi Nöic Giao Hoang Gioan Phaloa I (26-8-1978). Hon

möc thang sau lai troi lai Roma döi leñ An Tang Nöic Giao Hoang Gioan Phaloa I (mat ngay 28/9/1978) vaø cuoic bau coi Nöic Giao Hoang möi. Chieñ trong cuoic bau coi nay, möc caiñ that bat ngoø cho chieñ Ngai vaø cho cai thea gioi: Ngai nai nöic cai Nöic Hong Y bau choin leñ ngoi veø Gioa Hoang vaø ngay 16-9-1978. Ngai lai tein la Gioan Phaloa II neñ töoing nhoi nen Nöic Giao Hoang Tieñ Nhieñ Gioan Phaloa I (Vø Gioa Hoang coi tein kep nau tieñ trong löch söi Gioa Hoai). Luc noi Ngai möi 58 tuoi; laø veø Gioa Hoang nau tieñ töoing gia Balan; veø Gioa Hoang khöng phai la göoi Ylsau hon 400 nam; veø Gioa Hoang xuat thanh töo möc nöic luc noi nang bö Coñg Sain cai trò khac nghieñ.

Ngai laø veø Gioa Hoang thoi 263 ke veø Thanh Pheo vaø laø veø Chui Chaiñ, nai dieñ Chua Kito nai tran gian, neñ nhieu hanh Gioa Hoai toan cau trong giai noan nay khoi khaiñ vaø caiñg thöng trong Chieñ tranh lanh gioi Thea Gioi Töi Do vaø Coñg Sain; lai laø luc Coñg Sain nang tran lan mainh sang Vung Nöing Nam All qua cai nöic Nöing Döng: Viet, Mien, Lao vaø bö Coñg Sain xam chieñ.

That nhö on Chua Thanh Thanh höng daiñ, cai Nöic Hong Y nai choin nuing göoi vaø nuing choi nuing luc. Möc veø Gioa Hoang xuat thanh töo möc gia ñinh coi truyeñ thöng nöic hanh, töoing thanh gioa chieñ tranh vaø phai soñg trong cheñ noi Coñg Sain khac nghieñ, lai phai soñg vaø vai coic ngay töo khi con treu nen coi möc ban lanh vaø yu chi kieñ cooing, möc nöic tin mainh meñ noi Thieñ Chua Toan Nöing. Ngai lai nai bieñ coi long Sung Kinh Chua Giesu Thanh Thea vaø Mei Maria. Nieu nay toi hieñ röi qua cai thöng niep cua Ngai veø viec toñ

sung Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria trong Giáo Hội Công Giáo. Trong các bài giảng, Ngài luôn kết thúc bằng những lời nhắc nhở đến Mẹ Maria. Khẩu hiệu của Ngài là *Toan thân con thuộc về Mẹ*.

Tháng 10 năm 2002, Ngài đã ra tông thư về Kinh Mân Côi Kính Mẹ Maria và môi Năm Mân Côi (tháng 10/2002 - tháng 10/2003) và lập năm Mân Nhiệm Ảnh Sáng; những thời kêu gọi mỗi tín hữu hãy sieặng năng lần chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ, chính Ngài cũng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Ngài thông tấn chuỗi Mân Côi cho các khách hành hương nước ngoài.

Ngoài ra, Chúa cũng ban cho Ngài coi trí thông minh và trí nhớ rất tốt, nên dù ở tuổi trẻ phải lao động vất vả và việc học trong thời chiến tranh thật bất thường, nhưng Ngài đã tỏ ra thông minh và học hỏi thêm nên khi vào chầu Đức Linh Mục xong (tháng 11/1946, ngay sau Thế Chiến Thứ II chấm dứt). Ngài đã được gửi đi Roma du học và chờ sau hai năm Ngài đã xong luận án Tiến Sĩ Thần Học tại Đại học nổi tiếng Angelicum (Roma) và trở về quê hương phúc vui. Hơn nữa dù không đi du học lâu năm và cũng không đi du học nhiều quốc gia, nhưng Ngài biết nước ngoài như Nga (và các thời tiếng trong nhóm ngôn ngữ Slovakia như tiếng Balan của Ngài), tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và các ngôn ngữ Hy Lạp, La-tinh. Ngài cũng coi tài phát âm ngoại ngữ nên coi những cuộc Nói lời nói nhiều sắc đẹp khác nhau, Ngài coi thể phát âm lời Chúa Mông, Chúa Năm Môi, Chúa Giảng Sinh bằng các thời tiếng khác nhau kể cả

Đức Giáo Hoàng không phải chờ đợi lại chủ nghĩa Công sản Vô Thần vô Nhân và trên thế giới, những Ngài cũng đem cáitâm lược để chờ đợi lại những trao đổi và chủ nghĩa vô bản duy vật của thế giới ngày nay.

tiếng vùng Âu Châu như tiếng Việt Nam. Trong Lễ Giảng Sinh năm nay 2003, Ngài đã gửi lời chúc Giảng Sinh bằng 62 ngôn ngữ khác nhau (theo tổng thuật của các bài truyền thanh, truyền hình và báo chí).

Khi đã lên chức Tổng Giám Mục, và Hồng Y, Ngài coi dịp xuất ngoại nhiều và tham dự Công Đồng Vatican II, Ngài đã có dịp gặp các Đức Giám Mục các nơi trên thế giới tới do trở về Roma để họp,

những Ngài đã coi thể học hỏi và thảo luận nhiều những trao đổi và sự tiến bộ trong thế giới tới do.

Nhờ vậy, khi lên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã coi thể nắm vững tình hình tôn giáo, chính trị... trong thế giới tới do. Còn về những kinh nghiệm và cách nói chuyện với Công dân, thì tất nhiên Ngài đã qua trải nghiệm vì đã sinh ra, lớn lên và sống hôn nhân cuộc đời phải nói chuyện với các nhà Công dân. Vì thế trong Lễ Mừng Quang triều thể và ngay Chúa Nhật 22-10-1978, câu đầu tiên trong bài giảng của Ngài là *Anh chờ em ở sông...* Chờ ở sông sông là nước Sông Thần Gabriel nói với Đức Maria vào giờ phút truyền tin (Phúc Âm Luca 1:30). Chúa Giêsu cũng đã nói với các Thánh Tông đồ: *Chúng con ở sông...* trong các trường hợp khi các cảnh báo xảy ra. (Xin xem PA Math 24:6; 10:28; Luca 12:7; 21:9; MC 13:7; Gio 14:1). Trong Sách Cựu Ước cũng ghi lời của các tiên tri nói trấn an Dân Chúa: *Hỡi Dân ta ở sông...* (Is 40:9; Ze 9:9). Trở về trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, khi bỏ đoàn quân Ai Cập đuổi theo, dân Do Thái ra sông, Maisen cũng nói với họ: *Anh em ở sông...* (Sách XH 14:13).

TREN NGAI TOAN THANH PHERO

Sau khi lên Ngôi Vô Giáo Hoàng, Ngài đã hàng hai bắt tay khởi sự công trình lớn lao của Ngài: Thuộc này và khuyến khích phong trào canh tân qua việc áp dụng các huấn thị của Công Đồng Vaticano II cho toàn thể Giáo Hội... và công trình môi trường canh tân nên nhân và thành hoa mới nên và nở hoa và tổ tông... những thời thực này các vô Chủ nhân và môi thanh phần trong Giáo Hội này nên

với vai trò làm Chúa Kitô nên với tông đồ là thuộc mọi sắc dân và quốc gia... Chính Ngài đã là chiến sĩ xung phong đầu tiên : dù vào cung bản rồi sắp xếp các công việc lúc nào, Ngài đã danh chông trình thì thăm các nô quan trọng ở Roma và sau đó không sống ngay chông trình nên với các dân tộc bằng các cuộc Thánh du nên các quốc gia. Chết sau hôn bản thặng lên Ngoại Vê Giáo



Hoàng, Ngài thức hiện chuyến đi đầu tiên về thăm Muc vui Mexico và Republic Dominican (25/01 01/02/1979) rồi tiếp theo các quốc gia, các hải đảo thuộc Nam Châu, bốn biển (chúng ta sẽ ghi lại danh sách các nước thăm về cuối bài này).

Những hoạt động và ảnh hưởng mạnh mẽ của Ngài, một người từ một nước Công giáo thì ra, đã làm cho nhiều thế giới thu hút với Giáo Hội lo ngại, nhất là khi Công giáo. Ngày 13-5-1981 (gần hai năm rưỡi lên Ngoại Vê Giáo Hoàng), Ngài đã bị một thanh niên Hồi giáo quăng kích người Thổ Nhĩ Kỳ tên Mehmet Ali Agrea bắn trong thông và lúc gần trưa, khi Ngài đang di chuyển tại Quảng Trường Thánh Núi Thánh Núi Thánh Phe-rô (Roma) chào đón giáo dân trong cuộc triều yết chung vào buổi trưa thì hàng tuần nhỏ thông lên. Ngay sau đó Ngài đã được đưa vào bệnh viện Gemelli (Roma) để giải phẫu lấy vết nắn ra. Cuộc giải phẫu kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ mà ra nhiều và ảnh hưởng nhiều nên sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Sau này, nhiều nguồn tin chắc chắn rằng việc này là mưu mô ám sát Đức Giáo Hoàng do Công Giáo Liên Xô và nhóm các

nước Công Giáo Ả Rập như chủ trì và thuộc Ali Agrea thức hiện. Có nhiều nên lâu và ngày 13 tháng 5 (ngày Đức Giáo Hoàng bị ám sát) là ngày Đức Maria hiện ra lần đầu tiên tại Fatima (tiếp theo là các ngày 13/6; 13/7; 13/8; 13/9; 13/10/1917). Sau khi nước bình phục, một năm sau, vào ngày 13/5/1982, Đức Giáo Hoàng đã nên hành hương tại Fatima để tạ ơn Đức Mẹ.

Sau này những tội ác quái đản cũng có máy lần toan tính ám sát Đức Giáo Hoàng không lại thất bại. Nếu biết là Đức Giáo Hoàng thăm về Phi Luật Tân lần thứ hai (tháng 12/1995) một tội ác Hồi Giáo cực đoan cũng gọi người nên nên hình ám sát Đức Giáo Hoàng không bị ngăn chặn kịp thời. Ông Samuel Berger một thành viên trong Ủy ban duyệt xét về chính sách chống khủng bố của Hoa Kỳ trước biến cố 9/11, trong bài tiểu luận vào ngày 24/3/2004, Ông cũng nói rằng nên tội ác al-Qaeda đã mưu toan ám sát Đức Giáo Hoàng vào thập niên 90 không bị khám phá và ngăn chặn ngay.

HƠN 25 NĂM CHẶN ĐÁI NƠN CHIẾN CHUA

Trong hơn 25 năm trên Ngoại

vê Chúa Chấn Giáo Hội Toàn Cầu, đã diễn Chúa Kitô nên trên gian, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (ngoài những chuyến công du mục vui nên các quốc gia) đã làm việc rất nhiều tại Tòa Thánh: tiếp hàng triệu khách hành hương nên Roma, cũng nhờ gặp gỡ riêng các Chính Khách Quốc tế Ngoại giao nhân, các nhân vật nổi tiếng thế giới, các Tông Đồ, Thủ Tớ... Theo truyền thống, bài chỉ

đồng lòng : có khoảng 400 triệu người đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng qua các buổi Triều Yết Chung hay Riêng tại Tòa Thánh Vatican hay trong 102 chuyến công du Mục vui tính nên nay. Các buổi triều yết riêng là khi Đức Giáo Hoàng gặp riêng các vị lãnh đạo, các nhân vật, hay một phái đoàn nào đó trong nên Vatican. Còn các buổi triều yết chung là khi Đức Giáo Hoàng xuống Công trường Thánh Phe-rô vào khoảng gần trưa ngay thì (hàng tuần khi Ngài có mặt tại Tòa Thánh) để gặp gỡ chung các phái đoàn hành hương nên thăm và tại tại Công trường trước Núi Thánh Núi Thánh Phe-rô (ngày đó có số vạn người làm việc của Đức Giáo Hoàng). Trong suốt 25 năm trên Ngoại Giáo Hoàng, Ngài đã tiếp xúc với trên 17 triệu khách hành hương trong 1112 buổi tiếp kiến chung (Theo Hàng Tin Zenit 17/12/03).

Ngoài ra Ngài còn viết rất nhiều Bài Giảng và các bài Huấn dụ cho các buổi Triều Yết Chung, cho các Hội Nghị Giám Mục... hay các bài diễn thuyết tại các Hội Nghị quốc tế hay hai lần tại Hội Liên Hiệp Quốc để có vai trò Hòa Bình Thế Giới (vào các năm

1979 và 1995), tại Trại Sỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhà ngoi lồi với các nhà Lãnh Đạo Âu Châu (1988), tại Quốc Hội Yll (14/11/2002).
 Nöic Giab Hoang con viết 14 Thông Njiep (Encyclicals), 15 Tông Huân (Apostolic Exhortations); 14 Tông Thö (Apostolic Letters) tính cho niên nay. Thông Njiep là các văn thơ quan trọng gói nên toàn thể các Nöic Giab Muc toàn cầu nhà cấp nên những Tín Njieu quan trọng nhö Thông Njiep Näng Cöu Chuöc Nhân Loai (Redemptoris Hominis) hay Thông Njiep về Bí Tích Minh, Mau Thanh Chua (Ecclesia de Eucharistia). Tông Huân là các văn thơ coi tính cách chæ dân muc vui gia nình, xa hoá, giới trẻ công tác xây dựng hoà bình.v.v... Tông Thö là các söi njiep nhà cấp nên các nhà tại quan trọng về các sinh hoạt trong Giab Hoá (mỗi nhà vào tháng 10/2002 về Kinh Mãn Coá Kính Nöic Trinh Nöi Maria Rosarium Virginis Mariae nhà khai mạc Năm Mãn Coá töi tháng 10/2002 nên tháng 10/2003 và lập thêm Ngaim Năm Söi Saing). Ngoài ra, Ngai nhà hoan tại và ban hành Boá Giab Luat Môi (1983) söi nhà Boá Giab Luat Cuí theo Tinh Thần Công Nöing Vaticano II và cuốn Giab Lyü Công Giab môi (1992).

Ngai cũng làm thơ và viết những cuốn sách coi giá trị nhö cuốn Böic Qua ngöông Cöi Hy Voing nhà chuan bò nhân loai böic qua Năm 2001, qua một Thö Kyü Môi và một Thiën Niën Kyü Môi... Ngai nhà suy toán nhiều Vô Thành và Chän Phöic nhà trong lịch söi Giab Hoá: 476 Vô Thành, 1314 Vô Chän Phöic, tröic Ngai chæ coi 300 Vô Thành và 1310 Vô Chän Phöic



các Nöic Giab Hoang Tiên Nhiệm nhà suy toán.

Ngai nhà phong 201 Vô Hồng Y. Hiện nay Hồng Y Nöan coi 164 và con sống trong nôi coi 144 và do Ngai tan phong (thêm nhiều các vô Hồng Y thuộc các dân tộc khác nhau). Viết Nam hiện nay nhà coi 2 Nöic Hồng Y (sau khi Nöic Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nhà qua nôi) Phạm Nình Tung và Phạm Minh Mãn.

Nöic Giab Hoang là một Ngöi của Thöi Nại chäng những cho Giab Hoá Công Giab mà con cho cả thế giới chung ta.

Một trong các văn nhà Công Nöing Vaticano II quan tâm là báo về giá trị và nên tăng gia nình, và vai trò của giới trẻ trong thế giới và xa hoá nööng thöi näng bò ảnh hưởng xấu của các trào lồi Vô Thần, trong và chæ. Vì thế Nöic Giab Hoang Gioan Phaolö II, qua các bài giảng và Thö Muc Vui, nhà môi giới môi ngöi, nhà là các bác cha mẹ, các thu lãnh quốc gia và các cô quan xa hoá phải lồi tâm

giúp nôi các trẻ em, các gia nình ngheo khoi và tiếp tay nhau báo về giá trị gia nình. Chính Ngai, qua các chuyến công du muc vui nhà các nööc, Ngai nhà coi với nhiều nôi

Qua Sác lệnh ngày 09/05/1981, Ngai nhà thành lập Hội Nöing Giab Hoang Về Gia Nình nhà các vô coi trách nhiệm nghiên cöu và nhà ra các phöông thöi cöu văn giá trị gia nình chöng lai các trào lồi lam băng hoại gia nình, nhö luyên ai töi do, ly dö, phá thai, nööng tính luyên ai, hoà phối nööng phải (nam lấy nam, nölấy nöl) näng nööc một số nhà lãnh nhà và quan toà chấp nhận... Töi năm 1994 Ngai nhà thành lập Hội Nghö Thöi Giöi Về Gia Nình (World Meeting of The Families) nööc toà chöc 3 năm một lần tại các nööc khác nhau trong các lúc nhà khác nhau: năm 1994 tại Roma (Italy); năm 1997 tại Rio de Janeiro (Brazil); năm 2000 tại Roma (Italy); năm 2003 (tháng Gieng) tại Manila (Phi Luat Tain), (Hội nghö tại Manila nhà quy tui nööc hơn 5.000 nhà biểu các gia nình töi các quốc gia khắp Năm Chæ và hoí thöi, trong nôi coi söi tham dôi của 39 Hồng Y, 25 Giab Muc, 500 Linh Muc và một số chöc sác các toà giab ban).

Nhờ Ông Kim Giap Hoang cũng rất biết lâu năm nên giới trẻ Ngay từ khi còn làm Cha Phôi Xôi và gia đình sống ở các năm tại quê hương Balan, Ngài đã sinh hoạt rất gần gũi với giới trẻ và sinh viên và học sinh rất quy mô. Trên Ngôi và Gia Hoang, vào năm 1985 (Năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố là Năm Giới Trẻ), trước hàng ngàn giới trẻ họp mặt tại Roma, Ngài đã tuyên bố thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới, thông qua hai năm một lần giới trẻ thế giới họp mặt tại một nơi nào đó để cùng nhau gặp gỡ chia sẻ câu chuyện, vui chơi, học tập và trao đổi với nhau các kinh nghiệm từ các nước khác nhau, để chung tay xây dựng gia đình và cộng đồng. Nhờ Ông Hoang thông qua hành trình Chầu toạ. Năm Hội Giới Trẻ lần đầu tại Roma; lần thứ hai tại Buenos Aires (Argentina, 1987); tiếp theo là Santiago de Compostella (Spain, 1989); Czestochova (Balan, 1991); Colorado (Hoa Kỳ 1993); Manila (Phi Luật Tân, 1995); Paris (Pháp, 1997); Roma (Italy, Năm Thành 2000); Toronto (Gia Nại Nại, 2002). Lần tới là tại Cologne (Nhờ, tổng ngày 16/8 đến ngày 18/8/ 2005; rất biết lần này cách 3 năm).



VEA HOAT NONG CHO NHAN QUYEN, TOI DO, VA HOA BINH TREN THE GIOI:

Từ hoạt động cho giới trẻ cũng nhờ qua nhiều năm liên tục hoạt động nói kháng với chủ nghĩa Cộng sản ngay từ khi còn là linh mục, và góp phần quan trọng làm sụp đổ chế độ Cộng sản, Ngài đã và đang hoạt động cho Nhân quyền, Tự do và Hòa bình cho toàn thế giới qua các cuộc đi thăm mục vụ các nơi trên thế giới, nhất là qua hai lần thăm viếng của với nhân quyền trên diện rộng Liên Hiệp Quốc (vào các năm 1979 và 1995), lần thăm viếng và nói thông điệp tại Trại tị nạn Liên Hiệp Âu Châu (EU) năm 1988 và dịp thăm và nói diễn văn tại Quốc Hội Yll (2002), cũng nhờ qua hoạt động của Quan Sát Viên thông tin của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và qua các hoạt động tích cực của Hội Ông Gia Hoang và Cộng Ly và Hòa Bình mà Nhờ Ông Hoàng Y Nguyễn Văn Thuận đã có thời làm Phó Chủ tịch (1993) rồi Chủ tịch (2000).

hàng nhiều trong các phong trào cải tạo lao động trên thế giới. Ảnh hưởng nói cũng có một tác dụng mạnh mẽ là nâng đỡ tinh thần ông Lech Walesa (sinh năm 1943) sáng lập và lãnh đạo phong trào Cộng Đoàn Đoàn Kết (1980) quy tụ các công nhân từ Gdank và khắp nước Balan để thành lập phong trào lao động mạnh và đấu tranh cam go trước diện với Đảng Cộng Sản thời này và sau cùng giúp phần lớn lao làm sụp đổ chế độ Cộng Sản Balan cùng với sự sụp đổ các chế độ Cộng Sản tại Liên Bang Xô Viết và Đông Âu, cũng nhờ làm sụp đổ ảnh hưởng của phong trào Cộng Sản ở các nước trên thế giới.

Ngoài các niềm hoạt động của Ông Gia Hoang trên này, các sách với báo chí, các cô quan truyền thanh, truyền hình, mạng lưới toàn cầu... còn nữa ra rất nhiều hoạt động của Ông Gia Hoang, có thể ghi tóm lại các niềm sau này:

VEA GIOI LAO-NONG:

Nhờ Ông Hoang lúc còn trẻ đã sống đời sống lao động vất vả bằng hai bàn tay và mồ hôi nước mắt của Ngài, nên Ngài rất hiểu rõ tình trạng đời sống của dân lao động chân tay. Ngài đã coi ảnh



qua các hoạt động trên này, và qua các hoạt động liên tục của Hội Ông Gia Hoang về Di Dân và Du Mục của Tòa Thánh, Nhờ Ông Hoang cũng giúp đỡ cách riêng cho việc của Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo các quốc gia nhìn nhận và giúp đỡ các nhà người phải di cư nên các nước vì lý do chiến tranh hay bị nạn áp, nhất là các di dân khỏi các nước Cộng sản nhờ người Việt Nam chúng ta.

VEA HOAT NONG LIEN TOAN:

Trong khi nói Ngài cũng này mạnh hoạt động nói thoại với các tôn giáo bản và tìm cách nói kết nối thông hiệp với các Giáo Hội Kitô Giáo khác nhờ: Chính Thống

Giaio, Anh Giaio... Ngài nào nên tham viếng Hội Nông Do Thái Giaio ôi Roma ngày 13-4-1986 và khi Hạnh Hồng Năm Thánh 2000 nên Đất Thánh (Holy Land, Do Thái) Ngài nào nên cầu nguyện ôi Bức Tượng Khôi lai nói Thánh Thiêng của Do Thái Giaio... trong nỗ lực Nói thoại Liên Toản, Ngài nào cho tôi chờ ngay cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới và số cảm thông giữa các Dân Tộc và Toản Giaio, tại Assisi (Yứ quê hồng Thánh Phanxico Khai, tại giải bài Kinh Hoà Bình nào nổi tiếng cái thế giới qua bao thế kỷ). Chính Ngài nào thân hạnh nên cầu nguyện với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác (và các năm 1986, 1993, 2002).

VE HOẠT NÔNG CANH TÂN:

Trong sinh hoạt nỗ bỏ Giaio Hoá, Ngài lai và Giaio Hoang có tinh thần canh tân, môi trường giáo triều. (Ngài nào phong thêm nhiều các và Hồng Y từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, rất nhiều và thuộc các sắc tộc làm việc tại giáo triều nhờ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Chủ tịch Hội Nông Công Lý và Hoà Bình; Đức Hồng Y Francis Arinze (Nigeria, Phi Châu) Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ngài cũng nhận mình nên vai trò tông đồ của người giáo dân (Tổng Nữ Giaio Dân).

NÓI VỚI QUÊ HỒNG VÀ GIẢI HOÀ VIỆT NAM:

Riêng nói với Quê Hồng và Giaio Hoá Việt Nam, Đức Nông Kim Giaio Hoang rất thông cảm hoàn cảnh của người Việt Nam chúng ta. Vì chính Ngài cũng đã sống và gặp bao nhiêu đau khổ khốn khổ trong chế độ Cộng Sản

**Bình Luận gia
T r a c y
Wilkinson viết
trên tờ Los An-
geles Times
nhân dịp Ngân
Khánh Giào
Hoang của
Ngài nhờ sau:
*Phải tốn nhiều
năm, các học
giáo mới có thể
phân tích thấu
ñào gia sản
của Đức Giào
Hoang Gioan
Phaloãl.***

Balan. Ngài lên Ngoại và Giào Hoang sau vài ba năm Cộng Sản lại chiếm Miền Nam, Campuchia và Ai Lao. Sau một cuộc vôốt biến lớn lao và này đúng cảm của người Việt Nam nào làm cho thế giới phải cảm ñoảng. Lúc này Đức Giào Hang nào kêu gọi các chính phủ và các giáo hội các nơi rộng tay nhận tiếp người tị nạn Cộng Sản của chúng ta, nhất là tại Hoa Kỳ. Cùng lúc

này nên tôi long yêu mến và nâng đỡ tinh thần Giaio hoá Việt Nam, Đức Giào Hoang nào chọn một Linh Mục Việt Nam làm bí thư cho Ngài; rồi là Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thuì. Rồi Ngài bắt Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận làm Phó Chủ tịch (1993) rồi làm Chủ tịch (2000) Hội Nông Giaio Hoang và Công Lý và Hoà Bình, và ban tổ chức Hồng Y sau này. Ngài lại ban tổ chức Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phạm Minh Mẫn (21/10/2003). Rồi là Đức Hồng Y Tổng Giám Mục tiến khởi của Tổng Giáo Phan Sài Gòn. Nhờ vậy là hôm nay Giaio hoá Việt Nam có hai Đức Hồng Y.

Những lời chúc mừng và cảm tạ tri ân Toản lai, Đức Giào Hoang là một người của Thời Nại đang những cho Giaio Hoá Công Giaio mà con cho cái thế giới chúng ta. Một người nào Đức Thánh Linh Thiên Chúa chọn và nuôi dưỡng cho đến lúc. Một người ham hoạt ñoảng, trí khôn minh mẫn, giỏi ngoại ngữ giao tiếp kinh nghiệm cần thiết: kinh nghiệm về lao ñoảng (và vài làm việc và học hành từ con nhỏ); kinh nghiệm về cảnh làm than của con người trong chiến tranh (Thế Chiến II), về số tàn bạo của các chế độ ñộc tài (thời Đức Quốc Xã); kinh nghiệm về Cộng Sản Vô Thần (thời Cộng sản); kinh nghiệm về các trào lưu xã hội ñang ñe ñọa nên tầng gia ñình và nhận phẩm của con người và nhu cầu Giaio Hoá ñang phải ñó ñiền và cấp thiết giải quyết cho chính Giaio Hoá và Thế Giới (qua gặp gỡ và học hỏi trong Công Ñoảng Vaticano II). Ngài ñúng là Đức Giào Hoang ñe ñọa Giaio Hoá và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba nhờ tiến ñoản của Đức Hồng Y Wiszynski (Tổng Giám Mục Thuì Ñó Varsovie,

Balan) khi tiến chân Ngài về Roma bầu Giáo Hoàng vào tháng 9/1978. Ngài là vị Giáo Hoàng biệt nhìn xa, trông rộng và nhờ Thủ Tông Nôic Gerhard Sehoeder trong niềm vãn chúc mừng Ngài nhận dịp Mừng 25 Năm trên ngôi Giáo Hoàng nhà cao ngời: *...Ngài nhà môira một chân trời mới và gia tăng nói thoại nhà góp phần vào việc giải bỏ những xung đột và tạo nên niềm thông cảm hơn trên thế giới...* Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush, Nôic Hoàng nôic Anh, Thủ Tông Anh (Tony Blair) và nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, các tôn giáo cũng nhà viếng thăm Nôic Giáo Hoàng tại Vatican và ca ngợi cũng nhờ cảm ơn Nôic Giáo Hoàng về những công gôp của Ngài cho nên Hòa bình thế giới, cho công lý và nhận quyền ôi các quốc gia... Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton trước nhà vào tháng 8/1993 khi nhà tiếp Nôic Giáo Hoàng sang thăm Hoa Kỳ (nhận dịp Nhà Hoả Giới Trei Công giáo Thế Giới tại Denver, Colorado) nhà cao ngời Nôic Giáo Hoàng là Nhà lãnh đạo tinh thần côi nhà sống thật thanh thiện... và là ngời nhà nhiều hạnh nên hòa bình và công lý giữa các dân tộc, trong nhà côi Hoa Kỳ và cảm ơn Nôic Giáo Hoàng về những việc Ngài nhà làm nhà nâng cao nhà sống tinh thần của thế giới và nhà nôic Hoa Kỳ Nhà biệt Côi Chủ tịch Liên Bang Xô Viết trước nhà, một Côi lãnh tụ Công giáo biệt nhà tâm, Mikhail Gorbachev nhà nên thăm viếng Nôic Giáo Hoàng nhiều lần tại Vatican và cao ngời Nôic Giáo Hoàng là khuôn mặt nhà nhất của thời nhà và thu nhận những gì nhà xảy ra tại Nhà Aâu (sôi sup nhà của nhà nhà Công giáo tại Liên Bang Xô Viết và Nhà Aâu) nhà không thể xảy ra nếu không côi nhà gôp



lên lao và ảnh hưởng tinh thần của Nôic Giáo Hoàng (nhà trong New York Times March 9, 1993). Tuy nhiên theo tạp chí Life (Dec 1989) thì Nôic Giáo Hoàng không phải chạ chóng lại chủ nghĩa Công giáo Vô Thần ôi Nhà Aâu và trên thế giới, nhờ Ngài cũng nên cảm ơn công giáo lại nhờ trao đổi và chủ nghĩa vô thần duy vật chất của thế giới ngày nay, vì chủ nghĩa Công giáo và Vô thần nếu bất công, thì ngời lại giải trừ nhận bản và phẩm giá con ngời.

Tôi Báo Time số cuối năm 1994 nhà chọn Nôic Giáo Hoàng là Nhà Vất của Năm 1994, nhà hình Ngài trên trang bìa và nhà nhiều bài của nhà và lãnh đạo quốc gia và tôn giáo ca tụng Nôic Giáo Hoàng và coi Nôic Giáo Hoàng không phải chạ nhà lãnh đạo tinh thần riêng cho nhà hai nhà ngời Kito nhà (Công giáo và Tin lành) mà con chung cho cả thế giới, vì Ngài công gôp lên lao và sôi phục nhà nhà sống Tinh thần và Luân lý của thời nhà chúng ta nhà bỏ suy vì vì ảnh

hưởng trên thế.

Hoà số Nhà Ham Han Jang Hyeun (1941-2002), ngời nhà số nói danh về chân dung các nhận vật nói tiếng nhà Winston Churchill (1957), Nôic Giáo Hoàng Phaolô VI (1965), và năm 2000 nhà nhà ba bôic chân dung Nôic Nhà Kim Giáo Hoàng trên lửa diên tại Ngài nhà và Tông Nhà Hòa Bình. Ngoài ra còn rất nhiều Tem Thô tại Vatican và Ý mang các hình ảnh khác nhau của Nôic Giáo Hoàng. Tại Balan, quê nhà của Ngài, nhà côi nhiều Quảng trường, nhà phòng họp trường học mang tên Nôic Giáo Hoàng, cũng nhờ các tông nhà nhà vinh quang Ngài. Nhận dịp kỷ niệm 25 năm trên Ngôi Giáo Hoàng, Chính phủ Ý nhà truy tặng Nôic Giáo Hoàng huy chương vàng nhà công Ngài về những công gôp lên lao của Ngài cho nên nhà nhà Ý

Tổng lược các hoạt động của Ngài sau 25 năm, Bình Luận gia Tracy Wilkinson viết trên tờ Los Angeles Times nhận dịp Nhà Khánh Giáo Hoàng của Ngài nhà sau: *Phải tốn nhiều năm, các học giả nhà côi nhà phân tích nhà nhà gia sản của Nôic Giáo Hoàng Gioan Phalô II.* Ngài nhà viết bao văn kiến và thông điệp, nhà du hạnh nhà 725.000 dặm, tông nhà với 29 lần vòng quanh trái nhà, nhà phong hiến thành cho nhà 400 vị, và nhà vậy quan niệm về sôi thanh thiện nhà môi trường. Ngài thật sôi là Vị Giáo Hoàng nhà thay nhà nhà thế giới Ngài sống và thay nhà Giáo Hoả Ngài dân đất. Con Ông George Weigel, ngời viết nhiều về cuộc nhà của Nôic Giáo Hoàng, gọi Ngài là **Chông nhận tuyền với của Thời Nhà Chung Ta.** Tôi Wall Street Journal thì gọi Ngài là một khuôn mặt siêu với trong một thế

giới hữu hạn (Tracendent Figure in a Finite World).

PHỤ LỤC

Bản phần cầu nguyện cho Nữ Giới Hoàng: Bên ngoài chúng ta thấy các Nữ Giới Hoàng do Mặt Trời Hoàng Y nở ban đầu (các Nữ Hoàng Y đời 80 tuổi). Tuy nhiên, chính Thiên Chúa qua hoạt động của Chúa Thánh Thần đã chọn các Ngài. Trong số 12 Tông đồ chính Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô ngay từ trước khi Thánh Phêrô hiểu được chức vụ và bản phần thật lớn lao cao cả của mình: Phêrô Con trai Này trên tảng đá này Thầy sẽ Xây Giáo Hội của Thầy... (Matheo 16:18...). Và Chúa chọn Phêrô ngay khi Chúa biết và báo cho Phêrô biết Phêrô sẽ là một con người yếu đuối sẽ cho Chúa tôi cả ba lần; nhưng Chúa đã hứa với Thánh Phêrô ngay trong lúc nói là Chúa sẽ cầu nguyện để biết cho Thánh Phêrô khỏi mất đức tin và chu toàn bản phần Chúa Cha (Luca 22:31...). Sau khi sống lại và hiện ra với các Tông đồ và trong lần hiện ra giúp các Ngài nhận được sự lỗi lạc, Chúa Giêsu đã thức sởi trao quyền Chúa Cha (Giáo Hoàng) cho Thánh Phêrô trước mặt các Tông đồ khác, ngay trên bờ Biển Hồ Tiberia, trong một hoàn cảnh rộn rã những tiếng cười và niềm vui. Ngay nay nói lại những lời ấy, chúng ta, những tín hữu của Chúa, cũng vẫn thấy xúc động. Ba lần trao quyền Chúa Cha để noi theo Chúa Con, Chúa Cha nói lời hứa cho Thánh Phêrô Chúa Giêsu đã hứa rồi nói lại Thánh Phêrô tôi ba lần: *Phêrô Con coi yêu mến Thầy không?...* Cả ba lần Thánh Phêrô đều khẳng định: *Con yêu mến Thầy... Thầy biết hết mọi sự,*

Thầy biết Con yêu mến Thầy... (Gioan 21:15)

Chúa Giêsu đã muốn Thánh Phêrô nhắc lại lời tôi ba lần long mến yêu của Thánh Phêrô nói với Chúa, song song với ba lần trao nhiệm vụ Chúa Cha để noi theo Chúa cho Ngài. Đây coi thể là lời hứa của ba lần Phêrô nói với Chúa (cả ba lần PAI đều thuật lại nhiều lần) ngay trong đêm Chúa Giêsu bỏ trao nộp. Cũng coi thể là lời hứa ba lần Trung tín trong Nghi thức Trao quyền thời xưa tại vùng Trung Đông. Những dấu sao, nhiều lời cũng cho ta thấy long mến Chúa trung kiên là điều rất quan

chúng ta thấy rõ những lo toan và gánh nặng của Nữ Giới Hoàng nên hàng ngày nhôu dâng các hy sinh, hãm mình cầu nguyện cho Nữ Giới Hoàng; nhất là khi Ngài đã qua đời.

trong và cần thiết của người nô lệ Chúa chọn và ban quyền Chúa Cha để noi theo Chúa Con nói trên gian... Và ngay sau lời Chúa đã hứa rồi nói cho Thánh Phêrô biết Thánh Giáo hoàng và Chúa Cha thay mặt Chúa nói trên gian sẽ phải vác trong suốt cuộc đời của Chúa Cha để noi theo Chúa... không hay theo Thầy (Gioan 21:18). Cũng chính vì nhiệm vụ quan trọng và khó khăn như vậy, nên trước lời Chúa đã hứa với Thánh Phêrô *Thầy sẽ cầu nguyện cho Con để Con khỏi mất đức tin... và sau này hãy làm kiên vững đức tin của anh em Con...* (Luca 23:31)

Cầu nguyện cho các Nữ Giới Chúa Cha, nhất là Nữ Giới Hoàng, vẫn là nhiệm vụ của mỗi tín hữu chúng ta. Trong các Thánh Lễ các giờ Kinh Phụng Vụ, các giờ Cầu Minh Thánh Chúa... vẫn coi những lời cầu nguyện riêng cho Nữ Giới Hoàng hàng ngày nhiều hạnh phúc. Hàng ngày chúng ta hãy nhôu cầu nguyện cho Nữ Giới Hoàng. Ngài nhận được biết bao nhiêu những lời vinh danh, ca tụng; nhưng cũng phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu những thử thách, khổ đau, lo lắng cho toàn thể Giáo Hội. Nhất là trong thời đại chúng ta, coi biết bao nhiêu những phong trào tôi do quái đản nói Giáo Hội phải Cởi Mối liên hệ theo những hiểu của trần tục; nhờ luyện ái tôi do, ly dị, phải thai, kết hôn đồng tính (same sex marriages), phải nô lam Linh Mục, Linh Mục lập gia đình... Ngài là Chúa Kitô nói trên gian, Ngài phải luôn Kiên Vững trong đức tin và gìn giữ Giáo Hội luôn là Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền (Kinh Tin Kính), luôn đi theo những lời của Chúa... Vì thế Ngài cũng gặp

biết bao áp lực từ nhiều phía khác nhau.

Ngay trong Giáo hội cũng luôn luôn có hai khuynh hướng khác nhau và ngược nhau : một khuynh hướng tâm gọi là truyền thống (traditionalism) hay bảo thủ và một khuynh hướng tâm gọi là tiến bộ (progressivism) hay cởi mở. Khuynh hướng truyền thống thì phê bình la Giáo hội sau Công Đồng Vaticano II đã quá nhanh, quá vội và cấp tiến và hình mất dần tính cách tông truyền tốt đẹp của Giáo hội và Phụng vụ, và Giáo luật.v.v... Khuynh hướng tiến bộ thì kết án la Giáo hội đã quá chậm, thiếu cởi mở, thiếu thông cảm, thiếu sáng kiến nên thu hút con người thời đại, nhất là giới trẻ. Nước Giáo Hoàng luôn phải gìn giữ Giáo hội luôn Kiên Vững trong những lời Chúa, không bảo thủ cứng nhắc cấp tiến (những lời la vẫn nên luôn chung ta sẽ bàn sau). Chung tôi chặc nếu ra nhờ vậy nên chúng ta thấy rõ những lo toan và gánh nặng của Nước Giáo Hoàng nên hàng ngày luôn đang các hy sinh, hãm mình cầu nguyện cho Nước Giáo Hoàng; nhất là khi Ngài đã qua đời.

Nước Giáo Hoàng có thể tồn tại không?: Nước Giáo Hoàng có nên tồn tại không? Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra. Bộ Giáo Luật Mới (1983) đời trước nhiều Nước Giáo Hoàng có thể tồn tại (Giáo Luật 3332). Tuổi có thể tồn tại của các Nước Giám Mục là 75 (Giáo Luật số 401), những khoảng xác định tuổi của Nước Giáo Hoàng. Nếu một Nước Giáo Hoàng quá già yếu, Ngài không thể nào chu toàn nhiệm vụ rất khó khăn của Ngài và Giáo Hoàng; tuy nhiên nếu Ngài tồn tại cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Vào năm 2000, một toà

chức lớn ở Ý chuyển làm các cuộc thăm dò do đó luận, nên làm một cuộc thăm dò ở Ý xem Nước Giáo Hoàng có nên tồn tại không. Kết quả là 90% người Ý nói Nước Giáo Hoàng không nên tồn tại.

Trong lịch sử Giáo Hội, vào năm 1294, Nước Giáo Hoàng Celestin (1215-1296) đã tồn tại. Nhiều nay nên làm cho nhiều người không bằng lòng; trong đó có Văn Hào người Ý rất nổi tiếng Dante (Dante Alighieri 1265-1231). Ông đã thất bại bình; vì thế trong một tác phẩm của Ông về Thiên Nang và Hoa Nguic, Ông đã xếp Nước Celestin vào số những người ôi hoa nguic! Tuy nhiên Giáo hội đã suy tôn Vô Giáo Hoàng nay (cũng là một tu sĩ rất thành thiện) nhờ một vì hiện thành vào năm 1313 (Phỏng theo Cha Paul Conry, C.S.S.R.).

CÔNG VIỆC THAM VIẾNG MỰC VUI CỦA CÁC NƯỚC GIÁO HOANG

Trước khi kết thúc bài này bằng Bảng Liệt kê các quốc gia và các hải đảo mà Nước Nòng Kim Giáo Hoàng đã tham viếng mực vui trong 25 năm trên ngoài và Giáo Hoàng, chúng tôi xin ghi lại một số: Giáo Hội của Chúa luôn la Giáo Hội lời hạnh. Chúa Giêsu trong đời truyền giáo, Ngài đã luôn trên những nơi nên nên với mọi người: nên với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái nòng thời (dù họ chống lại Ngài); nên với người nghèo khổ bệnh tật, người tội lỗi... nên với người xứ Samaria, nên nơi chuyển với người nam bán xứ Samaria bên bờ sông Jacob dù biết là bán đảo có cái năm đời chúng... (xin xem Phúc Âm Gioan, số 4). Chúa Giêsu cũng đã sai các Tông đồ ra đi nên mang Tin Mừng Cứu rỗi cho mọi người, mọi

nơi (Matthêu 16:15) và các Ngài đã ra đi từ Giêhôông Do Thái qua các nơi nòng nên với các dân tộc... và hai vì Tông đồ Pheô và Phaolô đã nên tại Thủ Đô Đế Quốc Rôma rao giảng và sáng tạo nên nên lam chông cho Chúa. Thiên xác các Ngài đã nên an táng tại nơi (Mô Thành Pheô đời nên Nơi Thành Nòng Thành Pheô và Mô Thành Phaolô đời nên Nên Thủ Đô Nơi Thành Nòng Thành Phaolô Ngoại Thành Rôma). Các Nước Giáo Hoàng tiếp theo nên nên sống và chết (nhiều vì nên nên) tại Thủ Đô nay... Rôma đã nên nên Thành Thành la Trung Tâm Truyền Giáo của Giáo Hội Chúa. Trải qua bao thế kỷ là một cách tâm baio do các Hoàng Đế Rôma nhờ Neiron (37-68), Chúa vẫn gìn giữ Giáo Hội vượt qua mọi số bách hại tâm baio nên nên nên, và phát triển. Trong khi Đế Quốc Rôma dù có tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử thế giới, nhưng cũng nên sụp đổ và bây giờ chỉ còn la vang bóng một thời. Chúa Giêsu bảo nên với Thủ Đô Pheô và Giáo Hoàng nên nên của Giáo Hội: *Con la Nên trên tảng nên nên Thấy sẽ xây Giáo Hội của Thấy và không sốc mạnh nên có thể thắng sốc...* (Matthêu 16:18).

Sau khi Đế Quốc Rôma nên nên nên (476) và trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhiều quốc gia nên nên nên thành lập. Sau này Rôma nên nên nên thủ đô của nước Ý (1870) và ngày 11/02/1929 nước Ý nên nên nên Khu vực Vatican (Vatican City) cho Giáo Hội theo hiệp ước Latran, và nên nên nên Thủ Đô Vatican (L'Etat de la Cité du Vatican) hay còn gọi là Nước Nước Giáo Hoàng (Papal State). Một quốc gia nhỏ nhất thế giới với lãnh thổ chỉ có 44 mẫu đất (hectares)

(440.000 mét vuông), không có ngoài giao hoàn gồm các Nhà Sứ các nước bang giao với Tòa Thánh. Cũng có các người lính canh thông gọi Linh Thụy Niên (Swiss) vì nước tuyền mọi tờ các thanh niên Thụy Niên; cũng có Nhà Bờ Niên và Tem Thờ riêng. Các vì làm việc thông trực ở đây cũng là công dân Vatican.

Tuy nhiên, nơi chạ là một lãnh thổ khác trông cho trú sủ của Giáo Hội nơi Trần Gian mà Nước Giáo Hoàng sinh sống và làm việc cùng với các Công sứ viên là các vì Hoàng Y, Giám Mục, Linh Mục làm việc tại các Thành Bộ Niên Thờ Thánh Phe-rô và Viên Bào Tang Vatican, các dinh thờ tại Vatican...

Thức ra Nước Giáo Hoàng là Giám Mục của Giáo Phận Công Giáo Rô-ma và cũng là Vị Chủ Chấn chính nơi diễn Chúa Kitô trên trần gian và Niệm Hạnh Toàn Thể Giáo Hội Chúa. Vì thế việc Ngài phải đi thăm viếng mục vụ nên với mỗi người là cần thiết. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ trước, các phòng tiên giao thông chớ có thể nhanh chóng nhờ ngày nay, và Nước Giáo Hoàng không thể vắng mặt lâu dài tại Tòa Thánh. Hơn nữa những biến cố lịch sử trong quá khứ nhất là tại các nước Âu Châu và thời trung cổ và các nơi, nơi là trở ngại lớn cho việc các Nước Giáo Hoàng đi chuyển ra khỏi Rô-ma. Ngay cả việc bầu các Nước Giáo Hoàng cũng phải họp trong phòng kín (theo tiếng Latinh là Cum Clave) nên khối bộ ảnh hưởng từ bên ngoài do các vì Hoàng Nữ Âu Châu lúc nào luôn muốn vì Giáo Hoàng nước chớ thuộc về quốc gia của mình. (Những sứ kiến lịch sử này chúng ta sẽ coi dịp nơi đây sau).

Sau Công Đồng Vaticano II,

Nước Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1975) thấy hoàn cảnh này thuận tiện, nên Ngài đã thực hiện các cuộc thăm viếng Mục Vụ ra ngoài nước Ý nước 6 lần, để môi lại nếp sống truyền giáo là nước sai đi nên đem Tin Mừng cứu nhân cho mỗi người và mỗi nơi. Tiếp tục tinh thần này Nước Giáo Hoàng đã công du Mục Vụ ra ngoài nước Ý nước 102 lần, trong 25 năm, nhờ vì Mục Tử của toàn thể Giáo Hội và thế giới, nên thăm viếng 129 quốc gia khắp năm Châu khắp hầu hết mọi chuyên công du Mexico (năm 1979). Tính theo hành trình thì Ngài đã đi hơn hàng triệu dặm, bằng đi 29 lần vòng quanh trái đất, hoặc 3 lần đi lên mặt trăng và đi về Trong mỗi cuộc viếng thăm nhờ vậy, số người nên gặp gỡ hoặc tham dự thông hàng nhiều trăm ngàn người. Công đi trong 102 chuyến viếng thăm, khoảng 200 triệu người đã nên tham dự các buổi lễ và hàng tá người tham dự qua truyền hình. Nếu cộng chung với các cuộc lễ tại nước Ý và Rô-ma thì khoảng 400 triệu người đã tham dự.

CÁC QUỐC GIA NƯỚC GIÁO HOANG ĐÃ THĂM VIẾNG MỤC VỤ TRONG 25 NĂM TRÊN NGOÀI VÀO GIÁO HOANG

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy và các bản Bảng Danh Sách các quốc gia, các quốc gia Nước Giáo Hoàng đã nên thăm viếng mục vụ trong 25 năm. Có nhiều nơi Nước Giáo Hoàng đã viếng thăm nhiều lần (có khi chạ là nói đồng chạ). Những năm nhiều lần chạ là thăm hầu. Chuyên công du này tiên (ngoài nước Ý) là Mexico và Dominican Republic (từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/1979) (Chạ hơn 4 tháng sau khi Ngài lên Ngôi

Và Giáo Hoàng-16/9/1978).

MYÔ CHAU : Mexico (1979) - Công Hoa Dominican (1979) - Bahamas (1979) - Hoa Kỳ (1979) - Ba Tây (1980) - Argentina (1982) - Costa Rica (1983) - Nicaragua (1983) - Panama (1983) - El Salvador (1983) - Guatemala (1983) - Belize (1983) - Honduras (1983) - Haiti (1983) - Canada (1984) - Dominican Republic (1984) - Puerto Rico (1984) - Venezuela (1985) - Ecuador (1985) - Peru (1985) - Trinidad (1985) - Tobago (1985) - Uruguay (1987) - Chile (1987) - Bolivia (1988) - Paraguay (1988) - Curacao (1990) - Jamaica (1993) - Cuba (1998).

ÂU CHAU : Phi Luật Tân (1981) - Guam (1981) - Nhật Bản (1981) - Nam Hàn (1984) - Papua New Guinea (1984) - Solomon Island (1984) - Thái Lan (1984) - Ấn Độ (1986) - Colombia (1986) - Tân Gia Ba (1986) - Bangladesh (1986) - Quần đảo Seychelles (1986) - Lebanon (1987) - Madagascar (1989) - Nam Đông (1989) - Đông Timor (1989) - Mauritius (1989) - Cape Verde (1990) - Sri-Lanka (1995) - Jordan (2000) - Do Thái (2000) - Palestina (2000) - Arabia (2000) - Syria (2001) - Kazakstan (2001) - Armenia (2001).

ÚC CHAU : Úc (1986) - Tân Tây Lan (1986) - Fiji (1986).

PHI CHAU : Zaire (1980) - Republic of Congo (1980) - Kenya (1980) - Gambia (1980) - Uppa Volta (1980) - Ivory Coast (1980) - Nigeria (1982) - Benin (1982) - Gabon (1982) - Equatorial Guinea (1982) - Togo (1985) - Kenya (1985) - Morocco (1985) - Zimbabwe (1988) - Botswana

(1988) - Lesotho (1988) - Swaziland (1988) - Mozambique (1988) - South Africa (1988) - Madagascar (1989) - Reunion (1989) - Zambia (1989) - Malawi (1989) - Tanzania (1990) - Rwanda (1990) - Burundi (1990) - Ivory Coast (Cote d'Ivoire) (1990) - Senegal (1992) - Gambia (1992) - Guinea (1992) - Angola (1992) - Sao Tome and Principe (1992) - Uganda (1993) - Sudan (1993) - Cameroon (1995) - Kenya (1995) - Tunisia (1996) - Egypt (2001) - Malta (2001).

AU CHAU : Balan (1979) - Pháp (1981) - Tây Đức (1981) - Bồ Đào Nha (1982) - Albania (1983) - Bỉ Quốc (1985) - Hoa Lan (1985) - Luxembourg (1985) - Liechtenstien (1985) - Norway (1989) - Iceland (1989) - Finland (1989) - Denmark (1989) - Czechoslovakia (1990) - Hungary (1991) - Albania (1993) - Croatia (1994) - Czech Republic (1995) - Slovakia (1995) - Slovenia (1996) - Bosnia and Hercegovenia (1997) - Romania (1999) - Georgia (1999) - Ukraine (2001).

Sau này chúng tôi xin gửi nên quý vì một bài báo nói về những cái nhất của Đức Giáo Hoàng Phaolô II:

NHÂN VẬT TUỔI THÀN VÀ GIÀU HOANG TUỔI THÀN LÀM NƠI THAY BỎ MẶT THẾ GIỚI

Nếu coi một người coi thế nào coi nhân vật làm thay nổi bật mặt thế giới trong thế kỷ 20, người nổi không là Lenine, Hitler, Stalin, Mao Traich Nông mà là Đức Giáo Hoàng Phaolô Thứ Nhì (John Paul II). Ngài là người tuổi Thân, sinh vào ngày 18 tháng 5 năm 1920, năm Canh Thân.

Nhân vật này là người mà tên tuổi và sự nghiệp nổi gần liền với nhiều chủ nhất hơn hầu hết mọi danh nhân trên thế giới.

John Paul II là vị Giáo Hoàng duy nhất hiện hữu trong truyền hình hoạt hình (năm 1983, Marvel Comic Books xuất bản một cuốn truyền hình hoạt hình về Ngài) và cũng là nhân vật nổi quen biết nhiều nhất trên thế giới.

Hình ảnh John Paul II xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhà thăm viếng hầu hết mọi quốc gia của nửa cầu (năng tiếp là Việt Ngài muốn thăm Việt Nam nhân dịp mừng 200 năm linh hiển của Đức Mẹ La Vang nhà bà Hai Nội tổ chức).

John Paul II ra đời tại Ba Lan, dòng tên Karol Jozef Wojtyla (học là Voi-Ty-Oa), và làm nhiều nghề nhất trước khi khoa học là tu: làm thợ, làm thợ, diễn kịch và coi biết tại ca hát.

Ngài là vị Giáo Hoàng thế giới ngày nay biết nên nhờ một người già yếu bệnh tật, và chờ sống bằng ý chí sắt thép là tranh đấu cho hòa bình nhân loại. Thôi ra, John Paul II là vị Giáo Hoàng có nhiều sinh hoạt thể thao nhất: Ngài là thủ môn bóng trơn, bơi thuyền vô địch trượt, leo núi, và là lính số bơi lội.

Ngài bị bệnh Parkinson sau khi bị mổ sứt huyết, lãnh hai viên năn và bị ung thư ruột, trong người còn này tiếp nên gần gũi sống như sau nhiều lần giải phẫu. Cô thế nên gần nhờ hồng chầu rất nhiều bệnh tật của nhân thế mà chờ làm tinh thần rồi thêm sáng suốt, kiên trì.

Sinh ra trong một gia đình bình dân, cha là cứu chiến binh làm thợ may, mẹ là giáo viên, John Paul II có tuổi thơ bán hàng và vài những cũng có kinh nghiệm trực tiếp với cái hai chế độ hai khác nhất của Thế kỷ 20 là chế độ Quốc xã và

Cộng sản.

Ngài là người thông thạo về nhiều học, khi lãnh lãnh Giáo Hội Công giáo năm 1978, Ngài kết hợp tất cả những kiến thức và sự khôn khéo nên mở ra một cuộc vận động lịch sử cho sự chuyển mình của Ba Lan vào thập niên 80, dẫn tới sự sụp đổ của Chế độ Xô viết và nửa thập niên 90.

John Paul II cũng là người ra sức canh tân Giáo hội, nhà chính thức bày tỏ sự ảnh hưởng và những sai lầm của Giáo hội trong quá khứ nhằm hòa giải với các tôn giáo và sắc tộc khác. Ngài có tinh thần tiên phong nhất trong sự mang hạn gần những nỗi với với các tôn giáo khác và 5 năm trước này vào Cuba gặp gỡ lãnh tụ Fidel Castro nên thời kỳ soạn cho thời hậu Công giáo một khi Castro qua đời.

Là vị Giáo Hoàng nổi bật tuần, di chuyển và ảnh hưởng, John Paul II vẫn là thần tượng của giới trẻ. Sự xuất hiện của Ngài trong các Ngày Hội Giới trẻ luôn luôn có không khí vui tươi náo nức, với sự tham dự của hàng triệu thanh niên thiếu nữ vượt xa khung cảnh của các buổi trình diễn nhạc trẻ của những tài danh về nhạc Rock.

John Paul II là người có làm thay nổi bật mặt của thế giới, và Ngài tin rằng nổi là một ánh sáng của Thiên Chúa, phản mình, Ngài chờ là một vị chủ nhân trong một giai đoạn thiếu an lành của loài người. ✨

LM TRAN NÖIC PHÖÔNG

sou tam van toang looc



Con ôi!

Antoàn NGUYỄN TRUNG CAN

*Trong cuộc sống, người ta coi thường ra bao nhiêu làm lỗi, làm mất lòng Thiên Chúa.
Không cái làm lỗi lớn nhất lại giết chết nỗi con trong bụng người mẹ. Hầu quả của nó
thật vô cùng đau đớn, vô cùng lớn lao cho tâm hồn của người mẹ nên suốt cuộc đời.
Xin hãy lắng nghe tâm sự của một người mẹ nào làm lỗi giết chết con mình.*

*Con ôi ! Mẹ nào lâu lắm,
Đời tình máu tủy vẫn thấm vào con.
Trai bao năm tháng mới mọc,
Nỗi buồn ray rứt mãi còn trong tim !*

*Mẹ làm, nên nào thì tìm
Tiêm nghi, vài chắt, chắt tìm tình thương.
Mẹ không thì trốn con không
Hy sinh, khoáng giá yêu thương Chúa Trời !*

*Con ôi ! Mẹ chắt lau người,
Lau lau thời tã, Chúa Trời đồng nên.
Vầy, quỳ mình nhìn nôi tủy sinh
Phải do Thiên Chúa cao mình an bài.
Mà sao mẹ dầm nắng tay,
Huỷ thì sống do Ngài ban cho?*

*Con ôi ! Mẹ nào làm to,
Nghe lời thầy thuốc chuyên lo kiến lỗi !
Gầy bao lâu rồi cho nôi,
Toi này không để Chúa Trời dung tha !*

*Bấy giờ mẹ coi cớ như
Tiêm nghi này nui những ma máu con !
Tâm hồn mẹ mãi heo heo,
Tim nào hành phúc ? Nào con nghe ngóng ?*

*Mẹ buồn nỗi ruồi, con ôi ,
Mỗi giờ làm lỗi mỗi nỗi đau thương !
Mỗi khi nằm trồi công trồi,
Nhìn nam em bé để thương thì vào.
Niềm đau trong mẹ dầm tra,
Phải chi con sống, con vào nói này !
Mong gì mẹ nôi nhồi ngay,
Cung con bé bỏng, trong tay nằm trồi ?*

*Con ôi ! mẹ nào làm không,
Biết bao nuôi trẻ, nên trồi le roi !
Cuối này xin Nôi Chúa Trời
Thờ ơ cho mẹ nôi với nôi sau.
Giờ này, con mẹ nói này ?
Nguyện xin con nôi phứt chắt Thiên Nhan.
Linh hồn con nôi bình an
Cho lòng mẹ bớt mệt mang nỗi buồn.
Nguyện xin mẹ nôi luôn luôn
Lắng nghe lời Chúa, lòng luôn nguyện cầu.
Đức lòng thương hối thắm sau,
Giúp người nôi rành, khổ đau giờ nôi.
Xin Lòng Thương Xót Chúa Trời
Giành khinh tởm mẹ mỗi thời tôi tởm.*

Tin se nhooc song

Nhooc tin la moa hong an Chua ban. Nhung hat mam nhooc tin phai nhooc nonn nahn, phai nhooc vun trong nea cou thea phat trien.

Chung ta biet rang tinh yeu vooit tren tat cai moi soi. Ngooi yeu chan that khong gioi lai cho minh

ti nam cai nhong cho ni tat cai kea caucau tot nhat hai coi Thien Chua chong tot tinh yeu cua Ngai noi voi chung ta qua viec ban cho chung ta cai tot nhat Ngai coi

Chua Cha noi cho chung ta chinh Chua Con. Chua Con noi toi hien chinh minh no cua lea nen toi nea nhong ai tin vao Con Chua neu nhooc cou roi. Thanh Gioan noi dieu tai tinh yeu bao la cua Thien Chua, moa tinh yeu khong danh cho moa nhom ngooi, hay moa dan toc, nhong tinh yeu cou chuoic toan thea thea gioi, moa ngooi. "Thien Chua yeu thea gian nen ban Con Moa, nea ai tin vao Con cua Ngooi thi nhooc song muon noi". Thien Chua la ngooi Cha nahn toi Ngooi khong thea yeu long cho nen khi con cai con lang thang choa troi vea nha Thanh Augustino viet: "Thien Chua yeu thong moa ngooi chung ta doong no cha coi moa minh chung ta nea Ngooi yeu thong". Nhung Chua lai ban cho chung ta toi do. Chung ta coi thea toi do choin loa ngooi chung ta thong, neu chung ta thong. Chung ta coi thea yeu toi tam toi loi hoac yeu anh sang cua chan thien my. Neu tinh yeu chung ta tim theo chan thien my chung ta noi choin Chua tren het moi soi.

Noan saich cong vui hoim nay cho ke lai viec cac tong noi noi hap lai tinh yeu Thien Chua bang nhooc tin va hanh noing. Cac ngai khong con soi phai ra tu vao khaim, nhong noi can naim tuyen xong Nhooc Kitoa la Con Thien Chua, Nang noi chon nau kho va chea tren thap giai

Khong phai cac tong noi coi long tin manh me ngay toi nhong ngay nau theo Chua. Hanh trinh nhooc tin cua cac ong cung cou nhieu khoi khain, thoi thach, gap gheinh, chong gai. Pheo noi noi Chua ba

lan. Cac moa nea boi Chua tron chay khi Chua bo bat. To ma cong long muon thay dau ninh oi tay Chua, xoi tay vao loi ninh va noi ban tay vao canh soon Chua. Hai moa nea Emmau hoang mang boi anh em vea quea quan chon thoi.

Nhooc tin la moa hong an Chua ban. Nhung hat mam nhooc tin phai nhooc nonn nahn, phai nhooc vun trong nea cou thea phat trien. Nhooc tin cung la moa kinh nghiem cau nahn ma moa ngooi phai tim lay cho chinh minh. Chua Giesu noi ban cho cac tong noi Thanh Than nea giup cac tong noi tap luyen, phat trien nhooc tin vung vang. Cha toi khi coi Chua Thanh Than, cac thanh tong noi moi can naim tuyen xong long tin cua minh. Cac ong khong con e soi hai, khi rao tuyen Chua Giesu chea kho nhuic va phuic sinh. Cac ong khong con e de khi tuyen xong Thanh Giai la vinh quang.

- Nhooc tin khong nhooc tap luyen, nhooc tin se khong vung manh.
- Nhooc tin khong nhooc vun trong, nhooc tin se khong phat trien.
- Nhooc tin khong nhooc cham soic, nhooc tin se bo sau boi can noi.

Nhooc Giao Hoang Gioan Phaolo 2 la goong sang chong nahn cho chung ta. Ngai la moa vo thanh cua thea ky Ngai noi tin vao Thanh Giai Ngai noi tin vao Thanh Thea Soic manh cua Thanh Giai soic manh cua Thanh Thea giup Ngai lam nhooc rat nhieu viec tot nep cho giao noi rieng va cho toan thea gioi.

Xin Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo 2 cau bau cho chung ta nhooc Chua Thanh Than giup tap luyen nhooc tin moa ngay, nea khi tin vao Loi Chua noi noi "Thay nay, nong soi", chung ta se nhooc binh an va song muon noi. 🌿

TOÀN GIAO LAO THUỐC PHIÊN RU NGƯỜI CÁC DÂN TỘC

Ai nói rằng toàn giao lao thuốc phiên ru người các dân tộc, bởi vì toàn giao lao một áo tòng lơa đóá, thì người nào không hiểu toàn giao ních thóc lao gì.

Cũng nhờ cơn bệnh và dõng khí can cho thân xác, toàn giao can thiết cho tâm trí con người. Chính vì thế nên toàn giao không thể bỏ coi lao thuốc phiên hay chắt ma tuy nõi. Nói lao thóc ăn can thiết cho nhân cách và số sống con người.

Ai tỏ choá toàn giao lao muốn bay cao không lái không coi cảnh, muốn bõc nĩ với nĩa mắt bò bít kín không trông thấy nõi, muốn nuá dõng mình với những thóc phẩm coi boi chắt nõi và muốn hít thõu thần khí giết chết số sống, tỏ choá toàn giao lao tỏ choá số sống, lao tỏ tôi

Toàn giao lao cảnh cõa số sống môi giúp chúng ta nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy văn minh bát tõi của con người, lao sinh và coi xác coi hồn, nõi cáu tạo bằng thể chắt và bằng tinh thần.

Toàn giao lao cuộc nõi thoải yêu thông thần tinh giõa một vì Thiên Chúa vô biên và một thui tạo yêu nuá don miệng nhõ toá, nhõ bản, những nĩa nõi Nắng Toàn Nắng chõn lĩa lam con Ngái và ban cho khả năng yêu thông.

Mãe du nõi trở về những thóc tại coi chõng coi rõi rang, với những ly lĩ vĩa vang của khoa luận ly một số người nĩa văn muốn khõc tỏ những số thể hiện nõi nõi. Không chõa coi ai nĩa coi thể chõng mình rằng Thiên Chúa không hiện hõu. Và tại cái môi ly thuyết của những người choá boi Thiên Chúa sẽ theo nhau rồi rung thãm bãi.

Toàn giao nõi với chúng ta và văn minh của con người, và những môi đầy liên lạc giõa Thiên Chúa với mỗi một người trong chúng ta. Trên nõi này chúng ta coi thể nghi ngờ mỗi số, trở thóc tại trên này. Văn nĩa chắt lao khám phá ra thóc tại này và hõng nếm nõi những lõi ích của nõi ma thõa.

Toàn giao, thuốc phiên ru người các dân tộc! Nếu quai thắt toàn giao lao thuốc phiên ru người các dân tộc, thì nõi lao thõu ma tuy duy nhất, mà các luật lệ xõ hoĩ con người nĩa ly ra phải cho phép và hôn thể nõi, phải khuyễn khích mỗi người dung nĩa, bởi vì nõi lao phõng thể nõi nhất hõu hiểu, giúp con người thõa khỏi cái tâm thõng xoang xõnh của cuộc sống thõng ngay, và coi con người thõa khỏi hao tu và chắt.✽

LM. GABRIELE ADANI

LM Hoàng minh Thắng chuyển dịch

PHÂN ỒU

Nõi tin buồn

CUI ANNA VUỠ THÒ DUY

võa tại thể tại San Jose,
lao thân mẫu và bà của các
cursillistas:

ÑOAN THÒ HỒNG

ÑOAN THÒ HOA

NGUYỄN TUYẾT MAI

VUỠ THÒ HỒNG

VUỠ THÒ HỒNG

AC. NGOÀI NGỒI KHIEAT &

TRẦN THUY HANG

AC. NGUYỄN PHI CÔNG &

TRẦN THU TRANG

Cha Linh hõng và Ban Nĩa hành xin chia buồn cùng các anh chõ. Cay nhõ và lòng tỏ bi vô biên của Thiên Chúa, xin Ngái thõng mau nĩa linh hồn Anna và queá trời.

PHONG TRAD CURSILLO

PHÂN ỒU

Nõi tin buồn

**CUI THERESA
NGUYỄN THÒ HAI**

võa tại thể tại San Francisco,
hõng thời 78 tuõ

lao thân mẫu của các cursillista

LEI QUAN LIEM

LEI YEN LOAN

Cha Linh hõng và Ban Nĩa hành xin chia buồn cùng anh chõ. Xin Thiên Chúa lao Cha nhân lành rõi lòng thõng sõi nĩa linh hồn củ Theresa và nõi Thiên nĩa.

PHONG TRAD CURSILLO

NỖC GIOAN PHAOLÒI, Vò Giào Hoang Ôu Âu Dân Toà Vieät Nam



*Chúa dạy con biết sống về cõi sống:
Trước Thánh Nhan, oí vui sống trần trụi
Ồi bên Ngài, hoan lạc chẳng héo với!*
Thánh Vịnh 16:11

...càic vò mức tồu
phái gành chòu
trong một
quóc gia ñan
àp ñoïc tài, Nỗc
Thành Cha
Gioan Phaolòai
ñaõ không
ngàn ngài thừc
giúc càic ngài
can ñaim neù
gông chõng
nhân ñoïc tin...

Cung vớic công ñoàng
nhân loai, ngòoi Công
Giào Vieät ñang tiếc
thoàng vò cha chung rất mõi khai
kính, tài danh, vò ñai vò ra ñi: Nỗc
Thành Cha Gioan Phaolòai Ñeà II.
Ngài không ñoàng la àn hueà lớn
lao Chúa ñai ban cho theá giõii mà
con la một àn nhân ñai biếc của
dân toà Vieät Nam. Vớic tình thoàng
bao la, ngài luòn danh cho Vieät
Nam một chòai ñay ôu ai trong trái
tim rỏng mõi của ngài.

Ñuing nghĩa một lañh tui tinh
thần, vớic vuò khí la Lôi Chúa, sõi
thà vaò phong trao quàn chúng bat
bào ñoàng, ngài ñai lam thay ñoi lỏch
sõi theá giõii, khiếc công luàn goii
ngài la "lõng tâm của theá giõii",
"con ngòoi của theá kyl". La mức
tồu của một tề tín hòu, ngài không
ngàn ngài thàng thàn lên tiếc
tròic càic nguy cô suy ñoi luàn ly
vaò phỏibay tâm long thao thõic của
ngài tròic ñoàng ñan àp bat công
mà ñieu dân toà ñang phái gành

chòu, trong số ñoic của Vieät Nam.

Ngay khi vò môi ñang quang
giào hoang năm 1978, vớic một xuc
ñoàng mành liếc tròic cao trao
thuyền nhân Vieät bõ ñoic ra ñi,
ngài ñai mành meo lên tiếc kêu
goii theá giõii cõu giúp ngòoi tĩ nài.
Trong dõp tham vieing càic quóc gia
vung Ñoàng Nam Âu ngài ñai hiếc
diến trong càic trái taim cõ ñeà vò
veà an uí vaò xoa dòu sõi cõ ñon của
ñoàng thuyền nhân ñoi khoà cứng
nhõ ñam gây sõi chui yù của lõng
tâm theá giõii tròic tham canh thõi
ñai.

Chính ngài ñai lam gõng trong
noà lỏc ñon tiếc ngòoi tĩ nài bằng
viếc bair tròi một gia ñinh Vieät Nam
ñeà taim trui tại Vatican. Khi ñoic
một thoàng thuyền Thoà Ñó Ky vòit
lên ñoi Biếc Ñoàng thang 5, 1978,
gia ñinh ông Nguyễn Thanh vaò càic
bair cùng chuyén ghe vòit biếc
tõ Cõia Hãn, Ñai Ñang, ñoic ñoà
ñeà Djibouti, Phi Châu. Trong 15
thang trui ñoi ñai ñay, ñoim 11
ngòoi gành ño tuyeät vớic giac m
ñinh cõ ôi một quóc gia Tây

Phông. Thế rồi bất chợt hơi nước nồm về Roma, trú ngụ trong một căn chung cư nhỏ khuôn viên Tòa Thánh Vatican, không xa văn phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng. Sau ba tháng đầu này, cái gia đình nhỏ sắp xếp nơi ở ở căn hộ tại Hoa Kỳ

Chỉ sau ít năm trên ngôi vị giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm một người Việt Nam, Đức Ông Vincent Trần Ngọc Thuì, làm thợ kỹ sư cho ngài. Ông công và này, Đức Ông Thuì giúp Đức Thánh Cha các công tác thông ngay, một số gần gũi này biết và theo lời Đức Ông khi sinh tiền đã thuật lại, "việc bổ nhiệm này là để ngài nhớ đến đất nước Việt Nam".

Ngày 22/6/1987, Đức Gioan Phaolô II đã chấp phê duyệt quyết định thành lập các giám mục tại Việt Nam. Và một năm sau, ngày 19/6/1988, trước sự hiện diện đông đảo các tín hữu khắp năm châu, gồm cả khoảng 10 ngàn người Việt, ngài đã chủ tọa lễ long trọng tôn phong 117 anh hùng tử đạo lên hàng thánh. Đây là một biến cố quan trọng và tiên quyết hầu cho Việt Nam, làm nước lòng các tín hữu nhất là những người đang ở trong lòng giáo hội thẳm sâu, bị bách hại cầm quyền sau bức màn tre Cộng Sản. Như nước Việt Nam cũng lúc phân khai, cảm việc vui hạnh trong nước và khước từ cấp chiếu khải cho bất kỳ một giám mục nào qua Roma tham dõ cuộc lễ

Trong bài giảng thuyết này lễ tôn phong thánh, sau khi mời lời chào Giáo Hội Việt Nam, "mặt đất trung đông cách biệt, những hạt giống quý trong tình thân ái của tôi" ngài ngỏ lời cùng dân tộc Việt Nam, "Đẹp này, tôi xin gửi lời chào thân ái tới toàn thể dân tộc Việt



Nam và nói lên rằng: cái giáo hội hoàn vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc nước trẫm phần an lành..."

Là người nên từ một quốc gia Công Sản, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II am hiểu sự khác của thế chế nước tại và này biết quan tâm tình trạng nước này các tín hữu và mục tử. Trong nhiều lần ngài công khai lên tiếng yêu cầu Việt Nam tôn trọng nhân quyền và phần này sự bực bực của nhà nước nói với các giám mục, linh mục và tín hữu. Ngoài các vấn đề này hầu trọng, ngài này không ngại nhiều lần lên tiếng công khai trong trường hợp các Đức Ông Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Kim Niên bị tù này chen ép và yêu cầu nhà nước trả tự do cho họ.

Chính khi Đức Ông Thuận bị tống xuất khỏi Việt Nam, Đức Gioan Phaolô II này khoảng ngàn ngài mời rộng vòng tay nối tiếp và các công việc giám mục cầu tu làm việc trong giáo triều Roma. Ngài bổ nhiệm Đức Ông Thuận vào một công việc hết sức y nghĩa là năm này một bổ của Giáo Triều Vatican: Hội Đồng Giáo Hoàng

Công Lý và Hòa Bình. Ông công và này và với công từ các nhân hưng hân, Đức Ông Thuận này nhiều tình hoạt động, này nhiều nói, tiếp xúc nhiều người này cả với hòa bình và công lý cho toàn thế giới.

Vào ngày 15-12-1999 Đức Gioan Phaolô này làm Đức Ông Thuận bổ ra và ngài nhiều khi ngài nói, "Năm này tiên của thiên niên kỷ thứ Ba, một người Việt Nam sẽ giảng luận tôn giáo cho giáo triều Roma." Và ngài tiếp, "Đức Cha này chọn này tại nào?" Kết quả này qua biến cố giảng phong lịch sử các màu chuyển cuộc sống này của Đức Ông Thuận này nước lan truyền khắp thế giới. Hai môi hai bài tôn giáo cho giáo triều Roma về sau nước in lại trong tập sách "Chờng Nhận Hy Vọng" và này phiên dịch ra nhiều thời tiếng.

Ngày Đức Ông Thuận nước tôn phong hồng y, trong khi bực lên này nhận mũ và nhận hồng y, Đức Thánh Cha này hai lần thốt lên, "Việt Nam!" "Việt Nam!", một công này ầu ai nói với dân Việt mà khi sinh tiền Đức Ông Thuận này nhiều lần nhắc lại. Trong thành lễ an táng trước linh cữu Đức Ông

Y Thuấn tại Vatican, Đức Giáo Hoàng gần đây diễn tả bằng tình hiệp thông sâu xa với Giáo Hội Việt Nam và phần lớn với dân tộc Việt Nam. Ngài nói, "Tôi nghĩ nên Giáo Hội Việt Nam yêu quý, nói Đức Hồng Y nào sinh ra trong đức tin, và tôi cũng nghĩ nên toàn thể dân tộc Việt Nam, mà Đức Hồng Y nào kính ngài công khai nhắc nên trong chức thờ thiêng liêng và kháng lệnh tâm lòng luôn luôn yêu mến".

Là một con người nhạy cảm, Đức Gioan Phaolô II đã luôn tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ tình liên đới và tình thông của ngài với dân Việt khi gặp cảnh thiên tai hoặc qua các biến cố. Trong dịp tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1993 tại Denver, Colorado, ngài đã dành cho trên 10 ngàn tín hữu Việt Nam tại Hoa Kỳ một cuộc tiếp xúc riêng tại sân nóng trống thanh phố Ngài thành lập Văn Phòng Phối Kế Tông Đồ Việt Nam Hải Ngoại tại Roma để nhắc nhở chăm sóc đời sống đức tin và niềm vui cho các tín hữu Công Giáo Việt hải ngoại, một cô gái đức thầy hiếm hoi nói các sắc dân khác. Trong những năm gần đây, ngài đã bổ nhiệm một giám mục gốc Việt tại Hoa Kỳ là Đức Cha Mai Thanh Lương, và một Tổng Giám Mục người Việt phục vụ trong ngành ngoại giao với cấp bậc sứ thần, là Đức Tổng Nguyễn Văn Tot.

Trong khi am hiểu sâu xa và van khời khẩn các vì mục tối phải gánh chịu trong một quốc gia nạn áp bức tại, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không ngần ngại thúc giục các ngài can đảm nếu công chúng nhận đức tin, và ra sức hoạt động để giải thoát mang lại các thay đổi tích cực cho xã hội. Nhận chức Ad Limina viếng thăm Mô

Các Thánh Tông Đồ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Giáo Hội La Mã vào đầu năm 2002, ngài đã tận tâm thành việc lên tiếng nói lời nhắc nhở và cảm ơn "sự kiên vững và chống đỡ can đảm" của các giám mục Việt Nam. Với các dân các giám mục, "sự mang truyền giáo phải luôn luôn hướng dẫn những chọn lựa can đảm mà anh em cần thực hiện... và không ngừng nói thật", ngài đã kêu gọi mọi người dân Việt, không phân biệt tôn giáo, "đảm trách một cách trung thực để làm tăng cường con người và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới, và chân thật" cũng nhờ kêu gọi nhau đức "hoan hân toàn trọng sự hiệp lập và tôi chủ của Giáo Hội".

Một câu chuyện khác cho Giáo Hội Việt Nam là Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn đức ngài lên thành Tòa Hồng Y, một vinh dự này ngài nhận vì trong khi so với các quốc gia khác như Phi Luật Tân, hoặc ngay cả Đài Loan, Việt Nam thua kém về số tín hữu, cũng nhờ sự lãnh đạo Đức Hồng Y Phạm Minh Man, trước sự bổ nhiệm này, trong một cuộc trải lòng báo chí ngài cho biết, ngài "nhờ trên trời rồi xuống" vì qua sự cầu nguyện này làm cho người ta hiểu rằng Đức Thánh Cha mong muốn và lãnh đạo Công Giáo ở thành phố này và ngoài dân cư nhất Việt Nam này với một uy thế nhắc nhở nói thật với chính quyền và tiếng nói trong lòng hôn nhân với quan chúng trong cùng một ngoài đức.

Hai tháng trước khi ngài tại thế Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vinh thăng Đức Cha Ngô Quang Kiệt, một giám mục trẻ và ngoài 50 tuổi, làm Tổng Giám Mục Thủ Đức Hải Ngoại, và bổ nhiệm một tân giám mục phụ tá cho Tổng Giáo

Phan Huệ Trong vài ngày cuối đời, ngài còn có một câu chuyện cho giáo hội Việt Nam là chấp nhận hôn thê khác vì lý do tuổi tác của Đức Cha Huỳnh Văn Nghi và bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan làm giám mục chính tòa Giáo Phan Phan Thiết. Các hạn khi châu phê các sắc lệnh bổ nhiệm này, hai tiếng Việt Nam đã đức ngài nhắc nên nhớ làm niềm tin tưởng nhau ai trước khi ngài giải thoát thế

Là người Việt Nam, cùng với các dân tộc khắp nơi trên thế giới, trước sự ra đời vĩnh viễn của vị giáo hoàng rất mới khai kính, thành thiên, tại ba lối lạc, chúng ta không khỏi tiếc thương luyến nhớ. Tuy nhiên, nhờ lời ngài trước lúc lâm chung, "Cha nâng vui mừng và các con cũng vậy", chúng ta đức an ủi vì ngài đã ban cho chúng ta, những gương sáng và tình thương của ngài vẫn ở lại. Là con người đức tin, chúng ta tin rằng sự sống thay đổi đời sống mà ngài, khi Đức Gioan Phaolô II ra khỏi thế gian là lúc đức ngài và một cô gái vĩnh viễn trên trời, làm người ban cho nhân loại, cho dân tộc Việt Nam và cho dân tộc Ba Lan mà ngài hằng yêu mến.

Lúc sinh tiền, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ao ước những chầu hạ thực hiện chuyến viếng thăm Việt Nam, "một hạt ngọc cao quý và kiên cố"; những vị Chúa nhiệm màu, vì qua nhiều trôi lốc của đời sống con người, ngài đã nên ban cho dân tộc Việt Nam nhiều câu chuyện hết sức ous. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã ban cho Giáo Hội Người một chứng nhân Tin Mừng thành thiên, tuyền với, và cho thế giới một vị nhân cao cả.

TRAN HIEU

Những viên ngọc quý

Năm hai tháng nay, khuôn viên nhà thờ thật buồn tẻ vắng lặng, hôm nay bỗng nhiên rộn rã nhộn nhịp. Trong sân nhà xe nườm nượp luôn sinh hoạt. Các em Thiếu Nhi và bố mẹ xuống xe ngồi vào kiểm các ban bề ngoài huynh trưởng, chúng chạy qua chạy lại với những nét mặt tươi cười vui tươi. Cũng có một số các em mới vào, trông chúng ngộ ngĩnh sờ sờ nhẽ nhẽ, và rồi các anh chị huynh trưởng thì chạy lên dắt dìu từng em vào hội trường. Nhìn các em tung tăng trong bờ rừng phúc Thiếu Nhi trông chúng rất ngộ đời ảnh hưởng ban trưa, chẳng khác nào những viên ngọc quý lấp lánh trong vòm ánh sáng chiếu xuống dưới ảnh hưởng màu đỏ hồng trong tuổi thiếu niên. Sáng nay hai vợ chồng tôi cùng ra vườn chăm sóc hoa và cây cảnh, anh hỏi tôi:

- Hôm nay máy giò em đi dạy?

Tôi trả lời:

- Hai tuần nữa mới có lớp dạy, không mình nên đi sớm vì hai hôm con nhỏ nhà phải sinh hoạt Thiếu Nhi.

Mấy tháng qua tôi cũng không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ sớm nữa đây Giáo Lý và Việt Ngữ cho các em, không lại vắng vẻ như trước kia nên chẳng có chút giờ

để đến dạy nhà của các anh em nữa. Tôi quyết định đi sớm hơn một chút, tôi cũng đi nhà của thì giờ mà Chúa đã ban cho, vì thế nào tay tôi cũng phải đi, và xong việc này tôi lại kiếm ngay việc khác không cần chờ đợi, chờ đợi thì giờ nào thì giờ đó, hôm nay lại không có giờ để thu xếp việc nhà. Không rồi hoá ra cho cái chút thoải mái vui vẻ của mình ngay, sau khi nói chuyện thì lại đi vào phòng tắm rửa mình. Phải, trước mắt tôi những khuôn mặt hoàn nhiên trong sáng, nâng tung tăng nở cười sặc sỡ, nhây nhây cười vui vẻ kia, cười khác nhau một chút tranh tranh tiến bước trong nhà cho tôi và anh em khác. Ngày mai nhìn hoài không chán, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm hồn quên cái bố mẹ xuống xe.

- Con sớm quay giờ em tính đi nữa ?

Tiếng hỏi của chồng khiến tôi giật mình, tôi ngồi xuống trong parking nhà xe cho tôi đi vào Chúa, và nhìn các em một chút, lâu quá không thấy cảnh nhộn nhịp vui vẻ của các em buồn buồn nhẽ nhẽ làm sao ! Và bố mẹ xuống xe, tôi gặp anh chị Dũng Cindy, chị nhìn tôi chào bằng một nụ cười thật tươi. Tôi vui vẻ hỏi chị:

- Nem hai cháu vào Thiếu Nhi hả?

Chị gái nhà thay cho câu trả

lời, tôi cười ghé tai chị nói nhỏ
- ThờiBaby này tháng này có gắng đi học nhé

Tôi nắm tay Cindy, cảm vui mừng. Nhà lâu lắm nay tôi mới thấy chị trở lại công nhân như trước trong các thành phố các nhà công nhân thành phố gia, và tuần này qua chị cũng phải tham gia vào Hội các Bà Mẹ Công Nhân. Xa xa kia, tôi trông thấy một vài người lao lực cũng dần dần. Khung cảnh tập nập như ngày đầu trường học. Tôi rất ngạc nhiên vì sao cha Kiên và trường Lâm Hồng này, mắt nhắm nhắm nhìn ra biển nhà xe nhỏ vui mừng, như nhìn thấy cái nhà công nhân con mới cuối năm tíu tíu dẫn nhau về nhà Cha. Hình ảnh người chủ nhân hàng sung sướng nhìn thấy chiến mình nhìn như trong vòm trời xanh mướt, trông hiện lạnh như tuyết tuyết bao! Tôi lắng nghe tiếng cười này, cảm nhìn cảnh vật nhà này hoàn toàn khác. Một người như một chiếc quả đắng ngọt. Nhìn bóng hoàng hôn mới 1:10 trưa, tôi đi vào nhà Chúa Thánh Thể xin tai ơn và dâng lên Chúa những cảm nhận Ngài nhà hôm nay. Tôi nhắm mắt nguyện cầu, liên tưởng đến những hôm nhà quý trước khi trước trời thanh những viên ngọc nằm trong các tuổi thiếu niên, chúng như nhà ngọc mai đây trau dồi do lòng kiên nhẫn, khiến lên của những người thôi. Hôm nay dung tại nhà mẹ Trời nhà ban cho nhà biến nhà những viên nhà trời thanh những mầm nở trang nếp nhẽ và hấp dẫn cho nhiều người cảm thông. Phần những viên nhà này cũng nhà phải trải qua một thời gian dài chịu đựng dưới cái mặt mặt dưới do số nhà khiến của những người thô, mới trời thanh trước những viên ngọc sáng chói, màu sắc nhà

ÑÔN GHI DANH

Trong NH Ultreya tháng 3 vừa qua, NC. Vưu Huy Thông - Phó tá Giám mục NP. Saigon - coi nhẽn dâng thánh lễ và cầu nguyện với chúng ta. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi nhin tiếp này:



ÑÒC GIOAN PHAOLOÏI (1920 - 2005)



NỖC GIOAN PHAOLO II (1920 - 2005)



tiếp theo trang 2... **SÔNG LỜI CHÚA**

noì ñeân toà giaò hay triết học, vàn còi những ngòoi lòng thiện, màc dưõ hoi còi theá sai lầm; còi leõ Chúa còi yu nhân mành theo kiểu noì của ngòoi Do Thái.

Cõu thoat, nghĩa chung và nghĩa ñen : thoat khỏi tai nạn ñau khoả Nghĩa riêng và nghĩa boing : ñõõc phúc thiện ñang, thoat khỏi ñau khoả dõõi ñat nay.

Ngòoi chận chiến lo còi còi trong chuong, và ñaân chiến ñeân ñaâm còi toà ngoài ñõõng, lòng thõc chính cho chiến lại còi non xanh. Theo nghĩa boing, ai ñeân cung Chúa Cõu Theá biết ñõõng Ngòoi thì còi ñõn thanh hoà và ñõn phũ trũ của Chúa, lại lòng thõc cần thiết òi ñõi nay ñõa ñeân ñõi sau.

Theo Lõi Chúa : Ñeân cho ngòoi ta còi ñõi sống, và sống ñõi ñõõ; noì về ñõõi ta, còi sõi sinh toà còi về ñõõng thiên ñeân và sõi ñeân. Vì Chúa ñeân làm cho ngòoi ta hiểu biết sáng suốt trong cái hai lãnh với nay.

tiếp theo trang 26... **NHÕNG VIỆN...**

bãc, rõi rõi hõn. Các em Thiểu Nhi kìa còi khac ñaõ những hõn ñaõ quyĩ mà Chúa ñaõ ban cho, ñeân khõng biết khai pháì chui rõi, ñeân rong reu bui ñat bãm và ñõ bán thì hõn ñaõ quyĩ kìa chãng khac gì ñõi viẽn ñaõ soi tâm thõõng và ñõõng. Chung ta, những ngòoi ñõõc Chúa ban tãng cho những hõn ñaõ quyĩ ñaõ, hay cung gõp tay chung sõi mãi dưõ, ñaõ taõ chũng trõi thanh những viẽn ñõõc quyĩ giáì khõng bì mãi

mõ uõng phí. Toà ñõi nũi cõõi sung sõiõng, tã õn Chúa ñaõ soi sáng và hõõng ñaân toà trẽn mãi bõõc ñi, mãi viẽn làm trong cuõc ñõi mình. Cãm ñõõng ngắm nhìn những viẽn ñõõc ñang long lanh dõõi ánh ñang trõa cuõ Hai, toà thãm ñõõi với lòng seõ cõ ñõõng trõi thanh mãi ngòoi thõ mãi dưõ kiến ñaõ ñeân khoả leõ hõn, ñeân những viẽn ñaõ dõõi ban tay toà trau ñaân seõ phõa bãy ñõõc những ñeân ñaõ sãc riêng của chũng.

ANN THÕ LEA

Trở lại bài Phức Ám của Thanh Gioan, Lời Chúa phần văn tắt, chung vào mấy tiếng, không thông người ta phần biết kể trong lời người nghe, sa cô thật thế sôi hải lên lút mai vào nhà lấy của nôi chông nào hay chông ấy. Con kể cõp lai boin hung đôi ai nôi, sain sang dung vu lồi, coi khi cũng coi uy thế chõc quyền, cõng bõc giết người, bắt buõc phải nộp tắt cái tai sain theo yichung. Cái hai hàng nêu không qua cõa mai vào, nghĩa la gian dối, không theo nõng công chính chân thõc.

Nhõ trước kia, boin phong kien thõc dân, muõn lấy sõi lồi của dân nghe, thì ñắt ra bao nhiêu thời sõi thuê dân công; muõn lấy tai sain của nhà giàu, thì vu oan toá nây hay toá khác, nào la rõi lâu, buõn bách phiến thuõc phiến, chõa chấp gian phi trong nhà rai truyen nõn chõng chính phụ chõn giàu vuõ khĩ, tiếp te cho loan quan v.v... rồi tũc thu nhà cõa và dũng, bắt người ta ñi tu nhiều khi chãng coi xet xõu

Nhõ boin tõ bãn hay tõ sain bắt chính, bắt quyền phi nhân ngay nây, muõn bõc lõt thõ thuyen hay người dân thì lấy cõu hàng lam không toát, hàng bãn không chãy, ñen phải bõc tiền công hoac lam buõ thêm giõ. Về việc thiẽng liẽng ñao ñõc, cũng coi những kể trong cõp nhõ thế

2 Người ta thac mac, Chúa la chũ chuong chieñ, la người chãn chieñ, sao Chúa chí thiẽn va toan ñang, lai ñe cho boin troim cõp va chuong chieñ. Hay la Chúa văn hõng dân phuõrĩ, nõng Chúa không lam cho người ta nhõ cô khĩ. Chúa ña cho coi lyũ trí va tõi do, người ta phải dung hai ñang lồi nây, trõc lai biẽt cho xac ñang, sau lai lam cho chãn

chính. Nhõ con chieñ không nghe boin troim cõp. Nghĩa la mõi người phải suy nghõ, hoic hoĩ, giup nõn nhau, cho khoĩ nghe nõng nêu lõa gĩa gian dối, lam nõng việc thiẽ hai cho mình va cho người khác.

Mõi loai khác coi thế gĩa thiẽ hai la người lai. Cõ người cõy nhõ những người ngoài ñen chieñ ñoat ñe thu lõĩ cho hoĩ. Cõ người voa tình, nhõ những người không gõ mình sai lam, cũng giãng dạy khuyẽn bãn hay la giup nõn người khác. Chieñ của Chúa không biẽt tiếng người lai ñen không theo.

Tiẽng của Chúa va tiẽng của người lai khác nhau, rõi rang vì coi những nêu maũ thuañ. Nhõ coi người noi ñen toĩ giaõ, ñao ñõc, am2 phần người với những ñaĩ tính của Chúa. Nhõ Chúa vãn viẽ am2 hoĩ noi Chúa thay ñoĩ. Chúa chí mình ma hoĩ noi Chúa coi nêu không biẽt ñen mõi phải thõ thach người ta. Chúa chí thiẽn ma hoĩ noi Chúa lam cho người nây kể khác phải chõu ñau khoĩ Chúa chí công ma hoĩ noi Chúa bẽnh võc người nây, giết hai người khác. Chúa la Thiẽn Chúa ma hoĩ noi nhõ mõi oĩng nào coi quyền thế lai hung dõ va bắt công, ích kyũ hẽp hoĩ, cũng tìm danh lõĩ, cũng muõn cho người ta dua ñinh õi dõ õi ñaĩ nây. Cõ người lai noi mõi cach kín ăn hay giãn tiếp, mõi cõ khoa hoic, lo trõ ve ñ nguồn, chãy theo thõ ñaĩ, toĩ trong truyen thõng chãng hãn, ma chãng suy nghõ gì cã

3 Nõi lai Bài Phức Ám mõi cach cãn thãn, kyũ cang, mõi biẽ ñõc người lai. Xin Chúa cho mõi con chieñ của Chúa biẽ sang suot cãn thãn, ñaĩ la những người coi trach nhiẽm hõng dân. Cõ khi người lai con nguy hiẽm hõn boin

troim cõp, vì mõi chãn lyũ tai hai hõn mõi tai sain. Chính vì nõng người lai noi lam cho coi người xa lanh Chúa va che trach toĩ giaõ. Xin Chúa cho mõi người con Chúa biẽ hoic giaõ lyũ tìm hiẽ hoic hoĩ Thanh Kinh cho xõng ñang. Va xin Chúa bãn õn Thanh Thãn soi sang gĩn giõ cho con chieñ của Chúa khoĩ sai lam.

Theo Lời Chúa phần trong ñoan Phức Ám hãm nây, mõi người Tín Hõu hẽ long tai õn Chúa, vì ñõc lam con chieñ trong ñan chieñ của Chúa. Người Tín Hõu sung sõng voa cung. Vì coi gi sung sõng cho bãng coi mõi. Vì chãn nom lo laĩng cho mình nhõ Chúa. Về gõi teĩn tõng con chieñ mõi, rõi ñaĩ ra cãn ñõng ñaĩ coi xanh tõi non toĩ, gãn suõ ñõc trong, gĩa la ñaĩ ñuĩ lõng thõc, ñe cho coi cuõc ñõĩ sung tuic, va chũ va tinh thãn, thiẽ nhiẽn va siẽu nhiẽn, ngay nây dõ õi ñaĩ, ngay sau trẽn trõĩ.

Khõng nõng Chúa tõi ñaĩ la Või chãn chieñ, Chúa chieñ lanh, Chúa con la cõa chieñ. Nghĩa la giõ gĩn không cho coi ai va phải hai, không cho chieñ ñi laic ra ngoài. Người Tín Hõu ñõ ñen giã trõ của mình, la con chieñ của Chúa, ñõc Chúa chãn sõi giõ gĩn ngay ñen, thì cang phải ñõ ñen trach nhiẽm của mình, gia sõi hõp taic với Chúa ma chãn sõi giõ gĩn chính mình cũng giup nõn người khác.

Cach riẽng, người cursillistas, ñaĩ ñaĩ Chúa la Thãy Chí Thanh, la chũ chieñ của mình, hàng ngay phải lo thõ chuyẽn với Chúa, bãn hoĩ với Chúa, ñaĩ sõi vui lãn tõi Chúa, ñe ña ñi thõc hiẽ boin phần sõng Ngay Thõ Tõ. Xet mình ñõ lai xõ nây mình ñaĩ coi nhiều loĩ lam, ñaĩ coi những lãn ñe cho troim



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

stamp

1051 TUERS CT. SAN JOSE CA 95121

Kính Biểu

SINH HOẠT TRONG THÁNG 5/2005

- Trường Huan Luyen, Chủ nhật 24/4 từ 6:45PM - 9PM tại hội trường St. Patrick.
- NH Ultreya, Chủ nhật 22/5 từ 12:30PM - 3:30PM, hội trường nhà thờ O'Connor., 2105 Forrest Ave., San Jose 95128. Tel: (408) 947-2500.
- Trường Huan Luyen, Chủ nhật 29/5 từ 6:45PM - 9PM tại hội trường St. Patrick.

CHỦNẾ SINH HOẠT THÁNG 5/2005

VAI TRÒ BẢO TRÌ CỦA NGƯỜI CURSILLISTA

Xin quý anh chò suy nghĩ, cầu nguyện và cầu nguyện theo chủ đề trên. Mọi bài viết xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần thứ hai mỗi tháng nếu bài viết này được đăng trong mọi năm tới.

Nếu viết tay hoặc đánh máy trên giấy, xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần đầu tiên mỗi tháng.

cô lập vào chương chiến của Chúa, lại nên cho còi những gì tôi đang hay ngoài ngoài hoặc hạnh vi trái với Chúa, xam nhập vào tâm hồn mình hay anh chò em trong phong trào của mình. Còi khi chính mình cũng nên theo người lại mà xa cách Chúa và xa lìa anh chò em, xa lìa hoàn thiện của Chúa. Hay trôi về với hoàn thiện Chúa, chàm chui nghe tiếng Chúa, nên Người sẽ ban cho sức sống, và sống đời đời, chắc chắn sẽ được Hạnh phúc đời này và đời sau.

JOSE VU

Chùng con cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Gioan Phaolo lên choán nghã ngôi, hàng xem thấy mặt Nôc Chúa Trôi sáng láng vui ve vô cùng. Amen