



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 9 Năm 2008



Hân Hoan Chào Mừng Các Tân Cursillista K34 và K35-VNSJ

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG
 LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH
 Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH
 Gioan Lê Phạm Hùng
 510-668-7720

THƯ KÝ
 Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUÝ
 Maria Nguyễn Kim Dung
 510-791-1309

KHỐI TIỀN
 Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHỐI BA NGÀY
 Giuse Nguyễn văn Kính
 408-926-6975

KHỐI HẬU
 Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG
 Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ
<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>
 Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
 Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-267-3628

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN
 Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ KẾ HOẠCH
 Giuse Vũ văn Hợi
 408-600-8771

Sống Lời Chúa
Chúa Nhật 24 TN

NĂM A

September 14, 2008

THA THỨ

I. TIN MỪNG : (Mt 18, 21-35)

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."



MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Sống Đạo Trong Tù	16
Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn (Thơ)	4	Danh Sách Đón Niên Liễm	17
Lên Đồi Saint Francis	5	Danh Sách và Hình Ảnh K34-VNSJ	18
Khóa 34	7	Danh Sách và Hình Ảnh K35-VNSJ	28
Yếu Thương Bác Ái (Thơ)	8	Đức Kitô Với Nền Giáo Dục...	38
Gia Tộc Lòng Mến Chúa .	9	Đức Mẹ La Vang	45
Thông Phần Tình Yêu (Nhạc)	12	Thánh Lễ	47
Mẫu Nhiệm Thánh Thể	13	Sách, Tài Liệu Phong Trào	51
Chia Sẻ	14		

II. SUY NIỆM

Thánh Gandhi nói : *“Nếu áp dụng luật mắt đền mắt, thế giới sẽ chỉ toàn người mù”*. Sẽ không thể sống được nếu thiếu sự tha thứ. Tha thứ cần thiết cho con người như khí trời. Kể dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho ta thấy tính cách cần thiết và cấp thiết của tha thứ.

Phải tha thứ vì **con người là bất toàn**. Có những xúc phạm cố ý. Nhưng rất nhiều khi xúc phạm chỉ là vô tình, thiếu ý thức. Chỉ cần một chút cảm thông, hiểu biết, tôi sẽ dễ bỏ qua, không chấp nhất. Nếu cứ mỗi lần bị xúc phạm tôi không thể nào nguôi ngoai thì chính tôi là người khổ nhất, vì tâm hồn mang nặng oán hờn sẽ không bao giờ bình an. Nếu tôi loại trừ tất cả những ai xúc phạm, thì sau cùng tôi sẽ chẳng còn sống với ai được. Tôi sẽ mất hết bạn bè. Thế giới sẽ chỉ toàn kẻ thù. Và tôi sẽ trở thành cô đơn.

Phải tha thứ vì **chính ta cần được thứ tha**. Tôi cần sự tha thứ của chính mình vì bản thân tôi có biết bao lầm lỗi. Nếu tôi không tự tha thứ cho mình thì lương tâm sẽ cắn rứt dày vò khiến tôi suốt đời buồn phiền. Tôi cần sự tha thứ của người khác vì tôi đã xúc phạm nhiều đến anh em. Nếu mọi người không tha thứ cho tôi thì tôi đã bị khai trừ khỏi xã hội. Tôi cần sự tha thứ của Chúa vì tôi đã lỗi phạm đến Chúa rất nhiều. Nếu Chúa thẳng tay trừng phạt những tội xúc phạm đến Người thì tôi đã chết từ lâu. Biết bản thân mình yếu đuối, nhiều lỗi lầm, cần được tha thứ, tôi sẽ dễ cảm thông tha thứ cho anh em.

Phải tha thứ vì đó là **điều kiện để được thứ tha**. Trong



Tin mừng, Chúa nhấn mạnh điều này rất nhiều lần. Khi dạy ta đọc kinh Lạy Cha, Chúa bắt ta phải hứa tha cho anh em khi xin Người tha thứ lỗi lầm của ta. Ở cuối kinh Lạy Cha, thánh Máttêu còn thêm : *“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”*. (Mt 6:14-15).

Dụ ngôn hôm nay không những nhắc lại điều đó, mà còn cho thấy, tội ta xúc phạm đến Chúa muôn ngàn lần nặng nề hơn anh em xúc phạm đến ta. Thế mà Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho ta một cách mau chóng, nhẹ nhàng,

chỉ với một điều kiện là ta cũng phải tha cho anh em những lỗi lầm ít ỏi anh em xúc phạm đến ta .

Sau cùng ta cần tha thứ để trở nên giống **hình ảnh Thiên chúa**. Thiên chúa là người Cha rất nhân từ và rất hay tha thứ. Chúa Giêsu đã khắc họa rất rõ nét chân dung nhân từ của Thiên chúa Cha trong dụ ngôn *“Người Cha nhân hậu”*. Và Người không ngừng mời gọi ta hãy nên hoàn thiện như Chúa Cha.

Chúa Giêsu xuống trần gian cho ta được chiêm ngưỡng khuôn mặt hiền hậu nhân từ hay tha thứ của Chúa Cha. Suốt cuộc đời trần thế, Người không ngừng tha thứ cho kẻ tội lỗi. Nhất là những kẻ đã xúc phạm đến Người. Còn

cảnh tượng nào đẹp hơn cảnh tượng Người bị treo trên thập giá mà trái tim vẫn mở rộng yêu thương tha thứ. Còn lời nào đẹp hơn lời Người cầu nguyện trong lúc đau đớn tột cùng mà vẫn nhớ đến người khác, không phải nhớ đến người làm ơn mà là nhớ đến những người xúc phạm, làm hại mình: *"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm"* (Lc 23, 34). Và khi từ cõi chết sống lại, Người đã tha thứ cho Phêrô dù môn đệ thân tín này đã chối Người. Người đã tha thứ cho các môn đệ dù các ông đã bỏ mặc Người trong lúc gian nan.

Sự tha thứ làm nên vẻ đẹp của tâm hồn con người. Vẻ đẹp tự chế. Vẻ đẹp khoan dung. Vẻ đẹp của tâm hồn vượt lên trên chính mình. Vẻ đẹp đề cao giá trị con người.

Sự tha thứ làm nên vẻ đẹp của thế giới. Một thế giới cảm thông, chan hoà. Một thế giới chứa chan tình huynh đệ. Một thế giới mang vẻ đẹp của dung nhan Thiên chúa.

Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

1- Tha thứ là không dễ. Bạn đã có lần tha thứ. Hãy kể lại kinh nghiệm vượt qua sự oán hờn đó.

2- Những mối oán thù gặm nhấm tâm hồn và tàn phá cộng đoàn. Bạn có kinh nghiệm gì về điều này?

3- Bạn đã được ơn tha thứ của Chúa. Hãy chia sẻ với anh em.

4- Tha thứ đem lại những kết quả lớn lao. Bạn có kinh nghiệm về điều này chưa?

Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn

Đây CURSILLO một nhà
Thế hiện ý Chúa Người là Tinín Thương
Lý tưởng Bác Ái yêu đương
Quyết tâm loan báo "Hiền Chương Nước Trời",
"De Colores" sáng ngời
Đồng tâm cộng tác tuyệt vời tinín thân
Cùng nhau thông cảm xa gần,
"Palanca" Chúa Thánh Thần ban ơn
Muôn người một chí sắt son
Yêu thương Bác Ái vẹn toàn thực thối,
"Rollo" phân phát khắp ghi,
"De Curias" quản chí luận bàn
Hăng say suy luận hỏi han
Hết lòng mến Chúa lo toan cứu người
Bác Ái phục vụ vui cười
"Bốn bể huynh đệ" mọi người mến thương
Tâm niệm luôn lấy làm gương:
"Hiển vinh Thiên Chúa yêu thương thế trần"
Chú toàn ý Chúa muốn phần
Trọn mọi "Giới Luật" Thánh Thần ban ra
Cuộc đời gắn bó thiết tha
Tuân hành Thánh Ý Chúa Cha quan phòng
Nguồn vui phát từ trong lòng
Hân hoan phấn khởi từ trong ra ngoài
Tin Mừng sức sống mọi loài
Hạnh Phúc Thiên Chúa người người An Vui

Đặc biệt tặng các Tân Khóa Sinh Khoá 34 và 35-VNSJ 2008

LM. THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ





I. DẪN NHẬP

Thấm thoát mà người viết đã được hân hạnh có mặt tại “Đồi Saint Francis” thuộc thành phố Watsonville trên 10 lần. Sau khi mãn Khóa Ba Ngày, tự nhủ sẽ cố gắng trở lại nơi thân thương này làm Trợ Tá, và làm bất cứ một công tác nhỏ mọn nào để phục vụ Anh Em đi các Khóa sau. Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã ban cho con sức khỏe tương đối và hoàn cảnh thuận tiện được đi phục vụ trong những năm vừa qua.

II. CAMP SAINT FRANCIS

Trung Tâm Saint Francis là một cựu tu viện nằm sát bờ biển thuộc thành phố Santa Cruz, thời tiết vào mùa Thu rất dễ chịu, lại thêm gió biển đưa vào, trung bình vào khoảng trên dưới 70 độ F, ban đêm mát hơn. Camp Saint Francis cách thành phố San Jose, California khoảng 45 phút xe hơi, là một nơi lý tưởng để tổ chức các cuộc tĩnh tâm, cấm phòng v.v... Phong Trào Cursillo Giáo Phận San Jose thường tổ chức mỗi năm hai Khóa Nam / Nữ tại đây từ nhiều năm nay.

III. MỞ KHÓA

Năm nay Khóa Nam bắt đầu vào chiều Thứ Năm 21 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật 24 tháng 8 năm 2008; Khóa Nữ khởi sự vào tuần kế tiếp từ chiều Thứ Năm 28 và chấm dứt vào chiều Chúa Nhật 31 cùng tháng. Mỗi Khóa trung bình có trên dưới 50 tham dự viên. Việc tổ chức hai Khóa Ba Ngày là một trong các công tác quan trọng của Phong Trào Cursillo mỗi năm. Việc chuẩn bị bắt đầu từ nhiều tháng trước, gồm việc chỉ định Ban Điều Hành Khóa Nam và Nữ; học tập các đề tài gọi là ROLLO, ghi danh Tham Dự Viên, in tài liệu, và cầu nguyện để dâng mọi sự lên Thầy Chí Thánh qua Tám Tuần Tĩnh Huấn. Đọc Thánh Kinh, trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ, “*Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện, và Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa suốt đêm. Đến sáng, Chúa gọi các môn đệ đến, chọn lấy Mười Hai người và gọi những người này là Tông Đồ*” (Lc 6,12-13). Việc Chúa Giêsu làm như vậy cho ta thấy sự cầu nguyện quan trọng vô cùng trong mọi hành động. Hai tháng trước ngày khai mạc Khóa Ba Ngày, sự cầu nguyện cao điểm diễn ra trong Tám Tuần Tĩnh Huấn.

IV. TRỢ TÁ

Để thi hành mọi dịch vụ trong trung tâm, từ nhà nguyện đến phòng sinh hoạt (phòng họp), từ nhà bếp đến phòng vệ sinh; tất cả đều do các Cursillistas gồm các Linh Mục và Giáo Dân đã từng tham dự các Khóa trước đây đảm nhận, gọi là Trợ Tá. Trong suốt thời gian thụ huấn tại Trung Tâm Saint Francis, các Tham Dự Viên không làm gì khác, ngoài việc tham dự các giờ học tập, cầu nguyện. Mong rằng sau Khóa Ba Ngày năm nay, Quý Anh Chị Tân Cursillistas sẽ trở lại Camp Saint Francis đi Trợ Tá. Đối với giáo dân, đây là dịp tạm quên cuộc sống bận rộn thường ngày để phục vụ, đồng thời gia tăng kiến thức hiểu biết về Thiên Chúa và về Phong Trào, nhất là có thời giờ cầu nguyện thân tình với Thầy Chí Thánh.

Trong suốt cả năm, chúng ta phải lo cho cuộc sống thường nhật về công ăn việc làm, săn sóc gia đình, sự học hành của con cháu, tu bổ nhà cửa, hay lo cho chính mình v.v... ít khi có thời giờ dành cho cuộc sống thiêng liêng. Đi Trợ Tá, mà mục đích chính là phục vụ anh chị em Tham Dự Viên Khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày, đồng thời cũng có thì giờ suy gẫm và tính sổ về cuộc đời thiêng liêng của mình.

V. NGÀY THỨ TƯ

Thời gian ba ngày sốt sáng học tập tại Trung Tâm Saint Francis được nối tiếp bằng một chuỗi dài những ngày còn lại, gọi là Ngày Thứ Tư, cũng được gọi là Hậu Cursillo; thời gian này kéo dài bao nhiêu năm tháng không ai có thể biết được ! Sở dĩ gọi là Ngày Thứ Tư, vì tiếp theo Ba Ngày tại Trung Tâm Tĩnh Huấn. Cuộc đời của người Cursillista từ đây đòi hỏi mỗi người tùy theo khả năng đóng góp vào việc đem Tin Mừng đến cho tha nhân. Chúa Giêsu đã phán "*Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít*" (Mt 9,37). Để có thể thi hành nhiệm vụ tốt đẹp trong các hoàn cảnh khác nhau. Phong Trào Cursillo tiếp tục cung cấp kiến thức, nuôi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động qua ba cơ cấu : Hội Nhóm, Đại Hội Ultreya và Trường Huấn Luyện. Sau đây xin trình bày một cách tổng quát nhiệm vụ của ba thành phần nói trên :

1. Hội Nhóm

Hội Nhóm là đơn vị căn bản quy tụ chừng 5 – 7 Cursillista, gặp nhau hàng tháng hay 2 tuần một lần quanh năm, chia sẻ kinh nghiệm việc đem Tin Mừng đến cho tha nhân, cùng nhau học hỏi đời sống đạo. Số thành viên giới hạn, lại gặp nhau thường xuyên nên tình bạn trở nên thắm thiết như anh chị em một 'Đại Gia Đình' cùng hoạt động và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

2. Đại Hội Ultreya

Đại Hội Ultreya rộng lớn hơn do sự quy tụ nhiều Nhóm, sinh hoạt hàng tháng, nhằm củng cố và phát triển tinh thần thân hữu giữa các Nhóm Viên trong cộng đồng dân Chúa với nhau (1). Đây là cơ hội giúp các Nhóm học hỏi và rút kinh nghiệm hoạt động trong không khí thân tình, cởi mở, vui tươi trong công tác tông đồ thêm phần sốt sắng. Đại Hội Ultreya khích lệ các Nhóm hướng về việc mang Tin Mừng đến cho tha nhân cũng như Hội Nhóm thúc đẩy cá nhân trong Nhóm vậy. Cả Đại Hội Ultreya và Hội Nhóm đều là động lực cho công cuộc Phúc Âm Hóa môi trường (1).

Có tham dự đều đặn các phiên họp định kỳ như vậy mới thấy sự cần thiết hiện diện trong các buổi họp Đại Hội Ultreya nhằm thăng tiến cuộc sống của cá nhân và cùng hướng về mục tiêu chung : Phúc Âm Hóa môi trường.

3. Trường Huấn Luyện

Trường Huấn Luyện là nơi học hỏi về Sách Lược và Kỹ Thuật của Phong Trào Cursillo, học hỏi về Thánh Kinh và các tài liệu của Giáo Hội mà người Cursillista không có thì giờ hay hoàn cảnh tìm hiểu. Như vậy, Trường Huấn Luyện là nơi bổ túc kiến thức mà Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya không có thể cung cấp được. Trường Huấn Luyện cũng được gọi là Trường Lãnh Đạo, do các Linh Mục và Giáo Dân am tường vấn đề trình bày các đề tài trong các kỳ họp hàng tháng.

Tóm lại, Hội Nhóm, Đại Hội Ultreya, Trường Huấn Luyện ví như cái kiềng ba chân bổ túc cho nhau, liên kết với nhau, cung cấp cho người Cursillista những hiểu biết và thông tin cần thiết trong cuộc sống Ngày Thứ Tư, với nhiệm vụ mang Tin Mừng đến cho tha nhân theo Thánh Ý Thiên Chúa.

VI. KẾT LUẬN

Trước khi kết thúc, xin mượn bài hát "Về Nơi Đây" của Thành Tâm, thân tặng Quý Anh Chị Tân Cursillista hai Khóa 34 và 35 :

*ĐK : Chúng con về nơi đây
dâng ngàn tiếng ca*

*Chúng con về nơi đây để tạ
ơn Thiên Chúa*

*Qua bao năm tháng mong
chờ say sưa Thánh Ân vô bờ*

*Được cùng nhau bên Chúa
thỏa lòng con ước mơ.*

PK1 :Với tiếng hát rạo rức niềm tin
 Với ánh mắt đọng lời nguyện xin
 Chúng con dâng muôn ngàn ý tình;
 Từng lời kinh hay từng cuộc sống
 Cùng hòa chung trong tình hiệp nhất
 Nguyện dâng lên Thiên Chúa tình thương.

PK2 :Hãy đón lấy một trời hồng ân
 Hãy giữ lấy cả một mùa xuân
 Chúa thương ban cho người thế trần;
 Một lần ta đến dự tiệc Thánh
 Thì đời ta no thỏa hạnh phúc
 Nguồn bình an chan chứa đời ta.

Lạy Thầy Chí Thánh, xin nâng đỡ chúng con, chỉ dạy chúng con trong mọi hoạt động Tông Đồ để làm sáng danh Thầy, bây giờ và mãi mãi về sau, trong suốt cuộc đời Ngày Thứ Tư của chúng con; hy vọng sau này, chúng con được điếm phúc quây quần xung quanh Thầy trên Thiên Quốc.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ chúng con, xin Mẹ cầu bầu với Thiên Chúa và nâng đỡ chúng con trong tay dịu hiền của Mẹ, cho chúng con hăng say ra đi để Phúc Âm Hóa môi trường theo Thánh Ý Thiên Chúa nơi trần thế./-

Mùa Thu 2008

GIUSE ĐAN PHƯỢNG

(1) Những Tư Tưởng nền tảng của Phong Trào.



KHÓA 34

Các Khóa Cursillo tại Camp Saint Francis hàng năm đều được Ôn Chúa thật dồi dào. Tuy vậy, sắc thái mỗi khóa không hoàn toàn giống nhau, vì mỗi khóa có những con người, những ý chí, những tâm nguyện, những băng khuôn, những tấm lòng ...khác nhau từ muôn phương đổ về đây.

Tôi cảm thấy vui mừng nhiều lắm trong suốt bốn ngày làm trợ tá. Khi đã về tới nhà rồi, mà tâm trí tôi vẫn còn vương vấn Khóa 34, như vừa mới xa cách người yêu vậy.

Kỳ làm trợ tá này tôi được đánh động nhiều trong các lần cầu nguyện trước Thánh Thể.

Khuya thứ sáu, hai người bạn và tôi rủ nhau vào Lều Thánh Thể. Khi chúng tôi vào thì đã có chị TN đang cầu nguyện, vì vậy chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng. Vài phút sau chị TN đề nghị lần hạt chung cầu nguyện cho Cha Linh hướng Matthias Vũ Ngọc Đáng và các anh chi Cursillistas đã được Chúa gọi. Lời kinh, lời nguyện chân thành và tha thiết. Tôi hồi tưởng về Cha Cố Matthias mà thương Cha quá !

Một buổi sáng sau Thánh Lễ cho trợ tá, mấy anh em chúng tôi nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn ra biển thường thức cảnh mặt trời bắt đầu lộ dạng trên sóng bạc mênh mông. Thiên nhiên Thiên Chúa tạo dựng sao đẹp và hùng vĩ quá! Tạ Ôn Chúa. Chúng tôi cùng vào Lều Thánh Thể. Đã có mấy anh chị đang cầu nguyện, mọi người cầu nguyện trong thinh lặng, tất cả đều quỳ gối, trang nghiêm và thành khẩn...

Đêm thứ bảy, tôi lần Chuỗi một mình trong Lều. Vắng nghe tiếng sóng, tiếng gió bên ngoài. Xong Chuỗi Mâu Nhiệm Sự Mừng, tôi ngồi xuống nhìn Thầy, lắng nghe Thầy ...

Đêm khuya, tôi nghe tiếng sóng, tiếng gió càng rõ. Tôi nhớ lại năm trước cũng tại Lều Thánh Thể này, nhưng vào buổi trưa sau giờ cơm, một người bạn mới quen và tôi lần hạt cầu nguyện cho khóa học. Dứt Chuỗi Mân Côi, chúng tôi cầu nguyện tự phát. Lời cầu của anh khiến tôi chảy nước mắt, nhớ hoài. "Lạy Thầy, Thầy và chúng con đang ở sát bên bờ

Thái Bình Dương, chính nơi Thái Bình Dương này Thầy đã gọi vợ con và con con”. Anh ngưng lại khá lâu, có lẽ anh khóc. Anh cầu nguyện tiếp: “Lạy Thầy, con tin tưởng tuyệt đối nơi Thầy, nguyện xin Thầy thương đón nhận linh hồn Têrêsa cùng linh hồn Mat-thêu vào Nước Thầy, con tạ Ôn Thầy”...

Giờ Decuria Châu Thánh Thể. Trước khi đi đến nơi Châu, tôi thưa với sáu anh tham dự viên :” Thưa quý anh, đây là giờ phút chúng ta đi gặp gỡ Chúa, xin quý anh thăm thi cầu nguyện và giữ im lặng”. Chúng tôi xếp hàng một cháp tay, cúi đầu đi.

Vừa đi được mười bước, thì anh cựu CTPT đang ngồi, vụt đứng dậy, cũng cháp tay cúi đầu. Anh cầu nguyện cho chúng tôi. Đi thêm một quãng ngắn, tới chỗ quẹo phải, anh CTPT cũng sửa thế đứng nghiêm trang, cúi đầu cầu nguyện cho Decuria chúng tôi. Xin cảm ơn hai anh. Tạ Ôn Chúa đã ban cho Decuria chúng con những lời cầu nguyện và sự hiệp thông quý báu trong hành trình gặp gỡ Chúa.

Trước sự Hiện Diện cao cả và thân mật của Thầy, chúng tôi trình diện lên Thầy tên từng tham dự viên và tên hai trợ tá. Thật đơn sơ như vậy thôi, thế mà một sự thân ái, gần gũi

lạ lùng đã kết hợp chặt chẽ chúng tôi. Lời tâm sự của mỗi người phát xuất từ con tim đã được đón nhận Ôn Chúa, nên xúc động, nghẹn ngào, đứt đoạn, chen lẫn nước mắt. Tiếng nấc và tiếng khóc của một anh khiến anh em ngậm ngùi, đặt tay lên vai, lên lưng anh để chia sẻ ... Tình huynh đệ đã nảy sinh.

Cuối cùng, một trợ tá mời anh em đứng lên, tay nắm tay, cúi đầu, lòng hướng về Thánh Thể Chúa: “Tạ Ôn Chúa đã cho chúng con giây phút thiêng liêng quý báu này, cầu xin Thầy gìn giữ tất cả anh em chúng con đây luôn nắm tay nhau suốt ‘Ngày Thứ Tư’ trong tình huynh đệ chân thành, và trong Tình Yêu bao la dạt dào của Thầy”.

Tạ Ôn Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh.

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.

YÊU THƯƠNG BÁC ÁI

Tặng Đặc Biệt Cho PT CURSILLO/NVN/GPSJ/KTT /BT ULTREYA



Hãy thực thi “Bác Ái Yêu Thương”
Lời dạy của “Nước Trời Hiến Chương”
Tình Thương Thần Linh tỏa người sáng
“Mến Chúa yêu Người” luật yêu đương .

Bác Ái phục vụ cả xa gần
Sức mạnh hướng dẫn Chúa Thánh Thần
Nhân loại tất cả dân Thiên Chúa
Hoạt động tình nghĩa trọn muôn phần .

Lời Con Thiên Chúa luôn nhắc ghi
Tương trợ Bác Ái không quản chi
Ích Hồn lợi Xác luôn thăng tiến
Kính Chúa giúp người luôn thực thi .

Chú toàn ý Chúa cả muôn phần
Nhờ Ôn Sức Mạnh Chúa Thánh Thần
Cuộc đời gắn bó luôn yêu mến
Thực thi Tình Chúa giữa thế trần .

Tin Tưởng Trông Cậy Tình Yêu Thương
“Kính Chúa Yêu Người” luôn làm gương
Phúc Lộc Linh Hồn quan trọng nhất
Mừng loan truyền khắp muôn phương .

Sứ mạng Bác Ái cho mọi người
Gương lành thánh đức Ôn Chúa Trời
Dạy cho nhân loại biết cách sống
“Tám Mối Phúc Thật” vui tuyệt vời .

Thầy Chí Thánh dọn chỗ chúng ta
Qua đời tạm về cùng Chúa Cha
Người là Đường-Chân Lý-Sự Sống
Ôn Phúc Hồn Xác luôn An Hòa .

Phục vụ Bác Ái luôn vui cười
Yêu thương nhân loại cả mọi người
Bác Ái thực thi con Thiên Chúa
Hạnh Phúc trường sinh trong Nước Trời ./.

LM. THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ



Gia Tộc Lòng Mềm Chúa

qua Cầu Nguyện

Người tân Cursillistas, khi “xuống núi” đều mang một tâm trạng phấn khởi đặc biệt vì được thức tỉnh sự hiện hữu tình thương quá đỗi ngọt ngào của Chúa. Người trợ tá cũng không khỏi ngạc nhiên vì kết quả hết sức lạ lùng của khóa Ba Ngày. Sự kiện này làm nhiều người cảm nghiệm sự ra tay của Chúa, vì ai có tài cán gì để hoán cải nhiều người cùng một lúc như thế?

Trong các sinh hoạt chuẩn bị cũng như trong khóa học, chúng ta thường nhắc đến sự cầu nguyện, của palanca như là yếu tố quan trọng nhất cho kết quả khóa học. Thật vậy, khoá học được coi là công việc của Thiên Chúa qua tay con người cho nên ân sủng là nền tảng căn bản, như lời Thầy Chí Thánh, “*Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được*” (Jn. 15:5).

Chúng ta ý thức sự cầu nguyện không những là sức mạnh mà chính là hơi thở của người cursillistas. Đây cũng chính là truyền thống của Giáo Hội, tin tưởng rằng lời cầu nguyện là vũ khí để canh tân mặt đất. Thánh Phaolô tông đồ nói, “*Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên*

Chúa, có sức đánh đổ các đồn lũy” (2Cr 10:4).

Mẹ Têrêxa thành Calcutta cũng nói điều tương tự, “*Khi tôi băng qua biên giới để tiến vào giải Gaza, tại trạm canh người ta hỏi tôi có mang vũ khí gì không, tôi nói: có, đó là các cuốn sách cầu nguyện*”.

Vì vậy, để duy trì ân sủng, chúng ta không có cách nào khác hơn là năng kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện.

Thế nhưng, cầu nguyện là gì?

Sách Giáo Lý Công Giáo (điều 2559) nói rằng, “*Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, hoặc xin Chúa ban cho những ơn lành*”. Sách Giáo Lý cũng trích lời thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ Giáo Hội, rằng “*Cầu nguyện là cái nhìn đơn sơ hướng lên trời, là tiếng kêu của lòng tri ân và của tình yêu, khi đón nhận thử thách cũng như lúc hưởng niềm vui*” (GLCG, số 2558).

Như vậy, chúng ta thấy rằng, cầu nguyện có nhiều cách, được biểu lộ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với nội dung là diễn tả tâm tình lên với Chúa.

Cầu nguyện là tán dương:
Khi Đức Mẹ dâng lên lời chúc

tụng qua lời kinh Magnificat là Mẹ đã cầu nguyện, “*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Đấng Cứu Chuộc tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới*” (Lk. 1:46-48).

Cầu nguyện bằng cách gặp gỡ: Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Thiên Chúa không ngừng kêu gọi con người đến gặp Ngài một cách huyền nhiệm. Tổ phụ Ápraham không những đã đón nhận lời Thiên Chúa phán dạy, mà trong nhiều dịp ngài còn được điếm phúc đối đáp với Đức Chúa.

Chúng ta không khỏi thú vị nghe bài tường thuật trong Sách Sáng Thế, đoạn 18, khi ông Ápraham can thiệp cho thành Xơ-đôm: Ông nói, “*Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì năm mươi người lành trong đó sao?*” Ông Ápraham đã khiêm tốn van nài, một cách thận trọng nhưng cương quyết, để từ con số năm mươi xuống còn mười người, mà Chúa vẫn kiên nhẫn chấp nhận lời cầu xin.

Đáng tiếc thay, dân thành Xơ-đôm đã không tránh được tai họa vì không chịu hoán cải.

Cầu nguyện là chuyện trò với Chúa: Sách Xuất Hành tường thuật ông Môisen được Chúa tỏ mình ra từ trong bụi gai. Nhưng trước khi lãnh nhận sứ mạng giải phóng dân tộc, Mô-i-sen đã thưa với Chúa, “Con là ai mà dám đến với Pharaô mà đưa con cái ra khỏi đất Ai Cập?” Nhưng Chúa phán, “Ta sẽ ở với người” và Người đã ban cho ông uy quyền làm các dấu lạ để dân tin.

Cầu nguyện cũng có nghĩa là lắng nghe tiếng Chúa: Sách Samuel tường thuật việc Chúa gọi Samuel, một thiếu niên, trong giấc ngủ. Nhưng Samuel chỉ nhận ra tiếng Ngài khi tư tế Êli dạy cho biết cách lắng nghe tiếng Chúa, “*Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe*” (1Sm 3:9).

Chúng ta cũng cầu nguyện qua lời kinh thống hối: Đavit, một vị vua được lòng Chúa, đã dệt nên những lời chúc tụng và hối lỗi trong các bài Thánh Vịnh mà Giáo Hội thường dùng trong phụng vụ.

Tim hiểu **việc cầu nguyện của Chúa Giêsu**, được ghi trong Phúc Âm, chúng ta thấy Ngài luôn luôn cầu nguyện trước những giờ phút có tính quyết định cho sứ mạng của Ngài: trước khi Chúa Cha làm chứng về Ngài lúc chịu Phép Rửa, khi có cuộc biến hình,

trước khi hoàn thành sứ mạng cứu chuộc, khi tuyển chọn các tông đồ, trước khi Phêrô tuyên xưng Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa...

Khi cầu nguyện, Ngài phú thác khiêm cung hầu thuận theo ý muốn của Chúa Cha. Trước khi cho Lazarô sống lại, Ngài đã thưa lên cùng Chúa Cha, “*Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã nghe lời con. Con vẫn biết rõ là Cha luôn nghe lời con xin*” (Jn 11:41-42).

Cầu nguyện là xin ơn: Trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã cầu xin Chúa làm phép lạ, ngay cả khi giờ của Ngài chưa đến. Mẹ nói với Chúa Giêsu, “*Họ hết rượu rồi*” (Jn 2:3), và Đức Mẹ khuyên người ta làm theo những lời Chúa truyền. Và như chúng ta biết, với niềm tin của Đức Mẹ, nước đã biến thành rượu ngon, sự bối rối của đôi tân hôn trở thành niềm vui đầy kinh ngạc.

Nhưng chúng ta cũng biết rằng, **cầu nguyện luôn đầy rẫy thử thách:** Truyền thống Giáo Hội nêu nhiều mẫu gương cầu nguyện trong đời chờ, và ngay cả trong bóng tối lâu dài. Thánh nữ Monica đã kiên trì cầu nguyện xin ơn hoán cải cho người con trong mười bốn năm. Và ngài đã không thất vọng, Augustinô không những hoán cải mà còn trở thành vị thánh thông thái lỗi lạc bậc nhất của Giáo Hội.

Gần đây, báo chí đã phổ

biến các bức thư của Mẹ Têrêxa thành Calcutta gửi cho cha linh hướng của mẹ. Mẹ viết rằng, “*Chúa Giêsu đã thương cha một cách đặc biệt. Nhưng đối với tôi, một sự im lặng và trống vắng triền miên, tôi đã nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, miệng nói mà không ra lời... Xin cha hãy cầu nguyện cho tôi để Thiên Chúa tự do hành động trên tôi*”. Có người cho rằng đây là sự “khủng hoảng đức tin” của mẹ, nhưng những vị khác đã so sánh mẹ với Thánh John Thánh Giá của thế kỷ thứ 16, đánh giá điều này như là “đêm tối” của tâm hồn nhằm miêu tả một giai đoạn đặc biệt trong việc tăng trưởng đức tin.

Chúng ta yêu mến Chúa, và khi yêu mến ai thì chúng ta muốn được gần gũi, muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm khi vui cũng như lúc buồn. Tương tự, đối với Thiên Chúa, Ngài muốn có mối yêu thương thân tình với chúng ta vì Ngài là tình yêu. Qua Kinh Thánh, Ngài nói với chúng ta bằng Lời của Ngài, còn chúng ta thì nói với Ngài qua cầu nguyện.

Khi chiêm ngắm những mẫu gương cầu nguyện trong Kinh Thánh và trong truyền thống giáo hội, tôi thấy mình cần học cách cầu nguyện. Đức cố Giáo Hoàng John Paul II đã lưu ý các tín hữu về việc cầu nguyện máy móc, và ngài nhấn nhủ, “*Chúng ta cần học cách cầu nguyện như chúng ta học từ môi miệng của Thầy Chí Thánh, và như các*

Thầy Chí Thánh, và như các tông đồ đã cầu xin: ‘Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện!’” (Lk 11:1).

Chính nhờ lời cầu xin này, Thầy Chí Thánh đã cho chúng ta Kinh Lạy Cha, là lời kinh thập toàn, nói lên những điều cần phải xin xuất phát từ con tim của chúng ta, theo thứ tự như những gì mình mong ước.

Trong số những lời cầu nguyện, chắc hẳn lần chuỗi Mân Côi là thông dụng hơn hết. Tôi có thói quen lần chuỗi và lấy làm thích thú vì khi lần chuỗi tôi có dịp suy niệm các mầu nhiệm trong Năm Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng và Sự Sáng, giúp tôi kết hợp mật thiết hơn với Chúa và Mẹ Maria.

Vậy, thái độ nào chúng ta cần có khi cầu nguyện?

Trước hết, sự khiêm nhường: Thánh Luca đã kể lại thái độ của thánh Phêrô khi được Chúa gọi chèo thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới và đã bắt được một mẻ lưới đầy cá. Ngài đã cảm nghiệm một điều kỳ diệu và đã quỳ dưới chân Chúa mà nói, “*Lạy Thầy, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi*” (Lc 5:8). Ngài chỉ biết cảm nhận mình là kẻ bất xứng.

Sách Giáo Lý Công Giáo số 2559 nói, “*...Sự khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Khiêm nhường là tâm trạng để đón nhận hồng ân qua việc cầu nguyện: con người là kẻ ăn xin trước mặt Thiên Chúa*”.

Khiêm nhường cũng có nghĩa là **kín đáo**: Chúa Giêsu thường rút lui vào nơi thanh vắng, trên núi, vào ban đêm, ở trên thuyền, để cầu nguyện. Chúa nói, “*Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh*” (Mt. 6:5-6).

Đồng thời, chúng ta cũng cần thái độ đơn sơ, chân thành khi cầu nguyện: Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong cuộc thăm viếng giáo hữu San Jose hồi tháng 7 năm 2000 đã kể lại câu chuyện ngài được một người bạn tù ngoại giáo, là một cựu cán bộ cộng sản cầu nguyện cho. Ngài nói, khi bạn tù này được phóng thích, ông nói sẽ đến đền La Vang để cầu nguyện với Đức Mẹ cho ngài. Ngài chỉ ậm ừ cho qua không dám tin, nhưng vài tháng sau, ngài nhận được một lá thư của người này, có đoạn như sau: “Anh Thuận ơi, như đã hứa với anh, tôi đã đạp xe đạp đến đền La Vang cầu nguyện cho anh. Nhưng tôi không biết cầu nguyện, chỉ nói như thế này thôi anh nghe có được không? Đó là, lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cho anh Thuận điều mà anh ấy cần!”

Ngài nói, nhờ những lời cầu xin đơn sơ chân thành như thế mà Đức Mẹ đã nhậm lời.

Trong hai khóa học, chắc

“**...Sự khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Khiêm nhường là tâm trạng để đón nhận hồng ân qua việc cầu nguyện: con người là kẻ ăn xin trước mặt Thiên Chúa**”.



Trong hai khóa học, chắc hẳn chúng ta đã không tránh khỏi những vấp vấp khuyết điểm, nhưng vì nhờ cầu nguyện mà Người ban cho biết bao tình thương và ơn sủng. Cầu nguyện, vì thế, là phương thế để duy trì và gia tốc ơn sủng mà chúng ta đã nhận lãnh trong những ngày dự khóa.

JOHN TRẦN HIẾU

THÔNG PHẦN TÌNH YÊU

Hồng - Ngự

Chậm, buồn

1 - Cầm tấm bánh trong tay ly rượu nồng Cha vừa trao, nước mắt con tuôn
 2 - Cuộc sống chốn đam mê nơi lụa là nơi tình say, lấm lức con quên

trào suốt bữa chiều hôm đó. Nhó đến bữa tiệc xưa ngồi bên
 Ngài, dẫm bước vào đường u tối. Quên ân sủng, người Cha ngày đêm

Cha trao hết tâm tình mà có kẻ đã phản bội Cha.
 dương đôi mắt mong chờ. Đây ai ơi chớ quên tình...

Mạnh hơn nhanh

2 - Cuộc sống chốn đam... ..Cha. Nào đứng lên bạn ơi
 Cùng tấm bánh rượu nho

theo Thầy Chí Thánh. Kia ánh mắt của Thầy
 trong Thầy Chí Thánh, là ân sủng tuyệt vời

rạng ngời trong ta. Có Chúa cùng bước đi, ta thách đố hiểm
 Ngài hằng thương ban. Chúa đến ở với ta, môi run lên niềm

Chậm lại

nguy. Có Chúa cùng sánh vai, ta thách đố tội đời. Cùng tấm ...
 vui. Suy Chúa nuôi dưỡng ta, mắt ta ứa lệ nhòa.

Nhận tấm Bánh và ly Rượu từ Cha Linh hướng,
 tôi suy tưởng đến bữa tiệc-ly của Chúa ngày nào vì...có kẻ phản bội... nên tôi
 đã...khóc...và khóc suốt bữa ăn đó!

G.B. Mai văn Hồng-Hiệp - Dự viên Khóa 34 vnsj - Decuria André



Mầu Nhiệm Thánh Thể

Tôi hiện nay tình nguyện làm thừa tác viên Thánh Thể mỗi tuần một ngày tại bệnh viện O'conor San Jose. Đem Mình Thánh Chúa tới cho các bệnh nhân.

Thứ Tư vừa qua 27 tháng 8 năm 2008. Một sự kiện lạ đã xảy ra trong lúc tôi đang thi hành phận vụ. Tôi xin được chia sẻ cảm nghiệm sau đây để chúng ta cùng cảm tạ Thầy Chí Thánh đã dùng cảm nghiệm này để chúng ta thêm lòng tin vào mầu nhiệm Thánh Thể.

Khi tôi đi gần tới phòng bệnh số 4313. Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ (người Mỹ) kêu la rất lớn : I don't want to be die; please help me ; I don't want to be die (Tôi không muốn chết, xin cứu tôi, tôi không muốn chết)

Tiếng kêu la này lập đi lập lại nhiều lần . Một người y tá chạy vào giúp , nhưng tiếng kêu la vẫn không hết. Tôi cảm thấy ngần ngại không muốn vào tính đi sang phòng khác rồi sẽ trở lại sau khi thấy người phụ nữ này không còn la hét nữa. Nhưng một động lực vô hình giữ chân tôi lại và đẩy tôi vào phòng bệnh này.

Vào phòng ,tôi thấy người phụ nữ này khoảng

50 tuổi, trông còn rất trẻ và mập mạp. Tôi tiến tới tự giới thiệu và bắt tay bà; bà giơ tay cho tôi bắt và nói – Làm ơn giúp tôi, tôi không muốn chết, xin làm ơn, tôi không muốn chết.

Tôi nói với bà - Bà sẽ không chết, nhưng trước hết bà phải bình tĩnh nghe tôi nói....(im lặng).... Tôi tới thăm bà, và mang mình thánh Chúa tới đây. Bà có muốn lãnh nhận Mình Thánh chúa Kitô không ?. Bà im lặng gật đầu.Người nữ y tá nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi đi ra ngoài.

Tôi cùng bà cầu nguyện ; rồi đọc kinh lậy cha, sau đó tôi trao mình thánh Chúa cho bà. Kết thúc tôi chúc bà bình an. Bà giơ tay ra về phía tôi và nói nhẹ nhàng - Xin giúp tôi, tôi không muốn chết, xin giúp tôi...

Tôi nói với bà...- Chúa sẽ giúp bà; Ngài đang ở trong bà, bà sẽ không bao giờ chết . Nếu Chúa muốn bà lành bệnh bà sẽ được lành. Nếu Chúa muốn bà chịu đau khổ một thời gian ; Ngài sẽ thêm sức cho bà để bà đủ sức vác Thánh Giá theo Chúa. Nếu Chúa muốn bà về với Chúa thì đó là bà từ giã cuộc sống tạm bợ này để bước vào cuộc sống hạnh phúc đời đời sẽ không bao giờ còn phải đau

khổ vì bệnh tật nữa....Lúc đó tôi nhìn thấy nét bình an trên khuôn mặt của bà với hai giọt nước mắt lăn trên gò má.

Bà nắm tay tôi ngỏ lời cảm ơn và xin tôi cầu nguyện cho bà.Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho bà và cũng xin bà dâng lên Chúa sự đau đớn bà phải chịu và cầu nguyện cho tôi.

Tôi từ giã bà, ra khỏi phòng, khép cửa lại, tôi đứng đó một lát và không còn nghe tiếng rên la.

Sau đó tôi tiếp tục phận vụ với vài bệnh nhân khác nữa, rồi trở lại nhà nguyện cầu xin cho tất cả các bệnh nhân mà tôi đã gặp trong ngày này trong đó có bà.

Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã ban cho tôi cảm nghiệm này để tôi được thấy và tin chính là Thầy thực sự trong hình bánh đã đem bình an đến cho bà bệnh nhân kể trên.

VIỆT HẢI

Tân cursillista khóa M-34





CHIA SẺ

NHỮNG CẢM NGHIỆM SUY TƯ VỀ KHÓA TỈNH HUẤN 35-VNSJ

Qua người đỡ đầu và cũng là người mà tôi hằng kính phục . Tôi được biết đến phong trào Cursillo.

Mặc dù có nghe qua một vài lần nhưng tôi vẫn thờ ơ , và nghĩ rằng ở lứa tuổi của mình không cần phải " sùng đạo" đến mức độ vậy .

Nhưng rồi tôi cũng quyết định đi tỉnh huấn . Ngay từ phút đầu tiên tôi thấy là lạ vì không quen được sự săn sóc quá chu đáo của những người trợ tá . Đôi khi lại làm tôi thấy khó chịu . Bước khởi đầu tôi chẳng quen biết ai , mà ai cũng biết tên tôi . tôi thấy mình "quan trọng " quá .

Đêm đầu tiên thật xa lạ Đêm đó tôi không sao ngủ được , chẳng phải tôi nhớ nhà , nhớ chồng và hai đứa con nhỏ . Mà lạ lắm tôi chẳng nghĩ và lo cho chúng một chút nào .. Chỉ có Kinh Lạy Cha , Kinh Kính Mừng cứ liên tiếp lướt qua trong trí óc , cứ được lặp đi và lặp lại .

Hai ngày tiếp đó là hai ngày thật đẹp . Tôi hiểu được cuộc sống thật là tuyệt vời nếu mình luôn luôn có một lý tưởng . Mà lý tưởng đó đang hiện hữu trong con người tôi . Thầy Chí Thánh đã chọn tôi tới đây . Người kêu gọi tôi hãy mở lòng ra đón nhận những Hồng Ân mà Người ban cho tôi . Hai ngày sau là sự Hạnh Phúc mà tôi đã cảm nhận được Ngài muốn tôi phải làm gì qua các Cha Linh Hưởng và các chị em phụ tá đang làm cho riêng tôi , và các chị em trong khóa học này .

Những niềm vui , những giọt nước mắt chúng tôi dành cho Thầy Chí Thánh . Mà chỉ có Ngài mới thấu hiểu nỗi lòng của tôi khi tôi dành trọn cả trái tim trọn đời theo Người . Cảm động lắm khi các Cha Linh Hưởng và các trợ tá chia sẻ . Đau lòng lắm khi thấy Đức Chúa chịu chết để cứu rỗi loài người được sống êm đẹp như ngày hôm nay . Qua những bài giảng tôi mới cảm nghiệm được sự sùng đạo , học đạo và hành đạo quan trọng đối với tôi biết nhường nào .

Cảm ơn các Cha Linh Hưởng , cảm ơn các chị em trợ tá , cảm ơn Cursillo đã cho tôi được thấy chân dung Ngài , chân dung tôi ...

LƯU LỆ CHI

CURSILLO VÀ ĐỜI SỐNG MỚI

Toi tro thanh khoa sinh khoa Cursillo 35 F tai Camps St Francis nay la do nhung loi moi nhiet tinh cua mot nguoi ban hoc , biet nhau tu luc cung hoc

duoi mai trang than yeu cua mot xu dao nho o Viet Nam : do la chi Maria

Pham-thi Yen . Den Hoa Ky , chung toi dinh cu tai San Jose , cung sinh hoat

trong Hoi Cac Ba Me Cong Giao cua giao xu va trong mot Hoi Dong Huong vi the chung toi thuong xuyen gap nhau . Vao mot buoi chieu no , Chi giang giai cho toi ve Phong trao Cursillo , moi toi ghi danh tham du . Luc dau vi muon vui long ban , toi chi am u cho qua . Cu the nam nao cung vay,vao khoang thang nam hay thang sau , Chi deu nhac nho toi viec tham gia

Phong Trao . Ket qua la Chi chi nhan duoc nhung loi hua suong . Tham thoat the ma da sau nam ,nam nay Chi nhan manh neu khong di , thi toi 65 tuoi se khong duoc ghi danh nua . Lan nay , vi ne su nhiet tam cua Chi va cung to mo muon biet Phong trao Cursillo co suc manh thay doi doi song con nguoi nhu the nao ma Chi tha thiet moi toi den the ? Cuoi cung toi da nho Chi ghi danh tham du Khoa Tinh Huan 3 ngay cuoi tuan ta Camps .

Viec phai den da den , chieu thu nam toi hanh trang len duong ve Camps cung cac ban .Xe moi vao parking , nhìn quang canh xung quanh , toi thay phan khoi , am cung , than thuong va tinh mich qua , vua moi lay suitcase ra khoi xe , chung toi da duoc cac Chi trong Ban Tro Ta chay lai chao hoi va giúp xach hanh ly toi ban tiep tan . Cac Chi cai len ao chung toi moi nguoi mot doa hoa lan trang roi dan ve phong nghi ngoi . Toi thu Nam , co nghi thuc tiep nhan hoc vien , toan the chung toi moi nguoi nhan duoc mot bang ten va mot cuon chi nam lam tai lieu hoc tap . Sang ngay thu Sau va thu Bay, qua nhung bai Rollos cua nhung Rollistas va nhung gio tinh huan , toi thay toi van la toi , van con nguoi luoi bieng, hep hoi , ich ky cua ngay thang cu ; co chang la mot chut sot sang hon trong cac Thanh Le . Toi that vong vo cung vi ngay mai – Chu Nhat – la man khoa ; the la het , toi se chang con co hoi de duoc lanh nhan on Chua . Cung luc that vong ay , toi nho nho toi nhung Palancas ma cac Anh Chi Em di truoc da uu ai gui cho toi de dong vien , huong dan va hua cau nguyen de khi man khoa hoc , toi se duoc on soi sang , on chua lanh lam toi thay an ui va hi vong them . Rieng voi ban than , toi cung tha thiet khan nai xin Chua Kito cho toi co doi mat duc tin va trai tim day lua yeu men Chua .

Thay Chi Thanh da nhan loi va danh dong toi ngay dem thu Bay sau bua tiec chia tay . Toi con nho , trong bua tiec chia tay do , moi Chi Em chung toi deu nhan duoc mon qua gom 2 dia up len nhau . Khi mo ra , phan

Cua toi , dia duoi co cuon thanh kinh va mot co trang hat , dia tren chinh ve Chua Giesu dang dung , mat doi nhìn xa xam ; hai tay cam banh dua moi va tren dia co cau “ Ta la banh hang song “ . Doc xong cau nay , trong toi nhu co luong dien chay khap than minh , tim dap manh , hai dong nuoc mat tuon trao . Trong mot phut im lang ngam nhun hình ve ay , toi cam nhan day la mot message Chua gui cho toi : Chua muon toi phai tham du Thanh Le de duoc banh hang song nuoi hon toi moi ngay . Tu nhien toi cam thay mot su hoi han dang cuon cuon dang len trong long dua toi nho ve nhung ngay thang truoc day . Gia dinh toi o gan nguyen duong Lasan , ngay nao chong toi cung toi tham du thanh le luc 6:30 sang cung voi cac Freres , cac Souers

Va cong doan giao dan nho be . Phan toi , chi co mat tai nguyen duong vao cac dip le trong , le buoc ... Tu lau lam , toi khong nho ro bao nhieu lan chong toi moi goi toi cung di tham du Thanh Le hang ngay voi Anh , nhưng toi vien dan du moi ly le de duoc o nha . The la cu moi sang tinh suong , du mua hay nang , Anh deu lang le mot minh toi nguyen duong ; toi nhìn theo ai ngai nhung roi uu tu do cung qua mau , khong lam toi ban tam nhieu . Co mot la Anh dung chien thuat tam ly nhac nho toi , Anh noi ban be Anh o do cu hoi “ Ba xa Anh dau ma khong thay di Le ? “ Toi danh da tra loi “ Anh noi dum voi ban be la Em da chet roi “ . Den hom nay , sau Khoa Cursillo 35 F , moi su da thay doi , toi da duoc chua lanh .Hinh anh Thay Chi Thanh voi

Hai tam banh tren tay dang doi cho , moi goi da tang them suc manh cho toi ,giup toi luot thang uon hen de hang ngay tim den Ban Thanh lanh nhan Banh Hang Song .

Hom nay thu Hai , 01-09-08 , ngay Labor Day , moi sang tinh suong , tren duong cung chong bat dau tham du Thanh Le hang ngay , toi chot nho lai mot doan cua bai hat nao do rat hop voi hoan canh cua vo chong toi trong luc nay :

“ Chinh Chua nhan hien diem to doi con ;

Thanh hoa lao cong , xoa bao loi lam “

Truoc nhung doi thay moi trong cuoc song , truoc het toi ta on Thay Chi Thanh da dua toi den tham du 3 ngay Tinh Huan de biet duong thuc thi thanh y Ngai . Xin cam ta nhung an nhan da gioi thieu toi toi Phong Trao , am tham cau nguyen cho toi ;cam on tat ca nhung Tro Ta cua cac Ban nganh da hi sinh thoi gio va cong suc cho Khoa Hoc dat nhieu ket qua tot . Cam on nhung Rollista da giúp toi biet dap ung nhung yeu cau thiet tha cua Thay Chi Thanh .

MOT DECURIA
KHOA 35 F VNSJ (408) 923-6761

Sống

Đạo

Trong

Tù



Sáng ngày 13-5-1975 ông Lê Hùng Khanh và vợ con sốt sắng tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Vinh Sơn. Đây là Thánh Lễ tạ ơn và phó dâng gia đình ông cho Chúa, cho Đức Mẹ. Chiều hôm nay ông phải lên đường đi xa. Một chuyến đi không biết nơi đến, không hẹn ngày về!

Trước giờ ra đi, ông bà Lê Hùng Khanh và hai đấng sinh thành cầu nguyện khá lâu trước bàn thờ Chúa riêng tư trên lầu. Ông Khanh mạnh dạn thừa với hai cụ thân sinh, chuyển đi gọi là “học tập cải tạo” thật sự vô định và hiểm nguy đối với người làm việc ngành an ninh ở trung ương. Ông Khanh quý xuống xin lạy hai cụ để tạ lỗi không phụng dưỡng được cha mẹ già, và cũng để thay chiếc khăn tang cho điều bất hạnh có thể xảy ra cho người ở lại, cũng như người ra đi! Nhìn hai ngọn bạch lạp trên bàn thờ, lòng ông Khanh quặn thắt thương cha mẹ già quá đỗi.

Khi trình diện ở trường Chu Văn An xong, ông Khanh mới chợt nhớ không mang Chuỗi Mân Côi. Thật đáng tiếc!

Tại trại Thanh Hóa đầu năm 1979, ông Khanh cùng nhiều anh em tâm huyết đồng chí hướng phát động yêu sách đòi được đối xử đúng quy chế tù binh quốc tế, không lao động khổ sai, phải có bữa ăn đủ no v.v. Sự việc này bùng phát khi trại bắt đi ba anh TVC, LQL và NVT. Tất cả anh em nhận định rằng, đây là cơ hội chứng tỏ chí khí của những người từng phục vụ Chánh Quyền VNCH. Anh em tiên liệu sẽ bị trại xử trí mạnh tay và tàn bạo như thế nào. Nhưng đây là danh dự, là sĩ khí bất khuất cần nói lên, cần thực hiện.

Sau bốn mươi tám giờ tuyệt thực, gần sáu mươi anh em được đánh giá là lãnh đạo đều bị ‘trói cánh tiên’ (một lối trói cực kỳ ác độc khiến đau đớn vô cùng). Trói riêng mỗi người, và hai người vô một cặp. Với súng đạn đầy đủ, họ áp tải ba bốn cặp đi một lượt theo đường mòn hai bên là vách núi âm u, cao ngất. Xa xa vọng lại những tiếng súng mà lâu nay chưa từng nghe. Cặp Khanh & Tùng đi vào đợt giữa. Ông Tùng than thở: “Chắc họ đem mình đi bắn”. Ông Khanh trấn an Tùng, mà thực sự trong lòng ông tin là họ không dám giết tù chính trị. Tuy vậy, ông Khanh nghĩ lại, nếu việc đó xảy ra thì sao?! Có điều gian ác gì mà bọn họ không dám làm. Ông Khanh âm thầm cầu nguyện, phó thác mọi sự nơi Thiên Chúa, nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ông nhớ lại nét mặt Đức Mẹ dịu hiền tay ẵm Chúa Hài Đồng. Ông hình dung Chúa Giêsu thân thể bầm dập, tan nát đầy máu me, vai vác Thánh Giá nặng nề lên núi Canvê chịu chết để Cứu Chuộc nhân loại. Ông cảm nhận như có Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng đi với anh em trong hẻm núi cô tịch, lạnh lẽo này. Sự Bình An thực sự xâm nhập vào tâm trí và thể xác ông.

Bốn tháng sau, tháng 6-79 có phái đoàn ba người từ bộ xuống nói chuyện với anh em. Họ mặc thường phục, nhưng có vẻ cao cấp. Vì viên trưởng trại khúm núm, lấm lét, ngậm tằm đứng ở góc phòng. Họ tuyên truyền cho chế độ, không mạt sát hay nói xấu điều gì Chánh quyền VNCH. Cuối cùng họ nói đại ý, “đúng lý ra các anh đã được tha cả rồi, nhưng vì tình hình an ninh không ổn định ở phía bắc và tây nam Tổ quốc. Vì vậy các anh còn bị giữ lại”. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn buồng năm mươi chín anh em kiên giam. Ông Khanh nói khẽ với ông LTS (chủ nhiệm báo Quạt Cường) ngồi sát bên: “Tôi phát biểu”. Ông LTS đáp: “tùy ông, cẩn thận”. Ông Khanh bình tĩnh nói: “Thưa cán bộ, cán bộ vừa nói chúng tôi học tập cải tạo tốt, đáng lý ra chúng tôi đã được trả tự do về với gia đình rồi, nhưng vì tình hình an ninh phía bắc và tây nam Tổ quốc không ổn định, vì vậy nên chúng tôi còn bị giữ lại”. Tất cả mọi người đổ dồn cái nhìn chờ đợi về phía ông

(xem tiếp trang 44)

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA
ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 5-2008

1. Nguyễn Hứa	\$20.00
2. Nguyễn Ngọc Anh	\$20.00
3. Trần Bích Hợp	\$20.00
4. Anna Nguyễn Thu Nguyệt	\$20.00
5. Maria Trần Thị Khương	\$20.00
6. Anna Hoàng Thị Khen	\$20.00
7. Paul Trần Đình Phương	\$20.00
8. Vũ Duy Đạt	\$50.00
9. Nguyễn Trần Duy	\$50.00
10. Phạm Kim Tuyến	\$50.00

TỔNG CÔNG: \$ 290.00

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA
ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 6-2008

1. Vũ Mỹ Linh (Thu Quy PT Oakland)	\$50.00
2. Phạm Hồng Hương	\$20.00
3. A.C. Thắm + Trúc	\$40.00
4. Trần Ngọc Dung	\$20.00
5. Vũ Kim Anh	\$20.00
6. Nguyễn Ngọc Cư	\$20.00
7. Nguyễn Thị Tươi	\$20.00
8. Công Duân	\$20.00
9. Công Nhu	\$20.00
10. A.C. Nương + Trang	\$40.00
11. Nguyễn Thị Hương (Seattle, WA)	\$25.00

TỔNG CÔNG: \$ 295.00



DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA
ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 7-2008

1. AC. Trác & Tuyết Mai	\$40.00
2. Maria Ngô Trương Allen	\$40.00
3. Nhan Liên	\$20.00
4. Đình Quang	\$60.00
5. Anna Vũ Thị Thu	\$20.00
6. Nguyễn Chính Lập	\$20.00
7. Trần Tuyết Sinh	\$20.00
8. Nguyễn Lê Lan	\$20.00
9. Nguyễn Thái Sơn (Stockton)	\$100.00

(Ủnh hộ tiền báo PT)

TỔNG CÔNG: \$ 340.00

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA
ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 6-2008

1. Tăng Kim Huệ	\$20.00
2. Tạ Ngọc Minh	\$20.00
3. Trần Thị Trinh	\$20.00
4. Hoàng Joseph	\$20.00
5. Tiến bán sách (AC Đạt & Linh biếu)	\$65.00
6. Giuse Tô Đình Tấn	\$20.00
7. Nguyễn Văn Sang	\$20.00
8. Bot Hoàng	\$20.00
9. Dom. Ngô Đình Trụ	\$20.00
(05 năm niên liêm: 08-12)	
10. 1 cursillista biếu PT (cho phần trái cây)	\$20.00
11. Lê Đình Môn	\$20.00
12. Vũ Kim Tho	\$20.00
13. Terexa Nguyễn Lệ	\$20.00

TỔNG CÔNG: \$ 385.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Nguyễn Kim Dung
421 Cherry Manor Ct.
Fremont, CA 94536

DANH SÁCH KHÓA NAM M-34VNSJ

21/8/2008—24/8/2008

STT	Tên Thánh	Họ	Tên
1	Vincente	Đào Đình	Bấm
2	Giuse	Nguyễn Văn	Ban
3	Phêrô	Trương Thái	Ben
4	Thomas	Lê	Bình
5	Phêrô	Nguyễn	Cường
6	Phêrô	Trần Hùng	Đại
7	Gioan Baotixita	Nguyễn Tấn	Đạt
8	Micae	Đỗ	Don
9	Giuse	Đặng	Dũng
10	Giuse	Trần Anh	Dũng
11	Giuse	Nguyễn	Dương
12	Giuse	Phạm Hồng	Hải
13	Jerome	Việt	Hải
14	Phêrô	Nguyễn	Hậu
15	Gioan Baotixita	Mai Văn Hồng	Hiệp
16	Giuse	Đình Thế	Hoà
17	Phêrô	Phan Đình	Hoàng
18	Antôn	Nguyễn X.	Huy
19	Michael	Lê	Kevin
20	Tôma	Phạm Văn	Khải
21	Don Bosco	Hồ Duy	Khang
22	Giuse	Vũ Đức	Khánh
23	Phaolô	Huỳnh Bảo	Kỳ
24	Phaolô	Nguyễn Q.	Lâm
25	Vincente	Lê	Long
26	Silveste Maria	Nguyễn Văn	Minh

STT	Tên Thánh	Họ	Tên
27	Phêrô	Trần	Minh
28	Đôminicô	Hoàng Bá	Ngân
29	Raymond	Nguyễn	Nghiêm
30	Gioan Baotixita	Nguyễn Thiện	Nhân
31	Gioan Baotixita	Mai Ngọc	Oánh
32	Giuse	Trần Văn	Phú
33	Phaolô	Lê Vĩnh	Phúc
27	Phêrô	Trần	Minh
28	Đôminicô	Hoàng Bá	Ngân
29	Raymond	Nguyễn	Nghiêm
30	Gioan Baotixita	Nguyễn Thiện	Nhân
31	Gioan Baotixita	Mai Ngọc	Oánh
32	Giuse	Trần Văn	Phú
33	Phaolô	Lê Vĩnh	Phúc
34	Gioan	Cao Duy	Phùng
35	Phêrô	Cao Bá	Quát
36	Gioan	Nguyễn Văn	Quý
37	Louis Gonzaga	Nguyễn Quang	Sáng
38	Peter	Trịnh	Sơn
39	Phêrô	Ngô Công	Tam
40	Dominico Savio	Phạm Đình	Thái
41	Antôn	Nguyễn	Thái
42	Micae	Nguyễn Văn	Thanh
43	Đa Minh	Nguyễn Văn	Thiện
44	Giuse	Hoàng Văn	Thiệt
45	Tôma	Nguyễn	Thomas
46	Gioan Baotixita	Nguyễn	Tiến
47	Thầy S. Giacobe	Nguyễn Nam	Tiến
48	Vincente	Hoàng	Tiến
49	Joseph	Quách Khai	Trí
50	Joseph	Đặng	Trị
51	Philippe	Lê Công	Viên
52	Giuse	Lê Văn	Vũ

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 21/08/2008 ĐẾN 24/08/2008
KHÓA NAM M-34VNSJ



T toàn thể Các Tân Khóa Sinh Khóa M-34VNSJ



T toàn thể Các Tân Cursillista, Ban Điều Hành, Các Cha Linh Hưởng, và Các Trợ Tá



DECURIA ANDRE

1. Giuse	Hoàng Văn Thiệt	846 Sunnyarbor Ct.	Campbell	CA	95008	(408) 379-4182
2. Gioan Baotixita	Mai Ngọc Oánh	5015 Page Mill Dr.	San Jose	CA	95111	(408) 629-8999
3. Jerome	Việt Hải	10671 Larry Way	Cupertino	CA	95014	(408) 873-8530
4. Micae	Đỗ Don	943 Marion Way	Sunnyvale	CA	94087	(408) 735-7393
5. Micae	Nguyễn Văn Thanh	1285 Bellingham Dr	San Jose	CA	95121	(408) 225-6153
6. Gioan Baotixita	Mai Văn Hồng Hiệp	15209 Tradewinds Rd.	San Jose	CA	94579	(510) 895-5478
7. Giuse	Phạm Hồng Hải	6112 Bellaire	Houston	TX	77081	(281) 980-6555



DECURIA GIACOBE

1. Giuse	Đình Thế Hoà	7223 Clarendon St.# 1	San Jose	CA	95129	(408) 996-1863
2. Joseph	Đặng Trị	1755 Roll St.	Santa Clara	CA	95050	(408) 585-8153
3. Anton	Nguyễn Thái	1212 Somerset Dr.	San Jose	CA	95132	(408) 781-4867
4. Joseph	Quách Khai Trí	1250 Calle Oriente # 2	Milpitas	CA	95035	(408) 515-8153
5. Gioan Baotixita	Nguyễn Tấn Đạt	873 Portala Dr.	San Leandro	CA	94578	(510) 483-2651
6. Vincente	Lê Long	1657 Bagpipe Way	San Jose	CA	95121	(408) 223-9811



DECURIA GIOAN

1. Michael	Lê Kevin	1650 Park Lane # 40	Fairfield	CA	94533	(707) 427-3879
2. Giuse	Lê Văn Vũ	738 Pronto Dr	San Jose	CA	95123	(408) 281-1398
3. Gioan Baotixita	Nguyễn Thiện Nhân	2779 Rainfield Dr.	San Jose	CA	95133	(408) 272-8617
4. Don Bosco	Hồ Duy Khang	345 Hyde St. # 2	San Francisco	CA	94109	(415) 517-3543
5. Giuse	Nguyễn Dương	2620 Bonbon Dr.	San Jose	CA	95148	(408) 506-5679
6. Phaolo	Huỳnh Bảo Kỳ	2042 Lyons Dr	San Jose	CA	95116	(408) 375-1692
7. Phero	Cao Bá Quát	4168 Cowell Rd.	Concord	CA	94518	(916) 240-1521



DECURIA LUCA

1. Giuse	Vũ Đức Khánh	15332 Calgary St.	San Leandro	CA 94579	(510) 357-9258
2. Toma	Nguyễn Thomas	5758 N. Boughton Dr.	Sacramento	CA 95835	(916) 419-4378
3. Anton	Nguyễn X. Huy	968 Summit Creek Ct.	Pleasanton	CA 94566	(925) 600-1489
4. Phero	Trương Thái Ben	15 Graham Ct.	Oakley	CA 94561	(925) 625-4553
5. T.Sáu. Giacobe	Nguyễn Nam Tiến	7524 Carriage Dr.	Citrus Heights	CA 95621	(916) 729-3989
6. Giuse	Trần Văn Phú	2924 Garfield Pl.	Antioch	CA 94509	(916) 421-3827
7. Philippe	Lê Công Viên	1682 16th St.	Oakland	CA 94607	(510) 763-7275



DECURIA MACCO

1. Peter	Trịnh Sơn	914 Steinway Ave	Campbell	CA	95008	(408) 838-1322
2. Phero	Nguyễn Cường	3759 Deedham Dr.	San Jose	CA	95148	(408) 238-7935
3. Phaolo	Lê Vĩnh Phúc	1699 Pala Ranch Cir.	San Jose	CA	95133	(408) 937-4820
4. Phero	Trần Minh	1009 Phoenix Ct.	Milpitas	CA	95035	(408) 719-8050
5. Phero	Nguyễn Hậu	225 Sussex St.	Concord	CA	94520	(925) 969-1458
6. Phero	Trần Hùng Đại	1310 Eldamar Ct.	San Jose	CA	95121	(408) 229-2587



DECURIA MATTHEW

1. Giuse	Đặng Dũng	3356 Heritage EST Dr.	San Jose	CA 95148	(408) 270-5725
2. Phaolo	Nguyễn Q. Lâm	1288 Chessington Dr.	San Jose	CA 95131	(408) 437-5484
3. Gioan Baotixita	Nguyễn Tiến	321 Checkers Dr # 207	San Jose	CA 95133	(408) 964-8321
4. Raymond	Nguyễn Nghiêm	1728 Ridgettree Way	San Jose	CA 95131	(408) 272-8831
5. Giuse	Nguyễn Văn Ban	7516 Bayliss Pl.	San Jose	CA 95139	(408) 365-1702
6. Dominico	Hoàng Bá Ngân	2094 Warmwood Ln	San Jose	CA 95132	(408) 966-4697



DECURIA PHAOLO

1. Vincente	Hoàng Tiến	3410 Vistaview Dr.	San Jose	CA	95132	(408) 272-7562
2. Giuse	Trần Anh Dũng	4840 Cloud Dr	San Jose	CA	95111	(408) 608-8737
3. Gioan	Cao Duy Phùng	557 Toyon	San Jose	CA	95127	(408) 258-0933
4. Thomas	Lê Bình	820 Kyle St.	San Jose	CA	95127	(408) 923-3483
5. Dominico Savio	Phạm Đình Thái	6455 San Ignatio Ave	San Jose	CA	95119	(408) 768-8891
6. Phero	Phan Đình Hoàng	5381 Laurel Canyon	San Jose	CA	95138	(408) 238-3831



DECURIA PHERO

1. Phero	Ngô Công Tam	1244 Isengard Dr.	San Jose	CA	95121	(408) 224-4571
2. Silveste Maria	Nguyễn Văn Minh	2946 Whittington Dr.	San Jose	CA	95148	(408) 223-9373
3. Toma	Phạm Văn Khải	1529 E.Calaverads# 11	Milpitas	CA	95035	(408) 890-1131
4. Đa Minh	Nguyễn Văn Thiện	1405 Phelps Ave. # 17	San Jose	CA	95117	(408) 374-5221
5. Louis Gonzaga	Nguyễn Q. Sáng	1220 Tasman Dr. #105	Sunnyvale	CA	94089	(408) 541-1925
6. Vincente	Đào Đình Bấm	2687 Glen Fenton	San Jose	CA	95148	(408) 238-0259
7. Gioan	Nguyễn Văn Quý	3129 Yuma	San Jose	CA	95111	(408) 205-7420

DANH SÁCH KHÓA NỮ F-35VNSJ

28/8/2008—31/8/2008

STT	Tên Thánh	Họ	Tên
1	Anna	Hoàng	Alison
2	Maria	Nguyễn Phương	Anh
3	Maria	Nguyễn Thị Ngọc	Anh
4	Maria	Nguyễn	Anne
5	Anna	Vũ Thị	Bính
6	Maria Teresa	Lưu Lệ	Chi
7	Anna	Nguyễn Thị Bích	Đào
8	Maria	Hứa	Đào
9	Maria	Vũ Thị Kim	Dung
10	Madeleine	Trương Thị	Dung
11	Theresa	Nguyễn Phương	Dung
12	Marie Louise	Holly Saenz Đặng Mỹ	Hà
13	Anna	Đặng Minh	Hạnh
14	Cecilia	Nguyễn Lê Mỹ	Hạnh
15	Anna	Nguyễn Xuân	Hồng
16	Maria Madalenna	Trần Thị Bích	Hợp
17	Maria Goretti	Nguyễn Xuân	Hương
18	Christine	Nguyễn Thanh	Hương
19	Teresa	Trương	Huyền
20	Theresa	Nguyễn Thị Ngọc	Huyền
21	Anna	Trần Nguyễn Nguyên	Khoa
22	Maria	Vũ Thiên	Kim
23	Maria	Nguyễn Ngọc	Lan
24	Teresa	Đỗ Thị Kim	Lan
25	Teresa	Nguyễn Thị	Lan
26	Maria	Nguyễn Bích	Liên
27	Monica	Nguyễn Thùy	Linh
28	Maria	Phạm	Ly
29	Teresa	Trần	Lynn

STT	Tên Thánh	Họ	Tên
30	Maria	Nguyễn Phương	Mai
31	Maria	Trần Ngọc	Mary
32	Maria	Nguyễn Thu	Monique
33	Maria	Lục	Muối
34	Maria	Trần Thị	Mười
35	Cecile	Đoàn Hồng	Mỹ
36	Maria	Hoàng Thị	Ngắm
37	Maria	Đình Thị	Nghĩa
38	Maria	Huỳnh Thị	Nhàn
39	Theresa	Lê Ngọc	Nhi
40	Theresa	Phạm Nguyễn Lệ	Phi
41	Teresa	Trần Thị	Phước
42	Maria Thérèse	Lý	Phương
43	Maria	Nguyễn Thị Minh	Phương
44	Anna	Lê Kim	Phượng
45	Maria	Trần Hồng	Rosie
46	Teresa	Đặng	Thanh
47	Lucia	Trần Thị	Thành
48	Theresa	Đặng	Thảo
49	Benadetta	Nguyễn Kim	Thịnh
50	Maria	Vũ Thị Minh	Thu
51	Madalena	Ngô Thị Mộng	Thúy
52	Anna	Cao Nguyễn Dạ	Thủy
53	Martha	Nguyễn Hà	Thủy
54	Maria	Nguyễn Thu Vinh	Tina
55	Catarina	Vũ Thị	Toàn
56	Anna	Nguyễn Thị Tuyết	Trinh
57	Maria	Nguyễn Thị	Ty

**HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 28/08/2008 ĐẾN 31/08/2008
KHÓA NỮ F-35VNSJ**



T toàn thể Các Tân Khóa Sinh Khóa M-34VNSJ



T toàn thể Các Tân Cursillista, Ban Điều Hành, Các Cha Linh Hưởng, và Các Trợ Tá



DECURIA AGATA

1. Maria	Trần Hồng Rosie	9266 Rushing Creek Wy	Elk Grove	CA 95624	(916) 685-9378
2. Maria	Nguyễn Phương Anh	919 River Park Dr.	San Jose	CA 95111	(408) 281-3040
3. Anna	Hoàng Alison	1214 Becket Dr	San Jose	CA 95121	(408) 667-2751
4. Theresa	Đặng Thảo	3248 Kimlee Dr.	San Jose	CA 95132	(408) 254-3212
5. Anna	Nguyễn Thị Tuyết Trinh	1709 Venetian	Stockton	CA 95207	(209) 473-1406
6. Theresa	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	1771 Sunnyhills Dr.	Milpitas	CA 95035	(408) 262-6297
7. Martha	Nguyễn Hà Thủy	820 Kyle St.	San Jose	CA 95127	(408) 923-3488



DECURIA ANNA

1. Maria	Nguyễn Anne	905 Ferragalli Ct.	Gilroy	CA 95020	(408) 847-7620
2. Maria	Nguyễn Thị Ngọc Anh	505 Crystal Rose	Fairfield	CA 94534	(707) 863-0843
3. Lucia	Trần Thị Thành	2946 Whittington Dr.	San Jose	CA 95148	(408) 223-9373
4. Anna	Vũ Thị Bình	1244 Isengard Dr.	San Jose	CA 95121	(408) 224-4571
5. Catarina	Vũ Thị Toàn	1244 Isengard Dr.	San Jose	CA 95121	(408) 224-4571
6. Maria	Huỳnh Thị Nhân	1493 Pround Dr.	San Jose	CA 95132	(408) 347-0369
7. Teresa	Đỗ Thị Kim Lan	1058 Umbarger Rd.	San Jose	CA 95121	(408) 972-2828



DECURIA CECILIA

1. Maria Goretti	Nguyễn Xuân Hương	1063 Thorndale Ct.	San Jose	CA	95121	(408) 972-4962
2. Teresa	Đặng Thanh	1699 Pala Ranch Cir.	San Jose	CA	95133	(408) 937-4820
3. Maria	Nguyễn Phương Mai	6586 Alyssa Dr.	San Jose	CA	95138	(408) 839-6721
4. Maria Teresa	Lưu Lệ Chi	4932 Plaza Escuela	Santa Clara	CA	95054	(408) 986-8907
5. Teresa	Trần Lynn	914 Steinway Ave	Campbell	CA	95008	(408) 476-5610
6. Anna	Cao Nguyễn Dạ Thủy	1722 Green Tree Dr.	Concord	CA	94520	(925) 363-9533
7. Teresa	Trương Huyền	2337 Vargas Pl	Santa Clara	CA	95050	(408) 261-1719



DECURIA LUCIA

1. Christine	Nguyễn Thanh Hương	3759 Deedham Dr	San Jose	CA	95148	(408) 238-7939
2. Maria	Vũ Thị Minh Thu	323 Higate Dr.	Daly City	CA	94015	(650) 994-3968
3. Maria	Vũ Thiên Kim	1750 Washington St.	Santa Clara	CA	95050	(408) 248-6518
4. Maria	Nguyễn Thị Minh Phương	5261 Arezzo Dr.	San Jose	CA	95138	(408) 270-3726
5. Anna	Đặng Minh Hạnh	3356 Heritage EST Dr.	San Jose	CA	95148	(408) 270-5725
6. Maria	Vũ Thị Kim Dung	1535 Greensboro Ct.	San Jose	CA	95131	(408) 207-8241
7. Cecilia	Nguyễn Lê Mỹ Hạnh	708 Glen Ct.	Milpitas	CA	95035	(408) 946-5449



DECURIA MARIA

1. Theresa	Nguyễn Phương Dung	1548 Rampart Way	Brent Wood	CA 94613	(925) 513-3994
2. Maria	Hoàng Thị Ngắm	9685 Deep Water Ln.	Stockton	CA 95219	(209) 477-8025
3. Maria	Đình Thị Nghĩa	4139 Lusk St.	Oakland	CA 94608	(510) 601-0712
4. Anna	Nguyễn Xuân Hồng	411 Highland Ct.	Concord	CA 94520	(925) 363-3488
5. Madeleine	Trương Thị Dung	768 Eagle Ave	Alameda	CA 94501	(510) 864-0777
6. Maria Madalenna	Trần Thị Bích Hợp	1586 46 th Ave	San Francisco	CA 94122	(415) 564-3015
7. Cecile	Đoàn Hồng Mỹ	1682 16th St.	Oakland	CA 94607	(510) 763-7275



DECURIA MARTHA

1. Benadetta	Nguyễn Kim Thịnh	7524 Carriage Dr.	Citrus Heights	CA	95621	(916) 729-3989
2. Maria	Nguyễn Thu Monique	1288 Chessington Dr	San Jose	CA	95131	(408) 437-5484
3. Maria	Phạm Ly	4093 Ashbrook Cir	San Jose	CA	95124	(408) 886-8574
4. Maria	Nguyễn Ngọc Lan	8631 Lupone	Elk Grove	CA	95624	(916) 267-5091
5. Teresa	Trần Thị Phước	2143 Mondigo	San Jose	CA	95122	(408) 929-1757
6. Maria	Nguyễn Thị Ty	1781 Call De Plate	San Jose	CA	95116	(408) 923-6761
7. Maria	Nguyễn Bích Liên	165 Blossom Hill # 397	San Jose	CA	95123	(408) 229-8959



DECURIA MONICA

1. Maria	Trần Ngọc Mary	18801 Arata Way	Cupertino	CA 95014	(408) 873-1293
2. Maria	Trần Thị Mươi	5363 Garrison Cir	San Jose	CA 95123	(408) 363-4156
3. Teresa	Nguyễn Thị Lan	1704 Sunnyhills	Milpitas	CA 95035	(408) 586-9121
4. Maria	Nguyễn Thu Vinh Tina	1541 Gordy Dr.	San Jose	CA 95131	(408) 436-2967
5. Madalena	Ngô Thị Mộng Thúy	712 Singly Rd.	Milpitas	CA 95035	(408) 946-4778
6. Anna	Lê Kim Phượng	4157 Monet Cir.	San Jose	CA 95136	(408) 281-7016
7. Marie Louise	Holly Saenz Đặng Mỹ Hà	10515 Orange Tree Ln	Cupertino	CA 95014	(408) 996-7696
8. Maria	Lục Muối	132 Rancho Dr # 139	San Jose	CA 95111	(408) 226-3861



DECURIA TEREXA

1. Monica	Nguyễn Thùy Linh	3070 Brandywine Dr.	San Jose	CA 95121	(408) 972-5140
2. Anna	Trần Nguyễn Nguyên Khoa	411 Highland Ct.	Concord	CA 94520	(925) 363-3488
3. Theresa	Lê Ngọc Nhi	696 Vine St.	San Jose	CA 95110	(408) 677-6799
4. Theresa	Phạm Nguyễn Lệ Phi	2579 Gumdrop Drive	San Jose	CA 95148	(408) 483-0102
5. Anna	Nguyễn Thị Bích Đào	3295 Kloetzel	San Jose	CA 95148	(408) 532-0548
6. Maria	Hứa Đào	340 Eddy St. #404	San Francisco	CA 94102	(415) 409-1418
7. Maria Teresa	Lý Phương	3127 Churchwood Ct.	San Jose	CA 95148	(408) 674-1690



ĐỨC KITÔ VỚI NỀN GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH

I. CON NGƯỜI, PHẢI NHẬN ĐƯỢC MỘT NỀN GIÁO DỤC CHÂN-CHÍNH

Người Việt Nam không ai có thể chối cãi được rằng, chúng ta đã được giáo dục và huấn luyện qua một quá trình dài lâu ảnh hưởng của ngoại bang với hàng ngàn năm đô hộ của giặc Bắc Trung Hoa, và hàng trăm năm xâm lăng của thời Pháp thuộc.

Sự giáo dục theo tập quán, theo chủ nghĩa, theo quyền lợi của ngoại bang đã sản sinh ra một hạng người chỉ biết tôn sùng sự thành công của vật chất và quyền hành. Từ đó, con người đã vô tình ngã theo sự giáo dục khuyến khích tìm kiếm sự an vui hạnh phúc khoái lạc cho chính bản thân của những người nhận được sự giáo dục theo khuôn mẫu đó, tạo thành một xã hội bất công, đã đưa đến nguyên nhân cho những chiến tranh. Cũng từ đó, giai cấp của những người không có giáo dục từ học đường, đã trở nên sợ hãi trước bạo lực và quyền hành, trước văn minh khoa học và những người giàu có quyền thế trong xã-hội. Sự sợ hãi của những người kém may mắn vì không được học hành này, chia ra làm hai hạng người như sau:

Hạng người thiếu học thụ động: Họ thường hay lặng lẽ, sống cam chịu đời ảm đạm, không tranh hơn thua, nhẫn-nhục mọi sự, để tìm bình an cho mình. Đôi khi họ chạy theo khuôn mẫu của xã hội họ đang sống để tựa nương hay để tôn sùng.

Hạng người thiếu học bạo động: họ có tinh thần tranh đấu thường thì tranh đấu cực đoan và bạo động,... để đòi hỏi bình đẳng và bình quyền với tất cả mọi người, kể cả quyền tư hữu trên sở hữu chủ của người khác. Hạng người này họ không ngại bất cứ thủ đoạn nào để nắm quyền lãnh đạo, kể cả phải tàn sát hàng chục triệu người để xóa bỏ bất công xã hội. Những sách lược và phương pháp để chữa những bất công áp bức mà họ áp dụng, vô hình trung nó đã tiêm nhiễm và ăn sâu vào tận xương tủy của chính họ, để rồi họ trở thành những kẻ thực thi sự bất công kỳ thị, áp bức, độc tài... hay hơn bất cứ một ai khác.

Phân tích như thế, không để qui trách tội lỗi cho một nền giáo dục hay một chế độ nào, kể cả chế độ cộng sản. Nếu lên án cộng sản đã giết hại hàng bao chục triệu người, hoặc lên án những lầm lỗi của những người thất học đáng thương, để rồi càng tiếp nối những bất công, tiếp nối những cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Điều đó nó không thể giải quyết tận gốc rễ của chiến tranh, của hận thù ghen ghét, của tệ đoan xã hội. Nhìn vào nguyên nhân sâu xa đó, để thấy rằng tất cả chỉ là nạn nhân của sự thiếu công bằng thiếu Tình Bác Ái, mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã kết luận sau bài phỏng vấn của một đài truyền hình giáo dân đặt câu hỏi “Chiến tranh trách nhiệm thuộc về ai”? Ngài đã đáp: “Chiến tranh trách nhiệm thuộc về những kẻ chống Thiên Chúa”. Nhưng đối với Thiên Chúa, tất cả, dù nạn nhân hay tội nhân, đều đáng được tìm kiếm về để nhận Ôn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng nên con người nhân loại để con người khỏi sống cô độc, để có anh có em, để nâng đỡ yêu thương nhau như ruột thịt một cha, con cái một nhà. Nhưng con người đã chống lại chương trình tốt đẹp

của Thiên Chúa dành cho con người, bằng cách là muốn hại anh giết em để dành quyền lãnh đạo, quyền độc tôn, quyền sinh sát của chính Thiên Chúa, đến độ họ cho rằng tự mình sinh ra mình, ngoài mình ra không còn ai là Đấng thưởng phạt, Đấng tạo thiên lập địa...

Những kẻ chống Thiên Chúa này, không bằng vũ lực, không bằng súng đạn, hay gươm giáo, mà bằng trí khôn hạn hẹp, tư tưởng hạn hẹp, suy nghĩ hạn hẹp, cái nhìn hạn hẹp, lời nói hạn hẹp... nó đóng khung trong sự hiểu biết có ngăn của cái tôi. Nhưng thật đáng tiếc, nếu họ biết được Cái vô ngăn của Thiên Chúa ban cho họ, dành cho họ, thì họ sẽ nhận diện ra được là, cái tôi có ngăn đó chỉ là hạt cát so với cả một kho tàng quý giá Thiên Chúa đã dành riêng cho mỗi một người nhân loại từ thuở đời đời, nhưng chính con người đã để cho bụi tro của lòng tham, của quyền hành chức tước, của ghen ghét đố kỵ, của tiền tài vật chất, của lục đục thất tình, của độc tài hung ác... nó làm che khuất kho tàng coi như là của hồi môn Thiên Chúa sấm sắn, để họ có phương tiện trên đường trở về nhà Cha đích thực ở nơi quê Trời.

Vì tất cả những điều lỗi nghịch của con cái, con dại cái mang, nên Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu, Con Một của Người xuống thế làm người để dạy dỗ soi dẫn... giúp đào lên những nén bạc bị chôn vùi bởi ích kỷ ngu si dại khờ, cho mọi người đều có hành trang, có cơ hội tự giải thoát mình khỏi quỹ đạo tội lỗi, tức là *“từ bỏ tất cả những vũ khí để giết hại nhau”* (lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II) Một khi con người trút bỏ được màn chắn tội lỗi, thì con người sẽ nhìn xa, nhìn cao để biết vận mạng cùng đích của mình không phải nơi vị trí mình hiện hữu. Muốn tiến tới mục tiêu này, điều căn bản là Con Người Phải Nhận Được Một Nền Giáo Dục Chân Chính của Đức Kitô.

II. NỀN GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH CỦA ĐỨC KITÔ

Phong trào Cursillo Hội Học Kitô Giáo - Ý thức được tầm quan trọng cho việc giáo dục huấn luyện, với Ôn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, những người sáng lập Phong Trào Cursillo đã thực hiện một Chương Trình Giáo Dục, với Khóa Huấn Luyện Ba Ngày, lấy Ân Sủng làm Nền tảng, lấy Đức Kitô làm người Thầy duy nhất, lấy những Môn Đệ trung kiên làm cộng sự viên, làm trợ tá, làm Tông đồ cho Chúa để thực thi công việc của Thiên Chúa.

Trọng tâm của khóa học là: Tuyển chọn ứng viên là những tác nhân có quyết tâm và biết tận tâm thay đổi xã hội để đưa họ vào Chương Trình Huấn Luyện. Sau Ba Ngày thụ huấn họ ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh Thiên Chúa trao phó để ra đi thực thi sứ vụ cho toàn cầu, cách riêng là nơi môi trường giáo xứ, giáo phận, đặt dưới sự hướng dẫn của các chủ chăn và kết hợp với những người có thiên chí, cùng ra sức xây dựng Vương quốc Chúa ngay trong lòng nhân loại.. Chủ yếu, là thực thi đức Bác Ái, để chia sẻ, bù đắp cho những người kém may mắn, những người bất hạnh, đau khổ, khó nghèo, nhất là những người nghèo Tin Mừng, nghèo Đức Tin...

Việc cài sâu những tác nhân này vào cội rễ của đời sống hiện đại, là để thâm thấu và thâm nhuần đời sống môi trường đó bằng những giáo huấn của Chúa Kitô, bằng với nhóm Kitô hữu nồng cốt, De Curia, giống như hình thức Tông Đồ cộng đoàn tiên khởi của Chúa Kitô.

Sách lược phác họa kế hoạch cho trong khóa học, kết hợp những giai đoạn khác nhau của Phong Trào để đạt mục đích đã ấn định, có thể chia ra làm ba giai đoạn:

1. Phục hồi địa vị làm con Chúa
2. Làm Môn Đệ Chúa.
3. Làm Tông Đồ cho Chúa

1. Phục Hồi Địa Vị Làm Con Thiên Chúa :Sám Hối, tối Tỉnh tâm đầu tiên, qua mười bốn chặng dâng thánh giá, Phong Trào giúp cho mọi người hiện diện Tin vào Tình Yêu của Chúa, Chúa đã chết vì tội lỗi của con người, để thế tội con người hầu chuộc con người được trở về làm con Chúa. Nhưng con người phải cộng tác

với Thiên Chúa, phải đem hết những tội lỗi của mình đặt vào bằng tấm lòng ăn năn thống hối và tin cậy phó thác vào Cha Thiên Thượng của mình.

Nhưng làm thế nào thấy được tội lỗi của mình để ăn năn sám hối? Tội lỗi rất tinh vi, nó gần như vô hình, nó ẩn nấp rất sâu trong tâm hồn mỗi một con người, lại nữa, ranh giới của sự thánh khiết và tội lỗi nó cũng thật mỏng manh, như là: sự suy nghĩ lệch lạc, những tư tưởng tiêu cực... cho dù chưa hành động cũng đã đưa đến tội lỗi.

Tội nó hay đánh lừa cảm giác chúng ta bằng cách là: “làm điều tốt là có thể đền bù tội lỗi, hoặc không cần ăn năn sám hối, không cần xin lỗi Chúa...” Nhưng người làm điều tốt chưa hẳn là người sạch tội. Biết bao tôn giáo, bao nền giáo dục nhân bản đã nỗ lực huấn luyện giáo dục cho con người trở nên một khuôn mẫu hoàn hảo làm điều tốt theo ý riêng và nhu cầu của thời đại. Nhưng nó chỉ đạt được kết quả trong một khía cạnh nào đó, tội của con người vẫn không gột rửa sạch. Tội, chỉ cần xuyên qua một ý thức hệ sai lầm, hoặc chữ ký của các nhà lập pháp vô thần, những tác phẩm vô luân, sẽ đưa đến sự tiêu diệt hàng triệu sinh mạng và linh hồn người vô tội.

Có đôi khi mình tự nhủ: để từ từ sẽ huấn tập theo giáo lý, tự uốn nắn, tu thân, sửa mình... nhưng đó chỉ có thể áp dụng cho trẻ thơ vô tội. Còn người lớn, phải có trách nhiệm tìm kiếm Chân lý, rồi đi lần tới thực thi Chân lý. Chân lý là sự thật phát xuất từ Thiên Chúa: Ánh sáng là sáng, bóng tối là tối, tội là xấu. Con người, cốt đã đơn phương không có khả năng tự làm điều tốt, cũng khó tự sửa mình từ xấu thành tốt được. Về điểm này, làm người Kitô hữu học thuộc bài học khiêm nhường, ai cũng biết là phải nhờ ơn Chúa giúp, để tìm ra tội rồi mới có thể giục lòng Sám Hối được.

Hòa giải- Thiên Chúa chỉ mong đợi ngày con cái nhân loại quay về, nhưng vì kiêu căng, yếu đuối con người không đủ can đảm để chỗi dậy. Nơi gia đình Cursillo, may mắn không có loại người anh cả của thời hai ngàn năm trước. Nơi đây, những người anh, người chị đã ra đi, tìm kiếm diu dắt đem các em về để cho Cha thỏa tình mong nhớ.

Bước đến tòa Chúa, chỉ cần Tin Chúa, Yêu Chúa và Trông cậy vào Ôn Chúa giúp thì đã có thể dứt khoát, cắt bỏ những bấu ung nhọt tội lỗi, để mặc lấy bản chất nhân từ thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa. Một khi đã từ bỏ được tội lỗi, thì mới có chỗ trống cho Chúa bước vào. Khi Chúa đã bước vào tâm hồn chúng ta, chính Người sẽ mở ra con mắt tâm linh cho chúng ta, để nhận ra mình là ai, Thiên Chúa là ai, tha nhân là ai. Từ đó mới ghét tội lỗi, yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân chính là Huynh Đệ Ti Muội của mình... để bỏ mình tất cả, yêu mến tất cả, tha thứ tất cả. Để rồi sẽ được tự do mặc lấy sự sống mới, sẽ phục sinh trong sự hiển vinh vương giả, được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa, mà bấy lâu đã bị tội lỗi ngăn cách tình Cha con.

Sự thống hối ăn năn và hòa giải với Chúa sẽ nuôi dưỡng tình trạng hoán cải đích thực liên tục suốt cuộc đời người Cursillista, đây cũng là ơn gọi nên thánh, để được xứng đáng Chúa mời gọi ra đi phục vụ cho Ngài qua anh chị em.

2. LÀM MÔN ĐỆ CHÚA : Ngày Đức Tin, tất cả những diễn tiến trong khóa học Cursillo đã làm cho người thụ huấn có được cảm giác thật sống động, được hòa mình cùng tất cả bên Chúa êm đềm hạnh phúc trong cầu nguyện, học tập, làm việc, ăn uống, ca hát, nghỉ ngơi.

Bắt đầu là những bài nguyện gẫm, giúp cho tham dự viên thêm phong phú phần tâm linh, học biết phải làm thế nào để biểu lộ tình yêu với Cha Trên Trời, đồng thời cũng nhận biết mình mọn hèn, những gì mình có được chính do ơn Chúa ban.... Thánh lễ đã kết hợp các tham dự viên với nhau bằng liên hệ huyết mạch rất chắc chắn từ Nhiệm Thể Chúa Kitô đã tăng thêm sức mạnh, thêm lòng Tin vào Thiên Chúa vững vàng hơn.

Trong phòng Rollo, học sống đời làm Môn đệ Chúa, gắn bó thương yêu nâng đỡ nhau qua từng De Curia. Những Rollos đã giúp cho các tham dự viên ý thức được con người siêu việt cao trọng hơn mọi loài, cũng như với Ôn Phúc để thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người bao la. Với Rollo Giáo dân là Giáo Hội, đã đưa người thụ huấn đi sâu vào lòng Giáo Hội, để biết bổn phận và Sứ Mệnh mở mang nước Chúa của

chính mỗi một người giáo dân. Với Rollo Đức Tin, hãy đặt niềm tin và phó thác trông cậy vào Thiên Chúa, sẽ giúp con người đạt đến những Lý Tưởng cao đẹp. Những Palanca cũng nâng đỡ tinh thần rất nhiều. Nhiều chị em đã được Ôn khóc. Những giọt nước mắt này, xứng đáng được xâu thành chuỗi ngọc để kính tặng dâng lên Thầy Giêsu Chí Thánh. Rollo Sùng Đạo, Học đạo, Hành đạo, Lãnh đạo... đều là hành trang quý giá cho người môn đệ có Lý tưởng Kitô.

Ngày Đức Ái, Rollo Nhiệm tích, ý thức được sự sung mãn đời sống Bí tích, cũng như các Bí tích là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. Trong giai đoạn bước vào con đường với hàng người làm Palanca bằng hai đầu gối của mình, đã giúp cho những người muốn làm Môn đệ Chúa có quyết tâm rõ rệt là hướng đi nào để được đến gần Chúa, sum họp với Chúa. Và họ cũng đã bị Chúa chinh phục trong bữa Tiệc Tình Thương qua những trợ tá tông đồ cho Chúa. Để hiện diện trong Agapé, có những trợ tá đã lặng lẽ âm thầm trong đêm, vượt đèo vượt núi đến chia sẻ niềm vui và để phụ họa với Chúa "...Thầy yêu chúng con lời ai cho cùng... Từ đây hỏi chúng con, Thầy sẽ không gọi chúng con là người tôi tớ..."

Ngày Hy Vọng, buổi sớm tinh sương Manhanita, thật cảm động làm sao, Chúa đã đến tận giường đánh thức những người môn đệ bằng bài ca yêu thương thánh thoát tuyệt vời. Người chị lớn trong khóa học là người được vinh hạnh có nụ hôn đầu với Thầy Chí Thánh, kèm cạnh hoa thơm của chị Trương Điều Hành. Người cuối cùng được hôn Chúa là người em út mới vừa chớm tuổi vị thành niên. Chúa có ý hay tình cớ??? Ngày Chúa Nhật, bắt đầu một ngày mới trong cuộc đời của người môn đệ bằng những tiếng gà gáy vang lừng, tiếng hát mừng vui rộn rã: "Giêsu ở giữa chúng ta, Giêsu ở giữa chúng ta..."

Trong Thánh lễ, khi rước Chúa, trên mặt mọi người có nét rạng rỡ, đầm thắm, vui tươi, hạnh phúc hơn, cũng có người hạnh phúc đến rơi lệ. Tiếp tục là những Rollo giúp cho người Cursillista những phương thức cụ thể để làm thế nào mở mang nước Chúa ngay trong xã hội mình đang sống. Đặc biệt là Hội Nhóm và Ultreya, hai nơi này là keo hồ gắn liền người Cursillista với Phong trào, là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và củng cố lời cam kết làm dậy men môi trường

Closura- không nơi nào tôi nhìn thấy Tình Yêu, Niềm Vui, Hạnh phúc cho con người bằng nơi đây, nơi mà Thầy Chí Thánh luôn ngự trị, bởi vì, đâu có tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời. Trong giây phút thiêng liêng nhận Sự Vụ Lệnh, có thể nhìn thấy sự quyết tâm bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh của người Tân Cursillista, để ra đi với sứ mạng kết hợp mọi người, mọi dân tộc thành một Cộng Đồng Kitô Hữu Yêu Thương Duy Nhất như Thánh Ý Chúa.

3. LÀM TÔNG ĐỒ CHO CHÚA

Hình ảnh của những người theo làm tông đồ, trợ tá và phục vụ cho Chúa không thiếu những gương mặt phụ nữ. Như trong Phúc Âm đã ghi: "Sau đó, Ngài qua các đô thị và xóm làng, giảng và loan báo Tin Mừng của nước Thiên Chúa. Mười hai ông cùng đi với Ngài: Có cả vài người phụ nữ được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, đó là Maria biệt hiệu Madala - đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Gioanna, vợ của Khuxa, viên quản lý của Hérode, Susana và nhiều bà khác, họ đã lấy của cải mình mà trợ giúp Ngài". (Lc.8,1-3)

Vai trò những trợ tá cách đây 2000 năm thật đáng quý, vì Chúa đi giảng dạy đường xa, các tông đồ thì nghèo khó...các trợ tá chẳng những lo cho Chúa mà còn phải lo cho các Tông Đồ nữa. Hình ảnh này được xuất hiện nơi khoá Cursillo:

Ấm Thực, làm sao diễn tả hết những hy sinh, phục vụ, yêu thương, âm thầm, khiêm nhu... của các trợ tá. Hầu hết nhân lực ở khối này là các Anh (thời Chúa Giêsu, có lẽ người nam không biết làm bếp) và các Chị Martha xuất sắc của thời đại đều qui tụ về đây. Ưu điểm của các anh chị Martha này vẫn vô song toàn, khóa nam công tác ngồi bên Chúa, khóa nữ lại đi rửa nồi, nấu cơm. Còn một điểm trội vượt của Cursillo Martha nữa là: không cảm râm, không complaint với Chúa về các em Maria của mình đang ngồi với Chúa trên phòng Rollo. Riêng chị trưởng khối thật đa tài, chẳng những nấu ăn không thua gì Restaurant Ánh Hồng, mà còn là một nhạc sĩ, ca sĩ và ...kịch sĩ nữa.

Hành Chánh, là một khối vất vả không kém các khối khác: Từ 10 giờ sáng thứ năm, đã phải lo cho cái khách sạn 5 sao, gồm có Nhà nguyện, phòng Sinh hoạt, nhà ăn, nhà bếp với 5 dãy nhà ngủ lớn chứa 57 khóa sinh và 98 trợ tá. Khối này phải có trách nhiệm cung cấp những đồ supplies cho các phòng ngủ, nhà vệ sinh, những hoa cài áo cho khóa sinh, bảng da, danh sách khóa sinh, trợ tá và biết bao việc khác đã phải thực hiện từ hàng tháng trước ở nhà. Hành chánh kiêm tiếp tân, trật tự, vệ sinh, y tế... vì thế các chị chạy như bay. Đến đôi Cha Linh Hướng Phong trào nói, chưa bốn giờ khuya, nhìn qua cửa sổ thấy 2 bóng người đang bay trong mây (sương mù), thì ra các chị đang tuần tra quanh doanh trại. Cũng phải nói đến tinh thần phục vụ của khối này qua việc viết Palanca cho khóa sinh, các anh chị nhất quyết phải viết cho đủ túc số cho mỗi khóa sinh ít nhất là 7 Palanca.

Những trợ tá khối này đều rất lạ lùng là cứ giành những việc vất vả cực nhọc, đỡ dần hết cho các sư huynh tỉ lung còng tóc bạc. Khối Hành Chánh còn có một nữ đạo diễn đại tài, điều khiển và dàn cảnh cho các Cursillista đóng phim, dù không đẹp cũng thành đẹp, đó là ... Môn đệ Chúa yêu. Ưu điểm của khối là mỗi sáng đều họp và cùng nhau nắm tay cầu nguyện trước khi bắt tay vào việc, người nào việc nấy, nên việc nào cũng xong, nếu không xong, các khối liên hệ cũng âm thầm Palanca, không xong nữa thì các đức phu quân của chị trưởng khối, chị phụ tá... đang châu chực xin job ở Khối Yểm Trợ gánh hết.

Khối Yểm Trợ, những Môn đệ Chúa yêu- Thật vậy, từ sáng thứ năm mọi việc nặng nhọc phải nhờ đến khối yểm trợ. Việc kỹ thuật, âm thanh, trang trí, khuôn vác, khiêng đỡ, leo trèo, kể cả quét lau nhà, dọn-đẹp, rửa nồi soong chén bát và...phó nhóm đều là Khối Yểm Trợ. Người trợ tá Khối Yểm Trợ thường hay ra sau Lều Chúa ngự để tâm sự thưa chuyện, cùng cầu xin Chúa ban cho những nhu cầu của người khác, có lẽ cũng có lúc ngã đầu vào ngực Chúa thổ thê và ...ngủ quên. Đây là những người Môn Đệ Chúa Yêu. Người môn đệ Chúa yêu nghe nhắc đến trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta chưa hề nghe nói đến tên, đến chức vụ, đến công việc của ông làm, kể cả ông chết hay vẫn còn sống tới bây giờ để volunteer vô ... Khối Yểm Trợ, chúng ta cũng không biết.

Đây chỉ là sơ lược một chút mặt nổi về Khối Yểm Trợ, còn rất nhiều người đã âm thầm yểm trợ bánh trái thực phẩm, dụng cụ, văn phòng phẩm, tài vật... Nhất là những anh chị em đang nằm trên giường bệnh ngày đêm liên li cầu nguyện để Palanca cho khóa học. Ngoài ra Người Môn đệ Chúa yêu nhất, là các Cursillista dám hy sinh ở nhà lo cho con, cho cháu để cho chúng tôi, là những người vô tích sự được đi làm trợ tá.

Khối Phụng vụ- Có muốn tìm những từ ngữ nào hay hơn nữa để diễn tả về Khối Phụng vụ, cũng không còn. Vì, cốt văn chương nghèo nàn mà lại lớn gan vì tin vào Ôn Chúa giúp, nên mới dám nói và viết về Chân Thiện Mỹ... là chuyện của Chúa, có sao tới đây Chúa lại để cho văn cùn ý kiệt? Có cầu nguyện với Chúa rất nhiều nhưng chỉ nghe Chúa bảo: "Các em Phụng vụ của con rất làm đẹp lòng ta. Bông hoa nhan đèn cái gì cũng thơm cũng đẹp. Ban nghi lễ mời được một Soeur linh hướng về giúp thật tiện lợi đủ điều. Ta cũng thích nghe đờn ca xướng hát, diễn kịch, nhất là Vọng cổ Nam kỳ, vì ta người Nam, có điều sao vọng cổ lại lại Bắc kỳ nghe nó mùi quá. Còn phần các em Maria của con dưới phòng Rollo cũng rất vui, cho nên chúng không ngủ gục cũng không biết mỏi mệt, mà lại học giỏi nữa. Con khỏi khen ngợi quảng cáo làm chi, kẻo qua sang năm, tất cả 109 đứa kia nó cũng đi trợ tá Phụng vụ hết thì mình ... đói đó"

Khối Giám Học- Là những Maria làm đẹp lòng Chúa nhất, Maria thời đại thế kỷ 21 có khác xưa rất nhiều. Trừ chị Trưởng và Phó ban Điều Hành Khóa học cùng các Trợ tá De Curia, còn các trợ tá khác đều vừa làm công việc Maria vừa công việc Martha một lúc. Điển hình là chị Trưởng khối, dù là điều hành tổng quát, nhưng chị cũng phải chạy tới lui lo công việc. Chẳng những để ý quan tâm tới các tham dự viên thật chu đáo, hòa nhã, vui tươi, mà lại còn phải ân cần, nhắc nhở các ban, các trợ tá những việc tế nhị trong công tác. Ban học cụ thật nhanh nhẹn, tích cực lo cung cấp giấy bút café kẹo bánh... lúc nào cũng đầy đủ thơm tất, thể hiện được tinh thần người trợ tá phục vụ là quên mình. Ban Rollista lo việc cầu nguyện cho các Rollista thật sốt sắng. Ôn Chúa xuống trên một cộng đồng rất mạnh mẽ như vậy là nhờ vào lời cầu nguyện, của tất cả mọi người dù là dưới bất cứ hình thức nào. Ban De Curia, đó là các trợ tá đang phụ giúp Chúa trực tiếp lo cho các em. Chẳng những giúp đỡ trong việc học tập, vẽ tranh, tóm lược mà còn phải quan tâm đến tình trạng

sức khoẻ, niềm vui nỗi buồn, kể cả giờ ăn giờ nghỉ cũng thăm hỏi mời chào để các chị em không cảm thấy lẻ loi trong 3 ngày xa nhà. Ban này còn có trách nhiệm phải tiếp tục giúp cho De Curia chuyển thành nhóm, sinh hoạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian dài nữa, để nhóm được trở nên gắn bó thương yêu nâng đỡ nhau trong ngày thứ tư. Trong khối này, cũng có vài người là Môn Đệ Chúa Yêu, âm thầm làm những việc không tên không chức vụ để yểm trợ cho khối.

Khối Linh Hướng - Lạy Thầy, con xin nhường lời cho Thầy. Con chỉ biết hết lòng cảm ơn Thầy đã sai Đức Ông, Hai Cha Linh Hướng Phong Trào, hai Cha Giáo, hai Cha cố, và ba Cha Cursillista khác đến để lo giáo huấn, linh hướng và nâng đỡ tinh thần chúng con. Ngoài ra chúng con cũng xin Thầy gìn giữ cho hai Ma Soeurs linh hướng được hồn an xác mạnh, hầu qua sang năm đến giúp cho khóa nữ chúng con những việc mà quý Cha không thể cáng đáng được. Amen

Khối Ba Ngày, khối này thật quan trọng, nhưng rất tiếc, tôi chưa được học tập và phục vụ cho khối này nên không biết việc. Chỉ biết rằng Trưởng khối thật là vất vả, và hiền thê là một cộng sự viên đặc lực khi Anh thu dọn chiến trường. Anh chị và những trợ tá trong khối cũng thuộc vào hàng Môn Đệ Chúa yêu.

Những người trợ tá Cursillo trong khóa Ba Ngày, là thực thi những gì mình đã học hỏi nơi Chúa Kitô, và sau đó là đi trợ tá để thao luyện các công tác Tông Đồ, để sống hòa hợp Lý Tưởng cùng đức Bác Ái, để làm cho nước Chúa thêm hiệu lực trong linh hồn của tất cả anh chị em mình. Và nhất là làm chứng nhân sống cho việc phục vụ theo tinh thần Bác Ái của Chúa Kitô. Bởi vì, chỉ có Bác Ái mới vô hiệu hóa được chiến tranh, hận thù, ghen-ghét.

III. YẾU TỐ XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH

Để thực hiện Nền Giáo Dục Chân Chính của Chúa Kitô, nó đòi hỏi phải cho ra hạt giống của Sự Thật từ Nguyên Thủy, từ Chân Lý, từ Thiên Chúa để gieo vào tâm khảm của mỗi một con người. Mà tâm khảm này phải được tẩy sạch đi những vi khuẩn tội lỗi. Nếu không phải là vậy, thì chỉ có nghĩa rằng, hạt giống giáo dục đã bị ướp tẩm một loại độc dược ngọt ngào, làm cho con người không còn đủ sức vận dụng trí khôn, ý chí để làm một Con Người Tự Do. Khoảng trống tự do này là nơi rất cần thiết để Thiên Chúa bước vào ngự trị và làm chủ cho mọi chương trình tốt đẹp của Ngài và của chúng ta, nhất là Chương Trình Giáo Dục, mà chính Thiên Chúa đề ra, mời gọi mọi người hãy học và hãy sống, để trở nên một con người trọn vẹn, một con người chân chính giống hình ảnh của Thiên Chúa Cha trên trời.

Tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa là: hãy Tin, hãy Yêu và hãy Hy Vọng vào Ôn Chúa giúp trong công cuộc giáo dục, xây dựng và thiết lập nước Chúa trong thế giới trần gian này.

Lời Thầy Chí Thánh Giêsu dạy được thực thi, chắc chắn sẽ có ngày mọi người Cursillista đều được hô to:

“NƯỚC TRỜI Ở ĐÂY, THIÊN CHÚA CHIẾN THẮNG TẤT CẢ”

(The Kingdom is here!!! Christ will overcome all!!!)

MARIA NGUYỄN B. TUYẾT
TRỢ TÁ CURSILLO # 34&35

(tiếp theo trang 16)

Khanh. Ông Khanh nói tiếp: “Như vậy thì chúng tôi còn bị giữ lại là hoàn toàn không do lỗi của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng việc gìn giữ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và Nhà nước. Nếu Đảng và Nhà nước không giữ nổi an ninh Tổ quốc một trăm năm nữa, thì chẳng lẽ anh em chúng tôi vẫn còn bị giữ lại một trăm năm nữa sao? Xin cán bộ xét lại”. Không khí trong buồng giam tuy ngột ngạt, nhưng có những nụ cười và ánh mắt đồng tình của anh em nhẹ nhàng trao nhau.

Hai ngày sau, trại tập hợp năm mươi chín anh em chính trị kiên giam ra sân cùng với hơn bốn trăm tù hình sự. Một sĩ quan trại yêu cầu ông Khanh đứng lên. Sĩ quan này tuyên đọc lệnh giam xà lim ông Khanh về tội danh: “bôi xấu chế độ”. Ông Khanh cười mỉm. Cả năm trăm con người xầm xì, rồi ồn ào bàn tán...

Bây anh em trong xà lim đồng ý với nhau, mỗi ngày sau giờ cơm tối, dành ra khoảng ba mươi phút để đọc kinh cầu nguyện theo tín ngưỡng riêng. Ông Khanh lần hạt Chuỗi Mân Côi bằng cách bấm đốt ngón tay, có nhiều đêm ông nhớ cha mẹ, vợ và năm con nhiều lắm. Ông tha thiết cầu nguyện, nước mắt hoà lẫn cùng lời kinh! Với niềm tin tưởng và cậy trông tuyệt đối, ông phó dâng tất cả những hy vọng, âu lo, tội lỗi lên Thiên Chúa Toàn Năng cùng Mẹ Maria Nhân Ái. Sự khổ cực, đói khát, nóng bức, dơ bẩn, suy sụp sức khỏe v.v. tuy vẫn còn đó, nhưng ông bình tĩnh chấp nhận. Ông mừng thầm vì được cảm nghiệm sâu xa sự khổ đau của Chúa Giêsu.

Tháng 4-83, gần ba mươi anh em tồn số trong số “tù chính trị bất trị” bị đưa lên trại Thanh Cẩm sát bên bờ sông Mã, chung quanh toàn núi rừng. Đã là thành phần bất trị thì trại có nhiều biện pháp khắc khe. Anh em phải giả ngồi thiền, hoặc giả nằm ngủ để lừa Chuỗi, thường thì anh em âm thầm lần Chuỗi trên đường đi lao động, hay khi đang lao động riêng rẽ, như đi chặt nứa trên

Trên hành trình về Nhà Cha, có nhiều chặng đường, mỗi chặng đường dù là niềm vui, là nỗi buồn, dù là tù đầy khôn khổ, là vấp phạm tội lỗi, là thống hối ăn năn, dù là đứng đưng, hoài nghi, là sa chước cám dỗ, hay là rộn ràng niềm tin yêu phó thác v.v... Bất cứ hoàn cảnh nào, khi ta quỳ gối chấp hai tay nguyện cầu với Chuỗi Mân Côi bằng con tim thành khẩn, thật thà, chắc chắn rằng Ơn Chúa, Ơn Mẹ tràn đầy tâm hồn ta.

rừng chẳng hạn.

Thật may mắn, nơi đây có khoảng sáu mươi Linh mục của Miền Nam và cả của Miền Bắc. Như vậy mỗi ngày có sáu mươi Thánh Lễ (đĩ nhiên Thánh Lễ chui). Ông Chúa thật dồi dào. Anh em được các Cha cầu nguyện, an ủi, động viên rất nhiều. Nhờ vậy anh em giữ đạo sốt sắng, sống đạo nhiệt thành trong yêu thương, khiêm nhường, phục vụ. Đặc biệt phục vụ những anh em tù hình sự, họ nghèo khổ cả tinh thần lẫn vật chất. Phục vụ bằng những lời an ủi thành thật, nhắc nhở việc thờ phượng Chúa. Cũng có khi giúp họ chút ít thức ăn, hoặc thuốc men khi đau bệnh v.v... Chính tại nơi đây, mười hai anh em đồng chí hướng thành lập “Nhóm Phục Sinh”. Anh em vẫn giữ tinh thần thiết, yêu thương, gắn bó cho đến bây giờ, mặc dù anh em ở “khắp tứ phương thiên hạ”. Trong số này có ba anh LTS, NT và PTV đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Hằng năm, nhân Lễ Phục Sinh anh em “Nhóm Phục Sinh” vẫn luôn xin lễ cầu nguyện cho ba anh, và cầu Bình an cho các anh em còn sống.

Trên hành trình về Nhà Cha, có nhiều chặng đường, mỗi chặng đường dù là niềm vui, là nỗi buồn, dù là tù đầy khôn khổ, là vấp phạm tội lỗi, là thống hối ăn năn, dù là đứng đưng, hoài nghi, là sa chước cám dỗ, hay là rộn ràng niềm tin yêu phó thác v.v... Bất cứ hoàn cảnh nào, khi ta quỳ gối chấp hai tay nguyện cầu với Chuỗi Mân Côi bằng con tim thành khẩn, thật thà, chắc chắn rằng Ơn Chúa, Ơn Mẹ tràn đầy tâm hồn ta.

Đó là cảm nghiệm thực của anh em “Nhóm Phục Sinh” đặc biệt với ông Lê Hùng Khanh.

Tạ Ông Chúa.

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Lịch sử GHVN vừa ghi một dấu ấn thời sự, chẳng những làm nức lòng giáo dân và đồng bào trong nước, mà khiến cả thế giới chú tâm quan sát, theo dõi từng giây phút. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tuyên bố rằng, thời kỳ giáo dân VN phải âm thầm cúi đầu dưới các tháp chuông để chịu đựng đủ mọi áp bức, đã qua rồi. Đó là biến cố "Tòa Khâm Sứ Hà Nội", xảy ra từ những ngày áp lễ Giáng sinh 2007 đến giáp Tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008. Biến cố tạm ngưng theo thư đề nghị của Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Hội Đồng GMVN, TGP HN, và giáo dân vâng lời Tòa Thánh trong hy vọng và đợi chờ.

Tin sắp có Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm VN là tin quan trọng và nhạy cảm đối với GHVN cũng như thế giới. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Ông PIETRO

POROLIN, thứ trưởng Ngoại Giao dẫn đầu, viếng thăm và làm việc với Chánh quyền VN và Hội Đồng GMVN từ ngày 9 đến ngày 15-6-2008 Có nhiều kết quả khích lệ. Tạ ơn Chúa.

Phạm vi bài này xin đề cập một vấn đề khác: "SỰ LẠ LA VANG".

"Trong thần học Công Giáo, Đức Maria được kính trọng nhất trong tất cả mọi loài thọ tạo" (GM Harrington). Từ lúc nhận lời trời trăn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá: "Thưa Bà, đây là con của Bà"... "Đây là Mẹ của anh". (Ga 19:26-27), Đức Mẹ luôn chăm sóc, an ủi, bảo bọc, đồng hành, cầu bầu đặc lực và kịp thời cho đoàn con cái của Mẹ trong mọi hoàn cảnh, ở khắp mọi nơi. Phép lạ "tiệc cưới Cana" là điển hình minh chứng.

Ngày thứ sáu 13-6-2008 Phái đoàn Tòa Thánh hành

hương và dâng Thánh Lễ tại linh địa La Vang, cùng dâng Thánh Lễ có GM Phụ Tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của TGP Huế, nhiều Linh mục và khoảng hai ngàn giáo dân. Trong bài giảng, Đức Ông trưởng phái đoàn nhắc lại lời hứa của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798: "Mẹ đã nhậm lời chúng con kêu xin, và từ đây về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện".

Trời tháng sáu, khí hậu miền Quảng Trị nóng bức oi ả. Thế mà khi Đức Ông khẳng định rằng "Đức Mẹ đang ban ơn cho chúng ta có gió mát tham dự Thánh Lễ", tức thì có luồng gió mát từ đâu thổi đến làm mát dịu liên tục. Mọi người lấy làm lạ, vui cười và vỗ tay vang dội.

"Rồi bỗng dưng, một vòng tròn hào quang xuất hiện lưng chừng trên không

trung, đường kính chừng hai mươi mét, theo thứ tự màu đỏ, vàng, trắng. Từ giữa hào quang sáng chói có một dải mây trắng như tuyết, như dải áo choàng Đức Mẹ, nhẹ nhàng phất phơ bay trước gió, khiến mọi người nhón nháo hướng nhìn lên trời để chiêm ngắm hiện tượng lạ. Lúc này chừng chín giờ ba mươi lăm phút sáng ngày thứ sáu 13-6-2008. Đức ông Porolin phải ngưng giảng lễ chừng năm phút, để xem hiện tượng lạ. Tiếng Linh Mục dẫn chương trình vọng lên thông báo cho 2000 giáo dân tham dự Thánh Lễ được biết trên bầu trời đang có ánh hào quang. Những tiếng rộn ràng vang lên khắp nơi trong Thánh Địa La Vang: "Sự lạ! Sự lạ!", "Đẹp quá! Đẹp quá!", "Lạy Mẹ! Lạy Mẹ". Hiện tượng này đem lại niềm vui cho GHVN". (VietCatholic News ngày 13-6-08).

Sau Thánh Lễ, Linh mục Nguyễn Vinh Gioang, một nhân chứng của "SỰ LẠ LA VANG" cất công đi điều tra xem những người ở xa linh địa La Vang như Thừa Thiên Huế, như những nơi cùng ở Quảng Trị nhưng xa La Vang...có nhìn thấy "Sự lạ La Vang" không? Phần đông họ trả lời: hoàn toàn không thấy gì, mặc dầu họ được bạn bè, bà con đang ở tại linh địa La Vang điện thoại báo có Sự lạ trên bầu trời La Vang. Vì vậy có thể kết luận rằng, "Sự Lạ chỉ xảy ra trên bầu trời La Vang, và chỉ những ai ở La Vang ngay lúc đó mới thấy "Sự lạ" này.

Hiện tượng " SỰ LẠ LA VANG" thật đáng suy nghĩ và tạ ơn Đức Mẹ đã thương yêu con dân Việt Nam chúng ta vô cùng.

Lạy ĐỨC MẸ LA VANG, chúng con là đoàn con của MẸ sống xa quê hương Việt Nam, nhưng lòng chúng con vẫn luôn hướng nhìn lên Mẹ với tấm lòng con thảo. Nguyện xin Mẹ nhậm lời chúng con van xin tựa như chúng con đang quỳ trước Linh Đài Mẹ Ở La Vang, theo lời Mẹ đã hứa 210 năm trước tại Thánh Địa La Vang "...hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện".

Xin nhớ rằng Đức Mẹ hiện ra ở Fatima ba ngày: thứ sáu 13-5, thứ sáu 13-6 và thứ sáu 13-10-1917 và có liên quan đến mặt trời. "Sự Lạ La Vang" cũng xảy ra ngày thứ sáu 13 và cũng có liên quan đến mặt trời. [Thánh Địa LA VANG thứ sáu 13-6-2008].

Mỗi lần ĐỨC MẸ hiện ra ở LỘ ĐỨC, FATIMA, hay LA VANG... bao giờ ĐỨC MẸ cũng nhắn nhủ, kêu gọi con cái của Mẹ hãy sám hối, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình...để đền bù tội lỗi cho các linh hồn và cho chính mình. Chúng ta hãy vâng lời Mẹ khuyên dạy để thực hiện trong cung cách sống "Mầu Nhiệm Chúa Hiện Hữu" trong mọi môi trường hàng ngày.

Ngày 15-8 hàng năm, Giáo hội mừng LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI trọng thể.

"Rồi có điều lớn xuất hiện trên trời, một người PHỤ NỮ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao". (Kh 12: 1).

Chúng con kính mừng ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

Lạy ĐỨC MẸ LA VANG, chúng con là đoàn con của MẸ sống xa quê hương Việt Nam, nhưng lòng chúng con vẫn luôn hướng nhìn lên Mẹ với tấm lòng con thảo. Nguyện xin Mẹ nhậm lời chúng con van xin tựa như chúng con đang quỳ trước Linh Đài Mẹ Ở La Vang, theo lời Mẹ đã hứa 210 năm trước tại Thánh Địa La Vang "...hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện".

Chúng con xin hết lòng cảm tạ ơn Mẹ.

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Thánh Lễ

TRẦN MINH ĐỨC BÀ

I. Ý NGHĨA

Nguyên chữ La Tinh *Missa*, tiếng Pháp *Messe*, tiếng Anh *Mass*, nói lên sau khi đã hoàn thành, có nghĩa ‘đã gửi rồi’, Thánh **Augustin** hiểu là lời nói ‘người lương đã ra rồi’ sau phần thứ nhất chung cho mọi người. Nếu hiểu theo nghĩa ‘đã gửi rồi’ cũng hiểu được là ‘đã dâng rồi, Thiên Chúa đã chấp nhận’.

Có người dùng từ ‘hy tế’, nhưng theo chữ Nho, hy có nghĩa ‘súc vật thuần sắc để tế thần’, khiến cho có người hiểu hy tế là tế con vật thuần sắc, chứ không có nghĩa tế vật hy sinh.

Theo tín ngưỡng Công Giáo, Thánh Lễ là tế lễ dâng Thân và Máu Chúa Giêsu Kitô, qua tay Linh Mục thay cho Chúa Giêsu Kitô và đại diện Giáo Hội. Chúng ta tìm hiểu thêm về những đề mục liên quan đến Thánh Lễ, để mỗi lần tham dự sẽ thêm sốt sắng và ích lợi hơn.

1. Người Nhận

Theo nguyên tự chữ Nho, **TẾ** có nghĩa ‘dâng thịt lên một vị thần để thần ban ơn’; chữ La Tinh *Sacrificium* có nghĩa ‘việc làm cho nên thánh’. Nếu hiểu chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ban ơn cho người ta, chỉ có Thiên Chúa mới thánh, để cho vật gì Ngài nhận là của Ngài được trở nên thánh, thì phải chỉ có tế lên Thiên Chúa, chứ không tế lên một vị nào khác.

2. Người Dâng

Theo nguyên tắc, người dâng lễ phải có đủ điều kiện để được chấp nhận. Điều kiện chủ yếu duy nhất, là đẹp lòng vị mình muốn dâng hiến, tức là phải tùy vị ấy. Vì Thiên Chúa chí nhân, ai cũng có thể dâng lên Ngài. Dù người có tội, miễn có lòng hối hận, cũng được Ngài chấp nhận; vì bao lâu chưa có lòng hối hận là còn chống lại với Ngài, thì dâng hiến chỉ là một việc giả dối mâu thuẫn, Ngài biết rõ thâm tâm của mỗi người. Vì thế, nên ở đâu có Thánh Lễ Công Giáo, tối thiểu bề ngoài, phải đọc kinh xin Thiên Chúa tha tội, và bề trong phải thực lòng hối hận.

Nhưng Thiên Chúa chí tôn, không một thụ sinh nào có thể xứng đáng đứng ra dâng hiến lên Ngài, nhất là công khai đại diện cho cả nhân loại; không một ai, dù người có chức vụ cao cấp trong xã hội, hay là có tài học vấn hoặc đạo đức đến bậc nào, cũng không xứng đáng. Phúc cho người Công Giáo, vì trong Thánh Lễ, chính Con Thiên Chúa Làm Người mới có đủ điều kiện để làm Chủ Tế, chỉ có Ngài mới là Chủ Tế duy nhất và vĩnh viễn. Người nào đứng ra thay Ngài đóng vai chính, hoặc Giáo Hội là đoàn thể được Chúa Giêsu Kitô ban quyền dâng hiến, hoặc Linh Mục được Giáo Hội uỷ quyền đều chỉ là Chính Tế.

Theo tiếng Việt Nam, mượn chữ Nho, phân biệt hai danh từ Chủ Tế và Chính Tế, càng thêm rõ đạo lý xác đáng và sâu xa. Trong việc tế tự, khi có nhiều vị cùng cử hành vai Chính Tế, người Việt Nam gọi là Đồng Tế; giúp việc Chính Tế có Phó Tế; rồi vai trò của các người tham dự được gọi là Phụ Tế hay Bồi Tế, thật rất ý nhị, sâu xa và đầy đủ ý nghĩa.

3. Lễ Phẩm

Phải tương xứng và đẹp lòng vị chấp nhận. Vị chấp nhận càng cao thì lễ phẩm phải càng quý. Vị cao trọng vô cùng, lễ phẩm phải quý hóa vô cùng. Không thể có một vật thụ tạo nào xứng đáng để dâng lên Thiên Chúa. Chính Con Thiên Chúa đã đem Thân mình và Máu mình, nghĩa là đem chính mình làm lễ

phẩm mới là xứng đáng. Phúc đặc biệt của người Công Giáo, nhờ Chúa Giêsu Kitô, mới có vị dâng lễ và lễ phẩm đều xứng đáng và đẹp lòng Thiên Chúa, mới đầy đủ ý nghĩa tế lễ.

a- Hy Sinh

Từ ngàn xưa, trong các tôn giáo, cả trong dân tộc Do Thái, đều có thói quen giết súc vật để tế lễ, khiến cho trong nhiều tư tưởng và ngôn ngữ, tế lễ và hy sinh đồng nghĩa với nhau. Nhiều người vẫn ngỡ có hy sinh mới có tế lễ, muốn có tế lễ phải có hy sinh. Ngay trong Công Giáo, hầu hết các nhà thần học đã mất nhiều công phu tìm cho ra hy sinh trong Thánh Lễ, lúc nào và thế nào.

Có người nói, hòa nước với rượu tượng trưng việc Chúa Giêsu chịu nạn (Paschase Radbert); Chúa Giêsu Kitô chịu bẻ ra, chia ra cho người ta ăn uống (Pierre khả kính, Pierre Lombard, Billot, Bellarmin, De Lugo); bẻ bánh và lấy một phần nhỏ bỏ vào rượu (Melchior Cano); rước lễ (Dominique Soto); thánh hóa riêng bánh và rượu (Jean de S. Thomas, Lessius, Gonet, Billuart, Billot, Gueney, Tanner, Suarez, Franzelin, Lepin ...). Phần đông đều nói Thánh Lễ có hy sinh không đổ máu tượng trưng sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô có đổ máu trên thánh giá. Nhiều người nhấn mạnh ý nghĩa hy sinh và phá hủy, là hạ xuống, làm cho thua kém trước ... và nói trong Thánh Lễ có những việc này

một cách hình bóng mẫu nhiệm !

Nhưng xin phép thưa lại :

-Hy sinh là tế lễ, thì tế lễ là phá hủy, chứ không phải dâng hiến chẳng ?

-Hy sinh để có lễ phẩm rồi dâng lên, thì thánh hóa là để cho có lễ phẩm, sao lại gọi là tế lễ ?

-Hy sinh thì lễ phẩm bị chết hay là bị phá hủy, dù là tượng trưng, có còn xứng đáng lễ phẩm để dâng lên Thiên Chúa không ? Thiên Chúa hằng sống có cần những lễ phẩm chết không ? Dâng lên Thiên Chúa đồ đã chết, hay đã bị phá hủy có xứng đáng không ? Có lỗi phép với Thiên Chúa không ?

-Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cầm bánh riêng và rượu riêng, hai lần dâng lên, có hy sinh chẳng ?

-Cầm như thế, rõ nghĩa hơn và thuận tiện hơn, hay là không rõ nghĩa và bất tiện, nhưng chỉ vì ý tưởng hy sinh nên Chúa Giêsu phải làm ?

-Làm việc Chúa truyền, ngôn ngữ và cử chỉ hoàn toàn như của Chúa, nhưng tự mình lại thêm ý khác, có tội với Chúa không ? Tội nặng hay nhẹ ?

-Chính tế là ai mà dám hy sinh lễ phẩm là Chúa Giêsu Kitô, dù là tượng trưng ?

-Nếu tách rời Thân và Máu, làm sao nói được trong Thân có Máu và trong Máu có Thân ?

-Nếu ăn uống lễ phẩm là hy sinh lễ phẩm, thì chính trong khi

ăn uống mới là tế lễ chẳng ? Và tế lễ không còn nghĩa dâng lên Thiên Chúa nữa chẳng ?

-Bảo việc thánh hóa làm cho lễ phẩm thêm kém đi, đó là hy sinh. Nhưng sau khi thánh hóa, có Thân Chúa Giêsu là hạ xuống thấp kém thua bánh chẳng ?

Theo quan niệm trong các tôn giáo Đông Phương, hy sinh con vật để cho thành lễ phẩm, thì hy sinh đổi thành cao trọng quý hoá hơn trước, nên lễ nghi rước lễ phẩm long trọng hơn lễ nghi đưa con vật đi hy sinh.

Nếu nhận yếu thể của tế lễ là dâng hiến, chứ không phải hy sinh, sẽ thấy vai trò và ý nghĩa của hy sinh trong việc tế lễ, và tránh được những cách giải thích không được xác đáng trên. Vì đã dâng hiến thì lễ phẩm không còn là của mình. Từ xưa, có người muốn cho lễ phẩm không còn là của mình, đã thiêu huỷ con vật, hay là vứt gạo nếp lên mái nhà, ra ngoài sân, đổ xuống sông, xuống biển, hay là đốt đồ giấy ... Có người chất phác ngây thơ tin có làm như thế, thì thần Phật hay ông bà ở thế giới vô hình bên kia mới nhận và tiêu dùng được. Vậy ý chính của hy sinh là làm cho không còn của mình, vì đó nên mình có phần đau đớn; đau đớn vì mất của, tiếc của. Đau đớn về phần Người Dâng, chứ không phải về phần Lễ Phẩm. Có những lễ vật vô tri vô giác như cơm gạo, bánh rượu đâu có phải đau đớn.

Có người tưởng cho mà tiếc, mà đau đớn thì mất giá trị việc cho. Hiểu sâu xa xác đáng hơn, nếu cho mà không tiếc thì chỉ là vứt bỏ đồ dư thừa, đồ vô giá trị. Phân biệt cho rõ ràng, tiếc của chứ không tiếc việc làm, tiếc mà cứ cho, vì quý người hơn của, muốn làm đẹp lòng người hơn làm vui lòng mình; mà vì mất của mà đẹp lòng người thì mình lại vui lòng. Còn khi cho của dư thừa là cho người dưới thiếu thốn, dư cho mình mà cần cho họ, thì cũng đẹp lòng họ; vì họ biết thân phận đâu dám đòi hỏi người trên phải hy sinh những thứ họ dùng, họ quý, mà đem cho mình.

Vậy chính việc tế lễ là dâng hiến, chính người dâng hiến phải chịu hy sinh, là phải chịu mất nên đau đớn, chứ không cần phải làm mất hay là cho đau đớn lễ phẩm. Lễ phẩm phải tượng trưng lòng người ta muốn dâng thứ gì người ta lấy làm quý hóa, muốn giữ lại cho mình; nhưng vì quý trọng Thiên Chúa hơn mình, nên đem dâng lên Thiên Chúa.

Người Công Giáo, nhất là Linh Mục, quý Chúa Giêsu Kitô trên hết, quý Thân và Máu Người đã ban cho mình, thành ra của mình, nhưng vì mình quý trọng Thiên Chúa, nên hợp với Thân và Máu Chúa Giêsu Kitô, để dâng lên Thiên Chúa. Có thể nói được trước khi dâng lên, mỗi người phải có ý tưởng dù Thiên Chúa không ban lại cho mình, mình không còn có Thân và

Máu Chúa Giêsu Kitô ở với mình, không còn chính mình nữa, Thiên Chúa muốn sử dụng thế nào tùy ý Thiên Chúa, mình vẫn tiếc mà mình vẫn dâng, vì mình biết có dâng như thế mới đẹp lòng Thiên Chúa chính mình chịu hy sinh.

Phúc cho người Công Giáo, sau khi Thiên Chúa chấp nhận, và có thể tin chắc Thiên Chúa chấp nhận, vì chính Thân và Máu Con Chúa, chính Con Chúa đứng Chủ Tế, Thiên Chúa lại ban xuống cho người ta, và không chịu thua người ta, Thiên Chúa ban chính Thân và Máu Con Chúa là của Thiên Chúa quý nhất. Thiên Chúa đã ban xuống, thì người ta phải nhận.

b- Ăn Uống

Đó là lý do và ý nghĩa việc rước lễ. Nhiều nhà thần học Tây Phương mượn việc rước lễ để nói là việc này phá huỷ tiêu tan lễ phẩm, tức là hy sinh, nên tế lễ cần phải có ăn uống lễ phẩm, chưa ăn uống lễ phẩm thì tế lễ chưa hoàn thành. Họ còn dẫn chứng những việc ăn uống của người Do Thái, gọi là có tính cách thánh thiện trong Cựu Ước, như bữa ăn liên hợp :

-Ông dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Họ dùng bữa và nghỉ đêm trên núi (St 31,54);

-Người phải xé bánh thành hai chồng, mỗi chồng sáu cái, trên bàn bằng vàng ròng, trước nhan Đức Chúa. Trên mỗi chồng, người phải để hương tinh khiết, hương đó sẽ là kỷ vật thay

cho bánh, là hỏa tế dâng Đức Chúa (Lv 24,6-9);

-Đức Chúa phán với ông Môsê rằng : Hãy lên với Đức Chúa, người cùng với Aharon, Nadáp, Avihu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Israen. Các người sẽ phủ phục ở đằng xa. Một mình Môsê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Môsê. Ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israen. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israen dâng những lễ toàn thiêu, và ngã bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa : Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói : Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này. Ông Môsê đi lên cùng với ông Aharon, Nadáp, Avihu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Israen. Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Israen; dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay hại

những bậc vị vọng của Israen; họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và sau đó họ ăn uống (Xh 24,1-11);

-Anh em hãy dâng những hy lễ kỳ an, hãy ăn tại đó và liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em (Đệ Nhị Luật 7,7);

Bữa ăn của người Do Thái có tục rửa tay và gia trưởng hoặc một người đạo mục đọc lời chúc tụng Bêrakha, bữa ăn Purim (lễ quốc khánh, một lễ trước lễ vượt qua, người ta có thể ăn uống no say, nhớ kính Macochaeus), bữa ăn Pentecostes (Ngũ tuần, 50 ngày sau lễ vượt qua), bữa ăn Pascha (Vượt qua, nhớ việc thiên thần đã đi qua, không giết con người Do Thái ở Ai Cập, giết chiên ngay khi thấy sao mọc, người trong gia đình với nhau ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng).

Vấn hay từ xưa, trong các tôn giáo, ngay cả Do Thái Giáo, đều có ăn uống lễ phẩm, gọi là thụ lộc. Có lẽ vì người ta đã nghĩ mình dâng lên thì thần ban xuống. Người ta quen nói thần Phật hay ông bà hưởng hơi, nên ăn uống lễ phẩm đó là hưởng lộc của thần Phật ông bà. Ai không chịu ăn uống là khinh lộc của thần Phật ông bà thì bị phạt.

Từ những ý tưởng như thế về thần, người lương dân còn hiểu về ông bà cha mẹ đã quy tiên. Họ tin người từ trần là qua thế giới khác, có khi một thế giới với các thần, nên cũng có phần nào như các thần, cũng có

hưởng hơi lễ phẩm và ban ơn cho con cháu. Khi đã tin mấy điều đó, người lương dân mới làm lễ ma chay giỗ chạp, đặt lên bàn thờ lễ phẩm, từ hoa quả đến các thực phẩm, như tế thần, rồi người trưởng tộc khẩn vái xin tổ tiên chấp nhận lễ phẩm và ban ơn cho con cháu. Sau đó, con cháu và bà con họ hàng ăn uống các lễ phẩm, tin mình đã dâng lên và được ông bà hưởng hơi, ai ăn uống thì được nhờ lộc ông bà.

Không biết có phải vì có người muốn cho con cháu nhớ ông bà quá vãng nên đặt tin tưởng như thế gây thành việc kỳ giỗ chạp. Và sau lại có người sợ ông bà trách phạt giáng họa, hay là đua tranh với nhau, trả nợ cho nhau, khoe khoang với nhau, đi lên những việc cúng tế ăn uống linh đình. Nhưng bao giờ cũng ăn uống lễ phẩm sau buổi tế lễ, chứ không thấy trong đạo nào ăn uống ngay trong buổi tế lễ (trừ phi ăn uống thứ khác, chứ không phải lễ phẩm); phân biệt rõ ràng tế lễ và ăn uống là hai việc khác nhau; tế lễ là nguyên nhân và ăn uống là hậu quả. Dọn lễ phẩm trên bàn thờ xuống, tắt hết hương đèn, mới dám ngồi lại ăn uống với nhau.

Dù không theo những ý tưởng đó, cũng rất khó hiểu ăn uống là tế lễ, vì ăn uống là cho mình, mà tế lễ là dâng lên Thiên Chúa. Và nếu ăn của không phải Thiên Chúa ban thì đâu bằng ăn của Thiên Chúa

ban. Nếu không dâng lên thì đâu có Thiên Chúa ban. Nếu hiểu tế lễ dâng lên Thiên Chúa trước, rồi Thiên Chúa ban xuống sau, người ta rước lễ là nhận của Thiên Chúa ban xuống, chính Thân và Máu Con Chúa thì càng thấy ý nghĩa đầy đủ, cao quý đến thế nào.

Nói cho đúng nghĩa, rước lễ không phải là tế lễ, vì người ta nhận của Thiên Chúa ban, chứ không phải dâng lên Thiên Chúa. Không phải là hy sinh, lễ phẩm và người dâng đều không bị phá huỷ, nhưng hợp với nhau rất mật thiết; không bị buồn phiền đau đớn, nhưng được sung sướng vui mừng, vì hai bên yêu quý nhau, kết hợp thân mật với nhau; cũng không phải mất mát gì, vì hai bên đều thêm, người thêm Thiên Chúa và Thiên Chúa thêm người. Rước lễ cũng không phải là một việc ngang hàng với tế lễ : Một bên là Thiên Chúa ban, người ta nhận; và một bên là người ta dâng và Thiên Chúa nhận. Đứng về bên Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ban hơn Thiên Chúa nhận. Đứng về bên người ta, người dâng hơn người nhận. Theo nguyên tắc CHO có giá trị hơn NHẬN; ĐƯỢC CHO vui sướng hơn ĐƯỢC NHẬN.

(Còn tiếp)

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 9 và 10/2008



■ **Trường Huấn Luyện :**

Chủ nhật 28/09 từ 6:30PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : ĐỨC KẾT HAI KHÓA TỈNH HUẤN

Chủ nhật 26/10 từ 6:30PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : NHỮNG VẤN NẠN TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY

■ **ĐH Ultreya :**

Chủ nhật 19/10 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường nhà thương O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose.

CHỦ ĐỀ : SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.