



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 10 Năm 2008



Chứng Nhân Tin Mừng

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Lê Phạm Hùng
 510-668-7720

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUÝ

Maria Nguyễn Kim Dung
 510-791-1309

KHỐI TIỀN

Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHỐI BA NGÀY

Giuse Nguyễn văn Kính
 408-926-6975

KHỐI HẬU

Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

[http://www.viet-cursillo.com/
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-267-3628

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN

Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ KẾ HOẠCH

Giuse Vũ văn Hợi
 408-600-8771

**Chúa Nhật Truyền Giáo**

NĂM A

October 19, 2008

TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG**I. TIN MỪNG :** (Mt 28, 16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

**II. SUY NIỆM**

Hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là hai nhà truyền giáo vĩ đại. Ngay sau khi nghe bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô, 3 nghìn người xin được rửa tội. Thật là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Còn thánh Phaolô là người ra đi không biết mệt mỏi. Đã thành lập nhiều giáo đoàn. Đào tạo được nhiều giám mục. Đã viết nhiều thư dạy dỗ khuyên nhủ. Tuy không được chính thức ở trong nhóm 12, nhưng Ngài vẫn được gọi là Tông đồ, TÔNG ĐỒ viết hoa.

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Nỗ Lực của các Cursillista và	
Năm Thánh Phaolô . . .	5	Bạn Hữu về Proposition 8...	22
Tang Lễ Cha Cố Dom. Đặng Duy Tôn	8	Đức Maria, Mẫu Gương của các	
Hình Ảnh Ngày Đại Hội		Bà Mẹ	24
Chào Đón Tân Khóa Sinh	13	Cách Nhìn Người	26
Người Công Giáo và Cuộc Bầu Cử...	15	Danh Sách Đón Niên Liễm	28
Đôi Lời Cảm Tạ	19	Danh Sách Đón Niên Liễm	29
Tu Chính Án 8 Hiến Pháp California		Thông Báo Tỉnh Tâm	30
Và Vấn Đề Hôn Nhân	20	Đơn Ghi Danh Tham Dự Tỉnh Tâm	31

Nhờ đâu cuộc truyền giáo của các ngài có kết quả lớn lao như thế ? Trước hết ta phải kể đến ơn Đức Chúa Thánh Thần. Chính Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho công cuộc truyền giáo thành công. Tuy nhiên cũng phải có sự dững cảm của các ngài. Cuộc đời của hai thánh Phê rô và Phaolô Tông đồ, trước khi ra đi truyền giáo đã trải qua những bước chuẩn bị chu đáo.

Bước thứ nhất : Gặp gỡ Cha.
Thánh Phêrô đã được hạnh phúc sống bên Chúa Giê su 3 năm trời. Hơn thế nữa, ngài còn được gặp Cha sau khi Chúa phục sinh, được Chúa dạy dỗ, cùng ăn uống, cùng trò chuyện với Cha. Còn thánh Phaolô tuy muộn màng nhưng cũng đã gặp được Chúa trên đường đi Đa Mát. Được Chúa trực tiếp dạy dỗ trong những năm tháng sống tại sa mạc. Được Chúa đưa lên tầng trời thứ ba. Việc gặp gỡ Chúa đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn các ngài. Sau này, các ngài có đi truyền giáo cũng chỉ là kể lại những điều mắt thấy tai nghe.

Bước thứ hai : Cảm nghiệm được tình thương của Cha.
Thánh Phêrô được Cha yêu thương. Điều này ngài đã cảm nghiệm sau 3 năm chung sống với Chúa. Nhưng nhất là sau khi phạm tội chối Thầy. Cha vẫn yêu thương tha thứ. Sau khi phục sinh, Cha không một lời trách móc. Chỉ nhẹ nhàng hỏi : “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” Và lạ lùng không thể ngờ, Chúa đặt Phêrô lên làm giáo hoàng, coi sóc Giáo hội của Chúa. Còn thánh Phaolô, trước kia là một người đi bắt đạo. Nhưng Chúa đã cho ngài được ơn ăn năn trở lại. Và tuyên chọn ngài làm tông đồ đi rao



giảng cho dân ngoại.

Cảm nghiệm được tình thương của Chúa, các ngài đã đem hết tình yêu đền đáp. Tình yêu đã làm thay đổi hẳn cuộc đời các ngài.

Bước thứ ba : Thay đổi đời sống. Các ngài đã biến đổi từ những con người yếu hèn nên dững mạnh. Từ tự tin tự phụ với sức mình đến chỉ tin cậy vào sức mạnh của Thiên chúa. Từ hoạt động suy nghĩ theo ý riêng đến toàn tâm toàn ý theo ý Cha. Từ

sống cho mình đến sống cho Chúa và chết cho Chúa. Tình yêu gắn bó với Cha đến nỗi không có gì có thể tách lìa các ngài ra khỏi Thiên Chúa.

Bước thứ bốn : Hăng hái ra đi truyền giáo. Tình yêu thôi thúc các ngài ra đi làm chứng cho Chúa. Các ngài đã ra đi không ngừng. Các ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả : làm việc mệt mỏi, gian truân khốn khó, bị xua đuổi, bị chống đối, bị hành hạ, bị giam cầm và sau cùng các ngài đã hiến

sống cho mình đến sống cho Chúa và chết cho Chúa. Tình yêu gắn bó với Cha đến nỗi không có gì có thể tách lìa các ngài ra khỏi Thiên Chúa.

Bước thứ bốn : **Hăng hái ra đi truyền giáo**. Tình yêu thôi thúc các ngài ra đi làm chứng cho Chúa. Các ngài đã ra đi không ngừng. Các ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả : làm việc mệt mỏi, gian truân khốn khó, bị xua đuổi, bị chống đối, bị hành hạ, bị giam cầm và sau cùng các ngài đã hiến mạng sống làm chứng cho tình yêu Cha.

Chúa và Hội Thánh đang mời gọi chúng ta lên đường truyền giáo. Chúng ta tha thiết muốn làm việc truyền giáo. Hãy noi gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở ba điểm.

Trước hết phải **sống thân mật với Cha**. Đây chính là nội lực. Gặp được Chúa. Tiếp xúc thân mật với Chúa. Cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Đó là bước khởi đầu quan trọng cho việc truyền giáo.

Tiếp đến, ta phải **thay đổi đời sống**. Sống tin cậy phó thác. Sống công bình và nhất là sống bác ái với mọi người.

Sau cùng, hãy **hăng hái bắt tay vào việc**. Trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam có đề nghị với chúng ta hãy làm những việc cụ thể. Đó là phải cầu nguyện cho việc truyền giáo, sống nêu gương thánh thiện, đối thoại và nhất

là hãy kết nghĩa và làm việc bác ái.

Việc **kết nghĩa** là học hỏi kinh nghiệm của Giáo hội Hàn quốc. Vào năm 1983 Hàn quốc có 3 triệu rưỡi người Công giáo. Năm đó, Đức Thánh Cha đi thăm Hàn quốc và phong thánh cho 103 vị tử đạo. Đức Hồng Y Stephano Kim đã hứa với Đức Thánh Cha sẽ hăng hái làm việc truyền giáo. Ngài đưa ra một chương trình đó là mỗi gia đình Công giáo phải truyền giáo cho một gia đình ngoài Công giáo. Mỗi người Công giáo phải truyền giáo cho một người ngoài Công giáo. Các gia đình Công giáo kết nghĩa với những gia đình ngoài Công giáo. Đi lại thăm viếng, giúp đỡ và giới thiệu Chúa cho họ. Và kết quả thật khả quan. Khoảng 10 năm sau, số giáo dân Hàn quốc đã tăng lên gấp đôi. Người Công giáo Hàn quốc đã hăng hái làm việc truyền giáo và đã có kết quả.

Tại Hà nội có một người Hàn quốc mở doanh nghiệp làm ăn. Doanh nghiệp của ông có khoảng 50 công nhân. Trong đó có mấy thanh niên Công giáo. Một hôm ông hỏi họ : Các anh là đạo gốc, thế các anh đi truyền giáo cho ai chưa ? Mấy thanh niên trả lời : Chúng cháu giữ đạo còn chưa xong, làm sao dám truyền giáo. Ông chủ nói : Thế là các cậu thua tôi rồi. Tôi là đạo mới. Chỉ theo đạo khi lập gia đình. Tôi mới đến Việt nam được 3 năm thế mà tôi đã thuyết phục được hai người vào đạo.

Lạy Cha xin vì lời bầu cử của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô ban cho chúng con những nhà truyền giáo nhiệt thành. Amen.



III. TÂM BÁNH HÓA NHIỀU



1- Hai thánh Phêrô và Phaolô đã trải qua những biến đổi nào trước khi trở thành những nhà truyền giáo lớn của Hội Thánh?

2- Bạn mong muốn trở thành nhà truyền giáo, bạn phải làm gì?

3- Bạn có những kinh nghiệm gì về truyền giáo (của bản thân hoặc của người khác)?



NĂM THÁNH PHAOLÔ(June 29/ 2008-June/29/ 2009) MỘT VỊ ĐẠI THÁNH VỀ TRUYỀN GIÁO và TRUYỀN THÔNG



Ngày Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông ĐỒ PHÊRÔ và PHAOLÔ vừa qua, để chuẩn bị Kỷ Niệm 2000 năm Sinh Nhật của Vị Đại Thánh PHAOLÔ, ĐGH. BIỂN ĐỨC XVI, đã long trọng Khai Mạc “NĂM THÁNH PHAOLÔ”, cho toàn thể Hội Thánh để mọi tín hữu đã lĩnh nhận Phép Rửa Tội, được thêm lòng mộ mến Thánh Nhân, nhất là noi gương Ngài, vì Thánh Phaolô Tông ĐỒ rất gần gũi với mọi người chúng ta.

Trong ngày HỘI NGỘ vừa qua, Ngày 15 Tháng Sáu, 2007, Nguyệt San “DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN, đã hội thảo về một đề tài quan trọng:”Tim một Linh Đạo cho việc Truyền Thông Công Giáo”. (*Xin coi: DDGD, số 80, Tháng 07, 2008*)

Theo ĐGH Biển Đức XVI, Thánh PHAOLÔ, chính là bậc Thầy dạy chúng ta về “Linh Đạo, và Phương pháp Rao Truyền TIN MỪNG của CHÚA CỨU THẾ” cho thế giới cách đây 2000 năm, cho các nền Văn Hóa Do Thái-Hy Lạp-Lamã, và cũng cho các nền Văn Hóa của thế kỉ 21 này.

”Linh Đạo” của Truyền Thông Công Giáo đặt nền tảng nơi CHÚA CỨU THẾ, vì Chúa chính là CHÂN LÝ, là “LỜI THIÊN CHÚA”(Verbum Dei). Thánh Phaolô cũng lấy Chúa Cứu Thế, và những LỜI Mạc Khải trực tiếp cho Ngài làm Nguyên Lý CHỈ ĐẠO, trong khi diễn giải Phúc Âm của Chúa, và khi viết các THÁNH THƯ cho các Giáo đoàn.

(CHÚ Ý: Trong Năm Thánh Phaolô Tông ĐỒ, quý độc giả muốn tìm TÀI LIỆU để suy tư, tham khảo, có thể mở những WEBSITE.: Zenit.org; Đài Vatican(tiếng Việt); H2O.News; [http:// thanhphaolo.giaoly.org/giaoly@giaoly.org](http://thanhphaolo.giaoly.org/giaoly@giaoly.org); và các bài Giáo Lý của ĐGH, trong các Ngày Thứ Tư, suốt Năm Thánh Phaolô....)

Trong bài bình luận dưới đây, xin trình bày hai điểm dẫn nhập, để học hỏi về:

I/ Đời Sống Thiêng Liêng, Thần Nhiệm(Mystic)kết hiệp với Chúa Cứu Thế của Thánh Nhân,

II/Hội Nhập Văn Hóa, tức đem TIN MỪNG của Chúa Cứu Thế rao truyền, và thánh hóa các nền Văn Hóa đương thời như: Do Thái, Hy Lạp và Roma.

I/ ĐỜI SỐNG BIẾN ĐỔI: ”CHÓ SÓI TRỞ NÊN CON CHIÊN”

Theo tài liệu lịch sử, chúng ta biết được Thánh Nhân sinh ra , xấp xỉ vào thời Chúa Cứu Thế, thuộc gia đình Do Thái lập nghiệp ở miền Trung Đông, tại một thành phố hải cảng phồn thịnh, tên là Tarsô, thuộc Nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Người Do Thái vào đầu Công Nguyên, dưới quyền đô hộ của đế quốc Rôma, đã lập nghiệp, sinh sống rải rác khắp miền Địa Trung Hải, từ thời Đế quốc Hy Lạp làm bá chủ. Tarsô là một thành phố thương mại, nhưng cũng thành lập được những Trường Học danh tiếng về Triết học Hy Lạp và Roma. Gia đình Thánh Nhân thuộc giáo phái Pharisiêu, một Giáo phái rất nhiệt thành tuân giữ các Lễ Luật của Maisei. Vì thế, cậu SAULÔ, đã được gia đình gửi về quê quán tại Jerusalem để thụ giáo với một vị Kinh Sư danh tiếng là Gamaliel, với hy vọng sau này cậu Saulô cũng trở thành một Kinh Sư(Scribe) là một địa vị cao quý trong xã hội Do Thái.

Theo các nhà chuyên khảo về Kinh Thánh, sau khi học xong tại Jerusalem, Saulô trở về Tarsô và ở lại đó trong suốt thời kì Chúa Cứu Thế đi rao giảng khắp miền Xứ Palestina. Lí do, vì chính Thánh Nhân đã viết: Ngài không được biết có một Đấng tự xưng là “Messia” xuất hiện, rao giảng, và làm phép lạ, tại Judea và khắp miền Palestina. Thánh Phaolô trở lại Jerusalem trong thời kì các Thánh Tông ĐỒ: Phêrô, Giacôbê., Gioan...đang rao giảng và làm Phép Rửa cho các môn đệ của ĐẠO mới , nhân danh Đấng MESSIA CON THIÊN CHÚA, đã chịu đóng đinh trên Thập Giá, và đã SỐNG LẠI.

Vì thuộc phái Pharisiêu vừa là Kinh Sư, và được vị thượng tế Cai Pha,- người đã giết Đấng Cứu Thế, ủy quyền,- nên SAULÔ rất hăng say lùng bắt các tín hữu tiên khởi, tại khắp miền Palestina. Trong một vụ xử tử hình bằng “ném đá”, một thanh niên, gốc Hilạp, tên là STEPHANÔ, SAULÔ đã tích cực tham dự bằng công tác giữ các áo chòang cho các người hành hình.

Hiện Tượng Kinh Hoàng trên Đường ĐAMASCUS.

Saulo và các người Do thái Pharisiêu, tiếp tục bỏ tù các Vị Tông Đồ, giết Thánh Giacôbê, và nhiều tín hữu theo Chúa Cứu Thế. Một hiện tượng kinh hoàng xảy đến cho SAULÔ, trên đường đi đến Thành Damascus, thuộc Xứ Samaria(thời xưa).” Một luồng sáng chói lòa đánh mạnh vào người, khiến Saulô ngã, làm anh chói sáng, mù lòa không thấy đường. Khi anh còn đang bàng hoàng sợ hãi thì một tiếng phán ra, mọi người xung quanh nghe tiếng nhưng không trông thấy ai: “Saulô, Saulô, sao ngươi tìm bắt TA?” Anh ngỡ ngàng thưa lại:”Thưa Ngài, Ngài là ai? Có tiếng đáp lại:”Ta là GIÊSU mà ngươi đang lùng bắt. Giờ chân đạp mũi nhọn thì khôn cho ngươi”...”Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?-Chúa đáp:”Hãy đứng dậy và vào thành, ở đó sẽ có người bảo con phải làm gì”.... (Coi: Sách Tông Đồ Công Vụ: Đoạn IX: 1-7 và kế tiếp)

Qua đoạn sách Thánh trên, ta có thể tìm hiểu Linh Đạo, nếp sống Thần Nhiệm của Thánh Phaolô gồm những đặc điểm sau đây:

a/ Ngài sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.

Trong đoạn Thư gửi cho tín hữu Galatia, Ngài viết:(Gal. 2, 20..):”TÔI SỐNG, không phải tôi sống mà là CHÚA KITÔ SỐNG TRONG MÌNH TÔI”Nhu vậy, chính “biến cố Damascus”, khiến Ngài được “BIẾN ĐỔI, hoàn toàn lột xác, tinh ngộ, (đổi tên: SAULÔ ra PHAOLÔ), đui mù phân xác, nhưng sáng tâm linh, để GẶP GỠ chính Chúa Cứu Thế.” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Không cảm nghiệm được Chúa, không than thở, cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa, thì không thể rao giảng Lời Chúa dạy một cách chân thành, thâm tín được. Vì giảng Lời Chúa, thì khác công việc bàn luận về thời thế, về đường lối chính trị của Cộng đồng. Chúng ta không được gặp gỡ Chúa, không có ánh sáng chói lòa, nhưng cần ƠN SOI SÁNG, tinh ngộ của Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Khi Thánh Phaolô viết những bức THƯ cho các môn đạo, Ngài đã đi sâu vào cốt tủy của

niềm TIN, để bộc lộ ra đường hướng phải theo và chú trọng vào cứu cánh phải đạt tới, chính là việc kết hiệp với Chúa Giêsu, TÂM ĐIỂM của đời sống.

b/Chúa Giêsu là Hội Thánh.

“Saulô, Saulô, sao ngươi bắt bớ TA? Bắt bớ các người tín hữu theo Chúa, tức HỘI THÁNH, là bắt bớ, cầm tù chính Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã hiểu: HỘI THÁNH=CHÚA GIÊSU, nên khi viết các Thư, Ngài luôn nhắc nhở các môn đạo: có Chúa HIỆN DIỆN trong Hội Thánh, khi Cầu Nguyện hay khi làm LỄ BỂ BÁNH(tức Lễ Tạ Ơn:Eucharist). Vì tâm tình yêu mến kết hiệp với

Chúa Giêsu, nên Thánh Phaolô đã quảng diễn ra Giáo Thuyết rất cao siêu:

“HỘI THÁNH là NHIỆM T H Ề C H Ú A KITÔ”(CHURCH=the Mystical BODY of CHRIST). Thánh Phaolô đã so sánh các phần tử trong Hội Thánh như các bộ phận trong một thân thể. Chúa Cứu Thế là ĐẦU và mỗi tín hữu là những cơ quan, tùy theo chức năng, cùng hoạt động cho sự sống, sự khỏe mạnh của toàn thân. (coi:Thư I Corinthô. Đoạn 12: Thư Ephesô. Đoạn 4: 11-16)

Thánh Phaolô đã thành lập những Cộng đoàn, trong đó các người nam, nữ, chủ nhân và nô lệ, Do thái, Hilạp nhận biết nhau, mỗi người đều bình đẳng trong quyền lợi, trách nhiệm và ơn gọi, cùng chia sẻ một thực thể là”THÂN MÌNH của CHÚA KITÔ”

c/Chịu Đau Khổ với Chúa KITÔ vì Tin Mừng.

Trong Thư gửi cho TIMOTHÊ, cũng là cộng sự viên thân tín(Coi:2 Timôthê: 1, 8), Thánh Phaolô viết:”Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi là tù nhân của Chúa. Song hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa mà chịu đau khổ với tôi vì Phúc Âm”. Thật vậy, trong cuộc đời Truyền Giáo và Truyền Thông những Giáo Huấn của Chúa Giêsu cho”DÂN NGOẠI”(gentiles, danh xưng này chỉ những người không thuộc dân Do Thái), Thánh Nhân đã bị chống đối, hiểu lầm, bách hại, giam tù và chịu Tử vì ĐẠO. Thánh Nhân đã nói một cách “Khô Hài”rằng:”Nói cho cùng, điều duy nhất tôi có thể khoe

khoang là một chuỗi các khôn khổ của tôi mà thôi: tôi đã bị cầm tù, bị đánh đòn, tôi đã bị đắm tàu nhiều lần. Nhưng nếu tôi có thể nói là tôi khoe khoang về điều đó, thì chính bởi vì Thiên Chúa đã cứu thoát tôi khỏi các hiểm nguy ấy. Sự kiện đã vượt qua các thử thách này là dấu chỉ ON THÁNH của Chúa hoạt động trong tôi”

II/ TIN MỪNG CHÚA CỨU THỂ HỘI NHẬP, THÁNH HÓA CÁC NỀN VĂN HÓA

Trong bài Giáo Lý I, Ngày Thờ Tư, tháng 7, 2008, ĐGH Biển Đức XVI đã diễn giảng về bối cảnh Văn hóa vào thời kì Thánh Phaolô đi Truyền Đạo. Thánh Nhân là người đã được giáo dục trong 3 nền Văn hóa lớn:

a/Văn hóa Do Thái. Thánh Phaolô thuộc dân tộc Do thái, sinh sống tại Thành Tarsô, thuộc giáo phái Pharisiêu, Ngài còn là Kinh Sư, thông thạo Kinh Thánh của Đạo Do Thái. Ngài đã hiểu thấu ý nghĩa của các Sách Ngũ Kinh(Pentateuch) của Maisen, các sách Tiên Tri(Prophets) và các Sách Khôn Ngoan(Wisdom). Do đó, khi viết các Thánh Thư cho các bôn đạo, Ngài thường trích dẫn các câu trong sách Kinh Thánh Cựu Ước, một cách chính xác và thích hợp, để áp dụng vào Tân Ước. Về phương diện địa lý, vào thời đại Thánh Nhân, dưới quyền đô hộ của Đế quốc Rôma, dân chúng Do thái tản mác khắp nơi trong miền Địa Trung Hải, thương vụ rất phát đạt tại các đô thị; có thể nói, số dân Do thái cư ngụ ngoài nước còn đông hơn số người sống tại Palestina. Dầu

Dầu sống ngoài quê hương, nhưng kiều dân Do thái vẫn kiên trì bảo toàn Đạo Giáo của Mai Sen, tụ họp trong các Hội Đường (Synagogue), hoặc thành lập những “Nhóm nhỏ” tại mỗi gia đình để học, đọc và nghe giải nghĩa Kinh Thánh. Một đặc tính nổi bật của kiều dân Do thái là họ tôn thờ “Độc Thần” và tuân giữ các Giới Răn, khác với các phong tục tập quán địa phương.

b/Văn Hóa HiLạp. Văn Hóa Hilạp rất phồn thịnh, đặc biệt sau khi Đại Đế Alexander chinh phục khắp miền Đông Địa Trung Hải và miền Trung Đông. Thánh Phaolô rất thông thạo về Văn Hóa và ngôn ngữ Hilạp. Ngài đã viết nhiều Thánh Thư bằng tiếng Hilạp, gửi cho các Giáo đoàn, miền Tiểu Á. Ngài cũng quen thuộc với Triết lí, và Tôn giáo của Hilạp.

Một ví dụ điển hình về “**phương pháp đối thoại**” với Tôn Giáo và Niềm Tin của Người dân Hilạp. Ngài hiểu biết tôn giáo đa thần của Hilạp, và lòng mộ đạo của dân chúng; khi đến thành Athens, thủ đô văn minh của đế quốc Hilạp, nhìn thấy một bàn thờ dùng để tôn thờ một vị “**Thần-Không-Quen-Biết**”(“*The Unknown God*”, (Coi:Tông Đồ Công Vụ,17:22-31), và hiểu biết lòng khao khát của họ muốn tìm kiếm Chân Lý, Thánh Phao lô liền giới thiệu :**CHÚA CỨU THỂ** là Vị Thần họ vẫn ước mong mà chưa gặp.

c/Văn Hóa Roma. Vào thời Thánh Nhân, Đế Quốc Roma rất thế lực và bành trướng từ miền Anh Quốc cho đến miền nam Aicập, thống nhất một lãnh thổ bao la rộng lớn chưa từng thấy.

Hơn nữa, mọi nơi khắp đế quốc, dân chúng được hưởng một nền Tự Do, An Ninh, và một hệ thống đường xá tiện lợi.

Ngài ra, Thánh Phaolô cũng học hỏi Triết Lí **KHÁC KỈ**(Stoicism) rất thịnh hành, và ảnh hưởng rất lớn đối với giới trí thức. Khi viết Thánh Thư cho bôn đạo Thành Philip phê, Thánh Phaolô đã khuyến khích như:”*Anh chị em hãy suy tưởng đến những gì là chân thật, là thanh sạch, công chính, thánh thiện, đáng yêu, đáng trọng và tất cả những gì là nhân đức, đáng ngợi khen*”(Coi: Thư gửi Philip. Đoạn IV:8)

Để kết luận về việc Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng của 3 nền Văn hóa, ĐGH viết: *Dầu Thánh Phaolô đã chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, môi trường” lịch sử-văn hóa” của thời đại, nhưng Thánh Nhân có một “quan niệm Phổ quát”(Universalistic Vision), vượt trên các nền Văn hóa, vượt trên mọi hạn chế của cá biệt, để tìm về một nền tảng phân khởi là Niềm TIN nơi CHÚA KITÔ SỐNG LẠI, sau biến cố kinh hoàng trên đường đi Damascus.”*

LM. CAO PHƯƠNG KỶ



HÌNH ẢNH TANG LỄ CHA CỔ DOMINICO ĐẶNG DUY TÔN

Ngày 11 tháng 10 năm 2008





Tiểu Sử Cha Cố Đôminicô Đặng Duy Tôn

Trọng kính Cha Chánh Xứ, ..Quý Cha,.. Quý Thầy, Quý Sr....

Quý Tu Sĩ Nam Nữ,... cùng tất cả Cộng Đoàn Dân Chúa kính mến

Linh Mục Đôminicô Đặng Duy Tôn sinh ngày 15, tháng 8, năm 1932...

Tại Tiên Châu, Hưng Yên , Tỉnh Thái Bình

Cha là con thứ ba của Ông Cố Đặng văn Nguyễn và Bà Cố Vũ thị Tẻo

Cha có một Chị là Đặng thị Tuyết ..hiện ở Biên Hòa , Việt Nam...Một người anh là Đặng văn Phan...đã qua đời, ..và người em gái là Đặng thị Thanh Thuý..hiện ở Biên Hòa , Việt Nam

Năm 1954, khi cả gia đình di cư vào Nam, thì thầy Đặng Duy Tôn được cho đi Hồng Kông tiếp tục tu học cho đến năm 1960 thì trở về Việt Nam

Cha được thụ phong Linh Mục tại Cần Thơ vào ngày 8, tháng 1. năm 1961 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình

Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn đã phục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ , trước khi nhận bài sai đi phục vụ tại Sóc Trăng. ...Sau đó, Cha được bổ nhiệm về Giáo Xứ Thới Lai, Ô Môn, Cần Thơ... Tại đây, Cha đã thành lập và điều hành trường Tư Thục Tiểu Học và Trung Học Minh Đức từ năm 1967 đến năm 1975

Sau 30 tháng 4. 1975, Cha tạm trú tại nhà hưu dưỡng Thái Bình, Thị Nghè, Sài Gòn. Việt Nam. Cho đến năm 1993...Hoàn cảnh đã làm cho Cha phải bỏ nước ra đi,..trước hết tại Phi Luật Tân ..rồi định cư tại Santa Clara, California từ năm 1993

Tại đây, Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn, tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội qua Giáo Xứ St. Patrick,...Hội ĐaMinh,...Hội Thái Bình,..Legio Maria,...Phong Trào Cursillo,...cho đến cuối đời.

Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn ...được Chúa gọi ra khỏi thế gian một cách nhẹ nhàng trong tay Đức Mẹ,. vào lúc 10 giờ sáng, ngày 1, tháng 10. năm 2008 tại Campbell, tiểu bang California. Hoa Kỳ.

Cha Cố hưởng thọ 76 tuổi

Kính xin quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ và cộng đồng dân Chúa hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Cha trong Thánh Lễ này

Điều Văn Kính Gửi Cha Cố Đôminicô Đặng Duy Tôn

Cha Tôn kính yêu của chúng con,

Cha ơi, chỉ còn ít phút nữa , chúng con phải xa lìa Cha, thân xác Cha nằm tạm nơi đây nhưng Linh Hồn Cha đã được Thiên Chúa đón về Thiên Quốc.

Cha đã dành hết thời giờ trong gần 50 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội tại quê nhà cũng như hải ngoại. Hoàn cảnh phải làm cho Cha bỏ nước ra đi, trước hết tại Phi Luật tân, rồi từ năm 1993, Cha định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây Cha tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội qua Giáo xứ Việt Nam St. Patrick, Hội Đa Minh, Hội Thái Bình, Legio Maria,... và Phong Trào Cursillo.

Cha đã làm chứng nhân của Thiên Chúa một cách trọn vẹn, sống một cuộc đời nghèo khó, hiền hòa và tận tình săn sóc mọi người cần đến sự giúp đỡ trốn phương diện tinh thần.

Cha ơi, trong 76 năm trong cuộc sống tạm bợ trên trần thế đã nói lên tinh thần phục vụ của một môn đệ trung thành của Đức Kitô, làm gương sáng cho chúng con noi theo.

Trong nhiều tháng nay, sức khỏe của Cha đã suy giảm, Cha đã dùng thời giờ cầu nguyện và rời khỏi thế gian một cách nhẹ nhàng trong tay Đức Mẹ

Hôm nay, thân xác Cha đang nằm nghỉ nơi đây trước nghi lễ tiễn biệt của quý Cha, và rất đông con chiên của Cha, nhưng chắc chắn Linh Hồn Cha đã được Thầy Chí Thánh đón về nơi Hằng Sống.

Cha ơi, chúng con không còn được viếng thăm Cha, không còn được lắng nghe các bài thuyết giảng thâm thúy của Cha. Trong thân hình nhỏ nhắn, Chúa lại ban cho Cha sức mạnh thể xác, sự thông minh đặc biệt, nói năng nhẹ nhàng không làm phật lòng ai, con Chiên được gặp Cha lần đầu đã quý mến Cha ngay, hình bóng của Cha khó phai mờ trong tâm trí chúng con

Cha bắt đầu vui hưởng cuộc sống mới trên Trời, xin Cha cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng con sự bình an nơi trần thế theo gương thánh thiện của Cha và theo tinh thần Chúa Giesu dạy : “Đi phục vụ “ chứ không phải “Để được phục vụ “ (Mth. XX : 28)

Cha ơi, chúng con có lỗi đã không thăm viếng Cha thường xuyên và săn sóc Cha trong những ngày giờ sau chót khi Cha lìa cõi đời, xin Cha thứ lỗi cho toàn thể chúng con, đặc biệt những người Cursillistas yêu mến của Cha.

Vĩnh biệt Cha,

Xin thành kính tri ân

PHONG TRÀO CURSILLO, NGÀNH VIỆT NAM, GP SAN JOSE

**Đã hi sinh thời giờ, công sức, phối trí, tổ chức Tang Lễ
thật long trọng và nghiêm trang**

Chúng con xin dâng lời cảm tạ,

**QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ, QUÝ HỘI ĐOÀN,
CÙNG TOÀN THỂ QUÝ CỤ, ÔNG BÀ, ANH CHỊ, EM**

**Đã hiệp ý chia sẻ, cầu nguyện và dâng Thánh Lễ An Táng
cho cha Cố chúng con là ,**

Linh Mục DOMINICO ĐẶNG DUY TÔN

Đã được gọi về Nhà Cha ngày 01 tháng 10 năm 2008

**Và tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng tại
Nghĩa Trang Calvary Catholic Cemetery, San Jose
ngày 11 tháng 10 năm 2008.**

**Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho
Quý Cha và Toàn Thể Quý Vị.**

**Trong lúc Tang Gia bối rối,
chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót,**

Kính xin Quý Cha, và Toàn Thể Quý Vị niệm tình tha thứ.

Thay mặt Tang Quyển của cha cố Dominicô

**GIA ĐÌNH GIUSE ĐỖ TRỌNG AN
Đồng Bái Tạ**

HÌNH ẢNH NGÀY ĐẠI HỘI CHÀO ĐÓN TÂN KHÓA SINH K. 34 & 35
Tại Hội Trường Giáo Xứ Most Holy Trinity - ngày 13 tháng 9 năm 2008



NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ CUỘC BẦU CỬ THÁNG 11-2008

Hầu hết các cử tri Việt Nam, kể cả các cử tri Công Giáo, thường chăm chú theo dõi các ứng cử viên qua những chương trình kinh bang tế thế, an sinh xã hội để tìm hiểu xem ứng cử viên đó có kế hoạch gì để giải quyết các vấn đề quốc phòng, kinh tế, xã hội... mà ít để ý –nếu không muốn nói là không quan tâm gì hết- đến các quan điểm và hành động của ứng cử viên đó trong quá khứ, hiện tại, và tương lai... đối với những vấn đề thuộc lãnh vực luân lý, đạo đức. Ngược lại, phần lớn các cử tri Hoa Kỳ đã quá quen với vấn đề bầu cử, và biết rõ giá trị của lá phiếu mà mình sẽ bầu, nhất là những người thích thay cũ đổi mới, ưa thái độ cấp tiến và hãnh diện với quan điểm tiến bộ của mình... thì lại hăng hái –đến độ cuồng nhiệt- cổ võ và vận động cho những ứng viên có lập trường hướng đến thái độ cởi mở, buông thả cho những tự do nhục dục của con người, như: ủng hộ phá thai, tự do luyến ái, hôn nhân đồng tính, hay tự do “sinh sát của con người” qua quyền an tử (tự cho mình quyền được chọn cái chết), cấy tế bào gốc...

Đây là những vấn đề ngày càng gây ra những vấn nạn gay go cho xã hội mà lương tri của người Công giáo đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức và ứng phó. Sau đây, chúng tôi xin trình bày những tài liệu của Giáo hội liên quan đến sứ mạng của người Kitô hữu.

I.- Sứ Mạng áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống

Trong suốt 33 năm tại thế gian, trong đó có 3 năm rao giảng về những nguyên tắc sống nơi trần thế để được hưởng hạnh phúc Nước Trời, Chúa Giê-su đã nhấn mạnh việc phải đem những lời giảng dạy của Người mà áp dụng vào đời sống hàng ngày. Phúc Âm Thánh Matthêu đã ghi nhận rất rõ ràng lời Chúa Giê-su về vấn đề này trong đoạn 7.

Đoạn 7 câu 21 viết: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ *ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời* mới được vào mà thôi.”

Tiếp đó, câu 24 nhấn mạnh như sau: “Vậy ai nghe *những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành* thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.”

Ngoài ra, sau khi sống lại từ cuộc khổ hình chết trên thập giá, và trước khi về Trời, Chúa Giê-su đã phán: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, *và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền* cho anh em (Matthêu đoạn 28 câu 19 và 20)

Việc thực hành Thánh Ý Chúa Cha trên Trời mà Chúa Giê-su đã thực hành và truyền cho môn đệ tiếp nối chính là sứ mạng cứu chuộc và biến đổi thế gian này về với Thiên Chúa. Sứ mạng đó được các Thánh Tông Đồ và Giáo Hội thi hành, cũng như thúc đẩy mọi Kitô hữu tuân thủ. Điều này đã được trình bày rất rõ rệt trong nhiều văn kiện của Công Đồng Vatican II. Chúng ta có thể tìm thấy trong mục số 7 đoạn 5 của Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân được quy định như sau: “... *Còn giáo dân phải đảm nhận việc canh tân trật tự trần thế như là nhiệm vụ riêng; và trong nhiệm vụ đó, nhờ được ánh sáng Phúc Âm soi chiếu,*

tin thần của Giáo Hội hướng dẫn, và bác ái kitô giáo thúc đẩy, họ phải trực tiếp và cương quyết hành động. Với tư cách là công dân, họ phải đem khả năng chuyên môn, cùng tinh thần trách nhiệm để cộng tác với các công dân khác. Họ phải tìm sự công chính Nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi sự. Phải canh tân trật tự trần thế cách nào để vẫn tôn trọng toàn vẹn các định luật riêng của nó, mà vẫn cho trật tự đó phù hợp với các nguyên tắc cao cả của đời sống Kitô giáo, cùng thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau của các địa phương, các thời đại và các dân tộc.

Để giải thích rõ rệt thế nào là trật tự trần thế, đoạn 2 trong mục số 7 của Sắc Lệnh vừa kể đã viết: *“Tất cả những gì tạo nên trật tự trần thế, như: giá trị của cuộc sống và của gia đình, văn hóa, kinh tế, nghệ thuật và nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng chính trị, bang giao quốc tế và những thực tại tương tự khác... chẳng những chúng là phương thế giúp con người đạt tới mục đích tối hậu, mà chúng còn có giá trị riêng do Thiên Chúa phú bẩm.”*

Tiếp đó, ở đoạn thứ 3, mục số 6 đã khẳng định về sứ mạng người Giáo Dân như sau: *“... Thánh Công Đồng này hết lòng khuyến nhủ giáo dân mỗi người tùy tài năng và vốn liếng giáo lý, phải theo tinh thần của Giáo Hội mà ân cần chu toàn phận vụ của mình trong việc làm sáng tỏ, bảo vệ các nguyên tắc của Kitô giáo và áp dụng đúng đắn những*

nguyên tắc đó vào những vấn đề của thời đại.”

Vậy “trật tự trần thế” tại xã hội chúng ta đang sống đang diễn ra như thế nào? Câu trả lời thật đáng bi quan !!! Hiện nay luân lý xã hội đang suy đồi trầm trọng, trật tự thế giới bị đảo lộn tận gốc rễ, những giá trị tinh thần cổ truyền đang bị phá sản, đời sống - một tặng vật của Thiên Chúa - đang bị chà đạp: Hàng năm, tại quốc gia văn minh, tiến bộ bậc nhất thế giới này hàng triệu thai nhi bị bức tử; truyền thống gia đình đang bị hủy diệt: hình ảnh gia đình với bố mẹ, anh chị em được thay thế bằng hai người bố, hoặc hai người mẹ với những đứa con được cấy nhân tạo, không biết bố ruột mình là ai. Trong khi đó, những chính trị gia thay vì bảo vệ và duy trì những giá trị đạo đức và luân lý, lại lợi dụng thú tính của con người để thu hút phiếu bầu, nên đã tranh cử với những chiêu bài mị dân như: ủng hộ “quyền tự do chọn lựa” (pro-choice) một từ ngữ đẹp đẽ che dấu hành vi ủng hộ phá thai; hay tôn trọng quyền bình đẳng của con người để định nghĩa lại ý nghĩa của hôn phối là một sự kết hợp giữa hai người (bất kể phái tính), nhân danh quyền sáng tạo để tạo ra những con vật, hay con người theo ý muốn của mình... hoặc hy sinh một bào thai để lấy tế bào gốc dùng cho các cuộc thử nghiệm tìm thuốc chữa bệnh, hoặc tự mình tìm cái chết cho mình để khỏi phải chấp

nhận những khó khăn do bệnh hoạn đem lại...

Tất cả những điều đó – ngoại trừ việc đồng tính luyến ái là sự vi phạm điều răn thứ sáu- đều vi phạm **Điều răn thứ 5 của Luật Thiên Chúa: Chớ giết người**. Ngày nay, người ta không chỉ phạm tội giết người khi cầm dao đâm, hay chĩa súng bắn chết một người khác, nhưng khi chúng ta thực hành những điều kể trên, hoặc giúp – một cách trực tiếp hay gián tiếp- những điều này được thực hiện là chúng ta **đã phạm tội giết người**, được quy định từ các điều 2268 đến 2301 của cuốn Giáo Lý Công Giáo hiện hành. Riêng về hành vi giết người gián tiếp qua các cuộc bầu cử, và sử dụng quyền đầu phiếu, chúng ta cần lưu ý đến các điều sau đây:

Điều 2286: *Ai thiết lập những luật lệ hoặc cơ cấu xã hội làm cho phong hóa suy đồi và đời sống tôn giáo hư hỏng, hoặc khiến cho những hoàn cảnh xã hội – dù cố ý hay không- làm cho việc tuân giữ các giới răn trở nên khó khăn, và trên thực tế không thể kham nổi, thì mắc tội gây gương xấu...*

Điều 2287 quy trách tiếp: Ai sử dụng quyền mà tạo cơ hội cho kẻ xấu làm bậy, thì mang tội gây gương xấu và chịu trách nhiệm về điều xấu đã trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích. *“Không thể không có những cố làm cho người ta vấp ngã, nhưng vô phúc thay kẻ làm cơ cho người ta vấp ngã. (Luca 17,1)*

Như vậy, các chính trị gia khi hô hào, hoặc bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật cho phép phá thai, hủy diệt tế bào gốc... là đã

phạm tội giết người. Ngoài ra khi chúng ta dùng quyền bầu cử của mình để dồn phiếu cho những người này giúp họ thực hiện được ý đồ xấu xa tức là đã mắc tội tòng phạm giết người. Xa hơn nữa, khi chúng ta tiêu cực không dẫn thân đi bỏ phiếu chống, hoặc hô hào chống lại những người có lập trường phi nhân, phản đạo đức khiến họ được đắc cử, chúng ta sẽ không tránh khỏi trách nhiệm trước Thiên Chúa vì những “điều thiếu sót” trong cuộc sống Đạo của mình. Vì vậy trong những kỳ bầu cử người Công giáo phải ý thức trách nhiệm và tích cực dẫn thân, nhất là theo dõi, và chú tâm tới những tài liệu chỉ dẫn của Giáo Hội để dồn phiếu cho những ứng viên có lập trường tích cực cho việc phát huy Đạo Chúa.

II.- Những điều cần lưu ý trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.

Trong những năm gần đây, Giáo Hội đã lên tiếng một cách mạnh mẽ về trách nhiệm của các nhà chính trị – nhất là những người Công Giáo - đã vi phạm những giới răn của Thiên Chúa trong lập trường, và thái độ chính trị của mình, nhất là những người đã ủng hộ quyền “tự do chọn lựa” (tức là ủng hộ phá thai.)

Tháng 5 năm 2007, trên một chuyến bay từ Roma sang San Paulo (Ba Tây) để tham dự Đại Hội Giám Mục Mỹ Châu, Đức Thánh Cha Benedic 16 đã tuyên bố rằng: Những nhà chính trị nào ủng hộ phá thai thì không nên

rước lễ. Ngài cũng ủng hộ việc ra và tuyệt thông cho những người này.

Để giải thích cho lập trường của mình, Đức Thánh Cha đã nói: “Đúng như thế! Việc rút phép thông công không phải là một sự chuyên quyền, hay độc đoán, mà nó được cho phép bởi giáo luật, vốn nói rất rõ ràng rằng: việc giết một đứa trẻ vô tội thì không xứng đáng để được rước lễ, vì rước lễ là lãnh nhận Mình Thánh Chúa, một biểu tượng của sự sống....”

Hợp nhất với Đức Thánh Cha, một thông cáo đề ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng khẳng định “Mọi người Công giáo có nghĩa vụ bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên”. Do đó khi vi phạm, là mắc tội trọng và không nên đón nhận Mình Thánh Chúa cho đến khi nhận lãnh bí tích Hòa Giải.

Hướng về cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 11 năm nay, nhằm giúp người Giáo dân ý thức được sứ mạng của mình khi đi bỏ phiếu, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã cho lưu hành một văn kiện có tiêu đề là “The Challenge of Forming consciences for Faithful Citizenship”, theo đó, mỗi người công dân có Đức Tin cần phải tạo dựng cho mình một lương tâm trong sáng và có bốn phận phải luôn tuân theo điều công chính và ngay lành, phù hợp với lời giảng dạy của Chúa Kitô qua Giáo Hội. (A Well-formed Con-

science-Every person is obliged to follow faithfully what he [or she] knows to be just and right: We Catholics have a lifelong obligation to form our consciences in accord with human reason, enlightened by the teaching of Christ as it comes to us through the Church.) Qua văn kiện kể trên, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhấn mạnh đến những điểm chính yếu sau đây:

A. Vấn đề đạo đức và luân lý trong các cuộc bầu cử:

* Người công dân Công Giáo phải tích cực tham gia vào các sinh hoạt chính trị: Theo truyền thống Công giáo, sử dụng quyền công dân trong tinh thần trách nhiệm dươợc coi là một nhân đức của người Công dân Công giáo, và việc tham gia sinh hoạt chính trị là một bổn phận có tính cách luân lý. Tuy nhiên, người Công Giáo phải vượt ra ngoài khuôn khổ đảng phái hay phe nhóm để hoạt động theo những nguyên tắc luân lý của Giáo Hội. (*In the Catholic Tradition, responsible citizenship is a virtue, and participation in the political life is a moral obligation. As Catholics we should be guided more by our moral convictions than by our attachment to a political party or interest group... Catholic lay women and men need to act on the Church's moral principles...*)

* Bên cạnh sứ mạng phải quan tâm tới những nhu cầu có tính cách bác ái và xã hội của tha nhân, như: công bằng về lương

bổng của các công nhân, luật lệ hợp lý cho các người di dân, quyền tự do nghiệp đoàn v.v..., người công dân công giáo phải đặc biệt chú trọng tới những vấn đề luân lý và đạo đức. Đó là sứ mạng phải làm những điều tốt và tránh các điều xấu. Những điều không bao giờ được làm, và không những phải tuyệt đối khước từ mà còn phải tránh không bao giờ hỗ trợ. Đó là những điều trái ngược với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân được kể như sau: phá thai, an tử (tự tìm cái chết cho mình), cấy ghép phôi thai, nghiên cứu bằng cách hủy diệt tế bào gốc của thai nhi, hành vi diệt chủng, tra tấn, kỳ thị chủng tộc... (*There are some things we must never do... they are always be rejected and never supported. A preeminent example is the intentional taking human life through abortion... Similarly, direct threats to the dignity of human life such as euthanasia, human cloning, and destructive research on human human embroyos. are also intrinsically evil and must be opposed... Other assaults on human life and dignity such as genocide, torture, racism... can never be justified.*)

* Khi một ứng cử viên có nhiều vấn đề tranh cử, và có những lập trường xấu tốt lẫn lộn, thì lương tâm của người Công dân Công Giáo đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ ngay ứng viên có lập trường vi phạm sự sống, như phá thai, cổ võ an tử, cấy ghép phôi thai, hủy diệt tế bào gốc

(*This exercise of conscience begins with always opposing policies that violate human life or weaken its protection... Within our society, life is under direct attack from abortion, euthanasia, human cloning, and destruction of human embroyos for research. Theses intrinsic evils must always be opposed...*)

Bên cạnh Văn kiện The Challenge of Forming Consciences for Faithful Citizenship của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, người Công giáo Hợp Chúng Quốc còn có thể tìm thấy nhiều tài liệu được biên khảo và phổ biến nhằm giải thích một cách chi tiết và tỉ mỉ các vấn nạn quan trọng tuyệt đối khi phải chọn lựa trong cuộc bầu cử. Đó là các cuốn: Life issues and political responsibility, The five issues that matter most, Voter's guide for serious Catholics, và cuốn

tìm thấy nhiều tài liệu được biên khảo và phổ biến nhằm giải thích một cách chi tiết và tỉ mỉ các vấn nạn quan trọng tuyệt đối khi phải chọn lựa trong cuộc bầu cử. Đó là các cuốn: Life issues and political responsibility, The five issues that matter most, Voter's guide for serious Catholics, và cuốn Cẩm Nang Bầu Cử viết bằng tiếng Việt do Nhà Xuất Bản Mẹ Hằng Cứu Giúp ấn loát. Chúng ta có thể tìm thấy những tài liệu này tại giá sách cuối các thánh đường. Các tài liệu này đều đề cập đến 5 vấn nạn tuyệt đối quan trọng được gọi là 5 vấn nạn bất khả thỏa hiệp (Five non-negotiables), theo đó, khi gặp

những ứng cử viên có lập trường vi phạm với quan điểm của Giáo hội liên quan đến các vấn nạn này, người Công Giáo phải loại ngay tức khắc. Các vấn nạn đó bao gồm: Phá thai (abortion), An tử (euthanasia), Nghiên cứu tế bào gốc thai nhi (human fetal stem cell research), Chiết tạo con người (Human Cloning) và Hôn nhân đồng tính (homosexual marriage)

Theo những tài liệu này, đối với luật Đạo Chúa Kitô, thừa nhận hoặc cổ động cho năm vấn nạn luân lý “bất khả thỏa hiệp” là phạm tội trọng và từ đó có thể mang vạ tuyệt thông. (Cẩm Nang Bầu Cử, trang 19)

B. Vấn đề hôn nhân đồng tính

Trong văn kiện “The Challenge of Forming Consciences for Faithful Citizenship” Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã dành một mục rõ ràng để trình bày quan điểm về vấn đề đồng tính. Dưới tiêu đề Call to Family, Community, and Participation, văn kiện này quan niệm rằng: Gia đình, đặt căn bản trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một đơn vị căn bản của xã hội, và nơi mái ấm này dành cho việc tạo dựng và nuôi dưỡng con trẻ sẽ không được phép định nghĩa khác đi, bị coi thường, hay bỏ bê (*The family, based on marriage between a man and a woman, is the fundamental unit of society. This sanctuary for the creation and nurturing of children must not be fined,*

redefined, undermined, or neglected...).

Tại Tiểu Bang California, trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây, người Công giáo phải biểu lộ lập trường Đức Tin của mình qua dự luật số 8 (proposition 8) liên quan đến việc định nghĩa của hôn nhân. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Tóa Án Tối Cao của Tiểu Bang California đã tuyên một phán quyết cho rằng : định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là một sự vi hiến. Với phán quyết này, Tòa án tối cao California đã công nhận việc kết hôn giữa hai người nam với nhau, hoặc nữ với nhau là một điều được phép thực hiện trước luật pháp. Quyết định này đưa đến một tình trạng rối loạn, và thay đổi bản chất cố hữu và thông thường của gia đình từ cổ xưa đến ngày nay.

Vì thế, nhiều tổ chức xã hội và tôn giáo đã vận động và đưa ra một dự luật để trưng cầu dân ý trong kỳ bỏ phiếu tháng 11 tới đây. Dự luật này mang tên là dự luật số 8 (proposition 8) và qui định rằng: “Chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mới có giá trị, hoặc được nhìn nhận tại California.” (Only marriage between a man and a woman is valid or recognized in California.)

Hội Đồng Giám Mục California hỗ trợ và mạnh mẽ khuyến khích mọi người Công Giáo ủng hộ cả về phương diện tài chánh lẫn hoạt động tự nguyện để dự luật này được thông qua. Và

nhất là yêu cầu hành xử quyền công dân và đi bầu vào tháng 11 tới để biểu quyết ưng thuận cho dự luật này.

(Finally, we –Catholic Bishops of California- strongly encourage Catholics to provide both the financial support and the volunteer efforts needed for the passage of proposition 8. And please exercise your citizenship and vote in November)

Ngày nay, con người càng văn minh, xã hội càng phức tạp thì tội lỗi của loài người càng trở nên đa dạng và trở tráo hơn: Khoảng ba thập niên trước đây, ít người dám mạnh bạo tự nhận mình là người đã phá thai hay hỗ trợ việc phá thai, cũng chẳng ai cả gan vỗ ngực xưng mình là người đồng tính. Nhưng ngày nay, các ứng cử viên các chức vụ dân cử lại hãnh diện tự nhận là người ủng hộ mạnh mẽ hơn bất cứ ai cho những điều được coi là vô luân; trong khi đó, có những phụ nữ trâng tráo dâng cao bảng “pro-choice” để đòi quyền tự do phá thai tại các cuộc biểu tình chính trị. Ngoài ra, có nhiều người đã ngạo mạn tự nhận là vô thần, đòi phá bỏ những chứng tích của lòng tôn kính Thượng Đế: bỏ lời nguyện trong các học đường, bỏ bảng ghi mười điều răn trước các pháp đình... Trong khi đó, qua các thống kê, người ta thấy tình trạng tội phạm gia tăng, trẻ vị thành niên mang thai, bỏ học, bỏ nhà đi hoang... ngày càng làm điên đầu những người có trách nhiệm, tỷ lệ gia đình tan

vỡ khi tăng khi giảm luôn ở giữa tỷ lệ từ 35% đến 50% của các cuộc hôn nhân, nghĩa là xã hội ngày càng suy đồi, băng hoại.

Trong khi đó, Giáo Hội luôn đồng hành với mọi người để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-su với những luật lệ, giáo huấn thích nghi. Vì vậy, hơn bất cứ lúc nào, người Công Giáo phải tích cực học hỏi và đáp ứng lời mời gọi của Giáo Hội. Sứ mạng của người Công Dân Công Giáo trong một xã hội dân chủ pháp trị này là phải tích cực hành xử quyền công dân của mình qua lá phiếu để thúc đẩy và hỗ trợ những luật lệ hay ứng viên tôn trọng tín điều của Thiên Chúa, và giáo huấn của Giáo Hội được thắng lợi ngõ hầu xã hội được biến đổi tốt đẹp theo hình ảnh của Nước Trời.

CURS. TRẦN VĂN HƯƠNG





Đôi Lời Cảm Tạ

Sau khóa học và lễ Đón Tân Cursillistas hai khóa 34 và 35

Đại diện Cha Linh Hướng Phong Trào, VPĐH , Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose , xin cảm tạ

Thầy Chí Thánh đã ban cho hai khóa học được tràn đầy hồng ân
Cảm tạ mọi lời cầu nguyện , mọi sự hy sinh của tất cả anh chị em trong Phong Trào, mỗi một cursillistas đều có phần đóng góp và chia sẻ trong việc làm vì Danh Thầy Chí Thánh, chỉ xin được phép nêu tên vài anh chị cursillistas trong việc đóng góp phần vật chất cho hai khóa học và buổi tiệc đón tân Cursillistas

Chị Nguyễn thị Hương , Chị Nguyễn Hồng Mỹ, Chị Hoàng Hạnh , Anh Chị Minh Trinh, Bác Yên, Chị Ánh Hồng, Anh Vũ Luận...

quý anh chị này đã đóng góp thêm vàonhư Gạo, Thịt, Bánh ngọt, Trái cây, Cá, Xôi, thịt Cua, Bánh Mì thịt...đã làm cho phần ăn của anh chị em thêm phần phong phú và cũng giảm bớt phần chi phí của Phong Trào...

Xin nguyện cùng Thầy Chí Thánh, ban bình an cho tất cả và xin Thầy trả công cho những người anh chị em đã cầu nguyện và giúp đỡ chúng con vì Danh Thầy

TM. PT Cursillo Ngành VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA ĐÃ ỦNG HỘ PHONG TRÀO

ĐỂ CHI TIÊU TRONG 2 KHÓA 34 & 35 NĂM 2008

1. 3AC. Hùng Võ, Tuyết Mai Trần, Mai Võ	biểu PT	\$200.00
2. AC. Phương và Khen	biểu PT	\$50.00
3. Chị Barbara Nguyễn (Sacramento)	biểu PT	\$200.00
4. AC. Hùng và Mỹ	biểu PT	\$120.00

TỔNG CÔNG: \$570.00

Xin chân thành cảm ơn và xin Thầy Chí Thánh trả công bội hậu cho quý anh chị !

Tu Chính Án số 8 Hiến Pháp California về vấn đề hôn nhân

“Ngày xưa người ta cũng phạm tội, nhưng nhận là mình có tội. Ngày nay, người ta phạm tội nhưng cho đó là tốt, và còn bắt buộc người khác cho đó là tốt nữa”.

ĐTGM Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, bài giảng tại thánh đường St. Patrick, San Jose, 7-7-2000.

Vào ngày bầu cử phổ thông mồng 4-11 năm nay, cử tri California có cơ hội quyết định duy trì hôn nhân truyền thống hoặc chấp thuận hôn nhân đồng tính qua việc bỏ phiếu Dự Án Tu Chính số 8 (Proposition 8). Nếu bỏ phiếu YES là tán thành hôn nhân nam nữ, bỏ phiếu NO là chấp thuận hôn nhân đồng tính.

Dự Luật Tu Chính Án số 8 là gì?

Đây là một điều khoản, nếu được thông qua, sẽ đưa vào Hiến Pháp California làm thành điều 7.5, chương I, một câu gồm 14 chữ như sau:

“Only marriage between a man and a woman is valid or recognized in California”—“Chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là có giá trị hoặc được công nhận tại California”.

Với định nghĩa trên, California sẽ không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, theo phán quyết hiện hành, California là tiểu bang thứ hai ở Hoa Kỳ, sau Massachusetts, chấp nhận và

cấp giấy hôn thú cho những người đồng tính luyến ái.

Nỗ lực cho Dự Thảo Tu Chính Án số 8

Với 764.063 chữ ký hợp lệ, thỉnh nguyện thư đã hội đủ điều kiện để được đưa vào phiếu bầu cho kỳ bầu cử mồng 4/11/08. Dự Luật Tu Chính Án lúc đầu có tên gọi là “Luật Bảo Vệ Hôn Nhân California” (California Marriage Protection Act), sau đó Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang đổi thành “Giới Hạn Hôn Nhân” (Limit on Marriage), và hiện tại lại đổi thành “Hủy bỏ quyền kết hôn của những cặp đồng tính” (Eliminates the Right of Same-Sex Couples to Marry).

Đây là cố gắng lần thứ 13 của các nhóm bảo vệ hôn nhân truyền thống để đưa Dự Thảo Tu Chính vào bầu cử, sau 12 lần thất bại từ năm 2004 cho đến nay, vì lần này người ta mới hội đủ số chữ ký cử tri ký vào thỉnh nguyện. Vậy có thể nói, cuộc bỏ phiếu vào ngày 4-11 năm nay là *nỗ lực cuối cùng*

với hy vọng một định nghĩa chính xác từ ngữ hôn nhân được ghi trong Hiến Pháp tiểu bang.

Tối Cao Pháp Viện California chấp thuận hôn nhân đồng tính

Vào ngày 15-5-08, Tối Cao Pháp Viện California, đã đảo ngược sự cấm đoán của tiểu bang về vấn đề hôn nhân đồng tính trong một vụ kiện có tên gọi là **In re Marriage Cases**. Dựa trên khoản 7 của chương I Hiến Pháp, 4 trên 3 vị thẩm phán TCPV cho rằng, kết hôn là quyền căn bản, và vì vậy các luật lệ cấm đoán hôn nhân đồng tính hiện hành là vi hiến, trong đó có đạo luật năm 1977 của quốc hội tiểu bang và Sáng Kiến Luật Proposition 22 năm 2000.

Hơn nữa, TCPV còn liệt những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thuộc dạng được bảo vệ đặc biệt, cấm bị kỳ thị, gọi là *protected class*, tương tự như “chủng tộc, phái tính, tôn giáo ...”

Sáng Kiến Luật Proposition 22, được cử tri toàn tiểu bang chấp thuận với số phiếu 61.4% trên 38%, đã thêm điều khoản 308.5 vào Bộ Luật Gia Đình (Family Code) định nghĩa như sau “*Sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là hình thức hôn nhân duy nhất có giá trị hoặc được nhìn nhận tại California*”.

Mặc dầu ý muốn của dân và điều luật được ghi rõ như thế nhưng các thẩm phán TCPV California có phán quyết ngược lại vì cho rằng Hiến Pháp không quy định điều đó. Vì vậy, một Tu Chính Án phải được đưa vào Hiến Pháp mới có thể đảo ngược quyết định này.

Vì sao có chuyện hôn nhân đồng tính?

Vào thập niên 1970, khuynh hướng đồng tính luyến ái vốn được coi là một trạng thái bệnh tâm thần được ghi trong Cẩm Nang Chẩn Bệnh Tâm Thần của Hiệp Hội Chuyên Khoa Tâm Thần Hoa Kỳ (American Psychiatric Association). Tuy nhiên hiện nay quan điểm của xã hội về vấn đề đồng tính đã thay đổi, chấp nhận có khuynh hướng đồng tính trong một số người. Có đến 52% những người được hỏi trong một cuộc thăm dò của Viện Gallup năm 2001 cho biết, đồng tính luyến ái là một lối sống có thể chấp nhận được.

Những người đồng tính cho rằng, nếu họ được tự do kết hôn như những cặp vợ chồng khác phái, các quyền của họ mới được hoàn toàn bảo vệ trước pháp luật. Hơn nữa, một khi được xã hội công nhận, người đồng tính kết hôn mới dễ dàng công khai quan hệ với nhau như vợ chồng. Vì thế họ nỗ lực tối đa để tranh thắng trong các vụ kiện và bầu cử.

Giáo Hội Công Giáo nói gì về Hôn Nhân Đồng Tính?

Sách Giáo Lý Công Giáo nói về hôn nhân như sau: “*Hôn nhân tự bản chất được thiết lập để mang lại lợi ích cho các cặp vợ chồng và để sinh sản và giáo dục con cái*” (CCC#1601). Hiển nhiên, khả năng sinh sản tự nhiên chỉ có thể xảy ra trong sự phối hợp nam nữ, còn những cặp đồng tính không có khả năng này. Vì vậy, đối với Giáo Hội, hôn nhân đồng tính là trái luân lý, trái tự nhiên, ngược với sinh thể lý và các quan điểm nhân chủng và xã hội học.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố, “*Vì một số lý do, hôn nhân giữa người đồng tính đi ngược lại bản chất của hôn nhân là được xây dựng trên sự bổ túc tự nhiên của người nam và người nữ; hôn nhân đồng tính không cộng tác với Đấng Tạo Hoá trong việc truyền sinh; và mục đích tự nhiên của*

sự kết hợp sinh lý không thể thực hiện được trong mối quan hệ này. Sự kết hợp của người đồng tính không thể kết thành một mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, thật là điều sai trái nếu coi sự kết hợp của họ ngang bằng với hôn nhân” (Between Man and Woman: Questions and Answers About Marriage and Same Sex Unions. USCCB, 2-4-04).

Trong văn kiện “*Các Nhận Định Liên Quan Đề Xướng Công Nhận Pháp Lý Kết Hôn giữa Những Người Đồng Tính*”, năm 2003, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin do ĐHY Ratzinger, hiện là ĐGH Benedictô XVI, làm Chủ Tịch, tuyên bố, “*Trong những trường hợp một khi sự kết hợp hôn nhân đồng tính được nhìn nhận hoặc tình trạng pháp lý hoặc quyền dành cho hôn nhân được cứu xét, rõ ràng mỗi người có bổn phận chống lại điều đó. Họ có nhiệm vụ phải từ khước hợp tác minh nhiên trong việc thi hành và ứng dụng các luật bất công như vậy, cũng như tránh xa các sự hợp tác cụ thể ở mức độ của họ. Trong lãnh vực này, mỗi người có quyền thi hành sự phản kháng lương tâm của họ*”.

CURS. TRẦN HIẾU



***Noãn Lũc của các Cursillista và Bản Hữu
nĩa của vĩa cho lập trường của Giáo Hội về Prop 8.
Vai trò của mỗi Cursillista trước vấn đề này?
Vấn đề này cần làm.***

Trong cuộc sống đạo của ngày thứ tư, người Cursillista luôn phải đứng vững trên 3 chân: Sùng Đạo, Hành Đạo, và Hạnh Đạo. Để Hành Đạo đúng nghĩa, người Cursillista cần áp dụng những nguyên tắc trong 2 rollo Phúc Âm Hóa Môi Trường và Cộng Đồng Kitô. Do đó, nhằm thực hiện kế hoạch Phúc Âm Hóa Môi Trường trong việc bảo vệ gia đình qua việc đáp ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Hội Đồng Giám Mục California, và Địa phận San Jose... để cổ động cho việc thông qua dự luật số 8 (proposition 8) trong kỳ bầu cử 4 tháng 11, năm 2008 tới đây, chúng tôi đã thành lập một Cộng Đồng Kitô dưới danh xưng Ủy Ban Người Việt Bảo Vệ Gia Đình (Vietnamese Committee to Protect Marriage) cùng phối hợp hoạt động với Diễn Đàn Phụ Nữ Công Giáo California (California Catholic Women's Forum). Ủy Ban này gồm có một số Cursillista, và một số giáo dân trong vùng.

Nỗ lực của một số Cursillista/Cộng Đồng Kitô Ủy Ban Người Việt Bảo Vệ Gia Đình

Trong các buổi họp, các thành viên:

cùng nhau cầu nguyện

áp dụng nguyên tắc căn bản: không trói buộc mình vào bất kỳ cương lĩnh của đảng phái nào (Cộng Hòa hay Dân Chủ...) ngoại trừ giáo huấn của Giáo Hội.

nghiên cứu, học hỏi những văn kiện, tài liệu của Giáo Hội về vấn đề liên quan.

bàn thảo chương trình hành động.

hy sinh cá nhân bằng cách đóng góp tài chánh cho ngân khoản dự trù, đi vận động các nơi cần thiết, chấp nhận những khó khăn, cản trở, bất ý... để dâng lên Thiên Chúa như những Palanca cầu nguyện cho công việc của mình.

HOẠT ĐỘNG:

Các Ủy viên của Ủy Ban đã tham dự một buổi Đại Hội trong Địa Phận San Jose do Diễn Đàn Phụ Nữ Công Giáo tại phòng họp của Giáo xứ Lady Of Peace vào cuối tháng 9/08 vừa qua. Đại Hội này quy tụ đại diện của các giáo xứ trong giáo phận nhằm phối hợp hành động cho mục tiêu vận động thông qua dự luật số 8 trong kỳ bầu cử sắp tới.

Ngoài ra, Ủy Ban cũng đã phát truyền đơn cổ võ việc bầu phê chuẩn (YES) cho dự luật số 8 tại buổi cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam tại Lyon Plaza vào tối Thứ Bảy 4/10/08

Trong những ngày sắp tới, Ủy Ban sẽ phân phối các thành viên đến các xứ đạo trong địa phận, nơi có các Thánh Lễ Việt Nam để phân phát các truyền đơn cổ võ bầu YES

Trong những ngày sắp tới, Ủy Ban sẽ phân phối các thành viên đến các xứ đạo trong địa phận, nơi có các Thánh Lễ Việt Nam để phân phát các truyền đơn cổ võ bầu YES cho dự luật số 8, gửi lời kêu gọi trên các cơ quan truyền thông trong vùng (báo chí, truyền thanh...), trình bày tại các nơi có thể...

VAI TRÒ CỦA CÁC CURSILLISTA TRƯỚC VẤN ĐỀ BẢO VỆ GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH

Để giúp người Cursillista hiểu biết hầu có phản ứng thích nghi và chính đáng trước các vấn đề luân lý xã hội, Trường Huấn Luyện nên có một chương trình học hỏi cuốn Giáo Lý của Giáo Hội năm 1992, trong đó quy định một cách rất rõ rệt và chi tiết về các vấn đề như:

sứ mạng của người giáo dân, nhất là các điều 898, 899, 909

các giới răn... (dự luật số 8 năm trong điều răn thứ 6)

Văn kiện của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nhất là văn bản Faithfull Citizenship

và những tài liệu khác mà những vị phẩm trật của Giáo Hội đã lên tiếng trước các vấn

nạn có tính cách luân lý xã hội...

Ngoài ra Trường Huấn Luyện cũng cần nghiên cứu xem hiện nay trong Cộng Đồng người Việt chúng ta tại địa phận có vấn đề gì nổi cộm nhất, thái độ của Giáo Hội với vấn đề này ra sao? để từ đó đề ra những chương trình thích hợp cho ngày Thứ Tư.

Riêng đối với các Cursillista trong Phong Trào Cursillo giáo phận San Jose trong giai đoạn này, tình trạng cấp bách hiện nay là cuộc bầu cử ngày 04 tháng 11 năm 2008 với hai vấn đề nổi bật là nạn phá thai, và cuộc hôn nhân đồng tính qua 2 dự luật số 4 và 8. Vai trò của vị Tổng thống trong 4 năm tới cũng vô cùng quan trọng vì có thể sẽ bổ nhiệm những vị Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sắp về hưu mà thẩm quyền có thể đưa ra những phán quyết thay đổi tệ nạn phá thai, đồng tính và các vấn đề luân lý xã hội khác ... trong nhiều thập niên sắp tới. Do đó, những Cursillista chúng ta cần:

vận động gia đình, thân nhân, bạn bè tham gia tích cực cuộc bỏ phiếu sắp tới

giải thích cho họ lập trường của Giáo Hội, và sứ mạng của người Giáo Dân trước các vấn đề luân lý xã hội

tham gia vào các hoạt động sẵn có để cổ động cho những ứng viên, dự luật phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội

và nhất là cầu nguyện để Thiên Chúa thay đổi “trái tim chai đá” của loài người tội lỗi đang quay lưng lại với Ngài.

Những việc của chúng ta làm có vẻ như vô vọng trước trào lưu của xã hội (các thống kê cập nhật cho chúng ta thấy trình trạng bi quan của sự dữ đang thắng thế) nhưng với nỗ lực của mỗi người chúng ta, và nhất là với quyền năng của Thiên Chúa, không có gì là không có thể làm được.

CURS. TRẦN VĂN HƯƠNG



**ĐỨC
MARIA
MẪU
GƯƠNG
CỦA CÁC
BÀ MẸ**



Người Mẹ, là người có vai trò quan trọng vào bậc nhất trong việc giáo dục xây dựng con cái gia đình. Nói lên câu này, không để khoe-khoang tự phụ mà chỉ để khẳng định lại Thiên chức tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tín nhiệm trao ban cho những Người Mẹ. Đồng thời cũng xác định chức vụ Nội Tướng cao trọng, từ những người chồng, người Cha mẫu mực đã trồng cây, phó thác chia sẻ cho người Mẹ, người vợ. . Phạm vi và giá trị thật ở đây không phải nơi danh xưng, mà để ý thức được vấn đề, để cho việc thực thi quyền làm Mẹ một cách đúng đắn và xứng hợp với phẩm giá cao quý đó.

Đi sâu vào lịch sử con người, qua hạnh các thánh, đặc biệt là qua các danh nhân phụ nữ thế giới, chúng ta không tìm đâu được một người nữ hoàn hảo, Một Người Mẹ Gương Mẫu, trọn vẹn, sống động như Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương cho các bà mẹ trong việc chăm lo hạnh phúc gia đình và xây dựng giáo dục con cái. Ngoài ra, Mẹ còn là người đầu tiên mở ra nhiều cánh cửa Sứ vụ mới cho người phụ nữ trong mọi thời đại: Mẹ ra đi chia sẻ Tin Mừng, thăm viếng Bà Thánh Isave, giáo dục con cái với tình yêu tin-tưởng phó-thác vào Thiên Chúa, luôn là chỗ tựa nương tinh thần cho các Tông đồ thời Giáo hội sơ khai và **Sứ vụ quan trọng vào bậc nhất trong hiện đại là Đức Mẹ ban xuống cho chúng ta Kinh Mân Côi** (lời Cha Bề Trên Phụ Tinh Trần Trung Liêm). Hơn thế nữa, Mẹ là người tái tạo và phục hồi nhân phẩm cho người nữ, sau Eva, đã bị biến dạng bởi tội lỗi. Do đó, chúng ta đã có **Mẹ Maria là người Mẹ, là người phụ nữ mẫu mực**, thì không lý do nào chúng ta lại khước từ học tập theo gương của Đức Mẹ, để được làm một người phụ nữ, xứng hợp với phẩm giá của Người Mẹ.

TÀI GIỎI, VẤN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC THIÊN CHỨC LÀM MẸ

Hãy nhìn vào một gia đình bình thường, có cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy người nội trợ điều khiển một gia đình, giống như điều hành một quốc gia, có thể còn khó hơn, bởi vì người nội trợ trong gia đình, coi như Thủ tướng, phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhiều vai trò cùng một lúc trong Nội Các Gia Đình của mình như: Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Tài Chánh, Giáo Dục, Y Tế...kể cả Chị Vú, bà bếp, tài xế, bác sĩ, y tá, cô giáo... để cho người chủ gia đình, tức là Người Cha, yên tâm lo việc Ngoại vụ, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật...

Người nội trợ điển hình trên đây là người nội trợ thuần túy, chưa kể đến những người vừa làm Mẹ vừa làm công việc của người Cha. Họ là những người Mẹ ý thức được việc nuôi dưỡng giáo dục con cái, là xây dựng luân lý đạo đức, để bảo đảm cho hạnh phúc, cho trật tự an ninh, và cho sự hưng thịnh chẳng những cho gia đình mà cho cả quốc gia nữa. Nhưng những đồ vỡ, những bất hạnh, những tệ đoan xã hội, vẫn tiếp diễn trong đời sống thường nhật của các gia đình.

Việc giáo dục con cái là quan trọng hàng đầu của đáng bậc làm cha mẹ, là một sứ mệnh trọng đại mà sức người khó có thể thực hiện được, cho dù có là những nhà xã hội học, những nhà giáo dục tài giỏi, những danh nhân, vĩ nhân, triết gia, khoa học gia... đi nữa, cũng không có thể bảo đảm được rằng, họ sẽ làm tròn trách vụ giáo dục con cái nên người trọn hảo. Vì thế, một người Mẹ chân chính, hãy học theo gương Mẹ Maria, hãy học từ khi mới vừa xin vâng ưng nhận thiên chức làm vợ, để sẵn sàng làm Mẹ.

MỜI ĐỨC MẸ LÀM CHỦ CHO GIA ĐÌNH

Kinh Thánh có nói: **“Con cái là bảo vật Chúa giao phó, phải cẩn thận gìn giữ cho đến ngày Người đòi lại mà chúng vẫn còn xinh đẹp vẹn toàn”**. Người làm cha mẹ, đặc biệt là người làm mẹ đã được Chúa tín nhiệm tuyệt đối trong bổn phận nuôi dưỡng con cái từ khi đặt con vô dạ. Trong

những đấng bậc làm cha mẹ, có mấy ai được ấm êm hạnh phúc suốt cuộc đời? Biết bao phen khoắc khoải ưu tư, đau buồn lo lắng, vất vả với chồng con? – Xin hãy nhìn lại gia đình Nazareth, hãy tìm đến với Mẹ Maria, để có người đồng cảm, để xin ơn soi sáng, ơn sức mạnh, ơn can đảm, và nhất là hãy trông cậy vào Mẹ, mời Mẹ Maria làm chủ cho gia đình mình.

MẸ MARIA, KHO TÀNG PHONG PHÚ CỦA NHỮNG TÂM HỒN CAO CẢ MUỐN NÊN THÁNH

Lời các giáo phụ: “Đọc hạnh các thánh là bắt mối liên lạc với các ngài”. Kinh thánh cũng nói: “Muốn nên thánh hãy tiếp xúc với người thánh, muốn có tâm hồn trong sạch hãy tiếp xúc với người trong sạch, muốn nên trọn lành hãy tiếp xúc với người trọn lành”... Gương thánh, gương thanh sạch, gương trọn lành không đâu hơn bằng gương Thánh Gia Thất. Mẹ Maria, là bạn rất thanh sạch của Thánh Giuse, Mẹ luôn khiêm nhu kính nhường Thánh Giuse, mẹ là gương trọn lành cho kẻ có bổn phận làm đời bạn và làm Mẹ, Mẹ sẵn sàng để con làm việc theo thánh ý Thiên Chúa và Mẹ luôn sống phó thác tin yêu vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

ĐAU KHỔ CỦA MẸ LÀ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC VỚI CHÚA KITÔ

Kinh Thánh có viết: “Bao nhiêu đau khổ của con thì Đức Mẹ thu tích vào lòng” Từ ngày đặt con vô dạ, bao nhiêu điều linh thống khổ, bao nhiêu nghịch cảnh thương đau ... cho tới lúc con chịu khổ hình trên thập giá, Mẹ vẫn bền đỗ bước theo chân Chúa không lời thở than. Mẹ đã can đảm vững vàng trên núi Sion, để được ôm tấm thân rách nát sứt-sỏi của con yêu dấu, dù Mẹ cũng đã bầm dập nát tim: “Bao nhiêu nước mắt của Mẹ là bấy nhiêu giọt máu linh hồn đổ ra”. Mẹ đã hòa lẫn những dòng lệ với máu cứu chuộc của Chúa. Không những thế, Mẹ là



người lãnh đạo tinh thần cho các Tông Đồ trong thời Giáo Hội sơ khai của Chúa gặp nhiều tai ương thảm khốc. Những người làm mẹ có đức khôn ngoan thật, sẽ luôn luôn chiêm nghiệm trong lòng để rồi tự hỏi: “Tình yêu nào, thần lực nào giúp Mẹ giữ được một niềm thủy chung son sắc, để Mẹ được ôm con yêu dấu là Chúa cả Trời Đất trong vòng tay yếu đuối?”

KẾT HỢP VỚI CHỒNG CON BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện với Chúa là để được vượt ra khỏi những ti tiện thấp kém hàng ngày, là để nâng tâm hồn lên êm-đềm khiêm-cung thăm viếng Chúa. Còn cầu nguyện với Mẹ Maria là để tha-thiết tâm-sự, yêu thương vấn ý, và để được xoa dịu chữa lành những vết thương đau trong tâm hồn. Cầu nguyện với Mẹ cũng còn có nghĩa là xin được Ơn bền đỗ, để bằng lòng chịu lụy chịu khó, chịu đau đớn thay cho con cái, cho chồng, cho người khác. Ngoài ra, người làm mẹ luôn mơ ước nguyện cầu cùng các Thánh Gia Thất, để xin được kết hiệp với chồng con một cách rất thánh đời này, hầu được ngày sau sum-vầy cùng nhau đời đời trên nước thiên đàng.

CON CÁI LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHA MẸ

Phải chăng, vì Chúa và Mẹ Maria đã nghe tiếng khóc của con cái chúng ta, nên đã cho những người cha từ ngục tù lao động khổ sai nơi rừng sâu nước độc, có được một sức mạnh ngoan cường để chỗi dậy từ cõi chết, trở về đoàn tụ với gia đình con cái yêu thương?

Phải chăng vì con cái đời khổ, nên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho người mẹ một sức mạnh dẻo dai, để hai vai gánh nặng cha mẹ chồng con mà vẫn không gục ngã, dù đang mang trường bệnh trong người với nhiều cơn đau đớn lớn lao?

Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Chúa vẫn ban phát, Mẹ vẫn hộ phù cho những cha mẹ bất xứng?

Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Mẹ vẫn bền đỗ, Chúa vẫn không nỡ hình phạt những cha mẹ yếu hèn tội lỗi?

Từ đó, nếu chúng ta suy tư, kiếm tìm, sẽ cảm nhận được rằng: Nếu có thánh giá, có đau thương, thì không bao giờ Chúa quên mặc khải, đó là vì lợi ích cho linh hồn chúng ta. Chúng ta cũng nhận diện ra được, những người làm mẹ giàu tình yêu, giàu nhân đức, nhiều hy sinh...đều biết sống đời Hy Vọng, bằng qua lời phán hứa của Mẹ Maria với Thánh nữ Bernadette Soubirous: “Ta không hứa ban cho con hạnh phúc ở trần gian này, nhưng ở một thế giới khác”

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC ƠN CHÚA

ban cho Thiên chức cao trọng, được Mẹ Maria dạy dỗ nâng đỡ phù trì, và người đời có tin tưởng trao gửi phó thác rằng: “Phúc đức tại mẫu, hoặc, gởi mẹ là ghé con ngồi, gương mẹ là sách con xem, giáo dục của mẹ là đàng con bước...” đi nữa, nhưng những người Mẹ, nếu không có sự cộng tác tích cực của các đấng bậc làm Cha, chúng tôi vẫn cảm nhận rằng, chúng tôi là những người yếu đuối, kém tài, bất lực như một người Hoa tiêu trên

(xem tiếp trang 23)



Cách Nhìn Người

Nhìn người ở khía cạnh nào để cùng nhau có mối tương quan tốt đẹp, để có cơ hội giúp nhau nên thánh? Ca dao tục ngữ VN có câu: “*Chân mình những lấm mé mê, mà rê bó đuốc đi soi chân người*” Chúa Kitô cũng dạy: “*Sao con thấy cái rác trong mắt kẻ khác, mà cái xà trong mắt con, con lại không thấy*”. Do đó chúng ta nên học nơi Chúa Mẹ, và các Thánh để học cách nhìn người, và cư xử với người như thế nào để mọi người được gặp gỡ Chúa qua đời sống thường nhật của chúng ta.

Không tử dạy Tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc, bình thiên hạ. Trước hết, chúng ta hãy học cách tu thân tức là sửa mình của thánh phụ Đa Minh.

THÁNH ĐA MINH NHÌN NGƯỜI VỚI TÂM LÒNG NGƯỜI CHA

“*Tu thân bằng cách cầu nguyện để nên giống Chúa, để đưa mọi người về với Chúa*”

Bằng cặp mắt yêu thương nhân loại đau khổ, với cả tấm lòng thương xót của một người Cha dành cho con cái, Thánh Đa Minh đã:

Cha Đa Minh làm Máng Chuyển Tình Thương và Ân sủng của Chúa đến cho mọi người.

2. ĐỨC MARIA NHÌN NGƯỜI VỚI TÂM LÒNG NGƯỜI MẸ

“*Để xây dựng đại gia đình nhân loại yêu thương*”

- Mẹ trèo đèo, leo núi để chia sẻ Tin Mừng, để giúp bà chi họ Isave sắp lâm bồn.

- Mẹ nhìn Chúa giảng dạy trong Đền Thánh để Mẹ chiêm niệm trong lòng: “*Con trẻ*

Giêsu dù đang ở thế gian này, nhưng không thuộc về thế gian này” tức là không

thuộc về Mẹ, mà là thuộc về Thiên Chúa, Mẹ để Chúa làm theo Thánh Ý Chúa Cha.

- Mẹ nhìn người để biết nhu cầu của tha nhân, xin ơn Chúa giúp, như trong tiệc cưới

Cana.

- Mẹ âm thầm nhìn Chúa chịu thập giá khổ hình, Kinh Thánh có nói: “*bao nhiêu nước mắt của Mẹ, là bấy nhiêu giọt máu linh hồn đổ ra*” Mẹ lo lắng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho đến giờ phút cuối cùng, chính

Mẹ là người ôm xác Chúa Cả Trời Đất trong vòng tay yếu đuối của Mẹ.

- Mẹ nhìn các Thánh Tông đồ với lòng thương xót, dù mẹ cũng đã bầm dập nát tim. Với vai trò người mẹ, do Chúa trời phó cho Thánh Gioan, Mẹ cũng là Mẹ Hội Thánh, Mẹ đã là chỗ dựa, và là người Lãnh đạo tinh-thần cho các Thánh trong thời GH tiên khởi, là thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Công Giáo.

**Mẹ Maria đã là một phụ nữ biết TẾ GIA trong mọi hoàn cảnh, dù rằng nghĩa của chữ GIA mà Thiên Chúa đã trao phó cho mẹ là cả một GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI.*

3. THÁNH NỮ CATARINA NHÌN NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CHÚA và THƯƠNG NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA TỘI NHÂN

“*Để tìm cách xây dựng Giáo Hội, xã hội và quê hương đất nước*”

- Thánh nữ Catarina có cái nhìn của Chúa Kitô, ngài nhìn người nghèo, người bệnh, và những người tù tội của một xã hội đầy nhiễu nhương đau thương trong cuộc sống, để rồi ngài nài

xin ơn Chúa giúp.

- Thánh Catarina biết để mắt tới sự an nguy của Giáo Hội, để mời các Giáo Hoàng về chấp chánh hầu tái lập sự quân bình trong thế giới Kitô Giáo.

- Ngài biết thao thức nhìn đến sự thịnh trị của quê hương đất nước, để làm người giảng hòa cho Giáo Hội và các Thành phố (Florence)

- Biết lấy đức nhẫn nại mà đối đáp với thói ghen tuông ganh tị nơi người đời.

- Biết lấy nghị lực của mình mà chiến đấu âm thầm với quỷ dữ.

** Mẹ Thánh Catarina là một người biết dùng Ôn Chúa, để làm công việc TRỊ QUỐC, dù rằng Mẹ là người phụ nữ bình thường và chưa từng ngồi ở ghế nhà trường.*

4. CHÚA GIÊSU NHÌN NGƯỜI VỚI LÒNG XÓT THƯƠNG VÔ HẠNG LƯỢNG “Để đem hòa bình đến cho mọi người”

- Chúa Giêsu nhìn con người là ANH EM RUỘT THỊT, là CON MỘT CHA. Người không phân biệt đối xử trong cái nhìn với chúng ta, Chúa phán “*Ta đến thế gian không phải vì người công chính, mà đến để kêu gọi người tội lỗi*”

- Chúa nhìn chúng ta bằng cặp mắt thương xót, muốn hy sinh và cho đi đến giọt máu cuối cùng để chuộc chúng ta về sum họp với Người.

- Chúa nhìn chúng ta để biểu lộ tình thương một cách công bằng, không trọng ai hơn ai. Mọi người, mọi linh hồn đều quý trọng

trước mặt Chúa như nhau. Ý Chúa đã được thể hiện trong dụ ngôn Làm Vườn Nho: dù vào làm vườn nho trước hay sau, Chúa cũng trả công cho một đồng. Còn trong dụ ngôn Con Chiên Lạc: dù lạc đường, lạc đạo hay tội lỗi cách nào (như bà Thánh Madelena) Chúa vẫn muốn kiếm tìm cứu vớt đem về, Chúa không rầy khinh một ai, không bỏ sót một linh hồn nào.

“Nhìn người bằng cặp mắt Chúa Giêsu, để thương người, để thực thi lời Chúa, ý Chúa, thì đó là đem lại sự THÁI BÌNH cho thiên hạ.”

Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Thuận đã dạy: “*Hãy nhìn mọi người một cách kính trọng và trân quý, đừng phê bình chỉ trích, mà hãy tìm hiểu nhu cầu của anh chị em, của tha nhân rồi đến xin nơi Chúa Ôn Sức Mạnh, Ôn Siêu nhiên, để chúng ta biết sống nghèo Tin Mừng, biết ra đi chia sẻ Tình thương cho anh chị em bằng với Ôn Sống của Chúa.*”

LẠY CHÚA, XIN CHO CON BIẾT DÙNG CÁI NHÌN THƯƠNG YÊU CỦA CHÚA, CỦA MẸ VÀ CỦA CÁC THÁNH ĐỂ NHÌN ANH CHỊ EM CON, VÌ CHÚNG CON BIẾT CHÚA CHỈ MUỐN GẶP CON, KHI MÀ CON TAY TRONG TAY VỚI ANH CHỊ EM VUI CƯỜI HÓN HỒ DÌU NHAU BƯỚC ĐẾN TÒA CHÚA.

MARIA NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT



“Hãy nhìn mọi người một cách kính trọng và trân quý, đừng phê bình chỉ trích, mà hãy tìm hiểu nhu cầu của anh chị em, của tha nhân rồi đến xin nơi Chúa Ôn Sức Mạnh, Ôn Siêu nhiên, để chúng ta biết sống nghèo Tin Mừng, biết ra đi chia sẻ Tình thương cho anh chị em bằng với Ôn Sống của Chúa.”



(tiếp theo trang 19)



bất lực như một người Hoa tiêu trên một chuyến tàu thiếu Thuyền Trưởng. Xin những người gia trưởng, hãy như Thánh Cả Giuse, tạo mọi điều kiện trong khả năng Chúa ban, để những ý nguyện chính đáng, được thể hiện ngay trong chiếc thuyền hạnh phúc gia đình của chính mỗi người chúng ta.

THIÊN CHÚC LÀM MẸ mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Mẹ, Ngài đã can đảm thi hành trong hy sinh, khiêm nhu phục vụ... thật hoàn hảo chỉ vì hai chữ Tình Yêu: Yêu Thiên Chúa, Yêu tha nhân... Chúng ta cũng vậy, là những đấng bậc hôn nhân và làm cha mẹ, dù đã từng biết yêu, nhưng vẫn cần phải học bài học Yêu Thương Cho Đi của Mẹ Maria, đó là: Hãy thiết lập mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô qua Kinh Mân Côi, để xin ơn khôn ngoan, ơn đạo đức, ơn lo liệu cho gia đình con cái. Hãy Giáo Dục và Xây Dựng Con Cái Đặt Nền Tảng Trên Ân Sủng, và Nuôi Dưỡng chúng bằng những Chất Liệu của Tình Yêu.

Xin dâng lên Mẹ Maria đóa hồng Mân Côi

Nhân ngày mừng kính Nữ Vương Mân Côi

Saint Elizabeth, 4-10-2008

MARIA NGUYỄN B. TUYẾT

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA **ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 9-2008**

1. AC. Bùi Quang Khải	\$20.00
2. Maria Hoàng Minh Hạnh	\$20.00
3. Maria Vũ Minh Thu	\$20.00
4. Maria M. trần Bích Hợp	\$20.00
5. Vũ Hữu Luân	\$20.00
6. Anh Khoa (San Francisco)	\$20.00
7. Maria Nguyễn Ngai	\$20.00
8. Vincent Nguyễn Đ. Trinh	\$20.00
9. Trinh Chi (K. 30)	\$20.00
10. Trịnh Hoàng Quân (K.30)	\$20.00
11. Trịnh Hoàng Long (K.30)	\$20.00
12. Trịnh Thiên Kiều (K.33)	\$20.00
13. Trương Tuyết Thu (K.33)	\$20.00
14. Trịnh Hoài An (K.32)	\$20.00
15. Nguyễn Quốc Frank	\$25.00
16. Nguyễn Thị Marianne	\$25.00
17. Cao Văn Tiến	\$30.00

TỔNG CỘNG: \$360.00

ĐÍNH CHÍNH :

Trong Bản Tin Ultrayya tháng 09 - 2008, mục báo cáo các Coursillistas đã đóng tiền trong tháng 08-2008, cụ ông NGÔ ĐÌNH TRỮ (trang 17, số TT 09) đã đóng \$100.00 (tiền niên liêm 05 năm); nhưng vì sự sơ xuất đã in nhầm là \$20.00, cho dù **TỔNG CỘNG CUỐI CÙNG VẪN ĐÚNG LÀ \$385.00.**

Một lần nữa, thành thật cáo lỗi cùng cụ ông DOMINICO NGÔ ĐÌNH TRỮ, đồng thời cũng xin đính chính lại cho đúng sự thật.



Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Nguyễn Kim Dung
421 Cherry Manor Ct.
Fremont, CA 94536

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM, GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA HIỆP THÔNG VỚI TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI, VIỆT NAM.



Lúc 9 giờ tối ngày 25-9-2008, trên 300 anh chị em trong Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo Phận San Jose, California đã quy tụ về nhà nguyện tại Thánh Đường Giáo Xứ Saint Patrick Proto-Cathedral, để tham dự buổi Cầu Minh Thánh Chúa và Thắp Nến cầu nguyện cho công lý và bình an tại tổng giáo phận Hà Nội Việt Nam.

Buổi cầu nguyện đã diễn ra rất trang trọng và cảm động. Mở đầu giờ cầu nguyện, anh chị em nghiêm trang lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ để cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chờ che, dẫn dắt Đức TGM Giuse cùng đoàn chiên Chúa tại TGP Hà Nội đang phải trải qua những giờ phút đau thương, do sự bách hại bạo tàn của nhà cầm quyền CSVN. Lời kinh sốt sắng, tha thiết dâng lên Mẹ tìm sự ủi an, che chở. Từ trên bàn thờ ánh mắt Mẹ hiền đắm đắm nhìn xuống đàn con như thẩm bào :” Các con hãy vững lòng tin, Mẹ luôn ở với các con và Chúa Giesu, Con Mẹ, sẽ dẫn đưa các con qua mọi hiểm nguy bão tố. Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Đừng lo sợ, hỡi các con của Mẹ”

Sau chuỗi Mân Côi, cha linh hướng chia sẻ Lời Chúa. Ngài đã kêu gọi anh chị em hướng lòng về giáo hội Mẹ VN, nơi ấy TGP Hà Nội đang phải trải qua cơn bách hại tàn khốc. Đau lòng thay, nhà cầm quyền CSVN tại Hà Nội đã cố tình xuyên tạc lời nói chân tình của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, để phi báng, nhục mạ Ngài cùng các linh mục, tu sĩ trong tổng giáo phận, trong âm mưu gây chia rẽ và hận thù trong dân chúng với những người Công Giáo VN. Hơn lúc nào hết, cha linh hướng kêu mời anh chị em Cursillista phải liên li dâng lời cầu nguyện lên Thầy Chí Thánh. Nguyên xin Thầy Chí Thánh che chở và bảo vệ đoàn chiên Chúa tại TGP Hà Nội. Cách riêng xin Thầy Chí Thánh gìn giữ và soi sáng cho Đức TGM Giuse để Ngài can đảm, không ngoan, sang suốt dẫn dắt con thuyền giáo hội tại TGP Hà Nội qua mọi cơn bão tố hiểm nguy này.

Sau đó tất cả anh chị em Cursillista cùng cất lên bài ca tha thiết dâng lên Đức Mẹ, trong khi mọi người trong hang ngũ nghiêm trang tiến lên rước nến sáng trong tay được trang trọng đặt trước bàn thờ Minh Thánh Chúa. Anh chủ tịch Phong Trào, sau đó đã thay mặt cho toàn thể anh chị em cursillista, tha thiết đọc lời nguyện dâng lên Chúa trong tâm tình hiệp thông vẹn với đức TGM Giuse và Giáo Xứ Thái Hà cùng toàn thể dân Chúa tại TGP Hà Nội.

BAN TRUYỀN THÔNG

THÔNG BÁO TĨNH TÂM

Từ ngày 16 đến 18 tháng 1. 2009

Kính thưa quý Cha Linh Hướng,
Quý anh chi Cursillistas thân mến,

Theo thông lệ hằng năm, phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận San Jose sẽ tổ chức 1 khóa tĩnh tâm dành cho mọi cursillistas

Với mục đích để anh chị em trong phong trào có dịp ngồi lại, suy tư,..lắng nghe,..và học hỏi cũng như trao dồi về đạo đức cho riêng mình, vì qua một năm dài sinh hoạt và làm việc tông đồ, ý chí và quyết tâm đã phần nào giảm bớt lòng hăng say và mệt mỏi ...” Hãy đến với Ta...Ta sẽ bồi dưỡng cho..” (Mt 11:25-30)

Như mọi năm, tĩnh tâm năm nay vẫn tổ chức tại :

St. Clare Retreat Center
Laurel Glen Road
Soquel, California 95073

Thời gian : Từ 5:00 giờ chiều thứ Sáu 16, tháng 1 năm 2009
Đến 3:00 giờ chiều Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2009

Lệ Phí : \$115 cho mỗi người bao gồm ăn và ở cuối tuần

Đơn Ghi Danh : Xin liên lạc với Anh Chi Thu Ngoc 408 946 1910
Chi Hồng Tú 408 267 3628
Hoặc có thể download từ Website của Phong Trào

TM. VPĐH Cursillo, VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM
Hàng Năm của PT. Cursillo – VNSJ

Từ ngày 16 đến 18 tháng 01 năm 2009 tại ST. CLARE Retreat Center

Tên Thánh-Họ & Tên : _____ Giáo phận: _____

Địa chỉ: _____

Tel: _____

Đã tham dự khóa Cursillo số: _____ năm: _____ tại :

Lệ Phí : \$115.00 cho một người

Paid _____

Nếu trả bằng chi phiếu xin đề: St. Clare và gửi kèm với Đơn Ghi Danh về:
A/C Thu Ngoc, 2586 Greenrock Road, Milpitas. CA 95035

Điện thoại liên lạc ghi danh : A/C Thu Ngoc H(408) 946 1910 C(408) 569 6052
Hoặc Chi Hồng Tú H(408) 267 3628..C(408) 476 4472

Để tiện việc sắp xếp chỗ ở và thực phẩm. Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 12.2008

Người nhận lệ phí: _____



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 11/2008



■ **HỌP LIÊN TRƯỞNG NHÓM VÀ TRƯỞNG NHÓM :**

Chủ nhật 02/11 từ 9:30AM - 12:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Victor.

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 16/11 từ 6:30PM - 9:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : HƯỚNG VỀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 23/11 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick

CHỦ ĐỀ : CURSILLO VÀ CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.