



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 12 Năm 2008

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời



Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG

LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH

Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH

Gioan Lê Phạm Hùng
 510-668-7720

THƯ KÝ

Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ

Maria Vũ Thùy Linh
 408-578-3907

KHỐI TIỀN

Micae Nguyễn hữu Quang
 408-226-5191

KHỐI BA NGÀY

Giuse Nguyễn văn Kính
 408-926-6975

KHỐI HẬU

Giuse Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG

Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ

<http://www.viet-cursillo.com/index.htm>

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

Gertrude Nguyễn Hồng Tú
 408-267-3628

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN

Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ TÀI LIỆU

Giuse Trần Thái Hoàng
 408-532-0548



LỄ CHÚA GIÁNG SINH

NĂM B

December 25, 2008

NOEL CHIA SẺ

I. TIN MỪNG : (Mt 1, 1-25)

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa ; Phares sinh (bởi bà Thamar) và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêse; Giêse sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uriah; Salomon sinh Roboam; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Nhóm Của Chúng Tôi	16
Cứu Độ An Bình—Thơ	4	Lịch Trình Sinh Hoạt 2009	18
Thư Linh Hưởng	5	Chương Trình Sinh Hoạt 2009	19
Năm Thánh Phaolô Tông Đồ 2008-2009		Thư Tín Văn Phòng Trung Ương	20
Những Chặng Đường Thánh Giá VN	6	Danh Sách Đón Niên Liễm	24
Chúc Mừng Giáng Sinh & Tân Niên	10	Thông Báo Ngày Truyền Thống	25
Lời Kinh Tạ Ơn ...	11	Tin Tức Giáo Hội Trong Tháng	26
Nhìn Lại	12	Tủ sách Của Phong Trào Cursillo	33
Đồng Hành Qua Hội Nhóm	14	Thông báo và Ghi Danh Tĩnh Tâm	34

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm liả bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu



II. SUY NIỆM

Mỗi dịp Noel, tôi thường đứng trước máng cỏ, nhìn ngắm Đức Giê su bé thơ và hỏi xem Người muốn nhắn gửi điều gì nhân ngày lễ Giáng sinh trong tình hình xã hội hiện tại. Năm nay, khi nhìn ngắm Người rét run giữa mùa đông lạnh giá, tôi chợt thấy tái hiện cảnh những đồng bào nạn nhân bão lụt trong năm qua. Và tôi nghe tiếng Người mời gọi “ CHIA SẺ ”

Chia sẻ không phải là bố thí, cũng không phải là ban ơn. Bố thí và ban ơn là đứng từ trên cao ban xuống và chỉ cho những gì dư thừa. Chia sẻ là đứng ngang hàng và cho đi những gì chính bản thân cần thiết. Hiểu như thế, Đức Giê su chính là mẫu gương chia sẻ. Đức Giê su là Thiên Chúa, Người có thể ngự trên trời, dùng quyền năng mà cứu độ nhân loại. Nhưng vì muốn chia sẻ với nhân loại, nên Người đã xuống thế làm người để ở với nhân loại. Sự chia sẻ của Người đạt đến tột đỉnh vì Người không chỉ chia sẻ một phần nhưng đã tặng ban tất cả bản thân cho nhân loại. Vì muốn chia sẻ, Người đã tự huỷ mình khỏi thân phận Thiên Chúa. Vì muốn chia sẻ, Người đã không ngần ngại chọn xuống chỗ bé nhỏ rớt cùng của thân phận con người. Vì muốn chia sẻ, nên Người đã tự nguyện nếm cảm hết những đau khổ mà con người có thể gặp. Ta đau khổ vì cảnh nghèo ư ? Chính Người cùng chia sẻ với ta cảnh khó nghèo, đói khát, lạnh lẽo. Ta đã chịu nhiều đau khổ ư ? Chính Người chia sẻ với ta trong những thất bại, bị phản bội, bị hành hạ và chết cô đơn nhục nhã. Người chia sẻ với mọi người dù ở những hoàn cảnh khốn cùng, khắc nghiệt nhất của cuộc sống.

Nằm trong hang đá nghèo hèn, với bầy chiên bò, giữa đêm đông giá rét, Đức Giê su trở nên một lời mời gọi chia sẻ. Giờ đây, Người chỉ là một em bé sơ sinh yếu ớt cần đến sự giúp đỡ của ta. Đêm đông lạnh lẽo, Người cần cả đến hơi thở của con bò để sưởi

ấm tẩm thân. Khi trốn sang Ai cập, Người cần nhờ con lừa chở đi. Khi còn thơ bé, Người cần bàn tay săn sóc nâng niu của Đức Mẹ và thánh Giu se. Khi đi rao giảng, Người cần có bạn bè giúp đỡ. Khi cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, Người bộc bạch nỗi buồn mong được các môn đệ an ủi. Khi vác thánh giá, Người yếu nhược phải nhờ đến ông Simon giúp sức. Người hoá thân làm một con người yếu ớt nhất, túng thiếu nhất, khốn cùng nhất, đau khổ nhất, để mời gọi ta biết mở rộng tâm hồn chia sẻ. Người sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ, dù rất bé nhỏ, kể cả của súc vật, để mời gọi ta quảng đại.

Hôm nay, lời mời gọi chia sẻ ấy vẫn vang lên rất thiết tha, rất khẩn cấp. Đức Giê su vẫn đang lên tiếng kêu cứu qua những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, không những không được chăm sóc, không có cơ hội đến trường, mà còn bị hắt hủi, bị lạm dụng, bị xâm hại. Đức Giê su vẫn đang âm thầm nhẫn nhục trong số phận hẩm hiu của những người bị quên lãng. Đức Giê su vẫn đang oằn vai gánh nặng trong kiếp lầm than của những người nghèo nàn, vất vả vật lộn với cuộc sống. Đức Giê su vẫn đang quần quai trong những tẩm thân gầy mòn bị cơn bệnh nan y gặm nhấm. Đức Giê su vẫn đang tức tưởi trong những người thất bại, không tìm thấy tia sáng hy vọng cho tương lai.

Trong năm nay, nhiều thiên tai trên thế giới đang làm xuất hiện những khuôn mặt mới của Đức Giê su với những lời kêu cứu khẩn cấp. Đây Đức Giê su bé thơ với khuôn mặt tái xanh vì đói vì lạnh. Kia Đức Giê su bị đóng đinh vào mái nhà chết chìm dưới dòng nước lũ. Đó Đức Giê su hốt hoảng nhìn những người thân yêu bị dòng nước oan nghiệt cuốn đi. Tất cả là một hang đá Bê lem, trong đó Đức Giê su đang cất lời mời gọi chia sẻ.

Hãy mở rộng tâm hồn để chia sẻ, Vì khi mở rộng tâm hồn chia sẻ, ta đón nhận ơn Chúa. Chính khi mở rộng tâm hồn để chia sẻ, ta đáp lại lời mời gọi của Đức Giê su bé thơ trong hang đá Bê lem.

Lạy Chúa Giêsu bé thơ, xin dạy con biết sống trọn vẹn mẫu nhiệm giáng sinh bằng mở lòng ra chia sẻ với mọi người.

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

CỨU ĐỘ AN BÌNH



Thiên Chúa Ngôi Con xuống trần
Nhập thế tự hạ làm thân khổ nghèo
Sinh nơi hang đá rong rêu
Nằm trong máng cỏ tiêu điều tuyết rơi
An Bình cho khắp muôn nơi
Yêu thương ban xuống làm với oán thù
Thiên Thần hát khúc nhạc ru
Báo Ơn Cứu Độ thiên thu ngút ngàn
Vì yêu Chúa xuống trần gian
Thương xót nhân loại làm thân đọa đầy
Nhân sinh lưu lạc đắng cay
Thế trần thống khổ đêm ngày vẫn vương
Hiệp Nhất qui tụ muôn phương
Cầu xin Thánh Mẫu Nữ Vương trên Trời
Ban Ơn Hạnh Phúc tuyệt vời
Hồn An Xác Mạnh muôn đời Suối Vui ./.

LM THẠCH-LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ



Thư Linh Hương

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta" (Mt 1:25).

Kính thưa quý cha Linh Hương, quý bác, và quý Anh Chị Cursillistas,

Mùa Giáng Sinh đã tới, bình an và niềm vui như đang nở rộ trong lòng người thiện tâm. Một lần nữa, niềm hy vọng bùng lên trong tâm khảm của nhân loại. Rồi trong tung bừng của trời đất, trong ánh sáng lung linh của đèn muôn sắc sáng, trong hàng người lũ lượt trên đường phố, ta tự hỏi con người thật sự đã tìm được ánh sáng Vị Cứu Tinh. Hình ảnh hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ, hang lừa cho ta suy tư gì về cuộc sống hiện tại dưới ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa?

Vâng, chính vì yêu thương con người, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Thiên Chúa đã sai ánh sáng đến thế gian để xoá tan bóng tối u mê tội lỗi, soi sáng tâm linh cho con người, ban sự sống sung mãn, và ban niềm hy vọng được ơn cứu rỗi cho tất cả nhân loại. Thế nhưng, con người đã chối từ và vẫn đang chối từ Con Thiên Chúa đến ban sự sống.

Khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, Thiên Chúa đã chọn kết hợp mật thiết với con người. Trong Đức Giêsu Kitô là sự kết hợp mật thiết giữa hai bản tính Thiên Chúa và loài người. Con người từ đó không những được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mà còn được coi như chính những phần tử thuộc về Thiên Chúa, *"Khi người làm như vậy cho anh em mình là người làm cho chính ta."* Thật vậy, mỗi con người được sinh ra đều là ân điển của Thiên Chúa cho nhân loại, và Ngài đã cho chúng ta được đồng công trong việc tạo dựng này. Sự sống của con người sẽ trở nên quý giá khi nhân loại biết nhận thức được vai trò của mình và biết quý trọng như ân sủng cao quý của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương con người với tình yêu vô bờ bến. Điều này được diễn tả tuyệt vời qua lời Thiên Sứ: *"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội" (Mt 1: 21-22)*

Kính thưa quý Cha, quý Sơ, và quý anh chị, nhân Mùa Giáng Sinh, xin chân thành cầu chúc tất cả quý vị được tràn đầy niềm vui và phước hạnh. Xin Chúa Hải Đòng luôn ngự trị trong tâm hồn của chúng ta để ban bình an và giúp chúng ta sống ngày Thứ Tư như những chứng nhân trung kiên trong việc quảng bá và bảo vệ cho sự sống cao quý Chúa ban cho con người.

Lạy Chúa, đêm nay, đêm hạnh phúc nơi Thánh Gia, khi Con Thiên Chúa đến giao hòa với con người trong cùng một mái ấm gia đình.. Xin cho nhân loại chúng con ý thức về sự quý giá của sự sống Chúa ban nơi con người, và đặc biệt biết mở rộng tâm hồn để đón Chúa qua việc bảo vệ cho tất cả mọi hài nhi được trân trọng như những quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Amen.

De Colores!

Lm. Phaolô Phan Quang Cường



NĂM THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 2008-2009

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Lịch sử lập quốc của dân tộc Việt Nam, là những cuộc chinh chiến oai hùng, trong bốn ngàn năm, chống ngoại xâm, từ phương Bắc, -trừ một cuộc chiến chống thực dân Pháp. Tà thuyết Mác-Lê-Mao-Hồ, trắng trợn xâm lăng đất biển Hoàng Sa, Trường Sa, trấn áp nền kinh tế nội địa, đặc biệt hỗ trợ chế độ độc đảng, độc tài chính trị hiện nay, vẫn còn đang tiếp diễn khốc liệt, tàn ác trên mảnh đất thân yêu của chúng ta.

Thật vậy, qua vụ tranh chấp đòi Quyền TƯ HỮU, chủ quyền đất đai, nhà cửa, tài sản của mọi người công dân, -vốn được Luật Pháp Quốc Tế công nhận- đã thức tỉnh ý chí quật cường của toàn thể Dân Việt, đòi quyền sống : TỰ DO Tôn Giáo, TỰ DO Ngôn Luận, và Tôn trọng CHÂN LÝ, và CÔNG LÝ. Đây không chỉ là cuộc phản kháng nội bộ của một tôn giáo, nhưng là cuộc đấu tranh của toàn dân chống lại kẻ nội thù

chung là Đảng CsVN, đã áp dụng sai lầm tà thuyết của Mác-Mao, để tiêu diệt nền Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc thật sự của Dân Tộc Việt.

Những diễn biến của cuộc đấu tranh ÔN HÒA, bất bạo động, nhờ lời CẦU NGUYỆN có sức mạnh vạn năng, được biểu lộ một cách hùng hồn, không chút e dè, sợ sệt, bằng những bản”Quan Điểm của HĐGMVN” về các vấn đề thiết yếu cho sự sống còn của dân tộc trong giai đoạn lịch sử hiện nay, như: Quyền Tư Hữu, Truyền Thông Sự Thật, và Công Bằng Xã Hội. Chính trong cuộc phản kháng, cách Ôn Hòa, nhưng cương quyết, không nhượng bộ cho Gian Ác, Dối Trá, Lừa Đảo, mà toàn dân đã nhận ra đâu là bộ mặt thật của một chế độ độc tài, hoàn toàn lệ thuộc vào quan thầy phương Bắc để gây ĐAU KHỔ triền miên cho Dân tộc Việt nam.

Là con dân của một Tổ Quốc Việt Nam, do công đức của các vị tiền bối Anh Hùng lập quốc như Hai Bà Trưng, Đức Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi..., chúng ta hãy ngưng lại một vài giây phút, để tìm hiểu về một thắc mắc đã đặt ra cho các bậc vĩ nhân của nhân loại, từ thượng cổ cho đến ngày nay:

“Tại sao, người dân ngay lành, lại phải hứng chịu nhiều

gian truân, thử thách?

Người dân Việt hiền lành, chân thật, chăm chỉ làm việc, yêu mến gia đình, họ hàng làng nước.. mà sao, ngay nay vẫn bị một chế độ bạo tàn ngoại lại áp chế, gây cảnh tù tội, trưng thu tài sản, gọi là”qui hoạch “, để làm”sở hữu toàn dân”, nhưng kì thực là để chia chác bán lại cho các cán bộ đảng, hối lộ, tham nhũng, làm sở hữu riêng, hoặc bán đất cho ngoại bang xử dụng, trong khi đồng bào mất nhà, mất ruộng, lũ lượt kéo nhau đi cùng khắp nước, nằm đường nằm xá, “Kêu oan, khiếu kiện”.

Trớ trêu hơn hết, là cảnh ông thủ tướng giảng bài học pháp luật cho các vị đại diện HĐGMVN, trong khi đảng Cs, không thi hành “Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”, về “QUYỀN TƯ HỮU” của mọi người công dân. Các luật lệ trong nước cũng phải phù hợp với Luật Quốc tế và phải do Quốc hội Lập Pháp do dân chúng Tự Do chọn các vị dân biểu. Nhưng cái gọi gọi “quốc hội hiện nay”, lại do”đảng cử, dân bầu”, thì làm sao có thể nói là hoàn toàn do ý dân được. Những luật lệ thay đổi luôn, tùy tiện để bảo vệ quyền lợi cho đảng viên Cs. Do đó, người dân luôn sống trong lo sợ bấp bênh, không bảo đảm, vô luật pháp, “trên nói dưới không nghe”.

Trong cảnh tuyệt vọng, người dân lành chỉ còn biết: KÊU TRỜI, tức là CẦU NGUYỆN làm khí giới vạn năng, chống kẻ thù vô thần, vô nhân đạo, vì Cầu Nguyện theo Mệnh Lệnh Đức Mẹ tại Fatima, đã có sức mạnh thắng được hồng quân, như đã xảy ra tại Đế quốc Nga xô và Đông Âu.

Nhưng trước tiên, cần giải đáp câu thắc mắc, như đã nêu ở trên:

I-TẠI SAO NGƯỜI DÂN VIỆT HIỀN HÒA, LẠI CHỊU CẢNH ĐÃY ĐỌA,

NGHÈO KHỔ, BÓC LỘT, như hiện nay?

Tục ngữ Việt Nam có câu: **“Ông Trời có mắt”**. Người Việt tin vào Ông Trời: *“Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy chén chơm đầy, Lấy khúc cá to”*.

Phần lớn nhân loại **TIN** có Chúa Trời, tức một Đấng Tạo Hóa, Chủ tể càn khôn, nhưng điều thắc mắc từ ngàn xưa, các nhà hiền triết, quân tử Đông –Tây tìm cách giải thích, nhưng vẫn chưa được thỏa mãn. Đó là câu hỏi:

“Tại sao người ngay lành lại phải chịu nhiều đau khổ?” (Bad Things happen to Good People?)

Hình như Ông Trời vẫn làm thình, trước những cảnh tra tấn, đói khát trong các trại tù “cải tạo”..., những cảnh bán buôn trẻ thơ, phụ nữ, phá thai, dân oan khiếu kiện, cán bộ tham nhũng...? **“Ông Trời có mắt”**, **“Đèn Trời soi sáng”**, nhưng hình như Trời vẫn làm ngơ? Ông Trời ở đâu? Có phải Ông Trời không đủ quyền lực vô song để chấm dứt sự Ác hành hạ người ngay lành?...Rất nhiều câu hỏi vẫn còn tiếp tục đặt

ra cho nhân loại, trước những tai họa do nhân tạo như chiến tranh..., hay do những thiên tai như bão Katrina, Ike, động đất, sóng thần..

Theo Thần Học Công Giáo, như quan điểm của nhà cổ sinh vật học và triết gia Pierre Teilhard de Chardin(1881-1955), điều khúc mắc ở đây cần tìm hiểu là: Thiên Chúa ban cho Nhân Loại sự Tự Do, và Chúa tôn trọng, không muốn vi phạm sự Tự Do của con người(khác với một số người không tôn trọng quyền Tự Do của người khác). Do đó, nhiều khi con người ngay lành đã phải đón chịu đau khổ rất lớn lao. Thiên Chúa như coi việc **“CỨU”**(rescuing God), nhẹ hơn, hay không bằng việc **“CHUỘC”**(redeeming God) con người. Chúa không bảo vệ con người thoát khỏi gian nan, đau khổ, nhất là sự chết, nhưng chia sẻ, thông phần vào nỗi thống khổ của nhân loại, để cuối cùng, **CHUỘC lấy**, đổi mới, thưởng công, và cho **SỐNG LẠI**, như trường hợp cụ thể, đã được ghi chép trong (Phúc Âm, theo Thánh Gioan, XI, 1-45), như sau:

a/Phúc Âm theo Thánh Gioan, tường thuật về ông Lazarô đã chết ba ngày, được Chúa Giêsu, làm Phép Lạ cho Sống Lại. Khi ông Lazarô đau bệnh rất hiểm nghèo, có thể chết, thì hai bà chị báo tin, xin Chúa Giêsu đến để làm phép lạ chữa bệnh, vì Chúa thương mến đặc biệt gia đình này. Nhưng Chúa không đến. Sau khi ông Lazarô chết được hai ngày, thì Chúa mới tới chia buồn. Hai bà chị ra đón Chúa, các môn đệ và một số đồng bạn bè thân quyến cùng đến chia buồn. Hai chị cùng thưa với Chúa một câu ý nghĩa tương tự: **“Giá mà Thầy đến sớm thì em chúng con đã không phải chết.**(If you

had been here, my brother would not have died). Câu nói của hai chị em nhà này, ý nghĩa (chẳng khác gì câu thắc mắc mà nhân loại vẫn đặt ra hằng ngày): *Thầy ở đâu vậy, Thầy biết em con”cận tử, nhất sinh”*, tại sao Thầy không mau đến chữa? Em con đã chết gần ba ngày, xác đã hôi thúi rồi.....Phúc Âm cho chúng ta biết: Chúa không trả lời trực tiếp “vấn nạn” của hai chị em, nhưng Chúa tỏ bày bằng một tình cảm xúc động, buồn sâu, và hỏi: *Các chị chôn xác em ở đâu?*. Khi Chúa nhìn thấy xác Lazarô, thì cảm động và **KHÓC**. Qua cử chỉ này, câu trả lời của Chúa đối với những đau khổ, sự chết..của nhân loại là: Chúa luôn sẵn sóc, thông cảm, chia sẻ với những đau khổ, bất công của chúng ta..Và sau đó, **Chúa làm phép lạ cho Ông Lazarô SỐNG lại.**

b-Chính Chúa GIÊSU cũng xin hoàn toàn Vâng Phục Thánh Ý của Đức Chúa Cha. Dầu biết quân dữ sẽ nhạo cười, đánh đập, đội mũ gai cho Chúa Con, nhưng Chúa Cha đã không **“CỨU”** Chúa Con cho khỏi Chết trên Thánh Giá, nhưng đã cho Chúa Con **PHỤC SINH VINH HIỂN.**

Bởi vậy, qua bài học Sách Phúc Âm ở trên, ta vẫn Tin có Chúa, ta vẫn luôn **CẦU NGUYỆN cùng Chúa**, nhưng không nhất thiết lúc nào Chúa cũng can thiệp để **“CỨU”** chúng ta khỏi đau khổ và khỏi chết. Ta cần phải định ninh rằng: chắc chắn, Chúa sẽ **“CHUỘC”** lại những đau khổ, lỗi lầm của chúng ta. Điều tối hệ trọng là: trong mọi cảnh ngộ gian truân, thử thách, đau khổ, chúng ta luôn **TRÔNG CẬY** vào Chúa, vì Chúa Yêu Thương và Quyền Năng Vô hạn.

II. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ, TỰ HÀO về THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

Ngày nay, hình Cây Thánh Giá, trước hết là **biểu tượng của KiTôGiáo**, dấu đôi khi người đeo ảnh tượng đó không ý thức được ý nghĩa chân thật. vì nhiều người chỉ coi là một đồ trang sức bằng kim cương, ngọc thạch, gỗ quý, hay vàng bạc.. chạm trổ cách mỹ thuật, biểu dương sự phú quý, sang trọng. Thật ra, ý tưởng này không sai, vì **Màu Nhiệm Thánh Giá của Chúa Cứu Thế**, luôn có hai khía cạnh, như hai mặt của một đồng tiền, theo Kinh Thánh và Đức Tin Công Giáo truyền dạy: **Chúa GiêSu KiTô Chết và Phục Sinh Vinh Hiển**. Hai tín điều đó không rời nhau, phải đi song hành với nhau.

Tuy nhiên, nói đến Thánh Giá của Chúa Cứu Thế, hay **CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ**, “*vác Thánh Giá*”..thường được hiểu là đức tính nhẫn nại, chịu mọi gian khổ, về phần tâm thần hay thể xác, để thông phần và hoàn tất cuộc “**KHỐ NẠN của CHÚA KITÔ**”.

a/Chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết bài **CaTụng THÁNH GIÁ của CHÚA KITÔ**, như sau: (Coi: *Thư PHILIPÊ,II:5-11*):

“*Anh chị em hãy mặc lấy những tâm tình như Chúa KITÔ: Chúa KiTô đồng bản tính với Thiên Chúa, song chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa*

Mà hạ mình nhập vào hạng tôi tớ và nên giống như phạm nhân

Và khi đã mặc lấy hình thể phạm nhân rồi, Chúa KiTô còn tự hạ hơn nữa, Chúa đã vâng phục

cho đến chết và chết trên Thập Giá

Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa KiTô, và đã tặng Chúa KiTô một Danh Hiệu cao trọng hơn hết mọi danh hiệu

Đến nỗi khi nghe đến Thánh Danh Chúa GIÊSU, mọi loài cả trên trời dưới đất, và trong hỏa ngục phải quì gối thờ lạy

Và mọi miệng lưỡi phải xưng CHÚA GIÊSU KITÔ là Chúa để tôn Vinh Thiên Chúa Cha.

Qua đoạn văn trên, Thánh Phaolô nhấn mạnh vào từ: **tôi tớ**, ở đây theo nghĩa bóng, ám chỉ: “*nô bộc, công bộc, phục vụ tha nhân, xây đắp Cộng Đồng. Người” nô bộc của Chúa Kitô*”, cũng phải bắt chước Chúa để chịu nhận đau khổ vì Chân Lý, vì Tin Mừng.

Phần thứ hai của đoạn văn trên, Thánh Nhân giải thích cho chúng ta hiểu tính chất nghịch lý (paradox) của Thập Giá: Bởi vì Chúa GiêSu đã nhẫn nhục chết trên Thánh Giá, **cho nên**, Thiên Chúa Cha đã **TÔN VINH Chúa GiêSu**. Đau khổ, Vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, chấp nhận Chết nhục nhã, là nguyên có chứng tỏ lòng TIN vững vàng, Đức **KIỆN NHÂN, PHỤ THÁC** noi Thánh ý Chúa, nên đã được Thiên Chúa thưởng công.

b.THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ đã hiểu thấu ý nghĩa nhiệm màu của Thập Giá Chúa KiTô, nên Ngài đã viết trong Thư gửi GALATIA 6:14:

“*Phần tôi, tôi chẳng hề ngang vì sự gì, chỉ hề ngang về THẬP GIÁ CHÚA KITÔ, Chúa*

chúng ta. Nhờ Thập Giá đó, thế gian đã bị đóng danh cho tôi, và tôi bị đóng danh cho thế gian”

Qua lời tuyên bố trên, Thánh Nhân muốn tỏ cho ta biết: để trở thành Tông Đồ theo Chúa, Ngài đã sẵn sàng tham dự vào cuộc Tử nạn bị đóng danh trên Thánh giá của Chúa, bằng cách *chịu đựng mọi gian lao, vất vả, nguy hiểm..trong cuộc đời Truyền Đạo*. Ngài tiếp cận với thế gian, không bằng những phương cách người đời thường dùng như tiền bạc, quyền thế, học thức, chức tước, nhưng bằng những giá trị hoàn toàn mới mẻ của Thập Giá Chúa KiTô. Ngài rất “**TỰ HÀO**” về sức mạnh của Thập Giá, tìm tòi một năng lực phi thường biến đổi ý nghĩa của đời sống, và ý nghĩa của Đau Khổ. Thánh Nhân nhấn mạnh:

Thập giá Chúa Kitô sẽ dẫn đến VINH QUANG, vì những ai đã cùng CHẾT với CHÚA KITÔ, thì cũng sẽ được PHỤC SINH với Chúa.

Ngoài ra, Thánh Nhân, cũng hiểu biết: có nhiều kẻ thù của Thập Giá trên thế gian này, và trong cơn đau khổ đang phải gánh chịu, thì thật là khó mà **vác Thập Giá** theo chân Chúa. Nhưng Thánh Phaolô đã minh chứng bằng chính đời sống của Ngài, và Ngài đã quả quyết, với một ý chí sắt đá, ý nghĩa thâm sâu của Thập Giá Chúa KiTô. Chính Chúa Cứu Thế đã nói:(Matthêu:10:38):

” *Ai không **vác thập giá** mà theo Ta, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta “*

Thập Giá là dấu chỉ lòng khiêm hạ vâng theo Thánh Ý Chúa, và phục vụ tha nhân. Thập Giá cũng là dấu chỉ của Niềm TIN. Thập Giá là biểu hiệu của

ngịch lí, khiến cho thế gian nhạo báng và chống đối. Nhưng Thập Giá minh chứng rằng: Giá trị Niềm TIN không “rẻ”(cheap grace), nhưng phải trả bằng giá rất cao, đối với người môn đệ muốn theo Chúa, cần phải cam kết dẫn thân, cả hồn, xác, tâm trí cho sức mạnh của Thánh Giá Chúa. Đối với Thánh PhaoLô Tông Đồ, Thánh giá mang theo hai sứ điệp: Thánh Giá là biểu hiện cho sự HI SINH của Chúa GiêSu KiTô, làm Hiến Lễ đền tội để CỨU CHUỘC nhân loại. Nhưng đồng thời, Thánh Giá cũng là lời mời gọi các môn đệ của Chúa KiTô, phải ôm ấp một tâm tình tận hiến đời sống mình chỉ để Yêu Mến Chúa và tha nhân: vì đó là Tâm Điểm của Sứ Điệp Tin Mừng. Chúa GiêSu làm Lễ Hi Sinh, chịu Chết trên Thánh Giá là một biến cố độc nhất trong Lịch Sử(Coi:1COR,1:13).và thế gian không nhận biết được (1COR 2:8) nhưng người môn đệ của Chúa, cần phải tự ý chịu đóng đanh vào Thánh Giá với Chúa, để sống một Đức TIN mới(GAL. 2:20). Nhẫn nhục chịu Đau Khổ, tự Hiến Thân phục vụ anh chị em đồng loại, đó chính là :VÁC THÁNH GIÁ”, theo Chúa. Điều nghịch lí ở đây là: Thánh Giá lại có sức mạnh phi thường báo ứng lại bằng Sự PHỤC SINH vinh hiển.(1 COR 1:17-18,24; 15:43; coi:2COR 12:9)

Nói tóm lại, Thánh Giá Chúa KiTô là tâm điểm của Sứ Điệp của Thánh Nhân, vì Thánh Giá là một Hành Vi độc nhất của Chúa GiêSu, Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống, Vâng Phục Thánh Ý CHÚA CHA, chịu Chết trên Thánh Giá, để Hòa Giải và Cứu Chuộc nhân loại về cùng Thiên Chúa. Do đó, Thánh PhaoLô

Tông Đồ đã bám chặt vào cây THÁNH GIÁ như một Niềm HY VONG, và một dấu chỉ nghịch lí thách đố chúng ta thi đua để chiếm đoạt.

Để TẠM KẾT, mỗi ngày, qua các thông cáo, truyền thanh, truyền hình và nhất là các Mạng ...mọi người dân Việt, trong và ngoài nước đang chứng kiến “Phong Trào CẦU NGUYỆN”, nổi lên khắp nơi, đặc biệt tại các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, trên toàn thế giới. Xét cho cùng, đây cũng là “điều nghịch lí” như biểu tượng Thánh Giá của Chúa KiTô. Vì Cầu Nguyện là một cách thức biểu lộ tình thương yêu, ôn hòa, chỉ muốn những kẻ làm khổ cho mình biết ăn năn, hối cải, bình tâm nghĩ lại, phân biệt điều PHẢI/TRÁI . Cầu Nguyện với việc dựng Thánh Giá Chúa, tuy bề ngoài có vẻ “yếu thế,” nhưng thật sự là sức mạnh phi thường. Cầu Nguyện theo MỆNH LỆNH của Mẹ Maria tại Fatima, đã có sức mạnh dẹp tan một chế độ vô thần, vô nhân đạo, với vũ khí nguyên tử, bom khinh khí, hỏa tiễn liên lục địa..tại Nga Sô và Đông Âu..

Bởi vậy, sau những lời phát biểu của ĐTGM Ngô quang Kiệt:”Tự Do Tôn giáo là Quyền, chứ không phải là cái ân huệ xin-cho”; qua bản công bố:”Quan Điểm của HĐGM VN,” Nhưng tiếc thay, việc “đối thoại” đã không đi tới đâu. Do đó, HĐGMVN, đành ra Thư Chung, kêu gọi Cộng Đồng Dân Chúa tiếp tục CẦU NGUYỆN, như sau:

“Thế nhưng con đường đối thoại tìm về chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của đất nước là con đường dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn. Vì thế,xin anh chị em

kiên nhẫn. Vì thế,xin anh chị em tiếp tục hiệp ý cầu nguyện, riêng cũng như chung, trong các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, với tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa”

Trong thời Hội Thánh mới thành lập tại Việt Nam, các nhà Truyền Giáo như đã tiên đoán được những khó khăn, cản trở và những đau khổ mà các môn đệ, và các tông đồ của Chúa phải gánh chịu, nên các Ngài đã thành lập trong mỗi Giáo phận, DÒNG KÍN (Carmelites,(CATMINH), để các vị nữ tu đêm ngày CẦU NGUYỆN, HI SINH cho việc Truyền Giáo. Và thành lập một Dòng Tu, phát xuất từ một nền đạo đức cổ truyền Việt Nam, lấy tên “DÒNG MẾN THÁNH GIÁ”, như tiên tri được những bước đường gian truân, khổ sở trong việc rao giảng TIN MỪNG. Từ xưa tới nay, trong cũng như ngoài nước, “Dòng Chị Em Mến Thánh Giá”, vẫn gặt hái được nhiều Ôn Thiên Triệu nhất, vì thích hợp với tâm thức của người dân Việt, luôn phải cậy nhờ ÔN TRÊN để kiên trì chống lại mọi nghịch cảnh với “Thánh Giá của Chúa KiTô”.

L.M.CAO PHƯƠNG KỶ



Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh & Tân Niên 2009



Trọng kính quý Cha Linh Hướng,
Quý Tu Sĩ nam Nữ,
Quý Anh Chi Cursillistas và Gia Đình.

Một lần nữa, mùa lễ Giáng Sinh và Tân Niên 2009 đang về với chúng ta. Trong niềm hân hoan đón mừng "*Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta*", Tôi xin thay mặt cho VPĐH và Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, thuộc Giáo Phận San Jose gửi tới quý Cha, quý Tu Sĩ Nam, Nữ và tất cả anh chị em cursillistas cùng gia đình lời chúc hiệp nhất và lời nguyện bình an, may mắn thịnh vượng !

Nhìn lại một năm qua với lòng khiêm nhường, chúng ta hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho từng anh chị em chúng ta nhiều hồng ân trong cuộc sống, chúng ta cũng cảm tạ Chúa, vì thấy rằng, rất nhiều anh chị em cursillistas đã sẵn sàng sống và chia sẻ những hồng ân đó cho những anh chị em trong phong trào qua những buổi họp nhóm, những lần họp ultreya, những ngày sinh hoạt trường huấn luyện, và những cuối tuần trong khóa ba ngày.

Trong những ngày này, Tôi cũng mời gọi mọi Cursillistas cùng hiệp thông với Hội Thánh hoàn cầu mừng đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Chúng ta vui mừng đón nhận thông điệp " Trong hy vọng chúng ta đã được cứu độ " của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Chúng ta luôn cầu nguyện để các vị chủ chăn của Giáo Hội Mẹ, tiếp tục được thánh linh Chúa dẫn dắt, soi sáng, ban ơn khôn ngoan, sáng suốt và can đảm hầu lèo lái con thuyền Giáo Hội Việt Nam sống trong yêu thương và hiệp nhất trong Đức Kitô.

Trong bầu khí vui tươi, thánh thiện mừng Chúa Giêsu Hài Nhi sinh ra nơi hang đá Bêlem, với Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng ta xin hiệp lòng với các Thiên Thần cùng nhau cất cao lời tán tụng :

*Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.*

Kính thư
Joseph Huỳnh Quốc Thu
TM. Phong Trào Cursillo VN-SJ

LỜI KINH TẠ ƠN

Lạy Chúa là Cha chúng con trên trời,

Cảm tạ Cha đã ban của ăn cho chúng con, xin Cha nhớ đến những người đói khát;

Cảm tạ Cha đã cho chúng con sức khỏe, xin Cha nhớ đến những kẻ ốm đau, tật nguyền;

Cảm tạ Cha đã cho chúng con nhà ở và các tiện nghi, xin Cha nhớ đến những kẻ không nhà, túng thiếu;

Cảm tạ Cha đã cho chúng con tình yêu của những người thân, xin Cha nhớ đến những kẻ đơn cô, cô quạnh;

Cảm tạ Cha đã cho chúng con dân chủ tự do, xin Cha nhớ đến những người đang bị tù đày, đàn áp;

Lạy Cha, vì những ân huệ Cha đã ban, xin thúc đẩy chúng con quảng đại dấn thân phục vụ mọi người;

Amen.

XIN CẦU NGUYỆN

Trong tháng 12-2008, Chúa đã gọi ra khỏi thế gian hai Cursillista của Phong Trào Cursillo Vietnam, San Jose :

1. Bà Curs. BERNADETTE NGUYỄN BÍCH LOAN, K 199 năm 1998, ra đi ngày 30-11-2008 tại San Jose, thọ 73 tuổi.
2. Ông Curs. GIUSE NGUYỄN VĂN BÂN, K 34 năm 2008, ra đi ngày 04-12-2008 tại San Jose, thọ 57 tuổi.

Kính xin quý Cha Linh Hưởng, quý anh chị dâng lời cầu nguyện cho hai linh hồn Bernadette và Giuse được mau hưởng phúc Thiên Đàng bên Chúa.

PHONG TRÀO CURSILLO, NGÀNH VIỆT-NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

Nhìn lại



Ông Lê Hùng Khanh tuy khá lớn tuổi, nhưng ông còn giữ công việc làm bốn ngày một tuần. Ông thích thú công việc này, vì nhân nhã, có cơ hội nghe và chia sẻ tâm sự vui buồn với khách hàng, và gần như hàng ngày có dịp gặp gỡ người bạn thân hàn huyên tâm sự, chuyện nắng mưa, có khi lạm bàn thế sự hay quan niệm nhân sinh. Hôm nay thứ sáu, bắt đầu một “long week end” của ông. Cầm tách trà trong tay, ông Khanh đắm chiêu suy nghĩ. Bà Khanh nhìn chồng mỉm cười, không nói gì. Ông nhìn vợ vui vui hỏi:

Em đã đi Khóa Cursillo, có khi nào em nghĩ là mình cần phải làm gì, nghĩ gì với tư cách một Cursillista?

Thì ...em cầu nguyện, đi lễ, lần hạt...

Người Công giáo nào cũng làm như vậy mà, có gì khác?

Có chứ, em yêu mến Chúa nhiều hơn, em cố gắng sống “Ngày Thứ Tư” tốt hơn.

Hay lắm rồi, nhưng vẫn chưa có gì nổi trội.

À, em Họp Nhóm hàng tháng, em tham dự Ultreya nhưng không được đều đặn.

Cám ơn em, anh đang nghĩ về chuyện đó. Em biết không, mặc dầu Cursillista nào cũng hiểu rằng

HỌP NHÓM và ULTREYA là phương pháp quan trọng của Phong Trào Cursillo nhằm phát triển tình thân hữu, là cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ về Sống Đạo - Học Đạo - Hành Đạo. Lý thuyết là như vậy. Thực tế không dễ. Có nhiều nhóm sinh hoạt rất tốt, cũng có nhiều nhóm gặp khó khăn, trở ngại. “Tốt hay khó khăn trở ngại” thật ra có nhiều, rất nhiều nguyên nhân. Theo anh nghĩ, có thể nó chẳng đến từ đâu xa, mà từ lòng con người.

Bà Khanh đi chợ rồi, ông Khanh ngồi một mình nghĩ ngợi. Ông nghĩ xa rồi lại nghĩ gần, mà gần nhất là chính ông. Ông muốn thực tâm sám hối để nhận ra con người thật của mình. Ông được mang danh “Cursillista” mấy năm nay. “Ngày Thứ Tư” của ông còn quá mới, như cây non chưa bám rễ sâu. Phong Trào thì rộng lớn, mênh mông. Phụng sự Chúa, Phụng sự Giáo hội, Rao truyền Lời Chúa, phục vụ tha nhân, thánh hóa môi trường v.v... Còn ông thì nhỏ nhoi quá trong cái tổng thể bát ngát và thiêng liêng đó. Có nhiều lúc, qua nhiều công việc ông Khanh cảm thấy hụt hẫng. Sự thật là vậy, có nhiều điều ông chưa thấu triệt. Sự phát triển để trưởng thành với Phong Trào Cursillo của ông là vừa học hỏi, vừa cầu nguyện, tiến từng bước một. Ông nhiệt thành tham

gia công việc của Phong Trào với lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối nơi Thầy Chí Thánh, cũng như sự nâng đỡ của mọi người. Ông thường Tạ Ôn Chúa Hồng Ân này. Tuy vậy, nếu có ai hỏi gì về Phong Trào Cursillo, thì ông khó lòng trình bày rõ ràng. Như vậy là ông chưa sẵn sàng giới thiệu cho người muốn tìm hiểu Phong Trào cách thuyết phục được, đơn giản là vì chính ông chưa hiểu cặn kẽ. Chẳng hạn vấn đề: “Những yếu tố chính yếu về tâm thức làm cho Phong Trào Cursillo phân biệt với các Phong trào khác trong Giáo hội, đồng thời tạo cho Phong Trào Cursillo có cái căn tính độc đáo”. Dĩ nhiên ông Khanh có thể tìm hiểu nơi sách báo của Phong Trào, đặc biệt thảo luận, học hỏi trong Nhóm. Nhóm là nơi ông mạnh dạn bày tỏ, và được anh chị em chân thành thảo luận trong sự tương kính, nhờ đó ông Khanh tiếp thu được nhiều điều quý báu. Ông bà Khanh luôn hăm hở tham dự các buổi Họp Nhóm hàng tháng. Ông bà ở trong Nhóm hôn họp nam- nữ, gồm năm cặp.

Ông Khanh cố gắng ôn lại những điều đã học, đã đọc về ý hướng hay tâm thức của Phong trào. Ông không nhớ đầy đủ nên không làm sao hệ thống hoá được. Ông tìm sách “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi”, đọc bài: “

“ Chính Yếu và thứ yếu”. Ông Khanh muốn tự soi mình một lần nữa cho rõ cái tâm tưởng của ông đối với Phong Trào. Chỉ mới đọc phần đầu thôi ông đã cảm thấy không vui. Lý do là tại mấy chỗ ông đã ‘high light’ cẩn thận, nghĩa là ông đã đọc kỹ rồi, thế mà ông cảm thấy mơ hồ như mới đọc lần đầu! Trí nhớ ông kém sút quá chăng? Có thể. Hay là ông chưa thật sự sống sâu đậm với Phong Trào, nên những điều hữu ích và cốt lõi đó chỉ lan man, hỗn độn ở vùng ý thức rồi bay mất, chưa kịp thấm sâu vào tiềm thức. Cũng có thể. Dù lý do gì, ông vẫn ái ngại, lo âu.

Có ba điều chính yếu:

Thứ nhất, “*Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và muốn chia sẻ đời sống Người cho chúng ta, và cũng muốn chúng ta đặt niềm tin chúng ta vào trong tình yêu ấy, cũng như dâng hiến sự sống chúng ta cho Chúa bằng một sự tự hiến hoàn toàn. Không có Chúa Tình Yêu, không có Cursillo. Không có mối thâm tình giữa chúng ta với Chúa Giêsu, không có đời sống Kitô Hữu đích thực*”. [NNMĐCSD trang 159].

Ông Khanh thật thấm thía và xúc động Tình Yêu Chúa và Ý Chúa. Bốn chữ “Kitô hữu đích thực” khiến ông giật mình suy nghĩ. Ông còn cách xa đích điểm đó lắm, ông chưa đủ bỏ mọi sự và tận hiến hoàn toàn cho Chúa, cho Phong Trào. Ông còn bị dằng co, chi phối giữa bản thân, gia đình và công việc. Ông tự hứa cố gắng hy sinh và mạnh dạn dần thân hơn. Chỉ có điều mừng thầm, là ông rất thích và yêu mến Phong Trào Cursillo.

Thứ nhì, “*Chúng ta được (Chúa) Sai Đi để thay đổi lòng người trong thế gian này, ...Không bung ra để cảm hoá thế gian và uốn nắn hay*

định hướng các cộng đồng cho Chúa Kitô như vậy, thì ắt không có Cursillo mà Giáo Hội cũng không có sứ mạng gì”. [NNMĐCSD trang 160].

Được làm Môn đệ Chúa, được Chúa Sai Đi là điểm phức lớn lao cho mỗi Cursillista. “*Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu*”. [Mt 10: 16]. Được sai đi thì phải hành động, và hành động trong Chúa Thánh Thần. Người được sai đi phải tiếp xúc với hoàn cảnh, với con người trong hoàn cảnh đó. Do vậy, nhu cầu trao dồi kiến thức, hiểu biết tâm lý con người và xã hội, khả năng nắm bắt các chỉ dấu, biến chuyển thời đại v.v...là rất cần quan tâm. Người được Chúa sai đi cũng không thể thiếu một đời sống đạo đức. Chính đời sống đạo đức này là sự giới thiệu Chúa, giới thiệu Phong Trào hữu hiệu hơn cả lời nói, lời giảng. “*Sống chứng nhân*” là sức mạnh thu hút và cảm hoá tha nhân nhanh chóng, hiệu nghiệm. Ông Khanh có đôi chút thuận lợi nhờ bản tính ôn hòa và hiền lành. Ông rất cần cố gắng học hỏi và cầu nguyện nhiều hơn.

Thứ ba, “*Sự hoán cải liên tục là điều chính yếu đối với Cursillo ... chúng ta sống Thánh Thiện, Đào Luyện và Phúc Âm Hoá Môi Trường đó là điều chính yếu để chúng ta sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư của chúng ta...HỘI NHÓM và UL-TREYA cũng là những yếu tố chính yếu đối với các Cursillistas*”. [NNMĐCSD trang 160].

Thời Cựu Ước Thiên Chúa đã kêu gọi HOÁN CẢI: “*Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi phải nên thánh, và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh*” [Lêvi 11:44].

Thời Tân Ước chính Chúa Giêsu phán dạy cận kề: “*Nếu anh muốn nên hoàn*

thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. [Mt 19: 21].

Thời Giáo hội sơ khai, Thánh Phêrô mạnh dạn giảng dạy: “*Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh*”. [1 Phêrô 1: 15-16].

Hoán cải hay Sám hối là điều phải quan tâm và thực hiện từng giây phút, từng sự việc, vì ma quỷ chờ chực xâm nhập lôi kéo, làm cho ta nguội lạnh, dừng dừng mỗi thâm tình của ta với Chúa. Nhưng phải Sám hối thành thực và khiêm nhường như “*người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi*”. [Lc 18:13]. Chứ không như: “*người Pharisiêu đứng thẳng nguyền rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia ...*[Lc 18:11].

Ông Khanh luôn cầu xin Ôn Chúa cho được lòng sám hối thật thà, chất phác, và sốt sắng, khiêm tốn trong lời cầu nguyện cũng như việc làm. Ông biết rằng hoán cải là điều hoàn toàn không dễ, trái lại khó vô cùng, vì phải tranh đấu với chính mình, với kẻ nội thù ở ngay trong tâm can mình. Lời ma quỷ xúi giục thường đường mật và dễ êm tai. (!). Đàng sau sự “*đường mật và dễ êm tai*” luôn là tội tâm, tội lỗi, mất bình an và mất ơn Chúa.

Lạy THIÊN CHÚA con thờ, cầu xin Chúa rộng lượng cho con được điểm phúc ngụp lặn trong Tình Yêu Chúa, trong Trái Tim Chúa.

Lạy THIÊN CHÚA con yêu mến, con khao khát được yêu mến Chúa với toàn thể con người nhỏ hèn của con, với trái tim đơn sơ của con.

Vâng, lạy Chúa, chỉ có Tình Yêu mới đáp trả được Tình Yêu....

Ông Lê Hùng Khanh ngược nhìn lên ảnh THẦY CHỈ THÁNH, cầu nguyện thật nhỏ chỉ đủ cho chính ông và Chúa nghe: “*Lạy Thầy, xin cho con mãi mãi là một Cursillista kết hợp mật thiết với Thầy suốt đời con. Trong Thầy con vui sống. Con vạ tạ Ôn Thầy*”.

ANRÉ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Đồng hành qua Hội Nhóm

*“Hội nhóm... nhằm biến đức ái trùu tượng
trở nên hữu hình và sống động”*

Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo—Điều 468

Khi tham dự khóa Ba ngày cách đây 14 năm, tôi được đánh động một cách sâu xa bởi các diễn tiến khóa học cũng như các bài rollos. Tôi nhớ vào buổi sáng hôm Chủ Nhật sau buổi Manhanita, tôi đã băn khoăn tự hỏi làm sao để duy trì những điều mình đã học được trong mấy ngày qua? Vì chúng ta đều biết cuộc sống thực tế ở ngoài có nhiều khó khăn chạp bấy, như có người nói, “mở mắt ra đã thấy tội rồi”, làm sao tôi đơn độc một mình có thể lướt thắng được?

Nhưng dường như phong trào nhìn thấy nỗi lo của tôi, và tôi đã không chờ đợi lâu, vì sau trưa hôm đó tôi đã được nghe rollo “Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya”. Tôi như người được tặng quà, vì thực sự hai phương thức này đã giúp tôi kiên trì và thăng tiến ơn gọi cursillista của mình.

Và kể từ đó tôi nhập vào một nhóm—chính là nhóm gồm các chị cùng chung trong Decuria ở

khóa, gồm có 4 người và một chị hướng dẫn. Về sau, có thêm hai chị cũng tham gia vào nhóm sinh hoạt với chúng tôi, và như vậy chúng tôi có tất cả là 7 người. Thực sự lúc đầu cũng ngỡ ngàng, nhưng dần dà chúng tôi quen nhau và rất thân nhau. Và như vậy, nhóm chúng tôi sinh hoạt đã trên mười năm nay.

Chúng tôi họp như thế nào?

Hàng tháng hoặc hai tháng một lần, luân phiên từng nhà của các nhóm viên, chúng tôi gặp nhau, thường là vào một buổi tối thứ Sáu. Thường chị trưởng nhóm gọi họp, nhưng tôi là một nhóm viên cũng hay gọi và đốc thúc các chị trong nhóm đi họp.

Chúng tôi biết, họp hành không nên ăn uống rườm rà, nhưng nhóm chúng tôi mỗi khi gặp mặt thường có đồ ăn; lý do là vì có chị đi làm xa, trên đường về ghé thẳng chỗ họp nhóm, cần

ăn chút gì để họp luôn. Tôi thiết nghĩ việc ăn uống không phải là vấn đề đối với chúng tôi, vì khi đã quen thân rồi, lúc bụng đói cũng có thể lục cơm nguội để ăn, đâu có gì mà ngại. Dẫu sao, tôi nghĩ vấn đề ăn uống là tùy nhóm, vì nếu ăn uống gây phiền hà thì không nên đem vào chương trình họp nhóm.

Nhóm mang lại điều gì cho tôi?

Trước hết, đó là sự liên đới tình thân. Tôi có chồng con, cuộc sống khá bận rộn, và nếu loay hoay với những người thân thì ngày giờ cũng qua mau. Nhưng tôi nghĩ nếu cuộc sống chỉ có vậy, thì có phần hẹp hòi quá không? Khi có bạn hữu, nhất là những người cùng chung chí hướng, tôi cảm thấy đời sống mình phong phú hơn bội phần, nhất là với bạn mà mình có thể chia sẻ tâm tư đời sống đạo. Thủ

bản Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo, nói “Nhóm là nhu cầu của nhân loại. Vì mang bản chất xã hội, con người luôn lập thành nhóm để chu toàn những mục tiêu chung...” (Điều 467). Và điều 468: “...Nhóm không gì khác hơn là cách thức thực tế giúp chúng ta hiệp nhất với anh chị em trong tình yêu của Đức Kitô, nhờ vào khuynh hướng tự nhiên của tình bạn, ngõ hầu đức ái trừu tượng trở nên hữu hình và sống động...”

Nhóm không những giúp tôi trong việc sống đạo, mà còn hỗ trợ tôi thực hiện các công tác tông đồ mình mong muốn. Tôi nhớ có những lần chúng tôi cùng nhau tổ chức các cuộc lạc quyên giúp người nghèo, có khi tham gia hội chợ làm đồ ăn bán lấy lời để giúp Việt Nam—và khi làm những điều này, tôi không làm một mình, mà cả nhóm, ngoài ra còn được sự hỗ trợ của nhiều anh chị em các nhóm khác nên kết quả thật hết sức khích lệ.

Sách Giảng Viên viết, “Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả!” (Giảng Viên 4:9-10)

Ngoài tình thân để làm chất keo nối kết những người trong nhóm, tôi nhận thấy có những điều mà nhóm chúng tôi cố

gắng thực hiện, đó là chúng tôi luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống ngày thứ tư, nhưng có những chia sẻ, không phải khi nào các chị trong nhóm đều nói cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng tôi được một chị nói cho nghe một tâm sự riêng để xin giúp ý kiến và cầu nguyện. Tôi đã làm theo ý đó, và giữ kín điều chị đã cho mình hay. Và tôi nghĩ các chị khác cũng có những cơ hội tương tự.

Tôi thiết nghĩ việc giữ kín những điều chia sẻ riêng tư là quan trọng, vì nó thể hiện sự tôn trọng của mình với người bạn trong nhóm. Tôi có dịp tham dự một buổi họp của hội những người nghiện rượu ẩn danh, trước buổi họp họ để trên bàn và đọc lên những điều mà tôi thấy có thể áp dụng trong các hội nhóm của chúng ta, như sau:

“Người bạn gặp đây,
Điều bạn nói đây,
Khi bạn rời đây,
Xin để lại đây”

Còn một điều tôi cũng mong muốn chia sẻ là chúng ta nên tôn trọng thói quen, tính tình của người khác. Không ai giống nhau cả, mà có lẽ vì vậy cuộc sống chúng ta mới muôn sắc muôn màu. Trong nhóm, chúng tôi chấp nhận và tôn trọng nhau, ngay cả khi ý kiến của mỗi người đều trái nhau. Khác ý kiến, không sao cả.

Tôi biết, có thể chúng tôi có nhiều thiếu sót trong cách họp nhóm, nhưng nhóm tôi vẫn sống động vì chúng tôi có một điều không thiếu, đó là tình yêu thương. Đây là chất keo nối kết chúng tôi, hoặc nói như lời của Thánh Phaolô là “mắc nợ”. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13:8).

MARIA LÊ THỊ HOA



Nhóm của Chúng Tôi



Trong sinh hoạt đời thường mỗi người chúng ta có quá nhiều điều bận rộn. Trong sinh hoạt đời sống đạo càng nhiều bận tâm hơn. Cả hai sinh hoạt không tách biệt, mà khăng khít, nâng đỡ, hỗ trợ nhau. Có những việc làm gây ấn tượng lâu dài, vì mang ý nghĩa bác ái, phục vụ, và có cơ hội hồi tâm. Đó là “Ngày thứ tư” của chúng ta.

Đầu tháng 11-2008 một số anh chị em Cursillistas được đến Thành phố Daly City đọc kinh cầu nguyện cho Linh hồn Maria. Bà Maria đã chiến đấu với bệnh tật hơn tám năm qua cách can đảm, phó thác và vững tin. Có người nói rằng, người ta khó có thể dung hoà đau khổ với lòng tin vào Tình Yêu và Quyền Năng của Thiên Chúa, nhưng sẽ dễ dàng khi họ gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Có thể trong ý nghĩa này, mà chồng và các con bà Maria vẫn vừa chăm sóc chu đáo cho bà, vừa tham gia tích cực sinh hoạt với Phong Trào Cursillo VN Sanjose, dù cách xa một giờ lái xe. Tôi tin rằng bà Maria và chồng con bà, đã gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô trong sự kết hợp đau khổ của bà và gia đình bà với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Từ đó phát sinh hoa trái Tình Yêu và Phục vụ.

Trong giờ canh thức, Cha LH Phaolo Phạm Kim Hùng đã cho anh chị em chúng tôi hiểu ý nghĩa sâu sắc về sự sống, sự chết, sự làm chứng nhân cho Lời Chúa.

Vào ngày 12-11-2008, Phong trào thật bàng hoàng khi hay tin Cháu VINCENTE được Chúa gọi ra khỏi thế gian ở tuổi 34 quá trẻ, đầy năng lực, hiền lành và dễ thương...Phong Trào vô cùng thương tiếc Cháu Vincente, chỉ

biết cầu nguyện cho Cháu Vincente mau hưởng Nước Thiên Đàng, và cầu nguyện cho Cha Mẹ Cháu, gia đình Cháu sẵn lòng dâng đóa hoa tươi tốt nhất cho Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở mọi người về sự ra đi thật bất ngờ không loại trừ một ai. (!)

Ngày thứ tư, 27-11-2008 cộng đoàn Giáo xứ VN St Patrick, các cộng đoàn VN thuộc Giáo phận Sanjose tiễn đưa Cha CỐ PHAULO PHẠM VĂN HỘI về với Chúa. Những tấm gương khiêm nhường, phục vụ, trung thành với ơn gọi, và biết bao nhân đức quý báu khác nơi Cha Cố Phaolo, là bài học vô cùng hữu ích cho chúng ta trên đường tiến về Nhà Cha. Tôi nhớ lời Thánh Phaolo, Quan Thầy của Phong Trào Cursillo chúng ta: “ Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào, mà noi theo lòng tin của họ. [Dt 13:7]. Chúng con tạ ơn Cha Cố, nguyện xin Thiên Chúa Nhân Hậu sớm đón nhận Linh hồn Phaolo vào hưởng Thánh Nhan Ngài.

Chúa nhật 16-11-2008 ngày đại hội ULTREYA với chủ đề “Nhóm của chúng tôi” thật ấn tượng.

Đại hội Ultreya là tập hợp của tất cả các NHÓM. Nhóm là đơn vị nhỏ nhất, nhưng là nhân tố nòng cốt của Phong Trào. Tập hợp các Nhóm không chỉ là tập hợp các con người Cursillistas thôi, mà còn có ý nghĩa là tập hợp các tiến trình hình thành, các khó khăn gặp phải, các điều thuận lợi, các cách giải quyết mọi tình

huống, và có lẽ điều quan trọng hơn, là sự quyết tâm bước theo Thầy Chí Thánh bất kể hoàn cảnh như thế nào.

“Các Cursillistas làm chứng nhân trong những buổi đại hội Ultreyas, xác nhận sự thăng tiến của họ trong tình yêu thương liên kết với Chúa Kitô, để cho những người khác cũng có thể được khuyến khích làm như thế. Chứng từ tại Ultreya giúp các Cursillistas có cơ hội biết nhiều chứng từ khác nhau, hầu họ có thể gặp nhiều cơ hội hơn để phát triển và hoạt động cho Đạo Chúa”. [Sách NTT trang 33]. Ngoài ra, đại hội Ultreya còn có tác dụng phát triển Phong Trào Cursillo, vì “điều duy nhất kết hợp đoàn viên với Phong Trào Cursillo, là sự ao ước của từng người (Cursillista) muốn tiếp tục sinh hoạt tích cực trong Phong Trào”. [Sách NTTNT trang 69].

Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói với các Cursillistas tham dự đại hội Ultreya toàn quốc Ý ngày 24-11-1990 như sau: “Anh chị em thân mến, đây là vai trò của anh chị em trong Giáo hội: hãy thành lập những Nhóm Tín Hữu Cốt Lõi để rao truyền sứ điệp Cứu Độ ở mọi

nơi, làm cho việc gánh vác không phải nhờ vào sức lực, mà nhờ vào những Chứng Tá khả tín của họ. [Sách NTTNT trang 93].

Ngày đại hội Ultreya 16-11 có năm nhóm chia sẻ, hai nhóm nữ, hai nhóm nam và một nhóm hỗn hợp nam nữ. Đặc điểm là toàn thể các nhóm viên cùng lên chia sẻ, chứ không phải chỉ có một người đại diện. Tất cả các nhóm đều có những điểm chung, là đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhờ thiện chí, thời gian và ơn Chúa

mới xây dựng được nhóm như hôm nay, nhiều anh em, chị em “bền tâm vững chí” cùng hy sinh, hợp nhất, mỗi nhóm có cách riêng gây quỹ bác ái (điều này làm đẹp Lòng Chúa), v.v...

Có hai nhóm họp mỗi tháng hai lần, có nhóm gặp nhiều trở ngại về phương tiện di chuyển trường nhóm phải đón đi, đưa về từng thành viên, trở ngại về chỗ họp có người chấp nhận họp nhiều lần tại nhà mình, có nhóm gần như sắp tan rã nhưng đã hết sức phấn đấu, cầu nguyện xây dựng lại được, có nhóm gồm sáu thành viên ở rải rác năm thành phố cách xa nhau, nhưng vẫn sinh hoạt tích cực và đều đặn, đặc biệt có một nhóm viên đang tham dự lớp học làm Phó Tế vĩnh viễn, có nhóm hỗn hợp nam - nữ thật thân tình, cởi mở, vui tươi tự nhiên mà vẫn luôn tương kính trong tình anh chị em...

Với lòng nhiệt thành và hăng say, nhóm nào cũng muốn nói lên “Nhóm Của Chúng Tôi” thật đầy đủ, chẳng hạn như những ơn Chúa ban, những tình cảm nồng nàn yêu thương nhau ‘còn hơn anh chị em ruột trong nhà’, hoặc như từng bước gian nan thành lập và củng cố nhóm như thế nào v.v... nhưng vì thời gian hạn chế từ 10 đến 12 phút cho mỗi nhóm, nên có lẽ có nhiều nhóm chưa thoả mãn (!). Quả thật, mỗi lần HỌP NHÓM là có Thầy Chí Thánh hiện diện lắng nghe và ban ơn, khiến cho anh chị em cầu nguyện, chia sẻ luôn luôn sinh động và tràn đầy niềm vui cùng lòng thánh thiện, Thánh Thần Chúa ngự nơi lòng trí mỗi người... Ơn Chúa và tình yêu thương chan hòa như thế, thì dù

có thêm bao nhiêu phút nữa chắc cũng không làm sao nói cho hết được.

Chưa bao giờ trong giờ sinh hoạt Ultreya mà anh chị em Cursillistas ở lại tham gia quá đông như vậy. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay từng hồi, tiếng hoan hô... làm cho không khí sinh hoạt thật sinh động, vui nhộn, tươi trẻ khác thường. Chắc rằng Ông Thánh Thần Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn mỗi Cursillista. Trên đường ra parking vẫn còn nhiều lời ca ngợi nhóm này, nhóm khác. Niềm vui này vẫn âm vang sống động trong lòng từng người với mong ước đại hội ULTREYA kế tiếp, để sẽ được kể về “Nhóm của chúng tôi”, được nghe, được cảm nhận, được học hỏi nơi anh chị em thân mến.

Hy vọng Phong Trào, đặc biệt Khối Hậu và các anh chị em Cursillista có trách nhiệm sẽ cho chúng tôi những niềm vui và ân sủng, như trong Đại Hội ULTREYA ngày 16-11-08 vừa rồi.

Rất mong thay!

Xin dâng lời Tạ Ông Thầy Chí Thánh.

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.



LỊCH TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2009

THÁNG	NGÀY	GIỜ	ĐỊA ĐIỂM	SINH HOẠT
Tháng 1	16-18 (TS-CN) 25 Chúa Nhật	4:30pm-3:30pm 12:30pm-3:30pm	St. Claire Retreat Center Hội Trường O'Connor	Tĩnh Tâm Ultreya
Tháng 2	08 Chúa Nhật 15 Chúa Nhật 22 Chúa Nhật	12:00pm-3:00pm 12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Grand Fortune Restaurant Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ngày Truyền Thống Ultreya THL
Tháng 3	22 Chúa Nhật 29 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ultreya THL
Tháng 4	19 Chúa Nhật 26 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ultreya THL
Tháng 5	17 Chúa Nhật 31 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ultreya THL
Tháng 6	14 Chúa Nhật 28 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Họp LTN/TN Ultreya/Tuần 1
Tháng 7	05 Chúa Nhật 12 Chúa Nhật 19 Chúa Nhật 26 Chúa Nhật	6:45pm-9:30pm 6:45pm-9:30pm 6:45pm-9:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường St. Patrick Hội Trường St. Patrick Hội Trường St. Patrick Hội Trường St. Patrick	Tĩnh Huấn 2 Tĩnh Huấn 3 Tĩnh Huấn 4 Tĩnh Huấn 5
Tháng 8	02 Chúa Nhật 09 Chúa Nhật 16 Chúa Nhật 20 Thứ Năm 27 Thứ Năm	6:45pm-9:30pm 6:45pm-9:30pm 6:45pm-9:30pm 10:00am 10:00am	Hội Trường St. Patrick Hội Trường St. Patrick Hội Trường St. Patrick Camp St. Francis (20-23) Camp St. Francis (27-30)	Tĩnh Huấn 6 Tĩnh Huấn 7 Tĩnh Huấn 8 Khóa Nam Khóa Nữ
Tháng 9	13 Chúa Nhật 20 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	TBD (Sẽ Thông Báo) Hội Trường St. Patrick	Ultreya/DTKS THL
Tháng 10	18 Chúa Nhật 25 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ultreya THL
Tháng 11	15 Chúa Nhật 22 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm 6:45pm-9:30pm	Hội Trường O'Connor Hội Trường St. Patrick	Ultreya THL
Tháng 12	20 Chúa Nhật	12:30pm-3:30pm	Hội Trường O'Connor	Ultreya

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT NĂM 2009

THÁNG	ULTREYA	TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
Tháng 1	Cầu Nguyện Cho Sự Hợp Nhất	Không Có Sinh Hoạt THL
Tháng 2	Ăn Năn Sám Hối và Tỉnh Thức Cầu Nguyện	Phúc Âm Hóa Trong Gia Đình
Tháng 3	Vai Trò Người Bảo Trợ	Bảo Vệ Sự Sống
Tháng 4	Phục Sinh: Nguồn Hi Vọng	Bước Đi Theo Thánh Bỏ Mạng Phaolô
Tháng 5	Mẹ Maria: Tinh Thần Vâng Phục	Luật Lệ Giáo Hội
Tháng 6	Tĩnh Huấn	Khai Mạc Tám Tuần Tĩnh Huấn
Tháng 7	Tĩnh Huấn	Tĩnh Huấn
Tháng 8	Tĩnh Huấn	Tĩnh Huấn
Tháng 9	Đón Tân Cursillista : Cảm NghiệmƠn Phúc	Đúc Kết Hai Khóa Cuối Tuần 36 & 37
Tháng 10	Phúc Âm Hóa Gia Đình	Thánh Gia Trong Gia Đình Cursillista
Tháng 11	TạƠn Trời, TạƠn Người	Bổn Phận Người Cursillista Trong Giáo Hội
Tháng 12	Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời	Không Có Sinh Hoạt THL

Ghi chú: Hội Trường O'Connor 2101 Forest Ave., San Jose, CA 95128
 Hội Trường St. Patrick 389 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95113
(Không có Sinh Hoạt THL Tháng 12 và Tháng 1 để sửa soạn Chương Trình Tĩnh Huấn Hằng Năm của Phong Trào)



The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center · P.O. Box 210226 · Dallas, TX 75211 · 214-339-6321 · Fax 214-339-6322 · www.natl-cursillo.org

THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG Tháng 12/2008

BÀI SUY NIỆM CỦA LM EINER R. OCHOA, LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC



Trong tiếng Anh, từ ngữ “discernment” theo Từ Điển Webster’s New World, là do chữ La Tinh ‘discernere’ <dis-+cernere>, có nghĩa là tách rời: tách rời (một cái gì) trong tâm trí, ra khỏi một cái gì khác hay những cái khác; nhận ra nó riêng rẽ hay khác nhau, hiểu được hay nhận ra sự khác biệt. Theo ngôn từ tôn giáo, sự phân biệt về tâm linh là khả năng phân biệt một tư tưởng hay một sự thôi thúc nào đó trong tâm hồn là do thần thánh hay ma quỷ.

Sự nhận thức rõ để sống những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là thực thi trọn vẹn khả năng sống trong Chúa Kitô tùy theo tình trạng của cuộc sống chúng ta. *Sống đúng thực chất của Kitô giáo thì cũng giống như sống thực sự trong Vương Quốc của Thiên Chúa và sự Công Chính của Người.* Mọi thứ khác đều không liên quan gì. Đây là nền tảng của tính cách Công Giáo trong PT Cursillo, có khả năng giúp đáp lại bất cứ ai vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu (Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo).

Đức tin của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong sự nhận thức này. Đức tin là sự chấp nhận lời của người khác. Động cơ chính của đức tin là thẩm quyền (hay quyền được tin theo) của một người nào đó đang nói. Thẩm quyền này là một sự hiểu biết thỏa đáng về những gì người ấy nói ra, và là sự liêm chính không muốn làm ai thất vọng. Người ta gọi đức tin siêu phàm khi người được tin theo là Thiên Chúa và đức tin phàm tục khi những kẻ được tin theo là con người.

Khi xác định sự nhận thức như trên, chúng ta coi sự toàn vẹn của đức tin chúng ta như tất cả mọi sự được chứa đựng trong Lời của Thiên Chúa, đó là nền tảng của đức tin Công Giáo chúng ta. Khi sống trong cảm nghiệm đức tin, chúng ta được ban cho khả năng có một niềm xác tín thật sự vào chân lý của Thiên Chúa và vào ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô. Thực tế này giúp chúng ta cam kết sống một đời sống trong Chúa Kitô dựa trên nền tảng thực tại Thiên Chúa hiện diện trong Giáo Hội ngày nay, và trên thực tại Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu ở trần gian. Trong thực tại của PT Cursillo hiện nay, trong thực tế con người là kiệt tác phẩm của cộng cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, trong thực tế phẩm giá vĩnh cửu của chúng ta, và trong thực tế của cảm nghiệm cơ bản là muôn đời chia sẻ trọn vẹn Vinh Quang của Thiên Chúa.

Khi sống trong Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có một ý niệm chung về thế giới đương thời và môi trường quan của nó với Thiên Chúa đang hiện diện một cách thật mầu nhiệm và tích cực trong sự năng nổ của Giáo Hội ngày nay, trong sự năng nổ của một Phong Trào Cursillo Kitô Giáo chân thực và chính thống, trong cách truyền giáo chân thực và năng nổ.

Trong phần tử đặc biệt này của Giáo Hội được gọi là Cursillo, việc hoạt động tông đồ được đặt nền tảng trên cảm nghiệm sống động của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Đây là chân lý cơ bản của sự hiện hữu của chúng ta, điếm cốt lõi của đức tin trong Chúa Giêsu Kitô.

Nhận thức để phân biệt cho rõ là một người bạn thường xuyên đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành Ngày Thứ Tư Muôn Mầu Muôn Sắc “De Colores” của chúng ta. Nhận thức khởi sự với kinh nghiệm Tiên Cursillo và tiếp tục trong Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo hay Ngày Thứ Tư của chúng ta. Đặc điểm Ngày Thứ Tư của chúng ta là thái độ tăng trưởng tốt bụng trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua Hội Nhóm và Ultreya của chúng ta. Tình bạn phàm trần, đức tin sống động được chia sẻ, và hoạt động tông đồ tạo thành điều cốt lõi của hai nhóm Kitô hữu này (Hội Nhóm và Ultreya), đó là những mục tiêu của PT Cursillo chúng ta.

Mục tiêu của Cursillo, tức là lập nhóm các Kitô hữu nòng cốt sống đời sống ân sủng trong Chúa Kitô, đó là căn bản của công việc dùng Phúc Âm làm dậy men các môi trường. Cuộc sống đầy ân sủng có ý thức, luôn tăng trưởng và được chia sẻ, đều chịu ảnh hưởng của thế giới trần tục. Lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về chiều kích mới của Kitô hữu trong cấu trúc của bản chất trần tục tự nhiên của các ngài, như sau: “*Các con sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian*”.

Việc nhận thức để biết rõ những nét đặc thù của môi trường xã hội chỉ cho chúng ta thấy cách thức nuôi dưỡng các mối liên hệ phải như thế nào trong môi trường: với thiên nhiên, với tha nhân và với Thiên Chúa. Tác phong của người Kitô hữu sống Ngày Thứ Tư chắc hẳn sẽ dẫn đến việc làm dậy men môi trường của mình và do đó có thể thay đổi môi trường xã hội bằng tinh thần Chúa Kitô.

Từ trước đến nay chưa bao giờ chúng ta phải trực diện với một môi trường khác thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi trào lưu toàn cầu hóa của thế giới. Nếu việc nhận thức về các môi trường trở nên chủ yếu trong sứ mệnh của Giáo Hội ngày nay thì bắt buộc chúng ta phải cứu xét tính cách quan trọng của việc sống chứng nhân của các Kitô hữu chân thực trong một thế giới mà càng ngày càng trở nên phức tạp cần đến lòng thương xót của một Thiên Chúa rất nhân hậu, hằng quan tâm và luôn yêu thương.

Giáo Hội như một hình ảnh biểu lộ Thiên Chúa vô hình trên trái đất này, ngày nay được mời gọi hiên ngang làm chứng nhân phát huy những giá trị vĩnh cửu của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống. Trong khi chúng ta tiến đến Mùa Vọng mong chờ Chúa Giêsu Kitô sinh ra trong ngày Lễ Giáng Sinh, mỗi ngày chúng ta noi gương Mẹ Maria lắng nghe tiếng Chúa, suy niệm về những Lời của Người trong tâm hồn chúng ta, cảm tạ Chúa đã nhận chúng ta làm con nuôi trong Chúa Kitô, và chia sẻ Tin Mừng với thế giới đang tuyệt vọng tìm kiếm ý nghĩa, cuộc sống, đức tin, hy vọng và tình yêu.

De Colores!

TIẾP XÚC CÁ NHÂN & CHỨNG NHÂN TRUNG THỰC

ĐGH Phalô VI đã nói, “*Công tác phúc-âm-hóa mọi người bao gồm sứ mệnh chính yếu của Giáo Hội ... Thật ra việc rao truyền Phúc Âm là ân sủng và ơn gọi thích hợp với Giáo Hội, đó là căn cước sâu sắc nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện để rao truyền Phúc Âm*” (Phúc-âm-hóa Thế Giới Ngày Nay * Evangelii Nuntiandi (EN) #14). Mục đích của PT Cursillo là dùng Phúc Âm làm dậy men các môi trường nhờ những người, tương tự như các cột xương sống (*vertebrae*), hiện đang thực hành những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

Việc tiếp xúc cá nhân cùng với chứng nhân trung thực là những yếu tố thiết yếu được sử dụng trong mỗi một giai đoạn của Phương Pháp PT Cursillo. Tiếp xúc và cá nhân là hai từ ngữ không thể được diễn tả sai lệch trong Phong Trào chúng ta. Khi dùng từ ngữ “tiếp xúc” trong các Khóa Cursillos, chúng ta nói đến phương pháp, hành động, sự liên lạc mật thiết giữa người này với người kia hầu đạt mục tiêu cuối cùng là mang người ấy đến cùng Chúa Kitô. Từ ngữ “cá nhân” có nghĩa là duy nhất, kín đáo, cá nhân, độc đáo, hay đặc biệt. Nói cách khác, điều chúng ta muốn nói ở đây là áp dụng “phương pháp hành đạo” mà chúng ta nhận mạnh thật nhiều trong PT Cursillo chúng ta, đó là “*làm bạn, là bạn và mang bạn ấy đến cùng Chúa Kitô*”.

“*Thế thức rao truyền Phúc Âm trên căn bản cá nhân với cá nhân mà không làm thương tổn đến tính cách hiệu lực và tầm quan trọng của việc công bố tập thể, được Tông Huấn ‘Phúc Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay’ tán thành: ‘Sự truyền đạt Phúc Âm từ người này qua người kia cần phải được khuyến khích và quý trọng. Đây là phương pháp mà chính Chúa Giêsu luôn dùng – như chúng ta thấy trong những cuộc tiếp xúc giữa Người với Nicôđê mô, với GiaKêu, với người phụ nữ Samaritanô và với người Pharisiêu tên là Simon. Đó cũng là phương pháp các Tông Đồ thường dùng. Vì vậy có thể nói rằng hình thức thực sự duy nhất của việc rao giảng Phúc Âm là hình thức được dùng để người này truyền đạt cho người kia những chân lý mà bản thân họ đã được đức tin soi dẫn. Chúng ta không được để sự cần thiết phải rao giảng Tin Mừng cho quần chúng làm chúng ta quên lãng phương pháp ấy đi, vì chính nhờ phương pháp ấy mà lương tâm của mỗi cá nhân được đánh động bởi vài lời nói ứng khẩu nghe được từ miệng người khác’* (Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (FI) # 317 & EN # 46).

Trong Tiền Cursillo

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của PT Cursillo; vì thế giai đoạn này phải được khai triển như một phần vụ trước tiên, sau cùng và lúc nào cũng là mục đích của PT Cursillo (FI # 206-234).

Tiền Cursillo không thể bị rút gọn để chỉ vồn vện có việc mời gọi người đi tham dự một Khóa Cursillo; hoặc chỉ thông báo trên bản tin của giáo xứ mà thôi. Trước khi là “một cuộc nghiên cứu và chọn lựa các môi trường”, trước khi là “việc lựa chọn và chuẩn bị cho các ứng viên”, Tiền Cursillo phải là một nỗ lực chân thành trong việc thiết lập tình bạn mà chỉ thực hiện được nhờ tiếp xúc cá nhân mà thôi. **Chính những kẻ thực thi Chân Lý Phúc Âm mới là người làm chứng nhân trong đời sống của họ.** “Qua cuộc sống chứng nhân âm thầm này mà các Kitô hữu có thể khơi dậy những nghi vấn không kèm hãm được trong tâm hồn những người nhìn thấy những Kitô hữu này sống ra làm sao: Tại sao họ là như vậy? Tại sao họ sống như thế? Cái gì và ai đó gây cảm hứng cho họ sống như thế? Tại sao họ ở giữa chúng ta?” (EN # 21). Chúng ta nên nhớ rằng giai đoạn Hậu Cursillo của chúng ta – tức Ngày Thứ Tư - chính là Tiền Cursillo của những người khác. Chúng ta của chúng ta chỉ có thể sánh được với những gì chúng ta sống.

Việc tiếp xúc cá nhân và làm chứng nhân trung thực trong giai đoạn Tiền Cursillo sẽ tiếp tục trong Khóa Cursillo là nơi mà các trợ tá sẽ tiếp tục công tác này.

Trong Khóa Cursillo

Khóa Ba Ngày Cuối Tuần sử dụng một loạt các sáng kiến về kỹ thuật nhằm đạt mục đích của Khóa. Mục tiêu của Khóa Cursillo là cung ứng kiến thức (bằng lời nói) và lòng xác tín (bằng chứng từ). Thần học, tâm lý, và khoa sư phạm của Khóa Cursillo giúp ta biết phải nói gì, nói bao nhiêu, nói khi nào, nói làm sao, và không nên nói gì, như vậy mới kêu gọi những thành phần trong các decurias trò chuyện với nhau, và nhờ đó tiếp tục làm cho sự đối thoại cá nhân dễ dàng hơn. Việc chia sẻ này theo truyền thống được xem như “*công việc bên lề*”.

Cần thiết phải biết đối tượng mình tiếp xúc: họ ra làm sao, họ nên như thế nào, và làm cách nào họ trở thành con người mà Cursillo dự kiến muốn họ như vậy. “Những người lãnh đạo Khóa Cursillo (trợ tá) phải luôn luôn theo sát thời đại; họ phải hòa hợp với những người đang ở chung quanh ngay bây giờ.” Mạnh lực và hiệu quả của việc Truyền Bá Phúc Âm sẽ yếu đi rất nhiều nếu đối tượng của công tác này không được lưu tâm đến, nếu không sử dụng ngôn ngữ, dấu hiệu và biểu tượng của họ; nếu những thắc mắc liên quan đến họ không được giải đáp; và tóm lại, nếu công tác này không với tới và ảnh hưởng lối sống của họ.” (FI # 261 & EN # 63).

Chúng ta nên thường xuyên tiếp xúc cá nhân trong Khóa Cursillo Cuối Tuần; tận dụng kỹ thuật “thăm dò” và “đột kích” mặc dù luôn luôn và trước hết phải tôn trọng sự tự do của các tham dự viên. Trong ngày đầu tiên của Khóa Học, việc thăm dò và trò chuyện diễn ra khi các tham dự viên làm quen nhau qua cuộc đối thoại tự nhiên. Trong ngày thứ nhì, cuộc đối thoại bây giờ là kết quả của tình bạn; việc các trợ tá thăm dò được tiếp tục bằng cách khôn khéo áp dụng kế hoạch đột kích, do đó soi sáng cho họ nhìn thấy Chân Lý, và hướng dẫn để họ tất cả trở nên bạn hữu của Chúa Kitô và bạn hữu với nhau. Trong ngày thứ ba của Khóa Học cuộc nói chuyện trở nên thân mật như anh chị em trong Chúa Kitô – nhờ tin chắc là con cái cùng một Cha trên trời. Trong ngày thứ ba những lần tiếp xúc quan trọng nhất trong Khóa Cursillo được diễn ra. Các tân Cursillistas muốn đem ra thực hành những gì họ đã khám phá nơi kẻ khác trong môi trường của họ. Vì thế, người trợ tá nên soi sáng hướng dẫn lối đi để họ có thể giúp kẻ khác nhìn thấy rõ ràng, và hướng dẫn tất cả hướng về Ngày Thứ Tư của họ. (Xin đọc thêm chi tiết trong sách “Leaders’ Manual pp. 49-54, (Cầm Nang Lãnh Đạo) và “Structure of Ideas” pp. 26-34 (Cấu Trúc các Tư Tưởng) - chưa có ấn bản Việt ngữ).

“Công việc bên lề” của đối thoại riêng tư nhằm vào mục đích khác nhau của từng ngày trong Khóa. Ngày đầu tiên, mục đích là để làm quen với khóa viên; ngày thứ hai giải thoát họ khỏi những thiên kiến về chân lý được công bố bằng cách chứng minh mối liên hệ giữa chân lý ấy và những hoàn cảnh riêng của họ; và ngày thứ ba là để giúp họ lập kế hoạch trở lại môi trường hiện tại của họ, môi trường họ sống trước ngày nhập Khóa” (FI #316).

Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều được mời gọi để chia sẻ một bài “rollo” trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhưng một số ít trong chúng ta đã được gọi làm chứng nhân trong vai trò trợ tá. Chia sẻ một bài “rollo” không giống như trình bày một bài thuyết trình. Chia sẻ cách ta sống trong nhiều phương diện khác nhau được nói đến trong thông điệp được trình bày, đó là nói bài “rollo”. Vì vậy, công tác này gồm có việc chia sẻ một chứng từ cá nhân làm thế nào chúng ta sống những tư tưởng nền tảng của bài “rollo”.

Chúng ta hãy nhớ rằng ý hướng của mỗi bài “rollo” là trình bày một phần của toàn bộ thông điệp. Điều quan trọng là các chứng từ phải liên quan đến các ý tưởng trong bài “rollo”. Nếu chứng từ không bổ túc ý tưởng đề ra, thì thông điệp muốn nhấn gởi có thể gây hoang mang. Trong một vài trường hợp có thể cho một giai thoại nào đó để minh họa một ý tưởng rõ ràng hơn.

Hậu Cursillo

“Mọi công việc được thực hiện bằng các phương pháp của Cursillo để đạt đến mục đích của Phong Trào nói chung đều nhằm vào giai đoạn Hậu Cursillo. Hậu Cursillo có nghĩa là sự tiếp nối của một tiến trình bắt nguồn từ Khóa Ba Ngày, một tiến trình hoán cải và sống những căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (FI #452)

“Người lãnh đạo Hậu Cursillo đảm nhận hai vai trò:

a) như một cá nhân, tiếp xúc cá nhân với từng Cursillista; và

b) như một thành viên của một Nhóm, tại Trường Lãnh Đạo, tại buổi Hội Ultreya” (FI #514). Vì lý do ấy, những người lãnh đạo phục vụ trong một Khóa Cursillo có trách nhiệm tiếp tục công việc Tiếp Xúc Cá Nhân trong giai đoạn Hậu Cursillo. “*Những thành phần lãnh đạo, trong một thời gian thích hợp, lãnh trách nhiệm về việc kiên trì của những người đã tham dự một Khóa Cursillo, trong khi những tân Cursillistas này kết nạp hoàn toàn vào cộng đồng Kitô hữu của họ” (Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ II).*

“Cũng giống như một nhóm trợ tá làm cho Khóa Ba Ngày thành tựu được thì cũng có một nhóm làm cho Hậu Cursillo thực hiện được. Mục tiêu gần của nhóm lãnh đạo trong Hậu Cursillo là cố gắng cổ động và giúp đỡ tân Cursillistas tìm và gia nhập một Nhóm Thân Hữu để họ có thể tham dự vào một cộng đồng Kitô hữu. Sự gia nhập này sẽ làm cho họ nhận trách nhiệm tông đồ trong hoàn cảnh sống của họ” (FI # 513).

“Trên hết Phúc Âm phải được chứng nhân rao truyền. Hãy lấy thù một cá nhân hay một nhóm Kitô hữu, ngay trong chính cộng đồng của họ, họ biểu lộ khả năng hiểu biết và chấp nhận việc chia sẻ đời sống và vận mạng của họ với kẻ khác, bày tỏ tình đoàn kết của họ với những nỗ lực của mọi người cho bất cứ cái gì là tốt lành và cao quý. Ngoài ra, chúng ta hãy thử cho rằng, bằng một cách hoàn toàn đơn sơ và thân nhiên, họ chiếu giải đức tin của họ trong những giá trị vượt xa hơn những giá trị hiện hữu, và chiếu giải

niềm hy vọng của họ vào cái gì không trông thấy được và cũng không ai dám hình dung ra ... “ (EN # 21

“Sau cùng, kẻ được Phúc-âm-hóa tiếp tục đi Phúc-âm-hóa những người khác. Đây là sự thử thách đối với chân lý, là tiêu chuẩn của việc rao truyền Phúc-Âm: thật không thể nào hình dung một người khi chấp nhận Lời Chúa và hiến dâng chính mình cho Vương Quốc của Chúa mà không trở thành một kẻ làm chứng và loan truyền Lời Chúa khi đến phiên mình ... (EN # 24).

Trong khi nói về đề tài này, điều quan trọng là phải nhắc đến việc chia sẻ chứng nhân trong Hội Ultreya. Khi chúng ta đề cập đến bài “rollo” của giáo dân tại Hội Ultreya, chúng ta ám chỉ ngay việc chia sẻ chứng nhân. Chứng từ chia sẻ không thể khác với chứng từ ta sống trong Ngày Thứ Tư (cho dù nên nói về một cái gì gần đây như); việc sống và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Nói cách khác, tôi đóng góp như thế nào vào công việc mở mang Nước Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi? Làm cách nào tôi mang Chúa Kitô để chiếu sáng trong các môi trường của tôi? Nói chung, làm sao tôi mang Cursillo mà tôi đang sống đến cho kẻ khác?

Người ta có thể nghĩ rằng làm chứng nhân tức là chia sẻ một cái gì thật phi thường. Một chứng nhân là người chia sẻ những gì họ sống. Khi một người nói về những gì họ đang sống, thì hầu như luôn luôn những gì nói ra đều tốt lành. Những nhân vật sáng giá sẽ làm kẻ khác vui, nhưng những kẻ sống gần Thiên Chúa sẽ phản ánh Người. “*Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa*” (I Cor. 2:1).

Sau bài chia sẻ chứng nhân trong buổi Ultreya, cũng có một bài chia sẻ khác để xác nhận hay phản ánh tính cách trung thực của chứng từ vừa mới được nghe. Đây không phải là bản tóm tắt chứng từ đã được chia sẻ hoặc là chia sẻ một chứng từ khác. Lời chia sẻ kế tiếp này chỉ là một lời xác nhận vắn tắt về những điều mà người anh chị em vừa mới chia sẻ. Thí dụ như nói “Tôi cũng đã sống hay thực hành như thế, v.v....” chỉ nhằm xác nhận về một vài điều của người chia sẻ chứng nhân cho thấy làm cách nào cả hai sống hay thực hành tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được Kiêng Ba Chân của PT Cursillo hỗ trợ: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo..

Để kết luận, chúng ta hãy trích dẫn vài đoạn trong Thông điệp “Evangelii Nuntiandi” về những “Chứng Nhân Chân Thật trong Cuộc Sống”

“Chúng ta hãy xem xét chính con người của những kẻ rao truyền Phúc Âm.

Ngày nay người ta thường nói thể kỷ hiện tại khao khát sự chân thật. Đặc biệt đối với các bạn trẻ, người ta nói rằng giới trẻ sợ những gì là nhân tạo hoặc giả mạo và trên hết họ đang đi tìm chân lý và sự lương thiện.

Những “dấu chỉ thời gian” này cần phải cảnh giác chúng ta. Chúng ta phải đặt nghi vấn – hoặc một cách ngấm ngầm hay công khai – nhưng phải luôn luôn mạnh mẽ: Bạn có thật sự tin những điều bạn rao giảng không? Bạn có thật sự sống những điều bạn tin không? Bạn có thật sự rao giảng những điều bạn sống không? Việc sống chứng nhân (cho Chúa Kitô) càng trở nên một điều kiện thiết yếu hơn bao giờ hết cho việc rao giảng có hiệu quả. Đứng thế, bởi vì sống làm chứng nhân cho Chúa, tới một mức nào đó chúng ta chịu trách nhiệm cho sự phát triển của Phúc Âm mà chúng ta đang rao truyền

Tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về những câu giải đáp cho các vấn nạn nói trên.

Vì thế chúng ta nói lên lời hô hào... Chúng ta nói cho mọi người rằng: lòng sốt sắng của chúng tôi rao truyền Phúc Âm phải nổi lên từ sự thánh thiện chân thật trong cuộc sống, và như Công Đồng Vaticanô II khuyến bảo, việc rao giảng đến lượt mình phải làm cho người rao giảng tăng trưởng trong sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và trước hết bằng lòng yêu mến Thánh Thể.

Thật là nghịch lý, mặc dù có vô số dấu hiệu từ chối Thiên Chúa, tuy nhiên, thế gian vẫn đang đi tìm Thiên Chúa trong những cách bất ngờ, và cảm nghiệm một cách đau xót mình cần Thiên Chúa – thế gian đang kêu gọi các nhà truyền giáo nói cho họ về một Thiên Chúa mà chính các nhà truyền giáo biết rõ và thân thiết với Người đến độ dường như các ngài có thể nhìn thấy Đấng vô hình. Thế gian kêu gọi và mong đợi chúng ta sống đơn sơ, có tinh thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, như là đối với kẻ thấp hèn và nghèo nàn, có tinh thần vâng phục và khiêm nhường, vô tư và hy sinh quên mình. Thiếu sự biểu hiện của thánh thiện nói trên, thế giới chúng ta sẽ khó lòng gây xúc động được tâm hồn con người thời nay. Thế giới chúng ta có nguy cơ trở nên rỗng tuếch và vô ích.

De Colores!

De Colores!

DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ CURSILLISTA **ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 11-2008**

1. Nguyễn Đình Phẩm	\$20.00
2. Lê Vô Suy	\$20.00
3. Maria Nguyen Trương	\$20.00
4. Augustin Nguyễn Mến	\$20.00
5. Maria Nguyễn Muôn	\$20.00
6. Maria Lê Thúy	\$20.00
7. Võ Thị Hương	\$20.00
8. J.B. Nguyễn Tiến	\$20.00
9. Maria Đỗ Thị Vân	\$20.00
10. Phaolô Nguyễn Thế Khôi	\$20.00
11. Dom. Nguyễn Công Ân	\$20.00
12. AC. Nguyễn Đình Phẩm & Suy (Biểu PT)	\$150.00
13. AC. Hiếu & Hoa	\$40.00
14. Nguyễn Nghiêm	\$20.00
15. Đình Thế Hiến (Biểu PT)	\$50.00



Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907

Thông Báo **của KHÔI TRUYỀN THÔNG**

Kính thưa quý cô bác,
quý anh chị em cursillistas,

Để kỉ niệm 20 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose, California,

VPDH đã quyết định cho ấn hành cuốn Kỷ Yếu Cursillo San Jose vào dịp Đại Hội Ultreya Đón TKS tháng 9 năm 2009, để ghi lại tất cả những hoạt động, những sinh hoạt, những kỷ niệm, và những tâm tình chia sẻ của Phong Trào chúng ta trong 20 năm qua.

Khôi Truyền Thông thiết tha kính mong quý cô bác, quý anh chị em cursillista tích cực đóng góp tâm tình, bài vở, hình ảnh, dữ kiện... để cuốn Kỷ Yếu Đặc Biệt này sẽ xứng đáng là món quà trân quý cho chúng ta lưu giữ.

Hạn chót để nhận bài viết, hình ảnh, tư liệu... là tháng 6-2009. Thời gian còn lại để tổng kết và trình bày cho kịp ấn hành vào dịp Đại Hội tháng 9-2009.

Mọi bài viết, hình ảnh... xin gửi về :
Dao.joseph@gmail.com
Hoặc VPDH_Cursillo@yahoo.com

Khôi Truyền Thông xin kính chúc toàn thể quý cô bác, anh chị cursillista “Một Mùa Giáng Sinh Thánh Đức, An Bình và Một Năm Mới Nhiều Ôn Chúa và Mẹ Maria.

Thân kính trong Thày

NGÀY TRUYỀN THỐNG - 2009

Gia Đình Cursillo - Việt Nam - San Jose

Năm nay, ngày truyền thống của Đại Gia Đình Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo phận San Jose, sẽ được tổ chức vào ngày :

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2009

Từ lúc 12:00 trưa

Tại Nhà Hàng : Grand Fortune Seafood

4100 Monterey Road, # 108

San Jose, CA 95111

Kính thưa quý Cha , quý Thầy , quý Sr., cùng tất cả anh chị em cursillistas rất thân mến.

Sau một năm , với tinh thần hăng say “ Sống ngày thứ tư “ của từng cursillistas qua những buổi họp nhóm, Ultreya và Trường Huấn luyện,...Sau một năm với ý chí kiên trì trong tinh thần “ Một tay nắm Chúa , một tay nắm anh chị em “ qua các buổi Tinh huấn , qua các khóa Ba ngày, qua buổi tĩnh tâm hằng năm của Phong trào...giờ đây , với lòng ao ước được gặp lại tất cả trong ngày hội Truyền Thống của gia đình Cursillo, để chúng ta có dịp chia sẻ những nỗi vui , cũng như nỗi buồn trong năm qua, ...và cùng nhau Tạ Ơn Thầy Chí Thánh đã gìn giữ từng anh chị em và gia đình chúng ta trong năm qua nói riêng, và Phong trào nói chung

Đến với ngày hội Truyền Thống , để chúng ta có dịp gặp lại những người anh chị em mà lâu nay vì bận rộn với công việc “ Phúc âm hóa môi trường “ đã không có dịp trở lại thăm đại gia đình cursillo, ...và cũng để thăm lại những người anh em mà chính nơi đây , anh em đã ra đi trong tinh thần Thầy đã dạy “ Thầy là cây nho, anh em là cành “ (Ga 15: 5)

Xin được kính mời và rất mong sẽ gặp lại đông đủ quý Cha, quý Thầy, quý Soeur cùng quý anh chị

Joseph Huỳnh Quốc Thu

Đại diện P.T. Cursillo VN-SJ

Mọi chi tiết xin liên lạc với quý chị :

Chị Ngọc (408) 946 1910

Chị Lợi (408) 929 8895

Chị Hương (408) 504 0079



TÓM LƯỢC TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG



I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. TỔNG GIÁM MỤC ANH QUỐC KÊU GỌI GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM

VietCatholic News (Thứ Năm 27/11/2008 06:18)



Đức Cha Vincent Nichols

Đất đai bị chiếm đoạt trái phép, nhà thờ bị tấn công vào đêm khuya, tổng giám mục bị truyền thông nhà nước vu cáo, lăng mạ, linh mục bị dọa giết, giáo dân bị đánh đập, giam cầm và nay lại bị lôi ra tòa. Những tin tức xấu dồn dập từ Việt Nam đã khiến các nhà lãnh đạo Giáo Hội trên thế giới đầy âu lo. Thông tin viên Peter Jennings của Thông Tấn Xã Công Giáo Anh tường trình từ Birmingham cho biết Đức Cha Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Birmingham của Anh, đã lên tiếng kêu gọi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân của ngài hãy cầu nguyện sốt sắng cho Giáo Hội tại Việt Nam.

"Hãy cầu nguyện cho người Công Giáo Việt Nam đang bị nhà cầm quyền bách hại trong những ngày này." Đức Cha Vincent đã nói như trên trong thánh lễ đặc biệt được cử hành để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam nhân Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm 23/11 vừa qua.

Đức Cha đã nhắc đến biến cố long trọng diễn ra cách đây 20 năm khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam mà ngài đã được hân hạnh tham dự. Ngài nhận định rằng những tin tức dồn dập về cuộc bách hại vẫn còn đang tiếp diễn tại Việt Nam, ngay trong thế kỷ 21 này, minh họa cho ta thấy hình ảnh của một Giáo Hội bị bách hại tàn bạo như thế nào trong các thế kỷ qua.

Tuy nhiên, "Máu các vị tử đạo là hạt giống của Giáo Hội." Đức Cha Vincent tin rằng, như lịch sử Giáo Hội đã chỉ ra, càng bị bách hại bao nhiêu Giáo Hội tại miền Viễn Đông này càng tăng trưởng về mọi mặt.

"Chúng ta được linh hứng và khích lệ bởi những vị tử đạo Việt Nam trong khi nghĩ đến những gian nan khôn khó mà Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam ngày nay đang phải đối diện."

Nhà cầm quyền Việt Nam đang cố hết sức khuất phục Giáo Hội tại nước này phải tuân phục họ. Nhưng trong ngày Giáo Hội tại Anh và trên thế giới cử hành lễ Chúa Kitô Vua, Đức Cha nhắc nhở mọi người rằng: "Chúng ta hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô là Vua, chúng ta phải tuân phục Ngài. Ngài hiện diện khắp cùng trái đất và cách riêng với những ai đang chịu bách hại vì đức tin."

2. 188 VỊ TỬ ĐẠO NGƯỜI NHẬT BẢN VÀO THẾ KỈ THỨ XVII ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC TẠI NAGASAKI

VietCatholic News (Thứ Hai 24/11/2008 19:22)

NAGAZAKI – Sáng hôm nay ngày 24.11.2008, Giáo hội phong Chân Phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản trong một nghi lễ long trọng có chừng 30.000 người tham dự, trong đó có phái đoàn Việt Nam do ĐHY Phạm Minh Mẫn trưởng đoàn.

Lễ phong Chân Phước hôm nay mang một ý nghĩa lớn lao là Giáo hội Nhật bé nhỏ nhưng qua sự kiện này làm cho người không Công giáo cũng nhận biết được tiến trình muốn làm "sống lại đức tin" nơi người Nhật như lời Đức Cha Mizobe Osamu, giám mục giáo phận Takamatsu và là Trưởng Ban sửa soạn cho việc Phong Chân Phước.

2. 188 VỊ TỬ ĐẠO NGƯỜI NHẬT BẢN VÀO THẾ KỈ THỨ XVII ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC TẠI NAGASAKI

VietCatholic News (Thứ Hai 24/11/2008 19:22)

NAGAZAKI – Sáng hôm nay ngày 24.11.2008, Giáo hội phong Chân Phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản trong một nghi lễ long trọng có chừng 30.000 người tham dự, trong đó có phái đoàn Việt Nam do ĐHY Phạm Minh Mẫn trưởng đoàn.

Lễ phong Chân Phước hôm nay mang một ý nghĩa lớn lao là Giáo hội Nhật bé nhỏ nhưng qua sự kiện này làm cho người không Công giáo cũng nhận biết được tiến trình muốn làm “sống lại đức tin” nơi người Nhật như lời Đức Cha Mizobe Osamu, giám mục giáo phận Takamatsu và là Trưởng Ban sửa soạn cho việc Phong Chân Phước.

Giáo hội Nhật có rất nhiều vị tử đạo, con số lên tới mấy chục ngàn vị, và cũng đã có trên mấy chục vị đã được phong thánh trước đây.

Đức Tin Công Giáo được gieo vào đất Nhật do chính thánh Phanxicô Xaviê vào năm 1549. Và từ ngày đó đã mau chóng phát triển cho tới năm 1587 thì bị đình chỉ lại vì cuộc bách hại Công giáo tại Nhật. Cuộc bách hại này kéo dài cho đến năm 1614, trong đó nhiều vị thừa sai đã bị giết hại và những tín hữu Công giáo bị cầm tù và bị giết. Các vị lãnh chúa thời kỳ này coi người Công giáo là một nguy hại cho đất nước.

5 năm sau khi Minh Trị thiên hoàng lên ngôi, tức là vào năm 1873, đạo Công giáo tại Nhật mới được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên Tòa thánh Vatican vào năm 1862 đã phong thánh cho 26 vị tử đạo Nhật, được mệnh danh là “26 thánh Tử Đạo thành Nagasaki”. Trong đó có thánh Pholô Miki, và 26 vị gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân bị tử hình thập giá trên một ngọn đồi tại Nagasaki vào năm 1613.

Tới năm 1867, ĐGH Piô IX lại phong Chân Phước cho 205 vị tử đạo khác của Nhật Bản.

Tất cả 188 vị tử đạo được phong Chân Phước hôm nay là người giáo dân Nhật và là những chứng nhân cho Chúa Kitô trong 2 năm là năm bách hại đạo là 1603 và 1639.

Trong một quốc gia số người Công giáo rất ít chỉ có 450.000 tín hữu người Nhật, cộng thêm chừng 580.000 tín hữu Công giáo người ngoại quốc sống ở Nhật hay công tác truyền giáo ở Nhật, trong tổng số là 127 triệu dân Nhật. Do vậy việc duy trì đức tin Công giáo rất khó khăn và sứ mệnh truyền giáo lại càng khó khăn hơn trong một quốc gia tân tiến và phát triển mạnh về kỹ thuật như Nhật bản.

Giáo hội Nhật bản cũng rất thiếu linh mục vì thế vai trò của tông đồ giáo dân lại càng khẩn thiết hơn không những trong việc truyền giáo mà cả việc tổ chức của giáo hội. Các giám mục Nhật Bản nhấn mạnh rằng: “Thời điểm đã đến, lúc này hơn khi nào hết cần phải xem việc đào tạo giáo dân là quan trọng”. Cũng vậy về khía cạnh xã hội và văn hóa, cha mẹ Công giáo cũng than phiền rằng việc truyền đạt đức tin cho con cái ngày nay xem ra khó khăn hơn. Do đó việc phong chân Phước cho các giáo dân tử đạo tiền nhân của họ nhắc nhở và khơi lại tấm gương về đời sống gia đình, về gương chứng nhân can trường của giáo dân Nhật bản thời trước.

Các đức giám mục Nhật cũng nêu lên khía cạnh khác trong cuộc phong chân Phước hôm nay, là vai trò quan trọng của nữ giới Nhật bản, vì trong số các vị tử đạo có rất nhiều phụ nữ thánh thiện và can trường.

3. ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ PHÁI ĐOÀN THƯỢNG PHỤ ARMÊNÍ TÔNG TRUYỀN

VietCatholic News (Thứ Sáu 28/11/2008 00:11)

VATICAN. Sáng 24-11-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram I của Tòa Thượng Phụ Armêni Tông Truyền Cilicia. Ngài đặc biệt đề cao chứng tá của các vị tử đạo Armêni và khích lệ tăng cường đối thoại giữa tín hữu Công Giáo và Armêni.

Giáo Hội Armêni Tông Truyền có 2 tòa Thượng Phụ là Etchmiadzin ở Cộng hòa Armêni và Cilicia có trụ sở đặt tại Antelia bên Liban. Đức Thượng Phụ Aram I hướng dẫn một phái đoàn gồm 6 TGM từ nhiều nước, 2 GM và 3 phụ tá đến viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh từ ngày từ 23 đến 27-11-2008. Cách đây 11 năm (1997), ngài cũng đã đến thăm ĐTC Gioan Phaolô 2.

Quan hệ giữa Giáo Hội Armêni Tông Truyền và Giáo Hội Công Giáo được coi là tốt đẹp và cuộc đối thoại đại kết giữa hai bên hiện nay đang tập trung vào đề tài "Bản chất, cơ chế và sứ mạng của Giáo Hội". Cuộc đối thoại này tuy tiến hành chậm, nhưng theo chiều hướng tích cực.

4. ĐỨC THÁNH CHA BENEDICT XVI CA NGỌI TIÊN TRIỂN CỦA VIỆC ĐẠI KẾT

VietCatholic News (01 Dec 2008 04:19)



VATICAN, ngày 30, tháng 11 2008 (Zenit.org).- ĐTC Benedict XVI nói mỗi tương quan giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo đã sâu xa hơn và ngài tin rằng sẽ có ngày cả hai giáo hội sẽ cùng chia sẻ việc cử hành bí tích Thánh Thể.

ĐTC khẳng định điều này trong một điện văn gửi cho Thượng Phụ Constantinople, Bartholomew I, nhân ngày lễ kính Thánh Anrê hôm nay.

ĐTC nói, "Chúng ta hân hoan và tưởng nhớ trong tâm tình tạ ơn vì mỗi tương quan giữa chúng ta đã dần dần tiến sâu hơn trong khi chúng ta tái thiết sự cam kết cùng đồng hành trên con đường cầu nguyện và đối thoại. Chúng ta tin tưởng rằng con đường chúng ta cùng đi sẽ làm cho cái ngày chúng ta cùng ngợi khen Thiên Chúa và chia sẻ cùng một bí tích Thánh Thể sẽ mau đến hơn. Đời sống nội tại của hai giáo hội chúng ta và những thách đố của thế giới hiện

đại đòi hỏi cấp bách chúng ta này giữa các môn đệ của Chúa Kitô." ĐTC gửi điện văn này cho một phái đoàn Tòa Thánh đến thăm viếng Thượng Phụ Bartholomew I trong dịp lễ kính thánh Anrê.

5. TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG SẢN CUBA THAM DỰ THÁNH LỄ.

HAVANA 29/11/08.- Ký giả Patrick Markey của hãng thông tấn Reuters gửi đi bản tin từ thủ đô Havana cho biết Tổng Thống Raul Castro của Cuba vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11 năm 2008 đã cùng với phu nhân tham dự thánh lễ phong chân phước cho một linh mục người Cuba, cha Jose Olallo, chết năm 1889 vì cứu giúp bệnh nhân dịch tả trong nạn dịch tại Cuba vào cuối những năm 1880.

Thánh lễ được diễn ra tại công trường Camaguey, cách thủ đô Havana 330 dặm về phía Nam và do Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh chủ tế. Tổng Thống và phu nhân ngồi ở hàng ghế đầu.

Vào hôm trước ngày lễ phong chân phước, tờ Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Cuba, trong một hành động hiếm thấy, đã dành nguyên trang đầu để đăng tải những bài viết và hình ảnh nói về công lao của cha Jose Olallo.

Đồng thời đài truyền hình nhà nước Cuba, trong ngày lễ phong chân phước, đã trực tiếp truyền hình buổi lễ có hàng chục ngàn người tham dự cho toàn thể dân chúng thưởng lãm. Đây là một cử chỉ rất hoạ hiếm trong một nước cộng sản và giới bình luận tin tức quốc tế cho rằng lại có thêm một dấu hiệu tích cực nữa cho thấy mối liên hệ giữa Cuba và Tòa Thánh Vatican ngày càng thêm cải thiện.

Tổng Thống Raul Castro cai trị Cuba từ năm 2006 khi bào huynh của ông là Chủ Tịch Fidel Castro lâm trọng bệnh. Nhưng mãi tới tháng Hai vừa qua, ông mới chính thức kế vị bào huynh để nhận chức Tổng Thống và từ đó ông cho nói lỏng sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với dân chúng như cho dân chúng được sử dụng điện thoại di động, được phép dùng máy điện toán cá nhân tại nhà và tình trạng tự do tôn giáo tại Cuba cũng được cải thiện hơn. Giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican đã đến Cuba gặp ông Raul Castro ngay sau khi ông nhận chức Tổng Thống.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Chủ Tịch Fidel Castro của nước cộng sản Cuba lên nắm chính quyền sau một cuộc cách mạng vào năm 1959. Ngay sau đó, Fidel Castro đã ra lệnh trục xuất các giáo sĩ ngoại quốc, tịch thu tài sản Giáo Hội, độc quyền giáo dục, thi hành chủ thuyết vô thần. Giáo Hội Cuba trong hơn 40 năm bị đàn áp, sống trong thâm lặng.

Nhưng tới năm 1992, ngay sau khi chủ thuyết cộng sản bị sụp đổ ở Nga, Chủ Tịch Fidel Castro tuyên bố chính sách tự do tôn giáo và sáu năm sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cuba, mở màn cho một thời đại người Công Giáo được dễ thở hơn và liên hệ ngoại giao Vatican-Havana ngày càng thêm nồng ấm.

6. ĐỨC HỒNG Y AVERY DULLES ĐỒNG TÊN ĐÃ QUA ĐỜI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FORDHAM

VietCatholic News (14 Dec 2008 13:31)

NEW YORK 12/12/2008 (CNA) – Sáng nay, vào ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Đức Hồng Y Avery Dulles đã qua đời ở tuổi 90 tại Đại Học Dòng Tên Fordham ở New York.

Đức Hồng Y Dulles, S.J. sinh ngày 24 tháng 8 năm 1918 tại New York. Cụ thân sinh của ngài chính là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles. Trước đây, ngài là một người theo đạo Tin Lành, nhưng đã gia nhập đạo Công Giáo trong khi học ở Đại Học Harvard.

Năm 1946, ngài gia nhập Dòng Tên và được trao tác vụ linh mục năm 1956. Sau một năm sống ở Đức, ngài theo học thần học tại Đại Học Gregorian ở Rôma và nhận bằng tiến sĩ năm 1960.

Mặc dù các tu sĩ Dòng Tên thường không đảm nhận các phẩm trật trong Giáo Hội (Nơi Dòng Tên có năm lời hứa trong đó có lời hứa không làm giám mục trừ phi bởi đức vâng phục.), nhưng ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong hồng y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001 để tri ân những đóng góp to lớn của ngài trong Giáo Hội. Điểm đặc biệt là ngài là một hồng y nhưng không có chức giám mục như thường thấy, ngài vẫn là một linh mục.

Đức Hồng Y Dulles đã phụ vụ tại đại học Woodstock từ năm 1960 đến 1974 và sau đó là đại học Công Giáo Hoa Kỳ từ 1974 đến 1988. Ngài cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Gregoria ở Rôma, Trường thần học Weston, Chung viện thần học Hiệp nhất (New York), Chung viện thần học Princeton, Chung viện thần học Virginia, Chung viện thần học Lutheran tại Gettysburg, Đại học Boston, Đại học Notre Dame, Đại học Công Giáo tại Leuven, Đại học Yale và chung viện thánh Giuse ở Dunwoodie. Ngài là tác giả của hơn 700 bài viết về các chủ đề thần học cũng như 22 cuốn sách khác.

Ngài cũng là cựu chủ tịch của Hội thần học Công Giáo Lamã của Hoa Kỳ, Hội Thần học Hoa Kỳ và giáo sư danh dự của Đại học Công Giáo Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dulles cũng đã phục vụ tại Ủy ban Thần học quốc tế và là thành viên của diễn đàn đối thoại Công Giáo Lamã và Tin Lành Luthe Hoa Kỳ. Đức Hồng Y cũng là cố vấn của Ủy ban Giáo lý của Hội nghị quốc gia của các giám mục Công Giáo.

Ngày 19 tháng 4 năm 2008, Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Y Dulles trong một cuộc tiếp kiến riêng khi ngài tông du Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Avery Dulles qua đời ngày 12 tháng 12 năm 2008

7. TÒA THÁNH CÔNG BỐ HUẤN THỊ VỀ ĐẠO ĐỨC SINH HỌC: “PHẨM GIÁ CON NGƯỜI”

VietCatholic News (15 Dec 2008 16:18)

Sáng hôm 12/12/2008, Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã công bố Huấn thị của Thánh bộ Giáo lý Đức tin mang tên “Dignitas Personae” (Phẩm giá con người) về các vấn đề liên quan đến đạo đức sinh học. Huấn thị được công bố bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Ba Lan.

Tham dự cuộc họp báo có Đức Tổng Giám Mục Luis Francisco Ferrer Ladaria, Dòng Tên, Tổng Trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin và Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự Sống; Giám Mục Elio Sgreccia, Chủ tịch danh dự của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự Sống; và Giáo sư Maria Luisa Di Pietro, giáo sư trợ tá về đạo đức sinh học tại Trường Đại học Thánh Tâm, Rôma đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội "Khoa học và Sự sống".

Đức Tổng Giám Mục Ladaria khẳng định rằng huấn thị này là thành quả nghiên cứu mà Thánh bộ Giáo lý Đức tin thực hiện vào năm 2002 dựa trên các vấn đề mới về đạo đức sinh học với mục tiêu mang lại sự cập nhật cho huấn thị "Donum vitae" (Hồng ân Sự sống - 1987) của thánh bộ này. Tài liệu được Đức Giáo hoàng phê chuẩn "được hình thành theo thể thức huấn quyền thông thường của người kế vị Thánh Phêrô" và "là giáo huấn về tự nhiên".

Huấn thị này "khuyến khích nghiên cứu y sinh học, vốn tôn trọng phẩm giá và sự sinh sản của tất cả mọi người... Đồng thời, không loại trừ các kỹ thuật y sinh học khác là trái đạo đức và có thể bị cáo buộc là chứa đựng nhiều điều cấm kỵ. Tuy nhiên, đối diện với cáo buộc có thể có này, thật cần thiết để nhấn mạnh rằng Giáo Hội cảm thấy có trách nhiệm thay những người không có tiếng nói".

Đức Tổng Giám Mục Fisichella bày tỏ niềm tin liên "sống sống" diễn tả theo quy tắc của Giáo Hội và thêm quyền đóng góp



thời, không loại trừ các kỹ thuật y sinh học khác là trái đạo đức và có thể bị cáo buộc là chứa đựng nhiều điều cấm kỵ. Tuy nhiên, đối diện với cáo buộc có thể có này, thật cần thiết để nhấn mạnh rằng Giáo Hội cảm thấy có trách nhiệm nói thay những người không có tiếng nói".

Đức Tổng Giám Mục Fisichella lưu ý rằng tài liệu "cố gắng diễn tả theo quy tắc của Giáo Hội, về thẩm quyền đóng góp vào việc giáo dục lương tâm, không chỉ của các tín hữu, mà còn của những người lắng nghe những luận cứ được trình bày và tranh luận về chúng. Đây là một hình thức can dự như là sứ mệnh của Giáo Hội và không những cần được lắng nghe một cách chính đáng, mà còn rất cần thiết trong một xã hội đa nguyên, thế tục và dân chủ".

Giáo sư Di Pietro lưu ý là trước khi khảo sát các vấn đề liên quan có trong tài liệu, chẳng hạn như các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm, sự phôi thai và đông lạnh phôi và trứng, biến đổi phôi, và chẩn đoán trước cấy ghép thì "thật cần thiết để nhớ đến ba điều tốt lành căn bản ảnh hưởng đến mỗi quyết định":

- Công nhận phẩm giá con người của mỗi con người từ khi thụ thai đến khi chết đi theo cách tự nhiên, với tính chất chủ quan hợp lý của quyền sống và tính toàn vẹn về thể lý.

- Tính duy nhất của hôn nhân, vốn mang trong nó sự tôn trọng lẫn nhau về quyền của các cặp vợ chồng trở thành cha mẹ duy chỉ thông qua người bạn đời của mình.

- Những giá trị đặc trưng của con người về tính dục "đòi hỏi rằng sự sinh sản một con người phải được khao khát như là hoa quả của hoạt động phối ngẫu trong tình yêu giữa vợ chồng".

Đức Giám Mục Sgreccia giới thiệu đến phần thứ ba của tài liệu nói đến các đề xuất mới về các liệu pháp có liên quan đến sự thao tác trên phôi mầm hay tính di truyền của con người: "Bản văn đưa ra được sự cần cần thiết ghi nhớ một phân biệt căn bản: theo lý thuyết, liệu pháp di truyền (gien) có thể được áp dụng đối với các tế bào thân (somatic cells) chữa bệnh một cách trực tiếp hoặc đối với các tế bào phôi mầm (germinal cells)". Nhưng liên quan đến các tế bào phôi mầm "không thể can thiệp khi không tồn tại một kỹ thuật an toàn", ngài nhấn mạnh, "bởi vì nó có thể đưa đến nguy cơ làm biến dạng gien di truyền kế thừa của thế hệ tương lai".

Cựu Chủ tịch của Hàn lâm viện Giáo hoàng về sự sống khẳng định rằng "sự phân biệt giữa sinh sản vô tính và chữa bệnh vô tính là không thể biện hộ được và vì thế cũng luôn luôn bao hàm sự sinh sản".

II. TIN GIÁO HỘI VIỆT-NAM

1. WEBSITE CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM CÓ PHIÊN BẢN MỚI

VietCatholic News (Thứ Bảy 29/11/2008 23:07)

Kể từ Chúa nhật I mùa Vọng (30-11-2008), Website của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu sử dụng phiên bản mới <http://v3.hdgmvietnam.org>

Được biết, cho đến ngày 29-11-2008, Website này vẫn do linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Truyền thông, trực tiếp điều hành. Nay việc điều hành trang Web sẽ do Ban Thư ký của HĐGM Việt Nam đảm trách.

Trong Thông báo cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm vụ, linh mục Antôn viết:

“Quý Bạn đọc thân mến,

Theo sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), kể từ ngày 30-11-2008, bắt đầu Năm Phụng vụ mới, Ban Thư ký HĐGMVN sẽ phụ trách nội dung của trang web thay cho Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.

Trưởng Ban Biên tập trang web từ nay là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Thư ký Thường trực của HĐGMVN. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn vẫn là Tổng Thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội, thuộc HĐGMVN.

Lm. Antôn xin chân thành cảm ơn Quý Hồng y, Quý Đức cha, Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và bạn đọc, nhất là các cộng tác viên, trong cũng như ngoài nước, đã hết lòng giúp đỡ để hình thành và phát triển nên trang web này trong thời gian qua. Từ những bước dò dẫm khởi đầu cho đến 17g30 ngày hôm nay (28-11-2008), số lượt người truy cập trang web là 2.623.500. Mỗi ngày trung bình có khoảng 7.000 đến 10.000 lượt người truy cập.

Như thế, đây là một phương tiện rất cần thiết và quan trọng trong việc loan truyền Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô cho cộng đồng xã hội Việt Nam và mở ra cho cộng đồng thế giới.

Xin cầu chúc Ban Biên tập mới đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc phát triển trang web này”.

Ngay từ 00 giờ ngày 30-11-2008, Website của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát phiên bản mới <http://v3.hdgmvietnam.org>

Địa chỉ thư điện tử (e-mail) của Ban điều hành phiên bản mới như sau:

web@hdgmvietnam.org

web.hdgmvn@gmail.com

2. ĐỨC TGM HÀ NỘI THĂM MỤC VỤ GIÁO XỨ TÂN HỘI VÀ GIÚP NẠN NHÂN LŨ LỤT

VietCatholic News (30 Nov 2008 14:24)



HÀ NỘI – Hôm nay ngày 30.11.2008, gác lại những sầu buồn sau những đau khổ, mất mát, những giáo dân xứ Tân Hội tràn ngập niềm vui vì được Đức Tổng Giám Mục Giuse – vị mục tử đáng kính của họ đến viếng thăm và chia sẻ tâm tư, hoàn cảnh cùng họ. Ngay trên con đường nhỏ dẫn vào nhà thờ, hàng chục chiếc xe với cờ hoa hân hoan chào đón xe của Đức Tổng. Hàng trăm em thiếu nhi chạy trước đón rước ngài đến thăm giáo xứ trong tiếng reo hò vui mừng. Tại đây đã có đông đảo bà con xếp thành hàng chờ đón Đức Tổng. Sau một ít phút gặp gỡ mọi thành phần trong giáo xứ, Đức Tổng đã long trọng cử hành thánh lễ Chúa nhật I mùa Vọng, cũng là khởi đầu một năm phụng vụ mới của Giáo Hội Công giáo. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Tôma Aquino Nguyễn Xuân Thủy – Tổng quản lý giáo phận, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý – quản hạt Hà Nội, Cha Giuse Nguyễn Khắc Quế - quản hạt Hà Tây (cũ), Cha xứ Tân Hội và quý Cha; cùng với sự tham dự của hàng ngàn giáo dân.

Giáo xứ Tân Hội nằm trên một vùng đất cằn cỗi nhiều sỏi đá, thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ). Đời sống của giáo dân nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Toàn giáo xứ có khoảng 3200 giáo dân. Trận lụt lịch sử hồi đầu tháng 11 đã làm cho đời sống nơi đây càng thêm xơ xác tiêu điều, nước

mưa trút xuống nhiều ngày làm cho ruộng vườn, vật nuôi gần như mất trắng, đồ đạc trong nhà bị hư hại; cá trong ao vì vậy cũng theo con nước mà trôi đi. Con số thiệt hại mà Tân Hội phải gánh chịu đến nay đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục và quý Cha cùng với các cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm hai gia đình có người thiệt mạng trong những ngày mưa lũ vừa qua. Đoàn đã đến thăm, động viên và giúp đỡ gia đình cháu Phanxicô Nguyễn Văn Ánh, 18 tuổi, là học sinh lớp 12, thuộc giáo họ Ao Giàng. Cháu Ánh trên đường đi học về đã bị nước lũ cuốn trôi và thiệt mạng. Được biết, khi có những người đến tiếp cứu nhưng Ánh đã nhường để cho các bạn cùng đi với mình được cứu an toàn trước, còn mình thì cố gắng chống trôi nhưng sau đó đuối sức đã bị nước cuốn đi.

Đặc biệt, Đức Tổng cùng quý Cha đã đến thăm gia đình lương dân trong vùng có người thân bị thiệt mạng trong mưa lụt. Đoàn đến trước một ngôi nhà tuynh toàng, trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ có một bàn thờ với bức chân dung và hương khói trầm buồn lan tỏa. Trên đó là bức di ảnh của anh Nguyễn Văn Tuyển, 22 tuổi, là sinh viên của một trường cao đẳng trong tỉnh. Bất ngờ trước cuộc viếng thăm đầy tình đồng bào tương thân tương ái của một vị Tổng Giám mục

Công giáo, cha mẹ và những người thân của anh Tuyền đã bày tỏ niềm xúc động sâu xa và tấm lòng biết ơn chân thành của họ. Theo lời người thân kể lại, vào ngày nước dâng cao, anh Tuyền vẫn liều thân đến để tiêm thuốc chữa bệnh cho người anh trai của mình đang đau yếu, nhưng sau đó Tuyền bị nước cuốn trôi, mãi ba ngày sau gia đình mới tìm thấy thi thể.

Sự hiện diện của Đức Tổng Giuse làm cho bà con nơi đây vô cùng cảm động. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Ngài đã nói chuyện với họ một cách thân tình ngay trong chính ngôi nhà đơn sơ nghèo nàn của họ, thấp nén nhang kính viêng trước di ảnh người thân xấu số của họ. Ngài động viên họ hãy tiếp tục cố gắng vượt lên những nỗi đau mất mát này, tin tưởng vào tình tương thân tương ái của mọi người. Trong tinh thần đồng bào, Ngài đã đến với cả “những chiến không thuộc ràn này” để động viên và giúp đỡ họ, thật là một tấm lòng nhân ái bao la của người mục tử!

Bất cứ ai được chứng kiến trực tiếp cuộc sống của những bà con nơi đây chắc chắn sẽ không khỏi chạnh lòng. Thật không thể tưởng được ngay tại TP. Hà Nội lại có những người đang sống cảnh như thế. Chỉ có ra khỏi nhà, ra khỏi nơi an toàn của mình, chúng ta mới biết được còn biết bao những người nghèo đang sống quanh ta đang cần tình thương và sự giúp đỡ cụ thể. *Giuse Trần Ngọc Huân*

3. NHÓM BÁC ÁI HẢI PHÒNG CHIA SẺ VỚI BỆNH NHÂN TRẠI PHONG CHÍ LINH NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH 2008

VietCatholic News (16 Dec 2008 07:04)

HẢI DƯƠNG - Ngày 14 -12 vừa qua, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, cùng với Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng đã theo các mục đồng năm xưa để lên đường thăm bệnh nhân Trại Phong Chí Linh – Hải Dương.

Trại Phong Chí Linh - Hải Dương được toạ lạc nơi một vùng cao, số bệnh nhân hiện nay là 208, số đông nhất vẫn là người già và bệnh nặng. Cuộc sống ở đây cũng có những khó khăn nhất định về kinh tế, nhưng khó khăn nhất vẫn là tình thương, sự cảm thông của xã hội.

Nhóm Bác ái Giáo Phận Hải Phòng có một cuộc giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân, mặc dù thời tiết ngoài trời se lạnh, nhưng những tiết mục văn nghệ của nhóm đã làm cho bầu khí trại phong hôm nay thêm vui vẻ gần gũi và ấm áp tình người, Noel 2008 đã đến với anh chị em bệnh nhân sớm hơn mọi năm.

Cha Kiện đã gửi lời thăm hỏi của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên Giám mục Giáo Phận Hải Phòng và trao quà cho các bệnh nhân nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

Sau phần giao lưu văn nghệ là Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân trại phong còn sống cũng như đã qua đời, lời cầu nguyện của các bạn trẻ trong Nhóm Ve Chai Nhân Ái xuất phát từ con tim hoà cùng với làn khói hương trầm bay lên như những lời cầu nguyện đẹp nhất để cầu nguyện cho những anh chị em kém may mắn.

Trong Thánh lễ, Cha Kiện đã trình bày về con đường gặp Chúa, có nhiều con đường gặp Chúa, con đường ngắn nhất gặp được Chúa là con đường gặp và chia sẻ với những người đang sống bên cạnh chúng ta. Hôm nay các bạn đã gặp được Chúa nơi những Anh chị em bệnh phong. Hôm nay các bạn cũng theo các mục đồng năm xưa không phải để đến gặp Hải Nhi Giêsu nơi hang đá Belem, nhưng là những Giêsu đang sống trong trại Phong này. Và hôm nay các bạn lại tiếp tục lên đường mang hơi ấm tình thương cho biết bao nhiêu Chúa Giêsu đang bị bỏ rơi, đang chết dần vì căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS. Chúa Giêsu vẫn đang chờ các bạn đó...Hãy làm một nghĩa cử nào đó thật có ý nghĩa trong đêm Noel.



SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner
\$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II
\$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops
\$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
\$1.50

THÔNG BÁO TĨNH TÂM

Từ ngày 16 đến 18 tháng 1. 2009

Kính thưa quý Cha Linh Hướng,
Quý anh chi Cursillistas thân mến,

Theo thông lệ hằng năm, phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận San Jose sẽ tổ chức 1 khóa tĩnh tâm dành cho mọi cursillistas

Với mục đích để anh chị em trong phong trào có dịp ngồi lại, suy tư,..lắng nghe,..và học hỏi cũng như trao dồi về đạo đức cho riêng mình, vì qua một năm dài sinh hoạt và làm việc tông đồ, ý chí và quyết tâm đã phần nào giảm bớt lòng hăng say và mệt mỏi ...” Hãy đến với Ta...Ta sẽ bồi dưỡng cho..” (Mt 11:25-30)

Như mọi năm, tĩnh tâm năm nay vẫn tổ chức tại :

St. Clare Retreat Center
Laurel Glen Road
Soquel, California 95073

Thời gian : Từ 5:00 giờ chiều thứ Sáu 16, tháng 1 năm 2009
Đến 3:00 giờ chiều Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2009

Lệ Phí : \$115 cho mỗi người bao gồm ăn và ở cuối tuần

Đơn Ghi Danh : Xin liên lạc với Anh Chi Thu Ngoc 408 946 1910
Chi Hồng Tú 408 267 3628
Hoặc có thể download từ Website của Phong Trào

TM. VPĐH Cursillo, VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM
Hàng Năm của PT. Cursillo – VNSJ

Từ ngày 16 đến 18 tháng 01 năm 2009 tại ST. CLARE Retreat Center

Tên Thánh-Họ & Tên : _____ Giáo phận: _____

Địa chỉ: _____

Tel: _____

Đã tham dự khóa Cursillo số: _____ năm: _____ tại :

Lệ Phí : \$115.00 cho một người

Paid _____

Nếu trả bằng chi phiếu xin đề: St. Clare và gửi kèm với Đơn Ghi Danh về:
A/C Thu Ngoc, 2586 Greenrock Road, Milpitas. CA 95035

Điện thoại liên lạc ghi danh : A/C Thu Ngoc H(408) 946 1910 C(408) 569 6052
Hoặc Chi Hồng Tú H(408) 267 3628..C(408) 476 4472

Để tiện việc sắp xếp chỗ ở và thực phẩm. Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 12.2008

Người nhận lệ phí: _____



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 01/2009



■ **TINH TÂM :**

Từ 16 đến 18/01/2009, tại Saint Claire Retreat Center

CHỦ ĐỀ : NGƯỜI CURSILLISTA SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 25/01 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : CẦU NGUYỆN CHO SỰ HỢP NHẤT

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.