



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 10 Năm 2009



Phúc Âm Hóa Gia Đình

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:

**2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035****LINH HƯỚNG***LM. Paul Phan quang Cường*
408-362-9958**CHỦ TỊCH***Joseph Huỳnh quốc Thu*
408-946-1910**PHÓ CHỦ TỊCH***Giuse Nguyễn Văn Kính*
408-926-6975**THƯ KÝ***Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh*
408-209-5508**THỦ QUỶ***Gioan Vũ Duy Đạt
& Maria Vũ Thùy Linh*
408-578-3907**KHỐI TIỀN***Micae Nguyễn hữu Quang*
408-226-5191**KHỐI BA NGÀY***Dom. Hoàng Bá Ngân*
408-934-0843**KHỐI HẬU***Giuse Nguyễn văn Thẩm*
408-269-7178**KHỐI TRUYỀN THÔNG***Joseph Đào Tiến*
408-386-5696**TRANG NHÀ**[http://www.viet-cursillo.com/
index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)*Dom. Savio Nguyễn Trần Duy*
408-223-9373**TRƯỜNG HUẤN LUYỆN****TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN***Gertrude Nguyễn Hồng Tú*
408-440-2519**PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN***Gioan B. Nguyễn văn Kết*
408-934-1086**PHỤ TÁ TÀI LIỆU***Giuse Trần Thái Hoàng*
408-532-0548**PHỤ TÁ KÊ HOẠCH***Jerome Việt Hải*
408-513-4040**Thư Chủ Tịch**

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Em xin được chia sẻ cùng tâm tình với quý anh chị trong đại gia đình cursillo, nhân tháng Mân Côi, Giáo Hội mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, để kính nhớ cuộc chiến thắng của các chiến thuyền Kitô giáo tại vịnh Lepente, nhờ sự trợ giúp đặc biệt của Đức Maria qua lời cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi của các tín hữu. Qua kính Mân Côi, anh chị em chúng ta thấy có hai yếu tố quan trọng mà Đức Mẹ rất yêu thích. (1) Đó là sự lặp đi lặp lại kính Kính Mừng, (2) và suy niệm các mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giê-su, mà Đức Maria có vai trò rất đặc biệt trong chương trình cứu độ nhân loại của Chúa.

Thưa quý anh chị, đã có nhiều lần Em lần chuỗi Mân Côi mà miệng đọc như cái máy, không hề dừng lại để suy ngẫm những gì mình đang đọc. Có những lúc Em đọc kính Mân Côi mà như sợ người khác giành giật, cho nên Em vẫn chưa hiểu và chưa yêu mến Chúa Giê-su cho đủ. Em sẽ cố gắng hơn, kiên trì hơn, tôn kính hơn và suy gẫm sâu xa hơn về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giê-su

Quý Anh Chị thân mến, thế giới chúng ta sống hôm nay đang gia tăng về tội ác, đạo đức ngày một suy đồi, khoa học có tiến bộ thật, nhưng dường như lại tiếp tay cho sự ác hoành hành. Con người hôm nay đang tự hủy chính mình và hủy hoại cuộc đời nhau. Nhiều gia đình đang có nguy cơ tan rã vì chẳng ai tin tưởng nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn nhau, quyền uy của Cha Mẹ trong gia đình đang lu mờ dần,... Sự ác xem ra đã thắng sự thiện. Trước viễn cảnh bi đát của xã hội loài người chúng ta, những ai có lòng đạo đức không khỏi lo âu trăn trở. Làm sao cứu được thế giới khỏi sự diệt vong bởi suy đồi đạo đức? Làm sao đẩy lùi sự ác ra khỏi thế gian?

Trong tháng Mân Côi, giáo hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng cảm lấy chuỗi Mân Côi là khí giới, là thuẫn đỡ trong đời sống. Xin Chúa ban cho những kẻ tội lỗi được ơn trở lại, xin cho anh chị em cursillistas chúng ta can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỷ, và theo gương Mẹ sống gắn bó và tuân hành thánh ý Chúa.

Trong tháng Mân Côi và tháng Các linh hồn, xin mỗi cursillistas chúng ta hãy dâng chuỗi Mân Côi hằng ngày của gia đình mình cầu nguyện cho một gia đình đang bất hòa, đang nguội lạnh được ơn trở về. Xin mỗi cursillistas chúng ta chọn lấy một người bạn để cầu nguyện cho họ sớm ăn năn sám hối và tin phục Thiên Chúa. Ước gì mỗi cursillistas trong phong trào chúng ta dâng những hy sinh, những lời kính Mân Côi để đền bù lại những tội lỗi của con người và của chúng ta hôm nay.

JOSEPH HUYNH QUỐC THU

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

TGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG

(Mc 16, 15-20)

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: ¹⁵ Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. ¹⁶ Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. ¹⁷ Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. ¹⁸ Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.

¹⁹ Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. ²⁰ Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

II. TẤM BÁNH CHIA SẼ

Một đạo sĩ hỏi các đệ tử : Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không ? Các đệ tử thi nhau trả lời : Thưa Thầy, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò con nào là con trâu không ? Thầy lắc đầu : Không phải. Đệ tử khác trả lời : Thưa Thầy có phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài cây nào là cây mít không ? Thầy vẫn lắc đầu : Không phải. Thấy không ai trả lời được , Thầy mới giải nghĩa : Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình.



Thật là khó hiểu. Tuy trên đời ta thấy có nhiều thứ ánh sáng. Có ánh sáng mặt trăng mặt trời. Có ánh sáng đèn dầu, đèn điện. Có những ánh sáng như tia X, tia hồng ngoại. Nhưng tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta nhìn rõ sự vật. Không thấy có thứ ánh sáng nào soi vào mặt người xa lạ mà biến người ấy thành người thân của mình.

Mẹ Tê-rê-xa dường như đã tìm ra thứ ánh sáng ấy.

Mẹ Tê-rê-xa là một nữ tu người An-bani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn độ. Đến Ấn độ, thấy người nghèo khổ quá tội nghiệp. Biết bao người hấp hối ngoài lề đường. Chết rồi xác bị quẳng vào đồng rác như xác thú vật. Biết bao trẻ thơ bị bỏ rơi. Biết bao gia đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột. Biết bao người đói khát không đủ cơm ăn áo mặc. Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo.

Một hôm Mẹ đi thăm một ông già cô đơn trong căn lều tồi tàn. Bước vào lều Mẹ phải động lòng thương cảm. Vì tất cả đồ đạc chỉ là một mớ giẻ rách. Căn lều bụi bặm bẩn thỉu ngoài sức tưởng tượng. Và nhất là ông già thu mình lại không muốn giao tiếp với ai. Mẹ chào hỏi ông cũng không buồn trả lời. Mẹ xin phép dọn dẹp căn lều ông cũng làm thinh. Đang khi dọn dẹp, Mẹ thấy trong góc lều có một cây đèn dầu bụi bám đen đũi. Sau khi lau chùi, Mẹ kêu lên : *Ô, cây đèn đẹp quá.* Ông già nói : *Đó là cây đèn tôi tặng vợ tôi ngày cưới. Từ khi bà ấy chết, tôi không bao giờ đốt đèn nữa.* Thấy ông đã cởi mở, Mẹ Tê-rê-xa đề nghị : *Thế ông có bằng lòng cho các chị nữ tu mỗi ngày đến thăm và đốt đèn cho ông không ?* Ông đồng ý. Từ đó mỗi buổi chiều, các chị tới thăm ông, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với ông. Ngọn đèn ấm áp trong căn lều ấm cúng. Ông trở nên vui vẻ hơn. Ông đi thăm mọi người. Mọi người đến thăm Ông. Cuộc đời ông vui tươi trở lại.

Trước kia cuộc đời ông tăm tối không

phải vì ông không thắp đèn. Nhưng vì ngọn đèn trong trái tim ông đã tắt. Trái tim khép kín nên ông mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Ông nhìn mọi người như thù địch. Từ ngày các nữ tu đến đốt đèn đời ông vui lên, sáng lên. Đời ông sáng lên không phải vì có ngọn đèn dầu hoả soi sáng.



Nhưng vì trái tim ông bừng sáng. Ngọn đèn tâm hồn ông rạng rỡ. Tâm hồn ông cởi mở và ông nhìn thấy mọi người là anh em. Thứ ánh sáng ấy ta thấy trong Phúc Âm, khi người Samaritano nhân hậu cúi xuống săn sóc, băng bó vết thương cho người bị nạn bên đường. Hai người nhìn nhau. Một làn ánh sáng loé lên. Và họ nhận ra nhau là anh em.

Cứ như thế Mẹ Tê-rê-xa miệt mài phục vụ người nghèo. Lập những trung tâm đón tiếp những người hấp hối, săn sóc để họ được chết, được chôn cất như một con người. Nuôi trẻ mồ côi. Xây bệnh viện. Xây

trường học. Công việc càng ngày càng mở rộng. Số người theo Mẹ ngày càng đông và Mẹ đã lập dòng Nữ tử Thừa sai Bác ái chuyên phục vụ người nghèo. Hiện nay nhà dòng đã có mặt trên 132 quốc gia. Mẹ được thế giới biết tiếng. Mẹ được nhiều giải thưởng trong đó có giải Nobel Hòa bình. Năm 1997, khi Mẹ qua đời, 80 nguyên thủ quốc gia, trong đó có phu nhân tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân tổng thống Pháp Jacques Chirac đã đến dự đám tang. Và nước Ấn độ, đa số dân theo Ấn độ giáo, vốn không ưa đạo Công giáo, đã chôn cất Mẹ theo nghi thức quốc táng. Hai mươi một phát súng đại bác tiễn đưa linh hồn Mẹ về trời.

Mẹ Tê rê xa là một nhà truyền giáo thành công của thế kỷ 20. Vì Mẹ đã biết thắp lên ngọn đèn soi trong đêm tối. Giữa đêm tối vật chất hưởng thụ, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn siêu nhiên của thiên đàng. Giữa đêm tối rụt rè nghi kỵ Mẹ đã thắp lên ngọn đèn cởi mở tin yêu. Giữa đêm tối lạnh lẽo cô đơn, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn ấm áp tình người. Trái tim Mẹ là một ngọn đèn sáng. Ánh sáng ấy tỏa lan tới muôn người làm cho mọi người nhận biết khuôn mặt hiền lành khiêm nhường của Đức Kitô và làm cho mọi người nhìn nhau là anh em.

Vào thời Cộng sản còn mạnh và còn chống đối Công giáo kịch liệt, Mẹ Tê rê xa vẫn có thể lập nhà ở Nga, ở Cu ba và cả ở



Việt nam. Với tấm lòng bác ái, Mẹ đã có thể đi khắp thế giới như lời Chúa truyền. Với tấm lòng bác ái, Mẹ đã chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng khắp thế giới.

Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta góp phần vào việc truyền giáo. Không gì bằng ta hãy noi gương Mẹ Tê rê xa, thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng mình, đem ngọn lửa yêu thương phục vụ soi sáng khắp nơi. Thế giới sẽ bừng sáng và mọi người sẽ nhìn nhận nhau là anh em.

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

- 1-Nhờ đâu Mẹ Tê rê xa đến được cả những nước Cộng sản ?
- 2-Nhờ đâu việc truyền giáo của Mẹ Tê rê xa thành công tốt đẹp ?
- 3-Đời sống bạn là ánh sáng hay là bóng tối cho những người chung quanh ?
- 4-Bạn quyết tâm làm gì để loan báo Tin Mừng cho mọi người ?

Đức GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ nhậm chức GP Thái Bình: *Thập giá mới trong cuộc lữ hành*

VietCatholic News (02 Sep 2009 10:38)

J.B Nguyễn Hữu Vinh

THÁI BÌNH - Ngày 1/9/2009, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ chính thức nhậm chức Giám mục Thái Bình.

Từ rất sớm, giáo dân đã nô nức lên đường đổ về Tòa Giám mục Thái Bình (dù theo một linh mục cho biết, cuộc lễ hôm nay không được thông báo cho giáo dân ở các nhà thờ). Họ cười nói hớn hở, chở nhau trên những chiếc xe máy từ mọi miền quê về đón Đức Giám mục mới, vị chủ chăn mà họ mong đợi kể từ khi được tin Tòa Thánh bổ nhiệm đến nay.

Từ nay, Giáo phận Thái Bình được đặt dưới sự coi sóc của một thủ lãnh mới, một chủ chăn mới. Một gánh nặng trên đôi vai Ngài và một Thập Giá mới được đặt thêm vào trong cuộc đời Đức cha Phêrô.

Trong câu chuyện của giáo dân Thái Bình hôm nay, cũng nhắc lại nhiều sự kiện lớn lao, nhiều cuộc lễ hoành tráng của Giáo phận Thái Bình. Người ta cũng nhắc nhiều đến cuộc đón rước Đức GM Nguyễn Văn Sang cách đây gần 20 năm khi Ngài về Thái Bình nhậm chức. Khi đó Thái Bình không có Giám mục, buổi lễ do các linh mục và giáo dân tổ



chức. Mọi người chờ đợi và ra tận bến phà Tân Đệ để đón GM với hàng hàng đoàn lũ giáo dân cách TGM hàng mấy chục km, một cuộc biểu dương lực lượng lớn lao của cả Giáo phận vẫn làm nức lòng giáo dân đến tận hôm nay.

Chưa tan lễ, nhiều đoàn trống, kèn đã xếp các dụng cụ của mình lên xe, chúng tôi cũng ra về với niềm tin sâu xa rằng: Thái Bình có tân Giám mục sẽ là bước khởi sắc cho những năm tháng tiếp theo để cả Giáo phận ngày càng mạnh mẽ, hiệp nhất và ngày càng vững vàng dưới sự dẫn dắt của vị Giám mục lấy khẩu hiệu “Hãy cho tôi các linh hồn”.

Với tân Giám mục Thái Bình Phêrô, đây cũng là một Thập giá nặng nề mà Ngài đang phải vác trên vai. Chúng ta cầu chúc cho Ngài vượt qua những khó khăn ban đầu thường gặp khi nhậm chức ở giáo phận mới, để Ngài nhanh chóng bắt tay vào công việc chính của mình là chăm lo cho Giáo phận Thái Bình cách riêng, cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo hội hoàn vũ để hướng tới một giáo hội “Thánh thiện, tông truyền, thông công và hiệp nhất” trong Đức Kitô. •

Lễ nhậm chức Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết của **ĐC Vũ Duy Thống**

VietCatholic News (03 Sep 2009 10:31)

Lm Giuse Nguyễn Hữu An



PHAN THIẾT - Hôm nay ngày 3.9.2009, Phụng vụ Giáo hội mừng lễ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Giáo Phận Phan Thiết tổ chức thánh lễ nhậm chức Giám Mục Chính Tòa của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.

Đúng 9 giờ, cả cộng đoàn hòa chung bài ca “Từ ngàn xưa” quen thuộc, đoàn đồng tế từ nhà xứ Chính tòa tiến ra tiền sảnh. Đức Hồng Y JB giới thiệu Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống với toàn thể Dân Chúa. Ngài nói ân huệ Chúa ban cho Giáo phận Phan thiết. Một Giáo phận trẻ và phát triển nhanh. Các vị mục tử tiếp nối là ân huệ của Chúa nhân từ ban tặng cho Giáo phận. Sau khi Đức cha Giuse hôn kính Thánh Giá, đoàn đồng tế tiến lên cung thánh.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan thân ái dẫn Đức Cha Giuse đến ngài tòa Giám Mục.

Cha Bí thư TGM Phan thiết, Giuse Hồ Sĩ Hữu đọc Sắc Lệnh và Tông Sắc bổ nhiệm của Tòa Thánh. Tiếp theo cha Phêrô Phạm Tiến Hành, niên trưởng các cha quản hạt, đại diện Dân Chúa chúc mừng Đức Cha Giuse.

Những bông hoa tươi thắm như gói trọn tâm tình yêu mến dâng lên các Đức Giám Mục.

Đức cha Giuse xứng kính vinh danh bắt đầu Thánh lễ. Ngài giảng lễ với một phong cách trẻ trung vui vẻ và cũng thật sâu sắc, đong đầy ý nghĩa. Những tràng pháo tay rộn vang, những tiếng cười hân hoan đan xen xuyên suốt nội dung chia sẻ.

Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y nói lời chia tay với Đức Cha Giuse. Với lối ví von dí dỏm, ngài nói: Đức Cha Giuse sẽ nhiều lần vắng Phan thiết để về Sài gòn lo công việc của ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN và Năm Thánh 2010. Sau tám năm làm Giám mục phụ tá, Đức Cha đã sống trong bầu khí thân thương của gia đình Tổng giáo phận. Tình liên đới là một nét đẹp của sứ vụ hôm nay. Tình liên đới giữa các vị mục tử và các Giáo phận chính là sức mạnh giúp vượt qua mọi thách đố của thời đại hôm nay.

Cha FX Phạm Quyền, trưởng ban tổ chức bày tỏ lòng biết ơn đến quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh và toàn thể cộng đoàn.

Tiệc mừng tại khuôn viên Tòa Giám Mục. “Gánh hàng rong Đôi Khi” gồm những ca sĩ tên tuổi từ Sài gòn ra Phan thiết giúp vui những ca khúc “Hạt giống tâm hồn” của Nhạc sĩ Thông Vi Vu. Đức cha Giuse hát luôn hai bài tặng quan khách “Một chút” với Tam Ca Áo Trắng và “Đôi dép” với hai nhóc tỳ dễ thương.

Gió biển làm dịu lại cái nắng trưa đang gay gắt. Mọi người ra về trong hân hoan mang theo bao niềm vui và tâm tình của vị chủ chăn mới.

20.000 người tham dự Lễ tấn phong tân giám mục Phát Diệm

VietCatholic News (08 Sep 2009 00:13)

WHĐ (8.09.2009) – Như tin đã đưa, Đức tân giám mục Giuse Nguyễn Năng, nguyên Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse (cơ sở II, Xuân Lộc), đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Châm ngôn mục tử của ngài là “Hiệp thông và phục vụ”.

Lễ tấn phong Đức tân giám mục Giuse vừa được tổ chức trọng thể tại khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (quảng trường trước Phương Đình) vào sáng nay 8-09-2009, lễ kính Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria.

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc là chủ phong. Hai vị phụ phong là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, nguyên giám quản Phát Diệm và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yển, nguyên giám mục Phát Diệm (đã nghỉ hưu).

Đồng tế trong thánh lễ tấn phong có Đức Hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Đức Tổng giám mục TGP Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng Giám mục VN và 20 giám mục của 25 giáo phận trên cả nước.

Tham gia đoàn đồng tế còn có hơn 400 linh mục khắp Bắc Trung Nam. Có vị từ cực Nam đất nước cũng



có mặt trong thánh lễ đáng nhớ này: linh mục Trần Văn Trông, giáo xứ Hưng Văn (thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) thuộc giáo phận Long Xuyên, bạn đồng môn của Đức tân giám mục tại Giáo hoàng Học viện Piô X (Đà Lạt) giai đoạn 1970-1977.

Trong bầu khí hân hoan đón mừng Đức tân giám mục của giáo phận Phát Diệm, gần hai vạn giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận, từ vùng núi Hòa Bình, Nho Quan đến vùng biển Kim Sơn, rồi cố đô Hoa Lư và thành phố Ninh Bình, tuôn về khu vực nhà thờ Chính tòa từ mấy ngày trước lễ. Đồng thời có gần 700 tu sĩ nam nữ, 150 chủng sinh tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ của Đức tân giám mục. Đặc biệt có phái đoàn giáo phận Xuân Lộc, nơi Đức tân giám mục phục vụ từ 1977 đến nay và phái đoàn các linh mục, giáo dân miền Nam gốc Phát Diệm đã hành hương về quê cha đất tổ, mừng giáo phận cố hương vừa được Tòa Thánh gửi đến một vị mục tử mới.

Ngoài ra phái đoàn các tôn giáo bạn tại Ninh Bình cũng đã đến chúc mừng và có mặt trong thánh lễ tấn phong.

Đức tân giám mục Giuse Nguyễn Năng sinh trưởng tại Phát Diệm nhưng lớn lên và phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc, nay trở về quê hương thực thi nhiệm vụ của mục tử. Nhiệm vụ này đã được Chúa chuẩn bị rất lâu dài, như vun trồng một cây quý. Đức tân giám mục như “một cây quý giá được vun xới trong vườn Xuân Lộc sẽ đem lại cho giáo phận Phát Diệm một Mùa Xuân đầy Phúc Lộc”.

Thánh lễ tấn phong kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng chính thức bắt đầu sứ vụ mục tử, mở ra một giai đoạn mới trong hành trình của lịch sử giáo phận Phát Diệm. Hành trình sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng. Hành trình “Phục vụ và Hiệp thông”.

Thánh lễ tấn phong như lời diễn đạt về một niềm hy vọng mới. Niềm hy vọng của cộng đồng tín hữu có 108 năm lịch sử (1901-2009), vừa được tái khẳng định từ tinh thần “Hiệp thông và Phục vụ” của vị mục tử mới.

Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng qua đời.



Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội đã qua đời lúc 02g sáng ngày 07-09-2009 tại bệnh viện Việt Đức. Hưởng thọ 92 tuổi. Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 15g chiều ngày 09-09-2009 tại nhà thờ Thành phố Nam Định.

TIỂU SỬ

ĐỨC CHA PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG

Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1918, tại Kim Lâm, Thanh Oai, Hà Nội

Nhập Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên:

1932

Nhập Trùng Tập Hà Nội: **1937**

Học Đại chủng viện Xuân Bích, Liễu Giai:

1940

Thụ phong linh mục: **15-06-1948**

Quản nhiệm xứ Nam Định: **1949**

Hiệu trưởng Trường Lê Bảo Tịnh: **1950**

Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội:

1952

Chính xứ Nam Định: **1953**

Linh mục Tổng đại diện TGP Hà Nội:

1968

Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội: **1991**

PGĐ Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội:

1992

Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội:

15-08-1994

Nghỉ hưu: **2003**

Qua đời: **07- 09- 2009**

*Lễ giỗ mãn tang
đức cố giám mục Bắc Ninh*

Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyên

VietCatholic News (24 Sep 2009 11:02)

BẮC NINH - Ngày 24.9.2009. Đúng ngày này 3 năm về trước, đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyên, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã giã từ trần thế về Nhà Cha trên trời. Trong tình yêu thì “gần là thương, xa là nhớ”. Thế nên, thời gian xa cách đã hơn 1000 ngày trôi qua, nhưng hình ảnh và tình cảm của đức cố Giám mục trong tâm trí bao người vẫn còn tươi mới như ngày hôm qua.

Thánh lễ giỗ mãn tang đức cố Giám mục diễn ra vào sáng ngày 24.9.2009. Đúng 9 giờ, trong tiếng kèn đồng trầm hùng, đoàn đồng tế từ tòa giám mục tiến ra nhà thờ chính tòa. Tất cả quý cha tiến lên dâng những đóa hồng đỏ thắm như tấm lòng con thảo trước di ảnh đức cố Giám mục nơi cung thánh; quý đức cha thì tiến đến xá nhang trước mộ đức cố Giám mục ngay trong lòng nhà thờ chính tòa.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, đức cha chủ nhà Cosma Hoàng Văn Đạt đã giới thiệu đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, chủ tế thánh lễ, và quý đức cha đồng tế: đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đức cha Giuse Nguyễn Văn Yển, và quý cha Tổng đại diện, quý cha Bê trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Có hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế. Cộng đoàn tham dự ước tính gần 2000 người thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa. Mọi người đều được tặng cuốn sách “Yêu Thương Hiến Mình” gồm nhiều lời chứng về đời sống của đức cố giám mục Giuse Maria do linh mục Phêrô Chu Quang Minh, S.J. thâu thập.

Cuối thánh lễ, cha Giuse Trần Quang Vinh, linh mục Tổng đại diện Bắc Ninh, thay lời cho giáo phận bày tỏ lòng tiếc thương đức cố giám mục Giuse Maria.



Đồng thời, cảm ơn tình hiệp thông nâng đỡ của các Đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ.

Sau thánh lễ, nhiều người đã đến quây quần xung quanh mộ đức cố Giám mục để cầu nguyện cho Ngài, và cũng là để có ít phút cảm nghiệm những liên hệ tình cảm của từng người với đức cố Giám mục khả kính.

Đức cố giám mục Giuse Maria ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng mọi thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Bắc Ninh. Trong tâm tình thảo hiếu mến yêu, có lẽ ai cũng muốn thừa với Ngài bằng tâm tình của lời ca Quan họ: “Người ơi, Người ở đừng về!” Đức cố giám mục đã mang lấy thân phận của giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận là gia đình của ngài. Mọi giáo dân là người nhà của ngài. Vui buồn của giáo phận là vui buồn của Ngài. Sức sống của giáo phận là sức sống của ngài. Ngài đã hi sinh cuộc đời vì giáo phận.

Nguyễn Xuân Trường

Chủng viện

Thánh Tâm Thái Bình khai giảng niên khóa mới



THÁI BÌNH - Sáng thứ Tư (23/9/2009) Chủng viện Thánh Tâm giáo phận Thái Bình chính thức khai giảng năm học mới 2009-2010.

Được biết, Chủng viện Mỹ Đức sau thời gian dài bị đóng cửa. Năm 2008 Đức cha F.X. Nguyễn Văn Sang khởi xướng, chiêu sinh trở lại, đổi tên thành “Chủng viện Thánh Tâm Chúa Giê-su” giáo phận Thái Bình. Niên khóa 2008-2009 khai giảng hồi đầu tháng 9 năm ngoái, với số chủng sinh 29 thầy chia thành 2 lớp: lớp đào tạo ngắn hạn 3 năm và lớp đào tạo dài 5 năm. Sau hơn ba tháng nghỉ hè và thực tập mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận, ngày 19/9/2009 các thầy tựu trường. Năm nay số chủng sinh tăng thêm hai thầy nữa, đó là thầy Vinh-sơn Thượng (Thái Bình), và thầy Gioan.B. Bùi Văn Thịnh, 37 tuổi (giáo phận Hải Phòng). Từ chiều ngày 20/9 đến sáng 23/9 các thầy tĩnh tâm đầu niên học, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Thanh Nư (dòng Thừa sai đức tin), với chủ đề xuyên suốt “học với Chúa Giê-su”.

Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ – người đang lèo lái con thuyền giáo phận ngỏ lời với anh em chủng sinh, và tuyên bố khai giảng năm học mới 2009-2010. Trước hết Đức cha tạ ơn Thiên Chúa đã cho Thái Bình có nơi đào tạo, vun trồng để có nhiều tông đồ phục vụ Nước Chúa, phục vụ giáo phận. Ngài cảm ơn Đức cha Phanxico, quý cha Ban Giám đốc, các cha giáo và tất cả những ai đã và đang góp công, góp sức, tinh thần cũng như vật chất để giáo phận có được những thành quả như ngày hôm nay, cách riêng đối với Chủng viện Thánh Tâm. Đức cha cầu mong sao cho Chủng viện sớm đạt được mục đích: các giáo sư truyền đạt làm sao cho các học

viên đón nhận cách hiệu quả về chất lượng được đào tạo; về phía học viên cũng phải cố gắng, cộng tác nhiệt tình sao cho đạt được mục đích của mình, đó là sự thăng tiến và trưởng thành về mọi mặt, trở nên những “tâm sỹ như lòng Chúa mong ước” mà phương châm Chủng viện đã đề ra trong niên học mới này.

Thật cảm động khi một thầy đại diện 31 anh em chủng sinh cảm ơn hai Đức cha, quý cha Ban Giám đốc, quý cha giáo giọng đây nghẹn ngào “...Chúng con tuy tuổi đời đã cao, tóc đã bạc, nhưng lý tưởng và lòng nhiệt huyết theo Chúa vẫn không tàn phai theo năm tháng. Chúng con thật hạnh phúc khi được cùng nhau học tập, tu luyện, cùng nhau chung sống trong lò lửa Chúa Thánh Thần, đúng như lời Thánh vịnh: ‘Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau’. Tuy nhiên, có mấy ai biết rằng đằng sau dáng vẻ vui tươi yêu đời ấy, chúng con đã trải qua những tháng ngày dài phải sống trong thử thách và đau thương, chỉ vì dám can đảm sống trung thành với lý tưởng đời tận hiến. Quá khứ đã qua đi không trở lại, tương lai là một mâu nhiệm mà không ai biết trước được, ngoại trừ Thiên Chúa. Chúng con xin phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Xin quý Đức cha, quý cha tiếp tục đồng hành và ân cần nâng đỡ chúng con trên bước đường dâng hiến”.

Chủng viện

Thánh Nicolas Phan Thiết khai giảng năm học mới

VietCatholic News (04 Oct 2009 05:48)

Lm Giuse Nguyễn Hữu An



Ngày 1.10.2009, Lễ kính thánh Têrêxa Hải Đồng Giêsu, Chủng viện Nicolas khai giảng năm học mới. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng các cha trong ban giám đốc, các cha giáo sư hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Chủng sinh. Chủng viện Nicolas có 60 Chủng sinh nội trú, gồm 3 lớp dự bị và lớp thần học đặc biệt cho 23 Chủng sinh vừa tốt nghiệp Đại Chủng Viện Sao Biển Nha trang.

Hiện nay Giáo phận Phan thiết có 153 Chủng sinh. Trong đó có 6 Thầy Phó tế sẽ được phong chức linh mục vào ngày 11.11.2009; 45 Thầy đang học tại Đại Chủng Viện Xuân lộc; 2 thầy đang học tại Đại Chủng Viện Verone, Italia; 28 Thầy đang thực tập mục vụ tại các giáo xứ; 23 Thầy lớp thần học đặc biệt và 49 Thầy các lớp dự bị. Mỗi năm Chủng viện Nicolas tổ chức thi tuyển, có 60-80 em dự thi nhưng chỉ chọn lọc 11-12 em. Ôn gọi đời đào làm thành sức sống trẻ trung cho giáo phận.

Ban giám đốc và giáo sư gồm 20 linh mục và thầy dạy ngoại ngữ, tận tình giảng dạy linh hướng, chuẩn bị kiến thức và đạo đức để các Chủng sinh bước vào Đại chủng viện.

Câu chúc các Thầy một năm học mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Hội nghị Thường niên Kỳ II-2009

Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (06.10.2009) – “Sự hiện diện đông đủ của quý Đức cha hôm nay làm sống lại bầu khí hiệp thông huynh đệ chúng ta đã sống trong hai tuần Ad limina tại Rôma. Trong đức tin, chúng ta nhìn sự hiệp thông huynh đệ ấy như ân huệ của Chúa Thánh Thần, và chúng ta tin rằng chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện ở đây để soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong nhiệm vụ phục vụ Dân Chúa.”

Với những lời mở đầu trên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, đã tuyên bố chính thức khai mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGM.VN, được tổ chức tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc từ ngày 5-10-2009.

Hiện diện trong Hội nghị có đông đủ các giám mục đang làm việc trong 26 giáo phận, ngoại trừ Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận không thể tham dự vì tuổi cao sức yếu. Điều đáng tiếc nhất là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, TGM Tổng giáo phận Hà Nội và Tổng thư ký HĐGM.VN, cũng không thể đến dự họp vì lý do sức khỏe.

Sau lời khai mạc của Đức cha Chủ tịch, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Phó Tổng thư ký, đã trình bày tổng quát về chương trình làm việc của Hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về việc cử hành Năm Thánh 2010, năm ghi dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam.

Sinh hoạt của các giáo phận và của các Ủy ban trực thuộc HĐGM cũng được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, nhiều đề tài khác cũng sẽ được đề cập trong hội nghị như Ratio về đào tạo linh mục, thỉnh nguyện thư xin mở án phong chân phước cho hai Đức cha François Pallu và Pierre Lambert de la Motte, Năm Linh mục, việc cứu trợ nạn nhân bão lụt, các Hội nghị quốc tế.

15.000 người tham dự lễ phong chức tân Giám mục

Toma Vũ Đình Hiệu phụ tá Xuân Lộc

VietCatholic News (09 Oct 2009 21:13)



XUÂN LỘC (10.10.2009) – Thánh lễ và nghi thức tấn phong giám mục diễn ra từ 6g đến 8g35, trong tiết trời dịu mát lúc bình minh của vùng đất đỏ Xuân Lộc, mỗi khi vào cuối mùa mưa bước sang đầu mùa khô.

Thánh lễ tấn phong giám mục của Đức cha Toma có sự tham dự của toàn thể các giám mục

đến từ 26 giáo phận, gồm 31 vị vừa tham dự Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, từ ngày 5-10 đến hết ngày 9-10 (WHĐ đã liên tục đưa tin về Hội nghị này).

Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, chủ tế thánh lễ và là giám mục chủ phong, đã thay mặt cộng đoàn

Dân Chúa Xuân Lộc nói lên niềm vinh dự được đón tiếp Đức Hồng y, các Đức tổng giám mục và quý Đức cha đã chọn Xuân Lộc làm nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN, và sáng nay, 10-10, đồng tế trong Thánh lễ tấn phong vị giám mục phụ tá của giáo phận.

Hai vị phụ phong trong Nghi lễ tấn phong giám mục là Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa và Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh.

Đồng tế trong Thánh lễ tấn phong, có hơn 600 linh mục trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc. Ngoài ra còn phải kể đến sự tham dự rất cảm động của

các linh mục học chung lớp với Đức tân giám mục tại Tiểu chủng viện thánh Phaolô Xuân Lộc (1966-1973): Rôcô Nguyễn Kim Duy (nhạc sĩ Nguyễn Duy), Phaolô Bùi Đức Kỳ, Đaminh Ngô Công Sứ, Giuse Nguyễn Xuân Triết, Giuse Nguyễn Thế Vinh.

Tham dự thánh lễ có 15.000 khách mời là nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân.

Tiếp theo phần Phụng vụ Lời Chúa và sau khi linh mục thỉnh nguyện viên trình Tông sắc của ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm linh mục Tôma Vũ Đình Hiệu vào hàng giám mục, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc

HĐGM Việt Nam, chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ ý nghĩa của Lời Chúa trong Is 61, 1-3 Thánh Thần Chúa ngự trên tôi (bài đọc I), 2 Tm 1, 6-14 Tôi biết tôi tin vào ai (bài đọc II), và Ga 13, 1-15 Ngài yêu họ đến cùng (Phúc âm).

Thánh lễ tấn phong giám mục của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, hiệu tòa Bahanna, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc vào lúc 8g35 sáng cùng ngày, trong ánh nắng rực rỡ của một ngày mới, sau một cơn mưa nhẹ. Một biểu tượng tự nhiên về sức sống của Giáo Hội đang tràn trề trên mảnh đất miền đông Nam bộ.

PV WHĐ

ĐTC Benedict XVI tiếp kiến

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas

Peter Nguyễn Minh Trung

VATICAN (CNA) - Trong cuộc nói chuyện sáng nay giữa Đức Thánh Cha Benedict XVI và tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người Công giáo ở Palestine là một trong những chủ đề chính được đưa ra bàn luận.

Đức Benedict XVI đã tiếp tổng thống Abbas tại Dinh Tông Tòa. Hai vị lãnh đạo thảo luận về chuyên tông du mới đây của Đức Giáo Hoàng tới Thánh Địa, tình trạng bất ổn ở vùng Trung Đông, và tầm quan trọng của việc tìm ra “giải pháp cuối cùng cho các mâu thuẫn giữa Palestine và Israel.”

Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng phải bắt tay ngay vào giải quyết các vấn nạn đã tồn tại

từ lâu, đảm bảo “quyền được tôn trọng và được công nhận của mỗi công dân”. Đặc biệt, hai bên đã nhấn mạnh về nỗ lực và tầm quan trọng từ ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế, việc hợp tác và tôn trọng nhau giữa hai nhà nước Palestine - Israel.

Những người Công giáo tại Palestine phải chịu nhiều bách hại, phải chạy trốn và xin tị nạn, họ sống trong một bầu khí không ổn định trên khắp đất nước và cả ở những vùng gần Thánh Địa. Bên cạnh đó, tổng thống Abbas công nhận những đóng góp to lớn của người Công giáo cho xã hội và sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc.

ĐỨC THÁNH CHA *kêu gọi các*

Giáo Hội Kitô Đông và Tây phương chấp nhận *gia sản* của nhau

CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các Giáo Hội Kitô Đông và Tây phương tiếp nhận gia sản tinh thần phong phú của nhau, để thăng tiến sự quý chuộng nhau hơn giữa tất cả các tín hữu Kitô.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và các tham dự viên khóa hội thảo thứ 9 liên Kitô, đang tiến hành từ ngày 3 đến 5-9-2009 tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Augustino ở Roma.

Khóa hội thảo Liên Kitô này do Học viện Phanxicô về Linh đạo thuộc Đại học Giáo Hoàng Antonianum ở Roma cùng với Phân khoa thần học Chính Thống Aristoteles ở Tessalonica Hy Lạp cùng tổ chức. Khóa đầu tiên diễn ra hồi năm 1992 và địa điểm nhóm họp thay đổi: cứ một nước đa số theo Chính Thống giáo đến một nước đa số theo Công Giáo. Khóa hội thảo năm nay có chủ đề là: "Thánh Augustino trong truyền thống Tây phương và Đông phương".

Trong sứ điệp, ĐTC chào mừng sáng kiến tổ chức các cuộc Hội thảo giữa Công Giáo và Chính Thống về linh đạo, giúp khám phá sự đồng nhất về đạo lý và linh đạo, rất hữu ích để cùng nhau kiến tạo Nước Chúa, trong đó các con cái Thiên Chúa có thể sống trong an bình và bác ái huynh đệ dựa trên chân lý đức tin chung.

LM Trần Đức Anh, OP



Lịch trình của ĐỨC GIÁO HOÀNG từ tháng 09 đến 11-2009

VietCatholic News (07 Sep 2009 13:10)



VATICAN (ZENIT) - Chương trình của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong vài tháng tới bao gồm chuyến tông du đến Cộng hòa Séc, khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đặc biệt lần thứ 2 và phong thánh cho một số vị.

Hôm nay, Vatican đã công bố lịch trình các buổi cử hành phụng vụ chung và các chuyến đi của Đức Giáo Hoàng tính tới tháng 11.

- Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ Viterbo-Bagnoregio vào hôm qua.
- Thứ bảy tới, ngài sẽ chủ sự lễ tấn phong Giám mục tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Peter Nguyễn Minh Trung

- Ngày 26-09, Đức Giáo Hoàng bắt đầu chuyến tông du ba ngày tới Cộng hòa Séc.

- Ngày 04-10, tại Vatican, Đức Benedict XVI sẽ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đặc biệt lần thứ 2 và cũng sẽ chủ sự nghi thức bế mạc lúc kết thúc. Thượng HĐGM Châu Phi diễn ra từ ngày 04-10 tới 25-10 tại Rôma.

- Thứ bảy 10-10, Đức Giáo Hoàng sẽ đọc Kinh Mân Côi với các đại biểu đến từ các đại học thành Rôma tại Đại Thánh Đường Phaolô VI.

- Ngày tiếp theo, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ tuyên phong 5 vị tân hiển thánh trong lễ phong thánh. Năm vị này là: Zygmunt Szcesny Felinski, Francisco Coll y Guitart, Jozef Damien de Veuster, Rafael Arnáiz Barón và Marie de la Croix Jugan.

- Ngày 05-11, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh Lễ tại Đền Thánh Phêrô cầu nguyện cho linh hồn các Hồng y và Giám mục qua đời trong năm nay.

- Ba ngày sau, vào 08-11, ngài sẽ viếng thăm mục vụ Brescia, Bắc Italia.

Ấn Độ

chuẩn bị cho Đại Hội Truyền Giáo lần đầu tiên

VietCatholic News (09 Sep 2009 07:31)

Mumbai (AsiaNews) - Giáo Hội tại Ấn Độ đang chuẩn bị để cử hành Đại hội Truyền giáo Ấn Độ lần thứ nhất, Ban tổ chức đã công khai một số chi tiết về các sự kiện sắp tới, cung cấp một số thông tin về các chiến lược thông tin cho đại hội. Đại hội dự kiến diễn ra từ 14 đến 18 tháng Mười ở Chung viện Thánh Piô X ở Goregaon, Mumbai.

Các nhà tổ chức cho hay trên trang web rằng Đại hội Truyền giáo Ấn Độ “là ước mơ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nó là hồi ức tốt đẹp về ngài”. Đó là “một cơ hội để xem xét lại sự dẫn thân của chính chúng ta vào công cuộc truyền giáo trên mọi bình diện”.

Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CCBI) cho hay rằng “Đại Hội Truyền Giáo là một hoạt động kỷ niệm 2.000 năm lịch sử của Giáo Hội tại Ấn Độ” cũng như “là lời kêu gọi canh tân cuộc lữ hành đức tin của chúng ta”.

Cuộc hội ngộ ở Mumbai sẽ mang đến cơ hội cho cả ba bộ phận của Hội đồng Giám mục Công

giáo - Latin, Syro-Malabar và Syro-Malankara - đến với nhau: “Với Đại hội Truyền giáo Ấn Độ này, Giáo Hội Ấn Độ hy vọng sẽ đề cao chiều sâu của căn tính Kitô giáo của chúng ta”, và mang đến “một sự hiểu biết hơn về lời kêu gọi của chúng ta cũng như canh tân tâm hiểu biết về công việc Truyền Giáo”, vốn là một

trong những việc phục vụ, phục vụ con người, “để theo và biết Chúa Giêsu tốt hơn”. Đối với Hồng y Gracias, Đại hội Truyền giáo Ấn Độ có thể là một cơ hội “để canh tân một cách rõ rệt, một cách thuyết phục, dẫn thân và cống hiến cho tha nhân. Trước hết, chúng ta cần nhìn về bản thân, nhìn về sự trải nghiệm và đời sống của bản thân chúng ta, để thấy được

căn tính Kitô giáo của chúng ta phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô. Qua việc chia sẻ những suy tư, nội tâm hóa và đồng hóa căn tính Kitô giáo của chúng ta, chúng ta sẽ có thể truyền đạt một cách hiệu quả sự trải nghiệm này cho người khác”.



‘Hãy Để Ánh Sáng Chiếu Soi’ là chủ đề của đại hội, một chủ đề mời tất cả tín hữu sống đức tin của mình một cách rộng mở. Đức Hồng y giải thích thêm: “Giáo Hội tiếp tục truyền ánh sáng qua tình yêu thương, sự phục vụ và lời công bố, khi Giáo Hội thăng tiến để củng cố, nâng cao vị thế và xây dựng Ấn Độ”. “Do đó, chúng ta được mời gọi và được ủy thác để trở thành ánh sáng của Chúa Kitô, rao truyền nó, trở thành thông điệp và cả trở thành người truyền thông điệp”.

Hơn thế nữa, việc truyền giáo của Giáo Hội không chỉ giới hạn ở Ấn Độ. “Giáo Hội Ấn Độ có nhiều đóng góp cho Giáo Hội Á Châu”. Đức Hồng y Gracias kết luận: “Chúng ta có rất nhiều người dân, nguồn lực và tài năng”, những người có thể phục vụ “Giáo Hội Á Châu và Giáo Hội Hoàn Vũ” thông qua “những suy tư thần học” có thể giúp hiểu rõ “truyền giáo là gì, là một Giáo Hội nó có nghĩa là gì”.

Nguyễn Hoàng Thương

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ kêu gọi hợp chung một tiếng nói trên các yếu tố then chốt cải cách y tế

VietCatholic News (09 Sep 2009 13:19)

Trần Mạnh Trác

Washington (CNS) – Với nhiều chủ đề tương tự, các giám mục HK đang thúc giục người Công giáo trên toàn quốc hãy liên lạc với các dân biểu và nghị sĩ về sự cần thiết phải cải cách chăm sóc sức khỏe và tâm quan trọng phải loại bỏ việc hỗ trợ phá thai ra khỏi các dự luật.

“Bây giờ là thời gian cho một tiếng nói đoàn kết Công giáo rõ ràng và mạnh mẽ, “, Đức Giám mục Robert E. Guglielmone của Charleston, SC, nói trong một lá thư đề ngày 26 tháng 8 yêu cầu các giáo xứ in lại trên các tờ Mục Vụ.

“Các dân biểu nghị sĩ cần nghe tiếng nói của chúng ta, đây là tiếng nói đáng tin cậy vì... đó là tiếng nói của đạo đức và vì chúng ta đã có nhiều thế kỷ kinh nghiệm trong lãnh vực y tế,”

Nhiều giám mục đã trích dẫn những thư của Đức Giám mục William F. Murphy, Rockville Centre, NY, và của Đức Hồng Y Justin Rigali, Philadelphia, chủ tịch ủy ban Tư pháp và phát triển con người tại Hội Đồng Giám mục Công giáo HK.



Những lá thư nhấn mạnh sự cần thiết cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe dễ truy cập và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người bao gồm từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên; không giảm bớt chính sách hiện tại là chống tài trợ phá thai của liên bang; bảo vệ quyền tự do lương tâm của các nhà cung cấp dịch vụ và của các tổ chức y tế; và kiểm soát chi phí và áp dụng một cách bình đẳng giữa các đối tượng.

Nhiều giám mục cũng thúc giục người Công giáo trong giáo phận thường xuyên đọc trang web www.usccb.org/healthcare để thông hiểu về tình trạng của các nỗ lực cải cách chăm sóc sức khỏe.



“Giáo hội Công giáo không nhắm vào việc ủng hộ bất kỳ một giải pháp đặc biệt nào (của các thể lực chính trị)”, Đức Tổng Giám Mục Daniel E. Pilarczyk, Cincinnati, xác nhận.

Giáo hội nhận thấy thời điểm hiện nay là “một cơ hội không nên bị bỏ mất vì chính trị đảng phái hay vì những suy đoán phóng đại gây hiểu lầm về những dự luật... Chúng ta hy vọng rằng những cuộc đối thoại lễ độ sẽ sản xuất ra một phương pháp hợp lý giúp cho mọi người sống ở Hoa Kỳ có thể truy cập toàn diện việc chăm sóc sức khỏe có chất lượng và giá cả phải chăng.”

Trong những phân tích bao quát nhất về cải cách chăm sóc sức khỏe là một tuyên bố chung của Đức Tổng Giám Mục Joseph F. Naumann của Kansas City, Kan, và Giám Mục Robert W. Finn của Kansas City-St. Joseph, Mo

“Mặc dù chính sách hiện hành có nhiều sai sót, sự thay đổi chính nó không bảo đảm cải thiện... Nhiều đề xuất đang được đẩy mạnh sẽ làm giảm thiểu việc bảo vệ sự sống và nhân phẩm con người và di chuyển các chi phí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua một chính quyền tập trung quan liêu.”

Nghĩa vụ Công giáo về lợi ích chung đòi hỏi rằng “chúng ta phải tìm những phương cách để cung cấp một mạng lưới an toàn cho những

người cần mà không làm giảm bớt trách nhiệm cá nhân hoặc tạo ra một cơ cấu quan liêu quá quắt, dễ bị lạm dụng về tài chính, làm tê liệt nền kinh tế quốc gia, và loại bỏ các ý thức nhân bản của việc chữa bệnh và giúp người bệnh “.

Đức Hồng Y Rigali cũng đã ban hành tuyên bố, trong đó ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không cho phép các mục tiêu đáng tán dương của cải cách y tế bị vấn đề phá thai phá đám.

“Vào thời điểm khi mà nhiều quyết tâm tốt lành đang được hiển thị để tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, hợp lý tại Hoa Kỳ, thì sẽ là một bi kịch nếu điều này cuối cùng đã bị hỏng vì những phương tiện vô đạo đức, cụ thể là quy định cho phá thai,” Ngài nói thêm.

“Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe.”

Giám Mục Paul S. Loverde Arlington, Va, i kêu gọi người Công giáo cần giáo dục chính mình về các đề xuất cải cách y tế khác nhau trên Quốc hội, và trình bày quan điểm của mình lên các vị đại diện dân cử và, “đầu tiên và trước hết,” phải cầu nguyện.

“Với tấm lòng tha thiết, chúng ta khẩn cầu (Thiên Chúa) ban ân huệ làm chứng nhân cho phẩm giá của sự sống và xin Chúa ban ơn lành cho những nhà lập pháp của chúng ta trong cuộc tranh luận và quyết định của họ,”

Các Giải thưởng mang tên

HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN

được công bố tại **Roma**

VietCatholic News (16 Sep 2009 07:29)

VATICAN CITY (VIS) - Sáng hôm 15 tháng 9 một cuộc họp báo được tổ chức tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh để tuyên bố kết quả giải thưởng Nguyễn Văn Thuận lần thứ hai và các giải thưởng Đoàn kết và Phát triển Nguyễn Văn Thuận.

Tham dự cuộc họp báo có Hồng y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình, và Đức ông Marco Frisina, giám đốc ca đoàn giáo phận Roma đồng thời là tác giả ca khúc vinh danh cố Hồng y Thuận nhan đề “Sentieri della speranza (Đường Hy vọng)”

Giải Nguyễn Văn Thuận được tưởng thưởng cho những người xuất chúng trong sự nghiệp đề cao và bảo vệ nhân quyền.

Buổi lễ trao giải chính thức sẽ cử hành ngày 16 tháng 9 tại Palazzo Colonna ở Roma, trùng vào dịp tưởng niệm 7 năm ngày qua đời của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Hồ sơ phong thánh cho ngài đã được triển khai hồi năm 2007. Đức Hồng y Thuận là người Việt nam, là vị tiên nhiệm của Hồng y Martino trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình.

Giải Nguyễn Văn Thuận năm 2009 sẽ được trao cho Đại Công tước (Grand Duke) Henri thuộc Luxembourg vì những nỗ lực của ông trong việc bảo vệ quyền sống và quyền tự do tôn giáo.

Các giải Đoàn kết và Phát triển, mỗi giải trị giá 15 ngàn euro, sẽ được trao cho 4 dự án hoạt động nhân đạo:



1- Trung tâm Phát triển Khả năng cho Người Khiếm thị tại Pakkred, Thái lan, do Lm Carlo Velardo dòng SDB điều hành.

2- Dự án ALAS của Tổ chức “Caminos de Libertad” thuộc tổng giáo phận Bogota nước Colombia, để xây dựng một trung tâm quốc gia dành cho công tác mục vụ trong các trại giam.

3- Tổ chức Bất vụ lợi “Cooperazione Missionaria e Sviluppo” tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Salerno, nước Ý, do Đức ông Andrea Vece điều hành.

4- “ROCHER L’oasis des cites”, một hiệp hội chuyên về các dự án giáo dục và xã hội để phục vụ cư dân những vùng ngoại ô gặp “khó khăn” cạnh các đô thị nước Pháp.

Phụng Nghi

Đức Hồng Y PHAOLÔ SHAN được giải thưởng hòa bình Đài Loan

VietCatholic News (16 Sep 2009 09:00)

Đài Bắc (AsiaNews / Agencies) – Đức Hồng Y Phaolô Thiên Quốc Tỹ (Paul Shan Kuo-his), giám mục về hưu của Giáo phận Cao Hùng, Đài Loan đã được Giải thưởng Hòa Bình của Tổng Thống vì “đóng góp của ngài cho hòa bình và hòa hợp dân tộc”. Trong danh sách những người thắng giải năm nay còn có một tổ chức phi chính phủ của các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành, những người dẫn thân trong việc giúp đỡ phụ nữ trẻ em bị lạm dụng, bị cưỡng hiếp hoặc bị buộc đi vào con đường mại dâm.

Hôm 15 tháng Chín, Hiệp Hội Quốc Gia về Văn Hóa đã mở cuộc họp báo công bố giải thưởng với sự hiện diện của Đức Hồng Y Phaolô.

Trong tháng này, Đức Hồng Y đã kiên trì những nỗ lực của mình để cứu trợ các nạn nhân của Bão Morakot, làm thiệt mạng hơn 500 người và gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng và nông nghiệp. Mặc dù có lúc đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hồi tháng 7 năm 2006, nhưng Đức Hồng Y Phaolô, năm nay 86 tuổi, vẫn tiếp tục đi đến những khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão để an ủi những người vô gia cư và

động viên cứu trợ. Ngài cũng đã có cuộc gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, người cũng viếng thăm các khu vực thiên tai.

Tổ chức Phục vụ Phúc lợi Xã hội Dòng Chúa Chiên Lành đã được vinh danh vì những dẫn thân của họ đối với xã hội. Tổ chức này dẫn thân vào việc giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn mại dâm vị thành niên, cũng như phụ nữ và trẻ em bị cưỡng hiếp, nạn nhân của bạo lực gia đình và phạm pháp.

Những người thắng giải khác gồm có Chi Pang-yuan, giáo sư danh dự về văn học Anh tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan, cùng các tổ chức khác cổ vũ cho văn hóa, giới trẻ và môi trường.

Tổng thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) của Đài Loan sẽ chủ tọa tại lễ trao giải vào ngày 1 tháng Mười Một tới tại Wufeng (Đài Trung). Những người thắng giải sẽ nhận được một giấy chứng nhận và một món quà trị giá 1 triệu Đài Tệ.

Nguyễn Hoàng Thương



7 đức Thượng Phụ theo nghi lễ Đông Phương họp với Đức Thánh Cha.

VietCatholic News (18 Sep 2009 17:39)

Nguyễn Long Thao

VATICAN 18/09/09.- Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ gặp 7 đức Thượng Phụ thuộc Giáo Hội Đông Phương tại Tòa Thánh Vatican vào ngày 19 tháng 9 năm 2009 để thảo luận vấn đề dân quân Hồi Giáo đang gây ra những khó khăn cho khối người Công Giáo vùng Trung Đông.

Các đức Thượng Phụ thuộc giáo hội Công Giáo Đông Phương đã đề nghị Đức Thánh Cha triệu tập phiên họp này để thảo luận vấn đề người Kitô Giáo tại Trung Đông ngày càng gặp nhiều khó khăn với dân quân Hồi Giáo và về viễn tượng thiết lập quan hệ với Hồi Giáo.

Cuộc họp cũng đề cập đến mối liên hệ giữa các Tòa Thượng Phụ Đông Phương và Tòa Thánh

Vatican. Ngoài ra phiên họp cũng nêu vấn đề cung cấp mục vụ thích ứng cho các công nhân ngoại quốc đến làm việc tại các nước Hồi Giáo ở vùng Vịnh.

Giới thạo tin tại Vatican cũng cho biết, cuộc họp này còn bàn đến việc chuẩn bị cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục khu vực Trung Đông sẽ được triệu tập trong tương lai.

Bảy đức Thượng Phụ thuộc Giáo Hội Đông Phương đến Vatican lần này là các đức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir của Giáo Hội Maronite, đức Gregory III Laham của Giáo Hội Melkite, đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly của Giáo Hội Chaldean, đức Thượng Phụ Catholicos Bedros XIX của Giáo Hội Armenia, đức Thượng Phụ Ignace Joseph III Younancua Syria, đức Thượng Phụ Antonios Naguib của Giáo Hội Coptic, đức thượng phụ Fouad Twai thuộc giáo hội theo nghi lễ Latin ở Jerusalem.

Những bổ nhiệm cho Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về Phi Châu lần thứ hai

VietCatholic News (23 Sep 2009 13:30)

Peter Nguyễn Minh Trung

VATICAN (CNA) - Đức Thánh Cha Benedict XVI vừa bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory của Atlanta làm thành viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về Phi Châu được tổ chức tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10-2009.

Đức TGM Gregory là người Mỹ duy nhất được bổ nhiệm tham gia hội đồng này. Đây là Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt về Phi Châu lần thứ hai. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1994 do Đức Gioan Phaolô II triệu tập.

Đức cha Gregory từng là thành viên trong Ủy ban Phụng tự của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ từ năm 1991 đến 1993. Ngài là người chủ xướng và viết nhiều về phụng vụ, đặc biệt là những nghi thức dành cho cộng đồng Mỹ gốc Phi.

Linh mục Dòng Chúa Thánh Thần, Paulinus Ikechukwu Odozor, dịp này cũng được bổ nhiệm làm chuyên viên của Thượng Hội Đồng. Cha Odozor là phó giáo sư thần học đang giảng dạy tại đại học Công giáo Notre-Dame Hoa Kỳ, nhưng không phải là người Mỹ.

Hiệp sĩ Tối cao Columbus được bổ nhiệm vào Ban Giám Đốc Ngân hàng Vatican

VietCatholic News (23 Sep 2009 13:31)

Peter Nguyễn Minh Trung

VATICAN (CNA) - Ủy Ban Hồng Y phụ trách trông coi các hoạt động của Ngân hàng Vatican, thường được gọi tắt là IOR, vừa bổ nhiệm lại một số chức danh trong ban giám đốc Ngân hàng Vatican. Một trong số những nhân vật mới được bổ nhiệm là Hiệp sĩ Tối cao của Đoàn Hiệp Sĩ Columbus, ông Carl Albert Anderson.

IOR là một định chế tài chính được quản lý bởi Hội Đồng Giám Sát, đây là hội đồng được Ủy Ban Hồng Y mà đứng đầu là ĐHY Tarcisio Bertone (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh) bổ nhiệm sau mỗi nhiệm kỳ. Chức năng chính của IOR là quản lý tài khoản ngân hàng của các Dòng tu và những Tổ chức, Hiệp hội, Liên đoàn Công giáo...v.v.

Dịp này, Tòa Thánh Vatican cũng bổ nhiệm Hiệp sĩ Tối cao Anderson làm thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân và thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Năm 2007, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm ông làm cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội.

Ông Anderson hiện đang là ủy viên Hội đồng Quản trị Đại học Công giáo Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Quản trị Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Đồng Trinh. Ông còn là thành viên của hội đồng tòa án Quận Columbia (D.C.) và được kết nạp vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Hiệp sĩ Anderson sẽ giữ vị trí mới trong Ban Giám Đốc tại Ngân hàng Vatican dưới quyền của tân Giám đốc vừa được bổ nhiệm Ettore Gotti Tedeschi, người Italia, là một giám đốc ngân hàng kỳ cựu và nổi tiếng. Phó giám đốc vừa được bổ nhiệm của IOR là ông Ronaldo Hermann Schmitz, người Đức.

Hai bổ nhiệm mới cho Thánh Bộ Giáo Lý - Đức Tin

VietCatholic News (23 Sep 2009 14:17)

VATICAN (ZENIT) - Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm hai thành viên mới cho Bộ Giáo lý - Đức tin phục vụ dưới quyền Đức Hồng Y Tổng trưởng William Levada.

Một thông cáo của Vatican đã công bố các bổ nhiệm dành cho Đức Tổng Giám Mục Walmor Oliveira de Azevedo của Tổng Giáo Phận Belo Horizonte (Brazil) và Đức cha Mario del Valle Moronta Rodríguez của San Cristobal (Venezuela).

Đức cha Walmor Oliveira de Azevedo năm nay 55 tuổi, sinh ngày 26-01-1954 tại Cocos (Brazil), thụ phong linh mục năm 1977. Năm 1998, ngài được Đức Gioan Phaolô II đặt làm Giám mục phụ tá São Salvador da Bahia, hiệu tòa Calliabria, và được tấn phong Giám mục ngày 10-

05-1998. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Belo Horizonte, bang Minas Gerais, ngày 28-01-2004.

Từ năm 2003, Đức cha Walmor là chủ tịch Ủy ban Giáo lý - Đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Brazil.

Vị thứ hai là Đức cha Mario del Valle Moronta Rodríguez năm nay 60 tuổi, sinh ngày 10-02-1949 tại Caracas (Venezuela), thụ phong linh mục ngày 19-04-1975. Đức Gioan Phaolô II nâng ngài lên hàng Giám mục ngày 04-04-1990, Giám mục phụ tá Caracas - Santiago de Venezuela, hiệu tòa Nova. Năm 1995 và 1999 ngài lần lượt được bổ nhiệm làm Giám mục chánh tòa Los Teques và San Cristóbal de Venezuela.



Giáo Hội Nhật Bản có Tân Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo.

Nguyễn Long Thao

VietCatholic News (24 Sep 2009 08:27)

VATICAN CITY - Hôm nay 23/09/09, ĐTC Bênêđictô XVI được trao tặng món quà quý giá. Đó là tập sách cuối cùng của bộ Tân Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo bằng tiếng Nhật.

Theo đài phát thanh Vatican, Đức TGM Giuseppe Pittau, Giám Đốc Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Sofia ở Tokyo trao tặng đức Thánh Cha.

Bộ Tân Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo bằng tiếng Nhật gồm 4 tập và quyển cuối cùng được phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm nay. Đây là công trình đồ sộ gồm 6000 trang sách được các vị có thẩm quyền của đại học Sofia cẩn thận viết trong 30 năm

Viện đại học Sofia yểm trợ dự án này để kỷ niệm 100 năm Dòng Tên thành lập viện đại học và lễ kỷ niệm đệ bách chu niên của viện đại học sẽ được cử hành vào năm 2013.

Bộ Tân Bách Khoa Tu Điển Công Giáo bằng tiếng Nhật ấn bản năm 2009 là nội dung của ấn bản năm 1960 được cập nhật nội dung mới, nhất là những kiến thức sau Công Đồng Vatican II.

ĐỨC THÁNH CHA *bênh vực* gia đình

VietCatholic News (25 Sep 2009 14:41)

LM Trần Đức Anh, OP

CASTEL GANDOLFO - Trong buổi tiếp kiến dành cho 18 GM Brazil sáng 25-9-2009, ĐTC Biển Đức 16 mạnh mẽ tố giác nạn ly dị và các hình thức gia đình mới làm băng hoại cuộc sống của nhiều trẻ em.

ĐTC nói: "Lương tâm của nhiều người trong thế giới bị tục hóa sống trong sự bất bình sâu đậm, nhất là từ sau khi các xã hội tây phương ban hành luật cho phép ly dị. Nền tảng duy nhất được nhìn nhận dường như là tình cảm, hoặc quan niệm chủ quan của cá nhân, biểu lộ qua ý muốn sống chung với nhau. Tình trạng này giám sát con số các cuộc hôn nhân, vì không ai muốn đưa cuộc sống của mình vào một công trình mong manh và bất ổn, và con cố những cặp sống chung không kết hôn cũng gia tăng cùng với con số các vụ ly dị".

ĐTC nhấn mạnh rằng: "Giáo Hội không thể đứng dưng lãnh đạm trước sự ly thân, ly dị của các đôi vợ chồng, trước sự tan vỡ của các gia

đình, và những hậu quả mà nạn ly dị gây ra cho con cái. Để được nuôi dưỡng và huấn luyện, các trẻ em cần có những điểm tham chiếu chính xác và cụ thể của cha mẹ. Nguyên tắc này bị ly dị làm thương tổn, cũng như điều gọi là gia đình nói rộng và di động, gia tăng nhiều "cha" "mẹ", đến độ làm cho nhiều trẻ em cảm thấy mình là người mồ côi."

ĐTC nhiệt liệt khích lệ các GM Brazil giúp đỡ các tín hữu ý thức về giá trị của gia đình Kitô và khẳng định rằng "Giáo Hội xác tín các vấn đề của gia đình ngày nay có một giải pháp đích thực, đó là trở về với sự vững chắc của gia đình Kitô giáo, gia đình như nơi tín nhiệm lẫn nhau, hiến thân cho nhau, tôn trọng tự do và giáo dục về đời sống xã hội. Điều quan trọng là nhắc nhở rằng "Tự bản chất, tình yêu phụ phụ đòi phải có đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly, bao trùm toàn thể cuộc sống" (GLCG 1644). (SD 25-9-2009)

Tổng Giáo Phận Birmingham - Anh Quốc - có Tổng Giám Mục mới

VietCatholic News (01 Oct 2009 11:30)

*BIRMINGHAM,
Anh quốc - Đức tân
Tổng Giám Mục
Birmingham, Bernard
Longley, sinh ngày 5
tháng 4 năm 1955 tại
Manchester, UK. Ngài
đã theo học tại Royal
Northern College of
Music, và rồi tại New
College of St. Mary
tại đại học cổ kính và
danh tiếng Oxford.*



John Minh

Ngài đi tu và thụ phong Linh Mục ngày 12 tháng 12 năm 1981 thuộc giáo phận Adrundel & Brighton thuộc miền nam Anh Quốc. Sau một thời gian mục vụ trong giáo xứ, và nhiều sứ vụ khác nhau trong Giáo Phận, vào năm 1987 ngài được cử đi dạy môn Thần Học Tín Lý tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan ở Wornesh, nơi đã đào tạo ra nhiều Linh Mục và Giám Mục cho Giáo Hội tại Anh Quốc.

Ngày 24 tháng 1 năm 2003, ngài được tấn phong làm Giám Mục Phụ Tá cho Tổng Giáo Phận Westminster. Ngay từ lúc còn là Linh Mục, ngài đã đảm trách nhiều công tác mục vụ khác nhau trong giáo xứ, tuyên úy cho bệnh nhân tâm thần, làm việc với phong trào đại kết, v.v... cho đến khi làm Giám Mục thì ngài tiếp tục được giao nhiều trọng trách trong Tổng Giáo Phận như chăm lo mục vụ cho người đồng tính, phối hợp với các phong trào hiệp nhất, Hội Thánh Lễ La Tinh, v.v... Khu vực mục vụ ngài đảm nhiệm cũng có một Cộng Đoàn Việt Nam lớn nhất Anh Quốc, và ngài đã từng đến nhà thờ Việt Nam tại London nhiều lần để dâng lễ cho Cộng Đoàn Việt Nam tại đó.

Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2009, đúng ngày lễ Thánh Têrêxa Hải Đông Giêsu, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chính thức bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Birmingham, một Tổng Giáo Phận được coi có tầm quan trọng vào hàng thứ hai tại Anh Quốc. Tổng Giáo Phận đã trống tòa được khoảng 6 tháng nay do Đức Tổng Giám Mục Vincent Nichols được chuyển về làm Tổng Giám Mục Westminster. Được biết trong khu vực Tổng Giáo Phận Birmingham cũng có một Cộng Đoàn Việt Nam lớn thứ nhì tại Anh Quốc, và có khá đông Linh Mục, Chủng Sinh và Nữ Tu Việt Nam đang làm việc trong Tổng Giáo Phận. Dưới thời Đức Tổng Giám Mục Vincent Nichols, Cha Michael Hồ Hữu Nghĩa đã được chọn làm Đại Diện cho Đức Tổng Giám Mục đặc trách Tu Sĩ.

Về Tổng Giáo Phận Birmingham, Đức tân TGM Bernard Longley sẽ gánh nhiều trách nhiệm nặng nề, trong đó có việc tổ chức lễ phong Chân Phước cho Đức Hồng Y Henry Newman, và việc đón tiếp Đức Giáo Hoàng trong chuyến tông du đến Anh Quốc vào năm 2010.

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Đức tân TGM Bernard Longley trong sứ vụ mới tại Tổng Giáo Phận Birmingham.

ĐỨC GIÁO HOÀNG

VietCatholic News (03 Oct 2009 09:40)

kêu gọi tôn trọng sự sống và bảo vệ quyền lương tâm tại Mỹ

Trần Mạnh Trác

Theo nghi lễ ngoại giao, cuộc hội kiến bắt đầu với việc ông Miguel Diaz đệ trình ủy nhiệm thư của TT Obama lên Đức Thánh Cha, tiếp theo là thông điệp của vị đại sứ mới. Trong thông điệp, Đại sứ Diaz biểu dương những nỗ lực nhân đạo của ĐGH Benedict bao gồm việc thúc đẩy các nỗ lực “đối thoại liên tôn vì lợi ích của hòa bình”, và khuyến khích “việc cai quản đúng đắn những sáng tạo của Thiên Chúa để chống lại sự biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực.”

ĐGH Benedict đáp từ rằng ngài hài lòng chấp nhận ủy nhiệm thư và yêu cầu ông Diaz gửi lời chào tới Tổng thống Obama. Nêu lại một đoạn thông điệp của Đại sứ Diaz, Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài đánh giá cao “sự thừa nhận là cần thiết phải có một tinh thần đoàn kết lớn hơn và phải có sự tham gia đa phương trong cách tiếp cận các vấn đề khẩn cấp của hành tinh chúng ta.”

“Việc cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế kéo dài rõ ràng đòi hỏi một cách cấp bách phải duyệt xét lại các cấu trúc chính trị, kinh tế và tài chính để đảm

bảo sự phát triển toàn bộ của tất cả mọi người. Thiết thực là một mô hình toàn cầu hóa lấy cảm hứng từ một triết lý nhân bản đích thực, trong đó những dân tộc trên thế giới không chỉ đơn thuần là hàng xóm nhưng là những anh chị em, “Đức Giáo Hoàng nói, lặp lại các chủ đề từ” tông thư Caritas in Veritate. “

Sự hợp tác giữa các quốc gia nên trải ra khắp vùng quang

Vatican, ngày 2 tháng 10 2009 / 10:59 (CNA). - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nhận ủy nhiệm thư của đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, Tiến sĩ Miguel H. Diaz. ĐGH đã dùng cuộc hội kiến để nhấn mạnh một số vấn đề đang tranh luận trong dự luật chăm sóc sức khỏe tại Mỹ, cụ thể là, tôn trọng sự sống và bảo vệ quyền lương tâm của nhân viên y tế.

phổ của các vấn đề từ chăm sóc cho gia đình, chăm sóc sức khỏe, nhập cư, loại bỏ vũ khí hạt nhân, kiểm soát khí hậu “và chăm sóc môi trường,” Đức Giáo Hoàng Benedict nói, né tránh việc sử dụng thuật ngữ “biến đổi khí hậu.”

Nhắc lại chuyến thăm Hoa Kỳ cuối tháng tư, Đức Thánh Cha nói ngài vui mừng thấy một nền dân chủ “năng động” đang làm việc.

Để cho nền dân chủ hoạt động đúng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các nhóm tôn giáo không thể bị loại trừ khỏi các cuộc tranh luận công cộng, vì sự đóng góp của họ “làm phong phú những chủ đề chính trị và

đạo đức.”

“Giáo Hội Hoa Kỳ,” Đức Thánh Cha chỉ rõ, “góp phần vào việc thành đạt này qua những việc đào tạo lương tâm và giáo dục tôn giáo, đó là một đóng góp quan trọng và tích cực đến đời sống dân sự và những đàm luận công cộng của HK.”

Một trong những khu vực mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là cần “thành đạt rõ ràng” là “vấn đề bảo vệ nhân phẩm con

người và tôn trọng sự sống từ thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, cũng như bảo vệ quyền lương tâm của nhân viên y tế, và thực tế của tất cả các công dân. “

Đức Giáo hoàng Benedict kết luận bằng cách trích dẫn những “lời

tiên tri của Đức Giáo hoàng John Paul II” nhấn mạnh đến sự liên kết không thể phá vỡ được “giữa một nền đạo đức sự sống và mọi khía cạnh khác của xã hội.”

Trích lời vị tiền nhiệm, ĐGH Benedict XVI nói, “một xã hội thiếu nền móng vững chắc khi, trên một mặt, xã hội đó khẳng định những giá trị như nhân phẩm con người, công lý và hòa bình, nhưng mặt khác, triệt để thi hành các hành vi trái ngược bằng cách cho phép hoặc làm ngơ cách này hay cách khác, những vi phạm và làm giảm giá trị cuộc sống con người, đặc biệt là với những kẻ yếu hoặc sống ngoài lề xã hội. “

HÌNH LƯU NIỆM KHOÁ NAM M-36VNSJ 2009



**Decuria
ANDRE**



**Decuria
GIACOBE**



Decuria GIOAN

Decuria LUCA



Decuria MACCO

**Decuria
MATTHEU**



**Decuria
PHAULO**

**Decuria
PHERO**



HÌNH LƯU NIỆM KHOÁ NỮ F-37VNSJ 2009



**Decuria
AGATA**



**Decuria
ANNA**



**Decuria
CECILIA**

**Decuria
LUCIA**



**Decuria
MARIA**



Decuria MARTHA



Decuria MONICA

Decuria TERESA



Đại Hội
ULTREYA
Chào Mừng
Tân
Cursillista
K. 36 & 37
Tại Saint
Francis As-
sisi Parish
ngày 12 tháng
9 năm 2009





HÌNH ẢNH - 8

Tòa thánh nhận định về tin Giải Nobel Hòa bình trao cho OBAMA

VietCatholic News (09 Oct 2009 20:02)

Phụng Nghi



Phát biểu tại Bạch ốc buổi chiều cùng ngày, Obama nói rằng ông “sửng sốt và rất mực khiêm tốn về quyết định của Ủy ban trao giải Nobel.”

“Hãy để tôi minh xác: Tôi không coi đây như là một sự công nhận những thành quả của riêng tôi, nhưng là một xác quyết về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, nhân danh những khát vọng của nhân dân thuộc mọi quốc gia.”

VATICAN CITY (CNS) - Tin Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được trao giải Nobel Hòa bình đã được người phát ngôn của Tòa thánh đón nhận với nhiều hy vọng.

Hôm nay ngày 9 tháng 10, Lm Dòng Tên Federico Lombardi cho các ký giả hay rằng bản tin về giải thưởng “đã được đón nhận tại Vatican với lời hy vọng khi xét tới lời cam kết của Tổng thống Obama, chứng tỏ ông muốn cố võ hòa bình trên bình diện quốc tế và đặc biệt mới đây trong nỗ lực thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân.” Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa thánh Vatican, Miguel Diaz, cho Đài Phát thanh Vatican biết rằng tổng thống Hoa Kỳ được công nhận về những nỗ lực của ông trong hoạt động xây dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc và hủy diệt những vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới.

Ông nói rằng trong buổi trình ủy nhiệm thư làm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa thánh hôm 2 tháng 10, Đức giáo hoàng Benedict XVI có “nói rõ với tôi

ngài thật biết ơn” vì Tổng thống Obama đã đặc biệt cam kết giải trừ thế giới khỏi các vũ khí hạt nhân.

Các vị giám mục đang tham dự Thượng hội đồng các Giám mục về Phi châu cũng phản ứng về việc Obama được chọn để trao giải Hòa bình.

Tổng giám mục Wilton D. Gregory giáo phận Atlanta nói rằng rõ rệt đây “là một vinh dự bất ngờ đến với tổng thống” và ngài hy vọng rằng “vinh dự đó sẽ để lại một lời mời gọi ông đạt thành những điều cao cả.”

Tổng giám mục phát biểu với Thông tấn xã Catholic News Service: “Tôi hy vọng khi lãnh giải thưởng, tổng thống sẽ nhận thức và đáp ứng với thách đố lớn lao đặt ra trước mặt ông.”

“Thế giới đã gửi đi một tín hiệu, ít ra bằng giải Nobel này, rằng thế giới đặt cao vọng nơi ông và ước mong sao ông sẽ sống phù hợp với năng lực và những điều tích cực mà từ trước đến nay ông đã đặt trên sân khấu thế giới.”

CHA FEDERICO LOMBARDI:

PHỤC VỤ GIÁO HỘI BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

VietCatholic News (20 Sep 2009 10:24)

WHĐ (20.09.2009) / ZENIT – Cha Federico Lombardi, dòng Tên, Giám đốc phòng Báo chí của Tòa Thánh, cho biết ơn gọi làm việc trong lĩnh vực truyền thông của Giáo hội không đòi hỏi ngài phải thay đổi gì “trong đường hướng phục vụ về mặt tinh thần và với cương vị linh mục của ngài,” trái lại, đã giúp ngài có được một bước “tiến sâu” theo cùng chiều hướng và đạt tới cũng một thông điệp”.

Linh mục Federico Lombardi SJ



“Ơn gọi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đối với tôi là một sự tiếp nối ơn gọi làm tu sĩ và linh mục. Nếu tôi không phải là linh mục, chắc tôi đã không hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, mà có lẽ tôi đã làm các công việc khác”, cha Lombardi tuyên bố trong một cuộc trao đổi với hãng truyền thông Ecclesia của Bồ Đào Nha.

Ơn gọi “truyền đạt, loan báo Tin Mừng, dĩ nhiên, là một ơn gọi làm truyền thông”, linh mục giải thích.

Cha Lombardi nhìn nhận là ngài đã phải trải qua đào tạo về mặt kỹ thuật và nghề nghiệp để làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Cha nhấn mạnh, chính nhờ một loạt bài viết về các người lao động người Italia di dân tại Đức, mà cha bắt đầu cộng tác với tạp chí “La Civiltà Cattolica” vào đầu những năm 70.

“Tôi đã không viết các bài báo này để trở thành một nhà báo mà để phục vụ các người lao động. Quan điểm của tôi là làm sao để việc truyền đạt trở thành việc phục vụ, trong các vấn đề quan trọng, trong đời sống của con người”.

Cha khẳng định: “Dĩ nhiên là tôi hài lòng với điều đã trở thành trung tâm của cuộc đời tôi, khi tôi phục vụ trong trường hợp rõ rệt, Đức Thánh Cha và các tổ chức của Vatican. Tôi thấy đó là một đóng góp vào việc phục vụ con người”.

Liên quan đến các công việc của linh mục tại Vatican, cha Lombardi giải thích rằng linh mục “không phải là phát ngôn viên của bản thân Đức Giáo hoàng”; rằng Đức Giáo hoàng không mời linh mục tới để làm công việc là “chuyển đi các thông điệp riêng biệt”.

“Tôi là giám đốc phòng báo chí của Tòa Thánh có sứ mạng phổ biến các thông tin chính thức, các thông báo và văn kiện của Đức Giáo hoàng, được chuyển đến tôi qua văn phòng Quốc vụ khanh và văn phòng các tổ chức khác tại Vatican”.

“Đã hẳn là tôi có nhiều dịp gặp gỡ đích thân Đức Giáo hoàng và trao đổi với ngài, chẳng hạn sau các cuộc tiếp kiến các nguyên thủ quốc gia hay các nhân vật quan trọng. Tôi trao đổi với ngài về nội dung các cuộc gặp gỡ để soạn bản thông cáo, và tôi đối chiếu điều ngài nói với tôi với điều tôi biết được từ văn phòng Quốc vụ khanh vốn có thể có những thông tin khác”.

Liên quan đến các thách đố dành cho phòng Báo chí của Tòa Thánh, cha Lombardi nhấn mạnh rằng phòng Báo chí “tìm cách trả lời, cố gắng theo dõi biến chuyển” trong lĩnh vực các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trên Internet. Tuy nhiên, sự biến chuyển này lại “quá nhanh và quá rộng lớn đến độ rất khó theo kịp đà biến chuyển ở mức độ toàn cầu”. Cha còn nói thêm: “chúng tôi cũng làm tốt phận sự của mình”.

Cha kết luận: “Trong chiều hướng này, một điểm rất quan trọng là phát triển mối quan hệ giữa các hãng thông tấn và văn phòng báo chí khác nhau của Giáo hội để có đủ khả năng phổ biến một cách nhanh nhất một thông điệp từ Roma, nếu có điều gì đó khẩn cấp, qua đó tạo nên được một ý thức về sự tham gia và về sự bảo đảm. Tôi nghĩ là có thể thực hiện được những bước tiến rất quan trọng”.

Cảm Tạ :

Hai Khóa Cuối Tuần 36 & 37

Phong Trào xin được cảm tạ tất cả anh chị cursillistas đã cầu nguyện và bảo trợ cho hai khóa cuối tuần và ngày Đại hội Ultreya đón Tân cursillistas, đặc biệt quý anh chị có tên sau đây :

Anh Luân (S.F) :.....	Ứng hộ phần trái cây cho hai khóa 36 , 37 và ngày đại hội Ultreya Đón Tân Cursillistas.
Chị Tuyết :.....	Xôi và giò lụa cho hai khóa 36 và 37
Anh Đức :.....	100 Bánh giò
Anh Quang:.....	Trứng gà cho hai khóa
(Khối Tiên)	
A/C Hùng Mỹ :.....	10 Bao gạo
A/C Kiều Tuấn (S.F) :	Salad cho Khóa Nữ
A/C Minh Trinh :.....	70 lb Gà tươi , Candies, Cookies, Teas
A/C Ánh Hồng:.....	Ứng hộ tất cả mọi chi phí ẩm thực cho Khóa Nữ
Bác Sĩ Ánh Ngọc :.....	Trứng Gà / Vịt lộn cho hai khóa 36 và 37
Chị Phở Quyên :.....	200 bánh Cút
A/C Bình Thủy :.....	Chè Thái cho hai khóa cuối tuần
A/C Thu Ngọc:.....	Phần ẩm thực cho ngày Đại hội Ultreya Đón Tân Cursillistas
Chị Kim Kobara:.....	Ứng Hộ Đặc San \$50.00
Chị Thu:.....	Ứng hộ \$ 65.00

Đại Diện Phong Trào,
Joseph Huỳnh Quốc Thu

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Trên đường từ Trường Đại học Santa Barbara về Sanjose, chị Catherine tập trung vào sự an toàn lái xe. Đêm hôm qua chị mất ngủ, lòng trí chị nôn nao niềm vui ngày con ra trường. Với bằng cử nhân sinh hóa (BS of Biology) Nguyễn Thu Hương đã đặt bước chân vững chắc cho ước mơ thành bác sĩ Nhi Khoa (Pediatrician). Lòng trí chị còn ngổn ngang một nỗi buồn, mà niềm vui ra trường của con gái ngày hôm nay lại càng làm cho nỗi buồn ấy thêm chồng chất.

Vừa bước vô nhà, khi đi ngang answerer machine đang nhấp nháy, chị liền bấm máy. Lời nhắn thật ngắn và rõ ràng. Thế mà chị nghe đi nghe lại đến lần thứ tư. “Chúc mừng ngày Thu Hương ra trường. Tạ Ôn Chúa. Tạ Ôn Đức Mẹ”. Chị không thể nhâm lẫn một giọng nói trầm ấm, tự tin, quen thuộc và thân yêu. Một giọng nói từng rót vào tim chị những âm điệu ngọt ngào, làm sao chị quên được: Anh Nguyễn Tiến Đức, chồng chị. Chị đứng bất động, để những giọt nước mắt chảy thành dòng trong niềm hạnh phúc. Chị Catherine không thắc mắc là chồng chị gọi từ đâu, tại sao mãi đến hôm nay mới gọi, vì sao anh vẫn nhớ ngày Thu Hương ra trường v.v...và v.v...Nguyễn Tiến Đức yêu quý của chị còn đó. Thế là đủ. Thế là hạnh phúc.

Niềm vui đưa chị về quá khứ.

Thị xã Tân an có trường trung học, nhưng ba má cô Lê Thị Mận (Catherine) cho cô lên Saigon học trường Gia Long, ở trọ nhà người dì trên đường Phan Thanh Giản. Khi vừa tốt nghiệp trung học, cô thi đậu vào trường Đại Học Sư Phạm Saigon. Cô muốn vui chơi mùa hè năm nay cho thoải để từ già tuổi ngây thơ đại

khờ. Đời lắm sự bất ngờ. Ít khi ước mơ thành hiện thực. Nguyễn Tiến Đức, con một chủ nhà máy xay lúa, cũng vừa tốt nghiệp trung học đã âm thầm mơ mộng cô Mận từ lâu. Cái tên “Lê Thị Mận” nghe có vẻ miệt vườn, không sang cả đài cát như Kim Phượng, Hồng Nhung, Mỹ Lan. Thực sự cô Mận xinh đẹp của tuổi mười chín, nét mặt tươi, nụ cười duyên, đặc biệt cô có nhiều đức tính dễ thương. Gia đình Đức và gia đình Mận không thân thiết lắm, cũng không xa lạ. Đức và Mận là bạn thời con nít tiểu học.

Thế rồi Đức ngoan ngoãn chăm chỉ đi học Giáo lý để cưới Mận. Hai năm sau cháu Thu Hương ra đời. Gia đình Đức vượt biên theo diện bán công khai. Tại Mỹ, gia đình Đức & Mận không bỏ phí thời gian, họ ghi danh vào đại học. Đời sống mới hội nhập Mỹ thật ngỡ ngàng, chật vật đủ điều, nhưng với ý chí và thông minh, bốn năm sau Đức lấy bằng kỹ sư điện tử, Mận bằng BS. Thời kỳ 84-85 vùng Valley Salicon Sanjose đang phát triển mạnh. Đức & Catherine có việc

làm tốt, lương cao. Sau gần mười lăm năm cần mẫn làm việc, Đức & Catherine hoàn toàn làm chủ một ngôi nhà năm phòng rộng rãi, trang trí đẹp mắt, sân trước vườn sau thoáng

mát, có hòn non bộ, cá vàng bơi lội, có Tượng Đức Mẹ ngự trên cao. Họ còn có hai cái nhà khác để cho mượn. Thật yên vui và hạnh phúc.

Bước ngoặt bất ngờ. Cuối năm 2000 Mẹ Catherine đau nặng, chị vội vã về Việt Nam

Khi Hạnh Phúc trở lại nó làm cho người ta tươi trẻ, nhiều cảm xúc mới hơn, tình cảm nồng nàn hơn, và cố nhiên lãng mạn hơn những gì đã có. “Hạnh Phúc tuyệt vời trong cuộc đời là chúng ta tin chắc rằng chúng ta đang yêu và được yêu”. (Victor Hugo).

Đêm hôm đó, hình như vợ chồng Đức & Catherine tâm sự đến khuya lắm. Đêm khó ngủ.



thăm Mẹ. Đức vừa đi làm vừa chăm lo cho con gái. Ba tuần sau chị Catherine trở lại Mỹ. Ngày kia chị vô tình phát hiện trương mục chung của vợ chồng bị hụt mất ba chục ngàn đồng. Số tiền không lớn, nhưng là nguyên nhân tai hại. Lúc đầu anh Đức chối quanh không chịu đã thua bạc. Chị Catherine vừa lo buồn Mẹ đau, vừa tiếc tiền, vừa nghi chồng ngoại tình. Chị làm tới. Anh Đức bị va chạm tự ái nói bừa rằng tiền anh làm ra anh muốn xài gì tùy ý. Lời qua tiếng lại, không ai nhịn ai. Giận mất khôn. Nói năng nặng lời. Sự kềm chế thường khi nay biến mất. Không còn tôn trọng nhau. Không có đối thoại. Họ quên cả nhìn lên Chúa, quên chạy đến cùng Đức Mẹ. Ngọt ngọt và căng thẳng. Đức bỏ nhà hai ngày, khi bước về nhà, anh những mong một lời nói vui vui vả lá của vợ. Nhưng mặt vợ anh lạnh như đồng. Chị nghĩ rằng Đức từ nhà cô bỏ trở về (!). Tất cả là nguyên nhân đưa đến việc Đức đột ngột, im lặng ra đi.

Anh Đức vắng nhà hơn hai tuần, chị Catherine lo lắng bồn chồn. Chị tự trách những cử chỉ, lời nói quá đáng với chồng, chị cầu nguyện, khẩn vái. Chị phone cho Đức, im lặng. Chị để lại lời nhắn, cũng im lặng. Chị buồn lo, trống vắng vô cùng. Chị thêm tình cảm ấm áp mỗi sáng Chúa nhật gia đình đi lễ chung, quỳ bên nhau, nắm tay nhau đọc Kinh Lạy Cha. Chị chỉ còn có cách trông cậy vào “Chúa Thánh Thể, Nguồn Thương xót, Đấng lau khô dòng lệ”. Chị đi lễ sáng mỗi ngày trước giờ đi làm. Nơi bàn thờ Chúa ở nhà, chị lần Chuỗi Mân Côi, than thở, khóc lóc, van xin Đức Mẹ mãi cho tới khi ngọn bạch lạp tàn lụi. Đêm nào cũng vậy. Gần hai tuần rồi, vẫn vắng bật tin Đức. Như một sự đồng cảm giữa vợ chồng, mặc dù chị Catherine lo sợ các cám dỗ lôi kéo chồng chị vào đường xấu. Nhưng chị tin tưởng tuyệt đối, tín thác tuyệt đối vào tình Mẫu Tử tuyệt vời của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp qua kinh nguyện do chính Đức Mẹ chỉ dạy: CHUỖI MÂN CÔI. Khi lần hạt Chuỗi Mân Nhiệm Sự Vui, chị Catherine thường ngưng lại khá lâu để suy niệm chặng thứ năm. Nhìn lên Thánh Giá, nhìn đôi mắt Mẹ dịu hiền, chị thầm thì cầu xin cho chồng chị dù hoàn cảnh nào cũng “được giữ nghĩa cùng Chúa luôn”, cũng đừng làm điều gì phản nghịch Chúa. Lời nhắn của Đức



hôm nay là tín hiệu tươi sáng. Chị thật vui mừng. Chúa Mẹ đã ban ơn.

Chuông điện thoại reo. “Mận”. Chỉ một tiếng vậy thôi, mà sao có sức mạnh như sóng đại dương xóa tan bao rác rưởi vướng mắc, như trời hạnh phúc bao la, như sự tái ngộ thơ mộng mà mãnh liệt vô cùng. Sự im lặng kéo dài để niềm vui oà vỡ thấm vào từng thớ thịt, chạy thẳng vào tim... Đúng giờ hẹn, Đức mặc bộ veston màu xám nhạt, cà vạt vàng sậm có điểm hoa văn, tay mặt ôm bó hoa hồng, tay trái cầm chùm bong bóng. Anh bước vào nhà chững chạc, đường hoàng. Anh chưa kịp bấm chuông. Thu Hương chạy vội ra ôm Đức chặt cứng “Ba, con nhớ Ba quá”. Chị Catherine xúc động đỡ bó hoa cho chồng rảnh tay ôm con. “Congratulations! Ba có quà cho con đây, sáng nay con bị vấp khi bước lên sân khấu nhận bằng cấp, làm Ba hồi hộp quá”... Đức và Catherine ôm nhau thật sát thì thầm điều gì đó nhỏ quá như cố tình không cho con gái nghe.

Trong phòng khách, nhìn vợ con, Đức lên tiếng: “Chúng ta nói chuyện một chút”. Im lặng và chờ đợi không lâu. Đức chân thành, nghiêm trang nhìn mắt vợ nói chậm rãi, rõ ràng: “Anh xin lỗi em”, Đức lại nói với Thu Hương: “Ba xin lỗi con”. Nhìn vợ con khóc thút thít anh cảm động lắm, nhưng không để lộ. Anh tiếp lời: “Em biết anh là người tân tòng, anh chỉ học đạo

để cưới em, đức tin của anh non yếu lắm, hơn nữa những nhân đức căn bản của người Kitô hữu chân chính anh chưa được thấm nhuần. Khi đối diện sự thô bạo đột ngột xảy ra, anh lao đao không có chỗ dựa. Lúc ấy, anh như cây non, trên thì nắng cháy, dưới thì rễ cạn. Em biết mà... chính lúc ấy anh rất cần sự khôn ngoan và tấm lòng của em”. Có tiếng của vợ anh thật khê: “em biết lỗi”. “Anh không biện bạch đâu, anh có tội kiêu ngạo, anh dùng quyền gia trưởng thô lỗ và quyết định nông nổi như trẻ con”. Đức ngưng một chút, anh từ tốn: “Thời gian xa em và con, anh không làm điều gì trái đạo lý mất thể diện, cũng không lỗi phạm nghĩa vợ chồng. Anh tìm sách vở học hỏi, cầu nguyện cho em, cho con, nhất là cho chính anh. Chỉ vì tự ái và chờ cơ hội mà anh chưa trở về”. Vợ con anh ngồi im lìm suy tư. Anh bộc bạch tiếp: “Anh học được một điều vô cùng quý giá. Đó là Thiên Chúa yêu thương anh, riêng anh, nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn anh tưởng. Từ đó anh yêu mến Chúa, cảm

mến Lời Chúa và tạ ơn Chúa. Noi gương Chúa, anh cũng muốn dành tất cả tình yêu thương của anh cho vợ, cho con”. Vợ con anh vui ra mặt. Đức mạnh dạn như ra lệnh: “ Từ nay, chúng ta thỏa thuận và phải hết lòng tuân giữ, là, luôn luôn để Chúa, để Đức Mẹ dìu dắt chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa chúng ta còn phải có sự quan tâm, có lòng cảm thương đối với những người bất hạnh quanh ta”. Tiếng cười, tiếng nói và tiếng vỗ tay rộn rả tung bừng.

Một bữa tiệc mừng con tốt nghiệp, cũng là mừng ngày đoàn tụ. Vui thật là vui.

Khi Hạnh Phúc trở lại nó làm cho người ta tươi trẻ, nhiều cảm xúc mới hơn, tình cảm nồng nàn hơn, và cố nhiên lãng mạn hơn những gì đã có. “Hạnh Phúc tuyệt vời trong cuộc đời là chúng ta tin chắc rằng chúng ta đang yêu và được yêu”. (Victor Hugo).

Đêm hôm đó, hình như vợ chồng Đức & Catherine tâm sự đến khuya lắm. Đêm khó ngủ.

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM

Hàng Năm của PT. Cursillo – VNSJ

Giáo Dục Kitô Giáo Trong Đời Sống Gia Đình

Từ ngày 15 đến 17 tháng 01 năm 2010 tại ST. CLARE Retreat Center

Tên Thánh-Họ & Tên : _____ Giáo phận: _____
 Địa chỉ: _____ Tel: _____
 Đã tham dự khóa Cursillo số: _____ năm: _____ tại : _____

Lệ Phí : \$115.00 cho một người

Paid _____

Nếu trả bằng chi phiếu xin đề: St. Clare và gửi kèm với Đơn Ghi Danh về:
 A/C Thu Ngoc, 2586 Greenrock Road, Milpitas. CA 95035

Điện thoại liên lạc ghi danh : A/C Thu Ngoc H(408) 946 1910 C(408) 569 6052
 Hoặc Chi Hồng Tú H(408) 267 3628..C(408) 476 4472

Để tiện việc sắp xếp chỗ ở và thực phẩm. Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 12.2009

Người nhận lệ phí: _____

THÔNG BÁO TĨNH TÂM HẰNG NĂM
Phong Trào Cursillo, Ngành VN-SJ
Giáo Dục Kitô Giáo Trong Đời Sống Gia Đình
Từ ngày 15 đến 17 tháng 1. 2010

Kính thưa quý Cha Linh Hướng,
Quý anh chi Cursillistas thân mến,

Theo thông lệ hằng năm, phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận San Jose sẽ tổ chức 1 khóa tĩnh tâm dành cho mọi cursillistas

Với mục đích để anh chị em trong phong trào có dịp ngồi lại, suy tư,..lắng nghe,..và học hỏi cũng như trao đổi về đạo đức cho riêng mình, vì qua một năm dài sinh hoạt và làm việc tông đồ, ý chí và quyết tâm đã phần nào giảm bớt lòng hăng say và mệt mỏi ...” Hãy đến với Ta...Ta sẽ bồi dưỡng cho..”
Mt 11:25-30

Như mọi năm, tĩnh tâm năm nay vẫn tổ chức tại :

St. Clare Retreat Center
2381 Laurel Glen Road
Soquel, California 95073

Thời gian : Từ 5:00 giờ chiều thứ Sáu 15, tháng 1 năm 2010
Đến 3:00 giờ chiều Chủ Nhật 17 tháng 1 năm 2010

Lệ Phí : \$115 cho mỗi người bao gồm ăn và ở cuối tuần

Đơn Ghi Danh : Xin liên lạc với Anh Chi Thu Ngoc 408 946 1910
Chi Hồng Tú 408 267 3628

Hoặc có thể download từ Website của Phong Trào

TM. VPĐH Cursillo, VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

13

NGÀY LÊNH ĐÊN

Hạ Thu Thủy, 9/6/2009

Hơn 30 năm qua, những câu chuyện vượt biển của thập niên 80-90 còn phảng phất đâu đây. Trong tôi, cuộc hành trình 13 ngày lênh đên cùng sóng nước luôn ghi khắc mãi.

Một lần ra đi, trải qua bao nhiêu ngày bất trắc với sóng dữ, biển khơi chập chùng, sự đói khát và muôn mặt của tình nhân loại. Điều quan trọng nhất, đã được làm chứng nhân của sự nhiệm màu, bàn tay nhân ái che chở của Mẹ Maria và Chúa Giêsu nhân từ.

Ngày 26 tháng 9 năm 1979, sau khi rời trại cải tạo, tôi quyết định ra đi tìm tự do, bất chấp nguy hiểm. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nước bên đường, trên bến đò Tôn Đản ở Khánh Hội. Tín hiệu là một đoàn thanh niên trong đồng phục “ thanh niên xung phong” xuống ghe với một gia đình trẻ có hai đứa con

thơ. Sau đó, chiếc ghe nhỏ bé sẽ đón thêm 11 người lớn, hai cháu bé đi về hướng Cơn Gió để ra khơi.

Ghe chạy được nửa giờ, thì một chiếc ghe tuần trang của công an VC đuổi bắt ra lệnh dừng lại. Chúng tôi lo sợ, vội vàng đẩy bốn người phụ nữ, bốn em bé ẩn núp dưới một chiếc poncho (loại áo raincoat thời VNCH).

Đám công an quan sát hách dịch:

- Các anh đi đâu đây?
- Chào các đồng chí, chúng tôi là thanh niên xung phong, đi trông đước ngoài Cơn Gió (một giọng Bắc đống dạc trả lời).
- Vậy hả? thực hiện công tác tốt nhe’

- Cám ơn các đồng chí.

Thế là thoát, ghe tiếp tục đi theo sóng nước, ngược chiều với chiếc ghe của đám công an quay về Khánh Hội.

Tim tôi như rớt ra ngoài khi nhìn thấy đám công an. Tôi lâm râm cám ơn Chúa và Mẹ Maria. Nếu xui xẻo, họ phát giác ra những phụ nữ và các em bé, đang ẩn núp dưới chiếc

poncho đây đặc kín mít, hoặc vô tình một em bé khóc thét lên vì nóng nực trong lúc bọn công an tra khảo, thì cả ghe bị bại lộ, và tôi sẽ trở lại trại cải tạo một lần nữa.

Đến 5:30 chiều, trước giờ hẹn nửa tiếng, anh Liên, chủ ghe dặn dò ân cần:

- Đúng 6 giờ chiều “cá lớn” (ghe lớn) sẽ đến. Xin mọi người bình tĩnh, trật tự. Nên nhường cho các phụ nữ, em nhỏ lên thuyền trước, để tránh gây ra tai nạn. Đừng quên trên ghe có hai bao gạo, các thanh niên khỏe mạnh nhớ chuyển sang cá lớn, đó là thực phẩm của mọi người trong những ngày sắp tới. Chúc may mắn bình an. Tôi về để lo thêm vài chuyến nữa, sẽ tái ngộ với quý vị ở một nước tự do.

Thời gian chậm chạp quá. Đã hơn 6 giờ rồi 7 giờ chiều, chưa thấy bóng dáng chiếc ghe nào từ đàng xa. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, lo âu hồi hộp.

Màn đêm xuống dần. Bốn bề yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ ầm ỉ, tiếng kêu réo than thở của ếch nhái, hòa thành những âm điệu thê lương,

ruột gan thêm rối bời.

Anh Liên như cảm thông được tâm tư của mọi người, nhanh nhẹn trấn an:

- Chắc cá lớn phải đón khách ở những nơi khác nên trễ hẹn. Xin đợi đến 8 giờ tối, nếu không thấy cá lớn đến, chắc đã có chuyện không may, có thể bị bại lộ hoặc bắt giữ. Lúc đó, chúng ta sẽ trở về, và sẽ đi bằng một chiếc ghe khác. Xin hãy cầu nguyện lên đấng tối cao, tùy theo niềm tin tôn giáo của mọi người.

Trong cực kỳ lo âu, có tiếng khóc thét của một em bé phá tan sự im lặng. Mọi người cuống quýt, lo sợ cuống cuồng. Mẹ em vội vã bịt miệng, dỗ dành à ời cho em nín khóc. Bên ngoài, bóng đêm mỗi lúc đây đặc thêm, tô đậm tâm tư nặng trĩu ngổn ngang với trăm ngàn ý nghĩ.

Đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, anh Liên buồn bã quyết định nổ máy ghe quay đầu trở lại. Đang

chuẩn bị, thì có tiếng máy nổ xình xịch từ xa tiến đến. Anh Liên dùng đèn pin đánh tín hiệu, nhanh chóng nhận ngay đáp trả lại. Chưa lộ vẻ vui mừng, anh còn dè dặt:

- Sao cá lớn đến trễ thế này? May quá, xin tất cả cẩn thận và bình tĩnh.

Mọi người nín thở nhìn chiếc ghe lớn từ từ hiện rõ ra, ngừng

ngay bên cạnh chiếc ghe nhỏ bé đang nằm chênh vênh trong bóng đêm. Có tiếng nói vọng sang:

- Mọi người lên ghe nhanh đi, tôi đã trễ hẹn vì họ đã phát giác và rượt đuổi theo tôi.

Tất cả hốt hoảng, quên lời dặn dò của anh Liên, ai cũng muốn được là người lên ghe trước tiên, trong tích tắc xảy ra cảnh hỗn loạn. Vài người trượt chân té xuống dòng nước trong lúc xô đẩy, anh

Lên chiếc ghe lớn, mọi người bị đẩy xuống hầm ghe nhanh chóng không một lời giải thích. Trong bóng đêm phủ kín, thêm một phen té chông chát lên nhau, đau điếng, cắn răng, dàn dựa nước mắt để không làm thành tiếng động.

Sau khi thở dốc dưới hầm ghe, khi con mắt quen dần với bóng tối. Tôi kinh ngạc khi thấy trong khoang ghe, với chu vi thật nhỏ bé, khiêm

tốn đã nhét kín bao nhiêu là người. Tất cả chen chúc như những con cá mè nằm trong hộp. Hơi thở của mọi người trong một diện tích chật hẹp, hòa cùng với mùi dầu máy của ghe, cùng với tiếng ồn ào của chiếc động cơ đã làm cho không khí thật ngột thở, khó chịu.



Liên nhanh nhẹn, tháo vát đã kéo nhưng người này lên khỏi mặt nước nhanh chóng.

Sau đó, hai chiếc ghe vội vã rời nhau. Một chiếc tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu, chiếc kia đưa anh Liên trở về bến cũ, với hai bao gạo bỏ quên trong lúc vội vã lên ghe lớn.

Ghe đi khoảng một giờ, có một số người không quen đi trên sông biển, đã bắt đầu nôn mửa, cứ như thế người này tiếp nối người kia, hòa chung những mùi vị khó chịu khác, thành mùi hôi nồng nặc càng lúc càng nặng nề.

Có tiếng nói như van xin:

- Làm ơn mở dùm nắp hầm ra, không thôi chết vì ngột

mấy ông ơ.

Ngay sau đó nắp hầm được mở ra, một giọng nói từ trên mũi ghe vọng xuống:

- Cố gắng chịu khó ráng lên đi, đừng ồn ào quá, bị lộ ra sẽ chết hết cả đám bây giờ.

ánh nắng chan hòa của một ngày mới, bình minh dịu dàng nhả múa trên biển khơi mênh mông. Trong ngày qua, bây giờ mới được nụ cười, dù là cười gượng để quên đi phần nào lo âu trong chốc lát.

Trong niềm hy vọng được đến bến bờ tự do, giúp tôi vượt qua khi cơ thể quá mệt mỏi, tinh thần trải qua nhưng giây phút cực kỳ căng thẳng, tôi không còn nhớ mình đã ngủ hay ngất xỉu đi trong bao lâu.

Khi chòang tỉnh, không còn nghe tiếng động cơ.

Yên lặng như tờ, vài thợ máy mờ hôi nhể nhại giữa cơn nắng gắt đang hì hục, vật lộn, cố gắng sửa cái đầu máy đã không còn hoạt động. Máy đã hư nữa rồi, không biết từ bao giờ?

Thấy miệng khô ran. Trong cơn khát nước kinh hoàng. Tôi nhớ đã chưa uống giọt nước nào từ lúc bước chân lên ghe. Tôi bò nhẹ nhàng đến hai thùng phuy (barrel) bằng tôn, dùng để chứa nước uống. Mở nắp thấy có chiếc ly nhựa để sẵn, mừng rỡ như trẻ con gặp được kẹo, nhưng nỗi vui mừng tan biến nhanh chóng khi mức nước lên, không thể nào nuốt được dù là rất khát.

Trước mắt tôi, màu nước vàng khè như màu sắt rỉ, mùi tanh hôi đến lợm giọng.

Cơn khát điên cuồng thối thúc tôi tiếp tục bò lên sàn ghe, mức nước biển để uống. Khi được ngậm nhỏ trong miệng, cổ họng mặn chát, bao tử như muốn nôn mửa. Dù khát nước muốn lịm người, tôi cũng đành tiếc rẻ dùng ca nước biển trên tay, để gột rửa đi phần nào những dơ bẩn trên quần áo.

Sau đó, trong lúc nằm đợi cho quần áo khô ở sàn ghe, tôi nằm ngủ thay cho ăn uống, giúp cơ thể đối phó với mệt mỏi mà đôi chân như không còn đứng vững.

Khi tỉnh dậy, hoàng hôn lã lã đang trên ghe. Mặt trời chậm chạp tan dần trên biển. Bình thường, nhìn ánh nắng mờ ảo của buổi chiều tan, là hình ảnh tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng. Nhưng lúc này, với tâm trạng rối bời, bao nhiêu lo âu. Sự lo âu đọng đây khi những thợ máy buồn bã than thở, dù cố gắng suốt ngày, đã không thể làm chiếc máy vô tri kia tiếp tục chạy được nữa.

Có tiếng người buồn bã:

- Bây giờ làm sao?

- Chỉ còn biết cầu nguyện vào ơn trên mà thôi

- Câu mong sau khi nghỉ ngơi, sáng mai khỏe khoắn, chúng ta sẽ tìm được lý do.

Một người khác chậm rãi, bản khoăn:



Sau đó, cửa hầm được đóng lại nhanh chóng, lạnh lùng.

Mặc dù là đàn ông, kinh nghiệm đi biển khá nhiều, cố gắng vô cùng, tôi cũng không chịu nổi, nên đã nôn mửa tất cả những gì tích lù trong cơ thể, sau đó mệt lã, thiếp đi không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy thấy nắp hầm đã được mở ra, vài người đang hì hục sửa máy ghe bị hỏng. Khuôn mặt đây những nét ưu tư, bản khoăn, mệt mỏi.

Khoảng một giờ sau, mọi người thở phào vui mừng trong tiếng động cơ nổ xình xịch. Chiếc ghe tiếp tục đưa đoàn người ra đi, chào đón

- Vậy nên về hay tiếp tục đi?
- Về không được, đi cũng không xong. Chỉ còn biết cầu nguyện, nhờ ơn trên dẫn đường chỉ lối.
- Thôi, sáng mai sẽ quyết định.

Một người nói như ra lệnh:
- Bây giờ ai nấy cố gắng đi ngủ, mai còn có sức mà đối phó.
Trong lo âu sợ hãi, tôi kêu gọi những người đồng hành, ai là tín hữu Công Giáo, cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, cầu xin lòng thương xót của Mẹ Maria cứu rỗi. Sinh mạng mọi người đang nguy hiểm trên chiếc ghe bé nhỏ, giữa biển khơi bao la. Máy móc đã hư, con đường trước mặt chông gai, khó khăn vô cùng, chỉ trông cậy vào bàn tay che chở của Mẹ mà thôi.

Tôi đề nghị với mọi người, ai có tôn giáo riêng thì cầu nguyện theo sự tin tưởng của mình, hoặc nếu muốn tỏ lòng tôn kính, thì xin hiệp ý theo chúng tôi lần hạt kêu xin Mẹ Maria đây ơn phước.

Trong bóng đêm mịt mù, giữa tiếng sóng đập chùng mênh mông, chỉ còn nghe âm thanh tiếng cầu kinh. Đại dương bao la như muốn nhận chìm đi, nhưng thân phận bé nhỏ trên chiếc thuyền nan.

Tôi lan man đếm được những người đang kính cẩn lần hạt Mân Côi là đúng 13 người. Lạy Mẹ Maria, con số 13 lờn

vờn, nháy múa. Tiếng cầu kinh van nài tha thiết, mê man đưa mọi người vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê sau hai đêm, một ngày dài như vô tận.

Ngày thứ 2:

Anh nắng chan hòa đón chào ngày mới ulla vào mắt tôi. Ban ngày an tâm hơn, dù mọi việc vẫn như thế, tình trạng máy móc hư hỏng vẫn chưa sửa được. Nhìn đám mây trắng lượn lờ, bớt lo sợ hơn là nhìn ra biển trong bóng đêm, dày đặc một màu tăm tối. Đã dần quen với biển khơi, và tiếng sóng vỗ âm ì, tôi không còn say sóng như ngày đầu tiên. Bụng đói cồn cào, tôi lấy bánh mì khô trong bao cát mà Mẹ tôi đã đưa vội vàng khi chia tay Me. Tôi chia cho mọi người cùng nhau ăn uống ngon lành, tạm quên đi những lo sợ.

Thóang chốc, túi bánh đã hết mà bụng vẫn còn đói, nhưng cơn khát mạnh mẽ hơn. Tôi cố gắng múc lấy một ít nước trên mặt thùng phuy hôm qua. Đó là hai thùng nước uống duy nhất trên ghe. Dù cố gắng cho khỏi chết vì khát, vẫn không tránh được cảm giác buồn nôn vì mùi tanh hôi kinh khủng, bỏ ly nước xuống mặt mũi xanh lè không còn chút màu sắc nào.

Nhân trời nắng đẹp, chúng tôi lấy nước biển làm vệ sinh

hầm ghe, mở nắp hầm đón nắng ấm tràn vào, chùi rửa bớt đi nhưng mùi tanh hôi. Sau đó, mang hai thùng phuy nước dơ bẩn, lấy nước biển kỳ cọ sạch sẽ, hy vọng khi trời mưa, sẽ thay thế bằng những giọt nước thanh khiết.

Trong cơn nắng gắt giữa biển khơi, con người bé nhỏ như những hạt cát tí hon nơi sa mạc. Trên hầm ghe, những thợ máy vẫn kiên nhẫn sửa máy, mồ hôi nhễ nhại, sự thất vọng mỗi lúc mỗi rõ hơn.

Hai ngày vừa qua, ai cũng trải qua nhiều căng thẳng mệt mỏi, đói khát, nên khuôn mặt đơng đay khắc khổ, không còn được nụ cười với nhau. Chúa ơi, Mẹ ơi, xin cho ghe của chúng con được một chiếc ghe khác cứu vớt, dù là ghe của công an, hay của bất cứ ai đó, hậu quả ra sao cũng còn hơn là chơi vơi lầy lất giữa biển khơi, rồi cũng sẽ chết dần mòn trong những ngày sắp tới.

Cứ thế trong nỗi sợ hãi, lo âu hòa lẫn tiếng cầu kinh đưa tôi vào giấc ngủ đây ác mộng. Khi thức dậy, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ thay cho tiếng động cơ. Tôi ngậm ngùi biết rằng mọi người đã bỏ cuộc, máy móc của chiếc ghe đã hoàn toàn hư hỏng, không còn sửa chữa được nữa.

Trong bóng đêm thê lương, tâm trạng rối bời, nhiều người

thành kính lân hạt Mân Côi. Đây là giờ phút chỉ còn trông cậy vào Mẹ hiền, và Thiên Chúa giàu lòng xót thương cứu giúp những con người nhỏ bé bất hạnh. Cái chết đang chậm chạp tiến đến. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chiếc ghe bé nhỏ, trôi giạt chơi vơi giữa biển khơi hải hùng, sẽ đi về đâu, chỉ còn mây trời làm nhà, sóng vỗ, phong ba là bạn.

Ngày thứ 3:

Đêm qua đi chậm chạp lê thê. Ngày mới bắt đầu là cơn đói cồn cào, nhắc nhở đã qua hai ngày, ba đêm, bao tử chỉ được có một miếng bánh mì khô. Tôi thốt lên lời kêu cứu đến đấng tối cao: “Chúa ơi, Mẹ ơi, cứu giúp chúng con, không thôi chết mất”.

Để quên đi cơn đói hành hạ, tôi leo lên tầng trên của ghe, cố giương mắt nhìn ra xa, hy vọng sẽ có con thuyền nào đó cứu tinh cho mọi người, nhưng càng mỏi mắt trông chờ, chỉ có mây xanh, nước trắng xóa, núi chập chùng từ xa.

Lòn vòn chung quanh ghe, dưới dòng nước là những chú cá mập nhìn chúng tôi như đe dọa. Nếu không được cứu giúp, sẽ là thức ăn cho chúng.

Nhắm mắt xua đi những ý nghĩ chết chóc hải hùng, tôi thấy lạnh buốt tứ thân. Chợt có tiếng hai người trao đổi

gần chỗ tôi đang đứng:

- Tôi đề nghị phải hành động nhanh chóng để ổn định trật tự, nếu không sẽ có hỗn loạn, vì nhiều người còn dấu được thức ăn dành riêng cho mình và gia đình, trong khi những người khác vì đói quá, có thể sẽ xảy ra giành giật, đánh giết lẫn nhau.

- Làm sao bây giờ thưa đại úy?

- Trên ghe có hai khẩu súng mang theo, tôi và anh mỗi người thủ một khẩu, anh cứ làm theo tôi.

Hai người cầm súng lăm le ra lệnh cho tôi:

- Anh kia đi xuống hầm, tập hợp tất cả mọi người lên sàn ghe ngay, ai không tuân lệnh sẽ bị bắn liền.

Biết được ý định của họ để quân bình trật tự, tôi vội vàng xuống hầm ghe:

- Có lệnh kêu mọi người lên sàn ghe, ai không nghe sẽ bị bắn.

Trước hai họng súng đen ngòm, trên hai khuôn mặt lạnh lùng, cả ghe rầm rập nghe theo. Khi mọi người ngồi xuống ngoan ngoãn, tôi đếm được tổng cộng là 48 người, gồm 33 đàn ông, 7 phụ nữ, còn lại là 8 trẻ em. Câu hỏi được đặt ra, làm sao 48 con người mạo hiểm, đã chắt được trên một chiếc ghe dài vồn vện có 12.5 mét, bề ngang chỉ có 3 mét.

Cũng chỉ vì hai chữ tự do mà

liều lĩnh ra đi trong thập tử nhất sinh.

Khi kiểm soát không còn ai dưới hầm ghe, người đàn ông lớn tuổi đồng dục:

- Tôi là Toàn, cựu đại úy QLVNCH. Ghe của chúng



ta, máy móc đã bị hư hỏng hoàn toàn. Lương thực, nước uống đã cạn. Chúng ta chỉ còn biết cầu xin ơn trên cứu giúp. Trong lúc này, cần đoàn kết sống chết cùng nhau. Yêu cầu mấy anh đi tịch thu tất cả thực phẩm trên ghe, gom lại để chia đều cho mọi người.

Tiếng người nhao nhao phản đối, họ cố giữ chặt lấy túi thức ăn của mình. Đại úy Toàn gương họng súng hăm dọa bắn bỏ, những tiếng ầm ức kể lể, sau đó cũng đành giao túi thức ăn bấu vạt ra làm của chung.

Phải chi đừng lật đật khi chia tay anh Liên, thì đã mang

được hai bao gạo làm lương thực cũng cầm cự thêm vài ngày. Kết quả thu góp được là hai bao cát đây thức ăn gồm gạo sảy, mì gói, bánh mì khô, hai hộp sữa đặc, và bốn trái chanh. Chưa bao giờ được

thành bữa ăn dư thừa cho mấy trăm người. Hôm nay, giữa biển khơi đây gian nan, như một phép lạ của Thiên Chúa, thức ăn đã chia đều cho 48 người trong 6 ngày, mỗi ngày ba bữa, tổng cộng là 864 phần ăn, được nấu ra từ thực phẩm trong hai bao cát.

Những người bị tịch thu lương thực ẩm ức rất lâu, những người khác thì vui mừng. Tôi cũng được vài chén nước cháo. Chén nước cháo đầu tiên trên ghe, sao mà ngon thế! Chiếc ghe lặng lẽ trôi đi. Đã ba ngày qua, trời vẫn nắng gắt, chưa có một giọt mưa rơi xuống. Bỗng nhiên lúc 6 giờ chiều, gió nổi lên như gào thét, mây đen vội vàng phủ kín bầu trời.

Sóng biển ào ạt rít lên từng cơn, như tiếng than van từ cõi xa xăm hiện về. Tới 5 giờ chiều thì mưa tầm tã rơi xuống, ào ào. Chiếc ghe bị những cơn sóng nhồi như muốn hất tung lên cao, có lúc tưởng như sẽ lật úp xuống. Nước mưa tràn đây vào ghe, vài người nhanh nhẹn lấy hai thùng phuy đã được rửa sạch, hứng lấy nhưng giọt nước mưa trong lành.

Một số người hì hục tát hết nước ngược xuống biển, một số cầu nguyện cho cơn bão chóng qua, chiếc ghe trôi

tranh như không còn đứng vững được. Như một phép lạ, khi hai thùng phuy đầy nước thì mưa bỗng nhỏ dần, cơn bão đi qua nhanh chóng.

Đêm đó, mọi người nằm ngủ co ro, lạnh lẽo, lòng bứt lo lắng vì sóng đã yên và cơn bão táp đã qua.

Ngày thứ 4:

Một ngày tương đối bình an, chiếc ghe vô tư trên sóng nước nhấp nhô, không biết đi về phương hướng nào? Hôm nay là một ngày nắng đẹp, biển lặng, mây trời xanh lơ như trong những bức tranh vẽ.

Nhiều người than khát nước, xin được uống thoải mái những giọt nước mưa mát lạnh, nhưng một số người lo xa, cản ngăn van nài xin hãy uống cầm chừng, nếu không nước mưa sẽ hết nhanh chóng, biết bao giờ cơn mưa trở lại? Còn gì khổ sở hơn, thiếu thốn nước uống giữa cơn nắng gay gắt của biển trời nóng cháy.

Ngày thứ 5:

Đã cần kiệm tối đa, hai thùng phuy nước mưa cũng đã hết sạch vào trưa hôm nay. Lương thực cầm cự thêm một ngày nữa là hết. Mọi người bồn chồn lo âu, bàn bạc sẽ phải đối phó ra sao khi ghe trôi đi giữa biển khơi, không



nhìn thấy ngàn ấy thực phẩm tâm thường lại quý giá như thế.

Sau đó, thực phẩm được nấu trên một chiếc nồi to, đã nuôi sống được 48 người trong 6 ngày dòng dã, mỗi ngày chia nhau ba bữa ăn khiêm tốn. Phần ăn là một chén, lúc thì cơm sảy, mì gói hoặc bánh mì khô nấu với nước biển. Ưu tiên cơm cháo dành cho phụ nữ và trẻ em, được chén cơm đây hơn, còn lại nhóm đàn ông chia nhau cầm chừng nửa chén nước loãng cầm hơi.

Như xưa, Chúa đã làm phép lạ trong một tiệc cưới với vài mẩu bánh mì, vài con cá khô,

còn lương thực và nước uống, mà vẫn chưa được cứu vớt?

Chạng vạng khoảng 8 giờ tối thì mây đen kéo tới che kín bầu trời bao la. Không còn thấy được một ánh sao, biển trời mênh mông, chỉ còn một màu đen ghê rợn. Sóng gió âm âm, chiếc ghe chao đảo như người say rượu. Chiếc ghe bé nhỏ còn tồn tại được bao lâu với những cơn sóng ngập lên tới đỉnh đầu?

Như người bị khiếm thị, mò mẫm làm việc trong bóng tối, người thì tát nước ra khỏi ghe để khỏi bị đắm thuyền, người hứng nước mưa vào hai chiếc thùng phuy đã trống trơn từ buổi trưa. Sau hai tiếng vật vã, cơn bão gia tăng cường độ, có lúc chiếc ghe như muốn vỡ vụn ra trên biển cả vì những cơn sóng hung dữ. Mọi người nhào lộn trên ghe, mệt nhòai, nằm la liệt khắp nơi.

Gân sáng, tất cả đã đuối sức, sóng từ từ êm dịu, mặt biển hiền lành trở lại. Sau một đêm kinh hoàng, 48 thuyền nhân bơ phờ, co ro nhìn về xa xăm, không còn sức lực để chuyển trò, tâm tư cùng chung nỗi âu lo, không biết lúc nào tử thần sẽ đến?

Ngày thứ 6:

Một ngày trôi qua hiền hòa với nắng đẹp và sóng yên. Mọi người được một

đêm tĩnh lặng và bình an. Có những tiếng

ngáy rồn rảng, sau một đêm tưởng như thân xác đã chìm sâu trong lòng đại dương.

Một số người còn thức, đọc kinh tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho hai thùng nước mưa ngọt ngào. Dù thực phẩm không còn, nhưng may mắn có được những giọt nước tinh khôi từ trời ban xuống.

Ngày thứ 7 và thứ 8:

Đây là hai ngày yên lành với biển khơi, nhưng là thời gian nhỏ lệ vì sự thờ ơ của đồng loại. Trong lúc chiếc ghe như sắp sửa tan tành trong những cơn bão táp, chợt thấy trong ánh bình minh xa xa, thoát hiện những chiếc tàu khổng lồ chở hàng hóa của mọi quốc gia. Chúng tôi vội vàng làm tín hiệu SOS xin được cứu. Mọi người trên ghe vui mừng, reo hò.

Nhưng sau suốt hai ngày rờn rã van xin, nụ cười đã thay thế bằng ngổ ngàng đau đớn, khi đoàn tàu khổng lồ lân lượt, lạnh lùng bỏ đi.

Một đoàn tàu với đủ mọi quốc tịch trên thế giới, nhìn chúng tôi không chút xót thương, ngay cả khi thấy nhóm phụ nữ và con nít lồi thối lếch thếch. Tôi đếm được gồm 50 chiếc tàu khổng lồ, tất cả đều dừng đứng, không bố thí được một giọt nước, hay một mẩu bánh

nhỏ.

Cả ghe đều thất vọng, chỉ biết yên lặng, đồng ý với nhau nếu một trong 50 chiếc kia, là tàu của Hoa Kỳ thì chắc chắn ghe đã được cứu vớt. Hoa Kỳ đây tình nhân ái, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người thiếu may mắn.

“Phải chi có tàu Mỹ” lời thở dài tiếc nuối của mọi người khi nhìn ra biển khơi mênh mông, những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má, xót xa cho thân phận mình.

Ngày thứ 9 và thứ 10:

Đành thối, chiếc ghe nhỏ bé tiếp tục ra đi. Mấy hôm nay trời nắng ráo, không có một giọt mưa. Cả ngày nóng như thiêu đốt. Ban đêm tối om như đêm trừ tịch. Hai thùng phuy nước uống đã cạn khô. Thực phẩm hết sạch từ 4 hôm rồi. Người lớn đói khát cắn răng chịu, chỉ tội cho đám con nít. Đói quá rồi khóc, khóc chán nằm lăn quay ra ngủ vô tư.

Ghe trôi vào một khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, vắng vẻ. Nỗi lo sợ gia tăng mãnh liệt, mọi người buồn bã trao đổi tin tức cá nhân cùng với địa chỉ gia đình, dặn dò nhau nếu có mệnh hệ nào xin gửi tin đến dùm. Ôi những giây phút thế lương, không gian như ngừng trôi, khi mọi người chuẩn bị dọn mình ra đi.

Không còn hy vọng gì nữa khi

nhân loại quay mặt làm ngơ, máy móc hư hỏng, thực phẩm và nước uống đã cạn.

Vài người bàn bạc với nhau, nếu có một cơn bão lớn đến, chiếc ghe chắc chắn sẽ tan thành nhiều mảnh vụn. Rồi họ lan man bàn đến chuyện những người sống sót, nếu đói quá, sẽ không còn lựa chọn nào khác, phải ăn thịt của những người ra đi trước để sống còn. Tôi nằm nghe tưởng như mình đang trong ác mộng. Đâu óc quay cuồng. Đây là thực hay là giấc mơ hãi hùng?

Tôi lịm vào giấc ngủ, thấy đủ mọi hình ảnh nhảy múa từ lúc thiếu niên đến lúc trưởng thành, vui buồn, sung sướng, giận hờn, đau khổ đều quay lại như một cuốn phim.

Mộng và thực, tôi đang ở đâu và sẽ đi về đâu?

Ngày thứ 11:

Chưa bao giờ chứng kiến nhiều cá voi và cá mập như thế, chúng đi từng đàn như để tìm thức ăn. Chúa đã ban cho thực phẩm, bằng hàng tá cá bay lượn lơ trên khoang ghe. Vài người xung phong lấy áo thun đang mặc trên mình, thả xuống nước bắt được một số cá con, làm thành một bữa

sushi cho cả ghe. Sau đó, một người thanh niên lấy thanh sắt dài làm giáo, bắt được một chú cá to bằng bắp đùi, đó là thực phẩm cho buổi chiều của mọi người.



Đêm nay, một cơn bão hung tợn hơn hai lần trước hoành hành. Cả ghe nín thở, nhìn nhau chấp nhận số phận bạc bẽo nhất sẽ xảy đến, nhưng khi hai thùng phuy được đầy nước mưa thì cơn bão từ từ nhẹ đi và mưa tạnh.

Cả ngày tôi chiêm nghiệm được rằng, những sự việc xảy ra là phép lạ của Chúa và Mẹ đã tạo ra để ban phát thức ăn, và nước uống xuống cho mọi người.

Nằm miên man suy nghĩ thao thức cả đêm, tôi không tài nào ngủ được, dù cơ thể rất mệt mỏi. Màn đêm dày đặc tăm tối, trên ghe thỉnh thoảng có

tiếng thở dài náo nê, chắc cùng chung tâm trạng với tôi?

Đêm dài như thế kỷ khi trong lòng đầy âu lo. Hãy ngủ đi để quên hiện tại, để có sức mà trông trả những ngày phong ba bão táp sắp tới. Tôi cố gắng dụi mắt mình, ứ ứ khi thấy có một bà uy nghi đang đứng bên cạnh tôi, bà mặc áo trắng với thắt lưng xanh màu nước biển, bà dịu dàng nhìn tôi và nói: “ Con cứ yên tâm, đúng ngày thứ 13 thì các con sẽ được cứu”. Vừa dứt lời, hình ảnh từ từ lu mờ đi. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ, tôi nằm

yên như bất động. Vài phút sau tôi tỉnh dậy vui mừng reo hò trong bóng đêm: “ Mọi người ơi, Đức Mẹ hiện ra, ngài nói chúng ta sẽ được cứu vào ngày thứ 13”.

Cả ghe choàng thức giấc, trong bóng đêm giữa đại dương bao la, mọi người quỳ xuống đọc kinh tạ ơn Mẹ.

Ngày thứ 12:

Mất ngủ nhưng cơ thể không mệt mỏi. Giấc mơ hôm qua vẫn còn rõ nét trong tôi. Mẹ hiền dặn dò ngày thứ 13 chúng tôi sẽ được cứu. Biển êm, nắng đẹp, đã sưỡi khô

tất cả những quần áo bị ướt nhẹp vì mưa bão. Hôm nay, khuôn mặt mọi người có vẻ thanh thản hơn, không biết vì đã được Mẹ báo tin ngày mai sẽ được cứu vớt, hay vì mưa bão đã kéo nhau đi chỗ khác, nhường lại cho một ngày hiên hòa với sóng lặng và biển yên?

Ngày thứ 13:

Đêm qua lại thêm một đêm mất ngủ vì hồi hộp, mọi người dậy sớm để đón một ngày mới trong hy vọng. Hôm nay là ngày thứ 13, ngày Mẹ dặn dò chúng con sẽ được cứu vớt.

Tờ mờ sáng cho đến trưa, mọi người thấp thỏm nhìn ra biển, vẫn là nhưng trống vắng ghê rợn, không một chiếc thuyền qua lại. Thực phẩm và nước uống đã cạn, mà không thấy ai than đói khát. Tâm trí để hết vào ngày thứ 13, sẽ được thoát khỏi cảnh màn trời, chiếu nước lênh đênh.

Sau 12 giờ trưa mà vẫn chẳng thấy tấm hơi một sinh vật nào, ngoài đàn cá mập và cá voi vẫy vùng, một số người thất vọng bắt đầu nản chí hoài nghi:

- Đức Mẹ hiện ra với ông thật không? Hay ông tưởng tượng? Gần hết ngày thứ 13 rồi mà có thấy bóng dáng chiếc thuyền nào đâu?

- Gần chiều tối rồi mà vẫn còn vắng hoe như thế này, ai biết mình ở đâu mà cứu?

Cứ thế mà họ truyện trò với nhau. Tôi đứng yên như tượng gỗ, nhìn hết tứ phía chập chùng biển xanh. Tất cả vắng vẻ, lặng lẽ, chỉ có tiếng sóng rì rào trong gió.

Rồi 1:00 giờ trưa qua đi. Sắp tối đến nơi rồi. Ngoài khơi màn đêm buông xuống rất nhanh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Mẹ hiên, tôi đã được nhìn thấy hình ảnh của Mẹ thật rõ trong giấc mơ, Mẹ của chúng con sẽ cứu giúp chúng con. Tôi đứng trên sàn ghe, thăm thì với tôi không biết là bao lâu, đôi mắt vẫn làm việc không ngừng.

Khi đa số mọi người đã mệt mỏi, nằm ngòì trên ghe la liệt, thân sắc buồn bã ưu tư, tôi chợt nghe tiếng máy bay, đúng là tiếng máy bay, vì ngày xưa tôi là dân Không Quân nên không thể nào lằm lẩn được. Không tin ở tai mình, tôi đưa tay cấu vào đùi xem đang mơ hay tỉnh? Đúng là tiếng ì ì của máy bay, mỗi lúc mỗi to hơn. Tôi nhảy xôm đến người đang đứng bên cạnh, hỏi xem có nghe giống như tôi hay không? Nhìn đồng hồ trên tay người ấy chỉ đúng 2 giờ chiều.

Mọi người nghe tiếng reo hò chạy bu lại chung quanh tôi. Nhìn theo ngón tay tôi chỉ về hướng xuất phát ra tiếng máy bay, chỉ thấy có bầu trời xanh trong veo. Vài phút sau, một đốm đen hiện ra nhỏ dần như

một chú ruồi đen giữa rừng mây trắng. Mọi người reo hò nhảy cõn lên: “ máy bay , máy bay tới rồi, Mẹ ơi, Mẹ cứu chúng con rồi Mẹ ơi”.

Tôi lật đật chạy chung quanh để tìm một vật gì đó làm tín hiệu, may mắn ngay trong góc của chiếc ghe nhỏ bé, có được tấm kiếng chiếu hậu của xe cam nhông GMC, mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng ở Việt Nam. Ngạc nhiên là tấm kính chiếu hậu to lớn như thế, bây giờ tôi mới thấy lần đầu tiên ở trên ghe? Ở đâu ra thế này? Không sao, có để mà dùng trong lúc này là may mắn lắm rồi. Tôi dùng tấm kiếng đánh tín hiệu SOS nhìn lên ánh nắng mặt trời hướng về đốm đen, hy vọng chiếc máy bay sẽ nhìn thấy được dễ dàng từ trên cao.

Con ruồi hiện rõ dần, đúng là một chiếc máy bay của US Navy đang vờn vũ trên đầu chúng tôi. Không còn cảnh nào thương tâm hơn, khi 48 con người khốn khổ, với 99 phần chết, 1 phần sống đang quỳ sụp xuống, hướng về chiếc máy bay van xin được cứu giúp.

Máy bay từ từ thả một chiếc hộp nhỏ xuống biển sát ghe xong bay vút lên cao, chiếc hộp phát ra tiếng hiệu: bip, bip, bip... nghe như tiếng hiệu của lòng bác ái và hy vọng.

Viên pilot đang đánh dấu vị trí của chiếc ghe, tôi để nghị nếu

ai bơi giỏi, xin bơi ra ngoài để vớt chiếc hộp, tôi lo sợ sóng to sẽ đưa máy này ra xa và mất vị trí của ghe. Nhưng không ai dám nhận trách nhiệm, vì mọi người đã kiệt sức, chỉ còn lê lét được vài bước, là muốn ngã quy xuống vì đứng không nổi. Điều sợ hãi nữa là một đàn cá mập đang bơi chung quanh ghe, giương đôi mắt háu đói về phía chúng tôi.

Trong lúc chờ đợi, mọi người đọc kinh liên tục, hàng trăm con mắt đổ dồn về chiếc hộp canh chừng để khỏi bị thất lạc.

Thời gian như ngừng trôi, bao giờ chiếc máy bay sẽ trở lại? Không ai còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài đứng nhìn lên trời xanh, nghe gió biển đập rất vào mặt mà vẫn không thấy đau. Lặng yên như thế, đến vài tiếng đồng hồ, khoảng 5 giờ chiều chiếc máy bay trở lại, lượn hai vòng trên ghe chúng tôi, thả xuống một chiếc hộp thứ hai sát với ghe hơn lần trước,

Chỉ 15 phút sau thì một con tàu khổng lồ chậm chạp tiến đến. Mọi người bật khóc nức nở, biết được đã thoát khỏi tay tử thần, chiếc tàu này là vị cứu tinh. Tôi nhìn đắm đắm vào chiếc tàu khổng lồ, thấy hàng chữ "City of Edingburd" hiện ra thật rõ, đây là một chiếc tàu chở hàng hóa của Scotland (Tô Cách Lan).

Vị thuyền trưởng cho một thủy thủ dùng thang dây, xuống ghe

nói chuyện với chúng tôi. May mắn trong ghe, một trong những thuyền nhân là nhạc sĩ Trường Kỳ. Lúc đó dù rất mệt, nhạc sĩ cũng đứng ra làm thông dịch viên, thuyền trưởng nói rằng họ chỉ muốn giúp đỡ nước uống, và lương thực để chúng tôi tiếp tục đi, vì chỉ còn cách hải phận của Phi Luật Tân 15 dặm nữa là tới. Nhạc sĩ Trường Kỳ trả lời, máy móc của ghe đã hư, không còn điều khiển được nữa, mọi người đã kiệt sức rồi, nhất là các phụ nữ và trẻ em, xin các ông hãy cứu giúp dùm. Viên thủy thủ leo trở lên tàu, báo cáo lại với thuyền trưởng.

Sau một lúc, thuyền trưởng đồng ý cứu vớt, ra lệnh thủy thủ giúp các phụ nữ và em nhỏ đã mệt lã đi không vững được, diu dắt sang chiếc tàu của họ.

Khi chuyện trò, chúng tôi được biết chiếc chiếc tàu này đang trên đường chở hàng hóa đến Japan (Nhật Bản). Tàu đã đi cách xa ghe chúng tôi chừng 15 dặm, thì vị phi công của chiếc máy bay, đã kêu cầu vị thuyền trưởng cứu vớt chúng tôi, nhưng vị thuyền trưởng đã không đồng ý. Vị phi công áp lực, hăm dọa nếu chiếc tàu không giúp thì ông ta sẽ bắn từ máy bay xuống. Vì sự cương quyết của viên phi công đã làm xiêu lòng vị thuyền trưởng.

Đêm đó, khi chúng tôi ấm áp trên chiếc tàu khổng lồ, thân

xác chỉ còn da bọc xương. Bên ngoài một cơn bão thật lớn đã đến, cơn bão này to lớn hơn những cơn bão mà chúng tôi đã trải qua. Nếu còn trên chiếc ghe con trôi trành, mọi người đã làm mồi cho đàn cá mập.

Khi vào phòng tắm rửa của chiếc tàu City of Edingburd, bây giờ tôi nhìn chăm chú tấm hình Đức Mẹ Lộ Đức, trên sợi dây chuyền nhỏ bé đeo trên ngực. Tấm hình giống y như hình ảnh của Mẹ đã hiện ra với tôi trong giấc mơ.

Đây là những phép lạ mà 48 người đã được Mẹ yêu thương che chở, đã ban phát nước uống, thức ăn, gìn giữ qua những cơn bão hãi hùng, dẫn đưa bàn tay nhân ái của hải quân Hoa Kỳ và chiếc tàu Tô Cách Lan cứu giúp chúng con.

Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa ban phước lành cho con của Mẹ, chúng con muôn đời biết ơn, vinh danh Mẹ và Chúa yêu thương vô vàn của chúng con.

Viết theo câu chuyện thật được kể lại của anh Jerome Việt Hải, anh Hải là một trong 48 thuyền nhân trên chiếc ghe, với tất cả lòng biết ơn gửi đến Mẹ Maria và Thầy Chí Thánh

DECURIA KHOÁ NAM M-36VNSJ 2009

Decuria & Tên Thánh

1. Gioan

1.Phero	NGUYỄN CHÂU TUẤN
2.Lm. Phero	NGUYỄN VĂN HƯƠNG
3.Gioan Baotixita	NGUYỄN JOHN
4.Joseph	LÊ MICHAEL
5.Giuse	NGUYỄN TRẦN VINH
6.Vincentê	NGÔ LINH
7.Anton	NGUYỄN THUẤN ANTHONY
8.Andrew	NGUYỄN MINH

2. Giacobe

1.Giuse	NGUYỄN THÀNH CÔNG
2.Phanxico Xavie	DƯƠNG LÊ CƯỜNG
3.Giuse	TRẦN ĐÌNH HỘI
4.Phanxico Xavie	BÙI QUANG ÁNH
5.Gioan	LÊ VĂN TÂN
6.Lm. Thomas	NGUYỄN TIẾN HẠNH
7.Phero	NGUYỄN TUẤN
8.Matthew	NGUYỄN VĂN KHANH

3. Macco

1.Giuse	NGÔ XUÂN HUẤN
2.Giuse	HUỖNH HẬU
3.Gioan Baotixita	NGUYỄN VĂN THANH
4.Joseph Mary	NGUYỄN KHẮC ĐỨC
5.Giuse	ĐÌNH TUẤN
6.Francis	LÊ DUY LINH
7.Lm Phero	VÕ TẤN LUẬT
8.Phaolo	VŨ TIẾN MẠC LONG

4. Phaolo

1.Giuse	LÝ QUANG HOÀN
2.Augustino	NGUYỄN MẠNH TUẤN
3.Giuse	NGUYỄN ĐỨC DUY
4.Gioan Kim	HOÀNG THẾ DŨNG
5.Phero	NGUYỄN VĂN VINH
6.Phero	NGUYỄN TOM
7.Gioan Baotixita	ĐÌNH TIẾN NHU
8.Lm. Giuse	NGUYỄN HỮU THIỆU

5. Matthew

1.Micae	PHAN VŨ HẢI ÂU
2.John	TRƯƠNG DŨNG
3.Gioan Baotixita	TRẦN CÔN MINH
4.Lm. Phero	PHAN THẾ LỰC
5.Phero	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
6.Giuse	TRẦN VĂNTRUNG
7.Phero	NGÔ THỊNH
8.Gioan	LƯU THANH HẢI

6. Luca

1.Gioan Baotixita	NGUYỄN TRŨ
2.Giuse	LÊ ĐÌNH THẮNG
3.Phanxico Xavie	NGUYỄN HỮU HẠNH
4.Joseph	TRẦN VĂN THÀNH
5.Giuse	HÀ VUI
6.Phaolo	PHẠM HUY HOÀNG
7.Anton	VƯƠNG ANH TUẤN

7. Andre

1.Phero	BÀNH TRƯỜNG GIÁC
2.Dominico	NGUYỄN LÔ
3.Phero	NGUYỄN VĂN HÙNG
4.Dominico	NGUYỄN QUANG THỊNH
5.Phanxico Xavie	TRẦN GIA ĐỊNH
6.Lm. Luca	PHẠM TUẤN KHANH
7.Đa Minh	TRẦN VĂN HIẾU

8. Phero

1.Phaolo	HOÀNG VĂN GIÁM
2.Phero	TÔN LINH TONY
3.Phero	NGUYỄN JAMES
4.Đa Minh	NGUYỄN LƯƠNG
5.Phalo	CAO MINH CHÍNH
6.Phero	TRẦN NAM HẢI
7.Vinh Sơn	BÙI VĂN ĐỨC
8.Lm. Giuse	VŨ HÙNG SƠN

DECURIA KHOÁ NỮ F-37VNSJ 2009

Decuria & Tên Thánh

1. Teresa

1. Anna Elizabeth	NGUYỄN KATIE
2. Martha	NGUYỄN BẢO NGUYỆT
3. Maria	NGÔ THỊ HUYỀN
4. Maria	TRẦN THU HUYỀN
5. Maria Goretti	NGUYỄN QUỲNH
6. Sr. Mary Bernadette	NGUYỄN HOÀNG YẾN
7. Teresa	TRẦN QUYÊN
8. Cecilia	PHẠM HOÀNG QUỲNHCHINH

2. Cecillia

1. Maria	VÕ LINH
2. Maria	ĐỖ TRẦN BÍCH ĐÀO
3. Maria	TRẦN THỊ MỸ HIỀN
4. Theresa	GIÃ PHẠM NGỌC NGHIÊM
5. Maria	NGUYỄN THƯỜNG
6. Anna	LÊ THỊ CƯỜNG
7. Teresa	LÊ THỊ THƯƠNG
8. Lucia	NGUYỄN THY THY

3. Monica

1. Anna	LEE NANCY
2. Maria	VŨ SANDY
3. Maria	TRẦN THU
4. Maria	ĐINH IVY
5. Teresa	NGUYỄN THÚY
6. Maria	VŨ HẰNG
7. Anna	NGUYỄN LAN
8. Teresa	NGUYỄN SOPHIE

4. Agata

1. Catharina	ĐOÀN THỊ THANH
2. Teresa	HỒ THỊ TUYẾT
3. Maria	ĐINH THỊ XỨ
4. Maria	TRẦN HOÀ HIỆP
5. Maria	ĐỖ TRẦN MỘNG ANH
6. Teresa	HÀ KIM NHUNG
7. Maria	ĐẶNG VÂN
8. Maria	HÀ NGỌC THU PHAN

5. Maria

1. Maria	VŨ TRINA
2. Teresa	VŨ THỊ KIM THOA
3. Anna	NGUYỄN THỊ NỤ
4. Teresa Elizabeth	TRẦN BỘI HOÀN
5. Maria Teresa	PHẠM MỸ
6. Sr. Maria	ĐỖ THỊ CA
7. Maria	TRẦN THU HÀ
8. Maria	LÊ PHƯƠNG

6. Martha

1. Anna	LÊ TRẦN HƯƠNG
2. Maria Anna	NGUYỄN HỒNG
3. Maria	PHẠM LÊ HẰNG
4. Theresa	NGUYỄN ANH HOA
5. Martha Maria	NGUYỄN BẠCH MAI
6. Maria Magareta	TRẦN HOÀNG PAULINE
7. Maria	CHU THẢO
8. Maria	NGUYỄN KIM THU

7. Anna

1. Henrietta	TRẦN THỊ HIỀN
2. Maria	PHẠM THỊ MÀNG
3. Maria	TRẦN MARY
4. Teresa	ĐOÀN THỊ ĐÀO
5. Maria	NGUYỄN THỊ QUẾ
6. Martha	HUYỀN ANNE
7. Maria	NINH THỊ ĐÀO
8. Maria	MAI JENNIETUYẾT

8. Cecilia

1. Teresa	LÊ THỊ THU
2. Maria	NGUYỄN THỊ NỤ
3. Maria	TRẦN THỊ CHÂU
4. Mary Madeleine	NGUYỄN ĐÀO MARY
5. Anna	HUYỀN THỊ ĐÔI
6. Maria	VŨ THÚY CẨM
7. Teresa	PHẠM THỊ TƯỜNG

BÁO CÁO THU

DANH SÁCH ANH CHỊ EM CURSILITAS ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM

STT	Họ và Tên	Số Tiền Đóng
1	Như Cong	\$20.00
2	Duan Cong	\$20.00
3	Hồ Sĩ Hùng	\$20.00
4	Lê vô suy & Nguyễn Đình Phẩm	\$50.00
5	Hoàng Thị Khen & Trần Đình Phương	\$40.00
6	Maria Nguyễn thị Mai	\$40.00
7	Nguyễn Nương & Nguyễn Trang	\$40.00
8	A/C Hòa & Thuật	\$50.00
9	Teresa Liên Nhan	\$20.00
10	Tấn To	\$20.00
11	Nguyễn Phương Anh	\$20.00
12	Nguyễn Phương Mai	\$20.00
13	Phương & Sang Nguyễn	\$40.00
14	Thúy Hằng Reinholz	\$60.00
15	Madalena Ngô thị mộng Thúy	\$20.00
16	Maria Lục Muối	\$20.00
17	Chị Đoàn Hồng Đức	\$60.00
18	A/C Đạt & Linh	\$50.00
19	Dominic Ân Công Nguyễn	\$20.00
20	Minh Ngọc Tạ & Trinh Thị Trần	\$40.00
21	David Nguyễn & Marianie Hà Trần	\$40.00
22	Đoàn Hoàn & Phạm Thu Hằng	\$40.00
23	Anton Vũ Hữu Luân & Phaolo Nguyễn Văn Khoa & Maria Vũ Minh Thu	\$60.00
24	Maria Magrita Phạm Thị Hồng Hương	\$20.00
25	Madalena Nguyễn An	\$20.00

Từ tháng 6/7 /8 / 9 /09

Tổng Cộng: \$850.00

BÁO CÁO CHI

Ngày	Lý Do	Số Tiền Chi
10/8/09	Ultreya for oct/08	\$60.00
11/8/09	Ultreya for nov/08	\$70.00
11/8/09	Truong Huan Luyen & tiec Thanks giving & muong dia + nuoc ngot	\$50.00
	Costco Coffe +ly dia cream dung cho nhung buoi hop	\$125.00
2/9/09	Ultreya	\$60.00
2/9/09	Truong Huan Luyen	\$30.00
12/8/09	News Letters & Calendas	\$398.00
9-Feb	News Letters	\$474.00
9-Jan	May cobby & Muc in	\$193.00
9-Mar	Ultreya Newsletters	\$398.00
	Tổng Cộng:	\$2,253.00
10/1/09	Âm Thực khoá Nam	\$3,101.53
10/1/09	Chị Vui(xin Balanca +âm thực)	\$838.94
10/1/09	Tiền Hoa cho 2 khoá 36&37	\$929.16
10/6/09	National Cursillo cen ter fee	\$500.00
10/8/09	Dynasty Restaurant (deposit cho ngày truyền thống)	\$1,000.00
9/9/09	Lệ phí printing kỹ yếu & cước phí	\$2,520.00
9-Sep	Biểu Nhà Thờ St Francis Assisi (đón khoá sinh)	\$300.00
	Biểu Cha Sơn	\$100.00

Tổng Cộng: \$9,289.63

PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM GIÁO PHẬN SAN JOSE

Ngày Truyền Thống - 2009

Gia Đình Cursillo - Việt Nam - San Jose

**“...Dù Anh, dù Chị sinh hoạt nơi đâu,...
Nhớ ngày truyền thống,....Rũ nhau cùng về..”**

Năm nay, ngày truyền thống của Đại Gia Đình Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo phận San Jose, sẽ được tổ chức vào ngày :

Chúa Nhật, ngày 21, tháng 2. năm 2010

Từ lúc 5:00 Chiều

Tại : Nhà Hàng Dynasty

1001 Story Road, San Jose, CA 95122

Kính thưa quý Cha , quý Thầy , quý Sr., cùng tất cả anh chị em cursillistas rất thân mến.

Sau một năm , với tinh thần hăng say “ Sống ngày thứ tư “ của từng cursillistas qua những buổi họp nhóm, ultreya và trường huấn luyện,...Sau một năm với ý chí kiên trì trong tinh thần “ Một tay nắm Chúa , một tay nắm anh chị em “ qua các buổi tĩnh huấn , qua các khóa ba ngày, qua buổi tĩnh tâm hằng năm của Phong trào...giờ đây , với lòng ao ước được gặp lại tất cả trong ngày hội Truyền Thống của gia đình Cursillo, để chúng ta có dịp chia sẻ những nỗi vui , cũng như nỗi buồn trong năm qua, ...và cùng nhau Tạ Ôn Thầy Chí Thánh đã gìn giữ từng anh chị em và gia đình chúng ta trong năm qua nói riêng, và Phong trào nói chung

Đến với ngày hội Truyền Thống , để chúng ta có dịp gặp lại những người anh chị em mà lâu nay vì bận rộn với công việc “ Phúc âm hóa môi trường “ đã không có dịp trở lại thăm đại gia đình cursillo, ...và cũng để thăm lại những người anh em mà chính nơi đây , anh em đã ra đi trong tinh thần Thầy đã dạy “ Thầy là cây nho, anh em là cành “ (Ga 15: 5)...và đặc biệt là chúc mừng nhau qua ly rượu mừng xuân.

Xin được kính mời và rất mong sẽ gặp lại đông đủ quý Cha, quý Thầy, quý Sr. cùng quý anh chị

Joseph Huỳnh Quốc Thu
Đại diện P.T. Cursillo VN-SJ

Mọi chi tiết xin liên lạc với quý chị :
Chị Ngọc (408) 946 1910
Chị Lợi (408) 929 8895
Chị Hương (408) 504 0079

THƯ NGỎ

CỬA KHÔI TRUYỀN THÔNG

Quý anh chị Cursilistas thân mến trong Thầy Chí Thánh,

Kể từ Bản Tin tháng này, quý anh chị sẽ thấy một diện mạo mới, một nét chấm phá mới trong việc trình bày Bản Tin Ultreya của chúng ta. Đó là vì Khôi Truyền Thông vui mừng nhận được sự cộng tác quý báu của cursilista Bích Đào. Xin quý anh chị cursilista cùng với KTT chúng tôi nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho cursilista Bích Đào và cầu mong em luôn tích cực, hăng say đóng góp tài năng cho Ban Tin Ultreya của chúng ta mỗi ngày một hoàn mỹ hơn.

Bản Tin Ultreya là một nhịp cầu thông tri của Phong Trào chúng ta. Qua đó chúng ta cùng nhau chia sẻ những tâm tình, những suy tư về những chủ đề, lý tưởng mà Phong Trào chúng ta phát động và thăng tiến. Cũng qua đó, chúng ta nắm bắt những tin tức sinh hoạt của giáo hội và của phong trào.

Vì thế, KTT ước mong, và kêu gọi quý anh chị cursilista tích cực đóng góp bài vở cho Bản Tin của chúng ta ngày một phong phú hơn.

Thiết nghĩ, Ngày Thứ Tư của chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành vai trò của mỗi cursilista như chúng ta đã đoan hứa với Thầy Chí Thánh. Qua Bản Tin những tâm tình, những chia sẻ, ưu tu, suy gẫm của chúng ta cũng chính là một đóng góp trân trọng cho cuộc hành trình Ngày Thứ Tư của mỗi cursilista vậy

Bài vở hoặc đóng góp ý kiến, xin quý anh chị gửi về Khôi Truyền Thông tại email address: Dao.joseph@gmail.com.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM Khôi Truyền Thông
Jos. Đào Tiến



SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 10 và THÁNG 11-2009



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 25/10 từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : THÁNH GIA TRONG GIA ĐÌNH CURSILLISTA

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 15/11 từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor, 2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : TẠ ƠN TRỜI, TẠ ƠN NGƯỜI

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.