



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 8 Năm 2010



Hân Hoan Chào Mừng Các Tân Cursillista K38 và K39-VNSJ

**PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG
 LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH
 Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH
 Joseph Nguyễn Văn Kính
 408-926-6975

THƯ KÝ
 Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ
 Gioan Vũ Duy Đạt
 & Maria Vũ Thùy Linh
 408-578-3907

KHOẢNG TIỀN
 Jerome Việt Hải
 408-873-8530

KHOẢNG BA NGÀY
 Dom. Hoàng Bá Ngân
 408-934-0843

KHOẢNG HẬU
 Joseph Nguyễn văn Thẩm
 408-269-7178

KHOẢNG TRUYỀN THÔNG
 Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ
[http://www.viet-cursillo.com/
 index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)
 Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN
 Joseph Trần Thái Hoàng
 408-532-0548

PHỤ TÁ TÀI LIỆU
 Micae Phan Vũ Hải Âu
 (510)468-9174

PHỤ TÁ KÊ HOẠCH
 Joseph Vũ Quốc Linh
 (408)569-7581



Chúa Nhật XXIII Thường Niên
 NĂM C

Sept. 05, 2010

LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

TIN MỪNG : Lc 14, 25-33

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :

"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ bỏ hết những gì mình có

"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kéo lỗ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chẳng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	2	Hình Ảnh 2 Khóa Tĩnh Huấn 38&39	15
Thư Linh Hưởng Phong Trào	3	Tâm Tình Người Trợ Tá	39
Thư Chủ Tịch Phong Trào	4	Danh Sách Đón Niên Liễm...	35
Tâm Tình Cha Luật VN	6	Một Cánh Hoa Đẹp	45
Hương Thơm Phục Vụ	7	Tình Bạn và Tình Chúa	48
Kinh Nghiệm của Người Lái Xe (Thơ)	9	Khi Chúa Chọn Con (Thơ)	51
Qua Khổ Nạn tới Hiên Vinh (Thơ)	10	Danh Sách Niên Liễm và Chi Thu	52
Tinh Thần Kết Quả	11	Danh Sách Ân Nhân Yểm Trợ 2 Khóa	54



Thư Linh Hướng Phong Trào

“Anh Em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” (Mc 16:15)

Kính thưa quý Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý Thầy, quý Anh Chị Em,
Và nhất là quý Anh Chị Em Tân Cursillistas Khóa 38 và 39,

Sau hai cuối tuần tràn đầy hồng ân Chúa, chúng ta đã có những kỷ niệm thật đẹp tại Trung Tâm St. Francis, với hàng thông vi vu, với tiếng sóng hòa nhạc, và đặc biệt với tiếng nói êm dịu của Thầy Chí Thánh Giêsu trong tâm hồn mỗi người chúng ta, các anh chị em của hai Khóa Tĩnh Huấn cũng như chính ban Trợ Tá. Hôm nay, chúng ta đã “xuống núi” để tiếp tục cuộc hành trình như Môn Đệ của Thầy, sông “Ngày Thứ Tư” trọn vẹn cả cuộc đời như những Cursillistas, như những Kitô Hữu đích thực.

Kinh nghiệm “Khóa Ba Ngày” là một kinh nghiệm đặc biệt, và chỉ cần một lần là đủ cho một đời. Những giờ tĩnh tâm, kinh nguyện, Rollos, Nguyễn Gẫm, Thánh Lễ, những giờ giải lao, chia sẻ, giải khuây, vv..., tất cả được nối kết như những móc xích thành một chuỗi dài kinh nghiệm tâm linh thật cô đọng như bảo vật thật quý giá được gói ghém cẩn thận và trân trọng cho mỗi anh chị em Khóa Sinh bởi chính Thầy Chí Thánh qua các cha Linh Hướng và các anh chị em Trợ Tá. Vâng, Thầy đã gọi, đã chọn, đã ban phát dồi dào ân sủng, và đã sai mỗi anh chị em Cursillistas chúng ta đi để “làm muối cho đời,” và “làm ánh sáng cho thế gian”, nói cách khác, là để làm chứng nhân cho Người qua việc Phúc Âm hóa môi trường mà mỗi người chúng ta đang sống và sinh hoạt, biết đưa Chúa đến với anh chị em mình, và đưa anh chị em mình đến với Chúa. Thầy còn khuyến khích chúng ta rằng, “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (Ga 14:12).

Quý anh chị em Tân Cursillistas của hai Khóa 38 và 39 thân mến, xin thay mặt tất cả quý anh chị em của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose, cũng như Phong Trào Cursillo toàn quốc và thế giới, xin gửi đến quý anh chị em lời đón chào nồng nhiệt nhất, và lời chúc mừng quý anh chị em đã kiên tâm để hoàn tất Khóa Ba Ngày, cũng như can đảm bước tới trên cuộc hành trình đức tin như những Môn Đệ thân tín của Thầy trong chuỗi dài của Ngày Thứ Tư. Chắc hẳn rằng với cảm nghiệm tình yêu sâu xa của Thầy Chí Thánh dành cho mình, và nguyện ước đáp trả bằng chính tình yêu mình cho Thầy, với quyết tâm sống theo linh đạo của Phong Trào, với những nỗ lực không ngừng trong việc sùng đạo, học đạo, hành đạo, với sự đồng hành của hàng ngàn, hàng vạn các anh chị em Cursillistas Việt Nam và toàn thế giới, và đặc biệt với sự chở che thương mến của Thầy Chí Thánh qua Thánh Linh của Người, cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi và phong phú với những ân sủng dồi dào như lời Thầy đã nói “Anh em hãy yêu thương nhau như đã Thầy yêu thương anh em... Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết... Thầy đã chọn và cất cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em” (Ga 15:12-17).

Xin trân trọng kính chào tất cả trong tinh Yêu Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria,
De Colores!

LM. PHAOLÔ PHAN QUANG CƯỜNG
LINH HƯỚNG PHONG TRÀO



Thư Chủ Tịch Phong Trào

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến ,

Phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo phận San Jose, hân hoan chào mừng quý anh chị hai khóa 38 và 39 , những thành viên mới của đại gia đình Cursillo vừa hoàn tất xong khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày Cuối Tuần.

Nhìn lại chặng đường những ngày tĩnh tâm đã qua với lòng tạ ơn Thiên Chúa, với bao nhiêu Hồng ân Ngài đã ban cho mỗi cursillistas cách riêng và cho phong trào nói chung. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, trong lúc anh chị em chúng ta chưa sẵn sàng đón nhận việc “ xuống núi “ để bắt đầu cho cuộc sống Ngày Thứ Tư của chúng ta. Thật khó diễn tả hết nỗi “ lưu luyến “ khi chia tay, nhưng tôi tin rằng, với tinh thần sẵn sàng để phục vụ, anh chị em chúng ta vui mừng lên đường, để được Thầy sai đi, làm men, làm muối cho thế gian. Trong giây phút cảm động này, tâm tình mãnh liệt trong mỗi anh chị em chúng ta chính là tâm tình yêu thương và cảm tạ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã phủ kín đời chúng ta bằng tình yêu thương chan chứa của Ngài. Dù chúng ta bất xứng, Chúa vẫn yêu thương. Dù chúng ta bất trung Chúa vẫn không từ bỏ. Qua biết bao cạm bẫy hiểm nguy trong đời sống, bàn tay Chúa vẫn dẫn anh chị em chúng ta đến đoạn đường an toàn hôm nay.

Thưa quý anh chị, mục đích đầu tiên và thường xuyên của hậu cursillo, trước hết là phải canh tân, thăng tiến, và hoàn thiện tiến trình hoán cải của mỗi một người đã trải qua Khóa Ba Ngày. Sự hoán cải này cần một quá trình liên li, không bao giờ chấm dứt, và công việc thay đổi môi trường chỉ hoàn tất tùy theo mức độ của sự cải đổi bản thân chúng ta.

Thưa quý anh chị cursillistas, khóa cursillo ba ngày có thể ví như một đời sống mới, một cuộc tái sinh trong Chúa Kitô, như một sự truyền thông sống động của người Kitô hữu. Sự tái sinh này có được là nhờ sự hiệp thông chân thật, đó là sự tiếp xúc sống động với cộng đồng Đức Tin. Giờ đây “Ngày Thứ Tư” của quý anh chị mới thật sự bắt đầu. Sống kiên trì Ngày Thứ Tư chính là phương tiện hành động có tính cách cộng đồng, nhằm gia tăng sự hoán cải , và tiếp tục sống Kitô hữu đích thực, cuối cùng sẽ làm dậy men Giáo Hội và các Cộng Đồng nhân loại với tinh thần phúc âm, và sẽ cải đổi xã hội

Đối với quý anh chị tham dự hai khóa 38 và 39 vừa qua, tâm hồn quý anh chị đang tràn ngập niềm vui ân sủng với Thầy Chí Thánh, Tôi xin được mượn lời tâm tình của một tham dự viên khi dự khóa 3 ngày tĩnh tâm : “ Trong ba ngày tĩnh tâm, tôi đã cảm nghiệm được tình yêu thương của anh chị em và của Thiên Chúa, có nhiều lần tôi đã ngỡ ngàng và bật khóc trong những giọt nước mắt hạnh phúc, trước tình yêu của Chúa Kitô được thể hiện qua hình ảnh của quý anh chị trợ tá. Tôi đã kèm hãm nhiều lần những giọt nước mắt sung sướng khi ngắm nhìn tình yêu Thiên Chúa trên khuôn mặt của từng anh chị em. “

Để giữ được tinh thần hăng say này. Phong trào khuyến khích những cursillistas đến với nhau bằng những buổi sinh hoạt “Hội Nhóm”, “Ultreya” và “Trường Huấn Luyện” . Đến để chúng ta cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng đỡ nhau trong những công tác tông đồ thể hiện sự liên kết của người cursillistas trong tình yêu Thầy Chí Thánh

Thưa quý anh chị, phong trào không đòi hỏi chúng ta phải chinh phục thế giới, cũng không muốn chúng ta phải từ bỏ tất cả để đi theo phong trào, nhưng chỉ mong rằng... chúng ta sống tinh thần của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận .. “ *Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và muốn cho quả đất rực cháy, với ý chí tông đồ, con phải là ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc khác, làm cho ánh sáng thế gian lan rộng cho đến lúc thế gian thành một biển ánh sáng* “ (ĐHY : 836)

Phong trào cầu chúc quý anh chị luôn được tràn đầy ân sủng và ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa, để chúng ta ra đi thực thi những điều đã hứa với Ngài

Thân ái kính chào quý anh chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu

Đại Diện Phong Trào Cursillo, Ngành Việt-Nam, GP San Jose

JOSEPH HUỲNH QUỐC THU



Tâm tình của Cha Luật tại Việt-Nam

Quý anh chị em Cursillistas thân mến,

Nhìn lại thời gian 8 tháng trôi qua, tôi cảm ơn phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc giáo phận San Jose, đã cho tôi được tham dự khóa : M-36VNSJ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tạ ơn Thiên Chúa với bao Hồng Ân Ngài đã ban cho mỗi cursillistas cách riêng và cho phong trào nói chung. Chúng ta vui mừng và tin tưởng vào sự dẫn thân, trong lời mời gọi của Thầy tiến bước vào việc phúc âm hóa môi trường : “chính anh em là muối cho đời,... là ánh sáng cho thế gian,...chẳng có ai thấp đèn rồi để dưới thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người...” (Mt 5, 13 - 16).

Trong tâm tình tạ ơn tôi xin được một chút tâm tình gửi đến anh em.

Cảm nhận về “Acquis - Tôi”.

Đang giờ thường huấn, bỗng giọng Đức Cha dường như chẳng còn nghe thấy gì. À thì ra cúp điện, nhưng chỉ mấy phút sau thì trở lại bình thường. Cái đã đem lại sự bình thường đó : chính là chiếc bình Acquis.

Cũng vậy, đang giờ kinh lễ, ánh sáng và âm thanh chợt vụt tắt ! chẳng ai bảo ai, mọi người đều nghĩ tới chiếc bình Acquis. Trận bóng đá cũng đang tới hồi gay cấn với những “pha” chuyên bóng điệu nghệ, bỗng màn hình tối om ! Ai cũng tiếc rẻ, giá mà có chiếc bình Acquis thì có lẽ cuộc vui sẽ được trọn vẹn.

Nhìn chiếc bình Acquis mà lòng tôi chợt nghĩ đến ơn gọi .

Nói đến acid hoặc tạt acid thì ai cũng hãi vì chỉ sợ phải ôm cái mặt dúm dỏ như ca sĩ Cẩm Nhung mà lòng hận cả đời. Nhưng nếu thiếu acid thì chiếc bình Acquis với những tấm “lắc” và lôm bôm nước chẳng có thể làm nên trò trống gì ! Cũng thế, chỉ cần vài giọt acid của gian lao vất vả hay đắng đót chua cay mà tôi chấp nhận để cố gắng vượt qua trong cuộc sống, cũng đủ để mài mòn, dũa láng những gì là xù xì, ương ngạnh trong “cái tôi” còn quá chai lì của bản thân.

Đến đây, nước, acid và những tấm “lắc” đã sẵn sàng; nhưng sao đèn vẫn chưa thấy sáng ? có lẽ chiếc bình Acquis còn thiếu một yếu tố thật quan trọng : đó là nguồn điện để “sạc đề-ba”!

Nói đến điện thì ai cũng ngán, vì nếu không thật cẩn thận, chẳng mấy chốc sẽ được dòng điện đưa đi “du lịch” sang bên kia thế giới. Điều đặc biệt ở đây là dòng điện “sạc” phải một chiều từ nguồn vào bình và cũng thế từ bình ra đèn. Thật là am hợp với Lời Chúa phán qua Tiên tri Isaia “Lời xuất ra khỏi miệng Ta sẽ không trở lại với Ta, nhưng thấm xuống đất và làm cho đất được phì nhiêu”. (Is 55, 10.11).

Nhưng nếu Acquis-tôi không được “cắm” vào Chúa để “đề-ba các nhân đức” thì mãi mãi tôi vẫn cứ là tôi chứ Chúa không thể “sạc” vào trong tôi được.

Khi khép lòng lại với ân sủng cũng như Acquis chồi từ nguồn điện “sạc”, thì chắc chắn tôi sẽ là một người bất hạnh nhất vì không được thông phần vào tình yêu của Ba Ngôi, cũng như chia sẻ tình yêu đó cho mọi người.

Chính nguồn điện “sạc” sẽ làm xuất hiện trong dung dịch những ion âm và dương để sẵn sàng lao về hai cực của Acquis hầu làm phát sinh dòng điện. Thánh Phaolô nói : “Trong Chúa tôi có thể làm được mọi sự”. Thật vậy, khi được ở trong Chúa, thì cùng lúc đó ở trong tôi cũng chứa đầy những ion của nhiệt huyết, của sẵn sàng để làm cho đời phát sáng.

Và thế là loa đã kêu, đèn đã sáng, trần bóng trong tivi lại được tiếp tục. Đây mới chính là mục đích con người nhắm đến. Còn Acquis – tôi đơn giản chỉ là một nguồn cung cấp điện ! Làm sao nó có thể dám tự cho mình ngang hàng với cái tivi 24 inch màn ảnh nổi hay với cặp loa sunsui âm thanh ba chiều được !

Chiếc Acquis muốn giúp ích được lâu dài thì nó phải được châm nước bình thường xuyên và nhất là phải được “sạc” lại sau một thời gian đã “xả”. Nếu những tấm “lắc” của ngày thứ tư (dành cho anh em cursillistas) không còn tiếp tục chấp nhận cho acid ăn mòn thì làm sao những ion đầy nhiệt tình kia có thể còn tồn tại trong môi trường mà tôi đang sống được !

Acquis – tôi phải có thể “kẹp” vào bất cứ vật dụng nào thích hợp : một bóng đèn, một ampli hay chỉ là một món đồ chơi của trẻ nít... Nếu không chấp nhận “kẹp” có lẽ Acquis – tôi sẽ trở thành một kẻ ích kỷ nhất vì chỉ biết “sạc” mà không biết “xả” ! và chắc chắn số phận của Acquis – tôi cũng không hơn gì số phận của những kẻ làm công lãnh một nén : “Hãy lấy nén bạc khỏi tay nó ... hãy quăng nó ra chỗ tôi tắm bên ngoài” (Mt 25, 28 - 30)..

Sau cùng, khi được thay thế bởi dòng điện xoay chiều, Acquis – tôi, với vai trò của một Gioan Tiền hô, vui vẻ lùi bước khỏi chốn phồn hoa đô thị; Và rồi Acquis – tôi lại hăng hái lên đường để đến với những chân trời mới : một rẻo cao nguyên đất đỏ, một khu kinh tế mới nắng cháy, hay một vùng đồng chua nước mặn nào đó hầu giúp con người “bắt” được những làn sóng điện từ lẫn tâm linh đầy ý nghĩa hầu sưởi ấm lại lòng đời.

Kỷ niệm ngày tham dự khóa : M-36VNSJ. Lòng tôi chợt rộn lên một nỗi khát khao cháy bỏng là được trở nên một chiếc bình “Acquis-sạc” để đem ánh sáng và văn minh tinh thương của Đức Kitô đến cho những vùng “đầu sóng ngọn gió” của Giáo Hội.

LM PHÊRÔ VÕ TẤN LUẬT

Hương thơm phục vụ



Bản chất của hương thơm là bay cao và lan tỏa.

Hương thơm bay cao như một tận hiến.

Hương thơm lan tỏa như khiêm nhường chia sẻ.

“Phục vụ”, có người nói rằng hai chữ “Phục vụ” là cách diễn tả ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa nhất của tất cả mọi việc Thiên Chúa Ngôi Hai thực hiện nơi trần thế.

“Cách sống hợp quần” thành quốc gia, bộ tộc, làng xã, gia đình, đoàn thể v.v... là bản chất của con người vì nhu cầu sinh tồn và phát triển. Chúng ta, những người Cursillistas cùng chia sẻ niềm tin, cùng chí hướng, cùng tâm tưởng; chúng ta cùng sống, cùng làm việc trong tinh thần hoàn toàn tự do và có ý thức cao, hiệp nhất và yêu thương. Đó là Phong Trào Cursillo yêu quý của chúng ta.

Trong Phong Trào, mỗi Cursillistas là một chiến sĩ phụng sự Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Ngài; đồng thời phục vụ Phong Trào, anh chị em và tha nhân. Sự Phục vụ vì đức mến, dù nhỏ nhặt, kín đáo riêng tư cách mấy đi nữa cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh nữ Têrêsa Hải Đồng Giêsu tâm sự: “Khi cúi xuống lượm một cây kim với lòng mến, thì đã được Chúa chúc phúc rồi”. Làm sao kể cho hết những chứng nhân phục vụ trong Phong Trào, vì “phục vụ” là phương châm, là âm thầm lặng lẽ, là tận hiến khiêm nhường. Mỗi hành động phục vụ

là một nét đẹp, trăm ngàn nét đẹp góp nhặt lại thành cái đẹp muôn màu, muôn sắc đầy hương thơm, bay cao như hương trầm hiến dâng. Decolores !

Mỗi hành động phục vụ tự nó tỏa ra làn hương thơm, làn hương thơm đó tự nó phản phát nhẹ nhàng, mọi người chung quanh đều cảm nhận dễ dàng, không thể che dấu được.

Sáng nay có việc lên Khoá 39, tình cờ như một cơ duyên, tôi được nghe kể về một ‘hương thơm phục vụ’. Có anh trợ tá trở về nhà sau khi cùng với anh chị em thu dọn tất cả mọi thứ để trả lại sự gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, đầy đủ và yên tĩnh cho Camp Saint Francis; lúc đó khoảng gần nửa đêm ngày Chúa nhật; anh rất mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh táo lái xe. Khi gần đến intersection free way 880 và 101, vô cùng bất ngờ, anh thấy một vật to ngay trước mặt, gần lắm. Anh kêu lên “Chúa ơi cứu con”, rồi anh thả chân ga, thả chân thắng, hai tay ôm chặt tay lái... dĩ nhiên xe anh đụng mạnh vào vật lạ trên đường; vật lạ bị hất tung lên cao, rơi xuống không xa đầu xe anh; phía sau tiếng còi xe inh ỏi vì hoảng hốt... Anh bình tĩnh lái xe vào lề đường; anh nhắm mắt, định thần khoảng 3,4 phút; khi anh mở mắt ra biết mình không thương tích gì, bình yên... Anh nhìn thẳng vào Chuỗi Mân Côi treo trước mặt, anh thưa với Chúa: “con tạ ơn Thầy”. Anh chỉ nói bốn chữ thể thôi, rồi... nước mắt chảy dài. Những giọt nước mắt của hạnh phúc lớn lao vui mừng được Chúa che chở giữ gìn.

Đó là chuyện xảy ra sau hai Khoá 36, 37 năm 2009.

Và đây là chuyện của Khoá 38 năm 2010.

Vì nhu cầu công việc, người anh em trợ tá này phải có mặt tại Camp St. Francis sớm. Lúc 7:30 sáng ngày thứ năm khi anh sửa soạn lên đường, thì vợ anh bị đau bất ngờ, đau nhiều lắm; gia đình vội vàng gọi 911... Xót xa thương vợ hết sức, nhưng anh còn một điều canh cánh. Anh phân vân suy nghĩ giữa tình yêu vợ chồng, sự lâm nguy của vợ với trách nhiệm đối với khóa học. Anh không đủ can đảm, đoạn tình phía nào cả ! Không chỉ riêng anh không giải quyết được chuyện anh đi theo vợ đến nhà thương, hay đi lên khóa học, mà thực ra cũng không ai giúp anh được gì. Vì đó là chuyện tình cảm thiêng liêng riêng tư. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, vợ anh gắng gượng nhìn anh và nói ngắt quãng: “chắc em không sao đâu.....anh cứ lên khóa đi.....có chuyện gì.....thì con báo cho anh biết”. Tạ ơn Chúa cho Chị được bình an.

Viết đến đây tôi chợt nhớ Lời Thầy dạy: “(Và) phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” [Mt19: 29].

Tôi thật cảm phục lòng quảng đại hy sinh của chị, để cho chồng an tâm làm việc Thầy đang kêu gọi, đang cần. Đang khi chị rất nguy kịch, nhưng chị đã làm một palanca tuyệt vời cho Khóa 38.

Tôi xin cảm ơn Chị nhiều, nhiều lắm, thưa Chị Cursillista.

Tạ ơn Thầy, đã ban cho Phong Trào Cursillo có hai gương sống điển hình:

Tình Yêu của Thầy luôn bao phủ trên chúng con, và hết lòng thực thi Ý Thầy trong cuộc sống chứng nhân.

Trong tâm tình yêu mến Phong Trào Cursillo, tôi hằng cầu nguyện cho Phong Trào được Thầy Chí Thánh yêu thương dẫn dắt và dạy dỗ; cầu nguyện cho anh chị em Cursillistas luôn ý thức có Chúa trong tim để mãi mãi, dù bất cứ hoàn cảnh nào vui hay buồn, thành công hay thất bại chúng ta vẫn “Một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh Em”.

ANRÉ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Kinh nguyện của người lái xe



**Xin Cho Con Biết Nơi
Gương Chiếc Xe Hơi
Của Con**

Mễn tặng 2 khóa Cur-
sillo 38 – 39, Giáo
Phận San Jose, Cali-
fornia

Nó kiên nhẫn chờ thừa, chiếc xe hơi ấy,
vẫn đợi con trước cửa nhà bất chấp nắng mưa
Lạy Chúa xin cho con biết kiên nhẫn
Biết tuân theo thánh ý Chúa như chiếc xe hơi nọ.

Nó lặng lẽ, bắt kể ngày đêm
Khi cần đến là sẵn sàng phục vụ,
Lạy Chúa, khi Chúa gọi, xin cho con vui vẻ sẵn sàng.

Nó thân hữu với tất cả mọi người,
Cửa rộng mở, sẵn sàng đón ghé êm,
Có khi sáu, hoặc cả đến tám con người,
Dù hẹp đó nhưng nó vẫn chào đón .
Lạy Chúa, xin cho gia đình con rộng mở với mọi người.

Nó vâng lời không lý luận,
Con đạp "ga" nó vọt lẹ, con thắng lại, nó đứng yên!
Bất cứ hướng nào con điều khiển
Dù quẹo trái hoặc quẹo phải, nó vâng ngay,
Lạy Chúa xin cho biết vâng lời ngoan như nó!

Nó còn biết lùi lại nữa...
Khi con thấy khnuýt nước điếm của con,
Xin cho con cũng biết lùi như nó!

Nếu thiếu dầu hay hết nhớt,
Chiếc xe rĩa chỉ còn là sắt vụn vô tình,
Xin cho con hiểu rằng, không có Chúa
Thiếu kinh nguyện hàng ngày,
Con cũng chỉ là đồng sắt vụn rĩa thôi.

Và khi chiếc xe vọt chạy không người lái,
Nó sẽ cán chết người hoặc cày nát vườn hoa tươi,
Gây phiền toái, và thiệt hại mà thôi.
Lạy Chúa khi con vụng về, hung dữ hoặc say sưa,
Xin cho con biết rập thừ ần năn hối lỗi.
Xin cho con ngoan hiền trong tay Chúa,
Như chiếc xe hơi nọ trong tay con! Amen.

LOUIS LÊ XUÂN MAI, KHÓA 147 NĂM 1995

phóng tác theo Guy Gilbert,

"Những lời kinh nguyện ứng ý nhất của tôi".



Qua Khổ Nạn tới Hiện Vinh

Biển chuyền khủng khiếp : Quá đớn đầu !
Bao nhiêu bất hạnh đổ lên đầu
Đêm về biển động khủng khiếp tới
Tán loạn người thân biết kiếm đâu ?!..

Lòai nào dã man gây oán thù
Quân nhân Công chức cả Nhà Tu
Chúng lòng bắt hết gom biệt tích ..
Hành hạ đem giam nhốt bỏ tù ..

Nhân sĩ lương thiện cũng trả thù
Nhiều người kiệt sức “ngủ thiên thu” ..
Ba Miền Đất Nước Nam Trung Bắc
Nhan nhản mọc lên những trại tù ...

Đầy đọa đem đi những chuyến tàu ,
Bao người chúng nhốt dưới hầm sâu ,
Mê man ói mửa vì say sóng ..
Nhân đạo bây giờ có ở đâu ?..

Qua bao ngày đêm vượt biển khơi
Nhiều người đói khát sức rã rời :
Giống nào tàn bạo loài gian ác ..
Dã thú gì đâu chẳng phải người !?..

Cập bến đưa lên trói xếp hàng
Từng đôi còng dính chuyến xe tang ..
Lôi thôi lếch thếch người hôi hám
Khốn khổ đoàn tù lữ “cái bang” !..

Cả vạ tù nhân nhốt giữa rừng
Không ánh đèn đuốc tối như bung ! ..
Ma thiêng nước độc thấm thương quá !..
Kìm kẹp tra khảo giam bít bùng ...

Những năm “Trùng Giời” ở trong tù
Lây lắt tàn tạ ở cấm khu
Đĩa vất sâu bọ bâu tù tội
Muru mô đầy đọa cõi thiên thu ?!..

Ăn chút khoai sắn độn bo bo
Cai tù bắt làm như trâu bò
Lừa đảo bắt làm dụ về sớm
Hấp hối gần chết nằm co ro !?..

Đói lả làm sao tính toán gì ??
Lu mờ đầu óc không còn chi !..
Chân tay run rẩy mờ con mắt
Khôn ngoan sáng suốt không thể suy ?..

Cải tạo gì đâu :”Tù Khổ Sai” ..
Tiều tụy hình hài chẳng giống ai ?!
Như khối xương tàn da xám ngắt
Thoi thop đơn độc ai đoái hoài ?!..

Đầy đọa trần gian khổ thế này ..
Trai qua tình luyện bể đắng cay ..
“Còn Trời còn Đất còn Non Nước..”..
Hừng đông rạng sáng chuyền ngày nay !..

Phúc người hành hạ vì Nước Trời
Không chấp kẻ dữ khinh chê cười
Qua khổ nạn đạt tới hiện vinh
Thánh Giá Chúa Phục Sinh muôn đời ..

LM Cursillista THẠCH LINH

=====
(->Ghi Niêm :-Tù 18 Năm CSVN...
-Tặng PT Cursillo, đặc biệt các TKS
K38&39VNSJ/2010 ...)

Tinh Thần Kết Quả



Tinh thần không phải là tác dụng hay tính đức cũng không phải là một sự trời phú ban cho; phải xin cho có; cũng không phải là thành quả hay kết quả. Nhưng có tinh thần thường kết thành quả tốt.

Tinh thần là gì? Một bản chất kết tụ từ trí tuệ nhận định, tâm lý khôn ngoan, thần tính điềm tĩnh hay gắng sức, và gan dạ. Có tinh thần thì không trơ tráo, kích động hay cáu mà tỏ rõ nghị lực, can đảm nhuệ khí và tập trung nghị lực. Tụ tập trung của tinh thần đồng đội trở nên tích cực giải quyết và hoàn thành những việc lành dù gian nan, nhanh chóng và tốt lành hơn.

Tuần chiêm niệm về Chúa Giê Su Ki Tô Cứu Thế Làm Người. Một Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Ngôi Lời Nhập Thể thành hai ba tế bào nhỏ nhỏ trong Cung Lòng Nữ Trinh (Is 7:14), Tinh Thần Quả Khiêm Nhường, là Đấng Tự Hủy.

Người Nữ Trinh (Lc 1:28) nhỏ bé mà dám hợp tác với Thiên Chúa để công cuộc cứu chuộc gian nan, trong đó Nữ Trinh phải chịu “lưỡi đồng đâm thấu (Lc)” tỏ rõ nghị lực, một tinh thần khiêm nhu cực độ dám cùng Thiên Chúa đặt đau khổ trên mình, vì khi nói “Xin Vâng” nữ tì

ôm sứ mạng 'xé con tim' Chúa trao ban để “Tôi Trung” (Is 42:1-9; 53:12) khổ đau của Thiên Chúa Toàn Năng thực thi Thánh Ý Ngài.

Cưu mang Đấng Thánh là dân thân phục vụ Thiên Chúa; những đau khổ, đau tim ú ứa, thầy thầy Nữ Trinh đều ghi tạc vào lòng để gẫm suy (Lc 2:19-51). Các Tông Đồ cùng ngồi chung quanh nghe Mẹ Thiên Chúa giảng dạy về cách cầu nguyện hay nói chuyện với Chúa Giê Su hay như thế nào mà biết dấu hiệu Chúa Giê Su Ki Tô nghe con, nhậm lời con; Nữ Trinh đáng được là Tông Đồ bậc nhất trong Hội Thánh Chúa Giê Su Ki Tô.

Khi các bà mẹ là nội tướng trong gia đình ngày nay, các bà rất nhạy bén hiểu tâm quan trọng của Thánh Gia như thế nào; trong đó bao gồm tất cả những tập trung của các tinh thần, cầu nguyện, yêu thương bác ái nhường nhịn, vâng phục, hiệp nhất, khiêm nhu, phục vụ, làm chứng đức tin, và thể hiện những hy sinh cho nhau. Tầm quan trọng của các tinh thần kể trên được xuất phát từ một gia đình mô mẫu ở Na Da Rét, đó là Thánh Gia (1 Tm 3:4-5).

Ba năm rao giảng của Thiên Chúa Ngôi Hai, Chúa Giê Su làm cho Nước Trời Cha Trị Đến, và

rồi phái môn đệ đi khắp thế gian mà Rao Giảng Tin Mừng. Nước Trời có muốn đến thế gian thì người ước muốn phải có ý chí và tinh thần chịu nhận và can đảm thực thi Thánh Ý Chúa. Gian nan vất vả như nhin đôi bốn mươi ngày, để vượt qua cám dỗ; chịu phép rửa, rồi làm sao để thuyết giảng một cách dùng Lời mà nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn những chiên lạc, bệnh tật, đói, và lỗi tội, ... ; ban cho Tông Đồ những thúng đầy dư tăng niềm tin vào bước đi trong Chúa.

Gian nan vất vả mà làm được trước nhất có tấm lòng thành muốn làm hoàn thành việc tốt. Tinh thần vì vậy phải có tích cực trước rồi Tình Yêu Thiên Chúa trao cho thêm, nào Thần Linh Chúa nào hoa quả Thánh Thần, Khôn Ngoan và Ân Sủng Chúa, để tinh thần được tăng sức và nâng lên trong mọi trở ngại và thử thách. Nhìn qua Phúc Âm, Chúa Giê Su là Gương Mẫu cho Con Đường hậu diệt đi qua trong những Dấu Chân Người mà đúng bước.

Tinh thần khiêm nhu của Thiên Chúa Ngôi Hai, lúc đó chỉ cần làm với một Tình Yêu Lớn, không cần thiết phải gõ mõ kêu to mà chỉ âm thầm đến với gia đình nhỏ nhỏ trong thế gian, sống ẩn

dật, chạy ngược chạy xuôi cho tới ngày về sông không tăm tiếng ở làng Nazareth. Thánh Goan trình thuật rất cao siêu về Đấng Khiêm Nhu đầy tràn lòng Bác Ái này. “Người là Sự Thật, Tình Yêu, và Sự Sống.”

Khiêm Nhu rất phải Trung Thành và Chân Thật nếu không thì chỉ là sự nhún nhường xoàng xoàng mà thôi. Chúa Giê Su, Đấng Chân Thiện Mỹ, Ngài đim mình xuống sông Gio Đan như muôn kẻ tội lỗi khác để những tầng trời được mở ra, ở đó con người được sáng mắt nhìn thấy Thiên Chúa uy linh hiển hiện và cất tiếng “Này là Con Ta Yêu Dấu. Đẹp lòng ta mọi đàng.” Nếu đã không có Đấng Tự Hủy Khiêm Nhường cho chúng ta, thì nào ai biết được mình cũng định mệnh là “Con Yêu Dấu” của Cha trên trời qua phép rửa trong Nước và trong Thánh Thần.

Tin tưởng tạo ra sự nên một trong một Thánh Ý, người đàn ông công chính như thánh Giu Se, rất có lòng, không gây hại cho bạn mình. Tinh thần vâng phục của thánh thể hiện qua phó thác tin tưởng, 'xin vâng' bằng hành động, từng bước gian nan chăm sóc nữ trinh và chạy liên hồi, không tính toán danh dự mình như nao.

Thánh Giu Se chấp nhận vai cha dưỡng, khiêm hạ, hăng say phục vụ, không tranh chức phận mình là kiểu 'cha nào.' Thánh ân cần dưỡng nuôi chăm lo cho người con không phải của mình một cách vô vị lợi, cẩn trọng bảo vệ Chúa Con khỏi những hiểm nguy đe dọa, tin nghe theo Thiên Thần Chúa một cách tức thì, không do dự; vậy, Chúa đối với Thánh Giu Se như tác động Men

Muối cho người có sức mạnh từ bên trong mà vượt qua vô số hiểm nguy đang đe dọa Con Thiên Chúa. Thánh đã làm mọi sự trong âm thầm, trong thỉnh lặng nơi sâu thẳm của vị Thánh cả Thiên Chúa chọn gửi vàng.

Những bậc học cao nhân, có hiểu biết là để đi tìm Chúa và bài quỳ thờ lạy Chúa. Gương Ba Vua đi tìm vì sao đêm sáng lạ, để thờ lạy Đấng Mê Si A, trong Kinh Thánh, song là Thánh Ý Chúa dẫn dạy cho loài người chúng ta biết khiêm nhu trước Đấng Tác Tạo nên người. Chớ chẳng lẽ, chiếc bình kiêu dù cao giá đến đâu cũng đâu hơn Người thiết kế sáng tác ra. Nói cho cùng, nếu xuất phát từ tấm lòng tò mò mà đến xem... Nhìn thấy Ánh Sáng lạ có lòng vui vì trái tim và thần trí được Ánh Sáng Đấng Cứu Độ xuyên qua mắt cửa sổ tâm hồn. Nếu một người chỉ đụng Áo Ngài mà được lành, thì Ánh Sáng Giáng Sinh không kém Quyền Năng của Thiên Chúa.

Sao có lạ thì mới có sức thu hút. Mà phải tạ ơn Thiên Chúa làm ra ngôi sao lạ để mà có học giả còn lần bước tìm ra Ánh Sáng hơn. Chúa Giê Su mách khôn môn đệ “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy... mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5:16)” Điều này chẳng khuyến dạy ta hãy mặc lấy Ki Tô và trở thành một Ki Tô bởi đim nhún tằm nhuần mình cho nhàu thành Tinh Tuyền và Trong Trắng như chính Máu Thánh Chúa Giê Su Ki Tô. Đấng Tự Hủy là vì “tôn vinh” Thiên Chúa Cha, chẳng lo thân lợi riêng mình.

Một Thiên Chúa Quyền Năng có cần phải thu mình sống dài ba mươi năm ẩn dật? Trong khi Chúa Giê Su mười hai tuổi đã thao thao bất tuyệt giảng giải cho những học giả và thượng tế trong đền thờ Cha mình; vậy tại sao còn phải theo ông bà Giô Sép Ma Ri A về nhà, ở trong nhà làm lụng thêm mười tám năm nữa. Ngày nay, thật ra cũng có những Gu-Ru mới chừng mười hai hay mười bốn đã phát minh và thành triệu phú. Các Thánh trong Hội Thánh, cũng có người đỗ đạt lúc mới mười lăm hay mười sáu, bởi được soi sáng hoặc sinh ra vốn đã thiên tư.

Tuy nhiên, một Thiên Chúa Uy Linh đã Khiêm Nhu, Vâng Phục, Kiên Nhẫn, chịu chấp nhận sự hộ giúp của ông bà Giô Sép Ma Ri A. Thật sự, Thiên Chúa muốn có hai người phù giúp Con Thiên Chúa âm thầm lớn lên, ; cũng như chúng ta cần có cha mẹ để nâng đỡ và có để mà chúng ta thực hiện được thờ cha kính mẹ; trong tâm hồn làm người xác phàm; trong chính thân xác cùng ăn của ăn do cha mẹ người phàm làm ra; cùng lớn lên với anh em họ hàng; cùng chơi đùa và có những kỷ niệm thời thơ ấu và thiếu niên độc thân với bạn bè xóm giềng; có yêu thương đủ khía cạnh, kính trọng và lễ bái với các bậc tiền bối cùng làng; có khó nhọc làm ra bánh rượ mà ăn; có sống gương kiên nhẫn; có sống hy sinh cho mình và cho người khác; có làm việc và phục vụ xóm trên làng dưới; có hoà đồng hiệp nhất với dân người trong thờ lạy nguyện cầu và tôn thờ một Thiên Chúa Trời; có biếu tặng quà giỗ hay tiệc tùng khác; hay là để cho bà Ma Ri A có

nhieu kỷ niệm mà chia xẻ với các Thánh Tông Đồ chẳng? Trong cuộc sống làm người của chúng ta và xóm giềng chúng ta, tất cả những gì cũng có thể lắm!

Tương tự như người kể chuyện Sáng Thế Ký, không lột tả hết những cái khủng khiếp và đẹp tuyệt luân của công trình Sáng Tạo của Thiên Chúa Ngài, nhưng để cho những Ngôn Sứ ngày sau diễn đạt những diễm kiều tuyệt đỉnh trời cao. Những Phúc Âm Gia không tường tận kể rõ những gì là kỷ niệm Mẹ Thiên Chúa sống sao với Chúa Giê Su Ki Tô trong ba mươi năm tại gia, và ba năm lưu ký Rao Giảng; chắc hẳn những kho sách bên kho tàng Na Da Rét đã chất chứa những truyện kể. Chẳng lẽ sống ba mươi năm mà anh em bạn bè không có chuyện gì để kể về một Người Con Thiên Chúa chung làng quê với mình sao.

Biết có thể, đời chứng nhân của những hậu diệt cũng có thể là những mối tương tự. Giả như, người ta trong thế gian này, từng nói về “Tu Thân; Tề Gia; Trị Quốc; Bình Thiên Hạ.” Hay những văn hoá khác thường hay nói “Người đàn ông thường thì yêu chăm cho gia đình mình và có ít bạn. Người đàn ông hướng ngoại thì chăm yêu cả gia đình và một số bạn và một số xóm giềng. Người đàn ông đỉnh đặc thì chăm yêu cả gia đình, quốc gia và toàn nhân loại.”

Như vậy, tam thập như lập của Chúa Giê Su Ki Tô rập khuôn trong khối người Châu Á đa số. Trong tiến trình sống của Thiên Chúa làm người, ở cùng chúng ta, để cứu rỗi chúng ta, chắc chắn là phải hàm súc từng ý nghĩa chi tiết một. Xem qua thì biết cây.

Ngày nay, Hội Thánh có Lịch Phụng Vụ, Hội Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Nam Nữ, Thánh Gia

giương mẫu cho gia đình dương thế, Tinh Yêu tự nhiên và siêu nhiên trong ân sủng Thiên Chúa Ba Ngôi, và muôn vạn kết quả khác dưới sự dẫn dắt của Đức Giáo Hoàng nơi Toà Thánh La Mã, dưới một sự chấn dất của Một Mục Tử Nhân Lành, Chúa Giê Su Ki Tô, Chiên Thiên Chúa, Con Một Thiên Chúa Cha, Đấng Gánh Tội Trần Gian trên Thánh Giá, Chết, Phục Sinh và Lên Trời.

Tất cả những Mâu Nhiệm được quy củ trong Cộng Đồng Dân Chúa trong toàn thế gian. Những Kết Quả Thành Tựu do bởi Tinh Thần Chúa Giê Su Ki Tô, bao gồm toàn vẹn những Tinh Thần tự nhiên và siêu nhiên để bảo đảm Con Đường chúng dân bước vào là nên Một, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền bảo đảm bởi Dấu Ấn Tinh Yêu Chúa Giê Su Ki Tô trao ban qua những Bí Tích Ngài lập ra cho Hội Thánh.

Những chi tiết tiến trình trong đời của Đấng Tự Hủy cuối cùng xem ra có lý và có tình một cách rất Thông Minh và Khôn Ngoan, trong đó Tinh Thần luôn được đỡ nâng bởi Thần Khí Thiên Chúa trao ban qua nguyện cầu, và do Thiên Chúa Cha sai Thiên Thần xuống hay chính Chúa Cha hiện ra. Những lúc thử thách như trong vườn cây dầu.

Đấng Tự Hủy biết mình đến để Thân Xác, Minh Máu, Thần Tính và Linh Hồn Minh được trao cho để con người được ân phúc chuyển mình thành một Ki Tô khác mà hưởng ơn cứu độ, qua Bí Tích. Nói một hình ảnh, trong vườn Cây Dầu, Chúa Giê Su nhìn thấy là một Sao Lô đi giết Ngài – Khi Chúa Giê Su kêu lên đau đớn ta thán: “Sao Lô! Sao Lô! Sao ngươi giết ta?” Cộng, muôn ngàn những cánh đời tội lỗi khác mà tôi đang có khả năng làm ra; tất cả Chúa Giê Su đều nhìn thấy

trong xuyên suốt thời gian trong mỗi dây thời gian của Thiên Chúa, điều thấy làm Ngài khó chịu. Khó chịu vì Thiên Chúa 'bỏ rơi' tội lỗi; khi Giê Su mặc tội lỗi vào thì tự mình tách ra khỏi Thiên Chúa.

Một cậu bé rất thân thiết trong những mối thâm tình và kết chặt tương giao với cha mình, thì có đời nào lại chịu cách chia khỏi cha mình. Bao nhiêu câu truyện đọc qua trong lịch sử loài người trong những thư viện đều kể lại những tâm tình cắt ruột lia gan đó; thì Chúa Giê Su mà mặc vào mình toàn thân là tội lỗi để cho tội lỗi được vạch trần, và nghiền nát ra; trong giây phút cách chia khỏi Thiên Chúa Toàn Thiện là những giây phút đoạn gan đứt ruột. Nhưng tinh thần luôn luôn cầu nguyện và năng nói chuyện với Thiên Chúa Cha là một hành vi Khôn Ngoan đỉnh đặc của Người Con. Chúa Giê Su đã nói chuyện với Chúa Cha liên tục cho đến giây khắc trút hơi. Và câu nói cuối cùng là “Con xin Phó Dâng Linh Hồn Con trong Tay Cha.”

Cầu nguyện liên li để được tăng sức vượt qua cuộc tự chịu nộp của Chúa Giê Su. Cuối cùng sự thành thật của Ngài không dấu diếm -- “Lạy Cha. Nếu có thể được, xin cất khỏi con chén này. Nhưng xin theo Ý Cha đừng theo ý con.” Đây là một nhân đức bình thường nhưng rất hoàn thiện trong Con Người Tôi Trung Thiên Chúa tuyển chọn.

Khi Thiên Chúa Ngài tuyển chọn, Ngài ban cho Thần Khí Ngài để tăng “đu on” sức mạnh mà nung nấu tinh thần người tôi trung Chúa chọn. Thực tế cho thấy hiện hiện qua Nữ Trinh. Thiên Thần Ga Bri El đã Truyền Tin Thiên Chúa Truyền Cho thì Thánh Thần Chúa rợp bóng bao phủ tràn lan trên Nữ Trinh.

Các Thánh Tông Đồ đã từng

Thánh Thần Chúa đậu trên giải thích bày ơn Thánh Thần và những hoa quả là những đức tính tìm thấy được trên người có ơn Thánh Thần. Nhưng nếu không có một chút tinh thần mở ra để đón nhận, thì cái có chút ít cũng sẽ tiêu tan mất. Dụ ngôn Thiên Chúa nói về người nghe Lời Chúa mà tinh thần để lạc mất nên gió thổi bay đi. Tinh thần giống như đất giống tốt; nên hạt giống Lời rơi xuống thì sinh ra kết quả.

Lạy Thiên Chúa của con, con nghiệm ngấm Tinh Thần Thiên Chúa, thật là một Ân Sủng siêu nhiên; nhất là, con được Thiên Chúa sắp đặt cho con thời gian và sự bình tâm để mà chiêm niệm về Một Thiên Chúa Khiêm Nhu, Vâng Phục Tuyệt Vời. Xin cho con thời gian của Thiên Chúa, cho con luôn được Thiên Chúa Trời thúc đẩy nói chuyện với Thiên Chúa như đứa con thân thiện với Người Cha Thân Yêu, để Thiên Chúa Cha luôn nâng con lên trong cánh tay Cha vào lòng; truyền Sức Sống và Khôn Ngoan của Thiên Chúa Cha mà đưa yếu kém như con được Thần Khí Cha thêm sức tăng lực, cho Tinh Thần con luôn minh duệ và đủ Ân Sủng, ơn xin; con ca ngợi Sự Sống của Thiên Chúa Trời Toàn Năng Ba Ngôi Cực Thánh, Đời Sống và Thanh Thiêng Của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh đầy Mầu Nhiệm cao cả đầy Bác Ái Yêu Thương là hành trang cho con trong cuộc đời trần thế; khi con ngã xuống vì tâm linh con tuột dốc thì Thiên Chúa Khoan Hậu luôn luôn nâng con lên ủi an và ban cho sự vững tin yêu bước tới; con có nhiều tinh thần tuyệt vọng đôi khi; những thứ không làm nên thắng lợi trong gian nan thử thách; xin Thiên Chúa ban cho con sức mạnh Thần Linh Chúa nâng con đi qua nghiệt ngã, nhắc con lên cho con tiếp tục hành trình trong Con Đường Chúa, trong ơn ích của Thiên Chúa; khẩn xin Thiên Chúa Cha soi tỏ Thánh Ý từng giây phút trong cuộc sống này, và “sai đi” để con đến thực thi Thánh Ý Thiên Chúa Cha, không phải ý con. Trong Danh Thánh Chúa Giê Su Ki Tô, Con Yêu Dấu Thiên Chúa Cha, con xin nguyện cầu. Amen.

MARIE PASCALE NHƯ THÙY



Nghi thức “Sai Đi” - Ban Điều Hành Hai Khóa Tỉnh Huấn 38 và 39



Nghi thức “Sai Đi” - Các Rollistas Hai Khóa Tỉnh Huấn 38 và 39



Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho Quý Anh Chị !

DANH SÁCH KHÓA NAM M-38VNSJ

19/8/2010—22/8/2010

STT	TÊN THÁNH	HỌ VÀ TÊN
1	Giuse	Âu Thanh Hùng
2	Phêrô	Cao Minh Quang
3	Giuse	Châu Trí
4	Giuse	Đình quang Việt
5	Gioan Kim	Đình Bá Lượng
6	Giuse	Đình cao Nguyên
7	Giuse	Đình Trúc Hà
8	Phêrô	Đỗ như Kim
9	Vincentê	Đỗ Tuấn Anh
10	Giuse	Đoàn Tiến Dũng
11	Phêrô	Hoàng cao Chức
12	Giuse	Hoàng Thành
13	Anphongso	Le Vincent
14	Phêrô	Lôi Phát
15	Giuse	Lý Quang Định
16	Phao Lo	Lý Thái Hùng
17	Vicente	Mai Cường
18	L.M Phêrô	Mai Văn Vọng
19	Phao Lô	Ngô Khoa
20	Luca	Nguyễn Sơn Việt
21	Giuse	Nguyễn Bá Tùng
22	Alber The Great	Nguyễn Cường
23	Antôn	Nguyễn Đức Thành
24	Giuse	Nguyễn Hồng Phúc
25	Phêrô	Nguyễn Hữu Phúc
26	PhaoLo	Nguyễn Mêkong
27	Phanxicô Xavie	Nguyễn Nghi
28	Mathêu	Nguyễn Quốc Hưng
29	Phanxicô	Nguyễn Quốc Lập
30	Đa Minh	Nguyễn Quốc Thủy

STT	TÊN THÁNH	HỌ VÀ TÊN
31	Gioan baotixita	Nguyễn Tâm
32	LM Phaolo	Nguyễn Tất Hải
33	Giuse	Nguyễn Thanh Huấn
34	Giuse	Nguyễn Thế Chương
35	Phaolô	Nguyễn Thọ
36	Đa Minh	Nguyễn Thủ
37	Giuse	Nguyễn trần Anh Phong
38	Augustino	Nguyễn văn Giang
39	Augustino	Nguyễn Văn Hiền
40	Gioan Baotixita	Nguyễn văn Hợp
41	LM GIUSE	Nguyễn Văn Khang
42	Anton	Nguyễn Văn Nghĩa
43	Gioan Kim	Nguyễn Văn Thuyên
44	Anphongsô	Nguyễn xuân Đình
45	Giuse	Phạm Quang (Michael)
46	Giuse	Phạm Tân
47	Giuse	Phạm Văn Hòa
48	Mathiêu	Phan Nhã
49	Augustino	Tạ Andy
50	Thomas	Thân Hảo
51	Gioan	Trần Ngọc Nhã
52	Phêrô	Trần nguyên cao Hải
53	Phanxico Xavie	Trần Quang Huệ
54	Dominico	Trần Quang Thái
55	Phêrô	Trần Thế Dũng
56	Antôn	Trần văn Hộ
57	Giuse	Trần Văn Thiện
58	LM Phêrô	Trần Xuân Huệ
59	Giuse Maria	Văn Đức
60	Đa Minh	Vũ Thế Phương

**HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 19/08/2010 ĐẾN 22/08/2010
KHÓA NAM M-38VNSJ**



T toàn thể Các Tân Khóa Sinh Khóa M-38VNSJ



Ban Điều Hành, Các Cha Linh Hưởng, và Các Trợ Tá

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 19/08/2010 ĐẾN 22/08/2010
KHÓA NAM M-38VNSJ



Ban Giám Học Khóa M-38VNSJ



Khởi Hành Chánh Khóa M-38VNSJ

HÌNH ẢNH KHÓA TĨNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 19/08/2010 ĐẾN 22/08/2010
KHÓA NAM M-38VNSJ



Khởi Âm Thực Khóa M-38VNSJ



Khởi Phụng Vụ Khóa M-38VNSJ



DECURIA ANDRE

1	Gioan Kim	Nguyễn Văn Thuyền	120 Dixon landing Rd # 138	Milpitas	CA 95035	408-945-6693
2	Phêrô	Lôi Phát	2651 Hesselbeno Wy	San Jose	CA 95148	408-726-1957
3	Anphongsô	Nguyễn xuân Đình	1132 Silver Breeze Ct	Stockton	CA 95210	209-957-2738
4	Gioan baotixita	Nguyễn Tâm	10745 Ridgeview Way	San Jose	CA 95127	408-259-6359
5	Augustino	Nguyễn văn Giang	4107 Fowler Ct	San Jose	CA 95135	408-515-0961
6	Anton	Nguyễn Văn Nghiã	3241 Estrelia Del Mar	Marina	CA 93933	831-384-1254
7	Phêrô	Nguyễn Hữu Phúc	947 N Hillview Dr	Milpitas	CA 95035	408-956-9004



DECURIA GIACOBE

1	Giuse	Đoàn Tiến Dũng	1815 Queen Victoria	San Jose	CA 95132	408-886-1602
2	Phaolô	Nguyễn Thọ	2306 Emerald hills Cr	San Jose	CA 95131	408-835-5882
3	Mathêu	Nguyễn Quốc Hưng	2743 White Acres	San Jose	CA 95148	408-833-4784
4	Đa Minh	Vũ Thế Phương	2652 Stony Point	Santa Rosa	CA 95407	707-364-8543
5	Vincentê	Đỗ Tuấn Anh	59 Wigwam Ct	San Jose	CA 95136	408-225-9624
6	Giuse	Âu Thanh Hùng	2440 Balmoral St	Union City	CA 94587	510-331-5508
7	Augustino	Nguyễn Văn Hiền	4168 Cowell Rd	Concord	CA 94518	925-570-1661



DECURIA GIOAN

1	Giuse	Phạm Quang (Michael)	100 E Branham Ln # 1309	San Jose	CA 95111	408-823-6706
2	Vicente	Mai Cường	1083 Kitchener cir	San Jose	CA 95121	408-341-5060
3	Anphongso	Le Vincent	5904 Southmont Ct	San Jose	CA 95138	408-772-1195
4	PhaoLo	Nguyễn Mêkong	2722 Meadowfaire Dr.	San Jose	CA 95111	408-250-1094
5	Phêrô	Hoàng cao Chức	2600 Senter Rd #128	San Jose	CA 95111	408-332-9385
6	Phêrô	Trần nguyên cao Hải	411 Highland Ct	Concord	CA 94520	925-363-3488
7	Phêrô	Cao Minh Quang	705 Del aso Dr	Sacramento	CA 95828	916-367-8128
8	Gioan Baotixita	Nguyễn văn Hợp	587 Easton Dr	San Jose	CA 95133	408-382-9515



DECURIA LUCA

1	LM Phaolo	Nguyễn Tất Hải	2121W Apollo Rd	Garland	TX 75044	562-682-8591
2	Giuse	Phạm Tân	7109 Edith St	Sacramento	CA 95834	408-693-1396
3	Gioan	Trần Ngọc Nhã	18S 8th Street	San Jose	CA 95112	408-677-0509
4	Phao Lo	Lý Thái Hùng	1263 ALICE DR	Santa Clara	CA 95050	408-431-1899
5	Antôn	Nguyễn Đức Thành	3470 Woodyend Ct	San Jose	CA 95121	408-603-4995
6	Giuse	Nguyễn Thế Chương	2943 Bell Ave	San Jose	CA 95133	408-382-9659
7	Giuse	Phạm Văn Hòa	1421 Bellemeade St	San Jose	CA 95131	408-436-8264



DECURIA MACCO

1	LM Phêrô	Trần Xuân Huệ	6924 Port Rowan Dr	San Jose	CA 95119	408-229-2270
2	Mathiêu	Phan Nhã	898 Birch Ave	Sunnyvale	CA 94086	408-738-8897
3	Giuse	Nguyễn trần Anh Phong	56 Bernal way	San Jose	CA 95119	408-972-0748
4	Phanxicô	Nguyễn Quốc Lập	1358 Oakland Rd # 47	San Jose	CA 95112	408-452-7971
5	Đa Minh	Nguyễn Thủ	2975 Withrow PL	Santa Clara	Ca 95051	408-249-2797
6	Giuse Maria	Văn Đức	1260 Piedmont Rd # 1205	San Jose	CA 95132	408-254-0338
7	Dominico	Trần Quang Thái	9329 Secretariat Ln	Elk Grove	CA 95624	916-607-8741



DECURIA MATTHEW

1	L.M Phêrô	Mai Văn Vọng	1534 Arch	Berkeley	CA 94708	408-375-4520
2	Phanxico Xavie	Trần Quang Huệ	8441 Thornton Ave	Newark	CA 94560	510-797-6251
3	Giuse	Lý Quang Định	33069 Brockway Ct	Union City	CA 94587	510-441-2187
4	Giuse	Đình quang Việt	10 Liveoak Ct	Pittsburg	CA 94565	925-458-6788
5	Giuse	Trần Văn Thiện	1412 Sherman St	Alameda	CA 94501	510-501-9459
6	Giuse	Nguyễn Hồng Phúc	1672 81st Ave	Oakland	CA 94621	510-714-7165
7	Giuse	Nguyễn Thanh Huấn	1848 Dolly Ave	San Leandro	CA 94577	510-895-8982
8	Gioan Kim	Đình Bá Lượng	13885 Santiago Rd	San Leandro	CA 94577	510-686-1845



DECURIA PHAOLO

1	LM GIUSE	Nguyễn Văn Khang	2789 Gay Ave	San Jose	CA 95112	408-472-8411
2	Phao Lô	Ngô Khoa	1057 Nicklaus Ave	Milpitas	CA 95035	408-480-9652
3	Phanxicô Xavie	Nguyễn Nghi	402 Moretti Ln	Milpitas	CA 95035	408-956-9253
4	Giuse	Hoàng Thành	2160 Lakewood Ct	San Jose	CA 95132	408-942-3088
5	Giuse	Đình cao Nguyên	3368 Royal Meadow Ln	San Jose	CA 95135	408-531-9908
6	Antôn	Trần văn Hộ	10046 Camena pines Way	Sacramento	CA 95829	916-689-5654
7	Augustino	Tạ Andy	3625 Emanuel Ct	San Jose	CA 95121	408-205-0720
8	Giuse	Đình Trúc Hà	2835 Rainview Dr	San Jose	CA 95133	408-891-8382



DECURIA PHERO

1	Phêrô	Trần Thế Dũng	451 7th Ave # 3	San Francisco	CA 94118	415-831-4681
2	Phêrô	Đỗ như Kim	2035 Flinfiel Dr	San Jose	CA 95148	408-440-2304
3	Luca	Nguyễn Sơn Việt	338 San Petra Ct #2	Milpitas	CA 95035	408-942-1750
4	Thomas	Thân Hảo	13215 Lismore Pt	Cypress	TX 77429	832-698-1749
5	Giuse	Nguyễn Bá Tùng	1879 Bethany Ave	San Jose	CA 95132	408-251-6998
6	Giuse	Châu Trí	859 Alisal Ct	Milpitas	CA 95035	408-799-8006
7	Đa Minh	Nguyễn Quốc Thủy	3087 Allen Wood Dr	San Jose	CA 95148	408-550-3722
8	Alber The Great	Nguyễn Cường	2891 Aguavista Dr	San Jose	CA 95132	408-272-9513

DANH SÁCH KHÓA NỮ F-39VNSJ

26/8/2010—29/8/2010

STT	TÊN THÁNH	HỌ VÀ TÊN
1	Thêrêsa	Bùi thị Thu Lan
2	Maria	Lâm Ngọc Hà
3	Maria	Li Ly Hồng
4	Maria	Nguyễn Bích Phượng
5	Maria	Nguyễn Hằng
6	Maria	Nguyễn Christine Chinh
7	Theresa	Trần Thủy
8	Theresa	Nguyễn Thị Thuý Anh
9	Anna	Đoàn Kiều Trang
10	Maria	Hồ Phou Phommachit
11	Maria	Nguyễn Helen
12	Anna	Nguyễn Kim Thu
13	Agnes	Nguyễn T Hồng Cúc
14	Anna	Nguyễn thi Cách
15	Maria Têrêsa	Nguyễn Hồng Hoa
16	Matha	Vương Kim Anh
17	Anna	Bùi Ngọc Vân
18	Anna	Cao Hiếu Thảo
19	Theresa	Đinh Nguyễn Trang
20	Maria	Nguyễn Thanh Huyền
21	Anna	Nguyễn Quỳnh Trang
22	Maria	Nguyễn thị Lệ
23	Anna	Trần Cao Thủy
24	Sơ Maria	Vũ thị Chúc
25	Maria	Đinh T Mỹ Hiền
26	Teresa	Ngô Thị Thu
27	Maria	Nguyễn Ánh Nguyệt
28	Maria	Nguyễn thị Tuyết
29	Maria	Phạm Thị Loan
30	Anna Maria	Phạm thị Ngọc Bích
31	Maria	Trần Thanh

STT	TÊN THÁNH	HỌ VÀ TÊN
32	Maria	Trần T. Phương Dung
33	Anna	Đinh Xuân Hương
34	Marie-Pierre	Dương Tường Vân
35	Anna	HỒ Bích Vân
36	Maria	Ngô Kim Thoa
37	Maria	Ngô thị Mai
38	Maria	Nguyễn Ánh Tuyết
39	Maria	Trần Marie Quý
40	Pauline	Trần T. Minh Nguyệt
41	Maria	Chu T. Qui Dung
42	Maria	Mai T. Kim Gia
43	Maria	Nguyễn Diễm
44	Maria	Nguyễn Thị Phúc
45	Anna Maria	Nguyễn Thị Hoa
46	Katherine	Trần Thanhnhàn
47	Anna Maria	Trần T. Tố Lan
48	Maria	Vương Kim Phượng
49	Têrêsa	Ngô Lan
50	Sơ. Maria	Nguyễn Ngọc Hân
51	Anna	Nguyễn Tú Quỳnh
52	Maria	Phạm Lesley Uyên
53	Maria	Trần Thiên Hương
54	Mary	Trần Huỳnh Kim Oanh
55	Catherine	Võ Mai Hân
56	Angela	Hoàng ngọc Phương Anh
57	Anna Maria	Ngô Diệu Ngọc
58	Maria	Nguyễn Hạ Quyên
59	Maria	Nguyễn Thanh Mỹ
60	Maria	Phạm Hoàng Minh Thi
61	Anna	Trần Thúy Tracy
62	Têrêsa	Vũ Thùy Anh

**HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 26/08/2010 ĐẾN 29/08/2010
KHÓA NỮ F-39VNSJ**



T toàn thể Các Tân Khóa Sinh Khóa M-39VNSJ



Ban Điều Hành, Các Cha Linh Hướng, và Các Trợ Tá

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 26/08/2010 ĐẾN 29/08/2010
KHÓA NỮ F-39VNSJ



Ban Giám Học Khóa F-39VNSJ



Khởi Hành Chánh Khóa F-39VNSJ

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 26/08/2010 ĐẾN 29/08/2010
KHÓA NỮ F-39VNSJ



Khối Âm Thực Khóa F-39VNSJ



Khối Phụụng Vụ Khóa F-39VNSJ



DECURIA AGATA

1	Thêrêsa	Bùi thị Thu Lan	5074 Tatra Dr	San Jose	CA 95136	408-265-6808
2	Maria	Lâm Ngọc Hà	3625 Emanuel Ct	San Jose	CA 95121	408-400-0436
3	Maria	Li Ly Hồng	261 Palacio Cir	San Jose	CA 95116	408-272-2279
4	Maria	Nguyễn Bích Phượng	3178 Link Field wy,	San Jose	CA 95135	408-239-0356
5	Maria	Nguyễn Hằng	1618 Ralene PL	San Jose	CA 95131	408-334-1191
6	Maria	Nguyễn Christine Chinh	7286 Basking Ridge Ave	San Jose	CA 95138	408-227-1388
7	Theresa	Trần Thủy	2975 Withrow PL	Santa Clara	Ca 95051	408-249-2797
8	Theresa	Nguyễn Thị Thuý Anh	3208 Falmouth St.	San Jose	Ca 95138	408-568-4342



DECURIA ANNA

1	Anna	Đoàn Kiều Trang	129 Fisk Terrace	Fremont	CA 94538	510 657 7145
2	Maria	Hồ Phou Phommachit	3348 Landess Ave #D	San Jose	CA 95132	408-258-3553
3	Maria	Nguyễn Helen	755E Capitol Ave # M104	Milpitas	CA 95035	408-934-9009
4	Anna	Nguyễn Kim Thu	338 San Petra # 2	Milpitas	Ca 95035	408-942-1750
5	Agnes	Nguyễn T Hồng Cúc	338 St Petra Ct # 1	Milpitas	CA 95035	408-942-1257
6	Anna	Nguyễn thi Cách	120 Dixon landing Rd # 138	Milpitas	CA 95035	408-945-6693
7	Maria Têrêsa	Nguyễn Hồng Hoa	1804 Country Club Dr	Milpitas	CA 95035	408-934-1999
8	Matha	Vương Kim Anh	1389 Glacier Dr	Milpitas	CA 95035	408-929-4025



DECURIA CECILIA

1	Anna	Bùi Ngọc Vân	1727 Minturn St # B	Alameda	CA 94501	510-522-3402
2	Anna	Cao Hiếu Thảo	2266 174 Ave.	Castro Valley	CA 94546	510 332 7955
3	Theresa	Đình Nguyễn Trang	10 Liveoak Ct	Pittsburg	CA 94565	925-458-6788
4	Maria	Nguyễn Thanh Huyền	13885 Santiago Rd	San Leandro	CA 94577	510-686-1845
5	Anna	Nguyễn Quỳnh Trang	15233 Inverness St	San Leandro	CA 94579	510-614-7168
6	Maria	Nguyễn thị Lệ	13040 Neptune Dr	San Leandro	CA 94577	510-351-2148
7	Anna	Trần Cao Thủy	3492 Swallow Ct	Antioch	CA 94509	925-757-6768
8	Sơ Maria	Vũ thị Chúc	2004 Eunice St	Berkeley	CA 94709	510-527-4817



DECURIA LUCIA

1	Têrêsa	Ngô Lan	1218 Thornmill Way	San Jose	CA 95121	408-227-3526
2	Sơ. Maria	Nguyễn Ngọc Hân	1820 Grant Rd	Los Altos	CA 94024	650-968-5686
3	Anna	Nguyễn Tú Quỳnh	3637 Snell Ave. # 311	San Jose	CA 95136	408 761 7890
4	Maria	Phạm Lesley Uyên	1520 E. Capitol Expw # 163	San Jose	CA 95121	408-239-0224
5	Maria	Trần Thiên Hương	1172 Shoreland Dr	San Jose	CA 95122	408-270-4276
6	Mary	Trần Huỳnh Kim Oanh	1131 Garber Pl	San Jose	CA 95127	408-768-2174
7	Catherine	Võ Mai Hân	283 Cresta Vista Way	San Jose	CA 95119	408-927-4769



DECURIA MARIA

1	Maria	Đình T Mỹ Hiền	5516 Dunlay Dr	Sacramento	CA 95835	916-419-8781
2	Teresa	Ngô Thị Thu	3313 Tualatin Way	Rancho Cordova	CA 95670	916-635-6323
3	Maria	Nguyễn Ánh Nguyệt	8190 Crystal Walk Cir	Elk Grove	CA 95758	916-224-1237
4	Maria	Nguyễn thị Tuyết	10046 Cameron pines Way	Sacramento	CA 95829	916-689-5654
5	Maria	Phạm Thị Loan	7444 La mancha Wy	Sacramento	CA 95823	408-608-5053
6	Anna Maria	Phạm thị Ngọc Bích	7109 Edith St	Sacramento	CA 95828	408-608-5053
7	Maria	Trần Thanh	13215 Lismore Pt	Cypress	TX 77429	832-698-1749
8	Maria	Trần T. Phương Dung	9329 Secretariat Ln	Elk Grove	CA 95624	916-607-8741



DECURIA MARTHA

1	Anna	Đình Xuân Hương	161 Mc creery Ave	San Jose	CA 95116	408-251-9693
2	Marie-Pierre	Dương Tường Vân	1694 Almont Blomsom Ln	San Jose	CA 95124	408-887-5318
3	Anna	HỒ Bích Vân	3382 Vangorn Ct	San Jose	CA 95121	408-281-8620
4	Maria	Ngô Kim Thoa	2930 Scottdale Dr	San Jose	CA 95148	408-239-0637
5	Maria	Ngô thị Mai	4107 Fowler Ct	San Jose	CA 95135	408-223-2397
6	Maria	Nguyễn Ánh Tuyết	2306 Emerald Hills, Cr	San Jose	CA 95131	408-393-4966
7	Maria	Trần Marie Quý	1203 Spokane Dr	San Jose	CA 95122	408-564-9972
8	Pauline	Trần T. Minh Nguyệt	2569 Bentley Ridge Dr	San Jose	CA 95138	408-528-8798



DECURIA MONICA

1	Maria	Chu T. Qui Dung	3321 Agate Drive	Santa Clara	CA 95051	408 243 9135
2	Maria	Mai T. Kim Gia	1765 Minas de Oro	San Jose	CA 95116	408-929-4934
3	Maria	Nguyễn Diễm	1263 ALICE DR	Santa Clara	CA 95050	408-348-6871
4	Maria	Nguyễn Thị Phúc	532 Tyrella Ave #36	Mountain View	CA 94043	650-967-4671
5	Anna Maria	Nguyễn Thị Hoa	283 Cresta Vista Way	San Jose	CA 95119	408-227-8215
6	Katherine	Trần Thanhnhàn	2891 Aguavista Dr	San Jose	CA 95132	408-272-9513
7	Anna Maria	Trần T. Tố Lan	5065 Tatra Dr	San Jose	CA 95136	408-269-3260
8	Maria	Vương Kim Phượng	555 Umbarger Rd # 145	San Jose	CA 95111	408-995-0548



DECURIA TEREXA

1	Angela	Hoàng ngọc Phương Anh	3160 Summer Creek Dr	San Jose	CA 95136	408-858-8288
4	Anna Maria	Ngô Diệu Ngọc	2600 Senter Rd. # SPC#41	San Jose	CA 95111	408 287 2167
2	Maria	Nguyễn Hạ Quyên	575 Old Brook CT	San Jose	CA 95111	408-226-7422
3	Maria	Nguyễn Thanh Mỹ	2616 Glen Cotswold ct	San Jose	CA 95148	408-270-3450
5	Maria	Phạm Hoàng Minh Thi	2331 Lava Dr	San Jose	CA 95133	408-926-9904
6	Anna	Trần Thúy Tracy	861 Branham Lan # 4	San Jose	CA 95136	408-219-7697
7	Têrêsa	Vũ Thùy Anh	1358 Oakland Rd # 47	San Jose	CA 95112	408-452-7971

Tâm Tình Người Trợ Tá



Quý anh thân mến,

Chúng ta vừa qua ba ngày miệt mài, thức khuya dậy sớm với khóa 38. Nhờ ơn Chúa, chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ được giao trong sự yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau.

Chúng ta chỉ là dụng cụ để Chúa thực hiện Thánh Ý của Ngài là thánh hoá và làm cho quý anh khóa 38 tìm gặp được Chúa. Thật vậy, có những việc chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo, tưởng chừng như không thể sai trật được, thế mà đến phút cuối lại vẫn xảy ra không theo mong muốn của chúng ta. Tại sao? Tôi ngỡ ngàng lúc ban đầu và rồi tôi nhận ra Chúa muốn dạy chúng ta qua những biến cố này. Bài học ấy là giúp chúng ta nhìn lại mình. Chúng ta chỉ là con người với những bất toàn của loài thụ tạo. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì, chẳng biến cải được ai. Vâng, chính Chúa đã qua chúng ta mà tác động và biến cải tâm hồn của quý anh tham dự viên. Chúng con cảm tạ Chúa vì

Chúa đã cho chúng con phần vinh dự được cộng tác với Chúa.

Trong Khóa học Cursillo 38, tôi đã được Chúa đánh động qua những yếu kém của chính bản thân tôi và qua những lúng túng, sơ xuất của vài quý anh trợ tá.

Được quỳ bên Chúa với một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng và phó thác, tôi đã được Chúa an ủi và nâng đỡ. Tôi đã nhận thức ngay từ ngày đầu tiên rằng Chúa đang từng bước biến đổi những suy tư và hành động của tôi. Tôi thấy Chúa âu yếm nhìn tôi và chỉ cho tôi sự hiện diện của Chúa qua quý Cha Linh Hướng, cha Cường, Cha Hùng, cha Kỳ, Cha Đương, Cha Lợi, Cha Dương. Đêm cha Kỳ đi nhà thương, tôi có được báo tin. Tôi đã ngồi dậy định chạy ra cùng với anh Thu, nhưng nghĩ đến công việc ngày mai, tôi lại quay vào ngủ tiếp. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy cha Kỳ đã bằng an trở về và sáng ra thì anh Thu cho biết đúng như vậy. Tạ ơn Chúa.

Những khóa 3 ngày trước đây, tôi không biết quý anh chị từng đảm nhận nhiệm vụ này cảm nhận ra sao, nhưng mà tôi thì tôi rất lo lắng. Tôi sợ tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đã tha thiết cầu xin Chúa và Ngài đã chỉ cho tôi nhận ra những yếu kém của tôi. Chúa muốn tôi phải cẩn thận hết mức, phải hoạch định rất kỹ và phải toàn tâm toàn sức vào công việc, thế là đủ. Chúa cũng an ủi tôi khi Ngài đã chọn tôi với tất cả khiếm khuyết, bất toàn của tôi. Chúa có lý do của Chúa ... vì bức tranh đẹp 38 cũng cần có những nét chấm phá ngược ngoạc đó đây để làm nổi lên những điểm sáng và tài hoa của người họa sĩ. Tôi chỉ còn biết khóc và nhìn lên trời cao, nơi Cha tôi đang dõi ánh mắt yêu thương nhìn tôi.

Đi trợ tá cho khóa học này, tôi cứ nghĩ là đi giúp cho các tham dự viên, nào ngờ tôi lại được quá nhiều hồng ân của Chúa. Chúa đến với tôi qua tất cả quý anh. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được cưng chiều bởi anh em tôi và đôi khi tôi cũng vụng về quá, nhưng các anh đã cười xòa và thương mến tha thứ cho tôi.

Việc Chúa làm quả là kỳ diệu. Tôi chỉ còn biết hết lòng tạ ơn Ngài.

Tôi tin chắc rằng chúng ta không làm cho khóa học thành công, nhưng chúng ta hân hạnh được làm công cụ để Chúa tỏ lòng yêu mến con cái của Người, đặc biệt là quý anh tham dự khoá 38. Chúa đã biến những ước muốn thánh thiện của chúng ta thành sự thật. Những giọt nước mắt hoà lẫn với tiếng cười của tham dự viên là phần thưởng cho những cố gắng của chúng ta.

Giờ đây trong đêm khuya tĩnh mịch, ngòi viết những dòng này mà tôi vẫn nhạt nhòa nước mắt vì sung sướng. Tôi cảm thấy rất hân hoan vì lòng tôi đang đầy ắp hồng ân của Cha, Thầy Chí Thánh của chúng ta.

Tuần qua, tôi đã thay lời quý anh tâm sự với quý chị trong BDHK39 khi quý chị email cho chúng ta và muốn biết kinh nghiệm của chúng ta trong khóa 3 ngày vừa qua, để làm tốt cho khóa tuần tới.

Quý chị BDH khóa 39,

Chúng tôi hãnh diện được là cây bút lông trong tay của người nghệ sĩ tài hoa là Thầy Chí Thánh Giêsu. Bức tranh khóa 38 chắc chắn là phải rất đẹp rồi, nhưng chúng ta, mỗi người ngắm tranh theo con mắt " nghệ thuật" và đứng ở " góc cạnh" riêng, nên vẫn có thể còn nhìn thấy vài chỗ không hài lòng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường để biết lắng nghe và làm theo ý Chúa.

Xin quý chị BDH khóa 39 hãy yên tâm, quý chị sẽ cảm thấy niềm vui khi phục vụ. Những sai sót nếu có, thì tôi cũng tin là vì Chúa muốn nó xảy ra để dạy chúng ta bài học khiêm nhường.

BDH khoá 38 và quý anh trợ tá đã được nếm thử sự ngọt ngào của yêu thương và đoàn kết trong khi cùng làm việc cho Chúa.

Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho quý chị trợ tá và cho quý chị tham dự viên khoá 39.

Giờ đây trong lòng tôi chỉ toàn là niềm vui, chỉ toàn là hồng ân. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa trong mọi sự. Con yêu mến Chúa.

Quý anh thân mến,

Tôi xin cảm ơn tất cả quý anh rất thương mến của tôi. Hình ảnh quý anh đang cười nói, hăng say với công việc, đang tất bật nấu ăn, đang nhảy nhót, ca múa, đang làm vệ sinh, trật tự, đang khêng bàn ghế, dụng cụ âm thanh, máy móc văn phòng, đang soạn Palanca, đang quỳ gối cầu nguyện, đang tranh luận, đang cắm hoa, đang phục vụ trong nhà ăn và đang dăm chiêu... luôn làm xúc động lòng tôi.

Tôi biết rằng phần vụ nào cũng rất cần để cho khóa học được diễn tiến một cách tốt đẹp. Tính chất của công việc không quan trọng mà chúng ta thực hiện công việc ấy với cả tấm lòng, với tất cả trái tim mới là điều đáng kể. Một lần nữa, xin cảm ơn quý anh rất nhiều, chúng ta đã thể hiện công tác qua yêu thương gắn bó với nhau và tinh thần phó thác nơi Chúa.

Tôi lấy làm tiếc không thể tham dự trợ tá cho khoá 39 được vì bà xã phải đi mổ túi mật. Tạ ơn Chúa, ca mổ đã tốt đẹp. Qua biến cố này, tôi và gia đình lại cảm nhận được thêm lòng yêu thương mà Thầy đã dành cho gia đình tôi qua quý cha Linh Hương và toàn thể anh chị em Cursillitas thân yêu. Con tạ ơn Chúa và lạy Chúa, giờ đây chúng con cảm thấy đang được sống tràn đầy tin yêu trong Chúa và với anh chị em con.

Kính chúc quý anh và gia đình luôn an vui trong Chúa. Hẹn gặp tất cả quý anh trong ngày Đại Hội Ultreya đón Tân Cursillistas vào Chúa Nhật Sept 05, 2010 tại nhà thờ St. Francis of Assisi.

Trong Tình Yêu Của Thầy,

**CURSILLISTA GIUSE THÂM NGUYỄN
TĐH/K38M-VNSJ**



KHÓA 39 : TÂM TÌNH NGƯỜI TRỢ TÁ



Hằng năm cứ vào cuối hè, khi cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng tám sắp hết, lòng tôi lại nao nức mong đợi cho ngày khăn gói lên đường để củng cố lại lòng tin, để suy niệm những đau khổ của cuộc đời khổ nạn của Chúa

Trên đường lên camp st. francis, nhìn những dãy núi hai bên, dọc theo đại lộ 17, con đường thân thương mà mỗi năm cứ vào cuối tuần của khóa ba ngày, tôi có dịp đi qua, dọc đường thấy có những xe pick up truck chở nào bình gas, nào những thùng nước lọc, nào nồi niêu sơn chảo,..v.v.. Tôi nhắm mắt tạ ơn rồi sung sướng nói với “ nhà tôi “ ngồi kế bên đang lái xe “ xin Thầy luôn gìn giữ và ban bình an cho anh chị em chúng con “. Những người đã được Thầy chọn đi theo Thầy đây, tất cả anh chị em trợ tá không quảng ngại bất cứ một công việc gì khi được Thầy thương trao ban, dù trong lòng sợ hãi lo lắng, chúng con tin tưởng rằng “ Người đỡ nâng con dù nguy hiểm vẫn ở cùng con “ với niềm tin đó chúng con hân hoan mạnh dạn lên đường.

Camp St. Francis đây rồi, mọi người bắt đầu vào từng phần vụ của mỗi người, trong niềm vui trên gương mặt của từng anh chị em, mặc dù biết rằng ba ngày tới này sẽ bao nhiêu là trọng trách, trọng trách để trung kiên với Thầy, trọng trách làm chứng tá cho Thầy, con lo sợ lắm Thầy ơi, không biết có làm tròn không để xứng đáng là người được Thầy chọn.

Các trợ tá hăng say sắp xếp phòng ốc, nhà nguyện, phòng rollo, tiếp tân, phòng ăn, một số trợ tá khác lo treo các biểu ngữ, nhìn các chị và các anh trợ tá (khối yểm trợ) vất vả và hy sinh nhưng trên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ hân hoan

Khối ẩm thực khoản đãi những bữa ăn với những món ăn thuần túy việt nam “ Canh tôm mà nấu với bầu ăn với gà mặn thêm vào dưa chua “ và những món khác .. nào là những tô phở bốc mùi hương giống như mùi phở Cường vậy đó, món nào cũng tuyệt cu mèo

Khối hành chánh năm nay, chị trưởng lại có thêm nhiều vất vả, xin Cha linh hướng và Văn Phòng Điều Hành cấp thêm một certificate cho khối hành chánh chuyên trị virus diarrhea cho mỗi khóa học

Khối phụng vụ năm nay toàn những người khiêm nhường nhỏ bé, nhưng Chúa lại cho những tiếng hát thật thánh thót và đầy tâm tình yêu thương.

Khối giám học với chị trưởng chi tiết kỹ càng khối chỗ chề, các trợ tá học cụ, decuria làm việc thật hăng say và yêu thương, ban cầu nguyện thật sốt sắng.

Chị phụ tá trưởng ban điều hành, mỗi khi nhìn thấy chị là tôi lại khóc, khóc vì thương chị, vì đau rang chị không ăn được, suốt ba ngày chỉ uống toàn nước “ energy drink “ xong Thầy lại ban ơn sáng suốt vô chùng, chị quán xuyến, chị sắp xếp mọi việc cho các khối thật chu đáo.

Thưa Thầy, ngồi viết những dòng tư tưởng này con lại khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm nghiệm được những ơn phúc Thầy ban cho chi em con, cho những tham dự viên, với những lời cảm ơn của con đến các anh chị trợ tá không nói lên hết những tâm tình mà các anh chị vì một lý tưởng đích thực với mục đích là đem tình yêu của Thầy đến với mỗi tham dự viên. Xin Thầy luôn đồng hành và chúc phúc cho chúng con và tân cursillistas. Xin cho chúng con luôn sống tinh thần “ Yêu thương là hành trang “

**CURSILLISTA MARIA TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
TBDH/K39F-VNSJ**

Được Chúa Chọn

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Jn 15:16)



Dẫu với bất cứ động lực nào thúc đẩy, các tân Cursillistas đều nói rằng chính Thầy Chí Thánh đã quan phòng họ tham dự khóa Cursillo. Vào chiều Chủ Nhật, 22/8/10, 61 thành viên đã kết thúc khoá 38 San Jose Nam sau ba ngày tĩnh huấn tại Camp St. Francis, ven bờ biển xinh đẹp Santa Cruz, thuộc phố Aptos.

Trong số các tham dự viên có 5 linh mục, phần lớn là các vị hiện đang du học ngoại quốc. Tuổi trung bình của các khoá sinh là 40, với vị cao tuổi nhất là 70 và người trẻ nhất là 21 tuổi.

“Vào trước hôm lên đường, tôi thấy hối hận tại sao mình phải ghi danh tham dự khóa. Nhưng đã lỡ rồi, thôi thì đi. Nhưng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nay tôi đã có thể nói được với con gái của tôi, ‘Ba đã gặp Chúa’”, một tham dự viên phát biểu.

Một người khác nói rằng, trước giờ lên trại anh còn điện thoại để hủy chuyến đi và đã tìm mọi cách nhằm khước từ lời mời gọi của người thân. Ngay cả khi đã đến trại anh cũng tìm lý do để đi về. Đến khi cơn đau răng hành hạ, anh đã mặc cả với Chúa, “Nếu con còn đau răng, Chúa để con về!” Nhưng chỉ 15 phút sau, cơn đau giảm dần nên anh đã ở lại.

Khi ở lại, anh đã nhận ra biết bao ơn huệ Chúa ban cũng như các khiếm khuyết của mình. Anh tin, Chúa với tình thương đã chọn anh và khi nhận được câu Kinh Thánh, “Hãy về và đừng phạm tội nữa” (Jn 8:11), anh đã hết sức cảm động.

Cursillo là một khoá học ngắn, được thành hình từ Tây Ban Nha vào năm 1949, sau khi đất nước này lâm cảnh khủng hoảng vì một cuộc nội chiến. Mục tiêu của phong trào nhằm công hiến các phương thức tâm linh để hoán cải con người và canh tân các môi trường sống theo tinh thần Phúc Âm.

Phong trào được du nhập vào Hoa Kỳ năm 1959 và nhanh chóng phát triển tại nhiều tiểu bang. Vào các thập niên 1960 và 1970, phong trào cũng được các giáo phái Tin Lành Lutherans, Methodists và Episcopalians ứng dụng dưới danh hiệu “Cuộc Hành Trình Emmaus”.

Tại Việt Nam, phong trào được khởi sự từ năm 1967 lúc chiến tranh đang hồi khốc liệt. Lúc đó, tướng Tobia Lopez, chỉ huy đoàn quân trợ chiến Phi Luật Tân, đã xin mở khóa tại Tây Ninh cho các sĩ quan người Phi. Về sau các giáo phận Việt Nam đã mở khóa và một trong những người tiên phong cổ võ cho phong trào là Đức Cha Nguyễn Văn Thuận, giám mục giáo phận Nha Trang.

Phong trào Cursillo ngành tiếng Việt tại San Jose được khởi sự từ những năm 1988-1991 khi các thành viên đầu tiên được linh mục Lư Đình Dương, lúc đó là cha sở giáo xứ Việt Nam, gửi đi thụ huấn tại Orange County. Vào năm 1991, San Jose đã chính thức mở khóa đầu tiên với 50 tham dự viên phái nam. Sau đó, hằng năm cứ mỗi độ cuối tháng Tám, phong trào mở hai khóa, một cho phái nam và một cho phái nữ.

Với hai khóa của năm nay, San Jose đã tổ chức 39 khóa học, với trung bình mỗi khóa có từ 50 đến ngoài 60 tham dự viên.

Nhiều người tham dự nói rằng họ hết sức ngạc nhiên trước các chuyển biến tâm tư của khóa, mà không một phương pháp tâm lý nào sánh được, với chỉ sau ba ngày vắng vẻ.

“Chỉ có Chúa làm điều kỳ diệu mới xảy ra,” một trợ tá khóa sinh nói.

Một linh mục dự khóa nói rằng, vì là linh mục nên trong nhiều năm đã từng tổ chức các khóa tĩnh tâm,

nhưng đây là lần đầu được tham dự trọn vẹn với tư cách một khóa sinh như mọi người. Ngài nói, “Không thể diễn tả hết niềm vui khi dự khoá. Không ngờ hiệu quả của khoá thật lớn lao, nhất là cảm nghiệm được tình người, tình liên đới Cursillo”.

“Cursillo đã lấy được rất nhiều nước mắt; tôi khóc vì vui mừng, vì được on tha thứ. Trước Thánh Thể Chúa, tôi thấy mình quá bé nhỏ. Tình thương của Chúa thật bao la,” ngài tiếp.

Một anh khác nói rằng tuy là người đạo dòng, anh hết sức khô đạo, trong nhiều năm không xưng tội, và chuyện lễ lạy lúc nào cũng do bà vợ, là một tân tông, nhắc nhở. Nhưng anh đã ước lệ, “Tôi không cảm được nước mắt trước hình ảnh người con hoang đàng khi nghe người cha nói, ‘Con đã về với cha rồi à!’”

Để phục vụ cho 61 khóa sinh khoá 38 có 95 trợ tá với 3 linh mục tham dự toàn thời gian, và 3 linh mục đến trình bày các bài thuyết giảng và chia sẻ. Ngoài 80 người đến từ San Jose, các trợ tá khác đến từ Oakland, San Francisco, Sacramento và tiểu bang Missouri.

Hình ảnh phục vụ của các trợ tá là một nguồn khích lệ cho các tham dự viên. Bầu khí phục vụ trong yêu thương, vui vẻ của những người đi trước làm họ cảm động. Có người nói, ngay từ ngày đầu khi vừa nhập khoá đã đánh động họ. Một anh nói mỗi lần đi đâu anh vẫn tự lo lắng cho mình nhưng nay, “ngay cả các chị đã ra tận xe xách đồ cho tôi” làm anh cảm động.

Một tân Cursillista, đã nhiều năm tích cực tham gia các sinh hoạt trẻ của giáo xứ, nghĩ rằng đến lúc cần nghỉ ngơi để lo việc riêng, nhưng bây giờ trước tấm gương các trợ tá, anh thấy cần phải tiếp tục phục vụ, “Chúa cho tôi tài năng nên tôi phải dùng để giúp cho người khác”.

Nhiều người nói rằng biết bao chuyện vui đã xảy ra trong khoá, nhưng có một điều họ sẽ không thể nào quên đó là âm thanh của các tiếng ngáy. Một anh nói, “Một bên cửa cây, một bên ống bô nghẹt, thì làm sao mà ngủ được!”

Không phải chỉ các khóa sinh mà người trợ tá cũng xúc động trước sự nhiệm màu Chúa đã làm trong khoá học. “Tôi đã chứng kiến biết bao ánh mắt nụ cười với các biến đổi của khóa sinh mà không cảm được nước mắt”, một anh nói. “Họ đã chạm vào Ngài!”

Một trợ tá khác nói với các tân Cursillistas, “Quý anh đừng ngạc nhiên là chúng tôi cũng khóc, dùng khóc để diễn tả sự sung sướng của mình. Tôi vui mừng đã được dịp học lại những bài học, được gặp bạn bè cũ mới, và anh em giúp nhau trong khoá.”

“Khó mà tả được niềm vui của mình khi phục vụ mà thấy kết quả tuyệt vời như vậy. Quý anh đã cho tôi hưởng niềm vui phục vụ”.-

CURSILLISTA JOHN TRẦN HIẾU

Khóa Nữ 39: Niềm vui trợ tá



Mỗi năm, tôi đi trợ tá với ước mong nâng tinh thần mình lên sau những tháng ngày vất vả áo com. Và năm nào cũng vậy, tôi không bị thất vọng vì không những được chứng kiến các chuyển biến lạc quan từ những người tham dự, mà còn có dịp thưởng thức các chuyện buồn vui, đôi khi không nín được cười.

Trước ngày xuống khóa, chị Kim, trưởng khối Giám Học, gửi email động viên mọi người xuống trại trong tinh thần phục vụ. Vì email được gửi cho một nhóm nhiều người, nên ông xã chị Thoa, một thành viên trong khối, lưu ý chị coi chừng virus. Chị Thoa trả lời, “Anh khỏi lo, em chỉ đọc ‘Lời Nguyện’ thôi.” Rồi khi mở email, mới thấy đó là email được gửi ra từ chị Lợi Nguyễn!

Dường như cha linh hướng Phaolô Phan Quang Cường rất lạc quan trước hiệu

quả của lời kêu gọi các khoá sinh cất giữ xeo-phôn, đồng hồ, nên trong bài nguyện gẫm Sứ Điệp Chúa Kitô ngài đã ca ngợi tinh thần phó thác của các chị em. Vừa dứt bài nguyện gẫm để bước vào phòng mặc áo, một tiếng ‘reng’ từ xeo-phôn của một tham dự viên đã làm các trợ tá ngẩn ngơ, dờ khóc dờ cười!

Có một chị trợ tá hỏi, “Vì sao sắc diện các anh trong các Khố Ba Ngày và Yếm Trợ da dẻ hồng hào, căng chân nhanh nhẹn, môi miệng cười tươi?” thì các anh trả lời, “Chúng tôi lãnh lương cả năm mà làm chỉ có ba ngày, sao mà không vui được?”

Trong một rollo, chị Mai, rollista, đề nghị các tham dự viên việc cần làm đầu tiên sau khi mãn khóa là “ôm chồng, hôn con”. Khi lễ bế mạc vừa dứt, một chị đã thực hành ngay ở trên sân cỏ khiến cả cha lẫn con ngẩn người gằn gãi lẫn ra!

Một trong những điều thú vị khi đi trợ tá là được ăn ngon nhờ các tay nấu ăn chuyên nghiệp giúp trong khối Âm Thực. Có lần, một chị đầu bếp lên tiếng, “Nhờ chị cho 5 muỗng đường vào nôi” thì được phúc đáp ngay, “Em đã cho vô 5 muỗng bột ngọt rồi!” “Thế chị ném thử ra sao?” “Úi cha, ngọt lắm chị ạ!”

Có lẽ cũng vì cái ngọt này mà nhiều anh trợ tá khóa Nam bị sưng môi! Một anh than thở, “Các bà có sung thì còn có môi son che bớt, còn tụi tôi sưng thì chỉ còn chịu trận, lấy gì mà bôi!”

Các chị nói rằng lời ca tiếng hát đã đánh động tâm tư, không những nhờ cung điệu hay mà lời lẽ còn sâu sắc ý nhị nữa. Một chị khi nghe lời ca trong bài “Tâm Tình Hiến Dâng” với câu “Xin cho con nghèo khó” thì thốt lên, “Lỡ mà Chúa cho thì thật là phiền! Ai lại đi xin ‘nghèo’?” Chị kia mới cãi lại, “Nghèo ở đây là nghèo trong tinh thần mà thôi đó chị ạ!”

Thường khi, sau mỗi lời nguyện giáo dân trong thánh lễ, người xướng đọc: “Chúng con cầu xin Chúa”; nhưng một khoá sinh đã không làm như vậy. Dường như Chúa Thánh Thần tác động tâm hồn chị một cách sâu xa, nên sau lời nguyện chị đã đọc to lên với cung điệu nhịp nhàng: “Đó là Lời Chúa”!

Trong các rollos, tôi thường để ý các hình ảnh được các rollistas trình bày vì nó làm nhớ lâu. Năm nay tôi nhớ rollo ‘Lý Tưởng’ với hình ảnh chiếc xe đạp khi rollista Phương-Anh nói, “Chỉ cần nhớ tới cái trục bánh xe và các cây tằm quanh trục xe là ta biết đâu là ‘mục tiêu’ và đâu là ‘lý tưởng’ của mình!” Thế mà lâu nay mình cứ suy nghĩ lý tưởng thật xa xôi.

Người ta thường hay khen Cursillo ngăn nắp, làm cái gì ra cái đó. Chắc hẳn điều này không sai và người đáng tuyên dương là các chị trong khối Hành Chánh. Mỗi khi có nhu cầu trật tự thì nhờ đến chị Mai, chị Lan. Thế nhưng, đến lúc Manhanita, hành chánh cũng bó tay khi một khoá sinh đang trong nhà vệ sinh!

Năm nay cha Huỳnh Lợi trình bày rollo “Đức Tin” thật hùng hồn lôi cuốn. Nhưng ngài vẫn sợ các khoá sinh ngủ nên ngài dơ cánh tay với đồng hồ và nói to lên, “Giờ này mới có 2 giờ rưỡi thôi các cô nương ạ!” Các khoá sinh cười âm lên nhưng cha vẫn không biết vì sao các chị cười. Cha nhìn lên dàn bài chiếu trên tường, rồi nhìn xuống khoá sinh, họ lại cười to hơn. Một khoá sinh lên tiếng, “Tụi con không có đồng hồ cha ơi!”, lúc đó ngài lại cười to.

Một chị trợ tá nói rằng, “Tui có đi trợ tá hai chục năm cũng không thuộc bài Decolores!” Nhưng Bảo Trâm trấn an các chị, “Không sao! Nếu các chị chỉ thuộc câu Là, la, la, la, lá, la, là... là người ta đã nhận ra các chị là Cursillista rồi đó”. Chị Loan, một mẹ trẻ với 5 người con, mới thốt lên, “Em cũng chỉ thuộc mỗi câu đó thôi!”

Thật là một điều an ủi.

CURSILLISTA MARIA LÊ THỊ HOA



Một cánh hoa đẹp.



Khóa Cursillo 38 VNSJ vừa mãn khóa ngày hôm qua, Chúa nhật 22-8-2010 tại Camp Saint Francis truyền thống.

Biết bao ơn lành Thiên Chúa ban cho Khóa 38, cho từng anh (chị) em hiện diện, cho quý anh em Tân Cursillistas, ban điều hành khóa, các rollista, các trợ tá, đặc biệt cho quý Cha Linh hướng. Lễ mãn khóa thật tôn nghiêm, nhưng không giảm phần vui tươi, hào hứng; các Tân Cursillistas gặp lại gia đình chỉ mới sau ba ngày xa vắng thôi, mà như một hạnh phúc lớn lao, đợi chờ òa vỡ; từng bó hoa trao nhau, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt yêu thương; bố ôm con, vợ chồng ôm nhau, bạn bè tay bắt mặt mừng... Họ nói với nhau nhiều điều; có anh chị ôm nhau thân tình nói nhỏ, nhỏ lẩm nhẩm chỉ vừa đủ cho hai người nghe thôi, âu yếm và lãng mạn. Người Cursillista bao giờ cũng vui, thành thật, lãng mạn, tin tưởng, yêu thương và hiệp nhất. Vì sao vậy? Xin thưa là vì họ đã có

Chúa trong tim, họ vui trong Ôn Thầy Chí Thánh, trong niềm hy vọng tương lai.

Trong cảnh hoàng hôn thơ mộng bên bờ đại dương, có hơn trăm bó hoa tươi thắm được trao cho anh em Tân Cursillista, có anh nhận 3,4 bó; sân cỏ giờ đây hình như không còn màu xanh mượt mà, mà chan hoà, tràn ngập đủ màu sắc và hương thơm. Anh (chị) em trợ tá thông thường ít khi được tặng hoa; nhưng chiều nay có một biệt lệ: anh TN có những hai bó hoa, có lẽ đây là biểu hiện lòng tạ ơn Chúa của vợ và con gái anh đã hết lòng cầu nguyện cho chồng, cho bố mấy tháng nay, từ khi anh được Thầy chọn giữ vai trò nặng nề của khóa học.

Với đức tin cùng sự gắn bó và lòng yêu mến Phong Trào, bất cứ người Cursillista Trợ Tá nào của Khóa 3 Ngày cũng là những bông hoa tươi đẹp về màu sắc, và thấm đượm hương thơm của phục vụ, của chứng nhân.

Tôi được may mắn chứng kiến “một cánh hoa đẹp”, rất đẹp trong vườn hoa trợ tá khóa 38; với tôi, vâng đối với chính tôi, cánh hoa đó sẽ không phai màu, vẫn phả phất hương thơm bay tỏa đó đây: phần chia sẻ, trình bày rollo Hành Đạo của anh Cursillista ĐTD.

Nhớ lại, xế chiều ngày thứ năm, trong câu chuyện trao đổi, tôi được biết anh Cursillista ĐVM có vấn đề về bao tử khá quan trọng; trong thời gian anh chuẩn bị bài rollo sắp trình bày, thì cơn đau càng hành hạ nặng hơn, tuy vậy anh vẫn mong muốn chu toàn trách nhiệm do PT giao phó; anh càng cố gắng làm việc, thì cơn đau càng trầm trọng mỗi lúc mỗi gia tăng, đến nỗi anh không còn đủ sức để suy nghĩ hay viết lách gì cả.

Sau nhiều ngày cầu nguyện, anh xin Thầy Chí Thánh cho anh được phép giao công việc này lại cho người con trai, anh ĐTD. Anh D vâng lời.

Khi anh em chúng tôi cùng với anh D bước vào nhà nguyện thì đã có anh ĐVM quỳ lần hạt ở cuối, tất cả chúng tôi cầu nguyện thật sốt sắng trước Chúa Thánh Thể cho anh D bằng tấm lòng yêu mến, trông cậy, phó thác trọn vẹn nơi Thầy, nơi Chúa Thánh Thần và nơi Mẹ Maria. Chúng tôi tin Chúa lắng nghe, ban ơn cho anh D qua kính Sáng soi.

Những tràng pháo tay lớn và kéo dài sau khi bài rollo Học đạo chấm dứt là một quà tặng quý báu cho chính anh D, mà cũng là cho Phong Trào Cursillo VNSJ.

Chưa ra khỏi phòng Rollo, anh ĐVM, thân phụ của anh D bước tới hai tay ôm chàng người con trai, tôi đứng phía sau nên không nhìn thấy phản ứng của anh D; nhưng lại nhìn rõ anh ĐVM, đôi mắt rướm lệ, nét mặt sung sướng hạnh phúc vô cùng; hai bố con ôm nhau khá lâu. Còn gì vui mừng cho bằng khi người con trai đã chu toàn những gởi gắm, những kỳ vọng của người cha kính yêu. Muôn ngàn lời Tạ Ôn Chúa.

Nơi Lều Thánh Thể, khi chúng tôi bước vào thì đã có Chị T, vợ anh D đang quỳ cầu nguyện. Sau kinh nguyện tạ Ôn Chúa, anh em chúng tôi có những nhận xét, khích lệ dành cho anh D. Nói chung, anh em ai cũng ngợi khen anh D trình bày bài rollo Học đạo thật xuất sắc, đúng thời lượng, âm điệu ấm, rõ ràng, hào

hứng, vui, chân thành và thuyết phục.

Phần anh ĐVM, anh chia sẻ những lo lắng và cầu nguyện rất nhiều cho D từ khi anh giao cho D trình bày rollo Học đạo thay anh. Kết quả này là biểu hiện việc Chúa lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của PT. Anh xin cùng với PT hết lòng tạ ơn Chúa.

Tôi gặp mẹ anh D đang lặn hạt bên cạnh nhà ăn, tôi chia vui với chị; chị xúc động; “xin cảm ơn quý Cha, quý anh chị trong Phong Trào cầu nguyện nhiều cho cháu”. Anh D thật diễm phúc có bố, mẹ, vợ và ba con thiết tha cầu nguyện cho anh.

Điều khiến tôi vui mừng nhất là cách trình bày nội dung rollo Học đạo của anh D: trong từng tiểu đoạn anh đều có chia sẻ cảm nghiệm cá nhân rất chân thật như một chứng minh cụ thể; những cảm nghiệm đó là kết quả tất yếu của “Khóa Cursillo 3 ngày” anh tham dự ba năm trước. Chi tiết này được anh D nhắc đi nhắc lại mỗi khi bắt đầu chia sẻ cảm nghiệm, như một điệp khúc nhấn mạnh về thành quả của Khóa Cursillo 3 Ngày. Chính điều này cho phép tôi và anh em tham dự viên tin tưởng chắc chắn rằng đời sống tâm linh và sự gắn bó với PT của anh D được phong phú như hiện nay, là nhờ anh đã qua Khóa Cursillo 3 Ngày. Một chứng minh hùng hồn, một khích lệ thuyết phục.

Tôi mừng cho anh D, rồi tôi nghĩ về tôi. Tôi cũng tham dự Khóa 3 Ngày như anh D, vậy tôi có yêu mến Chúa nhiều hơn không; tôi thay đổi được gì cung cách phục vụ Chúa, tha nhân, Phong Trào; tôi có học được tính “chạnh lòng thương” của Thầy không; tôi có thành thật, khiêm nhường, bác ái trong lời nói, trong việc làm không, hay vẫn ích kỷ, tự phụ; chiếc kiềng ba chân Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo tiến triển ra sao? v.v...

Tôi biết rằng anh D chưa phải là người Cursillista lý tưởng, nhưng anh đã nhận ra chính mình, anh mạnh dạn “trở về”, quả thật anh đã có những bước chân khởi đầu vững chắc, và anh đang đi đúng hướng. Những ai nghe anh D trình bày chắc chắn quý mến cảm phục anh ở điểm đó; và họ muốn sống như anh.

Và có thể, quý anh em tham dự viên Khóa 38 ngồi nghe anh D (và những rollo khác) họ cũng tự đặt cho mình một kế hoạch thay đổi cuộc sống với những hành trang của Khóa 3 Ngày, nhất là khi họ được gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, Thầy chí Thánh.

Tôi gọi những điều nói ở trên là “một cánh hoa đẹp” vì nó nhỏ nhoi, khiêm nhường và đẹp trong vườn hoa Cursillo bao la đa dạng màu sắc, tràn đầy hương thơm làm nên những cái đẹp cho Khóa 3 Ngày, cho Phong Trào Cursillo trong từng môi trường sống.

Tạ Ôn Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng con.

Decolores !!! Decolores !!! Decolores !!!

CURS. ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Tâm Tình Người Trợ Tá K.39

*“Nước mắt con tuôn trào,
Dù mặn mà đôi môi,
Nhưng ngọt ngào hạnh phúc,
Khóc vì tình Ngài yêu
thương,
Khóc vì tình Ngài tuyệt vời,
Đưa con vào huyền diệu...”*



Sau lễ mãn khóa 39, chị em trợ tá chúng tôi ôm nhau khóc như chưa từng đ ư ợ c k h ó c . . . khóc như những đứa

trẻ... khóc trong hạnh phúc vì đã hoàn thành trọng trách mà Thầy trao phó... khóc vì cảm nghiệm tình yêu bao la của Thầy dành cho mỗi tham dự viên và cả cho mỗi trợ tá chúng tôi nữa... Mỗi lần đi trợ tá, không phải chúng tôi đi giúp các tham dự viên mà thực sự là chúng tôi đến để cùng sống, cùng làm việc, và cùng cảm nghiệm với tham dự viên... Khóa học được hoàn thành tốt đẹp là nhờ biết bao lời cầu nguyện trước khóa học và ngay cả trong khóa học của các anh chị em cursillista trên toàn thế giới... là nhờ những hy sinh của quý Cha quý Soeur Linh Hướng, của từng anh chị em trợ tá trong những công việc âm thầm của mình... Nhưng trên hết mọi sự vẫn là nhờ Ôn Chúa... Thật sự

nếu không có Ôn Chúa chị em trợ tá chúng tôi đã không thể làm được việc gì... Mặc dù mỗi đêm ngủ chưa tới 3 tiếng đồng hồ, mà Chúa làm sao chị em chúng tôi vẫn còn sức để cười đùa với nhau... Mặc dù mệt mỏi, nhưng tất cả trợ tá chúng tôi vẫn vui tươi làm việc trong yêu thương nâng đỡ nhau... Những bức thư palanca thật cảm động, những ly nước trà gừng ấm áp, những cái nắm bắt vai, những cái vỗ vai, những lời hỏi thăm chân tình, ngay cả chỉ là một cái nháy mắt, một nụ cười cảm thông khi thấy nhau phải chạy lăng xăng... tất cả toát lên một tình yêu phục vụ không tính toán... Làm sao chúng tôi có thể làm được tất cả nếu không có Ôn Chúa đồng hành với anh chị em trợ tá chúng tôi... Tôi nghĩ ba ngày cuối tuần vừa qua, Chúa cũng rất mệt mỏi, cũng chạy lăng xăng rất nhiều... vì suốt ngày, Chúa phải “reply” biết bao nhiêu là “requests”: Thầy ơi, đã trễ hơn một tiếng rồi con phải làm sao đây?... Thầy ơi, mắt con bị làm sao rồi vì con chẳng thấy được chữ gì hết?... Thầy ơi, sao âm thanh cứ bị hú lên hoài?... Thầy ơi, danh sách tham dự viên vẫn chưa xong, làm sao bây giờ?... Và biết bao nhiêu “Thầy ơi...” khác nữa... Thật sự chúng tôi vừa làm việc vừa cầu nguyện. Tôi nói chúng tôi sống trọn vẹn ba ngày vừa qua cho Thầy và với Thầy, là vì chúng tôi đã phó thác trọn vẹn tất cả việc làm của chúng tôi cho Chúa... Cha Kỷ thường hay nói “Những người trợ tá chúng tôi chỉ là cái máng xối để Chúa đổ dòng nước Tình Yêu và Hồng Ân của Ngài xuống cho các chị tham dự viên,” và tôi tin rằng khi dòng nước Tình Yêu và Hồng Ân đã tuôn tới các tham dự viên, thì chắc chắn vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên những máng xối này... Và như thế là đã đủ cho chúng tôi rồi...

*“Con vang lên khúc hát,
Dâng lời ca cảm tạ,
Vì tình Ngài yêu thương,
Chọn con làm chứng tá.
Con luôn luôn xứng đáng,
Đem ánh sáng tin mừng
Chiếu tỏa tới khắp nơi,
Cho muôn người yêu thương...”*

(Theo bài hát Khúc Ca Cảm Tạ của Cursillista Linh Mục Trần Thiên Sai)

**KHÓA 39VNSJ
M.G.K.T.**

MẮT CON ĐÃ ĐƯỢC NHÌN THẤY...



Quý anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,

Em là Nữ Tu Maria Nguyễn Ngọc Hân, thuộc Dòng Nữ Đa Minh (Mỹ) ở Fremont-San Jose (Dominican Sisters of Mission San Jose). Về phần gia cảnh, em đã có chồng là Giêsu, anh đã chết một lần và đã sống lại. Em có rất đông con, là các em học sinh, nhưng không sống chung với các con. Hiện nay em đang ở với bốn chị em người Mỹ tại Tu Viện và Giáo Xứ Thánh Simon, ở thành phố Los Altos.

Trong khóa tĩnh tâm Cursillo Nữ 39 năm nay (tháng 8, 2010), Chúa đã mở mắt em ra để nhìn thấy những kỳ công, tình yêu, và tình thân của Chúa dành cho em qua sự phục vụ trong vui tươi không mong đáp trả của các linh mục, soeur, trợ tá, Cursillistas, và các tham dự viên.

Em được tham dự khóa tĩnh tâm này là một hồng ân thật lớn lao của Chúa đã dành cho em. Em có lòng ao ước được tham dự khóa khoảng mười lăm năm nay, nhưng thời giờ và cơ hội không cho phép em tham dự. Lâu tĩnh tâm này cũng là giờ phút chót em mới biết mình có thời gian và cơ hội tham dự. Nhưng khi liên lạc được thì số ghi danh đã đóng vì đầy rồi. Nhưng phép lạ của Chúa đã xảy ra qua soeur Chúc, chị Cursillistas Thúy, và anh Huỳnh Quốc Thu. Nên em đã được lọt vào danh sách của những người trúng tuyển tham dự khóa.

Ngồi nhìn lại những ngày tĩnh tâm, em cảm thấy như mình đã được hưởng ba ngày trong một thế giới thần tiên hay nói cách khác cảnh của Thiên đàng. Nơi không có thời gian và sự xô bồ của thế gian; nơi mà mọi người yêu thương nhau; mọi người được nghe nói về Chúa và phụng sự Chúa; nơi mà mọi người chẳng cần phải làm lung vút và nhưng đã có các “Thiên Thần (Trợ Tá) của Chúa bay lượn chung quanh để hầu cận.

Em cảm thấy như Chúa đã bế em lên trong vòng tay yêu thương của Ngài và nhắc em lên một tầng mây cao để chỉ cho em nhìn thấy một đoạn phim ngắn của đời em. Em đã nhìn thấy một đoạn với những khúc mắc hiểu lầm của em về Ba Mẹ, điều này đã giúp em xóa tan đi sự hiểu lầm đó. Bữa tối Agape, em được ngồi ở giữa và mọi người yêu thương, cầu nguyện, và phục vụ em đã đi chung quanh em để tiếp tục cầu nguyện và yêu thương em. Mọi người đã xuất hiện để làm chuyện đó rồi ra đi không một lời từ giả hay đòi hỏi đáp đền ơn. Chúa đã cho em chứng kiến tình yêu của Chúa dành cho riêng em như những lời miêu tả: Chúa yêu con như người mẹ cư mang con của mình, Chúa yêu con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, hoặc Chúa yêu con như biển trời bao la. Chúa cũng cho em nhìn thấy điều em quan tâm cũng như giấc mơ của em đã thành sự thật. Em mong ước rằng việc học hỏi về đức tin và sống đạo cho người lớn được thăng tiến và phổ biến rộng rãi. Điều em quan tâm và mơ ước đã thành sự thật khi em được chứng kiến những ngày học hỏi của khóa. Một cảm nghiệm cuối em xin được chia sẻ đó là các chị em tham dự khóa trong phòng ngủ của em đã có được một tình bạn thân rất đặc biệt dành cho nhau. Người ta nói, có được bạn bè tốt là quà tặng Chúa ban.

Thật là một điều hãnh diện và mừng cho người công giáo Việt Nam và cho Giáo Hội đã có được phong trào Cursillo đóng góp công sức lớn lao vào việc thăng tiến đời sống đức tin, sùng đạo và hành đạo một cách trưởng thành cho từng cá nhân, gia đình, giáo hội, và xã hội.

Qua bài Rollo về “On Sùng” của linh mục Dương với lời tóm tắt: Điều quan trọng trong đời sống của chúng ta là xin cho được “on sùng và tình yêu của Chúa.” Chúng em đã hát lên lời cầu nguyện của Thánh Y Nhã được viết ra bản nhạc “Quảng Đại Hiến Dân,” để tặng cho các trợ tá trong khóa, nói lên tình thân tận hiến và phục vụ yêu thương không cần báo đáp của các trợ tá và toàn phong trào Cursillo. Chúng em xin được chia sẻ bài hát này cùng toàn thể anh chị em Cursillistas.

**CURSILLISTA SR. MARIA NGUYỄN NGỌC HÂN,
DOMINICAN SISTERS OF MISSION SAN JOSE**

Quảng Đại Hiên Dâng

Lạy Chúa Giê - su xin Chúa dạy
Lạy Chúa Giê - su

con biết sống quảng đại
dạy con biết sống quảng đại như

Biết phụng sự Chúa như
Chúa biết phụng sự

Chúa đáng được phụng sự Biết cho
Chúa Chúa đáng được phụng sự

đi mà không tính toán Biết chiến
biết cho đi mà không tính toán

đấu không ngại thương tích biết làm
biết chiến đấu không ngại thương tích

việc không tìm nghỉ ngơi biết hiến
biết làm việc không tìm nghỉ ngơi

thân mà không mong chờ phần thưởng nào
biết hiến thân mà không mong

hơn là được biết con đang
được thưởng công biết con đang

thi hành ý Chúa. Con xin dâng
làm ý Ngài.

Chúa con người của
Con xin dâng Ngài

con Những gì của
con người của con những gì con

con xin dâng lại cho Chúa. Đây là tự do ý chí của
có xin dâng lại cho Chúa. Đây là tự do ý

con Đây là trí nhớ trí hiểu của con mọi sự
chí của con Đây là trí nhớ hiểu biết của con

đều là của Chúa xin dâng con theo thánh ý
đều là của Chúa xin dâng con theo ý

Ngài xin ban tình yêu và ân sủng
Ngài xin ban tình yêu và ân sủng

Chúa. A - MEN A - MEN.
Ngài. A - MEN A - MEN.

BẢNG XIN LỜI CẦU NGUYỆN

Xin lưu ý:

Bảng Xin Lời Cầu Nguyện gồm có các Cursillistas và thân nhân đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian từ ngày 16-3 đến 28-6-2010.

Cha Linh hướng Phong Trào Phaolo Phan Quang Cường, quý Cha Linh hướng Giuse Ngô Văn Thích, Giuse Vũ Hùng Sơn, Phêrô Nguyễn Đình Đệ v.v...đều đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh hồn này.

Ban Xã hội PT đã thông báo, kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho từng trường hợp trên hệ thống Email PT.

Xin quý anh chị Cursillistas cùng quý vị cầu nguyện cho các Linh hồn này, nếu chưa nhận được tin tức trước đây, hay muốn cầu nguyện thêm.

Riêng đối với con cái, thân nhân của các Cursillistas đau bệnh, buồn phiền mất bình an, sống nguội lạnh xa rời Thiên Chúa v.v...Ban Xã hội cũng đã thông báo kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho từng trường hợp. Điển hình, PT CURSILLO VNSJ đã cầu nguyện cho hai người em và hai đứa cháu (sinh sống tại VN) của một Chị Cursillista ở New York, kết quả là vợ chồng và hai người con vừa được Rửa tội, làm Lễ Hôn Phối vào ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15-8-2010 tại Saigon.

“Lời cầu nguyện không bao giờ TRỄ hay THỬA” . Xin đa tạ.

1- Ông DOMINICO NGUYỄN VĂN HƯNG Chúa gọi ngày 16-3-2010. tại Hawaii. Ông Dominico là anh rể của AC Curs Đặng Thế và Nguyễn Thị Tâm.

2- Cụ Ông GIUSE NGUYỄN VĂN HUYỀN Chúa gọi ngày 19-3-2010 tại VN; đại thọ 98 tuổi. Cụ Ông GIUSE là thân sinh của Chị Curs Nguyễn Thị Huệ, chồng là Mai Văn Phú.

3- Bà MARIA ĐÌNH THỊ VÓC Chúa gọi ngày 26-3-2010 SanJose, thọ 73 tuổi. Bà Maria là nhạc mẫu của anh Curs Tony. (Trong 3 tháng gia đình này có 3 người được Chúa gọi) .

4- Bà Cụ MARIA NGUYỄN THỊ CHIẾN Chúa gọi ngày 18-4-2010 tại Tân Sa Châu VN, đại thọ 96 tuổi. Bà Cụ Maria là thân mẫu của AC Curs Phan Đức, là bà Ngoại của các Curs Diễm, Chi và Hiến.

5- Bà Cụ MARIA NGÔ TIÊN YÊN (nhũ danh Nguyễn Thị Nga) Chúa gọi ngày 24-4-2010 tại SanJose. Bà Cụ Maria là thân mẫu của anh Curs Ngô Tiến Hưng, vợ Trần Thị Thục.

6- Bà Cụ ĐÀO THỊ PHÁT, thân mẫu của chị Curs Lợi Nguyễn Chúa gọi ngày 28-4-2010 tại VN.

7- Bà Cụ MARIA LÊ THỊ SANG, Chúa gọi tại VN, đại thọ 94 tuổi. Bà Cụ Maria là Mẹ Chồng của chị Curs Nguyễn Thị Mai.

8- Ông Cụ PHAULO PHẠM VĂN CUÔNG Chúa gọi ngày 18-5-2010, tại SanJose, đại thọ 86 tuổi. Ông Cụ PHAULO là thân phụ, bác, cậu của các Curs Cao Đình Can, Vũ Quốc Linh, Phạm Thúy Hằng, Nguyễn Hồng Tú, Ngọc Công, Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Hoàn, Phạm Thu Hằng, Phạm Duy Hinh, Phạm Duy Hiếu, Phạm Duy Hưởng.

9- Bà Cụ CECILIA TRƯƠNG THỊ LANG, Chúa gọi ngày 10-5-2010 tại SanJose, đại thọ 81 tuổi. Bà Cụ Cecilia là thân mẫu chị Curs Trần Mỹ Phương, chồng là Curs Cao Thiện Đức.

10- Bà Cụ MARIA TRẦN THỊ DANH Chúa gọi ngày 26-5-2010 tại VN, đại thọ 82 tuổi; Tân tòng. Bà cụ Maria là mẹ chồng của chị Curs Nguyễn Thị Hương.

11- Bà Cụ Quả Phụ THÁI TRỮ (nhũ danh ĐOÀN THỊ SẮC) Chúa gọi ngày 14-6-2010 tại VN. Bà Cụ Đoàn Thị Sắc là thân mẫu của chị Cursillista Thá Thu Hà.

12- Ông CURS GIUSE VŨ QUẢ Chúa gọi ngày 19-6-2010 tại SanJose . Ông Giuse Vũ Quả là bào đệ của Cha LH Giuse Vũ Liễu.

13—Ông Cụ PHAULO PHẠM VĂN ĐƯỜNG Chúa gọi ngày 28-6-2010 tại VN, thượng thọ 83 tuổi. Ông Cụ PHAULO là bào huynh của anh Cursillista Phạm Minh Thanh vợ chị Cursillista Nguyễn Thị Thịnh.

Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành thương đón nhận những Linh Hồn này vào nơi hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Amen.

TÌNH BẠN & TÌNH CHÚA

Hay

TRUNG THÀNH VỚI PHƯƠNG PHÁP CURSILLO



Lạy Thầy,

*Trong tinh thần phó thác cùng đức Bác Ái,
Xin giúp chúng con được hòa hợp với Lý Tưởng của Thầy
Để làm cho Nước Chúa thêm hiệu lực
Trong linh hồn chúng con, cũng như trong linh hồn
Tất cả anh chị em của chúng con trong hai khóa học 38 & 39*

Amen

Trong Khóa Tĩnh Huấn Cur-sillo, tôi đã nhận được hai Bảo Vật quý giá: Tình Bạn và Tình Chúa. Hai bảo vật này, đem lại cho tôi niềm tin mạnh mẽ để sống Ngày Thứ Tư. Cho đến hôm nay đã mười tám năm, tôi vẫn trân trọng giữ gìn trau dồi mãi giữa cho Tình Bạn và Tình Chúa trong tôi mỗi ngày thêm được tỏa sáng. Và tôi luôn cố gắng học tập làm thế nào để bảo toàn hai bảo vật này cho tới ngày Chúa đòi lại, mà vẫn còn tốt đẹp vẹn tuyền.

Tôi muốn chia sẻ với Anh Chị Em về bảo vật Tình Bạn trước, không phải vì Tình Bạn nặng hơn, hay cao trọng hơn Tình Chúa, nhưng là vì chính Tình Bạn đã có công nâng đỡ dẫn dắt tiến cử tôi trước mặt Chúa... Để rồi từ đó, tôi mới nhận diện được tổ tường Tình Chúa, Người đã yêu quý nâng niu, riêng tư quan phòng cho tôi như thế nào.

Chia sẻ này với lời mời gọi:

Hãy giúp bạn khám phá ra Ôn Gọi riêng qua Hội Nhóm và

Hãy cung cấp phương tiện cho bạn để chu toàn Ôn gọi qua Ultreya.

TÌNH BẠN

Decuria, đó là nơi được khắc ghi đậm nét nhất trong tâm khảm tôi về tình bạn trong một nhóm. Ngày đầu, trong Décuria tôi e dè đến độ trở thành cô đơn lạc lõng trong đám bạn mới, nhiều năng động và đầy nhiệt tình. Nhưng rồi nhờ Chị Trợ tá Décuria đã khéo léo bắt một nhịp cầu tình thương cho bảy người chúng tôi. Không lâu, sau Rollo Lý Tưởng chúng tôi mau mắn giúp nhau trong những công việc chung. Tôi thật không đóng góp được gì nhiều cho việc thảo luận, tóm lược, vẽ tranh, trình bài, giải thích... với các bạn trong Decuria, nhưng không ai trách cứ gì tôi. Còn Chị Trợ Tá Décuria thì như một nhà thám hiểm luôn khuyến khích hỗ trợ cho cả nhóm, và ... tìm kiếm thăm dò như người đi tìm kho báu. Chị như nhìn suốt được những nén bạc tiềm ẩn trong tâm trí chúng tôi mà hướng dẫn: “Chị M. hãy tiếp tay phần này, Chị Đ hãy giúp bạn phần kia, Chị H.... từ từ tôi trở nên dạn dĩ, để dám đem phần mình ra đóng góp với Décuria.

Cũng trong Decuria, khi tới những đoạn chia sẻ đời sống thương tâm của các Rollista,

đồng cảm với thân phận con người, mà cũng đồng bệnh tương lân ... trong khi tôi đang xấu hổ dẫu những giọt nước mắt, thì có bàn tay ôm nhẹ bờ vai, và một bàn tay khác dúi cho tôi những tờ giấy mềm.... Đó là nơi tôi được chăm sóc thương yêu nâng đỡ của những người thuần túy hành động vì Tình Bạn Kitô. Suốt trong khóa học tôi còn nhận biết bao tình thương mến từ Quý Cursilista Linh Mục, Quý Soeurs, Frères, Trợ Tá... trong câu nguyện, học tập, trong khi ăn uống ca hát, nhất là trong những Palanca...

Palancas thật là một kỹ niệm đẹp và đầy nâng đỡ, hy sinh, hãm mình của các Trợ Tá Cursilistas ... để cầu nguyện cho tôi và khóa học. Không sao cảm được nước mắt khi tôi đọc những Palancas đầy tình mến, ai ai hầu như đều dâng lên Chúa những lời cầu xin tốt đẹp nhất cho tôi... Tôi đọc được trong tâm tưởng của những người bạn chưa quen biết đó, họ đã tha thiết xin Chúa hãy thương nhận tôi làm môn đệ yêu, và thành tâm mong ước tôi sẽ là một người thợ làm vườn nho giới cho Chúa Kitô. Cũng trong Palanca, tôi không sao quên được sự kỳ vọng của Người Ân Nhân Bảo

Bảo Trợ và sự thương mến hỗ trợ bền bỉ của các Trợ Tá,... đã giúp tôi trung kiên vững vàng bình an bước đi trong niềm tin vào TÌNH BẠN KITÔ.

Trợ tá, làm sao diễn tả hết những hy sinh, yêu thương cho đi của các trợ tá các Khối Âm Thực, Phụng Vụ, Hành Chánh, Giám Học ..., ngoài một số ít rao giảng Lời Chúa, còn hầu hết đều giảng dạy bằng chính đời sống phục vụ. Khi tôi chiêm ngắm Bảo vật Tình Bạn tôi vừa có, qua các trợ tá, tôi thấy nó tỏa chiếu hào quang của khiêm cung, nhẫn nại, hy sinh, chịu đựng, can đảm, yêu thương...

TÌNH CHÚA

Nhiệm Thể Chúa Kitô, đó là hình thức sâu sắc nhất, thân thương nhất mà Phong Trào đã giúp tôi cảm nghiệm được Chúa trong Khóa Ba Ngày, nhất là lúc viếng Thánh Thể Décuria. Có thể ví như cuộc ngã ngựa lịch sử để được đổi đời như Thánh Phaolô, trước luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ??? Khi đặt tay lên bệ thờ Mình Thánh Chúa, một sự rung động mãnh liệt chạm đến tận cùng sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi phủ phục trước Nhan Thánh Người, không thể thốt nên lời, tâm trí như mù lòa, tôi chỉ cảm nhận được những dòng nước mắt bất tận... Có phải Người đang âu yếm nhìn tôi như nhìn đứa con hoang đàng bao năm xa cách?

Sự biến đổi rõ rệt nhất, là từ đó, mỗi khi chạm đến Thánh Thể Chúa là nước mắt tôi trào dâng. Tôi không cần phân tích, mặc cho nước mắt ăn năn sám hối vì bất xứng như Phêrô, hay nước mắt của hạnh phúc... Tôi cũng không

bao giờ dám sánh với những dòng lệ thống hối của Bà Madalenna. Và cũng không hề nghĩ rằng, những giọt nước mắt của tôi đủ để rửa sạch những bụi trần gian nhờn ứ, đã bám sâu vào tâm hồn trong nhiều năm tháng ngày dài tôi sống xa Đấng Từ Phụ.... Nhưng tôi biết một điều bất di bất dịch: Người mãi mãi chờ đợi tôi, vì TÌNH CHÚA dành cho tôi muôn đời không thay đổi.

Nơi đây tôi đã tìm lại được chính mình, chính là một đứa con mà Chúa đã thương yêu tác tạo. Nơi đây, tôi không còn lạc lõng cô đơn giữa đám đông xa lạ trong thế giới này. Nơi đây, nước mắt không còn chảy ngược về tim, những chua cay tủi cực, những vết tích thương đau được phơi bày... được ơn chữa lành, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn thông hiểu ... Chúa đã tận tay trao ban cho tôi Bảo vật TÌNH CHÚA. Kể từ đó, tôi cảm nghiệm được quyền năng Chúa, để hành động, để vượt qua những cực khổ,... và ... những nhục nhằn đã không còn nghĩa lý gì so với Tình Chúa đã dành cho tôi.

Agapé, đoàn người cầm đèn trong tay, vui mừng, hăng say đi trong đêm, nét mặt tràn đầy hy vọng.... Hy vọng sẽ có thêm những bàn tay anh chị em nắm chặt nhau đi trên cuộc hành trình cho Lý Tưởng Kitô. Nhìn quanh, Ôn Chúa tràn dâng, tôi vui mừng trong ghen ngào cảm động khi nhận chân ra được những kỳ công của Thiên Chúa, đang ẩn nấp sau những người anh, người chị, người em... rất là thế gian trần tục. Tôi rơi lệ, khi nhớ lại dòng chữ trong chiếc đĩa: “Con ơi, hãy dâng lòng con cho Cha” (Prov. 23:26). Người đã yêu thương nhắc nhở, vì biết tôi đang lo lắng

nhieu cho con người yếu đuối mỏng dòn, sẽ khó giữ lòng yêu mến sắc son, sẽ khó bảo toàn những Bảo vật Định Tinh mà Bạn và Chúa vừa trân trọng trao ban.

NHÓM

Nhóm là nơi tiếp tục và phát huy TÌNH BẠN trong Décuria theo tinh thần Cursillo. Nhóm Cursillo giúp nhau sống kiên trì Ngày Thứ Tư, để khởi sự hướng về đời sống cộng đồng của Giáo Hội .

Décuria của tôi hầu hết là những bạn ở các giáo phận khác, do đó tôi được ơn Chúa, có vinh dự sinh hoạt chung một Nhóm với các Sư Ti (là những người đi khóa trước ở Orange County) Do đó, tôi có may mắn học hỏi và được các chị nâng đỡ rất nhiều. Chị Trưởng nhóm của tôi là người cùng khóa, rất yêu mến Phong Trào, còn có lòng quảng đại bao dung với tất cả chúng tôi. Chị coi việc Họp Nhóm tại nhà chị là một Ôn Chúa, là dịp để chúng tôi cầu nguyện chung cho gia đình chị. Không bao giờ họp mà không có ăn uống, việc ăn uống chị luôn tỏ ra mình là người chị cả. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mời Cha Linh Hướng và Ban Điều Hành đến tham dự (lúc đó chưa có Ban Hội Nhóm, vì có ít người).

Tôi nhớ, nhóm tôi không gì đặc biệt, chỉ có nét đặc sắc là làm đúng như những gì trong nhóm mẫu hướng dẫn: từ cách chào đón nhau, chia sẻ đời sống, Sùng Đạo, Học đạo, Hành đạo và nhất là Cầu Nguyện Cho Đi... tất cả đều theo mục thước của những bài Rollo dạy. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cho nhau những điều không cần thiết như: Không

giảng dạy PÂ, không nói đến người thứ ba, không phê bình chỉ trích cách giữ đạo của người khác, không giải quyết những vấn đề riêng tư của bạn có ảnh hưởng đến người khác, mà chỉ cầu nguyện cho bạn, Can đảm nhất, là các chị đã dám nói lên cái khuyết điểm lỗi lầm của mình, để mọi người rút kinh nghiệm hầu làm tốt cho gia đình cho môi trường sống. Chúng tôi luôn cố gắng giúp nhau biểu hiện tình bác ái, lòng đạo đức và sự hiệp nhất trong Nhóm.

Nhóm chúng tôi có ưu điểm là, các chị trẻ thường làm tài xế, siêng năng ân cần mời gọi chở chuyên nhau đi họp Nhóm, đi Ultreya, Trường Huấn Luyện,... Tôi rất biết ơn các chị em trong nhóm, nhất là chị Trưởng nhóm của tôi, lúc nào cũng nhường ăn, nhường nói... chỉ có khen ngợi mọi người là chị không nhường. Đó là Nhóm Đầu Đồi trong Ngày Thứ Tư của tôi. Đó cũng là thời gian tôi nhận lãnh nhiều ân huệ của Bạn và của Chúa. Rồi một năm sau, cũng đến giai đoạn tôi muốn chia sẻ, muốn cho đi, như những gương lành gương tốt của các anh chị Trợ Tá... Và từ đó, năm nào tôi cũng mong ngóng cho đến ngày mở Khóa Học để được đi Trợ tá.

Ghi nhận: Người Trợ Tá Decuria và Trưởng Nhóm nồng nhiệt với Ôn gọi của mình, thì đó chính là keo hồ, để những hạt cát Anh Em được lăn vào gắn bó với Nhóm, với Ultreya, Phong Trào, và Giáo Hội ...

ULTREYA

Là nơi, giúp tôi lãnh nhận Ôn Chúa đầy đủ hơn, và được cơ hội

gặp gỡ chia sẻ cầu nguyện trong Tình Bạn, với những người sống cam kết “Một tay nắm Chúa một tay nắm Anh Chị Em”

Là nơi, đào sâu những tinh hoa đạo Chúa, để thao luyện con người của mình trong tinh thần tu đức thêm được mạnh mẽ.

Là nơi thao luyện vai trò lãnh đạo cho Chúa Kitô. Với Phong Trào Cursillo, mỗi một Cursillista đều là duy nhất, đều là vai chính. (Khi lên diễn đàn chia sẻ một vấn đề gì, tôi nhận ra, họ đều được mọi người tôn trọng như nhau, như là một người lãnh đạo duy nhất).

Là nơi tôi được tâm sự với các bạn về Thiên Chúa đã sống trong tôi như thế nào mà không sợ bị tiết lộ, bị cười chê, bị gièm pha, biếm nhè....

Là nơi, mọi người đều phát biểu trao đổi học hỏi lẫn nhau mà không một chút mặc cảm... Vì mọi người đều biết rằng chỉ có Thầy Giêsu Chí Thánh là người Thầy duy nhất (Do đó, chúng tôi không ngần ngại thành thật chia sẻ, phơi bày cái mình có, mà không cần diễn trò đóng kịch)

Là nơi, không ai truyền lệnh, mà chỉ có tình bạn nâng đỡ, khuyến khích, Palanca... để giúp sức nhau phụng sự Chúa, phục vụ anh em.

Là nơi, có một bầu khí, một tinh thần sống cộng đồng, trong ý muốn hoàn thành công việc chung... nếu có những gì bế tắc, chúng tôi cùng nhau dùng Ôn Chúa để khai thông. (Không có vấn đề trao gánh nặng cho một cá nhân nào tự giải quyết.)

Là nơi, không có chỗ cho cô đơn, vì Tình Bạn luôn sẵn sàng đưa ra một bàn tay, một bờ vai,

một vạt áo... khi có người rơi lệ.

LÝ DO NÀO NHỮNG NGƯỜI CURSILLISTA LÃNH ĐẠO ĐƯỢC MẠNH MẼ? - Tôi ghi nhận: Sự đòi hỏi của người Cursillista bắt nguồn từ hai Bảo Vật được nhận lãnh trong Khóa Ba Ngày: Tình Bạn và Tình Chúa.

Tình Bạn giúp tìm lại niềm tin vào tấm lòng của người với người ...từ trong Decuria, các Trợ Tá, Quý Soeurs, Quý Linh Mục... đã thương mến phục vụ. Nhất là Palanca, hết lòng nâng đỡ ... Từ đó sẽ dễ mở lòng để được đón nhận Tình Chúa.

Tình Chúa, sự cảm nghiệm được Chúa hiện diện trong khóa học, trong mỗi người mỗi khác. Sự cảm nghiệm này, đối với tôi, giống như Phaolo được nghe tiếng Chúa, được Chúa đánh động.... Và làm cho tôi thay đổi, thay đổi một cách lạ lùng. Thay đổi như Các Môn đệ đã thay đổi khi được tỏ tường nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại.

Trong Khóa Ba Ngày, Tôi thấy Chúa Giêsu sống lại không phải trong cảm nghiệm mơ hồ lúc viếng Thánh Thể, mà rất tỏ tường như Chúa hiện thân trong các biến cố: Cảnh tượng Kinh Hòa Bình, vở kịch Người Cha Nhân Lành, các Bữa ăn trong Ngày Đức Ái, Trong Agapé, Manhanita.... Đưa tôi đến một sự đòi hỏi. Trong náo nức, có lẽ giống như các Môn đệ của Chúa Giêsu sau khi biết tỏ tường Chúa đã Phục Sinh, trong lòng đã có sự thôi thúc muốn công hiến, muốn được làm gì đó, như là muốn được chết cho Chúa... Nhưng, như Phong Trào đã hướng dẫn, như Chúa đã dạy

các Môn Đệ “...Phải chờ cho đến khi Thánh Thần Chúa đến”, lúc đó họ mới có thể đủ sức thực hiện Công Việc Tông Đồ cho Chúa. Muốn đổi đời phải đổi mới tâm hồn: Để đổi đời là hoàn toàn bỏ mình (giống như cô dâu dứt khoát từ bỏ cuộc sống cũ lên xe hoa về nhà chồng). Đối với Chúa, không những bỏ mình, mà phải hiến mình.

Hiến mình để Chúa toàn quyền xử dụng, tức là làm Tông Đồ cho Chúa: Để đạt tới giai đoạn này, không thể nhờ sức mình hay sức người (như các Môn Đệ) mà phải nhờ đến Ôn Chúa, Sức Mạnh của Chúa. Muốn nhận được Ôn Chúa, Sức Mạnh Của Chúa chúng ta phải đặt mình trong vị trí của Các Môn đệ thời sơ khai (vì PT theo PP của Chúa Giêsu khi thành lập Cộng Đoàn Kitô hữu đầu tiên với 12 Môn Đệ) nằm trong 3 đặc tính mà Rollos Cộng Đồng Kitô Hữu đã dạy lý thuyết:

Hiệp nhất với Chúa Kitô

Hiệp nhất với Cộng đoàn Kitô Hữu (Nhóm, Ultreya, Phong Trào...)

Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần

Những Đặc Tính này được Phong Trào Cursillo cung cấp đầy đủ những cần thiết để người Cursillista thực hiện, hay nói cách khác, để thao luyện con người của mình được đủ sức ra đi làm Tông Đồ cho Chúa trong Môi Trường sống của mình.

Các bài Rollos là cột trụ, là xương sống của chính bản thân người Cursillista.

Sách lược, Phương Pháp, Thủ bản ... là người hướng đạo.

Hội Nhóm, Đại Hội Ultreya, Trường Huấn Luyện và Khóa Ba Ngày chính là Nguồn Sức Mạnh, nguồn Ôn Cứu Độ Chúa ban cho Cộng đoàn Cursillo.

Tôi luôn cố gắng trao dồi học tập và kiên trung theo Phong Trào, bởi vì tôi biết chỉ có CON ĐƯỜNG RẦY CURSILLO là có thể giúp cho Chiếc Đâu Tàu Xe Lửa Của Tôi Được An Toàn Đi Đúng Đường Đến Gặp Chúa. Tôi cảm nghiệm đơn giản trong khiêm nhường để nhận rằng: Đây là một nhu cầu sinh tử để tôi được sống Ngày Thứ Tư trọn vẹn. Hơn thế nữa tôi ý thức rằng tôi là chiếc đầu tàu xe lửa, là người Lãnh Đạo theo tinh thần Chúa Kitô trong môi trường sống, tôi phải nghiêm khắc với chính mình và có trách nhiệm với những người cùng chung trên đoàn tàu.

Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ Chúa đã chọn con. Và giờ đây, đã cho con được sống trong một cộng đoàn yêu thương, được cùng hiệp thông với những Anh Chị Em có lý tưởng Kitô. Xin hãy giúp con kiên trì sống Ngày Thứ Tư, biết trung thành sử dụng Sách Lược và Phương Pháp Cursillo, để đạt cho được mục đích tối hậu là Nước Trời, là nơi mà Thầy Chí Thánh đang chờ đợi mọi người Cursillista chúng con.

MARIA NGUYỄN B. TUYẾT
(Watsonville Cursillo#60)



Khi Chúa Chọn Con



Thân tặng TDV 2 khóa 38&39

Khi Chúa chọn con là khi con biết
 Mình còn tội lỗi!
 Bởi Tình Yêu muốn hoán cải đời con
 Nên thay vì dạo chơi nơi phố cuối tuần
 Con được Chúa dìu con lên đường
 Gặp Chúa
 Ôi! Gặp Chúa
 Đâu phải là đơn giản
 Bởi thông thường con vẫn thấy Chúa luôn
 Nhưng hôm nay sao quá lạ thường?
 Con thấy Chúa rõ ràng trong từng tâm hồn
 Con gặp
 Con gặp Tình Yêu tràn đầy nhiệt huyết
 Trong mỗi ánh chị em
 Chúa thấp sáng nụ cười
 Để duyên phận nào tay con nắm bàn tay
 Mà nước mắt tuôn trào
 Chúng con cùng cầu nguyện
 Những mảnh đời thốn thức
 Những trần trở mà chúng con cùng chia sẻ
 ngọt bùi
 Ôi tình yêu! đơn giản lắm, thưa nhân ơi
 Chúng ta mở lòng trao ban

Là khi ta đón nhận
 Con thấy Chúa trong âm vang sóng biển
 Vỗ rì rào nơi ngọn lửa Tình Yêu
 Và Gặp Chúa trong buổi chiều
 Agape! hàn huyên trước khi lên đò Cứu Chuộc
 Con thấy Chúa quỳ xuống rửa chân
 Cho từng người chúng con
 Để trao Bí Tích Tình Yêu
 Nơi giá băng bỗng biến mất trong chiều
 Giọt nước mắt đưa con về bên Chúa
 Đưa con hoang đàng đón nhận ánh từ tâm
 Bỗng nhận ra Chúa yêu mãnh liệt âm thầm
 Một tâm hồn hinh hinh như đâu còn giá trị.

Khi Chúa chọn con là khi con biết
 Mình vất bỏ sau lưng những chướng ngại nhọc
 nhằn
 Ngày thứ Tư vẫn còn đó những lo toan
 Nhưng Ánh Lửa Tình Yêu giúp con hàn gắn lại
 Một mảnh đời nước mắt làm than
 Bởi Chúa Rất Đích Thực Rõ Ràng
 Một trái tim trong con đang sốt mến.

(Tâm sự của một cursillista sau khi dự khóa 33)

THIÊNHUƠNG LOVE



DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 07&08 -2010

Số TT	Họ và Tên	Điện Thoại	Số Tiền Đóng
1	Nguyễn Bạch Huệ		\$20.00
2	Bùi Quang Hùng & Nguyễn Thị Mỹ		\$40.00
3	Nguyễn Hà Thủy		\$20.00
4	Lê Đình Môn & Vũ Kim Thơ		\$40.00
5	Lô Nguyễn		\$40.00
6	Tuyết Phạm		\$20.00
7	Lê Đình Khôi & Bùi Thị Liên		\$40.00
8	Phương Nguyễn		\$20.00
9	Sang Nguyễn		\$20.00
10	Phương Anh Nguyễn		\$20.00
11	Tô Đình Tấn		\$20.00
12	Mến Nguyễn		\$20.00
13	Chương Nguyễn		\$20.00
14	Công Như		\$20.00
15	Công Duân		\$20.00
16	Nhan Liên		\$20.00
17	Hoàng Khen		\$20.00
18	Trần Đình Phương		\$20.00
19	Matta Bùi Thu Thủy		\$20.00
20	Phao Lô Khiếu Tuân (San Francisco)		\$50.00
21	Anh Chị Phạm Hoà & Thuật		\$50.00
22	Teresa Nguyễn Ngọc Diệp		\$20.00
23	Trần Thái Hoàng & Vũ Phan Thiên Hương		\$40.00
24	Trang Vũ		\$20.00

TỔNG CỘNG : \$640.00

DANH SÁCH CHI TIÊU

Date	Lý Do	So Tien	Trả Cho
7/18/2010	Kỷ Niệm 25 năm Cha Hiền	\$200.00	
7/18/2010	Bill cho muỗng & điã giấý	\$368.00	
7/25/2010	mua computer	\$300.00	
7/25/2010	lệ phí gởi báo	\$68.00	
	mua bàn cho Trường Huấn Luyện	\$145.27	
8/8/2010	Tiền rượu lễ	\$450.00	
	tiền xin lễ	\$30.00	
	TỔNG CỘNG	\$1,561.27	



Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907

DANH SÁCH AN NHÂN YẾM TRỢ THỰC PHẨM VÀ TÀI CHÁNH
(qua Khối Âm Thực K38 & K39)

	Tên	Thực Phẩm	Tiền
1	A/C Lượng + Lợi		\$200 (mua tôm)
2	Anh Luân (San Francisco)		\$200 (mua trái cây)
3	A/C Minh Trinh	6 thùng trứng (2 khoá) Kẹo bánh (2 khoá) + Trà (2 khoá)	
4	A/C Tuấn + Mai My	Xà-lách (khoá nữ)	
5	Chị Minh Trang	2 bao gạo	
6	Chị Huệ (cashier chợ Đại Thành)	100 Lbs bánh phở tươi (10 bịch)	
7	Chị Tuyết	Xôi đón TDV (khóa nam) 200 xôi khúc cho TDV 2 khóa 38&39 giải lao chiều chúa nhật	
8	A/C Yến Sang	Xôi đón TDV (khoá nữ)	
9	A/C Ngâu Khoát	4 thùng trứng (2 khoá)	
10	Bác Sĩ Ánh-Ngọc	408 trứng vịt lộn (bồi dưỡng trợ tá 2 khoá 38&39)	
11	A/C Hùng Mỹ	10 bao gạo	
12	A/C Phương + Sang	10 lbs đường + 3 lít dầu ăn	
13	Chị Trinh	1 thùng 40 lbs cải bắp + 2 thùng pears và ½ bao hành tây	
14	Chị Ánh Hồng	Ứng Hộ Thực Phẩm cho ngày Thứ Năm Khóa 39F	
15	Chị Nguyễn Nguyệt Ánh	Ứng Hộ Phong Trào	\$70.00
16	Chị Nguyễn Thị Kim Nhung	Ứng Hộ Phong Trào	\$70.00

Ngoài ra còn có thêm :

Anh Chi Lượng Lợi cho thêm \$ 300 cho buổi Ultreya Đón tân cursillistas
Anh Tony Không Đạt : \$ 1,000 cho hai khoa học
Chị Quyên (Phở Quyên) : \$ 500 lo đón khóa sinh

***Xin Thầy Chí Thánh chúc lành và trả công bội
hậu cho quý vị ân nhân của chúng con !
De Colores !***

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner
\$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II
\$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops
\$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
\$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 9 & 10-2010



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 19 September từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : LUYỆN ĐỨC KẾT 2 KHOÁ 38&39

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 17 October từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : NGƯỜI CURSILLISTA VỚI CHUỖI MÂN CÔI

■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 24 September từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : MỤC VỤ CHO GIỚI TRẺ VIỆT-NAM NGÀY NAY

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.