



Bản Tin

ULTREYA

Tháng 03 Năm 2010



Holy Family

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM

GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Địa chỉ liên lạc:
2586 Greenrock Road
Milpitas, CA 95035

LINH HƯỚNG
 LM. Paul Phan quang Cường
 408-362-9958

CHỦ TỊCH
 Joseph Huỳnh quốc Thu
 408-946-1910

PHÓ CHỦ TỊCH
 Joseph Nguyễn Văn Kính
 408-926-6975

THƯ KÝ
 Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh
 408-209-5508

THỦ QUỶ
 Gioan Vũ Duy Đạt
 & Maria Vũ Thùy Linh
 408-578-3907

KHỐI TIỀN
 Jerome Việt Hải
 408-873-8530

KHỐI BA NGÀY
 Dom. Hoàng Bá Ngân
 408-934-0843

KHỐI HẠ
 Joseph Nguyễn văn Thắm
 408-269-7178

KHỐI TRUYỀN THÔNG
 Joseph Đào Tiến
 408-386-5696

TRANG NHÀ
[http://www.viet-cursillo.com/
 index.htm](http://www.viet-cursillo.com/index.htm)

Dom. Savio Nguyễn Trần Duy
 408-223-9373

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**TRƯỞNG TRƯỜNG HUẤN LUYỆN**

Joseph Trần Thái Hoàng
 408-532-0548

PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN
 Gioan B. Nguyễn văn Kết
 408-934-1086

PHỤ TÁ TÀI LIỆU
 Hải Âu Phan Vũ

PHỤ TÁ KÊ HOẠCH
 Joseph Vũ Quốc Linh

**Chúa Nhật V Mùa Chay**

NĂM C

March 22, 2010

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA**I. TIN MỪNG : (Ga 8, 1-11)**

Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gắp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kể trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói : "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?" Người đàn bà đáp : "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"

MỤC LỤC

Sống lời Chúa	3	Bông Hồng Cài Áo	30
Chào Mừng Năm Thánh 2010	5	Ôi Đẹp Thay (Thơ)	34
Ultreya Vọng Giáng Sinh	11	Danh Sách Đổng Niên Liếm...	35
Tường Trình Về Ngày Bầu Cử...	13	Con Có Thiếu Gì Không?	36
Đôi Cánh Thiên Thần Trong ...	15	Chỉ Có Tôi Với Bóng	38
PT Cursillo Tĩnh Tâm— St. Claire	17	Cầu Nguyện Cho Đổng Chiêm	40
Vũ Điện Khoan Thai (Thơ)	28	Ngày Truyền Thống 2010	42
Bảng Xin Lỗi Cầu Nguyện	29	Đón Ghi Danh Tĩnh Huấn 2010	50

II. SUY NIỆM

Càng đi sâu vào mùa Chay, ta càng đi sâu vào tình yêu của Thiên chúa. Tuần trước ta đã được tắm gội trong tình yêu tràn trề của người cha nhân hậu. Tuần này ta lại được hưởng nếm lòng khoan dung nhân hậu của Chúa Giê-su.

Bài Tin mừng hôm nay trình bày một phiên tòa. Bị cáo là người phụ nữ. Nguyên cáo là các kinh sư và những người Pha-ri-siêu. Tội phạm là tội ngoại tình. Bản án là tử hình bằng cách ném đá. Thực ra họ không cần đến Chúa Giê-su làm quan tòa. Họ có thể căn cứ vào luật Mô-sê để thi hành án. Họ đến hỏi ý kiến Chúa Giê-su không phải với thiện ý nhưng nhằm gài bẫy Người. Tha cho người phụ nữ là Người chống lại luật Mô-sê. Kết án người phụ nữ là Người mâu thuẫn với chính mình vì Người vẫn giảng dạy về lòng nhân từ thương xót. Cái bẫy thật hiểm độc. Đằng sau bản án của người phụ nữ chính là bản án dành cho Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su im lặng, cúi xuống viết trên đất. Người im lặng vì không đồng tình với thái độ của họ. Người im lặng để mọi người có thời gian lắng đọng tâm hồn. Người không trả lời vì câu hỏi họ đặt chưa đúng chỗ. Người không trả lời câu hỏi của họ để đưa ra cho họ một câu hỏi khác cơ bản hơn.



Người cúi xuống để người phụ nữ khỏi xấu hổ. Người cúi xuống để những kinh sư và những người Pha-ri-siêu biết nhìn vào tâm hồn mình. Người cúi xuống buồn phiền vì sự độc ác của con người.

Vì họ cứ hỏi mãi nên Người đành ngẩng lên. Họ chờ đợi Người lên tiếng thì Người lên tiếng. Nhưng lời Người khiến họ chới với. “Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Họ mời Chúa Giê-su làm quan tòa xét xử người phụ nữ, không ngờ Chúa Giê-su lại trở thành quan tòa xét xử họ. Họ đợi chờ Chúa Giê-su kết án người phụ nữ, không ngờ Chúa Giê-su lại kết án họ. Họ mang đá đến để ném vào người phụ nữ, không ngờ Chúa Giê-su lại ném một hòn đá vào lương tâm họ.

Có điều, họ muốn Chúa Giê-su làm quan tòa giết chết, nhưng Chúa Giê-su lại là quan tòa cứu

sống. Hòn đá họ mang đến với mục đích ném chết người phụ nữ. Hòn đá Chúa Giê-su ném vào lương tâm giúp lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi mê muội, nhận biết mình tội lỗi, nên họ đã lần lượt rút lui không dám kết án người phụ nữ nữa.

Xét xử các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rồi, Chúa Giê-su mới xét xử người phụ nữ. Với ánh mắt dịu dàng, lời lẽ hiền từ, Người đã đưa ra lời phán xét : “Tôi không kết án chị đâu ! Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Thật là một lời phán xét lạ lùng. Lời phán xét của Chúa không tàn nhẫn độc đoán nhưng dịu dàng nhân hậu. Lời phán xét của Chúa không soi mói xét nét nhưng đại lượng bao dung. Lời phán xét của Chúa không cay đắng trách móc nhưng ân cần vỗ về. Lời phán xét của Chúa không sỉ nhục con người tội lỗi nhưng phục hồi nhân phẩm

cho ta. Lời phán xét của Chúa không giam cầm tội nhân trong quá khứ, nhưng mở cho ta một tương lai. Chúa đã dứt bỏ và quên hết quá khứ lầm lỗi của ta. Chúa không nghi ngờ ta vốn hay phản bội. Chúa hoàn toàn tin tưởng khi trao tương lai vào tay người phụ nữ : “Hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Với lời tha thứ của Chúa Giê-su tôi hiểu rằng tình yêu và sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện. Với lời tha thứ của Chúa Giê-su tôi hiểu rằng con người đáng quý đáng trọng không phải ở quá khứ nhưng ở tương lai, không phải ở cái họ đã là nhưng ở cái họ sẽ là. Với lời tha thứ của Chúa Giê-su tôi yên tâm đóng lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới, bước đi trong tình yêu thương và niềm tin tưởng của Thiên chúa. Với lời tha thứ của Chúa Giê-su tôi hiểu rằng lòng thương xót của Chúa là vô biên. Người không lên án người phụ nữ phạm tội, cũng không lên án những người tố cáo chị.

Lạy Chúa, con cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.

II. KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Lên án và tha thứ, bạn làm điều nào nhiều hơn ?

2- Mỗi khi xét người, bạn có xét mình trước không ?

3- Bạn có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong đời sống của bạn không ?

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

“An Khang-Thánh Đức-Hạnh Phúc-Trường Sinh ..”

AN vui mừng đón Tết Xuân về
KHANG ninh tận hưởng Phước tràn trề
THÁNH thiện tuyệt vời ơn nghĩa Chúa
ĐỨC Tin Cậy Mến Thiên quốc quê ..

HẠNH ngộ trần thế Xuân tạm thời
PHÚC Lộc Lãi Ơn Chúa Trời
TRƯỜNG tồn vui hưởng Tình Yêu Chúa
SINH linh Hạnh Phúc Xuân muôn đời .

LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ

Chào Mừng Năm Thánh 2010 Của Hội Thánh Việt Nam Nhớ Về Quê Hương: Xứ Sở Kiện



Khi đặt bút viết mấy dòng tâm tư, hồi kí về một dĩ vãng xa xôi, (hơn 70 năm), những hình ảnh như luỹ tre xanh, bờ đê, ao rạch, và những con đường đá dăm(đá xay nhỏ) quanh co, khúc khuỷu chạy quanh làng.., đặc biệt Ngôi Nhà Thờ Lớn vào bậc nhất Việt Nam, những dinh thự, tòa nhà cổ của Tòa Giám mục đầu tiên trên đất Bắc, và những nhân vật thân thương, họ hàng bà con trong Làng, như vẫn còn ẩn hiện chưa phai mờ, trong tâm trí và nỗi nhớ nhung, khiến tôi ngậm ngùi, ngậm lại bài thơ “Hoài cổ về Thăng Long”:

*“Tạo Hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn tro gan cùng tuế nguyệt
Nước vẫn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy , người đây, luống đoạn trường! “*
(Bà Huyện Thanh Quan)

Được tin Hội Thánh Công Giáo Việt nam đã chọn địa điểm Sở Kiện, làm nơi Khai Mãm Năm Thánh , để Kỉ niệm 350 năm, Đạo Thiên Chúa Hội Nhập vào Nước Việt(1659-2009), và 50 năm(1960-2010), thành lập Hàng Giáo Phẩm bản xứ., tâm trí tôi thật mừng rỡ, vì Ôn Chúa đã soi sáng hướng dẫn các vị hữu trách tìm về chính cái nôi, từ đó đã gieo vãi hạt giống Phúc Âm ra khắp miền đất Bắc thân yêu.

Thật vậy, cách đây hơn 70 năm, khi còn sống tại Làng quê xứ Sở

Kiện, tôi đã được chứng kiến những cảnh vắng vẻ, tiêu điều của một Trung tâm Truyền giáo một thời gian dài rất náo nhiệt, sầm uất, nơi chôn cất bốn Vị Giám Mục trong Ngôi Thánh Đường lớn vào bậc nhất Việt Nam(1884), Tòa Giám Mục đóng đô mãi tới năm 1886 mới chuyển về Hà Nội, nơi đào tạo hàng ngàn Linh Mục cho các Giáo Phận Đàng Ngoài tại Trường Lý Đoán, Trường Triết Lý mãi tới năm 1935 mới rời về Liễu Giai, Hà Nội trao cho Hội các Linh Mục Xuân Bích quản trị, cũng là nơi đã hội họp Công Đồng Bắc Kỳ 2, năm 1912...

Nhìn vào Hoạ đồ tổ chức Ngày Khai Mạc, ngày 23 và 24 Tháng Mười Một, năm 2009, tôi còn đủ trí nhớ để vẽ lại cho quý vị hành hương tham dự Đại Hội, những vết tích điêu tàn của một dĩ vãng vàng son. Địa thế Sở Kiện, thuận tiện cho việc lưu thông vì nằm giữa Quốc Lộ 1A, và sông Đáy bắt nguồn từ Việt Trì, Sơn Tây.. và chảy ra tới Biển Nam Hải, vùng Kim Sơn, Tiền Hải.. qua Gián Khẩu, hang Địch Lộng, Non Nước Ninh Bình, Phát Diệm.. Bên kia sông là dãy núi đá vôi trùng điệp nối nhau bằng những thung lũng, rộng lớn, nhiều thú rừng như cọp beo, gấu(chó), hươu, nai, hoẵng.., cũng là nơi cư trú của nhiều sắc tộc thiểu số(cùng chung chủng tộc với người Việt); dãy núi đá vôi chạy qua miền Nho Quan(có Dòng Châu Sơn) và tiếp nối vào dãy Trường sơn. Nhờ “địa lợi” của Xứ Sở Kiện, đặc biệt trong thời

cắm đạo, cần chỗ lẩn tránh trong rừng sâu, nên các vị Bề Trên đã chọn làm chỗ dung thân. Theo truyền các ông bà vẫn kể lại và lưu truyền cho con cháu trong làng, thì tên “Sở-Kiện” là danh xưng gộp lại hai làng khác nhau: làng Kiện, hay Kiện Khê về phía sông Đáy(phía tây), làng Sở hay Ninh Phú (về phía đông), nơi tọa lạc Nhà Thờ Lớn, và Nhà Chung. Hai làng làm hai nghề khác nhau: dân làng Kiện, chuyên về buôn bán, hay nung vôi., còn làng Sở chuyên về canh nông.

Tổ tiên Làng SỞ này, không biết từ đâu tới định cư ở đây, nhưng có một đặc điểm là “toàn tông theo Công Giáo”, cả dân làng đều mang tên Họ TRƯỜNG, một số nhỏ Họ Viên và Họ Quan, không có các Họ khác như Trần, Lê, Nguyễn...Dân làng SỞ đã công hiến một diện tích đất rộng bằng một nửa làng, để xây Thánh Đường, Nhà Nguyễn Các Thánh Tử Đạo, kế bên Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức, Nhà Xứ và các cơ sở như: Trường Lý Đoán(Thần Học, Triết Lý), Toà Giám Mục, Nhà In, Trường Thầy Giảng, Nhà Hưu trí của các giáo sĩ, tu sĩ. Ngoài ra, còn những cơ sở cho hơn một trăm Nữ tu Nhà Dòng Mến Thánh Giá. Một Nhà Cơm rất lớn để mỗi ngày ba-bốn trăm cha thầy tới dùng cơm.

Công việc tiếp tế thực phẩm do các trại trồng lúa và chăn nuôi như Trại Khắc Cần, Trung Hiếu..và những thửa vườn rất rộng tọa lạc chung quanh Nhà Chung. Cũng như các thôn làng Việt nam, để đề phòng trộm cướp, giặc giã, khu vực Nhà Chung được bao bọc bằng những lũy tre, một đường đê lớn và những hàng kênh ngòi, ao thả cá và trên bờ,

trồng những cây chanh, cam, bưởi, khế, cây nhãn, cây thị, cây vải, cây sấu, cây vối(dùng để lấy nụ, lấy lá làm nước uống).

Ngày nay, khách hành hương không còn tìm được những dấu tích một thời đã qua, chỉ còn là:”hồn thu thảo, và bóng tịch dương”. Nhưng khi nhìn trên Hoà đồ tổ chức Ngày Khai Mạc Năm Thánh 2010, tôi có thể nhận ra vị trí khu vực Công Trường, nơi cử hành các Thánh Lễ, Diễn Nguyện, nơi dân chúng tập họp, trên sân Vận động, thì ngày xưa là một thửa ruộng trồng lúa, trồng ngô bắp về phía Bắc của Nhà Chung, gần Nghĩa Trang đã chôn cất cả trăm vị Thừa sai, và các Linh Mục Tu sĩ. Khán Đài, nơi cử hành Lễ Nghi Phụng Vụ là địa điểm gần Nhà Nguyễn Trường Lý Đoán, ngày xưa chứa nhiều Bộ Xương các Thánh Tử Đạo,(như Thánh Ven(Vénard), Thánh Phao Lô Tịnh, Thánh Thi, Thánh Đường. ..). Nhà Nguyễn này và Nhà Cơm, Tháp Đông Hồ..đã bị bom phá sập vào năm 1952-53). Ngày nay, đã trùng tu lại Nhà Trường Lý đoán chạy dài(phía sau Khán Đài), Nhà Triết Lý(nhà 18 gian, nơi một vị thừa sai bị bắt đem đi cho trôi sông, năm 1946), Nhà Đức Cha, Nhà Nguyễn Thánh Tâm, và Khu vực Nhà Xứ Sở Kiện, nơi Cha Chính Xứ, Cha Phó Xứ cư ngụ. Một nhà mới xây, tọa lạc trên phần đất Nhà In, dùng làm Nhà cho các Đức Cha cư ngụ.

Đền Thánh Trương Văn Thi và Trương Văn Đường, mới được xây cất đúng một năm, 2008, trên thửa đất kế bên Nhà Thờ Lớn.

Trong các di tích còn lại, ”Đá vắn trợ gan cùng tuế nguyệt”, phải kể Ngôi Thánh Đường nguy nga, được xây cất xong năm

1884, theo kiến trúc “gothic”, giống như Nhà Thờ “Đức Bà tại Balé”(Notre Dame de Paris). Nhà Thờ Lớn rộng năm “lòng”(aisle:lòng rộng ở giữa, và mỗi bên cánh phải, cánh trái, thêm hai “lòng” nhỏ nữa;(Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội, chỉ có ba”lòng”). Kỹ thuật kiến trúc thời xưa, như vật liệu xây cất là gạch nung đỏ, và vôi trộn với cát và mật mía(theo truyền khẩu, thời bấy giờ chưa có xi măng). Trần Nhà Thờ lợp bằng gỗ vàng tâm, và Toà Giảng, Bàn Thờ, Nhà Tạm, các Tòa Đức Mẹ Ban Ôn, Tòa các Thánh đều được “son son thiếp vàng”, với những tấm kính màu,(theo mẫu Nhà Thờ Thành Chartres,) lóng lánh màu sắc lung linh, khi thấp đèn, hoặc khi ánh mặt trời chiếu vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Ngoài ra, Nhà Thờ còn trang bị một bộ đàn Đại-Phong- Cầm(đàn organ), với những ống kim loại, phát ra những âm thanh vang dội, réo rắt; một bộ chuông”không lồ”, theo hòa âm(”Đồ - son- mi- đồ”), tiếng chuông vang lừng khắp miền, hàng mấy chục cây số vẫn nghe ngấm vọng, mỗi khi có Thánh Lễ trọng thể, hay Rước Kiệu.

Vào những năm, từ 1940 đến 1952, tôi và một anh bạn thân cùng lớp, cùng là nghĩa tử của Cha Xứ, lại cùng quê, nên mỗi kỳ nghỉ Hè, trong ba tháng, chúng tôi được thành thoi, ngủ nghỉ tại các gian nhà vẫn còn đẹp, sạch sẽ, nhưng bỏ trống không ai ở. Mỗi ngày chúng tôi và một số bạn, được tự do đi lại trong khu vực Nhà Chung: tìm trái cây, câu cá, tắm hồ..Vào thời đó, chúng tôi cũng đã trưởng thành, học xong Trường Thủ và đang Học Trường Latinh tại Hoàng Nguyên, kiến thức về ngôn ngữ như Latinh,

Pháp, Nho cũng khá đủ để giúp tìm tòi những từ sách còn lưu lại tại các căn nhà, các phòng của các Linh Mục Thừa sai, các Cha Giáo sư, đã chết hoặc thuyên chuyển đi chỗ khác. Chúng tôi thích tìm kiếm, lục lọi và chọn lựa những cuốn thật giá trị để coi. Nhiều bộ sách thật quý giá như những bộ sách Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước có chú giải của Cố Chính Linh, (Albert Schlickin), Bộ sách Luân Lý học của Cố Thịnh (sau làm Đức Giám Mục Chaize), của Cố Thành (sau làm Giám Mục, Alexandre Marcou) và cuốn Tự Vị “Latino-Annamiticum (Cố Khánh, Marcel Henri Ravier), và nhiều sách Giáo lý, Lịch sử Hội Thánh, Truyện các Thánh.. khác đều in tại nhà in “Ninh Phú Đường”, tức là KẾ SỞ.

(Chú thích: Anh bạn tôi tên là Nguyễn Hoài Chiên, bút hiệu Nguyễn Nam Châu. Anh cùng học với tôi cho đến hết 4 năm Thần học, nhưng không chịu chức, không tiếp tục đời sống tu trì. Anh đi du học tại Bỉ, Pháp và làm Giáo sư tại Đại Học ở Congo, Kishinsa nhiều năm cho đến khi về hưu. Sau gần 40 năm mất liên lạc, mãi năm 2007, anh sang Hoa Kỳ, tại Orange County, để nhờ bạn bè in sách, và anh đã tặng tôi một cuốn, hẹn sang năm sẽ gặp nhau, nhưng anh đã qua đời vào năm 2008. Anh rất thông minh, đọc sách rất nhanh, và nhớ mọi tình tiết của câu chuyện khi thuật lại. Ngoài ra anh còn là nhạc sĩ sáng tác các bản nhạc phổ thông trong Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh)

Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh, một Nhạc Đoàn tiên phong trong Phong trào Thánh Nhạc Việt Nam, sau năm 1945, cũng đã được khởi xướng lên từ Trường Thầy Giảng Kế Sở. Vào thời kỳ đó, Thầy Hùng, tức Nhạc sĩ Hùng Lân đang làm giáo sư dạy tại Trường Thầy Giảng, cùng với Thầy Hoan, tức Thi sĩ Hùng Thái Hoan. Do thời thế thúc bách,

Thầy Hùng Lân đã mời một số bạn có khiếu về Âm Nhạc, để sáng tác và phổ biến Thánh Ca Việt Nam, thay thế các bản nhạc bằng tiếng Latinh hay tiếng Pháp. Thầy Nhạc Trưởng đã tụ tập được tại Kế Sở những nhạc sĩ như Nguyễn Khắc Xuyên, Hoài Đức, Duy Tân, Thiên Phụng, Hoài Chiên.. để thành Lập Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh.

Nhân dịp trọng đại về Ngày Khai Mạc “Năm Thánh 2010” tại Sở Kiện, tôi cũng muốn góp phần xây dựng Hội Thánh Việt Nam vì đã nuôi dưỡng và huấn luyện tôi để làm tông đồ, theo chân các Vi Thừa sai, và đặc biệt là NHỊ VỊ THÁNH TỔ: TRƯƠNG VĂN THI và TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, mà tôi được phước là hậu duệ. Do đó, tôi xin góp một vài ý kiến như:

Làm thế nào để Truyền Đạo trong Xã Hội Việt Nam? Theo chân các vị Tiên Bối như Cha ĐẮC LỘ.. đã đề xướng phương pháp “Hội Nhập Đạo Chúa vào Văn Hóa Việt Nam” như thế nào? Ngày nay, Hội Thánh Công Giáo Việt nam, đặc biệt hàng Giáo Phẩm, các Linh Mục, Tu sĩ, trong hoàn cảnh hiện tại vẫn cần nỗ lực theo đường hướng gì, để giúp cho Dân tộc, cho người đồng hương, hoan hỉ tiếp nhận TIN MỪNG của CHÚA CỨU THẾ? Đó là mấy câu hỏi sẽ bàn giải sau đây:

TIN MỪNG HỘI NHẬP VÀO VĂN HOÁ và XÃ HỘI VIỆT NAM

Phần trên trong những dòng hồi ký này, tôi đã biểu lộ những cảm tình yêu mến và luyện tiếc những cảnh vật của một Trung Tâm Truyền Giáo, mà nay đã theo thời gian trôi qua, đã biến thiên, như mọi sự đều là “vô thường” trên cõi đời tạm này.

Sau đây, tôi cũng không thể quên những NHÂN VẬT thuộc thế hệ đàn anh đã khổ công gây dựng, lèo lái con Thuyền Hội Thánh trong những năm gần đây. Vào năm từ 1940- 1954, tôi đã trưởng thành, học hết Trung Học, đã giúp Xứ, làm Thầy Giảng, và bắt đầu bước chân vào Đại Chung Viện Xuân Bích tại Hà Nội, là những năm thay đổi lớn lao, cả ngoài Xã hội, lẫn trong Giáo Phận Hà Nội. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những biến chuyển trong giới Lãnh đạo, một lớp Giáo sĩ trẻ người Việt Nam, tiếp nối công việc Truyền giáo, và điều hành các chức vụ quan trọng Tòa Giám Mục Hà nội.

Khi tôi về học năm thứ nhất (năm 1951), tại Đại Chung Viện do các Linh Mục Xuân Bích quản trị, tôi được gặp cha Giám đốc Tín (P.Gastine) và nhiều cha Giáo sư trẻ trung như Cha Thành (Raymond Deville, sau này làm Bề trên Tổng Quyền), Cha Vi (Villard), cha Lịch (Courtois), cha Xuân (Corpet) và cha Thu. Đặc biệt, lần đầu tiên, một số Cha Giáo sư người Việt như Cha Nhân, Cha Vinh, Cha Mai, Cha Khiết, Cha Lý. Những Cha Việt Nam làm Giáo sư, cũng là cựu sinh viên Xuân Bích học ở Issy-lesMoulineaux, bên Pháp, mới trở lại Việt Nam, sau nhiều năm du học.

Nhờ bằng cấp cao, nhất là tài năng đức độ, và thánh thiện, các cha đã cộng tác rất đặc lực với Đức Giám Mục người Việt, tiên khởi của Địa Phận Hà Nội là ĐGM. Giuse Maria Trịnh Như Khuê, sau năm 1960, làm Tổng Giám Mục, và Hồng Y tiên Khởi của Việt Nam. Ngài là một Giám mục đạo đức khôn ngoan và cương nghị trong các quyết định mục

vụ, nhằm bảo vệ Đức Tin tinh tuyền của Hội Thánh, trong những năm khó khăn, bi đát nhất của Lịch Sử Giáo phận, như các Linh Mục tài đức (cha Vinh, cha Oánh, cha Thông) đã phải chết hoặc bị cầm tù, quản chế gần suốt đời, không được đem tài năng ra thi thố giúp việc Truyền giáo..

Thế hệ đàn anh đã qua đi, từ các vị Giám Mục như ĐHY Trịnh Văn Căn, Phạm Đình Tụng, ĐGM Lê Đắc Trọng... đến các Linh Mục đã được đào luyện trong Chung Viện Xuân Bích cũng dần dần được Chúa gọi về Nhà Cha Trên Trời.

(Chú Thích: Cha Lê Văn Lý, năm 1954, đã di tản xuống miền Nam theo Chung viện Piô XII. Ngài làm giáo sư Chung viện, và Đại học Văn Khoa, rồi Viện Trưởng Đại Học Công Giáo Đà Lạt. Tôi đã cùng sống chung với cha tại Nhà Hưu Dưỡng tại Carthage. Ngài đậu tiến sĩ quốc gia (Docteur d'État) về Văn chương, tại Đại Học Paris, và xuất bản luận án bằng Pháp và Việt văn: "Sơ Thảo Ngữ Pháp Việt Nam". Ngài tỏ ý vui vì biết tôi, trong thời gian du học cũng đã học cùng Trường với Ngài khi xưa, là "École Nationale des Langues Orientales Vivantes.." (ban Hán Văn), ở rue de Lille(Paris) . Tôi cũng được vinh dự, đại diện Địa Phận Hà Nội, trong Thánh Lễ An Táng của Ngài. Cha Lê Văn Lý là một bậc Thầy vừa đạo đức vừa cương trực, đã có óc sáng tạo, và nghiên cứu về Ngôn Ngữ Việt Nam)

Trong dịp "Năm Thánh 2010", tôi nhớ lại đã gặp một Linh Mục trẻ, chưa đầy 30 tuổi, mới ở Pháp về Hà Nội, vào năm 1951. Tôi hân hạnh vừa được

đọc bài Phỏng Vấn của Cha Nguyễn Hán Quỳnh , năm nay Ngài 83 tuổi, đã làm Cha Chính Giáo Phận Hải Phòng, sau năm 1954. Ngài đã bị quản chế hơn 28 năm..

Qua cuộc Phỏng vấn, tôi nhận thấy, tinh thần Cha còn sáng suốt khi bàn luận về tình trạng Đức Tin của Hội Thánh Việt nam, đặc biệt về việc giáo dục hàng Giáo sĩ. (La Croix 22/06/ 2009) . Xin trích đoạn cuối bài Phỏng vấn, nguyên văn như sau:

" Theo cha Quỳnh, để người Việt Nam không mất Đức Tin, trước hết cần phải cầu nguyện và giáo dục. Việc rao giảng Tin Mừng phải thông qua con đường giáo dục. Trong 30 năm, vì các Chung viện bị đóng cửa trình độ trí thức của hàng giáo sĩ và các tín hữu Kitô đã xuống thấp. Từ một chục năm nay, các ĐGM Việt nam được đào luyện kỹ hơn, vì các vị đã có thể đi du học. Nhưng cũng cần phải cả chục năm nữa, các vị mới có thể làm "công việc của giám mục". Về phần các Linh Mục, theo cha Quỳnh, nói chung không được huấn luyện đầy đủ; ngay cả văn chương và văn hóa của xứ sở, các vị cũng còn thiếu hiểu biết. Do đó, thế hệ trẻ cần phải có được một nền tảng vững chắc về triết lý và thần học. Phần lớn các ĐGM Việt nam đã hiểu được điều đó cho nên đã cố gắng gửi các chủng sinh du học tại Paris, Roma, hay Hoa Kỳ" (Chu Văn)

Sau đây chỉ xin góp một vài ý kiến thô thiển về vài nhận định của bậc đàn anh trong Giáo Phận Hà Nội, nhân dịp Ngày Khai Mạc Năm Thánh 2010, tại địa điểm SỞ KIẾN:

"Việc rao giảng Tin Mừng

phải thông qua con đường giáo dục"

Vấn đề GIÁO DỤC các Tín hữu, đặc biệt các Linh mục, Tu sĩ là một đề tài rất mệnh mông bao gồm nhiều phạm vi học thức để mở mang trí tuệ của con người như: Đạo Lý, Luân Lý, Triết Lý, Văn chương, Khoa học., Cha Quỳnh đã giới hạn vào việc giáo dục các linh mục , giám mục, bằng cách mở các chủng viện,.. và đi du học nước ngoài, nhấn mạnh về giáo dục "văn chương và văn hóa của xứ sở". Ngài cũng tỏ ra phẫn nản, lo ngại vì trong tình huống hiện nay, các giám mục và linh mục vẫn còn thiếu hiểu biết.

Danh từ VĂN HÓA, hay Văn Minh của một dân tộc, hàm ẩn một nội dung rộng lớn bao gồm: tôn giáo, luân lý, ngôn ngữ, văn chương, địa lý, lịch sử, phong tục, xã hội, kinh tế, và thể chế, chính trị..

Những ý tưởng của Cha Quỳnh khá chính xác vì phát xuất từ kinh nghiệm bản thân trong những năm bị cầm tù, trong những ngày tháng Hội Thánh bị cấm cách, kì thị, đàn áp, và vu khống. Dầu dân tộc Việt nam đã đón nhận Tin Mừng hơn 350 năm, nhưng tỉ lệ người tín hữu theo Chúa Cứu Thế, đối với đa số dân chúng, vẫn còn là con số khiêm nhường(8%).

(coi: Nguyễn Ngọc Sơn:" Hiệu quả Truyền Giáo ở Việt Nam, trong những năm gần đây" Định Hướng, số 56, Mùa hè 2009)

Bởi vậy, trong dịp "Năm Thánh 2010", toàn thể Hội Thánh Việt Nam cần bàn luận về những thiếu sót, bất cập trong quá khứ, để kịp thời sửa chữa.

Việc giáo dục toàn diện của người Công Giáo, các giáo sĩ, tu sĩ Việt nam, trong hoàn cảnh ngày xưa, hay hiện nay, mà đa số dân chúng là không-Công giáo, và dưới những chế độ quân phiệt, hay vô thần, thù nghịch với Thiên Chúa Giáo, thì truyền bá Tin Mừng, Đức Tin Công Giáo, luôn phải bao gồm hai khía cạnh không thể rời nhau được:

Đối Thoại giữa ĐỨC TIN và VĂN HÓA luôn giao thoa với nhau

Thời kì Đạo Thiên Chúa bắt đầu Hội Nhập vào Việt Nam, các vị Thừa sai đã áp dụng Phương Pháp Đối Thoại với Văn Hóa Việt Nam”, như sẽ bàn luận ở dưới.

Danh từ ĐỐI THOẠI có nghĩa là hai bên nói chuyện, trao đổi, bàn luận với nhau. (dialogue, dia-Logos, dia= đôi, hai chiều: bên nói, đề nghị và bên nghe, nói lại; Logos=Thoại là lời Nói); nếu “đối thoại” mà một bên hoàn toàn im lặng, không nói gì hết, thì nên dùng danh từ khác, chứ đừng dùng từ “Đối Thoại” nữa!

Chính Thiên Chúa cũng đã “Đối Thoại” với loài người, bằng miệng lưỡi của các Ngôn Sứ(Tiên Tri), sau cùng, Chúa đã cho Con Chúa “Nhập Thể”, làm Người, như mọi người, trừ tội lỗi. Chúa Cứu Thế cũng phải ăn uống, chịu đói khát..và Chúa cũng đã “Nhập Thể” nói tiếng bản thổ, quan sát tình trạng tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội đương thời, dùng làm”dụ ngôn”, để khuyên răn, cảnh cáo dân chúng sửa soạn đón nhận TIN MỪNG.

Chúa Giêsu đã chịu chết để minh chứng SỰ THẬT, để đền tội gian dối của Nhân loại.

Thánh Phao Lô Tông Đồ dân

ngoại(gentiles) cũng đã “Đối Thoại” với hai nền văn hóa, Hi Lạp và Lamã, khi trình bày Đạo của Chúa Cứu Thế. Sau này, các Giáo Phụ như Thánh Augustin, Thánh Thomas Aquinas..cũng đã dùng Triết Lý của Platon, Aristotle..để giải thích, hay chứng minh Tin Mừng cho văn minh Âu-Mỹ. Vậy, tại sao ngày nay các nhà truyền giáo không dùng Văn Hóa, Triết Lý của các dân tộc Á Đông như Ấn Độ, Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản..để “Đối Thoại”, để diễn giảng và minh chứng Đạo của Chúa Cứu Thế cho dân bản xứ?

Ngày nay, các nhà viết sử đã nhìn nhận những thành quả khá lớn lao còn lưu lại cho hậu thế, do trí óc sáng suốt và tài đức của các Thừa Sai, rao giảng Tin Mừng của Chúa Cứu Thế cho miền Á Đông, như Thánh Phanxicô Xavie, Cha Matteo Ricci, và tại Việt Nam là Cha Đắc Lộ.

(coi bài: “Ba Cống Hiến quan trọng của Công Giáo” của Phan Thế Hải, đã đăng trên nhiều tạp chí và báo)

Các Vị Thừa sai, đặc biệt Cha Đắc Lộ đã học hỏi tường tận ngôn ngữ Việt Nam, phong tập tục quán, văn hóa, tam giáo, xã hội, tình hình chính trị tại Việt Nam thời Nam-Bắc phân tranh, thời kì thống nhất quốc gia..để có thể so sánh những giá trị tâm linh, nhân bản giữa Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo, cốt làm sao đem Tin Mừng rao giảng cho mọi người thiện chí có thể hiểu được và mộ mến những Giáo lý, Luân Lý mới du nhập vào Xã hội Á Đông. Ngày nay, sau 350 năm nhìn lại, chúng ta thấy các vị tiên nhân đã không thể “ĐỐI THOẠI” về tôn giáo với người bản xứ, một cách

hiệu quả, nếu đã không học biết những giá trị, những điểm tương đồng, dị biệt trong nền văn hóa bản xứ.

Lịch sử cho biết: vào thời kì đó, các vị Thừa sai, Cha Đắc Lộ, và Đạo Thiên Chúa đã luôn bị cấm cách, các tín đồ bị cầm tù, giết chết, nhưng các vị Thừa sai vẫn can đảm vượt mọi khó khăn để thật sự đem Tin Mừng cho dân tộc Việt Nam.

(coi: Nhà Truyền Thống tại Sở Kiện, hiện nay còn lưu trữ hơn(71 Bộ) các Thánh Tích, Xương Thánh, của các Vị Tử Đạo)

Đọc lại Lịch Sử Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, người ta thấy việc “Đem ĐẠO vào ĐỜI” hay Hội Nhập Đạo vào Văn Hóa Việt nam”, hình như ngưng lại, không còn”Đối Thoại”, không còn những công trình lớn lao nghiên cứu về văn hóa, xã hội nữa. Do đó, Tin Mừng của Chúa Cứu Thế ngày càng trở nên xa lạ với người đồng hương. Những bài giảng thuyết, dạy Giáo lý, Kinh Thánh, rước kiệu..chỉ giới hạn trong khu vực Thánh Đường; báo chí truyền thông chỉ quanh quẩn đăng tin về các sinh hoạt trong các Cộng đồng Công giáo. Ngày nay, người ta coi việc “giữ Đạo” quan trọng hơn là “truyền Đạo”

Cũng vì thờ ơ với công việc học hỏi Giáo Lý của Hội Thánh, đặc biệt am tường “HỌC THUYẾT XÃ HỘI” của các ĐGH Lêô XIII, Gioan Phaolô II, và Benedito XVI và thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc, nên công việc truyền giáo, và ảnh hưởng của Hội Thánh Công Giáo không xâm nhập được vào các cơ cấu của Xã hội Việt Nam. Đôi khi cũng lên tiếng bênh vực cho quyền lợi riêng của Giáo phận, hay giáo

xứ bị xâm phạm, nhưng không điều tra, bênh vực hay phê phán về tình trạng suy đồi về luân thường đạo lý, những bất công xã hội chung cho toàn quốc đối với các đồng hương khác. Do đó, Tin Mừng của Chúa Cứu Thế không thể Hội Nhập một cách sâu rộng như “men”, như “muối”, như “ánh sáng” vào Xã hội hiện nay. Nếu mất tinh tự Dân tộc, thiếu tình nghĩa đồng hương, đồng bào với nhau, thì ai sẽ đem TIN MỪNG cho ai?

Công việc phiên dịch Sách Kinh Thánh, Sách Kinh, Phụng vụ, Sách Lễ..là những công tác tương đối được tự do hoạt động trong nội bộ, nhưng thiếu người có khả năng”Hội Nhập Văn Hóa Việt Nam”, để công việc phiên dịch được hoàn chỉnh tốt đẹp, và mang sắc thái văn hóa Việt Nam.

“Vấn đề du học sinh ra ngoại quốc học tập”

Vấn đề gửi du học sinh ra ngoại quốc để học các Khoa Thần Học, Triết học, cũng cần có kế hoạch và hướng dẫn, để giúp cho công cuộc Truyền bá Đức Tin được hiệu quả tốt đẹp. Việc thu thập kiến thức về Giáo lý của Hội Thánh Công giáo hoàn vũ, các Tài Liệu của Công Đồng Vatican II, các Thông Điệp của các Đức Giáo Hoàng, theo kịp đà tiến triển của thời đại toàn cầu hóa, là cần thiết. Nhưng không phải bất cứ điều gì học hỏi được của ngoại quốc cũng có thể ứng dụng một cách thích ứng vào Xã hội, Văn hóa Việt nam, vì mỗi nơi, mỗi nền văn hóa đều có những cách tiếp nhận Tin Mừng khác nhau. Do đó, nhiều kiến thức đã thu nhận được của ngoại quốc, nhưng không thể áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam được, vì muốn phổ biến cho Xã hội, Cộng Đồng Việt nam, vẫn cần phải óc sáng tạo và thông thạo ngôn ngữ, và văn hóa bản địa.

Trong thực hành, điều cần học hỏi của Âu-Mỹ là: Phương Pháp Nghiên cứu, Luận lý học, Biện Chứng Pháp, Phương pháp Phân tích các dự kiện, và cách thức Tổng hợp thành hệ thống, để biết cách điều tra, tìm hiểu môi trường địa phương.

Kinh nghiệm cho thấy trước mắt chúng ta: ngày nay hàng ngàn giáo sĩ, tu sĩ nam nữ gốc Việt, học hành sinh sống, làm việc mục vụ ở ngoại quốc, nhưng đã không sáng tác được những tác phẩm có giá trị, làm giàu cho kho tàng tôn giáo, văn chương, văn hóa của quê hương Việt Nam, để truyền bá và thuyết phục các đồng hương chấp nhận giá trị của Tin Mừng. Bởi vậy, công việc rao giảng Tin Mừng, muốn có hiệu quả vẫn cần một sự “Đôi Thoại”, giữa người rao giảng và người tiếp nhận. Nếu không, chỉ là cuộc “độc thoại” vô vị vô ích mà thôi.

Tạm Kết. Theo Truyền Thống của Hội Thánh Công Giáo, từ đời Trung Cổ, những cuộc HÀNH HƯƠNG (pilgrimage)thăm viếng Đất Thánh, các Di Tích của các Thánh.thì.khách hành hương(pilgrims) cần bỏ nhà cao cửa rộng để “nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu”, mặc áo nhặm, đi bộ, chống gậy, và “đánh tội”..Cuộc hành hương của cả ngàn Linh Mục Tu sĩ, cả chục ngàn giáo hữu đổ về Xứ Sở Kiện chật hẹp, nghèo, thiếu mọi tiện nghi..không như những nơi quý khách đi hành hương tại Roma, Lộ Đức, Fatima, Lisieux..Vậy xin quý Khách Hành Hương cũng cảm thông cho hoàn cảnh, thời thế của xứ sở, đất nước hiện nay. Nhưng, thật là đúng với ý nghĩa “Hành Hương”của Truyền Thống trong Hội Thánh là: Đền Tội, Ăn Bận nhiệm nhặt, đánh tội, hối lỗi, để lãnh ON CHÚA thứ tha các lỗi lầm quá khứ, và dốc lòng “CANH TÂN đời sống mới, rồi lại tiếp tục “LÊN ĐƯỜNG”vác Thánh Giá, “RA KHƠI”, đi Rao Truyền TIN MỪNG của Chúa cho Dân Tộc và Đồng Hương thương mến của chúng ta.

LM. JOS CAO PHƯƠNG KỶ



ULTREYA VỌNG GIÁNG SINH



Đại Hội Ultreya tháng 12, 2009 vừa qua rơi vào Tuần Thứ Ba Mùa Vọng, mùa của đợi trông, của hy vọng, mùa đón nhận Hồng Ân. Trong những tuần này, thánh Gioan Tiên Hồ kêu gọi hãy san bằng những tâm hồn quanh co, gò ghề, làm cho ngay thẳng để dọn đường Chúa đến.

Với một niềm hứng khởi dạt dào trong việc chuẩn bị tâm hồn, anh Chủ Tịch Phong Trào Huỳnh Quốc Thu trong lời nguyện đã mượn lời của Thánh Sứ Luca để hát khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiên tâm” (Lc. 2:14).

Trong khi những người Kitô Giáo khắp nơi đang hân hoan vui mừng suy niệm về tính đơn sơ và khiêm nhường của Chúa Giêsu Hải Đồng thì khoảng trên dưới 300 anh chị em Cursillistas từ San Jose và các vùng phụ cận như Modesto, Oakland, San Francisco đã qui tụ về đây để dự ngày Đại Hội Ultreya và mừng lễ Giáng Sinh gần kề.

Mới 12 giờ 20 chiều mà bãi đậu xe ở phía nam của bệnh viện

O'Connor đã chật ních, rất nhiều anh chị phải chạy ra ngoài đường lớn để đậu. Thời tiết ở San Jose hôm nay thật trong lành và ấm áp, không như mấy hôm trước mưa dầm dìa, tuyết rơi đầy mồm núi Hamilton, gió thổi lạnh buốt như chào đón ngày lập Đông.

Thiện chí của các anh chị trong Khối Hậu, Ban Điều Hành và Ca Đoàn thật đáng ghi nhận. Họ đã đến thật sớm để tập dượt các bài hát lễ, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cũng như trang hoàng Hội Trường. Sân khấu Hội Trường O'Connor được bài trí ngập sắc màu Noen: những cây thông xanh với hoa đèn rực rỡ, những dây kim tuyến lấp lánh đủ màu.

Trong Thánh Lễ, Cha Linh Hướng Phong Trào Phaolô Phan Quang Cường đã chia sẻ bắt đầu bằng câu chuyện Lời Hứa, nhấn nhủ mọi người, tựa như ai đó đã nói, “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.

Ngài nói “Chính Đức Mẹ là Đấng đã đón nhận lời hứa cứu độ bằng việc thực hành Lời Chúa dạy. Sống khiêm tốn và vâng

phục. Mặc dầu hoàn toàn không hiểu gì về Thánh Ý của Chúa, nhưng Mẹ luôn phó thác vận mạng của mình cho Sự Quan Phòng. Luôn vâng phục và sống khiêm nhu chấp nhận mình là phân hện tội tở nhưng Mẹ được Chúa dù lòng thương:

“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1:48).

Tham dự Thánh Lễ hôm nay còn có Cha Giuse Phạm Hùng, Cha Phêrô Nguyễn Đình Đệ và Thầy Sáu Ngọc.

Sau Thánh Lễ là tiệc mừng Giáng Sinh. Anh Thẩm và các anh chị trong Khối Hậu thật chu đáo khi sắp xếp đồ ăn ngon miệng và đầy đủ cho mọi người tham dự. Nhiều anh chị đã lâu không gặp, nay gặp nhau ở Đại Hội tay bắt mặt mừng hơn hờ nói đủ thứ chuyện.

Lòng trong giờ tiệc là tiết mục hát Thánh ca Giáng Sinh do các anh chị Ca Đoàn phụ trách.

Chị Hoàng ở Modesto nói, “Thật vui mừng khi gặp lại nhiều anh chị mà tưởng như khó có cơ gặp mặt”.

Một anh khác nói, “Hữu

duyên thiên lý năng tương ngộ. Mai sau chúng ta lại có dịp gặp nhau trên nước thiên đàng!”

Phần sinh hoạt kế tiếp của chương trình là chuẩn bị cho việc bầu cử của Phong Trào Cursillo, Thuộc Giáo Phận San Jose. Đã nhiều năm nay, người phụ trách khâu này là bác Bùi Đình Đạm nhưng nay bác đã đi rồi, và đã bàn giao công việc cho bác Nguyễn Khắc Bình. Lâu nay ít khi được nghe bác Bình phát biểu trước đám đông, cho nên khi bác lên tiếng thì mọi người rất hoan hỉ nghiêm chỉnh lắng nghe. Giọng nói bác không những mạnh mẽ, rõ ràng mà nội dung rất súc tích, khúc chiết.

Một số phần vụ trong Văn Phòng Điều Hành đã hết nhiệm kỳ, nên Ban hướng dẫn Bầu Cử, bao gồm bác Bình, Sr. Tuyết Mai, và anh Lê Đình Khôi, kêu gọi tất cả hãy dân thân và tích cực hỗ trợ cho những anh chị em hy sinh giúp cho phong trào, qua lời cầu nguyện cũng như nỗ lực góp phần xây dựng để phong trào ngày càng mạnh tiến.

Phần chót của buổi sinh hoạt là chia sẻ về Hội Nhóm. Các anh chị đã chia sẻ, “Những lần gặp gỡ của nhóm mang nhiều hứa hẹn tốt đẹp không những cho sức sống ngày Thứ Tư mỗi cá nhân mà còn là cơ hội để cùng nhau thi hành vai trò của người Cursillista”.

Chương trình được kết thúc với bài thánh ca bất hủ “Hang Belem” của cô nhạc sĩ Hải-Linh. Tất cả mọi người cùng cất cao giọng ca với tâm hồn rạo rức đón mừng Ngày Ngôi Hai Giáng Thế:

“Nơi hang Belem Thiên Thần xướng ca

Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.”

Thật đúng vậy! Vì dấu chúng ta đang ở trong bất cứ tình huống nào, Ngài đến để mang an bình, hy vọng và niềm vui cho mọi nơi, mọi người và mọi nhà.

MARIA LÊ THỊ HOA



TƯỜNG TRÌNH VỀ NGÀY BẦU CỬ 1-24-2010

Hôm nay là ngày Chúa Nhật, 24 tháng 1 năm 2010. Tôi đi tham dự cuộc bầu cử của Phong Trào Cursillo tại hội trường nhà thờ St. Patrick lúc 7:15 PM. Sau cuộc bầu cử sẽ có Thánh Lễ đặc biệt mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ, quan thầy của Phong Trào.

Trong cuộc bầu cử này, Phong Trào sẽ bầu ra ba chức vụ quan trọng là Chủ Tịch Phong Trào, Trưởng Trường Huấn Luyện và Trưởng Khối Tiền.

Theo nội quy của Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam thì nhiệm kỳ của Chủ Tịch Phong Trào (CTPT) và Trưởng trường Huấn Luyện (TTHL) là ba năm và có thể tái tranh cử một lần. Các ứng viên chức vụ CTPT và TTHL phải đã từng sinh hoạt trong Ban Điều Hành Phong Trào ít nhất là một năm. Các Trưởng Khối Tiền, Khối Hậu, Khối 3 ngày thì cũng có nhiệm kỳ là ba năm và có thể tái cử nhiều lần. Ứng cử viên phải là những người tham gia sinh hoạt đều đặn với Phong Trào và có lòng yêu mến, muốn đóng góp cho Phong Trào. Về khả năng của các ứng cử viên thì sẽ do Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Để chuẩn bị cho việc bầu cử này, Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) đã lập ra một Ban Bầu Cử (BBC) gồm có 3 người. Sr. Catharina Tuyết Mai, Bác Nguyễn Khắc Bình và Bác Lê Đình Khôi. Việc làm đầu tiên của BBC là nghiên cứu nội quy của Phong Trào, tìm ra một cách bầu cử đơn giản, rõ ràng và vô tư nhất để làm sao kết quả của bầu cử là chọn đúng người, đúng phần việc. BBC cũng đã mời một số bạn trẻ trong nhóm Ra Khơi tham gia cùng làm việc. Họ đã có những buổi cầu Thánh Thể để xin Chúa hướng dẫn cho việc làm này. BBC cũng có dịp trình bày về mục đích và việc tiến hành bầu cử trong các buổi Ultreya và đã có những vận động tích cực " Đi Đông, Cử Xứng, Bầu Đúng " để kêu mời các Cursillista hăng hái tham gia ngày bầu cử.

Càng đến ngày bầu cử, cuộc vận động của BBC càng ráo riết và một bầu khí rộn ràng, chờ mong, tràn đầy hy vọng đã như thúc giục mọi người hăng hái tham gia. Số người tham gia ngày bầu cử đã lên tới 158 người, một con số kỷ lục trong trường Huấn Luyện vào một buổi tối mưa gió, lạnh buốt như tối nay.

Cũng mất hơn 15 phút trước khi bắt đầu, một thói quen dễ thương khi mà các Curilista gặp nhau ở San Jose. Mọi người cùng hát Kinh Chúa Thánh Thần để bắt đầu chương trình, sau đó Sr. Tuyết Mai giới thiệu BBC và quý anh chị trẻ tình nguyện cộng tác. Sr lần lượt nói về cách ứng cử, cách đề cử và cách bầu cử. Bác Bình lại một lần nữa tóm tắt về tiêu chuẩn của các ứng cử viên. BBC cũng đã chuẩn bị phiếu bầu với 3 loại màu



Huấn Luyện vào một buổi tối mưa gió, lạnh buốt như tối nay. Cũng mất hơn 15 phút trước khi bắt đầu, một thói quen dễ thương khi mà các Curilista gặp nhau ở San Jose. Mọi người cùng hát Kinh Chúa Thánh Thần để bắt đầu chương trình, sau đó Sr. Tuyết Mai giới thiệu BBC và quý anh chị trẻ tình nguyện cộng tác. Sr lần lượt nói về cách ứng cử, cách đề cử và cách bầu cử. Bác Bình lại một lần nữa tóm tắt về tiêu chuẩn của các ứng cử viên. BBC cũng đã chuẩn bị phiếu bầu với 3 loại màu khác nhau. Phiếu màu hồng cho để bầu CTPT, màu xanh cho TTHL và màu vàng cho Trưởng Khối Tiền (TKT).

Đầu tiên Sr kêu gọi ứng cử viên tình nguyện. Không có ứng cử viên nào tự ý xin ứng cử cả. Tôi hơi thất vọng vì không ai đáp lại lời mời gọi "Lạy Chúa con đây". Nhưng tôi cũng không tuyệt vọng vì hình như tính e ngại đó là theo văn hóa Việt Nam?

Sau phần tự ứng cử là phần đề cử ứng cử viên, phần này có vẻ khá sôi nổi, nhất là phía nữ giới, quý chị ghi công kỹ lắm. Một danh sách dài các ứng cử viên được đề cử.

BBC làm việc rất công bằng, mọi ứng cử viên đều có cơ hội để từ chối hay chấp nhận ứng cử. Đa số từ chối, có lý do chính đáng, nhưng cũng có những lý do nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Có phải đây cũng vẫn là tính e thẹn mang tính văn hóa Việt Nam không?. Người viết không bình luận tốt, xấu, nhưng đề nghị chúng ta nên xét lại việc này, nhất là hy sinh làm việc cho Thầy Chí Thánh.

Cuối cùng thì mỗi chức vụ cũng có hai ứng cử viên để mọi người bầu chọn. Xin cảm ơn quý anh chị đã có tên trong danh sách ứng cử. Một hình ảnh hài hòa, tôn trọng và hy sinh vì Phong Trào.

Ứng cử viên CTPT, có anh Huỳnh Quốc Thu và anh Nguyễn Đức Vinh.

Ứng cử viên TTHL có anh Trần Thái Hoàng và chị Nguyễn thị Hồng Mỹ.

Ứng cử viên TKT có anh Vũ Quốc Linh và anh Việt Hải.

Có một điều mà tôi rất tâm đắc và thán phục. Trong khi ứng viên nào cũng ngại và từ chối ứng cử với lý do chính đáng và không chính đáng thì hai anh Huỳnh Quốc Thu và anh Trần Thái Hoàng đã rất can đảm, không ngần ngại, cúi đầu chấp nhận XIN VẮNG để ra ứng cử. Một thái độ dứt khoát dẫn thân "Lạy Chúa con đây, xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa" Tôi viết những lời này không phải để đề cao cá nhân ai, hay chê trách ai, nhưng muốn chúng ta cùng suy nghĩ về thái độ phục vụ mà người Cursillista cần có. Chúng ta nên vượt ra khỏi rào cản của ngại ngùng, câu nệ khi phục vụ Chúa và anh em. Khi Chúa cho chúng ta có điều kiện để dẫn thân phục vụ thì nên can đảm nhận trách nhiệm, dù là trách nhiệm gì. Thật rất hợp với bài đọc Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô "Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người". Dù là đầu, là tai, là mắt hay là chân trong máu nhiệm thân thể Chúa Kitô, mỗi người hãy can đảm nhận lấy phần trách nhiệm tùy theo điều kiện trong cuộc sống mà Chúa ban. Hãy đưa vai cùng gánh vác việc chung trong tinh thần dẫn thân phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh em và yêu mến Phong Trào.

Kết quả cuối cùng đã được công bố sau khoảng 30 phút dẫn đo chọn lựa của quý anh chị Cursillista tham dự.

Anh Joseph Huỳnh Quốc Thu tái đắc cử nhiệm vụ CTPT.

Anh Joseph Trần Thái Hoàng đắc cử TTHL

Riêng về TKT, hai anh Joremo Việt Hải và anh Giuse Vũ Quốc Linh sẽ cùng làm việc với Cha Linh Hướng để một trong hai anh sẽ nhận trách nhiệm. Tôi đã có dịp làm việc với cả hai anh và nhận thấy cả hai đều rất xứng đáng, ai là TKT thì Phong Trào cũng rất được nhờ. Hy vọng chúng ta sẽ có kết quả sớm.

Mọi người hân hoan vui mừng và từng tràng pháo tay vang rền đón mừng kết quả của cuộc bầu

cử.

Sr. Tuyết Mai tuyên bố BBC đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp và cảm ơn quý anh chị trong ban bầu cử cũng như các ứng cử viên và các tham dự viên.

Cuối cùng cha Linh Hướng đã có lời cảm ơn BBC. Cha cũng nhiệt liệt ghi công của quý anh chị mãi nhiệm. Chị Hồng Tú, TTHH và anh Nguyễn Hữu Quang, TK Tiền. Quý anh chị đã hết lòng yêu mến và dành nhiều thời giờ cho Phong Trào. Quý anh chị đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, cản trở trong thời gian rất dài để hoàn tất phần vụ được giao: Cursillista Trường Trường Huấn Luyện và Cursillista Trường Khôi Tiền. Tấm lòng của quý anh chị dành cho PT chỉ có Chúa biết, nhưng những người đã được sát cánh với quý anh chị trong công việc cũng cảm nhận được sự hy sinh của quý anh chị và vô cùng cảm phục. Xin Chúa luôn đồng hành với quý anh chị trên mỗi bước đường anh chị sẽ đi qua và dù rằng anh chị không còn đảm nhận những công việc như xưa nữa, quý anh chị vẫn luôn là những bạn đồng hành rất thân thiết của Phong Trào và là những cố vấn thân quý của những anh chị tiếp nối nhiệm vụ của quý anh chị.

Kết thúc cuộc bầu cử, mọi người cùng hát vang bài "Chúa Sai Tôi Đi"

.....Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi,

Sai tôi đi Ngài sai tôi đi...

Vâng, chính Thầy đã chọn con và sai con đi. Xin cầu chúc quý anh chị Cursillista, nhất là quý anh vừa đắc cử trong chức vụ mới, được tràn đầy hân hoan ra đi dẫn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ anh chị em.

Chúng ta biết rằng : Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em, chúng ta sẽ dễ dàng đi tới đích ngày Thứ Tư của người Cursillista.

Tường trình từ San Jose, California tối 24 tháng 1 năm 2010 lúc 10:45 PM.

GIUSE NGUYỄN VĂN THẨM



Đôi Cánh Thiên Thần Trong Một Cái Hộp



Trong buổi tĩnh tâm, tôi được nghe một câu chuyện nhưng không nhớ xuất xứ:

Một người Nga sau khi mãn tù đã kể tâm sự của mình như sau: dáng vẻ bên ngoài của tôi xấu xí đến độ không ai muốn đến gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì làm việc chung với các trại viên khác tôi đã tự giam mình dưới hầm. Tình cờ có một tai nạn xảy ra khiến tôi gù lưng. Một ngày kia, một cậu bé nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi một cách ngây thơ: "Chú ơi, chú mang cái gì trên lưng thế?" Tôi nghĩ rằng cậu bé có ý nhạo tôi, dù vậy, tôi bình thân trả lời: "Cục bứu đẩy cháu ạ". Tôi chờ đợi cậu bé sẽ tiếp tục trò chơi gian ác của nó.... Nhưng không, cậu nhìn tôi một cách trù mến và nói: "Không phải thế đâu chú ạ, Chúa là tình yêu, Ngài không cho ai hình thù kỳ dị cả. Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. Trong cái hộp có dấu đôi cánh thiên thần.... Rồi một ngày nào đó, cái hộp mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó". Ý nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé làm tôi sung sướng đến khóc thành tiếng.

Câu chuyện kể trên làm tôi thấy vui vui, cái nhìn trong sáng, ngây thơ của cậu bé thật dễ thương và đầy tình người, tình bác ái. Danh từ bác ái làm tôi liên tưởng đến những công việc từ thiện, trao quà cho người nghèo, nhưng món quà đến từ trái tim trong sạch, tựa làn gió thoảng làm giảm đi khí trời nóng bức của mùa hè oi ả; tựa chút ủi an cho một tâm hồn đang chất chứa ưu phiền thì đó mới là món quà quý hơn.

Đã mấy lần trong đời, tôi nhìn thấy cục bứu của tôi, của tha nhân, rồi chạnh lòng, rồi than thân trách phận? Hôm nay, nhân dịp đầu năm, thay vì nghĩ đến cục bứu của bất toàn, tôi muốn nhìn ra đôi cánh thiên thần. Vâng chính Chúa Giêsu đã đổi mạng sống mình để biểu tôi đôi cánh đó, đôi cánh của tự do, của giải thoát. Với đôi cánh thiên thần, tôi sẽ cùng tất cả anh chị em Cursillistas bay đi tìm cành lá hoà bình để biểu cho nhân loại, cho người cùng khổ, để xoá đi mọi nỗi thương đau.

Ngày đầu xuân, người người



chúc nhau an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Khi nói đến hạnh phúc là nói đến nụ cười, thể hiện một tâm hồn thanh thoát trong ơn nghĩa Chúa. Ít ra một hoặc nhiều lần trong đời, tôi đã da diết hiểu một cách thâm thúy ý nghĩa "bề khổ" của kiếp sống, nhưng Chúa đã chết cho tôi, cho nhân loại và ban cho tôi niềm hy vọng phục sinh; từ đó tôi biết chọn cho mình một con đường, đó là con đường hạnh phúc. Sáng sớm khi mở mắt, tôi mỉm cười và chọn sống vui. Tuy phải đương đầu với những thách đố, tôi quyết tâm chọn sống hạnh phúc, tôi khám phá ra những phép lạ, những nụ cười của Chúa tô điểm con đường tôi đi, mỗi phút là một món quà "Present" Chúa trao ban. Món quà đó là chính sự hiện hữu của Chúa, người bạn tri kỷ luôn ở bên tôi mà tôi không cần liên lạc qua email, qua điện thoại, cũng không cần lấy hẹn. Người bạn đó luôn luôn nghĩ tốt về tôi, không bao

không bao giờ hiểu lắm tôi. Tôi không đợi con bệnh qua đi rồi mới chọn hạnh phúc, tôi không đợi cái buồn này đi qua rồi mới muốn sống vui, biết đâu cái buồn này lại tiếp nối cái buồn kia, do đó niềm vui hiện tại trong Chúa là sức mạnh của tôi.

Sở dĩ tôi có những tư tưởng trên vì tôi muốn tâm hồn tôi trong sạch, hồn nhiên như cậu bé trong câu chuyện kể trên. Tôi thăm

mơ, ước chi tất cả Cursillistas sẽ khám phá ra những cái hộp của nhau, trong đó đựng đôi cánh thiên thần, cùng nhau bay hình chữ V (Victor - chiến thắng), tạo một sức mạnh phát xuất từ “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em”, cùng vỗ cánh bay tặng quà “Bình An” cho mọi môi trường trong cung điệu “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”, cung điệu này sẽ át đi những tiếng vô duyên của giận dữ, của ghen hờn, của sự chém giết nhau, không bằng gươm đao mà bằng cái lưỡi, bằng xúc phạm đến danh dự của người khác, dù vô tình hay hữu ý. Tôi mong ước mơ trên chóng thành sự thật. Tôi cầu xin cho chính tôi và cho mọi người ở bốn phương, mỗi ngày một khám phá thêm sự tuyệt vời của tình người chân thành để rồi sẽ được chúc phúc như lời khuyên của thánh Phêrô đoạn 3: 8-12



Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyên rủa đáp lại lời nguyên rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói những lời gian ác điêu ngoa; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác”.

Lúc nào đó, nếu Chúa gọi tôi về, tôi sẽ bình thản mở hộp có đôi cánh thiên thần và bay về với Ngài cách nhẹ nhàng, tôi sẽ quay

lại nói với người thân “Au Revoir - Hẹn Gặp Lại”.

Tôi cũng cầu mong sang năm Canh Dần, tôi cũng sẽ được xem nhiều đôi cánh thiên thần muôn màu muôn sắc của những anh chị em đã và đang đồng hành với tôi.

Xin kính tặng quý cha linh hướng, quý anh chị em trong phong trào Cursillo đôi lời suy niệm trước thánh thể nhân dịp đón giao thừa xuân Canh Dần như một món quà mừng tuổi.

Xin Thầy Chí Thánh tuôn tràn hồng ân đến cho mọi người. Chúc Mừng Năm Mới 2010.

De Colores

**SR. CATARINA CHU TUYẾT MAI,
D.C
(DAUGHTER OF CHARITY – VINCENT
DEPAUL)**

PHONG TRÀO CURSILLO TĨNH TÂM

Saint Clare's Retreat Center 2381 Laurel Glen Road – Soquel, CA 95073
(15, 16, 17, Tháng Giêng, Năm 2010)

CHỦ ĐỀ: GIÁO DỤC KITÔ GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH



Hôm nay là ngày 15 Tháng Giêng năm 2010, Phong Trào Cursillo San Jose tổ chức Tĩnh tâm hàng năm cho các Cursillistas toàn vùng Bắc California tại Saint Clare's Retreat Center. Trọng tâm là giúp người Cursillistas thao luyện thêm phần tu đức được mạnh mẽ trong vai trò Phúc Âm Hóa Môi Trường, để củng cố lời tuyên hứa sống Lý Tưởng Kitô. Chủ đề học tập năm nay là: Giáo Dục Kitô Giáo Trong Đời Sống Gia Đình.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói: “Gia đình là nền tảng cho mọi mục vụ của Giáo Hội” và Ngài đã tha thiết nguyện cầu: “Xin Cha cho mọi gia đình trên trái đất này trở nên đền thánh đích thực của sự sống và tình yêu, cho các thế hệ không ngừng tiếp nối”.

Người Cursillista có sứ mệnh liên tục đào luyện để hoàn thiện bản thân. Từ đó, như men dậy trong bột, họ sẽ là những tác nhân làm thay đổi môi trường. Môi trường quan trọng hàng đầu mà từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã đưa vào kế hoạch để làm nền tảng cho xã hội loài người, đó là gia đình: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất (St 1, 27-28).

Lời chúc phúc của Thiên Chúa đi đôi với sự sáng tạo, và Thiên Chúa cũng ban cho con người quyền năng sáng tạo. Người cũng đã chuẩn bị tốt và hứa hẹn cho con người một đời sống trong tự do thiên đàng hạnh phúc. Nhưng con người đã tự xa lìa và khước từ sự sống tốt lành trong Thần Khí Chúa, chối bỏ Tình Yêu Ân Sủng và phẩm giá làm Con Thiên Chúa, để tự mình ràng buộc với tội lỗi.

Người Cursillista tề tữ về đây, với lòng mong ước được Thầy Giêsu Chí Thánh dạy làm cách nào tháo bỏ những xiềng xích tội lỗi, hận thù, kiêu căng tiêu cực, để tự do xây dựng một mái ấm gia đình của thuở ban đầu như ý Thiên Chúa.

THỨ SÁU

HỌP MẶT: Từ San Jose đến Saint Clare, dù đường đèo ngoằn ngoèo, nhưng Anh Trưởng Khối Ba Ngày của Phong Trào chúng tôi lái xe rất giỏi, cẩn thận và chính xác. Vừa dứt chuỗi Kinh Mân Côi là anh đã an toàn quẹo xe vào cổng nhà Mẹ Thánh Clara, cảm ơn anh đã hết tình phục vụ. Tạ ơn Chúa Mẹ đã quan phòng dẫn dắt chúng con đến nơi bình an. Bước xuống xe, tôi nghe như nhận được một nguồn sinh khí mới và quên hẳn những ưu tư lo lắng, những vất vả buồn phiền trong cuộc sống. Tâm trí được tự do hòa nhập với phong cảnh u-nhã thanh tịnh của thế giới thần tiên: cây cối bông hoa, hương thơm không khí, trời, mây, nước... tất tất chỉ là tặng phẩm cho không của Thiên Chúa. Những con người có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa không khỏi thốt lên lời cảm tạ Người đã làm nên những kỳ công tuyệt diệu cho thế giới này. Kỳ công tuyệt diệu hơn hết là Chúa đã ban cho chúng tôi những người anh chị em, những người bạn đồng hành, mà trên gương mặt, giọng nói tiếng cười, họ là hiện thân của tình yêu, của hạnh phúc, cái hạnh phúc đang được Thiên Chúa chiếm ngự và hiện hữu.

Người có mặt rất sớm, chúng tôi phải tuyên dương, đó là Cha Phạm Hùng, luôn là mẫu mực trong những Khóa Học hay Tĩnh Tâm, với dáng vẻ người Cha nhân lành, ngài đang tươi cười chào đón con cái trở về sum họp.

Cha Linh Hưởng Phong Trào Paul Phan, dù công việc Nhà xứ việc Mục Vụ, Phong Trào, việc quý Cha Hữu Dưỡng... rất đa đoan, cũng đến sớm. Tuy

không giờ hàn huyên, nhưng trong công việc, ngài quan tâm và chỉ đạo rõ ràng dứt khoát giúp chúng tôi cùng nhau bắt tay vào việc một cách hài hòa trong bầu khí vui tươi phấn khởi.

Niềm khích lệ và ân thưởng là Thầy Chí Thánh đã mang Soeur Tuyết Mai đến với chúng tôi. Soeur như một bà mẹ đang tỉ mỉ lo lắng hướng dẫn mọi việc, nhất là cho các em Ca đoàn.

Ban Tổ chức làm việc rất là ... có tổ chức.

Ban Hành Chánh, Chị Ngọc và các phụ tá đã nhanh chóng giúp cho mọi người làm thủ tục đầu tiên (tiền đầu?) gọn gàng ổn định việc nhận phòng cho các tham dự viên với sự góp sức đặc lực của Ban tiếp tân. Các anh tất bật: tay làm, miệng chào, chân chạy, lo khuôn đở những hành lý nặng nề chuyển lên phòng cho mọi người một cách vui vẻ, trong đó có anh Trần Dung, Trưởng Khối Hậu Oakland là điển hình.

Ban Thánh Ca, với cặp Tông đồ song đôi Duy Tuyền, được tăng cường hùng hậu của những ca nhạc sĩ thương thặng từ Oakland, San Jose, Sacramento, tinh thần phục vụ rất cao...

Ban Kỹ thuật, Ban điện ảnh thật là vất vả, tôi nhận diện ra Anh Thẩm, Anh Quốc với hai nhà đạo diễn đại tài Chu Tuấn, Khiếu Tuấn và hai phó nhóm luôn hiện diện hàng năm với Phong Trào, rất tích cực. Trong đó có Anh Trưởng Khối Truyền Thông Đào Tiên, vai mang Camera, dáng dấp như một phóng viên chiến trường. Khâm phục cho tinh thần phục vụ với tình yêu cho đi của các anh, chẳng những thì giờ, tiền bạc sức khỏe, mà còn cho cả tim óc nữa.

Ban Phụng vụ, nhìn vào biết ngay các anh là những học trò cưng của Thầy Chí Thánh, lo sắp đặt tươm tất việc phụng tự trong kính cẩn hoà nhã vui tươi, dưới sự điều hợp linh động của Anh Trưởng Ban Lê Đình Khôi. Còn bao nhiêu chuyên quan trọng khác đều thuộc về những tông đồ kỳ cựu gánh đở, đó là những môn đệ Chúa yêu (môn đệ Chúa yêu là người chỉ nghe Kinh thánh nói đến, nhưng không biết tên cũng không biết mặt !!!). Ngoài ra còn những đáng bậc lãnh đạo tối cao rất âm thầm, không kém phần quan trọng, đó là các ... Bà Xã.

KHAİ MẠC:

Anh Joseph Huỳnh Quốc Thu, Chủ Tịch Phong Trào, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói lời cảm tạ quý Cha, Soeur đã có lòng thương yêu gắn bó với chúng tôi. Anh cũng gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các Cursillistas hiện diện.

Chị Gertrudé Hồng Tú, Trưởng Trường Huấn Luyện cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tĩnh Tâm, đã trân trọng giới thiệu: Cha Phao lo Phan Quang Cường Linh Hưởng Phong Trào; Cha Joseph Phạm Kim Hùng Linh Hưởng Khóa Tĩnh Tâm; Soeur Catarina Chu Tuyết Mai và toàn thể Ban tổ chức. Năm nay, Điều hợp viên khóa là Anh Trần Thái Hoàng với sự Phụ tá đặc lực của một chiến sĩ mới, đó là Anh Hải Âu.

Kế đó, Cha Linh Hưởng Phong Trào chúc lành cho Ban Tổ Chức, cùng toàn thể 107 Cursillistas hiện diện, với những lời hiệu triệu khích lệ, ngài cầu chúc những ngày tĩnh tâm của chúng

tôi được sinh nhiều hoa trái cho cuộc sống người Cursillista trong đời phụng sự của Ngày Thứ Tư.

SUY NIỆM:

Cha Phạm Kim Hùng, với lời triển khai chủ đề, ngắn gọn trong cử chỉ động viên mang đầy khích lệ lẫn tình thương mến, đã giúp chúng tôi loại bỏ ồn ào và tìm kiếm thanh lặng cho nội tâm. Cha cũng giúp chúng tôi ý thức rằng, “Tội lỗi là bức tường ngăn cách lời Chúa, do đó hoa trái tình yêu Thiên Chúa không thể chạm đến được” Lời hướng dẫn rõ ràng nhất là “Hãy cầu cho mọi người có được tinh thần hiệp nhất. Hiệp nhất với vợ chồng con cái, với anh chị em lân cận, với tất cả mọi người... để như thế, chúng ta mới được hiệp nhất trong tình yêu Chúa Giêsu là nguồn sống của mình, gia đình và tất cả.” Cha gợi ý về mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, Cha nói: “Những gì làm buồn lòng Thiên Chúa, đau lòng vợ chồng con cái, hôm nay hãy đem ra hết để Thiên Chúa giúp tháo gỡ những gút mắc, xiềng xích, đang cột chặt linh hồn mình và gia đình với những ích kỷ, ghen ghét, giận hờn hận thù chia rẽ... Hãy nhờ đến ơn Đặc sủng của Chúa Thánh Thần để tìm ra ơn Chúa đã ban cho mình và gia đình, và hãy tìm kiếm những tư tưởng tiêu cực trong tâm hồn, để nhìn ra tội của mình”.

Tội là bước ác tính cần phải cắt bỏ đi, thì mới có thể dùng ơn Chúa để chữa lành, để đi tới hoàn thiện bản thân và gia đình.

MÌNH THÁNH CHÚA:

Cha Linh Hướng Phong Trào long trọng kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà nguyện. Sự hiện diện của Thầy Chí Thánh Giêsu nhắc nhở cho chúng tôi nhớ tất cả chúng tôi là con cái một Cha, anh chị em một nhà. Sự thân thiết trong khoảng không gian và thời gian này thật ấm áp và gần gũi. Giờ phút thiêng liêng giữa núi cao rừng vắng, tôi nghe như những tế bào mới đầy sức sống đang được chuyển hóa trong tâm hồn. Cảm động trào dâng, tôi thầm thì: “Chính Chúa là nơi con ẩn náu” và con, “Luôn được Người áp ủ yêu thương”

Trong sâu thẳm linh hồn, hình như có một sự thúc bách con người yếu đuối: “Hãy tin Chúa, tin vào Tình yêu của Chúa để từ bỏ tất cả, yêu mến tất cả, tha thứ tất cả... Hãy bước đến tòa Chúa, đem hết những lỗi lầm đặt vào bằng tấm lòng ăn năn thống hối” Chỉ có thế, mới có chỗ trống cho Chúa bước vào, và chỉ có thế mới có thể sống như Thánh Phaolô đã sống: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. (Gl: 2,20)

HÒA GIẢI:

“Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội...” Thiên Chúa chỉ mong ngày con cái quay về, nhưng vì bản tính yếu đuối nên đã không can đảm chỗi dậy. Nơi đây, Phong Trào Cursillo, tình yêu được thể hiện “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em” và chúng tôi đã diu dắt nâng đỡ, khích lệ nhau trở về, phơi bày ra với Chúa những gì là tội cực

đón đau, là thương tích, để mong được Người chữa lành, và được mặc lấy sự sống mới trong khiêm cung yêu thương nhẫn nại.

Phong Trào đã dạy “Sự thống hối ăn năn hòa giải với Thiên Chúa, sẽ nuôi dưỡng tình trạng hoán cải đích thực liên tục suốt cuộc đời người Cursillista, và đây cũng là ơn gọi nên thánh, để chúng ta xứng đáng được Chúa mời gọi ra đi phục vụ cho Người qua Anh Chị Em” (The Cursillo’s Three Days)

Nếu chúng ta kinh qua trong những lần gặp Chúa để hòa giải, có phải cảm nghiệm sâu xa rằng, mình đã được Chúa nhẹ nhàng âu yếm đón nhận những khổ đau cay đắng trong kiếp người, để thay vào đó là hạnh phúc, êm đềm, an bình và hy vọng? Đem hòa giải đã kết thúc bằng nghi thức Phép Lành Trọng Thể, Ôn Chúa tràn dâng, làm giàu cho đời sống tâm linh mọi người. Lạy Chúa, xin ở lại cùng con, được yên hàn đêm nay.

THỨ BẢY THÁNH LỄ

Cha Phaolô Phan Quang Cường:

“Bất cứ ở thời đại nào, dân tộc nào cũng có những cổ tục. Đôi khi cổ tục thật vô lý, chỉ biết theo ý riêng và mục đích cho quyền lợi riêng tư, hoặc đi ngược lại ý Chúa, như dùng phụ nữ đẹp để tế thần... Phép vua thua lệ làng, vì vậy, chính Chúa Giêsu cũng ở trong trường hợp bị lệ làng ảnh hưởng. Thiên Chúa đến với nhân loại như một Mục Tử nhân lành. Thời điểm đó, nhân loại đang sống trong đau khổ, bị khuất phục trước sự chết và bị cai trị bởi những lề luật chết. Thiên Chúa khác hẳn người đời, Người đến thế gian không để đem lề luật cai trị, nhưng để đem tình

thương và Ôn cứu độ cho nhân loại.”

“Con người đi tìm tình yêu của Thiên Chúa, nhưng thường hay lạc vào chốn tội lỗi. Do đó, Thiên Chúa phải đến tận chốn tội lỗi để cứu họ. Như Mathew đã được Chúa đến tận nơi tiếp xúc và mời gọi ông trước, dù ông là một người tội lỗi. Sau khi được hoán cải, chữa lành, Mathew mới giúp người khác mở những xiềng xích và mang họ đến với Thánh Thần của Chúa.”

“Con người thường tìm đến những người giống mình, nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn hảo lại tìm đến với người tội lỗi, khiếm khuyết, bất toàn ... để chan hòa tình thương và bù đắp cho họ. Như chúng ta, chúng ta không thể tự cứu rỗi mình được, phải cần đến Chúa. Những người tội lỗi cũng vậy, họ cũng cần sự cứu rỗi của Chúa, vì thế, chúng ta có bổn phận phải đem Chúa đến cho họ, nếu muốn nên giống Chúa, chúng ta phải làm những gì như Chúa đã làm, đã dạy. Sau khi chúng ta đã được chữa lành, chúng ta hãy đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng cách là chia sẻ Tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta với mọi người”

Bàn tiệc Lời Chúa đã làm cho chúng tôi no thỏa tâm hồn. Tin Mừng hôm nay, Chúa đã hạ mình xuống để đến với Mathew, điều đó đã giúp cho chúng tôi thêm can đảm để có quyết định là: phải dứt khoát bỏ mình, để đem Chúa đến với những người nghèo Đức Tin, nghèo tình Chúa.

Nơi bàn tiệc Thánh Thể, tôi được gặp gỡ riêng tư với Chúa. Đây là dấu chỉ tình yêu rõ rệt nhất Người dành cho nhân loại. Lạy





Chúa, Chúa đã ngự trong con, xin thương chữa lành hồn xác, xin biến đổi con nên công cụ hữu ích của Chúa, và tất cả mọi người

CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN SỐNG CÁC GIA ĐÌNH

Cha Phêrô Huỳnh Lợi

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Và Ngôi Lời là Thiên Chúa. ...” và “Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành” (Gi:1, 1-3)

Thiên Chúa tạo thành vũ trụ bằng Lời phán. Thiên Chúa đã sáng tạo ra con người giống hình ảnh Thiên Chúa. và “Thiên Chúa trở nên người phạm cư ngụ giữa chúng ta” (Gi: 1,14) Điều này các tiên tri đã nói, nhưng con người nhân loại đã không tin. Vì thế Thiên Chúa dùng Ngôi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu để dạy cho chúng ta biết những điều bí nhiệm trên Trời về nguồn gốc con người, và cả những điều còn tiềm ẩn dưới đất.

Chúa Giêsu làm con người nhân loại, giúp cho chúng ta nhìn ra những phản ánh kỳ diệu tốt lành của một con người đúng nghĩa. Con người biết tìm về Sự Thật (chân lý). Con người cũng có sức sáng tạo giống như Thiên Chúa. Việc sinh sản và truyền sự sống cho con cái của con người, là cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Như vậy, con người chúng ta cũng là Ngôi Lời Thứ Hai như Thiên Chúa.

Lời Chúa là lời Chân Lý, lời hằng sống. Nếu nhờ Chúa Giêsu, mới nhìn ra được giá trị của con người, thì cũng chính nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới học được Lời Chân Lý, Lời Hằng Sống. Từ đó,



con người nhân loại tìm được sức sống mới từ Thiên Chúa”

Communication: “Con người dù ở trình độ nào cũng phải dùng Lời để giao tiếp. Nếu ý thức được mình cũng chính là Ngôi Lời Thứ Hai, thì trong đời sống con người, gia đình và xã hội phải có qui định: Bản thân mỗi người là Ngôi Lời II, lấy căn bản từ Ngôi Lời I (Chúa Giêsu) để đối thoại. Nếu con người không có Ngôi Lời (nói) là không có sự sống. Nếu gia đình không có Ngôi Lời (đối thoại) cũng không có sức sống thật. Bởi vì, “đối thoại trong Ân Sủng, trong Tình Yêu Thiên Chúa sẽ phát sinh cho gia đình nguồn sống mới.”

“Cha Mẹ, trong gia đình phải nên đối thoại bằng những lời lẽ yêu thương trong chân lý, kính trọng lẫn nhau trong tinh thần trách nhiệm, sẽ làm gương tốt cho con cái.

“Yêu thương nhau như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, hãy trông cậy vào Chúa, vào ý định ban đầu của Chúa mà cố gắng duy trì gia đình. Hãy tìm ý Chúa trong Kinh Thánh, như thánh Augustino, ngài là người nhiều tội lỗi, tuy thông thái nhưng rất coi thường Kinh thánh, khi được ơn trở lại (từ basic) ngài tìm hiểu Thiên Chúa từ Thánh Kinh. Hãy mời Chúa và Đức Mẹ vào làm chủ trong gia đình mình và luôn giao tiếp với Chúa bằng lời cầu nguyện”.

Cha đưa ra những gương sống đời hôn nhân gia đình thật sống động, làm cho chúng tôi vừa được học tập vừa được cười vui cho nên thì giờ qua mau. Rất cảm ơn Cha Peter.

Đến giờ thảo luận:

Gia đình nhỏ của chúng tôi chia sẻ, làm thế nào để khắc phục những khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình?: - “Nếu biết giáo dục hướng dẫn gia đình có được cùng Niềm Tin (tin có Thượng Đế, có Đức Chúa Trời, có Đấng Tạo Hóa, cho dù khác đạo), biết Yêu thương nhau (với hết cả tấm lòng dâng hiến phục vụ), và biết Trông cậy (hy vọng vào tình thương của Chúa) thì dù trong gia đình có những dị biệt xung khắc nào, rồi cũng có thể dùng Ôn Chúa để giải quyết và vượt qua”. Do đó, “dù ở đứng bậc nào, nếu là Kitô hữu, phải có bốn phận nắm vai trò lãnh đạo (theo tinh thần Chúa Kitô), mới có thể chia sẻ Hồng Ân Cứu Độ và Tin Mừng của Chúa cho những người thân yêu trong gia đình được”.

ĐỨC CHA PHAULO NGUYỄN VĂN HÒA VIẾNG THĂM VIỆT CURSILLO



Hôm nay chúng tôi có niềm vui lớn là được đón tiếp Đức Giám Mục Phaolo Nguyễn Văn Hòa, ngài nguyên là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nay là Chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc. Tháp tùng với Đức Cha có Cha Joseph Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Liên Đoàn

Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Cha Phêrô Đình Ngọc Quế ở Nam Cali. Các Ngài ghé thăm chúng tôi nhân dịp tham dự Tiệc Hưu Dưỡng gây quỹ lo cho các Cha già ở Việt Nam, do Cha Chủ Tịch Giáo sĩ và Tu sĩ Miền Tây Hoa Kỳ Phaolo Phan Quang Cường và các Cha tổ chức vào ngày mai 17 Tháng Giêng 2010 tại San Jose.

Anh Chủ Tịch Phong Trào Hùynh Quốc Thu long trọng giới thiệu Đức Giám Mục Phaolo và hai Cha với chúng tôi. Chúng tôi chào mừng Đức Cha và hai Cha bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhìn dáng gầy của người cha hiền Việt Nam, tôi bỗng nhiên nhớ quê hương và Giáo Hội Mẹ đang triền miên trong những cơn thử thách. Nhớ đến những thiên tai, những họa hoạn do thiên nhiên và con người; Nhớ những đau thương tủi cực chồng chất trên dân tộc tôi do những kẻ chống Thiên Chúa, như lời Đức Gioan Phaolo II đã nói: “Trách nhiệm chiến tranh thuộc về những kẻ chống Thiên Chúa” (Lịch sử đã xác minh cho lời nói của Đức Thánh Cha, qua việc hàng trăm triệu người đã bị tiêu diệt bởi những kẻ vô thần, trong trận chiến ý thức hệ ở thế kỷ qua. Vết thương đó nó còn hằn sâu trong tim những kẻ lưu vong, lưu đày) Còn phải bao nhiêu thế kỷ nữa để dân tộc tôi biết loại trừ những mưu ma chước quỷ, cuồng tín bạo lực ra khỏi tâm trí con người? Miên man suy nghĩ, đang thả hồn về Việt Nam, thì Đức Cha đã bước lên cung thánh để ban lời huấn từ cho anh chị em chúng tôi.

DUY TRÌ, TRUYỀN ĐẠT NIỀM TIN và NẾP SỐNG ĐẠO ĐỨC CHO THỂ HỆ TRẺ:

Sau lời tâm tình và biểu lộ lòng thương mến, Đức Cha khen ngợi lòng đạo đức và hăng say nhiệt thành trong việc nhà Chúa, dù chúng tôi sống nơi đất khách quê người. Đức Cha sơ lược về quá trình giáo dục Đức Tin của người Công giáo Việt Nam, rồi ngài so sánh với các nước lân bang, thì Việt Nam được nhiều ưu điểm hơn.

Ngài nói: “Trong xã hội ngày nay, nếu chúng ta lơ là với việc giáo dục Đức Tin cho gia đình, đời sống đức tin sẽ bị xóa bỏ không còn dấu vết gì trong thế giới con người nữa. Kitô giáo có một nền giáo dục chân chính bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Giáo Hội được Chúa Giêsu lập nên, duy trì, phát huy, giảng dạy chân lý, truyền đạt Niềm Tin và Ôn Cứu độ. Nhưng gia đình mới là trường học đầu tiên, và cha mẹ là những người thầy tốt nhất để gieo hạt giống Đức Tin và mở ra kho tàng tâm trí của con người.

Đức Cha kể lại quan điểm của một người ngoại giáo trên đất nước Việt Nam Cộng sản, nhận xét về Kitô Giáo, người ấy cho rằng:

- Nền văn minh Kitô Giáo ảnh hưởng và đóng góp cho nền văn minh thế giới (ông cho rằng văn minh thế giới nhân loại xuất phát từ Kitô Giáo)

- So với nhiều tôn giáo khác, Kitô giáo có bác ái (người Kitô thường quan tâm và muốn phục vụ cho người bất hạnh)

Đức Cha huấn dạy:

- Vốn liếng Đức Tin của mỗi người vẫn có trong con người của họ (dù tiềm ẩn). Đây là nét văn minh Chúa ban cho Kitô Giáo.

- Quan hệ gia đình, nhất là giữa cha mẹ với con cái còn tùy thuộc vào niềm tin có bền chặt hay không.

- Giáo dục và đào tạo con cái kỹ lưỡng thì giới trẻ sẽ không có những tiêu cực (như những bậc cha mẹ Do Thái họ áp dụng nền giáo dục riêng trong gia đình rất nghiêm ngặt)

- Việt Nam có sức sống đạo mạnh mẽ so với các nước khác, có lẽ vì phải chịu đựng nhiều nên Chúa bù đắp. Nếu có đau khổ không nên than van, nếu không, sẽ uổng công chịu đựng vì sự kiên nhẫn chịu đựng sẽ trở thành sức mạnh Đức Tin.

- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là niềm hãnh diện dân tộc Việt, so với các nước khác, như Philip-pine, họ không có một vị thánh nào, dù rằng đất nước này đa số là Kitô giáo”

-“Gia đình công giáo Việt Nam luôn quan tâm giáo dục Đức Tin cho con cái, luôn khuyến khích con cái học giáo lý, làm việc bổn phận theo như Giáo Hội dạy. Trong căn bản và nền tảng đó, gia đình Việt Nam tương đối giữ đạo tốt, giữ được truyền thống đạo đức và con cái còn gắn bó với gia đình”

- Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa quyền năng, có thể biến sỏi đá thành con cái Abraham. Hãy tin vào đường lối làm việc của Chúa.

- Người làm giáo dục, dạy giáo lý, không phải chỉ có kiến thức rộng, nhưng phải xác tín là tin vào điều mình nói, làm những điều mình dạy... tức là phải sống Đức Tin mới giảng dạy có hồn, mới có sức sống.

Qua đám tang Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, đã thể hiện được một sự qui tụ sức mạnh của nhân loại. Có những phần Chúa đã để cho mình nhận trách nhiệm. Qua các biến cố, người Kitô Hữu hành động phải phù hợp với Đức Tin, nếu không, không nói lên được Niềm Tin”

Những lời huấn dạy của Đức Cha, được lắng nghe một cách cẩn trọng thấm sâu vào tâm khảm người Cursillista. Điều tôi cảm động và thấy gần gũi là cái băng da, biểu tượng Cursillo, ngài mang trên cổ.

Người Cursillista Giám Mục hiện diện nơi Trung Tâm Saint Clare này, đã là một Palanca giúp chúng tôi bầy văng đi những rứt rề, e ngại, nhát dăm, để mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm trên bước đường phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội.

Tiếp đó là Anh Chủ tịch Huỳnh Quốc Thu, rất cảm động nói lời cảm ơn lòng ưu ái của Đức Giám Mục đối với Phong Trào Cursillo San Jose. Anh đại diện Cha Linh Hướng Phong Trào Phan Quang Cường cùng tất cả các Cursillistas, dâng tặng Các Cha Hưu Dưỡng một số hiện kim, năm ngàn Mỹ Kim (\$5,000).

Chúng tôi được chụp hình lưu niệm với Đức Cha Phaolo, Cha Chủ Tịch Nguyễn Thanh Liêm và Cha Đình Ngọc Quế. Thật là vui và được khích lệ khi quay quần quần quít bên những người Cha, suốt

đời đi khai trí, mở đường cho đàn con được đến với Chúa Kitô. Riêng tôi, thân thiết cảm động như sống lại những ngày được kê cận lắng nghe lời huấn dạy của một người Mục tử nhân lành, người mà tôi luôn nhớ ơn, đã ân cần chia sẻ cho tôi nửa nén bạc tri thức về Chúa. (Một thoáng nhớ về cội nguồn, khi nghe Đức Cha Phaolo nhắc đến tên của người Anh thương yêu, Đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền, quá cố từ 1988).

2: GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG XÃ HỘI & GIÁO HỘI

Cha Victor Trần Đình Thảo

“Gia đình trong Chúa là một Giáo Hội nhỏ, trong đó Đức Tin được thông ban và trưởng thành. Gia đình được hạnh phúc hay không là tùy thuộc ở sự phấn đấu xây dựng từng ngày của con người. Gia đình được xây dựng vững chắc thì đó là những viên gạch làm nền tảng cho xã hội.

Đời hôn nhân: Không phải người nam và nữ kết hôn rồi sống với nhau suốt đời là đủ, sống đời hôn nhân còn phải kèm với sự trung thành., là yếu tố căn bản để tạo thành một gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên, mà nơi đó, cha mẹ là những thầy giáo. Nơi gia đình con cái học được trước nhất các đức tính nhân bản và thiêng liêng. Nếu sống đời hôn nhân xây dựng giáo dục gia đình tốt, chính là làm nền tảng cho Giáo Hội.

Làm cha mẹ: Thiên chức này Chúa ban cho, sau khi hai người kết hôn sinh con cái. Muốn chu toàn thiên chức này rất là khó, vì: “Không có trường nào dạy làm cha mẹ” như Đức HồngY Thuận

đã nói trong Đường Hy vọng. Trường dạy đủ nghề, nhưng Hôn nhân và làm Cha Mẹ không phải là nghề nghiệp, mà là một giao ước đồng lao cộng khổ để bồi đắp cho đời sống gia đình. Vì thế hai người sống đời hôn nhân, phải trung thành với tình yêu, với lời giao ước, lời giáo huấn của Chúa Kitô, phải trọn vẹn hiến mình như Đức Kitô là Vị Hôn Phu, trọn hiến mình trên thập giá cho Hiền Thê của Người là Hội Thánh. Đời hôn nhân bền vững trong ơn nghĩa Chúa mới mong thực hiện trọn vẹn thiên chức làm cha mẹ. Thánh giá của đời làm cha mẹ, nó sẽ trở thành khổ giá nếu chỉ có một người thực hiện giao ước. Khi nhận trách nhiệm sống đời hôn nhân cả hai đều phải kiên trì.

Môi trường gia đình: Cha mẹ phải hy sinh bằng tình yêu cho đi, để làm gương cho con cái. Môi trường gia đình là trường học tốt nhất giúp con cái trở nên hữu ích cho xã hội và Giáo Hội. Gia đình cũng là môi trường tốt để người giáo dân có bạn đồng hành nâng đỡ nhau, giúp thể hiện được lòng can đảm trong Đức Tin: dám rao giảng và làm chứng cho những giao ước của Thiên Chúa với nhân loại, và giúp xã hội đang sống trở nên lành mạnh tốt đẹp hơn.

Gia đình biết thờ phượng Chúa, vì, “Biết Thiên Chúa, là biết đến đức khôn ngoan”. Hãy như Kinh Thánh đã dạy: “Phúc cho người chủ biết mời Chúa và Đức Mẹ đến với gia đình”, như trong tiệc cưới Cana. Và ít nhất phải mời Chúa và Đức Mẹ đến trong những giờ kinh nguyện của gia đình, mà người chồng là Vị Tư Tế, vợ như là Thầy Phó Tế. Lời cầu nguyện của vợ chồng con cái dâng lên

Thiên Chúa sẽ không bị Thiên Chúa lãng quên.

Gia đình giữ lề luật Chúa: Lề luật đưa trí thức con người lên cao. Lề luật Chúa, là để giữ cho con người được sống trong sự quan phòng và an toàn trong ân nghĩa Chúa. Hôn nhân là một Bí Tích biểu lộ sự liên kết giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiên Chúa trung thành lời giao ước với Hội Thánh, chúng ta cũng phải trung thành với những gì chúng ta giao ước với nhau. Con người phản bội Thiên Chúa đã nhiều phen, nhưng Thiên Chúa đã không hủy diệt. Chúng ta cũng như Thiên Chúa, không hủy diệt một gia đình mà chúng ta đã cùng thề hứa.” Cha Victor đã đưa vào bài giảng những câu chuyện vui, làm chúng tôi vừa được học vừa được cười. Người ta nói, một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ. Đúng vậy, thưa Cha. Cám ơn Cha, một người Cha thật khiêm nhường, luôn ngọt ngào xưng CON với con cái. Tạ ơn Chúa !!!

ĐÊM TÂM TÌNH:

Đêm tâm tình dưới sự điều hợp của Soeur Tuyết Mai, thêm phần hỗ trợ của Cha Linh Hương Hùng. Giờ chia sẻ thật vui tươi sống động và...cảm động. Soeur đã lần lượt mời từng đại diện của mỗi gia đình lên chia sẻ về những đề tài đã học hỏi, cũng như cảm nghiệm của cá nhân. Soeur khích lệ mọi người, dù rụt rè nhút nhát tới đâu rồi cũng trở nên dạn dĩ sẽ chia những kinh nghiệm sống thật quý giá.

Đêm tâm tình tôi được nghe những tâm sự thật dễ thương, chuyện vui cũng nhiều, mà chuyện buồn cũng không ít. Điều

quan trọng là chúng tôi được nói “vời”, những điều mà không nơi nào có thể cảm nhận được ân tình thâm sâu, nâng niu, trân trọng... như nơi đây. Những ưu tư khoắc khoải của người Cha, những đắng cay nhọc nhằn của người mẹ, những tủi cực âu lo của người con hai vai nặng gánh mẹ cha em út. Lại còn có những vết thương đau còn tươi rói trong cuộc sống vợ chồng, trên bước đường tông đồ, trong công ăn chuyện làm... tất tất chúng tôi đem ra phơi bày dưới ánh sáng của Thánh Thần Chúa với tâm tình phó thác, để được băng bó, được chữa lành, được nhẹ gánh đau thương. Lòng hớn hở vui mừng tin vào tình yêu Thiên Chúa, cuối cùng chúng tôi nhìn ra hạnh phúc hiện tại Chúa ban, để can đảm mỉm cười hướng về tương lai.

Cha Linh Hướng Hùng đúc kết và cho chúng tôi những lời khuyên dạy trong đời sống gia đình hữu ích. Cha ban phép lành cho mười gia đình. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con qua một ngày học tập thú vị nhiều ơn ích.

CHÚA NHẬT

3. GIÁO DỤC KITÔ GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Cha Phaolo Nguyễn Ngọc Thảo

Cha là người luôn gắn nụ cười trên môi, hình như Cha muốn nói với chúng tôi rằng: Cuộc đời này thật đáng sống, thế giới này thật tuyệt vời, những gì xuất hiện quanh Cha cũng đều là kỳ công tuyệt hảo của Thiên Chúa, rất dễ thương, rất cần thiết cho con người... không có gì đáng trách vì Chúa không sáng tạo những gì vô ích. Cho nên Chúa sai Cha

xuống trần thế này là để vui cười và dạy cho con người biết ... cười vui.

Vừa vào đề là Cha đã dí dỏm nữa đùa nữa thật, như đi guốc trong bụng chúng tôi, Cha nói: “Đi tĩnh tâm có nhiều lý do chính đáng: Có người đi tĩnh tâm ghiền, có người đi tĩnh tâm vì được hợp pháp để không mang theo “Nhà Tôi”... Cha còn nói về cái lợi, cái hại khi đi tĩnh tâm có mang theo người phối ngẫu hay không. Tôi nghĩ, phần này, chỉ người có đời sống vợ chồng mới có kinh nghiệm thật. Còn Cha, là người nói chỉ để chọc quê và chọc cười chúng tôi mà thôi, chứ thật ra, Cha vẫn chưa có kinh nghiệm gì trong môi trường sáng tạo này.

“Hướng đi của Giáo Hội, dựa trên đời sống của Chúa Kitô. Giáo Hội là suy tư của một tập thể, không riêng gì ai, về đời sống gia đình rất khôn ngoan từ nhiều nguồn phong phú. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy cuộc đời mình trong đó, như bắt gặp thân phận mình trong Adong và Eva; Trong những con người theo Chúa vì đói khát của ăn tâm linh và vật chất, như chuyện Chúa hóa ra nhiều cá và bánh; Trong thân phận nghèo khổ khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá máng lừa; Như Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ được đòi đời trong chuyện Ba Vua tìm đến dâng vàng mộc dược nhũ hương (giống như mình được Chúa chúc lành trong hiện tại cho những gia đình trên đất Mỹ); Như Thánh Giuse phải tìm đường đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, (giống như mình đi tị nạn cộng sản)...ect...Đời Hôn Nhân Gia Đình của mỗi người cũng là một Lịch Sử Thánh (như một cuốn Kinh Thánh) vì có bàn

tay của Thiên Chúa dẫn đưa mình qua một lịch sử Thánh.”

“Gia đình, tùy thuộc vào bối cảnh xã hội. Gia đình Việt Nam nặng phân sĩ diện, họ gắn bó với hàng xóm.(như con cái lỗi lầm thì sợ hàng xóm cười chê, thường đuổi con ra khỏi nhà). Tùy thuộc vào đời sống tâm linh, tin vào chuyện hên xui may rủi trong việc cưới gả.”

“Chiều kích kinh tế: đôi khi, chuyện cưới gả môn đăng hộ đối, hoặc thiên về kinh tế chính trị, chỉ là hiệp ước giữa hai dòng tộc, không cần có tình yêu. Do đó, nếu ly dị hai bên dòng tộc sẽ có chiến tranh. Nhiều gia đình thường lo xây dựng cho con cái từ khi mới sinh ra nặng phần gia tài, điền sản, nghề nghiệp, nối dõi tông đường”. Có những cuộc hôn nhân gả bán, đôi khi làm cho người con gái phải ngậm ngùi đau xót, Cha vừa cười vừa nói: “Em tưởng giếng sâu, em nổi sọt giầy dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sọt dây” Cha nói phải, rất tiếc, vì Yêu là Cho, Yêu không phải là Lấy. Người giàu có Tình Yêu, thì như giếng sâu nhiều nước, cho hoài không hết; Người nghèo tình yêu như chiếc giếng cạn không nước, lấy gì mà cho?

“Chiều kích Bí Tích: Ý định ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo con người cho đến khi có gia đình. Trật tự gia đình, nằm trong mầu nhiệm sáng tạo, tiếp tục triển nở trong đời sống con người mỗi ngày. Thiên Chúa lấy hình ảnh gia đình diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử con người, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh vợ chồng. Sáng Thế Ký nói về Adam và Eva, Kinh thánh diễn tả hôn nhân con người khó hiểu

nổi: “vừa đau khổ vừa hạnh phúc”, nói về đời sống gia đình được chia sẻ, thì: “hạnh phúc trên cả hạnh phúc”, và “buồn hơn cả những nỗi buồn”

“Giao ước giữa hai người hôn nhân là mâu nhiệm, là giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, rồi Thiên Chúa đến làm người để đưa con người trở lại hoàn thiện như thuở ban đầu. Hình ảnh một gia đình đau khổ chính là giai đoạn đi qua Mâu Nhiệm Thánh Giá (đau khổ), là để đi đến một hy vọng Phục Sinh. Qua đó con người sẽ học được yêu thương, học được giá trị của đau khổ sẽ giúp cho con người trở thành nhân chứng của Hy Vọng”

“Nếu con người vững tin vào Tình Yêu Thiên Chúa, thì phải tin rằng, Ngài có chương trình và kế hoạch riêng cho mỗi người, như thế, con người sẽ có đức cậy vững vàng. Khi nghi ngờ Thiên Chúa, con người bắt đầu xây tường cho riêng mình (tự cô lập). Khi nghi ngờ người hôn phối cũng bắt đầu xây tường (khép kín, tự vệ) Khi nghi ngờ ai thì không dám chia sẻ, không dám trần truồng. Nguy hiểm hơn nữa, khi nghi ngờ Thiên Chúa, con người chọn con rắn làm linh hướng.”

“Trong đời sống gia đình vì SỢ tôn thương lòng tự ái (của mình) nên không dám xây cầu hòa giải” Cha nói với nụ cười chế giễu: “Xây cầu sợ sập cho nên phải xây tường.” Cha khuyên, hãy: “Nhấn một chút, sẽ thấy sóng lặng gió yên; Lùi một bước sẽ thấy đất trời minh mông”. Chúa Giêsu đến dạy chúng ta xây cầu để hòa giải. Cha khẳng định: “Có hòa giải mới có tương lai, dù xung đột giữa gia

đình, bạn bè, dân tộc, nhất định phải có hòa giải.”

“Bí tích hôn nhân:

- Chính Chúa Giêsu cử hành Bí Tích với đôi hôn phối.(không phải chỉ giữa người với người)

- Mỗi lần sống đúng lời hứa, đó là giây phút canh tân lại gia đình, không phải do nỗ lực của con người, mà là ơn Chúa xuống, khi người ấy cố gắng sống lời giao ước.

- Bí tích Hôn Phối cử hành trước cộng đoàn dân Chúa chứng kiến, là cơ hội nói với Giáo Hội rằng, chúng con là thành phần của Giáo Hội, và là Giáo Hội.

- Khi có con cái nên đưa chúng vào nền nếp giáo dục Kitô Giáo để con cái lớn lên theo gia đình, theo Giáo Hội.

- Yêu thương là giúp người khác lớn lên.(không phải làm cho người ta nhỏ lại) Hoa quả đời sống gia đình nó phát xuất trong tình yêu. Tôn trọng phẩm giá con người, tiếp tục đào sâu mối tương quan giữa hai bên.

- Trách nhiệm với các đứa con của hiện tại cũng như tương lai”

“Đời sống Niềm Tin:

Niềm tin phải được phát triển trong sự nuôi dưỡng mối tương quan của cộng đoàn. Người được mời gọi gia nhập cộng đoàn là được cưới, được giao ước, được thông ơn Chúa.

Hãy tôn trọng đời sống nội tâm của người bạn mình và con cái, để họ được lớn lên trong sự tự do, vì Thiên Chúa luôn hoạt động tự do trong mọi người.

“Chúa Giêsu nhập thể trong gia đình,Người cũng ở lại trong gia

đình. Hãy mời Chúa Giêsu làm Chủ gia đình. Trong tiệc cưới Cana, Chúa đã hóa sáu chum nước thành rượu, Chúa Giêsu là chum rượu thứ bảy cho Đời Sống Gia Đình, chum rượu này mới làm cho con người khỏi khát và niềm vui hạnh phúc của gia đình sẽ không bao giờ vơi.”

Mọi người yêu cầu Cha hát, Cha dịu dàng giống như Đức Mẹ, không nở chôi từ. Rất thương mến, ngài vừa đàn vừa hát bài Thuyền và Biển: “Khi thuyền xa biển...biển chỉ còn là bão tố”... Hôn quện vào tiếng ca, cho một cảm nghiệm sâu xa: “Cuộc đời này không có Chúa, đời con chỉ còn là bão tố”. Ước chi những đôi tượng hôn nhân, tạo điều kiện để trao cho nhau những lời tha thiết nồng nàn này, chắc chắn không bao giờ thuyền nở xa biển.

THÁNH LỄ BÉ MẠC

Cha Joseph Phạm Kim Hùng

“Thiên Chúa đã đổi xử với dân của Người như một người vợ, như một người bạn trăm năm, dù chúng ta bất xứng. Đền thờ Giêrusalem là biểu tượng cho con người. Thánh Phaolô đã cho biết, “Thiên Chúa xuống thế làm người, là để thực hiện một cuộc hôn nhân giữa Người và nhân loại, đặt trên nền tảng Chúa Kitô và Hội Thánh: người chồng là đầu, như Chúa Kitô là đầu Hội Thánh; người vợ là phụ tá luôn phục tùng Chồng, như Hội Thánh phục tùng Chúa Kitô”. Đời sống gia đình vợ chồng bổ xung cho nhau, cứu sống nhau như những câu thệ ước lúc cử hành Bí Tích Hôn phối. Phải trung thành thực hiện lời cam kết như Chúa Kitô với Giáo Hội.”

“Thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên gia đình nhân loại rất đẹp để đã làm cho quỷ dữ ghen ghét, chúng làm cho Eva rơi vào cạm bẫy. Hãy tỉnh thức, đừng ru ngủ chính mình, bởi vì qua mọi thời đại, cho tới ngày nay, kẻ thù ma quỷ vẫn tiếp tục gia tăng mọi mưu ma chước quỷ để phá hủy công trình tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con người là gia đình. Hãy nhớ, mình là người đang giữ kho báu vô giá mà kẻ thù ma quỷ như kẻ trộm muốn lấy cắp, kho báu đó, là Thiên Chúa trong ta, là Hồng Ân Thiên Chúa trong gia đình ta. Hãy giữ lời hôn ước và tuân theo lề luật Chúa để bảo vệ mình và gia đình. Thánh Phaolô dạy: “Hãy tìm sức mạnh trong Chúa và uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Chúa để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, những thần linh quái ác chốn trời cao. Hãy đứng vững, lưng thắt đai là Chân lý, mình mặc áo giáp là sự Công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng; Hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, hãy đội mũ chiến là Ôn Cứu Độ và cầm gươm của Thần khí ban cho tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6:10-17).

Cha nhắn nhủ: “Sống trong Tình Yêu Thiên Chúa, mới đem đến cho gia đình sự an bình hạnh phúc. Có như thế, chúng ta sẽ thấy Trời mới, ở đó, Chúa Kitô hiển trị; Đất mới, ở đó, Chúa ban cho ta quyền năng sáng tạo” Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Linh Hướng Hùng.

Đẹp lòng Chúa biết bao, với lời ca thanh thoát tuyệt vời như tái lập lời



thệ ước đoan nguyên:

“Dâng Chúa Gia Đình Con”

“.... Con tim triu mến,

Dâng yêu thương tuổi thơ...

Dâng nước mắt ngọt môi,

Nguyện Chúa thánh hiến đời con. Nguyện Chúa chúc phúc đời con. Nguyện Chúa nuôi dưỡng tim con”... “Yêu thương thờ Chúa vương tròn

Lạy Chúa, Chúa Đích Thực Là Nguồn Sống Cho Các Gia Đình, xin đổi mới tâm hồn chúng con, giúp chúng con, biết liên kết trong Tình Yêu của Chúa, và biết cộng tác trong Ôn Sáng Tạo Chúa ban cho chương trình xây dựng gia đình, một gia đình như ý định Chúa ở thuở ban đầu, để chúng con được “Yêu Thương Thờ Chúa Vương Tròn”. Amen

Tạm biệt St. Clare và các bạn

De Colores

NGUYỄN NGỌC NHAN TUYẾT



Bài thơ dưới đây của một cô gái trẻ bị bệnh ung thư sắp chết, đang điều trị tại bệnh viện ở New York, do nhóm bác sĩ điều trị cho cô đã gửi đi. Nhận thấy bài thơ rất đơn sơ nhưng thấm thiết tình cảm nhẹ nhàng và nhắn gửi đôi tư tưởng đáng để chúng ta suy nghĩ. Tôi xin dịch sang tiếng Việt để thân tặng các bạn.
Thân mến.

HOÀNG KẾ THÉ.

SLOW DANCE

VỮ ĐIỀU KHOAN THAI

*Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed
a butterfly's erratic flight?
Or gazed at the sun into
the fading night?
You better slow down
Don't dance so fast
Time is short
The music won't last
Do you run though each day
On the fly?
When you ask How are you?
Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through your head?
You 'd better slow down
Don't dance so fast
Time is short
The music won't last.
Ever told your child,
We'll do it tomorrow?
And in your hast,
Not see his sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say, 'Hi'
You'd better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short
The music won't last.
When you run so fast to get somewhere
You miss haft the fun of getting there.
When you worry and hurry through
your day,
It is like unopened gift...
Thrown away.
Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.*



Có bao giờ bạn đứng nhìn đàn trẻ nhỏ
Vui đùa chạy nhảy trong vòng chơi?
Hay lắng nghe mưa rơi
Vỗ trên nền đất?
Có khi nào bạn dõi theo một cánh bướm bay
không nơi ngừng nghỉ?
Hay nhìn chăm chặp ánh mặt trời
đang lụi dần vào đêm tàn?
Bạn nên thông thả lại.
Đừng vữ điệu quá nhanh.
Thời gian ngắn ngủi.
Âm nhạc sẽ chẳng kéo dài.
Bạn đã chạy qua mỗi ngày
Trên những chuyến bay?
Khi bạn tự hỏi mình ra sao?
Bạn có nghe được lời hỏi đáp?
Khi một ngày hoàn tất
Bạn nằm trên giường riêng
Với hàng trăm công việc kế tiếp
Ngón ngang qua đầu?
Bạn nên thông thả lại
Đừng vữ điệu quá nhanh.
Thời gian ngắn ngủi.
Âm nhạc sẽ chẳng kéo dài.
Có bao giờ bạn bảo con cái,
Chúng ta sẽ thực hiện vào ngày mai?
Và trong sự vội vã, bạn không nhìn ra
nỗi ưu sầu của con bạn?
Hay có khi nào bạn hững hờ,
Để tình bạn thấm thiết phai mờ
Làm cho bạn chẳng còn bao giờ
Gọi và nói lời chào thân thiết
Bạn nên thông thả lại.
Đừng vữ điệu quá nhanh.
Thời gian ngắn ngủi.
Âm nhạc sẽ chẳng kéo dài.
Khi bạn chạy quá nhanh để đến được nơi
nào,
Bạn mất nửa niềm vui trên đường đến đó.
Bởi khi bạn lo lắng và vội vã qua một ngày,
Chẳng khác nào món quà tặng chưa mở
Đã được quẳng đi.
Cuộc sống không phải cuộc chạy đua.
Ta nên sống thông thả hơn
Lắng nghe âm điệu của âm nhạc
Trước khi bài ca chấm dứt.

BẢNG XIN LỜI CẦU NGUYỆN

XIN LƯU Ý:

- * BXLCN bao gồm các Cursillistas và thân nhân Chúa gọi từ ngày 12-12-2009 – 11-3-2010.
 - * Cha Linh hướng PT Phaolo Phan Quang Cường, quý Cha LH Giuse Ngô Văn Thích, Giuse Vũ Hùng Sơn v. v...đều đã dâng lễ cầu nguyện cho các Linh hồn này.
 - * Ban Xã hội đã thông báo từng trường hợp trên hệ thống Email Phong Trào..
 - * Xin quý anh chị cầu nguyện cho những linh hồn này, nếu chưa nhận tin tức từ hệ thống Email, hoặc muốn cầu nguyện thêm.
- “Lời cầu nguyện không bao giờ TRỄ hay THỪA”. Xin đa tạ.

1. Ông GIUSE NGUYỄN VĂN NGỌC, Chúa gọi ngày 12-12-2009 tại SanJose, hưởng thọ 56 tuổi. Ông Giuse là thân nhân của các Curs Larry Nguyễn, Phan Thị Kim Nhung, Ngôn Nguyễn, Vũ Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Thu Lan.
2. Bà MARIA NGUYỄN NGỌC NGA, Chúa gọi 22-12-2009 tại Sanjose, hưởng dương (38 tuổi?) Bà Maria Nguyễn Ngọc Nga là cháu của AC Curs Phan Vũ Hải Âu & Phan Vũ Trina
3. Cụ Ông PHÊRÔ LÂM NHẬT NINH, Chúa gọi ngày 12-1-2010 tại VN, hưởng thọ 85 tuổi.
4. Cụ Bà MARIA LÊ THỊ KIM LONG, Chúa gọi ngày 14-1-2010 tại VN, hưởng thọ 84 tuổi.
5. Cụ Ông PHÊRÔ và Cụ Bà MARIA là song thân của AC Curs Lâm Kim Thúy & Nguyễn Văn Nghĩa.
6. Cụ Ông ANTÔN NGUYỄN QUANG CHIỂU, Chúa gọi ngày...tại VN, hưởng thọ 86 tuổi. Cụ Ông Antôn Nguyễn Quang Chiểu là thân sinh của chị Curs Nguyễn Thị Hiền Nga (khóa 199), chồng là anh Curs Nguyễn Xuân Huệ (khóa 118) .
7. Bà MARIA NGUYỄN THỊ NHON, Chúa gọi ngày 20-1-2010 tại Sacramento, hưởng thọ 62 tuổi. Bà Maria Nguyễn Thị Nhon là chị vợ của anh Curs Đình Tuấn (Nhóm Macco 36) .
8. Anh PHAOLÒ NGUYỄN TRẦN ĐẠT, Chúa gọi ngày 11-2-2010 tại VN, hưởng dương 33 tuổi. Anh Phaolo là con trai của AC Curs Nguyễn Minh; là em của AC Curs Nguyễn Duy & Kim Tuyền; là anh của anh Curs Nguyễn Vịnh.
9. Cụ Bà ANNA, Chúa gọi ngày...tại Houston Texas...Bà ANNA là em của chị Curs Nguyễn Thị Lan, chồng là anh Curs Trần Đình Hiền (khóa 53 VNSJ). Anh Curs Trần Đình Hiền là em của anh Curs Nguyễn Chính Lập (cựu trưởng THL. PT) .
10. Anh GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN CƯƠNG, Chúa gọi ngày 17-2-2010 tại Houston Texas. Anh Gioan Baotixita là anh bà con với Chị Curs Bích Ngọc (anh Huỳnh Quốc Thu, CTPT).
11. Cụ Bà ANNA VÕ THỊ KIM HUỆ, Chúa gọi ngày 18-2-2010 tại VN, hưởng đại thọ 89 tuổi. Cụ Bà ANNA là thân mẫu của anh Curs Phan Việt Giáp (khóa 28 VNSJ), vợ là chị Curs Vickie.
12. Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ ÁU, Chúa gọi ngày 24-2-2010 tại VN, hưởng đại thọ 90 tuổi. Cụ Bà Maria là thân mẫu của chị Curs Nguyễn Kim, chồng là anh Curs Nguyễn Văn Kính, Phó CTPT.
13. Cụ Bà Quả phụ Phạm Đường Lệ, Nhũ danh INÊ NGUYỄN THỊ TÚ, Chúa gọi ngày 23-2-2010 tại SanJose, hưởng đại thọ 94 tuổi. Cụ INÊ là thân mẫu Chị Curs Nguyễn Tô Lan, chồng là Curs Nguyễn Văn Hiệp; chị Curs Trịnh Thị Sâm, chồng là anh Phạm Ngọc Thụ.
14. Ông cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN PHAN, Chúa gọi ngày 8-3-2010 tại Phát Diệm VN, hưởng đại thọ 95 tuổi. Ông Cố GIOAN BAOTIXITA là thân sinh của Cha Linh hướng Phêrô Trần Văn Hoa, Giáo sư Đại Chủng Viện Hà Nội.
15. Cụ Ông VINCENTE BÙI NGỌC LÀNH, Chúa gọi ngày 11-3-2010 tại SanJose, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ Ông VINCENTE là thân sinh của chị Curs Bùi Thị Lan (khóa 222 Orange County) .



'Boâng

Hoàng'

Cái

Aò



Trong truyện xứ Phù Tang, nói rằng trong ngày mầu thân, ai mà đeo hoa hồng trắng, nói rằng mình mất mẹ; ai cài hoa hồng đỏ nói rằng mình còn mẹ nhà. Người Việt mình, hể tang thương thì cài hoa trắng, mà vui vẻ như cưới đám thì rình rang đỏ rộ. Có thể người phương Đông có những tập tục giống nhau; vì có thể phát xuất từ moat nguồn cội chăng?!

Tuần tĩnh tâm phong trào vừa xong, xảy vào ngày, Chúa và Mẹ đi ăn đám cưới ở vùng Ca Na. Nhiều lần đi Los Angeles Congress, các cha Jesuit thường hay nói; mời Chúa và Mẹ thôi, mà Chúa Giê Su kéo vô mười hai môn đệ, mấy tay bợm nhậu chuyên ăn uống; nên hết rượu của người ta.

Nói như vậy thì hơi giống giống kiểu nói của một số người họ 'bạch nha,' không biết xuất phát từ miền nào của xứ Việt; chắc chắn không phải là người miệt vườn. Vì bất cứ khi nào vào nhà vùng quê đều được đãi đằng nhâm nhi rĩ rã suốt ngày. Miền quê ta những gia đình rất là hiếu khách.

Nói vậy chứ, các cha chỉ nói cho hội trường cười lên mà quên nhọc. Nhưng cũng giúp ta nhớ là những người không ưa Chúa và môn đệ có cái nhìn xiên xéo và lập luận để bài bác. Trở lại, chuyện chính là 'đỏ màu đình đám.' Mẹ Ma ri A thì khôn ngoan lắm, không ai sánh bằng; người phụ nữ khảo tra tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa thì rõ khéo. Mẹ ghi dấu trong lòng câu nói của Thiên Chúa Cha nói xuống từ trời: "Này là Con Ta Yêu Dấu. Hãy nghe lời Người." Mẹ chắc hẳn đã nghe Lời Thiên Chúa mà bảo các gia nhân: "Người bảo gì thì làm." Quả y là như vậy; Chúa Giê Su làm đẹp mặt đôi tân hôn gia đình.

Chưa ai tổ chức đám cưới mà tính đãi bảy trăm chai rượu ngon nhất; nếu làm là đãi khoảng bảy trăm bàn tiệc, khoảng mười ngàn người ăn cưới đó bạn ạ! Xong đếm mấy bao lì xì có lên tới triệu đô la đó nhe.

Chúa Giê Su hoá nước lã thành rượu tằm; rượu tằm, tìm thấy trong văn chương dân gian khi chàng rể hỏi cưới thiếu nữ một cách bóng bẩy, khéo léo ...

Ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho..

Giúp em ..., một vò rượu tằm...

Giúp em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em đắp, đôi trâm em đeo

Giúp em quan tám tiền treo

Sang năm tiền cưới lại đèo buồng cao

Khi người con gái nghe nói vậy hiểu rằng anh ta đang xin cưới vì những cái anh ta nói đều quy vào sính lễ trai gái cưới nhau trong tục nhà lệ quê. Rượu tằm là vò rượu đỏ nhà gái chôn rất lâu, từ ngày nàng được sinh ra cho tới vu qui mới đem ra đãi khách cưới.

Nên khi anh ta nói giúp 'vò rượu tằm' không phải anh ta giúp mà là đòi uống rượu này, thì cô gái hiểu ý anh ta. Việc 'cất' rượu, cho thấy rằng nhà gái rất quan trọng trong nuôi dưỡng hôn nhân; chưa nói sâu xa hơn là con gái phải được cha mẹ chăm nom cẩn trọng.

Trong tiệc cưới Ca Na, khắc giây, Chúa Giê Su đã thay đổi cục diện có thể mất mặt chuyển thành giàu có và tươi vui. Có Chúa Giê Su làm đôi tân hôn và gia đình được nâng lên. Giống như Chúa đã cất rượu tinh tuyền này từ lâu lắm, chờ đến giờ thiết tân khách.

Người xưa nói ca dao "Còn mẹ ăn cơm với cá." Khi dân gian nói câu này thì cá thời đó hiếm và rất quý; ví dụ như các thánh tông đồ chuyên nghề đánh cá mà bỏ hết theo Chúa; Chúa làm chủ cả ngư sản. Ngài kêu thả lưới thì có cá ngay bất cứ khi nào.

Ngài nói Phê Rô ra bắt cá lấy vàng thì có như vậy. Ngày nay, không còn mẹ cũng có khối cá mà ăn, nhưng không vui thật đâu bạn ạ.

Câu ca dao chứa sự trùng khớp ngẫu nhiên đối câu với sự phù trợ của Thiên ý tương giao với câu chuyện Chúa Giê Su và Mẹ cứu gỡ cho đôi tân hôn và gia đình. Trong đó, đối với người Ki Tô, niềm tin xác tín rằng có Chúa Giê Su và Mẹ là có rượu nồng tân hôn.

Tiệc cưới Ca Na là sự sáng thứ ba trong năm sự sáng kinh mân côi, ở giữa thời Chúa bắt đầu loan báo tin mừng và chết rồi phục sinh lên trời. Rượu tân hôn trong tiệc cưới Ca Na là sự thông thái của người Mẹ vô nhiễm nguyên tội để Thiên Chúa dùng mình là 'tôi tớ' nói tiên tri về Tân Hôn của nước trời và thế gian thì rượu để cưới nàng dâu Hội Thánh là rượu biến thành Máu Chúa Giê Su Ngài làm trong bữa ăn Ngài trông đợi được ăn với người phàm.

Máu Thánh Chúa được tiên tri để chuẩn bị cho tâm hồn thế tục ta đón nhận và biết rằng Rượu Máu rất là cao trọng và cần thiết cho Tân Lang Giê Su và Tân Giai Nhân Hội Thánh. Điều nói lên Tình Yêu Thiên Chúa nồng nàn, lai láng, bao che và hoan hỉ trên hết những thuộc về loài thế trần.

Nhắc lại, khi Mẹ nói 'Hãy vâng nghe Lời Người' có thêm ý nghĩa gì. Kinh Thánh chép về sự Thật; khởi đầu, Thiên Chúa dựng địa cầu, đất nước, sinh và thực vật, vườn nhà nơi cư ngụ rồi dựng nên đôi tân hôn đầu tiên. Ngài dùng ý muốn và Ngôi Lời mà thực hiện. Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành. Ngôi Lời trong công cuộc cứu độ tuyên xưng rằng Người trở dậy từ côi chết sẽ kéo theo tất cả người thuộc về Ngài. Sự cất lên trời của Người tăng niềm hy vọng của con người được cất lên hàng cao siêu như vậy. Chúa Giê Su, những gì Người nói trong toà hạch hỏi, trên chặng đường thánh giá, hay khi đóng đinh vào rồi đều là Lời Kinh Thánh các tiên tri đã chép do Thần Khí Thiên Chúa, hoặc Thánh Vịnh. Lời Ngài nói với Mẹ và môn đệ Goan cũng là ứng nghiệm Lời Kinh Thánh.

Nên nhìn lại, Ngôi Lời đến thế gian xác tín cho chúng ta mạnh mẽ. Lời nói có quyền năng ban sự Sống. Lời nói thánh thiêng rót ngọt vào tâm khảm. Lời rửa nguyên giết chế mọi niềm tin

Khi nói với nhau lời khuyến khích hay chỉ dạy thật tình, như hành động công chính ngay thẳng của Chúa Giê Su, người và việc đâu vào đó ngăn nắp và yên vui. Khi dằn dặt nhau, tranh giành, hay nói cho ngã đổ nhau thì sự hoà bình đe dọa; vậy để bảo vệ cho riêng mình kẻ kia có thể lãnh phần hại.

Sự rối rắm hay lừa gạt tạo hoang mang và đương nhiên gây vượt mất lòng tin. Khi nói về niềm tin trong thần học Kinh Thánh, ta nói một chữ đại diện cho ba chữ; đó là Tin, Cậy, Mến; trong đó Yêu Thương mới làm rõ đức Tin rồi từ đó ta được trọn cả ba.

Tin vào Lời Thiên Chúa, nghe Người và làm theo thì Yêu Thương được nồng nàn, như thể cho đôi tân hôn và gia đình trong tiệc cưới Ca Na. Đôi tân hôn kia chẳng nói gì lo gì; có lẽ bốn mắt cứ lo nhìn nhau, thì thắm khẻ vào tai nhau "Anh Muối ơi! Em Muối ơi!" lo vui ngày hợp bối. Nhìn chúng hiền lành khả ái khẩn khít hài hoà Mẹ thấy thương. Mẹ lên tiếng nói bạn ạ. Quả vậy, Mẹ Nguồn Ôn Phúc; Chúa ở cùng Mẹ. Cái cốt lõi là phải mời bằng được Chúa Giê Su và Mẹ vào trong nhà mình.

Lời Kinh Thánh nói rõ như vậy trong câu chuyện. Vì có những khi khốn cùng mà cặp vợ chồng chẳng biết làm sao, nói làm sao. Ấy ấy, nhưng đừng quên là phải có nước và chum có đáy. Nhấn mạnh nhe, chum mà không có đáy, nước đổ hoài như không, mẹt kéo cày không nghỉ mà kệt đó. Rồi vậy, bạn sẽ hỏi; còn chúng tôi không có tôi tớ thì sao? Ấy da! Sao mà hỏi lung tung khó quá. Hỏi cái này thì chắc là "bí tích!" Nói đùa thôi. Nghĩ tí đã. A! Có rồi. Cũng trong Lời Kinh Thánh thôi. Ngôi Lời cứu độ mà lị.

Trước khi Chúa Giê Su tự nộp mình, Ngài nói với các môn đệ là 'từ nay Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, mà là bạn thâm tình.' Và Ngài chết cho anh em thâm tình. Nói vậy, thì khi Chúa đi ăn đám cưới, thế gian còn tôi tớ. Nhưng Chúa sống lại rồi mà chúng ta còn kêu người tin và Gentiles là tôi tớ thì làm trái lại điều Chúa trần trời. Mà làm trái Lời trần trời, đối với người Á Đông ta là điều tối kị. Bởi Yêu Thương mà Thiên Chúa nhận anh em của Con Một Yêu Dấu Ngài làm nghĩa tử để ban cho chính Con Một Ngài. Vì Yêu Thương mà làm cho nhau những việc nghĩa, công bằng, ngay thật, chứ không phải còn lẽ lối tôi tớ phục vụ vai trên kẻ trước nữa.

Công ty mau giàu nhờ văn hoá và lối cư xử của người làm việc trong đó hài hoà và tiêu trừ đường lối dòm ngó, dây cương người làm việc.

Nói như Cursillo chúng ta, ngày nay văn minh, trong Thầy chí thánh, là "một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em;" cứ vậy, chung sức hợp tác có quy củ, mọi môi trường thẳng tiến vào nhà Thiên Chúa vui vẻ thoải, ăn chắc mặt đầy. Hễ ở nhà Ngài, có Chúa có Mẹ làm gì thiếu rượu bạn nhẩy!

Nói thí dụ điển hình, tuần lễ ngoài sự đủ ăn ngày ba bữa ít nhiều gì, đi đứng bảo toàn, mọi người trong gia đình đều rước Mình Máu Thánh bảy lần, ít nhất một lần, nhiều nhất mười bốn. Hãy biết rằng Ôn Sủng Chúa ở tràn đầy trong bạn và gia đình bạn. Ước muốn cho người người nhà nhà được tràn đầy Tình Yêu và Ôn Sủng vậy là Chúa muốn.

Nắm Chúa nắm anh em, coi vậy có nhiều thử thách vì cái 'tôi' mà chưa trút đổ cho cạn thì 'ta đây' ngon lành hơn 'thiên hạ;' chưa kể cung cách thực hiện 'chồng chúa vợ tôi' hay 'bình đẳng cãi nhau mãi mãi.'

Tưởng cũng còn nhớ:

Nhấn một lời, biển yên sóng lặn

Lùi một bước, biển trời mênh mông

Trường giang sóng sau dồn sóng trước;

ngày ngày đều có người hơn người. Biết rõ bí mật Thiên Chúa làm chủ tất cả là mỗi lợi lớn trên cả ngợi khen người trên dưới và quanh mình.

Làm hẹn để cầu xin Thiên Chúa làm chủ đặc tính khiêm nhu hiền hoà, thì có ơn sống tha thứ, tằm mối phúc thật, tuân phục đức tin và giới răn Thiên Chúa đặt ra; rồi mở lòng ngợi khen, tạ ơn Chúa, tạ ơn nhau, vậy để nhận ra lỗi phạm và sự yếu đuối của đặc tính nhân loại; rồi, thông cảm nhau hơn, truyền khẩu cho nhau với lòng tin cậy mến.

Khi nhận biết rõ Thiên Chúa toàn năng yêu thương luôn tha thứ (TV 32) và quà tặng Thánh Linh Thiên Chúa uốn gồi ta quy phục, con người được sự bình an thật do Thiên Chúa và Nữ Vương hoà bình chiếm ngự ngôi cao lớn trong ta; từ từ ta trở nên nhỏ bé và vậy 'Phúc cho [ta] có lòng hiền hoà, khiêm nhu, được đất hứa làm gia nghiệp.' v...v...

Thừa hưởng gia nghiệp, trong lòng vợ chồng gia đình nào cũng mong được hưởng được cho. Ít nhiều gì, trong hôn nhân người ta có trí nghĩ: "*Công danh nhờ bạn; giàu nhờ vợ.*"

Nghĩ cho cùng Thiên Chúa có tâm nhìn và quyền năng, làm thì có thuộc hạ là đạo binh Thiên Thần. Thiên Chúa Con phải lấy sứ vụ và mục vụ để cho "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời." Nói bình dân, công danh Chúa Giê Su trong Tân Ước, nhờ 'nhiệm cục nước trời' Chúa Giê Su thành lập. Nước Thiên Chúa mở rộng đến tận cùng trái đất đời đời cần sự hợp tác của anh em và người nhà, chính là Giáo Hội.

Từ trong hình ảnh này, các thiếu nữ tính bước vào hôn nhân, phải khôn ngoan như Nữ Vương Thiên Đàng, phải biết 'khéo' hạch hỏi, sáng suốt nhận định; vì khi nói 'xin vâng' thì đáng phu quân phải đáng, đến vì ý Thiên Chúa và để mà tiếp tay Thiên Chúa cứu độ yêu thương và làm chủ địa cầu. Thiếu nữ giống Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng là "*Tình tuyển hơn bỏ cầu. Khôn ngoan hơn con rắn.*"

Xin đính chánh, là trong Kinh Thánh không nói các chị nên giống như 'su tử Hà Đông.' Mà nếu có giống thì các ông trong tinh thần lãnh đạo chủ gia đình 'tạ ơn Chúa' kéo mực vào lại Ngôi Lời.

Ấy, vậy mà người nam dân ta có ý tình, cũng do từ sản phẩm của Hà Đông, tim mắt chàng rung động mà thú:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Xin nói thêm cho rõ ràng. Rồi vậy thì tổng lãnh Thiên Thần là ai cho các cô hạch hỏi?

Xin các cô tuổi ô mai từ từ hỏi Cha chánh, phó, linh hướng, các cô chú bác trong cộng đoàn dân thánh Chúa, bạn cùng sinh hoạt, và cha mẹ anh chị em, trả lời cho câu này; vì câu trả lời tùy theo từng lễ lối sống gia đình và cá nhân; không thôi tổng lãnh Thiên Thần Gabriel và Ra fael phải xuống mà trả lời. Tui bí lù chịu thua.

Nếu hỏi tại sao mỗi hai ông Thiên Thần này, thì xin đọc sách Tô Bi A và phúc âm 'truyền tin.'

Xứ Hiệp Chúng Quốc, có nhiều luồng văn hoá 'độc đáo' giạt nẩy và ú tim gia đình á đông, chưa nói tới có khi đe dọa nền hoà bình trong đơn vị của xã hội này. Nên, nhấn mạnh tuổi ô mai cứ việc phanh phui tìm hiểu cho rõ từ nơi những bậc kinh nghiệm hiểu biết để đạt cho bằng được đức Khôn Ngoan Tinh Tuyển của Nữ Vương Thiên Đàng.

Cùng đích của con người là nên một với Chúa Giê Su trong cung lòng vô nhiễm của đức Nữ đồng trinh hiển vinh. Cho nên 'tính trong trắng (innocence)' khác biệt hẳn với 'tính ngờ nghệch (naive).'

Trong trắng là Chiên Thiên Chúa. Nhiều điều Chúa Giê Su là thước để đo. Các bạn tuổi ô mai cân nặng sức ép của các lứa ngang hàng hay luồng sóng xã hội mà cân nhẹ 'vò rượu tắm' hay 'truyền thống' Đấng Sáng Tạo... Cái gì cũng như 'hạt giống gieo vào lòng đời.'

Đong đẩu nào thì Chúa đong cho đẩu ấy. Đong đẩu Chúa Giê Su được lái là chính Chúa Giê Su làm gia nghiệp. Tính trong trắng của Chúa Giê Su và vâng theo ý Cha mình. Nên Người Cha cảm tình hiển linh nói với người ta rằng: "*Này là Con Ta Yêu Dấu. Đẹp Lòng Ta mọi đàng.*" Không kể diễm thiêng này nơi sông Gio Đan khi Ngài nhún dim hạ mình xuống đáy nước. Mà lúc Ngài ở tuổi mười hai đã biết nghe Tiếng Cha mình và biết đền thờ là Nhà của Thiên Chúa ngự.

Điều làm cho ông bà Giô Sép Ma Ri A sợ hãi tương tự như một số cha mẹ miền hẻo lánh mà nghe tiếng con mình là thần đồng sáng tạo, bất ngờ và rất kinh ngạc vì những thông minh vốn tại thiên tư.

Giáo xứ ta ngày nay, các bậc cha mẹ đều vui tâm hồn khi thấy con mình chịu ở trong nhà Chúa thực thi Thánh ý Thiên Chúa, thờ và phụng vụ Thiên Chúa cùng kính ái Thiên Mẫu. Tính trong trắng của Chúa Giê Su là biết mình, Con Thiên Chúa, mà chịu vâng nghe cha mẹ thế gian, vâng phục thêm mười tám năm nữa, trước khi làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca Na. Ngài làm rượu cũng do Mẹ Ma Ri A yêu cầu, thêm tinh thần vâng lời Mẫu thân.

Bạn lập luận rằng Thần Khí Thiên Chúa linh ứng trong Mẹ; cũng đúng thôi. Thiên Mẫu ấp ủ ngày ngày với Ánh Sáng Thiên Chúa thì làm gì cũng sáng hơn mọi loài thể trần chúng ta.

Điều này công chính vậy. Chúa Giê Su, nguồn sáng, chính là sự Thật, sự Sống và Con Đường cho nên Ngài trong trắng trên hết cả. Vậy, tất cả Khôn Ngoan, chính Ngài là nguồn mạch. Tự Ngài nhún mình, tự nộp, tự hiến, phục sinh, lên trời; không moat quyền bính thế gian nào có thể làm trên Ngài. Đọc, sâu xa hơn, Lời Kinh

Thánh, sẽ càng thấy rõ hơn chính tay Ngài viết nên luật Mô Sê và giới răn Ngài. Mà giới răn Ngài là chính Ngài thực hiện trước, kính Chúa yêu người, hiện diện, hiểu tử, hoà mình, chỉ dạy, cứu chữa, gọi kẻ chết sống lại, trung thành, tự hiến mình cho Người Yêu. Vì Ngài mà muôn nhân vật được tạo thành. Ngài xuống thế vì Yêu nhân vật thụ tạo của Thiên Chúa. Sự Thật nằm trong Con Đường dẫn đưa về Sự Sống với Ngài trong cõi trường sinh.

Hình ảnh những người tưởng mình khôn khéo và có đủ trí khôn để nhận định và phán xét, hay luận tội Vua Trời, liệt vào tính ngờ nghệch (naive), chưa biết rõ Sự Thật. Nên trong khi xử sự đôi bên, trong bất cứ môi trường đơn vị xã hội, hay trong cộng đồng lớn, hãy quy về Sự Thật để nên trong trắng và tình tuyền mà không vướng u sầu.

Lúa đôi, nhiều khi cũng giống như gia đình 'họ Đỗ tên Thừa,' trong vườn Ê Den, lập nên bức tường rào che kín, nghi ngại nhau, đổ lỗi cho nhau, và khung trời xám xịt tung ra; rồi không còn đi trong Con Đường để mở rộng lòng cứu độ, thương yêu nhau; nói cho nhau nghe về sự thật. Khung trời, màn che mắt thấy tay nghe điều sự thật; sự làm cho cùng lớn lên trong niềm tin cậy yêu thương và luôn tha thứ nhau hơn. Nên thay vì sống với nhau làm cho nhau cùng lớn lên thì ngược lại làm cho nhau nhỏ nhen không còn xứng đáng hơn; vậy đi ngược Thánh ý Chúa. Vì Chúa luôn muốn sự sống chung làm con người triển nở khai tâm đầy tràn dư cả thể mọi khía cạnh đời sống trước sau.

Lý do ta đổi tên thành Đỗ Thừa vì con người dính bén với ý định tham vọng riêng tư, quên sự thật nguồn cội mình – không nhớ nhược điểm là 'tội lỗi tối tăm.' Ngờ nghệch nhất là điều:

-- Chối tội thì chối nhìn thấy Thánh Giá và Chúa Giê Su trên cây Thánh Giá; vậy, chối ơn cứu độ Ngài tuôn đổ trên ta do Ngài ban cho nhưng không; mình không phải trả giá gì cả.

Chúa Giê Su đã trả cho bằng Giá Máu. Chỉ cần dùng ngờ nghệch, dùng chối sự thật, nhưng tha thứ cho nhau đời đời thì ta nhận vào Giá Máu rửa ta trắng tinh tuyền hơn áo cưới nàng dâu mới.

Mẫu nhiệm về sự Thật, cũng không phải do con người được hiểu rõ, nhưng nhờ Thiên Chúa mặc khải qua khí cụ và Thần Khí Ngài.

Điều chứng minh là những học giả cao siêu cùng thời ấy, ngay cả vua Sô Lô Môn làm chủ gia tài gần trăm tỉ đô la Mỹ, không được nhìn thấy điều "anh em" Đấng Mê Si A được nhìn thấy, là thấy chính Đấng Mê Si A, Anh Sáng Thật của thế gian.

Trong tiệc cưới Ca Na, mọi người đều kinh ngạc vì rượu ngon dành vào phút cuối. Tại sao vậy? Tại sao Kinh Thánh kể chuyện có bố cục như vậy? Nghĩ loanh quanh, như – Vào thời viên mãn:

Thiên Chúa sai Ngôi Hai là Đấng Thiên Sai cư ngụ giữa người phàm. – Thiên Chúa sai sứ giả Tiễn Hộ loan báo về Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

-- Chiên Thiên Chúa hóa rượu bánh vượt qua thành Máu Minh, phút chót, để dưỡng nuôi Nàng Dâu Hội Thánh... Làm trắc nghiệm, điều đúng nhất có lẽ là – Sau cùng Hội Thánh cùng uống rượu Thánh trên Thiên Đàng ngày sau hết. Nói điều này ra, chi bằng làm điều 'kỳ diệu' khơi nguồn, gia tăng, củng cố đức tin cho môn đệ vững vàng.

Trước đó, Chúa Giê Su nói với Mẹ – giờ chưa tới. Thật vậy, Chúa hiểu ý Mẹ đang nghĩ về Tiệc Cưới Thiên Đàng Thiên Chúa và Nàng Dâu Hội Thánh.

Giờ chưa tới không nói theo nghĩa từ chương như phàm phu tục tử. Nhưng lối nói chỉ có hai Mẹ Con hiểu mà thôi. Điều này không có nghĩa là Mẹ biết được cường độ đau đớn của 'lưỡi đòng đâm thấu tim Mẹ' khi giờ tới. Mẹ cũng không tưởng được nỗi

điều Con Mẹ bị nghiền nát như người ta đập đập trái nho làm rượu, hay vò nát đóa hồng tươi đỏ thắm dưới đất thô. Vì biết được thì đã biết luôn sự sống lại và lên trời vinh uy như thế nào rồi, thì 'lưỡi đòng đâm thấu trái tim' không đau hơn cái đau phải chịu, để rồi niềm vui và hy vọng tràn đầy hơn, mà làm chứng nhân một cách hùng hồn hơn (TV 22).

Đóa hoa hồng tượng trưng cho vẻ sắc thắm của Tình Yêu. Ngài là Tình Yêu đượm màu, cao trọng khiết trinh. Rượu nho tượng trưng nồng độ trong Tình Yêu. Sắc diện Ngài nát bét như tương, thân gãy ra, té lên té xuống trên đường Gôn Gô Tha. Máu Ngài tuôn ra cho đến khô cạn. Tất cả những gánh chịu để biểu dương Tình Yêu dâng hiến. Cài Bông Hồng Ngài trên áo như biểu dương Tình Yêu tinh tuyền trọn vẹn và bất diệt. Tinh trong trắng Ngài cho thế gian cốt lõi ở chỗ "Thầy là Cây Nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trở sinh hoa trái." Trở sinh hoa trái nhắc nhở Thiên Chúa công chính tồn tại đời đời.

Khi tiên tri Giô Sê than phiền Thiên Chúa thờ ơ. Ngài nói với tiên tri về đức công chính Ngài – Khi Ngài tạo dựng sự sống, ..., truyền cho núi đất đũa về một phía, biển thành hình, sức hút giữ cơ cấu không gian xoay dẫn nhau, thì Giô Sê người ở đâu. Thế gian trở sinh hoa trái do thừa hưởng vinh dự Thiên Chúa công chính. Thế gian được mặc khải cho biết chính Chúa chúc phúc hôn nhân, gia đình; Chúa nhờ cha mẹ thế gian tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa muôn hình vạn trạng. Con cái biết chính chắn:

Công Cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng kính mẹ thờ cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Chúa Giê Su thực hiện chữ trung hiếu với Thiên Chúa qua sự nhún mình khiêm nhu, rồi nước trời làm Mục Vụ trong thế gian và ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Ngài là Tôi Trung Thiên Chúa Ngự Đến thể hiện quyền năng. Đón nhận quyền

năng Thiên Chúa là mối lợi trong nhiều thời kỳ sự sống gia đình thế gian cho nhiều giai đoạn 'sinh ký tử qui.' Đón nhận đầy đủ bí tích Thiên Chúa lập ra để luôn ở trong sự dưỡng nuôi của Thiên Chúa, tương rất thiết yếu, không nên xao lãng, vì của thánh Thiên Chúa ban cho.

Kính cầu sáng trưa chiều tối, ngoài kính đọc khi bí tích Thánh Thể, xin Chúa Đấng làm chủ miệng lưỡi mở miệng cho lời cầu được xứng đáng. Kính cầu cho gia đình trở nên thiết yếu. Lành hạt mân côi giúp nhớ sâu xa và trầm tư về Mẫu nhiệm câu chuyện Kinh Thánh. Đọc kinh gắn chung gia đình nối kết giờ liên hệ nhau và cùng nhau liên hệ tình thâm với Thiên Chúa.

Khi nào thấy thiếu tình thương hãy lấp đầy yêu thương. Khi nào mất tình thương thì tìm người để thương. Vì cho đi là nhận lãnh. Chúa Giê Su và Mẹ cho đi khi đôi tân hôn tại tiệc cưới Ca Na chưa biết hỏi xin Chúa Mẹ. Khi biết Chúa Mẹ thương, người ta dẫn người tới xem đông hơn. Điển hình, tòa thánh hiện nay chỉ cư ngụ trong một khuôn viên nhỏ bên La Mã. Tình Yêu Thiên Chúa từ nơi kho tàng Ngôi Lời thu hút toàn cõi địa cầu, người người, dù tin, chưa tin, chối tin, và không tin, đều có biết Tình Yêu Thiên Chúa, bởi sách viết tràn lan khắp thư viện địa cầu, ứng nghiệm lời thánh Goan tông đồ tiên tri. Tình Yêu Thiên Chúa trong thế gian Ngôi Lời biến chuyển. Bông Hồng cài áo là nào đi nữa, với hiểu biết Chúa Mẹ đang ngự ngay bên Thiên Chúa người sống và thế gian, con người được mỗi Tình cao siêu giục ý hiểu người thân của mình đang được cư mang trong cung lòng Nữ Vương Thiên Đàng, nhờ tin, nên một với Chúa Giê Su.

Lạy Chúa, ban cho chúng con như Chúa đã tặng cho gia đình tân hôn tại Ca Na trong Thánh Ý. Xin Tình Yêu, Ôn Sủng Thiên Chúa chữa lành chúng con trong Trái Tim Chúa Yêu Thương. Alleluia. Amen.

TÔI TỐ MỌN HÈN

CHA THADEUS NGUYỄN VĂN LÝ



ÔI ĐẸP THAY!

Đẹp thay những bước chân què quặt, vì đá tảng thế gian,

Vẫn quyết tâm khai mở cho nhân loại Đường Đến Nước Trời.

Đẹp thay những Hạt Giống Lời từ miệng người bị trói buộc,

Vẫn trở sinh Hoa Trái Sự Thật cho Hòa Bình Công Lý.

Đẹp thay Trí Óc Thăm Nhuộm Ánh Sáng Kitô, dù sự dữ hủy diệt,

Vẫn dạy cho con người biết làm thế nào để Đốt Lửa Yêu Thương.

Đẹp thay, những Trái Tim Yêu, dù yếu nhược phế tàn,

Vẫn đưa Tâm Trí Nhân Loại đi sâu vào Hành Động.

Đẹp thay Ánh Mắt Nhìn, biến đổi bùn thành mạch Nước Trong,

Để tất cả chiêm ngắm địa đàng thế giới, là công trình sáng tạo của:

THƯỢNG ĐẾ, ĐÁNG CHÂN THẬT YÊU THƯƠNG

**Sống Mùa Chay,
với Tinh Thần Bất Khuất, để cùng đồng hành với
Cha Thadeus Nguyễn Văn Lý.
Đó là Palanca, là Cầu Nguyện hữu hiệu và
Làm Đẹp Lòng Chúa Nhất.
Nguyện xin.**

NGUYỄN TUYẾT

DANH SÁCH CÁC CURSILLISTA ĐÓNG NIÊN LIÊM TRONG THÁNG 01 -2010

Số TT	Họ và Tên	Địa Chỉ	Ghi Chú	Số Tiền
1	Lê Lan Nguyễn			\$20.00
2	Julie A Bùi			\$20.00
3	Thúy Hằng Reinhoz			\$20.00
4	Khổng Đạ Tony			\$20.00
5	Lê Xuân Sang			\$20.00
6	Phạm Mai Hương			\$20.00
7	Đỗ Kim Hương			\$20.00
8	Phêrô Nguyễn Quế			\$25.00
9	Anna Cao Thị Vinh			\$25.00
10	Đình Văn Quang			\$20.00
11	Hoàng Duyên			\$100.00
12	Nguyễn Thị Nguyệt			\$20.00
13	Chị Hồng Mỹ			\$100.00
14	Giuse Đỗ Đức Ơn			\$20.00
15	Maria Trần Kim Ruyên			\$20.00
16	Nguyễn Kim & Thành			\$40.00
17	Maria Nguyễn thị Ty			\$20.00
18	Phaolô Lê Vĩnh Phúc			\$20.00
19	Teresa Đặng Thanh Thanh			\$20.00
20	Thuận Trần & Điền Trần			\$50.00
21	Hưng Ngô & Thục			\$60.00
			<u>TỔNG CỘNG</u>	\$880.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liêm, xin quý anh chị liên lạc chị Thủ Quỹ Phong Trào tại địa chỉ:

Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907



Con Có Thiếu Gì Không?

Cuối tuần vừa qua, có chị bạn đến thăm tôi. Thật là quý hóa, chị đã lớn tuổi, mà đi đường xa xôi nên tôi mời chị ở lại chơi vài ngày cho thông thả. Vì thế chúng tôi có nhiều thời gian gần nhau để tâm sự. Ôi biết bao nhiêu chuyện để kể. Nào là chuyện đạo, chuyện đời về gia đình, chồng con, cháu rồi đến bạn bè xưa và nay. Kỷ niệm vui nhiều mà buồn cũng không ít.

Đang vui câu chuyện, bỗng chị hỏi tôi:

- Nè, tui hỏi thiệt nghe. Bây giờ nếu Chúa hiện ra hỏi chị có thiếu thốn gì không, cứ xin thì Ngài sẽ ban cho mọi sự như ý chị muốn. Vậy thì chị muốn xin gì, nói cho tui nghe với.

Câu hỏi ấy, những lúc sau này tôi thường tự hỏi cho chính bản thân mình, nên không do dự đáp:

- Nghĩ lại suốt cuộc đời mình Chúa đã thương và cho

tôi quá nhiều. Hiện tại tôi cảm thấy bằng an, vui vẻ, không thiếu gì, mặc dầu nhìn lại tôi chẳng hơn ai, nếu không muốn nói là còn thiếu kém. Tôi thấy mình đầy đủ rồi, nên không cần phải xin gì thêm nữa ngoài lời Tạ Ôn Chúa.

Chị bạn tôi sáng mắt, vui vẻ cắt ngang lời tôi:

- Ủ, tại sao tui và chị có những tư tưởng giống nhau quá. Hằng ngày tôi vẫn thưa với Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Chúa thương ban cho con đầy đủ quá, con không biết xin gì nữa vì có Chúa là có tất cả rồi.

Gợi nhớ lại khoảng thời gian xa xưa, những năm tháng của thời son trẻ, tôi thấy thương và tội nghiệp cho mình. So với hoàn cảnh và cuộc sống thời ấy thì có thể nói gia đình tôi đã được ổn định, đầy đủ và nhàn hạ. Vậy mà tôi chưa bao giờ bằng lòng với những Ân Huệ Trời cho. Ngài đã ban những điều tốt

đẹp, may mắn mà nhiều người muốn có. Tôi đã không cảm nhận và biết nói lời Tạ Ôn, mà thấy mình thiệt thòi nên luôn ước mơ...

Nhìn bạn bè, nhìn người quen lại so bì. Tại sao người ta được hưởng hạnh phúc đó mà mình lại không. Tôi tự cao cho mình hơn họ thì phải được hưởng những cái xứng đáng hơn chứ. Lúc nào những câu hỏi: "Tại sao, phải chi, nếu..." luôn luôn hiện diện trong trí tôi để lòng buồn tự trách mình, trách đời với những nuối tiếc không nguôi... Tôi đã nhìn đời với dáng vẻ bề ngoài, với con mắt thế gian ích kỷ, thiếu công bằng và tham lam. Nghĩ rằng đã tốt đẹp thì được tốt đẹp hơn mà không nghĩ đến những người đã chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi.

Bây giờ nghĩ lại tôi xấu hổ với lương tâm vì mình không là gì cả nếu không có Ôn Chúa ban cho. Tạ Ôn Chúa đã thử

thách tôi. Qua một đoạn đường mờ mịt tôi đã tìm thấy được đâu là Ánh Sáng thật và đâu là Hạnh Phúc đích thực.

Có lúc tôi tự hỏi, nếu những câu hỏi: “Tại sao, phải chi, nếu...” của thuở xưa ấy được đáp lại đúng cõi mơ ước, thì không biết đời sống của mình bây giờ như thế nào nhỉ.

“... Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô...” (Pl 3,7-8)

Tôi thường về thăm quê hương Việt Nam. Mỗi lần về, tôi đã dành một, hai ngày đi thăm viếng và họp mặt các bạn cũ. Năm ấy, các bạn đã ưu ái cho tôi một buổi tiệc họp mặt đặc biệt tại tư gia thay vì đi nhà hàng. Nhà rộng, thoáng mát có vườn cây ăn trái ở ngoại ô thành phố. Buổi gặp mặt rất vui vẻ và sôi nổi kéo dài đến khuya. Khi ra về, chủ nhà còn cho xe đưa về tận nhà. Cô bạn thân của tôi không tiếc lời khen ngợi chủ nhà hiếu khách, lịch sự. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn tôi khoái chí.

- Nè, nhờ nhảm cây đây. Có tiếc không? Thời xưa đã giàu, thời nay lại giàu hơn.

Tôi cười trêu bạn:

- Không biết ai giàu hơn ai đó nghe. Thu xếp đi, ngày mai tớ dẫn cho đi thăm cơ ngơi của tớ, có nhà to, có nhà nhỏ khắp ba miền đất nước.

Cô bạn véo tay tôi đau điếng.

- Thôi chào thua bà, nghèo mà ham.

Hàng năm cứ vào trung tuần tháng Bảy, tôi đi dự khóa Linh Thao 7 ngày do Cha Nguyễn Thế Minh hướng dẫn tại Villa Holy Names ở Los Gatos.

Chương trình gồm bốn giai đoạn gọi là “tuần”.

Tuần I: ngắm nhìn kỳ công và Hồng Ân của Thiên Chúa qua công cuộc tạo dựng.

Tuần II: ngắm nhìn Đức Giêsu trong cuộc sống thường nhật.

Tuần III: ngắm nhìn Đức Giêsu chịu thống khổ và chịu chết.

Tuần IV: ngắm nhìn Đức Giêsu sống lại.

Năm nào cũng những đề tài này để người dự sống lại lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa và nhìn lại “tiểu sử cá nhân” của chính mình mà tìm kế hoạch Chúa đã dành cho mình. Nhưng mỗi năm mình lại có những cảm nghiệm khác, sâu

sắc và trưởng thành hơn. Năm nay đang lúc suy ngẫm ở tuần III, tôi đọc Thánh sử Luca đoạn 22, 35-36.

“... rồi Người nói với các ông: Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: Thưa Thầy, không.”

Suốt những ngày sau đó, tôi bị đánh động vì câu hỏi trù mên đó. Tôi đọc đi đọc lại như thấy hiện ra trước mắt. Một căn phòng nhỏ, đơn sơ, nghèo nàn, nhưng đầy áp yêu thương và lo lắng. Ba năm trời Thầy trò có nhau cận kề bên nhau. Chúa đã dạy bảo nâng đỡ các tông đồ khi gặp hoạn nạn, khi tinh thần yếu đuối. Thế mà nay Chúa phải từ giả, để lại các ông bơ vơ. Chúa phải ra đi để hoàn tất công trình Chúa Cha giao phó. Vô cùng thương yêu và lo lắng Chúa hỏi.

- Các con có thiếu thốn gì không?

Thương ơi là thương, các ông ngơ ngáo cùng đáp một loạt:

- Dạ thưa Thầy không?

Tôi trầm nghĩ. Chúa hỏi lạ thật. Có đủ đâu mà thiếu.

“... Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con Người không có chỗ tựa đầu...” Luca 9,58.

Tôi cảm nhận được Tình yêu dịu ngọt của Chúa nên thì thầm: Con cũng vậy, Chúa ơi! Con có đầy đủ đâu, nhưng không thấy thiếu vì con đã có Chúa.

Văng vẳng bên tai tôi, đâu đó vọng lên tiếng hát ngọt ngào: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu thốn gì, Chúa bảo vệ tôi, tôi còn sợ chi ai...”

Lạy Chúa, con yếu kém lắm, xin cho con khát vọng muốn chia sẻ niềm vui và bằng an mà con đã nhận được nơi Chúa cho tha nhân, nhất là những người đã bỏ Chúa và những người chưa biết Chúa để họ có được Niềm tin và Hạnh phúc vì có Chúa trong cuộc đời./.

ELISABETH LƯU



Chỉ có tôi với bóng

Bây giờ là 8 giờ 47 phút sáng ngày thứ tư rục rỡ ánh nắng mùa thu của tháng 11, tháng cầu cho các đấng linh hồn. Tôi ngồi ăn sáng ở bàn salon, trên bàn có đĩa bánh mì, ly cà phê và mấy cuốn sách đang đọc dang dở, mặt hướng vào trong, lưng hướng ra ngoài, phía đang có ánh sáng chiếu rọi. Vừa bung ly cà phê lên, chưa kịp uống, tôi bỗng hơi giật mình với chiếc bóng tôi trên tường trước mặt. Tôi chợt nhận ra chỉ có một mình tôi trong nhà. Con gái Tuyết Mai vừa “Thưa Ba con đi làm”. Vợ tôi đã về Orange County thăm Nhạc mẫu tôi. Cụ trên trăm tuổi, tuy vẫn khỏe theo tuổi của Cụ, nhưng vợ tôi (và tôi) ước muốn được thường xuyên gặp mặt, chăm sóc Cụ đôi chút, và cũng thăm người em, con dâu của Cụ, vẫn luôn tận tình lo lắng tất cả mọi chuyện cho Cụ. Chúng tôi biết em chúng tôi vất vả lắm, phụng dưỡng Cụ chu đáo, lại còn nhiều công việc khác nữa của gia đình, làm ăn. Chúng tôi thương Mẹ nhiều và thương cô em không ít.

Tôi rảo mắt quanh phòng khách. Bóng tôi in rõ ngay trước mặt, bên dưới tượng gỗ Thánh Gia, do người bạn tặng năm 2005, khi chúng tôi về Việt Nam, chính tay anh điêu khắc. Phía trái một chút là tượng Đức Mẹ trắng, cao, do người bạn thân, chưa vô Đạo Công Giáo tặng. Sau tượng Mẹ, chậu hoa lan trắng, chỉ duy nhất một cành, nhưng hoa đẹp thật tinh khiết. Trên cao, ảnh Thầy Chí Thánh như đang nhìn tôi thông cảm nỗi cô đơn. Vừa tâm nhìn từ bàn computer là ảnh phép lạ Thánh Thể tại thành phố Lanciano, miền trung nước Ý, cách Rôma ba giờ lái xe. Phép lạ xảy ra vào thế kỷ thứ VIII. Bên trái nữa là kệ sách, chỉ toàn sách đạo. Không cao lắm bên trên kệ sách là khung hình “Mừng Thượng Thọ”, hình ông thọ, con nai, hai câu đối, chữ Thọ... được mạ vàng óng ánh. Đây là quà sinh nhật thứ bảy mươi do vợ chồng người bạn rất thân tặng. Cảm ơn hai em P & S.

Phúc đức thay có đôi mắt nhân hậu, nâng đỡ của Thầy. Cũng may thay phòng khách nhỏ gọn nên tôi cảm thấy ấm áp, bớt quanh hiu. Nhưng....

Sự thinh lặng luôn thuận lợi cho suy niệm.

Tôi đang một mình tôi đối diện với chính tôi...

Nhớ lại, Thánh Lễ thứ bảy đầu tháng 11 tại một nhà nguyện, Cha Chủ tế giảng về nhiệm vụ của mỗi người phải cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Có những giây phút chúng ta nghĩ về họ, hiện giờ họ ở đâu, thiên đàng hay luyện ngục? Tại sao là Thiên đàng? Tại sao lại là Luyện ngục?. Nghi vấn ắt có câu trả lời. Câu trả lời đúng dẫn đưa tới cách sống theo ánh sáng Lời Chúa. Từ đó chúng ta phải nhìn lại bản thân mình, tự phán xét mình, để rồi cũng cầu nguyện cho chính mình. Nói khác đi là hồi tâm sám hối, là hướng về đời sống mai hậu để tìm hiểu Ý Chúa, thực hiện điều Chúa muốn: Tôn thờ Thiên Chúa, yêu mến anh chị em. Với nét mặt trang nghiêm, buồn buồn, rất chân thành, giọng Cha chậm, đều đều, vẫn nhìn mọi người: (tôi không nhớ rõ chi tiết, chỉ là đại ý) Quý cụ và anh chị em nghĩ lại xem chúng ta được sinh ra thật dễ thương, thật ngây thơ trong trắng. Thế rồi qua thời gian, con người cọ sát với đời, tranh đua với đời, nên dần dần bị nhiễm thói đời. Tuổi thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, thậm chí cả ở tuổi tóc bạc da môi, thử hỏi được mấy ai dừng dung vô tình, hay biết dung hoà trước tiền tài, danh vọng, chức quyền, v.v...Hãy suy nghĩ về Sự Chết.

Tuy Cha không nói nhiều, nhưng người nghe suy nghĩ miên man.

Chết là chấm dứt sự sống nơi trần gian, khởi đầu cuộc sống mới. Giáo hội gọi thời điểm đó là “sinh thì”. Công hay tội nơi trần gian phải được trả lẽ công minh và dứt khoát bên kia biên giới của sống - chết.

Sống là thời gian suy nghĩ, nói năng, hành động mọi sự theo Ý Chúa muốn nơi mỗi người có đức tin.

Nếu đã biết “sống gỏi, thác về”, thì cho dù cuộc sống ‘thất thập cổ lai hy’, đại thọ trăm năm, hay bất luận bao nhiêu cũng chỉ là thời gian thao luyện đức tin, đức cậy, đức mến để có một ngày được chết lành. Sống là lo cho cái chết. Có sống lành mới được chết lành.

Sống lành là sửa mình, tin vào lòng Chúa thương xót: “ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” [Mc 1:15].

Sống lành là siêng năng cầu nguyện: “ Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến”. [Mc 13:35] .

Sống lành là sống như Chúa Giêsu Kitô, là chạnh lòng thương như Chúa Giêsu Kitô, là tín thác trọn vẹn nơi Chúa Cha, kể cả mạng sống như Chúa Giêsu Kitô.

Sống lành là phục vụ Thiên Chúa và anh chị em: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”. [Ga 12: 26] .

Sống lành là kiếp sống hạt lúa mục nát với thời gian để sinh nhiều hoa trái.

Sống lành là luôn có sự Bình an Chúa ban. Bình an trong tư tưởng, trong hành động, trong xử thế, và Bình an ngay cả trước cái chết.

Lạy Thiên Chúa con thờ, xin cho con thực hiện được phần nào những suy tư của con trong buổi sáng hôm nay. Một buổi sáng con gần con, và con thật gần Chúa.

Nguyện xin Chúa ở cùng con mọi ngày.

Tạ ơn Chúa, Thầy Chí Thánh của con.

ANRÉ LÊ ĐÌNH KHÔI.



Cầu Nguyện cho Đông Chiêm

Tại giáo xứ Đông Chiêm, Hà Nội, nhà cầm quyền CSVN đã ngang nhiên xúc phạm đến thánh giá, là biểu tượng thánh thiêng của mọi Kitô Hữu trên toàn thế giới. Khắp nơi nơi, mọi con tim đều hướng về Núi Thờ, trong sự hiệp thông và chia sẻ.

Phong Trào Cursillo SJVN đã tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt cho GHVN và cách riêng cho Đông Chiêm. Buổi chiều Thứ Năm 4 tháng 2 năm 2010, mặc dù trời mưa tầm tã và giá lạnh, nhưng hơn 300 người tham dự đã nghiêm trang hiện diện tại thánh đường Saint Victor để cùng nhau hiệp thông và cầu nguyện.

Đúng 7 giờ PM, thánh giá đã được các bạn trẻ cursillista thay mặt cho phong trào cung nghinh tiến lên cung thánh, dưới sự nghiêm trang, kính cẩn chào của quý hội viên đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

Sau khi thánh giá đã yên vị trên cung thánh, thánh lễ bắt đầu. Chủ tế là cha linh hướng Phong Trào Paul Phan Quang Cường, cùng đồng tế là cha linh hướng Joseph Phạm Hùng và cha Nguyễn đình Đệ. Sau phần chia sẻ Lời Chúa thật ý nghĩa của cha linh hướng Phaolô, các lời nguyện giáo dân tha thiết cầu xin Chúa hộ phù cho giáo hội Mẹ Việt Nam, đã hướng lòng mọi người thôn thức về hiện trạng giáo hội tại quê hương Việt Nam thân yêu.

Sau thánh lễ, nghi thức rước thánh giá, với những lời suy gẫm và tiếng hát thiết tha của ca đoàn, là giây phút trang nghiêm cảm động nhất.

Nhiều ánh mắt đã lung linh rơi lệ. Mọi người như chìm vào con đường thánh giá đau thương của Chúa khi xưa.

Lạy Chúa, thánh giá nào Người vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.....!





Buổi cầu nguyện kết thúc trong tinh lặng sâu thẳm của mọi con tim.

Trên đường ra về, chắc hẳn anh, chắc hẳn chị, và mọi người chúng ta, vẫn như thấy hiện hiện trước mắt những khuôn mặt đau thương của những anh chị em giáo dân Đồng Chiêm trước sự báng bổ, bạo tàn của nhà cầm quyền CSVN. Chúng ta như còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng những em thơ nói rằng “chúng cháu lên Núi Thờ để nhặt thịt Chúa.” Và chúng ta cũng không thể quên hình ảnh một người thanh niên quá cảm và một thầy Dòng Chúa Cứu Thế trên đường đến Đồng Chiêm đã bị người ta đánh đập tàn nhẫn, máu me loang lổ đâu đây.

Nhưng đức tin dạy chúng ta rằng Chúa là niềm cậy trông. Không một thế lực ma quỷ nào có thể chiến thắng nỗi tình yêu của Chúa khi xưa bị đóng đinh trên Thánh Giá.

KTT

Ngày Truyền Thống 2010



Mưa dài lê thê xen với những cơn gió lạnh buốt kéo dài nhiều ngày, cùng với tiên đoán của khí tượng mưa gió còn tiếp tục vào cuối tuần, nhiều người lo âu cho ngày họp mặt sẽ đến trong bão bùng, nhưng Chúa đã thương đàn con Cursillo, nên hôm ấy là một ngày Chủ Nhật nắng trong tuyệt đẹp, nắng lunh linh chào đón ngày truyền thống của phong trào Cursillo San Jose vào ngày mừng 8 Tết âm lịch năm Canh Dần.

Năm nay con số người tham dự gia tăng hơn những năm trước, nên nơi xum họp là nhà hàng Dynasty ở Grand Century, rộng rãi với bãi đậu xe thênh thang. Có thể vì là ngày Chủ Nhật nên mọi người đến rất đúng giờ. Ai cũng hân hoan tươi tắn như mùa xuân, các chị em diu dàng trong tà áo dài tha thướt bận rộn tiếp đón quan khách, bỗng dưng như tìm lại được một trời quê hương Viet Nam thân yêu.

Các chị trong ban tiếp tân cho biết ban tổ chức đã có mặt từ lúc 3 giờ trưa để sửa soạn mọi việc chu đáo. Điều ngạc nhiên thích thú nhìn thấy trong số quý khách tham dự gần 600 người, giới trẻ đã đến rất đông. Điều đáng chú ý thứ hai ghi nhận được là ngày truyền thống được tiếp đón nhiều tu sĩ nam nữ, trong đó có hai Linh Mục của phong trào là Cha Phan Quan Cường và Cha Phạm Văn Hùng, cùng với Cha Nguyễn Đình Đệ và Cha Trần Đình Thảo từ San Jose. Hai Linh Mục đến từ Oakland là Cha Thiệu và Cha Dương. Quý Souers cũng hiện diện khá đông đủ là Sr Tuyết Mai, Sr Ngoan, Sr Thu và hai Souers của nhà thờ St Claire.

Các bạn trẻ trong nhóm Ra Khơi vui tươi trong tiếng hòa tấu thánh thót. Đúng giờ khai mạc, đèn trong phòng vụt tắt, các em chào đón quý khách bằng những ánh nến lung linh trên sân khấu, với điệu vũ nhẹ nhàng như tơ, tay cầm tấm bảng đầy màu sắc bước lên sân khấu, hát bài Go Light The World và Người Gieo Giống với sự điều khiển nhịp nhàng của Sr Tuyết Mai. Anh Nguyễn Đức Vinh chào mừng quan khách, giới thiệu hai MC của chương trình là anh Vũ Ngọc và “ cô Bắc Kỳ nhỏ ” Lệ Chi.

Những tiếng pháo dòn tan trong không khí Tết tung bùng. Anh MC Vũ Ngọc chia sẻ, khi nhìn gia đình Cursillo quây quần bên nhau, để thấy được niềm hạnh phúc khi đã là một Cursilista, chúng ta không bao giờ cô đơn. Anh Ngọc ân cần giới thiệu chủ tịch của phong trào Cursillo San Jose, anh Huỳnh Quốc Thu, một người anh em kính mến, vừa “ bị ” mọi người vui mừng bổ phiếu thêm một nhiệm kỳ nữa. Anh Thu tạ ơn Hồng Ân

Thiên Chúa ban cho phong trào được một ngày lạnh ráo, trong khi khí tượng báo đông sẽ có mưa to trong ngày hôm nay, anh cảm động giới thiệu tờ banner hoành tráng, treo nơi chỗ tiếp tân của nhà hàng, với hai câu đối của Cha giáo Cao Xuân Kỳ gửi tặng cho ngày truyền thống của phong trào:

Năm Thánh Linh Mục Đức Tài Khiêm Cung
Cầu Thầy Chí Nhân Hồn An Xác Mạnh

Anh Thu diễn tả hôm nay cũng là ngày mừng Thánh Phao Lô, vị quan thầy vĩ đại của phong trào, chúng ta cùng gặp gỡ nhau, chia sẻ, tay bắt mặt mừng, tạ ơn Chúa, Thầy Chí Thánh đặc biệt đã ban cho phong trào ơn hiệp nhất và bình an. Với tuổi mới, năm mới, chúc Phúc Lộc Thọ vui tươi trong năm mới đến với mọi người.

Tiếp lời anh Thu, một đoàn lân vĩ đại xuất hiện với bốn chú lân cao lớn đầy màu sắc, tươi vui làm không khí Xuân thêm tung bùng, bên cạnh là một ông địa cười toe toét chào đón quan khách. Đoàn lân đặc biệt tham dự đến từ giáo xứ Elizabeth được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, nhất là các em bé, tròn xoe đôi mắt ngây thơ thật dễ thương, những bao phong bì đỏ thắm được lì xì đến các chú lân trong niềm hân hoan.

Sau đó cô MC duyên dáng Lê Chi giới thiệu cha Hùng, vị Linh Mục rất gắn bó với phong trào, xin Cha ban phép cho bữa ăn thân mật đoàn tụ hôm nay trong không khí cảm động.

Anh MC Vũ Ngọc với giọng nói rõ ràng trầm ấm: “ Kinh tế trong



năm qua đi xuống thê thảm, hầu như tài sản của chúng ta bị mất hết một nửa. Dù năm nay nghèo hơn nhưng chúng ta an Tết to hơn, như vậy sang năm người tham dự ngày truyền thống sẽ là 1000 người, hình như mỗi năm con số gia tăng gấp đôi, năm trước chỉ có 300 thôi, năm nay được gần 600, và nơi đây lúc nào cũng là mái nhà thân yêu để mọi người trở về xum họp mỗi năm”.

Chương trình văn nghệ đặc sắc mở đầu bằng ca khúc Mừng Năm Xuân Về, với ban hợp ca Ra Khỏi thật tuyệt vời. Tiếp nối là bài Xuân Hạp Mặt với tiếng hát của C. Thanh Hải xuất sắc, diễn tả đúng tâm trạng của 600 Cursilista và thân hữu đang quây quần bên nhau. Anh Vũ Ngọc đưa mọi người trở về quê hương với Lien Khuc Lính, trình bày bởi Tuấn Đạt và Thùy Linh, anh ngâm ngùi nhắc nhở đến dấu vết thời gian trôi nhanh, mới hôm nào nay đã hơn 30 năm qua, còn đâu thời oanh liệt của bao chiến sĩ oai hùng, còn đâu một quê hương xa xôi chỉ còn trong kỷ niệm.

Cô Lê Chi nhe nhàng mời LM Phan Quang Cường, Linh Hướng của phong trào lên chúc Tết, Cha Cường gửi gắm những lời thật ý nghĩa: “Tết là nghĩ đến Chúa, tổ tiên, ông bà, họ hàng cùng với tiền nhân dân tộc. Cũng là lúc chúng ta xum họp với thân nhân, bạn bè, cầu chúc những lời tốt đẹp, để nhớ đến nhau mãi mãi. Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn, những Hồng Ân mà Chúa đã ban cho Phong Trao trong năm qua, nhất là trong tình tương thân, tương ái, một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em mình. Xin Chúa Thánh Linh mang năm mới cho chúng ta, mỗi ngày mỗi gắn bó hơn với Thầy Chí Thánh, trong tràn đầy niềm tin và hy vọng.



Cũng thật bất ngờ, Cha Cường đã li xi cho mọi người một bài hát thật “tình tứ” là bài *Vi Đố Là Cha*. Mọi người không ngờ LM Linh Hương của mình lại tài năng đến thế, giọng hát ấm cúng không thua gì một ca sĩ điêu luyện.

Cho dù biết Cha vài hôm

Cho dù biết Cha nhiều năm

Nhưng lòng con vẫn luôn hằng mong...

Anh Vũ Ngọc không quên giới thiệu, cảm ơn những vị khách đặc biệt đã đến tham dự vì tình cảm quý mến dành cho phong trào, đó là cựu Thị Trưởng thành phố Milpitas, ông bà Jose Esteves. Hầu hết người Việt ở San Jose đều biết ông bà rất gắn bó với cộng đồng VN trong nhiều năm qua, càng gần gũi hơn, khi nhìn thấy phu nhân của ông Esteves, hôm nay quý phái trong chiếc áo dài màu đỏ tươi thắm thuần túy của chúng ta.

Vị khách tiếp theo là LM Phạm Văn Dương đến từ Oakland, mà anh Ngọc đã dĩ dõm giới thiệu là LM Phạm Văn Đường làm mọi người cười thật vui nhộn. Cha Dương tâm tình rằng Oakland và San Jose rất gắn bó, đã cùng đồng hành và chia sẻ với nhau hơn 20 năm qua.

Thêm một bất ngờ lý thú cảm phục quý LM vẫn vô song toàn, sau khi cô MC Lệ Chi mời Cha Đệ lên sân khấu để được nghe Cha đọc 8 câu thơ thật hay do chính Cha là thi sĩ.

Tiếp theo là tiết mục slide show của bạn trẻ Duy trong nhóm Ra Khỏi thực hiện, đã gửi đến khán giả nhiều hình ảnh sinh hoạt của phong trào, trình bày dòng lịch sử bắt nguồn với khóa đầu tiên năm 1949 ở Tây Ban Nha, và sau đó đã phát triển và lớn mạnh trên toàn thế giới cho đến hôm nay.



Năm nào trong ngày truyền thống, chương trình hấp dẫn, hào hứng và “ăn khách” nhất mà mọi người nào nức là tiết mục Fashion Show. Năm nay Fashion Show được bắt đầu với hai vị cao niên mặc quốc phục VN, sau đó sân khấu tung bùng, nhộn nhịp, sống động, các bạn trẻ nam trong quốc phục màu vàng hoàng gia, nhộn nhịp trình diễn cùng 8 cô gái xinh đẹp, tha thướt với những chiếc quạt trên tay. Các em trong ban Ra Khơi trình diễn xuất sắc, những hình ảnh vui tươi, trẻ trung như món quà mùa Xuân gửi đến trong ngày đầu năm. Mọi người say mê thưởng thức, trầm trồ khen ngợi. Có người đã bộc bạch: “các em mỗi năm mỗi hay hơn, không thua gì những shows nhà nghề như Paris by Night hay Asia...”.

Tràng pháo tay chưa dứt thì sự xuất hiện của Táo Quân và Táo Bà trong Sớ Táo Quân vui nhộn làm mọi người càng thích thú hơn. Nam nay Sớ Táo Quân của phong trào làm nhiệm vụ như mọi năm thật chu đáo, tường trình lên Thượng Hoàng những câu chuyện đã xảy ra của năm con Trâu, một năm với nhiều khó khăn. Thôi né già từ năm cũ, chào đón năm mới, hy vọng năm con Cọp sẽ mang đến nhiều tốt đẹp hơn.

Tết mà không có lì xì thì không được trọn vẹn. Biết được điều đó, nên hai MC Vũ Ngọc và Lê Chi đã mời Cha Cường lì xì cho các em bé dưới 12 tuổi.

Các em vui mừng, tung tăng trên sân khấu như những Thiên Thần nhỏ thật dễ thương, mang đến không khí Tết hạnh phúc cho mọi người.

Tiếp theo, anh chủ tịch Thu ân cần mừng tuổi cho các em trong nhóm Ra khơi. Anh Vũ Ngọc cũng mời

phu nhân của anh Thu là chị Bích Ngọc “Chairman của Bank of America” lên lì xì các em cùng với phu quân.

Vui Xuân, mừng Tết phải có màn số xổ đầu năm lấy hên. Năm người may mắn đã được trúng giải. Giải độc đắc năm nay được trao cho anh Bùi Văn Đức thuộc nhóm Phao Lô khoá 36 San Jose, món quà \$100 gift certificate được gửi tặng từ chị Hồng Mỹ.

Mọi người trò chuyện, dùng bữa ăn tối bên nhau, thưởng thức nhiều bản nhạc Xuân rất Xuân, trình bày với hết cả tâm lòng gửi đến từ các em trong ban Ra Khơi. Ban nhạc với bốn nghệ sĩ đã trình diễn xuất sắc và linh hoạt. Riêng bài Xuân Này Con Không Về được gửi đến từ Larry, một bạn trẻ đã làm mọi người thích thú, ca sĩ Lary của Ra Khơi hát không thua gì giọng hát bất hủ của ca sĩ gạo cội Chế Linh, điểm nổi bật là lời của bài nhạc này đã được Cursilista Lê Quang Trung thay lời, gửi về San Jose từ New York. Anh Trung dù xa xôi ngàn dặm, hầu như năm nào cũng về sinh hoạt trong hai khóa 3 ngày, anh luôn mang niềm vui đến mọi người qua những câu chuyện dí dỏm, tiêu lâm của anh.

Thầy ơi con xuân này sẽ về

Thầy ơi con trông cậy Thầy luôn...

Buổi tối đến rất mau khi anh Thu đọc diễn văn kết thúc ngày họp mặt với bao nhiêu lưu luyến. Mọi người tạm biệt nhau cùng bài Ly Rượu Mừng với ban hợp ca Ra Khơi và Souer Tuyết Mai.

Khi tiễn biệt ông bà cựu Thị Trưởng Esteves ra về, ông bà đã chia xẻ những cảm nghĩ chân thành: “cám ơn phong trào đã cho chúng tôi tham dự buổi họp mặt nhiều ý nghĩa cùng quý vị ngày

hôm nay. Vợ chồng tôi cũng là Cursilista nhiều năm qua. Trong năm mới này, xin quý vị hãy bắt đầu bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, để Thầy Chí Thánh luôn ở cùng quý vị và gia đình.”. Sau đó ông cũng nhờ chuyển lời đến ban nhạc và các ca sĩ, dù ông bà không hiểu được những lời trong những bản nhạc, nhưng những cung điệu của Vietnamese music thật là beautiful...Vài quý khách trước khi ra về đã hỏi, nếu bây giờ muốn mua vé cho sang năm đã có vé chưa? Thầy bói tiên đoán năm sau con số vé sẽ bán đến 1000 tham dự viên như anh Vũ Ngọc và nhiều người mơ ước.

Như anh Hưng Trần, khóa 133 của San Jose đã “thú tội” vì bận rộn công việc nên đã không sinh hoạt với phong trào 15 năm nay, anh may mắn đã có cơ hội mua vé tham dự, trong dịp đi đọc kinh cho người thân quá đời ở một nhà quán. Anh Hưng sẽ thu xếp để đi sinh hoạt với nhóm thường xuyên hơn sau ngày hôm nay.

Buổi dạ vũ với các em trẻ vẫn còn tiếp tục. Khuôn mặt các em rạng rỡ như tương lai tốt đẹp của một năm mới tràn đầy hy vọng.

Và như thế, hình như âm vang hạnh phúc của những hạnh ngộ bằng bạc trong tiếng hát của ngài ca sĩ LM Cường của phong trào Cursillo San Jose :

*Không cần biết Cha là ai
Không cần biết Cha từ đâu?...*

San Jose, ngày 21 tháng 2, năm
2010

NGUYỄN HẠ THU THÙY









**PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM
GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA**

**ĐƠN GHI DANH
THAM DỰ TỈNH HUẤN CURSILLO 2010**

KHOÁ NAM # 38VNSJ: 19/08/2010 - 22/08/2010

KHOÁ NỮ # 39VNSJ: 26/08/2010 - 29/08/2010

Tên Thánh: _____ Họ và Tên: _____ Phái: Nam Nữ
Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____
Điện Thoại Nhà: (____) _____ Số Điện Thoại trong trường hợp khẩn cấp: (____) _____
Email: _____

Ngày Sinh: _____ Tháng: _____ Năm: 19____ Học Vấn: Tiểu Học Trung Học Đại Học
Thuộc Giáo Xứ hay Cộng Đoàn: _____ Thuộc Giáo Phận: _____

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn hay Đoàn thể: _____

Gia Cảnh: Độc Thân Có Gia Đình/Có bao nhiêu con: _____ Goá Vợ/Chồng

*Nếu đã lập gia đình, xin cho biết người phối ngẫu đã gia nhập phong trào Cursillo chưa? Rồi Chưa

Nếu rồi, xin cho biết Họ và Tên của người phối ngẫu: _____

*Quý vị có trở ngại gì về sức khỏe cần được lưu ý trong thời gian Tỉnh Huấn không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có bao giờ điều trị về bệnh tâm thần không? Có Không

Nếu có, xin cho biết: _____

* Quý vị có kiêng ăn và cần được lưu ý không? _____

* Quý vị có bị ngăn trở trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể không? _____

* Quý vị phải trong hạn tuổi từ 25 tới 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cứu xét đặc biệt.

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2010

Tham Dự Viên Ký Tên

Họ và Tên người giới thiệu hay bảo trợ: _____

Địa Chỉ: _____ Thành Phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____

Điện Thoại Nhà: (____) _____ Điện Thoại trường hợp khẩn cấp: (____) _____

Email: _____

Thuộc Cộng Đoàn hay Phong Trào: _____ Giáo Phận: _____

Người bảo trợ đã dự khoá: _____ Tại: _____

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2009

Ngày _____ Tháng _____ Năm 2010

Linh Mục Quản Nhiệm/Linh Hưởng

Người Bảo Trợ

*****Lưu Ý: Sau khi hoàn tất, xin chuyển về Khối Tiền Cursillo trước ngày 20/06/10 qua địa chỉ:
Anh Jerome Việt Hải – 10671 Larry Way, Cupertino, CA 95014 Điện Thoại: (408) 873-8530**

SÁCH & TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:



TITLE PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin \$5.25
- The Group Reunion, Fr. Juan Capo \$6.50
- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch \$5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff \$1.50
- Fundamentals of Christianity,
by Fr. Frank Salmani \$9.25
- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner \$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani \$6.00
- First Conversations of Cala Figuera

TITLE PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin \$1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin \$3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple \$3.00
- The Catholic and Social Justice \$2.00
- Reaching Jesus \$12.00
- New American Bible \$6.00
- Our Fourth Day \$3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo \$6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI \$3.75
- The Precursillo, Gerry Hughes \$2.50
- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer \$3.25
- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight \$7.00
- His Way, Fr. David Knight \$10.00
- Why Jesus?, Fr. David Knight \$16.00
- To Follow His Way, Fr. David Knight \$7.00
- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II \$9.00
- Go and Make Disciples, by the
National Conference of Catholic Bishops \$10.25
- Cursillo - What is it? \$1.50
- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen \$1.50



CURSILLO MOVEMENT
DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT
MONTHLY NEWSLETTER

Stamp

Kính Biểu:

SINH HOẠT TRONG THÁNG 3 & 4 -2010



■ **TRƯỜNG HUẤN LUYỆN :**

Chủ nhật 28 March từ 06:45PM - 9:30PM, tại hội trường nhà thờ St. Patrick.

CHỦ ĐỀ : BẢO VỆ SỰ SỐNG

■ **ĐẠI HỘI ULTREYA :**

Chủ nhật 18 April từ 12:30PM - 3:30PM, tại hội trường bệnh viện O'Connor,
2101 Forest Ave., San Jose

CHỦ ĐỀ : PHỤC SINH—NGUỒN HI VỌNG

Xin quý anh chị suy nghĩ, cầu nguyện và cảm nghiệm theo chủ đề trên.

Mọi bài vở xin gửi về Ban Truyền Thông vào tuần lễ cuối mỗi tháng theo địa chỉ:
Dao.Joseph@gmail.com

Xin cảm ơn quý anh chị.