



Người Môn Đệ Đức Kitô

I. TẮM BÁNH LỜI CHÚA (Mc 10,37-42)

"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

II. TẮM BÁNH CHIA SẺ

Chuẩn bị nhân sự tiếp nối công việc truyền giáo ở trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ. Tuyển chọn rồi Chúa còn đào tạo để các ngài nên những chứng nhân trung thành của Chúa. Hôm nay, Chúa nêu lên những đức tính cần thiết của người môn đệ.

Người môn đệ của Chúa phải có tâm hồn quảng đại.

Tiên tri Elisêô đã hào phóng đối với gia đình tiếp đón Ngài. Tiên tri là hình ảnh đẹp về các môn đệ của Chúa. Người môn đệ là đại diện cho Đấng sai mình. Người đại diện tốt phải là người trình bày được dung mạo của Đấng sai mình. Chúa Giêsu, Đấng sai ta là người vô cùng rộng lượng. Người đến trần gian không phải để thu tích mà để ban phát. Trọn cuộc đời, Người ban phát không biết mệt mỏi.

Người đến không phải để xét xử, luận phạt, nhưng để tha thứ. Người tha thứ một cách dễ dàng cho tất cả những tội nhân đến với Người. Người đến không phải để giết chết, nhưng là để cứu chữa. Người đến cho ta được sống và sống dồi dào. Người môn đệ của Chúa cũng phải có tâm hồn quảng đại, rộng lượng, bao dung như Chúa.

Người môn đệ của Chúa phải sống khiêm nhường.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi các môn đệ là những người bé mọn. Chống lại những thói kiêu căng, phô trương, Chúa Giêsu luôn thao thức sao cho các môn đệ của Người trở nên bé nhỏ, khiêm nhường. Bé nhỏ trong tâm tình đạo đức để phó thác mọi sự trong tay Cha. Bé nhỏ về của cải, đừng mang "hai áo, mang theo túi tiền". Bé nhỏ trong cách cư xử với nhau, đừng tranh giành chỗ nhất, nhưng hãy chọn chỗ chót. Bé nhỏ để quỳ xuống phục vụ : "như Thầy đã rửa chân cho các con, các con hãy rửa chân cho nhau". Bé nhỏ để sau khi làm mọi việc rồi, hãy nhận mình là "tôi tớ vô duyên bất tài".

Người môn đệ của Chúa phải biết tập trung vào Chúa Kitô.

Người môn đệ là người chọn Chúa Kitô làm lý tưởng. Người môn đệ cũng là người đi làm chứng về Chúa Kitô. Vì thế mọi lời ăn tiếng nói, cả đến tâm tư tình cảm cũng phải qui hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phải chiếm vị trí ưu việt trong tâm hồn người môn đệ. Nói thế không có nghĩa là người môn đệ chối bỏ mọi tình cảm chính đáng, dứt lia những mối liên hệ gia đình. Nhưng có nghĩa là từ nay người môn đệ có yêu thương ai thì cũng là yêu thương trong tình yêu của Chúa Kitô và bằng tình yêu của Chúa Kitô.

Người môn đệ của Chúa sống cho Chúa và chết cho Chúa.

Chúa Giêsu không sống vì mình và cho mình. Người luôn sống vì và cho người khác. Người sống vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Nên mọi việc Người làm đều vì Chúa Cha và cho Chúa Cha. Người là tình yêu hoàn hảo dâng tặng Chúa Cha. Nên Người đã "vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá". Người sống vì con



người và cho con người. Nên người đã ban tặng chính sự sống của Người cho nhân loại, đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhân loại.

Nên thánh Phaolô khuyên người môn đệ của Chúa hãy bắt chước Chúa mà chịu phép rửa trong sự chết của Chúa Kitô. Hãy yêu mến, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chắc chắn ta không chết một lần, nhưng sẽ chết dần mòn. Chết cho tội lỗi để không bao giờ phạm tội nữa. Chết trong quên mình âm thầm. Chết trong những hy sinh nhỏ bé. Chết trong nhiệt thành phục vụ nước Chúa. Chính khi chết đi như vậy, ta lại được một sự sống mới tràn ngập tâm hồn, sự sống sung mãn, phong phú của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đã trải qua cái chết, mới cảm nghiệm được sự sống ấy. Thánh Phanxicô chắc chắn đã trải qua cuộc lột xác ấy nên mới thốt ra được những lời bất hủ : "Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời". Vì thế thánh nhân đã trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Kitô, xin thanh luyện tâm hồn con, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT





Thư Linh Hướng Phong Trào

Mến chào quý anh chị Cursillista,

Nguyện xin bình an của Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta ở cùng tất cả anh chị em.

Tạ ơn Chúa, sau những lần họp nhóm và cùng nhau cố gắng sống ngày Thứ Tư của chúng ta trong ân sủng của Chúa. Giờ đây chúng ta lại có dịp để cùng nhau góp công, góp sức để chuẩn bị cho khoá 42 và 43. Văn chương Mỹ có câu: *“Good preparation, yields good result”*-- được tạm dịch là *“để đạt được kết quả mỹ mãn, chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo”*. Thật vậy câu nói này có thể áp dụng từ công việc hàng ngày cho tới đời sống tâm linh của mỗi một người chúng ta. Để chuẩn bị cho khoá 3 ngày, hàng năm chúng ta có 8 tuần tĩnh huấn để cầu nguyện cũng như chuẩn bị cho quý anh chị em Trợ Tá am hiểu thêm về vai trò của mình cũng như xin ơn Chúa để có đủ nghị lực, sự yêu mến để góp phần cho sự phát triển của Phong Trào và cho chính đời sống tâm linh của mỗi anh chị em cursillista.

Do đó 8 tuần tĩnh huấn là những thời gian tối quan trọng để chúng ta được liên kết với nhau trong ân sủng của Thầy Chí Thánh qua cùng một mục đích: *“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em.”* Chắc hẳn quý anh chị em nào đã tham gia Phong Trào nhiều năm thì biết rõ về ý nghĩa của những tuần tĩnh huấn. Bởi lẽ đó, tôi tha thiết kêu gọi quý anh chị em tích cực tham gia làm trợ tá và cùng tham dự tuần tĩnh huấn đầy đủ với một tinh thần sốt mến. Được như thế và với sự chúc lành của Chúa chúng ta sẽ trở thành những khí cụ bình an của Chúa cho nhau và cho 2 Khoá Ba Ngày 42 và 43 sắp tới.

Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho mỗi một người chúng ta trong tình hiệp nhất và yêu thương.

Rất Quý Mến,

Andrew Nguyễn Thụy Vũ

Linh Hướng Phong Trào Cursillo VNSJ



Thưa Chí Tích Phong Trào

“ Sống theo sự thật và trong tình bác ái , chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện , vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu . ” (Ep 4,15)

Quý anh chị cursillistas rất thân mến,

Thấm thoát mà đã gần một năm , ngày Phong Trào vui mừng , hân hoan chào đón quý anh chị em tân cursillistas của hai khóa 40 và 41, giờ đây anh chị em chúng ta lại sẵn sàng để được Thầy sai đi để chuẩn bị cho hai khóa 42 và 43 năm nay, một lần nữa chúng ta lại có dịp tuyên xưng cùng Thầy : “ Lạy Thầy, Thầy muốn con làm gì ? “

Thưa quý anh chị, đã hơn hai ngàn năm nay, bao giờ cũng có những người tình nguyện đáp lại tình yêu của Đức Kitô Thầy Chí Thánh một cách quảng đại, chỉ vì những người ấy biết rõ ràng rằng chính Thiên Chúa mới là lý do duy nhất để mọi người hy sinh , biết bao nhiêu thanh nam, thiếu nữ được tình yêu Thiên Chúa lôi cuốn , bây giờ đến lượt chúng ta , những người cursillistas cũng đã được tình yêu Đức Kitô thôi thúc, chúng ta hãy hiến dâng đời sống chúng ta cho Đức Kitô vì chỉ có một vị lãnh đạo duy nhất đáng cho chúng ta sẵn sàng hy sinh , đó là Đức Kitô. Tất cả những việc phục vụ nào không quy hướng về Đức Kitô , thì chỉ là những việc phục vụ vô ích.

Quý anh chị cursillistas thân mến, không một khóa Cursillo nào được chuẩn bị hoặc tổ chức mà không có sự hỗ trợ về phần thiêng liêng qua lời cầu nguyện , chúng ta xác tín một cách tuyệt đối và cụ thể rằng tất cả mọi sự trong Cursillo đều là công việc của ân sủng Chúa, do đó điều cần thiết là phải cầu nguyện và hy sinh , hãm mình cho được tốt đẹp trong công việc tông đồ này , những phép lạ của ân sủng Chúa ban cho nhờ lời cầu nguyện phó thác , kèm theo sự hy sinh , chứ không phải nhờ kiến thức hay kinh nghiệm.

Thưa quý anh chị, chỉ còn tám (8) tuần nữa , hai khóa 42 và 43 sẽ bắt đầu , quý anh chị đã vâng lời đáp trả tiếng gọi của Thầy Chí Thánh qua sự phấn công của phong trào, xin hãy cố gắng , nhưng trên hết mọi sự , chúng ta hãy sống tinh thần cầu nguyện liên li, biết phó thác trong tin yêu , và tuyệt đối tin tưởng nơi Thầy Chí Thánh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết gắn bó , kết hiệp mật thiết với Chúa, nhờ đó chúng con mới có thể đem Chúa đến cho anh chị em tham dự viên , bởi vì chúng con chỉ có thể cho đi cái mà chúng con có.

Tạ ơn Thầy đã ban cho phong trào một năm được bình an và hiệp nhất. Xin Thầy chúc lành cho hành trình Đức Tin cầu nguyện của mọi anh chị em chúng con , và xin Thầy ở lại với chúng con trong suốt những ngày của tám tuần tĩnh huấn , trong hai khóa cuối tuần và trong suốt hành trình ngày thứ tư của chúng con

Tạ ơn Chúa !

JOSEPH HUỲNH QUỐC THU
CHỦ TỊCH PHONG TRÀO CURSILLO VN-SJ



Tình

Thiên Ân Tình Hiệp Nhất một nhà
 Thể hiện Ý Chúa: Tình Mẹ Cha
 "Mến Chúa yêu người" Lý tưởng sống
 Công Dân Thiên Quốc Ơn Thái Hòa .

Thầy

Hãy loan báo "Hiến Chương Nước Trời"
 Tình Thầy Chí Thánh thật sáng ngời
 Đồng tâm hoạt động Tình bác ái
 Cùng chung liên kết tình tuyệt vời.

Chí**Thánh**

Sứ mạng Truyền giáo cho mọi người
 Gương lành thánh đức : "Chúa-làm-Người"
 Thánh Thể Bí Tích thực hành sống
 Yêu Chúa tha nhân hướng về Trời ..



Tình Huấn lành nhận không ngại chí
 Thuyết trình phân phát luôn nhắc ghi
 Chia sẻ tiếp thu luôn bàn luận
 Linh Đạo Truyền trao đem thực thi .

Hành trình Tình Huấn Chúa ban trao
 Lành nhận Ơn Chúa hãy truyền rao
 Nguồn Ơn cứu độ cho nhân thế
 Thiên Ân Tình đở luôn dạt dào

LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ

Tinh Thần Cầu Nguyện



Thưa quý anh chị, tất cả chúng ta đều biết, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian đã hơn 2000 năm nay, nhưng thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, thưa quý anh chị đầy rẫy những tệ nạn xã hội, nạn khủng bố, chiến tranh vẫn lan tràn khắp mọi nơi, giữa những con người, cá nhân vẫn tồn tại những tính kiêu căng, lừa lọc với nhau, thật bất xứng với những gì mà Chúa Giêsu Kitô Thầy Chí Thánh đã truyền dạy là “*Anh Em hãy yêu thương nhau*” tại sao vậy?

Trong sách ĐHV (125), ĐHY Nguyễn Văn Thuận có nói: “*Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính là: Họ bỏ cầu nguyện từ lâu*”

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx5, 16-19)

Hôm nay, P. T. chúng ta bắt đầu tuần tinh huấn thứ nhất với đề tài: **Tinh Thần**

Cầu Nguyện

Điều này rất phù hợp với phương pháp của Phong trào , mọi việc làm của PT đều bắt đầu bằng cầu nguyện, làm trong cầu nguyện và kết thúc bằng cầu nguyện.

Thưa quý anh chị, chia sẻ về Tinh Thần Cầu Nguyện , quả thật Em rất lo âu, vì cầu nguyện là một sự gắn bó thiết yếu trong đời sống hằng ngày của một người kitô hữu đích thực, đặc biệt đối với chúng ta , ***những người cursillistas đã một lần cam kết với Thầy Chí Thánh, để ra đi làm chứng nhân tin mừng trong cuộc sống ngày thứ tư.***

Tinh Thần Cầu Nguyện :

Thưa quý anh chị , chúng ta đều biết , cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiên liêng . Lúc cầu nguyện , chúng ta nối liền và liên kết với Thiên Chúa và đây là yếu tố cần thiết để khóa Cur-sillo cuối tuần có thành quả tốt

Vậy , chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình như thế nào ?

- Tâm tình cầu nguyện đầu tiên phải là tâm tình ***cảm tạ và ngợi khen*** , cảm tạ về những ơn lành Chúa đã ban , ngợi khen và chúc tụng tinh yêu vô bờ bến của Chúa
- Cầu nguyện trong ***thái độ khiêm nhường*** , nhận biết mình là kẻ yếu đuối, tội lỗi, và khẩn nài xin Chúa thứ tha
- Cầu nguyện ***trong tâm tình phó thác***, tuyệt đối tin tưởng vào Thánh ý Chúa, mở rộng tâm hồn để tìm biết Thánh ý Cha, chúng ta phó thác vì chúng ta xác tín rằng , Chúa biết những gì tốt nhất cho đời ta
- và cuối cùng , đối với em, đây là thái độ cần thiết nhất trong tinh thần cầu nguyện là . ***mở rộng tâm hồn , bỏ sang một bên mọi ưu tư bận rộn để chỉ có biết Chúa mà thôi.***

Thưa quý anh chị, phong trào đặt chủ đề tinh thần cầu nguyện ngay trong tuần tĩnh huấn đầu tiên của tám (8) tuần tĩnh huấn, là muốn nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng hơn hết là việc cầu nguyện, cầu nguyện liên li và mật thiết với Chúa.

Khi chúng ta chuẩn bị hành trang người trợ tá , phục vụ anh chị em trong khóa cuối tuần sắp tới, chính khi sống trong tinh thần cầu nguyện , chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn và chỉ bảo trong việc phục vụ anh chị em theo thánh ý Chúa. ***Vâng ! đó chính là phục vụ trong tâm tình Bác ái , Khiêm hạ, và phó thác***

Thưa quý anh chị, chúng ta đều biết trách nhiệm trợ tá khóa học sẽ rất nặng nề, khi được giao phó, chúng ta không khỏi lo âu, khả năng chúng ta có giới hạn , liệu chúng ta có chu toàn tốt đẹp mọi việc được giao phó không ?

Đĩ nhiên chúng ta bất toàn , nhưng trên hết chúng ta hãy sống phó thác và luôn kết hiệp mật thiết với Thầy Chí Thánh qua lời cầu nguyện, chúng ta hãy thưa với Thầy, như Mẹ Teresa thành Calcuta thưa với Chúa rằng ...” *Con chỉ muốn làm cây viết chì nhỏ bé trong tay Chúa mà thôi.. Xin Chúa hãy vẽ những gì như ý Chúa muốn* “

Ngay cả Chúa Giêsu , trong vườn Giêtsêmani, Ngài cầu nguyện để có đủ sức mạnh mà chu toàn nghĩa vụ cao cả cuối cùng của Ngài là hy sinh trên thập giá, *Vua David cầu nguyện để hoàn thành các bổn phận mình là tôi tớ xứng đáng của Thiên Chúa, Thánh Phaolô tông đồ cầu nguyện, xin sức mạnh của ý Chúa giúp Ngài chu toàn điều chính đáng và sống công chính .*

Trong thư mục vụ về cursillo , Giám Mục Hervas trích dẫn lời định hướng đầu tiên trong cuốn Cẩm Nang Lãnh Đạo nguyên thủy như sau : “ *Chúng ta phải xác tín một cách tuyệt đối và cụ thể rằng tất cả mọi sự trong cursillo đều là công việc của ân sủng Chúa , do đó điều cần thiết là phải cầu nguyện và hy sinh hãm mình cho được tốt đẹp trong công việc tông đồ này, Những phép lạ của ân sủng Chúa ban cho nhờ lời cầu nguyện phó thác , kèm theo sự hy sinh ,.. chứ không phải nhờ kiến thức hay kinh nghiệm*“

Như vậy trong tám (8) tuần tĩnh huấn này chúng ta phải làm gì ?

- Chuyên cần cầu nguyện và làm những việc hy sinh dù nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày , .. như những palanca dâng

lên Thầy Chí Thánh , để xin Ngài ban cho chúng ta biết *sống chứng nhân với tinh thần bác ái , khiêm nhu và phó thác*

- Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho quý Cha Linh Hướng, quý anh chị trong hai BÐH khóa học , quý anh chị Rollistas , và tất cả quý anh chị trợ tá , xin Thầy dẫn dắt chúng ta trong khi cùng nhau làm việc , *biết tương thân, tương kính, và hết lòng quảng đại thông cảm với nhau.*
- Xin Chúa ban thần khí xuống trên các tham dự viên để họ cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa ban cho họ,..xin cho họ cảm nhận được lời mời gọi của Thầy và *sẵn sàng mở lòng ra đáp trả, hăng hái ra đi làm chứng nhân Tin Mừng cho Chúa.*

Cầu Nguyện trong giai đoạn Tiền Cursillo :

Thưa quý anh chị, không một khóa cursillo nào được chuẩn bị hoặc tổ chức mà không có sự hỗ trợ về phần thiêng liêng qua lời cầu nguyện , do vậy, cầu nguyện và hy sinh hãm mình trong tiến trình tuyển chọn ứng viên , cầu nguyện cho các cursillistas trợ tá tham gia trong khóa học, cầu nguyện cho các tham dự viên luôn sốt sắng tham dự khóa cursillo cuối tuần

Cầu nguyện trong giai đoạn Khóa Cursillo Ba Ngày :

Trong khóa Cursillo , việc cầu nguyện là vai trò quan trọng của tất cả cursillistas và trợ tá

Cho mặt thiêng liêng của khóa học, hầu truyền đạt chân lý và ân sủng Chúa cho các tham dự viên .

Cầu nguyện trong giai đoạn Hậu Cursillo :

Thưa quý anh chị , trong kinh nghiệm thực tế chúng ta thấy rõ rằng, Tiến Trình Hoán Cải rất cần sự liên li cầu nguyện trong giai đoạn hậu cursillo , các tân cursillistas vừa mới được hoán cải, họ sẽ trở lại các môi trường riêng của họ. Họ sẽ trở về với áp lực và các lo âu hằng ngày của họ, nói cách khác họ rất cần chúng ta cầu nguyện , hy sinh, hãm mình và hỗ trợ càng nhiều hơn so với thời gian của Khóa cuối tuần , để họ luôn kiên trì trong suốt cuộc sống

Ngày Thứ Tư

Kết Luận :

Thưa quý anh chị , Tinh Thần Cầu Nguyện giống như một lò lửa nung đốt tâm hồn của người tín hữu , của người cursillistas chúng ta, muốn nuôi ngọn lửa ấy, người tín hữu, người cursillistas chúng ta hãy đưa vào đó thêm những thanh gỗ lớn của lòng hy sinh, của những cuộc tinh tâm, và cả những que củi nhỏ của lời cầu nguyện và những hy sinh thầm kín.

Thưa quý anh chị, chỉ còn 8 tuần nữa , hai khóa 42 và 43 sẽ bắt đầu, quý anh chị đã vâng lời đáp trả tiếng gọi của Thầy chí Thánh qua sự phân công của Phong Trào, **xin hãy cố gắng hết mình vì Thầy, nhưng trên hết mọi sự chúng ta hãy sống tinh thần cầu nguyện liên li, biết phó thác trong tin yêu , và tuyệt đối tin tưởng nơi Thầy chí Thánh**

Mục đích của phong trào là phúc âm hóa môi trường , trách nhiệm của anh chị em chúng ta là trở nên men nồng , muối mặn trong thế gian , để biến đổi và mang thế giới này hiểu những chân lý của Chúa, thưa quý anh chị **Phong trào kỳ vọng rất nhiều ở anh chị em chúng ta , những người lãnh đạo kitô hữu , sẽ canh tân tất cả , từ nơi sâu thẳm của lòng người, đến toàn bộ cơ cấu xã hội ,tất cả phải ở trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô.** Chúng ta hãy dấn thân vào lời mời gọi của Thầy Chí Thánh qua lời cầu nguyện , **cầu nguyện với tất cả Đức Tin**

Xin Chúa Giêsu Kitô Thầy Chí Thánh chúc lành cho hành trình Đức Tin cầu nguyện của mọi anh chị em chúng ta, và xin Ngài ở lại với chúng ta trong suốt những ngày của tuần tinh huấn , trong hai khóa cuối tuần và trong suốt hành trình ngày thứ tư của chúng ta

Lạy Chúa , xin dạy chúng con cầu nguyện như xưa Chúa đã dạy các môn đệ , nhờ đó chúng con biết rằng cầu nguyện là gặp gỡ Chúa , kết hiệp với Chúa, thưa chuyện cùng Chúa . Chính trong những giây phút thân mật ấy , chúng con sẽ được Chúa nâng đỡ, chở che

Lời cuối cùng , xin Thầy Chí Thánh ban mọi ơn lành hồn xác cho quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ , và toàn thể quý anh chị

Tạ ơn Chúa !

De Colores !

JOSEPH HUỲNH QUỐC THU
TB ĐIỀU HÀNH KHÓA 42 VNSJ

PHONG TRÀO CURSILLO TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ CỦA GIÁO HỘI

Kính thưa quý cha linh hướng, quý tu sĩ nam nữ
và quý anh chị em,

Bài chia sẻ “Phong Trào Cursillo Trong Đời Sống và Sứ Vụ Của Giáo Hội” này dựa trên tài liệu “Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo”, chương 9: câu 335 – 372. Sẽ không đi sâu vào khoa Giáo Hội Học hoặc cấu trúc của Giáo Hội nhưng dựa vào những suy tư và kinh nghiệm sống.

Phong trào Cursillo là di sản của Giáo Hội, là một phong trào của Giáo Hội, có một chức năng rõ ràng trong Giáo Hội. Vì thế, chúng ta cần biết thêm về Giáo Hội và Sứ Mạng của Giáo Hội hầu biết ơn Thầy Chí Thánh đã kêu gọi chúng ta sống Chứng Nhân cho Giáo Hội, cho Nước Trời.

Hy vọng quý anh chị em vẫn còn giữ lại âm hưởng của Rollo “Giáo Dân Trong Giáo Hội” của khoá Tĩnh Huấn Ba Ngày. Trước tiên, chúng ta cùng ôn lại:

A. Giáo Hội là gì?

Không một hình ảnh đơn độc nào có thể diễn tả được thực tại toàn diện về Giáo Hội; tuy nhiên có lẽ quý anh chị đã nghe nói về vài hình ảnh sau đây chứa đựng phần nào chân lý đó:

- Giáo Hội là một mầu nhiệm
- Giáo Hội là hiền thể của Chúa Kitô. “Giáo Hội là dấu chỉ và là khí cụ hữu hiệu của sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa và nhân loại” như một bí tích.
- Giáo Hội là một Nhiệm Thể mà Chúa Kitô là Đầu.
- Giáo Hội là Mẹ các tín hữu. Mẹ dân Chúa - một dân tộc

- được xây dựng trên sự hiệp nhất trong đa dạng và trên sự bình đẳng giữa mọi người.

Giáo Hội là chính chúng ta, vì chúng ta được chịu phép rửa và được chứng thực trong đức tin.

B. Sứ Vụ Giáo Hội

Chúa Giêsu nhập thể, đem Tin Mừng cứu rỗi Nước Thiên Chúa. Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô, do đó sứ vụ của Giáo Hội cũng là xây dựng một vương quốc không biên giới, trong công lý, tình thương và hoà bình.

Giáo Hội được thiết lập trên nền đá Phêrô mà thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng: “*Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng hữu*” (Mt 16:16), (Giáo hội trong tâm hồn).

Ngay sau đó Chúa Giêsu tuyên bố: “Trên đá này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy” (Mt 16:18), (Giáo hội hoàn vũ).

Khi biết Lazarô là em Martha và Maria đã qua đời, Chúa Giêsu đã đến thăm họ.

Ngài nói với Martha: “*Em con sẽ sống lại, con có tin không?*” Martha thưa “*Con biết em con sẽ sống lại...và Martha đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian.*” (Jn 11:27), (Giáo hội trong gia đình).

Điều này nói lên tính cách đa dạng của giáo hội, luôn lưu ý đến dấu chỉ, nhu cầu thời đại, để nhập thể, nhập thế và phúc âm môi trường.

C. Phong Trào Cursillo trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội

Như đã nói, phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, phát xuất từ một chương trình mục vụ do ông Eduardo Bonnin sáng lập tại Tây Ban Nha; vì phong trào là Học hội Kitô giáo, nên nhắm thẳng vào Chúa Kitô là Thầy dạy.

Cổ Linh mục Vũ Đình Trác, một vị linh hướng được yêu mến và rất có uy tín của phong trào Cursillo vùng Orange County đã

nêu lên một điểm nòng cốt của phong trào trong quyển Giáo Hội Học Ứng Dụng trang 99 như sau:

*“Vì Chúa Kitô là tất cả nên phong trào luôn cậy dựa vào Ngài, khiêm nhường ẩn thân nơi Ngài và hành động vì danh Ngài. **Vì thế không bao giờ lấy danh nghĩa Cursillo để hành động.** Người Cursillista hoà mình với các đoàn thể công giáo khác để hoạt động tông đồ, để thánh hoá môi trường sinh động của mình”.*

Là tế bào của Giáo Hội, phong trào Cursillo liên kết chặt chẽ với giáo quyền, trung thành với mục đích, phương pháp của phong trào, nhất là Đặc Sủng/ charism –

(Một ơn đặc biệt do Chúa ban, giúp người ta có khả năng thúc đẩy người khác phục vụ trong công tác canh tân và xây dựng Giáo Hội - #129)

Tạ ơn Chúa, phong trào Cursillo đã và đang đào tạo cho Giáo Hội những người con ngoan, có đời sống nội tâm sâu sắc, sẵn sàng tham gia vào những sinh hoạt của Giáo Hội với tinh thần hiệp nhất như trong một đại gia đình.

Trong Thông điệp gửi Đại hội Ultreya Thế Giới kỳ II tại Mexico năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã thân ái nhắn nhủ tham dự viên:

“Hãy cùng các vị chủ chăn điều nghiên những phương thế chấn chỉnh cần thiết để truyền bá Phúc Âm. Nhưng trước hết, hãy làm con cái Giáo Hội đã”.

Hiệp nhất, hiệp nhất và hiệp nhất là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy là Ba Ngôi Vị riêng biệt nhưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Do đó tinh thần cộng đồng, hiệp thông mật thiết với giáo quyền bằng sự vâng phục, đối thoại trong sự hợp tác hỗ tương là những nét son mà Cursillista có thể tô điểm thêm cho nét đẹp Mẹ Giáo Hội mình.

Những Tư Tưởng Nền Tảng phong trào Cursillo - câu 647 viết:

“*Bao lâu mà phong trào Cursillo còn đồng hành với Giáo Hội sống động, cảm thông với những ưu tư chính yếu của Giáo Hội, và phục vụ với những ai lèo lái Giáo Hội, thì chúng ta chẳng những không sợ hãi điều gì mà còn hy vọng ở mọi sự do hoa trái của phong trào mang lại*”.

D. Phúc Âm Hoá Môi Trường là một lựa chọn căn bản của phong trào

Qua công tác phúc âm hoá môi trường, phong trào Cursillo đang tiếp tục góp phần xây dựng một cộng đồng tuyên xưng đức tin, gắn bó vào Lời Chúa, được cử hành trong các phép bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

Phong trào cũng đang gìn giữ, chăm lo gia sản của giáo hội như gương Thánh Lorenso phó tế thời hoàng đế Valerian năm 258 tại Roma vì.

Phong trào chọn người nghèo, kết hợp với người nghèo:

Nghèo vật chất: thất nghiệp, lo từng bữa cơm cho con cái

Nghèo thiêng liêng: nhiều người đã xa Chúa

Nghèo tinh thần: cô đơn trong tuổi già, bệnh tật, bị xã hội bỏ rơi

Nghèo của chính bản thân mình

Là tác nhân thay đổi môi trường, người Cursillista cũng ý thức được những khó khăn, những sự dữ mà mẹ Giáo Hội đang phải đương đầu:

Trong báo *Hiệp nhất số 226 tháng 10 Mân Côi năm 2011-Đức cha Bùi Tuần cho đăng một bài với chủ đề: Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Ngài đề cập đến:*

Sự dữ trong lãnh vực vật chất

Đói, nghèo, thiên tai, ô nhiễm môi trường, tai nạn xảy ra hàng ngày, các thứ chiến tranh.

Sự dữ trong lãnh vực chân lý

Những sai lầm trong việc tiếp thu thông tin, trong phản ứng. Có những sai lầm thuộc trách nhiệm tập thể, một nhóm, một cộng

đoàn. (Thí dụ bè rối). Điều phải tin thì lại nghi ngờ. Điều mê tín thì lại tìm đến.

3. Sự dữ trong lãnh vực luân lý

Thí dụ như có người chọn phá thai vì họ có quyền trên mạng sống của họ. Nói dối hay thoá mạ danh dự người khác là chuyện bình thường. Khuynh hướng bình thường hoá tội lỗi hiện nay rất nguy hiểm. Vì thế Cursillista chúng ta cần phải tỉnh thức, hoán cải và sám hối luôn.

Trong sách Tông Đồ Công Vụ, thánh Luca ghi chép rõ ràng cuộc đời thánh Phaolô, vốn là tội nhân nhưng đã biết hoán cải và trở thành chứng nhân Tin Mừng.

a. Phaolô là một Tội Nhân

Qua lời tự thú của Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Galata 1:14

“Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tôi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông”.

(Philiphê 3:5-6) *“Tôi thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Hipri, giữ luật thì đúng như một người Pharisiêu, nhiệt thành đến mức **ngược đãi** Hội Thánh.”*

Tông Đồ Công Vụ 22:3-4, Phaolô nói: *“trước kia tôi nghĩ rằng, phải dùng mọi cách để chống lại danh Giêsu người Nadarét. Đó là điều tôi làm tại Giêrusalem. Được các thượng tế ủy quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh; và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Nhiều lần tôi đã rao hét hết hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn.”*

Cũng trong Tông Đồ Công Vụ, đoạn 8: *“Ông (Phaolô) tiếp tục phá phách Hội Thánh: Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông, đàn bà đi tống ngục”.*

b. Phaolô ngã ngựa, chỗi dậy, sám hối và đã thay đổi

“Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng

cho mọi người được thấy đâu là mẫu nhiệm Thiên Chúa đã an bài”. (Êphêsô 3:8-9)

Đã mấy lần chúng ta đã ngã ngựa và đã thay đổi?

Cho dù chúng ta có bất toàn thể nào đi nữa, Giáo Hội vẫn luôn tin tưởng chúng ta:

“Hồi phong trào Cursillo, cả Chúa Kitô, Giáo Hội và Giáo Hoàng đều kỳ vọng nơi các bạn”. (Thông điệp của Đức cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nhân ngày Ultreay Thế Giới Kỳ 1 năm 1966)

Là tế bào của một Nhiệm thể, chúng ta luôn và sẽ:

Yêu mến cùng cầu nguyện cho giáo hội: Có bài báo đã nêu ý nghĩa về Giáo hội **tại** đông phương, giáo hội **tại** tây phương, giáo hội **tại** Á châu, giáo hội **tại** Phi châu, giáo hội **tại** miền đất mới. Chữ **tại** đó nói lên tính cách hiệp nhất và đa dạng của một Giáo Hội.

Khi có thể, hãy tham gia những giờ kinh phụng vụ (Kinh của Giáo Hội)

Lãnh nhận các phép bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể như con tim đem máu sự sống nuôi nhiệm thể Kitô.

Kiểm thảo, hoán cải, canh tân và sống 8 Mối Phúc Thật.

Trau dồi kiến thức đạo, đòi để việc việc sống đạo thêm trưởng thành và sứ mạng **phúc âm môi trường** được sinh hoa kết trái:

Dự khoá hội thảo để hiểu rõ lý do sự thay đổi trong sách Lễ Roma.

Giáo Hội đầy sức sống: Đại hội giới trẻ thế giới năm 211 có khoảng 2 triệu người tham dự; 30.000 thiện nguyện viên luân phiên phục vụ ngày đêm; 5.000 phóng viên từ khắp thế giới ghi danh để tường thuật; 200 toà giải tội; 192 quốc gia có bạn trẻ tham dự

Chúa nhật 9 tháng 10 năm 2011 đã có một cộng đoàn Episcopal khoảng 100 thành viên gia nhập giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ.

Giáo Hội nhiệt tâm dân thân trong lãnh vực y tế, giáo dục, xã hội, truyền giáo.

Chúng ta không chỉ đóng khung trong cái hộp Cursillo nữa mà là cánh chim phượng hoàng của Giáo Hội, vươn cao đôi cánh đem sứ mạng khẩn trương Tin Mừng Hy Vọng đến cho người thân trong gia đình và thế giới, tùy từng hoàn cảnh.

Để kết thúc bài chia sẻ “*Phong trào Cursillo trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội*” xin mượn lời của Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố

Nhân dịp Đại hội Ultreya tháng 3 năm 2000 tại Roma:

“Chắc các bạn còn nhớ một lời nguyện thường được dùng trong phong trào Cursillo như sau: Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay. Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẫn bước thế giới này đến với Người. Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng chúng ta nói với mọi người.”

Xin tạm mượn lời đó áp dụng cho phong trào nhà:

“Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của những Cursillista người Việt vùng San Jose thay đổi thế giới ngày nay. Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của Cursillista người Việt vùng San Jose dẫn bước thế giới này đến với Người. Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng Cursillista người Việt vùng San Jose nói với mọi người”.

Mong những lời chia sẻ trên là món quà tinh thần kính tặng quý cha linh hướng, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em thân thương Cursillistas.

Decolores!

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO SAN JOSE

SR. TUYẾT MAI

DÒNG DAUGHTERS OF CHARITY – VINCENT DEPAUL

WWW.FILLES-DE-LA-CHARITE.ORG



CHÚA PHỤC SINH, NIỀM HY VỌNG TUYỆT VỜI

“Ngày thứ nhất trong tuần, tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân-vấn thì bỗng có hai người đàn ông y-phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gằm xuống đất thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trở dậy rồi...” (Lc 24,1-12)

Ngày thứ nhất, nhắc ta nhớ đến ngày thứ nhất Thiên Chúa sáng tạo vũ-trụ, thế giới còn trong tối tăm hỗn độn... Cũng như vậy, trước ngày thứ nhất Chúa sống lại, nhân loại, nhất là các Thánh tông đồ và các bà, còn đang hoang-mang hoài nghi đau buồn thất vọng... vì cái chết khổ nhục của Thầy yêu dấu. Họ bo-vơ chìm đắm trong sợ-hãi sẽ bị bắt-bớ vì liên-hệ với Chúa Giêsu.

Trên đường dẫn tới huyết mộ, tâm trí mù lòa, các bà hầu như tuyệt vọng. Nhưng nhờ yêu mến nhiều, nên các bà đã được Thiên Thần báo Tin Mừng trước tiên: Chúa-Đã-Sống-Lại. Ngay như Phêrô, ngài cũng đã chậm một bước. Cho hay, người yêu mến nhiều, Chúa sẽ cho tâm hồn mau chóng Phục Sinh.

Chúa Kitô, Người là ai?

- Chúa Giêsu Kitô, người tiết lộ điều bí nhiệm Nước Trời cho kẻ bé mọn: Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra trong Phúc-Âm, nhưng quá cao-siêu cho nên con người khó lĩnh-hội được. Phần Chúa Kitô, Người đã tỏ mình bằng hành động, bằng đời sống thật với con người. Sự sống-động từ bản thể Chúa Kitô đã tiết-lộ nhiều điều bí-nhiệm về nước Trời, giúp cho con người được dễ-dàng hộ-nhập và cộng tác vào Ôn Cứu Độ Thiên Chúa dành cho nhân loại, đưa con người đến sự thỏa-mãn trí khôn trong lãnh-vực cuộc sống đời đời, một cuộc sống có sức thu-hút và có tính cách siêu-

- việt. Nhờ Chúa Kitô, con người nhận chân ra được nguồn gốc và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, cách riêng là những người Kitô hữu ... những người luôn đặt mình trên cuộc lữ hành đi tìm kiếm Chân Lý, Và họ thực thi Chân Lý ấy để sống cho Sự Thật, hầu xứng-hợp với phẩm-giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người nhân loại qua Chúa Kitô.
- - Chúa Kitô là độc nhất và là tuyệt đối: Người không phải như Socrates (chỉ là người khôn ngoan), không phải như Phật Thích Ca (chỉ là người được khai ngộ), cũng không phải như Mohamet (chỉ là kẻ biết tiên tri)... Mà Chúa Giêsu là tất cả, là Đấng độc nhất làm trung gian giữa Thiên Chúa và Con người. Dù Người là nhân loại một trăm phần trăm, nhưng trong Người thiên tính không hề bị xáo trộn bởi nhân tính, Người hoàn toàn và tuyệt đối giữ được thiên tính như Thiên Chúa Cha. Chính nhờ điểm này mà nhân loại tìm thấy được nơi Người một khuôn mẫu, một diễn tả trước mặt Thiên Chúa Cha.
- Chúa Kitô là chứng tá vĩnh-cửu cho tình yêu: Điều mà Thiên Chúa Cha đã sắp sẵn cho các tạo vật ngay từ thuở đời đời. Chúa Giêsu là sự khởi đầu cho một tạo dựng mới, giúp nhân loại khám phá lại việc tạo dựng con người bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và để xác tín tình yêu vĩnh-cửu đó, sự Phục sinh của Chúa Kitô, giúp cho con người tin vào sự sống đời đời. Chúa Kitô Phục sinh, còn giúp cho con người khám phá ra định-mệnh cuộc đời mình không phải bắt đầu từ trong lòng mẹ, và cũng không phải chấm dứt trong nấm mồ.... nhưng, con người đã được một sự bảo lãnh vững chắc cho tương lai từ Chúa Kitô Phục sinh, để người Kitô hữu có được một niềm tin bất diệt vào Nước Trời, và Nước Trời mới là nơi xuất phát và là cùng đích cuộc đời của một con người... Qua các thời đại, con người đã thắc-mắc, tại sao Thiên Chúa đầy quyền năng lại chấp nhận cái chết ô-nhục dễ-dàng như vậy? Chính chúng ta là Kitô hữu, cũng nhìn thấy sự chấp-nhận thực tại của Chúa Giêsu là một thái độ đầy bí-ẩn mà trí hiểu biết của con người khó thấu triệt. Nhưng đó chỉ là đơn giản như con người đã nhìn thấy qua bao thế hệ: Người, đã thí mạng sống mình vì bạn hữu. Theo định nghĩa của người Kitô thì, Bạn là người chịu khổ và chịu chết thay cho đối phương.
- Chúa Kitô với thái độ nào khi chết thay cho bạn hữu? - Đó là bài học chấp nhận trong vâng phục (chứ không phải cam phận), Người vâng phục Thiên Chúa Cha. Người đã chấp nhận sự dữ đặt để trên chính mình nhưng không tán thành; Chịu đau khổ nhưng đã không chịu thua. Run rẩy trước chén đắng nhưng không hề nhát-dám; Cô đơn khi bị trao nộp, nhưng không coi là bị Chúa Cha ruồng-rẫy; Bạo lực hung tàn bủa vây nhưng không hề có tư-tướng bạo động; Bị cái chết nghiền nát, nhưng không giận-dữ oán-thù, dù chỉ còn một hơi thở, một giọt máu, Người vẫn lo-lắng yêu thương, quan-tâm an-uit cầu nguyện tha-thứ cho tất cả.
- Chúa Kitô chịu khổ nạn, người đời đã nghĩ gì? - Người có lương tâm

luân-lý thì công nhận rằng, cái chết của Chúa Giêsu đã làm thức tỉnh và đánh-động lương tri con người và Người là một con người công-chính; Những kẻ theo chủ-nghĩa duy-vật, người vô-thần, người thiên cận, người chính trị thời cuộc, thì cho rằng, cái chết của Chúa Kitô là một thất bại hoàn-toàn và đối phương đã thắng, bởi vì đối phương... “đã làm tắt nghẽn được tiếng nói của Thiên Chúa, và như thế để cho con người nhân-loại chỉ còn nghe tiếng nói của chính họ mà thôi...” (lời Đức Gioan Phaolo II trong BQNCHV); Người Kitô hữu thì cho rằng: cái chết của Chúa Giêsu là Giá Máu Đẽ Cứu Chuộc Nhân Loại, và Sự Phục Sinh Của Người là Nguồn Cây Trồng (Hy Vọng) Vững Chắc Cho Những Người Muốn Có Cuộc Sống Vĩnh Cửu.

- Chúa Kitô với Đức Vông Phục: Trong một thị kiến, Thánh nữ Catarina Tiên sĩ Hội thánh, đã được Chúa dạy về nhân đức vông phục và sự diêu-kỳ của nó trong Chúa Kitô: “Con sẽ tìm thấy nhân đức này nơi Ngôi-Lời-Diệu-Hiền-Con-Một-Cha. Đức tuân phục nơi Người mau-mẫn đến nỗi, để thi-hành nhân-đức này, Người đã vội-vã đi tới cái chết ô-nhục trên thập giá...” (Dialogo, p. 409)
- Chúa Kitô, người Thầy duy nhất - Người Kitô hữu là những người đã được lãnh nhận bí-tích Thánh tầy, được thông-hiệp Ôn Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô. Mẫu nhiệm hiệp-thông với Chúa Kitô Phục sinh qua Bí tích Thánh Thể đã thấm-nhuần và tràn đầy trong tâm hồn người tín-hữu Kitô một đời sống mới, đời sống tâm-linh siêu-nhiên, được chứa đựng những giá trị siêu-phạm vượt mức, có khả-năng đáp ứng được những ước-vọng, những lý-tưởng cao đẹp đầy sức sáng-tạo, để họ tiếp-tục những công-cuộc xây dựng nước Chúa ngay trong thế giới mà họ đang sống. Sự khôn ngoan và sức mạnh người Kitô có được, là nhờ vào họ tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôn vinh Người là Người Thầy duy nhất, và là khuôn mẫu để họ quyết tâm noi theo, bắt chước và sống,... hầu chiếm đoạt Nước Trời. Đó cũng là con đường duy nhất để được phục hồi và sống xứng hợp với địa vị làm con Thiên Chúa.

Chúa Kitô Phục Sinh là Niềm Hy Vọng & Cây Trồng vững chắc để chống dẹp kẻ thù: Trên đường hy vọng và trồng cây vào Ôn Cứu Chuộc để đến với Chúa Phục sinh của người Kitô hữu thật không dễ-dàng, vì con người phải chống-chọi với những kẻ thù nguy-hiểm:

- Kẻ thù thứ nhất nó ở ngay trong mình, nó như vi-trùng sâu bọ, ngày đêm gặm-nhấm đục-khoét không lúc nào ngưng nghỉ, đó là những ý-nghĩ tiêu-cực, là các dục-vọng thấp kém, là tính hư nết xấu, là những lời nói việc làm đưa anh chị em đến chỗ chia lìa xa cách Chúa.

- Kẻ thù thứ hai là các cám dỗ lôi cuốn con người vào chốn trụy-lạc, các phong-trào thể-tục sa-đọa bày trò chiến tranh, nhất là những ý-thức-hệ sai lầm đưa đến những tai-họa giết hại hàng trăm triệu sinh-linh, là nền văn hóa của sự

chết, là chủ nghĩa duy vật bày ra những luật lệ đưa đến sự hủy hoại có tầm vóc vũ trụ.

- Kẻ thù thứ ba là tà thần satan, ghen-ghét ganh-tị với tình thương Đức Chúa Trời dành cho loài người, không ngừng bày mưu tính kế để ám hại, để lôi kéo con người ra khỏi Định-Luật-Hoàn-Toàn của Thiên Chúa và những Lễ-Luật-An-Toàn của Giáo-Hội...

Để loại bỏ các kẻ thù, là phải tin tưởng vào Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, luôn rước Chúa vào ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn, cộng đồng... Bởi vì Chúa đã hứa: “Thầy không để anh em mồ côi, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế...”

Trong cuộc sống biết bao vấp phạm lỗi lầm, biết bao hăm hớ bấy rập mà vì yêu đuối con người đã sa ngã vấp phạm. Để giảm thiểu những yếu đuối, khiếm khuyết, bất toàn đó,... con người chỉ cần một thần dược duy nhất để được sống an toàn trong Ân Nghĩa Chúa, đó là Đức Vàng Phục bất nguồn từ Phúc Âm sẽ soi lối cho ta, vì Chúa đã phán: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Gi, 14-6).

Theo sách Tông-đồ công-vụ đoạn 40, 34 “Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô chỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ-trông, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyên chọn từ trước, là chúng tôi, là những kẻ cùng ăn cùng uống với Người. Sau khi Người từ cõi chết sống lại, Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và phải long-trọng làm chứng rằng, chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết”.

Có phải đoạn Thánh kinh trên đây đã ứng nghiệm với những Cursillista trong đêm Agapé?

Lạy Chúa, xin hãy chiếm hữu trọn vẹn linh hồn con, hun đúc tim óc con một Đức Tin bền đỗ, một Lòng Mến sắt son, và Lòng Cây Trông Bất Diệt vào Chúa Kitô Phục-Sinh trong mọi khi mọi lúc ..., để sau một cuộc thay hình đổi dạng trong Cuối-Ngày-Thứ-Tư-Cuộc-Đời, con sẽ có Niềm Hy Vọng Tuyệt Vời được chạm đến vòng tay yêu thương của Chúa. Vì chung con biết, muôn đời Chúa vẫn mãi là Thiên-Chúa-Tình-Yêu, là Cha-Nhân-Lành và là Thầy Chí Thánh của con. Amen

MARIA J. NGUYENTUYẾT

ĐẠI HỘI ULTREYA,

Chúa Nhật ngày 01 tháng 4 năm 2012

Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam- San Jose





The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center • P.O. Box 799 • Jarrell, TX 76537 • 512-746-2020 • Fax 512-746-2030 • www.natl-cursillo.org

THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 6/2012

TAO CỜ HỎI CHO CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN THỰC SỰ

Trong Mùa Chay năm ngoái, chúng ta đã được kêu gọi đổi mới: học hỏi để yêu mến như Chúa Kitô, suy nghĩ giống Chúa Kitô, vui cười như Chúa Kitô và, nhứt là, cầu nguyện như Chúa Kitô, bởi vì cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa Cha, giống như Chúa Kitô là một với Cha của Người.

Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu nói rằng, "*Bởi vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các người đến hỏi han*" (Mat. 25: 35-36).

Vì thế, ngoài Mùa Chay, có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này và vô số bài giảng giải thích đoạn này? Có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này trong các buổi tĩnh tâm? Có bao nhiêu lần chúng ta đã học hỏi đoạn Phúc Âm này trong Trường Lãnh Đạo của chúng ta?

Trong toàn bộ Phúc Âm, Chúa Giêsu liên tục mời gọi chúng ta mỗi người tự suy niệm để phân tích chính cảm nghiệm riêng của mình và sự kiện chúng ta đồng hiện hữu với Chúa Kitô theo Thánh Ý Người để sống và chia sẻ những điều căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực.

Tuy nhiên, những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực là gì?...Không cần đi quá sâu vào khoa thần học, chúng ta có thể nói những gì Thánh Phaolô nói với chúng ta; "*Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu chính mình*". Chỉ đơn giản vậy thôi!...Và bởi vì mọi việc của Thiên Chúa đều rất đơn giản. Chúng ta là những con người luôn tìm kiếm những gì sâu xa hơn, cho nên chúng ta lại đánh mất điều chính yếu, hay chúng ta nhầm lẫn nó, hoặc chúng ta làm cho nó thêm phức tạp và nếu chúng ta không bỏ nó, chúng ta lại thay đổi nó thành một cái gì khác theo cách chúng ta hiểu.

Chúng ta cần phải ý thức rằng Thiên Chúa tin thác cho chúng ta thực hiện một thế giới hoàn hảo hơn. Nói cách khác, Thiên Chúa không loại trừ chúng ta là thành phần của tạo vật của Chúa, cung lúc chúng tỏ rằng chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác. Khi chúng ta thấy bất công, thì không nên thốt lên 'ò tội nghiệp quá' hoặc nói 'Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy?', nhưng hãy ra tay hành động, bởi vì Đức Tin của chúng ta được thể hiện bằng hành động của mình. Chúng ta cần phải chứng minh cho kẻ khác thấy rằng Thiên Chúa, qua chúng ta, luôn nhớ đến họ khi họ đói, khi họ khát, khi họ cần nơi nương tựa, khi họ cần quần áo để che thân, khi họ đau ốm hoặc khi họ bị ngồi tù.

Chúng ta không thể bảo người hàng xóm của chúng ta trở lại trong một ngày khác, khi chúng ta có những gì họ đang cần vào lúc đó. Chúng ta cần làm cho Chúa Kitô hiện

diện thực sự qua mọi lời nói và việc làm của chúng ta, trong suốt thời gian 24 giờ trong ngày. Bằng cách này, qua đời sống chứng nhân của mình, chúng ta có thể đánh động tất cả những người chung quanh ta trong bất kỳ môi trường nào mà chúng ta đi chuyển đến, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta, hầu những người này mở rộng lòng đón nhận tình yêu và tình bạn của Chúa Giêsu Kitô; tương tự như họ ước muốn không khí họ cần phải có để thở.

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 3, khi phát biểu về việc Chúa Kitô biến hình trên núi, ĐGH Bênêđictô XVI đã nói với các tín hữu và những người hành hương tụ tập tại Quảng Trường Thánh Phêrô theo thông lệ để nghe giảng mỗi Chúa nhật, như sau: "... đó là lý do tại sao Chúa Kitô đã dẫn ba môn đệ lên núi và mặc khải cho các ông thấy vinh quang của Thiên Chúa, nhìn thấy huy hoàng của sự thật và tình yêu.' Chúa Giêsu muốn rằng ánh sáng này có thể soi sáng tâm hồn của ba ông khi ba ông bước qua bóng tối dày đặc của cuộc thương khó và cái chết của Chúa, khi nỗi sợ nhục của thập giá trở nên quá sức chịu đựng của các ông. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu muốn giúp các bạn hữu thân thiết nhất của mình cảm nghiệm về ánh sáng này. Vì vậy, sau biến cố ấy, Chúa hiện diện trong các ông. Ánh sáng nội tại này có thể bảo vệ các ông khỏi những cám dỗ của bóng tối. 'Ngay cả trong đêm u tối nhất, Chúa Giêsu là ánh sáng không bao giờ tắt.'"

Cũng như y phục sáng chói của E-li-a, của Mô-i-sen và của Chúa Giêsu Kitô trong lúc biến hình trên núi "y phục của Chúa trở thành trắng tinh sáng chói ..." (Marcô 9: 2-13), cơ thể chúng ta cũng có thể tỏa sáng như vậy, bằng cách sống và chia sẻ với nhau theo cách Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Phúc Âm của Chúa. Và đó là điều cơ bản để duy trì ánh sáng ấy của chân lý, của tình yêu và tình bạn sáng tỏa ra, để cho thấy Chúa Kitô hiện diện thực sự vào bất kỳ thời gian và nơi chốn nào mà chúng ta hoạt động, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.

Đối với bất cứ người nào đã có một cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân trong Khóa Cursillo 3 Ngày thì họ đã rất quen thuộc với khái niệm này. Bởi vì tất cả phương pháp của Đặc Sủng Cursillo là hân hoan loan truyền, được thử nghiệm, và thông điệp tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô được truyền đạt qua phương tiện tuyệt hảo nhất đó là tình bạn, nhờ ba phần hành của phương pháp Cursillo, đó là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo.

Phương pháp hân hoan loan truyền (kerigmatic) này thúc đẩy chúng ta để cho Chúa Giêsu xâm nhập cuộc sống chúng ta, khi chúng ta lắng nghe Người nói và để cho chính bản thân mình được chuyển đổi bằng chân lý của Chúa và theo cách sống của Chúa. Và phương tiện tình bạn mà PT Cursillo sử dụng để truyền đạt tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, thúc đẩy chúng ta sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là lối sống của Chúa Giêsu Kitô, 24 giờ mỗi ngày, biến chúng ta thành những Kitô hữu chân chính là những người liên tục làm cho Chúa Kitô hiện thực trong mỗi lời nói và việc làm đến từ chính con người mình. Điều chính yếu là chứng từ chúng ta sống như thế nào phải chiếu rọi một Chúa Kitô **Sống Động, Bình Thường và Gần Gũi**.

Là một Chúa Kitô **Sống Động**, hầu tất cả những ai hiện diện trong môi trường của chúng ta và trong "trong khuôn khổ không gian di động" của chúng ta đều biết rằng Chúa đã phục sinh như Chúa đã nói với chúng ta trong bốn Phúc Âm, và đang hiện

diện qua những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Cũng như, qua mỗi con người phạm, qua thiên nhiên và tất cả mọi vật bao quanh chúng ta.

Là một Chúa Kitô *Bình Thường*, hầu tất cả những người bên trong Khuôn Khổ Không Gian Di Động của chúng ta có thể thấy rằng Chúa là cha, là bạn và là anh của chúng ta và chúng ta có thể nói chuyện với Chúa, y như chúng ta nói chuyện với bất kỳ người nào khác, một cách bình thường và tự nhiên.

Và là một Chúa Kitô *Gần Gũi*, hầu tất cả các môi trường biết và xác tín rằng Chúa vẫn còn chờ đợi và sẵn sàng cho bất cứ ai muốn chấp nhận sự thật, tình yêu và tình bạn mà Chúa liên tục cống hiến miễn phí.

Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy sự gần gũi này trong Phúc Âm Thánh Gioan khi Chúa nói với người phụ nữ Samaritanô, "*Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời*" (Gioan 4:5-13).

Chúng ta cần phải ý thức rằng khi làm cho Chúa Kitô Sống Động, Bình thường và Gần Gũi trong tình trạng tự nhiên và thường tình của thực tại mà chúng ta sống 24 giờ mỗi ngày, thì chúng ta để cho thứ nước uống này thoát ra từ trong chính con người chúng ta, và thâm nhập tất cả những người xung quanh chúng ta. Bằng cách này, sử dụng của chân lý, tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, sẽ phát sinh từ chính cuộc sống chứng nhân của chúng ta, sẽ được cập nhật, đáp ứng với các dấu chỉ của thời đại.

Ultraya! Hãy tiến bước!

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỶ THỨ 22

Ngày hôm nay, xin vui lòng gửi phiếu ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 22, diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2012, tại Đại Học Xavier University, Cincinnati, Ohio. Thuyết trình viên chính của Đại Hội là GS John Cuddeback, Ph.D.



GS John Cuddeback tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học từ ĐH Công Giáo The Catholic University of America. Ông là GS Triết tại ĐH Christendom College, Front Royal, Virginia. GS Cuddeback viết sách và giảng dạy nhiều môn học khác nhau bao gồm nhân đức, văn hóa, luật tự nhiên, chiêm niệm, và tình bạn. Tác phẩm "*Friendship: Where Virtue Becomes Happiness*" (đã được phổ biến trong PT Cursillo tại địa chỉ trang nhà www.nati-cursillo.org và tái bản năm 2010). Các bài viết của GS Cuddeback đã xuất hiện trên tạp chí Nova et Vetera, The Thomist, và The Review of Metaphysics. GS Cuddeback là một giáo dân thuộc Tu Hội Đa

Minh, là một người thích chăm sóc vườn hoa, cây cỏ. Ông sống với vợ và 6 người con tại Shenandoah Valley.

Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo là \$385 mỹ kim. Ngày hết hạn ghi danh đã được dời lại để thu nhận thêm tham dự viên. Chúng tôi khuyến khích các Bạn điền và gửi phiếu ghi danh đính kèm Thư Tin này ngay hôm nay đến địa chỉ của Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. Các Bạn cũng có thể ghi danh trên Trang Nhà tại địa chỉ www.nati-cursillo.org/viet/. Phòng ngũ sẽ được phân phối theo thứ tự ưu tiên cho

những người ghi danh trước. Lệ phí bao gồm 3 đêm ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn Sáng, Trưa và Tối trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy, bữa ăn sáng Chúa nhật trước khi ra về. Phương tiện chuyên chở được cung cấp đón rước từ Phi Trường **Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG)** về đến Đại Học Xavier ngày thứ Năm, 19-7-2012. Xe sẽ đưa các Bạn trở lại Phi Trường sáng Chúa nhật, 22-7-2012 để trở về nhà.

Tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ có những mục gì?

Sáu trăm Cursillistas sẽ cùng nhau đến để chia sẻ về những Cuộc Mạn Đàm kỳ thứ 3 tại Cala Figuera, với các đề tài sau đây:

- **Ý Nghĩa Cuộc Đời:** Khám phá cuộc đời có ý nghĩa
- **Thái Độ:** Đó là sự tự do của mỗi người
- **Sáng Kiến:** Hình thức độc đáo, duy nhất và riêng tư giải bày vai trò thiết yếu của con người trước một thực tại
- **Truyền Đạt:** Phương tiện dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ
- **Tin Cậy:** Khi chính mình cảm thấy an toàn và không cần lo lắng “đề phòng”
- **Siêu Việt:** Đức Tin sáp nhập thực tại cơ bản

Trong Đại Hội Cursillo Toàn quốc Kỳ thứ 22 cũng có trình bày về:

- Cẩm Nang Linh Hưởng – Cập nhật Cẩm Nang mới
- Phương Pháp Linh Thao – đào sâu đời sống nội tâm
- Thánh Lễ, Châu Thánh Thể, Hòa Giải, Kinh Sáng & Tối, Hội Ultreya, và Liên Hoan. Xin xem Chương Trình đính kèm.

LỜI THỈNH CẦU CỦA NHÓM BẮC MỸ CHÂU VÀ QUẦN ĐẢO CARIBBEAN

Các Bạn thân mến,

Nhóm PT Cursillo Quốc Tế thuộc Bắc Mỹ Châu & Quần Đảo Caribbean (NACG) sẽ tổ chức Đại Hội Hoàn Vũ lần đầu tiên tại Thành Phố Niagara Falls trong tháng Tám 2012. Đại Hội này được Ủy Ban Điều Hành NACG hoạch định việc tổ chức, NACG hiện nay do một nhóm lãnh đạo thuộc PT Cursillo tại Hoa Kỳ đảm trách, Chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các nơi như Quần Đảo Caribbean – St. Lucia, Barbados, Grenada, Jamaica, Trinidad Tobago và Cuba !!!! Rất hứng khởi!

Chắc chắn chúng tôi trông cậy vào lời cầu nguyện của các bạn để Đại Hội này được thành công. Ngoài lời cầu nguyện, vào lúc này một số Cursillistas tại Quần Đảo Caribbean và nhất là tại Cuba, ước ao có phương tiện tài chánh để đi tham dự Đại Hội này. Chi phí tham dự Đại Hội là \$450 mỹ kim mỗi người. Xin các Bạn hãy cùng chúng tôi bảo trợ một Cursillista đi tham dự Đại Hội Quốc Tế NACG này. Các Bạn có thể bảo trợ với tư cách cá nhân hay với tư cách một giáo phận. Xin gửi ngân phiếu ghi "**NACG Cursillo**" đến địa chỉ sau đây: Gail Terrana, 1502, 100 Street, Niagara Falls, NY 14304.

Chân thành cảm ơn các Bạn trước về nghĩa cử hy sinh bảo trợ những người bạn của chúng ta ở Quần Đảo Caribbean cũng như những lời cầu nguyện tha thiết của các Bạn. Các Palancas cho Đại Hội NACG xin vui lòng gửi đến địa chỉ e-mail: NACG_OMCC@gmail.com. Chúng tôi trông cậy vào Chúa Kitô và Chúa Kitô trông cậy vào các Bạn!!!!

De Colores !!! –

Chúng tôi là bạn hữu của các Bạn trong Nhóm Bắc Mỹ Châu & Quần Đảo Caribbean.

OMCC – PHONG TRÀO CURSILLO HOÀN VŨ

PT Cursillo Hoàn Vũ gọi tất là OMCC sẽ tổ chức một cuộc họp mặt tại Vockalbruck, Áo Quốc (Austria), qui tụ đại diện của 4 Nhóm Cursillo Quốc Tế từ ngày 7 đến 10 tháng 6, 2012. Chị Gail Terrana, Niagara Falls, NY và LM Einer Ochoa, San Bernardino, CA sẽ đi Áo Quốc tham dự cuộc họp này, đại diện cho Nhóm NACG. Chương trình họp gồm có việc OMCC duyệt xét Nội Lệ của OMCC, xem lại sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo, và kế hoạch tổ chức Đại Hội Cursillo Toàn Thế Giới. Palanca cầu nguyện cho buổi họp nói trên nên gửi đến địa chỉ e-mail này: omcc.exec@gmail.com

TRUNG TÂM CURISLLO TOÀN QUỐC

Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đóng cửa Thứ Tư, ngày 4 tháng 7, 2012, nghỉ Lễ Độc Lập QGHK. Trung Tâm sẽ mở cửa trở lại Thứ Năm, ngày 5 tháng 7, 2012, lúc 9 giờ sáng. Trung Tâm cũng sẽ đóng cửa từ Thứ Ba, 17 tháng 7 đến hết Thứ Ba, ngày 24 tháng 7, 2012, để tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Trung Tâm sẽ mở cửa làm việc Thứ Tư, ngày 25 tháng 7, lúc 9 giờ sáng. Xin thông báo để các Bạn tiện liên lạc.

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẨM MÌNH (PALANCAS)

- Thứ Hai - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
- Thứ Ba - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
- Thứ Tư - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
- Thứ Năm - Cầu cho các công tác tông đồ của PT Cursillo®
- Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo® Cuối Tuần
- Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 22 và PT Cursillo® Toàn Quốc của chúng ta.

Phục vụ các Bạn trong Chúa Kitô,

Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo® Toàn Quốc
 Ceferino Aguillon – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Anh
 Juan Ruiz - ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Tây Ban Nha
 Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo® nói tiếng Việt

**Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 22
Xavier University – Cincinnati, OH
19-22 tháng 7, 2012**

Thứ Năm, 19-7, 2012

- 2:00pm – 10:00pm Các tham dự viên ghi danh tại Fenwick Place
- 5:00pm – 7:00pm Ăn tối – Hoff Dining Commons
- 7:30pm – 8:00pm Khai mạc Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thường Niên Kỳ 22
Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room
- 8:00pm – 8:45pm Bài thuyết trình chính
Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room
- 8:45pm – 9:00pm Giải lao
- 9:00pm – 10:00pm Châu Thánh Thể
Đặt Minh Thánh Chúa
Nghỉ thức Hòa Giải
Mọi tham dự viên có mặt tại Cintas Center – Duff Banquet Room

Thứ Sáu, 20-7, 2012

- 7:00am – 8:30am Ăn sáng – Hoff Dining Commons
- 8:30am – 9:00am Kinh sáng – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room
- 9:00am – 10:00am Bài chia sẻ: **Ý Nghĩa Cuộc Đời**
 - Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 10:00am – 10:15am Giải lao
- 10:15am – 11:15pm Bài chia sẻ: **Thái Độ**
 - Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 11:15am – 11:30am Giải lao, Chuẩn bị Thánh Lễ
- 11:30am – 12:30pm Thánh Lễ – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room

- 12:30pm – 2:00pm Ăn trưa (2 nhóm) – Hoff Dining Commons
- 1:30pm – 2:30pm Họp Mặt các Linh Hướng – Các linh mục, phó tế và tu sỹ có lời khấn
- 3:00pm – 4:00pm Bài Chia Sẻ: **Sáng Kiến**
- Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 4:00pm – 4:15pm Giải lao
- 4:15pm – 5:15pm Bài Chia Sẻ: **Truyền Đạt**
- Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 5:15pm – 5:30pm Giải lao
- 5:30pm – 7:00pm Ăn tối (2 nhóm) – Hoff Dining Commons
- 7:30pm – 9:00pm Ultreya – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room
- 9:00pm – 9:15pm Kinh tối – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room

Saturday, July 21, 2012

- 7:00am – 8:30am Ăn sáng – Hoff Dining Commons
- 8:30am – 9:00am Kinh sáng & Tôn Kính Mẹ Maria
Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room
- 9:00am – 10:00am Bài chia sẻ: **Tin Cậy**
- Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 10:00am – 10:15am Giải lao
- 10:15am – 11:15am Bài chia sẻ: **Siêu Việt**
- Trình bày – 30 phút
 - Nhóm thảo luận – 30 phút
- 11:30pm – 1:00pm Ăn trưa (2 nhóm) – Hoff Dining Commons
- 1:15pm – 2:15pm Họp các Miền
- 2:15pm – 2:30pm Giải lao
- 2:30pm – 3:30pm Bài chia sẻ: **Cảm Nang Linh Hướng**

3:30pm – 3:45pm Giải lao

3:45pm – 4:45pm Bài chia sẻ: **Linh Thao**

4:45pm – 5:00pm Giải lao – Chuẩn bị Thánh Lễ

5:00pm – 6:00pm Thánh Lễ – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room

6:15pm – 7:45pm Ăn tối (2 nhóm) – Hoff Dining Commons

8:00pm – 10:00pm Liên Hoan – Mọi tham dự viên tại Cintas Center – Duff Banquet Room

Chúa nhật, 22-7, 2012

6:00am – 8:00am Ăn sáng – Hoff Dining Commons

6:00am – 10:00am Trả chìa khóa và chia tay ra về – Fenwick Place



PHIẾU GHI DANH THAM DỰ
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Kỳ 22
Xavier University, Cincinnati, OH
Thứ Năm, 19-7 đến Chúa nhật, 22-7-2012

*(Lệ Phí: \$385 mỹ kim * Xin ghi danh từng người một)*

(XIN VIẾT CHỮ IN RÕ RÀNG, CÓ DẤU VÀ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT)

Tên Họ: _____ Tên Gọi: _____

Địa chỉ: _____

Thành phố: _____ Tiểu Bang: _____ Zip Code: _____

Điện Thoại nhà: _____ Số làm: _____ Fax: _____

Địa chỉ e-mail : _____ Ngôn ngữ chọn: _____

Giáo phận: _____ Miền: _____

Giới tính (khoanh tròn): Nam Nữ Xin ghi rõ: Giám mục, Linh mục, Phó tế, hay Tu sỹ _____

Nếu muốn ở chung phòng với ai (phối ngẫu, bạn, thân nhân, v.v...), thì xin kèm Phiếu Ghi Danh của người đó với Phiếu Ghi Danh này.

Thích ở chung phòng với ai đặc biệt không? (Khoanh tròn): Có Không. Nếu có, ghi tên: _____

Cần xe lăn không? : _____

Bạn muốn tham gia trong Ca Đoàn tại Đại Hội không? (Khoanh tròn): Có Không

Xin ghi chi phiếu: National Cursillo® Center

Trả bằng thẻ tín dụng : Khoanh tròn loại thẻ: MasterCard hay Visa (Không nhận Discover hay American Express)

Số thẻ tín dụng: _____ Hết hạn ngày: _____

Tên ghi trên thẻ tín dụng: _____

Xin gửi phiếu ghi danh này đến:

National Cursillo® Center

P.O. Box 799 - Jarrell, TX 76537

Điện thoại: 512.746.2020, Fax: 512.746.2030, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net

Trả trọn lệ phí \$385.00 mỹ kim cho mỗi người và phiếu này phải được nhận trước ngày 31-5-2012

Lệ phí sau ngày 1 – 30 tháng 6, 2012 là \$435.00 mỹ kim

Sau 30-6-2012 không bảo đảm còn chỗ để ghi danh tham dự!

Nếu quyết định hủy bỏ ghi danh không tham dự Đại Hội trước ngày 31-5-2011, sẽ bị phạt \$40.00 mỹ kim và được bồi hoàn số tiền còn lại. Không được bồi hoàn lệ phí ghi danh nếu hủy bỏ sau ngày 31-5-2012. Không có trường hợp ngoại lệ! Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đầy đủ cho dù có người hủy bỏ giờ chót.

| |
|----------------------|
| Confirmation # _____ |
| Office Use Only |

Tĩnh Tâm - Gặp gỡ Chúa Kitô
 Cho các Cursillistas xa quê hương
 với TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
 tại Đan Viện Xi-Tô, Châu Sơn
 từ 17 đến 20 tháng 8, 2012
 (Thông báo hạn chế trong PT Cursillo)

Chương trình tĩnh tâm do các nhóm thân hữu Mỹ và Úc Châu tổ chức. Sẽ bắt đầu chiều thứ sáu 17 tháng 8, 2012 với lời chào mừng khai mạc của TGM Giuse và phần giới thiệu các cursillista của các nhóm thân hữu

Thứ Bảy 18 tháng 8, 2012

Theo Mẹ Ra Khơi
 Loan Báo Tin Mừng
 Gặp gỡ Chúa Kitô
 Ra đi thấp lửa tình yêu

Tối thứ Bảy – *Chia sẻ về tổ chức và sinh hoạt Cursillo của các địa phương*

Chúa Nhật 19 tháng 8, 2012

Thời đại của Chúa Thánh Thần
 Lắng nghe lời Chúa
 Ôn Đắc Sủng Cursillo
 Hoán Cải liên Tục

Tối Chúa Nhật - Người Cursillista sau khóa Cursillo

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Thực Thi Sức Mạnh của Tình Yêu
 Ultreya

Cơm Trưa, chia tay

Liên lạc:

Australia – Tôma Nguyễn Văn Bội, Tel. (423) 095-982

Email: tomaboinguyen@yahoo.com.au

United States – Giuse Ngô Quang Tín, Tel. (281) 804-3519

Email: ngoquangtin@gmail.com

LỊCH SỬ PHONG TRÀO CURSILLO

I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PT CURSILLO TẠI TÂY BAN NHA

PT Cursillo là một món quà của Chúa Thánh Thần trao cho Giáo Hội và đã được hình thành qua một chuỗi các sự kiện. Không riêng một sự kiện nào trong chuỗi sự kiện này nhắm đến việc hình thành PT Cursillo, nhưng tất cả đều dẫn đến việc triển khai PT.

Để hiểu rõ điều đó, chúng ta đi vào từng sự kiện để thấy rõ ý định của Thiên Chúa trong việc hình thành PT CURSILLO.

1. Tình trạng nước Tây Ban Nha sau cuộc nội chiến 1936-1939

Vì TBN là nước có gần 100% là người Công Giáo, nên đó chính là cuộc chiến giữa những người Công Giáo với nhau, hay nói đúng hơn, đó chính là cuộc bách hại bài giáo sĩ tệ hại nhất trong lịch sử Kitô Giáo. Có tất cả 6,832 Linh Mục và Tu sĩ bị giết chết trong tổng số 72,500 người, số còn lại là những giáo dân sùng đạo. Nước TBN đang bắt đầu hồi phục sau cuộc nội chiến chia rẽ trầm trọng, đầy máu và nước mắt này.

2. Bài diễn văn của ĐGH PIÔ XII ngày 06 -02-1940

ĐGH PIÔ XII thừa nhận rằng đã có một số lớn các giáo hữu đang xa rời đời sống Kitô hữu. Ngài thách thức các vị chủ chăn trong Giáo Hội hãy đem những người này quay trở về với đời sống Kitô giáo. Chính bài diễn văn này đã là nguồn cảm hứng cho ông Eduardo Bonnín viết ra một đề cương có tên là NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG để biến đổi môi trường đó thành môi trường Kitô giáo.

3. Đoàn Thanh Niên Công Giáo Tiên Hành (CGTH) chuẩn bị cuộc hành hương đến Đền Thánh Giacôbê Tông Đồ ở Compostella năm 1941 với mục đích hâm nóng lòng sùng đạo của giới trẻ và họ đã quy tụ được khoảng 100,000 thanh niên .

- Khóa học của thủ lãnh hành hương (1 tuần)

Để cho cuộc hành hương có kết quả tốt đẹp, họ thấy cần tổ chức những khóa học kéo dài 1 tuần vào hai dịp lễ lớn là Phục Sinh và

Giáng Sinh, vì chỉ có thể xin nghỉ phép vào dịp này. Các Khóa học đó được gọi là Khóa Học Của Thủ Lãnh Hành Hương.

Ông Eduardo Bonnín đã tham dự Khóa Học thứ 2 vào Tuần Thánh năm 1943. Chính Khóa Học 1 tuần lễ này đã tạo nên sự thay đổi rất quan trọng trong đời sống của ông.

4. Ông EDUARDO BONNÍN (1917-2008) và Khóa Học Về Kitô Giáo (Khóa 3 Ngày)

Dựa trên kinh nghiệm của khóa học 1 tuần lễ, đồng thời trong cuộc sống bình thường rất ít người có thể nghỉ làm cả tuần, ông Eduardo Bonnín đã nghĩ ra một phương pháp chỉ gồm 3 ngày trọn vẹn và sẽ bảo đảm cho việc thực thi Thông Điệp của ĐGH PIÓ XII, tức là đem về cho Chúa những người đang xa rời đời sống Kitô Hữu.

Những Khóa Học 3 Ngày này được gọi là CURSILLOS DE CRISTIANDAD – Khóa Học Ngắn Về Kitô Giáo – Khóa Cursillo – Khóa 3 Ngày – Khóa Cuối Tuần.

Từ Khóa Cursillo “Đầu Tiên” năm 1944 đến Khóa Cursillo “Thứ Nhất” năm 1949

Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức từ 20 đến 23-8-1944 trên đảo MALLORCA, TBN do chính ông Bonnín làm Khóa Trưởng.

Từ 1944 đến 1948 đã tổ chức được tất cả 6 khóa theo phương pháp này. Những Khóa Ba Ngày này được sát nhập với các Khóa Thủ Lãnh Hành Hương và các Khóa học khác của PT-CGTH tổ chức trên đảo Mallorca.

Năm 1947 ĐGM JUAN HERVAS được bổ nhiệm làm GM Phó GP Mallorca, đã luôn ủng hộ và giúp PT Cursillo được sự công nhận của HĐGM-TBN. Đồng thời Ngài cũng bổ nhiệm 2 LM nổi tiếng trong GP làm Giám Quản Đoàn TN-CGTH Mallorca. Đó là LM JUAN CARPÓ, người đã đưa quan điểm thần học vào các Rollos, và LM SEBASTIAN GAYÁ, người đã có công soạn thảo tài liệu KIM CHỈ NAM CURSILLISTA.

Nhờ sự thừa nhận của ĐGM Hervas và nhờ khả năng tổ chức và hoạt động của anh ANDRÉS RULLÁN, một người trong nhóm sáng lập các Khóa Cursillo, nhiều Khóa Học đã được tổ chức hàng tháng.

Khóa Cursillo được tổ chức 07 đến 10 - Giêng- 1949 được gọi là Khóa Cursillo Thứ Nhất, cho dù thực sự đã là Khóa Cursillo Thứ 7. Đặc biệt trong Khóa này có Cha Juan Carpó làm Linh Hướng. Cha đã soạn ra những đề cương và trọng điểm mới cho 3 bài nguyện gồm hình thành nên cuộc Tĩnh Tâm. Do sự thành công của các bài nguyện gồm này nên đã trở thành một phần của K3N. Ba bài đó là : -Tự biết mình. - Người cha nhân lành và Ba cái nhìn của Chúa Kitô.

VPĐH cấp giáo phận đầu tiên được thành lập và tách ra khỏi PT CGTH năm 1954.

5. **Một sự kiện quan trọng nữa đối với PT Cursillo** là vào năm 1955, ĐGM Hervás được chuyển đến CIUDAD REAL trong đất liền. Sự kiện này tạo ra sự phân tán các nhà lãnh đạo Cursillo nguyên thủy. Một số đã đi theo Ngài tới Ciudad Real. Một số khác đi đến các vùng khác nhau ở TBN và các nước khác trên thế giới. Tạo nên sự lan rộng mạnh mẽ cho PT Cursillo kể từ đó.

6. **Khóa Cursillo đầu tiên cho NỮ GIỚI** được tổ chức tại CO-LUMBIA, Nam Mỹ bởi vì Cha LH, đã dự Khóa tại TBN, không tìm được đủ người thuộc Nam Giới.

7. PT Cursillo hiện nay đã có mặt tại hầu hết các nước trên thế giới.

- PT là thành viên của Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế thuộc Hội Đồng Tòa Thánh Về Giáo Dân ở Roma.

- PT cũng đã thiết lập VP CURSILLO HOÀN VŨ năm 1980 gọi tắt là OMCC (ORGANISMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD).

Theo ước đoán năm 1985, trên thế giới có khoảng trên 3 triệu Cursillista.

II. PT CURSILLO TẠI HOA KỲ

Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1957 ở WACO, TEXAS.

Do 2 phi công từ TBN học khóa huấn luyện với KQ Hoa Kỳ tại Texas. Đó là Ông BERNADO VADELL và Ông AGUSTIN

PALOMINO. Với sự cộng tác của LM GABRIEL FERNANDEZ.

2. Sự lan rộng của PT từ tiểu bang Texas đến các tiểu bang khác.

Đến năm 1959 thì đã có 18 Khóa Cursillo được tổ chức tại WACO và bắt đầu lan rộng sang các TB khác, trong đó có NEWYORK và OHIO.

3. Khóa Cursillo đầu tiên bằng TIẾNG ANH tại SAN ANGELO, TEXAS năm 1961.

Cho đến năm 1960, tất cả các Khóa đều dùng tiếng TBN.

Vào năm 1961, Khóa tiếng ANH đầu tiên được tổ chức tại SAN ANGELO, TX. Đến năm 1962 đã có 25 Khóa tiếng ANH được tổ chức và phát triển rất nhanh chóng trong những năm đầu thập niên 60.

4. Sự thành lập VPĐH Toàn Quốc Hoa Kỳ.

- Năm 1965 VPĐH-TQ được thành lập.

- HDGM-HK cũng bổ nhiệm GM Cố Vấn Toàn Quốc cho PT Cursillo và một Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc cũng được hình thành.

5. Các ngôn ngữ trong Khóa Cursillo tại Hoa Kỳ. Tại MIỀN XI có tất cả 5 ngôn ngữ : Tiếng MỄ, tiếng ANH, tiếng VIỆT, tiếng PHI và tiếng ĐẠI HÀN.

Theo ước đoán năm 1985 tại Hoa Kỳ đã có hơn 1 triệu Cursillista.

III. PT CURSILLO TIẾNG VIỆT

PT Cursillo được du nhập vào VIỆT NAM từ năm 1967 do Tướng TOBIA LOPEZ , chỉ huy quân đội Phi Luật Tân tại Việt Nam. Khởi đầu từ một doanh trại quân đội tại tỉnh TÂY NINH, sau đó lan rộng về SÀI GÒN và các GP khác.

Cũng trong năm 1967, Đức Cha Phanxicô Xavie NGUYỄN VĂN THUẬN đã tham dự Khóa Cursillo XIII tại Casa Del Clero, Manilla, Philippines, rồi về phát triển PT trong Địa Phận Nha Trang.

Khóa Cursillo TIẾNG VIỆT đầu tiên tại HOA KỶ được tổ chức tại Giáo Phận LA FAYETTE, LOUISIANA vào dịp Lễ Độc Lập năm 1981. Khóa này do Cha NGUYỄN QUANG HIỀN, Cựu Linh Hướng PT – GP XUÂN LỘC tổ chức sau 6 năm “Di Tản”.

Tại Giáo Phận ORANGE tiểu bang CALIFORNIA, Khóa Cursillo VIỆT NAM đầu tiên mang số 79 được tổ chức vào tháng 7 năm 1982, sau 25 tháng vất vả tìm kiếm và chuẩn bị từ việc tìm Cha Linh Hướng Phong Trào đến việc chuẩn bị cho Ngài tham dự Khóa Cursillo tiếng ANH trước khi mở khóa tiếng VIỆT. Từ việc liên lạc với các LM để mời làm Rollista đến việc tìm kiếm Tài Liệu Mở Khóa bằng tiếng Việt.

PT Orange đã có được 2 nguồn Tài Liệu phong phú từ Cha Hiền ở Louisiana và từ anh Nguyễn Thành Khán ở PARIS, một cựu Khóa Trưởng tại VN. Và PT-SJ chúng ta đã được thừa hưởng nguồn TL phong phú này khi chuẩn bị mở Khóa đầu tiên.

IV. PT CURSILLO, NGÀNH VIỆT NAM, GIÁO PHẬN SAN JOSE

1. Giai đoạn hình thành : 1988-1991

- Nhóm sáng lập : - Cha Phaolô Lưu Đình Dương (Khóa 2 Nha Trang) và một số anh chị trong đó có anh Phaolô Bùi Văn Trác (Khóa 2 Sài Gòn), anh Đôminicô Vũ Ngọc Công (Khóa 7 Cần Thơ) v.v

- Những khóa sinh đầu tiên được gửi đi “học nhờ” tại Orange năm 1988.

- Họp Nhóm trong giai đoạn đầu tiên.

- TRƯỜNG HUẤN LUYỆN. Kể từ khi có một số ACE mới “xuống núi” và một số ACE đã tham dự những Khóa tại Orange những năm trước. Cha LH và các ACE gặp nhau đều đặn hàng tháng để cùng nhau học hỏi về PT. Đó chính là tiền thân của TLĐ sau này.

BAN ĐIỀU HÀNH Phong Trào đầu tiên chính thức thành lập năm 1989.

2. Giai đoạn phát triển : 1991- Ngày nay

- Khóa “ Mở Tay” số 53 năm 1991 tại Camp St. Francis và sự chuẩn bị gian khổ.
- Hai khóa “ Mùa Hè Rực Rỡ” tại Hawaii năm 1996.
- Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo (CLW1) tại St.Claire năm 2002.
- Hai Khóa 42 & 43 sắp tới.

3. Linh Hướng Phong Trào:

- Cha Phaolô Lưu Đình Dương : 1989 đến 12-2004.
- Cha Phaolô Phan Quang Cường : 12-2004 đến 09-2011.
- Cha Andrew Nguyễn Thụy Vũ : 09-2011 đến nay.

Linh Hướng đặc biệt: Cha Giuse Phạm Kim Hùng gắn bó với PT từ 1993 đến nay

4. Chủ Tịch Phong Trào :

- Anh Dominico Nguyễn Trung Hòa (K.173 Orange)
- Anh Giuse Hoàng Kế Thế (K.181 Orange)
- Anh Phêrô Nguyễn Chính Lập (K.53 Camp St.Francis)
- Anh Antôn Phạm Trung Điểm (K.161 Camp St.Francis)
- Anh Joseph Huỳnh Quốc Thu (K.26 Camp St.Francis): 2007 đến nay.

5. Sinh hoạt của Phong Trào:

- Tinh tâm tại St.Claire bắt đầu từ năm 1999.
- Nhóm trẻ Ra Khơi được hình thành từ đầu năm 2003.
- Ca đoàn Phaolô được thành lập năm 2009.
- Châu Thánh Thể hàng tuần.
- Tiệc Truyền Thống

V. KẾT LUẬN

Qua 41 Khóa đã được tổ chức tại CAMP ST. FRANCIS và 2 Khóa tại HAWAII, chúng ta đã có hơn 2,000 ACE Cursillista cùng đồng hành với nhau.

Có những ACE “kiên trì bám trụ” với PT-SJ. Cũng có những ACE tan biến trong môi trường của mình sau khi tham dự Khóa. Và cũng có những ACE đã vì sinh kế mà phải di chuyển đi nơi khác.

Ước mong tất cả chúng ta, dù đang sinh hoạt trong môi trường nào, hãy luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Riêng với quý anh chị Thành Viên của TLĐ, ước mong tất cả chúng ta kiên trì và hăng say học hỏi về PT cũng như về TÍN LÝ, để có thể PHỤC VỤ cho PT cách đặc lực.

GIUSE BÙI QUANG HÙNG
(KHÓA 32 CAMP ST FRANCIS)
JUNE 3, 2012



48 ĐIỀU CÓ THỂ LÀM TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, ,sss (sưu tầm và chuyển ngữ)



Liên quan đến việc cầu nguyện trước Chúa Giê su Thánh Thể, sẽ chẳng có gì nhiều để thêm vào trong những lời khuyên tuyệt vời của các thánh và các vị Tiến sĩ của Hội Thánh. Từ kinh nghiệm cá nhân, một lần nữa chúng ta xác tín một cách mạnh mẽ vào quyền năng và vẻ đẹp của việc thực hành này. Ngày nay, vẫn còn vang đến tất cả chúng ta, thậm chí đến tận tâm can chúng ta những lời của thánh Pi ô X – Lòng sùng kính Thánh Thể là cao nhất trong những hình thức đạo đức bởi vì chính Thiên Chúa là đối tượng của nó. Lòng sùng kính này mang lại lợi ích nhiều nhất cho ơn cứu độ bởi vì chính Tác Giả của Ân Sủng được ban cho chúng ta. Lòng sùng kính này ngọt ngào nhất bởi vì Chúa Giê su là chính sự ngọt ngào cho chúng ta – Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng vẫn không biết bắt đầu giờ chầu Thánh Thể thế nào. Đây là một vài đề nghị giúp các bạn. Các bạn hãy sử dụng chúng. Hãy cứ cầu nguyện như bạn có thể chứ không phải như bạn không thể và rồi chúng ta sẽ trở thành những người chung phần vào cầu nguyện.

1- *Đọc Thánh Kinh chậm rãi cho đến khi điều gì đó đánh động bạn. Rồi lắng nghe.*

2- *Lần hạt Mân Côi.*

3- *Nếu bạn không thể lần 15 ngắm (150 kính), đọc 5 ngắm thôi.*

4- *Nếu bạn không thể lần 5 ngắm, đọc một ngắm thôi.*

5- *Nếu bạn không thể đọc 1 ngắm, chỉ đọc chậm rãi một kính Kính Mừng thôi.*

- 6- Nếu bạn không thể đọc một kinh Kính Mừng, hãy đọc “thánh Maria” như đứa con nói với người mẹ “Má ơi”.
- 7- Hãy cứ cầu nguyện như bạn có thể, đừng nghĩ là bạn không thể.
- 8- Hãy chiêm ngắm Thiên Chúa trọn tốt trọn lành và để Người nhìn ngắm bạn.
- 9- Vì Máu Thánh Chúa Giê su do từ nơi Mẹ Maria. Bạn hãy cảm tạ Đức Mẹ.
- 10- Kể cho Chúa những gì làm chúng ta hạnh phúc. Rồi thỉnh lặng lắng nghe.
- 11- Kể cho Chúa những gì khiến chúng ta sợ hãi. Rồi lắng nghe.
- 12- Kể cho Chúa những gì khiến chúng ta giận dữ. Rồi lắng nghe.
- 13- Hãy nói cho Chúa về những người thân yêu của bạn.
- 14- Cầu nguyện cho kẻ thù và những người bạn chưa yêu mến hết tình.
- 15- Trò chuyện với Chúa về công việc của bạn.
- 16- Cầu nguyện với thánh Giuse để được ơn chết lành.
- 17- Cầu nguyện cho anh chị em còn đang ở nơi đợi chờ vào thiên quốc.
- 18- Hát một bài thánh ca dâng lên Chúa từ trong lòng bạn.
- 19- Cam kết tín thác vào Chúa Giê su.
- 20- Tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đang quỳ bên bạn, đang thờ lạy Chúa Giê su và đang cầu nguyện cùng với bạn.
- 21- Hãy ý thức thiên thần bản mệnh của bạn cũng đang ở với bạn. Xin Người dạy bạn sống thánh thiện.
- 22- Canh tân lòng trung thành của bạn đối với Hội Thánh.
- 23- Xin thánh quan thầy của bạn cầu cho bạn biết được và làm theo ý Chúa.
- 24- Dựa bên Chúa Giê su như thánh Gioan và nói với Chúa rằng bạn yêu Người.
- 25- Cảm tạ Chúa vì các bí tích.
- 26- Trong một lát, đừng LẮM chi cả. Chỉ ở với Chúa thôi, như một người bạn, trong khi Người hành động.
- 27- Xin Chúa Giê su cho biết liệu Người muốn bạn “làm” điều gì thường xuyên hơn nữa.
- 28- Kể cho Chúa những thất bại của mình. Xin Người trợ lực. Rồi lắng nghe.
- 29- Đọc một cách chậm rãi kinh “Phúc Thật Tám Mối”.
- 30- Đọc một cách chậm rãi kinh “Lạy Cha”.

- 31- Đọc một cách chậm rãi kinh Tin Kính.
- 32- Đọc hay hát một thánh vịnh bạn ưa thích. Chẳng hạn thánh vịnh 50(51), “Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con”, một hay hai câu mỗi lúc .
- 33- Xin đón nhận được tình yêu cao vời từ thánh giá Chúa Ki tô.
- 34- Hãy nhìn lên Chúa Ki tô trong cuộc khổ nạn của Người...hãy đứng ở đó với Người, như Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá.
- 35- Hãy nghiêng mình vào trong cơn cuồng phong ân sủng từ mặt nhật.
- 36- Nhìn nhận Ánh Sáng rực rỡ chói lòa đang tỏa chiếu từ nơi Chúa.
- 37- Ý thức rằng Chúa đang ban trực tiếp ân sủng cho thế giới, rồi ban qua bạn nữa.
- 38- Đọc chậm rãi lời : “Lạy Chúa Giê su, Con Thiên Chúa , xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
- 39- Đọc đi đọc lại câu : “Lạy Chúa Giê su, xin thương xót con”...rồi lắng nghe.
- 40- Thưa với Chúa Giê su : “Lạy Chúa Giê su, con tín thác vào Chúa”.
- 41- Hỏi Chúa Giê su : Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Và Chúa muốn con thực hiện điều ấy như thế nào?
- 42- Xin Người tỏ cho bạn thấy những bước tiếp theo.
- 43- Trò chuyện với Chúa từ trái tim mình đến trái tim Người.
- 44- Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
- 45- Cầu nguyện cho các ơn gọi.
- 46- Nhìn vào bạn. Đếm xem những tặng phẩm từ nơi Chúa. Rồi cảm tạ Người.
- 47- Cầu nguyện cho thế giới.
- 48- Tận hưởng giây phút được ở trước tôn nhan Chúa.



MỖI KỶ MỘT BÀI ĐỀ SUY TƯ

Nữ tu dòng Biển Đức: Mẹ Dolores được đề cử giải Oscar



Trong số các ngôi sao Hollywood tiến bước trên thảm đỏ trong buổi lễ trao giải Oscar năm nay vừa diễn ra hôm 26 tháng 2, đã có sự hiện diện của một nữ tu dòng Biển Đức năm nay đã 73 tuổi. Minh tinh 73 tuổi này nay được gọi là Mẹ Dolores thuộc tu viện Regina Laudis ở Bethlehem, Connecticut.

Tuy nhiên, trước khi là nữ tu, Mẹ Dolores đã từng là minh tinh Dolores

Hart, một nữ diễn viên trẻ đang lên.

Mẹ Dolores là chủ đề chính của một bộ phim tài liệu <1>"*Thiên Chúa quan trọng hơn là Elvis*", một bộ phim được đề cử giải Oscar 2012. Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời của chính Mẹ Dolores. Đang khi có một sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng trong đó Mẹ Dolores đã đóng 11 bộ phim cùng với Elvis Presley, nhưng thật bất ngờ Mẹ đã bỏ ngang để long trọng sống đời viện tu.

Mẹ Dolores đã từng thủ vai chính trong hàng loạt các bộ phim như "Where the Boys Are" cùng với George Hamilton, và "Francis of Assisi" được chiếu năm 1961.

Phim tài liệu được đề cử giải không chỉ tập trung vào sự nghiệp Hollywood và cuộc sống của Mẹ như một nữ tu, mà còn chú ý đến các hoạt động hàng ngày của các nữ tu khác tại tu viện Regina Laudis.

Dolores Hart: tiếng gọi con tim - từ Hollywood đến dòng kín Biển Đức

Vào cuối thập niên 1950-đầu 1960, lúc ông vua nhạc Rock Elvis Presley đang ở trên đỉnh cao danh vọng, các khán giả ái mộ bỗng thấy một bóng hồng xuất hiện bên cạnh ông trong các bộ phim

trong các bộ phim "Loving You" (1957), King Creole (1958), và từ đó làng phim Hollywood cũng nóng lên vì sự xuất hiện của ngôi sao sáng tác sắc vẹn toàn có tên là Dolores Hart (tên trong khai sinh là Dolores Hicks), người sau đó liên tiếp được mời ký hợp đồng đóng phim (có hợp đồng lên đến 1 triệu đô la thời đó) và người ta bắt đầu thấy cô thủ những vai chính bên cạnh các nam tài tử lừng danh khác ngoài Elvis Presley như George Hamilton, Robert Wagner, Stephen Boyd, Montgomery Clift v.v... Tài diễn xuất có hồn (từng được trao giải Theater World và được đề cử nhận giải Tony cho vai diễn viên chính xuất sắc trong phim The Pleasure of His Company và vẻ đẹp quý phái của cô được so sánh với Grace Kelly- người sau này đã bỏ phim trường để về làm bà hoàng của xứ Monaco.



Cũng như Grace Kelly, Dolores Hart cũng đột ngột rời bỏ Hollywood nhưng là để đáp lại một mối tình lớn nhất trong đời mình, lớn đến nỗi chính cô cũng không ngờ là cô có thể bỏ lại sau lưng danh vọng và tên tuổi đang chói ngời như sao của mình, bỏ lại những hợp đồng bạc triệu và hôn ước với một kiến trúc sư trẻ tuổi giàu có hết lòng yêu thương mình để đáp lại một tiếng gọi thiêng liêng của trái tim, cái mà người theo đạo Công giáo gọi là "on kêu gọi" để thề nguyện sống suốt đời còn lại của cô trong một dòng tu kín có tên là Đan viện Biển Đức Regina Laudis ở Bethlehem thuộc tiểu bang Connecticut.

On thiên triệu đặc biệt dành cho Dolores

Một điều lạ ở Dolores Hart là trong lúc mọi người còn phân vân tự hỏi vì sao một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, tài sắc vẹn toàn và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân như cô lại có những quyết định lạ lùng và khó hiểu như vậy, kể cả những lời võ đoán rằng sự nghiệp tu trì của một ngôi sao điện ảnh như cô ắt sẽ không tồn tại được bao lâu, hay "Dolores đi tu vì mang bầu với Elvis", Dolores đã chứng tỏ những lời xét đoán phiến diện về sơ là hoàn toàn sai lạc. Người nữ tu ấy đã sống một đời tận hiến suốt hơn nửa thế kỷ qua trong dòng tu kín (tức là một môi trường sống chuyên biệt về cầu nguyện và làm việc trong sự yên lặng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài) với một tinh thần lạc quan và vâng phục tuyệt đối.

Lần lượt, theo thời gian và luật đào thải của tự nhiên, những ông vua điện ảnh bạn diễn của Dolores Hart như Elvis Presley, George Hamilton... rồi cũng lần lượt già từ sân khấu điện ảnh để đi về cõi vĩnh hằng. Ít ai còn nhớ đến và nói về người nữ điện ảnh thần thoại Dolores Hart. Nhưng bỗng dưng có tin Dolores Hart sẽ tái xuất hiện trong dịp lễ trao giải Oscar lần thứ 84 để chứng kiến sự kiện cuốn phim tài liệu nói về cuộc đời tu trì như của bà có tựa đề là "Chúa chính là một Elvis lớn lao hơn" mà bà đã đồng ý cộng tác và giúp hoàn thành theo ý bề trên của mình là Đức Cố Tổng Giám Mục Pietro Sambi có thể được nhận giải thưởng nghệ thuật cao quý nhất này.

Lạy Chúa, con đây

Thật ra Dolores đã trở ra thế giới bên ngoài vài lần trước đây, khi vâng lệnh mẹ bề trên -sáng lập viên của dòng Abbess Benedict Duss- vận dụng năng khiếu và kinh nghiệm diễn xuất của mình vào những việc có lợi cho công ích. Dolores kể lại khi mới gia nhập hội dòng, sơ đã hồn nhiên nói với mẹ bề trên rằng mình rất vui vì không còn phải lo lắng cho bất cứ vai diễn nào nữa vì đã dứt khoát lia bỏ sự nghiệp làm phim lại sau lưng, nhưng không ngờ mẹ bề trên đã làm sơ ngạc nhiên pha chút tức giận khi nói rằng "Rất tiếc mà nói rằng sơ đã sai lầm hoàn toàn khi nghĩ như thế, Bây giờ mới là lúc sơ cần phải đóng một vai trò và chú tâm vào vai trò của mình". Khi thấy Dolores tỏ ý bực mình, Mẹ bề trên nói tiếp "Có nhiều điều mà sơ đã chối bỏ nhưng lại rất cần thiết phải sử dụng đến chúng ở đây".

Và cứ thế, đức vâng lời và ý muốn phục vụ tha nhân đã không còn làm cho vị nữ tu đặc biệt này ngần ngại khi trở ra ngoài đời, đứng trước ống kính của các ký giả để điều trần trước quốc hội vào năm 2006 về chứng rối loạn bệnh lý thần kinh ngoại vi tự phát, căn bệnh chưa có thuốc chữa mặc dù đã ảnh hưởng đến rất nhiều người ở Mỹ. Ngoài ra, Dolores còn dùng ảnh hưởng Hollywood của mình để giúp phát triển một dự án về nghệ thuật trình diễn cho cộng đoàn của mình, với sự tiếp tay tích cực của giới tài tử điện ảnh mà bà quen thân như Paul Newman, Patricia Neal, một dự án đã đem lại cho cộng đoàn ở Bethlehem nhiều thành quả tốt đẹp về nghệ thuật phục vụ nhân sinh.

Theo lời kể của chính Mẹ Dolores, khi được Đức TGM Sambi mời bà lên gặp ngài tại Washington DC hai năm trước đây và ngỏ ý muốn mời bà tham dự làm phim về cuộc đời các nữ tu dòng kín, Mẹ Dolores đã ngần ngại và tính từ chối với lý do bà đã không giữ liên lạc với giới làm phim ở Hollywood nữa, nhưng ĐGM Sambi vẫn kiên trì thuyết phục bà và nói "Chúa sẽ lo liệu tất cả" và khuyên bà nên cầu nguyện để ơn Chúa sẽ "làm điều gì đó, vì thế giới này cần biết về đời sống của những người tu kín như thế nào". Bà ra về và thuật lại những lời ĐGM Sambi đã nói với bà cho các chị trong đan viện nghe với nỗi phân vân và lo lắng. Bà kể rằng không hiểu sao, tự dưng 2 ngày sau HBO gọi vào tu viện và ngỏ lời mời mời bà cộng tác làm cuốn phim tài liệu "God is a bigger Elvis", một sự lạ mà cho đến nay bà vẫn cho là "Có bàn tay Chúa sắp đặt".

Cuốn phim tài liệu trên hiện đang được đề cử nhận giải Oscar năm nay, và Mẹ Dolores sẽ đến tham dự buổi trao giải thưởng cao quý này.

Một tình yêu để lại

Một trong những thắc mắc lớn nhất của cả những người ái mộ lẫn người theo dõi sự kiện về Mẹ Dolores là từ đâu và bắt đầu từ lúc nào bà đã chịu ảnh hưởng của "ơn kêu gọi" và làm sao bà lại có thể dứt bỏ đời thường của một người đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới một cách dễ dàng không vương vấn, không cả một dấu hiện báo trước? Ngay cả vị hôn phu của cô là Donald Robinson cũng không thể lý giải tại sao sau 5 năm hò hẹn, bỗng Dolores thổ lộ ngay sau khi họ vừa làm lễ đính hôn là cô thật sự chỉ muốn đi tu. Ông đã không tin ở tai mình, vì thấy Dolores vẫn tiếp tục đi

đóng phim bình thường. Ông không hề ngờ rằng ơn kêu gọi dành cho Dolores đã bắt đầu từ trước khi cô quen biết ông, vào năm 21 tuổi và sự nghiệp điện ảnh đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất.

Một người bạn của Dolores kể lại là khi nghe cô than thở rằng đóng phim căng thẳng quá, nhưng chỉ sau vài tuần lễ thì lại đường ai nấy đi, cô phải chia tay với những người bạn mới quen mà cô quý mến, điều này để lại nhiều trống rỗng trong lòng cô gái trẻ đơn sơ dễ mến.

Thấy thế, người bạn đề nghị Dolores đến nhà dòng Biển Đức để tĩnh tâm và học hỏi lối sống và làm việc của các nữ tu là những người mà cô này cho là rất ổn định và đáng phục. Ban đầu Dolores có vẻ ngại ngần nhưng sau đó vẫn cứ đi thử. Cô đến tu viện sống vài ngày và không muốn trở về. Nhưng nhà dòng cũng chưa muốn thu nhận cô với lý do cô là người của Hollywood, rất "đáng ngờ vực", và lại nhà dòng cho rằng cô vẫn chưa là một phụ nữ chín chắn ở lứa tuổi 21.

Dolores trở về tiếp tục đóng phim và còn đính hôn với một trí thức đạo đức và thành công nữa, nhưng mọi người không thể ngờ rằng trong tâm hồn cô gái trẻ ấy, định mệnh đã dành sẵn cho Chúa một chỗ đứng bất khả xâm phạm, một tình yêu cao hơn hết mọi cám dỗ của vật chất xa hoa trên đời mà nhiều người mơ cũng chưa có được !

Dolores vẫn kín đáo có những chuyến đi tĩnh tâm ở nhà dòng Biển Đức, và sau 2 năm, khi hội đủ điều kiện nhà dòng đưa ra là cô đã lặng lẽ rời bỏ ánh sáng hào nhoáng của đêm dạ hội ra mắt cuốn phim *Come Fly With Me* để chính thức gia nhập dòng Biển Đức.

Ngôi sao đang lên của sân khấu điện ảnh Hollywood từ đó được biết đến qua cái tên sơ Judith, sau đó là sơ Dolores khi khán trọn đời vào năm 1970.

Mặc dù cuộc sống mới có đem lại rất nhiều thử thách, nhất là vào năm đầu, sơ Dolores đã tìm được nhiều sự yểm trợ tinh thần của các chị em nữ tu và của mẹ bề trên, người luôn đóng vai trò linh hướng sáng suốt và khôn ngoan khi phải bất ngờ thu nhận một đệ tử "không giống ai", để biến nhân vật nổi tiếng hơn bất cứ ai mà bà từng thu nhận trở thành một nữ tu sống trọn lời khấn "khó nghèo, trong sạch, và vâng lời".

Có thể nói, như một cuốn phim với nhiều tình tiết giả tưởng, cuộc

đời của sơ Dolores đã đem lại rất nhiều bất ngờ không những cho riêng bà mà còn cho cả chính những người đã có ít nhiều liên hệ với bà, trong đó có ông Donald John Robinson. Những gì xảy ra trong đời ông từ khi quen biết và đính hôn với Dolores có thể được viết thành một câu chuyện ăn khách, nhưng ông đã chọn lối sống kín đáo và lặng lẽ để gìn giữ những kỷ niệm mà ông đã có với vị hôn thê mà ông trọn đời yêu quý, người đã bỏ rơi ông cho một ơn gọi thiêng liêng cao cả hơn mà chỉ có những người tín hữu với một ý thức đặc biệt như ông mới hiểu và vui lòng chấp nhận.

Chẳng thế mà tuy bị Dolores "bỏ rơi", Donald vẫn vui lòng chấp nhận và vẫn giữ mối quan hệ lành mạnh thủy chung với bà cho đến ngày ông nhắm mắt lìa đời vào tháng 11 năm 2011, ông vẫn không hề lập gia đình với ai, viện cớ "Chẳng ai thay thế được Dolores". Được biết, ông vẫn có thói quen đến thăm bà tại đan viện Biển Đức đều đặn hai lần một năm vào dịp Noel và Phục Sinh. Khi ông qua đời vài tháng trước đây, toàn bộ tài sản và của cải của ông đã được trao lại cho đan viện Biển Đức để các sơ có thêm tài lực mà làm việc phục vụ công ích.

Donald John Robinson (1933-2011), người đã đi bên lề cuộc đời của tài tử, nữ tu Dolores cho đến cuối đời mà vẫn không nguôi tình yêu dành cho bà.

Một đoạn trong phim "Francis of Assisi" mà Dolores thủ vai chính, nói về cuộc đời một vị công nương (Clare) đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa vương giả để sống đời tu trì, ngày cha cô đến đòi con về cũng là ngày cô xuống tóc và khăn dòng. Cuốn phim cũng như một lời báo trước cuộc đời tu trì của tài tử Dolores Hart được bắt đầu 2 năm sau đó:

Dường như, sự trở lại Hollywood của Dolores lần này không ngoài mục đích chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, trong thời đại điên đảo ngày nay khi các giá trị nhân bản và đạo đức đang đến hồi suy thoái và hỗn loạn nhất, khi giới trẻ tìm mãi vẫn không thấy được những mẫu gương cao quý để nói theo, vẫn có những điều tốt đẹp và lạ thường đang xảy ra một cách hết sức bình thường, như cuộc đời và mối tình đơn sơ thành thật của Dolores Hart, một nữ tu sinh ra với một sứ mạng đặc biệt không một lý giải trần gian nào có thể giải thích cặn kẽ, trừ khi chấp nhận gọi đó bằng hai chữ "ơn Chúa" với lòng xác tín. Như Mẹ Dolores, sau mấy chục năm tu trì vẫn chưa thể nào tự hiểu nổi.

Tác Giả: Vietcatholic

Thứ Tư, 07 Tháng 3 Năm 2012 19:45

Dolores Hart: tiếng gọi con tim - từ Hollywood đến dòng kín Biển Đức

PHÉP LẠ VẪN XẢY RA



Đây là câu chuyện thật về một người đã từng bị chứng sưng khớp xương (rheumatoid arthritis) nặng đến nỗi phải ngồi xe lăn.

"Tôi phải dùng thuốc cortisone nhiều đến độ thuốc không còn hiệu nghiệm. Cơn đau dai dẳng. Như một hậu quả của thuốc cortisone, tôi mất trí nhớ. Tôi khóc vì đau, Bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa..."

"Tôi cảm thấy khô khan về phương diện tinh thần. Ngay cả tự hỏi rằng tôi có tin vào Chúa Giêsu không!"

Đó là trường hợp của nữ tu Briega McKenna thuộc dòng thánh Clara ở vùng Tampa, Florida.

Một hôm Sơ "đánh liều" tìm đến dự một buổi tĩnh tâm ở Orlando, Florida, nói về sức mạnh của cầu nguyện và sức mạnh của Thánh Linh.

Sơ bắt đầu cảm thấy tin tưởng, ước mong có vị linh mục cầu nguyện cho mình để mong được ơn này nọ và mong được đỡ đau phần nào. Nhưng tuyệt nhiên Sơ không nghĩ rằng mình có thể được chữa khỏi bệnh. Sơ kể lại: "Thiên Chúa chừng như đọc được ý nghĩ của tôi, nên Ngài đã nói với tôi: "Đừng nhìn vị linh mục, hãy nhìn Thầy." Lúc đó lời cầu nguyện duy nhất tôi là "Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con."

Vào lúc đó, tôi cảm thấy có một bàn tay chạm đến đầu tôi, và tôi nghĩ đó là bàn tay của một vị linh mục đặt tay cầu nguyện cho tôi. Tôi mở mắt ra thì không thấy ai cả, nhưng có một sức mạnh luân chuyển trong người tôi. Thật khó mà diễn tả cái cảm giác ấy, nhưng tôi có thể nói như thế này: Tôi cảm thấy như một trái chuối bị lột vỏ.

Tôi nhìn vào thân thể mình, những ngón tay tôi vẫn còn cứng, nhưng không bị cong queo như chân tôi. Ở hai khuỷu tay tôi có những vết thương bây giờ đã biến mất và những ngón tay bắt đầu mềm mại, và tôi có thể nhìn thấy chân tôi, trong đẹp sáng-đan, không còn cong queo nữa.

Tôi nhảy lên và la lớn: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây!"

Từ ngày đó tôi không còn bị sưng khớp xương và hoàn toàn không đau đớn nữa. Đó là một việc chữa lành kỳ lạ, nhưng sâu xa trong tâm hồn tôi có một sự thay đổi vĩ đại

Qua sự đổi mới linh thiêng, tôi cảm nghiệm được sự chữa lành của Thánh Linh. Tôi có một cái nhìn mới mẻ về giáo hội, như thể tôi nhìn Minh Thánh và bí tích

giải tội qua một lăng kính mới."

Thế là Sr. Brieger McKenna đã được ơn Chúa chữa khỏi và sai đi chữa lành nhiều thứ bệnh, kể cả bệnh ung thư, đặc biệt qua niềm tin vào Thánh Thể Chúa. Sơ vẫn thường xuyên đi giảng nhiều nơi, nhất là những đại hội về Thánh Linh, và đã từng giảng cho ngay cả các giám mục và linh mục qua các buổi tĩnh tâm, mà tôi có dịp tham dự vào năm 1997 và 2008 tại New Orleans.

Đề tài chính vẫn là: Phép lạ qua mỗi Thánh Lễ. Tất cả những trường hợp được chữa khỏi cách lạ lùng này được Sơ ghi lại trong một cuốn "Phép Lạ Vẫn Xảy Ra". (Miracles Do Happen). Đây là bốn trường hợp điển hình:

CHUYỆN LẠ 1: Xảy ra ở Nam Mỹ

Vị linh mục dùng một cái bàn cũ kỹ để làm bàn thờ trong một Thánh Lễ ngoài trời với rất đông người nghèo tham dự. Một bé trai được khiêng tới, toàn thân bị phỏng nặng đau đớn. Bệnh quá nặng mà chẳng có bác sĩ hay thuốc men gì ở đây cả!

Đức tin của vị linh mục này rất mạnh, có sức truyền sang mọi người. Ngài bảo đặt em bé dưới bàn thờ và tiếp tục dâng Lễ với tất cả lòng sốt sắng, từng cử chỉ tác động đều ý thức và có hồn. Lúc truyền phép Mình Thánh, mọi người đều quì trên đất để tôn thờ Chúa. Nét mặt của họ đều nói lên rằng họ thật sự thấy Chúa Giêsu đến và vỗ về họ: Hãy đến với Thầy, tất cả những ai nhọc nhằn. Thầy sẽ ban cho các con sự sống và đức tin.

Và Sơ McKenna ghi nhận: "Sâu xa trong tâm hồn, đây là lúc tôi nhận thức: "Lạy Chúa Giêsu, đây đúng là Chúa rồi. Dưới hình bánh và rượu, chỉ có Chúa mới nghĩ ra cách đó để gần gũi với dân của Ngài."

Sau Lễ, tôi đến xem em bé được đặt dưới bàn thờ thì không thấy nữa. Tôi hỏi người bồng nó tới: "Em đâu rồi?" Bà vừa nói vừa chỉ tay vào đám trẻ con đang chơi gần đó: Nó kia kia. Tôi nhìn và thấy em đã lành lặn, không còn một vết tích gì trên cơ thể. Tôi thảng thốt kêu lên: Chuyện gì đã xảy ra cho em vậy? Bà nhìn tôi và nói: "Sơ muốn nói gì? Việc gì đã xảy ra sao? Đức Chúa Giêsu không ngự đến sao?"

CHUYỆN LẠ 2: Tin chắc phép lạ xảy ra

Cùng ngày đó, vào đầu Thánh Lễ, tôi cũng thấy một em bé mặt bị méo mó một cách khủng khiếp. Sau lễ mẹ em bế em đến với tôi: "Sơ ơi, hãy nhìn con tôi này." Mặt em đã lành lặn. Quả thực đức tin của đám dân này mạnh quá. Họ tìm đến với Chúa như người đàn bà trong Phúc Âm bị bệnh loạn huyết lâu ngày mà không sao chữa khỏi. Bà ta cũng chen vào đám đông vì ai ai cũng muốn đến gần Chúa Giêsu để chạm đến Ngài. Nhưng điều khác biệt là người đàn bà này chỉ có một điều trong đầu: nếu chạm được đến Ngài, mình sẽ khỏi bệnh. Bà ta đã chạm được vào Ngài. Chúa Giêsu thấy có một sức mạnh toát ra khỏi Ngài thì quay lại hỏi: "Ai đã chạm đến Thầy?"

Các tông đồ hỏi lại: "Thầy nói gì? Mọi người đều xô lấn đến Thầy!" Nhưng Chúa Giêsu biết có ai đó không chỉ chạm đến Ngài, nhưng với tâm tình chờ đợi, với

một điều kiện mà tất cả phải có khi đến với Chúa Giêsu, đó là đức tin. Rồi Chúa Giêsu nhìn vào một người đàn bà đang đi ra khỏi đám đông mà nói: "Đức tin của con đã chữa con."

Nhiều người khi đọc đoạn Tin Vui này cũng ao ước: "Giá tôi cũng được chạm đến Chúa Giêsu, gặp được Ngài thì tuyệt biết bao. Phải chỉ tôi được sống cùng thời với Ngài để có thể đến chạm được tới Ngài như người đàn bà kia." Vậy ra Chúa Giêsu trong Thánh Thể không phải là Chúa Giêsu thật sao?!

Đám dân ở Nam Mỹ kia chỉ khác nhiều người là thấy Chúa Giêsu thực. Họ không đến với Thánh Lễ để chỉ để xem linh mục cử hành hay nhận xét những gì linh mục giảng có gì mới lạ hấp dẫn không. Họ đến để gặp gỡ Chúa Giêsu của họ, chính Chúa đang đến đó với mọi quyền năng, và đang nói với họ. Họ khao khát đến nghe Người nói, và họ đến để dự phần với chính Chúa Giêsu trong một nghi thức tiến dâng lên Cha của Người. Họ trở nên một phần của lễ vật này. Và Sr McKenna đã phát biểu:

"Tôi rời vùng rừng núi đó với một sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về Thánh Lễ. Đó không phải chỉ là việc đem người ta đến Thánh Lễ để tỏ lòng cung kính và nói với Chúa Giêsu rằng họ yêu Ngài. Điều đó rất tốt, nhưng thánh lễ là những gì Chúa Giêsu có thể và muốn làm cho tất cả chúng ta, cho toàn thế giới. Không phải là Chúa Giêsu cần chúng ta đến dự Thánh Lễ, nhưng chúng ta cần Ngài."

CHUYỆN LẠ 3: Được chữa khỏi ung thư

Đây là chuyện lạ về một linh mục trẻ bị ung thư cổ họng đã hết đường chữa. Linh mục này điện thoại xin Sr McKenna cầu nguyện thì Sr trả lời: "Thưa Cha, con có thể cầu nguyện với cha ngay bây giờ trên điện thoại, và con sẽ làm như thế. Nhưng sáng nay, Cha không gặp Chúa Giêsu sao? Cha không gặp Ngài hằng ngày sao? Mỗi ngày khi cha dâng Lễ, khi cha cầm Mình Thánh, khi Cha rước Chúa tức là Cha đã gặp gỡ Chúa. Người đàn bà trong Phúc Âm chỉ chạm đến vạt áo Chúa Giêsu, nhưng cha đã chạm đến chính Chúa Giêsu và đón Ngài vào trong thân thể mình. Cha có nhận thức rằng chính Chúa Giêsu thật sự đi qua cổ họng của cha không? Không ai tốt hơn để chạy tìm đến cho bằng Chúa Giêsu. Cha hãy khẩn xin Ngài chữa lành cho cha."

Tôi nghe ngài khóc qua điện thoại. Ngài luôn miệng nói với tôi: "Cám ơn sơ, cảm ơn sơ."

Ba tuần sau vị linh mục điện thoại cho sơ cho biết không phải đi giải phẫu nữa, các bác sĩ thấy rằng bệnh ung thư đã khỏi và bây giờ ngài có một thanh quản mới.

CHUYỆN LẠ 4: Ở Sydney bên Úc.

Một người đàn bà bị cái bướu ở bụng rất đau đớn và bị ung thư ruột đã đến lúc hết hy vọng, và bà rất sợ chết, nên tìm đến sơ McKenna. Sơ nói với bà ta:

"Hãy đến gặp Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Tôi không thể nói với bất cứ ai rằng họ sẽ được khỏi như họ mong muốn, nhưng Chúa Giêsu sẽ ban cho bà sức mạnh để đối phó với bất cứ gì xảy ra trong đời. Nếu Ngài muốn đem bà qua cánh cửa sự chết, Ngài sẽ cho bà ơn sủng để đi qua cánh cửa đó mà không sợ hãi gì. Nếu Ngài muốn bà sống, Ngài sẽ ban ơn cho bà."

Tối hôm đó khi sơ McKenna đang cầu nguyện thì bà chạy đến: "Sơ ơi, phép lạ đã xảy ra. Phép lạ đã xảy ra!"

Bà ta nói: "Hãy coi tôi đây. Tôi đi dự lễ như Sơ nói. Khi lên rước Lễ, tôi tự nhủ: Chỉ vài phút nữa mình sẽ gặp được Chúa Giêsu, mình sẽ ôm Ngài trong tay và xin Ngài giúp đỡ."

Khi rước lễ, bà nói thầm: "Con biết Chúa đang ngự ở đây. Hôm nay Chúa sẽ ngự trong lòng con, xin cho con khỏi sợ hãi. Xin chữa con nếu Chúa muốn, nhưng xin Chúa hãy làm một điều gì đó cho con." Và bà ta nói tiếp: "Ngay khi tôi đưa Mình Thánh lên miệng và nuốt, tôi cảm thấy có một cái gì nóng ran trong cổ họng xuống tới bao tử. Tôi nhìn xuống bụng và cái bướu đã biến mất."

TIN VUI TÔI ĐƯỢC CHỮA KHỎI MÙ

Người ta vẫn gọi Sơ McKenna là Bà Sơ Làm Phép Lạ. Thực ra Sơ McKenna không làm phép lạ như sơ vẫn thường nhắc đi nhắc lại, mà là chính Chúa làm. Sơ chỉ giúp người ta mở mắt thấy và gặp được Chúa tác động với tất cả quyền năng như Chúa đang có mặt tại Do Thái xưa. Chính đức tin thấy được như vậy là cốt lõi của phép lạ. Thấy chính Ngài đang loan báo Tin Vui, đang "nói với dân chúng về Nước Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa," và làm phép lạ nuôi sống cả năm ngàn người với năm đồng bánh và hai con cá trong mỗi Thánh Lễ.

Bí mật của phép lạ vẫn xảy ra là ở tại con mắt, khi vào nhà thờ tôi là một người mù chẳng thấy gì mà nay bỗng được mở ra nhìn thấy được Chúa đang hiện ra đó, như có lần Sơ McKenna đã nhảy lên và hô lớn: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây."

"Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy. Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ, và tất cả đều uống chén này. Người bảo họ: "Đây là Máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn dân." (Mc 14:22-24)

Trước khi được ơn cảm nhận Chúa, Sr McKenna cũng đã từng cảm thấy khô khan, con mắt mù tối chẳng thấy được như vậy như Sr tâm sự:

"Tôi không cảm thấy tin tưởng vào sức mạnh của Phúc Âm, tôi không tin rằng Chúa Giêsu sẽ chữa tôi lành bệnh. Tôi tin rằng nếu tôi đi Lộ Đức hay nơi nào khác thì sẽ được khỏi bệnh, nhưng tôi không tin rằng phép lạ có thể xảy ra trong đời sống bình thường."

"Hồn tôi khao khát Thiên Chúa hằng sống, nhưng tôi không thực sự biết Ngài. Chính sự khao khát muốn biết Chúa rõ hơn mà lần đầu tiên tôi đến với một nhóm cầu nguyện... Tôi bị thu hút vì thấy người ta cầu nguyện với Chúa Giêsu như thể Ngài đang hiện diện ở đó... Thiên Chúa đã dùng sự đói khát tinh thần để kéo tôi đến với Ngài. Tôi thường tự nhủ: "Phải có cái gì hơn nữa đối với người Công giáo chứ."

"Tôi rất dễ "đọc kinh cầu nguyện" như một bản phận. Nhưng tôi không thấy niềm vui khi nói chuyện với Chúa, hay hăng hái muốn làm chứng nhân cho sức mạnh của Chúa."

PHÚT ĐÓN NHẬN PHÉP LẠ

Đúng thế, mỗi lần đi dự Lễ là một chứng kiến phép lạ Chúa ra tay chữa lành. Chả lẽ tôi mù đến nỗi đi lễ mà chả thấy gì, hay chỉ thấy nhàm chán với những gò bó phải đi! Chúa vẫn có đó mà người thì thấy được người thì không. Trước kia Sr McKenna cũng bị mù mà nay được thấy.

Bên Mỹ có một bài hát rất phổ thông và đã đánh động biết bao con tim là bài Amazing Grace (Hồng Ân Tuyệt Vời). Bài này do John Newton sáng tác từ thăm sâu ân sủng sau thời gian nhầy nhụa trong nghề buôn nô lệ, ghi lại một cuộc đổi đời: Tôi đã mù mà nay nhìn thấy được (I was blind but now I see).

Vậy muốn đón nhận được phép lạ chữa khỏi bệnh thì giờ đây con chỉ xin Chúa một điều thôi, như người mù ở Giêricô: "Lạy Chúa, xin cho con được trông thấy" đặc biệt trông thấy được Chúa trong Thánh Thể với trọn tình thương và quyền năng của Chúa.

Và con sẽ nhảy lên la lớn như Sr. McKenna: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây!"

LM. TRẦN CAO TƯỜNG

Người Bảo Trợ với Cầu Nguyện

Người bảo trợ ví như người thợ cả đi tìm người để tiến cử vào làm vườn nho cho Chúa, đó là một công việc đầy tình thương và trách nhiệm trước Thầy Chí Thánh Giêsu và mọi người anh em. Người bảo trợ cũng là người mang trọng trách làm gạch nối giữa người được bảo trợ với Chúa Kitô trong suốt quãng đường Ngày Thứ Tư còn lại của cuộc đời người Cursillista. Vì trách nhiệm nặng nề đó mà đôi khi người bảo trợ chùng bước trước những khó khăn thử thách và không khỏi âu lo rứt ròi lùi bước.

Nhưng chúng ta hãy nghe Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói về tiêu chuẩn của Thiên Chúa tuyển chọn người, để biến họ thành người lãnh đạo cho Chúa: **“Qua lịch sử của Giáo Hội Thiên Chúa đã tuyển chọn người bất tài, rồi trao dồi tài năng tự nhiên nơi họ, để giúp họ đủ sức vượt khả năng hạn hẹp của mình, và như thế đã cho ta thấy, Chúa không cần con người phụ giúp vào quyền uy của Người, những ân sủng của Chúa sẽ luôn nâng con người tới chỗ cao sang biết bao, mà chỉ cần Tin và Cậy vào Thiên Chúa”.** (Tông thư gửi các Giám Mục và giáo dân Ý, nhân

ngày lễ kỷ niệm 600 năm Thánh nữ Catarina). Nhìn vào gương Thánh nữ Catarina, Tiến sĩ Hội Thánh, để thấy sức mạnh của sự cầu nguyện mà ngài cậy dựa vào Chúa để thực thi những chương trình vĩ đại như thế nào. Ngài là một cô gái mù chữ (chưa từng ngồi ở ghế nhà trường) chỉ nhờ vào cầu nguyện tin tưởng và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, và được Chúa trực tiếp dạy bảo qua các thị kiến. Ngài đã đọc cho thư ký viết lại tác phẩm của mình và đã trở thành tác giả người Ý lừng danh. Có 381 bức thư còn lưu lại, ngài viết cho những người tâm thường cho chí các bậc vị vọng đã làm nổi bật lòng đạo hạnh, tính can đảm của ngài.... Trong một thư thúc bách Đức Giáo Hoàng Gregoire trở về nước để lo thái bình thịnh trị cho dân, Thánh nữ viết: **“Nhân danh Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá ...”**

Chúa đã chọn người bất tài! Đúng thế, đây cũng chính là cảm nghiệm cá nhân mà những Cursillista hơn một lần kinh qua. Trong lần đó, lời Chúa như còn văng vẳng bên tai: **“Chúa Giêsu tin tưởng nơi con”** và người Cursillista như trẻ thơ, đã thưa cùng Chúa **“Và con trông cậy vào ơn Thánh Chúa”**. Từ đó

người Cursillista được lớn lên, được trưởng thành trong Ông Chúa, vượt qua những công gai hiểm trở của cuộc đời để quyết tâm hoàn thành sứ vụ ơn gọi trong tin tưởng phó thác và cầu nguyện. Và hơn lúc nào hết trong thời điểm này, thời điểm mà Chúa sai chúng ta đi tìm người lãnh đạo cho Chúa, lời cầu nguyện càng phải được liên li thiết tha thực hiện, bởi vì:

- **Cầu nguyện** là khơi nguồn cho suy tư từ con tim, từ ý chí ... để dẫn đưa ta tới hành động theo hướng dẫn dìu dắt của Chúa Thánh Linh

- **Cầu nguyện** là kết hợp với Chúa một cách rất thánh, để được nhận từ Chúa ơn sức mạnh trong mọi công việc tông đồ.

- Cầu nguyện của người bảo trợ, chính là Palanca, là cây đôn bầy, là cây hy sinh, nhẫn nại yêu thương, là cây cầu bắc ngang để chúng ta dẫn bạn đến gần Chúa hơn.

- **Cầu nguyện** là để được nghe tiếng Chúa: **“Chúng con đừng sợ!”** (Mt: 14,27) Và lời tái xác định của Chúa với chúng ta trong giao ước tình yêu: **“Cha Ta làm việc cho tới bây giờ, và Ta cũng hành động như thế”** (Gi:5,17)

- **Cầu nguyện** để tìm ra ý Chúa, để xin Ông Chúa, để nhận được ơn soi sáng, ơn khôn ngoan trong việc chọn lựa ứng viên ... và nhất là xin ơn can đảm để chịu trách nhiệm với Chúa về phần rỗi của anh em, và của cả chính mình nữa!

Bảo trợ một người, để người đó cùng ta đồng hành trên đường , cùng nắm tay cùng giúp nhau nâng mình lên để được đến gần Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc... Ngày nay, người Cursillista trong cương vị lãnh đạo cho Chúa Kitô bằng đời sống chứng nhân, chứ không là thầy dạy, họ là những người biết cho chúa mượn con tim, khối óc, đôi tay, đôi chân ... Họ cố gắng giơ cao ngọn đuốc đức tin để soi đường cho anh em. Họ biết mời Chúa vào làm chủ và làm Người Thầy Duy Nhất trong cuộc đời họ. Họ đã khiêm nhường đặt mình dưới sự lãnh đạo của Chúa Kitô thực hiện mọi chương trình tốt đẹp của Chúa, của Phong Trào, nhất là chương trình giáo dục mà chính Thiên Chúa đề ra trong Khóa Hội Học Kitô Giáo... với mục đích là đào luyện cho những người được chọn: “ hãy học và hãy sống... để trở nên một con người chân chính, một con người trọn vẹn”. (The Call To Be Fully Human in The Cursillo Three Days)

Người Bảo Trợ và các Ứng Viên được bảo trợ thật rất quan trọng trước mặt Chúa, trước anh em đồng sự làm vườn nho cho Chúa... Do đó chúng ta không có quyền theo tình cảm riêng tư mà quên đi sự tin tưởng của Thầy Chí Thánh Giêsu đã trao phó cho chúng ta,

Giai đoạn Tiền Cursillo, sự quan trọng của nó cũng như những cơ cấu và các giai đoạn khác. Người Cursillista trong giai đoạn Tiền Cursillo ví như người âm thầm

liên lý đi tìm vàng, tìm những nén bạc Chúa đã trao ban cho con người, nhưng con người đã làm thất lạc, đã đem chôn dấu, tặc hại hơn có người còn dùng những nén bạc Chúa cho đó để làm việc chống lại Thiên ý. Đối với người Bảo trợ Cursillo, và đối với thực trạng của Phong Trào, chúng ta chỉ dồn khả năng nhằm vào việc tìm người ưu tú, để Phong Trào đưa họ vào Khóa Hội Học Kitô Giáo, rồi dùng ơn Chúa để Phúc-Âm-Hóa-Một-Cá-Nhân-Của-Mỗi-Ngày-Hôm-Nay, chứ không phải một cá nhân trong quá khứ, hoặc một cá nhân có lý tưởng trừu tượng,... để giúp họ trở thành những tác nhân làm thay đổi môi trường của chính nơi họ sống... với tư cách là chứng nhân cho Chúa Kitô,. (tức là làm thế nào xử dụng những nén bạc tài năng Chúa ban để làm lợi cho mọi người, mọi linh hồn...)

Trong khóa học, họ sẽ tìm biết mình, biết những tiềm năng đặc biệt Chúa ban cho mình, biết Chúa là Cha nhân lành, biết con đường nào để họ được đến gần Chúa, biết làm cách nào để họ được tiếp nhận Ơn Chúa qua anh em, qua cộng đoàn..., để rồi Chúa trao cho sứ điệp sai đi làm tông đồ cho Chúa.

Phong trào dạy, chúng ta nên tìm những môi trường cần thay đổi để rồi đi sâu vào từng cá nhân trong môi trường đó. Nhưng người Cursillista, đặc biệt là Việt Nam thường hay nhắm vào cá nhân trước khi nghĩ đến nhu cầu của các môi trường. Mà cá nhân

thì họ chú trọng nhiều đến người thân, ưu tiên là gia đình ... Thế cũng phải, với quan niệm của người Á đông là: phải tu thân, tề gia, rồi mới đi lần tới thực thi chính trị để đem hòa bình cho thiên hạ.

Môi trường gia đình là công việc tông đồ quan trọng và ưu tiên hàng đầu, vì gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, nên chúng ta bảo trợ và tiến cử người gia đình là điều tốt và nó cũng dễ dàng cho người bảo trợ trong việc tìm hiểu ứng viên hơn bất cứ môi trường nào khác. Nói thế không có nghĩa là các môi trường xa, chúng ta lơ là không quan tâm tìm hiểu học hỏi để đáp ứng nhu cầu mà Phong Trào và Chúa Kitô đang mong đợi, nơi mà có thể có những người muốn trọn vẹn dần thân cho Chúa cho tha nhân chỉ vì Chúa, vì tình bạn Kitô.

Chúa Giêsu đòi hỏi, người muốn theo Chúa là không những từ bỏ người thân mà còn phải từ bỏ cả chính mình nữa. Muốn tìm, muốn nhìn ra những nhân vật thật sự muốn bỏ mình theo Chúa chúng ta không thể nhìn đạo đức bề ngoài của một người có lòng nhân ái với người nghèo người khó, rộng tay bố thí, quăng đạ giúp đỡ bạn bè, v...v... mà phải nhìn sâu vào nhân sinh quan, vào đạo đức kinh tế, vào thái độ chính trị của họ.... Vì những tác nhân làm thay đổi môi trường theo tinh thần Chúa Kitô là những người biểu lộ được lòng trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, tôn trọng và hợp tác với giáo quyền, và

nhất là trung thành với tình yêu Thiên Chúa dành cho con người trong mọi hoàn cảnh. Vì thế ngoài môi trường gia đình, sở làm, học đường... chúng ta phải nhìn rộng nhìn xa đến:

Môi Trường Giáo Dục: Quan trọng hàng đầu là chúng ta phải tìm kiếm các ứng viên, những Thầy Cô với đạo đức của một Kitô Hữu chân chính, biết trung thành giảng dạy trong chân lý và sự thật, để nâng con người lên với phẩm giá là Con Thiên Chúa, giúp cho con người mỗi ngày được gần Chúa hơn (người bảo trợ đứng về phía Chúa Kitô, không thể chấp nhận người ứng viên có gương mù công khai về việc họ có xu hướng dễ dàng a dua theo những lẽ luật thế gian chống lại Thiên Chúa, chống lại Giáo Hội để đưa con người ngày càng đến gần nền văn hóa của sự chết)

Môi Trường Y tế, nếu ứng viên là bác sĩ y tá ... phải tìm hiểu họ có phải là người biết cố gắng tuân theo luật Giáo Hội, theo lệnh của Hội Đồng Giám Mục (tức là không hợp tác, hay ủng hộ công khai các chương trình mà Giáo Hội cho là tội, hoặc công khai ủng hộ cổ vũ cho các kẻ đã bị GH dứt phép thông công)

Môi trường Kinh tế: Ứng viên có đạo đức nghề nghiệp, nhưng cũng nên tìm hiểu họ kinh tài cho ai ???...(Hãy nhớ rằng chúng ta, con cháu hậu duệ và cả dân tộc chúng ta nữa...đang vùng vẫy như cá mắc cạn do những kẻ dùng tiền rừng bạc biển để mua chuộc con người chống Thiên

Chúa, tiêu diệt con Chúa)

Môi Trường chính trị & xã hội: Đó là những ứng viên làm việc cho các đảng phái... Nhưng cho dù họ không trực tiếp mà chỉ đơn thuần là một cử tri cũng phải tìm hiểu thái độ chính trị của họ... xem họ có phải là một Kitô hữu biết tuân phục giáo quyền, huấn quyền dạy ... trong việc dùng lá phiếu, quyền tự do bầu cử để bầu cho các dự luật, cho người đại diện xứng đáng và phù hợp với lương tâm luân lý con người hay không ...(tức là họ không phải là người công khai ủng hộ hồ hào kêu gọi bầu cho các dự luật mà GH cấm, hoặc các ứng cử viên đã bị Tòa Thánh dứt phép thông công)

Với tình thân bảo vệ vườn nho Chúa và xây dựng Nước Chúa ngay trong xã hội trần thế này ... chúng ta chỉ đơn thuần tìm người đứng về phía Chân lý tiến cử với Chúa... Bằng với lòng cậy trông tha thiết, với Tình Yêu Chúa ban cho mỗi người, với lòng hăng say phục vụ Giáo Hội, phục vụ Phong Trào, phục vụ anh chị em, và nhất là Cầu nguyện... Chúa sẽ ban cho người Cursillista cặp mắt của tâm hồn, cặp mắt của trái tim, cặp mắt của Chúa Giêsu để ngắm nhìn tìm kiếm thì lo gì không tìm được người lãnh đạo giỏi cho Chúa Kitô trong các môi trường.

Chúng ta nhắc nhở nhau những điều Giáo Hội đang thao thức âu lo, đã và đang bỏ nhiều công sức tiền của để tiêu diệt mầm mống chiến tranh và tội lỗi, đó là chính trị chân chính, mà chúng ta cần

học hỏi để hành xử quyền của một Kitô Hữu, của một người xứng hợp với phẩm giá làm Con Chúa có trách nhiệm.

Chúng ta không chống bất kỳ một ai, nhưng chỉ bởi chúng ta cố gắng cùng Chúa Kitô để cho con người khỏi dính bén đến tội lỗi. Và cũng bởi khả năng của Phong Trào trong việc đào luyện người lãnh đạo cho Chúa Kitô còn hạn hẹp... nên khóa học chỉ dành cho những ai được chọn lọc, đó là những người chịu trọn vẹn cống hiến đời mình cho Chúa mà không so đo hơn thiệt, không tính toán lời lãi thế gian với Chúa

Tôi yêu Phong Trào Cursillo vì nó chuyên chở đến cho con người một nền giáo dục chân chính của Chúa Kitô, nó luôn cố gắng cho ra hạt giống Sự Thật từ Nguyên Thủy, từ Chân Lý, từ Thiên Chúa... để gieo vào tâm khảm của Con Người. Do đó, tâm khảm của những người được bảo trợ, đòi hỏi phải là những tâm khảm được tẩy sạch những vi khuẩn tội lỗi. Nếu không là vậy, thì chỉ có nghĩa rằng: Hạt Giống Giáo Dục Kitô đã bị ướp tẩm một loại độc dược ngọt ngào, làm cho con người không còn đủ sức vận dụng trí khôn và ý chí để làm một Con Người Tự Do. Khoảng trống tự do này là nơi rất cần thiết để Thiên Chúa bước vào ngự trị và làm chủ cho mọi chương trình tốt đẹp của Ngài và của chúng ta, nhất là chương trình giáo dục của Hội Học Kitô Giáo mà chính Thiên Chúa, Thầy Chí Thánh đề ra với Lời Mời Gọi Hãy Trở Nên Con Người Trọn Vẹn, một con người giống hình ảnh của Thiên Chúa Cha trên Trời.

Lạy Chúa, công việc xây dựng Nước Chúa ngay trong xã hội trần thế này, xin hãy xóa bỏ những gì là ý con, để ý Chúa luôn được thể hiện. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan can đảm... để chúng con sẵn lòng chấp nhận những dị biệt của nhau trong kiên nhẫn yêu thương, ... Vì trong Chúa, mỗi người chúng con đều là duy nhất, đều là kỳ công tuyệt của chính Chúa làm nên. Ước gì con như cây bút chì trong tay Chúa như lời Mẹ Têrêsa Calcutta: "*We are all pencils in the hand of God*" Xin hãy dùng con, vẽ lên cái đẹp của Chúa còn ẩn dấu trong lòng anh em con. Hãy cầm tay con, để viết nên những án văn bất tận, nói lên Chân Lý của Ngôi Lời Vĩnh Cửu, cũng là suối nguồn Tình Yêu từ Trời ... chan hòa đến tận cùng trái đất, đến hang cùng ngõ hẻm của những người nghèo khó, ...và đọng lại trên những người ăn xin bên vệ đường
...

Lạy Chúa xin nghe lời con tha thiết nguyện cầu

Amen

MARIA NGUYỄN BẠCH TUYẾT

TITLE PRICE

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| - Structure of Ideas, Eduardo Bonnin | \$5.25 | - Family Sharing Using the Cursillo Method, | |
| - The Group Reunion, Fr. Juan Capo | \$6.50 | by Ken and Teresa Sittenauer | \$3.25 |
| - Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch | \$5.00 | - Cursillo Spiritual Formation Program, | |
| - Origins and Development of the | | by Fr. David Knight | \$7.00 |
| Cursillo, by Fr. Ivan Rohloff | \$1.50 | - His Way, Fr. David Knight | \$10.00 |
| - Fundamentals of Christianity, | | - Why Jesus?, Fr. David Knight | \$16.00 |
| by Fr. Frank Salmani | \$9.25 | - To Follow His Way, Fr. David Knight | \$7.00 |
| - Theology of the Laity, | | - The Lay Members of Christ's Faithful | |
| Msgr. Paul Lackner | \$7.00 | People (Christifideles Laici), | |
| Whom Shall I Send?, | | by Pope John Paul II | \$9.00 |
| By Fr. Frank Salmani | \$6.00 | - Go and Make Disciples, by the | |
| - First Conversations of Cala Figuera | | - National Conference of Catholic Bishops | \$10.25 |
| by Fundacion Cursillos de Cristandad | \$8.00 | - Cursillo - What is it? | \$1.50 |
| - Friendship: The Art of Happiness, | | - The Road of Hope, | |
| by John Cuddeback | \$11.95 | By Bishop Francis Nguyen | \$1.50 |
| - Reunion of the Group, | | - Cursillo - What is it? | |
| By Eduardo Bonnin | \$1.50 | (English, Spanish, Vietnamese) | \$1.50 |
| - The How and the Why, | | - Sponsor's Book (Vietnamese) | \$1.00 |
| By Eduardo Bonnin | \$3.00 | - Whom Shall I Send? (Vietnamese) | \$6.00 |
| - Let's Keep the Fourth Day Simple | \$3.00 | - Our Fourth Day Booklet (Vietnamese) | \$3.50 |
| - The Catholic and Social Justice | \$2.00 | - Crucifix (traditional, 3") | \$4.00 |
| - Reaching Jesus | \$12.00 | - Picture of Jesus (Recreation of Shroud) | \$1.25 |
| - New American Bible | \$6.00 | - Evangelization in the Modern World | |
| - Our Fourth Day | \$3.50 | (Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI | \$3.75 |
| - The Cursillo Yesterday and Today | | - The Precursillo, Gerry Hughes | \$2.50 |
| by Fr. Juan Capo | \$6.00 | | |

Quý anh chị có thể đặt mua sách thẳng từ VP Trung Ương qua địa chỉ:

<https://www.natl-cursillo.org/order1.html>