

ULTREYA

BẢN TIN

Tháng 9 năm 2013

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

Hãy theo Thầy

Hân Hoan Chào Mừng Các Tân Cursillistas K.44 & K.45-VNSJ



PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

1524 Hemmingway Rd., San Jose, California 95132

Phone: 408-655-5331/ Email: hieutransj@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



CHỦ TỊCH PT
Gioan Trần Hiếu
408-923-2622
408-655-5331



LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
408-291-6280



PHÓ CHỦ TỊCH PT
Matthew Phan Hoàng Vương
408-858-2412



THƯ KÝ
Agnès Nguyễn Thị Nguyệt
408-417-0524



THỦ QUỸ
Maria Vũ Thùy Linh
408-866-4779



KHÔI TIỀN
Jerome Việt Hải
408-513-4040



KHÔI BA NGÀY
Giuse Nguyễn Tân
408-425-2696



KHÔI HẬU
Giuse Bùi Quang Hùng
408-314-1391



**TRƯỞNG TRƯỞNG
LÃNH ĐẠO**
Giuse Trần Văn Trung
408-504-9481



**KHÔI TRUYỀN
THÔNG**
Phêrô Phạm Huy Dũng
408-623-5211

Lời Ngỏ

Bản tin Ultreya khiêm tốn này đến với bạn đọc, thay vì Kỷ Yếu như đã thông báo.

Bản tin này được phổ biến với ý nguyện chuyên chở một số hình ảnh và bài vở liên quan hai khóa tĩnh huấn Cursillo 44 và 45 vừa qua.

Việc phát hành Kỷ Yếu đánh dấu 25 năm Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Giáo Phận San Jose cần thêm thời gian để hoàn thành. Xin chân thành cáo lỗi và ước mong sự thông cảm của bạn đọc và quý thân chủ ủng hộ Kỷ Yếu.

Trong niềm vui hai khóa tĩnh huấn Cursillo 44 và 45 vừa hoàn thành, chúng ta không ngừng dâng lên Thầy Chí Thánh lời tạ ơn tạt đáy lòng và cầu xin ơn sủng của Thầy luôn ngự trị tâm hồn chúng ta.

Thân ái,
Thay mặt Văn Phòng Điều Hành,

Gioan Trần Hiếu
Chủ Tịch Phong Trào



Mục Lục

Lời Ngỏ	3	Một Thách Đố	52
Thư Linh Hưởng	6	Con Chiên Ta Thì Nghe Tiếng Ta	55
Thư Chủ Tịch	8	Tôi Đi Trợ Tá	56
Hình Ảnh Khóa Tình Huấn 44 & 45	10	Đặc Sủng Tình Bạn trong PT Cursillo	58
Sau Con Mưa Trời Lại Sáng	26	Palanca Thay Bức Thư Tình	59
Lý Do Nào Đã Đưa Anh Đến Đây Dự Khóa Năm Nay?	27	Phong Trào Cursillo và Ôn Gọi	59
Tâm Tình Tình Huấn	38	Ôn Gọi	64
Lý Tưởng Và Phương Pháp Hoạt Động Tổng Đồ Của Phong Trào Cursillo	39	Bước Đi Tập Thể	66
Chia sẻ với các thành viên VPĐH, hai Ban Điều Hành Khóa 44 & 45	40	Tình Thần Phục Vụ trong Khóa Ba Ngày	68
Tâm Tình Một Trợ Tá	44	Hậu Cursillo - Hội Nhóm và Ultreya	69
Lời Dạy của Thầy Chí Thánh	46	Chiến Dịch Đóng Góp \$3/Năm Cho PT Cursillo TQ — Giải Đáp Thắc Mắc	70
Tâm Tình Khóa 3 Ngày	47	Biển Vãn Mệnh Mông	72
Một Chút Suy Tư	48	Sơ kết báo cáo Tài Chánh Tháng 9, 2013	73
Ba Ngày Học Hồi Cursillo	49		
Thợ Làm Vườn Nho	50		



Thu Linh Hương

Quý Anh Chị Em Cursillistas Quý Mến,

Trước hết tôi xin được chào mừng đến quý anh chị em thuộc Khoá 44 và 45 nói riêng và tất cả quý anh chị em Cursillistas nói chung trong tình yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta. Tạ ơn Chúa chúng ta đã hoàn thành hai khóa học trong ân sủng của Chúa.

Khi được hỏi để viết vài dòng chia sẻ sau khi tham dự khóa, tôi chợt nhớ tới câu chuyện sau đây. Trong một Lễ An Táng, một cô thiếu nữ được mời lên để chia sẻ cảm nghiệm về người quá cố thì cô ta đã nói lên cảm nghiệm của cô như sau: “Thật sự con chưa bao giờ thấy Chúa và con cũng chưa bao giờ nghe tiếng Ngài, nhưng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài một cách rất tỏ tường và sâu đậm qua người mẹ rất thương yêu của con đang nằm đây. Suốt cuộc đời của mẹ con, mẹ luôn sống hy sinh cho con. Mẹ con luôn luôn bên cạnh vỗ về, nâng niu và yêu thương. Bởi lẽ đó, con cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa qua chính đời sống và việc làm của mẹ con.” Thật vậy, Thiên Chúa muốn dùng chúng ta để chúng ta trở nên tay, chân, mắt, miệng, v.v... của Thiên Chúa cho nhau. Chắc hẳn tuyệt đại đa số chúng ta không thấy cũng như không nghe tiếng Chúa như chúng ta đối thoại với nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể cảm nhận tình yêu và sự hiện diện của Ngài qua quý anh chị em chung quanh. Và đó là sự cảm nghiệm và đánh động lòng tôi nhất khi tôi được điễm phúc tham dự Khóa 3 Ngày.

Tôi thấy hầu hết tất cả quý anh chị em trong ban điều hành, ban trợ tá cũng như trong ban yểm trợ, đều niềm nở, hăng say, nhiệt thành trong công việc của họ để giúp đỡ những quý anh chị em tham dự khoá. Họ làm việc rất âm thầm và quảng đại. Trên hết tất cả họ làm việc với một đức tin trong tình thần yêu thương tha nhân. Chính những điều này đã đánh động tôi rất mạnh. Dĩ nhiên, những giờ cầu nguyện, đọc kinh, cầu nguyện và Thánh Lễ đều đem lại cho tôi sự bình an và thêm nhiệt huyết, nhưng chính việc làm của quý anh chị em đặc biệt trong ban điều hành và trợ tá đã giúp cho tôi thấy rõ hơn là chính Chúa dùng quý anh chị em để đem tình bác ái, sự tôn trọng và yêu thương đến mọi người tham dự khoá. Từ những công việc lớn tới những công việc không tên như làm vệ sinh cho “restroom” của chúng tôi—mặc dù có nhiều điều tôi không thấy—nhưng tôi cảm nhận quý anh chị em đã làm với tất cả con tim và luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. Chính những công việc từ viết bảng tên, trang trí, ẩm thực, tiếp đón, những lá thư Palanca, những rollo mà quý anh chị em chia sẻ với tất cả sự chân thành, yêu thương và còn nhiều điều khác nữa đã đem lại nhiều ấn tượng tốt và giúp tôi liên tưởng với tình yêu của Chúa một cách sâu đậm hơn. Chính những điều này cộng thêm vào giờ Cầu Thánh Thể trưa Thứ Bảy cũng như nhìn thấy quý anh chị em Curillistas đã hy sinh lái xe lên vào đêm Thứ Bảy—Agape—để nâng đỡ và đồng hành với chúng quý anh chị em. Có những giọt lệ đã được trào ra một cách vô tư và không tự chủ được; những giọt lệ đó được bao gồm bằng nhiều cảm xúc của sự dấn thân của quý anh chị em. Ngoài ra đó cũng là những giọt nước mắt thống hối, hạnh phúc và tri ân. Nói tóm lại đó là một cảm xúc rất ngọt ngào và dễ chịu trong ân sủng của Thiên Chúa. Nói chung, tôi

tạ ơn Chúa vì đã có những giọt lệ đầy ý nghĩa ấy.

Nói riêng về vấn đề sự nhiệt tình của quý anh chị em là động cơ rất mãnh liệt làm tôi có nhiều cảm xúc; tôi cũng hiểu được có lẽ vì chỉ có 3 ngày nên mọi người dễ dàng sống cho đi và yêu thương hơn. Có thể khi mọi người trở lại cuộc sống bình thường sẽ khó thực thi như thế mỗi giờ và mỗi ngày. Dù vậy cũng đã đủ làm cho tôi ngáy ngất và cảm nghiệm được tình Chúa và sự làm việc của Chúa qua tha nhân. Qua tinh thần, hy sinh và một đức tin bền rễ sâu trong Chúa của quý anh chị em trong ban điều hành cũng như trợ tá cũng đã giúp tôi tiếp tục thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng tôi từ khi tôi có trí khôn và được chọn theo Chúa qua ơn gọi Linh Mục. Qua những hành động đầy tình bác ái ấy của quý anh chị em đã giúp tôi suy niệm về đời sống Linh Mục của tôi. Thật sự dù được Chúa chọn làm Linh Mục đời đời của Chúa với một ơn Thánh siêu nhiên và cao quý vô cùng, nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường và có những khiếm khuyết. Vì vậy, lắm lúc vì thân xác yếu hèn nên có những lúc tôi cũng đã không có đủ can đảm và nghị lực để làm những công việc mình phải làm dù trong tâm trí rất khát khao muốn làm. Nên khi thấy quý anh chị em làm việc hăng say không biết mệt, luôn có nụ cười trên môi và với sự tran hòa của tình người đã đủ gây thêm men và làm cho tôi cố gắng hơn trong Thiên Chức Linh Mục cao quý này. Để rồi tôi cũng tiếp tục không ngừng để trở nên đôi chân, bàn tay, cặp mắt, trái tim và miệng lưỡi của Chúa cho giáo dân rất quý mến của tôi, cũng như những người tôi gặp. Và nhờ đó mà tôi cũng liên tưởng tới câu nói của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận để luôn hăng say và cố gắng sống cho mình và cho tha nhân trong ân sủng và tình yêu của Chúa:

“Chăm này nối tiếp chăm kia, muôn triệu chăm thành một đường dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một cuộc sống.

Chăm mỗi chăm cho đúng, đời sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh.”

Xin Chúa tiếp tục ban cho quý ban điều hành, quý trợ tá và tất cả những ai đã có công sức và dâng những hy sinh cho Khóa 44 và 45, được thêm lòng mến và niềm tin để quý anh chị em luôn hăng say, nhiệt thành đem Chúa đến cho chính quý anh chị em và cho tha nhân. Tôi cũng tha thiết xin quý anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi để tôi có thể sống Ngày Thứ Tư của tôi như ba ngày mà chúng ta đã sống trên Camp St. Francis. Song song, xin cầu nguyện cho tôi để tôi luôn là một mục tử tốt lành và là đầy tớ kiên trung cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Tôi cũng sẽ nhớ tới quý anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta để chúng ta luôn thực thi tôn chỉ của Phong Trào: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em.”

Quý Mến Trong Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh,

LM. ANDREW NGUYỄN VŨ

LINH HƯỚNG PHONG TRÀO





Thư Chủ Tịch

CHÀO MỪNG TÂN CURSILLISTAS KHÓA 44 & 45 VNSJ

Tháng 8, 2013

“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng Cha.” (Lc 15:20)

Quý anh chị Tân Cursillistas thân mến,

Hân hoan chào mừng quý anh chị đã hoàn thành Khóa Tĩnh Huấn Cursillo! Ba Ngày tuy ngắn ngủi nhưng ân phúc thật dồi dào. Hy vọng rằng, dấu ấn khóa học không những được gìn giữ lâu bền mà càng ngày càng thăng tiến trong cuộc sống đức tin của quý anh chị.

Trước niềm vui gặp gỡ Thầy Chí Thánh và nhận ra biết bao điều kỳ diệu Ngài đã làm, chúng ta không ngớt dâng lên lời cảm tạ:

*“Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.
Mừng Ngài con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối cao.”
(TV 9:2-3)*

Để tiếp tục sống trong ân sủng và gìn giữ ngọn lửa mến đã được nhóm lên trong khóa, Phong Trào khuyến khích quý anh chị tích cực dấn thân vào đời sống phụng vụ của Giáo Hội, cũng như tận dụng các phương pháp mà Phong Trào đã công hiến là Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya. Các phương pháp này đã được chứng nghiệm hiệu quả, giúp đời sống đạo của chúng ta mỗi ngày mỗi phong phú hơn.

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Giáo Phận San Jose hân hạnh ghi tên quý anh chị vào trong danh sách các thành viên đã dự khóa do phong trào tổ chức, và ước mong sẽ được cùng nắm tay quý anh chị vui vẻ sống tinh thần Cursillo trong các môi trường của cuộc hành trình ngày thứ tư.

Cầu xin Thầy Chí Thánh tiếp tục chúc lành cho tất cả chúng ta.

Thân ái,
Thay mặt Văn Phòng Điều Hành
GIOAN TRẦN HIẾU,
CHỦ TỊCH PHONG TRÀO



HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NAM 44



15/8- 18/8/2013



HÌNH ẢNH KHÓA TÍNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NAM 44





2013...

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NAM 44





2013...

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NAM 44



HÌNH ẢNH KHÓA TÍNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ 45



22/8 - 25/8/2013

HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ 45



HÌNH ẢNH KHÓA TỈNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ



2013...

HÌNH ẢNH KHÓA TĨNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ 45





2013...

HÌNH ẢNH KHÓA TĨNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ 45





2013...

HÌNH ẢNH KHÓA TĨNH HUẤN 3 NGÀY—KHÓA NỮ 45







Sau CƠn Mưa Trời Lại Sáng

Mặc dầu đã nhắc nhủ chính mình trong mấy tháng trước và nhất là trong suốt 8 Tuần Tĩnh Huân rằng vì tình trạng sức khỏe. Vì sức khỏe, năm nay tôi không thể đến làm trợ tá cho Khóa 3 Ngày, thế nhưng những ngày gần kề khóa Nam 44, tôi bắt đầu thấy xao xuyến trong lòng vì biết rằng năm nay tôi không thể đến dự Thánh Lễ khai khóa của trợ tá vào chiều thứ Năm và Thánh Lễ mãn khóa vào chiều Chúa Nhật như hằng năm. Tôi nhớ đến Khóa 3 Ngày 2012, tôi theo sát chương trình của các rollo và cầu nguyện thật nhiều...

Nỗi buồn dâng cao trong những ngày trước khóa Nữ 45, ngồi ở nhà viết thư palanca mà trong lòng nặng trĩu và có nỗi buồn đã thực sự xoáy vào tim tôi bắt đầu từ sáng sớm ngày Thứ Năm. Lúc chị Vương và chị Phương Anh ghé qua nhà tôi trước khi hai chị lên đường làm trợ tá—chúng tôi ôm nhau nước mắt lưng tròng...

Kể từ giờ phút đó, tôi đứng ngồi không yên, có lúc tôi đã thầm trách móc Thầy Chí Thánh như hồi còn thơ ấu, đã giận hờn mẹ tôi mỗi khi mẹ không cho tôi đi theo mẹ.

Thế rồi trong suốt mấy ngày cuối tuần, tôi dùng thời khóa biểu mà tôi đã được giao cho—nhiệm vụ Trưởng Khối Giám Học năm trước—tôi theo dõi từng ngày từng giờ...

Từ những khung cảnh các chị trợ tá lần lượt cùng nhau đến doanh trại, Camp St. Francis, trong sương mai buổi sáng của vùng biển quen thuộc, tự xách vali vào phòng, chọn giường, chọn chỗ, bắt tay vào việc, mỗi người một việc—kể thì chạy xuôi người chạy ngược từ phòng hành chánh đến phòng ngủ tham dự viên, qua đến phòng rollo trở về nhà nguyện; kể thì chạy xuống phòng ăn để ăn một bữa cơm Việt Nam thật tuyệt vời, chuyện trò thân mật đầm ấm, trước khi tiếp tục công việc cho kịp giờ dự Lễ khai khóa của trợ tá và đón tham dự viên.

Những hình ảnh của Khóa 3 Ngày cứ thế lần lượt diễn tiến trong tâm trí tôi, lo lắng cho các chị, có chị thì vừa mất mẹ, có chị thì vừa từ biệt người cha thân yêu ngày hôm trước, ngày hôm sau đã xách gói lên đường đi thi hành nhiệm vụ mà Thầy Chí

Thánh đã giao phó, tôi đã cầu xin đặc biệt cho các chị được tràn đầy Thần Khí của Thầy. Tôi càng cảm thấy xót xa khi chính tôi không làm được gì cho khóa học năm nay.

Khi cầu nguyện cho các chị Tham Dự Viên, tôi cố hình dung từng khuôn mặt của mỗi chị em Tham Dự Viên, từ các em trẻ thật trẻ cỡ bằng tuổi các con tôi, cho đến các chị đã đi qua 60 năm cuộc đời. Ở khóa, các chị không phân biệt tuổi tác; tất cả các chị em đã đáp lại lời mời gọi, đã tạm bỏ lại sau lưng những vương bận của thế gian, đã đến với Thầy Chí Thánh. Những khuôn mặt đang chăm chú cố gắng thấu thập những lời dạy bảo của Thầy qua những bài rollo,...tôi cầu nguyện thật nhiều cho mỗi Rol-lista, cho các anh chị trong Ban Điều Hành, các chị trợ tá trong các khối theo từng diễn tiến của mỗi sự việc trong khóa mà tôi đã được diễm phúc tham dự trong 6 năm qua.

Ngày thứ Sáu qua đi với ánh trăng phản chiếu trên mặt biển êm đềm, xuyên qua ngọn lửa trại bùng cháy rực rỡ sưởi ấm tâm hồn các con cái của Thầy, đang tay trong tay quay quần bên nhau. Những ấn tượng thật rõ rệt đó, có lúc tôi tưởng chừng như tôi đang cảm nhận được hơi ấm.

Tôi nhớ thật nhớ chương trình của ngày Thứ Bảy, một ngày thật bận rộn mà chúng ta thường gọi là “ngày cao điểm”, cao điểm ngay cả trong cảm xúc của tôi trong những năm qua và năm nay một cảm xúc thật đặc biệt của người vắng mặt.

Sáng ngày Chúa Nhật tuy cơ thể tôi còn mệt nhiều sau lần chữa trị chemo hai hôm trước, tôi đã mừng thầm vì biết rằng chỉ còn một ngày nữa thôi, mọi việc sẽ hoàn tất theo Thánh Ý Thầy... và nỗi buồn da diết trong mấy ngày qua đã thực sự được thay thế bằng nỗi vui mừng khôn tả khi nhận được cú điện thoại từ chị Phương Anh cho biết là đang trên đường về, tôi đã thở phào nhẹ nhõm và tôi thật cảm động đón chào chị Mai, anh chị Hiếu Lan và chị Phương Anh khệ nệ với bình hoa thật đẹp từ chị Phương Anh cùng các chị Hồng Mỹ, chị Vân, chị Hồng Cúc, chị Tuyến và chị Thùy Anh gửi tặng, bình hoa mà đã ở dưới chân dung Thầy Chí Thánh trong Khóa 3 Ngày, nay tôi được diễm phúc đặt dưới chân dung Thầy nơi bàn thờ trong nhà tôi, còn hạnh phúc nào hơn... các chị em thân thương của tôi ơi, tôi đã được Thầy đền bù bằng món quà cụ thể nói lên tình thương yêu của các chị đã dành cho tôi, chẳng khác nào những món quà mẹ thương hay mang về để xoa dịu nỗi buồn của tôi thời thơ ấu...

“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền...”

Agnes Nguyễn Thị Nguyệt, Khóa 33



Lý do nào đã đưa anh đến đây dự khóa năm nay?

“Em dự khóa để tìm hiểu.”

—**Hải**

“Em được người anh giới thiệu tới đây. Em được nghe về PT và đến đây để học hỏi và câu nguyện.”

—**Sỹ**

“Em tới đây từ New York. Mẹ em nói phải đi cái này. Thầy Thành nói dự khóa năm trước... Em thấy sự thay đổi lớn trong con người của nó, thì em nói, em cũng đi thử xem.”

—**Hùng**

“Em có mấy người bạn cũng đã dự khóa, em thấy tụi nó tính tình thay đổi, dễ thương, hay lắm... Em cũng muốn tham dự phong trào này.”

—**Jonathan**

“Em có mấy người bạn dự khóa năm trước. I want to come and see.”

—**Lịch**

“Vợ em và bố đỡ đầu khuyến khích dự khóa. Em cũng không biết Phong Trào và chương trình như thế nào.”

—**Duy Anh**

“Em tới từ New York. Mẹ em nói là nên đi cái này. Em cũng chưa biết thật sự đến đây để làm cái gì. Em muốn thử xem trong thời gian tới sẽ cảm nghiệm cái gì và cũng mong rằng sẽ giúp cho đời sống về đạo và linh hồn sẽ được thanh thản hơn. Hy vọng mình sẽ đạt được cho sự sống.”

—**Sơn**

“Tôi đến từ Oakland. Tôi đăng ký lâu rồi năm nay mới được.”—**Mỹ**

“Tôi biết Cursillo từ hồi còn ở Việt Nam. Tôi biết Phong Trào hướng dẫn con người đến với Chúa mỗi ngày được gần hơn.”

—**New York**

“Một người chú giới thiệu em dự khóa năm nay. Em đâu bao giờ biết Cursillo là gì đâu.”

—**Quý Phong**

“Tới đây dự khóa là tình cờ. Có nhiều bạn sinh hoạt trong Phong Trào Cursillo and they said: it is the best place to be.”

—**Tú**

“Anh chị Nam Nghĩa giới thiệu. Lý do em dự khóa là vì lòng tò mò... Tới đây, em thấy rất là vui, tinh thần phục vụ với nhau.”

—**Vọng**

“Rất hân hạnh được người chị giới thiệu. Tôi thấy rất là vui có Cha Nguyễn Tầm Thường, Linh Hướng cho khóa này”.

—**T**

“Tôi chỉ nghe biết và tôi chỉ muốn đi xem chương trình ra làm sao.”

—**Đạt**

“Tôi đi lễ và thấy anh chị em Cursillo làm việc rất là hăng hái. Tôi muốn bắt chước.”

—**Phan**

Lý do dự khóa, vì có mấy anh em cùng sinh hoạt trong tháng tiến hôn nhân rủ đi. Lý do chính là muốn thăng tiến hơn trong đời sống đạo.”

—**Dũng**

HÌNH ẢNH TRỢ TÁ KHÓA 44 & 45

“Đối với anh chị em Cursillo thì tôi cũng thường hay sinh hoạt, phần nhiều thì sinh hoạt với các anh chị em ở dưới miền Nam California, như Orange County, San Diego. Còn miền Bắc này thì đây là lần đầu tiên. Tôi rất vui khi PT Cursillo Việt Nam San Jose hỏi ý mời tôi làm linh hướng.”

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tước - Linh Hướng K44



“Sau khi dự Khóa 3 Ngày, riêng về cá nhân tôi, tôi thay đổi rất nhiều... là nhờ Cursillo. Trước khi dự khóa Cursillo, tôi nghĩ mình đã tốt rồi, nhưng sau khi dự khóa xong rồi mới biết mình quá thiếu sót... tôi mới biết có những ngọn lửa trong người... từ đó tôi làm việc rất là hăng say.”

Phó Tế Antôn Phạm Trung Diễm

“Phong Trào 25 năm qua quả là hồng ân lớn lao. Tôi rất may mắn được tham dự một trong những khóa đầu tiên của Phong Trào, tổ chức tại Camp St. Francis này. Từ đó đến nay, Phong Trào rất là dồi dào ơn Chúa. Về phương diện cá nhân, tôi được tăng trưởng đời sống đức tin. Về phương diện cộng đồng, tôi gặp được rất nhiều người sống tinh thần Cursillo và dẫn thân trong các môi trường... gặp được rất nhiều tấm gương sáng. Riêng về khóa 44... là khóa đầu tiên tôi tham gia với tư cách là Chủ Tịch Phong Trào... Tôi rất cảm kích được làm việc với nhiều anh chị em đầy tài năng và thiện chí. Tôi hết sức cảm phục và tạ ơn Chúa đã ban cho tôi được cùng làm việc với anh chị em.”

Anh Trần Hiếu, CTPT

15/8/2013 - 25/8/2013



2013...

HÌNH ẢNH TRỢ TÁ KHÓA 44 & 45

“Năm nay thấy anh em rất phấn khởi. Năm nay có nhiều người đến từ nhiều chỗ khác nhau, như Oakland, Sacramento, New York... Có lẽ năm nay số tham dự viên của những người ở nơi khác cao hơn như 2 năm trước. Phong Trào của chúng ta ở đây được các nơi khác biết nhiều. Có nơi chưa có đủ phương tiện, trong tình thân anh em, chúng ta đón nhận mỗi nơi mỗi tí, cùng chia sẻ Cursillo với nhau.”

Lm. Andrew Vũ Nguyễn
 Linh Hướng Phong Trào Cursillo, San Jose



15/8/2013 - 25/8/2013



Tôi tham dự Khóa 32 năm 2007 và được đánh động bởi câu “Thầy đã chọn con.” Tôi cảm nghiệm rằng Thầy đã gọi tôi để phục vụ cho Thầy qua Phong Trào Cursillo. Từ đó đến nay, năm nào tôi cũng tham gia phục vụ Khóa Ba Ngày.

Riêng năm nay, tôi được phục vụ với tư cách Trưởng Ban Điều Hành Khóa 44. Tôi vui mừng đón nhận nhiệm vụ này trong tinh thần phó thác cho Thầy Chí Thánh, đồng thời xin anh chị em cầu nguyện cho tôi được chu toàn bổn phận mà Thầy đã trao phó. Tôi cũng rất vui khi được cùng với tất cả anh em Trợ Tá, giúp cho các Tham Dự Viên đến với Thầy và cảm nhận được Tình Yêu của Thầy.”

—Anh Bùi Quang Hùng



“Cách đây 4 năm, em có đi dự Khóa 3 Ngày... em đã nhận được tình thương của Chúa. Hằng năm em mong muốn trở lại Camp St. Francis, làm trợ tá và *purpose* của em là đem niềm vui đến cho người khác.”

—Anh John Nguyễn

HÌNH ẢNH TRỢ TÁ KHÓA 44 & 45

“Tôi tới đây từ Sacramento, làm trợ tá cho khóa học năm nay. Tôi muốn thi hành phương châm một tay nắm Chúa và một tay nắm anh chị em... make a friend and bring the friend to Jesus.”

—Anh Trần Hoàng—CTPT Sacramento



“Tạ ơn Chúa! Phục vụ quý anh chị em tôi cảm thấy tâm hồn lúc nào cũng được bình an. Không những vậy, PT còn những sự cầu nguyện, cầu nguyện cho nhau... tôi đến với Phong Trào nhờ anh chị em cầu nguyện cho, tôi thấy rất là tốt đẹp.”

—Anh Nguyễn Văn Kính

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA NAM #44

Linh Hưởng: Cha Giuse Nguyễn Trọng Tước

Trưởng Ban ĐHKH: Giuse Bùi Quang Hùng

Phụ Tá Điều Hành: Giuse Trần Văn Trung

Trưởng Khối Giám Học: Matthew Phan Hoàng Vương

Trưởng Khối Phụng Vụ: Joseph Lê Michael

Trưởng Khối Hành Chánh: Dominico Nguyễn Lô

Trưởng Khối Âm Thực: Đa Minh Nguyễn Quốc Thủy

15/8/2013 - 25/8/2013

BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA NỮ #45

Linh Hướng: Cha Andrew Nguyễn Vũ

Trưởng Ban ĐHKH: Theresa Nguyễn Thị Hồng Mỹ

Phụ Tá Điều Hành: Maria Đỗ Thị Vân

Trưởng Khối Giám Học: Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh

Trưởng Khối Hành Chánh: Maria Lê Minh Tuyết

Trưởng Khối Phụng Vụ: Maria Vũ Bảo Trâm

Trưởng Khối Âm Thực: Maria Nguyễn Thị Vui



“**“** Làm trợ tá Seour học được rất nhiều... qua sự hy sinh, dẫn thân... các anh chị áp dụng Kitô Giáo thực hành.”

—Sr. Catarina Chu Tuyết Mai



HÌNH ẢNH TRỢ TÁ KHÓA 44 & 45



15/8/2013 - 25/8/2013



“ Em thích trở lại đây làm trợ tá, để được phụng vụ, cá hát... mỗi lần, em có những cảm nghiệm khác nhau. Em thích nghe và chia sẻ cảm nghiệm đó với tham dự viên. — chị Tracy

Trở lại làm trợ tá kỳ này chỉ vì một lý do...
for one person who I love”

— anh Việt



2013...

HÌNH ẢNH TRỢ TÁ KHÓA 44 & 45





2013...



TÂM TÌNH TĨNH HUẤN

*Đặc Sủng Tĩnh Huấn Chúa ban trao
Nhận lãnh Hồng ân hãy truyền rao
NguồnƠn cứu độ cho nhân thế
Sức sống tuôn đổ luôn dạt dào.*

*Thiên Chúa ta tôn thờ muôn năm
Người là Tình yêu đã trời trần
Thầy Chí Thánh dậy luôn hành tín
Mến Chúa yêu người trọn giới răn.*

*Tham dự tĩnh huấn cùng một nhà
Thể hiện ý Chúa tình Mẹ Cha
Tình Thầy Chí Thánh Lý tưởng sống
Công dân Thiên quốcƠn thái hòa.*

*Hành Trình Phục Vụ không quản chi
Vui buồn chia sẻ luôn khắc ghi
Tâm tình cảm nghiệm thật sâu sắc
Tĩnh huấn Cầu nguyện đem thực thi.*

*Sứ mạng Truyền giáo cho mọi người
Gương lành thánh đứcƠn Chúa Trời
Ban cho nhân loại biết cách sống
"Tám Mối Phúc Thật" tình tuyệt vời.*

*Hãy loan báo Hiến Chương Nước Trời
Gương lành thánh đức luôn sáng ngời
Hoạt động thực thi tình bác ái
Cùng chung liên kết tình Chúa người.*

*Tham dự viên sống tình tuyệt vời
Nhắc nhớ tín hữu sốngƠn Trời
Tuân hành Mệnh lệnh Thầy Chí Thánh
Thiên Chúa gia nghiệp sống muôn đời.*

*Thầy Chí Thánh dọn chỗ chúng ta
Qua đời tạm về cùng Chúa Cha
Người là Đường-Chân Lý-Sự Sống
Ơn Phúc Phục sinh luôn an hòa.*

LM. CURSILLISTA THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ





LÝ TƯỞNG và PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ của PHONG TRÀO CURSILLO

Kính Gửi:

ANH, CHỊ KHOÁ TRƯỜNG, ANH CHỊ PHỤ TÁ, và các ANH CHỊ THAM DỰ VIÊN củ a hai Khóa BA NGÀY tại SAN JOSÉ,

Tôi mới ở Bệnh viện về, sau hai tuần chữa trị bệnh ho và ngắn hơi. Bây giờ phổi đã được thông, bỏ các thuốc Trụ Sinh. Hy vọng mau bình phục, nhờ lời cầu nguyện của các Anh Chị. Tôi cũng xin dâng mọi hy sinh làm PALANCA, để cầu nguyện cho Khóa 44, 45 được nhiều Ôn Chúa.

PALANCA là gì?

Palanca, nghĩa đen , theo tiếng Tây ban nha là “chiếc đòn bẩy”(lever, crowbar), nghĩa bóng là sức mạnh tinh thần, hỗ trợ , nâng đỡ ta hăng hái tiến bước lên trên con đường “**Mến Chúa yêu người**”, để thực hiện **Lý Tưởng và Phương Pháp Linh Đạo của Phong Trào Cursillo**.

Làm PALANCA, chính là Cầu nguyện, Dâng Thánh Lễ, Rước Lễ, Lăn Hạt, Viếng Thánh Thể, Hy Sinh, Hoạt động Tông đồ, làm việc Bác Ái...đề **CÁU NGUYỆN** cho Anh Chị Trường Khóa và Anh Chị Phụ Tá, và tất cả các Anh Chị Khóa Sinh được mở rộng tâm hồn, quảng đại đón nhận Hồng Ân Chúa ban, trong Khóa Ba Ngày.

PALANCA, chính là Mục Đích, cũng là **LÝ TƯỞNG** của Phong Trào Cursillo, vì mỗi người chúng ta là một chi thể trong Hội Thánh, là **Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa KYTÔ**. Mỗi Chi Thể đều liên kết với Thầy Chí Thánh là ĐÁU của Hội Thánh.. Mỗi Chi thể cũng liên kết với nhau, cần Ôn Chúa nâng đỡ, và những lời cầu nguyện của các Anh Chị Em khác như khẩu hiệu của Phong Trào: “**Một Tay nắm CHÚA, một tay nắm Anh Chị Em**”

PALANCA, chính là tinh thần **HIỆP THÔNG** trong Hội Thánh. Mỗi người cần Kết Hiệp với Thầy Chí Thánh:, như Thánh Phao lô Tông đồ, Bồn Mạng của Phong Trào đã viết: “**Chúa Sống trong tôi**”

Đồng thời, mỗi người Cursilista, cùng liên kết với nhau: CHIA SẺ kinh nghiệm, tài năng , nâng đỡ nhau khi vui, khi buồn, khi làm việc Tông đồ, Bác ái. **Luôn nhường nhịn, khiêm tốn, không ghen tỵ, bè phái, thiên vị, chia rẽ.**

PALANCA, trong Phong Trào Cursillo cũng là Tinh Thần **DẪN THÂN, HÀNH ĐỘNG**, không phải chỉ nói lý thuyết suông, bằng môi miệng, nhưng luôn cộng tác hoạt động với mọi người để:

“**PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG**”, đem **ĐẠO** vào **ĐỜI**, như **MEN** trong **BỘT**, như **MUỐI** và **ÁNH SÁNG** cho đời.

Tinh Thần DẪN THÂN của người Cursillista, cũng đòi buộc mỗi người luôn Thánh hóa bản thân, tập các Nhân đức, Học hỏi Giáo Lý , Giáo thuyết về Xã hội của Hội Thánh, tham gia Hoạt động Công Giáo Tiến Hành, để mở mang Nước Chúa.

NÓI TÓM LẠI, Nhờ thực hiện **PALANCA** của Phong Trào Cursillo , nên sức sống Đức Tin của Cộng Đồng được thêm vững mạnh, vì. Cộng Đồng đã có nhiều Cursilista là tông đồ nhiệt thành tham gia phục vụ trong các **Ban Chấp Hành, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành như Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm..Nhờ Hợp Nhóm, Học Hỏi Phúc Âm**..người giáo dân trưởng thành đã ý thức được địa vị mình trong Hội Thánh, biết Hợp tác với các thành phần khác để Xây dựng Nước Chúa. Luôn **NẮNG ĐỖ**, hỗ trợ nhau khi vui, khi buồn trong các dịp Lễ Cưới, hay Tang lễ.

Mở **KHÓA BA NGÀY** để các Tân Khóa Sinh có dịp Tĩnh Tâm, học hỏi Giáo Lý , biến đổi đời sống tâm linh, **CẢM NGHIỆM** được Thầy Chí Thánh hiện diện trong tâm hồn:”**Chúa Sống trong tôi**”, là một việc vô cùng khó khăn,vượt khả năng của loài người. Vì thế, Phong Trào cần kêu gọi các Anh Chị Em Cursillista tại các Giáo Phận toàn quốc, ở Việt Nam và toàn thế giới, cùng **HIỆP THÔNG, CÁU NGUYỆN, viết PALANCA**, để hỗ trợ.

Thực Hiện PALANCA bằng cách chia sẻ kinh nghiệm đời sống kết hiệp với Thầy Chí Thánh với mọi người trong những buổi Phát Thanh, hay tham gia dạy Giáo lý, Việt ngữ cho giới trẻ, nhất là **DẪN THÂN** làm việc Bác Ái giúp nghèo khổ, bệnh đỡ những ai bị oan ức, bị cư xử bất công..đều là những thành quả tốt đẹp lâu bền của **Phong Trào CURSILLO**.

L.M.CAO PHƯƠNG KỶ



Chia sẻ với các thành viên VPĐH, hai Ban Điều Hành Khóa 44 & 45 và các Rollistas dịp tĩnh tâm trước tám tuần tĩnh huấn.

*"Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một
Thần Khí" (1 Cor 12:4).*

Thánh Phaolô nhấn mạnh việc Thiên Chúa làm trong mọi sự, tuy có nhiều ân huệ thiêng liêng nhưng chỉ có một nguồn gốc là Thánh Thần và một mục đích là phục vụ ích chung: *"Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung"* (1Cor 12:6-7). Đây là tiền đề dẫn thánh Phaolô đến chỗ so sánh cộng đoàn như một thân thể.

Hình ảnh thân thể vừa diễn tả tính duy nhất vừa trình bày tính đa dạng của cộng đoàn. Thân thể cần đến sự đa dạng của các chi thể, đồng thời mỗi chi thể lại tùy thuộc vào sự phối hợp của các chi thể khác, có thể toàn bộ thân mình mới hoạt động được. Hình ảnh này được thánh Phaolô vận dụng để trình bày về Hội Thánh: *"Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận"* (câu 27). Ân huệ Thiên Chúa ban xuống trên Giáo Hội rất đa dạng, từ ơn làm tông đồ cho đến ơn nói tiếng lạ, nhưng tất cả các ân huệ đều phải phối hợp với nhau nhằm phục vụ ích chung.

Phong Trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội Công Giáo, nghĩa là người Cursillista là một phần tử, là một giáo dân chọn cách sống đạo và hoạt động tông đồ theo phương pháp hay đường lối phong trào Cursillo. Những đặc sủng tuy đa dạng và khác biệt nhau, nhưng các đặc sủng đều là những biểu hiện hữu hình thuộc về cùng một điều duy nhất: đó chính

là sự tác động của Thánh Thần nơi các tham dự viên qua cách phục vụ, trách nhiệm và hiệp nhất của mỗi người chúng ta là các chi thể trong một thân thể Cursillo.

"Thân thể" gợi nhắc chúng ta đến một thực tại sống động. Cursillo không phải là một hiệp hội văn hóa, chính trị, mà là một thân thể sống động, một thân thể đang bước đi và hoạt động trong Giáo hội. Và thân thể này có Đầu là Chúa Kitô Giêsu, Đấng đang dẫn dắt chúng ta, Đấng đang dưỡng nuôi chúng ta, Đấng đang trợ lực cho chúng ta. Thân thể và chi thể để sống được thì chúng phải hợp nhất với nhau! Hợp nhất là vượt qua những mâu thuẫn, luôn luôn là vậy! Các mâu thuẫn, nếu không tự tháo gỡ được, thì chúng sẽ làm chia rẽ cái chúng ta ra khỏi cái chúng tôi, chúng sẽ làm cho chúng ta chia rẽ nhau.

Và sự hiệp nhất là điều rất cần thiết của phong trào, đặc biệt cho Ban Điều Hành khóa trong khi chúng ta đang chuẩn bị khóa 3 ngày vì nó có một ảnh hưởng lớn lao cho việc thành đạt của các TDV.

Thưa Cha Linh hướng, thưa quý anh chị,

Những năm sau này vì mục vụ mới nên tôi rất ít có dịp sinh hoạt gần gũi anh chị em nên tôi không có kinh nghiệm mới. Tôi chỉ xin chia sẻ những kinh nghiệm dù đã lâu, nhưng rất thân thương, cho tới nay tôi vẫn còn cảm thấy sự gần gũi thân tình với quý anh chị đã một dạo làm việc với nhau như mới hôm qua vậy.

Ai trong chúng ta cũng biết rằng hầu như những ai đã có dịp tham dự khóa 3 ngày đều được ơn Chúa mà chúng ta thân thương gọi là Chúa "đánh động", có người được tác động mãnh liệt ngay trong ngày đầu tham dự khóa; có người sau khi đi khóa, tuy nhiên cũng có người sau khi dự khóa về một thời gian. Kinh nghiệm về cảm nghiệm của sự thay đổi nơi mỗi cá nhân mỗi khác nhau không ai giống ai. Cá nhân tôi cũng vậy, có thể nói chính nhờ khóa 3 ngày mà tôi

biết sống cởi mở trái tim mình và biết bỏ bớt cái tôi đi. Biết nhận ra hồng ân của Thiên Chúa trong mọi việc. Thay đổi như thế nào thì khó có thể diễn tả được chỉ thấy mình được Thầy Chí Thánh tác động thật nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ngay trong khóa học, giúp tôi thấy được những hi sinh đóng góp của anh chị em trợ tá trong khóa quả thật lớn lao. Thú thật hai ngày đầu, tôi cứ để ý quan sát, tìm tòi soi mói việc làm của các anh trợ tá để tìm những nét giả tạo của họ. Nhưng tôi thấy anh em TT vui vẻ phục vụ và làm mọi việc trong khóa thật vui vẻ trong khi chúng tôi chỉ biết ăn no ngủ kỹ chẳng phải làm gì cả. Vâng chính gương sáng nhiệt thành phục vụ của các anh chị trợ tá trong khóa đã phân nào giúp tôi nhận thức được tinh thần phục vụ, dẫn thần và hi sinh trong suốt khóa học. Từ sau khóa 3 ngày, tôi đã hăng say phục vụ TTV trong giáo xứ một cách ý thức và trách nhiệm hơn.

Rồi chúng tôi (tôi và vợ tôi) mong mỗi đợi chờ ngày đến tham dự những buổi Ultreya, TLĐ và họp nhóm riêng vì chính nơi này chúng tôi đã gặp lại những người bạn cùng khóa và đặc biệt là những anh trong ban điều hành khóa như Viện Trưởng, Viện phó, trưởng các ban: trợ tá các khối như: 3 ngày, hành chánh, âm thực, tiền và hậu mà khi tham dự khóa, tôi thấy sao họ thật tuyệt vời và cao cả quá, họ giỏi quá. Tôi mơ ước không biết đến bao giờ mình mới làm được những việc như họ, Ultreya các anh chị ấy cũng thấy có mặt, TLĐ cũng không bao giờ vắng bóng, những sinh hoạt của PT cũng thấy xuất hiện. Họ vui vẻ làm việc thân tình với nhau và với mọi người. Qua hình ảnh họ đã thúc đẩy tôi say mê tìm đọc những sách đạo đức và tài liệu tìm hiểu về PT. Họ chính là những gương sáng của tôi.

Sau này có dịp làm việc chung với những anh chị em trong VPĐH & TLĐ Phong Trào, tôi mới thấy được cách làm việc của các anh chị. Họ làm việc tận tụy hết mình, thật hăng say nhưng cũng thật khiêm nhường và thật chân tình. Chúng tôi vẫn nhắc nhở cảnh giác nhau đề phòng những lời nói sáo ngữ "ba voi không được bát nước sáo". Nói thì dễ nhưng làm thì khó, vì con người thường dễ rơi vào thói nói nhiều làm ít, chỉ nói suông mà không làm "mồm miệng đỡ chân tay mà", còn tệ hơn thế nữa khi lời nói mâu thuẫn với việc làm "ngôn hành bất nhất" hay "nói một đằng làm một nẻo". Như trường hợp những người Pharisêu: "*Họ nói mà không làm*" (Mt 23, 3). Trong những trường hợp ấy, lời nói trở thành phản chứng, làm cho người nghe khó chấp nhận. Giữa lời nói và việc làm thường có khoảng cách rất lớn. Trong khóa các trợ tá là niềm mơ ước của tôi và sau khóa họ là người đáng cho tôi học hỏi.

Vì chúng ta đặt mục đích của PT lên trên hết, đặt Chúa Giêsu làm trung tâm điểm của cuộc sống; giúp

nhau sống những gì căn bản mà mình lãnh nhận được trong khóa 3 ngày nên cố gắng dẹp bỏ tự cao, tự mãn v.v. Chúng ta nên quan niệm rằng những anh chị em đến với nhau, làm việc với nhau là vì họ yêu mến phục vụ Thiên Chúa thật sự, làm việc khiêm nhường thật sự, sống chân thành thật sự và cũng chân tình nhắc nhở nhau làm việc chung. Nhiều anh chị còn có những địa vị trong xã hội, có nhiều kinh nghiệm đạo đời, đó là những món quà quý báu mà Thầy Chí Thánh gửi đến làm việc với chúng ta, chúng ta nên vui vẻ đón nhận. Thật ra tất cả sinh hoạt của PT, mọi phương pháp cho khóa 3 ngày của PT đều đã có sẵn trong những tài liệu biên soạn của người sáng lập PT Cursillo, cứ thế mà theo, mình đâu cần phải "invent the wheel" gì mới.

Nên nhớ khóa Cursillo là thành quả của một quá trình chuẩn bị do một nhóm anh chị em đã chuẩn bị rất công phu. Tất cả các yếu tố của khóa như: những bài chia sẻ Rollos, các nghi thức phục vụ, tâm lý học, sắp xếp thứ tự nội dung, thời khóa biểu mối quan hệ giữa trợ tá và tham dự viên. Tất cả được hoạch định thật cẩn thận và không có một điều gì phó mặc cho may rủi hay số mệnh cả.

Khóa 3 ngày được hỗ trợ một cách siêu nhiên bởi những cá nhân và những cộng đồng khi họ cầu nguyện và làm những hi sinh hãm mình cho những anh chị TDV để xin Chúa mở lòng đón nhận sự thật và ân sủng của Thiên Chúa. Vì vậy kể từ lúc nhận lãnh trách nhiệm khóa, chúng ta cần liên li cầu nguyện để giải quyết những vấn nạn khó khăn có thể



xây đến. Trợ tá chúng ta là một cộng đồng yêu thương, mỗi trợ tá là một gương sáng cả nhân chưa đủ mà phải là một nhân chứng cộng đồng. Tất cả đều có trách nhiệm chung về khóa học và giữ một vai trò rất quan trọng trong việc thành đạt của khóa học. Chúng ta là những người may mắn được gắn kết các tham dự viên; vì vậy chúng ta luôn tỏ thái độ vui tươi, niềm nở và hòa nhã với mọi người trong tinh thần phục vụ, khiêm nhường và cảm thông. Không được ganh đua giữa các khối, không bè phái khi làm việc. Nếu có anh chị em làm không đúng, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở nhau – không phê bình nhau.

Tham Dự Viên được đánh động một phần lớn qua chính những cách phục vụ của chúng ta. Chúng ta đôi khi cũng thấy có những TDV hờ hững, khó chịu nhưng họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu họ thấy chúng ta tỏ vẻ tự nhiên và thân mật.

Là môn đệ của Thầy Chí Thánh, chúng ta đừng cậy dựa vào những việc đạo đức nặng hình thức, thích phô trương, quảng cáo rầm rộ, làm việc để được tiếng khen, đọc kinh cầu nguyện mà không có lòng mến Chúa, thì chỉ như cái thùng rỗng mà thôi. Chúng ta hãy nghe và thực hành lời Chúa dạy, đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, mến Chúa, luôn sống theo thánh ý Chúa mọi nơi mọi lúc, luôn cầu nguyện với tâm tình con thảo và yêu thương anh em như Chúa đã yêu, làm tất cả mọi việc vì lòng mến Chúa. Điều quan trọng phục vụ trong khóa 3 ngày, không phải là những công trình, những thành tựu, những điều lớn lao và tốt đẹp trước mặt mọi người, mà là sự gặp gỡ Chúa. Tất cả chúng ta, cùng với sự khác biệt của mỗi người, hiệp nhất nên một, luôn mãi là hiệp nhất nên một, ấy là con đường của Giêsu!

Tôi nhớ, trong một buổi họp miền ở Bakerfield, Cha Màu, Linh Hướng Miền 11 đã nhắc nhở chúng tôi là có nhiều PT của nhiều GP đã không còn sinh hoạt được chỉ vì cứ thêm bột vào những rollo cho nổi, cho màu mè, để rồi không còn đi đúng với đường lối của Trung Ương. Tất cả những diễn tiến trong khóa 3 ngày đều được sắp xếp, chuẩn bị thật chu đáo và thật kỹ lưỡng nhịp nhàng đúng với đường lối của PT. Anh chị em khi họp VPĐH đã đóng góp, phản ảnh để rút ra những kinh nghiệm điều hành, chứ không hề áp đặt theo ý kiến riêng một ai hoặc một số người nào cả.

Nhiều khi có những anh chị chưa có kinh nghiệm lãnh nhận những vai trò trong BDH khóa, họ cần học hỏi kỹ lưỡng cũng như phải được trang bị đầy đủ để làm công việc trong khóa 3 ngày để tránh các tai hại. Quả thật, hiểu biết không đến nơi đến chốn có thể là một điều nguy hiểm bởi vì “hiểu biết ít” thường thường là một thứ hiểu biết không đầy đủ. Hãy nhớ rằng, không hề có những sự hoán cải tức thời. Có những thứ chúng ta có được dễ dàng thì chúng ta cũng có thể đánh mất đi dễ dàng như vậy. Chúng ta cần phải tự kiểm lại chính mình để chúng ta biết được lãnh vực nào trong đời sống Kitô hữu của chúng ta cần phải chú tâm đến.

Là người phục vụ trong BDH khóa, mục tiêu của chúng ta là cam kết gắn bó với sứ mạng được trao phó. Tôi tin chắc rằng, một Phong Trào Cursillo chỉ mạnh khi các thành phần lãnh đạo của Phong Trào và BDH khóa cũng cùng mạnh. Sự cam kết gắn bó của chúng ta làm việc hết lòng và không phải bằng chức vụ, mà bằng việc phục vụ anh chị em TDV.

Một kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với quý anh chị là câu chuyện của anh chị bạn đã xảy ra trong khóa 3





ngày mà tôi nhớ mãi đó là: Người chồng chưa tham dự khóa Cursillo khi đến đón vợ tham dự khóa về, một anh trợ tá trong BDH khóa đã nói nói với người chồng là sau khi đi khóa này về vợ anh sẽ như bà thánh vì chị đã được đánh động và đã thay đổi hoàn toàn ... Chỉ vì câu nói này đã gây nên một sự hiểu lầm rất tai hại, chạm tự ái người chồng rất nặng nề vì người chồng nghĩ là vợ mình đã bị tẩy não vì vậy chị vợ rất khổ tâm bị nghe những lời bóng gió, chửi xéo ... suốt cả năm mà không dám nói về những gì chị đã nhận được. Tôi cũng bị anh mắng vồn thật nhiều. Biết anh hiểu lầm mà không thể phân giải được dù đã phải xin lỗi cho những việc không hay đó. Nhờ chị vợ liên li chịu đựng, hi sinh và âm thầm cầu nguyện dâng những khó khăn lên Chúa, năm sau anh chồng tình nguyện đi dự khóa cùng với một người em cột chèo với mục đích đến phá Cursillo cho bố ghét. Nhưng Thầy Chí Thánh đã làm việc, cả hai anh em đã được tràn đầy ơn Chúa. Sau khi sinh hoạt với PT, anh đề ý tìm người đã nói với anh năm trước trong những lần họp Ultreya và TLĐ nhưng không thấy người ấy đâu và anh nói chính tại anh đó mà vợ anh đã bị hiểu lầm oan cả năm. Anh đã tìm và xin lỗi chị, dĩ nhiên chị rất hạnh phúc. Anh chị là những Cursillistas phục vụ rất hăng say chẳng những trong Phong trào hiện nay mà còn giữ những vai trò lãnh đạo của một cộng đoàn giáo xứ nữa. Đúng là “Lời nói lung lay, gương bày lời kéo”.

Ngoài ra, tôi cũng đã phải nghe một vị linh mục chỉ trích nặng nề Cursillo không phải một lần mà tới ba lần trong những bài giảng thánh lễ: nào là đi có 3 ngày mà về dạy cha, trong khi tôi học 7, 8 năm. Nào là tịch thu đồng hồ, điện thoại v.v. Phong trào gì kỳ vậy, xử tự do... Tôi đã phải đích thân gặp ngài để chia sẻ và thật may mắn được ngài thông cảm không còn nhắc tới nữa.

Để kết luận, tôi xin gửi đến câu chuyện:

Anh Goutom Bory có thói quen ghi lại tất cả việc làm tốt của mình vào sổ tay. Đến ngày kết thúc cuộc đời trên trần gian anh xuất hiện trước tòa Chúa và trình lên Ngài một cuốn sổ tay dày cộm, ghi tổng cộng tất cả là 50,000 việc làm tốt. Chúa Giêsu nghiêm trang không phản ứng gì và từ từ mở sổ riêng của Ngài ra, nhìn vào đó hồi lâu rồi mới nói với anh Goutom Bory: "Con nói là đã làm được 50,000 việc tốt nhưng theo sổ riêng của Ta thì chỉ có một việc duy nhất mà thôi. Con chưa được ở lại đây với Ta mà phải qua thời gian thanh luyện trước đã". Anh Goutom Bory vội vã thanh minh:

-Thưa Chúa con đâu ghi láo mỗi lần làm xong việc tốt và con ghi ngay vào sổ. Quả thật con đã làm tất cả là 50 ngàn việc lành trong suốt đời sống con trên trần gian. Tại sao Chúa chỉ nhận có một còn 49,999 việc kia thì sao?

Bấy giờ Chúa Giêsu chậm rãi giải thích:

-Này con, con đã làm 50 ngàn việc tốt nhưng với ý hướng khoe khoang chớ không phải vì ý ngay lành. Vì tình yêu thương Ta và anh chị em xung quanh, chỉ có một lần duy nhất con làm vì ý ngay lành mà thôi. Lúc con mới được rước Ta vào lòng lần đầu tiên, ý ngay lành rất quan trọng vì nếu không có những việc tốt con làm không có giá trị cứu rỗi. Con đã muốn khoe khoang, muôn được mọi người khen ngợi vì thế 49,999 việc tốt lành kia là những việc khoe khoang mà thôi.

Câu chuyện vui trên nhắc chúng ta là đừng đi tìm hư danh đừng làm để được khen thưởng mà biết âm thầm phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em tham dự viên thật lòng vì lý ngay lành vì tình yêu Chúa để danh Chúa được luôn cả sáng hơn mà thôi. Amen.

CURSILLISTA PHÓ TẾ PHẠM TRUNG ĐIỂM

TÂM TÌNH MỘT TRỢ TÁ

Kể từ ngày được Thầy chọn tham dự Khóa 32, hàng năm tôi vẫn trở lại Camp St. Francis cùng với các Trợ Tá để giúp các anh Tham Dự Viên trong Khóa Ba Ngày. Năm nay, tôi đi trợ tá với một tâm trạng khác những năm trước.

Khi được biết Phong Trào trao nhiệm vụ hướng dẫn khóa 44, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tôi là Thầy Chí Thánh. Tôi cảm tạ Thầy đã yêu thương và trao ban trách vụ cao quý đó. Cám ơn Phong Trào đã tín nhiệm mà giao phó cho tôi nhiệm vụ quan trọng này.

Để chuẩn bị cho công việc khó khăn này, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là thực hiện một palanca nhỏ, xin Thầy hướng dẫn và đồng hành với tôi từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc khóa học. Tôi cũng dâng lên Đức Mẹ việc này và xin Mẹ giúp hoàn thành nhiệm vụ theo Thánh Ý Chúa.

Tiếp theo là những ngày sống trong tâm trạng khó tả, vừa vui mừng vừa lo âu, cho đến Tuần Tĩnh Huấn đầu tiên. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho anh em Trợ Tá chúng tôi, cách riêng cá nhân tôi, được chu toàn bổn phận của mình.

Thời gian qua rất nhanh, thấm thoát đã đến ngày “lên đường”. Tôi thấy mình như vẫn chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ khó khăn này.

Trong Thánh Lễ Khai Khóa, khi được anh Hiếu, đại diện Phong Trào, trao chuồng trách nhiệm, tôi đã đón nhận với tâm tình như sau : “ Với ơn trợ giúp của Thầy Chí Thánh, với sự bầu cử của Đức Maria và lời cầu nguyện của các anh chị. Tôi vui mừng đón nhận nhiệm vụ này. Xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho tôi.”

Sau đó, đại diện cho anh em trong Ban Điều Hành Khóa 44, tôi dâng lên Thầy lời nguyện xin. Xin cho tất cả anh em Trợ Tá chúng tôi được chu toàn bổn phận của mình.

Lần đầu tiên hướng dẫn các Tham Dự Viên vào Nhà Nguyện để bắt đầu cuộc tĩnh tâm, tôi rất bồi hồi xúc động. Ngược lên nhìn vào đôi mắt nhân từ của Thầy, tôi dâng lên Thầy 55 Tham Dự Viên, xin Thầy cho Tất cả được gặp Thầy và cảm nhận được Tình Yêu của Thầy. Tôi lập lại lời nguyện xin này mỗi khi có dịp quỳ trước Thánh Thể hoặc trước ảnh Thầy. Tôi cũng dâng lên Mẹ những anh em này, vì hôm nay là ngày của Mẹ. Xin Mẹ giúp họ được nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu con Mẹ.

Tôi rất vui khi được làm việc chung với các anh em Trợ Tá khác để giúp các Tham Dự Viên có những điều kiện thuận lợi nhất có thể được, để họ sẵn sàng đón nhận Ôn Sủng của Chúa tuôn đổ xuống.

Mọi người đã làm việc hết sức mình trong tinh thần hiệp nhất và vui vẻ. Từ anh Phụ Tá Điều Hành luôn cố gắng thu xếp mọi diễn tiến được đúng thời gian quy định, đến các anh Khôi Giám Học luôn gần gũi và giúp đỡ các Tham Dự Viên từ cây bút, tờ giấy đến những viên kẹo hay ly cà phê cho tỉnh táo, hoặc mời các cha cầu nguyện cho Rollista trước và sau khi trình bày Rollo.

Các anh Khôi Hành Chánh, từ lúc đầu rất bận rộn với nhiều loại danh sách cập nhật khác nhau, đến việc chuẩn bị tiếp đón và hướng dẫn các Tham Dự Viên, đó là chưa kể đến việc giữ gìn trật tự, dọn dẹp và vệ sinh doanh trại mỗi ngày. Khôi Âm Thực luôn luôn vất vả. Lên đến nơi đã phải lo bữa trưa cho Trợ Tá, rồi mỗi ngày phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị ba bữa ăn cho tất cả mọi người.

Riêng Khôi Phụng Vụ, mặc dù nhiệm vụ chính là hát lễ, lo âm thanh và giúp vui trong lúc học hỏi, nhưng nhiệm vụ này xem ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với công việc “ part time” là sắp xếp bàn ăn hàng ngày hoặc chuẩn bị cho Tham Dự Viên hai lần Viếng Thánh Thể. Đó là chưa kể đến công tác dọn dẹp doanh trại ngày cuối cùng trước khi bàn giao ra về.

Cũng không thể không nhắc đến Khối Ba Ngày đã chuẩn bị kỹ càng mọi vật dụng dùng trong khóa học. Từ bảng tên, sách Chỉ Nam... đến đĩa vẽ và logo Cursillo tuyệt đẹp cho đêm cầu nguyện ngoài trời.

Tất nhiên, mọi việc đã không thể tốt đẹp như vậy nếu thiếu những bàn tay xinh đẹp của các chị. Các chị trong Ban Tiếp Tân đã tác động mạnh lên các anh Tham Dự Viên, khi cài những bông hoa lên áo và gửi tặng các anh những nụ cười thật tươi. Ngoài ra còn nhiều bàn tay đã hy sinh làm việc âm thầm để công việc được hoàn tất tốt đẹp.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Cảm tạ Thầy đã hướng dẫn và đồng hành với tôi trong khóa học. Cảm tạ Thầy đã cho tôi đủ sức khỏe để làm tròn bổn phận mà Phong Trào đã tin nhiệm trao phó. Trong suốt ba ngày, tôi đã nhận được nhiều sự nâng đỡ và khuyến khích của các anh chị em cursillista cũng như của anh em Tham Dự Viên. Tôi đã cảm nhận được Tình Yêu mà Thầy đã dành cho tôi qua tất cả anh chị em.

Khóa 44 được khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nên tôi tin Mẹ sẽ phù hộ cách riêng cho các Tham Dự Viên được luôn trung thành với Thầy Chí Thánh. Tôi cũng rất vui khi được đồng hành với cha Giuse Nguyễn Trọng Tước, lần đầu tiên làm Linh Hướng Khóa Cursillo cho Ngành Việt Nam tại San Jose.

Được phục vụ cho Thầy Chí Thánh qua Phong Trào Cursillo là điều tôi mong ước cho sinh hoạt Ngày Thứ Tư của mình.

Xin Chúa cho tôi được luôn trung thành Ngài. Xin quý anh chị cầu nguyện cho tôi và xin vui lòng bỏ qua những thiếu sót tôi đã có trong khi thi hành nhiệm vụ.

GIUSE BÙI QUANG HÙNG



Lời Dạy của Thầy Chí Thánh

Là lời Chúa hôm nay. Lời Chúa hôm nay là ngọn đèn soi cho con bước, là nguồn sống hạnh phúc ơn thiêng triền miên dạt dào, là ánh sáng chỉ đường con đi bao la tình Chúa, tình anh em.

Lời Chúa hôm nay nay là viên thuốc thần tiên, nuôi dưỡng đức tin, đời sống tâm linh của con, là Phúc Âm dân trên Bằng Lời Hằng Sống. Qua nguồn suối mát phước lộc xanh tươi.

Lời Chúa hôm nay đã cho con tìm thấy Chúa ở trong con và cho con Thấy Chúa ở trong anh em, thấm nhuần tin yêu tình yêu tràn đầy.

Lời Chúa nâng đỡ đời con khi gặp đau buồn, gian nan thử thách.

Lời Chúa biến đổi đời con, Lời Chúa biến đổi tâm con. Lời Chúa đưa con về hưởng hạnh phúc bên Chúa, tình yêu. Lời Chúa dẫn lối đưa con về hưởng hạnh phúc bên Chúa tình yêu muôn đời.

Cám ơn Chúa đã cho con cảm nghiệm Lời Chúa qua Lời dạy của Thầy Chí Thánh.

ROSA BẠCH THỊ MÂN CÔI, NEW YORK
Cảm nghiệm qua viếng Chúa, Khóa Nữ 45





Tâm Tình

Khóa 3 Ngày



“Đâu có tình yêu thương
 Ở đó có Chúa trời”
 Kinh Hoà Bình tôi hát
 Giữa Camp Francis chơi vui.
 Đức Ki-tô tôi gặp
 Qua giọng nói, tiếng cười
 Qua ánh mắt trù mến
 Những người xung quanh tôi.
 Qua các chị trợ tá
 Ân cần ngày và đêm
 Từng bữa ăn, cốc nước
 Từng câu hát triền miên.
 Qua chị em đến dự
 Khoá học giống như tôi
 3 ngày thành thân thiết
 Qua tiếng ngáy vang trời.
 Qua từng cử chỉ nhỏ
 Giữa con người với người
 Qua từng lời cầu nguyện

Triệu người không quen tôi.
 3 ngày trôi nhanh thật
 Cứ như phép nhiệm màu
 Tuy không mời cũng đến
 Cái giờ chia tay nhau
 Lát đây tôi xuống núi
 Mang theo nơi hành trang
 Chúa Ki-tô cũng xuống
 Trong trái tim ngập tràn
 Xin nguyện làm nhọn lửa
 Sưởi ấm bao tâm hồn
 Xin nguyện làm ngọn gió
 An ủi người cô đơn.
 Xin nguyện như hạt muối
 Ướp mặn thêm cho đời
 Xin được làm men bánh
 Say trong tình yêu người.

CURSILLISTA DIỆP ANH, KHÓA 45
 Ngày 25, Tháng 8 năm 2013



Một Chút Suy Tư

Tạ ơn Thầy chí Thánh đã ban ân sủng tràn đầy cho quý anh chị Tham dự viên cũng như trợ tá của hai khoá Tỉnh Huấn Cursillo 44 & 45 vừa qua.

Qua những chia sẻ của quý anh chị TDV sau 3 ngày học tập và cầu nguyện, những giọt nước mắt ăn năn cũng như mừng vui vì đã nhận ra tình yêu vô bờ bến Thầy dành cho mỗi người chúng ta. Và thẳm nhủ lòng sẽ cố gắng đáp lại tình yêu của Thầy.

Thật vui khi gặp lại rất nhiều quý anh khoá 44 vừa mới mãn khoá, đã trở lại ngay ngừng ngày cuối tuần kế tiếp để làm trợ tá phục vụ quý chị trong khoá 45. Tạ ơn Thầy và cảm ơn lòng nhiệt thành của những anh tân Cursillista khoá 44; mong rằng ngọn lửa mến sẽ được quý anh duy trì và ngày thêm bùng cháy trong suốt ngày thứ tư để quý anh chị luôn là men, là muối trong những môi trường chung quanh quý anh chị.

Thế nhưng suy nghĩ thật nhiều khi nhận được một email nội dung như sau (xin được đổi tên của người gửi để tôn trọng sự chia sẻ riêng tư của một anh tân cursillista đã tin tưởng gửi cho mình).

Chào Anh Hải,

Cảm tạ Chúa đã ban cho khóa học Cursillo 44 một cuối tuần qua tuyệt vời và tốt đẹp. Cảm ơn anh Hải đã cho em một cơ hội để tìm hiểu và đến gần với Thầy Chí Thánh. Chỉ tiếc rằng em không có tìm gặp anh để nói lời cảm ơn.

Cuối tuần qua, em hy vọng rất nhiều để được gặp và nói chuyện với Thầy Chí Thánh chúng ta, nhưng vì lòng em quá nhiều nơi ưu tu nên cơ hội chưa có cơ hội để gặp được Thầy. "Phúc cho ai không thấy mà tin." những đức tin của em đang bị thử thách rất nhiều. Biết nói sao đây, em chỉ biết cầu nguyện với Thầy Chí Thánh luôn ban nhiều hồng ân đến cho tất cả các anh chị em trong ban phụng vụ Cursillo.

Chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin mọi người cầu nguyện cho em là một kẻ lạc loài luôn mãi đi tìm....

Andre Hướng.

Nhận được email này, Tôi nghĩ rằng phần mình chưa thực hiện Palanca hy sinh, hãm mình cầu nguyện cho anh đủ và như anh viết anh còn quá nhiều ưu tư nên chưa rộng mở cửa lòng để ơn Chúa có thể tuôn đổ xuống trên anh để anh nhận thức được tình yêu bao la của Thầy chí Thánh dành cho anh. Tôi đã hỏi âm cho anh:

Anh Hướng quý mến

Chúng ta chỉ có một người để cảm ơn đó là Thầy chí Thánh. Tất cả anh chị em trợ tá chúng tôi chỉ là những cây viết chì trong tay của Thầy; để Thầy vẽ lên những sắc màu nơi quý anh Tham dự viên. Ngoài

những khối hoạt động như Phụng Vụ, Giám học, hành chánh, ẩm thực ...còn có một khối yểm trợ âm thầm thay phiên nhau túc trực trong "Lều Thánh Thể" cầu nguyện liên li cho mọi người trong khoá học. Tôi ở trong khối này nên ít người gặp.

Anh Hường quý mến. Những thao thức băn khoăn của anh, tôi cũng đã có trải nghiệm, và cuộc hành trình tới với tình yêu của Thầy của tôi cũng rất nhiều cam go vì những trở ngại, những ưu tư, những hoài nghi, và những lo lắng cho cuộc sống với những cám dỗ của danh, lợi, thú. Nhưng tôi có cái may mắn là được Đức Mẹ thương một cách đặc biệt và nhờ Mẹ đem tôi tới với Chúa Giêsu Thầy chí Thánh của chúng ta; Mẹ đã giúp tôi mở cánh cửa lòng chai đá của tôi để tình yêu của thầy có thể ngự vào và giúp tôi cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thầy dành cho tôi và giúp tôi nhận ra Chúa trong mỗi người anh chị em tôi gặp trong những hoàn cảnh khác biệt Anh Hường ơi! hãy chạy đến cùng Mẹ Maria Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta; người sẽ ban ơn yên ủi và dẫn chúng ta tới với Thầy chí Thánh là nguồn suối tình yêu vô tận và chúng ta sẽ sống bình yên cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống trần thế ngắn ngủi này.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau anh Hường nhé.

Thân mến trong Chúa Giêsu Kitô.
Việt Hải

TB - Hẹn gặp anh ngay 8 tháng 9 tới đây trong ngày đón Tân Cursillistas mình sẽ có dịp gặp nhau và tâm sự nhiều hơn. Cố gắng tới tham dự anh nhé.

Như chúng ta thấy, anh Hường là một người mãi đi tìm Chúa, với tâm tư khắc khoải và anh vẫn chưa thoả lòng. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện nhiều cho anh và cho tất cả những ai mong tìm Chúa sớm nhận biết Chúa là tình yêu và tình yêu của Thầy dành cho mỗi người thật bao la vô cùng vô tận.

Việt Hải
San Jose 26/8/2013

Ba ngày học hỏi Cursillo

Ba ngày học hỏi Cursillo đã cho tôi phương cách để biến ước mơ mình thành việc làm, thành sự thật. Điều quang trọng nhất tôi đã học là việc đầu tiên tôi cần phải làm là tu thân. Tôi phải soi bói chính mình, sửa đổi chính mình để biến chính mình thành một chứng nhân sống của Lời Chúa, của Tin Mừng. Tôi phải tu thân đến độ cung cách của tôi có thể thu hút các con tôi lẫn những người khác để họ muốn noi gương mình như tôi đã muốn noi gương những người Ki Tô giáo đạo đức vài năm trước.

Đó là nguyện vọng của tôi. Tôi sẽ cố hết sức vì tình yêu Chúa Jesus luôn dành cho tôi, các con tôi, anh chị em và các cháu tôi và cho tất cả loài người.

Maria Nguyễn Thị Bạch Hương

Decurio Martha

Khoá 45



Thợ Làm Vườn Nho



Thưa các bạn,

Như bao thanh niên khác - từ sau Hiệp Định Paris, nhất là sau khi có sự ra đời quái ác của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam - tôi đã trở thành một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Sau biên cố tháng tư năm 75, nhà cầm quyền mới đưa tôi ra miền Bắc suốt 13 năm. Thời gian mấy năm đầu tôi nặng lòng lo lắng cho cha mẹ già, vợ con, nhất là cho sự sinh tồn và tiền thân của năm đứa con, mà cô gái út mới bắt đầu tuổi thứ hai. Riêng phần cá nhân, sống chết tôi không màng.

Cho đến một ngày kia, tại trại giam Thanh Hóa, anh L.T Sơn là chủ nhiệm một nhật báo tại Saigon, bạn thân của tôi, từng làm việc chung ở cơ quan cũ, anh có ý muốn tìm cách để nuôi dưỡng đời sống đức tin trong nhà tù Cộng sản. Điều này thật nguy hiểm. Công an thì rình mò ngày đêm, bạn tù chung sống thì...biết tin ai ?! Dù có nhiều anh em Công Giáo ở chung phòng, nhưng chúng tôi không dám thổ lộ ý định này với ai cả. Hai anh em chúng tôi thăm dò tình hình bằng cách nói chuyện với nhau trước giờ ngủ chừng 5,7 phút về ý nghĩa của Kinh Lạy Cha. May quá, không có chỉ dấu gì xấu. Tuy chỉ đơn sơ vậy thôi, nhưng chúng tôi cầu nguyện tha thiết lắm, cầu xin sự bình an; hy vọng công việc hèn mọn này được Chúa ban ơn.

Rõ ràng là Thiên Chúa hiện diện, gìn giữ chúng tôi. Dần dần có thêm hơn mười anh em khác tham gia. Tuy không có Phúc Âm, dĩ nhiên rồi, chúng tôi phải nặn óc cố nhớ những ý tưởng, một vài tiêu đề ngắn gọn trong Phúc Âm, các câu chuyện, các dụ ngôn trong Kinh Thánh, rồi lén lút kể cho nhau nghe trong lúc lao động trên rừng hay lúc trồng rau, làm gạch, ngay cả trong lúc tắm bên bờ giếng hay trong dòng sông Mã để suy gẫm. Chúng tôi cũng nhắc nhở nhau các ngày lễ trọng trong năm để suy tưởng, cầu nguyện.

Mãi cho đến khoảng năm 1981, 82 tình hình o ép của công an trại giam có vẻ bớt căng thẳng. Chính lúc đó, số anh em tâm huyết quy tụ được khá đông. Anh Sơn và tôi quyết định thành lập một nhóm gồm 12

người, có thể nói là “sống chết có nhau”. Nhóm “Phục Sinh” ra đời.

Trại có hơn 300 tù chính trị và khoảng 60 Cha, nhưng chỗ giam hoàn toàn cách biệt. Lợi dụng khi đội của quý Cha và đội của chúng tôi lao động gần nhau, mỗi khi một chút, tôi trình bày về Nhóm Phục Sinh, và xin Cha Phaolô N.N Lan làm Linh Hướng, Cha đồng ý.

Từ đó, thỉnh thoảng, Nhóm Phục Sinh nhận được một đoạn Phúc Âm viết tay của quý Cha gửi chui qua người gánh cơm. Các ngày được nghỉ lao động, chúng tôi ngồi uống trà, đợi khi không ai để ý, tôi đọc đoạn Phúc Âm cho anh em nghe. Những ngày sau đó, khi có dịp, anh em chia sẻ cảm nghĩ của mình về Lời Chúa mới được nghe ứng dụng trong hoàn cảnh hiện tại, hay những khúc mắc của gia đình qua thư của vợ con, cha mẹ. Rồi anh em an ủi nhau.

Hiện nay, Nhóm Phục Sinh vẫn liên lạc mật thiết; ngoại trừ ba anh được Chúa gọi. Mặc dù việc làm của Nhóm Phục Sinh thật nhỏ nòi, quá đơn sơ, nhưng Thiên Chúa đã thương bước vào nhà tù Cộng Sản để cùng sống, và ban ơn dồi dào cho anh em chúng tôi. Xin tạ ơn Chúa đời đời.

Sáng nay, tôi tham dự Thánh Lễ An Táng của Cụ Bà Anna Vũ Thị Thức, Thân Mẫu của Chị Ngọc (anh Thu) tại Nhà Thờ Năm Dấu. Trong bài giảng, Cha Định chia sẻ về sự sống và sự chết. Đời này sống theo Lời Chúa dạy, đến khi chết sẽ được Chúa thương cho hưởng Nước Thiên Đàng...

“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình”.

Vườn Nho của Chúa là Giáo Hội, Giáo Xứ, là cộng đoàn, đoàn thể, là môi trường mình đang sống, là Phong Trào Cursillo mà tôi là một Cursillista.

Vườn Nho của Chúa có nhiều việc làm. Việc lớn, việc nhỏ; việc quan trọng, việc tầm thường. Mỗi người hăng hái làm việc theo lòng thành và khả năng

Chúa ban. Thái độ tự nguyện, xung phong và chân thành trong việc làm Vườn Nho của Chúa; chắc chắn Chúa đẹp lòng.

Bà Thánh Inê Lê Thị Thành - người phụ nữ duy nhất trong 118 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam – có một đời sống chân chất, đơn sơ trong vai trò người vợ, người mẹ; là người láng giềng hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ; là một giáo dân ít học, quê mùa; là người hay nhịn nhục, sống hòa thuận, khiêm hạ trong xử thế; Bà tận tình che chở các Cha trong cơn bách hại. Bà cương quyết hy sinh mạng sống cho việc mở mang Nước Chúa.

Bà Thánh Inê Lê Thị Thành tỏa sáng nét sống đạo hết lòng yêu mến Thiên Chúa và người lân cận. Ai cũng có thể bắt chước Bà Thánh Inê trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Việc Giáo Hội tôn phong Bà Thánh Inê Lê Thị Thành có thể là thông điệp gửi cho thế giới ngày nay về cách sống đạo và nên thánh.

Là Kitô hữu, bạn và tôi không thể không quan tâm những gì xảy ra trong Giáo Hội.

Là Giáo dân trong Giáo Xứ, bạn và tôi không thể sống theo lối đời cho đến giờ mười một, gia chủ mời mới vào làm việc. (Mt 20:6).

Là Thừa Tác Viên, bạn và tôi không thể thi hành Phụng Vụ cho xong việc.

Là Cursillista, bạn và tôi phải sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô Hữu đích thực.

Thưa các Bạn, đó là những ước vọng và cố gắng của tôi.

Cám ơn và chào Bạn.
Trong Thiên Chúa Tình yêu.

ANRÊ KHÔI LÊ

22/08/2013

Ghi chú:

- * Anh Sơn thường được miễn lao động bên ngoài vì anh bị đau mắt rất nặng, không thấy đường đi; có lần anh bị rơi vào hầm phân, tắm hoài vẫn còn mùi phân! Sau khi ra tù, anh Sơn bị sung gan, Chúa gọi năm 1992 tại Saigon.
- * Cha Phaolô N.N Lan, sau khi ra tù, bị đau phổi; được Chúa gọi đầu năm 1992 tại Gò Vấp.
- * 117 Vị Thánh Tử Đạo VN + Á Thánh Anrê Phú Yên = 118 Vị Thánh Tử Đạo V.N.





Một Thách Đố

Có bao giờ quý anh chị tự nghiên cứu về chính bản thân mình chưa? Có lẽ nhiều quý anh chị cũng giống như tôi, nghiên cứu về chính bản thân mình là một thách đố. Tôi tự hỏi: tôi có mang ảnh hưởng tốt đến với người trong gia đình, những người chung quanh, và môi trường xã hội không? Xét lại bản thân, tôi phát giác ra là mục tiêu cần nghiên cứu chính là tôi, cái “tôi” quá lớn!

Phản ánh lại lối sống của tôi, tôi là con người bất xứng! Tôi kiêu ngạo; tôi không khiêm nhường; tôi tự mãn; tôi tự cho mình có bằng cấp cao; tôi tự cho mình hiểu biết nhiều hơn người khác; tôi tự nghĩ rằng mình đúng. Tôi nhớ đến câu Thánh Vịnh 116, câu 11: “Mọi người đều là giả dối!” Tôi cũng là loại người “giả dối”.

Nghiên cứu thêm về mối quan hệ trong gia đình, tôi cũng thấy mình có nhiều thiếu sót... Nghiên cứu về môi trường xã hội, tôi cũng có nhiều thiếu sót... Tôi tự hỏi: làm sao tôi có thể mang ảnh hưởng tốt đến với những người chung quanh khi chính tôi không hoàn hảo và có nhiều bất xứng?

Nhớ lại câu nói của vợ tôi: “anh rất hay, anh rất giỏi và có một hồ sơ thứ gì cũng đều tốt, cho nên anh không còn chỗ nào để cho ai khác có thể nói nữa.” Suy nghĩ lại những thái độ bề ngoài trước kia của tôi, tôi cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ. Không phải tôi đi làm kiếm tiền đem về nhà lo cho gia đình là có thể chinh phục được người trong gia đình tôi. Không phải tôi có bằng cấp cao, biết nhiều, và có công danh sự nghiệp là có thể chinh phục được những người chung quanh tôi. Những hình thức bề ngoài của tôi, như địa vị, danh dự, và bằng cấp học hành của tôi không chinh phục được những người chung quanh tôi. Tôi nhận ra rằng: những hình thức bề ngoài của tôi lại gây cản trở cho sự tăng trưởng con người của tôi.

Tôi tìm đọc được trong sách Giảng Viên (Gv 1:2), “Mọi sự là hư không!” Tôi thấm thía rằng: nếu

tôi không có lòng—biết ơn, kính mến, thương xót, khiêm nhường—và thật lòng muốn giúp người khác, những hình thức bề ngoài của tôi cũng chỉ là “hư không”, là khoe khoang. Làm sao tôi có thể chinh phục được người khác với những vẻ bề ngoài và thái độ kiêu căng? Tôi cố gắng tự mình sử dụng và học tính khiêm nhường và trọng dụng khả năng Chúa ban cho tôi để đem ích lợi đến môi trường sống của tôi, bằng hành động, việc bác ái, và phục vụ người khác. Vì tôi cũng xuất thân từ trong hoàn cảnh khó khăn nghèo nàn và được giúp đỡ bởi những lòng hảo tâm của người đi trước.

Tôi nhớ lại lúc hồi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo, bố tôi bị bắt đi tù cải tạo, gia đình tôi sống vất vả. Tôi cầu xin Chúa cho tôi được đi học; tôi chỉ hy vọng làm kiếm tiền để giúp mẹ tôi. Chúa đã nhận lời tôi và đã cho tôi cơ hội được đi học. Tôi đã tốt nghiệp với 4 bằng cấp đại học và nhiều chứng chỉ về chuyên nghiệp. Tôi được làm giáo sư đại học, kỹ sư, và có nhiều cơ hội. Tôi rất tự hào, là tôi đã làm được. Tôi đã làm! Tất cả đều là Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho tôi.

Đúng vậy, tất cả đều là trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa đã thương yêu tôi, Ngài kêu gọi tôi quay trở lại qua những biết cố bi thảm trong cuộc sống, gia đình, những thách thức trong cuộc sống, và qua những người có quan hệ với tôi. Mẹ của tôi bị “stroke” và bị liệt. Không lâu sau đó, bố tôi cũng bị “stroke” và qua đời. Nhìn lại những biến cố đưa đến trong cuộc sống, tôi cũng không đáp lại được ân tình của cha mẹ tôi và cũng không giúp đỡ được gì cho cha mẹ tôi. Còn nhiều thách thức khác nữa mà tôi nghĩ rằng không có thể xảy ra trong gia đình tôi, cũng đã lần lượt xảy ra. Tôi cảm thấy mình mỏng manh và bé nhỏ. Tôi chỉ là con người do Thiên Chúa dựng nên với nhiều giới hạn và yếu đuối của con người.

Trong cuộc sống, tôi cũng bị thiệt hại bởi người thân và bị mang nợ lên đến cả bạc triệu. Qua sự đau

thương và sự mất mát của gia đình, tôi rất buồn và chán nản. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến “Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót... Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho người, vì người đã van xin ta.” Trong cuộc sống, những hành động và lời nói của tôi cũng đã làm thiệt hại đến người trong gia đình và những người chung quanh mà tôi cũng van xin tha. Về sự tha thứ cho nhau, tôi được nghe nhiều lần về đoạn Phúc Âm Matthêu (18:21-35): “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Tôi nhận ra rằng: tình yêu có thể tha thứ hết tất cả và có thể mang ảnh hưởng tốt đến với người khác.

Tôi cố gắng thay đổi và tôi không kể công lao với việc mình đã làm vì sức khỏe, tài năng, và trí thông minh của tôi chỉ là dụng cụ Chúa dùng. Những bằng cấp của tôi chỉ là phương tiện sống trong ơn gọi làm dân Chúa. Tôi nên quên nó đi! Bây giờ, tôi cảm thấy rất ngại ngùng khi nhắc đến địa vị, danh dự, và bằng cấp học hành. Trong sách “*Gương Chúa Kitô*” của nhà tu Thomas Kempis (1380-1471), tôi được nhắc nhở rằng: “rất là dại dột cho người đeo đuổi danh dự thế gian và đặt mình lên trên người khác.” Tôi chỉ là người may mắn được đi học.

Nhìn lại những thành tựu của tôi, tôi tự hỏi: có phải là do sự cố gắng của tôi hay là Hồng Ân Thiên Chúa ban cho tôi? Đúng vậy, tôi tin tất cả đều là Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho tôi. Tôi được nghe nhiều lần về câu nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Suy nghĩ lại, sức khỏe, tài năng, và trí thông minh mà Chúa đã ban cho tôi cũng cần phải trọng dụng nó mà mang ích lợi đến môi trường và những người chung quanh.

Qua nghiên cứu về bản thân, tôi đã quyết tâm sửa đổi. Tôi vẫn còn phải đấu tranh với bản thân hằng ngày để sửa đổi, quên đi cái “tôi” và học tính khiêm nhường. Quên đi tính tự phụ, tôi sống thực với chính mình, với tha nhân, và nhất là với Chúa. Tôi cảm thấy khoan dung hơn, cư xử nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn, và sống thân thiết với những người chung quanh hơn.

Suy nghĩ về môi trường sống của tôi, tôi cũng học được nhiều mẫu gương sống hy sinh phục vụ của người khác. Tôi biết có người rất thành công trong môi trường xã hội và học hành, nhưng họ lại chọn

con đường cao thượng hơn, là phụng sự Chúa và tha nhân. Tôi cũng biết có người rất thành công trong đường đời, nhưng họ thấy cuộc sống của họ vẫn trống không và thiếu ý nghĩa, nhưng rồi họ lại tìm ra Chúa trong việc bác ái và phục vụ người khác. Tôi cũng biết có những gia đình kém may mắn, họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa và sống vui vẻ hòa thuận với nhau. Tôi rất ngưỡng mộ họ! Đúng vậy, chính gương sống của những người chung quanh tôi đã mang ảnh hưởng tốt đến cho tôi; họ cũng đã thay đổi tôi, là ân nhân của tôi. Hơn nữa, những người đã đi ngang qua đời tôi, họ cũng đều là ân nhân của tôi. Noi gương những mẫu gương sáng ngời của những người đi trước, tôi cố gắng dùng khả năng Chúa ban phục vụ người khác.

Tôi cũng có thể là mẫu gương sáng ngời cho người khác. Đúng vậy, tôi cũng có thể mang ảnh hưởng đến người khác sống tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Tôi và vợ tôi nghiên cứu môi trường thích hợp cho chúng tôi. Gia đình chúng tôi tham gia vào những sinh hoạt có thể đem ảnh hưởng tốt đến với gia đình và các con. Chúng tôi tình nguyện thời giờ cho nhà thờ, Cursillo, giúp người vô gia cư, và tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Hằng tuần, vợ tôi mang Thánh Thể đến bệnh viện Kaiser cho người bị bệnh. Còn các con tôi đều giúp lễ, tham gia đọc Phúc Âm, ca đoàn, thừa tác viên, hướng đạo, và sinh hoạt giới trẻ.

Trong những sinh hoạt nhóm của tôi, tôi cũng để ý và nghiên cứu về những người có quan hệ với tôi và cầu nguyện cho họ, và giúp đỡ họ khi cần thiết. Tôi cảm thấy rằng: một hành vi nhỏ của tôi về lòng nhân ái có thể làm cho người khác được vui hay “a simple act of kindness” có thể thay đổi được họ.

Về môi trường xã hội cũng vậy, tôi có trách nhiệm để ý đến những vấn đề có liên quan tới đời sống của tôi—đức tin, gia đình, các con, học hành, và v.v.. Có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của tôi, tôi có thể không thay đổi được, nhưng tôi có thể mang ảnh hưởng tốt đến môi trường và mang ảnh hưởng tốt đến các con của tôi. Hiện tại tôi có những vấn đề tôi không thể thay đổi được nhưng hành động của tôi và những hạt giống ấy đã được cấy trồng nơi các con tôi và những người chung quanh tôi.

Có thể là những vấn đề ấy không thay đổi được trong đời tôi và cũng có thể là không thay đổi được trong đời các con tôi, nhưng có thể là giòng đời của tôi sau này. Trong gia phả Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, kể từ thời ông Ápraham phải trải qua nhiều thế hệ (Mt. 1:17).

Trở lại với môi trường xã hội, ví dụ như Dự Luật 8 hoặc Proposition 8, chúng ta cần phải nghiên cứu để tìm hiểu về dự luật này và tìm câu trả lời cho mình. Về đạo đức luân lý, chúng ta có đồng ý với dự luật này hay không? Còn những dự luật khác như án tử hình (death penalty), phá thai (abortion)... chúng ta nghĩ sao?

Riêng về dự luật phá thai, đứa con gái 12 tuổi của tôi góp ý như sau: “Một đứa bé đang hình thành trong bụng của người mẹ, là con người. Điều này sẽ là vô lý nếu thai nhi có cha mẹ, nhưng đứa bé ấy lại không phải là một con người. Em còn nói thêm: “Nếu chúng ta nghĩ thai nhi chưa là một con người sống, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại thêm một lần nữa.”

Đứa con trai 13 tuổi của tôi cũng góp ý. Em nói: “Không phải ai cũng đồng ý với chúng ta và những gì chúng ta tin có thể không đúng.” Nói đến đây tôi nghĩ đến câu Phúc Âm: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3). Đúng vậy, hành động của tôi có ảnh hưởng đến các con của tôi. Chúng tôi đều có cùng chung nhận xét về 3 dự luật vừa kể trên.

Sống trong môi trường, Chúa vẫn thương yêu tôi và vẫn mời gọi tôi phục vụ người khác qua việc bác ái, dù rằng tôi bất xứng. Tôi được mời tham dự Khóa 3 Ngày; tôi được mời gọi phục vụ Phong Trào Cursillo; tôi được mời gọi giúp Giáo Xứ Việt Nam. Tạ ơn Chúa muôn vàn!

Qua những việc nghiên cứu trên, tôi lấy tinh thần Phúc Âm làm Kim Chỉ Nam dẫn đường lối cho tôi. Tôi cảm nhận được rằng: “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20:35). Và tôi khẳng định rằng: chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi được lòng người.

Đây là những vấn đề tôi cần phải nghiên cứu cẩn thận! Tạ ơn Chúa Giêsu, là Thầy Chí Thánh đã ban cho tôi có cơ hội để xem xét lại con người của tôi và

ý thức về hành động của tôi có ảnh hưởng tới môi trường! Tôi nhận ra con người của tôi là con người tội lỗi và có rất nhiều bất xứng. Tôi cầu xin Chúa giúp sức cho tôi, biết tự sửa đổi mình và cải thiện đời sống. Có Chúa cùng đồng hành với tôi trong cuộc sống, tôi yên chí, làm chiến sĩ của Chúa Kitô, lấy gương hy sinh phục vụ để làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.

Để kết luận, việc nghiên cứu là sự tìm hiểu để biết một vấn đề nào đó cho rõ ràng, rồi dùng những hiểu biết đó để nâng cao suy nghĩ của mình, biết chính xác hơn, hiểu biết tốt hơn, và thấy vấn đề rõ ràng hơn. Nghiên cứu về bản thân là: 1) xem xét lại bản thân và tự mình sửa đổi và 2) tìm hiểu môi trường và mang ảnh hưởng tốt đến trong môi trường. Khi chúng ta tiếp xúc với những người chung quanh bằng gương sống—a) tình thương, b) khiêm nhường, c) lòng can đảm và quảng đại, và d) việc bác ái và phục vụ người khác—là chúng ta đưa ảnh hưởng tốt đến môi trường. Làm sao chúng ta có thể phủ nhận được khi chúng phơi nhiễm điều xấu, người chung quanh bị ảnh hưởng—hậu quả—tôi tệ hơn?

Phêrô Phạm Huy Dũng



Con Chiên Ta Thì Nghe Tiếng Ta

Kính thưa Thầy Chí Thánh và anh chị em,

Thật là một bất ngờ lớn khi em được cơ hội tham dự khóa Cursillo 44 vừa qua. Đây cũng là một dịp may mắn nữa là do Cha Nguyễn Tâm Thường làm Linh Hướng. Dự khóa học là một sự bất ngờ; một tuần trước khi khóa bắt đầu, anh Tuấn mới gọi báo tin cho em là được đi tham dự khóa Cursillo. Trong lòng mừng rỡ và cũng rất hồi hộp. Mãi cho đến tối Thứ Tư em vẫn chưa biết phải đem theo cái gì và địa chỉ ở đâu nữa. Cũng may là Chúa thương, em liên lạc được với anh Tuấn và lái xe tìm đến chỗ bình an.

Trong ba ngày dự khóa, em đã học hỏi rất nhiều về Thầy Chí Thánh. Từ nhỏ cho đến lớn, em đã vào nhà thờ, học Giáo Lý, tham dự Thánh Lễ, và sinh hoạt trong ca đoàn cũng đã hơn 10 năm nay rồi. Khi không có việc làm thì em cầu nguyện với Chúa là: Lạy Chúa nếu Chúa cho con có công việc làm ổn định thì con sẽ hy sinh thì giờ đi dạy Giáo Lý Việt Ngữ. Và Chúa đã nhận lời em. Nói chung thì em sống đạo cũng không thua ai mà cũng không hơn ai. Sau khi dự Khóa Ba Ngày thì em mới cảm nhận từ xưa đến nay em chỉ sống được có một nửa với Chúa thôi.

Ngày thứ nhất trôi qua em cảm nhận được lòng mình bắt đầu điệu xuống vì đã “đổ được một đồng rât” ra khỏi tâm hồn. Ngày thứ hai của khóa là ngày mà em cảm nhận được tình yêu của Thầy Chí Thánh. Cũng như mọi lần, kể từ ngày em được rước Mình và Máu Thánh Chúa xong rồi về chỗ ngồi. Sáng hôm đó em cầu nguyện và dọn mình trước khi đi rước Mình và Máu Thánh Chúa. Không giống như mọi lần khác, em cảm nhận Máu Thánh Chúa chạy thẳng một đường xuống bụng xong rồi về chỗ ngồi. Hôm đó, khi em rước Mình Thánh Chúa xong, rồi đến Máu Thánh Chúa. Trong lúc rước Máu Thánh Chúa, em cảm nhận một làn hơi ấm chạy thẳng vào tim của em. Lúc đó em, cảm nhận được như có một bàn tay nâng lên trái tim của em và cũng trong lúc đó tâm hồn em rất vui và hạnh phúc không sao diễn tả được. Khi về chỗ ngồi, em đặt bàn tay phải lên trên ngực và mỉm cười tạ ơn Chúa trong niềm vui sướng.

Chúa nói “con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta.” Em mong rằng mọi người chưa có cơ hội đi dự khóa sẽ được đi. Chúa luôn luôn giang rộng bàn tay để chờ đón chúng ta trở về với Ngài như một người Cha Nhân Lành. Kính chào anh chị em trong Thầy Chí Thánh.

GIOAN NGUYỄN THANH LỊCH, KHÓA 44

San Jose, 8/21/2013





Tôi Đi Trợ Tá

Tôi đi trợ tá khóa Cursillo Cuối Tuần tại San Jose, CA.

Để chuẩn bị cho một khóa Cursillo cuối tuần, ngoài những lo toan cho việc tổ chức được trôi chảy tốt đẹp thì phần quan trọng của khóa là hy sinh cầu nguyện, gọi là Palanca. Không những anh chị em ở địa phương San Jose này hy sinh cầu nguyện, mà những lời nguyện thiết tha ấy còn được dâng lên Thầy Chí Thánh từ rất nhiều người, rất nhiều phong trào bạn trên thế giới, kể cả Việt Nam.

Thật là tuyệt vời biết bao khi mọi người liên kết với nhau trong tình yêu của Chúa, hiệp lời cầu nguyện cho cùng một mục đích là xin Chúa hiện diện, đồng hành với khóa Cursillo cuối tuần.

Năm nay tôi cũng sắp xếp công việc để lên đường làm trợ tá cho khóa 44 VNSJ. Vào khuya thứ Năm khi mọi người đã yên giấc sau một ngày vất vả với bao công việc, tôi đã đến nhà Tạm để viếng Chúa và cầu nguyện làm palanca cho khóa học.

Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya se lạnh nơi ven biển, tôi quỳ bên Chúa và bắt đầu lời nguyện “Lạy Chúa, con tin thật Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể nơi nhà Tạm này... vừa đọc xong, tôi thấy hình như mình chưa nói hết câu, hết ý vì tôi bỗng nhận thức rằng Chúa không những hiện diện trong nhà Tạm này, mà Ngài con hiện diện trong tôi, trong các cha Linh Hướng, trong các anh chị trợ tá, trong các anh tham dự viên và trong tất cả mọi người. Thế là buổi suy tư cầu nguyện của tôi trong nhà Tạm đêm nay cứ xoay quanh việc Chúa hiện diện yêu thương với chúng ta.

Chúa hiện diện nên tôi đã dâng khóa học này lên Chúa và phó thác mọi diễn biến trong khóa theo Thánh Ý của Ngài. Tôi tin Chúa sẽ cho chúng ta nếm trải sự ngọt ngào yêu thương bằng cách đổ tràn niềm tin yêu hy vọng nơi chúng ta. Chúng ta hãy làm công việc được giao một cách hăng say, tích cực và Chúa sẽ làm phần còn lại để cho những việc ấy đạt được thành quả như Chúa muốn.

Tin rằng Chúa đang hiện diện trong tôi, nên tôi quyết định sẽ nhìn mọi người với ánh mắt của Chúa

Giêsu, sẽ cười với mọi người bằng nụ cười của Chúa Kitô và đối xử với mọi người trong tinh thần tôn trọng yêu thương như Chúa Kitô.

Bằng ánh mắt của Chúa, tôi nhìn ra quý cha Linh Hướng là những món quà quý báu mà Chúa gửi đến cho khóa học: cha Andrew Vũ Nguyễn, Cha Phaolô Lưu Đình Dương, cha Giuse Phạm Kim Hùng, Cha Phêrô Nguyễn Đình Đệ, cha Phaolô Phan Quang Cường và đặc biệt cha Giuse Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tầm Thường) đến từ Colorado xa xôi về làm linh hướng cho khóa học. Ngoài quý cha, tôi còn thấy quý thầy phó tế Antôn Phạm Trung Điềm, Giuse Hoàng Kế Thế và Đôminicô Đình Vũ Hoàng đến từ Ohio.

Tôi cảm thấy những bài suy niệm như là những tâm tình của Chúa với những đứa con đang quây quần bên Cha khi họ đã cùng nhau sẵn sàng thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, tôi tá Chúa đang lắng nghe. Xin Chúa phán dạy linh hồn con”. Những bài suy niệm được trình bày vào sáng sớm khi mọi người vừa thức dậy như khởi đầu cho một ngày với Chúa, giúp mọi người nhìn lại chính mình và có quyết tâm làm cho đời sống đạo của mình gắn bó với Chúa hơn, tích cực hơn trong việc mở mang nước Chúa nơi trần gian.

Tôi nhìn thấy quý anh chị trợ tá là những người phục vụ hết mình trong khiêm nhường yêu thương. Những tấm gương sống động về cung cách phục vụ, về lòng bác ái đã phá tan rào cản của ngại ngùng, của mặc cảm, của thành kiến và thay vào đó là sự cảm thông, hòa đồng, chân thành, vui tươi. Tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả...”. Vâng, chỉ trong tinh thần bác ái như thế chúng ta mới giới thiệu cho người khác đầy đủ khuôn mặt yêu thương của Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết vì yêu nhân loại.

Tôi nhìn thấy quý anh tham dự viên từ những giây phút đầu tiên đầy ngỡ ngàng, xa lạ đã nhanh chóng hòa mình vào những sinh hoạt diễn biến nhịp nhàng trong khóa học. Tôi thấy “không còn Do Thái hay Hy Lạp”, ở đây cũng không còn trợ tá hay tham dự viên, tất cả đã thành một khối chan hoà yêu thương, vui tươi. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm cho mọi người cảm thông với nhau, nhìn nhận mình là con cùng một Cha yêu thương trên trời. Trong Thánh Lễ khi mọi người cầm tay nhau, cùng cất tiếng đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời...” thì tôi rất xúc động bởi tôi nhận biết tất cả những người này là anh em tôi, những người anh em được liên kết bằng chính Chúa Giêsu.

Rồi những bài thánh ca, cả trong phụng vụ Thánh Lễ và trong sinh hoạt đều gọi cho tôi niềm xúc cảm dâng trào. Những bài hát này như cuốn hút, như nâng bổng tâm hồn người nghe lên cao, lên cao mãi, bỏ lại thế gian những vất vả lo toan đời thường. Quý anh trong ban Phụng Vụ đã hát rất hay. Họ hát bằng cả niềm rạo rức trong trái tim, bằng cả tâm hồn, bằng cả tài năng của tuổi trẻ. Lời ca hào hùng dứt khoát khi tuyên xưng niềm tin, lời ca du dương tha thiết khi ca ngợi tình yêu của Chúa dành cho con người, lời ca dạt dào tin yêu và hy vọng, réo gọi tìm về bên Cha...khi con người còn đang lang thang những bước tương lai vô định.

Bằng ánh mắt của Chúa tôi nhìn thấy quý anh chị trong ban Âm Thực với thức khuya dậy sớm, với bếp núc, nấu nướng, chén bát và những thùng thực phẩm đang được chuẩn bị... bao nhiêu việc không tên cần phải làm cho kịp thời gian... nhưng họ luôn phục vụ với nụ cười tươi thắm trên môi. Tôi nghĩ thật khó kiếm được nhà hàng nào sạch sẽ, vệ sinh, các món ăn ngon và tinh thần phục vụ chỉ vì yêu thương khách hàng như ban Âm Thực ở đây.

Như một hồng ân khi được tham gia làm trợ tá cho khóa học cuối tuần này, tôi đã được sống, sinh hoạt và làm quen với nhiều người. Cảm ơn Chúa và cảm ơn mọi người.

Trở lại nhà tạm để tạ ơn Chúa chiều nay, tôi lại quỳ bên Chúa mà thưa rằng “Lạy Chúa, con tin Chúa hằng hiện diện, đồng hành với chúng con và do đó mọi sự đều tốt đẹp vì Chúa luôn tuyệt vời tốt đẹp và Chúa là tất cả cho chúng con. Amen”.

GIUSE THẨM NGUYỄN



Đặc Sủng Tình Bạn trong PT Cursillo

Tôi tham gia PT Cursillo được 6 năm và đã kết thân với rất nhiều Cursillistas tại địa phương, các miền và quốc gia. Số bạn bè tôi có được sau Khóa Cursillo lại nhiều gấp 20 lần số bạn bè tôi có trước đây. Tại sao vậy? Tôi thiết nghĩ vì chúng ta có cùng mẫu số chung là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng ta được liên kết nên MỘT trong Nhiệm Thể của Thầy, được đặc ân trở nên bạn hữu với Thầy Chí Thánh: *“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”* (Ga 15:15).

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất thân quen khi gặp các bạn mới trong các buổi Ultreya. Mới gặp lần đầu mà cứ như là quen biết nhau 20 năm rồi. Trong buổi Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm nay ở New York, khi được biết gia đình tôi dự tính đi thăm thác Niagara, vợ chồng Phó Tế Gary & Gail nài nỉ chúng tôi đến ở nhà ông bà ở Niagara Falls dù chỉ gặp gỡ tôi lần đầu tiên tại Đại Hội. Lúc đầu vợ tôi và các con cũng ngại vì sợ phiền hà và nhất là không quen biết ông bà trước đây. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày chúng tôi đã trở thành bạn thân và rất quyến luyến khi phải chia tay! Các con tôi hỏi bao giờ mình sẽ được tiếp đón ông bà Gary & Gail ở San Jose? Tình bằng hữu trong Nhiệm Thể Chúa Kitô thật đẹp, đã lan toả đến các con tôi! Chính Tình Yêu của Thầy là chất xúc tác, là mẫu số chung giúp chúng ta liên kết và tăng trưởng trong tình bạn tương thân tương ái thật

nhANH chóng không ngờ. Càng đi sâu vào Đặc Sủng Tình Bạn trong PT Cursillo tôi càng hiểu rõ Tâm Tưởng của PT Cursillo qua cách diễn tả của ông Eduardo Bonín, sáng lập viên PT Cursillo: *“Tâm Tưởng của PT Cursillo bao gồm việc công bố tin tốt nhất về thực tại tuyệt diệu nhất, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta, được truyền đạt bằng phương tiện khả quan nhất, đó là tình bạn, nhằm vào sự ưu việt của mỗi cá nhân, đó là con người có khả năng xác tín, kiên quyết và chung thủy* (Cảm Nang Lãnh Đạo, Ch. 2). Chúng ta không chỉ liên kết với nhau trong tình bạn tự nhiên xã hội mà còn trong sự hiệp thông siêu nhiên với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh. Tôi thật sự xúc động khi được Thầy Chí Thánh cho tôi nhìn thấy hình ảnh này khi tôi soạn bài Rollo “Bảo Toàn Ôn Thánh sau khoá Cursillo” trong Lều Thánh Thể tại Camp St. Francis. Buổi hội Nhóm của chúng ta không chỉ có các thành viên trong nhóm không đâu, mà có sự hiện diện của Thầy Chí Thánh: *“Ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ”* (Mt 18:20). Có Thầy Chí Thánh thì chắc chắn có sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Có Thầy Chí Thánh thì chắc chắn có sự hiện diện của Đức Mẹ, các thiên thần cùng các thánh. Tôi thấy một quang cảnh thật đẹp và trang trọng nhưng lại ấm cúng và thân mật của cả Triều Thần Thiên Quốc đến họp với chúng ta trong các buổi hội nhóm. Tôi thầm nghĩ buổi họp này còn trang trọng hơn cả buổi họp của các nguyên thủ quốc gia tại liên hiệp quốc. Tôi luôn nhắc các con tôi về sự hiện diện linh thánh của Triều Thần Thiên Quốc trong giờ đọc kinh chung

gia đình buổi tối để chúng tôi hiệp thông sốt sắng hơn với các Ngài.

Nhìn lại hành trình 25 năm của Phong Trào Cursillo San Jose, ngành Việt Nam rất thân thương, tôi thật hãnh diện và tự hào được là một thành viên của Phong Trào. Tôi được vinh dự làm bạn với những bác, những anh chị Cursillistas “lão làng” của những Khóa đầu tiên cũng như kết thân với những anh chị Cursillista “mới ra lò” của Khóa 44 & 45. Tất cả đều là những người bạn thiết của tôi vì họ được giới thiệu và gởi gắm bởi một người bạn thân nhất của tôi; người đó tên là Giêsu Kitô!

De Colores!
GIUSE TRẦN THÁI HOÀNG
 Tháng 8, 2013



PALANCA Thay Bức Thư Tình Ở Tuổi 70

Hạnh thân yêu ơi,

52 năm về trước, bức thư tình đầu tiên trong đời được viết tại Thánh địa Mẹ Lavang—Quảng Trị—đến với Hạnh; bức thư tình đó đã đặt dưới bàn thờ Mẹ với lời khẩn nguyện: “Mẹ ơi, cho con được bông hồng tươi thắm đó trong đời...!” Và từ đó; bông hồng được đặt trong tim, luôn tươi thắm trong đời vợ chồng với nhiều sóng gió; chạy loạn; tù “cải tạo”, vượt biên; lại tù tội... Hạnh với đàn con thơ...

52 năm về sau, Palanca này cũng được đặt dưới chân Mẹ với lời khẩn nguyện: “Xin Mẹ phù trì để bông hồng được thơm ngát lời Mẹ, để bông hồng có thể đánh động tâm hồn các chị em Tham dự viên, đem các chị em đến với Tình yêu của Thầy Chí Thánh, con Cực Thánh của Mẹ...”

Hạnh thương yêu ơi, mọi người đang cầu nguyện cho Hạnh. Hãy bình tâm, khiêm tốn, hãy phó thác, hãy luôn cầu nguyện để cuộc sống của Hạnh sẽ là tấm gương cho Tham dự viên, cho người chung quanh, cho người đã yêu mến Hạnh hơn 52 năm trong đời...!

Thương lắm.
JOSEPH NGUYỄN



PHONG TRÀO CURSILLO VÀ ƠN GỌI

Chương Trình Radio
“CHÚA LÀ TÌNH YÊU”



*Phỏng vấn anh Trần Hiếu, Chủ Tịch Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam,
Giáo Phận San Jose, California*

Vào ngày 21/7/13, trong chương trình phát thanh hằng tuần trên băng tần 1500AM từ 10:00 đến 11:00 Sáng, Chương trình Radio “Chúa Là Tình Yêu” đã phỏng vấn anh Gioan Trần Hiếu về Phong Trào Cursillo, đặc biệt các sinh hoạt liên quan Phong Trào Cursillo Việt Nam, Giáo Phận San Jose. Bản tin Ultreya hân hạnh ghi lại bài phỏng vấn để quý Cursillistas tiện theo dõi. Để nghe, xin vui lòng nhấn vào đường dẫn sau: <http://Chualatinhyeu.com/>. Bài phỏng vấn do anh Nguyễn Đức Vinh thực hiện.

Nguyễn Đức Vinh: Xin anh Hiếu giới thiệu về cá nhân, và động lực cơ duyên thúc đẩy anh tham gia Phong Trào?

Trần Hiếu: Tôi là Trần Hiếu, tên thánh là Gioan. Tôi sống và làm việc tại San Jose từ năm 1985 và sinh hoạt chính yếu trong Giáo Xứ Việt Nam, hiện là giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Tôi tham dự khoá Cursillo Việt Nam năm 1992 tại Giáo Phận San Jose, là khoá năm thứ hai Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose tổ chức.

Tôi tin rằng mỗi người được Chúa chọn cách riêng, mỗi người có ơn gọi riêng và trong cuộc sống, khi họ làm việc này, khi làm việc kia trong vườn nho của Chúa. Tôi cảm thấy mình được gọi để thi hành công việc đặc biệt của Phong Trào Cursillo, và vào cuối năm vừa rồi anh chị em trong Phong Trào tín nhiệm đề cử tôi vào cương vị Chủ Tịch Phong Trào. Như vậy tôi đảm nhận vai trò này bảy tám tháng nay.

Hỏi: Tôi tin rằng thánh giả vẫn thường nghe nói về Cursillo, nhưng không được rõ Cursillo là gì. Vậy trong câu hỏi này xin anh vui lòng trình bày sơ lược về Phong Trào cho mọi người được rõ, đặc biệt, lịch sử của Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại giáo phận San Jose?

Đáp: Phong Trào Cursillo được khai sinh tại Tây Ban Nha với khoá đầu tiên diễn ra năm 1944. Nhưng mãi đến năm 1949, những điều tự phát trước đây nay mới trở thành có hệ thống và khoá Cursillo đầu tiên có qui củ và có các phương pháp cá biệt như hội nhóm nhỏ và đại hội Ultreya được hình thành.

Phong Trào được khởi sự do các vị thủ lãnh tiên khởi như ông Bonnin, Linh Mục Tiến Sĩ Hervas, ngài về sau trở thành Giám Mục, và ngay sau đó Trường Lãnh Đạo, nơi quy tụ các thành phần cốt cán của Phong Trào, cũng được hình thành.

Phong Trào Cursillo được du nhập vào Việt Nam từ năm 1967 cho các sĩ quan người Phi, và sau đó Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận đã mở khoá cho các linh mục và giáo dân Việt Nam. Phong Trào lắng đọng một thời gian lâu, nhất là sau năm 1975, và gần đây mới khởi động trở lại, và có các khóa mở ra tại một số giáo phận Việt Nam.

Tại San Jose, vào năm 1988, Linh Mục Lưu Đình Dương, lúc đó là chánh xứ Họ Đạo Việt Nam, đã gửi một số người tham dự khóa tại miền Nam Cali, và từ năm 1991, Phong Trào bắt đầu mở khóa tại Camp St. Francis, ở phố Aptos, gần Santa Cruz. Cho đến nay, Phong Trào Cursillo Việt Nam Giáo Phận San Jose đã thực hiện 43 khóa, và năm nay Phong Trào sẽ tổ chức hai khóa vào trung tuần tháng Tám, cũng tại cùng địa điểm, Camp St. Francis, một doanh trại nằm bên bờ biển xinh đẹp, nhìn ra Thái Bình Dương, rất thơ mộng.

Hỏi: Xin hỏi thêm anh, Phong Trào Cursillo có được công nhận chính thức bởi Tòa Thánh La Mã hay không, và chúng ta nghe thấy nhiều nhóm hoạt động trong giáo hội Công Giáo như Legio Marie, Linh Thao, Canh Tân Đặc Sủng, thế thì Cursillo khác biệt như thế nào với các hội đoàn đó?

PHONG TRÀO CURSILLO VÀ ƠN GỌI...

Chương Trình Radio
"CHÚA LÀ TÌNH YÊU"



Đáp: Vâng, thưa anh, thưa quý vị thánh giá: Sứ mạng của Phong Trào Cursillo cũng là sứ mạng của giáo hội, có nhiệm vụ loan truyền Tin Mừng cho muôn dân. Nói về mục đích và sứ mạng của Phong Trào, tôi muốn nói về bản chất hoặc yếu tính của Cursillo. Đây là một Phong Trào của giáo hội, hoạt động trong giáo hội, trực thuộc giáo quyền địa phương. Phong Trào có phương pháp riêng và các phương pháp này chủ yếu nhằm tạo cơ hội cho người tham gia sống và chia sẻ đời sống người Kitô hữu của họ. Họ sống những gì là cốt yếu của người tín hữu. Phong Trào Cursillo công hiến các phương pháp nhằm thể hiện tình yêu: yêu Thiên Chúa, yêu chính mình, và yêu tha nhân. Phong Trào giúp họ thực hiện ba cuộc gặp gỡ: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa, và gặp gỡ tha nhân. Có thể nói đó là việc thánh hóa bản thân.

Phong Trào còn có mục đích thứ hai, là thánh hóa môi trường, nghĩa là làm men làm muối cho thế gian. Phong Trào có một châm ngôn rất phổ thông, đó là "Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em." Thực ra thánh hóa bản thân là khó, nhưng thánh hóa môi trường còn khó hơn. Nhưng làm sao họ có thể làm được? Những người tham gia vào Phong Trào Cursillo, tuy cũng như những tín hữu khác, nhưng nhờ phương pháp Cursillo, họ cùng làm với anh chị em, nghĩa là làm trong các nhóm nhỏ. Nghề nghiệp chuyên môn của tôi là làm việc với những người có các vấn đề cá nhân, gia đình, và khi ngồi với họ trong các nhóm hỗ trợ, thì tôi nghe họ đọc lời tâm niệm này: "Khi tôi đi tìm hồn tôi, tôi chẳng thấy gì; khi tìm Thượng Đế của tôi, ngài lẩn tránh tôi, nhưng khi đi tìm người anh em, thì tôi tìm gặp cả ba". Tôi tin rằng, khi đồng hành cùng anh chị em, thì chúng ta tìm được tất cả. Phong Trào khuyến khích người ta tham gia các nhóm nhỏ, và qua đó họ được sự nâng đỡ lẫn nhau để cùng giúp nhau trong bước đường theo Chúa, và hoán cải môi trường họ sống.

Hỏi: Anh vừa cho tôi một tóm tắt để tôi và thánh giá hiểu được mục đích và sứ mạng của Phong Trào Cursillo. Bây giờ anh Hiếu có nói về những khóa học Cursillo, anh nói về trại St. Francis. Thành ra bây giờ tôi muốn hỏi anh là Khóa học Cursillo là khóa gì vậy? Anh có thể chia sẻ chút ít về khóa học này được không ạ?

Đáp: Dạ vâng. Khóa Cursillo là gì? Thực ra không ai có thể diễn tả một cách đầy đủ, đúng đắn về một khóa Cursillo được. Tôi có thể nói, trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo là một hồng ân tuyệt vời. Tôi đã có kinh nghiệm đó. Và tôi nghĩ nhiều người tham dự cũng đều có kinh nghiệm đó. Khóa được diễn ra trong ba ngày, nên còn được gọi là khóa Ba Ngày. Chủ yếu khóa học nhằm để tuyên xưng một sứ điệp, đó là "Thiên Chúa yêu thương chúng ta". Tất nhiên trong khóa học thì có học hỏi, có câu nguyện. Nhưng phải đến đó, phải tham dự mới cảm nghiệm được đầy đủ Khóa Cursillo, bởi vì nó có tính cách riêng tư, cho mình, giữa mình với Chúa, và với anh chị em.

Hỏi: Thưa anh, anh có nói về mục đích của Cursillo là nhằm thánh hóa bản thân, thánh hóa môi trường, vậy thì trong chiều hướng như vậy, cũng như anh có nói tới khóa học, vậy thì Phong Trào nhắm tới những ai để đi dự khóa học này?

Đáp: Như tôi đã đề cập trước thì Phong Trào có hai chiều kích để nhắm tới, đó là thánh hóa bản thân và thánh hóa môi trường. Khóa học Cursillo dành cho mọi người, thuộc mọi giới, bất kể thành phần kinh tế, xã hội của họ như thế nào. Thực ra sự khác biệt và đa dạng của nhiều người làm cho Phong Trào thêm phong phú; và như vậy, một khi người tham dự đi vào các môi trường khác nhau trong xã hội, họ sẽ biến đổi các môi trường mà họ có cơ hội tham gia. Vậy việc lựa chọn ứng viên làm sao cho thích hợp để phản ảnh được xã hội và để giúp cá nhân đó khi trở về làm dậy men trong môi trường của họ. Việc lựa chọn đó, vì vậy, rất là quan trọng. Phong Trào cần có nhiều người đi vào trong các môi trường khác nhau nên không phân biệt ai cả.

Hỏi: Như vậy mỗi năm có mấy khóa học, thưa anh? Và mỗi khóa có bao nhiêu ứng viên, rồi nam, nữ như thế nào?

Đáp: Thưa mỗi năm Phong Trào Cursillo VN tại San José mở hai khóa, một khóa cho phái nam, một khóa cho

PHONG TRÀO CURSILLO VÀ ƠN GỌI...

Chương Trình Radio
"CHÚA LÀ TÌNH YÊU"



phái nữ. Số người tham dự khoảng trên dưới 50, từ 55, 56 người trở xuống cho mỗi khóa. Thực ra số tham dự viên phải ấn định cho vừa phải, vì doanh trại có giới hạn; và mặt khác vì để đảm bảo chất lượng cho người tham dự khóa. Đông quá làm người ta bị lẫn mất vào trong đám đông. Cho đến nay, Phong Trào VNSJ đã mở 43 khóa và năm nay sẽ mở hai khóa, số 44 và 45.

Hỏi: Xin hỏi thăm anh, là bây giờ khi thánh giá hiểu được Phong Trào Cursillo là gì, nếu có người họ muốn ghi danh tham dự có còn kịp không?

Đáp: Dạ bây giờ thì không còn kịp nữa ạ. Thường thì chúng tôi phải lấy đơn, ghi danh và sắp xếp ít nhất trước vài ba tháng. Khóa học sắp tới cận ngày quá, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, cho nên không còn kịp nữa.

Hỏi: Như vậy những ai muốn tham gia thì phải chờ đến năm sau, phải không ạ?

Đáp: Đó là khóa ở San Jose. Nếu họ tham dự ở nơi nào khác có tổ chức khóa, thì họ cũng có thể tham dự. Nhưng ở San Jose thì sang năm mới tổ chức khóa trở lại.

Hỏi: Cám ơn anh. Vậy xin hỏi tiếp anh, khi anh nói về các khóa học thì trong khóa học này ai là người phụ trách giảng huấn. Họ là những linh mục hay sao, hay là những ai?

Đáp: Thưa anh, nội dung của khóa có nhiều vấn đề về tín lý, về thần học, về đạo. Và việc giảng huấn gồm có các linh mục, các phó tế, tu sĩ và giáo dân. Vì Phong Trào có các kỹ thuật giảng huấn riêng, nên khi đích thân tham dự thì mới cảm nghiệm được đầy đủ. Khóa học không chỉ riêng việc giảng huấn mà thôi, còn nhiều điều khác nữa.

Hỏi: Những điều khác đó anh Hiếu có thể nói được không, thì xin nói cho thánh giá nghe?

Đáp: Như tôi đã nói, thực ra phải sống, phải trải qua mới có cảm nghiệm đó được.

Hỏi: Thánh giá biết được chương trình tổng quát như vậy, học hành như vậy, nhưng mà muốn biết Cursillo là gì thì cần phải đến, phải sống mới có cảm nghiệm đó, phải không anh?

Đáp: Thưa đúng ạ.

Hỏi: Cám ơn anh Hiếu. Thưa anh, anh có nói, Cursillo thành lập trên thế giới từ lâu, và ở San Jose, ngành Việt Nam thì đã có 43 khóa rồi. Thành ra, nói chung là từ đầu cho đến nay để đánh giá thành quả của Phong Trào, nói riêng về Phong Trào Việt Nam tại giáo phận San Jose thì Phong Trào đã tạo được điều gì?

Đáp: Thưa anh, Phong Trào Cursillo có một tham vọng là giúp cho các thành viên của mình trở thành là những chứng tá đích thực, là những môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng làm sao để đánh giá được các thành quả? Thực ra, ngay cả khi làm việc cho Chúa, chúng ta không thể thấy kết quả một cách rõ ràng. Cũng như chúng ta có thể liên tưởng là Chúa Kitô, khi Ngài chết trên thập giá, thì xem ra như là đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng, là con người đức tin, chúng ta tin rằng đó là lúc Chúa chiến thắng. Chúa xuống thế làm người cho mục đích đó, chịu nạn chịu chết chuộc tội cho thiên hạ. Phong Trào là một luồng gió, Chúa Thánh Thần muốn thổi đi đâu thì thổi, và người ta len lỏi vào trong các ngõ ngách của cuộc sống, đó là vai trò của người tham gia một khóa học Cursillo, thưa anh.

Hỏi: Hồi này giờ chúng ta nói chuyện về dĩ vãng, nay chúng ta nói chuyện về tương lai. Trong vai trò là chủ tịch của Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận San Jose, anh có nhận biết Phong Trào có dự định gì để phát triển trong tương lai để cho mỗi ngày Phong Trào lớn mạnh thêm không?

Đáp: Thưa anh, Phong Trào có một sách lược, đó là nhằm xây dựng các cột sống Kitô giáo trong xã hội và lập thành các nhóm nhỏ, là nơi họ qui tụ với nhau để tạo ảnh hưởng trong môi trường sống của họ. Các nhóm này đã có sẵn trong xã hội rồi, nên một người tham gia Phong Trào Cursillo, cũng là một Kitô hữu, làm men làm muối trong nhóm của họ, trong môi trường của họ. Phong Trào không nhằm phát triển cho Phong Trào. Nhưng ngoài việc hoán cải cá nhân, Phong Trào muốn các thành viên của mình hoán cải môi trường họ sống. Họ lấy tinh thần Cursillo để hoà nhập vào trong sinh hoạt đời sống của họ. Còn về cơ cấu của Phong Trào, Phong Trào không có tham vọng phát triển. Phong Trào có một Văn Phòng Điều Hành, có Trường Lãnh Đạo, là nơi để tổ chức các sinh hoạt cho các thành viên trở về cùng sinh hoạt. Những người này khi gặp gỡ nhau, họ tường trình về cuộc hành trình đức tin của họ. Đó là những điều Phong Trào nhắm tới, đơn giản như vậy thôi. Không làm cho Phong Trào lớn mạnh nhưng làm cho tinh thần Phong Trào thâm nhập vào môi trường họ sống và đó là tham vọng của Phong Trào.

Hỏi: *Xin cảm ơn anh Hiếu. Qua buổi nói chuyện hôm nay, thì tôi cũng như quý vị thánh giả có một cái nhìn khá rõ về Phong Trào Cursillo, nhất là Phong Trào Cursillo tại giáo phận San Jose. Rất là cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sắp hết giờ phải kết thúc buổi nói chuyện, vậy anh còn điều gì muốn chia sẻ với thánh giả chương trình “Chúa Là Tình Yêu” thì xin anh trình bày?*

Đáp: Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội chia sẻ, cũng như cảm ơn quý vị thánh giả đã lắng nghe chương trình này. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta đều có ơn gọi riêng trong cuộc sống. Vì là ơn gọi nên không phải do mình lựa chọn, nhưng mà là Chúa chọn cho mình, và mình đáp trả tiếng gọi đó. Nhưng làm sao để mình biết đó là tiếng Chúa gọi? Tôi tin là qua câu nguyện, chúng ta nghe được tiếng Chúa. Và bản phận của chúng ta là đáp trả, như tiên tri Samuel khi nghe tiếng Chúa, mà nghe đến lần thứ ba, thì ngài nói, “*Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe*”. Tôi nghĩ người Cursillista, là người đã tham dự một khoá tĩnh huấn Cursillo, cũng như bất cứ tín hữu nào khác, họ đều có một sứ mạng, đó là “*Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy*”. Và đó cũng là chủ đề Đức Giáo Hoàng đã chọn cho Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ năm nay. Tôi nghĩ điều rất cần thiết cho cuộc sống là chúng ta là đáp trả lời mời gọi của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.



Ơn Gọi

Thân tặng các tham dự viên khoá 44&45—Camp St. Francis 2013

Cứ vào những ngày gần cuối của mùa tĩnh huấn để chuẩn bị cho khoá mới 3 ngày ở Camp St. Francis, lòng tôi lại thấy nao nao niềm nhớ nhưng về một kỷ niệm êm đềm mà tôi đã đi qua mấy năm trước đây. Lần lượt những khuôn mặt thân thuộc, triu mến lại hiện về trong trí nhớ. Cái không gian thánh thiện lung linh ánh nến còn hiển hiện trong sự tịch lặng mênh mông ở quanh đây, thoảng xa xa là tiếng sóng rì rào lẫn trong tiếng gió muôn trùng của đại dương hùng vĩ. Camp St. Francis như tiếng gọi vừa bí mật vừa thiết tha khiến tôi bồn chồn, như một thôi thúc khôn nguôi. San Francis, địa danh đáng nhớ vì chính ở nơi đây tôi đã tìm gặp được gương mặt Hiền từ, đầy bao dung của Chúa, gương mặt mà lâu nay tưởng là xa xôi với thế giới này, nào ngờ lại là rất gần gũi, luôn luôn cận kề bên ta.

Dịp này, tôi liên tưởng đến những sự việc, những biến cố lớn nhỏ đã xảy ra trong đời tôi như là bằng cớ về lòng yêu thương, quan phòng của Chúa. Tất cả đều có mục đích của nó, chứ không phải là tình cờ.

Theo truyền thống gia đình, tôi giữ đạo từ lúc còn bé. Suốt những năm tháng dài, có thể nói việc đạo nghĩa của tôi không có gì đáng trách, tuy là tôi không thể tự phê phán về mình sợ là thiếu vô tư. Tôi đành thú thực nhận xét của người chung quanh, nói rõ ra là bố mẹ tôi. Có nhiều dịp gia đình tôi ngồi lại, kiểm điểm cung cách giữ đạo của Anh em tôi. Phiêu ghi điểm của tôi luôn luôn bị phê nhẹ thì là giữ đạo hời hợt, thờ ơ, nặng thì khô khan, nguội lạnh. Tôi phải công nhận như vậy thì cũng không lấy gì làm khất khe lắm. Nhưng cũng không thể chối cãi cũng có những lần tôi bất chợt nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời mình. Tôi đã từng được những gương sáng đánh động tâm hồn đi đến quyết tâm tự hứa với mình đồng thời cũng hẹn với Chúa nhất định sẽ làm con Chúa cho thật đàng hoàng. Có điều là sau những phút bùng bột, nhiệt tình, tôi lại bị lôi kéo vào những mê man của cuộc sống, quên mất đi những thề hứa với Chúa, với mình—quên chứ không phải khước từ. Tình cảnh của tôi có thể ví như là kẻ vào đời với vốn liếng đầy tay—sức khoẻ, thời giờ và tuổi trẻ—khiến tôi ý y, tiêu xài vung vít, không dẫn đo. Nhưng mà miệng ăn núi lở, câu này đưa ra lời cảnh cáo thực tại vật chất nào cũng sẽ hao mòn, tuổi đời rồi sẽ chônng chắt và vốn liếng nào rồi cũng sẽ tiêu tan. Có bận mạng tới đâu, tôi cũng đã tới tuổi phải đổi thay bằng sự hồi tâm, tỉnh táo, tính toán hơn thiệt rõ ràng. Một lần nữa, Tôi lại hạ quyết tâm là phải chinh đốn đời mình sao cho xứng đáng là người theo Chúa. Tới đây, tôi thấy Chúa vẫn hằng theo dõi đời tôi, vẫn che chở và dìu dắt tôi cách tỉ mỉ, diệu kỳ hơn cả điều tôi có thể hiểu được.

Cái ngày ấy đã bắt đầu từ buổi người bạn ngoài Công giáo đến tìm tôi, cho biết đã quyết định theo Chúa và ngõ ý nhờ tôi đỡ đầu xin rửa tội. Tôi rất ngạc nhiên và hiểu rằng có một cái gì thật Nghiêm trọng đang xảy ra với anh. Chúng tôi quen nhau cả mấy chục năm nay bằng mối giao tình rất chân thật và chùng mực, không bao giờ đã động đến tín ngưỡng của nhau. Anh là con cả trong một gia đình nặng truyền thống thờ Ông Bà. Mẹ anh giờ đã lớn tuổi thì việc trở lại đạo của anh đồng nghĩa với bỏ bàn thờ Tổ Tiên. Anh cho biết là có sự xung đột lớn trong gia đình. Từ ngày Anh theo đạo, chúng tôi thường vẫn gặp nhau. Tôi nhận ra một sự thay đổi lớn nơi anh. Anh tìm nhiều cơ hội tham dự những khoá học đạo, những buổi tĩnh tâm và tham gia nhiều sinh hoạt hội đoàn Công Giáo. Đặc biệt Anh giới thiệu và khuyến khích tôi với phong trào Cursillo mà Anh đã là thành viên nhiều năm. Không ngờ người mà tôi tiếp tay đưa về với Chúa giờ lại là người đang có ý dìu dắt tôi trên đường trọn lành. Vì sỹ diện là người theo Chúa lâu năm, tôi sốt sắng hưởng ứng lời mời gọi và phần nào tôi hiểu qua Anh, Chúa muốn gửi tôi một lời nhắn. Tôi hứa sẽ tham dự nhưng phải thu xếp ít công chuyện cho thuận tiện. Lời mời này được nghiêm chỉnh nhắc đi nhắc lại mỗi năm Mùa Tĩnh Huấn trở về. Anh không tỏ ra sốt ruột vì bản tính lừng khừng cô hữu của tôi và hình như lần nào tôi cũng chưa sẵn sàng.

Mãi cho đến một hôm, nhà tôi dúm vào tay tôi mẫu đơn xin làm tham dự viên khoá 3 ngày tại San Francis. Tôi bỗng có cảm tưởng Chúa không nhân nhượng nữa, Người nhất định gọi tôi, nhất định can thiệp bằng hành động quyết liệt. Tôi ký tên rồi gửi đi, trong lòng có chút ân hận vì đã không cả quyết làm việc này sớm hơn. Dù gì thì tôi cũng đã làm gương xấu cho người bạn bốn đạo mới của tôi. Khoá ấy đơn xin của tôi bị từ chối, tôi đoán là tôi còn thiếu điều kiện gì đấy mà phong trào đòi hỏi. Tôi cũng không phải nghĩ ngợi gì lắm. Thì cũng là Chúa chưa muốn chọn tôi, thế thôi.

Cuộc gặp gỡ thứ hai, bụng bảo dạ: Chúa còn theo dõi tôi trong ơn gọi, khi một người bạn khác tôi gặp trong một

buổi trò chuyện vui chơi cuối tuần. Gặp gỡ chỉ là sơ giao nên chúng tôi chỉ nói chuyện rất chung chung, chuyện mưa nắng, chuyện thời sự, chuyện giải trí. Cho đến một lúc, người bạn tươi cười hỏi có phải đang có ý muốn tham dự Phong Trào Cursillo không. Tôi thấy không tiện nói ra là tôi đã bị từ chối. Thế rồi, như là một hội viên thuần thành của Phong Trào, Anh bắt đầu đưa ra những thông tin chừng mực, chính xác, mục đích để khuyến khích và làm tôi yên tâm. Vì đây, theo Anh là phương pháp hành đạo có chuẩn mực và hiệu quả và gây được cảm hứng. Sự hiểu biết có chiều sâu và rất thuyết phục.

Đúng một năm sau, tôi được thông báo đơn xin đã được chấp nhận với một vài ngoại lệ. Đến đây thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa về một Ôn Gọi đã thành tựu nơi tôi. Người bạn mà tôi mới nhắc ở đoạn trên đây đã chính thức trở lại với những phân tách rành mạch những tiêu chuẩn Cần có để trở thành học viên của Mùa Tĩnh Huấn, sự chuẩn bị tinh thần và vật chất cho Khoá 3 Ngày và sơ lược về khoá huấn luyện. Tôi cảm thấy Bình yên và cảm ơn Chúa vì Người đã chu đáo chuẩn bị trước cho tôi những gì cần làm. Người bạn không quên tặng tôi vài cuốn sách gọi cảm hứng đạo đức, viết bởi những Đấng Bậc thánh thiện, gọi là để chuẩn bị tâm tình trước khi bước vào Khoá Tĩnh Huấn. Để giúp tôi thật yên tâm, người bạn còn offer cho tôi phương tiện chuyên chở ngày tôi nhập khoá ở Santa Cruz và đón tôi về nhà khi mãn khoá. Tôi thật sự cảm kích về tinh thần phục vụ mà phong trào đã un đúc nơi những con người quyết tâm đi con đường của Chúa. Nhưng điều thú vị bất ngờ sau này tôi mới khám phá ra rằng người bạn ấy của tôi đã chưa hề tham dự một khoá 3 Ngày nào, chưa từng là một Cursillista.

Mùa Tĩnh Huấn đã qua đi, còn để lại trong tôi bao kỷ niệm êm đềm. Tôi từng nghĩ: Con đường theo Chúa chỉ có một, nhưng mà người đi trên con đường đó mang tâm tình, cảm nghiệm và nhận thức khác nhau, và vì vậy, hiệu quả, ơn ích và sự thánh thiện lãnh hội được cũng khác nhau vì đó là Con Đường rất phong Phú, đây sáng tạo Cần khám phá không ngừng của mỗi người chúng ta.

Tôi học được từ Phong Trào CURSILLO cách thức cầu nguyện, không chỉ là. Những lời thân thưa với Chúa, hay để trình bày những nhu cầu của đời sống mà còn là trải rộng tâm hồn để ở lại, gần gũi và tâm tình với Chúa. Học biết chọn không gian cho cuộc hội ngộ. Chúa đã ra mẫu mực cho những buổi cầu nguyện mỗi khi một biến cố sắp đến trong suốt thời gian Người còn ở nơi trần thế: Cần một không gian trầm lắng, thánh thiện. Ở nơi vắng vẻ, sẽ không còn khoảng trống, những xen lẫn Trần tục giữa Chúa và ta.

Bóng tối của Nhà Tạm để ta nghe được tiếng Chúa và Chúa nghe được tiếng ta. Cũng trong bóng tối đó tôi đã gặp ánh mắt ngời sáng của Chúa đang nhìn thấu suốt lòng tôi đến nỗi tôi phải bộc bạch hết những điều không thể giấu kín ở trong lòng.

Trước Minh Thánh, tôi thấy Chúa hiển hiện, Hiền từ nhìn tôi như thầm nói: Thầy đã đợi con bao nhiêu năm và sẽ còn đợi mãi cho tới khi con đáp lại lời mời gọi của Thầy. Tôi thấy xúc động mãnh liệt trước sự Kiên nhẫn của một Vì Thiên Chúa đầy quyền năng. Tôi không cần che giấu những giọt nước mắt ở một nơi chỉ có Chúa nhìn thấy tôi. Tôi nghe vang vang trong lòng câu hát là một lời tự hỏi: “Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn Trần gian thế, tôi là ai.. là ai.. là ai.. mà yêu quá đời này!” (TCS)

Tôi học được ý tưởng tìm hiểu ý Chúa trong mỗi sự việc xảy đến hằng ngày quanh tôi. Chúa sẽ không cần thân hành đến yên ủi, chỉ bảo tôi. Những sứ giả của Chúa sẽ làm những việc ấy. Điều cần là chúng ta có sẵn sàng để Nhận ra nhiều khi rất tình cờ không. Đi trên hè phố, quẹo ở khúc quanh, đã có bao giờ, bạn bất chợt bắt gặp một khuôn mặt người lạ nhưng trông ra lại rất quen. Chúa đấy!

ngày trở về, bước chân ra khỏi cổng Camp San Francis, tôi nghe trong lòng niềm lưu luyến bồi hồi. Ra đi lần này, tôi sắp để lại đây những tình cảm yêu thương gắn bó tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. Thời gian ba ngày tưởng như đã quá xa. Cảnh vật chung quanh đều đã thay đổi, hay vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Tại nơi đây, tôi đã nghe được tiếng Chúa gọi và tôi đã đáp trả lời mời gọi đó. Tôi trở về với môi trường thế giới quen thuộc của tôi, mang theo ước nguyện mới, quyết tâm mới, sẽ một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh chị em.

Chúa ơi, nếu con không mở lòng ra, không đáp trả tình yêu của Chúa lần này thì vinh quang và tình yêu của Chúa vẫn nguyên vẹn, nhưng phần con, biết đâu ...e sẽ là đã quá muộn màng.

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỊNH

Bước Đi Tập Tễnh

Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã giúp và đồng hành với con cho đến ngày hôm nay!

Tạ ơn Thầy đã giúp con mạnh dạn và can đảm để nắn nót từng ý tưởng trong lời chia sẻ về cảm nghiệm ân sủng này mà Thầy đã ban cho con, và nhiều đặc ân khác nữa!

Tạ ơn Thầy đã cho con dịp may này để tuyên xưng đức tin và dâng lời cảm tạ!

Sau cùng tạ ơn Thầy cho con được chia sẻ cảm nghiệm này với những độc gia, và với những anh chị em Cursillistas mà con đang cùng đồng hành trên đường thánh hóa bản thân và phục vụ!

Từ ngày đi khóa Cursillo Ba Ngày về, tôi đã bắt đầu tham gia vào những hoạt động của Phong Trào Cursillo. Nào là những buổi họp nhóm Matthew 36 thường xuyên, đến những buổi sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo, đọc kinh cầu nguyện cho những người mới qua đời, Châu Thánh Thể, hay những lần tĩnh tâm của phong trào tại St. Clare... Dần dần tôi bắt đầu gắn bó vào những hoạt động của phong trào Cursillo. Trên hết, tôi cảm thấy vui vì được tham gia và học hỏi nhiều điều bổ ích cho đời sống tâm linh của tôi trong những lần sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo. Bước đầu tập tễnh của tôi như một trẻ vỡ lòng với Thầy Chí Thánh bắt đầu qua những hoạt động thường ngày trong đời sống tâm linh của tôi.

Bài học đầu tiên mà tôi được học qua một cảm nghiệm rất thực mà Thầy Chí Thánh đã ban cho tôi. Mùa Giáng Sinh 2010, một năm sau ngày đi Khóa Ba Ngày về, tôi và gia đình như thường lệ dự thánh lễ vọng Giáng Sinh tại nhà thờ St. Patrick ở downtown San Jose. Tuy đi sớm nhưng nhà thờ đã chật ních những người tham dự. May mắn thay, nhà tôi là một ca viên của ca đoàn Đức Mẹ La-Vang nên nàng đã có chỗ ngồi được dành cho ca đoàn. Con chúng tôi, ba đứa còn nhỏ cũng may mắn có chỗ ngồi ở hai hàng ghế sau các anh chị ca viên, ghế dành riêng cho các con em nhỏ của các anh chị ca viên. Riêng tôi, ngó

qua ngó lại không còn một ghế trống nên đành đứng phía sau các con tôi, biết đâu, cũng cần trông chừng và nhắc nhở chúng khi cần thiết.

Khi thánh lễ đã bắt đầu, tôi liên tục bị chia trí bởi những người đến trễ. Một cặp gia đình trẻ bước vào với chiếc car-seat và em bé mới sinh của họ. Cặp gia đình vợ chồng trẻ khác, thì anh chồng dắt đứa lớn, còn chị vợ thì vẫn bồng đứa bé bốn năm tháng trên tay, em bé được choàng kín với tấm mền dày vì trời đông rất lạnh. Có lẽ chỗ tôi đứng sau ca đoàn là chỗ còn trống duy nhất để dành cho những gia đình đi dự lễ Giáng Sinh trễ, đặc biệt là các gia đình vợ chồng trẻ đang phải chăm lo những em bé còn rất nhỏ của họ. Tôi cứ chú ý đến vài em nhỏ, đứa thì đang ngậm bình sữa, đứa thì chạy tới chạy lui, đứa thì nói chuyện với những em đồng lứa tuổi. Tôi chỉ còn biết tự mình cố tập trung vào thánh lễ một cách hết sức cố gắng; Còn chuyện gì xảy ra thì cứ để nó tự nhiên đến mà thôi.

Nhưng càng cố tránh đi những chia trí, thì càng nhiều sự việc xảy ra. Đang giữa bài giảng hết sức thu hút của cha chủ tế trong đêm Vọng Giáng Sinh, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thét lên của một đứa bé trai khoảng 2 tuổi. Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay mẹ nó đang cố ghi nó lại. Tiếng khóc lớn quá làm cả nhà thờ hướng mắt về phía chúng tôi. Mẹ đứa bé cố kéo nó ra sau về phía bên ngoài, trong khi nó càng vùng vẫy hướng vào trong và khóc thét lớn hơn. Tôi tỏ ra rất bức mình vì nhà thờ có phòng kính ở bên cuối nhà thờ, dành riêng cho các em nhỏ, sao cha mẹ các em không đưa các em vào đó?

Tôi tưởng đã hết những phiền toái như thế vì mọi người đang tĩnh lặng trong lúc cha chủ tế đang cử hành phụng vụ thánh thể. Bất ngờ lại một tiếng khóc của một em bé mới sinh, khóc thét lên trong giây phút tĩnh lặng thánh thiện. Lần này, tôi tự nhủ, mình cố nhắm mắt lại để khỏi bị lo ra và để khỏi phải tỏ ra bất bình với cha mẹ của bé. Càng nhắm mắt, tôi lại càng

nghe tiếng khóc rõ hơn. Và tôi lại càng bị phân tâm với những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu: Tại sao đứa trẻ lại khóc thét lên như vậy? Có lẽ nó đói sữa chăng? Hay vì em đã bị ngộp trong bầu không khí ngột ngạt của biết bao người lớn, trẻ con, và cả một đám đông người, đang đứng chật ních chung quanh? Tại sao ba mẹ bé không đưa bé ra ngoài để khỏi làm người khác chú ý và tỏ bất bình, mà trong đó có tôi? Trong tôi những câu hỏi trách móc đó làm át đi những tiếng nói của cha chủ tế. Vẫn nhắm mắt tôi cố gắng tập trung về thánh lễ. Tôi không tìm đâu ra câu trả lời trong đầu, tôi bắt đầu hỏi Thầy, “Sao Chúa lại để cho những phiền toái xảy ra như vậy?”

Trong thinh lặng của bóng tối, tôi nóng ruột đợi chờ câu trả lời. Vẫn không một tiếng nói. Tiếng khóc của em bé lại thét lên. Thật lạ lùng làm sao! Lần này, khác với lần trước, tôi cảm thấy vui vui. Tôi không hiểu sao, thì bỗng nhiên trong tôi, vài ý nghĩ lóe lên, “Đêm nay là đêm Chúa ra đời. Chưa bao con được nghe tiếng Chúa khóc. Phải chăng tiếng khóc khó chịu kia là tiếng khóc của Chúa năm xưa? Nếu đó là tiếng khóc của Chúa thì hỡi ôi, con đã được vinh phúc vì đã được nghe tiếng khóc chào đời của Chúa. Thật sự Chúa đang nằm giữa máng cỏ kia mà, giữa nhà thờ của chúng con đây. Đã nửa cuộc đời con chỉ mừng kính ngày Chúa ra đời như một cái máy, nhiều khi còn tệ hơn cái máy, vì con luôn có tiếng phàn nàn kèm theo khi không chịu nổi với những chuyện không vui gây ra bởi những anh em đang đứng chung quanh, ngay cả gây ra bởi những đứa bé nhất chưa biết gì. Đêm nay con đã được nghe tiếng Chúa Hải Đồng khóc chào đời.

Lạy Chúa, xin Ngài cho con biết đây là một hồng ân, chứ không phải là điều phiền toái. Xin cho con bắt đầu và luôn giữ mãi tiếng khóc mừng vui của Chúa trong đêm nay, và trong đời sống thường ngày của con mãi mãi...” Tôi vẫn say sưa với tiếng khóc thánh hóa đó mà không còn nghe thấy những gì chung quanh tôi lúc đó. Tôi vẫn nhắm mắt và trong thinh lặng tôi cảm thấy hối hận về những gì tôi trách cứ những người chung quanh tôi, nhất là những em nhỏ. Tôi thầm cảm tạ Chúa Hải Đồng vì Ngài đã cho tôi những giây phút vui mừng đó. Tiếng khóc đã ngưng bật từ lúc nào trong thánh lễ mà tôi không biết.

Còn tôi thì vẫn ngây ngất với niềm vui ân sủng từ Chúa Hải Đồng sinh ra từ nhiều năm trước. Niềm vui đó như luôn đi bên tôi và luôn gọi lại trong tôi khi tôi thấy những sự phiền toái hàng ngày thường xảy ra.

Bước đầu chấp chững được học hỏi, và cùng đồng hành với Thầy đã bắt đầu từ cảm nghiệm thiêng liêng đó. Thầy đã giúp tôi những bước đi kế tiếp, vững chắc hơn khi tôi gặp nhiều điều trái ý mình. Tôi cố tìm cho mình những câu trả lời có tính hy sinh bản thân, chấp nhận và cùng chia sẻ, thay vì đổ lỗi cho người khác để tìm cách lý giải cho việc mình nhận xét xấu của tôi là đúng. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thể làm được, nếu không luôn cầu nguyện cùng Thầy Chí Thánh để Ngài cùng đồng hành và giúp đỡ tôi.

Những bước đi nhân đức đầu luôn là những bước rất khó khăn. Nếu đã trải qua được bước đầu tiên, thì những bước sau tôi đã cảm thấy dễ chấp nhận và dễ đồng cảm hơn. Hãy học hỏi Lời Chúa, tha thiết với những công việc đạo đức của phong trào Cursillo, hay của các hội đoàn Công Giáo của giáo xứ. Hãy cứ mở lòng ra, và luôn cầu nguyện, với ơn Thầy trợ giúp, bạn chắc chắn sẽ làm được.

Cứ thử mà xem!

Một người đang cùng đồng hành với bạn,

GIUSE TRẦN VĂN TRUNG

Tinh Thần Phục Vụ trong Khóa Ba Ngày

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)

Tạ ơn Thầy, vì Thầy đã gọi tôi làm môn đệ cho Ngài qua Khóa Tĩnh Huấn #40 tại Camp St. Francis năm 2011. Chỉ có ba ngày này, đã đem đến cho tôi những xúc cảm thật kỳ diệu và tuyệt vời. Tôi đã cảm nhận được tình yêu của Thầy Chí Thánh dành cho tôi và tôi đã gặp được Thầy.

Trong Khóa Ba Ngày tôi đã học được rất nhiều, Thầy đã ban cho gia đình tôi một đời sống thật ấm no và hạnh phúc. Tôi xin theo Thầy để phục vụ cho xã hội, vì nay tôi cũng chỉ là một que diêm thấp sáng chung với tất cả những que diêm khác của tất cả các anh chị trong phong trào. Nếu chúng ta gìn giữ ánh sáng màu nhiệm của Thầy cùng một lúc, thì quả thật đó là một ngọn đuốc thấp sáng được cả một vùng trời.

Thưa quý Anh Chi Em, được sự tín nhiệm của Cha Linh Hướng Phong Trào và Văn Phòng Điều Hành đã mời tôi tham gia với cương vị Trưởng Khối Ba Ngày cho hai khóa tĩnh huấn hàng năm. Khi tôi mới vừa xuống núi và chưa bao giờ đi làm trợ tá, và không có một chút kinh nghiệm gì cả, thế mà Thầy đã giao cho tôi trách nhiệm nặng nề, nhưng tôi chỉ biết cầu nguyện với hai chữ “Xin Vâng”.

Cứ mỗi năm vào Tháng Tư, Văn Phòng Điều Hành lại chuẩn bị cho chương trình 2 Khoa Học sắp tới, với bao nhiêu công việc phải bàn thảo và phân chia để thực hành cho 8 Tuần Tĩnh Huấn. Sau đó tất cả Anh Chị Em lên núi về lại Camp St. Francis cùng bắt tay nhau vào công việc của Thầy giao phó.

Năm nay Khóa 44 Nam bắt đầu vào ngày thứ Năm 15/08/2013 và lễ mãn khóa vào ngày Chúa Nhật 18/08/2013, gồm có 6 Cha Linh Hướng, 2 Thấy Phó Tế, 1 Soeur và 115 Trợ Tá Nam, 4 Trợ tá Nữ (Ban Âm Thực).

Khóa Nam (K44) gồm 55 Tham Dự Viên: 42 đến từ vùng Bay Area, 5 đến từ New York, 2 đến từ Ohio, 3 đến từ Sacramento, 2 Thầy từ Đại Chung Viện St. Patrick tại Menlo Park và 2 đến từ Việt Nam (1 tham dự viên là Linh Mục).

Khóa Nữ bắt đầu vào thứ Năm 23/08/2013 và lễ mãn khóa vào ngày Chúa Nhật 25/08/2013, gồm có 8 Cha Linh Hướng, 2 Thấy Phó Tế, 2 Soeurs, 110 Trợ Tá Nữ, 23 Trợ Tá Nam (yểm trợ cho những công việc nặng nhọc).

Khóa Nữ (K45) gồm 56 Tham Dự Viên: 50 đến từ vùng Bay Area, 2 đến từ New York, 2 đến từ Sacramento, 1 đến từ Florida, và có 1 đến từ Việt Nam.

Hai Khóa Tĩnh Huấn 44 và 45 đã hoàn thành tốt đẹp nhờ sự đóng góp với tinh thần phục vụ đặc lực của tất cả anh chị em trợ tá. Tạ ơn Thầy và xin chân thành cảm ơn đến quý anh chị em trợ tá.

Đặc biệt năm này với tinh thần phục hăng say của các em trong nhóm Ra Khỏi, sau khi lễ mãn khóa chấm dứt vào 7:30pm, các em đã dọn dẹp và hoàn tất mọi việc một cách chu đáo để bàn giao chìa khóa lại cho Thầy quản lý và sau đó tất cả anh em chúng tôi đã ra xe lúc 8:30pm. Xin cảm ơn các em thật nhiều!

Xin Chúa luôn ban ơn lành đến cho tất cả anh chị em Cursillistas, và chúng ta sẽ cố gắng sống trong tinh thần yêu thương, đoàn kết như anh chị em một nhà “một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh Chị Em.”

Chào thân mến trong Thầy Chí Thánh,

GUISE NGUYỄN VĂN TÂN

Khối 3 Ngày

Hậu Cursillo - Hội Nhóm và Ultreya

Hậu Cursillo là phương tiện có tính cách cộng đồng được đề ra để canh tân, gia tăng, và hoàn thiện việc hoán cải của từng cá nhân đã sống qua những ngày của Khoá Cursillo.

Có hai phương tiện căn bản để giúp thăng tiến và kiên trì trong đời sống Kitô hữu: đó là **HỘI NHÓM** cho mỗi cá nhân và **ULTREYA** cho cộng đồng. Cả hai đều cần thiết và quan trọng vì giúp chúng ta qui hướng cả đời sống chúng ta theo ánh sáng của Phúc Âm và cho chúng ta cơ hội chia sẻ đời sống chúng ta với đời sống của những tông đồ khác. Một Kitô hữu lẻ loi là một Kitô hữu tẻ liệt. Điều này cũng được áp dụng cho bất cứ nhóm nào không biết liên kết với các nhóm khác.

Hội Nhóm là làm những gì có thể giúp Nhóm 1./ Tự thành hình như một Nhóm 2./ Tiếp tục là một Nhóm 3./ Trở nên và tiếp tục là nguồn mạch, là hạt nhân của những cộng đồng Kitô hữu tràn đầy nhiệt tâm tông đồ.

Hội Nhóm đích thực là những hội nhóm biết thực hiện 3 tiến trình chia sẻ căn bản: chia sẻ đời sống thiêng liêng, chia sẻ sự tiến triển trong hiểu biết về Chúa Kitô và chia sẻ những nỗ lực đưa đạo Chúa Kitô vào các cơ cấu xã hội.

Hội Ultreya là một cộng đồng Cursillo qui tụ với nhau, tự biểu lộ là một cộng đồng đang nhóm hội. Đây là một cộng đồng gồm những người có thái độ đang trên đà hoán cải, cảm nhận được hiệp nhất trong một Thiên Chúa, trong một đức tin, trong một Phép Rửa, và nhờ đó cảm thấy cần đến với nhau để chia sẻ đời sống cho nhau. Ý thức được điều này, chúng ta có thể nói rằng hội Ultreya:

1. Tạo điều kiện cho việc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.
2. Tạo bầu khí sốt sắng để mọi tham dự viên đều có thể nói lên những kinh nghiệm linh động về Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu láng giềng và tình yêu thế giới.
3. Nuôi dưỡng tinh thần hoán cải của tham dự viên bằng cách thúc đẩy họ áp dụng trong cuộc sống những chia sẻ mà họ nghe được từ những anh chị em chứng nhân khác và giúp họ nhận ra ơn gọi riêng của họ.
4. Thực hiện việc dùng Phúc Âm làm dậy men môi trường:
 - bằng cách rất giản dị là trở nên một cộng đồng chứng tá.
 - bằng cách kết hợp và nuôi dưỡng những nhóm bạn hữu, tạo cơ hội tiếp xúc cá nhân để khuyến khích Phúc Âm hóa cá nhân và cộng đồng.
 - bằng cách kêu gọi nên thánh, hoán cải, hòa giải, phát huy cộng đồng Kitô hữu và tinh thần truyền giáo.

Ultreya đích thực phải là **NƠI** mà mỗi người và mỗi nhóm chia sẻ những gì đang thực sự sống và sống những gì chúng ta chia sẻ.

Chiến Dịch Đóng Góp \$3/năm cho PT Cursillo Toàn Quốc

Quý anh chị Cursillistas thân mến,

Có khoảng hơn 1 triệu Cursillistas tham dự Khoá Cursillo trên toàn nước Hoa Kỳ. Nếu 10% trong tổng số Cursillistas đóng góp \$3/năm cho Phong Trào Cursillo Toàn Quốc thì những việc diệu kỳ sẽ xảy ra:

- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đạt được tình trạng quân bình về tài chánh và vận hành.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ giúp phục hồi các Phong Trào cấp giáo phận ngưng hoạt động đã lâu năm và thiết lập Phong Trào Cursillo ở những vùng có triển vọng.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ để dịch những sách hay sang từng ngôn ngữ và thiết lập mạng lưới thông tin một cách hiệu quả với những kỹ thuật thầu thanh và thầu hình.
- Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ nằm trong tầm tay với của mọi Cursillista. Sự đóng góp của quý anh chị sẽ giúp trang trải một phần chi phí cho Đại Hội và do đó sẽ làm hạ lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội.
- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 25% trong số tiền đóng góp của quý anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Chủ Tịch Phong Trào đi dự Đại Hội Toàn Quốc. Thí dụ, nếu có 400 Cursillistas trong giáo phận của quý anh chị đóng góp \$3/năm, Trung Tâm sẽ cấp một phiếu (voucher) tham dự Đại Hội Toàn Quốc trị giá \$300 để dùng vào việc mua vé cho Chủ Tịch Phong Trào của quý anh chị.
- Tương tự, Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 3% trong tiền đóng góp của quý anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Điều Hợp Viên Miền của quý anh chị.
- Thực vậy, việc đóng góp \$3/năm của quý anh chị sẽ giúp khoảng 300 người lãnh đạo nòng cốt từ khắp nơi trên Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Toàn Quốc để họ có thể đồng bộ với VPĐH Toàn Quốc về đặc sủng Cursillo, tài liệu, phương pháp, chính sách và kế hoạch sách lược tương lai cho PT Cursillo Toàn Quốc.

Quý anh chị có khả năng đưa Chủ Tịch Phong Trào và/hoặc đại biểu của mình tham dự Đại Hội bằng cách đóng góp trên mạng tại: <https://www.natl-cursillo.org/donate/>. Tiền đóng góp của quý anh chị được trừ thuế.

Chúng ta là MỘT và bất khả phân ly trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đang gặp nhiều thử thách trước mắt và rất cần sự hỗ trợ của quý anh chị. Việc đóng góp \$3/năm hoặc \$15 cho mỗi 5 năm sẽ nâng Phong Trào Cursillo thân yêu của chúng ta lên một tầm mức mới.

Phép lạ sẽ xảy ra và nó đang nằm trong tay của quý anh chị đó. Em xin hết lòng cảm ơn sự nhanh chóng đáp ứng của quý anh chị!

De Colores!

Giuse Trần Thái Hoàng

Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Toàn Quốc



Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, Jarrell, Texas

Giải Đáp Thắc Mắc — Chiến Dịch Đóng Góp \$3/năm

1. Tôi đóng góp cho chiến dịch này bằng cách nào?

- Bạn có thể đóng góp qua internet tại địa chỉ <https://www.natl-cursillo.org/donate/> sử dụng thẻ tín dụng Visa hay MasterCard. Bạn cũng có thể đóng góp qua Bưu Điện Hoa Kỳ bằng cách tải xuống phiếu in sẵn tại địa chỉ này <https://www.natl-cursillo.org/donate/> và gửi ngân phiếu ghi ‘National Cursillo Movement’ đến Trung Tâm Cursillo như sau: National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.
- Bạn có thể thu mọi đóng góp tại buổi Ultreya và nhờ anh/chị Chủ Tịch VPĐH/GP gửi ngân phiếu với số tiền đã quyên góp được ghi Cursillo Movement đến địa chỉ trên.

2. Sử Dụng Ngân Phiếu do Trung Tâm Cursillo Cấp Như Thế Nào?

- Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ gửi hoàn lại 25% số tiền đóng góp để phụ vào chi phí vé máy bay cho CT/VPĐH/GP đi tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Thí dụ, nếu có 400 Cursillistas trong GP của bạn đóng góp \$3 mỗi năm, tổng cộng được \$1200 thì Trung Tâm Cursillo sẽ cấp cho PT Cursillo của bạn một ngân phiếu \$300 để phụ giúp mua vé máy bay cho CT/VPĐH/GP của bạn.
- Tương tự như thế, Trung Tâm Cursillo TQ sẽ cung cấp 3% tổng số tiền đóng góp của các Cursillistas trong Miền cho ĐHV/Miền của bạn để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc. Thí dụ, nếu các Cursillistas trong Miền bạn đóng góp tổng cộng \$10,000 một năm thì Trung Tâm Cursillo sẽ cấp một ngân phiếu \$300 cho ĐHV/Miền của bạn.

3. Nếu PT Cursillo GP hoặc Miền nhận lại quá nhiều tiền của Trung Tâm thì sao?

- PT Cursillo GP/Miền có thể sử dụng ngân khoản đó cho các thành viên khác trong VPĐH/GP hoặc cho Nhóm Phục Vụ Miền, v.v... để tài trợ họ tham dự Đại Hội Cursillo.
- PT Cursillo GP/Miền có thể tài trợ thành phần lãnh đạo nơi khác đang trong thời kỳ thiết lập PT Cursillo trong khu vực của họ và giúp họ tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc.
- Các PT Cursillo GP cũng có thể sử dụng ngân khoản ấy cho niên liễm hỗ trợ PT Cursillo.

4. Ngân Khoản ấy sẽ được cấp như thế nào?

- Ngân Phiếu trị giá tối thiểu \$50 và cứ như thế tăng lên từng đợt \$50.

5. Tiền đóng góp của tôi có được khấu trừ thuế không?

- Có chứ. PT Cursillo® Toàn Quốc được hưởng quy chế miễn thuế theo điều khoản 501(c)(3) và do đó mọi đóng góp tài chánh cho PT Cursillo có thể được khấu trừ vào thuế lợi tức đóng cho Chính Phủ Liên Bang.



Biển Vẫn Mênh Mông

Từ trên mũi đất của trại nhìn ra phía chân trời là bờ biển Thái Bình Dương mênh mông vô tận. Dưới chân mũi đất, bờ cát trắng nằm xoải mình an lành, vỗ về là những ngọn sóng nhẹ lăn tăn.

Về phía tay phải là một vịnh bán nguyệt, xa xa trở mình làm thành rặng núi con nhô ra biển, ôm vòng dưới chân là bờ cát trắng cuộn mình.

Về phía tay trái chạy dài vẫn là một bờ cát dài, thanh vắng: Trời, Biển, Cát giao hoà.

Trên mũi đất, con đứng một mình. Tâm tư ba bảy nỗi niềm!

Sừng sững bên bờ hàng rào là cây Thánh Giá để nhọn, ôm quanh cây Thánh Giá là một chữ C to lớn. Chữ C dường như đang muốn dang ra ôm ấp, cố gắng cong vòng, biểu tượng của một mong nguyện được làm khung của Thánh Giá, được tham gia tan hòa vào hình tượng của Con Chúa cứu chuộc.

Tiếng sóng nhẹ thì thầm. Tiếng sóng bờ biển Thái Bình vẫn dạt dào một nền âm điệu, ru mãi hoài tâm tình của lòng Mẹ bao la mà nhạc sĩ Y Vân đã cảm ghi trong tác phẩm bất hủ cho đời!

23/11/1981: Biển gào thét bão bùng, dăng mưa, cuốn bão, nhồi vật chiếc ghe con mang 61 con người bé nhỏ gầy gò. Biển gầm rú như một tên ác quỷ đang cơn bạo hành, đầy cuồng nộ, nhe nanh dương vuốt, vùi dập con tàu dưới những bức tường nước đen nhám khổng lồ. Biển như muốn đập nát, nuốt chửng 61 thân xác, 61 linh hồn!

Sự chết, ngưỡng cửa của sự chết, với đầy đủ âm thanh và màu sắc của tang thương phủ trùm trên 61 con người tuyệt vọng.

Ấn tượng về biển bao nhiêu năm qua với con vẫn hoài thế, vẫn hoài của biển đêm lạnh lùng băng giá,

nơi giam thân của nỗi sợ tột cùng, nỗi sợ của tuyệt vọng, của sự chết!

Thứ sáu, 17/8/2012: Biển ngay giữa mù sương và đêm tối, cô đọng lạ thường! Tối nay nhận được bao nhiêu lá thư của anh chị em, những người thăm thi trong bóng tối cho mình. Cổ họng có gì như nghẹn nghẹn. Giữa bóng tối vô nghĩ ấy, bàn tay Chúa lại hiện hình... qua anh chị em. Chân dung Chúa lại hiện hình!

Thứ bảy, 18/8/2012: Biển ngay giữa phòng tối, bỗng phục mình thư giãn lạ thường! Biển tối mênh mông sợ hãi lo âu bỗng tan vào cõi vĩnh hằng! Tâm tình cô độc bỗng như nhánh sông mùa nước lũ cuộn cuộn trôi rũ tan mơn mòi vào lòng biển lớn! Từ trong bóng tối bước ra, choáng ngợp với biển của Kinh Hòa Bình. Cái Tôi cô độc phút chốc bỗng tan nhanh vào biển tình bao la của Thiên Chúa, tan nhanh vào những qua vòng tay dang ra, những đôi chân quỳ xuống!

Nước mắt của hạnh phúc được yêu thương ôi sao mặn mòi!

Thứ bảy, 17/8/2013: Một năm quay về như một trợ tá, đứng bên cạnh cây Thánh Giá, chữ C cùng. Ấm áp trong lòng, cho chính con, cho các anh em. Nhiều người đêm nay tâm tư ba bảy nỗi niềm!

“Bao la tình Chúa thương con, bao la như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn cơn sóng, vỗ về năm tháng đời con.

Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên...”

Biển vẫn mênh mông....

CURSILLISTA PHÊRÔ TRẦN QUỐC TUẤN, K42
16/8/2013



PHONG TRÀO

URSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSE - NGÀNH VIỆT NAM

Sơ kết báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013

ỦNG HỘ CHO HAI KHÓA CURSILLO 44 & 45

AC Điền & Thuận:	Ủng hộ 120 xôi chuối tràng hạt tặng khóa sinh
Một người ẩn danh:	Một loa âm thanh trị giá \$1000
AC Định & Nghiêm:	3 bao gạo
A Nguyễn Cường:	\$300
AC Khiếu Tuấn & Mai Ly, SF	\$200
Chị Trần Quý:	\$200
Chị Tuyết (Yến):	50 lbs giò và 200 bánh dày
PT Sacramento:	6 bao gạo
Tiệm Phở Việt:	100 lbs bánh phở, 1 nồi phở bò trị giá \$500
Chị Kim và Chị Hạnh:	1 nồi hoành thánh mì, bánh bò & bì
AC Minh & Trinh:	Trái cây cho hai khóa và 5 thùng trứng gà
Chị Yến:	Xôi đón khóa sinh Nam
Bác Sĩ Ánh Ngọc:	300 hột vịt lộn
Tiệm Đậu Hủ Thanh Sơn:	50 bìa đậu
Chợ Đại Thành:	5 thùng Mì Tươi
AC Hùng & Mỹ:	Sách Hợp Nhóm cho tân Cursillistas và Trợ Tá Nhóm
Nhóm Giuse 32:	Ủng hộ 1 wireless receiver trị giá \$440
Chị Thủy Lâm:	\$80
Chị Annie Henzel:	\$80
Chị Nancy Quách:	\$80
Chị Mẫn Nguyễn:	\$80
Chị Mộng Thường:	\$80
AC Sỹ Dương:	\$200
Một người ẩn danh:	\$50
AC Đăng Huy:	\$500
Chị Agnès Nguyệt:	\$300
Chị Quý:	\$200
Chị Hồng Hạnh, SF:	1 thùng nước mắm
C Anna Pham Hannah:	\$100
PT Oakland:	\$100 cho bản tin Ultreya
A Trần Hồng Đại:	\$200
AC Phan Vũ Hải Âu:	\$100
A Trần Thế Dũng:	\$200
A Trần Côn Minh:	\$469.75

Sơ kết báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013

DANH SÁCH ĐÓNG NIÊN LIÊM Tháng 6, 2013

A Việt Hải:	\$40
PT Cursillo Miền XI--Hoàn lệ phí:	\$40
AC Vũ Phong & Vũ Ngân Hà:	\$50
AC Oanh Vũ & Nhung Vũ:	\$50
AC Trục Nguyễn & Lâm Trần:	\$50
C Huê Trần:	\$25
AC Trần trung & Vũ Kim Thoa:	\$50
C Theresa Hồng Mỹ:	\$30
C Lucia Ánh Hồng:	\$25
C Maria Phạm Thị Yên:	\$25
C Maria Nguyễn Thị Ty:	\$25
C Theresa Đinh Đào Hòe:	\$25
C Theresa Đinh Nam:	\$25
C Theresa Phạm Muôi:	\$25
C Maria Lê Liên:	\$25
C Maria Bùi Lan:	\$25
C Maria Bùi Khiêm:	\$25
C Maria Hoàng Kim:	\$25
C Maria Nguyễn Thị Tuyết:	\$25
C Henrietta Trần Hiền:	\$25
A Phạm Minh Thanh & Thịnh:	\$50
C Trần Tố Lan:	\$25
A Sylvester Nguyễn Văn Minh:	\$50
C Lucia Trần Thị Thanh:	\$50
A Dominicô Savio Nguyễn Trần Duy	\$50
C M.G. Phạm Thị Kim Tuyền:	\$50
C Lợi Nguyễn:	\$25
AC Nguyễn:	\$50

Các ủng hộ khác:

Trong thánh lễ khai khóa:	\$688
Ủng hộ báo Ultreya:	\$140

Chi:

Lệ phí in báo Ultreya:	\$500
Chi phí tổ chức lễ tĩnh huán	\$410
Linh tinh	\$123

Sơ kết báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013

Tổng chi:	\$1033
Cộng thu tháng 6/13:	\$1863
Tồn quỹ tháng trước:	\$3088
Tồn quỹ tháng 6/13:	\$3918

Niên Liễm Tháng 7, 2013

AC Bùi Trác & Mai:	\$50
C Matta Nguyễn Tuyết Hoa:	\$25
AC Trần Đình Phương & Khen	\$50
C Anna Lê Kim Phượng	\$25
A Nguyễn Quốc Thúy:	\$25
A James:	\$25
A Lương:	\$25
C Đỗ Kim Hương:	\$25
C Hoàng Lệ Hằng:	\$25
A Khiêu Tuấn:	\$25
C Lê Thị Thân:	\$25
Cộng thu niên liễm tháng 7/13:	\$325

Chi:

Tổ chức tĩnh huấn, xử dụng TTCG, hội trường St Victor, deposit doanh trại, linh tinh: \$1358.20

Tồn quỹ tháng 7/13: \$3602

Danh sách ủng hộ và đóng lệ phí đăng trong bản tin này chưa được cập nhật đầy đủ; Đồng thời, các chi tiêu từ lần báo cáo trước cho tới nay cũng chỉ sơ kết. Sau khi nhận được các báo cáo chi tiêu riêng lẻ, và bổ túc các thiếu sót, Ban Tài Chánh sẽ đúc kết cho hoàn chỉnh và công bố vào dịp sau. Cũng xin quý anh chị giúp cho biết các thiếu sót để danh sách được cập nhật chi tiết chính xác hơn. Chi phiếu hỗ trợ PT xin đề trả cho: Linh Vũ, và gửi về địa chỉ: 1524 Hemmingway Rd., San José, CA 95132

Xin chân thành cảm ơn!

Maria Vũ Thùy Linh, Thủ Quỹ

LỜI CẢM ƠN

Trước sự hỗ trợ rất nhiệt thành về nhân tài vật lực của nhiều anh chị và các Phong Trào bạn, PT Cursillo VNSJ xin chân thành bày tỏ niềm cảm kích và biết ơn. Ngoài các hỗ trợ được liệt kê ở trên, mà danh sách hẳn còn thiếu sót, PT cũng nhận được các giúp đỡ nhiều mặt mà không thể liệt kê đầy đủ. Đây là các hỗ trợ thiết thực giúp PT có phương tiện để sinh hoạt. Cầu mong quý anh chị vui lòng tiếp tục hỗ trợ trong tinh thần đó. Xin chân thành cảm ơn và cầu xin Thầy Chí Thánh ban ân phúc dồi dào cho quý anh chị và quý quyến. Thân ái,

Gioan Trần Hiếu, Chủ Tịch PT

LỊCH SINH HOẠT TRONG THÁNG 9, 10, 11 & 12 -2013



- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ Nhật, mùng 22/9 7-9:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo

- **Đại Hội ULTREYA :**
Chủ Nhật, mùng 6/10/13, 12:30-3:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo

- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ Nhật, mùng 27/10/13; 7-9:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo

- **Đại Hội ULTREYA :**
Chủ Nhật, mùng 3/11/13, 12:30-3:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo

- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ Nhật mùng 24/11/13; 7:00-9:30, tại Trung Tâm Công Giáo

- **Đại Hội ULTREYA :**
Chủ Nhật mùng 1/12/13; 12:30-3:30, tại Trung Tâm Công Giáo

- **TRƯỜNG LÃNH ĐẠO :**
Chủ Nhật mùng 22/12/13; 7-9:30PM, tại Trung Tâm Công Giáo

Mọi chia sẻ, bài vở, ủng hộ, hoặc đóng góp ý kiến cho Bản Tin Ultryea, xin gửi về:

Email: banbientap.cursillo@gmail.com

Hoặc gửi về: 3766 Deedham Drive

San Jose, CA 95148



CURSILLO MOVEMENT—VIETNAMESE SECRETARIAT
DIOCESE OF SAN JOSE, CALIFORNIA

Kính Biểu : _____

