

ULTREYA

BẢN TIN
THÁNG 12, 2022

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA



Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

PHONG TRÀO CURSILLO
NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



TRƯỞNG PHONG TRÀO
Matthew Phan Hoàng Vương
vphan62@hotmail.com



LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
andrew.v.nguyen@dsj.org



PHÓ PHONG TRÀO
Dominino Nguyễn Đức Hải
haicucducnguyen@gmail.com



TRƯỞNG LÃNH ĐẠO
Giuseppe Nguyễn Văn Thâm
tomnguyent@gmail.com



THỦ QUỸ
Maria Đặng Phương Tần
tadang@scusd.net



KHỐI TIỀN
Theresa Nguyễn Thanh Trúc
tructnguyen66@yahoo.com



KHỐI HẬU
Dominino Nguyễn Lô
longuyen25@gmail.com



THƯ KÝ
Maximilian Kolbe Đỗ Minh Chánh
dominh.chanh@gmail.com



KHỐI BA NGÀY
Phanxico Xavier Châu Hoàng
minhchauhoang2000@yahoo.com



KHỐI TRUYỀN THÔNG
Gioan Vũ Ngọc Danny
banbientap.cursillo@gmail.com

Ban Biên Tập

Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Maria Lê Thị Hoa
Agnes Nguyễn Thị Hồng-Cúc
Theresa Nguyễn Thùy Mai
Gioan Vũ Ngọc Danny

Cách Gửi Bài:

Email: banbientap.cursillo@gmail.com

Mục Lục



Thư Cha Linh Hương	4		
Thư Văn Phòng Điều Hành	6		
Cursillo Khóa 59 - Cảm, Thấm & Thấu	8	Thiên Chúa ở Cùng Chúng Ta	57
Tâm Tình Trợ Tá Khóa 59	12	Linh Hồn Tôi Đi Lạc	61
Con Là Ai?	16	Thiên Chúa Làm Người	62
Những Cảm Nghiệm Trợ Tá Khóa 59	18	Giàn Bầu, Giàn Bí Không Nở Hoa	65
Lòng Biết Ơn	26	Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?	68
Xin Thầy Chí Thánh Cho Con Được Ơn Bền Đồi	30	Hình Ảnh Khóa Nam 58	76
Ấm Thực Lưu Ký	34	Hình Ảnh Khóa Nữ 59	77
Tình Yêu Chúa Chan Hòa Mặt Đất	36	Hình Ảnh Decuria Khóa Nam 58	78
Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên	38	Hình Ảnh Decuria Khóa Nữ 59	81
Khao Khát Chúa	45	Hình Ảnh Trợ Tá Khóa Nam 58	85
Tình Chúa Mùa Thu	48	Hình Ảnh Trợ Tá Khóa Nữ 59	88
Ban Nhạc Hòa Tấu Cursillo Khóa 58	50	Danh Sách Niên Liễm	91
Hãy Đến Với Người Anh Em Khi Thập Giá Quá Nặng	55		

Thư Cha Linh Hưởng

Quý anh chị Cursillistas rất thân mến,

Chúng ta đang bước vào năm Phụng Vụ mới, Năm A, khởi đầu với mùa Vọng, đón chờ Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người. Trong tâm tình mùa Giáng Sinh, tôi chân thành gửi đến quý anh chị và gia quyến lời cầu chúc bình an và niềm vui trong tình yêu của Hai Nhi Thiên Chúa như tiếng hát của các thiên thần:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Thời gian qua, thảm họa dịch bệnh Covid đã gây nhiều tang thương, làm chao đảo nếp sống của không biết bao người và Phong Trào chúng ta cũng bị ảnh hưởng không kém. Tạ ơn Chúa, cơn khủng hoảng hiện nay tuy chưa dứt hẳn nhưng đã qua sự nguy hiểm, và cuộc sống mọi người bắt đầu trở lại bình thường. Nhờ thế, vào cuối tháng Tám vừa qua, chúng ta vui mừng Phong Trào đã mở được hai khóa Ba Ngày sau hai năm gián đoạn.

Cùng các anh chị tân Cursillistas, tôi xin hiệp ý cùng tất cả anh chị em trong PT, dâng lên Thầy Chí Thánh lời tạ ơn vì Ngài đã thương ban cho hai khóa học được diễn tiến suôn sẻ tốt đẹp. Trong niềm hân hoan chúc mừng quý anh chị đã trải qua cuộc hành trình tâm linh đầy ân sủng, tôi cầu mong quý anh chị tiếp tục gìn giữ ngọn lửa mến đó lâu dài. Gặp gỡ Thầy Chí Thánh là chúng ta để Ngài hướng dẫn cuộc sống chúng ta trong thánh ý và tình yêu của Ngài.

Sinh hoạt gần đây của PT chúng ta ghi nhận việc bầu lại

bán phần VPĐH với kết quả rất phấn khởi nhờ sự hăng hái dẫn thân của các anh chị cũ mới. Tạ ơn Chúa, Ngài vẫn luôn quan phòng hướng dẫn để PT lúc nào cũng có những người nhiệt tâm thiện chí đứng ra đảm nhận các công việc chung. Xin chúc mừng quý anh chị vừa được tái cử và tân cử vào VPĐH cho nhiệm kỳ mới 2023 - 2025.

Trưởng Trường Lãnh Đạo: Anh Giuse Nguyễn Văn Thẩm
(tái đắc cử)

Trưởng Khối Tiền: Chị Têrêsa Trúc Nguyễn

Trưởng Khối Ba Ngày: Anh Phanxicô Xaviê Châu Hoàng Minh (tái đắc cử)

Thủ Quỹ: Chị Maria Tân Đặng

Dịp này, tôi cũng xin hết lòng cảm ơn quý chị sau đây đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ: Chị Victoria Vicki Lee, Thủ Quỹ hai nhiệm kỳ, và Chị Têrêsa Nguyễn Phương Anh, Trưởng Khối Tiền một nhiệm kỳ.

Nhìn về phía trước, chúng ta hân hoan dẫn thân thực hành ba khía cạnh cuộc sống của người Cursillista là sùng đạo, học đạo và hành đạo. Tôi khuyến khích quý anh chị hăng hái tham gia vào phụng vụ của Giáo hội, nhận lãnh các bí tích, trau dồi kiến thức về đạo, và tích cực hoạt động nhằm lành mạnh hóa các môi trường cuộc sống, từ gia đình đến ngoài xã hội, bồi dưỡng nền văn minh sự sống của chúng ta.

Cầu xin Thầy Chí Thánh luôn chúc lành tất cả chúng ta,

Quý Mến,

LM Andrew Nguyễn Vũ,

Linh hướng PT

Thư Văn Phòng Điều Hành

Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão 2023

Kính Thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Anh Chị Cursillistas thân mến:

Trong bầu không khí thật ấm cúng, vui tươi và nhộn nhịp của ngày sinh hoạt TLĐ 22 tháng 10 vừa qua, Phong Trào chúng ta đã bầu lại ban phần Văn Phòng Điều Hành nhiệm kỳ 2023 – 2025 với kết quả như sau:

Trưởng Trường Lãnh Đạo: Anh Giuse Nguyễn Văn Thắm (Tái đắc cử)

Trưởng Khối Tiền: Chị Theresa Nguyễn Thanh Trúc (Tân cử)

Trưởng Khối 3 Ngày: Anh Phanxicô Xaviê Châu Hoàng Minh (Tái đắc cử)

Thủ Quỹ: Chị Maria Đặng Phương Tân (Tân cử)

Những Anh Chị tân cử, và tái đắc cử sẽ cùng sát cánh làm việc chung với các Anh Chị hiện đang phục vụ trong Văn Phòng Điều Hành là:

Trưởng Phong Trào: Anh Matthew Phan Hoàng Vương.

Phó Phong Trào: Anh Đôminicô Nguyễn Đức Hải.

Trưởng Khối Hậu: Anh Đôminicô Nguyễn Lô.

Trưởng Khối Truyền Thông: Anh Gioan Vũ Ngọc Danny.

Thư Ký: Anh Maximilian Kolbe Đỗ Minh Chánh.

Và dưới sự Linh Hướng của Cha Andrew Nguyễn Vũ, một Linh Mục trẻ đầy nhiệt tình, hăng say, hy sinh cùng đồng hành với VPĐH nói riêng cũng như Phong Trào nói chung.

Trong dịp này, Tân Văn Phòng Điều Hành không quên bày tỏ sự cảm kích, và lòng biết ơn đến quý Chị:

Chị Victoria Lee Vicki, nhiệm vụ Thủ Quỹ, với 6 năm phục vụ.

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phương Anh, nhiệm vụ Trưởng khối Tiền, với 3 năm phục vụ.

Tấm gương phục vụ của quý chị đã nói lên lòng yêu mến Phong Trào và sự nhiệt thành dấn thân phục vụ đã mang lại nhiều hoa trái cho Phong Trào Cursillo VNSJ chúng ta.

Qua những Hồng Ân mà Phong Trào chúng ta đã nhận lãnh, kính xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện với Tân Văn Phòng Điều Hành, dâng lên Thầy Chí Thánh lời cảm tạ.

Trong bầu không khí đón mừng Lễ Giáng Sinh chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện với Chúa Hài Đồng. Xin Ngài thương ban cho chúng ta một Giáng Sinh 2022 an lành, thánh thiện và trong tâm tình đón chào Năm Mới 2023, chúng ta cùng hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta và nguyện cầu cho quê hương được tự do, ấm no và bình an.

Nhân dịp Xuân Quý Mão, xin kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Cursillistas và quý quyến một Năm Mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, kang an và bình an trong tay Thầy Chí Thánh.

Thân ái trong tình yêu Chúa Kitô,

Thay mặt Văn Phòng Điều Hành,

Matthew Phan Hoàng Vương, Trưởng Phong Trào

Cursillo Khóa 59 - Cảm, Thấm và Thấu

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nhưng chúng tôi đã đi những 3 ngày. Vậy chúng tôi đã học được mấy sàng hay mấy thúng? Không có một đơn vị đo đếm nào thể hiện được những gì chúng tôi đã nhận được, học được trong Khóa 3 ngày mang lại.

Những gương mặt còn căng thẳng, hồi hả vội vã vì vừa thu xếp xong công việc và gia đình để đến với camp St. Francis. Chẳng ai quen ai, cũng chẳng thể nở một nụ cười với nhau. Đầu óc ai cũng đều chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống đời thường. Duy chỉ có các chị trong các ban phục vụ thì hồi hả tất bật mà vẫn

luôn miệng cười tươi.

Tôi đến rất sớm nên có nhiều thời gian đi dạo, ngồi dưới những tán cây hướng mắt ra biển mà hít cho căng đầy lồng ngực thứ không khí trong lành. Chạm tay tới những làn hơi nước theo gió thổi vào như một thứ thần khí diệu kỳ.

Tĩnh tâm để tìm lại chính mình: chắc chắn đa số chị em trong khóa đều là những người vợ, người mẹ, người bà toàn thời gian và họ làm việc overtime gần như mỗi ngày. Họ là những người mẹ, người vợ luôn thức dậy sớm lo cho chồng con từ bữa ăn sáng đến áo quần, vội vã đưa con tới trường, rồi vội vã đi làm. Họ là

những người mẹ, người vợ, vừa tan ca làm đã vội chạy đi chợ. Về nhà là vội vào bếp, lo nghĩ và tính toán mỗi ngày, nấu món gì cho chồng con ăn. Họ cũng là những người cuối cùng ngồi xuống bàn ăn. Họ ăn vội và đứng lên sớm hơn để còn dọn rửa. Họ là người đi ngủ cuối cùng vì vừa lo dọn dẹp lại vừa sắp xếp mọi việc cho chồng con ngày mai. Vòng xoay cuộc sống, bộn bề lo toan, họ đôi khi quên đi bản thân. Và họ cần lắm những phút giây Tĩnh. Tĩnh lặng trong tâm hồn không lo toan bận rộn, không ồn ào tất bật. Để tâm hồn họ được hướng trọn về Chúa. Để Chúa hiện diện nơi họ trong từng phút giây, trong bữa ăn, giấc ngủ. Để Chúa đánh thức những tâm hồn mong manh yếu đuối, nhưng cứ phải gồng mình lên giữa cuộc sống

đời thường. Tôi tin rằng 48 chị em trải qua khóa 3 ngày đều đã được chạm tới đáy lòng mình. Họ đã trải lòng với Chúa như một người bạn trong những khoảnh khắc riêng tư cũng như chia sẻ với Chúa như một người Cha nhân lành để được ủi an, vỗ về yêu thương. Khi đã lắng sâu trong tâm hồn và cảm nhận được những yêu thương, chúng ta chắc đều nhận ra, trước giờ mình vẫn luôn được yêu thương che chở. Nhưng chỉ là chúng ta vẫn chưa biết cách đón nhận. Đơn giản chỉ là một nụ cười, một hành động quan tâm. Mình đã được quan tâm như vậy đó. Mà đôi khi mình không nhận ra. Chúa đã thương chúng ta đến nhường nào, mà nhiều khi chúng ta không biết cách đón nhận. Trao đi những yêu thương là những cảm

nhận sâu sắc mà mỗi thành viên đều học được sau khóa 3 ngày này. Và sẽ mang đi thực hành cho cuộc sống ngày thứ 4 trong tương lai.

“Vô tri bất mộ” - Không biết thì không ngưỡng mộ, không yêu mến được. Điều này quả là đúng với tôi. Từ khi sinh ra lớn lên trưởng thành tới khi 36 tuổi. Tôi chưa bao giờ biết đến Chúa, nhà thờ, chưa bao giờ nghe đến thánh kinh, giáo hội. Tôi ăn mừng lễ Noel mỗi năm vì đó là dịp để trưng bày nhà cửa cho đẹp, mở nhạc giáng sinh nghe cho vui, có không khí và để được party, tiệc tùng. Khi tôi đến Mỹ, tôi đã biết đến Chúa và đi dự thánh lễ thì các nghi thức, các bài đọc, lời nguyện làm tôi tò mò vì không hiểu. Do vậy, tôi tham gia học lớp Giáo lý Tân tòng. Suốt

thời gian học, tôi có nhiều ý kiến, nhiều câu hỏi đặt ra với khối óc duy ý trí của mình. Đôi khi tôi tranh luận về những ngôn từ của Lời Chúa. Đến nay tôi nhận thấy, học và đọc thôi chưa đủ. Tôi đã chưa bao giờ Ngẫm, chưa bao giờ đủ thời gian để suy niệm, để cảm và để thấu được những gì Chúa mặc khải. Tôi nhận ra rằng biết đến Chúa không khó nhưng để có sự cảm mến và yêu thương sâu sắc chúng ta cần thời gian để học, để trải nghiệm và hơn hết cần có một trái tim hướng trọn về Chúa, và sẵn sàng mở lòng để đón Chúa vào lòng, để cảm nhận để thấm và để thấu những yêu thương của Người.

Học đạo là Khối kiến thức khổng lồ. Tôi luôn tâm niệm câu nói: “ Sống đến già học đến già”. Trong

khóa 3 Ngày, tôi đã thấy các cô đã là những người bà, tham gia khóa và ngồi học với giấy bút ghi chép chăm chỉ, chia sẻ đầy nhiệt huyết. Tôi nhận thấy, kiến thức về đạo về Chúa thật bao la, mà một người “đạo ngọn” như tôi cứ nghĩ rằng những người “đạo gốc” có đạo từ trứng nước thì họ đã hiểu và đã được học đạo từ khi lọt lòng. Nhưng khóa Cur-sillo 59 đã làm tôi thay đổi suy nghĩ, bất cứ Kitô hữu nào cũng cần học đạo, rèn luyện và trau dồi kiến thức mỗi ngày. Để làm được chứng nhân cho đời, để rao giảng và truyền đạt đúng Lời Chúa. Chúng ta cần đào sâu kiến thức, hiểu đúng phương cách sống đạo và hành đạo. Với tuổi đạo 5 năm, tôi cứ

nói vui với mọi người tôi là “đạo ngọn”. Nhưng tôi ao ước được đào sâu kho báu tri thức, tìm con đường dẫn tới mỏ kim cương, nơi chất chứa đầy những yêu thương của Chúa. Vì tôi tin rằng có Chúa đồng hành thiên đàng hiện diện ngay đây, mỗi ngày, giữa cuộc sống trần gian. Amen.

San Jose 8/2022

Maria Trương Thanh Nga

*Bạn hãy giữ ánh sáng
của Đức Kitô
luôn rực sáng
trong tim bạn.
Vì chỉ có Ngài
là Đường để đi theo;
là Chân lý để rao truyền;
là Tình yêu để yêu mến.*

Mẹ Têrêsa Calcutta

Tâm Tình Trợ Tá Khóa 59

Em đi Cursillo năm 2012, đến nay đã được mười năm. Sau khi đi khóa, mỗi năm em đều trở lại với phong trào và làm trợ tá các khối khác nhau. Đặc biệt năm nay, em đảm trách làm Trưởng Khối Âm Thực, một vai trò mà các chị đã hỏi em: "Sao nhỏ gan quá vậy dám nhận trách nhiệm này?" Lúc đó em mới cảm thấy rất hoang mang tự hỏi "không biết mình có gồng gánh nổi không đây???". Sau khi đi khóa về, đây là những gì em cảm nhận được: đó là tình thương tuyệt vời của Thầy Chí Thánh, tình bạn hữu, tình đồng đội mà mỗi lúc nghĩ đến, em lại thấy trào dâng nỗi xúc động.

Trước hết, xin nói về Khối Âm Thực của em. Để chuẩn bị nhân sự, trước khi lên khóa em có mời một số anh

chị em kỳ cựu của ban âm thực các khóa trước. Vì lý do sức khỏe, hoặc vì bận việc gia đình, một số anh chị đã trả lời: "không thể đi được". Hụt hẫng, thất vọng khiến nỗi lo càng nhiều thêm.

Nhưng cứ sau mỗi Tuần Tĩnh Huấn và cầu nguyện, số các chị tham gia ngày càng nhiều hơn. Và cũng nhờ các chị trưởng Nancy và Thiên Hương kiếm thêm người đến giúp em. Hai tuần lễ cuối, em có thêm anh Hùng và anh Phi đồng ý trợ giúp. Tạ ơn Chúa! "Hồng ân Chúa bao la, bao la. Tuôn xuống đời con miên man, miên man". Các anh chị thử tưởng tượng xem: các phụ nữ chúng em nấu ăn cho hơn trăm người mà không có các anh giúp thì rất khó nhọc bê cái nồi nước lèo

nặng chình chịch hay cái chảo to đùng như thế! Chiều thứ năm lại có thêm các anh: anh Hùng, anh Như, anh Long, và các anh không tên... lên giúp. Các anh làm những việc nặng như: rửa nồi, rửa chảo, rửa chén, khuôn vác,... Các anh làm liên tục, trong âm thầm và lặng lẽ, không cần ai biết đến và cũng không cần ai cảm ơn! Em rất cảm động và trân quý tinh thần làm việc của các anh!

Để có được những bữa ăn ngon và phong phú, em cũng không quên nhắc đến đầu tàu của ban ẩm thực, chị Vui. Chị đã phục vụ trong ban ẩm thực mấy chục năm nay. Chị đã lên menu, tính toán số lượng để mua sắm và cách thức nêm nếm. Chị đã làm việc



không mệt mỏi cho cả hai khóa mặc dù chị còn một người mẹ già ở nhà cần được chăm sóc. Gương phục vụ, hy sinh của chị khiến em khâm phục vô cùng! Ngoài ra, chị phó của em, chị Trâm cũng rất vất vả cho cả hai khối. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Nếu không có công sức của tập thể thì một cá nhân cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đó là em muốn nhắc đến các cây tre lão luyện trong đội: chị Liên, chị Susan, chị Hạnh, chị Nhường, Thùy Linh, Ly, Tuấn Anh, Thảo, Phấn, Nga, Xuân, Quý & chị Khê. Các chị đã từng làm trong ban ẩm thực nhiều năm và dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, phải nhắc đến các cây măng non,

lính mới toanh làm trợ tá lần đầu tiên và cũng có chị mới tham gia ẩm thực. Tuy ít kinh nghiệm nhưng các chị, em làm rất giỏi, rất hăng say, và nhiệt tình. Là những người sai đâu làm đó không hề than. Đó là em Khánh, em Linh, em Chinh, chị Kim, chị Thoa. Các chị em quá đổi tuyệt vời và quá đáng yêu!

Thức ăn ba buổi mỗi ngày, thêm phần giải lao nên chúng em làm việc liên tục. Xong buổi sáng thì lo chuẩn bị tiếp buổi trưa và chiều, cứ như thế. Tuy làm việc rất mệt nhọc nhưng các chị đã tìm thấy niềm vui trong công việc, khi phục vụ. Các chị nói cười ríu rít và người nào cũng làm việc một cách hăng say, hết mình. Nhìn những tấm hình chụp các anh chị làm việc dưới bếp em cảm thấy rất là cảm động, tri



ân các anh chị và càng yêu quý các anh chị nhiều hơn. Có những lúc chúng em quây quần bên nhau tập hát, cầu nguyện và chụp hình cùng nhau. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt, em nhận ra rằng: Thầy đang đồng hành và chúc phúc cho nhóm chúng em!

Thêm một điều mà em không sao hiểu nổi là: làm sao cái chân bị thương của anh Hùng có thể đứng vững suốt bốn ngày để nấu nướng? Chị Nhưòng cũng vậy, chị ấy bị phỏng nặng cả hai bằng chân ba tuần lễ trước đó, vậy mà vẫn tiếp tục lên khóa để làm việc. Đúng là một

phép lạ chỉ xảy ra trên khóa Cursillo. Tất cả là một Hồng ân quá đổi tuyệt vời mà Thầy ban cho khối ẩm thực chúng em.

Ngoài ra, em cũng

được rất nhiều sự yểm trợ và cầu nguyện từ các khối như Hành Chánh, Phụng Vụ, Giám học. Chúng em làm việc trong tinh thần đoàn kết, vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Các anh trong các khối khác cũng yểm trợ không ít. Các anh đã tình nguyện chở đồ nhà bếp lên khóa, đi pick up bánh mì, xôi cúc và chạy đi mua đồ lặt vặt khi cần. Các anh rất nhiệt tình, hăng hái khiêng những đồ nặng và kiêm luôn việc rửa sàn nhà bếp. Em không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn tất cả các anh.

Nhìn lại những sự việc đã xảy ra, em thầm cảm tạ Thầy Chí Thánh. Thầy đã sai các thiên thần đến giúp em thông qua các anh, chị, em để cho em hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thầy đã thấy được thể xác suy nhược và tinh thần mỏng giòn, yếu đuối của em nên đã trợ lực tinh thần bằng

những lời cầu nguyện động viên, bằng những palanca mà các anh chị viết cho em. Em roi nước mắt khi đọc được những lời tâm tình, chia sẻ chứa đựng đầy tình yêu thương gửi gắm trong đó.

Tạ ơn Thầy! Con nhận ra sự hiện diện của Thầy trong chúng con. Cảm ơn từng anh chị đã đồng hành và cầu nguyện cho em trên khóa. Mong rằng tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau, ủng hộ, động viên nhau làm tông đồ theo Thầy và nên Thánh ngày sau.

Chúa Kitô không ở đâu xa mà Chúa ở ngay trong anh chị em xung quanh chúng ta, người mà mình có thể chạm đến bằng xương, bằng thịt. “*Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi khen danh Ngài*”.

Phượng Tần , trợ tá K 59

CON LÀ AI?

Thomas Trương Quang Khải (K58)

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?

Qua nụ hôn con phản bội tình Thầy
Đã bán Chúa ba mươi đồng tiền kẽm
Miệng tung hô Người, khi con đối diện
Sau đó lại văng lên lời kết án.

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?

Yếu đức tin con chối Chúa bao lần
Dù quyết tâm không bao giờ tái phạm
Nhưng thuyền con vẫn nổi trôi không bến
Không tìm ra, đâu phương hướng của Thầy.

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?

Chỉ khi con thực xỏ ngón tay vào
Những lỗ đinh yêu. Yêu người tội lỗi
Thầy vẫn yêu, yêu đến trót cuộc đời
Vòng tay đó Thầy ôm con trọn kiếp.

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?

Dù bao lần con đã trót quay lưng
Để Thầy vẫn mong con từng giây phút
Vẫn chọn con là môn đệ của Thầy
Đưa con lên đời Canvê hạnh phúc.

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?
Trên Thập giá, Thầy nói lời tạm biệt
Bằng thứ tha những tội lỗi của đời
Vói chén đắng Thầy vâng lời uống cạn
Để cho con và cho cả loài người.

Con là ai mà Thầy thương con đến thế?
Đi cùng Thầy tiến bước núi Canvé
Tay trong tay duy chỉ có mình Thầy
Luôn nắm chặt tay Thầy và tay bạn
Hành trình mới cho ngày thứ tư trọn vẹn.



*Vẻ rực rỡ của bông hồng
và màu trắng của bông huệ
không tước mất
hương thơm của bông hoa tím
hay lấy đi vẻ hấp dẫn mộc mạc
của bông cúc dại.
Nếu mỗi bông hoa nhỏ
cứ muốn làm một bông hồng,
mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều.*

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

NHỮNG CẢM NGHIỆM TRỢ TÁ KHÓA 59

*Những ân tình Chúa dành
cho con, quá dư đầy
không còn chi hơn.
Biết lấy chi cảm mến
thánh ân không bờ bến,
Chúa thương ban
xuống trên phận hèn.*



*Rộn ràng như suối mơ lòng con dâng ngập bao ý thơ,
vì Ngài thương chọn con lúc còn xa xưa.
Bước đi giữa muôn người
đem lòng mến tô thắm môi cười,
đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời.*

Tình yêu thương của các chị em trợ tá đã nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều và giúp tôi đứng lên mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách như khi tôi nhận được tin báo: "Con gái của tôi phải vào Emergency để sanh mổ". Lúc đó, tôi muốn bỏ về để lo cho con, nhưng qua sự động viên, an ủi và cầu nguyện của các chị em trợ tá, đã giúp tôi bớt lo lắng, bồn chồn mà chỉ biết

phó thác mọi sự trong Tay Chúa Quan Phòng. Thật vậy, qua sự hiệp ý cầu nguyện của các chị em, Chúa đã nhậm lời và ban cho mọi việc được tốt đẹp.

Được tham gia phục vụ khóa 3 ngày tại Camp St. Francis đã cho tôi cảm nghiệm tinh thần yêu thương giữa các chị em trợ tá với các tham dự viên trong khóa 59 thật gần gũi,

thân thiện, và gắn bó với nhau như tôn chỉ của phong trào *“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em”*.

Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành và hiện diện giữa chúng con. Amen.

Hải Vũ

Ca dao Việt Nam ta có câu “chị ngã em nâng”, mình lại một lần nữa cảm nghiệm được điều này khi chị em trong nhóm phụng vụ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn và cùng nhau chia sẻ những vui buồn, suy tư và trăn trở trong cuộc sống.

Ngoài trời se se lạnh, nhưng trong túp lều Thánh Thể, tất cả chị em quây quần bên Chúa và Mẹ Maria không những để suy tôn, chiêm ngắm mà còn cùng nhau cầu nguyện và dâng lên những nỗi niềm thầm kín. Những giây phút

đó mình cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhàng. Sau hơn hai tháng rồi, hình ảnh và cảm xúc đó tưởng như mới hôm qua.

Nhớ lần đầu tiên mình đi sinh hoạt Ultreya, khi nghe câu nói: **“một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em”**, tim mình nhảy lên vui sướng vì biết mình đã tìm ra được một trong những phương hướng sống mà mình đã tìm kiếm lâu năm. Đòi con tất cả là HỒNG AN. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Cảm ơn các chị.

Thùy Mai Nguyễn

Được trở lại trợ tá khóa 59 tại Camp Francis năm nay là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho tôi. Nhìn thấy khung cảnh trại và những gương mặt thân thương, lòng tôi bồi hồi nhớ về khóa 33 của 15 năm trước. Nơi này tôi đã được Thầy chọn và chính tôi

cũng đã quyết định chọn Giêsu là người Thầy cho mỗi ngày còn lại của đời tôi. Nước mắt tôi rơi theo từng lời hát được vang lên trong khóa học, vì cảm nghiệm tình Chúa và tình người. Cám ơn các em trong khối phụng vụ đã tặng cho tôi món quà "HOPE - Hy Vọng" qua sự trưởng thành trong đức tin của các em. Trân trọng món quà và mang theo mình trong cuộc sống ngày thứ tư còn lại.

Kim Tuyền Phạm

Sau gần 3 năm dịch bệnh, con cảm tạ Chúa đã cho tất cả chị em trợ tá chúng con lại một lần nữa được trở lại khóa và dẫn thân phục vụ anh em và Phụng vụ Chúa. Lần này trở về lại Khóa 3 ngày, tâm hồn con lại được gần Chúa hơn, qua những cử chỉ yêu thương và hăng hái của

những anh chị em trợ tá. Trong 2 tiếng con ngồi Châu với Chúa, chỉ một mình con và Chúa, con thấy mình lúc nào cũng không xứng đáng được Chúa để tâm tới. Nhưng con cảm nhận được lúc nào Chúa cũng yêu thương con nhất trên đời. Chúa ơi, con sẽ mỗi ngày cố gắng hơn nữa, để con được xứng đáng làm con cái của Chúa hơn. Xin Chúa ban thêm sức cho con, để con biết nhận ra Thánh Ý Chúa muốn con làm gì, để đẹp lòng Chúa hơn.

Con cảm tạ Chúa.

Kailtyn Phạm

Tạ ơn Thầy!

Bước chân vào đất trại St. Francis, lòng con nôn nao tràn ngập niềm vui, con đã được trở lại một mái ấm gia đình trong tình yêu của Thầy Chí Thánh. Sau một thời gian dài khóa



chính bản thân mình, và con nhận ra được nhiều hồng ân mà Thầy đã ban cho con. Con cảm nhận

3 ngày đã bị ngừng hoạt động vì dịch bệnh lan tràn khắp nơi, một lần nữa ngọn lửa yêu thương trong lòng con được hâm nóng lại qua những tấm gương sáng của quý anh chị đến trợ tá cho khóa 3 ngày. Những việc làm của quý anh chị là những lời dẫn dò, nhắc nhở của Thầy nhắc nhở con luôn trân trọng ân phúc Chúa ban, biết sống khiêm nhường và yêu thương để làm đẹp lòng Thầy.

Con thích nhất là được ở gần bên Thầy trong nhà nguyện Thánh Thể. Những nỗi lo âu, khó khăn, muộn phiền của con đều biến mất, vì Thầy đã soi sáng cho con nhìn lại

được tình yêu bao la của Thầy, tâm hồn con rất bình an và hạnh phúc khi có Thầy luôn đồng hành với con trong từng giây phút của cuộc sống.

Thầy ơi, 3 ngày đi qua thật nhanh, nhưng trong tâm trí của con luôn khắc ghi lời Thầy, 3 ngày này như một quyển sách quý báu mà con luôn mang theo trên bước đường hành trình của ngày thứ tư được tốt đẹp hơn.

Con xin Thầy cho con được phép trở về với khóa 3 ngày trong mỗi năm, để tâm hồn con luôn mãi được ở bên Thầy.

Con yêu mến Thầy!

Phượng Trần

Đã mất hai năm không được đến với khóa 3 ngày. Ngày trở lại như một sự hồi sinh sau cơn bệnh nặng. Tất cả cảnh vật và con người hình như cũng được khoác một bộ áo mới. Trợ tá các ban làm việc rất nhiệt tình như để bù cho hai năm bị “thất nghiệp”. Chúng tôi cười nhiều và yêu thương nhau hơn. Có vài trục trặc nhỏ nhưng đó lại là những bài học quý giá cho người trợ tá. Và trên hết chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh mang yêu thương đến khóa học, như lời ca điệu múa chúng tôi đã đem đến cho quý chị khóa sinh trong bài *Gieo Mầm Tin Yêu*: “*Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc. Bởi người đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha trong đời... phục vụ là chính niềm vui*”.

Trúc Nguyễn

Cảm nghiệm của em được đi trợ tá: “thật là vui khi được gặp lại những Cursillistas với gương mặt vui tươi niềm nở, để chuẩn bị phục vụ cho những tham dự viên, để quý chị cũng được hạnh phúc, vui tươi như chị em chúng em vậy.”

Stephanie Loan Nguyễn

Lần đầu tiên, sau năm làm khóa sinh, em trở lại khóa với tư cách là một trợ tá trong Khối Phụng Vụ. Những ngày ở khóa thật bận rộn, thiếu ngủ và mệt - nhưng rất vui. Vui vì em thấy mỗi một người chúng em thực hành giáo huấn của Thầy Chí Thánh là hãy yêu người anh em mình như Thầy yêu chúng con. Và chúng em đã sống trong tinh thần đó. Vì yêu, chúng em đã sống trong tình liên đới và bác ái, đã

bỏ đi sự khác biệt của mình với của người khác để chúng em có thể liên đới giữa cá nhân mình và với người khác; với khối này với khối khác. Vui nhất là



quý chị tham dự viên cứ trầm trồ: “Thấy các chị vất vả cả ngày mà sao các chị lúc nào cũng tươi cười được, hay thật!”

Hai lần đi khóa - khi được phục vụ và khi đi phục vụ - là hai lần em cảm nghiệm được thiên đàng nơi trần thế, bởi vì khi lãnh nhận hay khi cho đi, đều được bao trùm bởi Yêu Thương! Lạy Thầy Chí Thánh xin luôn ở cùng con, để những lời con nói và những việc con làm chỉ bởi yêu thương. Amen!

Bích Phượng

Một trong những điều tôi cảm nghiệm đậm nhất trong khi làm trợ tá cho

khóa 59 cuối tháng Tám vừa rồi là giờ Châu Thánh Thể của nhóm.

Mỗi buổi sáng sau khi ăn xong, khối PV chúng tôi rủ nhau vào lễ Thánh Thể để dâng lên Chúa một ngày mới.

Qua giờ châu, với những tâm tình sâu thẳm được bày tỏ và phó dâng lên Chúa đã giúp cho tình thân và tinh thần phụng vụ như keo sơn gắn chặt chị em với nhau. Thật đẹp! Thật gần với Chúa!

Và qua giờ châu tôi thấy mình thật nhỏ bé để được thủ thi cùng Chúa: “Chúa ơi! Một ngày mới bắt đầu, con đã tập luyện kỹ lưỡng nhưng sao con vẫn sợ

mình làm sai. Con là đây
tớ vô dụng của Chúa đây.
Chúa ơi! Xin hãy dùng con
như cây viết chì trong tay
Chúa”.

Và rồi một ngày bình an,
tốt đẹp trôi qua...

Tạ ơn Thầy!

Trang Vũ

Em là Hoàng Phượng ở
Stockton. Em đã từng đi
trợ tá giúp cho các khóa ở
Sacramento, nhưng đây là
lần đầu tiên em đi trợ tá
khóa ở San Jose. Cũng khá
là ngỡ ngàng mặc dù có quen
biết một số anh chị ở San
Jose từng lên giúp khóa ở
Sacramento. Nhân dịp này
em cũng muốn gặp lại quý
anh chị ở San Jose sau đại
dịch Covid. Năm nay ở
cộng đoàn Stockton, nhờ
ơn Chúa, cộng đoàn
chúng em lại có được 3
anh, và 2 chị tham dự
khóa 58 và 59 lần này. Thế
là, em xin trở lại với vai

trò là trợ tá của Khối
Phụng Vụ, để góp một
phần nhỏ vào khóa học
này. Em cũng mong muốn
được đồng hành với 2 chị
tham dự khóa Cursillo
năm nay.

Em xin được chia sẻ một
vài tâm tình sau khi đi trợ
tá khóa 59 ở San Jose. Thực
ra lúc đầu em cũng ngỡ
ngàng và ngần ngại, vì không
biết mình có giúp được gì
không? Không biết quý
anh chị ở San Jose như thế
nào? Bởi vì em biết quý
anh chị Cursillistas ở San
Jose rất năng động, và
sống tinh thần Cursillo rất
hăng say. Nhưng vì muốn
đồng hành cũng như vì
trách nhiệm với 2 chị mà
em đã bảo trợ, cho nên em
cũng “liều mình” nhắm
mắt đưa chân, và để Chúa
lo liệu. Quả là một sự
ngạc nhiên khi em được
tiếp xúc với mọi người
trong suốt khóa học. Em
cảm thấy thật ấm áp, vì

quý anh chị đã cho em một bầu không khí thật ấm tình người trong Thầy Chí Thánh, khiến em chẳng còn cảm thấy xa lạ nhưng trở nên gần gũi như anh chị em trong một gia đình. Rồi có những giây phút thật vui khi thấy những chị em với đôi mắt đỏ hoe bước ra sau những giây phút riêng tư bên Thánh Thể Chúa, khiến em cũng không bao giờ

quên được những kỷ niệm thuở ban đầu tham dự khóa của mình.

Cám ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý anh chị đã cho em những ngày nắng ấm, tràn đầy tình thương và niềm vui. Em cứ ngẫm đi ngẫm lại lời dặn dò mà em vẫn hằng cố gắng sống, đó là “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.”

Hoàng Phượng

*Những ân tình xuống từ trên cao,
đến muôn đời không hề hư hao.
Dấu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo,
Đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào.*



LÒNG BIẾT ƠN

Cursillista Dương Bích Hải viết cho người Bảo Trợ

Anh Đại và Yến quý mến ,
Trên đường đi đến khóa học tôi luôn miệng cảm ơn anh và Yến như thói quen của người đòi khi được người khác giúp đỡ mình.

Hôm qua Anh Đạt cũng cùng một cảm nghĩ như thế, anh nói: “thấy anh Đại và chị Yến đối xử với mình vậy, anh thấy thật ngượng vì lòng tử tế của họ, không biết làm sao đáp trả”.

Nhờ đi dự khóa, nghe cha giảng và các Rollistas chia sẻ, tôi mạnh dạn nói với anh: anh đừng nghĩ như vậy, trước khi đi dự khóa học, em cũng nghĩ như anh, nhưng bây giờ một

phần nào đó em đã hiểu là anh chị ấy đang thể hiện tinh thần của một người Cursillista: “một tay nắm Chúa một tay nắm anh em”. Chúa đã sai anh chị ấy đi để giúp em có được Đức tin, Đức cậy, và Đức Mến”.

Anh chị quý mến,
Tôi biết đến Chúa quá trễ nhưng “có còn hơn không”.

Ngày còn trẻ, vì thấy cha mình chỉ khao khát việc học cho các con, tôi đã tự nhủ lòng “không cho phép mình rớt bất cứ khóa thi nào”. Tôi cứ thế lăn lộn với học hành và thi cử.

Sau khi ra trường, tôi được bổ nhiệm về Long An làm

việc. Vì là người nữ nhà sĩ duy nhất trong tỉnh, thêm lớp son cha tôi vẽ lên cho tôi khi ông cho tôi chiếc xe hơi mui trần và một phòng mạch hiện đại ngay tại con đường chính vào tỉnh Long An, tôi như bơi trong cái vỏ bọc huy hoàng và tâng bốc ấy.

Biến cố 30/4/1975, gia đình tôi không đi lọt, ở lại, cha tôi là người đầu tiên “họ” mời ra ngoài Bắc với tư cách trưởng phái đoàn tư sản dân tộc đi tham quan và tái kiến thiết đất nước. Nhưng vỏ bọc đó cũng “phai” đi để gia đình tôi phải đối diện với những lần kiểm kê tài sản. Cha tôi buồn khổ và mất đi, mẹ tôi bầu vú vào Phật pháp .

Rồi tôi lập gia đình, mang thân phận của người vợ ngụy quân, là đấu tranh đấu trí để tồn tại.

Sang đến Mỹ, để có điều kiện tiếp tục việc học, tôi quần quật với nhiều việc làm khác nhau, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, nên tôi cũng ý tứ trong sự lựa chọn việc làm của mình. Nhiều khi phải nuốt nước mắt vào bụng để tập trung học và làm việc.

Khi lấy lại được bằng, tôi hăm hở làm lại cuộc đời. Có nhà, có xe, có đầu tư chỗ này chỗ kia, nhưng tôi vẫn thấy cuộc đời chơi vui và trống vắng.

Nhiều khi tôi tự hỏi: những thực thể hiện diện trên trái đất này từ đâu mà đến, có đúng như trong lý thuyết tiến hóa của Darwin không?

Nhưng những cơ cấu rất tinh vi trong cơ thể con người, hay trong các động vật ngay cả thực vật làm

tôi nghi ngờ lý thuyết này, tôi bắt đầu tin có Tạo Hóa, tin có Ông Trời. Nhưng rồi những vật vĩa, lo toan của đời sống lại lôi cuốn tôi đi theo ngày tháng.

Khi dịch Covid đến, công việc của tôi bắt buộc phải ngừng trệ. Với nhiều hoang mang lo lắng, tôi giết thì giờ với cây cỏ ngoài vườn, với ly cà phê và với sách vở. Bất cứ sách gì có trong tay tôi đều đọc cho bớt lo âu. Các sách mà bác Hiến tặng tôi đã lâu với lời nhắn nhủ: “cô cứ đọc đi, cô sẽ tìm được Chúa và thấy bình an lắm”.

Qua sách, tôi nhìn kỹ lại cuộc đời mình, tôi thấy bộn ba cho lắm mà đã đi đến đâu?

Ý muốn được dự khóa học giáo lý nảy ra trong đầu và

như một sự sắp đặt của Chúa khi Ngài cho biết Yến và anh là những người hoạt động cho Đức tin rất nhiều. Mặc dù tôi đi bộ đường dài với Yến, nhưng vì Yến mới tham gia sau này nên tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Tôi bắt đầu lân la mon men nói chuyện với Yến. Từ đó như anh chị đã biết, tôi tự đi học đạo qua sự giới thiệu của anh, mà không có tham khảo với anh chị em trong gia đình ngay cả với anh Đạt, vì tôi chỉ có quan niệm “đi học cho biết”.

Càng đi học giáo lý, tôi càng cảm thấy mến Chúa hơn, nhưng sau khóa học Cursillo này thì ôi thôi “Yêu thầy mất rồi”.

Xin lỗi tôi hơi dài dòng!
Nhưng chỉ có thật sự quý

mến anh chị mới trải tấm lòng được.

Và bây giờ những chuỗi ngày thứ Tư sau này của tôi, với ngọn lửa của khóa học vừa qua, tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân để “xích lại” gần Chúa hơn.

Tôi đã nhận được món quà của phong trào, đó là bức chân dung của Thầy Chí Thánh với lời ám thị “Vui với người vui, khóc cùng kẻ khóc”. Vâng! Tôi sẽ từng bước thực thi Lời

Thầy qua gia đình mình rồi tới bạn bè và tha nhân.

Xin anh chị cầu nguyện cho tôi cũng như tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị được tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Tôi sẽ tiếp tục ngọn lửa trong 3 ngày qua mà anh và Yến đã truyền cảm hứng.

Thân mến chào anh và Yến trong tinh thần chúng ta cùng chung một mái nhà của Cha trên trời.

*“Nếu được Mẹ Maria nâng đỡ,
nhất định bạn không sa ngã.
Nếu được Mẹ Maria bênh vực,
nhất định bạn không lo ngại điều gì.
Nếu được Mẹ Maria dẫn đường,
nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt.
Nếu được Mẹ Maria ủng hộ,
nhất định bạn sẽ được cứu rỗi.”*

Thánh Bênadô

XIN THẦY CHÍ THÁNH CHO CON ĐƯỢC ƠN BỀN ĐỒ

Maria Trần Thị Hồng Thuận

Trong hơn hai năm qua, dịch bệnh Covid đã xuất hiện trên toàn Thế giới, mọi người đều sợ hãi, lo lắng. Bệnh nhân nằm cô đơn trong các bệnh viện không được gặp thân nhân, và lúc cuối cùng ra đi thân nhân cũng chẳng biết chôn cất ở đâu. Thật là đau buồn quá!

Mọi sự xảy đến, chúng ta chỉ biết trông cậy, phó thác trong Tay Chúa, Đức Mẹ, và các Thánh.

Bởi lý do cách ly nên Phong trào cũng không mở khóa học. Năm nay 2022 Cha Linh Hướng và Ban Điều hành lại mở 2 khóa học 58 và 59 tại Camp St. Francis vào giữa tháng 8/2022.

Vào trung tuần tháng 6, bắt đầu tám tuần Tĩnh huấn để

chuẩn bị cho hai khóa học sắp tới. Tôi đi họp Tĩnh huấn và tìm các Trưởng Khối để xin ghi danh đi trợ tá như mọi năm. Nhưng năm nay các khối đều đông các người trẻ, nên tôi không được nhận. Đến tuần Tĩnh huấn thứ 3 tôi được chị Trưởng Khối Phụng vụ và chị Hồng Cúc nhận tôi vào ban cầu nguyện ở Lều Thánh Thể. Trong ban tất cả là sáu người.

Đến ngày 25.8.2022 tôi lên đến trại, đi tìm Khối Phụng vụ. Vừa kéo vali đến phòng gặp chị Hồng Cúc, chị Nancy, và đông các em trong khối. Mọi người đều vui vẻ, giúp tôi kéo vali và xếp giường cho tôi. Cử chỉ yêu thương giúp đỡ người

lớn tuổi đã làm cho tôi xúc động, tôi rất cảm ơn các em. "Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời".

Kính thưa quý Cha, quý Sơ, và toàn thể quý chị Trợ tá, từ chiều Thứ Năm là sáu chị em Ban Cầu nguyện coi nhận nhau như chị em ruột, nhắc nhở cầu nguyện, dâng lời kinh tiếng hát, dâng lên Chúa và Đức Mẹ. Chúng con xin Chúa ban ơn cho Khóa học 59 được kết quả tốt đẹp như ý Chúa.

Chúng con xin Chúa ban sức khỏe cho 48 chị khóa

sinh được bình an mạnh khỏe, lắng nghe các Rollos của quý Cha và quý Chị, rồi hiểu bài, vẽ tranh, làm bài cho đúng, vui vẻ thảo luận, xong nộp bài. Từ Rollo này tới Rollo khác, các chị biết rõ ơn gọi của một Kitô Hữu Đích Thực.

Sau 3 ngày học mãn khóa các chị trở về sống ngày thứ 4, các chị hăng hái làm việc Tông đồ, và tuân giữ lời cam kết với Thầy Chí Thánh. "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật."
(Mc 10,15-20)



Chúng con,

- Xin cầu cho quý Cha Linh hướng, quý Sơ, cùng quý anh chị trong Ban Điều hành, cùng toàn thể Cursillistas ở San Jose được luôn luôn mạnh khỏe và hăng hái làm việc tông đồ.

- Xin cầu cho quý chị trợ tá được đoàn kết, mạnh khỏe giúp khóa học, và phục vụ trong Yêu Thương.

- Xin cầu cho Đức Giáo Hoàng Francis, quý Đức Giám mục, quý Linh mục, quý nam nữ Tu sĩ, và cầu cho Giáo hội được Hiệp Nhất.

Chúng con xin cầu cho Thế giới được HÒA BÌNH, chấm dứt chiến tranh, và xin cho dịch bệnh được chấm dứt để mọi người được sống Bình An.

Trong lễ Thánh thể luôn luôn có Khối Phụng vụ cầu nguyện. Đồng thời, các Khối khác đến cầu nguyện hợp với Ban Cầu nguyện

để kêu xin lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ.

Trong 3 ngày của khóa học, chúng con liên li cầu nguyện không để trống giây phút nào.

Chúng con xin tạ ơn Ngài.

Phúc Âm: Lc.10-38-42

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một người phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với."

Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria

đã chọn phần tốt nhất. Và sẽ không bị ai lấy mất."

Lạy Chúa Giêsu Kitô ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa, khi nghe lời bài Phúc âm này, chúng con ước ao muốn giống bà Maria, xin được ở bên Chúa, nghe Lời Chúa dạy

để chúng con thực hành, và sống Lời Chúa, biết phục vụ anh chị em chúng con trong yêu thương. Xin Chúa ban ơn trọng này cho chúng con.

Chúng con xin tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời.

DE COLORES!

*Chấm này nối tiếp chấm kia,
ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia,
muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.*

**Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận**

Âm Thực Lưu Ký



Âm thực Cursillo Chúa chúc lành.
Mỗi người chung góp một bàn tay.
Chị em khắp chốn về đông đủ.
Mở rộng vòng tay đón khóa sinh.

Bếp hồng chung sức ta cùng nấu.
Ba buổi thực đơn phong phú đây:
Hủ tiếu, bánh canh, thêm món phở.
Canh bí, rau xào với cá chiên.

Chè ngọt trưa hè thêm mát dạ.
Bồi dưỡng chị em lúc giải lao.
Nồi cơm Phù đồng ai kia thôi.
Ngào ngọt hương dưa, gió biển ru.

Trái cây ngọt lịm tình bạn hữu.
Ấp ủ bao ngày cải muối dưa.
Phở bò hâm nóng tình đoàn kết.
Gió lạnh, xa nhà thêm mến nhau.

Ấm thực ban em bận suốt ngày.
Thức khuya, dậy sớm chẳng hề than.
Có Chúa kề bên không biết mệt.
Vất vả ngày đêm sợ xá gì?

Chỉ mong bên Chúa ta cùng bước.
Nối kết tình thương ta với ta.
Hy sinh vất vả theo chân Chúa.
Nên Thánh ngày sau, vui sướng thay!

Chủ Nhật chia tay lòng xao xuyến.
Tình bạn càng thân, tay nắm tay.
Thầy thương ban phát muôn Hồng phúc.
Trần ngập tình yêu, lửa mến Thầy.

Ấm thực Cursillo xin cầu chúc:
Khóa sinh năm mới hãy bền tâm.
Thăng tiến thêm lòng tin, cậy, mến.
Phước lộc Thầy ban sẽ chẳng voi!

Phượng Tần



Tình Yêu Chúa Chan Hòa Mặt Đất

Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Với con tim chấp cánh tôi tới với Khóa Cursillo SJ 58 & 59.

Ngày Khai Khóa và Clo-sura tôi thấy gì?

- Một người đi xe lăn, một người chống gậy, một người gù lưng, một người tay chân run lẩy bẩy... chen chúc với những Thiên Thần đi như bay, chạy như hươu, mồ hôi kim cương điểm xuyết cho các gương mặt mộc thêm xinh tươi rực rỡ... Vào phòng Hành Chánh, nhà bếp, sau hè Phụng Vụ mới nhìn ra bức tranh Cursillo thật đặc thù muôn màu muôn sắc... Nơi đây tôi cũng thấy những cha, frères, sư huynh, sư ti... yếu nhược phế tàn được thẩm đượm Tình Yêu Thiên Chúa,

hiện diện với ý chỉ làm người hành khát On Chúa cho người trẻ như thế nào. Tôi cũng thấy Tình Yêu không biên giới của một Sư Muội tuổi đôi mươi ôm một Sư ti tám mươi đổ dành “Chị ơi đừng khóc”.

Tôi muốn nói lời tạ ơn Thiên Chúa đã thổi cha Đệ, Cha Tân (New York), Anh Kim, Chị Thuận, chị Thanh Thủy (là những công thần lập quốc). Tôi muốn ôm các người tự nhiên như 30 năm về trước để biểu lộ TÌNH YÊU CON CÁI MỘT CHA, nhưng xin lỗi, vì nay tôi đã không với tới nữa rồi... chỉ chị nào gần lắm thì tôi mới dám choàng vòng hoa rế tiền thay cho tiếng nói yêu thương!

Tôi cũng muốn viết Palanca (cha Paul cho là Thư Tình) cho tất cả những Cursillistas âm thầm cực khổ, nhất là Khối Yểm Trợ, nhưng có lòng mà không có sức, cho nên hôm nay vừa có người đánh thức, mới hoàn hồn, vội tỉnh táo lại, viết thêm PALANCA chung này cho những người TUỔI CON KHÍ (tuổi thân) là những người từng thấy "Tình Yêu Chúa Chan Hòa Mặt Đất" mà sao không thấm chút nào vào CON TIM CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU!

XIN CHO "NHỮNG ĐIỀU NGUYỆN ƯỚC" THÀNH SỰ THẬT, để quả địa cầu này đích thật là Mái Nhà Chung Cho Con (của) Người Được Hưởng Hạnh Phúc.

Cầu nguyện:

*Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi
khắc khe nhất của Chúa.
Xin dạy con biết theo Chúa
vô điều kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan
hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại
hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả
chính con yêu con.
Lạy Chúa Giêsu
trên thập giá,
xin cho con
dám liều theo Chúa
mà không tính toán
thiệt hơn,
anh hùng vượt trên
mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng
sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn
cho sự quan phòng của
Chúa.*

*Ước gì khi dâng lên Chúa
những hy sinh
làm cho tim con rướm máu,
con cảm nghiệm được
niềm vui bất diệt của người
mọt lòng theo Chúa.*

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Vị Mục Tử Nhân Lành, Dũng Cảm

Trần Hiếu

Cùng với nhiều đồng đạo khắp nơi, tín hữu hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đang tiếc thương Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám Mục Giáo



Phận Vinh, từ trần hôm 29/8/2022 và đã được an táng ngày 1/9/2022 tại Đất Thánh Giáo Phận Vinh. Ngài không những là một mục tử nhân lành mà còn là một lãnh đạo quả cảm của Giáo hội Việt Nam.

Là con người đức tin, tuy tiếc thương, nhưng chúng ta không khỏi vui mừng vì với 95 năm tuổi thọ, khi giờ đã điểm, Chúa gọi Đức Cha Phaolô Maria về với Người.

Qua một đời lao nhọc với sứ mạng loan báo Tin Mừng, ngài xứng đáng để hưởng phần gia nghiệp hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Cách đây 62 năm, Đức Cha Phaolô Maria đã đáp tiếng Chúa gọi, sắp mình dưới bàn thờ để lãnh nhận thiên chức linh mục, và cách đây 30 năm, lại một lần nữa, ngài nằm phủ phục trên mặt đất, một dấu hiệu tận hiến chính mình cho Chúa Kitô, để đón nhận thánh chức Giám mục. Vào ngày 29 tháng Tám vừa qua, lúc ở tuổi thọ 95, khi nghe Lời Thầy Chí Thánh trong

vườn Giết-si-ma-ni: “Đứng dậy, ta đi nào!” (Mc 14:42), ngài đã vội vàng từ biệt bao người thân thích bạn hữu, bỏ lại đằng sau mọi điều quyến luyến thương yêu, để bước theo Thầy.

Đức Cha Phaolô Maria khởi sự hành trình ơn gọi lúc 11 tuổi, chịu chức linh mục lúc 33 tuổi trong một giai đoạn khó khăn nghiệt ngã nhất của thời cuộc, tại một nơi đầy thử thách cam go là giáo phận Vinh. Với tấm lòng khiêm cung và một hành trang là mối tình sắt son với Chúa, vị tân linh mục đã đón nhận các bài sai của bề trên và hăng hái lên đường. Ngài phục vụ Dân Thánh Chúa bằng tất cả nghị lực, khả năng và tình yêu của mình. Cha đã đảm nhận vai trò cha sở trên một thập niên ở một xứ đạo nghèo, miền núi, khó khăn, hiểm trở.

Chính trong thời gian dài len lỏi giữa những người

nghèo khó, và đối diện với những thử thách bách hại, cha đã tôi luyện cho mình đức thương yêu, sự khôn ngoan, can đảm, bền chí, để nhiều năm sau, khi ở cương vị lãnh đạo một giáo phận đông đảo trù phú với nửa triệu tín hữu, cha đã đủ sức đương đầu với các thách đố lớn lao, khó khăn, nghiệt ngã.

Khi được triệu về Giáo Phận để đảm đương các trọng trách từ Quản Lý, Tổng Đại Diện, rồi Giám Mục Phó, Giám Mục Chính Tòa, Đức Phaolô Maria không những đã cúc cung tận tụy, mà đã tận dụng mọi cơ hội để mang tình thương của Chúa đến cho mọi người. Ngay cả khi làm Giám Mục Phó, ngài cũng không quản ngại trực tiếp chăm sóc một số giáo xứ và giáo hạt vì chạnh lòng thương các đoàn chiên không người chăn dắt.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm

hồng ân linh mục, Đức Cha Phaolô Maria nói, “60 năm là một chuyến đi dài gian nan nguy hiểm, nhưng Chúa đã cho điểm tựa là Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria, được sống trong Giáo hội với tình yêu thương sống động giữa chủ chăn với con chiên, tất cả gắn kết trở nên một khối bê tông đoàn kết keo sơn.” Chính lòng tin sắt son vào Chúa và sự gắn kết với đoàn chiên này làm đời sống ơn gọi của ngài là một nguồn vui, và mỗi khi nhắc lại hồng ân tận hiến, ngài đã không khỏi bù ngùi cảm động.

Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta nói, “Hãy làm những việc nhỏ với tình yêu lớn!” Đức Cha Phaolô Maria luôn thể hiện tình yêu lớn nơi các việc lớn cũng như việc nhỏ. Trong 10 năm làm giám mục chính tòa, khi phải đối phó với các khó khăn của người

lãnh đạo, đặc biệt trước các cuộc bách hại của thời hiện đại, các vụ tại Hưng Yên Trưng Nứa, Tam Tòa Đồng Hới, Nghĩa Yên, Trại Gáo... ngài đã nhận ra một kho báu Chúa ban là tình yêu, sự khôn ngoan, can đảm để giải quyết và lèo lái con thuyền giáo phận giữa những cơn phong ba bão táp.

“Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

Lớn mạnh như hương bá Li-băng...

Già cõi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

Trần đây nhựa sống, cành lá xanh rờn

để loan truyền rằng Chúa thật là ngay thẳng...”

(Tv 92:13-16)

Khi về già và đã thôi nhiệm vụ chính tòa, Đức Cha Phaolô Maria vẫn không ngừng thi hành tác vụ mục tử. Ngài đi đến những nơi

có con chiên để ban các phép bí tích và thể hiện tình liên đới yêu thương với họ. Đối với ngài, địa chỉ thường trú là chiếc xe hơi, cốp tràng hạt là vật tùy thân và túi

áo chứa đầy kẹo để phân phát cho trẻ nhỏ. Dong duỗi trên mọi nẻo đường, gần như mọi ngày, ngài theo vết chân của Thầy Chí Thánh, đi từ làng này qua làng nọ để giảng dạy và loan báo Tin Mừng, thực hiện sứ mạng chính yếu của người tông đồ, “Hãy đi và giảng dạy muôn dân” (x. Mt 28:20).

Một trong các thành tựu mà ngài đã đạt được trong thời gian phục vụ mà chúng ta không thể không nhắc đến: ngài là một con người xây dựng, từ nội tâm



con người cho đến các cơ sở vật chất. Ngài đã đẩy lên phong trào học tập giáo lý, trau dồi văn hóa, xây dựng nền đức tin và nhân bản, đặc biệt cho giới trẻ. Nhờ vậy, ơn gọi trong giáo phận này sinh phong phú, và trình độ các ứng viên dồi dào về đạo cũng như đời, thuận lợi cho việc đào tạo. Chính ngài là người đã xây lại nhà thờ chính tòa Xã Đoài, xây mới nhà thờ chính tòa Văn Hạnh của tân Giáo phận Hà Tĩnh, và các cơ sở chủng viện, nhà chung. Trong thời của ngài, không dưới 300 ngôi thánh

đường đã được xây dựng khắp giáo phận để làm nơi qui tụ dân thánh thờ phượng Chúa.

Là giám mục hiệp thông tòa thánh La Mã, ngài kể tục các thánh tông đồ, hiện diện trong một cộng đồng hữu hình đặc biệt là Giáo phận Vinh mà ngài đã được giao phó, nhưng cùng một trật, ngài cũng chính là dấu chỉ về căn tính Công Giáo, với chiều kích hoàn vũ của giáo hội; vì vậy, Đức Cha Phaolô Maria luôn tận dụng các cơ hội để đến với các con chiên ở khắp bốn phương trời. Chúng ta không thể quên, khi nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội bị nhà cầm quyền bức bách, đàn áp, ngài đã đích thân hiện diện và biểu lộ tinh thần hiệp thông với câu nói bất hủ, “Việc của Thái Hà là việc của Vinh!”

Sinh hoạt trong Hội Ái Hữu Vinh Bắc Cali từ những ngày đầu hội khai sinh vào năm 1980, tôi được nhiều dịp trao đổi thư từ và về sau gặp mặt và trò chuyện thân mật với ngài. Những lần gặp gỡ là những lần dạt dào tình cảm. Đặc biệt, chuyến viếng thăm của ngài đến vùng Bắc Cali vào tháng 2, 2002, nhiều bà con trong hội, và cả các tín hữu trong nhiều giáo xứ cộng đoàn tại Bắc Cali, được dịp gặp mặt trò chuyện với ngài. Cuộc gặp gỡ đã lưu lại một dư hương sâu đậm trong lòng nhiều tín hữu.

Vào tháng 7 năm 2009, khi biến cố Tam Tòa bùng nổ, là lúc ngài đặt chân đến phi trường New York, và cuộc hành trình của ngài dự trù sẽ dừng chân tại Miền Bắc Cali. Nhiều cuộc tiếp xúc các giám mục Mỹ tại địa

phương được sắp xếp, nhưng biến cố dồn dập, ngài đã gạt nước mắt để vội vã trở về Việt Nam. Trong một cuộc điện đàm với vài anh em trong Hội, Đức cha nói trong nỗi nghẹn ngào, “Tôi mong muốn đến với anh em mà Chúa không muốn!” Nhưng chính nhờ cuộc trở về đúng lúc trong những ngày đó, Giáo phận Vinh đã có những cuộc diễn hành đức tin, có lúc cả hai trăm ngàn giáo dân tham dự, nói lên sự đoàn kết keo sơn, qua câu nói của ngài: “Giáo phận Vinh không chỉ có một mà có đến 500.000 Cao Đình Thuyên!” Cuộc đàn áp đổ máu đó, vì thế, đã sớm dừng lại.

Đức Cha Thuyên có khả năng chinh phục lòng người một cách lạ lùng. Những ai gặp gỡ ngài đều

không khỏi cảm nhận sự thánh thiện, và tấm lòng ấm áp ân cần của một người cha. Gặp ngài là đối diện với sự gần gũi, thân mật, tự nhiên, bình an và vui vẻ. Ngay cả những người cộng sản cũng cảm nhận sự bình an khi gặp ngài. Trước khi qua đời vài tháng, ngài đã để lại một bài giảng về Lòng Thương Xót Chúa, thì tôi càng hiểu ra, bí quyết cuộc sống của ngài là thế. Ngài cư xử mọi người với Lòng Thương Xót của Chúa.

“Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống,

Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề voi!” (Tv 16:11)

Vào lúc này, có lẽ chúng ta không dám hỏi Chúa vì sao Chúa cất Đức Cha đi, mà chỉ biết thành tâm dâng lên Chúa lời tạ ơn tự đáy lòng

vì Đức Phaolô Maria là hồng ân Chúa đã ban cho dân ngài: Một chứng nhân đức tin thánh thiện, dũng cảm, khôn ngoan và tràn đầy tình thương. Vì thế, ngài lià bỏ chúng ta nhưng gương sáng của ngài vẫn ở lại.

Lạy Chúa, giờ đây, như lời cầu của linh mục trong

kinh nguyện Thánh Thể, "Vào giờ con lâm chung, xin Chúa truyền cho con đến với Chúa!", chúng con xin trao phó Đức Cha Phaolô Maria trong cánh tay nhân từ của Chúa để người tôi tớ trung thành được Chúa ban gia nghiệp hạnh phúc vĩnh cửu trên nước Thiên Đàng. Amen!

"Mẹ Maria với trái tim bị lưỡi đồng đâm thấu nên Mẹ thấu hiểu mọi nỗi sầu thương.

Là Mẹ của nhân loại,

Mẹ trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho những ai đang chịu đau khổ

vì sự công chính.

Là người Mẹ đích thực,

Mẹ luôn đồng hành cùng chúng ta,

chiến đấu cùng chúng ta,

và không ngừng bao bọc ta

với tình yêu của Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha Phanxicô

Khao Khát Chúa

Giuse Thâm Nguyễn

Lạy Chúa con khao khát Ngài.

Và Ngài đã cho con cảm nghiệm như thấy được Ngài trong hai khóa 58 & 59 Cursillo VN vừa qua.

Tất cả mọi người đều hăng say chuẩn bị cho hai khóa học, nhất là quý anh chị trong Ban Điều Hành Khóa, quý anh chị Rollistas và trợ tá.

Thế rồi ngày lên khóa đã đến, ai cũng háo hức...

Để đối phó với Covid, ban tổ chức đã đưa ra các phương thức phòng ngừa, nào là đeo Mask, nào là sanitizer, nào là cách phục vụ tại bàn ăn, cách tiếp xúc... nhưng tất cả các phương thức đều bị mọi người dường như quên

mất, gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng con đến với nhau như những người thân lâu ngày gặp lại.

Tình yêu Chúa nơi anh chị em phá bỏ mọi biên giới, mọi quy định phòng ngừa và con đã cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa, con như thấy Chúa cũng đang hòa nhịp với chúng con.

Nơi bờ biển mênh mêng, khi chúng kiến những đợt sóng hung hãn đánh vào bờ, con nép mình bên Chúa, hướng mắt lên trời cao thầm tạ ơn Ngài.

Diễn tiến của khóa học nhịp nhàng xuôi chảy theo từng ngày. Từ ngày đầu ngỡ ngẫm đến ngày cuối, tình Chúa dạt dào như sương mai thấm dần vào từng tâm

hồn quý anh chị tham dự viên để đến ngày mãn khóa vỡ òa trong nước mắt và mừng vui.

Những chia sẻ cuối khóa của quý anh chị, có khi làm con bật cười vì sự chân thành, đơn sơ, nhưng cũng có lúc làm con nức nở nghẹn ngào vì người anh em đã gặp được Chúa, đã được nếm thử sự ngọt ngào nơi Thiên Chúa suối nguồn yêu thương.

Con không thể che dấu nỗi xúc động vì con biết Chúa như đang hiện hiện và thực hiện những điều kỳ diệu trước mắt con.

Đặc biệt với quý anh chị Rollistas. Phải nói với niềm xác tín rằng đây quả là một phép màu khi được nghe những bài rollo trình bày của quý anh chị. Bài rollo nào cũng hay cũng chuyên tài đầy đủ sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa. Có những bài rollo phải nói là

xuất sắc, không phải vì người trình bày có kỹ thuật chuyên nghiệp, có tài ăn nói, nhưng là thần khí của Thiên Chúa ở trong họ. Từ cung cách, ngôn từ, chất giọng như đi xuyên vào trái tim của người nghe. Thú thật con đã bật khóc khi nghe những bài rollo đó, rất tâm tình, rất yêu thương, rất ngọt ngào, rất cương quyết. So với những lúc họ trình bày thực tập thì phải công nhận là họ hoàn toàn là một con người khác, chính Chúa đã dùng họ để đem tin mừng yêu thương của Ngài đến với anh chị em tham dự viên.

Với cái nhìn đó, con thấy từ anh chị trưởng khóa, phó khóa, các anh chị trưởng khối đến các anh chị trợ tá đều có cái gì đó rất lạ, rất khác với con người hàng ngày của họ. Tận tâm tận lực, hăng say nhiệt tình, không biết mệt mỏi, luôn nở nụ cười trên môi... Qua

họ con biết là Thiên Chúa đang hiện diện và cùng đồng hành với con.

Có những giây phút thỉnh lặng bên Chúa trong nhà nguyện, con như lạc vào một thế giới thần tiên, nơi đó không có bon chen hơn thua, không có tị hiềm ghen ghét mà chỉ là phục vụ trong yêu thương. Những trợ tá là những thiên thần của Chúa hòa mình tung cánh trong khúc hát yêu thương phục vụ. Tất cả họ là những trợ tá tuyệt vời. Ở họ con chỉ thấy hình ảnh một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, nhân hậu, một Thiên Chúa đang cùng đồng hành với chúng con.

Con cảm tạ Chúa đã cho con hưởng nếm hạnh phúc Thiên Đàng ngay nơi trần thế này và niềm khao khát Chúa trong con đã được tràn đầy khi có cơ hội tham dự làm trợ tá cho hai khóa 58 & 59.

*Hoa quả của thỉnh lặng
là Cầu nguyện;*

*Hoa quả của cầu nguyện
là đức Tin;*

*Hoa quả của đức Tin
là Tình yêu;*

*Hoa quả của Tình yêu
là Phục vụ;*

*Hoa quả của Phục vụ
là Bình an.*

Mẹ Têrêsa Calcutta



TÌNH CHÚA MÙA THU

---Người Lữ Hành---

Với những cơn ba giữa chợ đời,
Tiếng Ngài thương nhắc hãy nghỉ ngơi.
Hãy nghe tiếng nhạc từ con suối,
và tiếng chim ca khắp đất trời.

Xin chớ lãng quên con: phận người!
Mong Ngài làm bạn, tiếng lòng oi.
Giêsu đang ở ngoài kia đó,
vẫn sẵn lòng yêu ngỏ lời mời.

Con đây yếu đuối cả một đời.
Dẫu luôn cố gắng nụ cười tươi.
Cố bỏ sau lưng: tiền, danh tiếng.
Nói kết cùng Ngài, Giêsu oi.

Ngài mượn sắc Thu để gọi mời.
Cho con nét đẹp thắm hồng tươi.
Cha như họa sĩ, con như lá.
Cha điểm tô con thật rạng ngời.

Tình Chúa yêu con ôi diệu vời!
Con, tình dâng Chúa, gã lãng lơ.
Đôi mắt Giêsu giờ đắm lệ.
Đợi mãi tình con, đợi cả đời!

Con như cam, đỏ, cả vàng tươi.
Quyện nắng Giêsu thật tuyệt vời.
Lung linh ánh tình con và Chúa.
Cho dẫu con đây lạc lối đời.

Ban Nhạc Hòa Tấu Cursillo Khóa 58

Người Mất Ngủ - Nguyễn Quang Định

Trong các cuộc cắm trại, Tĩnh Tâm, sẽ có những giờ phút hay sinh hoạt làm ta nhớ hoài để rồi mỗi khi hồi tưởng lại, trong ta trỗi dậy những niềm vui hay niềm tiếc nuối những giờ phút đầy kỷ niệm buồn vui, không bao giờ trở lại.

Cũng vậy, khi tham dự khóa Tĩnh tâm 3 ngày của Cursillo vừa qua, tui sẽ **KHÔNG BAO GIỜ QUÊN**: Ban Nhạc Hòa Tấu Cursillo Khóa 58.

Tối thứ 5, sau khi đọc kinh trong nhà nguyện xong, cha Dương cười hóm hỉnh, nói:

- Chúc anh em có 1 giấc ngủ an bình trong âm nhạc du dương.

Tôi nghe xong tự nghĩ thầm: Ủa đi ngủ mà ban tổ chức vẫn mở nhạc Thánh ca cho nghe, làm sao ngủ được?

Sau khi về phòng, đánh răng, rửa mặt, mọi người tụ tập nói chuyện, tán dóc cho tới khuya mới tắt đèn đi ngủ, riêng tôi thì không phải là dân dễ ngủ nên đặt lưng xuống giường mà không ngủ ngay được, cứ trần trọc, thao thức giữa đêm trường. Nhờ vậy tôi mới cảm nghiệm lời chúc đầy "ác ý" của cha Dương: "Chúc anh em có 1 giấc ngủ an bình trong âm nhạc du dương".

Tôi đang trần trọc suy nghĩ đủ mọi chuyện thì bỗng

giữa đêm trường tĩnh mịch, tự dung một dàn nhạc trỗi lên với nhiều cung bậc, giọng hát, âm thanh, nhạc cụ khác nhau thi đua cất tiếng.

Bên trái tôi, dãy giường gần sát restroom trỗi lên một giọng nhạc Jazz rên rỉ, buồn thảm như đang thổi kèn đám ma. Nó nửa như than khóc, nửa như ai oán, cất lên, lúc to lúc nhỏ.

"HuHuHu!!!!!! Hùhùhù!!!!!! HuHuHu!!!!!!"

Tôi thầm nghĩ: Giọng này mà đi thi ngắm đóng đinh, táng xác Chúa Giêsu trong mùa Thương Khó thì nhất định phải đạt giải nhất.

Phụ họa theo là một giọng hùng dũng, mạnh mẽ như cộp gầm gừ trong cổ họng, ngân vang từ giường gần sát cửa ra vào: "Gừừừ!!!! Gừừừ!!!! Gừừừ!!!!"

Dường như để làm không khí bớt căng thẳng vì giọng "Gừ! Gừ!" đầy đe dọa đang cất lên, thì một giọng khác nghe nhẹ nhàng, thanh thoi, của một con người vô tư, sung sướng, réo rắc bắt nhịp theo: "Khòòò!!! Khòòò!!! Khòòò!!!"

Nghe tiếng ngáy vô tư, thoải mái này, chúng ta biết chủ nhân của nó đã đạt được hoàn toàn "Phó Thác trong Tay Chúa". Tiếng "Khòòò!!! Khòòò!!!" làm như nhấn nhú: "Các anh cứ ngáy to đi! Tôi không care! Tôi vẫn ngủ ngon lành!"

Chủ nhân "Khòòò!!! Khòòò!!!" chắc đang bay lên thiên đàng để diện kiến dung nhan Cha Chí Lành sau nửa ngày tham dự khóa Tĩnh Huấn.

Kế tiếp là những giọng khác cùng hòa nhịp theo tạo thành một dàn hợp ca quái

dị mà tui chưa từng nghe qua. Tui từng đi cắm trại nhiều nơi, nhiều địa điểm, nhiều tiểu bang; tỉnh tâm cũng 3, 4 lần; ngủ lều có, ngủ cabin có, ngủ trong phòng có. Cho nên tôi từng nghe nhiều dàn nhạc đêm khuya hòa tấu.

Nhưng chỉ có trong dịp Khóa 3 Ngày này, tôi mới được thưởng thức một dàn nhạc đồng đảo ca viên nhưng lại không có ca trưởng điều khiển nên mọi người rất vô kỷ luật, hát sai nhịp, sai bè, sai cung bậc mà không thấy xấu hổ, còn cố gân cổ hét to lên. Mạnh ai người ấy hát, trống đánh theo trống, kèn thổi theo kèn, ca viên hát theo cảm hứng bất chợt nên sai nốt mà không chút ngưng ngừng.

Phòng tôi có 20 người, tôi đếm thấy ít nhất có hơn 10 người "hăng say" tham gia

vào ca đoàn phá phách này.

Thương cho anh chàng nằm sát giường người đoạt giải nhất tiếng "Ngáy Ất Tiếng Bom: Gừ!!! Gừ!!! Gừ!!!" kia. Qua ánh đèn lò mờ, tôi thấy anh ta bịt tai, cứ lăn tói lăn lui trên giường như bị điện giật, mà tội nghiệp dùm vì anh ta phải vác Thánh Giá bằng xi-măng chứ không phải bằng gỗ như tôi.

Kinh khủng, ma quái và đầy ấn tượng nhất là giọng ngáy của một người mà mỗi lần nghĩ tới, tôi vẫn còn bị ám ảnh vì tiếng ngáy này, nó có âm thanh nửa như của một người đang bị ai bóp cổ, nửa như của ai đó đang cười khoái chí, đầy sung sướng: "Ặc!!! Ặc!!! Ặc!!! Khặc!!! Khặc!!! Khặc!!!"

Các bạn thử tưởng tượng

nghe tiếng ngáy này giữa đêm khuya thanh vắng thì mấy bộ phim kinh dị Thứ Sáu ngày 13 chỉ là trò con nít.

Sáng ra khi nói chuyện với nhau, đề tài đầu tiên mọi người bàn tới là ban nhạc cóc nhái, ễnh ương đêm qua tra tấn lỗ tai mọi người rất dã man. Có một bạn nằm sát tui, chỉ tôi và cười nói: - Ông này hôm qua cũng tham gia ca đoàn Khủng Bố Cóc Nhái này vì khi gần sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh thì nghe ông rên hừ hừ!

Nghe vậy, tôi hơi nhột và nghĩ: Chết rồi! Thì ra trong vô thức, mình bị dụ dỗ, cũng hăng hái đầu quân vào ca đoàn Cà chua, Cà lem, Cà tùm lum này lúc nào mà mình không biết.

Nhưng tôi trả lời chữa thẹn: - Đâu có đâu! Nghe

mọi người ngáy to quá, ngủ không được, trời lại lạnh nên tôi rên hừ hừ thôi!

Sang ngày Thứ Sáu thì ca đoàn Khủng Bố, Phá Phách này coi bộ làm ăn khấm khá hơn. Thêm tự tin hơn nên mở âm thanh lớn hơn và có thêm người gia nhập.

Lý do: Sau một ngày bị hành lên hành xuống, bị đánh bầm dập, te tua với những cuộc hội thảo Rollo liên tục, rồi còn phải ôm đầu bóp trán suy nghĩ làm sao vẽ ra những hình ảnh minh họa được những ý tưởng trừu tượng trong các Rollo làm mọi người mệt phờ râu. Thế là tối về nhiều người ngủ mê mệt đến độ nếu bị ban tổ chức khiêng đi bán cho hà bá dưới biển chắc cũng không biết luôn. Mà càng mệt thì ngủ càng đã. Ngủ càng đã thì càng ngáy to, càng làm khổ bà con khó ngủ như tôi.

Tuy nhiên ngày Thứ Sáu thì tôi ngủ ngon hơn. Phần mệt vì bị ban tổ chức "hành hạ", phần tôi than với anh em là khó ngủ vì các tiếng ngáy "giết người trong mộng", nên có người chỉ cho tôi biết là ngay sát cửa ra vào phòng, ban tổ chức có để một cái hộp nhỏ chứa ly, giấy lau tay và cả ear plug cho nên tôi dùng ear plug nhét vào tai khi ngủ và thấy loại được 50% các âm thanh giết người về khuya này.

Sang ngày Thứ Bảy thì tuyệt vời! Tôi chìm trong giấc ngủ rất là an bình không phải vì nhờ nhiều bài "Rõ Khổ ý nghĩa!" Ooppps! Xin lỗi! Nói lộn cho nói lại: Không phải vì nhờ nhiều bài Rollos ý nghĩa, mà là nhờ những "giọt máu anh em" trong bữa tiệc Agape Huynh Đệ tối Thứ Bảy. Những giọt

này làm tôi lâng lâng và chìm vào giấc ngủ êm đềm, không mộng mị, thoát được sự tra tấn hàng đêm của ban nhạc Cursillo Khóa 3 Ngày.

Tôi thiết nghĩ, ban tổ chức hãy làm các bữa tiệc Agape này mỗi tối để mọi người có được những giấc ngủ thần tiên, thoát được những tiếng lạ muốn cản trở mọi người tiến gần Chúa hơn. Vì theo lời phán của một bác sĩ trong khóa 58 mà chưa bao giờ đi học trường y ngày nào, thì triệu chứng mất ngủ sẽ làm bà con không tỉnh táo để nghe các Rollo, từ đó sẽ đánh mất "hạnh phúc Thiên Đàng".

*Hãy hiền từ với mọi người
và nghiêm khắc
với bản thân.*

Thánh Têrêsa Avila

Hãy Đến Với Người Anh Em, Khi Thập Giá Quá Nặng

David Nguyễn
K.58

Trong cuộc sống mỗi người chúng ta đều có những nghịch ý. Trong đạo chúng ta gọi đó là "Thánh Giá". Thánh Giá đó có thể đến với chúng ta từ sự quyết định sai lầm, có thể đến từ hoàn cảnh, hoặc đến từ Thiên Chúa. Nói chung chúng ta khó có thể biết được đến từ Thiên Chúa hay đó là sự quyết định sai lầm của mình tạo nên hoặc do hoàn cảnh. Khi gặp những sự trái ý trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thường cầu nguyện, và sẽ có nhiều lúc Chúa sẽ giải thoát chúng ta.

Nhưng sẽ có những lúc trong cuộc đời, chúng ta chạy đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện, và

rồi Chúa không nhậm lời. Những lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Và trong những giây phút đó, hình như Chúa không còn hiện diện trong đời sống chúng ta nữa. Những lúc đó có thể Chúa đang ngủ say trên một con thuyền như khi xưa Chúa ngủ trên thuyền lúc các môn đệ đang gặp sóng gió. Vì có những giây phút trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ phải chờ đợi Chúa thức dậy để Chúa ra lệnh cho sóng gió phải "im đi". Trong những giây phút đó, em xin đề nghị, hãy làm những việc sau đây để "Thánh Giá đó, sự nghịch ý đó" không còn gánh nặng nữa.

Trong bài Phúc Âm của Thánh Mác-cô, chương 3, câu 32b đến câu 35, khi có người đến nói với Chúa "có mẹ và anh em ở ngoài kia đến tìm Thầy". Nhưng Người đáp, "Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi". Và Chúa nói tiếp, "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai Thi Hành Ý Muốn của Thiên Chúa, Người Ấy là Anh Em Chị Em tôi, là mẹ tôi". Có phải Chúa lo quá xa khi có những người chúng ta lầm tưởng là người chúng ta tin tưởng nhưng cuối cùng lại là kẻ phản bội chúng ta, như Giuđa chẳng hạn. Đó là sự khôn ngoan Chúa dạy cho chúng ta khi nhận định người anh em đích thực. Khi nhận định được "ai là anh em ta", thì em xin đề nghị bước kế tiếp là chúng ta hãy tìm đến người anh em đó và hãy chia sẻ nỗi

đau khổ, nghịch ý chúng ta đang chịu. Có lẽ sau khi chia sẻ như vậy, chúng ta sẽ bớt bế tắc hơn, một khung trời mới sẽ mở ra, và đúng lúc đó Chúa đã thức dậy và bảo sóng gió "hãy im đi!".

Em xin tóm gọn lại. Thánh Giá trong đời sống là chuyện dĩ nhiên, không ai có thể thoát được. Khi gặp Thánh Giá chúng ta phải chấp nhận. Nhưng sẽ có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc, không có lối thoát. Và hình như những lúc đó chúng ta cũng cảm thấy Chúa bỏ rơi chúng ta luôn. Thay vì mất đức tin, trách người, trách đời, chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và tìm đến một người mà chúng ta thật sự tin tưởng. Em xin nhấn mạnh đó là một người mà chúng ta **phải thật sự tin tưởng**, và rồi chúng ta hãy

nói ra để tâm hồn chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được ơn Chúa trở lại trong cuộc sống. Khi

có ơn Chúa rồi chúng ta sẽ cảm thấy hy vọng. Khi có hy vọng, chúng ta mới có sức vóc thập giá trong đời sống.

THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

Marie Pascale TTNT

Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Sự thật này đã cho con người biết



từ giây phút ban đầu, trong Sáng Thế Ký, khi hơi thở của Thiên Chúa truyền vào trong thân thể con người. Biết được điều này là biết được Thiên Chúa ở cùng con người từng giây từng phút. Nếu không thì hơi thở trả về Thiên Chúa, cát bụi trả về cho ta.

Tiếng Hy Lạp pneuma là

hơi thở hay là hơi nói lên sức mạnh và mát mẻ như gió. Tiếng Hebrew neshamah là

nguồn của sức sống truyền sức sống. Từ hơi thở sống, con người lãnh nhận luôn cả tâm trí và tinh thần của Thiên Chúa.

Tinh thần của con người, lúc bấy giờ, có tính chất thần linh trong đó vì đó là hơi thở của Thiên Chúa. Thánh Phaolô chỉ điểm

tính chất thần linh, giảng dạy như vậy: Nếu mà không phải thần linh trong lòng người thì ai biết mọi sự trong con người. Tinh thần của con người trong tự điển Việt Nam là thái độ hình thành trong ý nghĩ để định phương hướng cho hành động, cùng là tâm tư có mức độ chịu đựng nổi khó khăn hoặc biến cố nguy cơ phải đương đầu với, trong thời gian nhất định nào đó. Kinh thánh tiết lộ sự giới hạn của tinh thần con người.

Tinh thần Chúa ban cho con người có sự nhận thức về bản chất và những điều đặc biệt khác, nhưng được hình thành theo phẩm chất giống Thiên Chúa. Tinh thần con người bao gồm trí tuệ, cảm xúc, nỗi sợ hãi, niềm đam mê, và tính sáng tạo. Đây là tinh thần Thiên Chúa ban cho con người có khả năng độc nhất để nhận xét, thông hiểu và quyết

định hành vi tương tác với đồng loại. Tinh thần, pneuma, theo người Hy Lạp là nguyên tắc sống hay hơi thở làm cho cơ thể linh hoạt. Cơ thể con người là nơi không khí mang lại sự sống cho vũ trụ cư trú và ý nghĩ mang lại cho chúng ta khả năng chi phối chính mình. Tinh thần vậy là điều cơ bản đã được quy định để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ giữa con người trong hợp quần và xã hội. Thiên Chúa ở cùng chúng ta ban cho tinh thần, mà bình thường để cư xử với nhau trong xã hội để tạo cho vũ trụ xoay quanh và nhựa đầy sức sống. Đồng thời, theo tinh thần câu nói nêu trên của Thánh Phaolô Tông Đồ, thì tinh thần có mang tính chất thánh tốt. Cụ thể tinh thần Thánh Thiện bao gồm những thuộc tính cầu nguyện, thực thi bác ái, sống khiêm nhường, vâng phục, tin

yêu, phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, hiệp cùng cộng đồng dân Chúa sống trong hiệp nhất và đoàn kết, hiểu biết thực hành đời sống Kitô hữu, sống rao truyền phúc âm làm chứng nhân nước trời, và giữ vững niềm hy vọng vươn lên tới Chúa trong suốt hành trình đức tin của chúng ta.

Thiên Chúa như thánh Gioan nói rõ rằng chưa có ai thấy được Thiên Chúa vô hình, nhưng quyết tâm giữ trọn những tâm tình cụ thể nêu trên thì Thiên Chúa cao trọng đang sống rất là hiện hữu trong từng hơi thở và lời nói của chúng ta. May thay, Chúa Giêsu Kitô đã đến thật sự ở cùng chúng ta và tỏ cho con người thấy rõ chân dung của Thiên Chúa qua chân dung Chúa Kitô. Chúa Kitô nói: “ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Gioan 12:45).

Thiên Chúa lại ban sự sống cho con người, như là một tái sinh trong sức Thánh mạnh mẽ hơn, là con người được trở nên chi thể Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là nghĩa tử, sự ở cùng của Thiên Chúa là một thân một thịt một tâm tình phụ tử. Khi sự sống truyền sự sống rất là ý nghĩa trong tiếng Hebrew, Neshamah, chính Chúa Giêsu, nay truyền Sự Sống, là Chính Minh Máu Chúa cho Kitô hữu. Chúa Giêsu nói rằng ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ được sự sống muôn đời. Ý chí và tâm tư chọn Chúa, cần được thực hiện sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, để sau đó luôn được có Chúa ở cùng qua Mâu Nhiệm của những Bí Tích Chúa Giêsu truyền cho Hội Thánh. Đời sống người Kitô hữu luôn có Chúa Thánh Thần ở cùng. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp con người đến

với Chúa dễ dàng hơn, và gia tăng ý chí nắm giữ những thuộc tính căn bản của con người.

Tôi cảm nhận được Thiên Chúa ở cùng khi cố gắng chiến đấu chính mình với một lý tưởng rõ ràng theo Chúa, và mời Chúa ngự

vào tâm hồn mình bằng cách lãnh nhận Mình Máu Thánh, tham dự Thánh Lễ Misa, thường xuyên xét mình, hoán cải bản thân và duy trì một thái độ quyết tâm là nhân chứng sống động của Phúc Âm.

*Nếu anh chị em có bất kỳ khuyết điểm tự nhiên nào,
dù tâm trí dù thể lý,
chúng ta đừng phàn nàn hoặc buồn phiền.
Có ai đón nhận một món quà
rồi lại ra sức mặc cả về nó bao giờ?
Vậy chúng ta hãy cảm tạ
về những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Giả như chúng ta có một khả năng lớn hơn
hoặc một sức khỏe tốt hơn,
biết đâu vì đó mà chúng ta sẽ bị hư mất”.*

Thánh Alphongsô

*Một cảm xúc khi đi dự khóa Ba Ngày,
vào tháng 8 năm 2022, sau hai năm không có khóa vì covid.
Và ANH Giêsu vẫn đứng đó đợi chờ.
Ôi tình ANH Giêsu, hạnh phúc!*

LINH HỒN TÔI ĐI LẠC

Vói tay,
Vén mây,
tôi gọi..
Linh hồn,
Linh hồn ơi....
Im lặng!

Bắc thang,
Lên cổng trời,
Tôi gọi,
Linh hồn,
Linh hồn ơi...
Lặng im!

Neo thuyền,
Tôi xuống biển,
Hỏi Thủy Vương,
Linh hồn tôi đâu?
Thủy Vương nhìn.....
Con bé này,
Ngó ngẩn!...

Tìm đường về nhà ANH,
Nhìn vào,
Ngại ngùng,
Tay run,
Tôi gõ cửa...
Khe khẽ gọi,
Linh hồn,
Linh hồn ơi!...

Ahhhhh!,
Linh hồn và ANH.
Đứng đó đợi chờ....

Ôm linh hồn,
Dấu vôi vào tim,
Gục đầu trên vai ANH.
Một dòng sông nước mắt,
Hạnh Phúc!

Cuối tháng 8, 2022.
Camp St Francis, Aptos, CA

Maria Minh Tuyết

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

"Con người hãy cải tiến để thế giới được tin"
(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

Louis Nguyễn Ngọc Nhan

Thiên Chúa làm người để thể hiện một nhân loại mới, không bằng uy quyền, phép thuật, vũ khí... cũng không là Thầy dạy, mà bằng Tình Yêu, và mọi công việc đều do Chúa làm chủ.

Muốn là con người mới (khác với Adam tội lỗi), con người phải được chuyển hóa trong Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô, tức là được lãnh nhận các bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Giải Tội... và như Thánh Phaolô nói: "Qua phép Thánh Tẩy, chúng ta không là của riêng của chúng ta nữa". Chúng ta được mời gọi vào một cuộc sống mới hoàn toàn thuộc về Chúa,

Thần Linh Thiên Chúa đã chiếm trọn tâm hồn chúng ta, chúng ta được nuôi dưỡng bằng những ân sủng Chúa ban và chúng ta đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Với đức tin sống động, người Kitô Hữu được nuôi dưỡng bằng những ân sủng sẽ được kết hợp với Chúa Kitô như Chúa dạy: "Thầy là cây nho, chúng con là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy các con chẳng làm gì được" (Ga:15,5) Sự sống tự nhiên của chúng ta được kết hợp với sự sống trong ân sủng

Chúa nên một, đưa ta đến sự sống siêu nhiên, đạt tới cùng đích là con cái thật của Thiên Chúa và lúc đó: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl: 2,20)

Người Kitô Hữu không phải chỉ thi hành một số lễ luật máy móc, mà là sống mật thiết thâm sâu với Thiên Chúa bằng cách không phải quên mình mà là hủy mình đi để Thiên Chúa được lớn lên trong thương yêu, khiêm nhu, hy sinh, cảm thông... để Tin Mừng của Chúa được trở nên Bánh Hằng Sống và nhựa nho thông đến từng nhánh nhỏ kết nhiều hoa trái. Như thế, chúng ta được lớn lên trong đức tin, làm máng thông chuyển ân sủng, tình yêu, niềm hy vọng, sự an bình của Thiên Chúa đến cho anh chị em.

Ngày nay, chúng ta không

phải đổ máu đào để bênh vực đức tin nhưng cũng chẳng phải sống một cuộc sống an bình vui vẻ vô tư, vô tâm được, vì Chúa Kitô đang đứng ngoài kia với những người không nhà, những người bị lạm dụng áp bức, bị chà đạp tự do căn bản, mất quyền sống... đưa con người tới nghèo đói, bệnh hoạn, si ke ma túy, cờ bạc, rước chè, mãi dâm, phá thai, cướp bóc, giết người. Chúa mời gọi chúng ta cùng Người bước vào cuộc chiến vô hình để thay đổi một xã hội từ bỏ Kitô Giáo thành một xã hội sống Kitô Giáo.

Dĩ nhiên con đường Chúa mời gọi chúng ta đi không phải "mắt đèn mắt rãng đèn rãng" mà là loại bỏ những tiêu cực, kiên trì lấy tình thương của Chúa "tỏa sáng trên người công chính lẫn người tội lỗi để hoán cải lòng người".

Chúa cũng biết con đường

chúng ta đi khó khăn nguy hiểm nên Người không hề khuyến khích chúng ta chấp nhận thực tại một cách dễ dàng, mà Người cảnh báo: "Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát." (Mt: 10, 22)

Chúa Kitô đang gõ cửa lòng chúng ta, mời gọi chúng ta thức tỉnh hành động trước những môi trường sống đầy hỗn loạn đưa con người đến những mặt trận: ý thức hệ sai lầm, nền văn hóa sự chết, nền giáo dục chính trị tôn giáo biến dạng bởi tội lỗi... Phần trách nhiệm thuộc về ai? Tôi nhận ra mình có tội trước mặt Chúa, xin Chúa

biến đổi, để tôi được nên can đảm biết dùng ý chí Chúa ban sửa đổi chính mình, gia đình và tha nhân theo những gì Chúa dạy.

Chúa bỏ cả ngai vàng Nước Trời, xuống thế làm một nhân loại mới để chúng ta noi gương bắt chước học đòi làm con Chúa, để được đồng hình đồng dạng và đồng hành với Chúa. Là Cursillista, ta hãy kiên trung bền vững cậy trông vào ân sủng và tình yêu Chúa, cùng nắm tay thêm sức cho nhau đi tiếp quãng đường về nhà Cha chung, nơi đó có Thầy Chí Thánh đang đợi chờ chúng ta.

DE COLORES!

Nếu như Thiên Chúa để anh em phải chịu nhiều đau khổ, thì đó là dấu Người đã có những chương trình lớn lao dành cho anh em, và chắc chắn Người muốn biến đổi anh em thành một vị thánh.

Thánh I-nhà-xiô

Giàn Bầu, Giàn Bí Không Nở Hoa

Nga Thanh Trương - K59 (Decuria Theresa)

Hai năm nay tôi tập làm vườn, trồng trọt cho có cái gọi là “cửa nhà trồng”. Mỗi khi đi bộ tập thể dục, tôi thường đi ngang qua một ngôi nhà có cái vườn và một giàn cây cao rộng lớn gồm cả bầu, bí xanh và mướp đắng. Bên dưới thì đủ loại rau quả, cà chua, ớt, tía tô, dọc mùng, húng, hành, chanh, ổi... Tôi thấy có một bác lớn tuổi đang tưới rau, tôi nghĩ chỉ có những gia đình Việt Nam mới chăm làm vườn mà lại trồng đủ loại rau củ như vậy. Tôi bước tới hỏi thăm, nói chuyện một hồi thì biết hai bác là người Nha Trang.

Vợ chồng bác sống một mình nên tự làm vườn, trồng rau quả theo mùa. Bác trai đào đất, đi xin bã

cafe về ủ, làm giàn trồng bầu bí. Bác gái chăm sóc tưới bón mỗi ngày. Bác trai bày cho tôi cách trồng và chăm sóc để bầu bí ra hoa, đậu trái. Trước giờ, tôi hay mua sẵn vì thấy trồng mất nhiều công đoạn quá. Tôi làm theo lời bác hướng dẫn và thấy có hiệu quả liền. Giàn bầu của tôi cũng được hơn chục trái, vừa ăn vừa cho mọi người đều “khen tôi mát tay trồng trọt”.

Lần nào đi ngang qua nhà bác tôi cũng phải ngắm cái vườn, giàn bầu, bí xanh lớn lên mỗi ngày, sai trĩu, trái to dài và xanh mướt. Khi đến ngày mùa thu hoạch. Tôi cũng thường tới mua, bác gái hay cho thêm đủ thứ từ ớt, rau thom đến nguyên bịch cà

chua ăn cả tháng.

Bác gái cũng hay chia sẻ các món nấu ăn khác nhau với tôi, nhất là món gà nấu lá é. Người miền Bắc có bao giờ biết đến lá é đâu, nghe nói mà chưa bao giờ được ăn. Bác cắt cho một nắm rồi nói: “về nấu canh gà đi ăn mát lắm”. Quả thật, ngon tuyệt, mùi lá é nấu lên thơm nức làm cho canh gà thêm phần ngọt đậm đà.

Mấy tháng nay do thay đổi giờ làm, tôi không đi bộ buổi sáng nữa. Đôi khi tôi đi vào buổi chiều tối, tuy thế tôi vẫn nhìn ngắm khu vườn nhà bác, nhưng ít khi gặp bác tưới cây, làm vườn như trước. Vì chiều tối và vội vàng, nên tôi không gõ cửa hỏi han chuyện trò với hai bác. Thời gian này, giàn bầu bí nhà hai bác nhìn lèo khèo, hoa trái thì chơ vơ vài cái. Cà chua thì chín nhũn ra, ruồi bọ bu tối.

Tôi thấy vậy mà không thắc mắc gì hơn.

Sáng nay tôi cố gắng đưa hai đứa nhỏ ra ngoài đi bộ với tôi. Khi đi ngang nhà hai bác, tôi thấy giàn bầu bí nhà bác chả có gì khác, nhưng không nở hoa, cũng chẳng có thêm trái. Tôi gõ cửa 4, 5 lần mới nghe tiếng chân người. Mở hé cánh cửa bên trong, một chị hỏi tôi tìm ai. Tôi nói hỏi thăm hai bác năm nay có bầu bí, mướp đắng bán không? Chị quay vào nhà, chẳng nói với tôi câu nào. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì bác trai bước ra: “Cô đấy à? Năm nay nhà tôi không trồng rau củ gì cả. Bà nhà tôi mất mấy tháng nay, mất do bị COVID-19, có ai chăm sóc vườn tược gì đâu cô. Bầu, bí nó cũng không ra hoa luôn...”. Sau khi nói chuyện được 15 đến 20 phút, Bác trai cho tôi một túi lẫn lộn cà chua, ớt và mướp đắng. Bác nói:

“ngày mai tôi đưa tro cốt bà ấy về Nha trang, Việt Nam rồi đưa bà ấy vào chùa. Rau quả mỗi năm bán không hết, năm nay không đủ ăn cô ạ. Còn mấy thứ này cô mang về ăn đi, tôi đi hơn tháng mới về lại Mỹ”. Tôi ghen lời noi cô hợm, chỉ nói lời chia buồn và nói sẽ cầu nguyện cho linh hồn bác gái.

Trên đường về, tôi cứ day dứt mãi vì sao mấy lần trước đi qua mình không ghé hỏi thăm hai bác. Nhất là lúc mình thấy cây lá không được xanh tươi như những năm trước. Có phải

mình chỉ thích cái đẹp bên ngoài? Có phải mình quá vô tình với người xung quanh? Là người Công Giáo mình được dạy là nên có lòng bác ái. Mình nhủ thầm trong lòng từ nay mình nên để ý và quan tâm đến người khác hơn; nhất là những bác lớn tuổi neo đơn. Bác gái chỉ quanh quẩn ở nhà chăm lo vườn tược, vậy mà nhiễm bệnh, ra đi để lại bác trai bơ vơ. Không biết mùa này và những mùa sau giàn bầu bí ấy có còn nở hoa, ra trái?

*Tiễn biệt linh hồn bác H.T.
H về VN an nghỉ.*

*“Nếu chúng ta
luôn có Lời Chúa trong tim mình,
thì không cám dỗ nào
có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa,
và cũng không trở ngại nào
có thể dẫn chúng ta lạc lối
trên con đường tốt lành.”*

Đức Thánh Cha Phanxicô

BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI?

Phêrô Phạm Huy Dũng

Năm 2022 gần kết thúc, tôi khép lại thêm một chương nhật ký nữa vào hàng trình Ngày Thứ Tư của tôi. Cũng là cơ hội cho tôi phản ánh lại hành trình của mình trong năm qua, những gì tôi đã đạt được trong năm và những thử thách đã khiến tôi bối rối. Có rất nhiều nỗi lo lắng tôi phải bận tâm và tôi cần phải suy nghĩ đến, như vấn đề lo toan trong gia đình con cái, đạo đức, Dự Luật 1 (ngày 8 tháng 11, 2022), chiến tranh, và lo lắng về tương lai đi về đâu. Có lẽ tôi không để Chúa làm việc trong tôi theo công trình của Ngài và tôi đưa ra quyết định và những cuộc trốn chạy tạm

thời để thỏa mãn những lo lắng của mình. Đã có lúc tôi cũng hoài nghi ơn gọi gia đình, đạo đức, giáo sĩ, và Giáo Hội Công Giáo. Đã có lúc tôi bối rối, chán chường, và thất vọng những thử thách dồn dập ập đến như sóng đại dương. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, bỏ Chúa, tôi biết theo ai?

Trước hết, với lòng biết ơn, tôi cảm ơn Chúa vì mọi điều tốt và xấu trong cuộc sống của tôi! Tôi đọc được câu trích dẫn của Mẹ Theresa Calcutta: “Một số người đến trong cuộc đời bạn như những lời chúc phúc. Một số đến trong cuộc đời bạn như những bài học.” Câu này, tôi

nghiệm đúng với những thách thức cho tôi trong cuộc sống. Một số là phước lành, và một số là bài học. Mẹ còn nói thêm, “những gì mình dành nhiều năm để xây dựng, ai đó có thể phá hủy trong một sớm một chiều.” Những lời khuyên này khó được chấp nhận. Tôi nghiệm rằng, tất cả đều là phước lành và ân sủng của Chúa cho tôi, để huấn luyện tôi và hoán cải tôi và những người chung quanh tôi.

Năm 2022, tôi ghi vào nhật ký, niềm hy vọng. Vì có Chúa, tôi có hy vọng. Chúa cho tôi cơ hội được tham dự thánh lễ hàng ngày. Cũng như nhiều năm trước cho tới ngày hôm nay, tôi giường như không bỏ lễ ngày nào. Tôi vẫn tới với Chúa thường xuyên qua bí tích hòa giải, ít nhất mỗi một tháng một lần. Mỗi lần

qua bí tích hòa giải, tôi có cảm giác như mình được nhẹ nhõm và thêm sức mạnh. Không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy có Chúa trong lòng. Cũng có lúc tôi tìm kiếm lý do bận rộn, để trốn tránh, để thỏa mãn đeo đuổi những ham muốn của riêng mình. Rồi tôi xấu hổ phạm tội xa lánh, không dám tới nhà thờ gặp Chúa. Như màu nhiệm nào đó đã thu hút tôi, làm tôi không thể nào trốn tránh được Chúa. Rồi tôi lại quay đầu trở lại. Qua thánh Lễ, tôi thực hành cách sùng đạo.

Đến với Chúa mỗi ngày qua thánh Lễ, tôi tin được Chúa chữa lành và thêm sức trước những khủng hoảng và thách thức trong cuộc sống. Có Chúa ở kề bên tôi không sợ và mạnh mẽ đấu tranh chống lại sự cám dỗ của sự dữ và những cạm bẫy của ma

quý. Có phải tôi cuồng tình hay tình cờ hoặc là ngẫu nhiên mà tôi lại thay đổi thái độ sống của tôi? Tôi nghiệm rằng, mỗi người mình làm gương cho nhau và chúng ta giúp nhau học hỏi, hoán cải, và sửa đổi để cùng nên thánh theo tinh thần Cursillo, làm bạn, kết bạn, và mang bạn tới Chúa. Tôi tin Chúa an bài mọi sự trong mọi người.

Năm nay tôi được thêm cơ hội làm trợ tá bàn cho Cursillo Khóa Ba Ngày, khóa 58, San Jose. Tôi có thêm 5 anh em Cursillistas mới và Cha Tiến Linh cũng ở trong Decuria Giacôbê. Những người bạn đạo và bạn đời mà tôi đã từng gặp gỡ đều là những người dạy tôi những bài học vô giá qua kinh nghiệm sống và rơi rớt của họ và chúng tôi giúp nhau cùng nên thánh. Trong sách lược của PT,

mỗi Cursillista được mời gọi làm tông đồ chứng nhân cho Chúa qua đời sống hoán cải và mang tin mừng Phúc Âm đến với môi trường sống của mình. Với tôi, mình có thể bắt đầu bằng cách thay đổi thái độ sống của mình và từ đó mình cải thiện đời sống từ từ.

Trong Khóa Ba Ngày, tôi học được cách tăng trưởng sống đời Kitô hữu đích thực qua đời sống kiêng ba chân, sùng đạo – sống tinh thần cầu nguyện, học đạo – học hỏi Phúc Âm và hoán cải, và hành đạo – sống chứng nhân trong môi trường sống của mình. Tôi áp dụng kiêng ba chân qua thánh Lễ và thực hành qua lối sống thật, sống vui, sống tự nhiên, và sống khiêm nhường. Tránh cái tôi của mình, kiêu căng giả hình, và cách cuồng tín khác

thường khiến người khác phải sợ và chùn bước. Tôi cần phải có ý thức và nghiên cứu để không gây cản trở cho người khác. Tôi vẫn còn đang cố gắng mỗi ngày. Sống Ngày Thứ Tư và ứng dụng phương pháp kiêng ba chân, tôi liên li học hỏi và thăng tiến bản thân.

Tôi không có nghề, chính tôi là người giáo viên hướng dẫn học sinh cũng đã từng đi gặp nhà tâm lý và linh hướng xin giúp đỡ. Qua nhiều năm tham khảo và được điều trị, năm nay tôi quyết tâm phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi chấp nhận sự thật và hoàn cảnh bi đát của mình. Nhờ vào ơn Chúa, tôi quyết định bỏ qua cho người anh em đã xâm phạm làm tổn thương đến cho tôi và gia đình. Với luật đời và đạo, tôi cũng chịu phần trách nhiệm. Về

sự tha thứ, tôi không thể nói rằng tôi đã hoàn toàn tha thứ cho người anh em khi tôi bị tổn thương sâu đậm. Chỉ nhờ vào ơn Chúa lấp đầy lại vết thương lòng của tôi. Tôi vẫn hy vọng. Một ngày nào gần nhất, tôi hy vọng có đủ can đảm sẽ đích thân đến gặp vị này và tôi sẽ nói, “tôi đã tha thứ cho anh.” Việc này cũng đòi hỏi tôi phải sửa đổi thái độ hoán cải của tôi. Với tôi, xin lỗi và tha thứ không dễ chút nào. Ai cũng cần được cơ hội hoán cải và sửa đổi, và thánh hóa. Thánh Gioan Phaolô II đã làm tấm gương tha thứ cho người muốn giết người. Tôi vẫn còn đang cố gắng noi theo.

Năm nay, tôi chọn tình yêu, hòa giải, và hàn gắn những đổ vỡ đau thương đã xảy ra với tôi. Tôi đã được nhắc nhở lòng Chúa Thương Xót. Chúa Giêsu

đã giải thoát người đàn bà tật nguyền trong ngày sa-bát, “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lk 13:12b-13). Chúa Giê-su cũng đã chữa khỏi một người đàn ông với bàn tay bị tật trong ngày sa-bát. Tôi tin rằng Chúa thương xót những tội nhân, tội cũng là tội nhân. Tôi tin Chúa chữa lành những vết thương lòng của mỗi người. Tôi cũng phải thương xót lại những người đã mang lại cho tôi đau khổ. Họ cũng cần được ơn chữa lành và có cơ hội hoán cải tiếp tục sống trong tình yêu. Vì tất cả chúng ta là từng chi thể của Chúa. (1 Cr 12:27) Thiết nghĩ, ai cũng đều mang theo trong mình một

khuyết tật nào đó và bị tổn thương. Như kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Còn những lo toan về cuộc sống tình yêu gia đình, tôi cảm tưởng như những sợi dây bị rối và rắc rối. Có hai cách gỡ rối: 1) kiên nhẫn gỡ rối—cần nhiều thời gian. 2) cắt sợi dây bị rối—ít thời gian. Quyết định là của tôi và sự lựa chọn cũng là của tôi. Tôi ước ao sự lựa chọn của tôi ngày hôm nay không phải hối tiếc vào ngày mai. Ai cũng đều muốn những sợi dây gỡ ra đều được trọn vẹn trở lại. Tôi chọn chữ tình yêu. Tôi vẫn còn đang học hỏi làm mọi việc với tình yêu. Giêsu đã dạy chúng ta, “hãy yêu thương nhau” (Jn 13:34).

Tôi không biết phải chia sẻ ra làm sao. Tôi mượn vài câu hát của Mi Trầm để tỏ bày nỗi niềm tâm tư của tôi, “Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.”

Cũng có lúc tôi lặng một mình, tôi cảm nhận có Chúa đang đồng hành với tôi như bài thơ “dấu chân trên cát” và huấn luyện tôi trong những lúc tôi thất vọng nhất, đau thương, và lúc cô đơn lạc lõng. Tôi hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì?

Trong im lặng tôi nghe tiếng Chúa nói trong tôi, tôi phải hoàn toàn phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa dù trong hoàn cảnh nào. Và, tôi vui vẻ và chấp nhận.

Điều tôi cần tăng trưởng, đó là phó thác tuyệt đối vào Thánh ý Chúa, dù tôi không hiểu được tại sao Chúa lại cho những thử thách xảy ra với tôi. Tôi vẫn còn chùn bước trước những khó khăn và sợ sệt. Tôi chỉ biết cầu nguyện thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Xin Chúa trợ giúp và thêm sức cho con.

Còn Dự Luật 1, hiến pháp quyền tự do sinh sản trên lá phiếu ngày 8 tháng 11 ở California. Dự luật này có lợi hay có hại? Đây là vấn đề đạo đức và luân lý. Là một người công dân có quyền bỏ phiếu, tôi có trách nhiệm với luật đạo đức và tự nhiên. Tôi cần nghiêm chỉnh nghiên cứu và đưa ra quyết định. Như ở trong gia đình, tôi có trách nhiệm với gia đình và hướng dẫn giáo dục con cái theo giáo luật Công Giáo. Người giáo

sĩ có trách nhiệm với Giáo Hội, tín lý, và với giáo dân. Tóm lại là tôi có trách nhiệm với Dự Luật 1 này đối với luật đạo đức, đối với xã hội, và đối với hậu thế.

Khép lại năm nay với nhiều chuyển biến, tôi cầu nguyện và xin Chúa thêm sức mạnh cần thiết để đáp ứng những thách thức trong cuộc sống. Tôi biết rằng những lời cầu nguyện của tôi đã được nhận, vì tôi tin rằng “ai xin thì được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7:8)

Hướng tới năm mới 2023 với hy vọng và khởi đầu mới. Tôi có một ngày tươi sáng hơn phía trước với niềm tin phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì có Chúa tôi có hy vọng. Chỉ có Chúa mới có thể mang lại niềm vui và sự bình yên thật sự cho tôi.

Chỉ có Chúa mới có thể làm cho tôi khôi phục trở lại toàn bộ con người tôi. Tôi cố gắng; tôi cần thay đổi thái độ của tôi với những người chung quanh. Kế tới, tôi cần học kiên trì trong đức tin, đức cậy, và đức mến. Chúa Giêsu phán, “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt. 10:22). Kế đến, tôi học cách kiên nhẫn hơn với bản thân và gia đình. Lạy Chúa, con đặt niềm hy vọng và tin tưởng vào tình yêu của Chúa và con xin phó thác cho Chúa những mối lo lắng của ngày mai.

Cuộc hành trình năm nay, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, học hỏi, hoán cải. Tôi hy vọng sẽ lớn lên và trưởng thành hơn.

Sau cùng, tôi quyết tâm đi

theo Chúa. Ngoài Chúa ra, tôi biết theo ai đây? Vì chỉ có Chúa tôi mới có sự sống vĩnh cửu.

Tạ ơn Thầy Chí Thánh! Amen.

Lạy Chúa Giêsu,

việc tông đồ của con

phải là việc tông đồ điển tả lòng tốt.

để khi thấy con, người ta phải nói:

“vì anh này tốt quá, nên đạo của anh phải là đạo tốt.”

Và nếu có ai hỏi con

tại sao con lại hiền lành và tốt như thế,

con sẽ trả lời

vì con là tôi tớ của một đấng tốt hơn con nhiều.

“Mong sao bạn biết được Chủ Giêsu của tôi tốt biết bao!”

Con muốn sống thật tốt,

để người ta có thể nói:

“nếu tôi tớ mà tốt như vậy,

thì Chủ sẽ tốt đến ngần nào?”

Chân phước Charles Foucauld



Khóa Nam 58



Khóa Nữ 59



Decuria Gioan: Phêrô Bùi Trường Thọ Kevin, Phêrô Martin Nguyễn Mạnh Diễn, Antôn Đậu Văn Dương, LM Lm. Gioan Baotixita Vũ Ngọc Hùng, Giuse Lưu Phước Thịnh, Phêrô Thân Giám Minh



Decuria Giacôbê: Giuse Phan Ánh Denny, Joshep Tiền Tâm, Gioan Baotixita Phú Đại Vệ, LM Phêrô Nguyễn Tiến Linh, Phêrô Cao Thái Nguyên, Phêrô Nguyễn Tùng Bách



Decuria Macco: Gioankim Nguyễn Duy Tài, Paul Trần Thanh Dân, Gioan Nguyễn Harry, Phaolô Lương Chính Nhân, Giuse Nguyễn Quốc Anh, Phêrô Trần Hữu Đức, Phaolô Nguyễn Thái David



Decuria Phaolô: Thomas Trương Quang Khải, Phêrô Hoàng Minh Cơ, Joseph Nguyễn Khoa Dũng, Giuse Vũ Kim Đường, Gioan Vũ Quyết Định, Antôn Vy Trung Vũ, Vicente Trần Xuân Lộc



Decuria Matthew: Gregory Phạm Vũ Anh Minh, Joseph Trương Công Vân, Gioan Trần Minh Ngọc, Gioan Kim Nguyễn Quang Định, Giuse Phạm Ngọc Phi, Giuse Đỗ Sơn, Gioan Kim Văn Công Vinh,



Decuria Luca: Phêrô Võ Lành, Joseph Đặng Trần Vinh, Augustino Nguyễn Kế Nghiệp, Giuse Nguyễn Đức Phương, Peter Nguyễn Lê Minh Thi, Anton Phạm Duy Tài, Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn



Decuria Theresa: Maria Trương Thanh Nga, Anna Nguyễn Thụy Thơ, Maria Phạm Mộng Thùy, Monica Phạm Trần Thy Thương, Maria Phạm Bích Liên, Teresa Nguyễn Bảo Nhật Vy



Decuria Cecilia: Anna Maria Nguyễn Thùy Linh, Maria Hoàng T. Thúy Hồng, Genevieve Boxberger Ngô Xuân Hương, Anna Nguyễn T. Ngọc Bích, Theresa Phạm Quỳnh Trâm, Lucia Nguyễn T. Thanh Vân



Decuria Lucia: Theresa Trần Thị Anh Đào, Maria Trương Thị Kim Hoàng, Maria Trương Thị Tuyết Nga, Martha Hoàng Thùy Trang, Maria Phạm Phương Loan, Rosa Nguyễn Bảo Trân



Decuria Agata: Maria Hoàng Thị Thanh Tâm, Lucia Nguyễn Thủy Tiffany, Theresa Trần Thanh Hà, Maria Bùi Thị Mai Lan, Anna Nguyễn Hoàng Dung, Maria Nguyễn Thị Mộng Trinh



Decuria Maria: Maria Nguyễn Tuyết Mai, Maria Madeleine Nguyễn Thị Hoàng Thơ, Maria Nguyễn Thụy Khanh, Theresa Trần Tuyết Trinh, Maria Thủy Witter, Maria Vũ Thị Đào



Decuria Martha: Anna Nguyễn Kim Phượng, Maria Nguyễn Thị Vinh, Maria Trương Thị Nina, Matta Lê Thị Khuynh Diệp, Anna Vũ Thị Liễu, Maria Monica Dương Thị Bích Hải



Decuria Anna: Teresa Đặng Trần Phương Uyên, Anna Vũ Dung, Maria Phạm Thị Huỳnh Mai, Celilia Thành Khánh Loan, Maria Võ Thị Bích Phượng, Maria Nguyễn Thị Hương Mai



Decuria Monica: Maria Dương Thị Minh, Anna Nguyễn Thị Bé, Aurelia Nguyễn Ngoan, Ysave Phan Thị Láng, Maria Nguyễn Thị Ngọc Hà, Margarita Huỳnh Thị Nga



Trợ Tá Khóa Nam 58



Khối Giám Học



Khôi Hành Chánh



Khôi Phục Vụ



Khối Âm Thực



Quý Cha & Ban Điều Hành Khóa 58



Trợ Tá Khóa Nữ 59



Khối Giám Học



Khởi Hành Chánh



Khởi Phụng Vụ



Khối Âm Thực



Ban Điều Hành Khóa 59

DANH SÁCH NIÊN LIÊM, ỦNG HỘ & HỖ TRỢ PT QUỐC GIA
 Tính đến tháng October, 2022

Họ và Tên	Niên liêm	Ung hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
Bac Maria Le Kim Phụng		\$300	
AC Hung & My	\$100	5 bao gạo/50 pounds 2K	
AC Chanh & ChanTu		\$150 + 4 cases of bottled water	
Chi Julie Phuong Tran		Banh mi 2K + \$500 picnic	
AC Da Minh Vu Oanh & Mari Vu Nhung	\$60	\$200	
Anh Nhat Tien	\$40	1 lunch for rollos practice & miscellaneous supplies for 2K @ Home Depot (\$200)	
Chi Marie Pascale Tran Nhu Thuy	\$100	\$500 + 1 lunch for rollos practice (\$120)	
AC Minh Ta & Trinh Tran		\$200	
Anh Nhan Nguyen		\$300	
AC Chau Hoang Minh & Tram Anh		\$300 + miscellaneous supplies for 2K (\$300)	
Chi Thuy Nguyen		\$75	
Chi Kim Thi Le K53		\$200	
Chi Nguyen Kim Phuong		\$400	
AC Louis Nguyen Ngoc Nhan & Maria Nguyen Bach Tuyet	\$50	\$1000-khoi truyen thong	
AC Le Dinh Khoi & Lien	\$50	\$150	
AC On Tran K44 & Trang Nguyen K45	\$50	\$200	
Chi Yen Dinh		\$100	
Chi Agnes Tran Thi Thuc		\$50	
AC Harry & Mary Nguyen		\$200	
Chi Thuy Tran (Mary's sister)		Miscellaneous kitchen cleaning supplies	
Chi Le Minh Tuyet		\$350 (balloonist) + face masks for 2K	
Chi Pham Thi Yen K23		\$200	
Bac an danh		30 pounds gio song	

Xin xem tiếp trang sau

Họ và Tên	Niên liễm	Ung hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
Anh Dinh Hien K30		\$100	
Chi Thoa Nguyen K55	\$25	\$175	
Giuse Tran Xuan Huong (Harrison) Teresa Nguyen Kim Diep	\$50 \$50		
Anh Giuse Mai Van Phu		\$100	
Anh Manh Long		\$100	
Nhom Oakland		\$500	
Anh Khieu Tuan SF		1 stove & large pot (\$250)	
Anh Quy K50		\$50	
Chi To Thoai Khanh K47		\$600	
Chi Phan Bich Lien K59		Chè bánh lọt at picnic	
AC Vo Khắc Huy K48 & Thuy Lam		\$500	
AC Huong & Phuong Vuong		\$300	
Anh Hai Minh Tran K54		\$50	
Chi Hoang Dung K59		\$100	
Chi Phuong Tam Sacto		\$100	
Chi Teresa Phuong Ly	\$25		
AC Quy Dung & Chi Diem K39		\$200	
Anna Teresa Cao Thu Thuy		\$50	
Anh Gioan Danny Vu	\$25		
Anh Giuse Hoang V. Thiet	\$50		
Chi Maria Hoang T. Hoan	\$50		
Chi Maria Nguyen Kim Dung	\$100		\$10
Anh Nguyen Nhu Ba	\$30	\$500	\$10
Chi Nguyen T. Thanh Nghi	\$30		\$10
Chi Nguyen T. ChanTu	\$30		\$10
Anh Do Minh Chanh	\$30		

Xin xem tiếp trang sau

Họ và Tên	Niên liễm	Ung hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
Anh Nguyen Minh Triet	\$30		
Chi Nguyen Te My	\$30		
Anh Dinh Hien		\$100	
AC Hai Quang La & Tram Ngoc La			\$50
Chi Maitai Nguyen	\$25		
Chi Dung Do	\$25		
Chi Thanh Thanh	\$25		
Chi Huong Luong	\$25		
Chi Theresa Kim	\$25		
Chi Quy Dung & chi Diem K39		\$200	
Anh Giuse Maria Khong Tua Vuong Ha		\$1000	
AC Truong & Huong Nguyen		\$100	
Toma Nguyen Van Hoang K51	\$25		
Martha Pham Thi Ngoc Hach K53	\$25		
Anna Nguyen Thi Ngan K55	\$25		
Teresa Nguyen Thi Nguyen		\$50	
Agnes Thai Thi Thu Ha		\$100	
Giuse Tran Minh Ngoc		\$20	
Chi Tan Dang K43		2 thung nuoc mam	
Chi Lan Pham K43		1 thung bao tay & 1 thung ly uon cafe	
Chi Xuan Duong K43		2 roll giay wrap/foil	
chi Trinh Tran		1 thung hand sanitizer	
Nhom Macco		\$500 + water, juice, soda & ice for picnic	

Xin xem tiếp trang sau

Họ và Tên	Niên liễm	Ung hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
Chi Vui	\$150		
1 Cursillista an danh		\$100	
Chi Maria Nguyen Thi Mai	\$50		
AC Nguyen Dinh Phuong & Anna Tran Kim Hang	\$50		
Chi Thuy T. Nguyen & Huyen V. Nguyen	\$100		
AC Hung K 42& Yen K43	\$100		
Anh Dien		Do dung cho 2K (\$170)	
Chi Bui Ngoc Han		\$200	
Chi Pham Diem Thuy		\$100	
Anh Frank		banh le 2K (\$40)	
Chi Nguyen Bach Hue K148	\$100	\$200	
AC Be & Hang		\$200	
1 an danh		\$100	
Thay pho te Diem		\$100	
Chi Hue Truong ban anh Quoc		\$100	
Anh Thanh		\$100	
Van Anh Gaspari		\$500	
Chi Vu Ngan Ha		\$500	
Landkin Capital Management		\$250	
1 an danh		\$100	
Nhom San Francisco		\$100	
Bac Khon Lien/from 1st ban xa hoi PT		\$100	
1 an danh loto		\$10	

Xin xem tiếp trang sau

Họ và Tên	Niên liễm	Ung hộ	Hỗ trợ PT Quốc Gia
1 an danh for loto		\$10	
1 an danh for loto		\$20	
1 an danh for loto		\$50	
Nhom Martha K37		\$60	
Lang Nguyen		\$100	
1 an danh		\$20	
Tien soc vo from picnic		\$2,337	
Nhom Martha 57	\$125		
Decuria Maria Khoa 45		\$100	
Hai Minh Tran		\$50	
Trinh Nguyen-Group Agata		\$250	
Bac Si Ngoc Nguyen		\$500	

Phong trào chân thành ghi nhận và biết ơn sự đóng góp và ủng hộ quảng đại của quý anh chị, để giúp cho các sinh hoạt PT. Việc chi tiêu được kết toán và được tường trình chi tiết trong các phiên họp của VPĐH/PT. Hết lòng cảm ơn quý anh chị.

Thủ Quỹ PT Cursillo VNSJ

Vicki Lee



Cursillo Movement - Vietnamese Secretariat

Kính Biểu: _____
