



HÀNH TRÌNH THEO CHÚA

PHONG TRÀO CURSILLO - NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA

ĐẶC SẢN



NĂM

PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM SAN JOSE



Năm

1988 - 2023

PHONG TRÀO CURSILLO

NGÀNH VIỆT NAM - GIÁO PHẬN SAN JOSE

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH



TRƯỞNG PHONG TRÀO
Matthew Phan Hoàng Vương
vphan62@hotmail.com



LINH HƯỚNG
Lm. Andrew Nguyễn Vũ
andrew.v.nguyen@dsj.org



PHÓ PHONG TRÀO
Dominino Nguyễn Đức Hải
haicucducnguyen@gmail.com



TRƯỞNG LÃNH ĐẠO
Giuse Nguyễn Văn Thắm
tomnguyent@gmail.com



KHỐI BA NGÀY
Phanxico Xavier Châu Hoàng
minhchauhoang2000@yahoo.com



KHỐI HẬU
Dominino Nguyễn Lô
longuyen25@gmail.com



THƯ KÝ
Maximilian Kolbe Đỗ Minh Chánh
dominh.chanh@gmail.com



THỦ QUỶ
Maria Đặng Phượng Tần
tadang@scusd.net



KHỐI TIỀN
Theresa Nguyễn Thanh Trúc
tructnguyen66@yahoo.com



KHỐI TRUYỀN THÔNG
Gioan Vũ Ngọc Danny
banbientap.cursillo@gmail.com

Mục Lục



Thư Cha Linh Hướng	5	Phong Trào Cursillo San Jose,	54
Thư Trưởng Phong Trào	7	35 Năm - Một Chặng Đường	
PT Cursillo Việt Nam San Jose	8	Con Đường Yêu Thương	64
- 35 Năm Hình Thành & Phát		Căn Phòng Hình Hộp	68
Triển		Tạ ơn Chúa Đã Ở Cùng Con	69
Một Sao Sáng, Hai Sáng Sao	15	Hành Trình Theo Chúa	71
Tĩnh Huấn Đem Thực Thi	18	Phút Tĩnh Lặng	73
Hồng Ân Chúa	19	Người Cursillista Với Ơn Gọi	75
Chia sẻ	22	Và Sứ Mệnh	
Theo Chúa Với Quan Thầy	25	Phút Tâm Linh	79
Phaolô		Cảm Nghiệm Khánh Thành	80
Cảm Nghiệm Ơn Gọi Cursillo	30	Nhà Thờ Mới	
Suy Tư Tìm Ý Chúa	32	Gặp Gỡ Chính Mình	83
Tình Chúa	36	Nhập Cuộc Với Cộng Đồng Tin	86
Cần Chúa Hơn Bao Giờ	37	Yêu	
15 Năm Hồng Ân Gia Đình	40	Đức Tin Trong Biến Cố Cuộc	89
Maccô		Đời	
Thời Khắc Bên Cạnh Thầy	43	Hình Ảnh Các Khóa	95
Tâm Tình Người Bảo Trợ	45	Hình Ảnh Sinh Hoạt	145
Trở Về	47	Lời Cảm Tạ	155
Ơn Gọi Cursillo	48		
Thánh Thể Tình Yêu	51		

Thư Cha Linh Hướng

Quý Cô Chú và Anh Chị Em Cursillistas thân mến:

“Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài nhân lành, tình yêu Chúa tồn tại đến muôn đời.”

(1 sử ký 16:34)

Nhân dịp Phong Trào kỷ niệm 35 năm thành lập, đây là một đoạn đường dài và Phong Trào cũng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Nếu không có ơn Chúa, chắc chắn Phong Trào không có ngày nay. Trong tâm tình đó, chúng ta chân thành dâng lời cảm tạ và tri ân Thiên Chúa. Song song, tôi cũng cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã và đang giúp cho Phong Trào trong mọi lãnh vực. Chắc chắn chúng ta không thể không nhớ đến hai vị tiền nhiệm của tôi đó là Cha sáng lập Phong Trào San Jose ngành Việt Nam, Cha Phaolô Lưu Đình Dương (Linh Hướng 1988-2004) và Cha quá cố Phaolô Phan Quang Cường (2004-2012). Xin Chúa ban cho Cha Cường cùng tất cả quý cha, quý sơ và toàn thể cô chú và anh chị em Cursillistas đã đi trước chúng ta được về hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Nhìn về lại trong suốt hành trình theo Chúa trong cương vị là Linh Hướng Phong Trào từ năm 2012 tới nay, tôi thấy tôi đã được Chúa nâng đỡ và giữ gìn tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi được Đức Cha Patrick McGrath gửi thư bổ nhiệm tôi làm Linh Hướng Phong Trào, lúc đó tôi còn chưa dự khóa. Cũng trong thời điểm đó, Cha Giuse Cao Phương Kỳ, một linh mục rất khả kính và tận tụy với Phong Trào cho đến chết. Ngài nói, “Cha Andrew Vũ Nguyễn là ai và tôi nghe nói Cha Vũ mới thụ phong linh mục vài năm và không có kinh nghiệm Cursillo, liệu Cha có làm được việc không?” Câu hỏi Cha Kỳ đặt ra cũng là câu mà tôi tự đặt ra cho chính tôi. Tôi chỉ là một linh mục rất bình thường và cũng đầy khiếm khuyết, tuy nhiên Chúa đã giúp tôi và cho tôi được đồng hành với Phong Trào trong suốt 11 năm qua.

Trong những năm đầu tiên làm Linh Hướng Khóa Học, tôi may mắn được học hỏi từ nhiều Cha, nhất là Cha Nguyễn Tâm Thường về chiều sâu và phong cách, Cha Cường về tính cách niềm nở, Cha Hùng về sự khiêm nhường cũng như từ nhiều quý cha LH khác và anh chị em Cursillistas trong Văn Phòng Điều Hành. Cũng may mắn là trong Giáo Xứ Holy Family tôi đang phục vụ từ 2015, có rất nhiều Cursillistas Ngành Anh Ngữ. Nhờ đó mà tôi được học hỏi cả hai bên và giúp đưa ra phương hướng cho Phong Trào được phong phú và phù hợp với môi trường hiện tại.

Trong suốt thời gian qua, ngoài năm 2020 và 2021 vì Covid nên chúng ta không có khóa học, năm nào tôi cũng có dịp được đồng hành một trong hai khóa qua vai trò Linh Hướng Khóa Học. Mỗi năm Chúa đều gửi những anh chị em trợ tá thật nhiệt tình để giúp tôi hâm nóng lại tinh thần phục vụ. Song song, Chúa cũng gửi quý anh chị em khóa sinh để giúp tôi được trở thành khí cụ của Chúa đến với họ. Mỗi năm đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp vì có Chúa luôn đồng hành.

Một trong những điều làm cho tôi hạnh phúc và thấy Chúa thật sự đồng hành đó là cho tôi được kết bạn với những anh em trong Decuria của tôi mà chúng tôi vẫn còn họp mỗi tháng. Đây là những anh em mà tôi coi như là gia đình thứ hai của tôi. Chúng tôi không sống ngày thứ tư một cách đơn độc, nhưng luôn nâng đỡ nhau trong lúc vui cũng như lúc buồn.

Để hành trình theo Chúa qua Phong Trào một cách mỹ mãn hơn, tôi tha thiết mời gọi quý anh chị em siêng năng họp nhóm và nhất là cầu nguyện. Nếu ai không có nhóm để sinh hoạt, xin liên lạc với anh Vương Phan, Trưởng Ngành.

Chúc Mừng 35 năm thành lập Phong Trào đến tất cả quý cô chú và anh chị em! Nguyện xin bình an của Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh, luôn ở cùng mỗi một người chúng ta bây giờ và mãi mãi.

Rất quý mến,

Lm Andrew Vũ Nguyễn

Linh Hướng Phong Trào

Thư Trưởng Phong Trào

Xin Hân hoan, chúc mừng đến quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Anh Chị Cursillistas rất thân mến,

Nhân dịp mừng kỷ niệm 35 năm thành lập PT Cursillo Việt Nam San Jose, đã được sáng lập vào đầu năm 1988 bởi 3 Cursillistas: Cha Cựu Linh Hướng Phong Trào Phaolô Lưu Đình Dương, anh Phaolô Bùi Văn Trác và anh Đôminicô Vũ Ngọc Công.

Nhìn lại chặng đường 35 năm, một quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng không ngắn để thành lập một PT Cursillo ngành VN tại San Jose hiện nay. Biết bao Ân Sủng Thầy Chí Thánh đã ban xuống cho từng Cursillista nói riêng và Phong Trào nói chung. Phong Trào cũng đã góp phần quan trọng vào việc giúp thay đổi tích cực trong cuộc sống của rất nhiều người trong các môi trường, qua các sinh hoạt của Phong Trào Ultreya, Trường Lãnh Đạo, hội nhóm, Tĩnh Tâm, trợ tá khóa 3 ngày đã tạo nên niềm tin, lòng nhiệt thành và tình yêu đối với Chúa Kitô và tình thân thiện đối với nhau.

Mặc dù chúng ta đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn, nhưng chúng ta cũng đã nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc trong một cộng đồng liên kết và yêu thương. Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chúng ta đối với tâm tưởng và mục đích của PT Cursillo.

Xin cảm ơn quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Anh Chị Cursillistas, đã đóng góp phần xây dựng và duy trì phong trào trong suốt 35 năm qua. Với tình thương yêu, sự hy sinh, và lòng nhiệt thành của quý vị đã giúp cho Phong Trào được phát triển và tồn tại.

Xin hãy cùng nhau tiếp tục trên con đường này, để đem tình yêu Chúa đến với mọi người theo tôn chỉ của Phong Trào: (Một tay nắm Chúa - Một tay nắm Anh Chị Em).

Kỷ niệm 35 năm là một dịp để chúng ta tưởng nhớ quá khứ và chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đã nhận được trong 35 năm qua. Xin Chúa ban cho Phong Trào luôn tiếp tục mang lại lợi ích và ý nghĩa trong cuộc sống cho mọi người.

Chúc mừng kỷ niệm 35 năm Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose

De Colores!

Thay mặt Văn Phòng Điều Hành Phong Trào

Mathew Phan Hoàng Vương, Trưởng Phong Trào

PHONG TRÀO CURSILLO



Năm Hình Thành và Phát Triển

LỜI MỞ ĐẦU

Thật khó có thể giải thích về Phong Trào Cursillo cho những ai chưa từng tham dự Khóa Cursillo. Không phải vì Khóa Cursillo có điều gì huyền bí, nhưng vì Khóa Cursillo là một kinh nghiệm sống, mà trước hết chính bản thân họ phải trải nghiệm qua.

Nhờ On Sủng của Thiên Chúa, Khóa Cursillo có thể giúp người tham dự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân họ, về Chúa Kitô và các bí tích, cũng như về Giáo Hội Công Giáo.

Đối với những người sẵn sàng mở lòng ra, đón nhận sự liên kết với Chúa cách riêng tư, họ sẽ được hoán cải bản thân để trở nên người Kitô hữu tốt hơn trong đời sống hàng ngày.

Đó là lý do tại sao Phong Trào Cursillo đã và đang phát triển cách mạnh mẽ

VIỆT NAM - SAN JOSE

trên toàn thế giới cũng như cách riêng tại San Jose.

Nhân dịp Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose, xin sơ lược qua sự hình thành và phát triển của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại San Jose.

* Giai đoạn hình thành: 1988-1991

Phong Trào San Jose được thành lập vào đầu năm 1988, bởi nhóm ba người rất yêu mến Cursillo và ước mong Phong Trào Cursillo Việt Nam có mặt tại San Jose.

Đó là:

- Cha Phaolô Lưu Đình Dương, Khóa 2 Nha Trang.

- Anh Phaolô Bùi Văn Trác, Khóa 2 / 1970 Saigon.

- Anh Đominicô Vũ Ngọc Công, Khóa 7 Cần Thơ.

Nhận thức được cần phải có thêm người mới có thể thành lập nên phong trào, nhóm sáng lập cố gắng tìm hiểu về Phong Trào Cursillo tại Hoa Kỳ. Sau khi được biết Phong Trào Cursillo Việt Nam ở Orange đã mở Khóa 3 Ngày từ năm 1982, nhóm liên lạc ngay đề nghị giúp đỡ và được chấp thuận.

Ngày 27 tháng 8 năm 1988, ba “Khóa Sinh” đầu tiên được nhóm sáng lập chở đi tham dự Khóa 173 tại Đồi Marywood, Orange:

- Anh Nguyễn Trung Hòa.

- Anh Nguyễn Văn Khánh.

- Anh Vũ Văn Quả.

Sau khi trở về San Jose, nhóm sáng lập và 3 Tân Cursillista bắt đầu họp nhóm với nhau.

Cũng trong năm này, có 3 chị được gửi đi tham dự Khóa 174 tại Orange:

- Chị Trần Thị Giới.

- Chị Nguyễn Thị Hoa.

- Chị Nguyễn Thị Hương.

Sau khi có 6 Tân Cursillistas và tìm thêm được một số người đã tham dự K3N tại Việt Nam và Orange trong những năm trước. Đó là Sơ Nguyễn Thị Sáng (Việt Nam), Anh Phạm Văn Hương (K.141 / 1986 Orange), Chị Phạm Kim Thảo và chị Phạm Văn Thị Đào (K.154 / 1987 Orange). Cha Sáng Lập và các anh chị quyết định gặp nhau đều đặn hàng tháng để cùng nhau cầu nguyện và học hỏi về Phong Trào.

Điều hành Phong Trào

trong giai đoạn hình thành này được gọi là “Người Liên Lạc” do anh chị em đề cử, và mỗi 6 tháng sẽ đề cử người khác.

Người Liên Lạc đầu tiên là anh Đôminicô Vũ Ngọc Công vào tháng 4 / 1988.

Anh Dominico Nguyễn Trung Hòa được đề cử thay anh Công vào tháng 10 / 1988. Anh Hòa được giữ nhiệm kỳ đó liên tục đến tháng 10 / 1989.

Kể từ năm 1988 đến 1991, mỗi năm Phong Trào San Jose vẫn kiên trì đưa đón các Khóa Sinh xuống đồi Marywood, Orange County để tham dự K3N. Số Khóa Sinh tất cả lên đến hơn 50 người.

Những anh chị sinh hoạt trong thời gian này chính là những Thành Viên trung kiên của Trường Lãnh Đạo.

Thành Lập Ban Điều Hành Lâm Thời

Cuối năm 1988, vì nhu cầu phát triển Phong Trào nên Ban Điều Hành Lâm Thời được thành lập như

sau:

- Linh Hưởng: Cha Phaolô Lưu Đình Dương.

- Trưởng Ban: Anh Dominico Nguyễn Trung Hòa.

- Thư Ký: Chị Vũ Thị Mến.

- Thủ Quỹ: Chị Teresa Phạm Kim Thảo.

- Khố Tiền: Chị Monica Nguyễn Minh Tâm.

- Khố Hậu: Anh Đôminicô Vũ Ngọc Công.

- Trường Huấn Luyện: Anh Đôminicô Phạm Văn Hưởng.

Trong thời gian này, Cha Linh Hưởng và tất cả Cursillistas đều hăng hái học hỏi về tín lý và kỹ thuật của Phong Trào qua các buổi sinh hoạt hàng tháng của Trường Lãnh Đạo và Ultreya.

Điểm đặc biệt của Phong Trào San Jose là từ thưở ban đầu cho đến cuối năm 1989, tất cả Cursillista

vì tình thương mến nhau, nên vẫn sinh hoạt chung với trong một nhóm mà thôi.

Phong trào San Jose ngày càng lớn mạnh, giáo dân người Việt vượt biên được đến định cư tại San Jose ngày càng tăng và số người xin tham dự K3N ngày càng nhiều. Do đó Văn Phòng Điều Hành Lâm Thời và tất cả anh chị trong Trường Huấn Luyện đồng ý xúc tiến việc mở Khóa 3 Ngày tại San Jose.

Đức Cha Piere DuMaine, GM Giáo Phận San Jose, Chuẩn Thuận Văn Phòng Điều Hành và Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose.

Để có thể mở được K3N, trước hết Phong Trào phải nộp Đơn Xin Phép Hoạt Động lên Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose, kèm theo Danh Sách Thành Viên Văn Phòng Điều Hành chính thức.

Đức Cha DuMaine đã

chấp thuận cho Phong Trào Cursillo Việt Nam được phép hoạt động trong Giáo Phận San Jose. Đồng thời Ngài chính thức bổ nhiệm Cha Phaolô Lưu Đình Dương là Linh Hướng của Phong Trào.

Văn Phòng Điều Hành Đầu Tiên, Nhiệm Kỳ 1989 - 1992 gồm có:

- Linh Hướng: Cha Phaolô Lưu Đình Dương.

- Chủ Tịch: Anh Đômini-cô Nguyễn Trung Hòa.

- Thư Ký: Chị Maria Nguyễn Thị Vui.

- Thủ Quỹ: Chị Teresa Phạm Kim Thảo.

- Khối Tiền: Chị Monica Nguyễn Minh Tâm.

- Khối 3 Ngày: Anh Giuse Hoàng Kế Thế.

- Khối Hậu: Anh Dominico Vũ Ngọc Công.

- Trường Huấn Luyện: Anh Đôminicô Phạm Văn Hướng.

- Truyền Thông: Anh

Giuse Nguyễn Đức Tuyên.

Sau khi đã hạ quyết tâm mở K3N, đồng thời được phép của Đức Giám Mục. Phong Trào Cursillo trong năm hai 1990 và 1991, song song với việc đưa đón các Khóa Sinh, đã gửi thêm Trợ Tá để ghi chép và học hỏi cặn kẽ, về cách tổ chức K3N ở tất cả các ban các khối trong khóa học.

*** Giai đoạn phát triển: 1991 - 5 / 2020**

Khóa 53 Cursillo Việt Nam San Jose đầu tiên được tổ chức vào cuối tuần 29, 30, 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 1991 tại Camp St Francis, Aptos với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều anh chị ở Phong Trào Orange, cùng với sự tham dự của 50 Khóa Sinh. Trong số khóa sinh có 2 Cha: Cha Andrew Nguyễn Văn Tề và Cha Joseph Cao Phương Kỳ, Sư Huynh Cosme và Thầy Phan Văn Dương (đã là Linh Mục).

- Linh Hướng Khóa: Cha Phaolô Lưu Đình Dương.

- Viện Trưởng: Anh G.B Quyên Di (Từ Miền Nam Cali lên giúp).

- Viện Phó: Anh Dominico Nguyễn Trung Hòa.

Những năm tiếp theo, Phong Trào tổ chức đều đặn mỗi năm 2 khóa.

Mùa hè năm 1996, do sự yêu cầu của Cha Cao Phương Kỳ, Tuyên Úy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Honolulu. Cha Linh Hướng và một số anh chị trong Phong Trào đã vui vẻ bay qua để mở 2 khóa "Mùa Hè Rực Rỡ".

Một Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo (CLW1) cũng đã được tổ chức tại Trung Tâm St. Claire năm 2002.

Tháng Giêng năm 2016, Phong Trào San Jose tổ chức Khóa CDC #8 tại Trung Tâm St Claire. Với sự tham dự của 84 Cursillista thuộc 8 Giáo Phận: Portland, Denver, Sacramento, Orange County, San Francisco, Oak

land, San Diego và San Jose. Linh Hướng Khóa CDC là Cha Hoàng Xuân Nghiêm. Phụ Tá Linh Hướng có 2 vị: Cha Vũ Đào và Cha Phạm Kim Hùng.

Có một điểm rất đáng ghi nhận cho Phong Trào San Jose trong giai đoạn này. Đó là việc 24 chị đã hy sinh thời giờ, công sức và tài chánh để tổ chức thành công tốt đẹp cho Khóa Nữ #368 tại Minnesota từ ngày 31/5 đến 3/6 năm 2018. Các chị đã đảm nhận vai trò của Ban Điều Hành Khóa Học, Rollista và Trợ Tá Decuria. Chỉ có 3 chị thuộc Phong Trào khác mà thôi. Trong số những người đi giúp từ San Jose, phải kể đến sự giúp việc vất vả và âm thầm của 4 anh trong công tác hậu trường.

Tính đến cuối năm 2019, Phong Trào San Jose đã tổ chức được 57 Khóa Cursillo tại Camp St. Francis.

*** Giai Đoạn Cách Ly Bởi Đại Dịch Covid: 03/4/2020 - 06/6/2021**

Trong thời gian hơn một năm bị cách ly. Mọi sinh hoạt đạo đời đều bị tạm ngưng. Phong Trào San Jose sau một tháng nghỉ ngơi, đã tổ chức Thánh Lễ và Ultreya Trục Tuyến vào Chúa Nhật 03 tháng 5 năm 2020.

Những buổi sinh hoạt qua Zoom được tổ chức ngày càng nhiều và càng có chất lượng hơn.

Đặc biệt vui nhộn là hai ngày Zoom Mừng Giáng Sinh và Đón Xuân

Mới. Được nhìn thấy nhau, chuyện trò và thưởng thức nhiều tiết mục ca hát, múa và đồ vui. Điều làm một số người rất cảm động, là được các anh chị Văn Phòng Điều Hành đích thân trao quà tận nhà và chụp hình kỷ niệm với gia đình người đáp trúng câu hỏi.

Lợi dụng cơ hội hiếm hoi này, Trường Lãnh Đạo đã soạn thảo một chương trình học tập về kỹ thuật phong trào rất căn bản và có hiệu quả qua Zoom.

*** Giai đoạn Phục Hồi Và Tiếp Tục Phát Triển: 06/6/2021 đến nay.**

Phong Trào San Jose sau hơn một năm bị bó chân bó tay, nay liền nắm lấy cơ hội để tiếp tục phát triển bằng



những việc làm cụ thể.

Đại Hội Ultreya và các buổi Họp Nhóm tiếp tục sinh hoạt trở lại.

Các đề tài trình bày ở Trường Lãnh Đạo ngày càng làm cho mọi người hiểu rõ hơn và đúng hơn về kỹ thuật Phong Trào và hiểu biết thêm về Tín Lý và Giáo Hội.

Việc mở Khóa 3 Ngày được chuẩn bị kỹ lưỡng về Trợ Tá và các Rollista. Đối với Tham Dự Viên, Phong Trào yêu cầu Khối Tiên và Người Bảo Trợ cần hiểu biết nhiều hơn về người đó trước khi giới thiệu.

Với sự chuẩn bị hết sức mình, Phong Trào đã tổ chức tốt đẹp 2 Khóa 58 & 59 năm 2022. Và 2 Khóa 60 & 61 năm 2023.

Phong Trào Cursillo chỉ có thể phát triển mạnh và đi đúng hướng, nếu những người lãnh đạo hiểu biết Phong Trào và hy sinh phục vụ cho Phong Trào.

*** Quý Cha Linh Hưởng Phong Trào:**

- Cha Phaolô Lưu Đình Dương: Từ 1989 - 12/2004

- Cha Phaolô Phan Quang Cường: Từ 12/2004 - 09/2011 (Về Nhà Cha 7/12/22)

- Cha Andrew Nguyễn Thụy Vũ: Từ 09/2011 đến nay

- Cha Giuse Phạm Kim Hùng (1942 – 2018): Là người luôn gắn bó với Phong Trào San Jose từ 1993 cho đến khi Ngài qua

đời.

*** Chủ Tịch Phong Trào:**

- Anh Dominico Nguyễn Trung Hòa: Từ 1989 đến 1993

- Anh Giuse Hoàng Kế Thế: Từ 1993 đến 1998

- Anh Phêrô Nguyễn Chính Lập: Từ 1998 đến 2001

- Anh Antôn Phạm Trung Điểm: Từ 2001 đến 2007

- Anh Joseph Huỳnh Quốc Thu: Từ 2007 đến 2013

- Anh Gioan Trần Hiếu: Từ 2013 đến 2019

- Anh Matthew Phan Hoàng Vương: Từ 2019 đến nay.





* Các sinh hoạt của Phong Trào

Ngoài các sinh hoạt chính thức như Ultreya, Hội Nhóm và Trường Lãnh Đạo. Phong Trào San Jose còn có những hoạt động sau:

- Tĩnh Tâm hàng năm tại Trung Tâm St Claire bắt đầu từ năm 1999.

- Nhóm Ra Khơi được hình thành từ năm 2003. Đến năm 2009 đổi tên thành Ca Đoàn Phaolô. Giờ Châu Thánh Thể của nhóm vào ngày Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng tại nhà nguyện nhà thờ St. John The Baptist.

- Châu Thánh Thể PT hàng tuần bắt đầu từ năm 2004 tại Nhà Thờ St Patrick. Nhà thờ Đức Mẹ La Vang

hiện nay). Sau tai nạn hỏa hoạn ngày 30/8/2012, giờ Châu được chuyển sang nhà thờ St Elizabeth, Milpitas.

- Tiệc Xuân được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Âm Lịch.

- Picnic ngoài trời tại Lake Cunningham Park vào tháng 10 hàng năm.

LỜI CUỐI

Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Phong Trào Cursillo San Jose. Với 61 Khóa Cursillo đã được tổ chức tại Camp St Francis, Aptos. Chúng ta đã có hơn 3200 bạn cùng chí hướng.

Có những người kiên trì bám trụ với Phong

Trào. Cũng có những người tan biến trong môi trường sống của họ. Cũng có những người đã vì sinh kế mà phải di chuyển đi nơi khác. Cuối cùng có một số rất ít đã được Chúa gọi về.

Ước mong tất cả chúng ta, dù đang sinh hoạt trong môi trường nào, hãy luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

De Colores!

Giuse Bùi Quang Hùng

Tham khảo:

- Sách *Tìm Hiểu Phong Trào Cursillo*.

- Các Sách *Kỷ Yếu Thành Lập Phong Trào Cursillo San Jose*.



“Một Sao Sáng,

Hai Sáng Sao”

Sr. Catarina Tuyết Mai

Daughter of Charity, Vincent DePaul

Tuổi trẻ hay tuổi già đều có những giây phút rất hồn nhiên khi gần nhau, trao cho nhau nụ cười thật ấm lòng của tình bạn, tình người, tình Cursillo. Chúng tôi sinh hoạt với nhau trong một nhóm nhỏ đã mười mấy năm rồi, có lần sau giờ họp, chúng tôi đã thách nhau nói thật nhanh: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao” mà không bị vấp, có bạn nói nhanh, lộn tung

phèo rồi cả nhóm cười ồ ngật nghẽo. Vô tư là thế đấy!

Hôm nay tạm gác lại công việc mục vụ, cố ghi lại vài kỷ niệm mà nhóm chúng tôi đã cùng nhau đi tìm Sao, gặp được Sao, “Một Sao Sáng, Hai sáng Sao” trong ánh mắt nhân ái của Thầy Chí Thánh. Qua cửa ánh Sao đó, chúng tôi bước vào một thế giới kỳ ảo của nhiều vì Sao Cursillo đã gắn bó với phong trào hơn 35 năm qua, dài tần tặn nhưng tình bạn

cho nhau thì lại gần thật gần.

Khi nhìn ánh Sao, nhóm chúng tôi nhìn lên chứ không nhìn xuống vì Sao ở trên cao, lặng lẽ, âm thầm và huyền nhiệm. Có một đêm trăng sáng với nhiều vì sao lấp lánh như những hạt kim cương trên vòm trời, bất chấp đêm lạnh, nhóm chúng tôi đã tung mền, chạy ra sân, tự động nắm tay nhau, cất nhẹ tiếng hát “*Như một vầng trăng, vầng trăng tuyết vời...*”. Ca ngợi vẻ đẹp của Đức Mẹ thiên

cung xong, chúng tôi trở mắt tìm một ngôi sao ung ý nhất và thầm gọi tên mình, niềm vui dạt dào trào dâng bất tận.

Có lần ánh Sao sáng đã lóe lên trong tâm hồn của một chị đang chìm sâu trong bệnh trầm cảm hầu như không lối thoát. Tình cờ một lần thả hồn mình vào cõi vắng lặng, chị nhẹ đưa ánh mắt lên hình Thầy Giêsu, trong ánh mắt đó, chị đã tìm thấy một ánh Sao “Trợ Giúp”, từ từ ánh Sao ân sủng đó đã dẫn chị đến con Đường cứu rỗi. Lấy lại niềm vui, chị nhìn lên bầu trời, mỉm cười, trong sâu thẳm của con tim, chị như nghe có tiếng thì thầm của ánh Sao: “Con hãy đếm hàng hà sa số những ánh sao như đếm Tình ta trao tặng con.” Chị đã làm như vậy nhưng Sao nhiều quá, không đếm xuể; chị chỉ cúi đầu mỉm cười và thầm hát: “Này Chúa ơi, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngại. Dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt



đường đời. Dù có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều. Thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời.”

(Theo Chúa – Lm. Thành Tâm).

Một chị khác đã sống trong đau khổ cùng cực của cuộc hôn nhân đang thời tan vỡ, chị nghĩ lò luyên ngục chỉ khổ như vậy thôi là cùng; thân xác, linh hồn mệt mỏi rã rời. Cả nhóm đã làm palanca cho chị và gia đình chị. Một ngày kia, đời chị lóe lên một ánh Sao Hy Vọng. Nhân dịp ông xã vừa dự Khóa Ba Ngày về, lòng

tràn ngập niềm vui, chị hy vọng tâm hồn anh vẫn còn ôm ấp dư âm đó và sẽ không từ chối lời mời của chị. Thế rồi, sau một bữa ăn tối, chị nhỏ nhẹ nói với anh “cám ơn anh đã cho em đi làm thêm, để dành ít tiền cho gia đình khi cần; kỳ này em thấy gia đình mình cũng cần một cái gì đó, hay anh hãy đi Đất Thánh với em nhé,” anh từ chối. Mấy ngày sau, chị lại mời anh, “Em ước ao được đi hành hương, vậy anh cho phép em giới thiệu quê hương Thầy Chí Thánh với anh nhé, mọi phí tổn sẽ đủ cho chuyến đi của anh và của em”. Ngần

ngờ một lát, anh đã nhận lời.

Sau chuyến hành hương đó, ánh Sao Tin Yêu đã và đang sưởi ấm bầu khí căn nhà nhỏ bé mà thỉnh thoảng hàng xóm nghe thấy tiếng cười của sự tha thứ, vì “đó là sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với nhân loại” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô, 11/10/2023), ngài còn nói thêm “Chúng ta biết rằng người bị tổn thương thường trở thành người làm người khác thương tổn; người bị áp bức dễ dàng trở thành kẻ

áp bức. Ngược lại, ơn gọi của người bị áp bức là giải phóng bản thân và những kẻ áp bức họ bằng cách trở thành những người phục hồi lòng nhân đạo.”

Còn rất nhiều gương chứng nhân của những ánh Sao trong nhóm chúng tôi, trong phong trào. Với một niềm Tin, Mến nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em” cùng nhau tiến bước trên con đường tràn ngập ánh Sao, có Sao hôm

và Sao Mai nữa. Nào mời quý anh chị hãy kiên trì trong những kỳ họp nhóm nhé, và xin hãy cùng chúng tôi cất lên tiếng hát:

*“Gặp gỡ Đức Kitô
biến đổi cuộc đời mình
gặp gỡ Đức Kitô
đón nhận ơn tái sinh
gặp gỡ Đức Kitô
chân thành mình gặp mình
Gặp gỡ Đức Kitô
nảy sinh tình đệ huynh.
(Lm. Tiến Lộc)*

De Colores!



Cầu nguyện

**Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không tính toán,
biết chiến đấu không ngại thương tích,
biết làm việc không tìm an nghỉ,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.**

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Tĩnh Huấn Đem Thực Thi

Tham dự Tĩnh Huấn Chúa ban trao
Nhận Lành Hồng ân hãy truyền rao
Nguồn Ôn cứu độ cho nhân thế
Sức sống tuôn đổ luôn dạt dào.

Thiên Chúa ta tôn thờ muôn năm
người là tình yêu đã trời trăng
Thầy Chí Thánh dạy luôn hành tín
“Mến Chúa yêu người” trọn giới răn.

Tĩnh huấn Hiệp Nhất cùng một nhà
Thể hiện ý Chúa tình mẹ cha
Tình Thầy Chí Thánh Ôn Phúc sống
Công dân Thiên Quốc ơn thái hòa.

Hành Trình Phục Vụ không quản chi
Vui buồn chia sẻ luôn khắc ghi
Tâm tình cảm nghiệm thật sâu sắc
Tĩnh Huấn cầu nguyện đem thực thi

Sứ mạng Truyền giáo cho mọi người
Gương lành thánh đức Ôn Chúa Trời
Ban cho nhân loại biết cách sống
“Tám Mối Phúc Thật” Ôn tuyệt vời.

Hãy loan báo Hiến Chương Nước Trời
Gương lành thánh đức luôn sáng ngời
Hoạt động thực thi tình bác ái
Cùng chung liên kết tình Chúa người...

Tham dự viên sống tình tuyệt vời
Nhắc nhở tín hữu sống Ôn Trời.
Tuân hành Mệnh lệnh Thầy Chí Thánh
Thiên Chúa gia nghiệp sống muôn đời.

Lm. Thạch Linh Nguyễn Đình Đệ

Hồng Ân Chúa

Em tên là Joseph Lê Michael, đi khóa 36, 2009 tại Camp St Francis. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình Phật giáo, thật hạnh phúc vì đã được Rửa tội và được Chúa chọn trở nên người Kitô hữu và làm con cái Chúa vào năm 2001. Em tin tưởng rằng chính Chúa đã chọn em đến với khóa 36 Cursillo VNSJ. Một khóa học tràn đầy Hồng Ân Chúa vì đây là khóa học mà có đến 7 Cha là Tham Dự Viên.

Trong khóa học em đã nhìn thấy sự phục vụ quên mình của các anh trợ tá, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Trưa Thứ Bảy sau khi viếng Thánh Thể cộng đồng xong, tâm hồn em được đánh động bởi những lời cầu nguyện

với Chúa mà mình chưa bao giờ được thưa với Chúa như vậy. Vừa mới mở cửa bước ra thì ôi thôi mình nhìn thấy các bạn của mình (Tiến, Khang, Đạt, chú Phú, chú





Tuấn) và các anh khác đang quỳ giang tay hát bài Kinh Hòa Bình. Trái tim mình bỗng như tan chảy, những giọt nước mắt của mình đã chảy ra mà không thể nào ngừng được. Rồi vào trong phòng ăn lại được xếp ngồi đằng trước nữa, với vở kịch người con hoang đang đã làm mình mềm như cọng bún. Em cố gắng để kiềm lại nước mắt mà càng kiềm lại thì nước mắt càng chảy ra bởi vì mình thấy mình quá tội lỗi mà được Thầy ôm lấy và tha thứ tất cả những gì mình đã lỗi phạm. Rồi tiếp tục viếng Thánh Thể

Decuria, ôi thôi, những gì mình cần nói cũng đã được nói ra trong một tấm lòng yêu thương của Decuria và nhất là được tâm sự với Thầy như một người con được nằm trong tay Cha để nói lên những ưu tư. Tối đến lại được tham dự một buổi tiệc Agape tràn đầy tình yêu của Thầy cùng với các anh chị Cursillistas. Qua sáng Chúa Nhật, lơ mờ sáng nghe tiếng động mình bỗng giật mình ngồi dậy và thấy Cha Kỷ đang cầm cây Thánh Giá đến cái giường kế bên, mình cứ

tưởng cái anh kế bên bị ma nhập vì buổi tối anh ta ngáy đủ thứ tiếng lạ. Sau này mình mới biết là tối quá Cha không thấy đường, thay vì ghé giường mình cho mình hôn chân Chúa thì Cha đi lộn qua giường kế bên. Một điều thật đáng nhớ và mỗi khi nhớ đến Cha là mình lại nhớ đến những kỷ niệm thật là đẹp này.

Với kim chỉ nam sống với kiềng 3 chân mà em đã học được ở trên khóa qua sự phục vụ của các anh, đã thúc đẩy em quay lại

giúp khóa ngay tuần sau đó. Và kể từ đó cho đến bây giờ, một năm 2 lần (khóa nam, khóa nữ) đều có mặt của em. Em đã học được tất cả những gương tốt của các Cha, các anh chị để rồi em về tham gia nhóm Ra Khơi và bây giờ là Ca Đoàn Phaolô. Em đã cùng các anh chị đi hát lễ đám tang, đám cưới, đọc kinh nghĩa trang, hát Christmas Carol cho các bác ở nursing home, giúp các trẻ em nghèo ở VN, nói chung là việc gì làm sáng danh Chúa, em sẽ làm hết. Rồi em cũng tham gia dạy giáo lý ở nhà thờ Christ The King giúp các em Xung tội, Rửa lễ lần đầu. Qua các bài dạy cho các em mình cũng học hỏi thêm được nhiều điều mà Chúa đã dạy. Em cũng bắt đầu thích đi các khóa tĩnh tâm để học hỏi thêm lời Chúa và bồi dưỡng thêm tâm linh.

Những ngày quay lại giúp khóa, tâm trạng em thật là vui và tràn đầy sức sống cho công việc phục vụ. Khi em quay về trại, em lại nhớ lại những hình ảnh của mình, nhớ Cha Kỳ, Cha Hùng, Cha Cường, anh Hoàng, bác Trác, chị Nguyệt và nhiều các anh chị mình đã từng làm việc chung mà giờ đây các Cha và các anh chị đó đã ở bên Chúa, và cầu nguyện thêm cho phong trào và khóa 3 ngày. Nhìn những nụ cười và những giọt nước mắt của các anh chị khóa sinh mới mà lòng mình càng thêm vui sướng vì những Hồng Ân của Chúa đã ban cho các anh chị một cách trọn vẹn. Làm việc cho Chúa tay nghề mình được nâng cao một cách không tưởng tượng được. Từ một con chiên lạc đàn, thành con cái của Chúa, được Chúa chúc phúc ban cho vợ hiền và

2 đứa con ngoan. Xong rồi được nâng lên một cấp bậc làm trưởng khối Phục vụ, rồi khối Giám học, rồi Khóa Phó và đến năm nay 2023 được làm Khóa Trưởng K60. Đúng là “Hồng Ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con”.

Qua những tâm tình trên, em muốn dâng lên Chúa những lời tạ ơn mà Chúa đã ban cho em cũng như gia đình em. Trong tâm tư em, em vẫn luôn cầu nguyện và xin Chúa soi sáng và dẫn dắt các anh chị em và Ba Mẹ em trở thành con cái Chúa. Chúa đã chọn em đến với Phong trào Cursillo, em sẽ quyết tâm và luôn thi hành theo Thánh Ý Chúa và em hứa là em sẽ trở thành men thành muối cho đời, để chia sẻ và mang tình yêu Chúa đến với tha nhân.

De Colores!

CHIA SẺ

Một vài chia sẻ những cảm nghiệm của em sau khi tham dự khóa 61 với vai trò là trợ tá trong Khối Giám Học nữ.

Có quý chị nào sau khi đi khóa về có ý định đi học vẽ hay tham gia khóa học kỹ năng nói trước công chúng không? Hay có quý chị nào sau khi đi khóa về thầm khen mình là mình trình bày bản tóm lược cũng hay ho nhỉ, hay vẽ cũng không tệ lắm?

Hôm nay em sẽ trình bày cho quý chị một bức tranh có tựa đề “**Thiên Đàng**”. Trước khi em mô tả bức tranh này, xin hỏi có quý chị nào ở đây biết về Thiên đàng hay có người thân về báo cho biết không?

Để miêu tả hình ảnh Thiên Đàng, em xin dùng hình ảnh những cây viết chì đủ màu để vẽ lên bức tranh Thiên Đàng nhé. Vậy những cây viết chì đó là ai: Đó là những chị trợ tá làm việc cật lực để chuẩn bị cho khóa học. Đó là những sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của ân nhân khắp nơi trên thế giới. Đó là những lời cầu nguyện và hy sinh thầm lặng của

rất nhiều người đã từng tham dự khóa.

Riêng em, em đi dự khóa lần này chủ yếu là học hỏi thêm và để đáp trả lại phần nào những gì mình đã nhận được trong khóa 59.

Có những cây viết chì mà sau bao nhiêu năm tháng vẫn không thấy bị hao mòn mấy và vẫn được Chúa dùng qua quý chị



một cách rất đặc biệt. Ví dụ như cô T, chị M, chị H.

Cô T. có chia sẻ là cô bị phỏng tay nhưng vì ngày đi bác sĩ trùng với khóa nên cô cancel và chọn lên đây giúp khóa. Mình thấy nơi cô một lòng nhiệt thành tận tụy. Sự có mặt

thầm ao ước mình cũng sẽ làm giống chị ấy.

Còn chị H. thì mình nhớ câu “tươi như hoa” của chị và có kèm theo nụ cười cũng tươi như tên của chị.

Cuối ngày thì có họp để lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Mình thấy các

mở cửa tâm hồn cho những người chị em của mình gặp gỡ Chúa hơn. Các chị đã chuốt gọn gàng cây viết chì của mình và hoàn toàn để Chúa dùng theo Thánh Ý Ngài.

Hay những cây viết chì mới toanh, trong đó có mình và



của cô ở khóa là một tấm gương sáng.

Hay như chị M. khi lên chia sẻ trong bài Rollo của mình làm cách nào để gìn giữ nhóm và trình bày cho mọi người những hình ảnh, cũng như vật lưu niệm mà chị gìn giữ suốt bao năm qua. Mình

nhóm trưởng và ban điều hành làm việc trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương nâng đỡ nhau. Mình thấy các chị trình bày rollo ngồi hàng giờ cầu nguyện với Chúa và nhờ cha và mọi người hiệp lời cầu nguyện để bài rollo của quý chị có thể giúp

các tham dự viên từ khóa trước. Các bạn trẻ ấy như thiên thần với nụ cười tươi rói và tíu tít chào hỏi xem có ai cần thêm nước hay thêm đồ ăn không. Các bạn ấy phục vụ bằng con tim phấn khởi và rất tận tâm chu đáo. Mặc dù còn rất bỡ ngỡ trong vai trò mới nhưng mọi

người làm với tinh thần khiêm nhường, vui vẻ, hăng hái không biết mệt mỏi cho những đêm mất ngủ hay thiếu ngủ. Mỗi sáng thức dậy mình xin Chúa cho thêm sức để không bị cơn buồn ngủ cám dỗ trong giờ học.

Nếu như định nghĩa Thiên Đàng là nơi chỉ có tình yêu, bình an và hạnh phúc, thì mình nghĩ mình đã trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời đó qua 3 ngày được làm việc trong một tập thể rất đoàn kết, yêu thương, và sống bác ái với nhau. Mọi người đã đem tất cả những lý thuyết và đã cố gắng áp dụng một cách tốt nhất.

Qua những bài giảng của cha Định, mình đã nhận ra tầm quan trọng của Thánh Lễ và những Bí Tích mà Chúa đã để lại nơi trần gian để hướng dẫn giáo hội và dân Ngài tuyển chọn trong đó có mình.

Ngày thứ tư của mình vẫn đây những thách đố nhưng

mình đã lựa chọn đến với Chúa qua Thánh Lễ buổi sáng và tham gia vô ca đoàn khi đi lễ để dâng lên Chúa lời ca tiếng hát từ con tim của mình để bày tỏ lòng biết ơn với Thầy Giêsu. Mỗi ngày trôi qua là một hồng ân khi mình nhận ra sự hiện diện của Chúa, rất gần gũi và đầy yêu thương.

Được làm công dân Nước Trời là một vinh dự và đồng thời kèm theo trách nhiệm để gìn giữ, phát triển, và chia sẻ cho những người xung quanh qua việc làm chứ không qua lời nói suông sáo rỗng.

Khi nhận ra chân giá trị của mình và kết hợp với Thiên Chúa một cách mật thiết, em biết mình đã có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu là "Thiên đàng là đâu". Theo em, Thiên đàng là nơi mình sống yêu thương, chấp nhận những cái tốt cũng như những cái yếu đuối của

nhau, để qua đó mình dễ cảm thông và bỏ qua cho nhau. Thiên đàng là nơi chỉ có yêu thương và tha thứ. Hơn hết là phải yêu thương bản thân mình một cách tốt nhất như Chúa luôn yêu thương mình.

Khi viết đến đây mình lại nhớ đến một bài hát mà Chúa đã dùng để đánh động mình cách đây 16 năm khi mình hỏi Chúa là "Chúa có thương con không?" và Chúa trả lời: "Chúa thương con từ bao giờ con đâu có biết, Chúa thương con từ bao giờ con đâu có hay". Chính cuộc gặp gỡ đó đã giúp mình có thêm đức tin và biến đổi cuộc đời mình.

Vài hàng chia sẻ, hy vọng có thể giúp cho anh chị em thêm hy vọng và có một niềm tin sống động và thân mật với Thầy Chí Thánh Giêsu, Vua Tình Yêu.

Trần Anh Đào - K59

THEO CHÚA VỚI QUAN THẦY PHAOLÔ

Maria J. Nguyễn T. Bạch Tuyết (SJ.Cursillo#2)

(Ước chi bài này cũng cố đức tin anh em, để dù trong đói khát tù tội, dù ốm đau bệnh tật già nua trên giường bệnh... cũng hết dạ trung thành "Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em tiến về Nước Trời")

Nếu nói Chúa Giêsu là người thầy duy nhất, thì Thánh Phaolô, quan thầy Phong trào Cursillo, chính là người trợ giáo đặc lực của Chúa gửi đến cho chúng tôi. Những gì là cao siêu bí nhiệm của Thiên Chúa Cha, Lời của Chúa Kitô dạy... trí hiểu biết của chúng tôi bị giới hạn, thì Thánh Phaolô đã cắt nghĩa rất rành mạch, diễn giải rất cặn kẽ trong 13 thư ngài gửi cho các giáo đoàn.

Thánh Phaolô có một lý tưởng thật cao đẹp, một tư tưởng cao siêu, mà chính lý tưởng và tư tưởng đó nó đã làm thay đổi bộ mặt thế giới này, thay đổi bộ mặt của những con người nhân loại cũ, để thay vào đó những nét đẹp của Chúa trong lòng mọi người, để chúng ta được hoàn thiện, nên là những con người nhân loại mới, giữ được hình ảnh một Kitô Hữu và những di truyền từ Chúa Kitô.

Qua những lời huấn dụ của Thánh Phaolô trong 13 thư gửi cho các giáo đoàn,

nhân loại đã dễ dàng tiếp nhận Ánh Sáng Phúc Âm một cách tự nhiên, giúp chúng ta biết rằng Thiên Chúa mới là Cha đích thực của chúng ta trên quê hương Nước Trời.

Cuộc đời Tiểu Sử của Thánh Phaolô thật là gần gũi và trùng hợp với lịch sử của Người Mỹ gốc Việt chúng ta. Vì ngài chính là mẫu người thợ làm vườn nho cho Chúa được ơn gọi sau rớt. Ngài cũng là người đầy dẫy tội lỗi khi ngài chưa biết tới Chúa Kitô, hay biết mà vẫn bách hại bắt bớ, giết chóc.... Vậy mà Chúa vẫn

chọn ngài để làm Tông Đồ phục vụ cho Dân Ngoại.

Thánh Phaolô sinh khoảng năm thứ 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tacxô, gốc Do Thái, dòng tộc Benjamin mang tên là Saolo, là công dân La Mã. Lúc nhỏ ngài đến Giêrusalem theo học với một nhà thông luật danh tiếng là Gamaliel. Vì nhiệt thành với lề luật Cựu Ước Do Thái. Saolo bắt bớ cộng đoàn Kitô hữu, tức là những người theo Chúa Kitô, ngài ủng hộ việc ném đá phó tế Stêphanô. Đối với ngài lúc bấy giờ, Luật Cựu Ước Do Thái là tất cả những gì phải triệt để tuân theo.

Khoảng năm 34, trên đường

Damas ngài đi truy lùng bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu Kitô. *Sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật cuộc trở lại của ngài như sau: "VẬY ĐANG KHI ÔNG ĐI ĐƯỜNG VÀ ĐẾN GẦN DAMAS THI BỔNG NHIÊN CÓ MỘT LUỒNG ÁNH SÁNG TỪ TRỜI CHIẾU XUỐNG BAO PHỦ LẤY ÔNG. ÔNG NGÃ XUỐNG ĐẤT VÀ NGHE CÓ TIẾNG NÓI VỚI ÔNG:... "SAUL, SAUL VÌ SAO NGƯỜI BẮT BỚ TA ?". ÔNG NÓI: "THƯA NGÀI, NGÀI LÀ AI? CHÚA GIÊSU NÓI:- "TA LÀ GIÊSU MÀ NGƯỜI ĐANG BẮT BỚ ... NHƯNG NGƯỜI HÃY ĐỨNG DẬY VÀO THÀNH, VÀ NGƯỜI TA SẼ NÓI CHO NGƯỜI BIẾT

ngươi phải làm gì". Những người cùng đi với ông sững sờ, vì họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Ông Saolo từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damas. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống gì". (TĐCV 9:1-9).

Sau, Chúa sai ông Khania đến đặt tay trên Saul để làm cho ông thấy lại được và ngài được giải thoát khỏi cảnh mù lòa thân xác và cả mù lòa tâm trí nữa, ngài được Rửa tội



lấy tên là Phaolô. Từ đây ngài đã đoạn tuyệt với tên Saul xưa cũ và cũng đã mai táng những lề luật chết trong văn tự và những lề luật khắc trên bia đá, để trời dạy Tin Vào Luật Sống, là Chúa Kitô Bị Đóng Đinh, Bị Chết và Sống Lại.

Thánh Phaolô đã viết rất nhiều thư cho các giáo đoàn, nhưng có 13 thư quan trọng hơn tất cả:

- 1) 1 thư gửi cho Giáo đoàn Roma
- 3) 2 thư gửi cho Giáo đoàn Corintô
- 4) 1 thư gửi cho Giáo đoàn Galata
- 5) 1 thư gửi cho tín hữu Êphêsô
- 6) 1 thư gửi cho Giáo đoàn Philipphê
- 7) 1 thư gửi cho tín hữu Côlôxê
- 9) 2 thư gửi Giáo đoàn Texalonica
- 11) 2 thư gửi cho Timôthê
- 12) 1 thư gửi cho Titô
- 13) 1 thư gửi Philemon

Những điểm giáo lý chính yếu trong các thư của Thánh Phaolô là dựa trên các tín điều Chúa dạy, giúp tôi vững tin vào chính bản thân để có những suy niệm:

- Chúa Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, có nghĩa là Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian duy nhất: hôm qua, hôm nay và mãi mãi... cũng có nghĩa Chúa Kitô là độc nhất và là tuyệt đối.
- Chúa Kitô là sự giác ngộ, không phải chỉ là người tìm ra con đường giác ngộ.
- Chúa Kitô không phải như Socrates (chỉ là người khôn ngoan),
- Chúa Kitô cũng không phải như Mohamet (cũng chỉ là kẻ biết nói tiên tri)
- Chúa Kitô là nhân loại một trăm phần

trăm, nhưng trong Người, Thiên tính không hề bị xáo trộn bởi nhân tính... hoàn toàn và tuyệt đối giữ được Thiên tính như Thiên Chúa Cha. Chính nhờ điểm này mà nhân loại tìm thấy được nơi Người, một khuôn mẫu của một **NHÂN LOẠI MỚI** để chúng ta noi gương bắt chước và Người dạy cho chúng ta biết những điều bí nhiệm Nước Trời.

- Chúa Kitô là Nguồn Mạch Khải duy nhất cho các Tông Đồ, nhất là Thánh Phaolô, được TIN & KÍNH hết cả linh hồn, hết trí khôn và thân xác để các ngài xả thân bảo vệ ĐỨC TIN, dám đổ máu mình ra xây đắp Con Đường Lên Nước Trời cho chúng ta ngày càng thêm vững chắc đến ngày hôm nay.

Khi đọc thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra được ngài là một nhà tư tưởng thần học cao siêu, ngài thừa hưởng những gì

là tinh hoa tổng hợp của đa văn hóa: Do Thái, Hy Lạp, La Mã và ngài biết nhiều thứ tiếng. Nhưng những trí thức kiến thức của thánh Phaolô có đó, chỉ là thứ yếu. Cái chính yếu là, ngài có một sức mạnh tinh thần lớn lao, một ý chí mạnh mẽ, một đạo lý rõ ràng sáng tỏ theo hệ thống Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Kitô.

Chính Thánh Phaolô tuyên xưng: **“Hội Thánh là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô, được xây dựng trên LỜI rao giảng Tin Mừng, dù là Do Thái hay dân ngoại cũng bình đẳng và tự do được làm con cái của Thiên Chúa”**. Thánh Phaolô cắt nghĩa: **“Giáo Hội là Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội của toàn thể nhân loại, là Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ mang Ôn Cứu Chuộc của Chúa đến cho mọi người, không loại trừ một ai”** và **“Từ đây không có Hy Lạp, Do Thái, cắt bì**



hay không cắt bì, nô lệ hay tự do... mà Chúa Kitô trong mọi sự, trong mọi người” (Col:3-11). Lời ngài như một bản tuyên ngôn độc lập, giải phóng cho tất cả mọi con người nhân loại, để ai ai cũng có tự do và bình đẳng, có quyền ngang nhau để được Giáo Hội giúp đỡ cởi bỏ xiềng xích tội lỗi, hướng về Nước Trời.

Trong 13 Thư Thánh Phaolô chúng ta còn học được cách yêu thương tha nhân, cách bao dung với con người, nhưng không phải là bao che tội lỗi. Qua

ngài, chúng ta học cách hoán cải mình và cảm hóa người khác bằng tình thương của Chúa chứ không bằng uy quyền, luật lệ và quyền lực thế gian hay lề luật Môsê khắc trên bia đá.

Qua cuộc đời mình, ngài làm chứng trong thư gửi tín hữu Roma 8,14: **“Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa”**. Và mạnh mẽ xác định: **“Chung qui chỉ là Tin vào Chúa Kitô Chịu Chết, Sống Lại, và họ được Rửa Tội là đủ”**

(không đòi hỏi phải cắt bì hoặc tùy thuộc vào hơn 600 điều luật Do Thái).

Lễ kính ngày Thánh Nhân trở lại 25 Tháng Giêng, cũng là ngày Bốn mạng Phong trào Cursillo. Khi được ơn trở lại, ngài đã tỏ ra là một Kitô Hữu khiêm nhường, một lãnh đạo tài ba mẫu mực, nhưng lại nhất mực tùng phục trung thành với giáo quyền thời bấy giờ là Thánh Phêrô và các Thánh Tông đồ, xuyên qua Thánh Thư sau đây: **“Tin Mừng tôi loan báo không phải do loài người mà do chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi.... Và, “Tôi đã chẳng theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập rồi lại trở về Damas... “Ba năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kêpha (Phêrô), và ở lại với ông mười lăm ngày, điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên**

Chúa là tôi không nói dối”. (1 Gal, câu 10 - 20) Ba thập niên trước, khi tôi tìm hiểu về Thánh Phaolô, được Cha giáo Giuse Cao Phương Kỳ (SJ Cursillo#1 1991) dạy: “Ba năm trong sa mạc, Thánh nhân được Chúa Kitô mặc khải dạy dỗ, sau đó mới đi trình diện giáo quyền Phêrô, Giacôbê... tìm hiểu thêm về thời thơ ấu của Chúa Kitô rồi mới ra đi giảng dạy”.

Những lúc thánh nhân chịu cảnh tù ngục cũng không ngừng thi hành Sứ vụ Chúa trao phó, ngài đem Lời Chúa, Phúc Âm bằng thư từ, tức là những Thánh Thư của ngài gửi cho các giáo đoàn... Ngài đã phải trải qua bao gian nan khó khăn thử thách, vượt biển với muôn ngàn hiểm nguy, chịu bắt bớ giam cầm tù ngục... Nhờ ngài mà Đức Tin được triển nở khắp vùng Địa Trung Hải và Đông Á.

Học trò không hơn được

Thầy, khi Thánh Phaolô khởi đầu được Chúa sai đi, ngài bị tấn công bủa vây từ nhiều phe phái: Người Kitô theo giáo quyền Kêpha thì nghi ngờ ngài; Người Do Thái bảo thủ sẵn đuổi để tiêu diệt khai trừ; Người La Mã do Tổng Đốc Damascus cũng muốn bắt giết ngài... **Năm 64 dưới thời vua Neron, Thánh Phêrô bị đóng đinh, thì sau đó khoảng 2 năm, Thánh Phaolô cũng bị bắt và đến năm 67 ngài bị chém đầu.** Hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ của Giáo Hội. Hai ngài được mừng lễ kính chung, nhằm ngày 29 tháng 6.

Nhờ lời khuyên của thánh Phaolô, giúp tôi thêm can đảm, luôn tâm niệm và bền đỗ thực thi theo lời Thánh Quan Thầy khi bước theo Chúa: **“Bất luận anh em ăn gì uống gì và làm bất cứ điều gì, hãy làm cho vinh quang của Thiên Chúa.** (1 Cor 10, 31)

Cảm Nghiệm Ơn Gọi CURSILLO



Vâng! Lạy Chúa con đây.
Here I Am Lord

*“Giữa đêm trường trong đền Thánh Chúa,
đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng,
có tiếng Người gọi con đặt dùi,
thôi thúc tâm tư.
Vâng! Lạy Chúa con đây.”*

Sau gần 30 năm kể từ ngày tôi tham dự Khóa 134 Cur-sillo VNSJ tại Camp Saint Francis, thế mà đến nay tôi vẫn nhớ hoài lời bài hát lần đầu tiên được nghe vào tối thứ Năm trước giờ xưng tội. Ngày ấy, tôi mù tịt về Kinh Thánh nên không hiểu bài hát mang tựa đề: “Con thưa cùng Chúa” của Linh mục Dao Kim gây cho tôi niềm xúc động, mà về sau mới biết nội dung. Tiên tri Samuen, khi còn trẻ được Chúa gọi mà ngài tưởng

thầy E-li gọi: “Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: ‘Dạ, con đây, thầy gọi con’ (1 Samuen 3:2-4). Thực ra thầy E-li không gọi cậu, và thầy dặn Samuen, “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe’” (1 Samuen 3:9).

Khi đi dự khóa, tôi là một người mẹ trẻ với ba con nhỏ, đứa con trai đầu bị khiếm thính nên tâm tư lúc nào cũng buồn phiền. Có lúc tôi còn than vãn trách móc Chúa. Thế nhưng, nhờ Khóa 3 Ngày, tôi mới nhận ra tình Chúa yêu tôi, mà Ngài cũng yêu các con của tôi nữa, nên tôi đã không thất vọng mà còn bùng lên trong lòng một niềm hy vọng. Món quà mà Ngài đã tặng cho vợ chồng tôi thật diệu kỳ, không những cháu chính là hình ảnh của Thiên Chúa, mà còn là một thách thức để tôi lớn lên trong phó thác và niềm tin

vào Ôn thánh của Ngài. Từ đó tôi biết mình phải làm gì để tạ ơn Thầy Chí Thánh cho xứng nên tôi đã bắt chước Samuen thưa lên cùng Chúa, *"Vâng, lạy Chúa con đây!"*

Dù cuộc sống trong nhiều năm đối với tôi không dễ dàng nhưng tôi biết rằng Chúa đã luôn cho tôi sức mạnh và ý chí kiên cường để đối diện với những khó khăn hiện tại mà vững lòng tiến bước, *"Ôn Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối"* (2 Cor 12:9). Khóa Cursillo đã giúp tôi xác tín hơn vào tình yêu của Chúa và tích cực theo Ngài bước đi, không buồn phiền, không chán nản.

Tôi không quên được giây phút tôi được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể trong khóa, và từ đó cho đến nay, lúc nào tôi cũng thấy cảm giác dặt dìu, thôi thúc tôi giữ mối tương giao mật thiết với Người. Mỗi ngày, tôi cố gắng tìm gặp Chúa qua Bí Tích Thánh Thể trong thánh lễ, để trái lòng và trút bầu tâm sự buồn vui, xin Ngài đỡ lấy những khó khăn sóng gió cuộc

đời. Đến với Chúa tôi cảm nhận một nỗi bình an lớn lao vì mặc dù tôi không hết lo lắng, buồn phiền nhưng tôi biết Chúa đã ban cho mình sức mạnh để phấn đấu và ngài gánh nỗi buồn lo với tôi. Tôi không ngừng thốt lên, *"Lạy Chúa, đâu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khó vì có Chúa ở cùng."* (Tv 23:4)

Khóa học Cursillo giúp tôi gặp gỡ nhiều người bạn trong phong trào. Qua nhiều năm sinh hoạt, tôi đã có dịp gặp gỡ rất nhiều thành phần khác nhau. Một điều đáng suy ngẫm cho tôi là trong số những người tôi gặp thường xuyên, tuy chênh lệch về tuổi tác, khác biệt tư duy nhưng rất thú vị khi chuyện trò vì chúng tôi có sự đồng cảm, nói cùng ngôn ngữ. Chúng tôi thông cảm nhau, tuy có lúc bất đồng ý kiến về việc này việc kia, hoặc sinh hoạt của phong trào, nhưng luôn có sự tín nhiệm, tình bạn thân thiết gắn bó, sẵn lòng tương trợ và nâng đỡ lẫn nhau. Ngoài các bạn cùng trang lứa, tôi đặc biệt cảm kích được thân quen với nhiều

chị lớn tuổi mà qua họ tôi không những học được nhiều sự khôn ngoan kinh nghiệm ở đời mà còn được nhiều ủi an khích lệ. Chính họ là những người đã giúp tôi biết dẫn thân phục vụ qua các việc làm cụ thể của mình, biết rộng lòng chia sẻ với người khác, từ những ân tình và cả những vật chất tôi có, bằng một tình yêu vô vị lợi.

Quay đi ngoảnh lại tôi thấy mình đã sống qua hơn nửa đời người, và may mắn thay nửa phần đời đó tôi được ánh sáng Cursillo soi dẫn nên tôi biết mình đang đi đúng hướng. Vì thế, những ngày thứ tư còn lại, tôi vẫn mong mình trung kiên với ơn gọi vai trò người Cursillista để cuộc hành trình dẫu vẫn hay dài, thử thách hay bình an, tôi quyết tâm bước theo Chúa, *"Vâng, lạy Chúa, con đây!"* vì *"Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở bên Người những ngày tháng, những năm dài trên miền."* (TV 23:6)

Maria Lê Thị Hoa

Suy Tư Tìm Ý Chúa

Con kêu lên cùng Chúa rằng làm sao con tìm được ý Chúa? Đó là câu hỏi của con và của rất nhiều người trong anh chị em con. Nếu Chúa nói cho con biết ý của Ngài thì dễ dàng cho con biết bao nhiêu, chẳng nói gì mà chỉ lặng thinh, giang rộng đôi tay, gục đầu chịu đóng đinh trên Thánh giá.

Có người bảo con tìm ý Chúa trong Kinh Thánh. Lời khuyên này lại làm con rối hơn, vì biết đoạn Kinh Thánh nào mà đọc đây? Lại có người mách là cứ mở đại Kinh Thánh ra, giống như bói toán vậy, mở ra đoạn nào thì đọc đoạn ấy, đó là ý Chúa. Con nghĩ là không thể tìm ý Chúa theo cách may rủi này được.

Theo kinh nghiệm sống thế

gian, muốn biết ý của ai, thì con phải sống rất gần gũi thân thiết với người ấy một thời gian lâu dài, biết họ ăn gì, uống gì, thích gì, ghét gì và rồi theo cái nếp sống ấy thì may ra con mới đoán được ý của họ.

Ngay như các cặp vợ chồng sống với nhau thân mật như thế, gần gũi như thế mà có khi vẫn còn không hiểu ý nhau vì ý của mỗi người chúng con thường hay thay đổi, tùy theo cái mục đích nào đó mà họ đang nhắm tới.

Vì thế con nghĩ rằng muốn tìm ra ý Chúa thì phải có đời sống thân mật với Chúa, qua cầu nguyện, qua những giây phút thinh lặng, tâm sự và lắng nghe Chúa nói với con. Chúa yêu thế gian đến nỗi đã xuống thế làm người, chịu chết vì con.

Cho nên mục đích của Chúa là Chúa yêu con, Chúa muốn con và tất cả mọi người, ai cũng được sống hạnh phúc dồi dào. Thánh Gioan viết: *"Tình yêu của Thiên Chúa đôi với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến trần gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống."* (1Ga 4,9).

Con đã cố gắng nhiều lắm để có hình ảnh một Thiên Chúa con tôn thờ, để con nhớ đến, nhưng dường như đó là khuôn mặt Thiên Chúa theo lối nghĩ của con, nên con lẫn lộn giữa con và Chúa. Chúa dựng nên con hay con cố nặn ra một Thiên Chúa theo ước muốn của con, để rồi con chỉ thấy ý con là vượt trội.

Chúa ơi đã bao lần con tìm

Trong Đời Sống Kitô Hữu

ý Chúa mà sao con chỉ thấy ý con! Con muốn điều này, con mong điều nọ. Đã bao lần con muốn làm theo ý Chúa mà rốt cục thì lại làm theo ý của con!

Thực vậy, có nhiều việc con làm xem ra rất tốt, nhưng dường như nguồn cơn đâu đó cũng là ý con. Có lúc anh chị em con gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng lòng thì lại chẳng vui vì có cái gì đó còn lẩn khuất. Chúng con không hiểu nhau, hay vì ai cũng muốn ý của mình được thực hiện, còn ý Chúa thì không hề dính líu đến.

Một mình ngồi với Chúa lúc này, con nhận ra đôi lần con đã lấy ý Chúa làm bình phong, con tiếm danh Chúa, bởi cái tôi của con còn lớn lắm, ý của con còn ngông nghênh lắm thì

còn chỗ nào cho ý của Chúa nữa. Xin Chúa giúp con cải đổi lối suy nghĩ, lời ăn tiếng nói và hành xử của con Chúa nhé.

Con nhớ mang máng đã được nghe hay đọc ở đâu đó rằng dù việc có tốt đến mấy, chương trình có cao đẹp đến mấy mà không hợp ý Chúa thì cũng trở thành vô ích. Đó chỉ là một loại hình thức phô trương cá nhân hay bè nhóm mà thôi.

Trong sách Linh Thao về nguyên tắc “*nhận định thần loại*” của Thánh Y Nhã chỉ ra rằng có thể tìm ý Chúa trong cách cầu nguyện riêng và chia sẻ với người khác.

Cầu nguyện nghĩa là có một lối sống thân mật với Chúa để có niềm thích thú khi thực thi ý Chúa.

Bàn thảo là chia sẻ với người khác, nhất là cha linh hướng về phần thiêng liêng hay những người cùng làm việc để vinh quang Chúa được tỏa sáng chứ không vì cá nhân nào.

Khi cầu nguyện, con nhớ lại lời Chúa dạy là con phải biết bỏ mình “*Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo*” (Mt 16,24), nhưng con bỏ mình là bỏ làm sao đây? Có phải là đừng tìm cách đánh bóng mình, đừng vì lợi lộc riêng cho mình, đừng chủ quan cho mình là đúng, đừng nghĩ mình có thể đảm đương nhiều thứ, đừng ghen ghét, đố kỵ, đừng cho mình là quan trọng hay tệ hơn cho rằng nếu không có mình thì mọi việc sẽ hỏng hết. Có phải bỏ mình là biết quan tâm, biết phục thiện, biết coi trọng người khác hơn mình,



biết nhường lời và biết phó thác vào Thiên Chúa.

Bàn thảo để tìm ra điều tốt nhất mà mọi người đều đồng ý, cùng nhau phân tích phải trái, đúng sai, lợi hại và nhất là việc làm tốt đó không phải của riêng mình hay ý mình, nhưng do nhiều người góp tay, góp sức mà thành. Sách Châm Ngôn dạy rằng: *“Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ; nhiều cố vấn, ắt sẽ thành công.”* (Cn 15:22)

Chúa ơi! Xem ra con đã có rất ít những đức tính phù hợp với tiêu chuẩn bỏ mình và bàn thảo.

Mỗi lần đọc kinh Lạy Cha, con thấy mình thiếu sót quá, nhất là câu *“ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”*. Con có góp phần nhỏ nào vào việc thực hiện ý Cha không?

Chúa ơi con cứ mãi loay hoay đi tìm ý Chúa. Nhưng xét cho cùng, Chúa dựng nên con và

ban cho con sự tự do để con quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, kể cả quyết định theo Chúa hay chống lại Chúa.

Chúa yêu con nên Chúa mở lối để con chọn Chúa. Chúa ban cho con niềm khao khát đi tìm Ý Ngài, đi tìm tình yêu vô hạn trong cái hữu hạn của con, đi tìm cái toàn hảo trong cái bất toàn của con.

Mà thực ra con nghĩ có ai

làm một điều gì trên đời chỉ vì một lý do duy nhất là theo ý Chúa mà không ngần ngại một lý do của bản thân? Cũng như có ai trên đời này mà không vương lấm lũi đâu? Vì Chúa biết con sinh ra trong tội, “lúc chào đời con đã vương lấm lũi” (Tv 51-7). Vấn đề là tính ngay lành trong công việc, nhắm tới lợi ích của mọi người, vì mọi người và hy vọng là ý mình trùng hợp với Ý Chúa.

Để làm cho ý mình trùng hợp với Ý Chúa không dễ vì con phải trở nên giống Chúa. Giống Chúa là chấp nhận từ bỏ mình vì yêu, chịu chết để vâng theo Ý Chúa Cha. “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mc 14,36)

Ôi! Lạy Chúa con biết rồi, Ý Chúa chính là Tình Yêu, vì Chúa Là Tình Yêu. (1Ga 4,8)

Làm theo ý Chúa là làm vì tình yêu thuần khiết chứ không ngần ngại bất cứ động lực nào khác.

Vâng, lạy Chúa! Con đi tìm ý Chúa là con đi tìm tình yêu, nhờ đó giúp con hoán cải liên tục và sống yêu thương vô vị lợi, yêu như Chúa yêu. Tình yêu Chúa làm tròn những góc cạnh của ngò vức, đổ ky, ghen ghét, bất hợp tác... Ca dao người Việt cũng có câu “ Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.” Còn Thánh Augustinô dạy rằng: “Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm.” Như vậy có nghĩa là làm gì cũng tốt, kế hoạch nào cũng đáng khen nếu làm vì tình yêu, làm trong yêu thương đó chính là làm theo Ý Chúa.

Nhân kỷ niệm 35 Phong Trào Cursillo San Jose, để phát triển Phong Trào, con xin Chúa cho mỗi người chúng con cố gắng vun đắp tình yêu, bắt nguồn từ tình bạn chân thật để mọi người có thể cùng nhau “một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em.”.

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Amen.

San Jose Oct 14, 2023

Giuse Thẩm Nguyễn



TÌNH CHÚA

Maria Phạm Ngọc Niệm - Khóa 61

Thiên Chúa là tình yêu

Tình yêu vô bờ bến

Đã ở lại trong con

Từ ngày con học tập

Khoá 61 Cursillo

Trong trái tim Chí Thánh

Chúa cho con thông suốt

Qua những buổi giảng phòng

Những bài tập Rollo

Chúa cho con được biết

Thế nào là ánh sáng

Và bóng tối bao quanh

Hiểu ra nhiều sự việc

Nức nở khóc ăn năn

Vì đã hiểu chính mình

Làm Chúa buồn tội lỗi



Hứa con sẽ sửa sai

Và qua đến thứ tư

Hoàn toàn thay đổi hẳn

Hiểu Chúa yêu người hơn

Thời gian và tiền của

Dâng Ngài để cảm ơn.

Đây là lời tâm sự

Với các bạn thương yêu

Hãy mau mau tiến đến

Với khóa Cursillo

Học hỏi về Thiên Chúa

Mình sẽ được nhiều ơn

Chúa cho muôn Hồng Phúc



Cần Chúa Hơn Bao Giờ

1947, đánh dấu một tiếp nối tương tàn.

Từ khoảng bốn ngàn năm (4,000) trước công nguyên, dân tộc Do Thái đã bị ly tán ra khỏi đất nước của họ. Lưu lạc khắp nơi trên thế giới và ôm ấp một hoài bão, là được trở về quê hương, vùng đất hứa, mà họ cho là, đã được Thượng Đế trao ban cho tổ phụ của họ, là Abraham.

1947, họ được trở về và lập quốc trên dải đất Israel, thuộc vùng Tây Nam Á, tiến chiếm những khu đất

mà dân Palestine gọi là quốc gia, để từ đó, không ngừng, là những cuộc chiến tranh thảm khốc giữa người Do Thái và những phiến quân Hamas, sống trà trộn trong vùng đất của Palestine.

Và ngay bây giờ, một cuộc chiến thảm khốc đang diễn ra trên dải đất nhỏ bé, mà tổng diện tích giữa hai quốc gia Palestine và Israel chỉ vào khoảng 28,092 ki-lô-mét vuông hay 10,900 dặm vuông.

Vào rạng sáng Thứ Bảy,

ngày 7 tháng 10, 2023, quân Hamas đã làm một cuộc tổng tấn công vào vùng đất của Do Thái. Một cuộc tổng tấn công bất ngờ và kinh hoàng. Bất ngờ vì phía tình báo của Do Thái đã hoàn toàn mù tịt về chiến dịch này, và kinh hoàng vì quân Hamas đã giết dân Do Thái một cách man rợ, từ người già đến trẻ thơ. Quân Hamas sau

khi giết người hàng loạt, đã bắt đem đi một số không nhỏ, những con tin, thuộc nhiều quốc tịch.

Khi quân đội Do Thái phản hồi, và tiến vào vùng chiếm đóng, thì hàng ngàn người đã bị thiệt mạng, những xác người bị hành quyết, những xác người bị đốt sống, những em bé bị giết chết một cách dã man.... Những cảnh tượng kinh hoàng này đã làm rúng động đất nước và dân Do Thái, kể từ sau cuộc thảm sát Holocaust trong thế chiến thứ hai. Thế giới

thêm một lần nữa, chứng kiến cái ý tưởng ngông cuồng của phiến quân Hamas, là triệt tiêu dân tộc Do Thái.

Ông Thủ Tướng Do Thái, Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas cho đến cùng. Quân đội Do Thái, liên tục, ngày đêm thả bom đạn vào dải đất nhỏ bé Gaza. Gaza chìm trong biển lửa và chết chóc. Gaza, địa ngục trần gian.

Chiến tranh làm thiệt hại cả hai bên, chiến tranh là thua, thua và thua. Không

có bên thắng.

Chiến tranh, tiếp nối chiến tranh, lấy thù để trả thù, lấy oán để báo oán, vì thế, những cuộc tương tàn sẽ không bao giờ chấm dứt.

Người Do Thái được gọi là dân Chúa chọn, họ phải làm gì? Hành động ra sao với khủng bố? Khủng bố với một mục đích duy nhất, là tiêu diệt tận gốc dân tộc Do Thái. Những người dân vô tội, chân chính Palestine phải làm gì? Khi họ bị kẹt cứng giữa hai gọng kìm thù hận điên rồ và lửa đạn?



Đi tìm câu trả lời, và tôi hỏi; Thiên Chúa ở đâu? Chúa có còn không? Chúa ở nơi nào? Chúa có thấy dân của Chúa và loài người đang chém giết nhau không? Tại sao Chúa để xảy ra những cuộc chém giết như thế? Các trẻ thơ có làm gì nên tội? Câu hỏi tiếp theo câu hỏi, mà chưa có câu trả lời.

Tôi không thích chiến tranh, tôi đã chạy nạn chiến tranh, khi mới chỉ là một bào thai trong bụng mẹ. Suốt thời thơ ấu, tôi đã thấy chiến tranh, tôi đã nếm mùi nhiều đêm chui gầm giường tránh bom đạn.

Lúc nhỏ, tôi được đi theo bác, khi bác tôi đi buôn nước mắm, Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang, chúng tôi đã trải qua những đêm kinh hoàng trong rừng, khi bị cộng sản chặn xe đò và bắt tất cả mọi người trên xe, theo chúng vào rừng.

Tôi đã trải qua những mất mát của tuổi mới lớn, khi bạn tôi, ra chiến trường và đã trở về trong quan tài, ở lứa tuổi đôi mươi. Tôi đã

trải qua cái đau, khi chúng kiến bạn tôi, 18 tuổi, đã trở thành quả phụ, chỉ sau một tuần được làm vợ. Tuổi thanh xuân của tôi, vì chiến tranh, tôi đã mất đi rất nhiều, tôi không thích chiến tranh và không muốn thấy có chiến tranh.

Nhìn cuộc chiến của Do Thái với phiến quân Hamas, tôi hỏi; tôi phải làm gì? tôi có làm được gì không? Nếu làm, tôi phải bắt đầu thế nào? Làm sao cho cuộc chiến chấm dứt? Tôi hỏi và tôi không có câu trả lời, ...

Tôi không có súng đạn trên tay, tôi không thể bắn giết, tôi chỉ có trái tim biết yêu thương, và với cái đầu gối biết quỳ...tôi lại tìm đến Chúa của tôi.

Chúa ơi, chúng con luôn cần Chúa, trong mọi lúc và mọi nơi, vì chúng con yếu đuối và mỏng giòn. Cái mỏng giòn của chúng con vừa dễ gãy, dễ tan, nhưng cũng vì cái mỏng giòn yếu kém đó, mà chúng con xa đọa, chúng

con hiếu chiến, chúng con kiêu ngạo, và cũng dễ từ đó, chúng con xa vào lưới của sự ác, chìm sâu vào ngu xuẩn, đôi mắt lương tri mờ dần và trở nên đui mù, và mất hẳn nhân tính từ tâm mà Thiên Chúa đã ban cho, khi tạo dựng nên chúng con.

Xin cho chúng con biết liên kết với nhau qua tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con nhận thức là anh em với một Chúa Cha. Xin cho sự thù hận trở nên những đóa hoa dâng lên Mẹ, trong mùa Mân Côi này.

Chúa ơi! Xin nhận nơi con lời cầu xin tha thiết, cho chiến tranh chấm dứt, cho loài người tìm lại trái tim yêu thương của họ, đem yêu thương xóa bỏ hận thù, vì chỉ có yêu thương mới làm người ta khôn lớn và yên vui.

Lạy Chúa! Thiên Chúa của con, xin nghe lời con khẩn cầu.

Lê Minh Tuyết

15 Năm Hồng Ân Gia Đình Macco



Hình 1: Chú Phẩm, A.Minh, A. Hậu, A. Sơn, A. Cường, A. Đại, A. Phúc và Chú Khôi (hàng trên từ trái qua phải)
Chú. Hiếu, Cha Cường, Chú Kính (hàng dưới từ trái qua phải)

Sau một chặng đường dài sinh hoạt với nhau, người ta thường đánh dấu bằng một cột mốc thời gian với những con số 5 năm, 10 năm, 15 năm và tiếp tục. Năm nay, Gia Đình Macco hạnh phúc được mừng kỷ niệm 15 Hồng Ân sinh hoạt chung bên nhau, ghi dấu một chặng đường dài. Đây cũng là cơ hội cho mỗi người chúng tôi lắng

động tâm hồn nhìn về quá khứ, để rồi tiếp tục sửa đổi và trau dồi cho những sinh hoạt tương lai của Gia Đình Macco.

Gia Đình Macco cũng như bao nhiêu nhóm khác trong Phong Trào Cursillo, được thành lập sau khi Khóa học 3 Ngày trở về. Sở dĩ, có tên Gia Đình Macco thay vì tên Nhóm Macco, là do ý tưởng của

chú Dung muốn các thành viên trong nhóm coi nhau như Anh em trong một nhà. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi bắt đầu xuất hiện tên Bác Cả, Anh Hai, Anh Ba, Anh Tưvà cuối cùng là Út. Người nào nhiều tuổi nhất sẽ được gọi là Bác Cả và người nhỏ nhất sẽ gọi là Út. Nếu 2 Anh bằng tuổi sẽ có tên đi kèm để dễ phân biệt.

Gia Đình Macco xuất phát từ nhóm Macco Khóa 34 nguyên thủy chỉ có 6 Anh (Anh Đại, Anh Minh, Anh Hậu, Anh Cường, Anh Phúc và Anh Sơn). Với sự quang đại rộng mở, Nhóm Macco ngày nào đó bây giờ đã tăng thêm lên 15 thành viên. Gia đình Macco đã giang tay mở rộng cứu vớt những con chiên lạc lối hoặc những con chiên không còn nhóm để sinh hoạt nữa.

Từ những ngày thành lập cho đến bây giờ, Gia Đình Macco vẫn duy trì

sinh hoạt hội nhóm hàng tháng một cách bền bỉ. Không quảng ngại đường xá xa xôi đầy trắc trở và có những đêm mưa bão to, các thành viên trong Gia Đình Macco vẫn đến bên nhau cầu nguyện, chia sẻ Ngày thứ 4 bên cạnh Thầy Chí Thánh. Một trong những tấm gương nổi bật nhất là Anh 9Son, nhà Anh ở xa nhất mãi ở Woodland gần Sacramento mà Anh lái xe mất hơn 2 tiếng xuống Gilroy để họp nhóm. Anh cũng là người giữ kỷ lục là không bỏ họp nhóm ngày nào (nếu có chỉ 1 hoặc 2 lần trong 15 năm qua) thật là sự hy sinh và yêu mến sinh hoạt nhóm.

Trong sinh hoạt đoàn thể, không ít thì nhiều sẽ có những lúc thăng trầm, sóng gió làm cho con thuyền Gia Đình Macco tưởng chừng sắp chìm. Tuy nhiên, với sự quang phòng của Thầy Chí Thánh, Gia Đình Macco có Anh 5Đạt mà mọi người

thương mến đặt tên cho Anh là “Super Glue” keo dán sắt. Anh là người rất hy sinh, kiên nhẫn gào thét Anh em cố gắng đi họp nhóm đều đặn. Trước mỗi buổi họp nhóm, Anh đều lo text ra cho cả nhóm biết ngày giờ, địa điểm họp nhóm. Anh nhắn tin qua Viber, qua Text Message, qua phone cho đến khi người đó trả lời thì thôi. Anh rất là kiên nhẫn kêu gọi Anh em đi họp nhóm, làm cho nhiều Anh không muốn đi họp nhóm, cũng cảm thấy có lỗi nếu không đáp trả. Vai trò của Anh giống như keo dán sắt dính kết Anh em bền vững như ngày hôm nay.

Buổi họp nhóm Ngày thứ 4 thường được bắt đầu bằng một đoạn Phúc Âm Lời Chúa do người chủ nhà chọn. Mặc dù Phong trào không khuyến khích làm vậy mỗi khi họp nhóm, tuy nhiên chúng tôi cảm thấy như Thầy Chí Thánh đang nói chuyện với chúng tôi qua đoạn Phúc Âm đó.

Các thành viên trong Gia Đình Macco được khuyến khích chia sẻ cuộc sống xảy ra trong tháng vừa qua theo phương pháp của Phong Trào: Học Đạo, Sống Đạo và Hành Đạo. Không phải như vậy mà buổi chia sẻ trở nên khô khan, nhưng ngược lại cũng có tiếng cười và những giọt nước mắt pha trộn. Sau mỗi lần chia sẻ họp nhóm xong, chúng tôi cảm thấy như đã quẳng đi cái bầu tâm sự nặng nề để bây giờ nơi

xung quanh bàn tiệc, chúng tôi chỉ còn tiếng cười.

Quả thật, chia sẻ họp nhóm Ngày thứ 4 như là một món ăn tinh thần không thể thiếu ngoài những món ăn vật chất. Vì sau mỗi buổi họp nhóm, chúng tôi lại được nạp thêm năng lượng sức sống mới để tiếp tục trên con đường lữ hành trần thế này. Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho chúng tôi

được thưởng thức món ăn tinh thần này trong suốt 15 năm qua. Cảm tạ Hồng Ân của Ngài, Gia Đình Macco chúng tôi càng lớn mạnh theo thời gian với con số thành viên đông hơn. Chúng tôi nguyện cầu, xin Thầy Chí Thánh cho chúng tôi những con số còn lớn hơn, 25 năm, 50 năm....

**Út Tiến -
Gia Đình Macco**



Thời Khắc Bên Cạnh Thầy

Năm nay đi trợ tá, tôi được canh phòng Thánh Thể. Một chị trật tự đứng ngoài; tôi ngồi trong phòng Thánh Thể; trong đó tôi ngồi chờ các nhóm Decuria tân Cursillistas đến viếng Thánh Thể. Trong lòng tôi, cứ linh tinh lang tang nghĩ ngợi rằng, ngồi đây thì ngồi sao cho đúng. Nhìn vào Thầy Chí Thánh trước mặt, tôi nói gì hay làm sao khi tôi tự hỏi. Trong tâm tình biết rằng Chúa đang ở bên cạnh, tôi tự thấy mình nhỏ bé. Tôi nói



trong thầm lặng, "Lạy Chúa, tôi tớ Chúa đang đứng cạnh đây. Mong rằng con đứng đúng trong tư thế kính Chúa." Vậy xong, tôi quỳ xuống và mọp đầu thấp dưới Minh

Thánh. Trong tâm tình lúc này, tôi thấy mình ấm áp và cử chỉ xứng đáng. Đúng, tôi phải kính yêu Chúa trên cả phủ đầu tôi.

Chốc lát thì nhóm tân Cursillistas tới; tôi mở cửa và các bạn rất khiêm nhường, vừa đi vừa cúi đầu bước vào. Xong, tôi khép cửa lại cho các bạn có sự riêng tư tâm sự

với Chúa Giêsu, đang hiện diện trong căn phòng có đặt Minh Thánh Thể. Tôi đi ra ngoài và đứng bên cạnh chị trật tự; chúng tôi đi xa ra khỏi vùng căn phòng một tí, và ngồi xuống bóng râm

của cây tùng già. Chúng tôi không được phép làm ồn, nhưng chúng tôi đã nhỏ giọng tâm tình với nhau về việc cá nhân của nhau. Thật vậy, chúng tôi thấy nhau lần này qua lần nọ; nhưng, chưa có bao giờ ngồi xuống vài mươi phút để chuyện trò.

Sau đó, các chị, bên trong phòng, làm xong phút tâm sự với Thầy, các bạn ấy đi ra, và tôi lại vào phòng để gác cạnh Minh Thánh Thế. Khi tôi bước vào, tôi cảm giác hai cánh tay vô hình rất lớn ôm phủ lấy tôi, và niềm an ủi ngọt ngào ấm áp khôn nguôi; từ cái vỗ về đó, tâm hồn tôi được xoa dịu đến bình an và tràn trề hân hoan. Tôi như máy quỳ xuống bên cạnh Minh Thánh Chúa và ngón tay nắm lấy khăn Thánh dưới chân Minh Thánh, lặng thinh không biết nói gì; chỉ có phục mình lãnh nhận. Trong tận đáy thâm tâm, tôi ước muốn cảm giác này ở lại với mình tới thiên thu vạn đại; sao mà nó ủi an, ngọt

ngào và đầy đủ quá. Tôi không thể chia sẻ toàn cảm giác này vì không có lời nào nói hết cái riêng tư và đặc biệt với Chúa.

Phút chốc thì nhóm Decuria khác lại đến gõ; tôi mở cửa; tôi đứng sang bên cho các bạn vào, rồi đi ra, khép cửa lại. Sau đó, tôi và chị trật tự lại cùng nhau chuyện trò nho nhỏ vài mươi phút nữa. Đang khi chuyện trò, tôi chú ý không gian chung quanh. Bầu trời trong xanh, những thứ thiên nhiên đang quện vào trong ánh nắng vàng ngoài kia. Sóng biển rào rạt nhẹ nhẹ nâng âm lên từ xa xa. Gió biển mẫn mẫn vươn lên ngôi. Gió đưa cành lá cây tùng già. Những cánh lá reo lên như chuyện trò vàng xanh trong nắng trong lá. Các anh chị trợ tá khác đang đi qua lại nơi đây đó. Tất cả các việc cứ chạy đều xung quanh. Phục vụ vận hành cho tới chưa bao giờ ngừng tay. Trong khi

trong phòng Thánh Thế một số các bạn đang chuyện trò với Chúa, bên ngoài những hoạt động xung quanh luôn giữ bầu khí trật tự với niềm tin yêu vào Chúa. Xuyên qua người và cảnh, không thể nào có lời nào tả cho siết cái thâm sâu của Tình Chúa Yêu Thương đang cư ngụ từ trong cốt lõi tâm can của mọi loài đang sống.

Quá trình xảy ra, tôi thấy rằng, nếu ai có hỏi đi Cur-sillo là sao? Đi trợ tá ra sao? Giây phút Thiêng Liêng với Chúa như thế nào? Đi theo Chúa là sao? Chỉ có câu Chúa trả lời, cho người hỏi "Rabbi" ở đâu (Ga 1:38), rằng hãy đến và sẽ xem thấy (Ga 1:39-41). Điều ứng nghiệm lời tiên tri vua David hát rằng; ném thử mà xem Chúa ngọt ngào xiết bao (TV 34:8).

-- ThuyTranTN--

Sau khi tham gia khóa tĩnh tâm Cursillo, đa phần chúng ta đều tràn đầy lòng yêu mến Thầy Chí Thánh và đồng thời thêm yêu quý anh chị em của chúng ta. Vì vậy, tự nhiên muốn chia sẻ món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng bằng cách giới thiệu những người quen biết cũng đến tham dự Khóa Ba Ngày. Tuy nhiên, có lẽ vì đôi khi mình miêu tả những trải nghiệm mà bản thân đã trải qua bằng cách diễn đạt quá giàu cảm xúc, đôi khi trở nên quá mức, khác thường hay bí ẩn, nên những người nhận lời mời có thể cảm thấy không thoải mái và không hứng thú.

Vừa qua, tại một buổi tiệc cưới của một người bạn Cursillo, tôi có dịp gặp lại anh K, người cùng dạy giáo lý với tôi ngày xưa. Chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện và chia sẻ về những hoạt động tông đồ của chúng tôi hiện tại. Tôi đã cập nhật với anh K rằng, tôi đang dành chủ yếu thời gian cho các hoạt động Cursillo ở San Jose. Anh K có thoáng ngập ngừng rồi chia sẻ, "Tôi không có cảm nhận thiện cảm lắm về Cursillo, và vì vậy, nhiều lần được mời đi tham gia, tôi vẫn luôn từ chối."

Tôi mới hỏi anh K, "Vậy là anh chưa

Tâm Tình Người Bảo Trợ

từng tham gia khóa tĩnh tâm Cursillo, đúng không? Vậy tại sao anh lại đánh giá về nó mà chưa biết điều gì thực sự diễn ra?" Anh K trả lời, "Có lần một người bạn kể cho tôi rằng trong giờ Châu Thánh Thể của khóa Cursillo, anh ấy đã trải qua một trải nghiệm tuyệt vời khi Chúa thực sự đã hiện hữu, bước xuống từ Thánh Giá và nắm lấy tay anh ấy thật chặt." Rồi anh K nói tiếp, "Tôi không tin vào việc có chuyện đó xảy ra tại một sự kiện có nhiều người tham gia mà lại không có ai nói về điều đó. Sau đó, rất nhiều người đã cố gắng mời tôi tham gia khóa tĩnh tâm Cursillo và hứa rằng tôi sẽ trải qua nhiều điều bất ngờ chưa từng có trong đời. Và do lẽ đó, tôi cảm thấy nghi ngờ và cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về Cursillo."

Tôi tin rằng những trải nghiệm của mỗi Cursillista

trong chúng ta trên Khóa Ba Ngày đều rất đặc biệt và đáng nhớ. Tuy nhiên, qua câu chuyện trên, tôi giật mình suy nghĩ lại và tự nhủ rằng khi chia sẻ về những trải nghiệm này, tôi cần tỉnh táo và tìm cách diễn đạt chúng một cách chân thật và gần gũi, để không làm cho những người khác hiểu lầm hoặc cảm thấy không tin tưởng.

Tôi tin rằng người bạn của anh K có ý muốn nói rằng những trải nghiệm của anh đã xảy ra trong tâm hồn riêng tư của anh, nhưng cách diễn đạt mạnh mẽ và có tính cảm hứng đã làm cho anh K hiểu lầm và đánh giá một cách không tích cực. Trong trường hợp này, có lẽ anh K đã không có cơ hội thấu hiểu hơn những gì mà khóa tĩnh huấn Cursillo thực sự có thể mang lại cho anh.

Hơn nữa, khi mời gọi anh chị em quen biết cùng tham gia khóa tĩnh tâm Cursillo, tôi cần quan tâm đến tình cảm và tâm trạng của họ. Điều này có thể giúp tránh tình trạng như trường hợp của anh K, và đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội trải nghiệm và hiểu rõ hơn về giá trị của Cursillo. Tôi sẽ cố gắng luôn tỉnh táo về cách diễn đạt và chia sẻ những trải nghiệm của mình, để khám phá và truyền tải những ý nghĩa sâu sắc và đáng trân trọng của Khóa Ba Ngày Cursillo đối với cuộc sống và đạo đức cá nhân của mỗi Cursillista chúng ta, qua đó sẽ không làm uổng phí những cố gắng và công sức của tất cả Cursillista khi tổ chức hai khóa tĩnh tâm hàng năm.

Trong Thầy,

Minh Chánh

TRỞ VỀ

2023/10/03

-PETER HOÀNG MINH HÙNG

Thầy Đã Chọn Con

Cót-si-Lô khóa sáu mươi Ga. 15:16

Cho con trở lại với Người Chúa ơi

Tình yêu Vô tận tới trời

Ba ngày tĩnh huấn một thời ăn năn

Con đây lạc lối bao năm

Mắt con mù quáng lối lầm bao phen

Sai lạc kiếp sống triền miên

Lòng con tự hỏi lấy chi báo đền

Hôm nay lần chuỗi Mân Côi

Ngẫm năm mươi hạt Năm Vui Giáng Trần

Đời con tận hiến “Xin Vâng”

Trời cao xin đổ Thánh Thần ban ơn

Hồn con tĩnh lặng bình an

Chúa là đuốc sáng dẫn con tới bờ

Đến bờ một cõi yêu thương

Cỏ xanh tươi mát suối nguồn tình yêu

Lạy Chúa thương xót con nhiều

Từ nay con chớ xa lìa Chúa yêu.

Ơ'N GỌI CURSILLO

Vào mùa hè năm 1992, tôi dự Khóa Ba Ngày Cursillo

Việt Nam San Jose tại Camp St. Francis. Khóa học thực sự là một cuộc hành trình tâm linh sâu sắc đối với tôi; tôi cảm nhận sự tác động của Chúa Thánh Thần một cách rõ ràng. Vào ngày thứ ba của Khóa, khi nhìn lại quá khứ cuộc đời, với nhiều suy tư, tôi thấy mình quý giá trong con mắt của Chúa, cảm nhận tình yêu của Ngài qua tình yêu của người vợ, của đứa con, của cha mẹ, anh chị em, của bạn bè và biết bao người tôi gặp trong cuộc đời! Rồi tôi bật khóc.

Tôi bắt đầu yêu Cursillo vì Thầy Chí Thánh đã chạm vào tôi, mở mang tầm mắt và tâm trí của tôi. Bấy lâu tôi vẫn nghĩ mình là một Kitô hữu tốt lành, nhưng thực ra đời sống đức tin của tôi hời

hợt lắm. Nhờ Cursillo, cuộc sống của tôi thay đổi chậm rãi, nhưng tiệm tiến mỗi ngày.

Nhiều người khi biết tôi sinh hoạt tích cực trong PT Cursillo hỏi tôi, vậy Cursillo là gì mà anh yêu thích quá vậy? Tôi không biết làm sao trong một thời gian ngắn ngủi giải thích cho họ hiểu về Phong trào nên tôi kể trường hợp của tôi.

Ba chân kiềng mà tôi học được trong khóa là *sùng đạo, học đạo và hành đạo* giúp tôi tìm được sự quân bình cho đời sống đạo của mình. Tuy bận rộn công việc làm ăn, hay là gì đi nữa, tôi cố sắp xếp thì giờ để không những tham dự thánh lễ Chúa Nhật mà siêng năng cầu nguyện hơn, đến nhà thờ dự lễ ngày thường hoặc khi có

thời giờ. Thờ phượng Chúa là một niềm vui, và khi đến với ngài tôi cảm nhận một nỗi bình an trong tâm hồn.

Tôi siêng năng học hỏi về Chúa hơn, vì như có người nói, "*vô tri bất mộ*". Tôi tận dụng các cuộc tĩnh tâm, hội thảo, học hỏi Thánh kinh, đọc sách báo đạo để biết về Chúa. Nhưng làm sao biết Chúa cho đủ, nên tôi chỉ biết hết lòng cảm tạ vì tình Chúa thương tôi và xin Ngài hướng dẫn tôi cách ăn ở sao cho xứng hợp với lòng thương của Ngài.

Hai năm sau, bà xã tôi tham dự khóa Ba Ngày, cũng trở nên yêu thích Cursillo một cách đặc biệt, làm cho tôi có bạn tâm phúc đồng hành. Cursillo trong tôi dường như chấp cánh! Có những

lúc tôi chán nản, lười biếng, tôi lại được động viên, nâng đỡ để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi tham gia hội nhóm và các sinh hoạt của Phong trào, nhờ thế lòng yêu thích Cursillo của tôi vẫn luôn nồng nàn.

Tôi chắc rằng nhiều người đều biết dụ ngôn về những Nén Bạc mà Phúc Âm thánh Matthêu trong chương 25 đã kể:

Chúa ban cho ba người đầy tớ những món quà khác nhau. Một người nhận được năm nén bạc, người khác hai nén, và người khác một nén. Ngài đã ban cho họ mỗi người mỗi món tùy theo khả năng của họ.

Hai trong số ba người đầy tớ đã làm rất tốt. Họ ra đi và buôn bán; họ nhân đôi tài sản của mình; họ đã thành công. Nhưng người thứ ba thì không làm gì cả. Anh ta nhận được một nén và giấu nó đi. Anh dường như mặc cảm vì nhận được ít và lo sợ

mình sẽ thất bại trong đầu tư nên đã cất nén bạc và chôn nó vào lòng đất.

Chúng ta đã biết kết cục của câu chuyện: Chúa khen những tôi tớ tốt lành và ban thưởng cho họ; nhưng người đầy tớ tồi tệ, ngài đã lên án và phạt nó vào địa ngục.

Trong dụ ngôn này, có phải điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng tài năng Chúa ban? Tôi biết Chúa không đòi hỏi tôi phải làm những gì mà khả năng tôi không có; nhưng ngài đòi hỏi tôi phải sử dụng hết khả năng ngài ban để tôi phục vụ ngài. Vì thế, tôi tận dụng mọi cơ hội, từ ở sở làm, ngoài xã hội, trong gia đình... để dẫn thân, áp dụng những điều tôi học được từ đặc sủng của phong trào.

Cursillo đã giúp tôi hiểu Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, yêu thương tôi!

Thiên Chúa yêu thương tôi trước. Không phải vì

tôi yêu Ngài thì Ngài mới yêu tôi. Ngài yêu thương tôi bất kể tôi là ai và tôi như thế nào bởi vì *“Thiên Chúa là tình yêu”* (1 Ga 4: 8). Và điều làm cho tôi cảm động một cách sâu xa là, mặc dù Ngài là Thiên Chúa, Ngài vẫn gọi tôi là bạn hữu của Ngài: *“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì Thầy đã nói cho các con nghe tất cả những gì Thầy đã nghe từ Cha Thầy”* (Ga. 15:15).

Điểm mấu chốt ở đây là, tôi cần giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa. Vì vậy, lòng sùng đạo của tôi cần được nồng nàn, và thực sự, vì tôi có Chúa, tôi không hề thấy cô đơn.

Cursillo hướng đến mọi người thuộc mọi tầng lớp trong cuộc sống vì muốn tất cả mọi người biết rằng, *“Thiên Chúa yêu thương họ!”* Những người quanh tôi đều là hình ảnh của Chúa, nên tôi cần đối đãi với họ với tất cả chân tình của mình. Điều

đó đòi buộc tôi không từ nan để dẫn thân phục vụ, từ trong gia đình, xóm giềng cho đến sở làm, ngoài xã hội. Những khi phục vụ như thế, tôi gặp được niềm vui. Nhưng tôi cũng phải tự nhắc mình, có khi tôi tưởng mình làm nhiều “*công việc của Chúa*”, nhưng không biết có phải vì tôi yêu Chúa mà làm không, hay là vì mình? Người anh trai trong câu chuyện dụ ngôn, “*Đứa con hoang đàng*”, sống trong nhà của cha mình, nhìn thấy cha hàng ngày và làm việc cho cha, nhưng anh ta vẫn là một “*người xa cách*”, vì anh ta không cảm nhận được tình yêu thương của cha mình. Tôi không mong mình như vậy.

Đức Đáng Kính Cursillista Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một tù nhân của chế độ cộng sản Việt Nam trong 13 năm, đã nói: “*Theo Chúa, đừng theo công việc của Chúa*”. Công việc của Chúa là tốt, nhưng nếu Chúa muốn bạn bỏ chúng, hãy bỏ ngay; vì theo Chúa là điều thiết yếu,

không phải theo việc của Chúa. Ngài nói, “*Đức Maria đã chọn Chúa. Ngài đã từ bỏ các dự án của mình mà không hiểu hết bí ẩn đang được thực hiện trong cơ thể và số phận của mình*”.

Một khía cạnh khác của phong trào là tình bạn.

Phong trào Cursillo tin rằng tình bạn là phương cách tốt nhất để truyền đạt tình yêu của Chúa. PT có câu châm ngôn, “*Làm bạn, là bạn, và mang bạn đến với Chúa Kitô*”. Thật vậy, trong phong trào tôi gặp được nhiều bạn hữu, nhiều người đối xử lòng tốt với tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng gặp điều tiêu cực. Nhưng không vì thế mà tôi ngại không làm bạn với người tôi gặp. Trở thành một người bạn là đối xử với người khác không chỉ bằng tình yêu và sự tôn trọng mà còn bằng cả sự qua lại với nhau, bằng sự hiện diện.



Cha quá cố Cursillista Hoàng Xuân Nghiêm đã giải thích tầm quan trọng của sự hiện diện như sau: “*Đến là thương, không đến vẫn là thương, nhưng đỉnh cao của yêu thương là sự hiện diện*.”

Chúa Kitô, con người và tình bạn là mẫu chốt của phong trào Cursillo. Tôi nợ Cursillo hồng ân đã giúp tôi sống đời sống Kitô hữu tốt hơn, vì thế, tôi ước mong mình luôn trung thành và không ngừng sống đặc sủng của Phong trào.

Cầu xin Thầy Chí Thánh cho tôi luôn được liên kết trong tình yêu và tình bạn với Ngài.

Cursillista Trần Hiếu

Những chuyện chúng tôi muốn kể ra đây là một phép lạ phi thường mà đã tồn tại trên 12 thế kỷ qua (1,200 năm) và vẫn còn có đến ngày nay, ngay trước mắt chúng tôi. Mình và Máu Chúa vẫn còn được bảo tồn cho đến nay trong bình Thánh Thể mà tất cả ai cũng có thể thấy và sùng bái được tại Lanciano, Ý Đại Lợi. Đây là

đầu có tên là Anxanum. Tên hiện đại "Lanciano" có nguồn gốc từ chữ Lance trong tiếng Ý. Lance có nghĩa là giáo - dựa trên cái giáo đã dùng để đâm xuyên qua tim Chúa Giêsu trên Thập Giá. Theo truyền thống ngày xưa kể lại, Longinus - tên lính La Mã đã dùng cái giáo (Lance) để đâm vào sườn Chúa sau khi Ngài đã sinh thì - là người từ thành phố Anxanum. Và

mắt của ông ta. Bởi thế nên ông đã trở lại đạo và chết tử vì đạo.

Phép Lạ

Một hôm nọ, một ngày trong thế kỷ thứ tám, trong nhà thờ của các thánh Legontian và Domitian tại Lanciano, một tu sĩ Dòng Basilian đang khai mở lễ theo tục lệ La Tinh - với Bánh Thánh làm bằng bánh mì không men thì ông bỗng nghi ngờ về chuyện Thánh Hiến bánh

Thánh Thể Tình Yêu

Phép Lạ ở Lanciano, Ý Đại Lợi

Tác Giả: Thérèse Tardif

Chuyển Dịch: Maria Nguyễn Thị Bạch Hường

một phép lạ mà các khoa học gia hiện đại cũng phải bái phục sau khi đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong 1970-71.

Thành phố Lanciano, có trước Thiên Chúa Giáo, ban

sau đó Anxanum được đổi thành Lanciano vì cái giáo (Lance) Longinus đã dùng. Longinus bị kém mắt nhưng đã nhìn lại rõ ràng sau khi lấy tay còn đẫm Máu Chúa đung vào

và rượu để trở nên sự hiện diện thật sự và trọng yếu của Mình và Máu Chúa.

Sau khi phán những câu để Thánh Hiến "Đây là Mình Ta ... Đây là chén Máu Ta", như Chúa Giêsu đã dạy

cho môn đệ, vị tu sĩ thấy Bánh Thánh đổi dạng thành Thịt thật sự của Người, và rượu đổi thành Máu đỏ thật sự; chén Máu này đông lại và chia thành năm miếng huyết; mỗi miếng hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi xin trích một đoạn từ một văn kiện vẫn còn giữ ở Lancia-no:

“Hoàng sợ và bối rối bởi một phép lạ quá vĩ đại và kỳ diệu, ông ta đứng một hồi giống như đã được tách đến một sự ngây ngất thánh thiện (Divine ecstasy); nhưng sau cùng, khi sự sợ hãi đã được thế bằng một niềm vui của tâm linh đổ đầy tràn trong linh hồn ông để trở thành một khuôn mặt rạng rỡ. Mặc dù mặt ông tràn đầy nước mắt, ông hướng về phía cộng đồng và nói với họ như sau: “Ôi phúc thay cho những chứng nhân được nhìn thấy Thiên Chúa Đầy Phúc Lạ, vì sự thiếu Đức tin của tôi, đã muốn trưng bày Chính Ngài

trong Minh Thánh Thể và phô bày Chính Ngài rõ ràng trước mắt chúng ta. Đến đây, các anh chị em hãy tới và chiêm ngưỡng Thiên Chúa của chúng ta - rất gần kề bên chúng ta. Đây là Minh và Máu của Chúa Yêu Dấu Nhất của chúng ta.”

Sau những lời trên, những người hăng hái chạy vội vã lên bàn thờ với sự sùng kính và hoàn toàn hoảng sợ, bắt đầu khóc xin thương xót, với nước mắt dàn dụa. Tin tức về phép lạ hiếm có và chưa bao giờ xảy ra truyền khắp thành phố. Không ai đếm nổi những hành động đến từ sự thống hối mà từ già tới trẻ, vội vàng tụ họp lại, muốn làm công khai...”

Da Thịt Bánh Thánh, vẫn còn có thể nhìn rõ rệt ngày nay, có kích thước như bánh thánh lớn dùng bây giờ trong nhà thờ La Tinh; da thịt màu nâu nhạt và nhìn như màu hồng khi xem từ phía sau. Máu thì vẫn đông lại và có

màu đất giống như màu vàng nâu.

Bây giờ mới là điều thần diệu hơn nữa: Hội Thánh Công Giáo luôn dạy rằng Chúa Giêsu hiện diện thật sự và hoàn toàn trong một bánh thánh còn nguyên hay trong một mảnh nhỏ; và điều trên cũng đúng y như vậy khi rượu đã được thánh hóa để trở nên Máu Chúa. Năm miếng huyết đựng trong hòm (reliquary) - khi cân từng miếng một hay cân chung tất cả đều chỉ có chung một trọng lượng: 15.85 gram.

Sự Xác Thực của các Thánh Tích (relics) trên
Trong những 12 thế kỷ vừa qua, nhiều Giám Mục của giáo phận Lanciani đã xác thực các thánh tích trên. Tất cả các ngài đã làm chứng rằng những sự thật trên là phép lạ có thật. Trong năm 1970-71, và lần nữa trong 1981, đã có những cuộc khảo nghiệm khoa học bởi nhà khoa học gia lầy lừng là Giáo Sư Odoardo Linoli, một giáo sư tinh khôi của

viện Anatomy and Pathological Histology and in Chemistry and Clinical Microscopy. Ông đã được trợ giúp bởi giáo sư Ruggero Bertelli từ Đại Học Siena. Sự phân cứu đã được tiến hành với một cách tuyệt đối trong những phương pháp khoa học chính xác không thể chối cãi được. Và tất cả tài liệu đã được thu thập với nhiều hình ảnh siêu vi. Sự phân tích trên đã cho ra những kết luận sau:

- **Miếng Thịt là thịt thật. Máu là máu thật.**
- **Thịt và Máu là của loài người.**
- **Miếng thịt là một phần của của quả tim.** Trong Thịt có nhiều phần của quả tim: cơ tim (myocardium), màng trong tim (endocardium) phế vị thần kinh (vagus nerve), và cả buồng tim bên trái (left ventricle) cho phía cơ tim dày.
- **Thịt và Máu có cùng một loại máu: AB** (đây cũng là loại máu giống y

hệt như loại máu từ Khăn Thành Turin mà giáo sư Baima Bollone đã khám phá ra).

- **Trong máu cũng có proteins với tỷ lệ giống như máu tươi.** Trong máu cũng có các loại khoáng chất: chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium and calcium.

Sự bảo toàn nguyên vẹn của Thịt và Máu khi đã để bên ngoài phòng lạnh trong suốt 12 thế kỷ qua và sự đụng chạm với không



**Thánh Thể Chúa - Lanciano
- Close Up**

khí và những phần tử sinh vật hoá, đã vẫn còn là một hiện tượng kỳ diệu siêu nhân.

Bên Bolsena, Ý Đại Lợi cũng có một là một sự bảo toàn nguyên vẹn của Thịt và Máu tương tự và đã dẫn Hội Thánh đến sự tổ chức Lễ Mừng Thánh Thể Chúa (Feast of Corpus Christi) hàng năm từ 1264 - với cuộc rước với Chúa Hằng Sống trong Minh Thánh được kiệu trọng thể, trong khi hoàn trên khắp đường phố. Tung hô Chúa Giêsu và Thánh Thể Tình Yêu của Ngài!



Minh và Máu Thánh Chúa - Lanciano

Phong Trào CURSILLO San Jose

Thân gửi những Cursillistas đang cùng tôi hân hoan tiến bước qua việc sinh hoạt và phục vụ Phong Trào Cursillo với niềm tin Kitô giáo.

Thân gửi những Kitô hữu, những người đã được chọn với quyền gọi Thiên Chúa là Cha, đang cùng tôi hành hương trên đường gập ghềnh về nhà Cha vĩnh cửu trên nước Trời.

Thân gửi những đấng cha mẹ chưa cùng niềm tin Kitô giáo nếu chưa có cơ hội được biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng muôn loài, và cũng là Đấng Rất Yêu Thương.

Lời đầu tiên tôi xin thân chúc tất cả được bình an và ân sủng của Thiên Chúa.

Phong trào Cursillo là một phong trào dành cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô tham dự một khóa học

3 Ngày Cuối Tuần. Tình bạn trong khóa học là yếu tố chính giúp củng cố và phát triển niềm tin Kitô giáo của bản thân, qua những trải nghiệm có thật với cá nhân, với tha nhân, và với Thiên Chúa.

Tôi là Cursillista Giuse Trần Văn Trung, thuộc giáo xứ Đức Mẹ La-Vang, đã may mắn được gia nhập Phong trào Cursillo khi hoàn tất Khóa Cursillo 36, năm 2009. Tôi hiện đang phục vụ trong Ban Cầu Nguyện của phong trào.

Phong trào Cursillo thường dùng những chia sẻ chứng nhân để nói lên những cảm nghiệm riêng của cá nhân hầu làm tăng trưởng đức tin Kitô giáo cho bản thân và cho những người khác; Vì vậy những gì được chia sẻ ở đây là những cảm nghiệm riêng của cá nhân tôi. Đó là lý do chủ từ và túc từ

“Tôi” được dùng rất nhiều trong bài viết này. Đây là nét rất đặc biệt của Phong Trào Cursillo.

Đôi nét về Phong Trào Cursillo

Phong trào Cursillo, giống như nhiều phong trào giáo dân trong giáo xứ hay trong một giáo phận, giúp người Kitô hữu sống đạo để trở thành những Kitô hữu đích thực. Để củng cố Kiêng 3 Chân của Kitô giáo - Sùng đạo, Học đạo, và Hành đạo - Phong trào Cursillo phát triển qua 3 giai đoạn:

1. Tiền Cursillo (Pre-Cursillo): giai đoạn chuẩn bị cho Khóa 3 Ngày cả về nhân sự, công việc và các ứng viên dự khóa.

2. Khóa 3 Ngày Cuối Tuần (3-Day Weekend Cursillo): Người tham dự sẽ sống 3 ngày cuối tuần với nhóm



35

Năm

Một

Chặng

Đường

bạn (Decuria) mà họ sống, sinh hoạt, và giải trí chung với nhau trong 3 ngày. Khóa nam được tổ chức tuần lễ đầu và khóa nữ được tổ chức vào tuần sau đó.

3. Hậu Cursillo (Post Cursillo): Sau khi tham dự khóa Cursillo, tất cả người đã tham dự sẽ được gọi là Cursillista, và sẽ tiếp tục sinh hoạt với nhau qua:

- a. **Nhóm nhỏ:** Nhóm bạn mà người Cursillista đã sinh hoạt chung với nhau trong Khóa 3 Ngày. Các thành viên trong nhóm sống đạo và chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân qua việc sùng đạo, học đạo, và hành đạo.
- b. **Đại hội Ultreya:** Đại hội các nhóm nhỏ mà trong đó các chia sẻ chứng nhân (witness talks) của người Cursillista, mới cảm nghiệm và sống động, được chia sẻ trước đại hội nhằm giúp tất cả các Cursillista củng cố và phát triển đức tin của chính mình.
- c. **Trường Lãnh Đạo:** Trường cung cấp cơ hội

để giúp cho tất cả các Cursillista muốn học hỏi và tăng trưởng đức tin Kitô giáo qua các đề tài về tín lý đức tin Kitô giáo và nâng tầm hiểu biết về Phong trào Cursillo qua các đề tài về kỹ thuật của Phong Trào Cursillo. Ban Điều Hành và Trường Lãnh Đạo phải giúp Phong trào hoạt động và phát triển đúng với tâm tưởng, mục đích và phương pháp của phong trào Cursillo.

Những Cursillista đầy nhiệt huyết sau khóa Cursillo đã chọn và trở về phục vụ cho Phong trào Cursillo San Jose

Phong trào Cursillo ở San Jose đã được hình thành và phát triển cho đến nay được đánh dấu là 35 năm. Rất nhiều Cursillista đã tham dự Khóa 3 Ngày, đã và đang sống đạo tốt hơn vì hiểu biết nhiều hơn về Kitô giáo. Chân kiềng 3 chân của Kitô giáo đó là sùng đạo, học đạo, và hành đạo. Chân kiềng này bổ túc và làm mạnh chân kiềng kia, và chúng liên kết với nhau thành một vòng tròn. Vòng tròn này càng ngày càng lớn mạnh và liên tục phát triển. Phong trào

Cursillo phần nào đã và đang giúp giáo hội Công Giáo Việt Nam tại các giáo xứ cũng như trong giáo phận San Jose hình thành những Kitô hữu Việt Nam đích thực. Khóa Cursillo 3 Ngày của phong trào đã và đang làm sống động lại những gì là căn bản nhất của một tín hữu Kitô qua những bài nói (Rollo) về các đề tài tín lý do các tu sĩ trình bày, cũng như các đề tài phổ quát có liên quan đến phong trào do các Anh Chị Cursillista trình bày. Phong trào đã thực hiện mỗi năm được 2 khóa học Cursillo, một cho nam và một cho nữ, và đến nay đã được 35 năm. Hai Khóa mới đây nhất là Khóa 60 và Khóa 61 của năm 2023 vừa hoàn tất và đạt nhiều kết quả mỹ mãn.

Để phong trào Cursillo được hình thành và đi vào hoạt động cho đến nay nhờ vào những cống hiến rất to lớn của nhiều anh chị Cursillista. Nhiều anh chị lớn tuổi đã về nhà Chúa, nhiều anh chị không còn sức khỏe và đang đau yếu, và nhiều Cursillistas trẻ vẫn còn đang hăng say hoạt động cho đến nay. Để ghi lại những tài năng và cống

hiến của những Cursillista nhiệt huyết, xin được mạn phép ghi lại những tên tuổi thân thương của các Cursillistas tích cực từ trước tới nay. Cám ơn Chị cựu Trưởng Trường Lãnh Đạo (Trường Huấn Luyện) Gertrude Nguyễn Hồng Tú với bài viết “Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, Giáo Phận San Jose – Hai Mươi Năm Qua”. Một số thông tin sau đây được cập nhật những chi tiết dựa vào bài viết của Chị trong cuốn Đặc San Ultreya 2009. Những cố gắng của những Anh Chị Cursillistas đi trước vẫn được ghi nhớ và hiện vẫn đang được tiếp nối một cách liên tục với những khuôn mặt vui tươi và đầy nhiệt huyết mới ngày hôm nay. Ước mong sao nhiều Anh Chị Cursillista khác nữa sẽ tiếp tục danh sách dài này cho các thế hệ sau.

Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo San Jose

Phong trào Cursillo San Jose được thành lập từ năm 1988 với 3 Cursillistas sáng lập viên đã tham dự Khóa Cursillo Ba Ngày tại Việt Nam:

1. Linh mục Phaolô Lưu Đình Dương, Khóa 2 Nha Trang
2. Anh Phaolô Bùi Văn Trác, Khóa 2 Sài Gòn
3. Anh Đôminicô Vũ Ngọc Công, Khóa 7 Cần Thơ

Linh Hướng Phong Trào Cursillo San Jose

Trong suốt 35 năm qua Phong Trào Cursillo thuộc Giáo Phận San Jose đã có tất cả 3 Cha Linh Hướng:

1. Cha Phaolô Lưu Đình Dương, linh hướng Phong Trào từ năm 1998 đến tháng 12 năm 2004.
2. Cha Phaolô Phan Quang Cường, linh hướng cho Phong Trào từ năm 2005 cho đến 2011
3. Cha Andrew Nguyễn Vũ, linh hướng cho Phong Trào từ năm 2012 cho đến nay.

Trưởng Ngành Phong Trào

1. Anh Cursillista Đôminicô Nguyễn Trung Hòa
2. Anh Cursillista Giuse Hoàng Kế Thế (hiện nay là Phó Tế)
3. Anh Cursillista Phêrô Nguyễn Chính Lập

4. Anh Cursillista Antôn Phạm Trung Điểm (hiện nay là Phó Tế)

5. Anh Cursillista Joseph Hùng Quốc Thu

6. Anh Cursillista Gioan Trần Hiếu

7. Anh Cursillista Matthew Phan Hoàng Vương

Phó Ngành Phong Trào

1. Anh Cursillista Dominicô Vũ Ngọc Công

2. Anh Cursillista Phaolô Bùi Văn Trác

3. Anh Cursillista Gioan Lê Phạm Hùng

4. Anh Cursillista Giuse Nguyễn Văn Kính

5. Anh Cursillista Giuse Trần Văn Trung

6. Anh Cursillista Matthew Phan Hoàng Vương

7. Anh Cursillista Dominicô Nguyễn Đức Hải

Thư Ký Phong Trào

1. Chị Cursillista Maria Vũ Thị Mến

2. Chị Cursillista Maria Nguyễn Thị Vui

3. Chị Cursillista Anna

Phạm Thu Hằng

4. Chị Cursillista Theresa Nguyễn Bạch Huệ

5. Chị Cursillista Theresa Nguyễn Ngọc Diệp. Phụ tá là Chị Cursillista Maria Phạm Điểm Thúy.

6. Chị Cursillista Maria Goretti Nguyễn Thùy Anh

7. Chị Cursillista Agnes Nguyễn Thị Nguyệt

8. Chị Cursillista Teresa Nguyễn Chân Tú

9. Anh Cursillista Maximilian Kolbe Đỗ Minh Chánh

Thủ Quỹ Phong Trào

1. Chị Cursillista Theresa Phạm Kim Thảo

2. Chị Cursillista Anna Phạm Thu Hằng

3. Chị Cursillista Anna Trần Nguyễn Mai

4. Chị Cursillista Maria Lê Thị Hoa

5. Chị Cursillista Maria Dương Thị Thanh

6. Chị Cursillista Maria Nguyễn Kim Dung

7. A/C Gioan Vũ Duy Đạt - Maria Vũ Thùy Linh

8. Chị Cursillista Maria Nguyễn Ngọc Dung

9. Chị Cursillista Victoria Lee Vicki

10. Chị Cursillista Đặng Phương Tần

Khối Tiền

1. Chị Cursillista Monica Nguyễn Minh Tâm

2. Anh Cursillista Giuse Nguyễn Kim Giáp

3. Anh Cursillista Phêrô Nguyễn Văn Đại

4. Anh Cursillista Giuse Trần Anh Tài

5. Anh Cursillista Micae Nguyễn Hữu Quang

6. Anh Cursillista Jerome Việt Hải

7. Anh Cursillista Gioan Baotixita Nguyễn Nhật Tiến

8. Chị Cursillista Teresa Nguyễn Phương Anh

9. Chị Cursillista Theresa Nguyễn Thanh Trúc

Khối 3 Ngày

1. Anh Cursillista Giuse Hoàng Kế Thế (hiện nay là Phó Tế)

2. Anh Cursillista Giacôbê

Dương Văn Diễn

3. Anh Cursillista Giuse
Trần Văn Ngôn

4. Anh Cursillista Phêrô
Nguyễn Văn Đại

5. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Chính Lập

6. Anh Cursillista Phêrô
Tống Văn Đại

7. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Văn Kính

8. Anh Cursillista Đôminicô
Hoàng Bá Ngân

9. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Văn Tân

10. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Ngọc Phan

11. Phanxicô Xavier Châu
Hoàng Minh

Khối Hậu

1. Anh Cursillista Đôminicô
Vũ Ngọc Công

2. Anh Cursillista Phaolô
Bùi Văn Trác

3. Anh Cursillista Gioan
Trần Hiếu

4. Anh Cursillista Giuse
Trần Văn Ngôn

5. Anh Cursillista Giuse
Trần Đình Hiền

6. Anh Cursillista Antôn
Phạm Trung Điểm (hiện
nay là Phó Tế)

7. Anh Cursillista Gioan
Baotixita Nguyễn Văn Kết

8. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Văn Thắm

9. Anh Cursillista Giuse
Bùi Quang Hùng

10. Anh Cursillista Đa
Minh Vũ Văn Cao

11. Anh Cursillista
Đôminicô Nguyễn Lô

Khối Truyền Thông

1. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Đức Tuyên

2. Anh Cursillista Phêrô
Nguyễn Việt Tấn

3. Anh Cursillista Louis
Nguyễn Ngọc Nhan

4. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Hòa Trinh

5. Anh Cursillista Nguyễn
Ngọc James / Chị Cur-
sillista Kim Trâm
(Website)

6. Anh Cursillista Joseph
Đào Tiến

7. Anh Cursillista Domini-
cô Savio Nguyễn Trần
Duy (Website)

8. Anh Cursillista Phêrô
Phạm Huy Dũng

9. Anh Cursillista Phêrô
Nguyễn Châu Tuấn

10. Anh Cursillista Gioan
Vũ Ngọc Danny

Trưởng Trường Lãnh Đạo

1. Anh Cursillista Đôminicô
Phạm Văn Hương

2. Anh Cursillista Giuse
Hoàng Kế Thế (hiện là Phó
Tế)

3. Anh Cursillista Giacôbê
Dương Văn Diễn

4. Anh Cursillista Phêrô
Nguyễn Chính Lập

5. Chị Cursillista Gertrude
Nguyễn Hồng Tú

6. Anh Cursillista Giuse
Trần Thái Hoàng

7. Anh Cursillista Giuse
Trần Văn Trung

8. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Văn Thắm

Phụ Tá Huấn Luyện

1. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Đức Tuyên

2. Anh Cursillista Gioan
Trần Hiếu

3. Anh Cursillista Phaolô

Bùi Văn Trác

4. Anh Cursillista Giacôbê
Duong Văn Diễn

5. Anh Cursillista Gioan
Baotixita Nguyễn Văn Kết

6. Chị Cursillista Maria
Nguyễn Mai

7. Chị Cursillista Anna
Trần Thúy

Phụ Tá Tài Liệu

1. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Đức Tuyên

2. Anh Cursillista Louis
Nguyễn Ngọc Nhan

3. Anh Cursillista Giuse
Nguyễn Hòa Trinh

4. Anh Cursillista Gioan Lê
Phạm Hùng

5. Anh Cursillista Phêrô
Nguyễn Chính Lập

6. Anh Cursillista Giuse
Hoàng Kế Thế (hiện là Phó
Tế)

7. Anh Cursillista Giuse
Trần Thái Hoàng

Phụ Tá Kế Hoạch

1. Anh Cursillista Giuse
Đình Xuân Thịnh

2. Anh Cursillista Giuse
Trần Thanh Điền

3. Anh Cursillista Phaolô
Bùi Văn Trác

4. Anh Cursillista Gioan Lê
Phạm Hùng

5. Anh Cursillista Giuse
Hoàng Kế Thế (hiện là Phó
Tế)

6. Anh Cursillista Giuse
Vũ Văn Hợi

7. Anh Cursillista Jerome
Việt Hải

Khóa Cursillo 36 năm 2009 đã biến đổi tôi

Khóa 36 SJVN được tổ chức trung tuần tháng 8 năm 2009 đã được nhiều anh em tham dự trong đó có tôi.

Năm đó tôi có người em gái út trong gia đình, đã tham dự khóa Cursillo năm 2008, giới thiệu tôi và muốn ghi danh cho tôi tham dự Khóa cho nam giới. Lúc bấy giờ tôi đang là một đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm tại cộng đoàn Giáo xứ Chúa Ba Ngôi, nên tôi nghĩ tôi không thể tham gia thêm một hội đoàn nào khác nữa, nhất là cái tên Cursillo nghe có vẻ giống như Casino, cái tên tôi không thích chút nào.

Tôi dứt khoát không ghi danh nhưng cô em út của tôi đã tìm đủ cách để thuyết phục tôi. Sau cùng tôi đồng ý ghi danh tham dự chỉ vì nghe nói các bữa ăn có rất nhiều thức ăn ngon miệng, và hơn thế nữa, tôi cũng mong muốn có một cuối tuần nghỉ ngơi trong khóa Cursillo, sau một tuần làm việc bận rộn với nhiều công việc trên hãng.

Khi lên đến Camp St. Francis tôi chú ý ngay đến một logo lớn treo ngay lối lái xe đi vào. Trên đó có câu kinh thánh, “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” Tôi cảm thấy vui vì tôi đã được chọn để tham dự khóa Cursillo này, chứ chẳng phải đó là quyết định riêng của Tôi. Tuy vậy tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, “Tôi sẽ học được gì sau khi tham dự khóa học này?”

Trái với tất cả những gì tôi cho là được nghỉ ngơi và thoải mái, trên thực tế, khóa học này đầy kín với những chương trình, thậm chí là chưa nói đến việc thiếu giờ để làm việc và sinh hoạt chung với nhau. Dần dà tôi bắt đầu thấy thích khi tình bạn bắt đầu triển nở với



những anh em chung Decuria Matthew của tôi. Tôi bắt đầu được đánh động với những phút cầu nguyện trong giờ cầu Thánh Thể, say mê với những phút tĩnh lặng cầu nguyện một mình với Thầy Chí Thánh trong đêm tối, cảm nhận thấy mình đang gần gũi bên Chúa khi nghe những lời thánh ca rất trầm ấm của tất cả các giọng nam, đang tung hô Thiên Chúa trên các tầng trời trong các thánh lễ của các buổi sáng tinh mơ, và nhất là nghe được tiếng lửa tí tách nổ nhẹ hòa điệu với tiếng sóng rì rào của biển

bên dưới vách núi của trại. Điều này làm tôi nhớ đến đoạn phúc âm Đức Giêsu nướng cá trên bờ biển chờ đợi các môn đệ của Người đang chèo thuyền vào bờ. (Năm 2009 Phong trào vẫn có chương trình đốt lửa trại ít phút để cầu nguyện bên bờ biển.) Trước khi mãn khóa tôi cũng đã được nghe và được đánh động rất nhiều qua nhiều chứng nhân gặp Chúa rất thực của những anh em cùng Khóa 36 với tôi.

Sau khóa học Cursillo tôi liền trở lại sinh hoạt với Phong Trào Cursillo qua

các buổi đại hội Ultreya, và tham dự các buổi sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo. Không như lúc ban đầu, giờ đây tôi bắt đầu đam mê Phong Trào Cursillo với những sinh hoạt vui tươi và những hoạt động quanh năm của nó.

Tôi đã và đang sống Cursillo được 14 năm với chiếc kiềng 3 chân của Kitô giáo. Đó là Sùng đạo, Học đạo, và Sùng đạo. Phong trào Cursillo đã đánh thức tôi với ơn gọi của một Kitô hữu. Qua việc học hỏi và tham gia đại hội Ultreya và

Trường Lãnh Đạo thường xuyên, đức tin của tôi thêm triển nở, song song với sự hiểu biết nhiều về những kỹ thuật mà Phong Trào Cursillo đã và đang sử dụng để giúp hình thành và phát triển một Cursillista. Khi mới được rửa tội, tôi chỉ là một đứa bé sơ sinh nào có hiểu được gì về bí tích Thánh Tẩy. Dầu vậy tôi giờ đây mới nhận thức được rằng ân sủng Chúa ngay sau khi được rửa tội đã và đang giúp tôi rất nhiều trong ơn gọi trở thành một Kitô hữu sống đạo hằng ngày.

Càng sống Cursillo tôi càng dần thân nhiều hơn với các vai trò của người lãnh đạo phục vụ trong phong trào. Khi mới nghe đến tên của Trường Lãnh Đạo tôi cũng giống biết bao anh chị Cursillista khác nghĩ rằng đây là trường đào tạo ra những người lãnh đạo tài giỏi cho xã hội. Do đó một số anh chị Cursillista không tham dự các buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo của Phong Trào Cursillo.

Lời Chúa trong đoạn trích của Tin Mừng theo Thánh Matthew từ câu 25 đến hết câu 28 sau đây giúp tôi hiểu ý nghĩa thật sự của

Trường Lãnh Đạo của Phong Trào Cursillo.

Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.

Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.

Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ”

Như vậy tôi có thể gọi Trường Lãnh Đạo của phong trào là “Trường Lãnh Đạo Phục Vụ”, là trường đào tạo những người đầy tớ cho những người anh em khác. Tôi lúc đó tự hỏi mình rằng, “Tôi có còn muốn trở thành một đầy tớ cho người khác không?”

Trong phong trào Cursillo Đức Giêsu Kitô thường được gọi là Thầy Chí Thánh. Tôi hoàn toàn đặt trọn niềm tin và cương quyết đi theo Thầy Chí

Thánh, như vậy tôi cũng chọn Người là bậc Thầy vĩ đại của tôi. Lời của Thầy đã lôi cuốn tôi khi tìm thấy những gì Thầy muốn dạy tôi về tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ còn có thể tìm thấy trong tin mừng của Thánh Máccô (Chương 9 từ câu 33 đến câu 35) mà tôi luôn ghi nhớ để hiểu thấu đáo về Trường Lãnh Đạo Cursillo, và có thể trả lời được câu hỏi, “Ai có thể tham gia Trường Lãnh Đạo của Cursillo?” Câu trả lời là những anh chị Cursillista nào muốn trở thành người phục vụ đều có thể tham gia Trường Lãnh Đạo.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Đọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Tôi biết nhiều về phong

trào nhờ việc đọc qua sách vở mua được, phục vụ nhiều công việc khác nhau của phong trào, và tham dự các đại hội của Phong trào Cursillo cấp Miền hoặc đôi lần tham dự các đại hội cấp quốc gia. Tôi thật sự tin tưởng rằng Thầy Chí Thánh đã tạo cơ hội và sắp xếp mọi trở ngại để tôi có thể tham dự các đại hội, cũng như ban phát nhiều ân sủng cần thiết để tôi có thể hoàn tất những gì mà tôi được chọn và trao phó.

Trong những công việc mà tôi đầu tư thời giờ, công sức, và học hỏi được nhiều nhất đó là vai trò của người Trưởng Trường Lãnh Đạo. Với những bài về tín lý mà Trường Lãnh Đạo sắp xếp, được trình bày bởi các Cursillista có chức Thánh, tôi nhận ra rằng, đức tính khiêm nhường là bước đi quan trọng đầu tiên phải có để trở thành một Cursillista lãnh đạo phong trào Cursillo, như đã có lần Thầy Giêsu nhắc nhở tôi và mời gọi tôi lớn lên trong sự khiêm hạ giống như Thầy.

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi

bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
(Mt 11, 29-30)

Hiệp nhất là bước đi thứ hai của người Cursillista lãnh đạo. Nên một là lời cầu xin mà tôi tìm thấy trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Thánh Gioan có viết trong Chương 11 (Ga 17,20-21) như sau:

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

Cũng vậy Thánh Phaolô tha thiết khuyên răn về sự hiệp nhất được nhắc nhở trong thư thứ nhất gửi cộng đoàn Côrintô như sau: (1Cr 1,10)

Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.

Giờ đây tôi được tiếp tục công việc của Ban Cầu Nguyện của Phong Trào. Đó là việc thông tin, sắp xếp các giờ cầu nguyện, thăm viếng, và tham dự các thánh lễ an táng cho những Anh Chị Cursillista mới qua đời, cha mẹ, hay con cái của họ. Sự hiện diện của nhiều anh chị em Cursillista trong những lúc chia lìa của người thân là một niềm an ủi vô tận và cần thiết trong những lúc thương nhớ vì mất mát. Với một niềm hy vọng Kitô giáo đã giúp tôi hiểu rằng đời sống này mau qua nhưng không bị hủy diệt. Mỗi lần tham dự một giờ đọc kinh và cầu nguyện cho một người vừa qua đời, giúp tôi vững vàng trong đức tin, yêu mến việc cầu nguyện cho các linh hồn, và hân hoan với niềm hy vọng được nhìn thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt sau cái chết vì tội lỗi ở trần gian này. Sách Gióp có viết trong Chương 19, câu 25, 26 và 27a được trích như sau:

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm

thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,

Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.”

Tuy được tham dự và đóng góp nhiều cho phong trào Cursillo trong nhiều vai trò lớn nhỏ khác nhau trong nhiều năm, tôi học được và nghiệm ra một chân lý cho cuộc sống đạo như một Kitô hữu của tôi. Chức vụ, vai trò, hay nhiệm vụ có lớn hay tầm thường thế nào đi chăng nữa thì không quan trọng. Với tôi điều quan trọng nhất của một Cursillista lãnh đạo Cursillo nói riêng, và của

một Kitô hữu nói chung, đó là sự trung thành vào ơn gọi và sự hoàn thành những gì được mong ước một cách bền bỉ.

Để kết thúc, tôi nhận ra rằng những gì tôi được chọn và tham gia nhiều công việc của phong trào không phải là nỗ lực của riêng tôi. Đó chính là nhờ vào ân sủng của Thầy Chí Thánh, Người đã ban tặng cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ mãi câu Thánh Kinh mà Phong Trào Cursillo đã treo ngay cổng vào Camp Francis năm xưa. Xin trích nguyên văn ở đây để giúp bạn và

tôi sống đời Kitô hữu thật xứng đáng với tình yêu của Thầy Giêsu Chí Thánh.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” (Ga 15,16)

De Colores!

Giuse Trần Văn Trung

K. 36





CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG

Con đường yêu thương của cô thiếu nữ bắt đầu từ khi cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo, cô được học biết về Chúa từ nhỏ qua các lớp giáo lý Ruốc Lễ, Thêm Sức, bao đồng. Cô học làm giáo lý viên, cô tham gia sinh hoạt trong ca đoàn. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, cô được qua Mỹ đoàn tụ với gia đình và cư ngụ tại thung lũng hoa vàng San Jose. Với tấm

bằng cử nhân về địa chất học Geology bên Việt Nam, cô không thể kiếm được một việc làm vừa ý tại thung lũng điện tử này, thế là cô quyết định tạm cùi đi học lại 4 năm nữa để lấy bằng cử nhân về Software Engineering. Cô tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình, có con, như bao nhiêu cô thiếu nữ khác. Để mong có một cuộc sống thượng lưu khá giả hơn, cô quay lại học master để hy vọng được thêm lương, thăng chức. Tháng 7, 2007

cô ra trường với tấm bằng Master in Software Engineering, cô rất hài lòng về bản thân mình và cho là mình học như vậy là quá đủ rồi. Rồi tự thưởng cho mình một chuyến du thuyền cùng với gia đình.

Nhưng không hiểu tại sao, trong những ngày du thuyền đó cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhìn cuộc sống thượng lưu sa hoa của mọi người mà sao cô không cảm thấy còn ham muốn như xưa, có một điều

gì đó mà cô cảm thấy mình chưa học hiểu hết được, một điều gì đó cô chưa tìm ra, chưa thấy rõ ràng được. Có lẽ Chúa đã sắp đặt tất cả cho cô, để rồi một tháng sau đó vào cuối tháng 8 năm 2007, cô được đi khoá tĩnh huấn Cusrillo của phong trào Việt Nam San Jose, ở Camp Saint Francis. Cô được đi học như một học trò mẫu giáo: đi vào lớp khi được rung chuông, được sắp hàng một dẫn lên nhà nguyện viếng Chúa, được xếp hàng một xuống nhà ăn giống như hồi cô học mẫu giáo ở trường các Soeur... Nhưng qua ba ngày đó cô đã học được rất nhiều... Qua ba ngày cô đã được học lấp ráp bức tranh Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải chỉ bằng lý trí, mà bằng chính con tim của cô. Cô đã tìm lại được lý tưởng của cô, Cô đã tìm được Người Thầy mà cô muốn xin được theo học suốt quãng đời còn lại của mình.

Sau khóa học ba ngày đó, cô bắt đầu cuộc sống ngày thứ tư cùng với Thầy dạy Giêsu, người đã dẫn cô đi từng bước trên con đường yêu thương. Những cảm nghiệm về tình yêu của Thầy Giêsu trong khoá ba ngày hun đúc cô muốn sống giống như Thầy Giêsu, cô muốn tập thương yêu như Thầy, cô muốn làm cho Thầy



vui, cô muốn đem tin mừng và tình yêu của Thầy tới cho tất cả những người xung quanh trong môi trường sống của mình. Cô thương mến Thầy Giêsu và muốn sống mật thiết với Người trong Bí Tích Thánh Thể, cô không muốn làm Người buồn nên cô cố gắng mỗi

ngày vượt qua những cảm dỗ và rèn luyện nhân đức bản thân. Người Thầy Giêsu của cô rất tế nhị, Người hướng dẫn cô từng chút một qua những lời trong kinh thánh, trong những cảm nghiệm cô trải qua mỗi khi viếng Thánh Thể. Mỗi ngày cô sống mật thiết với Thầy Giêsu của cô hơn. Và vì thương Thầy của mình, cô học thương yêu những

người chung quanh của cô.

Cô hăng hái làm việc cho Thầy. Cô giúp đỡ mọi người chung quanh hết mình cho dù có phải hy sinh bản thân gia đình mình. Cô nghĩ khi cô càng làm nhiều việc cho Thầy thì càng làm cho Thầy vui hơn. Nhưng chính lúc cô muốn làm cho Thầy Giêsu

của cô vui lòng, thì lại là lúc cô “show off” nhiều hơn, cô càng muốn làm làm nhiều việc và giúp đỡ mọi người hơn. Sự cảm dỗ “được giúp đỡ người khác” của cô càng ngày càng cao đến một lúc cô chỉ “làm, làm” mà không còn dành nhiều giờ bên Thầy Giêsu của cô nữa. Cô bắt đầu thấy “buồn buồn” khi người khác không cảm nhận được những công việc cô làm cho họ, cô tỏ ra bực mình khi thấy người khác không sống quảng đại như cô. Đó chính là lúc cô đi xa ra khỏi con đường yêu thương của Thầy Giêsu của cô. Mỗi lần như vậy, Thầy Giêsu lại gửi những biến cố để dạy dỗ cô, vì Ngài muốn cô tiếp tục con đường yêu thương của mình. Nhưng cô chậm hiểu không học được ý của Thầy mình. Cho tới khi Thầy thấy cô đã đi quá xa, nên Thầy đã gửi nhiều biến cố tới dồn dập để cô thức tỉnh.

Đó là khi cô dọn về Oceanside tháng 8, 2019 để đáp lại nguyện vọng “anh em từ mọi nơi Việt Nam, Texas, San Jose được đoàn tụ

một nơi” của Ba Mẹ chồng của cô. Chồng cô là anh cả trong gia đình. Anh là người vượt biên một mình lúc 16 tuổi trước và sống xa gia đình nên đó cũng là nguyện vọng của anh. Cô hiểu tấm lòng của chồng và làm hết mình để giúp anh. Gia đình cô dọn xuống Oceanside trước, và những gia đình bên Texas & Việt Nam bắt đầu dọn qua từ từ vào cuối năm 2019. Để giúp cho các em bên Việt Nam mới qua có công ăn việc làm, nên vợ chồng cô đã cố gắng mở family business cho mấy em có việc làm liền. Đầu năm 2020, vợ chồng cô giúp các em sang một tiệm nails & một tiệm bánh mì với mong ước các em làm chung giúp đỡ nhau. Mặc dù có rất nhiều lời khuyên là gia đình khó làm chung với nhau lắm, nhưng hai vợ chồng cô vẫn tin tưởng là nếu mình thương yêu nhau thật sự, và mỗi người hy sinh một chút thì sẽ có thể giúp đỡ nhau. Nhưng cuộc sống không phải đơn giản như vậy.

Đại dịch Covid xảy ra ngay sau đó ảnh hưởng rất nhiều đến business. Áp lực của công việc, cộng thêm chứng kiến sự ích kỷ, ghen tị, đổ thừa trong gia đình... cô cảm thấy hụt hẫng vì cô thấy mọi người “không sống rộng lượng” như cô... Thay vì được sự nâng đỡ của chồng thì cô lại nhận được sự thờ ơ của chồng, làm cô hoàn toàn kiệt sức và gục ngã vì thấy chồng cô “không nhìn thấy những hy sinh cô đã làm cho bên gia đình chồng”.

Sau biến cố đó, cô không muốn sống yêu thương như xưa nữa, không muốn hy sinh nữa. Cô khép mình vì sợ bị tổn thương lần nữa. Cô im lặng với chồng và với mọi người trong vòng 3 tháng. Có lẽ đối với mọi người im lặng 3 tháng có cái gì đó không đúng, nhưng bây giờ nhìn lại cô mới thấy đó là một hồng ân vì trong 3 tháng đó, cô đã có nhiều giờ ngồi bên Thầy Giêsu để Thầy nâng đỡ,

chỉ báo. Thầy đã dạy cô biết cô là người "ích kỷ" khi cô muốn người khác sống như cô, cô "kiêu ngạo" khi cô muốn người khác phải thấy những việc làm hy sinh của cô. Cô đã không có lòng trắc ẩn khi lên án và trách móc người khác mà không cảm thông cho hoàn cảnh của họ. Cô đã bị hụt hẫng và kiệt sức bởi vì cô đã tự dựa vào sức của riêng mình, thay vì trông cậy vào ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã gửi những người bạn hữu của cô trong phòng trào Cursillo đến "khiêng cô" đi tới Chúa qua lời cầu nguyện và những lời động viên nâng đỡ để vực cô đứng dậy. Cô đã bắt đầu tập mở lòng trở lại vì cô muốn đi tiếp "Con Đường Yêu Thương" của Thầy Giêsu mà cô đã chọn 15 năm về trước. Cô biết để đi trên con đường yêu thương này, cô cần Thầy của cô đồng hành với cô mỗi ngày. Cô cần có giờ ngồi bên Thầy Giêsu của cô để được Thầy soi sáng hướng dẫn cô trong mỗi công

việc trong ngày mà. Ngoài những giờ tham dự Thánh lễ, sinh hoạt cộng đồng, cô cần dành ưu tiên "giờ học riêng" của cô với Thầy vào mỗi sáng.

Hôm nay, trong những ngày cuối của tháng 10, 2023, cô lại có dịp đi lại chuyến du thuyền cũng một chương trình đi trước khi cô đi dự khóa Cursillo năm 2007. Sáng sớm khi đi bộ cầu nguyện trên bong tàu, cô không có cảm giác "cuộc đời trống vắng nhạt nhẽo" như 18 năm về trước nữa. Nhìn cuộc sống xa hoa, cô không còn thấy ham muốn nữa, nhưng cô cũng không thấy vô vị. Tâm hồn cô đã được bình tâm để chấp nhận cuộc sống với muôn màu sắc, cả màu đậm buồn cũng như màu tươi sáng, với những "mảng tối mảng sáng" hòa quyện vào nhau. Cô tạ ơn Chúa đã vẽ nên những bức tranh muôn màu muôn vẻ tuyệt đẹp như vậy. Cô không còn cái cảm giác trống vắng nữa, cô không thấy thiếu

thiếu điều gì nữa, vì giờ cô đây đã có Chúa Giêsu là người Thầy của cô, có những người bạn hữu trong phong trào Cursillo đã luôn đồng hành với cô trong mọi biến cố. Cô cảm thấy hạnh phúc được bước đi trên con đường yêu thương mà cô đã được mời gọi. Dù cô biết rằng con đường này sẽ dẫn tới đồi Golgotha, nhưng cô biết rằng cô sẽ không đi một mình, và đích đến của con đường này sẽ không chỉ ở dừng ở Golgotha, mà là tới một nơi cô sẽ được nhìn thấy tỏ tường khuôn mặt đầy yêu thương của Thầy cô. Với hành trang cô nhận trong ngày closura của khóa Cursillo 15 năm về trước: "Chúa Giêsu tin tưởng nơi con, và con trông cậy vào ơn Thánh Chúa." Cô hạnh phúc, vui tươi, và tin tưởng tiếp tục lên đường.

Oceanside, October 2023
M.G.K.T

CĂN PHÒNG HÌNH HỘP

Trong căn phòng hình hộp, khói thuốc tỏa bay, cuộc đời trôi đi,
Trong căn phòng hình hộp, ly cafe bốc khói, suy nghĩ đọng lại đáy ly;
Trong căn phòng hình hộp, có đôi vợ chồng son mới cưới, họ đang nghĩ về tương lai, và tương lai đang chờ gì ở họ....
Trong căn phòng hình hộp, cuộc sống bình thường.
Có ai biết ngoài kia bà mẹ đang tìm sữa nuôi con.
Bác ăn mày dãi bước tìm chỗ nấu thân, các em bé đói cơm khát chữ.

Tôi nằm đây giữa bốn bức tường của căn phòng hình hộp,
Khối lập phương không cân đối,
 Xoay đủ sáu chiều, chiều nào cũng rối,
 Xoay đủ sáu mặt, mặt nào cũng ưu tư.

Có cần chăng một căn phòng hình hộp cho mỗi cuộc đời?
Xin cho tôi vòng bán cầu xanh thắm,
Vì ở đó ánh sáng đi về nháy nhót tươi vui,
Vì ở đó khuôn mặt người rạng rỡ thân thương.

Và có lẽ:

Bé thơ thôi khát sữa

Bác ăn mày đỡ rét đêm đông

Các em bé có cơm có chữ

Tôi mong muốn mặt trời chiếu sáng trên vòm bán cầu xanh thắm của chúng ta!

Phạm Vinh Quang T-N (Khóa 25)

TẠ ƠN CHÚA

Đã ở Cùng Con

Tân Đặng

Tạ ơn Thiên Chúa đã luôn đồng hành cùng con kể từ ngày con xuống “núi” mười một năm về trước. Con không biết sẽ đi lạc về đâu nếu không có Chúa soi đường cho con.

Đó là những gì em nhận ra được trên một chặng đường dài theo chân Chúa sau khi đi khóa Cursillo về. Phải nói là đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ đi, cũng có lúc gặp gờn,

chông chênh tưởng như thuyền đi trong cơn bão. Đến lúc đó em mới biết được em cần đến Chúa hơn bao giờ hết vì niềm tin của mình mong manh, dễ tan biến như sương mai trong ngày nắng ấm! Cứ mỗi lần như thế Chúa lại gửi đến các chị như những người thân ruột thịt giúp em, kéo em ra khỏi cái trắc trở bế tắc của sự suy nghĩ hay cách giải quyết tiêu cực. Cứ như vậy mà mỗi năm, em lại về nhà Cha trên núi để bồi bổ thêm niềm tin yêu, cậy, mến của bản thân đối với người Thầy, người Cha thiêng liêng của mình.

Năm nay em lại được một món quà rất quý giá mà Cha ban tặng đó là bài học “giữ gìn ngọn lửa yêu mến Thầy và phục vụ anh em” sau khi xuống núi. Qua lời



Hành Trình THEO CHÚA

Theo quan niệm người đời, thì đời sống con người gói gọn trong các giai đoạn: Sinh - Lão - Bệnh - Tử, cái chết là kết thúc một đời. Nhưng dưới cái nhìn của những người tin vào Đức Giêsu thì khác. Khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, tôi liền được nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Qua Bí Tích này tôi nhận được hành trang để vào đời đó là các đặc ân: Vương đế - Tư tế và Ngôn sứ.

Cuộc đời tôi khởi đi từ đây là một hành trình tìm về hay nói cách khác là “hành trình theo Chúa”, bước theo Chúa Giêsu bằng cách tuân theo những lời khuyên của

Ngài. Như những chiếc lá rụng về cội nguồn, hành trình của cuộc đời tôi là tìm về với Thiên Chúa, trở về với cội nguồn, về với quê hương đích thực của tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo và mọi việc được xem là tự nhiên như đi lễ đọc kinh, học giáo lý, và lần lượt tôi được Rước Lễ Lần Đầu, nhận Bí Tích Thêm Sức.

Với các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo tôi được xem là một người trưởng thành trong đức tin. Bước chân vào đời, với những đụng chạm va vấp trong cuộc sống, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và không tự tin về niềm tin của mình. Tôi tin Chúa nhưng là tin mơ hồ, chung chung. Với

trang bị là kiến thức về giáo lý căn bản thuở nhỏ, tôi đã không tìm ra câu trả lời cho những vấn nạn về đức tin. Tôi đã tìm đến với PT Cur-sillo VN San Jose để tham dự Khóa Tĩnh Huấn 3 ngày được tổ chức tại St. Francis Camp năm 2011. Tôi được nghe, được thấy, được hiểu biết về tín lý, Kinh Thánh, và mới nhận ra trong cuộc đời biết bao lần tôi đã mở miệng tung hô một cách vô thức trong Thánh lễ khi chủ tế tuyên bố sau phần truyền phép: “Đây là máu nhiệm Đức tin”. Đó chính là tin vào Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Đó cũng là nội dung mà các thánh tông đồ rao giảng và lấy cái chết của mình để làm chứng (Sách Công Vụ Tông Đồ).

Dòng đời cứ trôi và tôi như một chiếc lá bị cuốn trôi trong dòng nước, tôi cũng bị cuốn vào dòng đời, vào trong cuộc sống đầy cam bấp. Tôi nỗ lực trong công việc, thức khuya dậy sớm, cố gắng để nuôi sống gia đình. Tất cả thời gian tôi dành cho công việc, giao tiếp bạn bè, lao vào những thú vui. Tôi hầu như quên hẳn có Chúa vẫn âm thầm sánh bước bên tôi. Đôi lúc tôi cũng hối hận và quay về với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, nhưng rồi mọi việc cứ lập đi lập lại mà tôi không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời được. Nhớ lại dụ ngôn “người Cha nhân hậu”, khi người con chưa kịp nói lên lời hối lỗi thì người cha đã ôm chầm lấy con, hối hả phục hồi địa vị cho con và mở tiệc ăn mừng. Tôi tin tưởng vào tình thương của Chúa đối với tôi nếu tôi luôn trông cậy nơi Ngài và luôn noi gương Ngài để sống như Ngài đã dạy: “Anh Em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương Anh em.” (Ga 15,12). Cũng như Tôn Chỉ của PT Cursillo mà tôi đã được

nghe trong suốt thời gian tôi tham gia sinh hoạt để sống ngày Thứ Tư của tôi, “Một tay nắm Chúa, một tay nắm Anh Em”. Mỗi ngày tôi tự nhủ thầm hãy cố gắng để sống đúng như tôn chỉ của PT Cursillo, và nhất là tuân giữ Lời Chúa không chỉ bằng lời nói môi miệng, mà phải bằng cả hành động, “Nhờ hành động mà con người được nên công chính”. (Gc 3,24)

Thật vậy, khi chúng ta dám dấn thân, hy sinh sống vì mọi người chung quanh, biết cho đi mà không mong nhận lại. Đó mới là hạnh phúc thật sự, là một hành trang tốt nhất để về Nhà Chúa. Như lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Assisi đã viết:

“...vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân”. Đến cuối cuộc sống trần gian rồi ai cũng phải chết. Nhưng với niềm tin vào Đức Giêsu Kitô cái chết không phải là hết, vì Ngài đã chiến thắng sự chết. Tôi tin rằng sự chết là cánh cửa mở ra để bước vào sự sống đời đời, về lại với cội nguồn, với quê hương đích thực là Nước trời, là Thiên Chúa. Như lời một bài hát “Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay...” Hành Trình Theo Chúa để có một cuộc sống Vĩnh Cửu, vì Chúa chính là Đường, là Chân Lý, là Sự Sống... Amen.

Hải Vũ





PHÚT THINH LẶNG

Giuse Thẩm Nguyễn

Trong giây phút
thinh lặng bên
Chúa, con nhớ đến bài giảng
Thánh Lễ Ultreya tại Lake Cunn-
ningham Park, cha Linh Hướng
Andrew, đã cho chúng con thấy
một bức tranh bi thảm của xã
hội Mỹ hôm nay, một xã hội bát
nháo, không có tôn ti trật tự chút
nào, ai muốn làm gì cũng được,
ngay cả những chuyện hết sức
vô nhân phi lý ...Có rất nhiều lý
do, nhưng lý do rõ nhất là vì
ngày nay người ta đề cao tự do
cá nhân quá đáng. Ai cũng cho
mình là đúng, là quan trọng và
có giá trị hơn người khác..

Nhân cơ hội này con cũng xét
mình và tự hỏi không biết “cái
tôi” của con có là nhất trong
những sinh hoạt hằng ngày và
sinh hoạt Phong Trào Cursillo
không? Hỏi để rồi tự xưng thú
với Chúa là con còn quá nhiều
thiếu sót, là cúi đầu đấm ngực,
“lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”.

Cha Andrew đặt ra câu hỏi,
“Nếu người Cursillista không
làm gì để thay đổi xã hội thì ai sẽ
làm?” Trước hết hãy ý thức

quyền bầu cử của người dân, bầu chọn những người xứng đáng vào các cơ cấu xã hội.

Thay đổi xã hội không phải bằng những lời kêu gọi “dao to búa lớn”, nhưng bằng cách thay đổi chính mình, thay đổi lối suy nghĩ, cách nhìn và cung cách hành xử của mình.

Để tiếp tục sống và chiến đấu với bất ổn hiện nay, thì đâu là nơi an toàn để con được bảo vệ, được huấn luyện để trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô?

Nơi an toàn nhất cho con bây giờ là trong trái tim Chúa. Ở đây con nhận được sự bảo bọc yêu thương, và cũng ở đây con nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Con chiến đấu với sự dữ bằng chính sức mạnh của Chúa, “Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang

toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.” (Ep 6:10-11)

Vậy mà con đã không nhận ra sự yếu đuối, bất lực của mình. Con tự hào về những thành công và buồn lòng khi thất bại.

Ngoài ra, sức mạnh của lời cầu nguyện mà cá nhân, cộng đoàn và toàn thể Giáo Hội đang liên tục dâng lên Thiên Chúa sẽ đem lại bình an và biến đổi xã hội.

Thánh Têrêsa Hải Đồng luôn nhắc nhở về tinh thần cầu nguyện hồn nhiên như trẻ thơ và sự tự do để phục vụ, luôn có động lực thúc đẩy từ bên trong với lòng yêu Chúa thiết tha, chứ không phục vụ vì bất cứ lý do nào khác.

Để từng bước thánh hóa môi trường con đang sống với hy vọng sẽ loan tỏa ra toàn xã hội, xin Chúa cho

con một trái tim đơn sơ và phó thác mọi dự định trong tay Chúa, biết lắng nghe Ngài hướng dẫn trong thinh lặng cầu nguyện và tìm cách thực hiện trong an hòa, yêu thương.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa xã hội con đang sống, để mọi người được thực sự sống trong an vui, hạnh phúc, nhân phẩm mọi người được tôn trọng và sứ điệp yêu thương của Chúa được rao truyền khắp nơi.

Xin ban cho con ý thức rằng Chúa luôn hiện diện và cùng đồng hành với con. Xin ban cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn. Thế là đủ cho con. Amen.

NGƯỜI CURSILLISTA

với Ôn Gọi và Sứ Mệnh

*“Tôi không dừng chia sẻ tình yêu dù là nhỏ nhất,
Tư tưởng tôi về tình yêu Thiên Chúa không giới hạn,
dù ngôn từ và khả năng tôi giới hạn”*

Maria J. Nguyễn T. Bạch Tuyết

Năm

64, Hoàng đế Néron vu oan cho các Ki-tô hữu tội đột thành Rôma, rồi ra lệnh lùng bắt sát hại họ. Một số rất đông các Kitô hữu đã bị đem ra chế giễu và hành hạ cho đến chết. Những người khác bị góí trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé. Một số khác bị thiêu sống. Nhiều người khác nữa bị đóng đinh cách dã man...

Ở đâu có Giáo hội, ở đó có sự bách hại. Chính Chúa Kitô đã bị bách hại cho đến chết. Các Tông đồ cũng bị bách hại. Do đó, những ai mang danh Kitô hữu cũng sẽ phải trải qua con đường ấy.

Dù sống trong thời đại nào, người Kitô hữu đều bị thế gian thù ghét. Điều đó không làm cho người Kitô hữu ngạc nhiên, bởi cuộc sống của

họ là một cuộc “lội ngược dòng đời”: Nếu xã hội gian dối thì thường ghét người Kitô hữu thật thà, xã hội vô cảm sống ích kỷ, thì sẽ có người Kitô hữu nhân hậu, nếu xã hội hay trả thù, thì người Kitô hữu lại thứ tha...

Ôn gọi nào, quyền lực nào giúp người Kitô hữu thể hiện tình yêu Thiên Chúa một cách chân thành tử tế đến mức cuối cùng như vậy? Có phải nhờ Đức Tin,

Đức Cậy, Đức Ái Chúa ban cho họ khi chịu phép Thánh Tẩy? Hay nhờ họ chịu làm Đền Thờ Sống Động Noi Thiên Chúa Ngự? Hay đó là những Kitô hữu tin rằng sự sống có thay đổi như thế là lúc Thiên Chúa cho phép họ rời bỏ ngôi nhà thân xác để qua một thế giới khác siêu hình, học cách sống: “**nghĩ là liền có**”?

Tôi hạnh phúc được Chúa ban:

- **On gọi và sứ mệnh làm Người:** tuy ta không quyền lựa chọn khi được Chúa sinh xuống thế giới này, nhưng được Chúa ban hình ảnh giống Chúa với trí khôn, tự do, ý chí và được Chúa mời gọi Con Người trở nên trọn lành, để đủ sức thi hành sứ mệnh làm người trong môi trường, trong địa vị, và trong hoàn cảnh sống



của chính mình.

- **On gọi và sứ mệnh Người Kitô hữu:** là on gọi căn bản và nền tảng do Thiên Chúa ban, khi chúng ta nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, là chúng ta được mời gọi trở nên Con Thiên Chúa trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, và trong sự hiệp thông với Hội Thánh của Người. Sứ mệnh của người Kitô hữu được đón nhận lệnh truyền từ Chúa Kitô, Chính Chúa Kitô đã xác định về Sứ mệnh người Kitô Hữu như sau: "Nhu

Cha đã sai Thầy thế nào Thầy cũng sai các con như vậy (Ga:20,21) Lệnh truyền này đem đến cho người Kitô hữu một đời sống mới, đời sống của Một Nhân Loại Mới như Chúa Kitô. Do đó Sứ mệnh Chúa Kitô lãnh nhận nơi Thiên Chúa Cha cũng chính là Sứ mệnh của Người Kitô hữu chúng ta, để chúng ta tiếp tục chương trình thánh hóa thế giới của Chúa Kitô qua các chức năng: Vương đế, Tư tế, Ngôn Sứ.

Thế nào để được sống đời

Vương đế, Tư Tế, Ngôn Sứ trọn vẹn?

- **Vương đế:** là chức năng của Chúa ban cho người Kitô hữu, là những người được ơn làm Con, làm Dân riêng của Thiên Chúa. Họ được Chúa là Đấng Tạo hóa trao quyền làm chủ thế gian với Sứ mệnh thiết lập Nước Chúa ngay trong thế giới mà họ đang sống. Đây là Sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao cho con người, ngay sau khi con người được tạo dựng để con người "**Thống trị mặt đất và làm bá chủ mọi loài**" (St 1, 28).
- **Tư Tế:** đại diện hay hướng dẫn mọi người để làm việc thờ phượng và cầu thay nguyện giúp, hay hy sinh hãm mình để làm việc đền tội đền

nợ thay cho người khác theo tình yêu và chân lý của Chúa, **bất kỳ là ai, nhất là các đấng bậc cha mẹ lãnh đạo gia đình con cái...** (không riêng các thầy cả)

- **Ngôn sứ:** Là người được Chúa ban ơn cho, để dùng Lời nói công bố những điều Chúa mạc khải hay Chúa dạy, rao giảng những điều bí nhiệm Nước Trời mà Chúa Kitô đã tiết lộ để thức tỉnh chúng ta về sự cao cả của con người. Ngôn sứ còn là người chia sẻ với mọi người về Ôn Cứu Độ của Chúa. Ôn làm Ngôn sứ được tóm gọn trong đoạn công bố Tin Mừng ngày Chúa Nhật Phục Sinh như sau: "**Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa cũng là**

Chúa chúng ta, Đấng đã thay chúng ta trả nợ Adong nơi Chúa Cha muôn đời, và đã lấy máu hồng tẩy rửa bản án nguyên tội. Vì đây là Lễ Vượt Qua, lễ mà Chiên thật bị giết, trong máu chiên này môi miệng các tín hữu được hiến thánh" tức là, khi người Kitô Hữu được Ôn làm Con Thiên Chúa trong Nhiệm Thể Chúa Kitô thì môi miệng họ đã được hiến thánh để trở nên Ngôn Sứ rồi.

Để Sống trọn vẹn Ôn gọi và sứ mệnh, chúng ta cần phải học biết mình để sửa mình như thánh Phaolô từng thú nhận tội lỗi mình trong Tông Đồ Công Vụ, đoạn 8 nói rằng: "**Ông Phaolô tiếp tục phá phách Hội Thánh: Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông, đàn bà đi tống ngục...**". Ngày nay tôi không phá phách Hội thánh bằng cách bắt

bớ tống ngục ai... nhưng tôi bỏ phiếu cho kẻ không lương tâm luân lý, kẻ chống Chúa, chống Giáo Hội. Tôi cũng bầu phiếu hỗ trợ cho những dân biểu nghị sĩ, tổng thống... bày đặt ra những dự luật vô luân, phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính... Hoặc tôi xét đoán phê bình chỉ trích làm cho ai đó đau buồn xa lìa Chúa, xa lìa Hội Thánh xa lìa cộng đoàn..vv... Nếu chúng ta thờ ơ với các tội gián tiếp đó, thì chúng ta đã chưa học để biết rõ mình, thì chúng ta khó mà sống trọn vẹn với Ông gọi Kitô hữu được.

Thánh Phaolô đã ngã ngựa, nhưng đã chỗi dậy, nhất là đã sám hối và ở trong sa mạc 3 năm và đã thay đổi thật sự... (Sách TĐCV) Chúng ta cũng vậy, hãy can đảm chỗi dậy... không phải để làm việc lớn lao bù đắp cho tội lỗi của mình, mà hãy sám hối và thay đổi để được sống trọn

vẹn Ông gọi Người Cur-sillista cao quý theo như Tình Yêu và Chân Lý của Chúa.

Làm việc lớn lao để bù đắp cho tội lỗi của mình, ví như chúng ta lấy lựa-là găm vóc khoát lên những ung bươu tội lỗi. Thì ung bươu vẫn còn đó. Vậy, hãy ăn năn khóc lóc sám hối và cắt bỏ ung bươu đó đi, thì mới được chữa lành để đủ sức gánh vác Sứ mệnh tông đồ của Chúa.

Nhưng chúng ta cũng nhớ, chúng ta không thể làm người anh cả vô cảm trong nhà Giáo Hội được. Chúa luôn mong ngóng những đứa con lưu lạc xa cách.

“Lạy Chúa, chúng con chỉ là những kẻ yếu đuối kém tài,

Xin giúp chúng con ý thức được Ông gọi Sứ Mệnh cao quý Chúa trao ban.

Xin giúp chúng con biết can đảm xin vâng trong Thần Khí và trong Sự thật,

Xin giúp chúng con mong ước được nên thánh.

Xin dạy chúng con biết sống đời cầu nguyện, bằng hiệp thông huynh đệ; bằng học hỏi; và hăng say hoạt động tông đồ cho phần rỗi anh chị em.

Ước gì những công việc chúng con phải làm, Vừa nuôi dưỡng linh hồn,

Vừa sửa đổi những lỗi lầm của chúng con,

Vừa mưu ích cho những người chúng con chịu trách nhiệm,

Lại vừa làm cho triều đại Chúa mau đến.

Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

PHÚT TÂM LINH

*Chiều xuống vương vương màu nắng nhẹ
Thiên đàng lơ lững tận phương trời
Con tim ngây ngất theo tiếng gọi
Giờ phút tâm linh lặng lẽ trôi*

*Tâm tình với Chúa trong thanh vắng
Xin giữ gìn con chốn bụi trần
Cho khỏi đam mê theo vật chất
Một lòng kiên vững theo chân Thầy*

*Tiếng gọi từ đâu vang vọng lại
Hay là tiếng Chúa khi cầu kinh
Hay lời soi sáng trong kinh thánh
Xin được luôn sống mến, cậy, tin.*

2023/10/05

-Peter HMHung

Cảm Nghiệm

*"Vui đường nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"
(Tv 122:1)*

KHÁNH THÀNH

Ngày khánh thành nhà thờ Đức Mẹ La Vang, lòng tôi tràn ngập niềm vui vì sau nhiều năm chờ đợi, nhà thờ đã xây xong. Niềm hân hoan rạng rỡ hơn nữa, khi tôi bước lên nhà Chúa cùng với đám đông, những người cùng một đức tin, mà có nhiều người thân quen đã lâu, vì nạn Covid, nay mới gặp lại. Nhìn khuôn mặt, ai ai cũng vui mừng phấn khởi.

Đền thờ là dấu chỉ sự

hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người; ngay cả Đức Giêsu, Ngài cũng đã hơn một lần nói về "Nhà của Cha Ta" (Ga 2:16), là nơi thờ phượng, nơi cầu nguyện. Khi nhìn kiến trúc nhà thờ xinh đẹp,

thoáng mát, rộng rãi, tọa lạc ngay tại lòng thành phố San Jose, lòng tôi không khỏi một nỗi tự hào, những người tín hữu Việt tại thung lũng Hoa Vàng này có thể góp công xây dựng một công trình



đáng kể tại cộng đồng địa phương.

các linh mục Giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang rồi

trang nghiêm, xinh đẹp vẫn cần cho dân Chúa để họ đến

NHÀ THỜ MỚI

Người Việt có câu “An cư lạc nghiệp”, nghĩa là điều cần thiết cho cá nhân, gia đình có một chỗ ở ổn định rồi mới an tâm làm ăn, mở mang phát triển. Sau khi nhà thờ bị cháy cách đây 11 năm, nhiều tín hữu ho-ang mang, rồi kế hoạch xây nhà thờ thay đổi vì kế hoạch thành phố, lại bị dịch Covid làm số người đến với giáo xứ thưa thớt dần. Thế nhưng, bây giờ nhà thờ đã được xây lại, tôi tin nhiều tín hữu sẽ trở lại để thờ phượng Chúa và sinh hoạt, đặc biệt các bạn trẻ.

Tôi biết rằng, với chức năng giáo xứ tông nhân,

vẫn còn tiếp tục vươn ra ngoài để mang bí tích đến cho các tín hữu ở xa nhà thờ. Nhưng với nhà thờ mới, khang trang rộng rãi, sẽ lôi cuốn nhiều người đến với Giáo xứ, nhất là những khi có các lễ trọng, tĩn tâm hội thảo. Là con người bằng xương bằng thịt, một nơi linh thánh,

gặp Ngài, mặc dầu thực chất của thờ phượng là trong lòng mỗi người, trong “Thần Khí và sự thật” (Ga 4:23).



Cùng với niềm tự hào sự đóng góp công của các thành phần tín hữu, tôi biết ơn cha chánh xứ và ban lãnh đạo giáo xứ đã kiên trì quyết tâm nỗ lực hoàn thành công trình. Trong thánh lễ khánh thành nhà thờ, với các nghi thức thánh hiến làm tôi cảm động, tôi chợt nhận ra quanh tôi có những người đã xúc động đến nhỏ lệ. Họ vui mừng vì giấc mơ bao năm nay đã hiện thực. Tạ ơn Chúa!

Với ngôi nhà thờ, sau gần 50 năm người Việt đặt chân đến vùng Thung lũng Hoa Vàng, một di sản có thể để lại cho con cháu, cùng với nhiều tín hữu giáo xứ, tôi muốn cất lên lời kinh với Mẹ La Vang, "Xin dạy

chúng con biết sống đức tin, noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương Mẹ là môn đệ đầu tiên,... để chúng con trở thành một cộng đoàn

thánh thiện, làm chứng nhân tình yêu của Tin Mừng Cứu Độ. Amen!"

Trần Hiếu



"Nếu được Mẹ Maria nâng đỡ, nhất định bạn không sa ngã.
Nếu được Mẹ Maria bênh vực, nhất định bạn không lo ngại điều gì.
Nếu được Mẹ Maria dẫn đường, nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt.
Nếu được Mẹ Maria ủng hộ, nhất định bạn sẽ được cứu rỗi."

(Thánh Bênêđô)

Trong thời đại mà chúng ta đang sống, khi cuộc sống càng trở nên hiện đại, nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn hơn, và nhiều khi không đủ thời giờ để lắng nghe, thì tôi nghiệm ra rằng học cách yêu thương, làm việc này cho người này người khác, sống chậm lại để nhận biết, suy ngẫm cầu nguyện, hay gặp gỡ chính mình còn nhiều thiếu sót, là điều rất khó thực hiện.

Riêng tôi, nhận biết chính mình là một hành trình đức tin liên tục, đòi hỏi sự kiên nhẫn, ơn khôn ngoan, và hiểu biết dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần khi hiệp thông cùng giáo hội, cố gắng sống theo những lời

giảng dạy của Chúa Giêsu trong suốt cuộc hành trình đức tin thì ta mới tìm thấy được nhiều niềm vui, và nguồn bình an nội tâm. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ để cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa yêu tôi đến nhường bao.

Thực ra mà nói, Cursillo là một khóa học 3 ngày về tín lý và đời sống chứng nhân của Kitô hữu quá hay. Không ai có thể diễn tả hết được ý nghĩa và chiều sâu của khóa học vì mục đích và phương pháp của khóa học được Chúa Thánh Thần soi sáng và được xây dựng dựa trên những gì là nền tảng căn bản đời sống của một người Kitô Giáo đích thực.

Nhìn lại chặng đường

qua, trước hết tôi xin đọc một Kinh Lạy Cha để thật lòng cảm ơn vị sáng lập phong trào Cursillo trong lòng Giáo Hội, bởi lẽ đơn giản là nhờ có khóa 3 ngày mà tôi mới nhận ra bức tranh của cuộc đời mình, nhờ có khóa 3 ngày mà tôi mới định hướng được đích đến hành trình đức tin của mình và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi ví Cursillo như ngọn hải đăng trong cuộc đời của tôi, khi nó thấp sáng là tôi biết tôi không sợ hãi, kiên nhẫn, và can đảm vượt qua những cơn sóng lớn cuộc đời mình.

Kể đến tôi cũng cảm ơn sâu xa đến quý Cha Linh Hướng Phong Trào khóa 3 ngày. Có những câu nói của các Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi, mang tôi trở về với Giáo Hội, và nuôi sống đời sống đức

GẶP GỠ CHÍNH MÌNH

Gioan Tông Đò - Danny Vũ - K48



nhẹ nhàng, nhưng rất rõ là lời mời gọi của Thầy Chí Thánh. Ông gọi sống ngày thứ 4 sau khi xuống núi cũng vậy, không nhất thiết phải làm việc này việc nọ, nhưng lắng nghe và nhận ra ơn gọi Chúa trao phó chắc chắn sẽ sinh hoa kết trái.

Cha Giuse Phạm Kim Hùng cũng

tin của tôi được vững mạnh hơn. Nói đến đây tôi muốn nhắc đến hai cha là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi:

Vào những năm Cha Phaolo Phan Quang Cường phục vụ Giáo Xứ Maria Goretti, tôi nhớ rất rõ trong Thánh Lễ Chúa Nhật sau khi đi khóa về. Cha nói rất chậm và kêu gọi giáo dân tham gia thừa tác vụ Giáo Lý Viên vì thiếu thầy cô. Tuy tôi không làm việc và biết nhiều về Cha, nhưng rõ ràng là lời kêu gọi "Xin các bạn trẻ..." trong Thánh

Lễ Misa hôm đó làm tôi bồn chồn, tôi cảm thấy rất vui, và giống như có ngọn lửa luôn đốt cháy trong tâm hồn tôi. Tôi không ngần ngại ghi tên tham gia liền lập tức và đến nay đã gần 10 năm. Suy ngẫm lại, tôi nghiệm ra một điều là có những lời mời gọi không cần phải nói nhiều, siêu hay, nhưng nói thật với tấm lòng khiêm nhường như cha Phaolô. Thánh Lễ cuối cùng đưa linh cữu của Cha, tôi cũng cúi đầu cảm ơn về ơn gọi đó, một lời mời gọi thật

thế, tôi rất ư là may mắn vì đức tin của tôi cho tôi biết là Chúa gọi Cha Giuse đến với tôi. Vợ chồng tôi hiếm muộn, khi mới di chuyển về San Jose, chẳng hề quen biết Cha thế nhưng Chúa lại gửi Cha từ Maria Goretti tới nhà buổi tối nọ làm phép nhà. Nhớ lại thì mới thấy là nghi thức Cha làm phép rất là nghiêm túc, một cuốn Kinh Thánh trong tay, đeo dây các phép (Stola) trên người, bình Nước Thánh, và đi hết căn nhà làm phép. Tạ ơn Chúa, nhờ Cha Giuse

cầu xin mà Chúa ban phước cho gia đình nhiều bình an, con trai hiếu thảo, và biết vâng lời. Khi đến ngày gần cuối đời Chúa lại cho tôi được đưa rước Cha về căn Mobile Home sau Thánh Lễ sinh hoạt Ultreya tại Trung Tâm Công Giáo. Đây cũng là lần thứ 2 cha con được nói chuyện trực tiếp sau nhiều năm kể từ khi làm phép nhà. Tôi trông thấy cha yếu đi rất nhiều, và hỏi Cha “nếu cha có đi đâu gọi số phone này để con đến rước Cha đi”. Tôi nhớ Cha nói với giọng rất mệt, “cảm ơn Anh giờ thì chỉ muốn chờ được về cùng với Chúa”. Bây giờ ngẫm lại mới Thấy Chúa thật huyền bí, Chúa gửi

những người đi qua đời tôi rất nhẹ nhàng, chỉ tiếc rằng tôi quá thiếu sót và thờ ơ, đến giờ chỉ biết đọc 1 kinh Kính Mừng nhớ đến Cha và xin Đức Mẹ cầu cho tôi sau này cũng được giữ vững niềm tin trong giờ lâm tử như Cha Giuse.

Còn nhiều câu nói nữa của quý Cha khác như: Cha linh hướng Andrew Nguyễn Vũ, Cha Võ Trần Gia Định, Cha Lưu Đình Dương v.v. đã thay đổi con người và thái độ sống của tôi.

Thế giới chiến tranh và robot đang ngày càng trở nên giống con người, cảm ơn phong trào đã giúp tôi

mở một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, được gặp gỡ chính con người thích làm robot, nhưng lại muốn có được trái tim yêu thương, và dang tay để xin cho thế giới được bình an. Cảm ơn Phong Trào và tạ ơn Chúa đã luôn gửi những con người, bạn đồng hành, và đã giúp tôi trưởng thành hơn trong đức tin, đức cậy, và đức mến. Con đường phía trước chắc chắn gặp nhiều gặp ghềnh, nhưng tin tưởng rằng Chúa sẽ gửi đến những người bạn đồng hành, cùng đi để uốn cho thẳng những con đường cong queo.

***“Chúng ta hãy nhớ đến quá khứ với lòng biết ơn,
hăng say sống giây phút hiện tại
và tin tưởng nhắm đến tương lai”***

(Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II)

Nhập Cuộc với Cộng Đồng Tin Yêu

Marie Pascale TTNT

Trở lại khoảng đời đi Cursillo, tôi thấy rằng mình đang thuộc về một cộng đồng đức tin. Một cộng đồng đang vẽ lên bức tranh Giáo Hội Công Giáo đang đồng hành tiến về một điểm đích - như những tay chèo thuyền cùng giúp nhau vững tay cập vào bến Chúa. Nơi đó Chúa Giêsu Kitô, với cánh tay rộng mở chào đón đang đứng sẵn đợi ta.

Theo tâm tưởng Cursillo, tôi cứ từ từ năm tháng theo thời khoá biểu mà gặp gỡ anh chị em Cursillistas, trong đại hội "Tiến Lên" hay đi theo "Trường Cá." Những danh từ riêng, có thể gây thắc mắc cho người chưa biết Cursillo. Những từ vựng, gom góp từ bao năm tháng học hỏi giúp chuyển hoá bản thân trên hành trình theo Chúa, tuy khó hiểu nhưng cốt lõi đi Cursillo, một cách xác quyết, rằng tất cả mọi người đều được mời gọi để sống và hưởng trọn Tình Yêu Thiên Chúa.

Đa số người ta nghĩ về Tình Yêu với ý nghĩa giản đơn không đầy đủ, nhưng đi Cursillo xong, tôi thấy rằng sống Tình Yêu là sống với trọn nghị lực, tâm tư và ý thức. Như thế tình yêu mới trọn hảo. Nhờ phương pháp Phong Trào Cursillo, tôi càng ngày càng nhận thức ra, Tình Yêu Thiên Chúa không những chỉ là những cảm xúc của con tim với Thiên Chúa mà

còn phải là sự dâng hiến hy sinh cho thân hữu và cộng đồng Chúa.

Tình yêu với hàm nghĩa hy sinh buộc ta phải rèn luyện và chịu khó. Chẳng hạn như khi đi trợ tá cho khóa 3 ngày (K3N), tôi cũng theo các bạn, chuẩn bị bằng việc học tập trong tám tuần tĩnh huấn, để hiểu về khóa và để trau dồi bản thân nhằm đạt tiêu chuẩn phục vụ cho khóa học. Tôi cần phải uốn mình vào trong một khuôn khổ để gìn giữ lời ăn tiếng nói và hành động có chuẩn mực. Cùng các bạn khác, tôi cũng giống như những nén vàng, lấy từ mỏ về, chịu nung cho thành xuyên đẹp. Vâng, có như thế thì những tân Cursillistas mới có thể chiêm ngưỡng và thấy rằng họ đang gia nhập một nhóm Giáo Dân đang thể hiện yêu thương và hy sinh bản thân cho Giáo Hội Chúa Kitô.

Những hy sinh và rèn luyện bản thân để tạo nên

một tập thể yêu thương trong Chúa Kitô không dừng lại ở K3N, hay trợ tá K3N, mà còn kéo dài trong những ngày sau khóa cho tới khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi cũng cố gắng sống ngày thứ tư như là một Kitô Hữu đích thực. Là một Kitô hữu biết mình, biết Chúa biết tha nhân; biết bằng trái tim tin yêu, chứ không phải biết bằng một trí óc khô khan như bài toán. Vì khi tôi tương tác với tha nhân một cách máy móc thì sự tương tác đó không thể hiện tình bạn trong Chúa một cách chân thật. Là một Kitô hữu là tôi nên giống Chúa, và Chúa là Tình Yêu (Ga 1:1-18).

Liên hệ phương pháp Phong Trào, tự tôi là một Kitô Hữu, và Tình Yêu Thiên Chúa mà Thánh Gioan kể lại nơi nhập đề của Phúc Âm theo Thánh Gioan, nói cho tỏ, lột tả toàn thể tính chất của Tình Yêu Thiên Chúa đang tay

ôm chầm mọi loài. Vậy, tôi không thể xa cách các bạn mình. Đi theo Chúa và các bạn để sống đời Kitô, tôi dần dà chuyển biến và thay đổi từ tâm thức, tình cảm cho tới tin tưởng bạn mình, dù mọi người đều đến từ những hoàn cảnh khác nhau. Nhờ ơn Chúa, hay chính xác hơn là nhờ được bao bọc và thấm nhập bằng Thánh Thần Thiên Chúa, mọi người đều kết nối với nhau nên một trong Chi Thể Chúa Kitô và tôi cùng ở trong đó. Và, nơi đó, niềm hạnh phúc là có Đức Tin. Hể giới thiệu nhau, "tôi là Cursillistas" là tức thì tin yêu nhau. Vì vậy, đi theo Chúa không còn thấy gánh vác Thập Giá là quá nặng trĩu mà coi như được quẳng bớt gánh. Từ đó bình an đến trong tâm hồn một cách rất tự nhiên, cũng bởi vì tin yêu, tay trong tay nhau, tay trong tay Chúa.

Những điều tôi nói về tin yêu, tin tưởng, thật là đúng sự thật, vì trong hội Ultreya, "Tiến Lên," các Cursillistas

chia sẻ đời sống chứng nhân và quá trình thay đổi của họ - những câu chuyện sâu kín trong đời sống riêng được chia sẻ một cách xác tín. Từ những chứng từ, anh chị em được chứng kiến sự hiện diện và quan phòng luôn luôn của Chúa Giêsu trong cuộc Hành Trình Đức Tin của đoàn chiên Thiên Chúa. Điều này giúp cho các tín hữu thêm xác tín và phó thác đời sống cá nhân trong sự quan phòng mặc khải của Thiên Chúa.

Nhiều lần, khi được nghe câu chuyện đời sống của anh chị nào đó, rất bình thường và đơn giản, tôi tự hỏi, thế mà các anh chị rất mạnh dạn lên chia sẻ, đâu có gì vá trời hay lấp biển gì đâu. Sau một thời gian tỉ tê chuyện trò với Chúa Kitô về cái "bình thường" của

những người bạn đồng hành. Tôi được Chúa trả lời rằng tôi phải có một trái tim mở ra như chính Chúa vậy, để có đủ khả năng chấp nhận anh chị em với đời sống cá nhân và gia đình muôn hồn muôn sắc khác nhau, v.v., Để từ đó tôi có thể giống Chúa hơn. Cho tới một ngày khi đang chiêm ngắm tượng Chúa trên thập giá, tôi được sáng mắt ra. Chúa còn phải chịu đựng tới tận cùng đau khổ vì tội lỗi con người để On Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ lộ. Cho nên các bạn ấy thật tốt lành khi ra sức hoán đổi dù là những hành động đơn sơ và bình dị. Lúc đó, tôi bật khóc; tôi thấy tôi thật kém xa và cần thu thập những trải

nghiệm của các bạn với sắc màu rất khác với quan điểm của riêng tôi. Và tôi quyết chí tiếp tục đi cùng đoàn lũ hành Cursillo, bằng một trái tim mới! Và từng ngày từng ngày Chúa biến tôi thành con người mới. Nghiệm thấy rằng, không phải một năm mấy tháng mà có thể biết mọi người một cách trọn. Ví như những lớp sương phủ trên cánh rừng buổi sáng. Sáng năm trước nó phủ lên một nhóm cây nhỏ. Sang năm sau nó phủ lên một nhóm cây cao hơn. Cứ tiếp tục theo Chúa Giêsu Kitô, như vậy đó, mà tôi cùng anh chị đang đồng hành với Chúa - một cách xác tín, Ngài quả thật đã ngự trong thế gian (Ga 1:10), và đang ở cùng chúng ta (Mt 28:20).

***"Đức tin mời gọi chúng ta chấp nhận sự thật
và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa
và trước toàn thể anh chị em mình."***

(ĐGH Phanxicô)



ĐỨC TIN

Trong Biển Cỗ Cuộc Đời

Phêrô Phạm Huy Dũng

10/29/2023

Những năm nay tôi bước vào lứa tuổi được hưởng nhiều khoản giảm giá dành cho người lớn tuổi tại nhiều nhà hàng, cửa hàng tạp hóa như Denny's, McDonald's, Ross, v.v. Một quãng đường đời quay lại trong tôi như tôi mới vừa xem một cuốn phim ngắn kể về đời tôi. Tôi đã trải qua một thời ấu thơ và tuổi thanh xuân với bao ước mơ, lý tưởng để xây dựng cho mình một tương lai

tươi sáng và đầy ý nghĩa. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể nói mình đã thật sự trưởng thành và thực hiện được những ước mơ đó như ý muốn. Đã hơn nửa đời, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ diệu mà tôi vẫn còn đang học hỏi, tìm kiếm, và mong đợi một mục đích có ý nghĩa nào đó. Tôi có thể kể gì?

Ít nhất tôi kể lại vài điều về mình để suy ngẫm, nhận xét, và đưa ra quyết định đúng đắn để tôi thay đổi cho quãng đời còn lại có ý nghĩa hơn. Ai cũng phải trải qua một thời để trưởng

thành, một thời mộng mơ, một thời để yêu, một thời để nhớ, và v.v.. Tôi đã từng có một thời và thời gian ấy giờ là một kho tàng kỷ niệm. Trong thời gian qua, tôi đã đạt được những thành tựu gì và thứ gì là quan trọng và thứ gì giá trị nhất? Thứ gì khiến tôi cảm thấy xấu hổ và cảm thấy mình có lỗi? Tôi đã thành công, tự hào, và thất bại gì? Tôi có cần thay đổi và tăng trưởng thứ gì không? Tôi có hài lòng với bản thân mình không? Đòi sống đức tin của tôi ở đâu? Cuộc đời còn lại tôi muốn gì và tôi muốn đi về đâu? Những câu hỏi này đều tập trung vào rèn luyện đời sống đạo đức cá nhân. Trong Khóa Ba Ngày, tôi có cơ hội tìm hiểu về chính mình. Tôi ý thức được tôi là ai và lý tưởng của tôi là gì.

Cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm, tôi kiểm soát lối sống, hành động, và việc làm của tôi trong thời gian qua xem liệu mình có cần thực hiện thay đổi gì không. Như cơ hội viết bài cho

Đặc San 35 này là một điều may mắn và cơ hội hiếm có để tôi tìm hiểu thêm về chính mình. Tôi viết bài này cho chính mình hơn là cho người đọc. Người đọc cũng như các bạn trong hội nhóm và bạn thân hữu của tôi trong Phong Trào, tôi chia sẻ đời sống Ngày Thứ Tư của tôi với tâm tình cầu nguyện, biết ơn, học hỏi, hoán cải và sống kiêng ba chân—sùng đạo, học đạo, và hành đạo. Qua đó tôi có thể dễ thông cảm với hoàn cảnh của người khác thông qua một thái độ mới và có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Nếu tôi muốn sống đạo đức và tôi muốn thay đổi môi trường thì trước tiên tôi phải thay đổi chính mình và cải thiện bản thân.

Câu chuyện tôi chia sẻ không phải là kể để thu hút sự chú ý hay đồng cảm mà là một quá trình sống thực sự với chính mình, tiến trình hoán cải và sửa đổi qua những vấp

ngã, thất bại và bất toàn của tôi. Đó là mục đích của nhóm, như nhóm thân hữu, và hội nhóm Ultreya đều để bảo toàn ân sủng và giúp đỡ lẫn nhau. Như ba cái nhìn mà tôi đã học được từ Phong Trào, cái nhìn vào chính mình là bước đầu tiên. Khi tôi thay đổi, cái nhìn thứ hai qua ánh mắt của Chúa Giêsu Kitô và cái nhìn thứ ba về tha nhân, và tâm tưởng của tôi cũng sẽ dần dần thay đổi theo tinh thần Phúc Âm. Khi tôi thay đổi, cuộc sống của tôi có ý nghĩa và trách nhiệm hơn vì tôi biết tôi đang đi đâu và lý tưởng của tôi chính là Chúa Giêsu, là trung tâm và mục tiêu cuối cùng của mỗi người Cursillista. Như câu châm ngôn Phong Trào kết bạn, làm bạn và đưa bạn đến với Chúa Kitô, là mỗi người làm gương và giúp nhau, tức là tôi góp phần truyền bá Tin Mừng bằng thái độ sống hoán cải, sửa đổi, và

thánh hóa bản thân của mình, có lẽ thay đổi một chút mỗi ngày.

Khi tôi suy ngẫm về 55 năm qua có nhiều lúc tôi cảm thấy bị thử thách như cơn bão đại dương và ước mơ của mình không thành hiện thực. Tôi thấy vui buồn, lo lắng, và lộn xộn với những ưu tư mà tôi có thể không hoàn thành được những trách nhiệm, dự định đã thiết lập. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị sốc vì ước mơ của mình có thể không thành hiện thực trong thời gian còn lại vì biết khả năng con người mình có giới hạn. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi và trải nghiệm cuộc sống muôn màu đầy cám dỗ, và nhiều điều không như tôi mong muốn. Tôi đã có những thành tích đáng tự hào, có những thất bại; và tôi cũng đã bị sỉ nhục, bị xấu hổ, bị phản bội, và bị tan vỡ. Nếu có ai đó biết về tôi và những điều bí ẩn đó thì tôi sẽ rất xấu hổ và chắc tôi sẽ không dám

gặp thiên hạ. Tôi biết và Chúa biết. Tôi tin Chúa thương tôi và cho tôi cơ hội hoán cải và qua bí tích Hòa Giải, tội lỗi của tôi được Chúa tha thứ. Những thử thách ở mỗi lứa tuổi là điều không có thể tránh khỏi. Tôi đã vấp ngã nhiều lần, ngã rồi lại ngã gục và tôi vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp cho đến tận bây giờ vẫn bị thử thách thường xuyên. Tôi đã có những lúc thăng trầm, những khoảnh khắc ngọt ngào và cay đắng, bi quan, chia ly tử biệt, v.v. Điều mà tôi có thể làm là hoán cải và sửa đổi chính mình; và tôi thay đổi thái độ sống và quan điểm của tôi một cách đúng đắn, trách nhiệm, và tích cực nhất có thể.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy cuộc đời có nhiều điều kỳ diệu. Ước mơ của tôi là muốn có một đời sống đạo đức, gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con thảo, cha mẹ anh chị em hòa thuận, cuộc

sống ổn định, học giỏi, làm thầy giáo, có sự nghiệp vững chắc, nổi tiếng, được coi trọng, mở công ty, đi du lịch v.v. Đây là ước mơ lý tưởng của mọi người. Tôi cảm thấy tự hào vì dường như ước mơ của tôi đã thành hiện thực hơn những gì tôi đã từng mơ ước. Có một thời gian tôi cảm thấy cuộc sống của tôi quá lý tưởng và đầy đủ. Lúc đó tôi rất tự hào và hài lòng vì được hưởng tất cả những thành quả mà tôi đã dày công xây dựng. Điều kỳ diệu mà tôi không ngờ tới là cuộc sống không thể kéo dài mãi mãi một cách bình yên. Sự thật là cuộc sống của tôi không bình yên như tôi mơ ước và tôi dang dở, bàng hoàng đến mức chán nản.

Khi tôi còn là sinh viên, tôi đã cố gắng học tập và tạo cho tôi một tương lai tươi sáng. Lúc đó, lý tưởng của tôi là học giỏi và tạo sự nghiệp. Tôi đã kiên trì và cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu ấy. Tôi đã thành công và lấy được bằng tiến

sĩ; và có một sự nghiệp hơn nhiều bạn bè. Tôi có cơ hội làm kỹ sư thiết kế và giờ làm việc thoải mái và làm việc ở nhà với mức lương hơn trung bình. Hơn nữa, tôi còn có cơ hội trở thành giáo sư đại học và tôi đã dạy nhiều học viên trong 25 năm qua. Tôi cảm thấy tự hào khi học trò nói, “chào thầy”.

Rồi cũng tới tuổi lập gia đình, tôi có một người vợ xinh và 3 con hiền rất ngoan ngoãn. Tôi có một ngôi nhà và tự hào về việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Tôi dồn hết công sức đi làm để kiếm tiền cho gia đình sống thoải mái vì tôi không muốn vợ con phải lo lắng. Tôi tự hào vì mình có đủ khả năng và điều kiện để vợ ở nhà nuôi con suốt 15 năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hy sinh cho những người tôi yêu thương và tôi làm việc không mệt mỏi vì đó là lý tưởng xây dựng tương lai cho gia đình. Một thời gian dài, cả gia đình của tôi an tâm tham gia giúp đỡ giáo xứ, giáo sĩ, và nhiều tổ chức

Công Giáo. Các con của tôi điều phục vụ, giúp lễ, thừa tác viên, đọc thánh thư, ca đoàn, và tham gia nhiều hoạt động của giáo xứ. Hơn nữa, gia đình tôi rất diễm phúc vì đã giúp đỡ nhiều chủng sinh và hiện đã trở thành linh mục.

Trong khi cuộc sống của tôi đang bình yên và tràn đầy niềm vui. Cũng được một thời gian dài, gia đình của tôi, cha mẹ, anh chị em, ai nấy thành công và có gia đình riêng và sống những ngày tháng êm ấm, bình yên, tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi, đúng lúc tôi không ngờ thì những cơn bão lại ập đến như sóng đại dương. Các sự kiện dần dần diễn ra trong cuộc sống, một khoảnh khắc liên tục. Mẹ tôi bị stroke. Chị tôi gặp khó khăn về tài chính, lãng phí nhiều tài sản, mất nhà và điều đó ảnh hưởng nặng nề đến cha mẹ và gia đình tôi. Cha mẹ tôi cũng bị

mất nhà. Sau đó, em trai tôi mở công ty nhưng thất bại và gặp nhiều khó khăn và cũng ảnh hưởng tới gia đình tôi. Rồi sau đó cha tôi bị stroke và qua đời để lại người mẹ bệnh tật không có ai chăm sóc. Rồi người mẹ yêu dấu của tôi cũng mất sau cha tôi 7 năm. Cha mẹ anh chị em của tôi gặp khó khăn, sao tôi có thể làm thình mà không giúp đỡ? Giúp hay không giúp là một thử thách, đòi hỏi sự hy sinh về thể chất và tinh thần, rất lớn lao. Tôi bối rối và không biết làm thế nào để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Những biến cố ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi đã bị sốc, thất vọng, chán nản, và trách móc. Vẫn chưa hết, tiếp theo một cơn sốc thậm chí còn nghiêm trọng hơn xảy đến với tôi, nó ảnh hưởng đến toàn bộ bầu trời của tôi. Tôi đã bị người em phản bội lòng tin chỉ vì lòng bác ái

tôi muốn giúp đỡ người em ấy như người em ruột. Cả bầu trời của tôi dường như đã sụp đổ và tan nát. Tôi cảm thấy mình bị phản bội vì một người giáo sĩ đã gây nên với tôi và ảnh hưởng đến gia đình con cái và đời sống đạo đức của tôi. Mọi sinh hoạt trong gia đình tôi và các con đều bế tắc không cách nào hòa giải được. Tại sao?!

Đạo đức của tôi đã bị tổn hại. Tôi đã lạng, xấu hổ, trốn tránh cuộc sống, và chôn vùi những bí ẩn tan vỡ, đau đớn trong cuộc đời và tôi chỉ tỏ ra thái độ vui vẻ những điều tốt lành, hạnh phúc giả tạo. Tôi cảm thấy mình sống đạo đức giả và sống bí mật. Có lúc tôi cảm thấy hổ thẹn vì lối sống đạo đức của tôi như một cái máy, đi tìm việc làm từ thiện, giúp đỡ nhiều nơi để thỏa mãn cho nỗi cô đơn của mình. Không phải vì tôi có lòng bác ái thật sự mà vì chính bản

thân tôi đang tìm kiếm một nơi an toàn để tôi có được một chút niềm hy vọng và niềm vui nơi người qua đường. Tôi buông bỏ những gánh nặng để tạm tận hưởng niềm vui mà quên đi những lo toan và trách nhiệm của thực tại.

Trong thời gian đó, tôi không biết phải sống thế nào. Tôi lang thang cô đơn lạc lõng như người vô hồn. Chúa đã không lìa xa tôi tí nào và Ngài luôn ở gần cạnh bên tôi. Tôi tin rằng Chúa đã cứu rỗi tôi và dẫn tôi đến nhà thờ thường xuyên vì nhà thờ là nơi an toàn mà tôi có thể tới bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và tôi thấy bình an và gắn bó với Thánh Lễ hàng ngày mỗi ngày một hơn cho đến bây giờ. Mỗi khi tôi dự Thánh Lễ, tôi cảm tưởng như có rất nhiều Thiên Thần cùng tham dự Thánh Lễ ca ngợi Thiên Chúa muôn khắp các tầng trời, trong đó có

các thánh và sự hiện diện của các linh hồn trong luyện ngục. Đặc biệt khi rao ý lễ cho các linh hồn trong Thánh Lễ, tôi cảm tưởng như các linh hồn ấy đứng lên như được gọi tên. Giờ đây, khi tham dự Thánh Lễ, tôi suốt sáng hơn, tôn trọng, ăn mặc chỉnh tề, trang trọng vì chính Chúa Giêsu vị chủ tế tối cao qua bàn tay của linh mục dâng lễ vật lên Thiên Chúa Cha qua sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cảm thấy Giáo Hội thánh thiện vì Chúa Giêsu đã hiến thân làm hy lễ. Khi tôi rước Chúa vào lòng, tôi cảm thấy mình được kết hiệp với Chúa qua mầu nhiệm cứu chuộc và trong lòng tôi là nhà tạm nơi Chúa ngự. Cho nên tôi tôn trọng Thánh Lễ. Sự tôn trọng đơn giản như việc không mang điện thoại khi dự Thánh Lễ và nếu cần, tôi chuyển điện thoại sang chế độ rung. Những biến cố đã giúp tôi quy hướng về Chúa và tôi trưởng thành hơn trong đức tin qua Thánh Lễ.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi trải nghiệm những sự kiện. Tôi nghe đâu đó câu, “tìm thấy vẻ đẹp trong đau khổ.” Trải qua những biến cố đau thương trong cuộc đời là những bài học nhắc nhở về sự không hoàn hảo của tôi và dạy tôi sống khiêm nhường hơn và thông cảm hơn với tha nhân. Qua những biến cố ấy, thái độ sống của tôi cũng đã thay đổi một cách kỳ diệu và đức tin của tôi trở nên vững vàng khi tôi tin cậy tuyệt đối vào ơn cứu chuộc của Chúa. Qua trải nghiệm, tôi cảm nhận được vẻ đẹp qua sự biến cố..

Sao Chúa thương tôi quá vậy. Tôi chỉ là sinh vật được Chúa tạo ra, cuộc sống này của tôi thuộc về Chúa. Tôi tin Chúa dẫn tôi đi trên con đường tốt nhất và dẫn tôi đến thiên đàng. Để trả lời cho câu hỏi tôi đặt ra ở trên, tôi chỉ chú ý đến một điều quan trọng nhất, đó là sự kiên trì trong đức tin. Đó cũng là lý tưởng quan trọng nhất, là mục tiêu cuối cùng

tôi muốn tìm kiếm.

Cuộc hành trình của tôi giống như tôi đang được rèn luyện, được trang bị những bài học—niềm vui, nỗi buồn, niềm tự hào, thành công, thất bại, tủi nhục, phản bội, xấu hổ, tội lỗi và tan vỡ—cho hành trình tiếp theo. Các bước đi dường như đã được chuẩn bị và được dẫn dắt theo con đường thẳng bằng những con hẻm ngoằn ngoèo và đôi khi xuyên qua những cánh đồng xanh tươi và có sự đồng hành của bạn bè. Mỗi bước đi đều không hề dễ dàng chút nào. Tôi đã phải vật lộn với cuộc sống và đã có lúc muốn bỏ cuộc. Tôi xin Chúa ban cho tôi ơn kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ, dù có khó khăn, thử thách nhưng có Chúa cùng đồng hành đi trước dẫn đường tôi vẫn quyết tâm đi đến cùng. Chúa là quyền năng kỳ diệu chuyển động trong tôi.

Sau cùng, tôi vẫn còn nhớ đã nhận được chiếc đĩa giấy sau khóa Cursillo cách đây 17 năm, trên đĩa có câu, “Tình yêu thương chó giả hình.” (Rm 12:9). Tôi sẽ cố gắng sống thật sự với chính mình và sống theo tinh thần Phúc Âm, qua sự hoán cải và hoàn thiện bản thân. Sống khiêm nhường là sống thật sự với chính mình. Và sự hy sinh vì lý tưởng như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là hy sinh cái chết cho người mình yêu thương. Khi viết bài này, trong giấc mơ, tôi đã tìm được câu trả lời cho lý tưởng của mình, đó là Chúa Giêsu và con đường đi theo Ngài là hy sinh. Xin Chúa cho tôi một chút hy sinh.

HÌNH ẢNH
CÁC KHÓA
1991 - 2023



1 - KHÓA NAM 53 - NĂM 1991



2 - KHÓA NAM 61 - NĂM 1992



3 - KHÓA NỮ 60 - NĂM 1992



4 - KHÓA NAM 118 - NĂM 1993



5 - KHÓA NỮ 119 - NĂM 1993



6 - KHÓA NAM 133 - NĂM 1994



7 - KHÓA NỮ 134 - NĂM 1994



8 - KHÓA NAM 147 - NĂM 1995



9 - KHÓA NỮ 148 - NĂM 1995



10 - KHÓA NAM 161 - NĂM 1996



11 - KHÓA NỮ 162 - NĂM 1996



10a KHÓA NAM 1 - Hawaii - NĂM 1996



10b KHÓA NỮ 2 - Hawaii - NĂM 1996



12 - KHÓA NAM 173 - NĂM 1997



13 - KHÓA NỮ 174 - NĂM 1997



14 - KHÓA NAM 185 - NĂM 1998



15 - KHÓA NỮ 186 - NĂM 1998



16 - KHÓA NAM 198 - NĂM 1999



17 - KHÓA NỮ 199 - NĂM 1999



18 - KHÓA NAM 210 - NĂM 2000



19 - KHÓA NỮ 211 - NĂM 2000



KHÓA NAM 20 - NĂM 2001



KHÓA NỮ 21 - NĂM 2001



KHÓA NAM 22 - NĂM 2002



KHÓA NỮ 23 - NĂM 2002



KHÓA NAM 24 - NĂM 2003



KHÓA NỮ 25 - NĂM 2003



KHÓA NAM 26 - NĂM 2004



KHÓA NỮ 27 - NĂM 2004



TRỢ TÁ KHÓA NAM 26 - NĂM 2004





KHÓA NAM 28 - NĂM 2005



KHÓA NỮ 29 - NĂM 2005



TRỢ TÁ KHÓA NAM 28 - NĂM 2005



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 29 - NĂM 2005



KHÓA NAM 30 - NĂM 2006



KHÓA NỮ 31 - NĂM 2006



TRỢ TÁ KHÓA NAM 30 - NĂM 2006



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 31 - NĂM 2006



KHÓA NAM 32 - NĂM 2007



KHÓA NỮ 33 - NĂM 2007



TRỢ TÁ KHÓA NAM 32 - NĂM 2007



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 33 - NĂM 2007



KHÓA NAM 34 - NĂM 2008



KHÓA NỮ 35 - NĂM 2008



TRỢ TÁ KHÓA NAM 34 - NĂM 2008



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 35 - NĂM 2008



KHÓA NAM 36 - NĂM 2009



KHÓA NỮ 37 - NĂM 2009



TRỢ TÁ KHÓA NAM 36 - NĂM 2009





KHÓA NAM 38 - NĂM 2010



KHÓA NỮ 39 - NĂM 2010



TRỢ TÁ KHÓA NAM 38 - NĂM 2010



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 39 - NĂM 2010



KHÓA NAM 40 - NĂM 2011



KHÓA NỮ 41 - NĂM 2011



TRỢ TÁ KHÓA NAM 40 - NĂM 2011



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 41 - NĂM 2011



KHÓA NAM 42 - NĂM 2012



KHÓA NỮ 43 - NĂM 2012



TRỢ TÁ KHÓA NAM 42 - NĂM 2012



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 43 - NĂM 2012



KHÓA NAM 44 - NĂM 2013



KHÓA NỮ 45 - NĂM 2013



TRỢ TÁ KHÓA NAM 44 - NĂM 2013



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 45 - NĂM 2013



KHÓA NAM 46 - NĂM 2014



KHÓA NỮ 47 - NĂM 2014



TRỢ TÁ KHÓA NAM 46 - NĂM 2014



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 47 - NĂM 2014



KHÓA NAM 48 - NĂM 2015



KHÓA NỮ 49 - NĂM 2015



TRỢ TÁ KHÓA NAM 48 - NĂM 2015



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 49 - NĂM 2015



KHÓA NAM 50 - NĂM 2016



KHÓA NỮ 51 - NĂM 2016



TRỢ TÁ KHÓA NAM 50 - NĂM 2016



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 51 - NĂM 2016



KHÓA NAM 52 - NĂM 2017



KHÓA NỮ 53 - NĂM 2017



TRỢ TÁ KHÓA NAM 52 - NĂM 2017



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 53 - NĂM 2017



KHÓA NAM 54 - NĂM 2018



KHÓA NỮ 55 - NĂM 2018



TRỢ TÁ KHÓA NAM 54 - NĂM 2018



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 55 - NĂM 2018



KHÓA NAM 56 - NĂM 2019



KHÓA NỮ 57 - NĂM 2019



TRỢ TÁ KHÓA NAM 56 - NĂM 2019



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 57 - NĂM 2019



KHÓA NAM 58 - NĂM 2022



KHÓA NỮ 59 - NĂM 2022



TRỢ TÁ KHÓA NAM 58 - NĂM 2022



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 59 - NĂM 2022



KHÓA NAM 60 - NĂM 2023



KHÓA NỮ 61 - NĂM 2023



TRỢ TÁ KHÓA NAM 60 - NĂM 2023



TRỢ TÁ KHÓA NỮ 61 - NĂM 2023

SINH HOẠT















"Mọi cử chỉ yêu thương
được thực hiện
với tất cả lòng chân thành
đều có khả năng đưa các tâm hồn
lại gần Thiên Chúa."

Mẹ Têrêsa Calcutta









LỜI CẢM TẠ

Khối Truyền Thông xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, và quý anh chị Cursillistas đã bỏ thời giờ quý báu viết bài cho bản tin Ultreya trong thời gian qua và đặc biệt cho cuốn Đặc San Kỷ Niệm 35 Năm "Hành Trình Theo Chúa".

Người Cursillistas đã được học Khóa Ba Ngày, đã được nghe rất nhiều về chia sẻ chứng nhân trong các buổi Ultreya, chia sẻ cuộc sống ngày thứ tư qua chiếc kiềng ba chân là Học Đạo, Sùng Đạo, và Hành Đạo, cũng như được đào sâu và học hỏi thêm tín lý qua trường lãnh đạo.

Chúng ta có thể khẳng định rằng phong trào Cursillo có một phương pháp đặc thù, để mang Tin Mừng đến cho con người và nhiều môi trường khác nhau.

35 Năm Hành Trình Theo Chúa trình thuật về sự hình thành phong trào Cursillo Ngành Việt Nam Giáo Phận San Jose, giúp chúng ta nhìn lại và tạ ơn Chúa đã có những Cursillistas bước theo chân Chúa Giêsu và là một dấu ấn mạnh mẽ không thể phai nhạt trong phong trào Cursillo nói chung, và ngành Việt Nam Giáo Phận San Jose nói riêng. Tất cả những bài viết của quý anh chị là nguồn tư liệu quý giá cho phong trào Cursillo.

Xin Chúa Chúc Lành và Ban Nhiều Bình An!

Thay mặt Nhóm Thực Hiện Đặc San,

Gioan Vũ Ngọc Danny, Trưởng Khối Truyền Thông

Nhóm Thực Hiện

*Gioan Vũ Ngọc Danny, Theresa Nguyễn Thùy Mai
Theresa Nguyễn Chân Tú, Agnes Nguyễn Hồng-Cúc*

A scenic view of a coastline. In the foreground, a large, textured tree trunk is visible on the left. The middle ground shows a steep cliffside covered in dense green and brown vegetation, leading down to a wide, golden sandy beach. The ocean is a deep blue, with white waves breaking along the shore. In the distance, a range of mountains is visible under a clear blue sky.

*“Đến là thương,
không đến được cũng là thương,
nhưng cao điểm
của sự yêu thương
chính là sự hiện diện”*

Cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm