

CẨM NANG

KHÓA CURSILLO



“Tình Yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”

(2 Cr 5, 14)



Ấn bản đầu tiên, in trong tháng 12, 2009

Bản quyền © 2009 của Văn Phòng Điều Hành,
Phong Trào Cursillo® tại Hoa Kỳ

In tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
PT Cursillo® giữ bản quyền

(Quỳnh Tín & Nhóm Cursillistas HK chuyển ngữ và thu lục)

NỘI DUNG

LỜI GIỚI THIỆU	6
LỜI TỰA.....	6
CHƯƠNG 1.....	9
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA CURSILLO® [1].....	9
ĐÊM ĐẦU TIÊN.....	9
NGÀY THỨ NHẤT	9
NGÀY THỨ NHÌ.....	10
NGÀY THỨ BA	12
CHƯƠNG 2.....	14
TÍNH CÁCH NĂNG ĐỘNG CỦA KHÓA CURSILLO®	14
NHÓM TRỢ TÁ VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC BÀI ROLLOS.....	14
CHƯƠNG 3.....	29
THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHÓA TRƯỞNG.....	29
• TRƯỚC KHI KHAI MẠC KHÓA CURSILLO	29
• BUỔI TÔI ĐẦU TIÊN.....	29
• NGÀY THỨ NHẤT	35
• NGÀY THỨ HAI	45
• NGÀY THỨ BA.....	51
CHƯƠNG 4: CÁC BÀI ROLLOS	59
1. BÀI NÓI KHAI KHÓA.....	59
• TỔNG HỢP VỀ NỘI DUNG VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ	59
• DÀN BÀI	62
• ROLLO MẪU - (20 phút).....	64
2. ROLLO 1: LÝ TƯỞNG	75
• TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	75
• DÀN BÀI	77
• PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO	80
• ROLLO MẪU - (25 phút).....	84
a). Lý Tưởng đích thực	88
b). Lý Tưởng giả tạo.....	88
3. ROLLO 2: ON THƯỜNG SÙNG	91

•	TỔNG HỢP.....	91
•	DÀN BÀI.....	91
4.	ROLLO 3: NGƯỜI GIÁO DẪN TRONG GIÁO HỘI.....	92
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	92
•	DÀN BÀI.....	93
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	96
•	ROLLO MẪU - (35 phút).....	100
5.	ROLLO 4: ON HIỆN SÙNG.....	109
•	TỔNG HỢP.....	109
•	DÀN BÀI.....	110
6.	ROLLO 5: SÙNG ĐẠO.....	111
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	111
•	DÀN BÀI.....	112
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	115
•	ROLLO MẪU - (40 phút).....	118
7.	ROLLO 6: HỌC ĐẠO.....	127
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	127
•	DÀN BÀI.....	129
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	133
•	ROLLO MẪU - (35 Phút).....	134
8.	ROLLO 7: NHIỆM TÍCH.....	144
•	TỔNG HỢP.....	144
9.	ROLLO 8: HÀNH ĐẠO.....	145
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ LỜI CHÚ THÍCH.....	145
•	DÀN BÀI.....	146
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	149
•	ROLLO MẪU - (35 Phút).....	151
10.	ROLLO 9: NHỮNG CẢN TRỞ TRONG ĐỜI SỐNG ÂN SÙNG.....	160
•	TỔNG HỢP.....	160
•	DÀN BÀI.....	160
11.	ROLLO 10: NGƯỜI LANH ĐẠO.....	162
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	162
•	DÀN BÀI.....	163
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	165
•	MẪU ROLLO - (35 Phút).....	167
1.	KẾT LUẬN.....	175
12.	ROLLO 11: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG.....	176

•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý.....	176
•	DÀN BÀI.....	178
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	183
•	ROLLO MẪU - (35 phút).....	188
13.	ROLLO 12: SỐNG TRONG ÂN SÙNG.....	199
•	TỔNG HỢP.....	199
•	DÀN BÀI.....	200
14.	ROLLO 13: KITÔ GIAO TRONG HANH ĐỘNG.....	201
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý.....	201
•	DÀN BÀI.....	203
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN ROLLO.....	205
•	ROLLO MẪU - (45 phút).....	207
15.	ROLLO 14: NGƯỜI CURSILLISTA SAU KHÓA CURSILLO.....	216
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý.....	216
•	DÀN BÀI.....	217
•	PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ BÀI ROLLO.....	219
•	ROLLO MẪU - (25 phút).....	223
16.	ROLLO 15 : AN TOÀN TRỌN VẸN.....	230
•	TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT.....	230
•	DÀN BÀI.....	231
•	PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO.....	236
•	ROLLO MẪU - (40 PHÚT).....	242
	PHỤ BẢN.....	255
•	PHỤ BẢN I.....	255
	CÂU CHUYỆN CHIẾC MÁY ĐẬP LÚA.....	255
•	PHỤ BẢN II.....	256
	CÂU CHUYỆN NHÀ TÙ.....	256
•	PHỤ BẢN III.....	259
	NGHI THỨC TÔN KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.....	259
•	PHỤ BẢN IV.....	262
•	PHỤ BẢN V.....	263
•	PHỤ BẢN VI.....	264
	TÂM THƯ CỦA LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC 12/2006 SỰ HIỆP NHỨT TRONG PHONG TRÀO CURSILLO.....	264
•	PHỤ BẢN VII.....	265
	PHÚC ĐÁP VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA KHÓA CURSILLO.....	265

LỜI GIỚI THIỆU

Tôi hoan hỷ chúc mừng Phong Trào Cursillo® tại Hoa Kỳ đã hoàn tất ấn bản mới của Cẩm Nang Khóa Cursillo® bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Cộng Đồng Cursillo tại Hoa Kỳ đã kiên quyết phát huy tính cách chân thực và chính thống của Phong Trào Cursillo® chúng ta.



Khi trở về nguồn gốc của Phong Trào mà vẫn tôn trọng tựa đề của các bài Chia Sẻ (Rollos) nguyên thủy, như đã được thiết lập trong thư mục vụ của Giám Mục Hervas (*Lời ghi chú của biên tập viên: “Các Khóa Học Kitô Giáo – Khí Cụ Canh Tân Kitô Hữu”*), các ứng viên, ngay sau khi trải qua kinh nghiệm sống Khóa 3 Ngày Cuối Tuần Cursillo®, không cảm thấy bị trói tay trói chân bởi những chương trình có ý hướng ngay lành, mà làm mất đi tính cách thanh thoát và tươi mát của việc tự do chọn lựa sự đơn sơ thánh thiện của những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực, chính là “trực sống” của cuộc đời họ.

Phong Trào Cursillo® trong Kitô Giáo đã được nghĩ ra và đặt thành cơ cấu, do lời cầu nguyện của nhiều người, với mục đích tìm phương cách thu hút những người ở nơi xa xăm, ngõ hầu sự tự do của con người có thể bắt gặp Thần Linh của Chúa, hơn là gặp một nhóm xu nịnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà họ bị một quyền lực nào đó bắt phải làm.

Thật tuyệt diệu và cũng thật lành mạnh khi hồi tưởng lại rằng, nhờ ơn Chúa do lời cầu nguyện của nhiều người, các Khóa Cursillo® chỉ có ý hướng nhằm khơi dậy lòng khao khát về Thiên Chúa trong số những người được Rửa Tội, và không đề nghị bất kỳ phương tiện nào khác trong số những phương tiện đã có sẵn trong Giáo Hội, để thỏa mãn lòng khao khát ấy.

Với lòng ao ước và niềm hy vọng rằng quyển Cẩm Nang này sẽ là một điểm khởi hành mà không phải là cùng đích đối với nhiều người, tôi hân hạnh chuyển lời chúc mừng chân thành nhưt của tôi đến các thành phần lãnh đạo, và mọi Cursillistas nói chung. Các Bạn có thể tin cậy vào một khí cụ, khi được sử dụng để hướng dẫn mình, sẽ có thể mang lại nhiều lợi ích rất đặc biệt, hầu càng nhiều người càng có thể chấp nhận sự thật và hiểu biết về Chúa Kitô một cách thật sống động và hăng say.

Eduardo Bonnin

Sáng lập Phong Trào

DE COLORES DE COLORES DE COLORES DE COLORES

LỜI TỰA

Nhờ hồng ân của Thiên Chúa mà tập sách Cẩm Nang Khóa Cursillo® (ấn bản Anh ngữ) đã được bổ túc và hoàn chỉnh khả quan vào ngày 17 tháng 3 năm 2006, ngày Lễ kính Thánh Patrick của Ái Nhĩ Lan (Ireland). Bởi vì Hội Học Kitô Giáo hay Phong Trào Cursillo® có một ý nghĩa sâu xa hơn thời gian ba ngày của Khóa Học – đó là một kinh nghiệm, một đời sống, một sự chia sẻ, các cuộc gặp gỡ, v.v.... Tựa đề bây giờ là “Cẩm Nang Khóa Cursillo®”, thay thế tên sách trước đây là “Cẩm Nang Khóa Ba Ngày”.

Chương 1 là Thời Khóa Biểu của Khóa Cursillo®. Mặc dù chương trình nhằm giúp hướng dẫn Khóa Trưởng, tuy nhiên, có thể cần phải có vài điều chỉnh không quan trọng trong khi Khóa Học diễn tiến. - Điều quan trọng là thứ tự trình bày của các bài Rollos và các bài nguyện gẫm không nên thay đổi. Chương 2 gồm có bài nói về tính cách năng động của Khóa Cursillo®, và một phần mới thêm vào nói về các “buổi họp Trợ Tá”. Chương 3 chi tiết hơn về Chương Trình Khóa Học và phần Hướng Dẫn dành cho Khóa Trưởng. Phần này rất có ích đối với Khóa Trưởng, nhưt là những ai mới phục vụ lần đầu tiên. Chương 4 dành cho các bài Rollos. Có 4 phần trong mỗi bài Rollo: Tổng Hợp, Dàn Bài, Phương Pháp Chuẩn Bị Bài Rollo và Bài Rollo Mẫu, chỉ nhằm hướng dẫn mà thôi. Mỗi Rollista phải soạn bài của mình, sử dụng Dàn Bài với sự trợ giúp của những đề mục khác ghi ở trên. Hơn nữa, có vô số nguồn tài liệu, như sách đạo và đời, tài liệu PT Cursillo®, nhiều văn kiện của các vị giáo hoàng, sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, văn kiện Công Đồng Vaticanô II, và nhưt là kinh nghiệm sống không thể thay thế được của mỗi Rollista, lúc nào cũng có sẵn để giúp người Rollista soạn một bài Rollo. Điều thiết yếu là người Rollista phải biết giới hạn trong phạm vi dàn bài đề nghị hầu bảo đảm tiến trình của các bài Rollos.

Chấp hành quyết định của Văn Phòng Điều Hành Trung Ương (VPĐH/TU), tập “Cẩm Nang Khóa Cursillo®” này đưa chúng ta trở lại những tựa đề và dàn bài nguyện thủy của các bài Rollos xuất phát từ Đảo Mallorca, Tây Ban Nha, đã được sử dụng trong Khóa Cursillo® đầu tiên tại Mỹ, tổ chức năm 1957, tại Waco, Texas. Năm 1998, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã yêu cầu các Dòng Tu và các đoàn thể thuộc Giáo Hội hãy trở về nguồn và tìm kiếm ơn đoàn sủng đã giúp thành lập tổ chức mình. On đoàn sủng giúp thành lập một hội đoàn là một món quà do Chúa Thánh Linh ban cho, nhằm xác định nhóm đặc biệt ấy không giống các nhóm khác và đóng góp nét đặc trưng của mình cho Giáo Hội Công Giáo Roma. Dự án này phải mất vài năm mới hoàn tất. Ngày nay nó đã trở thành hiện thực nhờ tinh thần dẫn thân của nhiều thành phần lãnh đạo, VPĐH/ Trung Ương, cùng những lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình của nhiều Cursillistas.

Với sự hiểu biết tường tận về tâm thức và mục đích của Phong Trào Cursillo® hay còn gọi là Học Hội Kitô Giáo, sách Cẩm Nang này đang quy hướng về “chiếc Nôi” của Cursillo®. Sau nhiều lần gặp mặt và nói chuyện với Ông Eduardo Bonnin, thành phần lãnh đạo hiểu biết lý do của nhiều vấn đề rõ ràng hơn. Thí dụ, tạo cho

Phong Trào Cursillo® được hiện diện như ngày nay, ông Eduardo Bonnín đã phải chấp nhận nhiều thứ và đôi khi cũng phải làm ngơ nữa. Những bài Rollos của giáo dân không thoát khỏi sự thế này. Vì thế, nhiều bài Rollos đã từng được sửa lại cho phù hợp để người giáo dân có chiều hướng phục vụ giáo xứ hơn là thi hành ơn gọi đích thực của mình trong vai trò giáo dân. Sứ điệp Khóa Cursillo® không bắt người giáo dân cam kết “làm” một cái gì, như tham dự những lễ hội, hay tham gia các nhóm hay đoàn thể nào, v.v... Người giáo dân được mời gọi làm chứng nhân sống động cho Phúc Âm ngay trong hoàn cảnh sống của mình bằng cách phô bày thực tại ơn sủng Phúc Âm ở mọi phương diện trong đời sống của họ.

Các “dàn bài” và “bài mẫu” được thêm vào để nhấn mạnh tính cách trần thế trong nếp sống tự nhiên và đơn sơ của người giáo dân ngày nay, nam cũng như nữ. Thí dụ, bài Rollo “*Người Giáo Dân trong Giáo Hội*” mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, làm nổi bật hơn sứ mệnh của giáo dân trong thế giới – một thế giới nhỏ bé của họ. Đây là sự đóng góp của giáo dân trong sứ mệnh của Giáo Hội, đó là chúng ta trở thành Tin Mừng và những hoạt động của chúng ta đều là tông đồ và truyền giáo; nghĩa là chúng ta biểu lộ, qua chính con người chúng ta, tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với con người thời nay. Người Cursillista sẽ lĩnh hội rõ ràng khái niệm về Giáo Hội qua kinh nghiệm của Khóa Cursillo®.

Bởi thế, hãy để tài liệu này, đã được duyệt lại và hoàn chỉnh, có dịp phục vụ những ai đã chọn Cursillo® làm công tác tông đồ ưu tiên của mình. Ước mong sách Cẩm Nang Cursillo® này được sử dụng như một khí cụ hướng dẫn trung thành để đưa PT Cursillo® trở về mục đích nguyên thủy của nó, đó là **cải đổi con người trước tiên**, bằng tình yêu thương và tình bạn chân thành, sống những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực cùng với anh chị em đồng đạo, và nhờ đó kết hợp thành một nhóm để biến đổi thế giới từ trạng thái man rợ thành nhân bản và từ nhân bản thành siêu phàm.

Hội Học Kitô Giáo hay Phong Trào Cursillo® hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi là một khí cụ hữu hiệu trong sứ mệnh Phúc-âm-hóa thế giới ngày nay.



CHƯƠNG 1

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA CURSILLO® 1[1]

ĐÊM ĐẦU TIÊN

- 6 giờ 30 chiều - Ghi danh
- 7 giờ 40 - **Rollo Khai Khóa** – Chào mừng và nói về Lịch Sử ^{2[2]} PT Cursillo®
- 8 giờ 15 - Khởi sự buổi Tĩnh Tâm (Nhà nguyện)
Đọc kinh trước Bài Nguyện Gẫm (CNC ^{3[3]} tr. 5/28 &29)
Bài Nguyện Gẫm # 1- “Biết Mình”
Đọc kinh sau Bài Nguyện Gẫm (CNC tr. 29)
- 8 giờ 45 - Đi Đàng Thánh Giá (CNC tr. 54)
- 9 giờ 30 - Nghỉ giải lao (Xin giữ yên lặng – Tĩnh Tâm)
- 9 giờ 50 - Nhà Nguyện –
Đọc kinh trước Bài Nguyện Gẫm (CNC tr. 5/28 & 29)
Bài Nguyện Gẫm # 2- “Đứa Con Hoang Đàng”
Đọc kinh sau Bài Nguyện Gẫm (CNC tr. 29)
- 10 giờ 15 - Kinh tối (CNC tr. 35/43)
Kiểm thảo Lương Tâm (CNC tr. 40)
- 10 giờ 25 - Thông Báo và Đi Ngủ
- 10 giờ 30 - Hội Nhóm Trợ Tá

NGÀY THỨ NHỨT

- 7 giờ 00 sáng - Thức dậy (Giữ yên lặng)
- 7 giờ 30 - Nhà nguyện – Kinh sáng (PG tr. 6/11)
Đọc kinh trước Bài Nguyện Gẫm (PG tr. 5/28 &29)
Bài Nguyện Gẫm # 3 – Ba Cái Nhìn của Chúa Kitô
Đọc kinh sau Bài Nguyện Gẫm (PG tr.29)
- 8 giờ 00 - Thánh Lễ -- Kết thúc Tĩnh Tâm
- 8 giờ 45 - Ăn sáng
- 9 giờ 30 - Chia tham dự viên thành nhiều nhóm Decurias
- 9 giờ 45 - **Rollo “Lý Tưởng”** (25 phút)

^{1[1]} Xem Chi tiết Chương Trình trong Phần vụ của Khóa Trưởng, Chương 3.

^{2[2]} Bài Rollo có thể được kéo dài nếu nhóm đã được giới thiệu xong. Nếu chưa giới thiệu, bài Rollo chỉ nên kéo dài khoảng 20 phút.

^{3[3]} CNC – Cẩm Nang Cursillista.

- Kinh tạ ơn
- Thảo luận và viết bản Tóm Lược (30 phút)

- 10 giờ 45 - Giờ tự do
- 11 giờ 00 - **Rollo “*Ơn Thường Sủng*”** (45 phút)
Kinh cảm ơn
Thảo luận và viết bản Tóm Lược

- 12 giờ 15 - Ăn trưa
- 1 giờ 00 chiều - Giờ tự do
- 1 giờ 15 - **Rollo “*Người Giáo Dân trong Giáo Hội*”** (35 phút)
- Kinh cảm ơn
- Thảo luận và viết bản Tóm Lược

- 2 giờ 15 - Giờ tự do
- 2 giờ 30 - **Rollo “*Ơn Hiện Sủng*”** –Giới thiệu Palanca với bài Rollo (45 phút)
Kinh cảm ơn
Thảo luận và viết bản Tóm Lược (30 phút)
- 3 giờ 45 - Giờ tự do
- 4 giờ 00 - **Rollo “*Sùng Đạo*”** (40 phút)
Khóa Trưởng ^{4[4]} chia sẻ về Rollo này (5 phút)

- 4 giờ 45 - Chuỗi Mân Côi ^{5[5]} (Mâu Nhiệm Khổ Nạn) và Viếng Thánh Thể
- 5 giờ 30 - Thảo luận và viết bản Tóm Lược (30 phút)
- 6 giờ 00 - Ăn tối và giờ tự do
- 7 giờ 00 tối - Chuẩn bị bản Tóm Lược và Tranh Vẽ các bài Rollos trong Ngày
- 7 giờ 30 - Hội Nhóm
(Các Nhóm trình bày bản Tóm Lược và Tranh Vẽ)
- 8 giờ 45 - Nhà nguyện – Kinh tối (PG tr.35/43)
Kiểm thảo lương tâm (PG tr. 40) và Xưng Tội
- 9 giờ 00 - Đi ngủ

Gặp gỡ các Trưởng Nhóm và Thư Ký Decurias
- 9 giờ 30 - Hội Nhóm Trợ Tá

NGÀY THỨ NHÌ

- 6 giờ 40 sáng - Thức dậy
- 7 giờ 10 - Nhà nguyện – Kinh sáng (PG. tr.6/11) và
Nghỉ thức Tôn Kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria (CNC tr. 87-96)

^{4[4]} Xem Chương 3, Chi tiết Chương Trình Khóa Học và Phần Vụ của Khóa Trưởng.

^{5[5]} Nếu cần điều chỉnh chương trình cho phù hợp với chương trình của nhà bếp thì có thể lần Chuỗi Mân Côi trong giờ Kinh Tối, nhưng phải viếng Thánh Thể ngay sau khi Khóa Trưởng chia sẻ.

- 7 giờ 30 - Đọc kinh trước Nguyễn Gấm (PG. tr. 5/28 &29)
Bài Nguyễn Gấm # 4 – “Con Người Chúa Kitô”
Đọc kinh sau Nguyễn Gấm (PG. tr. 29)
- 8 giờ 00 - Ăn sáng
- 8 giờ 45 - **Rollo “Học Đạo”** (35 phút)
(Nhớ đi viếng Thánh Thể)
Thảo luận và Viết bản Tóm Lược (25 phút)
- 9 giờ 45 - Giờ tự do
- 10 giờ 00 - **Rollo “Các Nhiệm Tích”** (Phần I: 50 phút)
- 10 giờ 50 - Giờ tự do
- 11 giờ 00 - **Rollo “Các Nhiệm Tích”** (Phần II: 50 phút)
(Đi viếng Thánh Thể kết thúc bài Rollo)
- 12 giờ trưa - Chuẩn bị Thánh Lễ
- 12 giờ 15 - Thánh Lễ (Bài giảng về Mâu Nhiệm Thánh Thể, phần cuối của Rollo “Các Nhiệm Tích”.)
- 1 giờ 00 trưa - Ăn Trưa và giờ tự do
- 2 giờ 00 - Thảo luận và viết bản Tóm Lược về Rollo “Các Nhiệm Tích”
- 2 giờ 45 - **Rollo “Hành Đạo”** (35 phút)
Thảo luận và viết bản Tóm Lược (25 phút)
- 3 giờ 45 - Giờ tự do
- 4 giờ 00 - **Rollo “Những Cảnh Trở trong Đời Sống Ôn Phúc”** (45 phút)
Thảo luận và viết bản Tóm Lược (25 phút)
- 5 giờ 10 - Giờ tự do
- 5 giờ 25 - **Rollo “Những Người Lãnh Đạo”** (35 phút)
Thảo luận và Viết bản Tóm Lược (25 phút)
- 6 giờ 30 - Ăn tối và Giờ tự do
- 7 giờ 30 - Chuẩn bị bản Tóm Lược và Tranh Vẽ các bài Rollos trong Ngày
- 8 giờ 00 - Chuỗi Mân Côi: Mâu Nhiệm 5 Sự Mừng và viếng Thánh Thể
- 8 giờ 30 - Hội Nhóm
(Trình bày bản Tóm Lược và các Tranh Vẽ)
- 9 giờ 15 - Chia sẻ
- 10 giờ 00 - Nhà nguyện – Kinh tối (PG. tr.35/43)
Kiểm thảo lương tâm (PG. tr.40) và Xung Tội
- 10 giờ 10 - Đi ngủ
Viếng Thánh Thể với Trưởng Nhóm và Thư Ký Decurias
- 10 giờ 30 - Hội Nhóm các Trợ Tá

NGÀY THỨ BA

- 7 giờ 00 sáng - Thức dậy
- 7 giờ 30 - Nhà nguyện – Kinh sáng (PG. tr. 6/11)
Đọc kinh trước Nguyện Gẫm (PG. tr. 5/28 & 29)
Bài Nguyện Gẫm thứ 5 – “Sứ Điệp Chúa Kitô gửi các Cursillistas”
Đọc kinh sau Nguyện Gẫm (PG. tr. 29)
- 8 giờ 00 - Ăn sáng
- 8 giờ 45 - **Rollo “Nghiên Cứu Môi Trường”** (35 phút)
(Nhắc mọi người đi viếng Thánh Thể)
Thảo luận ^{6[6]} (20 phút)
- 9 giờ 40 - Giờ tự do
- 9 giờ 50 - **Rollo “Đời Sống trong Ôn Sủng”** (45 phút)
Giải thích và nói về Mục Đích của Phiếu Cam Kết Phục Vụ ^{7[7]}
- 10 giờ 50 - Giờ tự do – Chuẩn bị Thánh Lễ
- 11 giờ 00 - Thánh Lễ ^{8[8]}
- 12 giờ 00 trưa - Ăn trưa
- 12 giờ 50 - Giờ tự do – Dọn hành lý sẵn sàng
- 1 giờ 15 chiều - **Rollo “Kitô giáo Trong Hành Động”** (45 phút)
Thảo luận (20 phút)
- 2 giờ 20 - Giờ tự do
- 2 giờ 30 - **Rollo “Người Cursillista sau Khóa Cursillo”** (20 phút)
Viếng Thánh Thể (Thu lại Phiếu Cam Kết Phục Vụ) ^{9[9]}
- 3 giờ 15 - **Rollo “Bảo Toàn Trọn Vẹn”** (40 phút)
- 3 giờ 55 - Hội Nhóm mẫu ^{10[10]}
- 4 giờ 10 - Chia Nhóm và các Cursillistas Hội Nhóm với vai Trợ Tá ^{11[11]} (30 phút)
- 4 giờ 40 - Ăn tối sơ sài và Giờ tự do
(Trước giờ tự do, thông báo các tham dự viên chuẩn bị chia sẻ cảm tưởng cá nhân sau ăn tối.)
- 5 giờ 00 - Chia sẻ cảm tưởng cá nhân về Kinh Nghiệm tham dự Khóa Cursillo với hai câu hỏi gợi ý như sau:

^{6[6]} Điều quan trọng trong ngày này không phải là bản tóm lược, nhưng là những gì họ chia sẻ, thảo luận và viếng Thánh Thể chung và riêng trong khi vẫn duy trì kỷ luật.

^{7[7]} Xem Chương 3, Chi tiết Chương Trình Khóa Học và Phần Vụ của Khóa Trường.

^{8[8]} Thánh Lễ có thể cử hành buổi sang hay bất cứ lúc nào thuận tiện.

^{9[9]} Lúc này thu góp các Phiếu Cam Kết Phục Vụ. Tuy nhiên, nếu Thánh Lễ cử hành vào buổi chiều thì thuận tiện nhất là thu Phiếu Cam Kết trong lúc Dâng Cua Lễ.

^{10[10]} Một Hội Nhóm (Thân Hữu) Thực Tiễn nên được trình diễn để làm mẫu, tốt hơn hết là do các Trợ Tá cùng Nhóm thường hội nhóm với nhau. Họ có thể chia sẻ vấn đề nhóm của họ được hình thành như thế nào và có lẽ hai hay ba trong Nhóm có thể chia sẻ về hội nhóm của mình.

^{11[11]} Xin xem Chương 3: Khóa Biểu Chi Tiết và Hướng Dẫn dành cho Khóa Trường.

1. Tôi đã khám phá điều gì về chính con người tôi, về Chúa Kitô và về Giáo Hội (tha nhân) trong Khóa Cursillo?

2. Tôi dự tính sẽ làm gì với những điều tôi đã học được?

- 5 giờ 30 - Sửa soạn cho Nghi Thức Bế Mạc (Clausura)
- 5 giờ 45 - Bế Mạc và Giờ Tông Đồ
- 7 giờ 45 - Hội Nhóm cuối cùng của các Trợ Tá và viếng Thánh Thể.

CHƯƠNG 2

TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA KHÓA CURSILLO®

NHÓM TRỢ TÁ VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC BÀI ROLLOS

Trước tiên, một Khóa Cursillo® có sứ mạng loan báo một thông điệp về tín lý (Công Giáo). Do đó, Khóa phỏng định và đòi hỏi phải có một cấu trúc về tín lý (Công Giáo), một căn bản tín lý vững chắc làm nền tảng cho niềm xác tín tôn giáo thâm sâu và trong sáng. Nhờ đó phát sinh một đời sống Kitô Hữu vững mạnh với một chân lý thần học kiên định.

Lời rao truyền sứ điệp phải được thực hiện một cách đơn sơ và chân thật. Một minh chứng cuộc sống hiên ngang dũng cảm có sức thuyết phục người ta noi theo; tuy nhiên, phải được tỏ bày một cách khiêm tốn thật sự, dành vinh quang cho Thiên Chúa.

Những bài 'Rollo' phải là những lời rao truyền chứa chan niềm vui, chứ không toàn là thứ chân lý có tính cách giáo khoa và khô khan cứng nhắc, đó là những chân lý sống động có thật trong đời sống của những người chia sẻ (Rollistas) và mãi mãi vẫn còn là những chân lý sinh động và có giá trị. Tất cả các bài Rollo do các linh mục, tu sĩ, phó tế hay giáo dân trình bày cũng đều phải vừa thấm nhuần tín lý (đạo Công Giáo) vừa là những chứng từ sống động của chính người trình bày hay chia sẻ.

Các bài Rollo tất cả không hẳn là tạo nên Khóa Cursillo®, nhưng tuyệt đối vẫn giữ vai trò thiết yếu vì những bài ấy chứa đựng toàn bộ tín lý (Công Giáo) của Khóa Cursillo®. Nội dung các bài Rollo phác họa những điều cần thiết để sống những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực.

Các bài Rollo đan kết với nhau chặt chẽ. Mỗi một bài là phần thiết yếu trong toàn bộ Khóa Cursillo®. Các nhà lãnh đạo trong Toán Trợ Tá phải quen thuộc với tất cả các bài Rollo, phải có một cái nhìn về toàn bộ thông điệp, và nắm vững thông điệp căn bản được nêu lên trong đại cương của mỗi bài Rollo. Có như vậy, mỗi bài Rollo mới có thể thi hành đúng vai trò riêng biệt của mình. Chúng ta không tìm cách nhồi nhét toàn bộ tín lý Công Giáo vào mỗi bài Rollo. Chúng ta chỉ muốn đưa ra những gì cần thiết để cổ vũ từng người tiếp xúc riêng với chính mình, với Chúa Kitô và với kẻ khác.

Các bài Rollo phải trình bày Phúc Âm sao cho các Cursillistas nghe được lời mời gọi một cách rõ ràng để họ chấp nhận một hướng đi mới trong cuộc sống của họ. Vì thế, những điều chia sẻ phải liên hệ mật thiết đến những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống cá nhân của các tham dự viên cũng như trong các môi trường họ sinh sống. Làm như vậy sẽ giúp các Tham Dự Viên nhìn thấy rõ Nước Chúa thật thích đáng cho thế giới ngày nay, đồng thời cũng thấy rằng đời sống Kitô Hữu đích thực có thể và phải đáp ứng mọi tình huống xảy đến với họ.

Phong Trào Cursillo® có một phương pháp rõ rệt giúp các Cursillistas dễ dàng sống đúng là Kitô Hữu đích thực. Phương pháp này vừa dựa trên lý thuyết tâm lý học mà cũng vừa dựa trên quan điểm thần học về đời sống Kitô Hữu. Khóa Cursillo® tập trung xung quanh lý tưởng Kitô Giáo, nên chỉ trình bày những gì rất căn bản và có nền tảng chắc

chấn cần thiết giúp ta sống đời sống làm người Kitô Hữu. Khóa Học cũng phải trình bày làm sao cho người ta có thể dễ dàng trông thấy lý tưởng Kitô Giáo liên quan đến đời sống của họ như thế nào.

NHÓM TRỢ TÁ

Nhóm trợ tá phải được tuyển chọn sớm để họ có đủ thời gian gặp nhau và soạn thảo kế hoạch cần thiết hầu có thể tạo thành **một cộng đồng sống động**. Thành phần lãnh đạo phải là những người đã được chuẩn bị thích hợp về phương diện tâm linh cũng như kỹ thuật, có thành tích tham dự Trường Lãnh Đạo thường xuyên. Văn Phòng Điều Hành nên khuyến khích những người mới tham gia làm phụ tá, nhất là những kẻ chứng tỏ họ có thể làm được và có khả năng qua hoạt động tông đồ.

Có nhiều cách khác nhau để tuyển chọn trợ tá:

1. Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP) chọn trợ tá từ Trường Lãnh Đạo.
2. Văn Phòng Điều Hành chọn Khóa Trưởng, và cùng với Khóa Trưởng chọn thành phần còn lại của Nhóm Trợ Tá từ Trường Lãnh Đạo.
3. Trường Khối 3 Ngày đề nghị thành viên của Trường Lãnh Đạo vào nhóm trợ tá để VPĐH/GP phê chuẩn.

Bất cứ cách nào trên đây cũng có thể chấp nhận được miễn là quyết định cuối cùng phải do VPĐH/GP, và nhóm trợ tá phải được tuyển chọn từ Trường Lãnh Đạo.

Nhóm trợ tá là thành phần lãnh đạo Khóa Học, cần phải kết hợp mật thiết với nhau để có một bầu khí của Hội Nhóm hầu có thể trở thành những chứng nhân của một cộng đồng sống động và rõ rệt trước mắt các Cursillistas trong Khóa Học. Nếu chúng ta trở nên một trong Chúa Giêsu thì không có chứng từ nào hay hơn cả! Bí mật là ở chỗ đó! Mặc dù chúng ta quen biết nhau (mà không quen sao được!) trong Trường Lãnh Đạo, trong cộng đồng, trong Ultreya, trong khi làm việc, v.v..., nhưng trong các buổi gặp gỡ của nhóm trợ tá chúng ta lại có dịp hiểu biết nhau thêm và cùng nhau chia sẻ một cách thân tình hơn. Chính vì lý do này mà các nhóm trợ tá phải có nhiều buổi họp mặt khi họ được mời gọi phục vụ trong Khóa Cursillo®.

Nhóm trợ tá phải được thành lập để phục vụ Khóa Cursillo® tối thiểu bốn tháng trước. Trong thời gian này, các trợ tá phải sắp xếp thời giờ và quyết tâm chu toàn công tác nhận lãnh theo thứ tự ưu tiên – hầu có thể trở nên một **cộng đồng gương mẫu** trong một bầu khí của Hội Nhóm đến độ khi người ta nhìn thấy đã phải thốt lên rằng, *“Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào!”* Vì mục đích này và nhiều lý do khác, như chuẩn bị ngay hay dài hạn, nhóm trợ tá sẽ cần phải gặp nhau vài lần (NTTNT #290-291). Khóa Cursillo® càng đến gần thì những buổi hội nhóm này phải được xảy ra càng thường xuyên hơn.

Kết quả của các buổi họp:

- Buổi họp đầu tiên nên được tổ chức càng sớm có thể, ngay sau khi được mời gọi phục vụ Khóa Học, hầu tiếp tục tiến trình đã được khởi sự trong Trường Lãnh Đạo để tìm hiểu nhau và trở nên một cộng đồng. Các công việc được phân chia để mọi người biết rõ trách nhiệm của mình. Lịch trình các buổi họp kế tiếp sẽ được phân

phát trong buổi họp đầu tiên này.

- Buổi họp thứ hai có thể tiến tới một hội nhóm nhỏ trợ tá, vì thế các trợ tá có thể chia sẻ về “Kiềng Ba Chân” (Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo) của mình cũng như nói về giây phút thân thiết nhất với Chúa Giêsu, v.v... Một vài công việc khác liên hệ đến buổi họp này và tất cả các buổi họp kế tiếp có thể là:
 1. Xem lại một trong những bài Rollos thật kỹ lưỡng.
 2. Duyệt xét những giai đoạn khác nhau của Khóa Cursillo®.
 3. Chia sẻ về ba cuộc gặp gỡ của ta với chính ta, với Chúa Kitô và với kẻ khác đã được cảm nghiệm khi tham dự Khóa Cursillo®.

Trong buổi họp lần thứ ba có thể chia sẻ về những điểm chính trong tất cả các Rollos theo thứ tự diễn tiến trong Khóa Học. (Buổi họp này có thể kéo dài hơn hai giờ). Công tác này phải được Khóa Trưởng giao phó trong buổi họp lần thứ hai.

Trong khoảng từ 7 đến 10 phút, mỗi Rollista có thể trình bày những điểm chính yếu của Rollo họ sẽ trình bày. Có thể bao gồm một bản tóm lược những ý chính cũng như hoàn cảnh hay môi trường của Khóa Cursillo® vào lúc Rollo được trình bày. Nên thêm phần tóm lược ngắn gọn những điều người Rollista vừa mới chia sẻ trước đó, như vậy không những giúp ích cho các Rollistas nắm vững những điểm chính của bài Rollo của mình mà còn bảo đảm những người khác cũng nắm vững như mình và có thể liên kết một cách tổng quát toàn bộ thông điệp của Khóa Cursillo®.

Vào lúc này, chỉ cần đọc những điểm được ghi chú trên giấy về bài Rollo cũng đủ rồi; tuy nhiên, trong khi học tập bài Rollo, những tư tưởng này nên được nhớ thuộc lòng. Cũng nên trình bày nhiều lần, không lệ thuộc quá vào những điều ghi ra trên giấy.

Thí dụ: Bạn sẽ trình bày bài Rollo “Học Đạo”. Trong buổi họp này, Bạn nên chia sẻ những điều sau đây:

1. Tựa đề bài Rollo và hoàn cảnh khi trình bày.
 - A. Bài Rollo này tên là Học Đạo. Đây là Rollo đầu tiên của ngày thứ hai sau điểm tâm và mấy phút giải lao ngắn ngủi.
 - B. Bài Học Đạo là cái chân thứ hai của Kiềng Ba Chân, giúp nâng đỡ toàn diện đời sống Kitô Hữu.
 - C. Rollo này không sống động như Rollo Sùng Đạo, nhưng cũng không hoàn toàn tri thức.
2. Nhắc đến Rollo được trình bày trước mình, và vẫn tất chia sẻ vài ý chính.
 - A. “Học Đạo” được trình bày sau bài nguyện gẫm buổi sáng “Con Người Chúa Kitô”, và bài Rollo “Sùng Đạo”.
 - B. Trong bài “Sùng Đạo”, chúng ta cảm nghiệm được sự hăng hái trong việc sống một đời sống trong ân sủng. Sùng Đạo là một Lý Tưởng. Chúng ta được mời gọi hướng trọn cuộc đời chúng ta lên Thiên Chúa; sống trong ơn sủng: một đời sống có ý thức, luôn thăng tiến và được chia sẻ -- Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em chúng ta.
 - C. Bài Nguyện Gẫm “Dung Nhan Chúa Kitô”, giới thiệu giai đoạn thứ ba của

Khóa Cursillo® : phát triển đời sống Kitô Hữu, đặt nền tảng cho cuộc gặp gỡ thứ nhì mà Khóa Cursillo® tạo cơ hội, đó là “Cuộc Gặp Gỡ Riêng với Chúa Kitô”. Một Chúa Kitô có thực, sống động, riêng tư, hiện diện trong Thánh Thể; một người bạn gần gũi với chúng ta trong mọi lúc trong đời sống chúng ta. Đây là Chúa Kitô ở trong Nhà Châu (Nhà Tạm). Một khi hiểu biết Người, chúng ta phải xin Người hiện thân với chúng ta.

3. Bầu khí vào lúc trình bày Rollo “Học Đạo”.

- A. Một bầu khí sốt sắng. Hai giai đoạn đầu tiên của Khóa Cursillo®, đó là giai đoạn chuẩn bị và loan truyền, nhằm đặt các Cursillistas trực diện với chính mình.
- B. Giờ đây họ có thể sẵn sàng để gặp gỡ Chúa Kitô được nói đến trong bài Nguyễn Gẫm buổi sáng. Rollo “Học Đạo” đóng một vai trò quan trọng cho cuộc Gặp Gỡ ấy.

4. Chia sẻ tư tưởng chính yếu của bài Rollo.

- A. Chúng ta muốn Rollo “Học Đạo” khắc ghi ý tưởng ‘Ôn Sùng’ trong trí óc tham dự viên sâu đậm hơn, nhưng một cách rõ rệt và minh bạch hơn, nhờ thế mới trở thành một “chứng nhân sống động của đức tin chúng ta.”
- B. Mục tiêu của việc chúng ta học đạo là tập trung, đúc kết và tổng hợp, gói ghém trong lời nguyện của Thánh Augustinô: “*Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chính mình con và biết Chúa.*”

Biết chính chúng ta:

Thấu hiểu Thực Tại của Nhân Loại.

Đây là tổng kết của thực tại chúng ta và lý do đôi khi chúng ta có những lúc kiêu căng, nhát gan, tội lỗi, hẹp hòi, và giống trẻ nít làm cản trở việc chúng ta nên thánh và có thể ngăn chặn không cho chúng ta làm thánh như Thiên Chúa muốn.

Biết Thiên Chúa:

Thiên Chúa không phải là kẻ giải quyết vấn đề, tuy nhiên Người là: một thực tại sống động, hy vọng cho Bạn, là Đấng muốn điều tốt nhất cho Bạn; Toàn Năng.

Tông Đồ:

Học Đạo là mục tiêu của Hành Đạo.

Giáo Hội cần những người Công Giáo hiểu thấu đặt hành động của họ trên Sùng Đạo (đầu gối) và điều khiển hành động nhờ Học Đạo (trí thông minh).

Chúng ta được kêu gọi tỏ bày những nhân đức chúng ta đã lãnh nhận và thực hành trong các môi trường của chúng ta. Người bán phải biết những gì về sản phẩm của mình và về người mua. Để những hoạt động của chúng ta được hữu hiệu, chúng ta phải biết Chúa Kitô và những kẻ chúng ta loan truyền sứ điệp của Người. Khi biết Chúa Kitô và anh chị em chúng ta nhiều hơn rồi, chúng ta mới có thể phục vụ Chúa trong việc loan truyền sứ điệp của Người cho họ. Chúng ta có thể nói rằng một giờ học đạo bằng một giờ cầu nguyện.

Học Đạo là phương tiện để gia tăng sự liên hợp và thích nghi của con người trong

Chúa Kitô. Nếu biến Học Đạo thành một mục đích thì quả là một sai lầm to lớn.

Đây là một phương tiện giúp khám phá những cơ hội có thể Kitô-hóa thực tại chúng ta một cách thông thường, sống động và vẻ vang.

Kitô Giáo không phải chỉ là một cách sống, nhưng nó chính là sự sống.

Kitô Giáo không phải là một bộ áo quần ta mặc cho đẹp với những nghi thức phụng vụ, cầu nguyện, ảnh tượng, làm việc bố thí, v.v...

Chúng ta không hoạt động để các Kitô Hữu sẽ tham dự Thánh Lễ Chúa nhật, tránh nói nham nhở, hay trở nên người tốt; chúng ta hoạt động để sao cho mọi người có thể trở thành những vị thánh của thời đại mới trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Phần này kết thúc công tác ngăn ngừa về Rollo 'Học Đạo'. Sau một thời gian ngắn quan sát và góp ý về Rollo 'Học Đạo', vị Linh Hướng chia sẻ vấn đề về Rollo 'Nhiệm Tích' (cả nhóm trợ tá có thể chia sẻ vài phút, chú tâm vào sứ điệp căn bản). Nhóm trợ tá tiếp tục sinh hoạt, trình bày các Rollos theo thứ tự diễn tiến của Khóa Học.

Tiếp xúc cá nhân, chúng từ trung thực, bó hoa thiêng liêng hay Palanca thực sự (chứ không phải tâm thư thăm hỏi), trách nhiệm của thủ lãnh các "decurias" (tức nhóm nhỏ mỗi bàn), và những kinh nghiệm của các Khóa Cursosillo® đã qua có thể được chia sẻ trong một buổi họp khác. Điều này có thể giúp ích cho các trợ tá trong suốt Khóa Học cuối tuần.

- Các buổi họp khác có thể cho phép vài Rollistas chia sẻ cả bài hoặc một phần Rollo.
- Như đã nhắc trước đây, một trong những buổi họp gần kề Khóa Cursosillo® nên được tổ chức giống như những gì đã được đề nghị về buổi họp lần thứ ba.
- Buổi họp cuối cùng nên được sắp xếp càng gần Khóa Học càng có thể. Lúc đó nên dành cho sinh hoạt siết chặt tình thân với nhau về tu đức. Có thể dâng Thánh Lễ hoặc một nghi thức có tính cách thiêng liêng tương tự.

Ghi chú về Buổi Họp Trợ Tá:

1. Mỗi buổi họp nên dành thời gian để chia sẻ với nhau, để hiểu biết nhau hơn.
2. Mỗi buổi họp nên có một bài suy gẫm ngắn gọn về tâm linh hay tín lý thích hợp do một vị Linh Hướng phụ trách.
3. Sau khi mỗi Rollista chia sẻ bài Rollo của họ hoặc những ý tưởng chính của bài, các trợ tá khác trong nhóm, với sự thận trọng và lòng thành thật, có thể góp ý kiến xây dựng với người trình bày. Người trình bày phải cởi mở và sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến xây dựng.

Các buổi họp của Nhóm Trợ Tá Khóa Cursosillo® không thay thế cho những buổi sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo hay chương trình sinh hoạt của Trường và phải được tổ chức riêng biệt.

KHÓA CURSILLO® - MỘT NHÃN QUAN MỚI CHO CÁC CURSILLISTAS

Trong Khóa Cursosillo®, các Tham Dự Viên phải nhận được một cái nhìn chính xác về những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực: (1) kính mến Thiên Chúa, và (2) yêu

thương hàng xóm láng giềng. Các Tham Dự Viên phải hiểu rằng họ đang đứng trước một thách đố, đó là tự dẫn thân vào con đường sống như thế đó. Họ cần phải nhìn rõ ràng cuộc sống của chính mình sẽ như thế nào một khi họ khởi sự sống đúng những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực.

1. Lòng kính mến Thiên Chúa được thể hiện qua Palanca:

A. Palanca của cộng đồng bên ngoài:

Khi đọc một vài bó hoa thiêng liêng của cá nhân và cộng đồng do một nhóm (như Hội Ultreya, cộng đoàn, giáo xứ, v.v...) gửi đến

- không thù dật
- không do vận động
- không có vẻ đóng kịch

B. Palanca của Nhóm Trợ Tá:

(1) được biểu lộ rõ rệt trong cử chỉ, lòng thành thật và sự hy sinh quên mình trong giờ kinh nguyện và những lúc viếng Thánh Thể.

(2) tự nhiên, không quá đáng.

2. Cái nhìn về cuộc sống mới này được biểu lộ qua chứng tá tình yêu đối với các Cursillistas.

A. Trong giai đoạn Tiên Cursillo® – quan tâm về hoàn cảnh của họ; lúc nào cũng tỏ ra không vì quyền lợi riêng và không mong được trả công; giúp đỡ mọi nhu cầu của họ:

- (1) vật chất
- (2) tâm lý
- (3) tâm linh/thiên liêng
- (4) siêu nhiên

B. Trong Khóa Cursillo® - có nhiều chi tiết nhỏ chúng ta có thể đóng góp. Chúng ta bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với họ:

- (1) bằng cách phục vụ họ, chia sẻ với họ trong các 'decurias', trong giờ ăn, lúc rỗi rãnh, trong khi gặp ngoài hành lang, v.v...
- (2) để ý đến nhu cầu của họ; thuốc men hay thứ gì họ quên không mang theo, v.v...
- (3) cho họ niềm vui, tình bạn và sự kính trọng.
- (4) qua các bài Rollos, đặc biệt các chứng từ của mỗi Rollista.

C. Trong giai đoạn Hậu Cursillo – siết chặt tình bạn sâu đậm hơn với họ và giúp họ thăng tiến trong ba cuộc gặp gỡ: với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân.

Nói chung, chúng ta không có ý định mang đến cho họ những gì họ ưa thích, ngoại trừ Tin Mừng.

TIẾN TRÌNH CỦA CÁC BÀI ROLLOS

Việc xem xét tiến trình các bài Rollos trong Khóa Cursillo® là một cách hữu ích làm sáng tỏ thêm mục đích và cấu trúc các dàn bài của Khóa Cursillo®. Để hiểu rõ ràng hơn cách thức các bài Rollos Khóa Cuối Tuần liên hệ với nhau như thế nào, cần phải (1) xem xét tổng thể các bài Rollos ấy, đồng thời cũng (2) xem xét từng bài theo từng chủ đề riêng của mỗi bài. Cách nhìn đúng đắn là phải xem tất cả các Rollos như một bài Rollo duy nhất (tức một sứ điệp) được chia ra làm nhiều phần khác nhau. Thực ra, việc xem xét từng bài Rollo một của Khóa Cursillo® giúp làm nổi bật một số các ý chính và cũng giúp cho thấy sự liên kết mạch lạc của Khóa Học. Sự xem xét những ý tưởng chính theo chủ đề có thể làm sáng tỏ một vài ý tưởng đằng sau Khóa Cursillo®, nhưng lại làm tối đi cấu trúc và sự phát triển của các ý tưởng trong chính Khóa Học.

Có nhiều cách làm sáng tỏ tiến trình các bài Rollos trong Khóa Cursillo® bởi vì các bài ấy đan kết với nhau bằng nhiều cách khác nhau. Một sự khác biệt rõ rệt là khác biệt giữa các bài Rollos của Linh Hướng với các bài của giáo dân.

Các bài Rollos của Linh Hướng trình bày khía cạnh thần học của việc sống một đời sống trong ân sủng (Structure of Ideas, p.54):

- **Ơn Thường Sủng:** với đời sống thần linh.
- **Ơn Hiện Sủng:** kẻ phát huy và cách thực thi
- **Các Nhiệm Tích:** đi tìm nguồn gốc
- **Những Cản Trở:** coi chừng kẻ thù
- **Đời Sống trong Ơn Sủng:** cách nuôi dưỡng

Năm bài Nguyên Gẫm (Structure of Ideas, p.65):

Còn những bài Rollos của giáo dân thì nhằm đưa ra chứng tá thực sự sống đời sống ân sủng đó, theo trình tự sau đây:

- **Lý Tưởng:** Con người có thể thăng tiến và khá hơn.
- **Người Giáo Dân trong Giáo Hội.**
- **Sùng Đạo:** Con người khám phá tâm hồn mình một cách tự phát.
- **Học Đạo:** Nếu họ sử dụng trí thông minh với sức thuyết phục.
- **Hành Đạo:** Sử dụng ý chí khi quyết định.
- **Lãnh Đạo:** Và con người toàn diện của họ.
- **Nghiên Cứu Môi Trường:** Và nếu ta chấp nhận rằng thực tại của ta do nhiều người tạo nên.
- **Kitô Giáo Trong Hành Động:** Những người ta có thể giúp.
- **Cursillistas Sau Khóa Cursillo:** Miễn là làm theo cách riêng.
- **Bảo Toàn Trọn Vẹn (Hội Nhóm & Ultreya):** Trong tình bạn.

Những bài Rollos về linh hướng và những bài nguyên gẫm phải do một vị Linh Hướng trình bày: một linh mục, một phó tế hay một tu sĩ có lời khẩn. Những bài Rollos còn lại thì do giáo dân phụ trách.

CHUẨN BỊ CÁC BÀI ROLLOS -

NỖ LỰC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Trình bày một bài Rollo trong một Khóa Cursillo thì khác với hầu hết các cách nói trước công chúng. Điều thiết yếu khi *trình bày một bài Rollo là phải sống những gì mình chia sẻ, nhưng cũng rất quan trọng là phải biết điều đó và nắm vững vấn đề*. Chúng ta không thể phó thác cho tài ứng khẩu của mình những điều chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi. Chúng ta không thể nài xin Chúa biến tính lười biếng của ta thành hiệu quả. Một bài Rollo không được chuẩn bị - hay sửa soạn qua loa - có thể hay hơn một bài được sửa soạn, nhưng nó thiếu thành thật." (Structure of Ideas, tr. 44).

Nếu phải công bố cùng một sứ điệp thống nhất, mỗi Rollista phải trình bày bài của mình theo đúng cách đã được định sẵn. Trình bày một Rollo cần phải tuân theo một kỷ luật cũng như kỹ thuật, và quan trọng hơn hết là phải khiêm tốn.

NGÀY THỨ NHẤT

Sứ điệp chính yếu của Khóa Cursillo® là Ôn Thánh Hóa; công tác đào luyện này sẽ được hoàn tất trong giai đoạn Hậu Cursillo. Mục đích của Khóa Cursillo® là "hoán cải". Để cho các Cursillistas chấp nhận sứ điệp của Khóa Cursillo, ta cần phải tạo cơ hội thuận tiện để họ thay đổi, tức hoán cải.

Ngày thứ nhất của Khóa Cursillo® trình bày đời sống ân sủng, là nền tảng của đời sống Kitô Hữu, là ý hướng cả cuộc sống mình đến cùng Thiên Chúa. Sứ điệp của ngày đầu tiên làm nền tảng cho những ngày kế tiếp của Khóa Cursillo®. Có lẽ cái sai lầm điển hình nhất của thời đại ngày nay là nói quá nhiều. Có một mối nguy là dồn hết toàn bộ sứ điệp vào các bài Rollos của ngày thứ nhất. Thực ra, nhiều người Rollistas có ý tưởng trình bày sứ điệp của riêng họ chứ không phải những gì mà dàn bài đòi hỏi; họ nghĩ rằng họ là những người sẽ biến đổi các Cursillistas. Họ không ý thức rằng đó là Ôn Sủng của Chúa mở màn cho sự Hoán Cải. Các bài Rollos chỉ nhằm trình bày ý tưởng sống lý tưởng Kitô Giáo của đời sống trong ân sủng. Sứ điệp của ngày đầu tiên là: **chấp nhận lý tưởng Kitô Hữu.**

Các bài Rollos phác họa đời sống Kitô Hữu nhìn từ góc cạnh sống ân sủng, song những điều được nói lên vẫn rất tổng quát và chưa trực tiếp đưa ra một thách đố nào. Như lời Đức Giám Mục Juan Hervas đã có lần phát biểu trong quyển "Cầm Nang Lãnh Đạo" của ngài (trang 93), rằng: "*Vấn đề không phải là thách đố thái độ của Cursillistas một cách trực tiếp, mà là trình bày cho họ thấy một hệ tư tưởng xứng đáng hơn nhiều, một "giá trị" hết sức siêu phàm, một giá trị mà tự năng lực nội tại của nó cũng đủ thay thế các tiêu chuẩn, có thể không thấm nhuần tinh thần Kitô Giáo cho lắm, mà người Cursillistas còn duy trì cho đến bây giờ*".

Ngày đầu tiên là cuộc hội ngộ với chính mình. Đây là lời mời gọi thay đổi đời sống chúng ta, lời mời gọi sống lý tưởng Kitô Hữu. "Tôi phải biết chính tôi", đó là sứ điệp chúng ta nghe trong Bài Nguyện Gẫm thứ nhứt. Câu chuyện của bài Nguyện Gẫm thứ nhì, "Người Con Hoang Đàng", là câu chuyện của chính chúng ta. "Chúa Kitô đang nhìn tôi ra làm sao ngay lúc này của Khóa Cursillo?" là câu hỏi làm chúng ta suy tư trong khi nghe bài Nguyện Gẫm thứ ba. "Tôi sử dụng thời giờ, tiền bạc, khả năng của tôi, v.v... ở đâu và như thế nào?" là câu hỏi thách thức bài nói chuyện về Lý Tưởng. Tôi có hạnh phúc

với cuộc sống của tôi không? Ông Thường Sùng cho chúng ta hy vọng! Việc thánh hiến thế giới tùy thuộc vào tôi là một giáo dân, (Bài Giáo Dân trong Giáo Hội). Chúng ta đang ngụp lặn dưới sức mạnh của các Ông Hiện Sùng tuôn đổ xuống tràn trề mà chúng ta phải lợi dụng hết mình (Bài Ông Hiện Sùng). Có thể xảy ra; tôi cũng có thể sống trong Ông Sùng một cách bình thường nhờ Sùng Đạo.

Tất cả mọi Rollos của ngày thứ nhất phải là những chứng từ sống động của những người trình bày, thường được giữ ở mức độ nhẹ nhàng, bình thường trong ngày thứ nhất ngoại trừ bài Sùng Đạo. Các bài Rollos không nhất thiết phải sôi nổi, cũng không có ý hướng lôi kéo người nghe đi vào hành động hay dẫn thân ngay.

Như được ghi ở phần hướng dẫn cho ngày thứ nhất của Khóa Học trong quyển "Cẩm Nang Lãnh Đạo" tiên khởi của Đức Cha Juan Hervas như sau: "*Các đề tài được trình bày sẽ không có một giọng điệu nổi bật đáng chú ý, bởi vì cả bản chất lẫn thiên hướng của người Cursillista không cho phép làm như thế. Chúng ta phải thật sự quan tâm đến điều này là, một trong những điểm chính của sự phản kháng ở phía Cursillista thường thường bắt nguồn từ thái độ tránh né "lòng mong muốn hoán cải mình".*

Cách trình bày trước hết phải nhắm vào sự trong sáng mạch lạc, tự nhiên với lòng xác tín. Người Cursillistas phải được nghe nói rõ ràng là họ được mời gọi nhận lãnh một điều trọng đại. Song đừng thúc giục họ một cách trực tiếp. Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh và thí dụ cũng phải kiểm soát cẩn thận. Các ý tưởng được minh họa bằng những mẫu truyện, những cái ví von và những sự kiện xảy ra sẽ làm cho các điểm trình bày thêm sáng tỏ hơn, chứ không minh họa bằng kinh nghiệm, vì kinh nghiệm chỉ vẽ quá rõ ràng cách họ phải làm như thế nào.

Cách trình bày nhẹ nhàng của các bài nói chuyện được kết thúc với việc đọc một vài thư Palanca và bài Rollo về "Sùng Đạo". Thư Palanca và bài nói chuyện "Sùng Đạo để Nên Thánh" quả là hai "cú kích động mạnh (cú sốc)" ở ngày đầu khi các Cursillistas bất thần bị đưa vào thế phải suy nghĩ vì họ cần phải đáp ứng theo một cung cách mà họ chưa hề có trước đây bao giờ. Bài nói chuyện về "Sùng Đạo" dùng những chứng từ sống động theo một cách thức không giống một bài nói chuyện nào khác trong ngày. Bài "Sùng Đạo" trình bày hình ảnh một người đang trưởng thành thực sự và đang sống Lý Tưởng này một cách bình thường trong đời sống họ và cho thấy sự khác biệt do tình yêu Thiên Chúa và tha nhân ngày càng tăng đã tạo nên trong đời sống họ. Bài "Sùng Đạo" được coi như bản tóm lược của ngày đầu. Nó cho thấy một cuộc sống phải được hiến dâng để sống đời sống trong ân sủng một cách sung mãn và phó thác. Chính sức mạnh của hình ảnh được nêu ra trong bài nói chuyện "Sùng Đạo" sẽ là thách đố đối với các Cursillistas.

NGÀY THỨ HAI

Ngày thứ hai là ngày gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, là Người Anh và là Bạn của tôi. Cách cư xử và tiêu chuẩn của tôi phải phù hợp với tín lý và tiêu chuẩn của Chúa Kitô.

Trọng ngày thứ nhì, cũng giống như ngày thứ nhất, trình bày về đời sống ân sủng và sự thánh thiện thực sự, nhưng ở cấp độ khác hơn. Không còn nhấn mạnh về cái đẹp của sự mời gọi và về tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa nữa, mà chỉ kiên trì giải thích phải trình bày làm sao để phản ánh sứ điệp đã công bố trong ngày thứ nhất. Cộng vào đó, cũng phải giải thích mỗi người phải làm gì để đào luyện

mình sống cái lý tưởng Kitô Giáo, tức là trở nên Kitô Hữu đích thực, và sau cùng giải thích mỗi người phải làm gì để trở nên giống Chúa Kitô.

Trong ngày thứ hai, chúng ta chú trọng đặc biệt đến khía cạnh cá nhân và cá thể. Tất cả mọi bài nói chuyện và các thí dụ đều quy về cá nhân người Kitô Hữu và mối tương quan giữa họ với Chúa Kitô và với các cá nhân khác. Qua ngày thứ ba mới bàn rộng về việc phải sống cách nào cho Chúa Kitô trong một môi trường nào đó, hay phải sống cách nào cho Chúa trong một cộng đồng.

NGÀY THỨ BA

Ngày thứ ba là ngày gặp gỡ tha nhân. Sau khi suy gẫm về “Dung Nhan Chúa Kitô”- sự gặp gỡ thứ nhì mà Khóa Cursillo tạo cơ hội – người Cursillista giờ đây phải sẵn sàng chia sẻ Chúa Kitô với kẻ khác. Chúa Kitô chỉ ban cho Tình Bạn của Người (On Thánh Hóa), nhưng Người đặt vào hai bàn tay của các Cursillistas kho tàng của máu Cứu Độ của Người, để Người có thể làm cho Máu ấy trở sinh hoa quả xum xê nơi kẻ khác. Chúng ta phải ra đi và mang lại kết quả; Hoạt Động Tông Đồ của chúng ta sẽ là hoa quả mà Chúa Kitô mong đợi.

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15:5). Không thể thực hiện công tác Tông Đồ đúng đắn và phong phú nếu không có đời sống nội tâm, không kết hợp với Chúa Kitô, và không có ân sủng.

Ngày thứ ba là một lời mời gọi làm việc Tông Đồ. Đây là lời giải thích phải làm gì để dẫn thân làm người lãnh đạo Kitô Hữu, một môn đệ của Chúa Kitô, một người sống một đời sống trong ân sủng trọn vẹn và vô điều kiện trong thế giới ngày nay. Lời mời gọi này không đặt trọng tâm trên cá nhân cho bằng trên sự hiện diện của cá nhân giữa trần thế cũng như trên mối tương quan giữa cá nhân ấy với các Kitô Hữu khác. Nó đem lại sự sống cho cái nhìn về Giáo Hội, và do đó cũng như về cá nhân người tông đồ để hiểu được bằng cách nào Giáo Hội và cả cá nhân người tông đồ có thể hoạt động giữa thế giới hiện đại này.

Ngày thứ ba cũng đưa ra một nhãn quan, và qua nhãn quan ấy mà giải thích một phương pháp. Cái nhãn quan ấy chính là cái nhìn về “Kitô Giáo Trong Hành Động”, đang tiến bước, tràn trề hy vọng và gắng sức hoàn thành một cái gì. Đó cũng là cái nhìn của những Kitô Hữu đích thực, của những tông đồ trong các môi trường của chính mình, và đang thật sự mang lại một khác biệt rõ rệt nhờ khả năng riêng của chính họ.

Cũng như trong hai ngày đầu, ngày thứ ba có một sự tiến triển trong phong cách trình bày. Hai bài Rollos đầu chỉ bình thường thôi. Bài thứ ba có phần sôi động hơn. Hai bài cuối cùng mới thực sự sôi nổi. Hơn thế nữa, những bài Rollos của ngày thứ ba mạnh mẽ hơn, thúc bách hơn, và nhất là tự tin hơn và hiên ngang hơn các bài Rollos của ngày thứ hai. Những bài ấy phải có cái cung giọng các bài Rollos được viết ra trong tinh thần Phục Sinh, được viết ra sau khi nhìn thấy Chúa Kitô khải hoàn. Người đã sống lại và Người đã chiến thắng thế gian, và Người hằng hiện diện trong Giáo Hội của Người và vẫn toàn thắng thế gian.

Những thí dụ dùng trong ngày thứ ba ưu tiên phải là những thí dụ của một đạo Công Giáo hiểu thẳng. Mọi Kitô Hữu phải là những kẻ tiên phong của Kitô Giáo. Phải là

một cái gì sống động; một cộng đồng của một nhóm người nam và / hoặc nữ kiên định, nồng nhiệt và dấn thân tập hợp quanh Chúa Giêsu Kitô với mục đích truyền bá lý tưởng Kitô Giáo và biến lý tưởng ấy thành hành động. Người Cursillistas phải cảm nhận được rằng có một nhóm người như thế đang hoạt động. Vào cuối ngày, các tham dự viên phải tin rằng những điều đã được nói ra đều có thể thực hiện được và đang được hoàn thành.

CHUẨN BỊ BÀI NÓI

Thuyết trình viên (Rollista) *phải*:

1. Cầu xin Chúa chỉ đường dẫn lối và ban cho sự khôn ngoan sáng suốt (Giac. 1:5-6).
2. Duyệt lại dàn bài nhiều lần, tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài.
3. Soạn một dàn bài bao trùm tất cả các ý chính của bài Rollo. Nếu được, nên tham khảo với những người đã từng trình bày bài Rollo đó. Những người ấy có thể giúp cho nhiều ý kiến hữu ích về bố cục hay các chi tiết khác.
4. Phải xem xét chứng từ nào cần được nêu ra, bảo đảm những thực chứng này phải thích hợp với bài Rollo. Sử dụng chứng từ bản thân vào bài Rollo là điều quan trọng, nó cũng quan trọng như các ý tưởng được trình bày. Các điểm trong dàn bài gọi nên ý tưởng, song chính chứng từ mới có giá trị thuyết phục. Chứng từ cá nhân tạo nên một mối liên kết giữa người trình bày với cử tọa. Nếu không đưa ra được chứng từ cá nhân để chỉ cho các tham dự viên thấy rằng những gì đang được trình bày còn hơn một mớ lý thuyết triết lý suông, tất họ sẽ kêu lên: "Có khác gì đâu! Là người Kitô Hữu, đối với chúng tôi những điều này có gì khác biệt đâu!" Chứng từ cá nhân làm cho Lời Chúa trở nên sống động đối với các tham dự viên, chỉ cho họ thấy một cách xác quyết rằng tình yêu và quyền năng Thiên Chúa linh hoạt trong đời sống của tha nhân.
5. Khi soạn bài nói, nên xin nhóm của mình làm Palanca cho.

Người Rollista chứng minh hai điều căn bản: đời sống Kitô Hữu của bản thân và giá trị của phương pháp Cursillo® làm cho bền tâm bền chí. Người chia sẻ phải nhắm trình bày Chúa Kitô một cách trong sáng và có sức hấp dẫn, nhưng thật đơn sơ bình dị, để khiến cho người nghe không chỉ muốn biết Chúa, mà còn biết làm cách nào để đến cùng Người một cách riêng tư thân tình.

Trong khi sắp xếp một chứng từ, không cần thiết phải liệt kê toàn những chuyện thành công. Những thất bại cũng có thể thích hợp để làm chứng từ. Người trình bày bài Rollo chắc chắn không muốn tạo cho người nghe có cảm tưởng chính mình là một kẻ đã đạt được sự trọn lành, song phải nhấn mạnh mình chỉ là một người Kitô Hữu bình thường đang cố công tìm đến sự trọn lành.

Dầu chứng từ gì đi chăng nữa, nó phải phù hợp với đề tài của dàn bài và hỗ trợ cho ý tưởng đang nêu ra. Chứng từ không nên là một câu chuyện của Rollista kể lại mà không phù hợp với đề tài. Một Rollista có thể tìm cách làm sáng tỏ những ý tưởng đã được trình bày, nhưng người nghe có thể lại hiểu khác chỉ vì chứng từ đã không được chọn cho đúng. Nếu người Rollista muốn chia sẻ những điều không phù hợp với đề tài trong Rollo thì nên chia sẻ trong lúc thảo luận trong nhóm hoặc trong bữa ăn hay trong bất cứ dịp nào người Rollista tiếp xúc cá nhân với các Cursillistas.

Chứng từ của bản thân Thánh Phaolô (TĐCV 26:1-23) có lẽ là một đoạn chứng từ sống động nhất của Tin Mừng. Chứng từ đó là một hướng dẫn tuyệt vời giúp ta biết cách soạn thảo chứng từ cá nhân vậy. Điều này không có nghĩa là các chứng từ bản thân nhất thiết phải bao gồm các sự kiện gây nên cảm xúc mạnh. Một chứng từ đơn sơ, **luong thiện** tốt hơn nhiều so với một chứng từ gây cảm xúc nhưng không luong thiện. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là những người Rollistas nói bài Rollos phải áp dụng năng khiếu của mình (Eph. 4:7) để soạn thảo các chứng từ cá nhân cho xuất sắc thì mới chia sẻ Chúa Kitô cho kẻ khác có hiệu quả.

Sau đây là một vài gợi ý thực hành soạn thảo các bài Rollos có chứng từ:

1. Người trình bày *nên*:

A. đưa ra những sự kiện và kinh nghiệm liên hệ, thích hợp, kích thích suy nghĩ.

B. đưa ra chứng từ mà người khác có thể nhìn thấy qua kinh nghiệm của người nói.

C. đưa ra các chi tiết đủ để gợi sự chú ý, song đừng lún sâu vào chi tiết hay lạc đề.

D. sử dụng ít nhất là một đoạn Kinh Thánh.

E. luong thiện. Hãy nhìn nhận những thất bại. Đừng nói thêm, nói bớt. Nếu người Rollista trước đây có làm một điều gì tạo được một thay đổi đáng kể thật sự, thì đừng ngại gì mà không nhìn nhận sự kiện ấy. Mặt khác, đừng lấy những kinh nghiệm không đáng rồi thổi phồng thành những biến cố long trời lở đất.

F. dùng càng nhiều chứng từ bản thân và mới xảy ra càng tốt. Tuy nhiên, chỉ được phép dùng chứng từ của đệ tam nhân (như nói: Tôi có một người bạn nói thế này hay làm thế kia, v.v...) nếu chứng từ ấy giúp làm sáng tỏ một điểm nào đó mà chính Rollista không tìm được chứng từ của riêng mình. Tuy nhiên, các chứng từ như thế phải tôn trọng lòng tin cần của cá nhân được nói tới.

2. Người trình bày *không nên*:

A. nhấn mạnh rằng mình vốn là tồi, là xấu.

B. nói những sự huy hoàng chung chung. Nói cách khác, tránh dùng những từ ngữ như "tuyệt vời", "lộng lẫy" v.v...

C. đề cập đến tôn giáo khác, nhất là với tính cách chê bai.

D. phê bình hay nói lời tiêu cực đối với cá nhân hay nhóm khác.

E. làm cho người ta có ý nghĩ rằng cuộc sống Kitô Hữu là một thảm họa hồng.

F. giảng - bảo người khác phải sống thế này thế khác.

G. tranh cãi hay dùng những phương pháp gây áp lực mạnh để có được một "quyết định" cho Chúa Kitô. Người Rollista phải nhớ rằng con người được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần, không qua cách thuyết phục hay lý luận theo kiểu loài người mà thôi, dù rằng Thiên Chúa vẫn có thể dùng cả hai cách.

H. tiết lộ danh tánh của những người được nêu trong bài nói chuyện (nếu không có phép của họ), chẳng hạn nói: "Thằng Tèo con tôi nó nghiện ngập ma túy".

Khi đã quen thuộc với dàn bài và đã nghĩ ra được chứng từ định sử dụng, người Rollista nên viết ra giấy bài nói chuyện của mình. Sau đây là vài gợi ý hữu ích:

Người Rollista nên:

1. soạn bài nói chuyện ngay khi bắt đầu lập Toán Trợ Tá, và đừng đợi đến tuần lễ chót mới xem tới. Soạn bài Rollo hay chưa đủ; phải **sống** Rollo ấy. Rất khó sống bài Rollo của mình vào phút chót.

2. soạn bài nói chuyện thật rõ ràng, sáng sủa. Vì không có cơ hội lập lại cho người nghe nữa đâu. Họ chỉ lãnh nhận những gì họ hiểu từ bài Rollo họ nghe và ghi nhớ ngay lúc đầu. Cấu trúc bài Rollo phải gọn gàng, sáng sủa để cho thính giả biết được lúc nào diễn giả chuyển từ ý này sang ý khác, phần này sang phần khác.

3. lập lại điều đã nói. Hẳn ta còn nhớ một câu nói cũ xưa trong quy luật nói trước công chúng, rằng: "*Bạn hãy nói với cử tọa điều bạn định nói; bạn hãy nói đi và rồi nói lại cho họ biết điều bạn đã nói*". Người Rollista đừng ngại lập lại các điểm chính hay tóm tắt ý chính.

4. dùng những từ ngữ hay những thành ngữ chuyển mạch để nối kết các phần của bài Rollo, đồng thời cho thấy các ý tưởng có liên quan với nhau như thế nào.

5. chỉ chọn những từ ngữ quen thuộc, thường nghe trong khi nói chuyện. Đừng tìm cách gây ấn tượng nơi các tham dự viên bằng những kiểu nói cầu kỳ, ít thông dụng.

6. dùng những câu nói đơn giản, tương đối ngắn gọn. Câu văn viết thường có khuynh hướng dài hơn và phức tạp hơn câu văn nói. Phải nói thẳng vào đề tài của bài Rollo, đừng vòng vo tam quốc.

7. đừng đưa ra những câu trích dẫn dài lê thê. Một số Rollistas dùng nhiều trích dẫn đến độ khó mà phân biệt chỗ nào câu trích dẫn chấm dứt và chỗ nào thuộc về Rollista nói. Nói chung thì nên diễn đạt lại ý tưởng muốn trình bày hơn là trích nguyên văn; nhưng cũng nên bỏ bớt chỉ giữ những ý chính thôi.

8. cố diễn đạt các điểm then chốt sao cho người nghe nắm bắt nhanh và có thể nhớ được lâu dài. Bài nói chuyện phải nên mở đầu bằng một câu nói hào hứng, thu hút sự chú ý, rồi sau đó chấm dứt bằng một câu kết luận cũng lôi cuốn, hấp dẫn như vậy.

9. theo sát dàn bài và đảm bảo nội dung đạt đúng trình độ trí thức và tính chất thiết yếu cần phải có!

10. tránh dùng những thuật ngữ riêng của Cursillo®, như "De Colores" và cả những danh từ, kiểu nói quá nhà đạo, như "tái sinh" (ngoại trừ khi trích dẫn lời Chúa Giêsu theo từ ngữ Thánh Kinh).

11. giới hạn bài nói chuyện ngắn hơn thời gian quy định.

12. hoàn chỉnh cẩn thận và nếu cần thì phải viết lại để có một bản thảo cuối cùng.

Người Rollista phải làm sao cho bài nói được rõ ràng chính xác. Câu hỏi đầu tiên luôn luôn phải được đặt ra là: "Bài này sáng sủa đủ cho thính giả chưa?" Hoàn thành bài nói trước nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ là điều sáng suốt, rồi để nó qua một bên trong một thời gian, một tuần lễ chẳng hạn, sau đó mới lấy ra đọc lại. Có nhiều trường hợp, nhờ duyệt lại như vậy, sẽ có những ý mới có khi khác hẳn với ý trước đây. Có những đoạn nhờ đọc lại mới thấy quá tối nghĩa, hoặc khó hiểu hoặc chỗ khác thì lược thuộm dài dòng. Hiếm khi thấy xảy ra tình trạng một bản văn kém đi sau khi biên tập và duyệt lại. Trong thực tế, đa số bài viết càng cô đọng chặt chẽ, càng thêm giá trị.

Nói tóm lại, hãy giữ bài Rollo luôn ngắn gọn, đơn sơ và chính xác rõ rệt.

THỰC TẬP

Bài Rollo được viết xong, nên đưa ra tham khảo với một người nào đó có thể cho ý kiến, nhận định. Dùng máy ghi âm trong lúc thực tập, người Rollista có thể tự phê bình cách trình bày cũng như có thể nắm vững được thời gian bài nói. Bên cạnh việc tham khảo ý kiến riêng tư, trước khi vào Khóa, bài Rollo cũng cần được trình bày một cách chính thức trong một buổi thuyết trình thực tập trước một nhóm các thành viên của toán Trợ Tá để họ nhận xét, phê bình, bởi vì họ là những người nhiều kinh nghiệm và cũng biết loại chúng từ nào nên đưa ra.

Tập nói nhiều lần, người Rollista sẽ cảm thấy quen thuộc, thoải mái và tự tin hơn. Thực tập cũng giúp cho họ nhận được sự góp ý và lời bình phẩm xây dựng, giúp kiểm lại để hoàn chỉnh bài nói. Lời phê bình trong trường hợp này phải tích cực và tràn đầy tinh thần bác ái Kitô, chứ không có tính cách tiêu cực hay chê bai chỉ trích. Do đó, phải nhận lấy lời phê bình bằng một tinh thần khiêm tốn, xem đây là một nỗ lực đóng góp của cộng đồng chan chứa tình yêu thương.

Trong suốt Khóa Cursillo®, người Rollista phải đặc biệt chăm chỉ theo dõi những bài Rollos được trình bày trước đó, để có thể liên kết những sự quan hệ giữa những bài khác với bài Rollo của mình. (Chẳng hạn nói: "*Cũng như anh A/chị B đã trình bày hôm qua trong bài Rollo của anh/chị ấy về "Sùng Đạo" v.v.*)

TRÌNH BÀY

Điều quan trọng nhất đối với các Rollistas là giữ đúng bản chất của chính mình. Bài họ viết và lời họ nói phải phù hợp với nhân cách của họ, đừng cố công thay đổi giọng nói hay lối diễn tả khác với chính con người hàng ngày của mình. Phải dùng đúng ngôn ngữ mình từng quen thuộc. Phải phản ánh chính mình, như tự tin, sợ trời chết hay bất cứ đặc tính gì khác. Người Rollista phải nói lớn tiếng và rõ ràng cho ai nấy đều nghe được - và thường xuyên mỉm cười và trao đổi ánh mắt với các tham dự viên.

Đối với Khóa Cursillo®, những người trình bày bài Rollo không cần thiết phải là những diễn giả hùng biện chuyên môn nói trước công chúng. Thường thường khi Rollo nào thiếu sự trau chuốt thì xem ra xác thực hơn. Điều quan trọng chính là làm sao cho các tham dự viên liên hệ được và nhận ra các Rollistas cũng như họ, vì tất cả đều cùng là Kitô Hữu và, đồng thời cũng nhận ra niềm xác tín chân thật và vững chắc vào chúng từ Kitô Giáo mà các Rollistas đã trung ra. Cũng phải làm sao cho các tham dự viên thấy được trong mỗi một Rollista một con người đang Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, triết để sử dụng Phương Pháp Cursillo®.

CHUẨN BỊ BẦU KHÔNG KHÍ *(Trước các bài Rollos)*

Hát một bài trước một Rollo giúp tạo một bầu không khí thoải mái.

Trước khi Rollo bắt đầu, phải đọc kinh Chúa Thánh Thần, ngoại trừ bài Lý Tưởng. [*Không đọc kinh trước hay sau Bài "Lý Tưởng", như Khóa Trường đã thông báo trước khi phân chia Decurias*].

CUNG GIỌNG VÀ VĂN THỂ CỦA BÀI ROLLOS

Cung giọng và văn thể bài Rollo phải nhằm làm sáng tỏ điều được nói đến.

Các bài Rollos phải vui tươi và chứa đựng ngôn ngữ mà ai cũng có thể nắm bắt được. Phải làm sao để cho sự điệp được trình bày một cách chân thật và chính trực.

THỜI GIAN CHO MỘT BÀI NÓI

Sự chú ý của cử tọa là quy luật duy nhất có hiệu quả để quyết định khi nào phải kết thúc một bài nói. Tuy nhiên, quy tắc chung và có tính cách cơ bản là thế này: Không một Rollo nào **được kéo dài hơn** thời lượng đã định trước cho mỗi một bài.

DÀN BÀI CÁC ROLLOS

Trong Cẩm Nang này, mỗi bài Rollo đều có một bài Tổng Hợp, một Dàn Bài, một bài về Phương Pháp Soạn Rollo và một **Bài Mẫu**. Các dàn bài của mỗi Rollo căn cứ vào nội dung của bài ấy và có thể cho phép uyển chuyển trong một mức độ nào đó. Dàn bài có mục đích cung cấp cho các tham dự viên những điều họ cần biết đồng thời còn có mục đích dùng làm những nét chính giúp các Rollistas không đi lệch hướng. Điều quan trọng là phải luôn đi sát với nội dung và bước tiến triển của dàn bài. **Bài Mẫu không có ý hướng để được sử dụng như một Rollo**. Dùng dàn bài mở rộng như một sự hướng dẫn, Bài Mẫu chỉ nhằm giúp Rollista trình bày nội dung đầy đủ và nhất là giúp không lạc đề.

CHƯƠNG 3

THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHÓA TRƯỞNG

✚ TRƯỚC KHI KHAI MẠC KHÓA CURSILLO

Trước khi đảm nhận Khóa Cursillo, Khóa Trưởng có trách nhiệm xem xét những tài liệu cần thiết phải sẵn sàng đầy đủ (như trao đổi thông tin về các tân Cursillistas, sách vở, tài liệu in sẵn, giấy bút, Chi Nam Cursillistas (CNC), Thánh Giá, Phiếu Cam Kết Phục Vụ, v.v...). Khóa Trưởng, với sự phụ giúp của vài trợ tá, đích thân chịu trách nhiệm trông coi để bảo đảm mọi việc được thực hiện thật hoàn hảo và khi có những trở ngại xảy ra có thể giải quyết nhanh chóng.

Toán Trợ Tá nên có mặt ở Trung Tâm vào khoảng xế trưa (độ 2 giờ chiều), để gặp nhau và thu xếp thực hiện một số công việc còn sót lại vào giờ chót, và bắt đầu trao đổi những điều cần biết về các Tham Dự Viên. Tốt hơn hết là nên cố gắng dành thời giờ để Hội Nhóm, dâng Thánh Lễ, và ăn tối chung với nhau. Trước khi khởi sự Khóa Học, tất cả các trợ tá sẽ đi viếng Thánh Thể để phó thác Khóa Cursillo, các Tham Dự Viên, và chính bản thân mình trong tay Thiên Chúa.

Với sơ đồ của Trung Tâm trong tay, hãy đi kiểm soát một vòng tất cả các phòng ốc và xếp chỗ cho Tham Dự Viên. Cách thức phân chia chỗ/phòng ngủ nhằm giúp tất cả Tham Dự Viên làm quen và tiếp xúc với nhau dễ dàng cũng như tạo cơ hội để họ khởi sự làm bạn. Cơ hội này họ sẽ rất trân quý sau này. Nếu cần phải xếp nhiều người ở chung một phòng thì nên tách riêng những người thuộc cùng một giáo xứ, một khu xóm.v.v... vì ở chung với người lạ sẽ giúp họ có thêm bạn.

✚ BUỔI TỐI ĐẦU TIÊN

6 giờ 30 đến 7 giờ 40 chiều

Trong lúc các Tham Dự Viên ghi danh và được sắp đặt chỗ nghỉ ngơi, họ chỉ nên giao thiệp với các trợ tá mà thôi. **Tiếp xúc với những người không tham dự Khóa Học chẳng những là điều không nên mà còn là điều cần ngăn cản.** Khóa Cursillo nên được tổ chức trong một bầu khí cách ly như tu viện (đóng kín và cầu nguyện). Vì vậy mà trợ tá và Tham Dự Viên sẽ được giao cho ở lại với nhau để cùng trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo cho đến Lễ Bế Mạc (Clausura) vào tối Chúa Nhật. Các trợ tá sẽ bắt đầu tiếp xúc cá nhân với Tham Dự Viên, xác định hay tuyển chọn Trưởng và Thư Ký cho từng nhóm ngồi chung bàn (nhóm này gọi là Decuria). Những người nào cởi mở nhất, tỏ ra có nhiều năng khiếu và tư cách nổi bật nhất, nên được chọn cho hai chức vụ này.

7 giờ 40 chiều

Bài nói Khai Mạc Khóa Cursillo - Bài này do Khóa Trưởng trình bày để giải thích Khóa Cursillo và giới thiệu các trợ tá sẽ phục vụ trong Khóa. Giữ bí mật về các trợ tá hay

dùng “trợ tá chui” là điều đi ngược lại với việc bảo đảm quyền tự do cá nhân của từng Tham Dự Viên, và cũng trái với các quy định của một Khóa Cursillo đích thực.

Bài nói chuyện nhằm đạt được những điều dưới đây:

- Tạo sự thích thú và giúp tâm trí được thanh thoi
- Kêu gọi sự cộng tác của các Tham Dự Viên
- Giải thích bằng những từ ngữ đơn giản về các điểm sau:
 - o “Khóa Cursillo giống như một “khung sườn” sáng chói với các tư tưởng ...
(Ghi chú: Khóa Trường có thể chia sẻ "Câu chuyện Máy Đập Lúa" trong bài dẫn nhập này. Xem phụ bản số 1.)
 - o “Khung sườn này được cấu tạo bằng nhiều bộ phận khác nhau, phải được tuân tự ráp nối lại...”
 - o “Ta không nên đưa ra những phán đoán vội vã...”
 - o “Trong Khóa Cursillo, mọi sự trong chúng ta phải được gạn lọc, chỉ giữ lại phần tốt đẹp nhất.
- Công bố giai đoạn tĩnh tâm bắt đầu và yêu cầu giữ im lặng cho đến sau Thánh Lễ sáng hôm sau.

Sách Chỉ Nam Cursillista (CNC) sẽ được phân phối sau bài nói chuyện của Khóa Trường. Trong khung cảnh cầu nguyện chung, quyển Chỉ Nam Cursillista sẽ được dùng trong những buổi kinh sáng, kinh tối, và các việc thiêng liêng khác trong suốt Khóa Cuối Tuần. Nếu được Khóa Trường hoặc Linh Hướng chỉ dẫn sử dụng CNC trong Khóa, sau này các Tham Dự Viên sẽ biết dùng sách nhỏ này để cầu nguyện hằng ngày.

TĨNH TÂM

Giai đoạn khởi đầu của Khóa Cursillo thường được gọi là phần tĩnh tâm.

Mục tiêu của tĩnh tâm là đánh thức lương tâm đạo đức của người Cursillistas, khởi đầu bằng việc phân tích đời sống riêng mỗi người và làm cho họ ước ao được gặp gỡ Chúa.

Tĩnh tâm là tiếng mời gọi đơn sơ, không hoa mỹ, hãy thành thật hồi tâm trước mặt Thiên Chúa thật sự hiện hữu, người Cha của đứa con hoang đàng, người Cha đến gần và ngắm nhìn chúng ta. Tĩnh tâm giúp chuẩn bị nội tâm của các Cursillistas (Tham Dự Viên) có một thái độ sẵn sàng đón nhận sứ điệp của Khóa Cursillo, khơi dậy nơi họ một ý muốn tìm kiếm chân thật. Đến cuối phần tĩnh tâm, người Cursillistas bắt đầu cảm thấy nếu không có Chúa, cuộc sống của họ trở nên vô nghĩa. Trước đây đời sống của họ thật là trống vắng. Tĩnh tâm soi sáng cho người Cursillistas thấy cuộc sống của họ là một ơn gọi, một tương lai cần được xây dựng.

Phần Tĩnh Tâm từ tối Thứ Năm đến sáng Thứ Sáu, là phần khởi đầu giúp bố trí một khung cảnh thích hợp cho các bài nói chuyện. Đó là cách để báo trước rằng Khóa Cursillo

tạo cơ hội giúp khám phá giải đáp cho tất cả mọi vấn nạn của từng người (và cũng hàm ý lời giải đáp cho mọi vấn nạn của thế giới).

Thái độ hợp lý của người vừa nhận ra sự trống vắng trong cuộc sống của mình được bộc lộ như là tiêu biểu trong lời nói của người con hoang đàng trong Phúc Âm: "*Tôi phải chỗi dậy ngay bây giờ và phải trở về nhà cha tôi*" (Luc. 15:17-20).

THINH LẶNG

Việc giữ thình lặng là điều quan trọng trong suốt buổi tĩnh tâm của Khóa Cursillo. Các Tham Dự Viên cần có đủ thời gian để có thể thình lặng và bình tâm suy niệm sâu xa về những chân lý được trình bày trong các bài nguyện gẫm.

Yên lặng trong thời gian tĩnh tâm giúp các Tham Dự Viên nhìn vào chính mình, khám phá ra rằng sự vội vã trong những sinh hoạt hằng ngày thường ngăn cản họ tìm gặp chính mình và nghe tiếng Chúa với hết cả tâm trí của mình.

Mọi cố gắng đạt cho được mọi hiệu quả của toàn Khóa Cursillo ngay trong buổi tối đầu tiên này có nguy cơ bị nản lòng. Vì thế, vấn đề không phải là ép buộc phải nhận ra chân lý ngay lập tức, nhưng là tạo cơ hội để đón nhận chân lý.

8 giờ 15 tối

Kinh trước khi nguyện gẫm (Sách CNC tr. 5/28-29)

Bài Nguyện Gẫm thứ nhất: "**Biết Mình**" (Do Linh Hường chia sẻ nơi Nhà Nguyện) - Bài này khuyến khích các Tham Dự Viên nhận biết mình là ai, có những khả năng và giới hạn nào.

Kinh sau khi nguyện gẫm (CNC tr. 29)

8 giờ 45 tối

Đàng Thánh Giá (Khóa Trưởng hướng dẫn) (CNC tr. 54-70)

Sau phần nguyện gẫm, một trợ tá đưa Thánh Giá và nến cho 3 cursillistas được chỉ định từ trước (các cursillistas có thể thay phiên nhau cầm Thánh Giá và nến tại các chặng kế tiếp trong khi đi Đàng Thánh Giá)

Trong khi đó, Khóa Trưởng xướng lên: "Bây giờ chúng ta sẽ đi Đàng Thánh Giá", rồi tiến về phía bàn thờ, đứng chung với những người đang cầm Thánh Giá và nến. Khóa Trưởng sẽ nói: "*Trong khi đi Đàng Thánh Giá, mỗi người cứ tự do đứng, quỳ, hay ngồi, sao cho thoải mái là được.*"

Và Khóa Trưởng bắt đầu: "Nhân danh Chúa Cha,..." Các trợ tá (đã chuẩn bị trước trong buổi họp lúc chiều) xướng đọc lời kinh trước mỗi chặng.

Để kết thúc Đàng Thánh Giá, Khóa Trưởng sẽ nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đọc một Kinh Lạy Cha thật sốt sắng để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và để được lãnh ơn toàn xá của Đàng Thánh Giá."

9 giờ 30 tối

Vào phòng ăn để ăn lót lòng và uống cà phê, giải khát. Sau khi của ăn được làm phép, một trợ tá đọc một đoạn sách thích hợp.

9 giờ 50 tối

Kinh trước khi nguyện gẫm (Sách CNC tr. 5/28-29)

Bài Nguyện Gẫm thứ hai: "**Người Con Hoang Đàng**" (Do Cha Linh Hướng chia sẻ nơi Nhà Nguyện) - Bài này đưa ra hình ảnh người Cha và giúp các tham dự viên hiểu biết Chúa Kitô một cách sâu xa hơn, khám phá ra sự cách biệt vô tận giữa lòng nhân hậu của Chúa với lòng tốt của loài người.

Kinh sau khi nguyện gẫm (CNC tr. 29)

Ghi chú: Nếu thời giờ cho phép, có thể Lần Chuỗi Mân Côi Năm Sự Sáng vào lúc này. (CNC tr. 98)

- *Mâu Nhiệm thứ nhất* - "Chúa Giêsu chịu Phép Rửa". Cầu cho những người đã xa lánh Chúa.
- *Mâu Nhiệm thứ hai* - "Phép Lạ Đầu Tiên tại Tiệc Cưới Cana". Xin ơn cho những người cần nhiều nhất và những người nghĩ rằng họ không cần
- *Mâu Nhiệm thứ ba* - "Chúa Giêsu tuyên bố "Nước Trời đã gần đến!". Xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người.
- *Mâu Nhiệm thứ tư* - "Chúa Giêsu tỏ Mình ra Sáng Láng ". Cầu cho những người từ chối tình yêu của Chúa.
- *Mâu Nhiệm thứ năm* - "Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể". Cầu cho những người tuy không biết chúng con nhưng vẫn cầu nguyện cho chúng con.

10 giờ 15 tối

Xét Lương Tâm (CNC tr. 40-42) và Kinh Tối (CNC tr.35/43)

Sau khi nguyện gẫm hoặc đọc Chuỗi Mân Côi, Khóa Trưởng hướng dẫn: "Xin mở trang 35 sách CNC để chúng ta đọc kinh tối và sám hối," và trước khi tiếp tục, Khóa Trưởng nói: "Ngày mai chúng ta có Thánh Lễ, vậy ai muốn xưng tội, có thể xưng bây giờ. Các Cha đang ngồi toà giải tội ở ..." ^{12[1]}

Ghi chú: Trong buổi tối đầu tiên này, việc xét lương tâm được thực hiện khác một

^{12[1]} Cần có linh mục ngồi toà trong suốt Khóa Cursillo (trong lúc đọc kinh tối, kinh sáng, giờ giải lao, và bất cứ lúc nào, miễn là không làm cản trở việc nghe các bài nói chuyện, giờ nguyện gẫm, và các bữa ăn). Không nên xếp giờ nhất định cho việc xưng tội vì không phải mọi người đều sẵn sàng cùng một lúc.

chút. Khóa Trường bắt đầu bằng Kinh Tối cho tới đoạn "Hãy tỉnh lặng để hồi tâm" (CNC tr. 35) Sau đó Khóa Trường nói: "Bây giờ các bạn hãy gấp sách CNC lại và suy niệm về lời nguyện sau đây:

"Chúa Kitô đang nói với mỗi người trong các bạn: "Ta đã chọn con. Cha mời gọi con đến với Cha trong 3 ngày này. Cha yêu con, và vì yêu nên Cha đã mời gọi con đến đây.

Vì Cha yêu con, Cha cần con. Cha muốn con nên thánh và giúp Cha làm cho những người khác cũng nên thánh nữa.

Con đừng sợ, Cha là Chúa Trời của con và Cha muốn làm bạn với con. Ách của Cha êm ái và gánh của Cha nhẹ nhàng cho những ai thực sự biết Cha (NGUNNG GIẤY LÁT).

Thế gian đòi hỏi nhiều hơn Cha đòi hỏi.

Bạn của Cha ơi, hãy bình tâm suy nghĩ. Nghĩ về bản thân con, nghĩ về Cha. Con đang ở trong Khóa Cursillo, Cha rất vui mừng thấy con ở đây. Không phải hoàn cảnh đẩy đưa con đến đây. Không phải người phôi ngẫu, bạn bè, đồng nghiệp, hay một linh mục đưa đẩy con đến đây. Nhưng CHÍNH CHA, LÀ GIÊSU, người anh và người bạn của con, đã mời gọi con.

Bầu khí, chính dòng máu sống động chảy suốt trong Khóa Cursillo tùy thuộc vào con; lý tưởng của con, sự phó thác, và tình thân bác ái, đây là sự đóng góp của con và Khóa Cursillo sẽ phản ảnh điều đó.

Hãy nhớ rằng Ân Sủng sẽ đổ tràn trên con, và cũng sẽ đổ tràn trên những người đang ở đây với con.

Hãy cố vui tươi, lạc quan, can đảm và thân thiện với những anh chị em đang hiện diện nơi đây. Để qua con, những ai chưa biết Cha, sẽ thấy được thế nào là sống trong tình bạn thân thiết với Cha và trong Ân Sủng của Cha. Hãy quên đi mọi thứ khác - gia đình, nhà cửa, nghề nghiệp, và bạn bè.

Hãy sử dụng thời giờ của con - tất cả thời giờ trong Khóa Cursillo này - một cách hữu ích. Khi nghe chuông rung, hãy nhanh chóng hưởng ứng, mang theo lý tưởng, lòng phó thác, và tình bác ái của con; được như thế, chắc chắn con sẽ thật sự sống trọn 3 ngày tràn đầy Ân Sủng.

Đừng để phí uổng cơ hội này. Để đạt được thành quả tối đa trong Khóa Cursillo, con hãy đặt mình trong tình thân của 3 ngày này và lắng nghe sứ điệp hay lời nhắn nhủ. Hãy nghĩ đến những người đã cầu nguyện cho con, những người vẫn tiếp tục cầu nguyện, và những người đã hy sinh, hãm mình và vẫn tiếp tục hy sinh, hãm mình cho con. Chớ coi nhẹ những lời cầu nguyện và những hy sinh, hãm mình của họ.

Cho tới nay, trong gia đình của con, công việc, bổn phận... con đã thành công hay thất bại? Con đã thỏa mãn chưa? Và ngay bây giờ con có hài lòng chăng?

Cha lúc nào cũng hiện diện trong Phép Thánh Thể để lo cho nhu cầu của con. Hãy đến thăm Cha bất cứ lúc nào. Cha luôn chờ con ở đó. Nên biết rằng Cha coi tất cả các con như những người bạn rất thân.

Từ nay trở đi - CHA TIN TƯỞNG NƠI CON! Và con - con tin tưởng vào điều gì hay tin tưởng nơi ai?

"Bây giờ, chúng ta hãy thưa lại với Chúa". Chúng ta cùng đọc Kinh Cáo Mình: "Tôi cáo mình..."

Sau Kinh Cáo Minh, Khóa Trưởng: "Xin mở sách CNC trang 35 và chúng ta tiếp tục phần kinh tối".

10 giờ 25 tối

Thông báo trước khi đi nghỉ ngơi (Giữ yên lặng)

Đọc kinh tối xong, Khóa Trưởng thông báo:

- Ngày mai, sẽ có chuông báo thức lúc 7 giờ sáng. Các bạn sẽ có nửa giờ để chuẩn bị. Sẽ có chuông báo lần thứ hai lúc 7 giờ 25 để chúng ta tập trung ở Nhà Nguyện. Chúng ta sẽ không bắt đầu cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ. Xin nhớ đem theo sách CNC.
- Ai có thói quen dậy sớm hơn thì cứ thức dậy, nhưng đừng làm phiền người khác.
- Ngày mai, Minh Thánh Chúa sẽ được trao cho ai muốn lãnh nhận. Xin nhắc là phải giữ chay lòng trước khi Rước Lễ (nước lạnh, thuốc men... thì được phép).
- Vì đã khuya rồi và mọi người đều mệt mỏi, tốt nhất là nên đi ngủ ngay lập tức. Xin nhớ giữ yên lặng. Chúng ta hãy lợi dụng thời gian tĩnh lặng này để rà xét lại đời sống chúng ta và những gì đã được nói lên cho đến bây giờ trong Khóa Học.
- Xin đừng sử dụng những đồ dùng điện tử (điện thoại di động, máy gọi cá nhân, máy computer xách tay, v.v..) vì những thứ này chỉ làm hỏng buổi tĩnh tâm của chúng ta.
- Ai cần xưng tội thì ở lại Nhà Nguyện. Mọi người khác về phòng của mình. Tuyệt đối giữ yên lặng.

10 giờ 30 tối

Hội Nhóm các trợ tá.

Khi các Tham Dự Viên đi ngủ, các trợ tá họp lại cùng với (quý) Vị Linh Hướng để trao đổi những điều cần biết và chuẩn bị cho các sinh hoạt trong ngày hôm sau.

Cuộc họp nên bắt đầu bằng cầu nguyện (CNC tr.5) và kết thúc bằng việc viếng Thánh Thể.

Các điều phải xem xét trong cuộc họp gồm có:

1. Kết quả cuộc tiếp xúc riêng giữa các trợ tá và các tham dự viên nhằm thành lập các Nhóm Decuria.
2. Chọn trưởng nhóm và thư ký nhóm căn cứ trên tư cách cá nhân, năng khiếu, v.v... Vì trưởng nhóm và thư ký sẽ là những người đầu tiên mà trợ tá tiếp xúc riêng và làm việc với họ, cho nên những người được tuyển chọn phải là những người có vẻ cởi mở và có tư cách.
3. Chỉ định các trợ tá vào các nhóm.^{13[2]} Mỗi nhóm phải được đặt dưới sự chăm nom

^{13[2]} Khi bạn bè cùng dự Khóa Cursillo, không nên xếp cho họ vào cùng Decuria (Nhóm). Tuy nhiên, vào ngày thứ 3

của một trợ tá thực thụ hay một trợ tá tập sự đang học làm vai trò này. Chỉ cần một nhóm nhỏ làm trợ tá, vừa đủ nhân sự để hoàn thành công việc là được, bởi vì nếu đông quá và thừa trợ tá, e sẽ có khuynh hướng áp đảo các tham dự viên, ít ra về mặt số lượng.

4. Duyệt lại các bài nói chuyện và các bài nguyện gẫm với những người đã được giao trách nhiệm trình bày. Hãy nhắc các trợ tá luôn giữ đúng giờ, theo đúng thời khóa biểu.
5. Duyệt lại giờ giấc các Thánh Lễ
6. Duyệt lại giờ giấc các bữa ăn.
7. Nhắc các trợ tá về vai trò của họ trong tiến trình tiếp xúc cá nhân; dậy sớm vừa đủ; chính họ phải giữ yên lặng làm gương; đến Nhà Nguyện và tham dự các sinh hoạt đúng giờ và để ý xem mọi người có mặt đầy đủ chưa; chăm sóc từng người trong nhóm của mình; hướng dẫn họ trong mọi sự, ngoại trừ khi nào các Tham Dự Viên được yêu cầu phải tự mình lo lấy; hòa nhập với các Tham Dự Viên (tham dự viên); luôn luôn ghi chép trong phạm vi nhóm. Các trợ tá không được lập thành một nhóm riêng tách rời khỏi các Tham Dự Viên, và nên tôn trọng sự riêng tư của các Tham Dự Viên. Đi một vòng rào xem các phòng độ 5 phút trước khi rung chuông lên Nhà Nguyện để biết chắc mọi người đã thức dậy hết. Các trợ tá đọc kinh và đáp ca bằng một giọng thanh tao, đủ mạnh, và bình tĩnh hầu có thể hướng dẫn các Cursillistas Tham Dự Viên mà các trợ tá sẽ hướng dẫn họ quỳ gối, đứng lên, hay ngồi xuống cũng tương tự như vậy. Nên chuẩn bị trước mỗi bài Rollo giấy bút cho mọi người trong Nhóm Decuria của mình; ghi chép ý chính của mỗi bài Rollo.

Cuộc họp nhóm chấm dứt bằng một ít phút viếng Thánh Thể do Linh Hướng phụ trách.

NGÀY THỨ NHẤT

7 giờ 00 sáng:

Chuông báo thức rung lúc 7 giờ sáng và cần nhắc nhở mọi người tiếp tục giữ im lặng. Tất cả chỉ là những khí cụ nhỏ nhặt tạo sự thuận lợi cho tiến trình của Khóa Cursillo.

Khoảng 5 phút trước khi kêu gọi lên Nhà Nguyện, chuông sẽ được rung lần nữa và kiểm soát các phòng xem có người nào vẫn còn ngủ. Đừng buộc các Tham Dự Viên lột bỏ đồng hồ đeo tay hay bất cứ món đồ cá nhân nào khác (ngoại trừ máy phát thanh, truyền hình, báo chí, điện thoại di động, máy gọi cá nhân (pagers), và máy vi tính (computers xách tay)).

7 giờ 30 sáng:

Kinh Sáng (Tr. 6-9)

của Khóa nên khuyến khích họ Hội Nhóm sau bài nói chuyện An Toàn Trọn Vẹn (Hội Nhóm và Ultreya)).

Suốt giờ kinh sáng, các Vị Linh Hướng sẵn sàng giúp giải tội, giúp hướng dẫn hay cố vấn tâm linh. Bài nguyện gẫm thứ ba sẽ do Vị Linh Hướng Khóa Cursillo phụ trách sau vài phút suy niệm, rồi tới Thánh Lễ.

Khóa Trưởng bắt đầu nói: "Xin mở sách CNC trang 6/11", và nhắc nhở: "Ai muốn xưng tội, có thể xưng bây giờ. Các Cha đang ngồi toà ở ...". (Lời nhắc nhở này sẽ được lặp lại mỗi khi tập họp ở Nhà Nguyện).

Kinh trước khi nguyện gẫm (CNC tr. 5/28-29)

Bài Nguyện Gẫm thứ ba: "**Ba Cái Nhìn**" – (Do Vị LH Khóa Học trình bày). Bài này hỏi các Tham Dự Viên nghĩ Chúa Kitô đang nhìn họ như thế nào. Bằng cách chia sẻ ba thái độ khác nhau, chúng ta tìm cách tạo một thái độ cởi mở đón nhận chân lý sẽ được trình bày sau đó.

Kinh sau khi nguyện gẫm (CNC tr. 29)

8 giờ 00 sáng:

Thánh Lễ được cử hành sớm để cho phần tĩnh tâm của Khóa Cursillo có thể kết thúc trước bữa ăn điểm tâm của buổi sáng đầu tiên, và đó cũng là lúc chấm dứt việc thỉnh lặng. (Xem Thủ Bản Linh Hướng). Việc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể ngày đầu tiên nên giữ bầu khí nhẹ nhàng, chỉ ca hát vừa phải thôi.

Sau Thánh Lễ, Khóa Trưởng cảm ơn các Tham Dự Viên đã hợp tác và giữ yên lặng trong suốt giai đoạn Tĩnh Tâm. Khóa Trưởng cũng khuyến khích Tham Dự Viên nói chuyện, trao đổi với nhau. Mọi người cùng hát bài "De Colores" trong khi tiến về phòng ăn để dùng điểm tâm. ^{14[3]}

8 giờ 45 sáng:

Tuyên bố bữa ăn sáng và đọc lời nguyện trước bữa ăn.

Trợ tá nên tiếp tục công tác tiếp xúc cá nhân trong các bữa ăn.

Sau khi ăn sáng, mỗi người trong Khóa nên được giới thiệu cho toàn thể mọi người. Các trợ tá cũng như các Tham Dự Viên sẽ dành ra ba phút để hỏi chuyện người ngồi bên phải. Hỏi chuyện xong, mỗi người sẽ giới thiệu người ngồi bên phải này, nêu rõ tên họ, tên gọi, giáo xứ/cộng đoàn của người ấy, gia đình, việc làm và sở thích của họ. Cứ tiếp tục đi hết phòng cho đến khi tất cả mọi người đều được giới thiệu. Khi xong phần giới thiệu, đọc kinh tạ ơn, và được tự do cho đến khi có tiếng chuông thông báo tập họp ở phòng Rollo.

Giờ tự do tạo cho các linh mục và trợ tá giáo dân tiếp tục công việc tiếp xúc cá nhân. Trong thời gian nghỉ giải lao này BDH Khóa có thể thay đổi nhân sự trong vai trò điều hợp thảo luận hoặc thư ký trong các Nhóm Decuria nếu cảm thấy đó là điều cần thiết cho tiến triển của Khóa.

^{14[3]} Nên có bầu khí vui tươi vào lúc này nhưng vẫn phải giữ kỷ luật. Mỗi ngày bầu khí này sẽ gia tăng hơn. Tuy nhiên, hát quá nhiều bài sẽ làm hỏng mục tiêu đã đặt ra và làm sai chạy thời khoá biểu.

9 giờ 30 sáng

Sắp xếp Tham Dự Viên vào các Decurias

Trước khi bài "Lý Tưởng" được trình bày, Khóa Trưởng sẽ đọc Kinh Chúa Thánh Thần rồi đọc danh sách Tham Dự Viên để hình thành các Decurias.

[Suốt cả ba ngày, các Tham Dự Viên được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn Hậu Cursillo, cách riêng là cho Hội Nhóm Thân Hữu. Trong tinh thần ấy, mỗi nhóm được thiết lập với hai người chủ yếu và một trợ tá làm hạt nhân. Việc đầu tiên của trợ tá Nhóm Decuria là thành lập một nhóm nòng cốt với hai người chủ yếu - trưởng Nhóm và thư ký của Nhóm. Nhóm nòng cốt là Nhóm đầu tiên mà Khóa Trưởng và các trợ tá đưa đi viếng nhà nguyện. Từ sự phát triển bình thường để được hiệp nhất đặt nền tảng trên Chúa Kitô và tình bạn cá nhân, họ trở thành một nhóm cùng với trợ tá và bắt đầu tiến trình này với các thành viên khác của Nhóm. Như vậy, trong suốt 3 ngày, các tham dự viên được "học hỏi" tiến trình tiếp xúc cá nhân như được vạch ra trong bài Rollo "Hành Đạo". Họ cũng cảm nghiệm được ý nghĩa của việc Hội Nhóm tông đồ, một cộng đồng Kitô Hữu. Khóa Cursillo không chủ yếu giảng dạy bằng diễn thuyết, nhưng bằng cảm nghiệm các chân lý và phương pháp và nhìn thấy bằng hành động.]

Khóa Trưởng sẽ có danh sách của từng Decuria sẵn sàng. Sẽ có khoảng bốn hay năm Nhóm Decuria. Mỗi Nhóm không có quá 7 người, kể cả người trợ tá được chỉ định sung vào Nhóm cũng như hai người đảm nhận chức vụ Trưởng Nhóm và Thư Ký Nhóm. Khóa Trưởng sẽ bắt đầu gọi tên và chỉ định các Tham Dự Viên vào Decuria của họ, rồi kiểm lại để biết chắc tất cả các Tham Dự Viên đã được sắp xếp vào Decuria, và mỗi Decuria đều có một Trưởng Nhóm và một Thư ký. Không nên xếp Khóa Trưởng và Linh Hướng vào một Decuria nào. Có thể đặt tên cho mỗi Decuria bằng tên một vị thánh (Đề nghị có thể dùng 4 Thánh Sứ viết Phúc Âm là Thánh Máthêu, Thánh Mátcô, Thánh Luca, và Thánh Gioan, v.v... và nhóm thứ năm có thể dùng Thánh Phaolô).

Có thể có một vài bờ ngõ trong hàng ngũ các Tham Dự Viên vào lúc này. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ chỉ định, giấy bút sẽ được phân phát. Kế đến Khóa Trưởng thông tri những điều sau đây:

"Trước hết tôi xin chia sẻ với các bạn một số hướng dẫn để mọi việc được diễn tiến tốt đẹp:

- Ban Điều Hành Khóa Cursillo ước mong mỗi người thi hành công việc của mình mỗi khi được đề nghị và cứ thế mà làm. Nếu không, thành quả đích đáng sẽ không đạt được.
- Tất cả mọi người đều có thể làm Trưởng Nhóm và Thư Ký của Nhóm.
- Mỗi ngày sẽ có 5 bài nói chuyện (gọi là Rollo) được trình bày.
- Xin mời ghi chép về bài nói chuyện và soạn bản tóm lược với sự cộng tác của mọi người trong Nhóm.
- Xin đừng ngắt lời người trình bày (gọi là Rollista) đang chia sẻ bài Rollo, vì họ phải trình bày đầy đủ trong thời hạn đã được ấn định sẵn.
- Các bản tóm lược sẽ được trình bày vào mỗi buổi tối khi các Nhóm tập họp chung lại.

Giấy khổ lớn và bút vẽ màu hay viết chì màu cũng sẽ được phát sau đó theo từng ngày để cho mỗi Nhóm có thể trình bày bằng hình vẽ những cảm nghiệm của mình về thông điệp của ngày hôm đó được trình bày trong năm bài nói chuyện. Những tranh vẽ này cũng sẽ được chia sẻ trong cuộc Họp Nhóm (họp Decuria) buổi tối.

Kế tiếp Khóa Trưởng sẽ giới thiệu người Rollista trình bày bài rollo "Lý Tưởng".

9 giờ 45 sáng

Bài nói chuyện đầu tiên, bài "Lý Tưởng"^{15[4]}, sẽ do một giáo dân trình bày trong khoảng 25 phút.

10 giờ 10 sáng:

Thảo Luận và Tóm Lược.^{16[5]}

Người Rollista khi chia sẻ xong bài nói chuyện KHÔNG đọc lời nguyện Tạ ơn, rồi thận trọng rút lui để tránh những câu hỏi và thảo luận vì không phải là lúc để trả lời. Khóa Trưởng yêu cầu các Decurias trao đổi về bài nói chuyện và viết bản tóm lược.

10 giờ 45 sáng:

Giờ tự do.^{17[6]}

Mục đích của giờ tự do là để cho các linh mục và giáo dân trợ tá (thành phần lãnh đạo Khóa Học) có cơ hội tiếp xúc cá nhân với các tham dự viên. Đó cũng là lúc để cho mỗi Tham Dự Viên suy gẫm, cầu nguyện hay chỉ là để có giờ thanh tịnh cho riêng mình.

11 giờ 00 sáng

Bài nói chuyện thứ hai - "(**Ơn**) **Thường Sủng**" - do Vị Linh Hưởng trình bày trong vòng 45 phút.

Các Tham Dự Viên được yêu cầu ghi chép ý tưởng chính. Các sách Tân Ước có thể được trao cho Tham Dự Viên trước bài nói chuyện này để trợ giúp cho phần suy gẫm và thảo luận.

11 giờ 45 sáng:

Thảo luận và Tóm lược.

^{15[4]} Các trợ tá không cần phải vào Nhà Nguyện để làm Palanca trong thời gian có các bài nói chuyện. Cộng Đồng Cursillo Ngày Thứ Tư đang sốt sắng thực hiện palanca cầu nguyện cho cả Khóa Học rồi.

^{16[5]} Điều quan trọng là để mỗi người tự hành xử theo sáng kiến riêng việc cần phải làm và sắp xếp trong Nhóm với nhau.

^{17[6]} Phải cho đầy đủ giờ tự do. Thời giờ này được dành cho khoá sinh để họ suy niệm về thông điệp vừa được nghe và nhìn lại bản thân mình. Việc tiếp xúc cá nhân cần phải tế nhị. Thời khóa biểu không nên quá nặng nề với những mục không cần thiết như Agape, v.v... để tránh áp đặt những xúc động hời hợt bề ngoài.

12 giờ 15 trưa

Ăn trưa và giờ tự do. Cũng một quy định như đã áp dụng cho bữa ăn sáng.

1 giờ 15 chiều:

Bài nói chuyện thứ ba - "**Người Giáo Dân Trong Giáo Hội**" do giáo dân trình bày không quá 35 phút.

1 giờ 50 chiều:

Thảo luận và Tóm lược.

2 giờ 15 chiều:

Giờ tự do. (Vì đã bố trí đầy đủ giờ tự do, cho nên không cần ấn định giờ nghỉ giải khát. Nếu có thức uống như cà-phê, trà, nước lạnh, v.v... thì nên để ở những nơi thuận tiện cho các Tham Dự Viên dùng).

2 giờ 30 chiều:

Bài nói chuyện thứ bốn - "**(Ơn) Hiện Sủng**" - do Vị Linh Hướng trình bày trong vòng 45 phút. (Vị LH có sẵn các Palanca). Ngài sẽ giới thiệu ý nghĩa của Palanca trong bài nói chuyện này bằng những lời dẫn giải và những thí dụ thích hợp trong các Palancas đã nhận được.^{18[7]}

3 giờ 15 chiều:

Thảo luận và Tóm lược.

3 giờ 45 chiều:

Giờ tự do.

4 giờ 00 chiều:

Bài nói chuyện thứ năm - "**Sùng Đạo**" - do một giáo dân trình bày không quá 40 phút.

Khi bài nói chuyện vừa chấm dứt, ngay trước khi đọc kinh Tạ Ơn, Khóa Trưởng (Khóa Trưởng không thể là người nói bài này) đứng lên phát biểu giúp tập trung sự chú ý của Tham Dự Viên kỹ lưỡng hơn vào thành quả và những phản ứng của Tham Dự Viên.

^{18[7]} Đọc một vài Palanca ngay sau bài "Ơn Hiện Sủng" để làm chứng về những nỗ lực và sự nâng đỡ của Cộng Đồng Cursillo sống Ngày Thứ Tư. Palanca., hẳn nhiên, phải được nói đến nhiều trong Khóa Cursillo, nhưng tuyệt nhiên không được vận động bằng mách khéo hay bi thảm hóa. Cần làm sáng tỏ điều này là hy sinh hãm mình cho người khác chỉ là việc bình thường mà thôi.

Cầm Thánh Giá trong tay, với giọng nói và thái độ tự nhiên, Khóa Trưởng nói:

* Những gì các bạn vừa nghe rất quan trọng. Không phải chúng ta đến đây chỉ để vui chơi, hay xa gia đình đến đây nghỉ ngơi.

* Tất cả Ân Sủng của Chúa, tất cả những hy sinh, và tất cả những công việc của Khóa Cursillo đều được dành cho các bạn.

Giai thoại về người trượt tuyết:

Có một nhóm người trượt tuyết cùng nhau đi trượt tuyết trên núi, trong nhóm có vài cặp vợ chồng. Trong khi đang trượt thì bất ngờ bị tuyết lở và tất cả bị chôn vùi. Dần dần mọi người cố gắng bò ra khỏi đống tuyết và tìm đến địa điểm đã cùng nhau hẹn trước để phòng khi có chuyện bất trắc như thế. Họ chợt nhận ra một bà vợ mất tích. Họ liền sắp đặt kế hoạch, rồi mặc dù vô cùng nguy hiểm và thời tiết lạnh cóng, họ vẫn quyết đi tìm bà ta. Sau nhiều giờ tìm kiếm, con lạnh cóng, sự mệt mỏi, đói khát và trời còn sáng đã dẫn họ đến chỗ nguy hiểm, nhưng họ liều chết, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mấy giờ sau, khi trời vừa sập tối thì may mắn họ tìm thấy người đàn bà đang bệnh nặng. Họ di chuyển bà ta về lều trú ngụ, rồi tại nơi đây sau khi tinh dậy và biết được những gì mọi người đã ra tay làm cho bà, bà ta kêu lên: "Tất cả những việc này đều làm vì tôi cả sao!".

Tất cả mọi Ân Sủng của Chúa, tất cả những hy sinh, mọi công việc của Cursillo là dành cho các bạn!

- Xin đừng đóng cửa lòng để lãnh nhận Ân Sủng của Chúa: (Giai thoại cái chai đóng nút) Một cái chai đóng nút có thể trôi dạt trên mặt biển mênh mông, tuy nhiên, không một giọt nước nào lọt vào được, điều đó cũng có thể xảy ra với con tim và khối óc của chúng ta. Nơi đây chúng ta tràn ngập Ân Sủng dồi dào của Chúa, nhưng nếu bạn đóng cửa con tim và trí não của mình, Ân Sủng của Chúa sẽ không lọt vào được. Hãy gỡ bỏ "cái chần" che đậy bên ngoài, nó cản trở Ân Sủng Chúa không vào được.
- Người ta không thể duy trì sự nhịp nhàng hay hướng đi của mình nếu không cắt bỏ những sợi dây ràng buộc. Chúng ta đừng để xảy ra cho chúng ta như cô bé thuộc sắc dân Da Đỏ trong một giai thoại sau đây. Lần đầu tiên ra thành phố (tiếp cận với nền văn minh), một cô bé gái thuộc một bộ lạc Da Đỏ được một phụ nữ kia cho một đôi giày mới toanh, và khi nhìn cô gái đi về hướng bà ta, lạng quạng, cứ nhảy qua nhảy lại, với đôi chân lần đầu tiên được xỏ giày, bà ta mới vỡ lẽ là cô bé không thể đi được tự nhiên chỉ vì cô đã không biết cắt bỏ sợi giây cột hai chiếc giày với nhau khi mới lấy ra khỏi cái hộp giày còn nguyên si. Để được sống trong Ân Sủng, chúng ta cần phải cắt bỏ những sợi giây ràng buộc (của cái vật chất, thói hư tật xấu, tính ích kỷ, v.v..)
- Có thể nào sống trong Ân Sủng không? Ngay bây giờ chẳng? Hay sau này chẳng?

Bây giờ chúng ta hãy lên Nhà Nguyện.

Ghi chú: Tại một vài trung tâm tĩnh huấn, nhân viên riêng của họ điều hành chương trình ăn uống. Nếu bị trễ giờ, có thể viếng Nhà Nguyện ngay, rồi ăn bữa tối ngay sau đó. Việc lần chuỗi Mân Côi có thể được dời lại sau bữa ăn, hoặc trễ hơn, vào chung với giờ

Kinh Tối.

4 giờ 45 chiều:

Lần hạt Mân Côi và Viếng Nhà Nguyễn – Mẫu Nhiệm Năm Sự Thương (CNC tr. 99)

Mỗi khi có giờ tự do, hoặc giờ linh thao (ngoài các Thánh Lễ), các linh mục luôn sẵn sàng để cử hành bí tích Hoà Giải hoặc hướng dẫn tâm linh trong khi Khóa Trường hướng dẫn giờ cầu nguyện trong Nhà Nguyễn.

"Bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ đôi với chúng ta theo phẩm trật Ân Sủng" (Công Đồng Vaticanô II, "Hiến Chế về Giáo Hội", Điều 61), đức đồng trinh và thiên chức làm Mẹ toàn thể Giáo Hội, và dấu chỉ của một niềm hy vọng và an ủi được đảm bảo cho dân tộc lữ hành của Chúa, Mẹ Maria 'một cách nào đó kết hợp và phản chiếu trong con người Mẹ những chân lý chủ yếu của đức tin', và Mẹ "mời gọi những người có lòng tin đến với Con Mẹ và hưởng sự Hiến Tế của Người, và để yêu mến Chúa Cha" (Hiến Chế về Giáo Hội, Điều 65), 'Vì thế, Giáo Hội... sùng kính Mẹ Chúa Kitô một cách đặc biệt nhất, cũng là Mẹ của Giáo Hội (Niên Giám Giáo Lý Tổng Quát, Điều 68)."

"Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong Tông Huấn 'Sùng Kính Mẹ Maria' ('Marialis Cultus'), nói rằng: 'Lòng tôn sùng đôi với Mẹ Đồng Trinh Maria là dấu chỉ của lòng sùng đạo chân thật của Giáo Hội. Lòng tôn sùng này phù hợp với việc thờ phượng được gọi một cách đúng đắn là "có tính cách Kitô" bởi vì nó bắt nguồn từ Chúa Kitô và có tác động, và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần dẫn đến cùng Chúa Cha" (CNC tr. 97)

Các ý chỉ của chuỗi Mân Côi như sau:

- *Mẫu Nhiệm thứ nhất* – Xin cho những người cần ơn Chúa nhất, và cho những kẻ nghèo rỗng họ cần ít nhất.
- *Mẫu Nhiệm thứ hai* - Cầu cho tất cả những ai, mặc dù không biết chúng ta, nhưng đã, đang và sẽ hy sinh và cầu nguyện cho chúng ta.
- *Mẫu Nhiệm thứ ba* - Ước gì hết thảy chúng ta dâng lên Chúa lý tưởng, lòng phó thác, và tinh thần bác ái của chúng ta.
- *Mẫu Nhiệm thứ bốn* - Cầu cho những kẻ chống lại tình yêu thương của Chúa.
- *Mẫu Nhiệm thứ năm* - Cầu cho tất cả mọi người trong gia đình chúng ta.

5 giờ 15 chiều

Viếng Thánh Thể

"Việc tôn sùng Phép Thánh Thể mà trung tâm điểm là việc cử hành Thánh Lễ Misa được kéo dài trong ngày qua việc cá nhân lần tập thể gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Như thế, tầm mức quan trọng của việc viếng thăm Chúa càng gia tăng theo từng ngày trong Khóa Cursillo. Những giờ viếng Thánh Thể được ấn định trong thời khóa biểu của Khóa Học có một giá trị hết sức đặc biệt cả về mặt thiêng liêng lẫn về phương diện giảng huấn. Những lời cầu nguyện khi viếng Thánh Thể, tự phát và cùng thông phần (khi các khó khăn cũng như bầu khí của Khóa Cursillo được trình bày trước

mặt Chúa), giúp nâng cao tinh thần hiệp nhất của các Cursillistas, đưa tâm hồn của họ xích lại gần nhau hơn, và cố võ tình bạn chân thật. Với những lời cầu nguyện như thế, việc chia sẻ và nhận lấy những khó khăn trong cuộc sống của người khác làm của mình giúp củng cố cộng đồng kiên vững hơn. Vì vậy, trong khi viếng Thánh Thể, chúng ta chẳng những ý thức mình gần gũi Chúa Kitô hơn, mà còn ý thức được tinh thần cộng đồng đơm hoa kết trái trong ba ngày Khóa Học, và cũng nhận thức được giá trị của việc chia sẻ trong lời cầu nguyện" (trích Thủ Bản Linh Hướng).

(Không có Giải Tội trong lúc này vì tất cả Tham Dự Viên phải tập họp trên Cung Thánh).

Sau khi lần Chuỗi Mân Côi xong, Khóa Trưởng yêu cầu mọi người đến quỳ gần Nhà Tạm, và Khóa Trưởng sẽ quỳ phía sau để hướng dẫn cả nhóm cầu nguyện. Các trợ tá sẽ chia nhau quỳ xen kẽ với các Tham Dự Viên. Khi mọi người đã an vị, sau một phút yên lặng, Khóa Trưởng sẽ nói những lời sau đây một cách thoải mái, với một giọng hết sức thân mật:

"Lạy Chúa, chúng con trình diện với Chúa đây, tất cả tham dự viên Khóa Cursillo # ____. Tất cả chúng con có sống trong Ân Sủng không? Điều đó Chúa biết. Chỉ mình Chúa biết ai trong chúng con đang sống trong Ân Sủng."

"Khi người ta đến viếng thăm một nhân vật quan trọng lần đầu tiên, họ thật sự không biết mình sẽ để tay của mình ở đâu, hay nhìn về hướng nào... Đây là lần đầu tiên trong Khóa Cursillo chúng con đến viếng Chúa... Lạy Chúa, Chúa là nhân vật quan trọng trên hết; và vì vậy, chúng con không biết phải nhìn vào đâu và để tay thế nào. Nhưng Chúa, Chúa biết tất cả những điều này và Chúa sẵn sàng tha thứ sự vụng về của chúng con."

"Lạy Chúa, vì ước ao được hạnh phúc mà chúng con tìm đến những cuộc vui, nhưng nhiều lần, và hầu như lần nào cũng vậy, chúng con đã lầm đường lạc lối. Chúa biết mỗi người chúng con theo đuổi điều gì và đã buông thả theo những ham muốn của mình ra sao... Chúng con muốn biết thế nào là Ân Sủng của Chúa."

"Khóa Cursillo đem lại cho chúng con niềm vui bởi vì biết Chúa đã làm tất cả mọi điều cho chúng con. Ôi lạy Chúa, mọi sự được dành cho con sao! Vì chúng con bắt đầu nhận ra Thánh Ý Chúa, những hy vọng trù mẫn của Chúa, lòng ước ao của Chúa, lạy Chúa, chính là những điều chúng con mong mỗi khi 'thật sự kiếm tìm hạnh phúc'... Lạy Chúa, chúng con bắt đầu hiểu rằng chúng con chỉ kết hợp được với Chúa khi chúng con có thể nhận thức được."

"Xin khắc ghi nơi linh hồn chúng con một khái niệm khái hoàn về Vương Quốc của Chúa và những gì thuộc về Chúa, là điều làm cho chúng con dồn hết nỗ lực vào việc phụng sự Ông Thánh Chúa."

"Hãy giúp chúng con phụng sự Chúa như ý Chúa muốn: trong thân khí và chân lý. Xin thực hiện điều này trong thế giới đầy dẫy những kẻ tỏ ra mộ đạo, tự mãn, và giả hình, giúp chúng con ưa thích được nên Thánh, biết làm đẹp lòng Chúa, hầu cho mọi người nhận biết ý nghĩa đích thực của việc sống trong tình thân thiết và ơn nghĩa với Chúa."

"Lý tưởng làm người Kitô Hữu đích thực một cách cao cả khiến cho linh hồn chúng con nhảy mừng, xóa tan những sơ sót lầm lạc và hết lòng hết sức phụng sự, loan truyền Nước Chúa..."

"Vì thân xác yếu đuối của chúng con không đủ sức nài xin Chúa thêm được nữa, chúng con xin Mẹ Chúa cầu bầu cho chúng con khi đọc kinh "Kính mừng Maria" sau đây: "Kính mừng"

Maria đây ơn phước..."

5 giờ 30 chiều

Thảo luận và tóm lược bài nói chuyện "Sùng Đạo"

Khóa Trưởng sẽ nhắc nhở Tham Dự Viên thảo luận và tóm lược bài Rollo "Sùng Đạo" ngay trong lúc này.

6 giờ 00 chiều

Ăn tối và giờ tự do (Giống như các bữa ăn khác)

7 giờ 00 chiều

Bản tóm tắt cảm tưởng của từng Decuria và tranh vẽ trình bày ý chính của ngày hôm nay.

(Mỗi Decuria) sẽ viết bản tóm lược ngắn gọn diễn tả ý chính trong ngày, và chuẩn bị một bức tranh trình bày ý chính tổng quát trong ngày, mặc dù đã có một bức tranh riêng cho mỗi bài Rollo.

7 giờ 25 chiều

Giờ tự do.

7 giờ 30 tối:

Tập họp các Nhóm (Decuria) - Trình bày bản tóm lược và tranh vẽ

Khóa Trưởng khai mạc với kinh Chúa Thánh Thần và giải thích ngắn gọn chương trình của buổi học tập này đại ý như sau:

- Khi mỗi Decuria được gọi tên, người đại biểu của nhóm sẽ trình bày bài tóm lược của một bài Rollo do Khóa Trưởng chỉ định (tùy theo thời lượng còn lại, mỗi Decuria có thể được mời lên trình bày tất cả các bài nói chuyện, hoặc chỉ một bài thôi. Tuy nhiên, các Nhóm nên trình bày theo thứ tự xen kẽ nhau).
- Xin đừng lập lại bài nói chuyện, vì như thế sẽ rất lâu và không thể xong được, nên chỉ nói tóm tắt gọn gàng mà thôi. Cũng không nên trình bày những cảm tưởng riêng của cá nhân mình.
- Tất cả các Decurias khác xin chú ý lắng nghe.
- Buổi hội nhóm này phải mang tính chất trang nghiêm mà vui tươi trong công việc của Chúa. Xin lắng nghe và không phê bình.
- Mỗi nhóm sẽ được yêu cầu lên trình bày tranh vẽ tóm lược các bài Rollos trong ngày. Tinh thần của buổi hội nhóm thì quan trọng hơn chất lượng của bức tranh.

Trước khi đọc kinh Tạ Ơn, Khóa Trưởng nên đưa ra những nhận xét sau:

"Khóa Cursillo hôm nay đã đạt được kết quả tốt đẹp, và ngày mai kết quả sẽ phải khả quan hơn".

Đọc kinh Tạ ơn xong, Khóa Trưởng: "Bây giờ chúng ta tiến về Nhà Nguyễn để xét lương tâm và đọc Kinh Tối".

8 giờ 45 tối

Kinh tối nơi Nhà Nguyễn – Do Khóa Trưởng hướng dẫn (CNC tr. 35/43), và sẽ bao gồm cả phần xét lương tâm (CNC tr. 40-42)

Khi đã tụ họp đông đủ nơi Nhà Nguyễn, Khóa Trưởng sẽ hướng dẫn mở CNC trang 40-42, có phần xét mình, và nhắc mọi người biết có các linh mục đang sẵn sàng ban phép bí tích hoà giải.

Đọc Kinh Tối xong, Khóa Trưởng thông báo những điều tương tự như tối hôm trước:

- Ngày mai chúng ta cũng sẽ theo một thời khóa biểu giống như hôm nay (Sẽ có rung chuông lúc...)
- Những ai cần xưng tội, hãy ở lại Nhà Nguyễn. Còn tất cả sẽ về phòng để nghỉ ngơi, riêng các Trưởng Nhóm và Thư Ký sẽ nán lại một chút với Khóa Trưởng. Trong khi đó các trợ tá sẽ đi xem xét các phòng và nhắc các Tham Dự Viên đi ngủ, và nếu thấy ai có vẻ bồn chồn lo lắng thì hãy giải thích vấn đề an họ.

9 giờ 00 tối

Khóa Trưởng mời gọi Trưởng Nhóm và Thư Ký ở lại Nhà Nguyễn để cùng nhau viếng Thánh Thể, cầu xin Ông Thánh Chúa đem người khác trở về với Chúa Kitô.

Sau khi những người khác rời Nhà Nguyễn, Khóa Trưởng mời họ đến quỳ gần Nhà Tạ ơn và bắt đầu hướng dẫn cầu nguyện chung như sau:

"Lạy Chúa, chúng con đang hiện diện nơi đây. Chúa biết rõ chúng con có đang sống trong Ân Sủng hay không. Chúng con là thành phần lãnh đạo, điều hành Khóa Cursillo của Chúa, đến đây để "trình mọi sự lên Vua Thánh". Chúng con thật không xứng đáng, nhưng nhờ Ân Sủng Chúa đã giao nhiệm vụ cho chúng con hầu mang lại kết quả tốt đẹp cho Khóa Cursillo. Xin thưa cùng Chúa, ngày hôm nay Khóa Học diễn tiến khả quan, nhưng ngày mai sẽ còn tốt đẹp hơn, chúng con ước ao rằng những người đã làm Chúa phải đổ máu, có thể trở nên Đền Thờ xứng đáng cho Vinh Quang của Chúa, nhờ Ông Thánh Chúa và qua những cố gắng của chúng con."

"Chúng con xin hứa với Chúa rằng, ngày mai chúng con sẽ tận dụng lý tưởng nhiều hơn, phó thác nhiều hơn và có tinh thần bác ái cao độ hơn – vì bao nhiêu cũng chưa đủ - để chúng con dồn hết nỗ lực vào từng tiểu tiết của Khóa Cursillo."

"Chúng con biết rằng có nhiều anh chị em tuy không hề biết chúng con nhưng vẫn liên tục lần chuỗi Mân Côi với đôi tay giang thẳng theo hình Thánh Giá để cầu nguyện cho Khóa được có kết quả. Chúng con không muốn những lời cầu nguyện và những hy sinh, hãm mình của anh chị em chúng con trở nên vô ích. Cảm ơn Chúa đã chọn chúng con. Chúng con sẽ đọc Kinh Lạy Cha, và cũng giống như nhiều anh chị em khác, chúng con cũng giang tay thành hình Thánh Giá".

"Lạy Cha chúng con..."

9 giờ 30 tối:

Họp Toán Trợ Tá., và duyệt xét lại diễn biến trong ngày theo trình tự như sau:

- Kinh Chúa Thánh Thần
- Duyệt lại các bài nói chuyện, các bài nguyện gẫm và việc cử hành Thánh Lễ cho ngày mai.
- Mỗi trợ tá trưởng ban và trợ tá Nhóm (Decuria) duyệt lại nhóm mình và bầu khí tổng quát trong ngày.
- Nhắc các trợ tá khi đọc kinh chung phải nhớ đọc thông thả và nhịp nhàng, đều đặn để các Tham Dự Viên có thể đọc theo.
- Nhắc nhở mọi người hãy tạo bầu khí thân mật, đặc biệt trước mỗi bài nói chuyện.
- Luôn có mặt trong Decuria và ghi chép
- Duyệt lại công tác tiếp xúc cá nhân: Người trợ tá sang ngày thứ hai không tự giới hạn mình vào việc lắng nghe và làm quen với những thông tin về các tân Cursillistas, nhưng luôn luôn cố gắng lịch thiệp, độ lượng và xác tín, vui vẻ giúp mọi người biến những khó khăn và phản tác dụng của họ thành lợi thế cho họ. Một nhiệm vụ rất quan trọng của trợ tá là giúp tạo điều kiện và cơ hội cho những người nhút nhát và lưỡng lự gặp các linh mục lần đầu tiên được thoải mái.
- Những lần viếng Thánh Thể với các Tham Dự Viên bắt đầu vào buổi chiều. Các trợ tá của mỗi Decuria nên làm gương cho những thành viên trong Nhóm. Nên khuyến khích các Tham Dự Viên, nhưng không ép buộc, để họ đi viếng Thánh Thể trong giờ tự do cũng như trong thời gian viết bản tóm lược, và có thể đi một mình hay đi chung với Nhóm. Cũng nên thu xếp cho cả Decuria của mình đi viếng Thánh Thể chung trong thời gian thảo luận sau các bài nói chuyện vào buổi chiều.
- Đọc kinh cảm ơn/Viếng nhà nguyện – Như ngày hôm trước.
- Đi ngủ.

NGÀY THỨ HAI

Cũng giống như ngày hôm trước nhưng có thêm phần tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh vào Ngày Thứ Bảy, và không có phần Đi Đàng Thánh Giá. Khuyến khích các Nhóm Decuria, những tham dự viên cùng giáo xứ hay cộng đoàn với nhau và các nhóm thích hợp nào khác cố gắng viếng thăm gặp gỡ nhau mỗi khi có dịp.

6 giờ 40 sáng

Rung chuông báo thức.

7 giờ 10 sáng

Kinh Sáng và giờ sùng kính Đức Mẹ Đồng Trinh (xem Phụ bản 3)

7 giờ 30 sáng

Kinh trước khi nguyện gẫm (CNC tr. 22-23)

Bài Nguyện Gẫm thứ 4: "**Dung Nhan Chúa Kitô**" (Do vị Linh Hướng chia sẻ)

(Ghi chú: Theo thời khóa biểu hôm nay, Thánh Lễ sẽ được cử hành để kết thúc Rollo Các Nhiệm Tích. Tại nhiều Trung Tâm, do nhiều yếu tố khác nhau, Thánh Lễ có thể được cử hành vào các giờ giấc khác nhau trong ngày thứ hai. Trong ngày đầu, bởi vì Thánh Lễ được xem là một phần của buổi Tĩnh Tâm, cho nên cần phải được sắp xếp vào buổi sáng.)

Kinh tạ ơn sau nguyện gẫm (CNC tr. 29)

8 giờ 00 sáng

Thông báo bữa ăn sáng/nguyện kinh

8 giờ 45 sáng

Bài Rollo đầu tiên "**Học Đạo**" do một giáo dân trình bày trong khoảng 35 phút.

9 giờ 20 sáng

Thảo luận và viết bản tóm lược.

Khi bài Rollo kết thúc, người Rollista đọc Kinh Tạ Ơn, và Khóa Trưởng cho biết các Rollistas có thói quen viếng Thánh Thể trước và sau bài nói chuyện, trước hết là để xin Chúa đặt vào môi miệng mình những lời ngay chính, và sau là để cảm tạ Chúa đã sử dụng mình. Khóa Trưởng nhắc cho mọi người nhớ lại buổi viếng Thánh Thể tối hôm trước khi Khóa Trưởng thưa chuyện lớn tiếng với Chúa trong khung cảnh mật thiết nhưng không trang trọng. Sau đó Khóa Trưởng khuyến khích mỗi tham dự viên nên viếng Chúa như thế khi có giờ tự do, viếng một mình hoặc chung với Nhóm của mình hay chung với bạn bè.

"Như vậy, sau một ngày sống với Chúa, chúng ta biết về Người nhiều hơn. Được coi như là bạn của Người, cho nên điều quan trọng là chúng ta đến viếng Người trong Nhà Tạm. Chúng ta có thể đến với Chúa vào những giờ rảnh rỗi. Chúng ta có thể đến viếng Chúa một mình, với bạn bè hay đi chung với Decuria của mình. Các bạn hãy dùng những giờ rảnh rỗi của mình để viếng Chúa."

Nói xong, Khóa Trưởng mời gọi các Decuria tiếp tục trao đổi về bài nói chuyện và làm bản tóm lược.

9 giờ 45 sáng

Giờ tự do

10 giờ 00 sáng

Rollo “Các Nhiệm Tích” - Phần 1 (Do Vị Linh Hưởng chia sẻ) (45 phút)

Ghi chú: Thường vẫn có những ý kiến bất đồng về thời lượng dành cho bài nói chuyện này. Đôi khi, bài “Các Nhiệm Tích” đã được giải quyết bằng cách chia làm 8 bài Rollo riêng rẽ (mỗi Rollo nói về một Nhiệm Tích với một Rollo giới thiệu). Mặc dù mang trọng trách đặt cho bằng được một thái độ hoán cải trở về với Chân Lý như được trình bày trong bài nói chuyện này, tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng đây không phải là một bài được dạy trong một lớp Giáo Lý.

Ông Eduardo Bonnín, khi đề cập đến các phần chính yếu, quan trọng, và phụ thuộc của Khóa Cursillo, đã giải thích như sau:

"Phong Trào Cursillo – và điều này đã gây ra nhiều bối rối – có ý hướng ngay từ lúc đầu, giúp hoán cải con người. Nhiều khi, vì các bài nói chuyện quá lâu và ra sức giải thích tất cả mọi điều trong 3 ngày, cho nên chúng ta làm cho người nghe hoang mang, khó hiểu. Chúng ta làm cho người ta có cảm tưởng như đây là một hình thái của bài học về giáo lý, và không thể như vậy được chỉ vì không có đủ thời giờ. Đây chỉ là một phương cách tạo nên một tác động dẫn đến sự hoán cải. Như thế, những bài Rollos quá dài – đôi lúc làm người nghe buồn ngủ - như muốn giải thích toàn bộ hệ thống thần học trong bài Các Nhiệm Tích này chẳng hạn, sẽ trở thành một sự lạm dụng. Sẽ không có ai chịu đựng được." (Eduardo Bonnín -- 'Những Điều Chính Yếu, Quan Trọng, và Phụ Thuộc'). "Bài Rollo “Các Nhiệm Tích” cần tránh dài dòng và quá nghiêm trang." (Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo, tr. 50).

Điều chắc chắn là, nếu một trong các Nhiệm Tích cần được giải thích kỹ hơn trong phạm vi bài nói chuyện này, thì đó phải là Bí Tích Thánh Thể. Thêm vào đó, bài chia sẻ Phúc Âm trong Thánh Lễ hôm nay cần nhấn mạnh 3 điểm này:

1. Hy Lễ - Là Chúa Kitô trên thập giá.
2. Bí Tích - Là của ăn mà qua đó Thiên Chúa trao ban cuộc sống thần linh của Chúa cho nhân loại.
3. Biểu tượng Tình Huynh Đệ - Sợi dây linh thiêng nối kết mọi người trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.

10 giờ 50 sáng

Giờ tự do.

11 giờ sáng

Các Nhiệm Tích - Phần 2 (45 phút)

11 giờ 50 sáng

Viếng Thánh Thể

12 giờ 00 trưa

Giờ tự do - Chuẩn bị cho Thánh Lễ.

12 giờ 15 trưa

Thánh Lễ (Phần cuối của bài Nhiệm Tích là bài chia sẻ về Thánh Thể)

1 giờ 00 trưa

Ăn trưa và giờ tự do

2 giờ 00 trưa

Thảo Luận và Viết Bản Tóm Lược về bài Các Nhiệm Tích (Viếng Thánh Thể theo từng Nhóm)

(Viếng Thánh Thể theo từng Decuria)

Sau giờ ăn trưa, trong lúc thảo luận về bài Các Nhiệm Tích, khi được Khóa Trưởng đề nghị, (hoặc được sắp đặt trước trong buổi họp tối hôm trước), trợ tá của các Decuria sẽ hướng dẫn Nhóm đến Nhà nguyện để viếng Thánh Thể. Khi một Decuria trở về, một Decuria khác kế tiếp, và cứ tiếp tục như vậy. Nếu không đủ giờ viếng Thánh Thể cho tất cả Decurias, có thể tiếp tục sau bài nói chuyện kế tiếp.

Trong lúc viếng Thánh Thể, trợ tá không nên ép buộc Tham Dự Viên cầu nguyện lớn tiếng ngay lần đầu tiên. Sau lần viếng thứ nhất từng Decuria, họ có thể rủ nhau đến viếng Thánh Thể bất cứ khi nào họ muốn, miễn là trong thời gian được tự do hoặc trong giờ thảo luận. Vào những lần sau này, trợ tá sẽ cố khuyến khích Tham Dự Viên vượt qua nỗi sợ hãi bình thường, vì có những người do quá e dè mà không dám mở lời.

Viếng Thánh Thể làm mẫu:

Khi quỳ trước Thánh Thể, trợ tá nên chủ động dẫn đầu thưa chuyện với Chúa và giới thiệu tên từng người trong Nhóm. Mục đích để giúp cho Tham Dự Viên cảm thấy thoải mái để có thể cầu nguyện bộc phát. Đây là lúc họ thưa chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa.

2 giờ 45 trưa

Bài nói chuyện "**Hành Đạo**" do giáo dân trình bày trong khoảng 35 phút.

Thảo luận và viết bản Tóm Lược (25 phút) – Các Decurias tiếp tục viếng Thánh Thể.

3 giờ 45 chiều

Giờ tự do

4 giờ 00 chiều

Bài "**Những Cản Trở Trong Đời Sống Ân Sủng**" (Vị Linh Hương trình bày) (45 phút)

Thảo luận và viết bản Tóm Lược (25 phút)

5 giờ 10

Giờ tự do

5 giờ 25 chiều

Bài "**Người Lãnh Đạo**" – Do giáo dân trình bày trong khoảng 35 phút.

(Khóa Trưởng nhắc các Decurias tiếp tục viếng Thánh Thể).

6 giờ 30 chiều

Ăn tối và tự do.

7 giờ 30 tối

Đúc kết và vẽ tranh về đề tài ngày hôm nay (30 phút)

8 giờ 00 tối

Lần chuỗi Mân Côi 5 Sự Mừng (CNC tr. 99) và viếng Thánh Thể

(Linh mục sẵn sàng ngồi toà để giải tội).

Ý chỉ cầu nguyện trong khi lần hạt ngày thứ hai như sau:

- *Mâu nhiệm thứ nhất* - "Chúa Giêsu sống lại". Cảm tạ Chúa về thành quả Khóa Cursillo.
- *Mâu nhiệm thứ hai* - "Chúa Giêsu lên trời". Cầu cho những người đang làm việc Tông Đồ.
- *Mâu nhiệm thứ ba* - "Chúa Thánh Thần hiện xuống". Cầu cho Khóa Cursillo kế tiếp đạt được kết quả.
- *Mâu nhiệm thứ tư* - "Thiên Chúa cho Đức Mẹ lên trời". Cầu cho những người sử dụng phương pháp bèn chí của Cursillo, và cả những người không sử dụng phương pháp này.
- *Mâu nhiệm thứ năm* – "Thiên Chúa thương Đức Mẹ trên trời". Cầu cho những người

dâng Palanca cầu nguyện cho sự thành công của Khóa Cursillo này.

8 giờ 25 tối

Viếng Thánh Thể.

Sau kinh Mân Côi, Khóa Trưởng mời mọi người quây quần quanh Nhà Tạm để cầu nguyện.

Ghi chú: Không có giải tội trong lúc Nhóm viếng Thánh Thể.

"Lạy Chúa, lại một lần nữa chúng con tụ họp nơi đây? Chúa biết chúng con có đang sống trong Ân Sủng hay không. Chỉ mình Chúa biết rõ ai trong chúng con đang sống trong Ân Sủng. Lạy Chúa, vì khát khao hạnh phúc mà chúng con đi tìm những cuộc vui, nhưng nhiều lần, gần như lần nào cũng vấp, chúng con đều lầm đường lạc lối. Bây giờ chúng con mới hiểu rõ hơn. Mỗi ngày chúng con càng ao ước được hiểu biết thêm thế nào là sống trong Ân Sủng."

"Chúng con có cảm giác rằng Khóa Cursillo hôm nay lại khả quan hơn. Chúng con giờ đây bắt đầu nhận biết rằng Thánh Ý của Chúa, những hy vọng mà Chúa ấp ủ, những khát khao của Chúa, lạy Chúa, cũng chính là những điều chúng con mong ước khi chúng con 'thật sự kiếm tìm hạnh phúc' ...Lạy Chúa, nay chúng con cũng nhận ra rằng chúng con có thể cho mình là 'biết điều' khi chúng con hòa hợp với Chúa".

"Xin Chúa khắc ghi trong linh hồn chúng con, một nhận thức khái hoàn về Nước Trời và những gì thuộc về Chúa, khiến cho chúng con biết dồn hết sức mình vào việc phụng sự Chúa."

"Xin giúp chúng con phụng sự Chúa, như ý Chúa muốn: Trong thần khí và trong sự thật. Xin giúp chúng con mong ước được nên Thánh. Xin cho chúng con hết lòng ước ao dẫn thân vào mọi nẻo đường để tất cả nhận biết thế nào là sống trong Ân Sủng của Chúa."

"Lý tưởng cao cả là người Kitô Hữu đích thực theo cách thần linh đang nhẩy mừng trong linh hồn chúng con, để sửa đổi những lỗi lầm và làm đem sức sống nơi tâm hồn chúng con vào việc rao giảng Nước Chúa."

"Chúng con cầu xin Chúa nhờ sự khẩn cầu của Mẹ Thánh Chúa qua Kinh Kính Mừng..."

"Kính Mừng Maria..."

8 giờ 30 tối

Các nhóm tập hợp.

(Trình bày các bài đúc kết và tranh vẽ).

9 giờ 15 tối

Chia sẻ (ca hát, kết bạn, v.v...)

10 giờ 00 tối

Đến Nhà Nguyện – Kinh Tối (CNC tr. 35-43)

Xét lương tâm (CNC tr. 40-42) và Bí Tích Hòa Giải.

10 giờ 10 tối

Nghỉ ngơi và viếng Thánh Thể với Trưởng Nhóm và Thư Ký (giống như tối hôm trước).

Có thể chia sẻ ngắn gọn về diễn tiến của Khóa Cursillo. Khóa Trưởng khuyến khích họ làm tăng tình thân giữa mọi người vào ngày mai.

Ghi chú: Khóa Trưởng thông báo:

- Các bạn cứ tiếp tục chia sẻ vì đây là buổi tối cuối cùng của chúng ta, tuy nhiên, cần tôn trọng giấc ngủ của người khác.
- Ngày mai sẽ bận rộn suốt ngày, cần nghỉ ngơi đầy đủ để giữ được sự tỉnh táo.
- Chuẩn bị hành lý càng sớm càng tốt
- Mặc sẵn một bộ đồ cho buổi lễ bế mạc vào tối mai, vì sẽ không có giờ để thay quần áo.

Khi rời Nhà Nguyện, các trợ tá lợi dụng lúc này để tiếp xúc cá nhân. Đây là cơ hội để giúp những Tham Dự Viên vẫn còn có vẻ dè dặt hay ngơ ngác.

10 giờ 30 tối

Họp trợ tá và viếng Thánh Thể.^{19[8]}

Ngoài việc duyệt xét lại diễn tiến của Khóa và công việc cho ngày mai, trợ tá có thể coi lại các phần nghi thức Bế Mạc khóa (Ví dụ: Sẽ có bao nhiêu trợ tá trong Khóa lên chia sẻ và trợ tá nào sẽ chia sẻ, tên của những Cursillistas trong số đến tham dự sẽ lên chia sẻ, v.v...)

NGÀY THỨ BA

7 giờ 00 sáng

Thức dậy

^{19[8]} Thời giờ cho buổi họp trợ tá có thể dài hay ngắn vì việc quan trọng vào lúc này là tiếp xúc cá nhân và bảo đảm các Khóa Sinh vẫn giữ được bầu khí đúng nghĩa của Khóa.

7 giờ 30 sáng

Tại Nhà Nguyện - Kinh Sáng (CNC tr. 6 / 11)

Kinh trước khi nguyện gẫm

Bài nguyện gẫm thứ 5 "**Thông Điệp Chúa Kitô gọi Các Cursillistas**" (Vị LH trình bày)

Kinh tạ ơn sau nguyện gẫm (CNC tr. 29)

8 giờ 00 sáng

Ăn sáng

8 giờ 45 sáng

Bài "**Tìm Hiểu/Nghiên Cứu Môi Trường**" (Do giáo dân trình bày) (35 phút)

Thảo luận và viết Bản Tóm Lược (Nhắc mọi người viếng Thánh Thể)

Quý Linh Hưởng và Trợ Tá ký tên lưu niệm vào Sách Chỉ Nam Cursillista (20 phút)

Mặc dù Khóa Trường khuyến khích mọi người thảo luận và đúc kết (để theo đúng chương trình), nhưng điều quan trọng hơn là trong ngày hôm nay tình bạn giữa họ trở nên thân thiết hơn.

9 giờ 40 sáng

Giờ tự do

9 giờ 50 sáng

Rollo "**Đời Sống Trong Ân Sủng**" (Vị Linh Hưởng chia sẻ) (45 phút)

Các trợ tá trong mỗi Decuria nên có sẵn các "Phiếu Phục Vụ"^{20[9]} để phân phát khi được chỉ thị của Vị Linh Hưởng trong lúc trình bày bài Rollo.

10 giờ 35 sáng

Sau khi đọc kinh Tạ Ơn, Khóa Trường nhấn mạnh các điểm sau:

- Những cam kết trong Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh không có nghĩa là nếu không giữ thì sẽ có tội. Đó là sự cam kết giữa Chúa Kitô với bạn.
- Lời cam kết này là do bạn hội ý với Chúa trong Nhà Tạm; các trợ tá và Vị Linh Hưởng hiện diện có thể hướng dẫn bạn. Bạn là người quyết định việc thực hành đều đặn và thường xuyên điều cam kết.

^{20[9]} Xem Phụ Bản 4

- Vì bài nói chuyện này không có phần thảo luận và tóm lược, các bạn có thể dùng thời giờ này để nhờ trợ tá trong Decuria giải thích thêm hoặc trả lời cho những thắc mắc của Tham Dự Viên về Cam Kết Phiếu Phục Vụ.
- Chúng ta sẽ cùng nhau viếng Thánh Thể chung vào buổi chiều và lúc đó các bạn sẽ nộp Phiếu Cam Kết Phục Vụ của mình. Nhớ đề tên của mình vào Cam Kết Phiếu Phục Vụ (Nếu thu góp Phiếu này trong Thánh Lễ thì sẽ mang lên cùng với của lễ).

10 giờ 50 sáng

Giờ tự do - Chuẩn bị cho Thánh Lễ (Sắp đặt Nhà Nguyện, tập hát, chuẩn bị người đọc sách, v.v...)

11 giờ 00 sáng

Thánh Lễ

Thánh Lễ này sẽ khá dài vì hát nhiều hơn. Linh Mục sẽ dẫn giải về Thánh Lễ. Mọi người đứng chung quanh Bàn Thánh nếu có thể được.

12 giờ 00 trưa

Ăn trưa

Ghi chú: Khóa Trưởng giải thích về việc đóng góp cho Khóa Cursillo. ^{21[10]}

Trước khi đọc Kinh Tạ Ơn, Khóa Trưởng sẽ giải thích lý do của việc đóng góp cho các phí tổn trong suốt cuối tuần. Có thể dùng cách giải thích dưới đây:

* Giải thích lý do của việc đóng góp.

- Ân Sủng của Chúa là vô giá và không thể mua được, tuy nhiên, vẫn có những phí tổn phải trả như tiền thuê trung tâm, các bữa ăn, các tài liệu dùng trong Khóa, v.v..
- Các bạn sẽ được trao cho một phong bì để ghi tên mình, giáo xứ/cộng đoàn và thành phố mình cư ngụ.
- Xin bỏ vào số tiền đóng góp được đề nghị. Nếu ai có khả năng muốn đóng góp thêm, PT Cursillo rất biết ơn lòng rộng lượng của quý Vị ấy.
- Nếu viết chi phiếu (check), xin viết trả cho: _____
- Nếu vì lý do nào mà bạn không thể đóng góp đủ, xin viết mấy dòng bỏ vào phong

^{21[10]} Đây chỉ là một đề nghị về cách thức thu tiền đóng góp nếu trong Giáo Phận hay Tổng Giáo Phận khoá sinh chưa có dịp đóng góp.

bì và cho biết bạn sẽ gửi cho VPĐH/GP bằng cách nào.

- Xin trao phong bì cho trợ tá trong Decuria của mình sau giờ tự do, và trước bài nói chuyện kế tiếp.

12 giờ 50 trưa

Giờ tự do - Chuẩn bị hành lý.

1 giờ 15 trưa

"Kitô Giáo Trong Hành Động" (Do giáo dân trình bày) (45 phút)

Thảo luận nhóm, Viếng Thánh Thể (20 phút)

2 giờ 20 chiều

Giờ tự do

2 giờ 50 chiều

Bài Rollo **"Cursillistas Sau Khóa Cursillo"** (Do giáo dân trình bày)

2 giờ 50 chiều

Thu nhận Phiếu Cam Kết Phục Vụ (PCKPV)

Soát lại tên Tham Dự Viên được ghi trên PCKPV cho đúng. PCKPV có thể được thu lại trong lúc viếng Thánh Thể hay lúc dâng của lễ. Nhớ để thùng thu nhận Phiếu gần Thánh Thể. Vị Linh Hướng giúp hướng dẫn viếng Thánh Thể bằng lời nguyện vắn tắt và sau đó ban Phép Lành. Từng Tham Dự Viên sẽ đặt PCKPV của mình vào thùng để sẵn.

Khi mọi người đã rời Nhà Nguyện sau giờ Châu hoặc Thánh Lễ (tùy trường hợp lúc đó) vị Linh Hướng sẽ đưa tất cả PCKPV cho Khóa Trưởng. Khóa Trưởng soát lại xem tất cả Tham Dự Viên đã nộp Phiếu có ghi tên đầy đủ, và đặt vào phong bì/folders. PCKPV và phong bì/folders cùng với một Thánh Giá sẽ được vị Linh Hướng hoặc vị giám mục GP trao cho từng Tham Dự Viên trong Lễ Bế Mạc, sau Giờ Tông Đồ.

3 giờ 00 chiều

Giờ tự do.

3 giờ 15 chiều

Bài **"Bảo Toàn Trọn Vẹn"** (Hội Nhóm và Ultreya) (Do giáo dân trình bày --40 phút)

3 giờ 55 chiều

Trình bày Hội Nhóm mẫu.

Nên có một buổi Hội Nhóm Thân Hữu thật sự, tốt nhất là do những trợ tá thường xuyên dự Hội Nhóm. Một cách ngắn gọn, họ có thể chia sẻ đã hình thành nhóm như thế nào, và có lẽ 2 hay 3 người có thể chia sẻ Hội Nhóm của mình.

4 giờ 10 chiều

Hội Nhóm giữa Tham Dự Viên và trợ tá.

Khóa Trưởng giúp hình thành nhóm nhỏ, quy tụ lại thành Nhóm Nhỏ những người có nhà ở gần nhau và những người cảm thấy tình bạn đã triển nở trong Khóa Cursillo. Các trợ tá được phân chia đồng đều để mỗi nhóm có ít nhất một trợ tá. Nhóm phải nhỏ để việc Hội Nhóm có thể thực hiện trong thời hạn cho phép.

4 giờ 40

Ăn tối và giờ tự do

5 giờ 00 chiều

Chia sẻ cảm nghiệm cá nhân về Khóa Cursillo.

Mọi người trong Decuria ngồi lại với nhau khoảng nửa giờ và chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân về những gì mình trải qua trong Khóa Cursillo theo hai câu hỏi hướng dẫn sau đây:

1. *Qua Khóa Cursillo, tôi đã khám phá được gì về chính mình, Chúa Kitô, và Giáo Hội (thần nhân)?*
2. *Tôi dự định sẽ làm gì với những điều vừa học hỏi và trải qua trong Khóa Cursillo?*

5 giờ 30 chiều

Chuẩn bị lễ Bế Mạc

Sau phần chia sẻ cảm nghiệm cá nhân, Khóa Trưởng giải thích về lễ Bế Mạc và Giờ Tông Đồ:

- Trong nghi thức Bế Mạc, chúng ta sẽ thực hiện Giờ Tông Đồ với các anh chị em Cursillistas đã làm Palanca cho các bạn.
- Họ sẽ muốn nghe những cảm nghiệm của các Bạn về Khóa Cursillo. Hai câu hỏi hướng dẫn khi này (tôi đã khám phá những gì, và có dự định thực hành những

^{22[11]} Xem phụ bản 5

điều đó ra sao) sẽ giúp bạn chuẩn bị những ý tưởng của mình.

- Mỗi Decuria sẽ cử một đại diện để lên chia sẻ với mọi người những gì mình đã trải qua với các bạn trong cùng nhóm (cần giới hạn thời giờ).
- Sau đó, một vài người nữa trong các bạn có thể lên chia sẻ nếu muốn. Bạn có thể nói nhưng cảm nghĩ riêng của mình về Khóa Cursillo.
- Cần thận đừng công khai 'xưng tội' trước đám đông.
- Sau phần chia sẻ chứng từ, tất cả sẽ cùng nhau làm Giờ Tông Đồ (CNC tr. 110). Sẽ có phần trao Thánh Giá cho từng người, và khi nghe câu: "*Chúa Kitô tin tưởng nơi con/anh/chị/bạn*", mỗi người sẽ thưa: "*Và con trông cậy vào ơn Thánh Chúa*".

Ghi chú: Lúc này nên thảo luận và tìm một ngày thích hợp để gặp lại nhau sau Khóa Cursillo. (Viếng Thánh Thể được dời lại cho đến Giờ Tông Đồ vào phần cuối cùng của lễ Bế Mạc)

5 giờ 45 chiều

Lễ Bế Mạc và Giờ Tông Đồ.

Vị Linh Hướng sẽ đặt Mình Thánh Chúa để Châu Thánh Thể sau khi phần chia sẻ chứng từ chấm dứt. Có thể hát một bản một bản thánh ca thích hợp vào lúc này.

- Châu Thánh Thể
- Giờ Tông Đồ (CNC, tr. 110)
- Nghi thức Châu Thánh Thể
- Khóa Trưởng và Vị Linh Hướng gọi tên từng Tân Cursillista và trao phong bì/folder với Phiếu Cam Kết Phục Vụ cho mỗi người. Vị Linh Hướng sẽ trao Thánh Giá cho mỗi Tân Cursillistas và nói: "*Chúa Kitô tin tưởng nơi Con/Anh/Chị/Bạn*".

Mục đích của nghi thức Bế Mạc không phải là để công bố thành quả tốt đẹp của Khóa Cursillo với cộng đồng bên ngoài. Đúng ra là để cho các Tham Dự Viên được dịp nghe và thấy rằng việc sống Ngày Thứ Tư là điều có thể làm được. Trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo, các Tham Dự Viên thường lo lắng về 2 điều: "Liệu tôi có bền bỉ được hay không?" và "Liệu tôi có thực hành được tất cả những gì mình vừa học được chăng?"

Trong khi các bài nói chuyện trong Khóa, đặc biệt là bài "Hội Nhóm và Ultreya", chỉ trình bày phần lý thuyết, thì sự hiện diện, chứng từ, và những hỗ trợ của cộng đồng bên ngoài chính là câu trả lời thực tế. Vì thế, thông thường, bài học cuối cùng của Khóa Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo được dạy bằng kinh nghiệm: "Vâng, sống bền bỉ Ngày Thứ Tư là điều có thể làm được". Các nhân chứng từ Cộng Đồng Ngày Thứ Tư đã cống hiến bài học cuối cùng đó.

Chân lý này phải được hoan hỉ công bố trong buổi Lễ Bế Mạc.^{23[12]}

Những Cursillistas (thành phần bên ngoài) sẽ tập họp sẵn trong phòng nơi Lễ Bế Mạc sẽ diễn ra trong khi Tham Dự Viên còn đang ăn tối hoặc đang chia sẻ trong những Decurias. Những người đang chờ để tham dự Lễ Bế Mạc không nên làm xáo trộn bầu khí Khóa Học hoặc tìm cách tiếp xúc với các Tham Dự Viên trước khi lễ Bế Mạc được khởi sự. Khi đã sẵn sàng (không quá 5 giờ 45), một linh mục hoặc các trợ tá sẽ hướng dẫn các Tham Dự Viên tiến vào phòng và ngồi vào chỗ của mình.

Nghi thức của Lễ Bế Mạc gồm có:

- Vị Linh Hướng của Khóa Cursillo xưng kính Chúa Thánh Thần (CNC tr. 5)
- Khóa Trưởng tuyên bố:
 - Chúng ta sắp bắt đầu Lễ Bế Mạc (Clausura) của Khóa Cursillo # _____ thuộc Giáo Phận/Tổng Giáo Phận _____
 - Trước khi tiếp tục, chúng ta cần biết rằng nếu ai chưa hề dự Khóa Cursillo thì sẽ không thể hiểu được nghi thức Bế Mạc. Chúng tôi xin các bạn cố gắng không phán đoán những gì sắp sửa xảy ra.
 - Xin đừng cản trở diễn tiến của lễ Bế Mạc (như chụp hình, tặng quà, hoa, v.v...) vì Khóa Cursillo vẫn chưa kết thúc.
 - Đối với những người đến tham dự lần đầu tiên, tôi xin trình bày nghi thức lễ Bế Mạc sẽ diễn ra tuần tự như sau:
 1. Đầu tiên, mỗi Decuria sẽ cử một đại diện lên chia sẻ cảm nghiệm chung chung cho cả Nhóm.
 2. Khi đại diện của các Decuria chia sẻ xong, những người khác trong Khóa có thể tự nguyện lên chia sẻ cảm nghiệm cá nhân của mình với mọi người đang sống Ngày Thứ Tư.

Ghi chú: Không bắt buộc tất cả Tham Dự Viên phải chia sẻ cảm nghiệm trong lễ Bế Mạc. Việc này có tính cách tự nguyện.
 3. Sau phần chia sẻ của các Tham Dự Viên, chúng tôi sẽ mời những Cursillistas đang sống Ngày Thứ Tư lên chia sẻ.

(Ghi chú: Những Cursillistas đang sống Ngày Thứ Tư sẽ lên chia sẻ phải được sắp xếp trước Lễ Bế Mạc)
 4. Sau cùng, một vài trợ tá và Linh Hướng, v.v... sẽ chia sẻ.
 5. Xin hãy nhớ rằng Thánh Thể đang hiện diện giữa chúng ta (nếu trong Nhà Nguyện).
 6. Chúng ta sẽ làm giờ Châu Thánh Thể và giờ Tông Đồ trước khi kết thúc (CNC tr.110).

^{23[12]} Không nên có Thánh Lễ trong nghi thức Bế Mạc. Thánh Lễ trong Khóa Cursillo được dành cho Khóa Sinh và trợ tá. Các Cursillistas (thành phần bên ngoài) nên dự Thánh Lễ nơi Cộng Đoàn của mình.

o Bây giờ tôi sẽ nhường lời cho đại diện của các Decurias.

(Khóa Trưởng sẽ theo đúng chương trình như đã trình bày trên đây).

- Nghi thức trao Thánh Giá và Phiếu Cam Kết Phục Vụ với câu "Chúa Kitô tin tưởng nơi con". (Khóa trưởng sẽ gọi lần lượt từng Tham Dự Viên, mời họ đến chỗ được định sẵn nơi Cung Thánh Nhà Nguyện để nhận Thánh Giá và Phiếu Cam Kết Phục Vụ từ tay vị Linh Hướng).
- Lời nguyện bế mạc.

7 giờ 40 chiều

Viếng Thánh Thể. Ban trợ tá thường viếng sau cùng.

CHƯƠNG 4: CÁC BÀI ROLLOS

1. BÀI NÓI KHAI KHÓA

✚ TỔNG HỢP VỀ NỘI DUNG VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ

❖ CHỦ ĐỀ

Khóa Cursillo là một phương tiện để tìm ra một giải pháp thiết thực cho mọi vấn đề. Hiệu lực của nó được gắn liền với Ân Sủng, kỹ thuật của Khóa Học, cùng với lý tưởng, sự từ bỏ chính mình và tinh thần bác ái của những tham dự viên.

❖ LƯU Ý

Ta nhận thấy có sự hiếu kỳ và ngò vức trong bầu không khí lúc đầu do sự hỗn tạp về lai lịch và hiểu biết về xã hội, kinh tế, trình độ học vấn, và kinh nghiệm tâm linh của nhóm tham dự viên.

Khóa Trưởng phải đảm đương việc điều hành Khóa Cuối Tuần một cách tự nhiên, không áp đặt quyền hành của mình.

❖ CÁC KHÓA HỌC NGẮN VỀ KITÔ GIÁO

Cursillo: Một Khóa Học ngắn

Kitô Giáo: hay chính xác hơn, cộng đoàn Kitô Hữu đích thực, cấu thành nên những yếu tố của truyền thống, văn hóa, và của cuộc sống chúng ta và hoạt động từ hai ngàn năm nay.

- **Cursillo là một phương tiện** (chúng ta không khẳng định đây là phương tiện duy nhất)
- **Cho một giải pháp thiết thực** (mục đích của Khóa)
 - * Giải pháp: Một mô tu tượng – các tín điều (chân lý giáo điều)
 - * Thực hành: Hiệu quả đã được minh chứng - Ân Sủng và kỹ thuật
- **Của mọi vấn đề** (những đặc tính phổ quát)
 - * Mọi vấn đề của con người đều quy về một vấn đề cơ bản là hạnh phúc đích thực của họ.
- **Của nhân cách chúng ta** (toàn con người)
 - * Thể chất, cuộc sống, và hoàn cảnh của chúng ta
 - * Khóa Cursillo không dành cho những người không có nhân cách vững vàng.

HIỆU QUẢ

Chứng minh bằng cảm nghiệm

- **Khóa Học được gắn liền với Ân Sủng** (yếu tố thiết yếu đầu tiên)
 - * Sự chuẩn bị tâm linh
- **Gắn liền với kỹ thuật của Khóa** (yếu tố thiết yếu thứ hai)
 - * Cách tổ chức - mọi việc phải được biết trước

- **Và lý tưởng của các tham dự viên, sự từ bỏ mình và tinh thần bác ái (thái độ)**
 - * Sự hợp tác mà họ sẽ đóng góp cho Khóa Ba Ngày
- **Với điều mà chúng ta sống:**
 - * Khóa Ba Ngày phải được sống thực và được xem như một khuôn mẫu cho cuộc sống; điều cần thiết là làm cho cuộc sống trở thành Khóa Ba Ngày vĩnh viễn.
 - * Những dấu chỉ thiết thực để sống những khoảnh khắc đầu tiên này.

TÌNH HÌNH CHUNG

Sự triển khai đề tài này, hay Rollo Khai Mạc, tạo thành nội dung chính thức của Khóa Ba Ngày.

Rollo này được bắt đầu ngay sau khi Tham Dự Viên đã ổn định phòng ốc tại địa điểm mở Khóa, thường là vào khoảng 8 giờ tối, và không kéo dài quá 40 phút. Khi kết thúc, mỗi Tham Dự Viên sẽ được phát một cuốn Cẩm Nang Cursillista (CNC).

BẦU KHÍ

Điều ta thường thấy nhứt trong bầu khí vào lúc này mà không nghi ngờ gì là các Tham Dự Viên đang tò mò và nóng lòng muốn biết Khóa Cursillo là gì. Đối với vài người, sự tò mò này còn gắn liền với một thái độ ngờ vực nào đó về hiệu quả của Khóa Cursillo, hay về khả năng của những người điều hành trong việc giải quyết những tranh luận của họ về Khóa Cursillo.

Một sự hoang mang hoàn toàn bao trùm tất cả Tham Dự Viên vì họ không biết Khóa Cursillo là gì và họ sẽ trải qua Khóa này như thế nào, hoặc họ có thể có một nhận thức sai lầm về Khóa Cursillo do sự thiếu sót nhiều yếu tố có thể thấy rõ hoặc do những định kiến sai lầm.

Nên tuyển chọn Tham Dự Viên một cách đúng đắn (tính cách đa dạng trong họ) khi cứu xét từng cá nhân, và trong khía cạnh tôn giáo, từ người Công Giáo chân thật cho đến người vô thần trên lý thuyết hay thực hành, và trong các khía cạnh khác, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ tầng lớp công nhân đến giai cấp trung lưu, từ người trí thức đến người thất học. Tất cả những chi tiết này phải được biết trước qua sự tham khảo các đơn xin tham dự Khóa của từng cá nhân.

Ngay từ những lúc đầu tiên của Khóa Cursillo này, các nhóm nhỏ có thể đã có sẵn, được hình thành hoặc là trong thời gian đi chung nhau đến địa điểm Khóa Học hay đã có từ trước, cho nên do một mối quan hệ nguy hiểm nào đó giữa những kẻ có thể có ý định không muốn hòa nhập và những kẻ dẫn đầu trong mọi cách có thể dính dáng tới việc làm hỏng tiến trình Khóa Cursillo.

MỤC TIÊU

Dưới mắt các Tham Dự Viên, "Rollo Khai Mạc" có mục đích đưa ra câu trả lời, (và đây cũng là cách thức bài Rollo này phải được trình bày), nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ muốn biết Khóa Cursillo để làm gì.

Tuy vậy, đây chỉ là mục tiêu phụ mà thôi, và trong thực tế thì Rollo này chỉ làm tăng thêm sự hiếu kỳ nơi người nghe bởi vì Rollo này không giải thích gì về Khóa Cursillo cả.

Bài Rollo này có một mục tiêu chính, nhưng nên cẩn thận giữ cho nó lu mờ, và chỉ nhằm kéo dài tính tò mò của Tham Dự Viên bởi vì nỗ lực đưa ra lời giải thích về sau này sẽ không thể thực hiện được nếu không muốn ép buộc đưa vấn đề này ra.

Rollo này cũng còn một mục tiêu chính yếu khác là tuyên bố và khẳng định một vài ý tưởng không thể tranh cãi và những tuyên bố cấu thành nền tảng và điểm khởi đầu chặng đường của Khóa Học mà sẽ được lập đi lập lại nhiều trong Khóa.

Ta cũng cần bông đùa tí chút trong những trường hợp nguy hiểm để tránh sự lệch hướng và có thể dự kiến được những khó khăn.

Để có sự tiến triển tốt cho Khóa Học, sự cộng tác của Tham Dự Viên phải được yêu cầu và định rõ, khơi dậy trong Tham Dự Viên sự khát khao được cộng tác.

Ta cũng phải khẳng định rằng Khóa Học sẽ không có tiến triển nếu các Tham Dự Viên không sống trong Ân Sủng, vì không có Ân Sủng họ sẽ không hiểu được những chân lý trong Khóa Cursillo.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đưa ra cho Tham Dự Viên một số nội quy trong Khóa Học để họ biết những gì đang diễn ra và biết cách sống những giờ đầu tiên của Khóa Học.

KỸ THUẬT

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, cần phải cho thấy rõ ràng trong Rollo này, tất cả những người lãnh đạo và các Tham Dự Viên đều phải có mặt và phải chú ý đến những điều đang được trình bày, làm cho họ chú ý đến tính cách nghiêm chỉnh và quan trọng của những hoạt động trong Khóa Cursillo.

Khóa Trưởng sẽ là người trình bày Rollo này vì vị đó là người có trách nhiệm về diễn tiến của Khóa Học và nên nắm được dây cương của Khóa Học trong tay mình.

Một sai lầm quan trọng khác về kỹ thuật của Khóa nếu tìm cách áp đặt quyền hành trên Tham Dự Viên với những tuyên bố hoặc sự can thiệp không thích hợp. Quyền hành không được áp đặt và nó chỉ dành cho những người có trách nhiệm mà thôi. Sự thừa nhận quyền lãnh đạo của Khóa Trưởng phải đến từ cách người ấy tự điều khiển chính mình. Anh/Chị này phải thể hiện một sự tự tin thâm lặng trước mặt các Tham Dự Viên. Nếu Khóa Trưởng có mặc cảm tự ti trước Tham Dự Viên thì sẽ làm cho họ nghĩ rằng Khóa Học sẽ quá dễ dãi. Để biểu lộ quyền lãnh đạo của mình trong mọi tình thế, anh/chị Khóa Trưởng phải thật điềm tĩnh. Với những người khó tính, có thể xen vào những câu bông đùa trong một vài tình thế để tránh rơi vào tình trạng phức tạp hơn.

Không cần nhắc đến từ xưng tội, chúng ta nên làm cho Tham Dự Viên hiểu rằng, để lãnh hội được Khóa Ba Ngày, họ phải sống trong Ân Sủng trước đã. Ta có thể dùng ví dụ tương tự này để làm cho dễ hiểu hơn như là cửa sổ kính ở nhà chúng ta, nếu để dơ thì chúng ta rất khó nhìn thấy ngoài đường. Mục đích nhắm tới là làm cho Tham Dự Viên tự hiểu sự cần thiết này và họ sẽ tự tìm bước kế tiếp để được sống trong Ân Sủng.

Chúng ta không nên công kích hay điều cốt ý kiến của các Tham Dự Viên. Cũng không nên nói với họ rằng Khóa Học sẽ phải diễn ra như vậy cho dù họ có đồng ý hay không.

Làm như thế không có ích gì và chỉ tạo ra những trường hợp khó khăn cho chúng ta. Các Tham Dự Viên sẽ dễ dàng hợp tác với chúng ta, hơn là chấp nhận những gì chúng ta áp đặt nơi họ.

PHONG CÁCH

Bài Rollo này phải được khai triển với một cung cách rất tự nhiên, không cao ngạo. Được như vậy, chúng ta sẽ không cần đến tài hùng biện để truyền đạt những lý lẽ của bài nói.

Cung cách tự nhiên này phải được đi đôi với sự quả quyết chắc chắn trong những tư tưởng được trình bày và với cách trình bày không có sự do dự hay sai lệch mà có thể dẫn người nghe đến chỗ hiểu lầm.

Xin cũng đừng quên rằng vì đây là Rollo đầu tiên nên ấn tượng của nó có một tầm quan trọng rất lớn bởi vì phần còn lại của Khóa Học sẽ được đánh giá dựa trên Rollo này.

Dấu trong sự thanh thản nhưng tốt nhất nên trình bày bài Rollo với một cung cách và các câu nói dễ nghe để sao cho cùng với Ân Sủng bên trong, người nghe sẽ dễ dàng chấp nhận những sự thật đang được trình bày cho mình.

DÀN BÀI

I. GIỚI THIỆU

- A. Chào mừng/Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần
- B. Lược Sử về bước khởi đầu của Phong Trào

II. KHÓA HỌC NGẮN HẠN (KHÓA CURSILLO) LÀ GÌ?

- A. Một kinh nghiệm – Khóa Học ngắn hạn được sống, và do vậy không thể định nghĩa được. Muốn biết Khóa Học là gì, điều cần thiết là phải trực tiếp sống một Khóa Học. Chính bạn cũng sẽ nói như vậy sau ba ngày tại đây.
- B. Một khóa học tập ngắn, nhiều chi tiết.

Cursillo: Một Khóa Học ngắn trong ba ngày.

Một khóa học tập nhiều chi tiết sẽ tận dụng toàn thời giờ mỗi ngày.

Mục tiêu: Giải pháp hoàn toàn cho mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được quy tụ về một vấn đề cơ bản của hạnh phúc con người. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.

III. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC

- A. Khóa Học không phải là lý thuyết mà là hiện thực.

Giải pháp: một cơ cấu các ý tưởng có khả năng cung ứng một giải pháp

Thiết thực: có hiệu lực, có khả năng và phương tiện để hoàn thành.

- B. Chúng ta đến đây để rút đây:

Trí óc chúng ta với các ý tưởng,

Quả tim chúng ta với lửa để chuyên chở những tư tưởng đó

C. Để làm được việc này, chúng ta phải mở rộng:

Trí óc và tâm hồn, chúng ta chỉ có thể mở rộng hay khép kín từ bên trong.

Chờ đợi quá lâu thì cũng như là đến trễ

IV. NÉT ĐẶC THÙ

- Lòng khiêm nhường - Chúa chỉ tỏ mình ra cho những người khiêm nhường
- Lòng thành thật – Sự Thật sẽ giải thoát bạn và Sự Thật chỉ tỏ lộ cho những ai thành thật
- Đừng xét đoán trước – Giống như sự thất vọng khi mở những kiện hàng đầu tiên của máy xay lúa được giao trong nhiều lần.
- Hãy quên đi những định kiến của bạn vì chúng chẳng làm thay đổi được điều gì.

V. KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

A. Khóa Học không dành cho những người:

- không có nhân cách vững vàng
- chưa chín chắn
- nóng nảy
- hèn nhát
- không thuộc Công Giáo

B. Khóa Học dành cho ai:

- những người có nhân cách vững vàng
- trưởng thành
- can đảm
- những người hoạt động không ngại nghỉ cho một cuộc sống tốt đẹp hơn
- cho mỗi bạn đang có mặt đây

VI. HIỆU QUẢ CỦA KHÓA HỌC TÙY THUỘC VÀO:

Sự mở rộng lòng chúng ta ra cho Ân Sủng, cho việc tổ chức, và hợp tác.

A. Về Ân Sủng của Chúa: qua các bí tích, việc cầu nguyện và hy sinh mà những người khác đã và đang tiếp tục dâng thay cho chúng ta trong suốt Khóa Học.

B. Về việc tổ chức: mọi việc đều được dự kiến và sắp xếp có hệ thống nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

C. Về hợp tác, chúng tôi xin các bạn những điều này:

- Lý tưởng: cần thiết cho sự sẵn sàng làm bất cứ việc gì

- Sự từ bỏ mình: dành trọn sự chú ý vào mỗi thời điểm bạn đang sống trong Khóa Học, việc nào có giờ riêng cho việc ấy; chú ý lắng nghe cho dù có thể có những chân lý bạn đã biết. Chúng tôi sẽ rung chuông khi đến giờ.
- Tinh thần bác ái – Chúng ta đến từ những nơi khác nhau để làm những người bạn tốt của nhau.

VII. CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ TRONG BA NGÀY NÀY?

- A. Cầu nguyện – Để việc cầu nguyện được dễ dàng, mỗi bạn sẽ được phát một cuốn Cẩm Nang Cursillista (CNC).
- B. Học hỏi – Chúng ta sẽ biết được chân lý qua sự học hỏi.
- C. Thực hành – Việc làm (hành động) của bạn sẽ bao gồm trong việc tham gia vào hội thảo trong Nhóm.

VIII. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

- A. Hãy để hết các lo âu của bạn qua một bên.
- B. Đừng mong đợi nhiều hơn những gì Khóa Cursillo cung cấp cho bạn ở từng thời điểm.
- C. Khóa Cursillo giả thiết rằng một cuộc sống có ý nghĩa là rất đáng giá.
- D. Vào đề cho việc tĩnh tâm.

 **ROLLO MẪU - (20 phút)**

KHAI KHÓA

I – DẪN NHẬP

Xin mời quý vị an tọa.

Hân hoan chào mừng quý vị đến với Khóa Cursillo #.....

Thưa quý vị,

Quý vị có thể đang cảm thấy xốn xang và lo ngại. Bất cứ những gì quý vị đang cảm thấy trong lúc này là chuyện rất bình thường.

Tất cả quý vị hiện diện ở đây vì: được nhắc nhở bởi người phối ngẫu, bạn bè, người thân trong gia đình. Hoặc có thể vì quý vị đang tìm kiếm hay cảm thấy cần một sự thăng tiến nào đó trong đời sống tâm linh.

Xin bỏ qua những điều mà quý vị cho đó là lý do khiến quý vị hiện diện ở đây, xin hãy nghĩ: quý vị có mặt ở đây hôm nay là vì Chúa muốn quý vị ở đây, thế là đủ rồi.

Xin cố gắng để tâm hồn thanh thản, đặt sang một bên mọi trách nhiệm vương bận. Những thứ đó đang trong bàn tay Chúa, Ngài sẽ lo cho chúng ta.

Thưa quý vị, danh từ Cursillo, theo nghĩa tiếng Việt là “Khóa Học Ngắn”. Danh từ nguyên thủy gọi là Cursillo de Christiandad – một “khóa học ngắn trong đạo Công giáo” hoặc một khóa học ngắn trong việc sống những gì là nền tảng để trở thành một Kitô hữu đích thực.

Thưa quý vị, Phong trào Cursillo phát sinh từ tinh thần canh tân trong Giáo Hội trước Công Đồng Vatican II, nó khởi sinh ở Tây Ban Nha vào đầu năm 1940 và vì thế nhiều từ ngữ Phong Trào dùng là tiếng Tây Ban Nha.

Đạo Công giáo ở Tây Ban Nha đã được thực hành trong lặng lẽ, thủ cựu, với một thái độ hờ hững trong việc thiêng liêng. Những vị sáng lập Phong Trào đã nhìn vào Cộng Đồng Kitô hữu Tiên Khởi như một kiểu mẫu cần được áp dụng, để thắp lên sức sống đang thiếu thốn trong đạo Công Giáo Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Nói đến Cộng Đồng Kitô hữu Tiên Khởi thì quý vị đã biết sau khi Chúa Giêsu về Trời, các thánh Tông Đồ đã rao giảng Đạo Chúa ở khắp nơi, những người theo Chúa lúc bấy giờ đã qui tụ lại với nhau thành những Cộng Đồng Kitô hữu để cùng cầu nguyện, học hỏi và phục vụ lẫn nhau. Những vị sáng lập Phong Trào Cursillo đã đem mẫu sống của người Kitô hữu Tiên Khởi này áp dụng vào cuộc hành hương viếng mộ thánh Giacôbê tại Compostella, Tây Ban Nha.

Và cuộc hành hương này – đã tạo nên sự ra đời của Cursillo.

Thưa quý vị, cuộc hành hương gồm những nhóm trẻ, họ cùng làm việc, hội thảo, cầu nguyện và học hỏi. Tiến trình dự thảo này đã mở ra một cấu trúc căn bản của Cursillo như chúng ta biết về nó hôm nay. Qua cuộc hành hương đã gợi ra một ý tưởng mới - là cuộc hành hương đi viếng mộ thánh nên được thay thế bằng một đời sống hành hương của từng cá nhân trên đường tiến về nhà Chúa.

Đức giám mục Juan Hervas và Eduardo Bonnin, một người trẻ hiến thân là những người lãnh đạo đầu tiên của Cursillo.

Với những khái niệm này, và với sự hỗ trợ của Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành tại Felanitx, anh Eduardo đã tổ chức KHÓA CURSILLO đầu tiên trong lịch sử Phong Trào vào ngày 20 tháng 8 năm 1944, tại một căn nhà gỗ miền núi, gọi là “Mari Pins”, tại Cala Figuera (Santanyi). Anh Eduardo đảm nhận vai trò Khóa Trưởng, với hai anh José Ferragut và Jaime Riutort làm trợ tá.

Và như thế, nhờ Ôn Sủng của Chúa Thánh Linh, PT Cursillo ra đời. Cũng chính những dàn bài, những bài học, và các bài nói chuyện (rollos) đã được sử dụng tại Cala Figuera (với một vài thay đổi không đáng kể) đã giúp tổ chức thêm bốn Khóa giữa hai năm 1945 và 1948, dọn đường cho các Khóa Cursillo đã và đang được hân hoan tổ chức cho đến ngày nay. Cũng phải kể đến một Khóa Cuối Tuần mở tại San Honorato ngày 7 tháng 1 năm 1949, mà (sau niềm phấn khởi của chuyến hành hương Santiago) Khóa này được chính thức đặt tên là Khóa Cursillo #1.

Khóa Cursillo lan rộng trên toàn thế giới và đã đến Việt Nam từ năm 1967, tại các Giáo Phận như TP Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, Nha Trang và Huế. Nhưng rồi vì cuộc mưu sinh, nhiều người đã quên lãng.

Tạ ơn Chúa, trong Giáo phận Xuân Lộc chúng ta, các thành viên vẫn giữ được tinh thần Phong trào, đã tái mở khóa từ năm 2007 và dần đi vào nề nếp sinh hoạt như hiện nay.

Phong Trào Cursillo đã nhận phép lành của các Đức Giáo Hoàng gồm cả Đức Phaolô VI, ngài đã đặt thánh Phaolô là thánh Quan Thầy của Phong trào Cursillo đồng thời Phong Trào đã được các Giám mục Việt Nam kiểm nhận và khích lệ.

II. Thưa quý vị, như tôi đã thưa: Cursillo có nghĩa là một KHÓA HỌC NGẮN. Khóa học này mang tính chất cảm nghiệm và mãnh liệt.

A. Vì Khóa Cursillo (Khóa Ba Ngày) là một cảm nghiệm và vì thế không thể nào diễn tả đầy đủ bằng lời được, nó phải được sống, được nắm giữ mới có thể đánh giá một cách đầy đủ.

B. Thêm nữa, như đã đề cập lúc nãy về danh từ Cursillo, nó là một khóa học ngắn trong Công giáo – một khóa học ngắn mãnh liệt trong sự chia sẻ và sự sống những gì là nền tảng, để trở thành một Kitô hữu đích thực.

III. Vậy thưa quý vị, MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA CURSILLO là gì?

A. Xin thưa đó là một phương pháp – một cách thức để chu toàn một điều gì đó.

Thật vậy, Khóa Ba Ngày Cursillo sẽ cung cấp cho quý vị một phương pháp, để giúp quý vị tìm ra giải pháp hữu dụng cho những vấn đề mà quý vị phải đối mặt trong cuộc sống cơ bản hàng ngày. Việc áp dụng phương pháp này sẽ chứng tỏ rằng: chân lý và sự an bình lâu dài thì có thể đạt được.

B. Vì Khóa Cursillo là một khuôn mẫu của những ý tưởng. Như vậy, để có thể hấp thụ, nó đòi hỏi quý vị phải có một sự rộng mở tâm trí.

Để mọi người trong quý vị có thể đón nhận được những gì sẽ trình bày, điều cốt yếu là quý vị phải sẵn lòng rộng mở tâm trí. Không mở tâm trí là quý vị xây một bức tường ngăn chặn những gì quý vị đang nghe, cũng như ngăn chặn những gì sắp trình bày. Xin hãy noi gương những gì Đức Kitô đã làm sau khi Người chịu

Phép Rửa ở sông Jordan, Người đã đến một nơi hoang vu, trống vắng để nhịn ăn, cầu nguyện và rộng mở chính Người với Cha của Người. **CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ MỞ TÂM TRÍ CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC; QUÝ VỊ PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ TỪ NƠI SÂU THẨM TÂM HỒN CỦA QUÝ VỊ.**

IV. Thưa quý vị, chắc trong quý vị sẽ có người thắc mắc: vậy KHÓA CURSILLO CUỐI TUẦN ĐƯỢC DÀNH CHO NHỮNG AI?

Xin thưa: Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt những người có nhân cách mạnh mẽ, những người đang hiện diện ở đây.

A. Khóa Cursillo được dự trù cho tất cả mọi người. Cursillo được phác họa cho những ai muốn thăng tiến, và cho tất cả những ai bồn chồn tìm kiếm một đời sống tốt đẹp hơn. Nó dành cho mỗi người, những người đã quyết định sống đời sống của mình, và cảm nghiệm được đời sống đó. Khóa Cursillo được trù định cho những người mà nhờ vào tư cách cũng như cá tính mạnh mẽ, cùng khả năng của họ, có thể ảnh hưởng tới những người chung quanh. Những người có thể tạo ảnh hưởng đối với những thành viên trong gia đình, người cùng sở, bạn bè và những người quen biết. Khóa Cursillo được dành cho những người có thể ảnh hưởng tới sự thay đổi môi trường chung quanh của họ.

Khóa Cursillo được dành cho mỗi người ở đây, trong phòng này tối nay. Mỗi người trong quý vị đều có tài năng để trở thành người lãnh đạo cho Chúa Kitô. Tất cả quý vị ở đây bởi vì đây là nơi mà Chúa muốn quý vị có mặt ngay lúc này. Tuy nhiên vào cuối Khóa, quý vị sẽ nhận ra rõ ràng lý do mà Chúa kêu gọi quý vị đến đây.

Và có thể trong quý vị có người thắc mắc: vậy Khóa Ba Ngày không được trù định đối với những ai. Nói rõ hơn là: ai không nên tham dự Khóa Học Này?

B. Xin thưa, Khóa Cursillo không được trù định và phác họa để trở thành một cảm nghiệm cho những cá nhân kì cục, tâm thần bệnh hoạn, hoặc có vấn đề thuộc lãnh vực cảm xúc, hoặc những người mà cuộc sống bình thường bị rối loạn về phương diện nào đó mà Khóa Cursillo không thể đem lại lợi ích cho họ được.

Khóa Cursillo không được dự trù cho những người ngoài Công giáo, kể cả những người có người phối ngẫu là công giáo, vì mục đích của Phong Trào là nhằm đào tạo những người giáo dân Công giáo lãnh đạo, và Khóa Ba Ngày được đặt trọng tâm vào Thánh Thể (lý do mà nội qui không cho phép chọn lựa những người ngoài Công giáo).

Và sau cùng là Khóa Ba Ngày được phác họa cho tất cả mọi người, những người quyết định sống chết với nó.

V. Thừa quý vị, **LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẶT HÁI ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA KHÓA HỌC.**

Tôi xin thưa với quý vị,

A. Ân sủng – nguồn mạch chính của sự thành công là do ân sủng của Chúa. Ân sủng này đến với chúng ta như một món quà sẵn sàng để chúng ta đón nhận. Đó là hồng ân mà chúng ta không thể tự kiếm cũng như tự tạo được. Ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là do bởi những người mà chúng ta không biết, họ đã và đang cầu nguyện, hy sinh hãm mình cho Khóa Cursillo này.

B. Đầu tiên là đòi buộc sự cộng tác của quý vị. Cộng tác vào tất cả những gì xảy ra trong cuối tuần này, bảo đảm công việc của Chúa đối với mỗi người chúng ta sẽ được trọn vẹn. Sự cộng tác nổi bật hoàn toàn không chỉ với những cảm nghiệm riêng của mình, mà còn trong những cảm nghiệm của người khác đang sống cùng một cảm nghiệm với chúng ta.

C. Một thái độ yêu thương của tình bạn. Thừa quý vị, giờ đây chúng ta còn nhìn nhau một cách lạ lẫm, nhưng xin hãy để tình yêu thương nở rộ trong trái tim của quý vị. Rồi đây sau vài giờ nữa chúng ta sẽ là những người bạn chí thiết qua tình yêu của Đức Kitô.

Thêm nữa xin quý vị hãy sống bằng tinh thần tự hiến.

D. Đón nhận từng giây phút đến với quý vị. Đây là Khóa Cursillo của quý vị, quý vị chỉ có một lần để sống với nó. Có thể quý vị sẽ có những phản ứng khác nhau đối với Khóa Ba Ngày này. Đây là điểm tự nhiên vì chúng ta có những trình độ và kinh nghiệm sống khác nhau.

E. Xin vui lòng đừng đoán trước. Đừng đòi hỏi những điều xảy ra tỏ tường giống như bạn bè quý vị đã nói đến những gì đã xảy ra với họ. Không có những giờ phút đặc biệt cũng như không có những phản ứng đặc biệt nào đối với cảm nghiệm của Khóa Ba Ngày này. Chỉ có điều mỗi người chúng ta thì đều đặc biệt và riêng tư – những cảm nghiệm này của chúng ta sẽ khác nhau như những gì chúng ta làm thuộc về riêng cá nhân mỗi người.

VI. Một điểm tôi xin nhấn mạnh với quý vị là: Khóa mang một nét ĐẶC THÙ, xin mọi người hãy **BẮT ĐẦU CURSILLO CỦA QUÝ VỊ MỘT CÁCH RIÊNG BIỆT.**

A. Để có thể loại bỏ những băn khoăn lo lắng lộn xộn trong tâm trí, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cuộc tĩnh tâm, hãy làm một cuộc du lịch vào sa mạc để nói chuyện một mình. Một khía cạnh khác của cuộc tĩnh tâm sẽ là việc phục vụ hòa giải, lúc đó quý vị có cơ hội để xưng tội nếu lòng quý vị ước muốn. Việc viếng

Thánh Thể sẽ cho quý vị cơ hội nhìn lại mối liên hệ của mình với Chúa, và quyết định trở về với Ngài.

Đây là cơ hội tìm kiếm sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa đối với quý vị. Chúng ta có ít cơ hội sốt mến để dành thì giờ một mình cho Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Hãy lợi dụng cơ hội này để tìm gặp Thiên Chúa qua việc viếng Thánh Thể. Đây là cơ hội tìm kiếm ơn tha thứ và sự thương xót riêng của quý vị trong thinh lặng, và khung cảnh êm đềm.

Xin hãy giữ cho tâm hồn và thể xác của quý vị thư giãn. Cố gắng ngồi lại, và lắng nghe những bài suy niệm để chính mình đối diện với Chúa, và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn của quý vị.

Và cuối cùng xin cùng chịu đựng với chúng tôi.

B. Một vài người trong quý vị có thể cảm thấy không cần sự phục vụ hòa giải. Nếu có, hãy chịu đựng với chúng tôi vì quyền lợi của những người có những cảm nhận khác với quý vị. Trong phần tĩnh tâm, chúng tôi xin quý vị hoàn toàn thinh lặng từ khởi đầu giờ suy niệm cho tới Thánh lễ vào sáng ngày mai.

C. Khóa Cursillo được trình bày theo một kế hoạch đã được phác họa, thiết lập cách đây hàng chục năm một cách rất cẩn thận. Mọi cảm nghiệm đều quan trọng đối với toàn bộ khóa học; và chỉ tới khi hoàn tất quý vị mới thấy thật sự nó là gì.

Tới đây tôi xin hiến quý vị một câu chuyện: Tôi có cậu con trai sống xa nhà, thấy cha mẹ đã lớn tuổi cần phải giúp đỡ để ông bà có điều kiện giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Một hôm tôi thấy cậu lôi vào nhà một thùng rất lớn, lôi ra để chình ình giữa nhà một cái bục đen xì. Sau đó cậu lại ra xe lôi một thùng khác vào. Tôi trở mắt nhìn không biết cậu quý tử của mình làm gì cho ông bà già đây. Cậu lại mở thùng ra thêm một mớ linh kính nào bù loong, cọc sắt... Chưa hết, cậu lại ra xe và lôi một thùng khác vào, tôi thấy cậu lôi ra nào đồng hồ, dây điện nhìn rối cả mắt. Cậu bắt đầu lắp ráp và cuối cùng thì ra là một cái máy chạy bộ. Cậu nói với tôi: "Con mua cho bố mẹ cái này, nếu bố mẹ chịu khó tập luyện, bố mẹ sẽ giữ được sức khoẻ tốt và cuộc sống yêu đời" – nghe thì thích đấy, nhưng không biết mình có kiên trì để mà tập luyện hay không.

Cũng vậy, thưa quý vị, như mỗi mảnh của những ngày này kết hợp lại, nó sẽ phát triển đầy đủ ý nghĩa, cũng như sự áp dụng toàn bộ vào đời sống còn lại của quý vị như nó đã có trong chính đời sống của tôi và của nhiều người khác. Xin quý vị hãy bình tâm và đón chờ.

VII. THỨ BA LÀ TINH THẦN PHỤC VỤ CỦA TRỢ TÁ:

Ban trợ tá gồm các anh/chị em Cursillistas chúng tôi. Có những người lo việc Âm Thực, Phụng Vụ, có người trách nhiệm việc Hành Chánh, việc Học Tập v.v...

Xin quý vị cứ tự nhiên sử dụng đội ngũ Trợ Tá. Chúng tôi luôn luôn ở đây để phục vụ quý vị. Cứ thoải mái gọi bất cứ người nào, bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do gì.

Thưa quý vị,

Khi được đặc ân và vinh dự phục vụ Khóa Cursillo này, tất cả anh/chị em chúng tôi đều cam kết phải luôn cầu nguyện và tận tình hướng dẫn khóa học này theo đúng phương pháp của Phong Trào.

VIII. Và THỨ TƯ LÀ SỰ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CỦA QUÍ VỊ:

Sự thành công của Khóa Cursillo này sẽ đạt được, nhưng điều ước muốn của Phong trào không phải là sự thành công bên ngoài, mà là thành công nơi nội tâm từng cá nhân của tất cả quý vị.

Để được như vậy, chúng tôi tha thiết xin mời quý vị cộng tác cùng chúng tôi 3 điều sau đây trong suốt thời gian sống tại trung tâm này.

❖ Thứ nhất: Tâm tình sẵn sàng

Xin quý vị hãy sẵn sàng tiếp nhận và ôm ấp một lý tưởng. Lý tưởng ở đây không phải là điều xa vời, huyền hoặc, mà là mục tiêu cao đẹp nhất, quý giá nhất. Mục tiêu đó chính là ĐỨC GIÊSU KITÔ, Ngài là lý tưởng của chúng ta. Ngài là hạnh phúc vĩnh cửu độc nhất của đời ta. Nhưng muốn đạt lý tưởng này, chúng ta phải mở rộng tâm hồn để đón nhận Đức Kitô và Giáo Lý của Ngài.

❖ Thứ hai: Tấm lòng quảng đại

Xin hãy quảng đại phó thác hoàn toàn cuộc sống ba ngày này cho Chúa. Những ngày tại đây, quý vị hãy quên mọi ưu tư, mọi băn khoăn về đời sống ngoài xã hội, (không cần để ý đến những tin tức chính trị, tin tức thể thao...) để chỉ biết có Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận những sự kiện xảy ra tại nơi đây, ngõ hầu ánh sáng chân lý, ánh sáng đức tin bùng cháy trong tâm hồn quý vị.

❖ Thứ ba: Tinh thần Bác ái.

Ba ngày sống tại đây, quý vị sẽ không được hưởng những tiện nghi như ở nhà. Sẽ có nhiều điều không hợp với thói quen, hoặc sẽ có những sinh hoạt không hợp với sở thích của quý vị. Vậy chúng tôi tha thiết xin quý vị hãy hy sinh, chịu đựng, nhẫn nại, biến những điều trái ý thành những bó hoa thiêng dâng lên Thiên Chúa.

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong quyển Đường Hy Vọng đã viết về Đức Ái như sau: **“Con phải là món quà trong tay Chúa, sẵn sàng để Chúa tặng cho bất cứ ai. Một món quà mà ai ai cũng yêu quý và mong đợi...”**

Trong tinh thần Bác ái, dưới mái nhà này, mọi người chúng ta là Chi Thể của Chúa Kitô, là anh em với nhau – nên không có sự ngăn cách về giai cấp, tuổi tác, hay địa vị xã hội. Mọi người sống thành cộng đồng hiệp nhất và yêu thương nhau. Được như vậy, Khóa Cursillo sẽ thực sự thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị,

Tôi vừa trình bày những nét đại cương về Cursillo. Ước mong rằng: với tâm tình sẵn sàng, với tấm lòng quảng đại để phó thác cuộc sống ba ngày này cho Chúa Kitô, và với tinh thần Bác Ái để sống yêu thương và chia sẻ lẫn nhau, quý vị sẽ có được một cảm nghiệm Cursillo duy nhất trong cuộc đời.

(VÀI ĐIỀU CẦN TUÂN GIỮ)

Để khóa Cursillo được diễn tiến cách nhịp nhàng và đúng thời khóa biểu đã được ấn định, chúng tôi tha thiết, vì Bác Ái, xin quý vị lưu ý và tuân giữ một số điều sau đây:

1. Thứ Nhất:

Trong bầu khí tu viện, người ta thường nhắc nhau bằng tiếng chuông, vì thế trong khóa học này, trước khi khởi sự công việc gì, chúng tôi sẽ rung chuông (*rung thử..*) Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị mau mắn bắt đầu ngay cho. Tôi sẽ trao chuông này cho anh/chị Khóa Phó, để anh/chị nhắc nhở tôi, nhắc nhở quý vị và các trợ tá trong suốt khóa học này.

➤ *KT mời Anh/Chị KP lên nhận chuông.*

2. Thứ hai

Chúng ta làm việc trong TINH THẦN CỘNG ĐỒNG, nghĩa là cùng làm với nhau. Như vậy chúng ta không thể khởi sự một công việc gì khi còn thiếu một người, dù chỉ thiếu một vị trong Nhà Nguyễn hay trong phòng Rollo này, tất cả chúng ta sẽ phải đợi vị ấy.

Vì thế, trong tinh thần Bác Ái, chúng tôi tha thiết xin quý vị theo đúng giờ giấc đã quy định cho từng sinh hoạt, mỗi khi nghe tiếng chuông của anh Khóa Phó, đừng để những người khác phải chờ đợi mình.

3. Thứ ba

Phòng này được gọi là phòng Rollo. Ngày mai chúng tôi sẽ sắp chỗ ngồi cho quý vị. Xin quý vị luôn ngồi tại bàn được chỉ định. Còn nơi nhà nguyện và phòng ăn, xin quý vị nên thay đổi chỗ – mục đích là để quý vị tìm thêm bạn mới, những người bạn đồng tâm, đồng chí hướng trong việc phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân sau này.

4. Thứ tư

Xin quý vị để dành những câu chuyện về xã hội, chính trị, thể thao hay những tin tức về thời cuộc v.v...cho tới ngày kết Khóa, quý vị cũng đừng thu băng, chụp hình, quay phim v.v. . cho đến Lễ Bế Mạc.

5. Thứ Năm

Xin quý vị cứ yên tâm và vui lòng đừng liên lạc với bên ngoài, kể cả gia đình bằng bất cứ phương tiện nào như điện thoại, nhắn tin bạn bè v.v.. nếu có gì khẩn cấp, xin liên lạc với anh/chị Khóa Phó, anh/chị sẽ giúp để giải quyết những vấn đề đó.

6. Và cuối cùng.

Khi chúng ta đang dự khóa ở khu vực này, thì cũng có những phòng khác đang sinh hoạt – vì vậy, để giữ trật tự chung, xin quý vị đừng đi ra khỏi khu vực giới hạn. Và có những lúc cần im lặng để sinh hoạt, khi chúng tôi dơ cao cánh tay là muốn quý vị im lặng, xin quý vị cũng dơ cao cánh tay quý vị lên, chứng tỏ quý vị đã chấp thuận. (làm nháp thử ..)

Trong tinh thần quảng đại và phó thác, xin quý vị đừng quan niệm những điều tuân giữ này như một sự tước đoạt tự do, nhưng coi đây là những điều cần thiết để giúp sinh hoạt chung đạt được hiệu quả tối đa. Đó là điều chúng ta tự hiến bằng chính ý thức tự do của mình cho Thiên Chúa như lễ vật dâng lên cho Ngài.

Mỗi quý vị đã nhận một cuốn sách nhỏ, gọi là “Chỉ Nam Cursillo”. (giơ cho mọi người thấy). Cuốn Chỉ Nam này sẽ được dùng trong suốt khóa học, tại nhà nguyện, tại phòng Rollo, vậy xin quý vị luôn mang theo trong người.

Xin quý vị viết tên mình vào trang đầu sách Chỉ Nam để nếu thất lạc, chúng tôi tìm thấy sẽ trao lại quý vị (tôi cũng ghi tên của tôi vào sách này, nếu tôi để quên đâu, xin quý vị cũng cho tôi xin lại)

Thưa quý vị,

Mỗi công việc của Khóa Cursillo qua suốt những năm qua, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và sắp xếp theo thứ tự thời gian. Từng sự kiện sẽ lần lượt đến với quý vị từ giờ phút này cho đến chiều Ngày Thứ Ba.

Như đã thưa cùng quý vị, hãy phó thác trọn vẹn ba ngày này cho Chúa an bài, không cần để ý hay thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra – như vậy, việc làm chủ giờ giấc cho từng công việc, thiết tưởng cũng không cần thiết cho chúng ta nữa, (đã có anh /chị Khóa Phó nhắc rồi).

Cũng như Saolô trên đường đi Damascô, Ông đã bị một luồng ánh sáng cực mạnh quật ông ngã ngựa, Ông đã bị mù và người ta đưa đến sống ẩn dật ở nhà ông Giuđa, trong suốt ba ngày đêm, không còn một sự liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Và Chúa đã sai ông Ananias đến chữa lành mắt cho Saolô để ông đi rao giảng và làm chứng về Chúa Kitô, một vị Chúa mà trước đây ông kịch liệt bài bác và chống đối.

Vậy, Kể từ giờ phút này, quý vị và tôi, cũng sẽ như Saolô, chúng ta phó thác hoàn toàn cho Chúa, không cần lo lắng đến thế giới bên ngoài, kể cả quyền làm chủ thì giờ, chúng ta cũng sẽ trao phó cho Ngài, xin Thầy Chí Thánh chúc phúc cho mọi người chúng ta.



Thưa quý vị,

Như tôi đã trình bày, mọi công việc của Khóa Tĩnh Huấn đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Từng sự kiện sẽ lần lượt đến với quý vị từ giờ phút này cho đến chiều Ngày Thứ Ba hết khóa. Chúng tôi tha thiết xin quý vị phó thác trọn vẹn ba ngày này cho Chúa quan phòng, không cần để ý hay thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra.

ooo

Như vậy, việc biết giờ giấc cho từng công việc thiết tưởng không cần thiết cho quý vị, trái lại, còn tạo sự chia trí và gây tình trạng mệt mỏi tâm lý cho quý vị. Do đó, chúng tôi đề nghị quý vị không nên sử dụng đồng hồ của quý vị nữa. Chúng tôi đã trao đến quý vị một bao thư. Quý vị hãy bỏ đồng hồ, điện thoại, máy ảnh..... vào bao thư đó, dán kín lại, rồi lát nữa xin bỏ vào thùng. Anh/chị phụ trách đây là người chịu trách nhiệm về chiếc đồng hồ, điện thoại của quý vị. Tất cả sẽ được hoàn lại cho quý vị trước Lễ Mãn Khóa.

Nếu có vị nào có đồng hồ và điện thoại di động, kể cả máy tính xách tay còn để ở phòng ngủ cũng xin đi lấy cho. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng xin báo cho anh/chị Khóa Phó.

Chân thành cảm ơn quý vị, và kể từ giờ phút này, quý vị bắt đầu dẫn thân, phó thác hoàn toàn cho Chúa; ngay cả quyền làm chủ thì giờ, quý vị cũng đặt trọn trong tay Thầy Chí Thánh của chúng ta.

(Chờ mọi người đầy đủ Phòng Rollo.....Đổi cách xưng hô – đợi cho tất cả đầy đủ-giờ tay để mọi người im lặng)

Tôi cũng xin quý vị cho phép tôi thêm một lời cuối, Cursillo chủ trương thực thi tình bác ái, tình bằng hữu, do đó, chúng tôi sẽ đổi cách xưng hô cho thân mật.

Kể từ bây giờ, hai tiếng “quý vị” được thay thế bằng hai tiếng “quý Anh/Chị”.

Mong rằng tất cả quý Anh/Chị đều vui lòng chấp nhận.

2. ROLLO 1: LÝ TƯỞNG

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Giá trị con người dựa trên bản năng suy lý và sự kết hợp các ý tưởng, nguyện vọng cùng sở thích. Sự kết hợp ấy lấy sự sống con người làm trung tâm, lấy ý chí con người để quyết định và hướng dẫn con người tạo những điều trên trở thành thực tại. Đó là những yếu tố cấu thành lý tưởng, là nền tảng thiết yếu trong đời sống đích thực của con người mà các chiều kích của cuộc sống ấy xác định tiêu chuẩn mức độ hoàn hảo của nó.

GHI CHÚ

Chỉ dựa vào các giá trị không thể chối cãi của con người được công bố một cách chính thức. Sống động và đáng tin cậy, bất chấp sự hỗn độn của môi trường, chủ đề phải nhằm đánh thức sự quan tâm của người Cursillista và chuẩn bị họ tiến tới sát nhập từ từ vào Cursillo.

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

- Thiên Chúa tạo dựng con người; để con người tham dự vào và làm cho cuộc sống con người siêu linh hơn vạn vật.
- Do bản năng suy lý từ trí thông minh, ý chí và tự do là quà tặng Chúa ban cho, hầu xác định, cai quản và xây dựng cuộc sống.
- Và sự kết hợp các ý tưởng (*yếu tố chuẩn mực*) và lòng vững tin là điều kiện chiếm ưu thế trong đời sống
- Nguyện vọng (*yếu tố hiến dâng cuộc sống*). Những ý hướng nhằm hoàn thành một mục tiêu cụ thể..
- Sở thích (*yếu tố xác định*). Xét đoán và tự do lựa chọn các giá trị.
- Lấy những điều quan tâm chính yếu trong đời sống mình làm trung tâm.
- Quyết định của ý chí (*yếu tố động lực*) thúc đẩy đến con người đi tới quyết định.
- Và sức mạnh hướng dẫn con người (*yếu tố động lực*) đi tới hành động.
- Biến những điều trên trở thành thực tại. Đạt được mục đích tối thượng của tư tưởng, ước vọng và sở thích.
- Cấu thành Lý Tưởng của con người. Định giá khả năng tối đa của con người.
- Nền tảng thiết yếu. Cần có một lý tưởng.
- Sống đời sống con người một cách đích thực. Là con người thì phải sống một lý tưởng.
- Mà các chiều kích của cuộc sống ấy xác định. Ảnh hưởng của Lý Tưởng trên đời sống.

- Phù hợp với tiêu chuẩn mức độ hoàn hảo của nó. Các đức tính của lý tưởng.

VỊ TRÍ

Đây là Rollo đầu tiên của Khóa Cursillo. Thông thường bài này được trình bày sau thời gian nghỉ ngắn của giờ tự do sau buổi điểm tâm. Để bắt đầu, Khóa Trưởng hướng dẫn cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần và thông báo mọi người biết họ thuộc nhóm bàn (Decuria) nào, giải thích phần vụ của các nhóm, mục đích và trách nhiệm của nhóm. Người thuyết trình bài Rollo công bố nhan đề và bắt đầu trình bày bài. Bài nói không được quá 30 phút.

BẦU KHÍ

Đặc điểm của thời điểm này là sự băn khoăn về phía các khoá sinh, do họ chưa biết Cursillo là gì, cũng như những ấn tượng khác nhau và mâu thuẫn mà họ gặp phải. Bởi vì bài Rollo bắt đầu nói về điều mà mọi người có thể đều đồng ý... con người là một sinh vật cao hơn mọi loài. Bài Rollo bắt đầu bằng một lời tuyên bố xác định và kết thúc bằng một câu hỏi.

Phân tán họ thành những nhóm theo từng bàn sẽ làm tăng thêm bối rối, cũng vậy khi chấm dứt thời gian im lặng để có những cuộc tiếp xúc đầu tiên với các lãnh đạo Cursillo và những người trợ tá, nói chung là những người xa lạ, trong một bầu khí mới đang bắt đầu hình thành. Cho nên chẳng có gì lạ khi sự buồn chán hay tâm trạng thất vọng có thể xảy ra đầy dẫy giữa các Tham Dự Viên, nhất là những người đi dự khóa mà không thích thú lắm.

MỤC ĐÍCH

Bài Lý Tưởng cố gắng giúp các Tham Dự Viên xác tín rằng cần phải có một Lý Tưởng và tin chắc rằng tất cả chúng ta phải kiếm tìm một Lý Tưởng (thường thường người ta chỉ Lý Tưởng hóa các hoài vọng của mình). Vì vậy, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của Khóa Cursillo với chân lý căn bản này. Đồng thời, điều đó cũng gọi lên trong lòng các Tham Dự Viên sự tò mò muốn biết Lý Tưởng của mình và giục họ nghĩ tới điều ấy. Vì nghĩ tưởng tới điều đó, thường các Tham Dự Viên cũng sẽ được đánh thức để ước mong lắng nghe tất cả những bài nói tiếp sau.

Đối với những người từng không sống đạo và từng thấy những bài suy niệm trước đó là khó, thì bài Rollo này sẽ giúp họ thư thả đôi chút suy tư và cũng giúp họ cảm thấy mình gắn liền với Khóa Cursillo khiến mọi người có thể dễ dàng chấp nhận những gì đang được trình bày. Bằng cách đề ra một lý thuyết và nêu lên vài xác quyết có thể chấp nhận về mặt tâm tưởng đối với một vài hay tất cả Cursillistas, bài Rollo cho thấy rằng Cursillo là cho mọi người.

Toàn bài Rollo được trình bày ngoài khuôn khổ phần đạo, và mục tiêu của bài là để nắm lấy sự chú ý của các tham dự viên bằng cách bắt đầu với điểm thế nào là thuộc về con người và chấm dứt với điểm thế nào là thuộc về Thiên Chúa. Mặc dù toàn bài nói đều tích cực và phải được triển khai và trình bày theo cách thế [tích cực] nêu trên, nhưng trong thực tế nó lại thường mang lại hiệu quả tiêu cực, bởi vì các tham dự viên đã đối diện với điều vô lý là họ đã sống một đời sống không có Lý Tưởng hay với những Lý Tưởng rất

thấp kém; một tình thế mà hiện nay họ vẫn thấy mình đang còn lâm vào, khiến họ cảm thấy trống rỗng và bất mãn. Đây là bước đầu hướng tới chỗ ước mong làm một điều gì tốt hơn, nhưng dĩ nhiên là không nên nói ra điều đó. Giống như một viên đạn bắn vào không trung khiến mọi người ngẩng đầu lên và ngược nhìn vào những mục tiêu càng cao hơn càng tốt.

KỸ THUẬT

Lưu ý rằng bầu khí và khuynh hướng chống nói tới phần đạo có thể tìm thấy trong nhiều Cursillistas, cho nên cần trình bày bài Rollo này một cách thuần túy tự nhiên, không tìm cách thuyết phục họ về những gì sắp được nói, nhưng làm như phỏng đoán trước rằng họ đã đồng ý rồi. Vì lý do này mà bài nói nên mang tính chất phần đòi thật sự.

Không nên nhắc gì đến ân sủng, sự thánh thiện, Giáo Hội, Chúa Kitô, Thiên Chúa, vấn đề tu đức và luân lý, thiên đàng, tội lỗi, các bí tích v.v... Chỉ nên nhắc đến những ý niệm mà có thể tất cả mọi người đều đồng ý. Chúng ta khởi đầu với những gì thuộc về con người để kết thúc với những gì thuộc về Thiên Chúa.

Không chuyển bài Rollo thành một bài giảng triết lý, chúng ta phải trình bày những luận chứng hợp lý, thiết yếu, với những giai thoại hay những tỉ dụ giúp họ dễ tiếp nhận.

VĂN THỂ

Bài Rollo này không thể là bài ca trữ tình về "lý tưởng"; nó cũng không được nhằm kích thích sự quan tâm của Cursillistas, việc này thuộc về các bài nói khác. Phải trình bày các ý tưởng cách tự nhiên, với sức thuyết phục và lòng tin tưởng, để lại những ý tưởng rõ ràng được cấy trồng vững chắc. Điều hết sức quan trọng và có ý nghĩa là chăm chú giải thích thỏa đáng để cho các ấn tượng từ bài Lý Tưởng gây được ảnh hưởng trên những gì theo sau đó.

DÀN BÀI

1. DẪN NHẬP

Qua vài giai thoại, khéo léo gợi lên ưu thế của trí thông minh loài người vượt trên bản năng của loài vật.

(Chú ý: đừng dùng nhiều thì giờ cho phần này, để dành thời gian tập trung vào phần hai, phần quan trọng nhất của bài)

Sự thông minh của loài người vượt trên bản năng và sức mạnh dã thú của loài vật.

2. LOÀI NGƯỜI THÌ VƯỢT TRỘI

Dữ kiện lịch sử. Tiến bộ của loài người.

Những tiến triển của con người.

Loài vật đứng một chỗ, không tiến bộ.

Sự tiến bộ của con người cho thấy sự khác biệt và ưu thế của loài người vượt trên loài vật.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy sự khác biệt và ưu thế của con người dựa trên sự kiện này là con người không chỉ tham dự vào mà còn siêu việt vượt xa đời sống loài vật.

Thú vật - đời sống hoang dã, bản năng tự nhiên

Con người - đời sống duy lý, có nhiều ý tưởng.

Con người sống trong hai thế giới: thế giới vật chất và thế giới trí năng.

Con người có đời sống cao cả hơn và trọn vẹn hơn.

Giải thích - con người là cao cả vì chỉ con người là tạo vật được ban tặng:

Trí tuệ: khả năng suy nghĩ, phát triển ý tưởng.

Tự do: để có thể thực hiện những gì mình muốn

Ý chí: khả năng làm tăng trí năng của mình, để mong muốn

Kết luận: Con người từng được ban tặng trí năng, ý chí và tự do, do đó với những năng khiếu này con người có thể điều khiển và xếp đặt các hành động hướng về điểm đích (Lý Tưởng) vì vậy sự sống con người tự nó không phải là cùng đích, mà là phương tiện đưa đến điểm đích.

3. LÝ TƯỞNG LÀ GÌ?

Cai quản (định hướng, đi về phía trước) và xếp đặt (xếp theo thứ tự, tạo ý nghĩa cho) các hành động nhằm đạt cho được một điều gì đó đoán trước là một tiến trình thuộc trí năng (suy tư, nghĩ tới). Lý Tưởng là những gì chúng ta suy tư và nghĩ tới: xếp đặt chúng và cho chúng một ý nghĩa phù hợp với nguyện vọng và sở thích của chúng ta, tức là xếp đặt đời sống phù hợp với lý tưởng, “ý tưởng chính” hay “mục đích” tạo ý nghĩa cho đời sống và mọi nỗ lực được hướng tới.

Định nghĩa Lý tưởng

“Lý Tưởng là tổng hợp các ý tưởng, nguyện vọng và sở thích cấu tạo thành tâm điểm của đời sống, định đoạt ý chí của chúng ta và là động lực biến các nỗ lực của chúng ta thành hiện thực.”

4. PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA

Các yếu tố:

Tâm nhìn - thuộc về mặt tĩnh, cơ bản, yếu tố định chuẩn (ví dụ: bộ dàn thùng xe ô-tô).

Động cơ thúc đẩy - có động lực, cho sức sống, yếu tố thúc đẩy (như động cơ xe hơi).

Yếu tố tĩnh: tổng hợp các tư tưởng, các ước vọng và các sở thích tạo thành tâm điểm của đời sống chúng ta.

Yếu tố động: định đoạt ý chí chúng ta, và là động lực biến các nỗ lực chúng ta thành thực tại.

Yếu tố tĩnh:

Tổng hợp các ý tưởng (những xác tín làm chủ đời sống).

Khuynh hướng làm cho người ta có các nguyện vọng, các cảm xúc, hướng về một chủ đích đã định,

Các sở thích: óc phán đoán và sự tự do lựa chọn,

Đó là tạo thành trung tâm đời sống chúng ta: "cột buồm chính".

Yếu tố động:

Quyết định ý chí chúng ta và thúc đẩy chúng ta đi vào hành động.

Hướng dẫn các nỗ lực của chúng ta. Thúc đẩy chúng ta tiến vào hành động.

Trở thành hiện thực: chủ đích rõ ràng, không phải ảo tưởng.

5. CẦN CÓ MỘT LÝ TƯỞNG

Không phải trọn vẹn là con người nếu không có một lý tưởng.

Lý Tưởng có thể tiến hóa cùng với con người (thay đổi, mất đi, hay như cũ):

Lý Tưởng của con nít: đồ chơi, Rước Lễ Lần Đầu.

Lý Tưởng của thanh thiếu niên: trường học, thể thao, điểm số.

Lý Tưởng của người trẻ: trò chơi, tình yêu, bạn gái/bạn trai, xe hơi.

Lý Tưởng của người trưởng thành: gia đình, danh dự, tiếng tăm, nhà cửa.

Lý Tưởng không chỉ là cái gì sống bên trong con người, mà còn là cái gì loan đi, làm chủ và dẫn dắt đời sống con người.

Những luật trừ: Không có luật trừ, bởi vì nếu không có lý tưởng, thì không phải là con người, mà chỉ là một con thú vật.

6. ẢNH HƯỞNG CỦA LÝ TƯỞNG TRÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Nâng các hành vi con người đến một mức độ cao vượt hơn hành vi các loài vật, vì họ mãn nguyện và tạo ý nghĩa không những cho hành vi của họ mà còn cho cả sự sống (cột buồm chính).

Đem đến một mục đích cao hơn, bên trên và vượt ngoài đời sống bình thường.

Tạo ý nghĩa cho công việc làm (thợ máy làm máy bay).

Tạo sự lạc quan ("bạn là tất cả đối với tôi").

Tạo hướng đi cho các hành động của chúng ta, làm điều chúng ta tin chứ không phải do bản năng. Chúng ta biết chúng ta đang đi đâu và tại sao.

Con người tự cải tiến chính mình.

7. ĐẶC TÍNH CỦA LÝ TƯỞNG

Lý Tưởng phải là một kiểu mẫu, mẫu của sự hoàn hảo.

Nó phải hoàn hảo hơn điều con người có thể tưởng tượng.

Nó phải có tầm cao, bởi vì nó là chiều kích của cá tính chúng ta.

Nó phải đạt tới được, nếu không thì chỉ là ảo tưởng, một sự không tưởng sai lầm.

8. CÓ NHIỀU LOẠI LÝ TƯỞNG

Chúng ta có thể nói cách tổng quát rằng có nhiều loại Lý Tưởng khác nhau.

“Lý Tưởng của tôi sẽ là...”; “Lý Tưởng của tôi là...”

Cá nhân	Gia đình	Tập thể	Phổ cập	Nghệ thuật
Của cải	Khoa học	Danh dự	Nổi tiếng	Tình yêu
Uy tín	Hòa bình	Danh vọng	Hạnh phúc	Đảng phái.

9. CẦN PHẢI BIẾT LÝ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA

Lý Tưởng của bạn là gì?

Lý Tưởng của tôi là gì?

Việc biết Lý Tưởng của bạn đối với tôi không thành vấn đề, điều quan trọng là mỗi người có một Lý Tưởng và biết Lý Tưởng đó là gì.

Cách để nhận biết là: bằng cách nghĩ tới Lý Tưởng như nghĩ tới “sao chổi” - hướng nào giò rãnh và tiền bạc của bạn được nhắm tới thì hướng đó là Lý Tưởng của bạn.

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Bài Rollo chủ yếu nhằm kêu gọi mở lòng mở trí, như những bài Rollos khác mở đầu mỗi ngày. Bài này nhằm đạt sự chú ý của tham dự viên, kích thích họ nghĩ tới làm người là gì và làm người thì phải có loại Lý Tưởng nào. Điều mà bài Rollo cần thúc đẩy để hướng tới sống đời sống Kitô Hữu là gọi sự chú ý tới cái phải được xem là một Lý Tưởng tốt hơn, tức là khả năng trở thành con người trọn vẹn. Bài Lý Tưởng cố gắng thuyết phục các tham dự viên thấy cần phải có một lý tưởng, và cũng thuyết phục tất cả chúng ta phải cố tìm

cho ra Lý Tường chúng ta như vậy. Nói cách khác, bài Rollo không nên kêu gọi làm khuấy động linh hồn để có một lý tưởng, nhưng bài Rollo gây hứng thú khi đưa ra vài điểm quan trọng. Các khóa viên nên cảm thấy sau đó họ đã hiểu được có cái gì thiết yếu đối với họ trong một cách khả quan hơn.

Lý Tường có thể được mô tả như là bài Rollo “tiền-phúc-âm-hoá” của Khóa Cursillo. Bài này chuẩn bị cách thức trình bày sứ điệp Kitô Giáo bằng cách cân nhắc các nhu cầu trong đời sống con người điều mà Lý Tường Kitô cần hoàn thiện. Vì chỉ có tính chất chuẩn bị, bài Rollo mang tính cách phần đòi, nghĩa là không nhắc gì tới Thượng Đế, Chúa Kitô, Giáo Hội, tội lỗi, Ân Sủng, cứu vớt linh hồn, sự chuộc tội cho loài người hay bất cứ điều gì liên quan trực tiếp tới tôn giáo. Thậm chí không nên khởi sự bằng câu nguyện. Có thể sẽ bị cảm dỗ để nói về các ý tưởng tôn giáo, và cũng sẽ bị cảm dỗ đưa những ý tưởng ấy trong phần còn lại của Khóa Cursillo vào bài Rollo này. Bài Lý Tường làm nền tảng cho phần còn lại của Khóa Cursillo, nhưng nó không đề cập gì đến các đề tài tiếp sau. Soạn bài Rollo này đòi hỏi nhiều thận trọng. Điều cốt yếu là bài vẫn giữ tính cách phần đòi tự bản chất của nó, không được đi lệch mục tiêu của nó.

Triển khai bài Rollo nên nhắm vào sự giản dị và trong sáng. Nó phải được trình bày rõ ràng các ý tưởng làm căn bản cho phần còn lại của Khóa Cursillo. Nhưng nó cũng phải làm cách nào đó để đưa các khóa viên dần dần đối diện với chính Lý Tường của mình.

Nói chung, bài Rollo phải thận trọng, trong sáng, và đầy những thí dụ dẫn chứng cho người nghe có thể liên hệ tới. Bài nói nên triển khai tách biệt riêng rẽ từng phần.

Đừng đợi tới cuối cùng rồi thuyết trình viên mới quay qua khóa viên mà nói muốn họ suy xét về Lý Tường của họ. Đây là lần đầu trong bài mà người thuyết trình bài dùng chữ “bạn/quý Vị”. Người nói chấm dứt bằng lời yêu cầu khóa viên tìm hiểu xem Lý Tường của họ thực sự là gì.

Cuối mục 9, tốt nhất là người trình bày bài Rollo này kết thúc bằng câu hỏi trên, và rồi cứ để họ tự nghĩ lấy cho câu trả lời của họ. Không cần nói gì thêm nữa.

Có hai nguy cơ mà thuyết trình viên cần tránh trong các phần mở đầu của bài nói.

Nguy cơ thứ nhất là làm cho bài nói quá lý thuyết. Phần giới thiệu không nên là một luận án triết lý chi tiết về bản chất con người. Nó chỉ cần nêu lên vài điểm nào đó giúp tham dự viên thấy được tầm quan trọng của lý tưởng. Người trình bày bài không nên quá sâu xa trong sáu tiết đoạn đầu hay cung cấp quá nhiều lý thuyết cho các tham dự viên.

Nguy cơ thứ hai là giữ thế thủ. Thuyết trình viên không nên nghĩ rằng mình phải bênh vực sự kiện là con người có ý chí tự do, hoặc bênh vực sự kiện con người đều có lý tưởng. Người thuyết trình chỉ cần nêu lên những vấn đề này một cách rõ ràng mà không phải bênh vực gì cả. Bài Rollo được viết ra, để tránh các tranh luận có tính cách triết lý, và chỉ mô tả các sự kiện theo lẽ thường - là con người thì khác con vật và có những khác biệt quan trọng.

Cách nói phải tự nhiên, quả quyết và có sức thuyết phục. Đừng hăng say (nhưng bài nói phải lôi cuốn, không buồn tẻ). Đây chỉ là một bài thuyết trình ở mức độ thông thường. Những thí dụ được dùng phải là những mẫu chuyện có tính cách minh họa. Tránh đưa ra những mẫu chuyện có tính cách khuấy động về những việc phi thường đã được thực hiện.

Tiếp ngay sau lời nguyện kết thúc, Khóa Trưởng nên chờ một thời gian ngắn trước khi giới thiệu phần thảo luận. Thời gian ngắn là để tham dự viên có thời giờ suy tư trước khi họ tham gia vào cuộc trao đổi giữa các thành viên trong Nhóm.

o SOẠN THẢO BÀI ROLLO

Mục 1 - Phần nhập đề được khai mào bằng việc so sánh một cái máy ráp nối (máy đập lúa, máy cày) mà hướng dẫn viên xử dụng trong bài mở đầu để ám chỉ rằng bài này là cái hộp chia ngăn sắp được mở ra, để cho mỗi phần bắt đầu tìm lấy vị trí thích hợp cho sự sinh hoạt của nó.

Bài nói cũng nhắc nhớ những thông điệp của các bài suy niệm ở giai đoạn tĩnh tâm, đặc biệt là bài suy niệm “Nhận Biết Chính Mình” - “dừng lại và nhìn vào công việc hàng ngày trong đời sống chúng ta”. Chúng ta được cơ hội suy nghĩ về chính sự hiện hữu của chúng ta.

Khóa Cursillo là một cơ hội cho mục đích này.

Một câu chuyện ngắn có thể được chia sẻ để cho thấy tính ưu việt của trí thông minh con người so vượt trên bản năng của loài vật.

Mục 2, dùng ba lãnh vực tự nhiên đã học trong trường, cố gắng nhấn mạnh những gì loài người nên làm để chứng tỏ mình là một con người, họ cần có một lý tưởng. Điều cần nhắm tới là nhấn mạnh tính siêu việt của loài người. Nhân loại, con người, đều vượt trội tất cả mọi loài thụ tạo (khoáng chất, cây cối và động vật). Sự ưu việt của loài người vượt trên mọi loài thụ tạo, đó là một món quà được ban tặng với:

- Trí Năng - Một Lý Tưởng là điều gì đó được suy tư tới một cách chín chắn. Nó đòi hỏi một tiến trình của trí tuệ.

- Ý Chí - Một Lý Tưởng tượng trưng cho điều gì đó có giá trị. Nó thu hút và thúc đẩy con người tiến tới hành động..

- Tự Do - Một Lý Tưởng là một tổng hợp được xếp thứ tự phù hợp với sở thích của chúng ta và khả năng để chọn lựa.

Mục này có ý khơi động sự thích thú và làm cho Cursillistas suy nghĩ về cái gì là đặc trưng nơi loài người.

Mục này nhấn mạnh rằng Lý Tưởng đặt con người vào vị trí cao hơn mọi loài thụ tạo. Con người không sống bằng bản năng, nhưng sống với đời sống đầy mục đích; họ có một lý tưởng.

Mục 3 chỉ đơn thuần định nghĩa Lý Tưởng là gì.

Mục 4 là phần giải thích định nghĩa của lý tưởng. Lý Tưởng là “tổng hợp các ý tưởng, các ước vọng và sở thích”. Phần này giúp Cursillistas đi sâu vào sự giải thích về “lý tưởng”. Người thuyết trình nên tránh mất nhiều thì giờ cho phần này. Phần này chỉ nhấn mạnh rằng, con người có lý trí, nên làm việc hướng về một mục đích rõ ràng; một mục đích lớn hơn và quan trọng hơn tất cả các lý tưởng nhỏ trong đời sống hàng ngày. Nó liên quan tới trí thông minh, ý chí và sự tự do (xem giải thích ở Mục 2) của chúng ta; nó tạo ra một tiến trình của trí năng: để suy tư, để cân nhắc, làm cho các ý tưởng được phát lộ

ra, để điều khiển các ý tưởng ấy và phối trí chúng để đạt được cái Lý Tưởng làm nên ý tưởng trung tâm, làm thành cái trục của đời sống chúng ta.

Định nghĩa Lý Tưởng mang hai yếu tố: một đàng là yếu tố tĩnh và đàng khác là yếu tố động. Không có yếu tố tĩnh, người ta không thể có tư tưởng gì về lý tưởng; Không có yếu tố động, Lý Tưởng không hơn gì một ảo tưởng. Để giải thích rõ ràng hơn về điểm này chúng ta có thể dùng xe hơi làm thí dụ (dàn xe, các bộ phận bên trong v.v.. đó là yếu tố tĩnh; yếu tố động thì giống như bộ máy của chiếc xe).

Điều quan yếu là người thuyết trình bài giải thích cặn kẽ cho Cursillistas rằng “lý tưởng” trong trường hợp này không phải là các ý tưởng hay mục đích trong đời sống căn bản hàng ngày của chúng ta. Mỗi người có một lý tưởng; mỗi người đều có những mục tiêu hay những chủ đích, nhưng chỉ một lý tưởng. Lý Tưởng của họ là tổng hợp các mục tiêu hay các chủ đích. Các mục tiêu và những chủ đích là hợp chất của Lý Tưởng- hình ảnh của điều mà người ta muốn trở thành.

Mục 5 là phần dùng để đưa ra một chứng tá hay một cảm nghiệm cá nhân ngắn. Tất cả chúng ta đều có những mục tiêu hay các chủ đích trong mọi giai đoạn của cuộc sống và chúng ta có thể làm chứng tá cho những lãnh vực ấy, hoặc chúng ta có thể dùng vài thí dụ. Ví dụ, khi người ta nhắc đến Lý Tưởng của tuổi trẻ, một thanh niên hay người trưởng thành, thì chúng ta có thể chia sẻ Lý Tưởng mà chúng ta đã có trong giai đoạn hạn tuổi ấy.

Ví dụ: “Lý Tưởng vào tuổi thanh niên của tôi là có bạn gái và xe hơi. Trong khi vừa làm vừa học, tôi đã không có nhiều giờ cho bạn gái.”, “Đến lúc trưởng thành tôi đã đi đến quốc gia này với một lý tưởng, tôi dự định ở đây chỉ hai năm rồi trở về quê hương với một số kinh nghiệm trong ngành cộng thêm số khả năng Anh ngữ; Nhưng rồi, những năm ấy trôi qua, tôi vẫn còn ở đây và chưa có ý định trở về. Lý Tưởng của tôi thay đổi cho những gì tốt hơn.” Lý Tưởng có thể thay đổi chúng ta. Lý Tưởng xác định rõ chúng ta là con người thế nào.

Mục 6 chỉ ra rằng Lý Tưởng có thể làm gì đó cho con người. Một Lý Tưởng tốt có thể tạo đời sống có giá trị, vạch ra đường hướng và mục đích. Có thể giúp cho con người vượt qua những khó khăn và những hạn chế để đạt được những gì tốt hơn.

Lý Tưởng nâng hành vi con người lên mức độ cao hơn. Lý Tưởng không chỉ có ý nghĩa cho các hành động mà cả cuộc sống nói chung (cột buồm chính). Người ta không phản ứng các sự việc theo một cách thức đã định sẵn. Họ có thể có một lý do cho việc họ làm. Họ có thể biết đường hướng họ đang đi tới.

Một Lý Tưởng đích thực cũng tạo đời sống có ý nghĩa và mục đích. Điều đó nói rằng, Lý Tưởng biến đời sống chúng ta thành phương tiện để tiến tới một mục đích thay vì tạo đời sống chính nó thành một mục đích.

Lý Tưởng tạo lạc quan trong đời sống chúng ta, giúp chúng ta vượt những khó khăn. Người có Lý Tưởng có thể chịu đựng những thử thách vì họ đang sống cho những gì tốt hơn.

Lý Tưởng tạo hướng đi cho các việc làm của chúng ta, làm điều chúng ta muốn bởi lòng xác tín chứ không phải do bản năng. Những điều chúng ta làm đều có ý nghĩa, vì Lý Tưởng dẫn đưa chúng ta đến những gì có giá trị.

Ở Mục 6, Cursillistas bắt đầu thấy rõ hơn điều gì Lý Tưởng có thể làm cho họ, và nếu họ không trải qua những kinh nghiệm này trong cuộc sống (như đã giải thích) thì họ nên biết rằng họ cần có một Lý Tưởng đích thực hơn.

Nơi Mục 7, những gì được phỏng đoán trong Mục 6 thì được làm sáng tỏ trong Mục này. Có những khác biệt giữa các lý tưởng. Có những lý tưởng không được tốt như các lý tưởng khác. Vì thế, để một lý tưởng có được ảnh hưởng tích cực thì Lý Tưởng đó nên có một số đặc tính và tiêu chuẩn.

Lúc này, bài Rollo nên thúc đẩy Cursillistas trở thành những người cao thượng. Với lý do này, Lý Tưởng được đề nghị phải là mẫu đầu tiên của sự hoàn hảo, cao nhất và vĩ đại nhất – Lý Tưởng là một hình ảnh về những gì chúng ta muốn trở thành, nếu chúng ta có thể trở nên điều hay con con người mà chúng ta muốn.

Mục 8 phác họa các loại lý tưởng khác nhau để các Cursillistas xét xem Lý Tưởng của họ thuộc loại nào. Điều này giúp Cursillistas nghĩ đến một bước xa hơn trong Lý Tưởng của họ. Có vô số lý tưởng sẽ làm động lực thúc đẩy chúng ta và sinh lợi cho chúng ta. Tới thời điểm này của bài Rollo, có một số Cursillistas chưa thực sự biết Lý Tưởng của mình là gì. Họ từng thấy sự thiếu sót trong lối sống của họ. Họ từng đang sống cuộc đời không chủ đích, vô phương hướng và thiếu kết hiệp với đời sống của họ.

Thuyết trình viên, khi trình bày phần này, khích động người Cursillistas để họ nghĩ tới điều họ thật sự đang nhắm tới trong mọi lãnh vực của cuộc đời họ.

Mục 9 là phần đưa ra những kết quả bất ngờ thật sự và giúp gạt bỏ các lý tưởng sai lầm. Cách tốt nhất để đạt mục tiêu của bài nói là đặt thuyết trình viên vào vị trí của người muốn lén đặt bom bên trong một lâu đài, giả dạng như là một vị khách bình lặng, lang thang qua mặt mọi người trong các phòng cho đến khi anh ta đến giữa trung tâm của pháo đài nơi mà anh ta lén đặt quả bom - trường hợp này là giai đoạn chót của bài nói “Lý Tưởng là gì?” - Tạo kết quả của một ngạc nhiên thật sự và đánh đổ được những lý tưởng sai lạc, kết thúc ngay tức khắc, như để tránh khỏi bị kẹt trong đám gạch vụn.

Trong suốt diễn tiến bài Lý Tưởng, thuyết trình viên đã nói với tham dự viên một cách gián tiếp; trong phần cuối cùng này (chấm dứt Mục 9) - một hàng quan trọng nhất của bài; người thuyết trình như tình cờ trực tiếp và rõ ràng khám phá ra Lý Tưởng “của bạn” là chỉ cần quan sát xem ý nghĩ “của bạn”, thì giờ rồi rãnh “của bạn”, tiền bạc “của bạn”, nghị lực “của bạn” đang ở đâu. Thì chỗ đó là Lý Tưởng “của bạn”!

Thời lượng: Không quá 25 phút.

 **ROLLO MẪU - (25 phút)**

LÝ TƯỞNG

1. DẪN NHẬP

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thày Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (*Tên Thánh – Họ Tên*), tham dự Khóa (*Khóa mấy, năm nào, ở đâu*)

Thật hân hạnh được đứng đây để chia sẻ với quý anh/chị về Rollo Lý Tường.

Thưa quý anh/chị,

Chắc chắn lúc này tâm hồn quý anh/chị cũng tạm lắng dịu, tạm quên đi một phần nào những bận rộn vây bủa hàng ngày và đây là dịp để chúng ta có thể nhìn sâu vào tâm hồn, hầu suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích cuộc đời của mình.

Thật sự, để chú tâm vào vấn đề này thì chẳng dễ dàng chút nào. Cuộc sống thường tràn ngập những bận khoăn lo lắng không những về gia đình, con cái, công việc; mà ngay cả những giao tiếp với xã hội hàng ngày đôi khi cũng làm cho đầu óc chúng ta bị điên đảo. Vì thế, làm gì còn thì giờ để chúng ta suy nghĩ về lý tưởng, mà thực ra nó lại chính là nền tảng, là hướng đi của đời sống mỗi con người, vì nó thường hiện hữu qua những ước mơ tiềm ẩn trong những suy nghĩ hàng ngày của chúng ta.

Vì Lý Tưởng là nền tảng, là hướng đi của con người, nên câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: Thế nào là một con người? Hay con người là gì?

Để trả lời câu hỏi hóc búa này, có lẽ chúng ta phải đi từ khởi điểm sự so sánh, so sánh giữa con người với những tạo vật khác, từ đó chúng ta mới có thể xác định rõ ràng con người là gì.

Thưa quý anh/chị,

2. CON NGƯỜI LÀ MỘT SINH VẬT SIÊU VIỆT.

Thật vậy, nhìn vào tạo vật thiên nhiên chúng ta thấy

- **Thứ nhất:** Tĩnh vật – Nó không có sự sống. Nó không sinh....không chết...nhưng hiện hữu... (thí dụ: đá, đất, cát, nước .v.v..)
- **Thứ hai:** là Thực vật – Thực vật được tạo thành bởi những tế bào sống. Chúng được sinh ra, sinh sôi nảy nở rồi chết. Chúng không tự di chuyển ra khỏi vị trí chúng hiện diện. (Thí dụ: cây cối, rau cỏ, bông kiểng .v.v..)
- **Thứ ba:** Giới động vật – Về động vật gồm có hai loài riêng biệt:
 - Loài động vật không có lý trí (chúng ta gọi là thú vật), những tạo vật này có đời sống và khả năng di chuyển, có cảm giác và có bản năng. Tuy nhiên chúng không có khả năng suy nghĩ (thí dụ: các loài gia súc, chim cá .v.v..)
 - Loài động vật có trí khôn – **Thưa quý anh/chị**, con người trội vượt hơn thú vật và thực vật nhờ có khả năng suy nghĩ. Con người có trí tuệ, ý chí và khả năng chọn lựa đường lối hành động cho riêng mình.

Như thế - **Thưa quý anh/chị**: trí tuệ, ý chí và tự do đã tạo con người trở thành một sinh vật siêu việt, **là vì**:

- **Trí năng:** cho con người khả năng để suy nghĩ, để hiểu biết các ý niệm và tìm kiếm sự thật.

- **Tự do:** cho con người khả năng chọn lựa phương thức hành động; tự do còn cho khả năng để xác định điều tốt xấu. **Và:**
- **Ý chí:** cho con người khả năng theo đuổi những điều mình mơ ước.

Tóm lại: Con người được ban cho trí năng, ý chí và sự tự do – với những hồng ân này, con người có thể định hướng và điều khiển hành động của mình hướng về một mục đích, đó là Lý Tưởng. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, đời sống con người tự nó không phải là một mục đích, mà nó chỉ là phương thế để đi tới mục đích.

Như vậy, câu hỏi được đặt ra là:

3. LÝ TƯỞNG LÀ GÌ?

Lý Tưởng là những gì chúng ta nghĩ tới và suy tư: tức là một “ý tưởng” quan trọng mà nó tạo nên ý nghĩa, mục tiêu cho đời sống và thúc đẩy chúng ta dồn mọi nỗ lực để đạt được.

Đồng thời:

Lý Tưởng là tập hợp các ý tưởng, nguyện vọng và sở thích, nó cấu tạo thành tâm điểm của đời sống, nó định đoạt ý chí của chúng ta;” (nó thu hút và dẫn đưa ta đi về hướng mà ta muốn đạt tới).

Như vậy,

Lý tưởng có thể được định nghĩa: là trung tâm các mục đích, là tổng hợp các tư tưởng, ước vọng của chúng ta. Tập hợp này lôi cuốn con người và thúc đẩy con người phải đạt được nó. Lý tưởng là động lực biến các nỗ lực của chúng ta thành hiện thực. Tóm lại, lý tưởng làm nên hạnh phúc, là cái trực, là trung tâm đời sống của một con người.

Thưa quý anh/chị, để hiểu rõ hơn, chúng ta cần đi vào phần:

4. PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa này bao gồm 2 yếu tố:

Thứ nhất là,

- (1) **Viễn ảnh** – Viễn ảnh là tổng hợp các tư tưởng, các ước vọng và các sở thích tạo thành tâm điểm của đời sống. Viễn ảnh thường cố định. Nó cho ta một khung sườn, một cấu trúc để ta có thể am hiểu về lý tưởng của mình.

Như vậy

A. Nó là tổng hợp các ý tưởng, các khuynh hướng tạo cho con người có những nguyện vọng, những cảm xúc hướng về một chủ đích đã định, (tới một xác tín làm chủ đời sống).

B. Nó là sở thích: chúng ta có khả năng xét đoán và lựa chọn cái gì mình thích, (như trở thành bác sĩ, lập gia đình, thậm chí có người không thích học nhưng thích làm một cái gì khác hơn).

C. Nó là tâm điểm của đời sống - đời sống chúng ta luôn chuyển động theo ý tưởng, ước vọng và sở thích mà nó tác động và trở thành tâm điểm thu hút chúng ta. Nó giống như cái cột buồm lèo lái đời sống mà mọi ý tưởng của con người đều gắn liền vào đó.

Thứ hai là....

(2) **Động lực** – động lực là lực chuyển động hay là sức mạnh làm cho chúng ta di động về phía viễn ảnh. Nó tạo sức mạnh cho chúng ta hành động và chúng ta có thể nói - động lực là ước muốn hay nỗ lực để chúng ta theo đuổi Lý Tưởng một cách có ý thức.

A. Động lực định đoạt ý chí của chúng ta - đó là sức mạnh hay năng lực chẳng phải chỉ để chúng ta nghĩ tới hay dự tính, mà chính là để giúp chúng ta tiến tới và hành động.

B. Động lực cũng thúc đẩy các nỗ lực của chúng ta - làm cho chúng ta mạnh mẽ tiến vào hành động hầu đạt tới viễn ảnh.

C. Động lực phải thực tiễn - những mục tiêu có thật chứ không phải là ảo tưởng.

Thưa quý anh/chi,

Cả hai yếu tố trên phải hiện diện, nếu không thì đó không phải là Lý Tưởng. Không viễn ảnh tức là không có tầm nhìn thì chúng ta không thể biết Lý Tưởng của chúng ta ở đâu. Không có động lực, thì chúng ta không thể tiến tới đích. Vì vậy, cả mục tiêu lẫn mức độ xả thân sẽ xác định Lý Tưởng của một con người.

Và bây giờ chúng ta bước sang phần

5. CẦN CÓ MỘT LÝ TƯỞNG

Đời sống một người lên xuống như nước thủy triều tùy theo Lý Tưởng của họ. Mọi người đều có lý tưởng. Chúng ta có thể không lưu tâm một cách ý thức tới Lý Tưởng của chúng ta, nhưng Lý Tưởng ấy vẫn có. Thật khó có thể sống nếu không có lý tưởng. Lý Tưởng tiến hóa cùng với ước vọng của con người. Lý Tưởng mỗi lúc mỗi khác, từ thơ ấu đến tuổi trưởng thành. Như chúng ta thấy:

- Lý Tưởng của trẻ con: là đồ chơi, trò chơi, cần cha mẹ giúp đỡ, Rước Lễ Làn Đầu...
- Lý Tưởng của tuổi thanh xuân: là trường học, thể thao, điểm số...
- Lý tưởng của thời thanh niên là sự thành công trong việc học, thể dục thể thao, mua sắm xe cộ, áo quần thời trang, việc yêu đương...
- Lý Tưởng của người trưởng thành: là gia đình, danh dự, tiếng tăm, nhà cửa...

Lý Tưởng không chỉ hiện hữu trong con người, mà còn xác định cái chủ yếu, điều khiển và lèo lái đời sống con người.

Bởi lẽ mọi người đều có tiêu đích để đạt đến, nên không một ai là không có lý tưởng.

Vậy thưa quý anh/chị

6. ẢNH HƯỞNG CỦA LÝ TƯỞNG TRÊN ĐỜI SỐNG như thế nào?

Trước hết chúng ta bàn về:

a). Lý Tưởng đích thực

A. Lý tưởng giống như cột buồm của một chiếc thuyền buồm - Một người không có Lý Tưởng đích thực thì giống như một chiếc thuyền buồm không có cột buồm, lênh đênh trên biển cả (trần đời) mênh mông...

B. Một Lý Tưởng đích thực làm cho đời sống có mục đích và ý nghĩa; nó thúc đẩy ta vượt lên trên chính cái bình thường của mình. Nó tạo cho ta trở thành một cá nhân sống động, đầy hy vọng, thực tế và không vị kỷ, một người biết kiểm soát đời sống của riêng mình và yêu thương chính cuộc sống ấy. (Ví dụ: *Làm việc cực nhọc, làm ra tiền để hoang phí trong chơi cờ bạc... khác với làm việc cực nhọc để dùng tiền mua nhà cho gia đình và để giáo dục con cái.v.v..*).

C. Lý Tưởng tạo ra niềm lạc quan. Thật vậy, khi có lý tưởng để sống, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.

D. Lý Tưởng giúp định hướng các hoạt động của chúng ta, chúng ta làm vì lòng xác tín, chứ không phải làm theo bản năng. Chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu; chúng ta đang làm gì và tại sao? Lý tưởng cho ta một mục đích, cho ta sống có ý nghĩa và nó khiến những nỗ lực của chúng ta trở nên giá trị.

E. Cuộc sống con người được định hướng không phải do bản năng mà là do lòng xác tín. Lý Tưởng có năng lực trở nên quan trọng hơn chính cuộc sống bản thân.

Những gì vừa nêu ra cho thấy đó là một Lý Tưởng đích thực – Vậy thế nào là một.

b). Lý Tưởng giả tạo.

Một Lý Tưởng giả tạo thường gây thất vọng và chán nản.

Nó cản trở không cho con người cố gắng đạt tới một Lý Tưởng mới mà điều đó có thể là một Lý Tưởng đích thực.

(người nói có thể cho một thí dụ về một mơ ước viễn vông, không thực tiễn làm mất thì giờ hoặc gây đau đớn cho bản thân v.v.)

Vì vậy con người phải cẩn thận đánh giá để lựa chọn cho mình một lý tưởng, nhưng cũng đừng quá thận trọng đến nỗi không bao giờ dám xả thân, hay không bao giờ liều thử hoặc chấp nhận một sự thách đố.

Thưa quý anh/chị,

Chúng ta đã hiểu thế nào là lý tưởng. Giờ chúng ta đi tìm:

7. ĐẶC TÍNH CỦA MỘT LÝ TƯỞNG ĐÍCH THỰC.

Đời sống của chúng ta phản ánh lý tưởng của chúng ta. Sự thực là như vậy. Cho nên điều quan trọng là lý tưởng của chúng ta phải có tính cách đích thực, tức là lý tưởng đó phải có khả năng thỏa mãn được những nhu cầu của mình. Một lý tưởng đích thực phải gồm 4 tính chất – (1) lý tưởng đó phải quan trọng, (2) hoàn hảo, (3) có thể thực hiện được và (4) có sức thúc đẩy.

- **Thứ nhất: Lý tưởng phải có tính cách quan trọng** – tức là nó phải mang lại cho chúng ta một ý nghĩa lớn lao và luôn thúc đẩy chúng ta đi tới.
- **Thứ hai: Lý tưởng phải có tính cách hoàn hảo** – tức là Lý tưởng này phải có tính cách gây cảm hứng cho ta biết hy sinh và quên mình. Lý tưởng phải thôi thúc chúng ta cố gắng hết khả năng và khuyến khích ta sống trọn vẹn đời sống cho lý tưởng, bởi vì nó sẽ giúp ta trở thành một người trưởng thành và hữu ích.
- **Thứ ba: Lý tưởng phải có tính cách khả thi** - nghĩa là, lý tưởng đích thực phải là một lý tưởng có thể đạt được. Nếu lý tưởng không thể đạt được, chúng ta sẽ phí phạm khả năng và thời giờ, để tiến tới một mục tiêu không đáp ứng được những gì mình mong muốn.
- **Thứ tư: Lý tưởng phải có tính cách thúc đẩy** - Lý tưởng đích thực sẽ cung cấp nghị lực và sự can đảm, để tiếp tục tiến tới mục đích mặc dầu gặp các trở ngại về thời gian, về nghị lực, cùng những phiền toái và các trở ngại khác mà chúng ta phải đương đầu trong suốt cuộc đời.

Tạm thời, tôi xin đơn cử một số Lý Tưởng để chúng ta dễ dàng nhận ra đâu là lý tưởng ta đang theo đuổi.

8. CÁC LOẠI LÝ TƯỞNG:

- **Thứ nhất - Lý tưởng theo chủ đề** – là lý tưởng thiên về những sinh hoạt tập thể như gia đình, đoàn thể, quốc gia và thế giới.
- **Thứ hai - Lý tưởng theo mục đích** – là những lý tưởng nhắm vào sự giàu sang, vinh quang, danh tiếng, danh dự, uy tín, hoà bình, công lý, hạnh phúc, thể thao, thú vui chơi và nhiều thứ khác.
- **Thứ ba - Lý tưởng mơ hồ, giả hình** – là một lý tưởng mà chúng ta mong ước, nhưng chỉ luôn luôn là những ước mơ không thể thực hiện được.
- **Thứ bốn - Lý tưởng đích thực** – một lý tưởng thật sự là một lý tưởng có khả năng thúc đẩy chúng ta. Thí dụ: Một người nói rằng họ đang quan tâm đến những người vô gia cư, người kém may mắn của thế giới và rồi họ đã cống hiến thời giờ và tiền bạc cho lý tưởng đáng quý này.

Tựa quý anh/chị, để đi đến kết luận, tôi xin quý anh/chị hãy nhìn vào

9. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NHẬN BIẾT LÝ TƯỞNG CỦA MÌNH.

Thật vậy, điều quan trọng là phải biết lý tưởng của mình, nếu không biết rõ và hiểu thấu lý tưởng của mình, quý anh/chị có thể trở thành nạn nhân của chính mình, sống vất vưởng không định hướng, chán nản và thất vọng.

Để nhìn rõ vấn đề này, chúng ta có thể tạm so sánh cơ cấu và hướng đi của một chiếc thuyền buồm với một người và hướng đi cuộc đời của người ấy. Cái cột buồm chính của con thuyền giữ vững được các cánh buồm và toàn thể thân thuyền - để đưa con thuyền tiến được về đến bến. Không có cột buồm con thuyền sẽ lênh đênh vô định hướng và... Cũng vậy, cột buồm của chúng ta là lý tưởng của chúng ta và nếu không có một nhận thức rõ ràng về lý tưởng đó, chúng ta cũng cứ bị lang thang không định hướng trong cuộc đời và quay cuồng theo những người chung quanh. Cột buồm của con tàu được đóng vào thân thuyền để giữ cho nó được vững chắc và an toàn. Cũng vậy, lý tưởng của chúng ta phải được gắn chặt vào đời sống, để đời sống của chúng ta được bảo đảm và ổn định. Một con người (chúng ta ai cũng là con người) phải được triển nở bởi lý tưởng của mình, (điều mà chúng ta ai cũng phải cố gắng như vậy) bởi vì nó hỗ trợ và hướng dẫn toàn thể đời sống của chúng ta.

Lý Tưởng của bạn là gì?

Lý Tưởng của tôi là gì?

Có một cách thức đơn giản và thực tế giúp khám phá ra Lý Tưởng của quý anh/chị. Quý anh/chị chỉ cần quan sát một đứa trẻ đang làm gì để chuẩn bị đưa con điều bay lên. Nó chỉ cần nắm một nắm bụi, tung lên không, nắm bụi ấy xác định gió sẽ thổi con điều của nó bay về hướng nào.

Vì vậy, để khám phá ra lý tưởng của quý anh/chị, công việc giản dị phải làm là tự quan sát xem tư tưởng, thời giờ rảnh rỗi và nghị lực của mình qui hướng về đâu. Đó chính là lý tưởng của quý anh/chị.

Bây giờ tôi đề nghị quý anh/chị hãy suy xét xem lý tưởng của quý anh/chị là gì? ... Để có thể trả lời một cách thấu đáo, tôi xin đặt mấy câu hỏi sau đây, hầu quý anh/chị dễ dàng nhận ra lý tưởng mà mình đang theo đuổi:

- Tư tưởng của tôi đang hướng về đâu?
- Tôi nghĩ về điều gì nhiều nhất?
- Tôi làm gì với thời giờ rảnh rỗi?
- Tôi tiêu pha tiền bạc vào khoản nào?
- Cái gì làm tôi sung sướng nhất trong đời?

Trả lời những câu hỏi trên đây, quý anh/ chị chắc chắn sẽ khám phá ra đâu là lý tưởng của mình!

Lưu ý: Sau bài này không đọc Kinh Tạ Ôn.

3. ROLLO 2: ON THƯỜNG SÙNG

(ON SÙNG THƯỜNG XUYÊN)

TỔNG HỢP

Bài “Lý Tưởng” phân biệt cho ta thấy rõ con người khác với các vật khác vì có khả năng quyết định và hành xử tự do. Bài “Ân Thường Sùng” cho thấy tính tự do của Thiên Chúa, Thiên Chúa tự do thông ban sức sống thần linh Ba ngôi cho con người, mời gọi con người tự do đáp ứng, tự do nhận lấy sức sống mới này bằng con đường cải tâm liên li (metanoia). Bài “On Thường Sùng” giới thiệu sự thật về con người Ki-tô hữu. Như vậy, con người được thần hoá, và trở thành người một cách trọn vẹn hơn, sống động hơn và trưởng thành hơn trong khả năng của mình để tôn vinh Thiên Chúa.

Lời mời gọi ta tiến tới một mối quan hệ mật thiết mới xuất phát từ tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với chúng ta, làm nên xương thịt trong con người của Đức Giê-su, Con yêu dấu Chúa. Con người, được thông phần sự sống của Thiên Chúa nên được mời gọi sống mật thiết với Người như con cái. Bài rollo này vì diễn tả cuộc hội ngộ giữa tự do con người và ân sủng của Thiên Chúa, nên xác định vị trí cho bài tiếp sau, đó là bài “Giáo Dân trong Hội Thánh”.

“On Thường Sùng” được ta coi như là lòng Thiên Chúa ước ao gọi ta hãy kết bạn thiết nghĩa với Người. Tình bạn thân thiết này rồi ra sẽ là nguồn mạch cho con người có khả năng sống thân tình với Thiên Chúa và tha nhân. Hai khía cạnh sóng đôi của tình bạn hữu này là điều thiết yếu cho công cuộc công bố của Khoá Cursillo, và chắc chắn là điều thiết yếu cho đời sống sau khoá Cursillo, mà Phong trào gọi là “Ngày Thứ Tư”.

Bài rollo này vì là trung tâm của chủ đề ngày thứ nhất - gặp chính mình - nên nó là viên đá góc nối kết các bài về đời sống tâm linh sẽ được trình bày trong khoá. Bài phải mang tính chất hân hoan công bố tin mừng, đi kèm là chứng từ riêng tư của người trình bày bài cho thấy cách người ấy đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi.

Thời lượng: Không quá 45 phút.

DÀN BÀI

1. CON NGƯỜI TÌM KIẾM VÀ THIÊN CHÚA ĐÁP TRẢ.
2. ON SÙNG, GIAO TIẾP VỚI ĐỜI SỐNG CỦA THIÊN CHÚA.

(Thiên Chúa mời gọi một cách nhưng không để chúng ta đến với đời sống thánh thiện và để chúng ta có khả năng đáp lại).

3. CHÚNG TA ĐƯỢC THÁP NỐI VÀO TRONG CHÚA KITÔ...
4. NHƯ LÀ CON CÁI CHÚA.
5. VIỆC CHÚA BA NGÔI Ở TRONG CHÚNG TA SẼ LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC CHIA PHẦN TRONG BẢN TÍNH THIÊN CHÚA.
6. CHỨNG TỪ CÁ NHÂN.
7. CHÚNG TA LÀ THÀNH PHẦN CỦA DÂN THIÊN CHÚA.

4. ROLLO 3: NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI

TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Người giáo dân là người được thánh hóa nhờ thi hành bốn phận của mình trong tư cách là một người ở trong Giáo Hội, với trách nhiệm và ý thức lương tâm; người ấy sử dụng quyền tự do của mình làm khởi điểm để hoán cải thế giới về với Chúa Kitô; đồng thời họ cũng hy sinh cái gì là cần thiết để làm sao họ vẫn tự do thật sự, không phải hy sinh ý chí tự do của mình.

Người tín hữu giáo dân được mời gọi để làm chứng nhân sống động cho Phúc Âm trong đời sống hằng ngày của họ, bằng cách chiếu tỏa thực tại đời sống trong Ân Sủng của họ trong tất cả mọi phương diện của đời sống ấy hơn là tham gia như một người phụ tá vĩnh viễn, khiến dễ trở thành gánh nặng cho các đấng có trách nhiệm rao giảng Phúc Âm.

GHI CHÚ

Người trình bày Rollo này không nên có thái độ tán tụng giáo sĩ hay chống giáo sĩ nhưng phải có thái độ dung hòa cân bằng của một Kitô Hữu đích thực.

GIÁO HỘI

Giáo Hội không phải là tòa nhà xây bằng đá nhưng chính là Chúa Kitô trong lịch sử; Chúa muốn tiếp tục sứ mạng của Chúa trong những ai sống kết hợp với Người.

Giáo Hội bao gồm:

- Giáo Sĩ: là những người có phận sự chính thức nắm giữ chân lý đã được mặc khải và loan truyền những chân lý đó cho mọi người.
- Giáo Dân: là "những người được tạo dựng giống hình ảnh vẹn toàn của Thiên Chúa, một sự vẹn toàn bất khả xâm phạm - họ cũng là những người luôn hãnh diện về nhân phẩm và sự hoàn toàn tự do của mình."
- Sứ mạng của Giáo Dân: Làm cho Chúa Kitô thâm nhập vào mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Đặc điểm tông đồ giáo dân:

- Cá nhân: Người Kitô Hữu phải trưởng thành hoàn toàn để đạt tới sự kỳ diệu của cái thường nhật, thực thi công việc thường ngày ấy giống như mọi người, nhưng thi hành một cách hoàn hảo, tốt đẹp hơn.
- Siêu nhiên: Siêu nhiên không chỉ hệ tại ở cuộc sống đời sau, nhưng là mãi mãi sống cuộc đời Kitô Hữu hoàn hảo nhất đến trọn đời.

- Sứ mạng tông đồ: Việc tông đồ nhằm giúp mọi người sống chung quanh mình nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
- Phẩm trật: Phẩm trật được coi như là cột (xương) sống của Thân Thể Máu Nhiệm Chúa Kitô.

“Người Kitô Hữu là niềm vui, niềm vui đôi với Thiên Chúa và niềm vui đôi với tha nhân”
(ĐGH Gioan XXIII)

VỊ THẾ

Đây là bài Rollo đầu tiên sau buổi trưa của ngày thứ nhất. Thường thường không phải mọi người đều sống trong Ân Sủng cả đâu. Cũng không phải mọi người đều chăm chú nghe bài Rollo này. Mặc dầu có điều bất lợi ấy, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của tình bạn đang nảy nở, và nhờ vào những lễ thật mới được tỏ bày, các tham dự viên sẽ hăm hở thích thú hơn. Tốt nhất là đừng làm cho bài nói quá dài.

BẦU KHÍ

Nói chung thì bầu khí vẫn còn lạnh nhạt. Bài Rollo Lý Tưởng đã làm cho đa số tham dự viên bối rối, nhưng bài Rollo “Ân Sủng” có lẽ đã có hiệu quả xoa dịu phần nào nhờ đề cập tới việc tham dự viên có khả năng thực hiện được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

MỤC TIÊU

Phải hiểu rằng Giáo Hội không phải là toà nhà người ta vào bằng “cửa rộng”; mà còn phải hiểu rằng điều mà Chúa Kitô ước mong ở bản thân chúng ta là hãy để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta, nhờ thế chúng ta trở nên nguồn suối cuộc sống Chúa Kitô.

KỸ THUẬT

Người trình bày bài Rollo cần tập trung vào những điểm đơn sơ gọn gàng trong phần dàn bài và chỉ cần khai triển các điểm ấy một cách sống động mà thôi.

VĂN THỂ

Bài Rollo này phải được trình bày một cách gọn gàng, điềm tĩnh, đầy thuyết phục, để làm sao nó có thể thu hút được thính viên, mặc dầu Rollo được trình bày sau bữa ăn trưa, lúc mà tham dự viên thường mệt mỏi. Những sự thật phải được trình bày rõ ràng theo hướng mà các sự thật ấy nhắm tới. Sự thật phải là tâm điểm cần được nhắm đến, như mũi tên xuyên suốt vào tâm khảm vậy

DÀN BÀI

1. DẪN NHẬP

A. Xã hội chúng ta đang giao động vì nhiều vấn đề nghiêm trọng: Chiến tranh, nghèo đói, thù hận, kỳ thị, bất công xã hội.

B. Các vấn nạn ấy chỉ là triệu chứng.

C. Chỉ có Chúa Kitô là giải pháp duy nhất cho những vấn nạn ấy.

2. GIÁO HỘI LÀ GÌ?

A. Giáo Hội không phải là tòa nhà xây bằng đá nhưng chính là Chúa Kitô, một Chúa Kitô trong lịch sử, muốn tiếp tục sứ mạng của Người nơi những ai sống kết hợp với Người. Thế giới đang chứa đầy những điều bất hảo (vũ khí nguyên tử, khủng bố, v.v...) và công cuộc cứu rỗi thế giới ấy thì gắn liền với Giáo Hội của Chúa.

B. Dân Chúa là Ánh Sáng, là Muối và là Men Bột của thế gian.

C. Sự hoán cải thế giới là trách nhiệm hàng đầu của Giáo Hội, nó phải được hoàn tất qua hai phương cách khác nhau nhưng cùng một góc độ chính yếu như nhau:

(1) Hoán cải con người bằng Ân Sủng của Chúa.

(2) Hoán cải thế giới bởi những con người sống trong Ân Sủng của Chúa.

Phương cách thứ nhất thuộc về hàng Giáo Sĩ.

Phương cách thứ hai thuộc về Giáo Dân.

Tuy nhiên, Giáo Hội bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân và không một thành phần nào có thể thắng tiến mà không cần đến thành phần kia. Mọi phần tử đều theo đuổi cùng một mục đích, dưới những góc độ khác nhau, mà thánh ý Chúa Cha đã đặt định cho họ.

Bởi vì chúng ta, những người có mặt trong Khóa Cursillo này, đều là giáo dân, chúng ta chỉ xét tới phần liên hệ đến chúng ta trong Giáo Hội mà thôi.

3. NHỮNG GÌ NGƯỜI GIÁO DÂN KHÔNG NÊN

Người giáo dân không thần thánh hoá giáo sĩ, cũng không đối nghịch với giáo sĩ.

Giáo sĩ (thần thánh hoá giáo sĩ)

Có hai thành phần trong nhóm này là:

- Một loại có vẻ “tôn thờ vị thế của các giáo sĩ”; thường xem lời nói của cha cố quan trọng hơn Lời Chúa dạy.

- Loại hai dường như thích nói mà không thích làm, và chắc chắn không làm điều mình nói. Họ nói nhiều chứ không hành động.

Đối nghịch giáo sĩ:

- Họ không thích hàng giáo sĩ chỉ vì những người họ không thích ấy là giáo sĩ.

4. NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ AI

Định nghĩa: Giáo dân là những ai hiểu và sống trong thế giới theo như Chúa dạy.

Đức Giáo Hoàng Piô XII định nghĩa giáo dân là *“những người được tác thành trong sự toàn vẹn bất khả xâm phạm của mình như là hình ảnh Thiên Chúa; là những người sống hãnh diện về nhân cách của mình và về quyền tự do chính đáng của mình.”*

5. SỨ MẠNG ĐẶC THÙ CỦA GIÁO DÂN

Thế gian có được thánh hiến hay không tùy thuộc vào người giáo dân làm cho Chúa Kitô hiện diện trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trong gia đình, nơi sở làm, cả những nơi gặp gỡ vui chơi giải trí, vv... (ĐGH Piô XII)

A. Sứ mạng của một người giáo dân xuất phát từ phép Rửa Tội, từ phép Thêm Sức, từ giới răn và từ Đức Mến mà ra. Trong thư gởi Tín Hữu Galata, Chương 3 Câu 27, Thánh Phaolô viết: *“Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô, đều mặc lấy Chúa Kitô.”*

B. Sứ mạng của người giáo dân, tức vai trò nói trên của người giáo dân trong sứ mạng của Giáo Hội phải được thực thi giữa thế gian và cho thế gian.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng Chúa đã trao phó một phần lớn trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo Hội cho người tín hữu giáo dân trong niềm hiệp thông cùng với mọi thành phần dân Chúa. (*Tông Huấn Người Giáo Dân Kitô Hữu # 32*)

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc chúng ta qua Hiến Chế Evangelii Nuntiandi #70: *“Trách nhiệm hàng đầu và ngay lập tức của người tín hữu không phải là thiết lập và phát triển giáo xứ - đó là trách nhiệm đặc thù của chủ chăn - nhưng hãy dùng những tài năng sẵn có mà gây ảnh hưởng vào những lãnh vực của trần thế. Cảnh đồng truyền giáo là một thế giới bao la và phức tạp, như là lãnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, đồng thời cũng là một thế giới của nền văn hoá, khoa học, nghệ thuật, truyền thông, và cả đời sống quốc tế nữa”.*

C. Giáo Dân không những chỉ trở thành người mang Tin Mừng đến cho người khác, mà còn là người thật sự sống Tin Mừng ấy. Khi một người tín hữu không nói về Chúa Kitô và về Tin Mừng của Chúa thì đó là dấu chỉ chắc chắn cho thấy người tín hữu ấy chưa thật sự xác tín về tầm quan trọng của Kitô Giáo. Vấn đề không phải ở chỗ luôn luôn nói về Chúa mà chính là phải tràn đầy Ân Sủng Chúa đến nỗi nó phải bộc phát ra ngoài.

6. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

A. Cá nhân: Người Kitô Hữu phải dùng những hồng ân và tài năng Chúa ban để phục vụ Chúa và mở rộng nước Chúa. Người Kitô Hữu phải trưởng thành hoàn toàn để đạt tới sự kỳ diệu của cái thường nhật, thực thi công việc thường ngày ấy giống như mọi người, nhưng thi hành một cách hoàn hảo, tốt đẹp hơn.

B. Siêu Nhiên: Siêu nhiên không chỉ hệ tại ở cuộc sống đời sau, nhưng là mãi mãi sống cuộc đời Kitô Hữu hoàn hảo nhất đến trọn đời.

Vương Quốc của chúng ta không phải ở thế gian này, tuy chính nó làm cho trần gian này đầy tràn giá trị. Điều quan trọng duy nhất là hiệu quả của cuộc sống chúng ta cách riêng đối với tha nhân và sự phán xét của Thiên Chúa.

C. Giáo Hội: Có nghĩa là việc tông đồ này là việc của toàn thể Giáo Hội

D. Tông Đò: Sứ mạng tông đò bao hàm việc cứu rỗi mọi người chung quanh ta. Chúng ta không thể tự cô lập chúng ta ra khỏi thế giới.

7. KẾT LUẬN

Mỗi người có khả năng khám phá và hoàn thành Chân và Thiện trong thế giới, nhưng nếu không khám phá ra được thì không thể nào hoàn thành được. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống mình, tùy theo nhân cách và hoàn cảnh riêng phải mang Chân và Thiện đến cho thế gian. Đó chính là sứ mạng của chúng ta, người tín hữu giáo dân. Sứ mạng ấy cũng đem đến cho chúng ta cơ hội sống Tin Mừng Phúc Âm trong Ôn Thánh Sùng.

Hãy phục vụ Giáo Hội theo cách thức ấy để biến cải thế giới bằng sống đời sống Ôn Sùng.

Hãy là những Kitô Hữu đích thực như Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII mô tả:

“Người Kitô Hữu là niềm vui, niềm vui cho chính mình, cho Thiên Chúa và cho tha nhân”

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Bài Rollo này phải trình bày làm sao cho thật “linh hoạt và sống động” và không nên biến nó thành một thiên “khảo luận thần học sâu xa”. Lời chỉ dẫn này là điểm then chốt cho toàn bộ phương pháp của bài nói. Các tham dự viên không cần nghe nhiều về lý thuyết. Họ chỉ cần cảm nhận tầm quan trọng của công tác tông đò đối với đời sống của họ.

Bài Rollo trình bày cái nhìn về tiếng Chúa mời gọi các tham dự viên và về mục đích vì sao họ phải sống tư cách người Kitô Hữu. Người Rollista phải bộc lộ cho thấy chính mình cảm nhận niềm phấn khởi dạt dào vì được dự phần vào Nước Chúa, và thật sự chính mình chứ không phải là ai khác được dự phần như vậy.

Chủ đích của bài Rollo này không nhằm giảng dạy toàn bộ giáo lý về mầu nhiệm “Thân Thể Chúa Kitô”, nhưng nhấn mạnh đến trách nhiệm tông đò chính là sống và cộng tác với Giáo Hội như là phần tử của Giáo Hội. Người Rollista nên tránh lý thuyết dài dòng, loại bỏ những vấn đề phức tạp và tránh thảo luận dông dài về những vấn đề thần học. Làm như vậy sẽ giúp tham dự viên khỏi đối đầu với chính mình. Các tham dự viên chỉ cần nhìn thấy và lắng nghe tính cách quan trọng và hứng khởi của công tác tông đò nơi chính người thuyết trình bài Rollo hơn là nghe lý thuyết chải chuốt về đề tài trình bày.

Người thuyết trình bài Rollo nên tập trung vào những điểm đơn sơ trong dàn bài và triển khai các điểm ấy một cách sống động. Bài này không phải là bài cần trình bày những chứng từ của bản thân người Rollista. Những người đang nghe bài trình bày đây cần nắm vững sứ mạng của chính mình nơi trần thế, chứ không cần phải tìm hiểu xem người Rollista sống sứ mạng của họ ra sao. Các bài nói sau này sẽ đề cập đến việc này. Bài Rollo này phải giải thích vài ý tưởng quan trọng đó là: Giáo Hội đã được Chúa Kitô sai đi để mang sự sống đến cho xã hội loài người, và mỗi người giáo dân phải góp phần vào sứ mạng của Giáo Hội và phải là người tông đò tích cực. Phải là hiện thân của Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: từ gia đình, sở làm, nơi giải trí...”. Mỗi điểm nên được khai triển và chứng minh bằng cách dùng các tài liệu có thẩm quyền của Giáo Hội, như các Văn Kiện của Công Đồng Vaticanô II, Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

về việc Loan Báo Tin Mừng Trong Thế Giới Ngày Nay và Tông Thư Christifideles Laici (Người Tín Hữu Giáo Dân) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng như các Văn Kiện của các vị giáo hoàng khác.

Bài Người Giáo Dân Trong Giáo Hội phải nêu ra chứng từ cho thấy tầm quan trọng của Kitô Giáo và đời sống tông đồ, nhưng không dùng chứng từ của chính bản thân mình. Ngày đầu của Khoá Cursillo có tính cách rất tổng quát (cho đến khi trình bày bài Sùng Đạo) vì thế phải thật thận trọng, không nên bảo tham dự viên phải sống như người Kitô Hữu hay như người tông đồ như thế nào. Đến lúc này, các tham dự viên tỏ ra dè dặt trước những mưu toan nào muốn cải hoá họ. Cách tốt nhất là nên phác hoạ ra cho họ thấy Lý Tưởng Kitô Hữu cao cả và hấp dẫn là đường nào.

Rollista cũng nên thận trọng trong việc sử dụng các thí dụ. Nên dùng phương cách riêng nào đó để diễn tả cho tham dự viên biết việc tông đồ có ý nghĩa gì đối với người nói bài, nhưng đừng giảng giải phải làm tông đồ như thế nào vì các bài Rollos về "Hành Đạo" và "Nghiên Cứu Môi Trường" sẽ đề cập đến vấn đề này.

Để soạn bài nói này, người Rollista phải nghiên cứu kỹ và phải thông thuộc Hiến Chương Tín Lý về Giáo Hội, Hiến Chương Mục vụ của Giáo Hội trong Thế Giới Hiện Đại, Sắc Chỉ về Tông Đồ Giáo Dân từ các Văn Kiện của Công Đồng Vaticanô II, cũng như Tông Thư của Đức Thánh Cha Phaolô VI về Rao Giảng Phúc Âm Trong Thế Giới Ngày Nay, nhất là chương I và II đoạn 70 và Tông Huấn "Christifideles Laici" của ĐGH Gioan Phaolô II. Cuốn sách "His Way – Con Đường của Chúa" của LM David Knight cũng là tài liệu tuyệt hảo nên dùng để hiểu biết thêm về trách nhiệm tông đồ của người giáo dân.

Không cần phải trích dẫn tất cả hay hầu hết các Văn Kiện Toà Thánh hay Thánh Kinh. Mục đích các tài liệu ấy là nhằm giúp người soạn bài có một cái nhìn rộng rãi về viễn ảnh của Giáo Hội đối với vị thế và vai trò của người giáo dân.

• SOẠN BÀI ROLLO

Mục 1 - Nhập đề giúp tham dự viên nhìn tổng quát về thế giới và những vấn nạn nghiêm trọng cùng những cuốn hút của nó. Quan trọng hơn đó là tiểu mục 1-B và 1-C (của Phần 1 này) đã đưa ra một khẳng định đơn giản - rằng mọi vấn nạn xảy ra trong thế giới ngày nay chỉ là triệu chứng. Và rằng giải pháp căn bản duy nhất cho các vấn nạn của thế giới đó chính là Chúa Kitô.

Mục này cho tham dự viên thấy sự thôi thúc và tầm quan trọng của tông đồ giáo dân. Không có câu trả lời nào, giải pháp nào tốt hơn cho các vấn nạn mà thế giới ngày nay đang đối diện. Mỗi một vấn nạn đều phải được giải quyết trong Chúa Kitô. Mặc dầu không phải chỉ nguyên việc trở về với Chúa là làm cho công cuộc canh tân thế giới tự động nảy sinh, đầu vậy, Chúa Kitô vẫn phải là nền tảng cho từng cuộc sống cũng như cho cuộc sống của mọi người trong xã hội.

Mục 2, nhằm giải thích ngắn gọn Giáo Hội là gì. Những ấn bản cầm nang trước đây dành quá nhiều thời giờ để cố giải thích sự bao la của một điểm rất quan trọng là "Giáo Hội". Điều cần phải nhắm vào chính là làm sáng tỏ một số điểm rất căn bản. Người thuyết trình bài Rollo này phải bỏ lại đằng sau các ý tưởng và ý niệm hời hợt họ có thể đã sẵn có

về Giáo Hội. Giáo Hội không phải là một cấu trúc, không phải là tảng đá, không là đền thờ hay thánh đường. Vĩ đại hơn thế nhiều.

Mục này chỉ nên đề cập tóm lược Giáo Lý về "Nhiệm Thể Chúa Kitô". Hãy để các bài Rollo sau khai triển các đề tài này. Giáo Hội chính là Chúa Kitô, và qua lịch sử Chúa vẫn tiếp tục công việc của Chúa nơi những ai sống trong Chúa. Giáo Hội là Dân Chúa, là Ánh Sáng, là Muối Mặn và là Men Bột của thế gian. "*Các con là ánh sáng của thế gian*". Nói một cách khác, người thuyết trình bài này phải làm sáng tỏ vấn đề này: Tuy Giáo Hội là một cơ cấu có phẩm trật, nhưng Giáo Hội vẫn là một cộng đồng những người sống và liên kết với Chúa Kitô bao gồm hàng giáo sĩ và giáo dân, và không thành phần nào có thể thăng tiến mà không cần đến thành phần khác. Mọi thành phần đều theo đuổi cùng mục đích, tùy theo vị trí của mỗi thành phần mà Thiên Chúa Cha đã đặt để.

Mục 3 minh định rõ giáo dân không thuộc thành phần gì. Mục này giải thích rõ đã là giáo dân thì người giáo dân không thể nào đóng vai trò của linh mục. Người thuyết trình phải thận trọng và tránh đừng để tham dự viên có cảm tưởng rằng muốn trở thành tông đồ, giáo dân phải thuộc về một tổ chức hoạt động tông đồ nào đó hoặc là phải tham gia vào một ban phụng vụ hay nhóm phụ trách giáo lý. Việc tông đồ trình bày trong Khoá Cursillo phải được hiểu là "một phần tử hay công cụ của Hoạt Động Mục Vụ Ngôn Sứ, và trong đó có Mục Vụ Hân Hoan Loan Báo Tin Mừng" (Tư Tưởng Nền Tảng # 652). Do đó, trong bài này cần nhấn mạnh lời kêu gọi giáo dân tham gia việc tông đồ giữa trần thế, nhưng phải tránh dùng thí dụ bản thân để hướng dẫn tham dự viên.

Mục 4 giải thích rõ thực chất Giáo Dân là ai. Giáo Dân là tất cả những ai đã lãnh nhận Phép Rửa nhưng không có chức thánh. Họ đang tiếp cận với gia đình, với công sở, chính trị và xã hội..."Người giáo dân thánh hoá họ qua việc rèn luyện để trở nên phần tử của Giáo Hội với trách nhiệm và lương tâm, dùng sự tự do như là khởi điểm cho việc hoán cải thế giới trở về với Chúa Kitô"

Mục 5 là trọng tâm của bài Rollo. Mặc dầu người giáo dân đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng Giáo Hội, nhưng họ cũng có một vai trò chuyên biệt bên trong sứ mạng của Giáo Hội. Thế nên bài Rollo hướng dẫn đến chỗ xem xét sứ mạng của người tín hữu giáo dân thật sự là cái gì. Sứ mạng của người giáo dân xuất phát từ phép Rửa Tội, từ phép Thêm Sức, từ giới răn và Đức Mến mà ra. Điểm này cũng được trình bày trong "Hiến Chế về Giáo Hội, # 33" Cũng rất tốt nếu có trích dẫn thêm các Văn Kiện của Giáo Hội cũng như các Tông Thư của các giáo hoàng.

ĐGH Piô XII nói với chúng ta: "*Sự thánh hoá thế giới tùy thuộc vào giáo dân*" có nghĩa là Chúa Kitô sẽ thâm nhập vào mọi hoàn cảnh của cuộc sống: trong gia đình, nơi công sở, nơi giải trí...Lãnh vực truyền giáo của chúng ta là tất cả nơi nào Chúa đặt để chúng ta.

ĐGH Gioan Phaolô II nói rằng "*Chúa giao phó một phần lớn trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo Hội cho người tín hữu giáo dân, trong niềm hiệp thông cùng với mọi thành phần Dân Chúa*". (Christifideles Laici # 32)

Người giáo dân mà ơn gọi đặc thù là đặt họ giữa thế gian để họ phụ trách hầu hết mọi nhiệm vụ thuộc về trần thế, người giáo dân ấy vì lý do rất chính đáng trên đây phải thực thi một kiểu cách Phúc-Âm-hóa hết sức đặc biệt.

Trách nhiệm hàng đầu và cấp thời của người tín hữu không phải là thiết lập và phát triển giáo xứ - đó là trách nhiệm đặc thù của chủ chăn - song chính là hãy dùng

những tài năng sẵn có và sinh động thuộc phần đời nơi mỗi người Kitô Hữu để áp dụng vào việc rao giảng Tin Mừng.

Cánh đồng truyền giáo thì bao la và phức tạp, như là lãnh vực chính trị, xã hội và kinh tế, cũng như cả văn hoá, khoa học, nghệ thuật... (Về Việc Rao Truyền Phúc Âm Trong Thế Giới Ngày Nay #70).

Một trong những điểm then chốt phải đề cập tới trong bài nói này là phạm vi bao quát của tông đồ giáo dân. Hầu hết các tham dự viên trong thâm tâm có khuynh hướng thu hẹp hoạt động tông đồ trong phạm vi công việc “nhà thờ”, đến nỗi như không hề nghe biết từ ngữ “thế giới” theo nghĩa rộng của nó. Nhiều ngộ nhận về sau có thể ngừa trước được nếu cái nhìn về sự biến cải xã hội được trình bày minh bạch trong bài nói để Tham Dự Viên thấu hiểu. Vấn đề này sẽ lan man cho nên tốt nhất người nói bài nên đặt ra cho các tham dự viên câu hỏi hướng dẫn liên quan đến vị trí tông đồ giáo dân trong cuộc sống hàng ngày. Những trợ tá Decuria có thể dùng thời gian thảo luận để làm sáng tỏ, nếu cần, hoặc cũng có thể gọi lên những trao đổi thảo luận để làm sao đi sâu vào Khoá Cursillo càng thấu đáo rành mạch hơn, thế nào là tông đồ giáo dân hiểu theo nghĩa rộng của nó.

Mục 6 tiếp tục khai triển những đặc điểm của sứ mạng tông đồ giáo dân. Phần này sẽ làm sáng tỏ thêm một số quan niệm sai lầm về sứ mạng tông đồ giáo dân và nhấn mạnh vài khía cạnh cần thiết khác.

Sứ mạng tông đồ giáo dân là:

- Về mặt con người: Người tín hữu giáo dân phải sống đời bình thường nơi công sở, với gia đình và bạn bè. Là giáo dân, nghĩa là cũng làm mọi công việc như tất cả mọi người, nhưng là làm một cách hoàn hảo hơn. Không cần phải làm những công việc phi thường. Mục đích là sống cuộc sống thánh thiện trong thế giới theo như những điều chân thật đã được trình bày trong Rollo “Ân Sủng”: sống trong ân sủng, làm con cái Thiên Chúa, là anh em với Chúa Kitô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần.
- Về mặt siêu nhiên: Siêu nhiên không phải là đời sống sau khi chết, nhưng là cuộc sống hoàn hảo ngay trong trần gian này. Điểm này sẽ cho thấy “siêu nhiên” không phải là ngoài tầm tay, nhưng trái lại, Thiên Chúa đang hiện hữu ngay lúc này, và những ai tìm kiếm Chúa sẽ tìm được Chúa ngay lúc này, trong cuộc sống này.
- Về mặt Giáo Hội: Nghĩa là sứ mạng này thuộc về mọi thành phần của Giáo Hội, không ai được quyền miễn trừ. Đây là nền tảng cho sự cộng tác giữa giáo dân và giáo sĩ. Đó là sự hiệp nhất trong sứ mạng chung, dù rằng phần vụ mỗi bên mỗi khác vì đa dạng.
- Về mặt Tông Đồ: chủ đích của phần này là làm sáng tỏ ý niệm về người tông đồ, và như vậy cũng định rõ ý nghĩa sứ mạng của chúng ta trong tư cách là người tông đồ giáo dân trong thế giới ngày nay. Làm một người tông đồ không phải là làm một việc gì chuyên biệt. Chúng ta không cần gia nhập một tổ chức, rồi thì bắt đầu làm những việc khác, việc mới, việc tông đồ, “tông đồ mục vụ”. Đúng hơn, việc tông đồ là những việc của cả cuộc sống, là sự sống hàng ngày của chúng ta. Bất kỳ chúng ta ở đâu, chúng ta cũng phải luôn quyết tâm đưa thế giới về cho Chúa Kitô.

Khi một người Kitô Hữu không nói về Chúa Kitô và về các việc Chúa làm thì đó là một dấu chỉ chắc chắn cho thấy người tín hữu đó chưa thật sự được thấm nhập tầm quan trọng của đạo Chúa Kitô mà họ đã tin theo.

Người tông đồ là người làm chứng về sự thật mà họ nhận biết. Người tông đồ làm những điều lớn lao, hơn là chỉ làm gương tốt mà thôi. Họ sống theo một cung cách để làm sao cho người khác nhìn thấy cách sống tốt lành của họ. Người Kitô Hữu muốn chứng tỏ cho người khác biết và chấp nhận một số những sự kiện, một số những sự thật, những sự thật có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.

Thời lượng: Không quá 35 phút.

ROLLO MẪU - (35 phút)

NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chỉ Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/ chị ngồi

1. DẪN NHẬP

Thưa quý anh/ chị

Sáng nay qua bài Rollo “lý Tưởng” chúng ta được mời gọi suy nghĩ về mục đích tối hậu của cuộc sống là sống sao cho có ý nghĩa.

Trong bài Rollo thứ hai “Ơn Thường Sủng hay còn gọi là Ơn Thánh hóa” do cha..... trình bày, giúp chúng ta hiểu mỗi người có thể có nhiều lý tưởng , nhưng chỉ có một “lý tưởng trên hết các lý tưởng” mà chúng ta phải chọn lựa để sống là: lý tưởng phù hợp với sự sống Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Bài Rollo này sẽ trình bày vai trò của chúng ta trong tư cách người giáo dân với tựa đề “Người Giáo Dân Trong Giáo Hội”.

A. Như quý anh/chị đã biết, xã hội chúng ta ngày nay đang dao động vì nhiều vấn đề nghiêm trọng như: Chiến tranh, nghèo đói, thù hận, kỳ thị, bất công.

Ngay trong cuộc sống của chúng ta cũng có những vấn đề nan giải như:

- ❖ Những khó khăn trong gia đình.
- ❖ Nạn bê phái và thiên vị tại nơi làm việc.
- ❖ Những hiểu lầm thiếu cảm thông trong các đoàn thể, cộng đoàn hoặc giáo xứ.

Bên cạnh đó, cũng có biết bao khát vọng cho hòa bình, tự do, công lý và nhất là cho sự hiệp nhất.

Thưa quý anh/chị để giải quyết các vấn nạn kể trên, các chuyên gia và các giới hữu trách đã đưa ra nhiều phương án cải tổ, thế nhưng kết quả lại trái ngược với sự mong ước của họ.

Xin dẫn chứng một vài thí dụ cụ thể:

Có nhiều Trung tâm bảo trợ xã hội, các làng SOS nuôi các em cô nhi, các cơ sở từ thiện tôn giáo giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có chốn nương thân, có cơm ăn áo mặc, có công việc làm để tạo một cuộc sống ổn định...nhưng chúng ta vẫn thấy nhan nhản người ăn xin trên các đường phố, thậm chí xuất hiện nhiều kẻ vô lương tâm, sử dụng trẻ em khuyết tật, những người già yếu để làm công cụ tìm kiếm sự hảo tâm của những người khác...

Lý do của hiện trạng trên là vì họ thiếu thông tin, thiếu sự giúp đỡ. Hậu quả là họ vẫn nghèo đói, vẫn sống đời lang thang, không thể tìm ra một cuộc sống khá hơn.

Xã hội có những trung tâm cai nghiện ma túy, nhưng ma túy thì vẫn có mặt mọi nơi và hậu quả là đa số bị tái nghiện...

Xã hội có nhà tù giam giữ tội phạm để trừng phạt và cải huấn, nhưng chính nhà tù lại là nơi họ chứng kiến đầy dẫy bạo lực, bất công của luật tù.

B. Điều này chứng tỏ là cách giải quyết của con người đã thất bại. Vì căn nguyên những xáo trộn của thế giới chính là do con người tự tách rời khỏi Thiên Chúa.

C. Thật đáng tiếc cho các nỗ lực và công sức đó, vì họ không nhận thức được rằng: chỉ có Chúa Kitô là giải pháp duy nhất cho những vấn nạn ấy mà thôi. Chúa Kitô đang hiện diện nơi trần thế, trong Giáo Hội và qua Giáo Hội.

Thưa quý anh/chị, vậy

2. GIÁO HỘI LÀ GÌ?

A. Giáo Hội không phải là tòa nhà xây bằng đá, nhưng là chính Chúa Kitô. Qua Giáo Hội, Chúa muốn tiếp tục sứ mạng của Người qua những ai sống kết hợp với Người.

Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy một tòa nhà xây bằng gạch đá. Một số có những cửa kính màu sắc rực rỡ và một cây thánh giá trên tháp cao, dấu hiệu này cho ta nhận biết đó là một Nhà Thờ.

Hình ảnh đó cũng tương tự như quý anh/chị và tôi đang nhìn nhau từ bên ngoài, chúng ta chỉ thấy khuôn mặt, dáng người với da thịt bao bọc và nó cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa người này với người kia.

Nhưng bên trong cơ thể của chúng ta, còn có quả tim, khối óc cùng các cơ phận khác, nhờ đó mà chúng ta có sự sống. Thiếu những bộ phận này chúng ta không thể nào sống được. Giáo Hội cũng vậy. Chính cái ở bên trong tòa nhà xây bằng gạch đá kia tạo nên sức sống của Giáo Hội. Đó là thành phần dân chúng khi tập hợp nhau trong tòa nhà để cầu nguyện đã làm nên Giáo Hội, thân thể của Chúa Kitô.

Nói một cách khác, nếu tòa nhà trên mà không có con người tụ tập thì không còn được coi là một **nhà thờ** nữa.

Thành phần dân chúng tụ tập đó được chúng ta gọi một cách hết sức thân thương là ...

B. Dân Chúa:

Thưa quý anh/chị, Dân Chúa là những người mà chúng ta có thể gặp ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống. Họ cũng chính là những người xếp lại những công việc đang dang dở, không ngại đường xá xa xôi đến đây để xác tín mình là ánh sáng, là muối mặn và là men nòng của thế gian. Họ chính là quý anh/chị đang hiện diện trong phòng học này.

Nếu Giáo Hội được khai sinh do hoạt động rao truyền Tin Mừng của chính Chúa Giêsu cùng mười hai tông đồ, thì **Dân Chúa là nhiệm thể Chúa Kitô, là Giáo Hội sống động và hiện hữu thực sự.**

Do đó **Giáo Hội là sự hiệp nhất của những người có cùng một Đức Tin, Cậy, Mến. Cùng kết hợp để làm cho niềm hy vọng được lan rộng và cùng thực hiện tình yêu Thiên Chúa và tình thương đồng loại.**

Trong chuyến viếng thăm mục vụ đến Colorado (*Hoa Kỳ*) Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói chuyện với hàng ngàn thanh niên thanh nữ tập hợp ở đó. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, người ta phỏng vấn một thanh nữ:

Được hỏi chị nghĩ gì khi hiện diện cùng với rất đông người như vậy. Chị trả lời rằng: “được nghe Đức Thánh Cha khích lệ là một điều tốt, nhưng thật là thú vị khi được gặp gỡ các bạn thanh niên nam nữ khác thuộc nhiều nguồn gốc, và khu vực địa dư khác nhau trong nước, tuy nhiên tất cả cùng một đức tin...”

Chị nói thêm: thật có một Giáo Hội vĩ đại ở đây, ngay tại nơi này”.

Lời phát biểu của chị đã nói lên tất cả. Giáo hội chính là con người.

Vì vậy ta có thể nói, **tôi là Giáo Hội, bạn là Giáo Hội và tất cả chúng ta là Giáo Hội.** Và cũng trong tâm tình đó, chúng ta mới hiểu rõ hơn trách nhiệm của

người Giáo Dân với những ưu tư hàng đầu của Giáo Hội, trong sứ mạng hoán cải thế giới và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.

Thưa quý anh/ chị

C. Sứ mạng trên được hoàn thành xuyên qua hai góc độ:

1. **Thứ nhất:** Hoán cải con người bởi ơn sủng của Chúa. Góc độ này thuộc hàng giáo sĩ.
2. **Thứ hai:** Hoán cải thế giới nhờ những con người sống trong ơn sủng. Góc độ này thuộc về giáo dân. *(nhắc lại)*

Như vậy Giáo hội bao gồm cả hai thành phần—Giáo sĩ và Giáo dân.

Thành phần này không thể thăng tiến nếu thiếu thành phần kia. Cả hai thành phần đều theo đuổi cùng một mục đích dưới những góc cạnh khác nhau mà Thánh Ý Chúa Cha đã đặt định.

Ví dụ: Các Linh mục được quyền ban các phép Bí Tích và rao giảng Tin Mừng, nhưng không thể có mặt tại nơi công sở làm việc; ngược lại, giáo dân không thể ban các phép Bí Tích, nhưng có thể hiện diện trong nhiều môi trường khác nhau, trong mọi lãnh vực xã hội, chính trị, sở làm, gia đình .v.v.

Trước khi tìm hiểu “giáo dân là ai”, chúng ta cần nhớ ...

3. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI GIÁO DÂN NÊN TRÁNH

Thứ nhất là việc thần thánh hóa giáo sĩ

- Nhiều người tôn thờ vị thế của các giáo sĩ thái quá, xem lời nói của cha cố quan trọng hơn Lời Chúa dạy.
- Lại có những người dường như thích nói mà không thích làm, bởi vì làm thì khó hơn là nói.

Thứ hai là đối nghịch với hàng giáo sĩ

- Chúng ta cũng thấy có nhiều người đối nghịch với hàng giáo sĩ chỉ vì họ không thích hàng giáo sĩ.

Bởi vì đa số chúng ta là người giáo dân, nên bài Rollo này chỉ chú trọng đến vai trò của người Giáo Dân trong Giáo Hội mà thôi.

Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu:

4. NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ AI?

Thưa quý anh/ chị

Theo Định Nghĩa: **Giáo dân là những tín hữu hiểu và sống theo lời Chúa dạy**

(xin nhắc lại)

Từ định nghĩa trên giúp chúng ta nắm bắt được một số điều:

- **Thứ nhất là** Ý tưởng Kitô Giáo không còn tồn tại như một mô lý thuyết, mà nó đã thấm nhập vào chính cuộc sống của chúng ta.
- **Thứ hai là** Trung thành với Phúc Âm. Vì chỉ có Phúc Âm mới soi sáng các quyết định của chúng ta.
- **Thứ ba là** Một giáo dân phải biết cách phấn đấu để sống với đức tin của mình, tin rằng đức tin ấy sẽ giúp vượt qua mọi chướng ngại của cuộc sống và giúp thực thi tài năng Chúa ban một cách khiêm tốn.

Đức Giáo Hoàng PIÔ XII Định Nghĩa Giáo Dân là: *“Những người được tác thành trong sự toàn vẹn, bất khả xâm phạm như là hình ảnh Thiên Chúa, là những người sống hãnh diện về nhân cách cũng như về quyền tự do chính đáng của mình”.*

Cả hai định nghĩa kể trên đều chú trọng và nhấn mạnh đến cách sống của người Giáo Dân. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được sứ mạng riêng biệt của người Giáo Dân, thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa và ta mới có thể sống trọn vẹn với ơn gọi giáo dân của mình

Vậy thì ...

5. SỨ MẠNG RIÊNG BIỆT CỦA GIÁO DÂN là gì?

Thưa quý anh/ chị

Để tìm hiểu, chúng ta hãy nghe lời của Đức Giáo Hoàng PIÔ XII: *“Thế gian có được thánh hóa hay không tùy thuộc vào người giáo dân”.* Nghĩa là: người giáo dân làm cho Chúa Kitô hiện diện trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trong gia-đình, nơi sở làm, cả những nơi gặp gỡ vui chơi giải trí..v.v.

Nếu chúng ta là Giáo Hội, thì hãy cùng nhau thực thi sứ mạng của Giáo Hội...**vì:**

A. Sứ mạng của mỗi người giáo dân khởi nguồn từ khi chịu phép Rửa Tội, từ phép Thêm Sức, từ giới răn và từ Đức Mến mà ra. Trong thư gửi tín hữu Galata Thánh Phaolô nói *“Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô, đều mặc lấy Chúa Kitô.”*(3, 27)

B. Sứ mạng của người giáo dân trong Giáo Hội phải được thực thi giữa thế gian và cho thế gian. Chúng ta không thể tránh khỏi thế gian, và cũng không thể chỉ thực thi vai trò của chúng ta đối với những người mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Nó không phải chỉ được thực hiện trong phạm vi Giáo Hội, hay trong phạm vi các cơ cấu của Giáo Hội, trong các cộng đoàn giáo xứ.

Công cuộc cứu chuộc của Chúa Cứu Thế cần được phổ cập đến mọi hoàn cảnh của cuộc sống, vào gia đình, đến bạn bè, đến nơi làm việc, và đến toàn xã hội nữa. Qua đời sống chứng nhân, chúng ta phải mang Tin Mừng đến những nơi đó. Nên nhớ là không có giải pháp nào khác để giải quyết các vấn nạn trong thế giới này ngoài Chúa Kitô.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng “Chúa giao phó một phần lớn trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo Hội cho người tín hữu giáo dân, cùng hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa” (trích trong sách Người Tín Hữu Giáo Dân chương #32).

Tuy nhiên, đó không phải là một vai trò chỉ thực hiện trong các tổ chức hay các đoàn thể thuộc giáo xứ mà thôi.

Trong Tông huấn Phúc-Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay, chương # 70, Đức Phaolô VI (Đệ Lục) nhắc nhở chúng ta: “**Trách nhiệm hàng đầu và ngay lập tức của tín hữu không phải là thiết lập và phát triển giáo xứ—đó là trách nhiệm đặc thù của chủ chăn—nhưng hãy dùng những tài năng sẵn có mà gây ảnh hưởng vào những lãnh vực của trần thế, bao gồm lãnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học nghệ thuật, truyền thông v.v”**.

Con người đang đi tìm hạnh phúc, trách nhiệm của chúng ta là phải đem hạnh phúc đến cho họ, một hạnh phúc mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban cho mà thôi. Người Kitô hữu được kêu gọi sống đời sống Kitô hữu trong thế giới, nghĩa là sống đời sống Ân Sủng một cách có ý thức. Việc làm chứng nhân của người Kitô Hữu phải sống động và trực tiếp, liên kết thật sự cách sống trọn vẹn của mình với sứ điệp mình công bố.

Thưa quý anh/chị,

C. Khi nói chuyện với các Cursillistas trong đại hội Ultreya Thế Giới năm 1966 tại Rôma, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã phác họa một chương trình bốn điểm có thể ứng dụng cho mọi giáo dân như sau:

Thứ Nhất: Nhiệm vụ thường xuyên của giáo dân là luôn luôn sống tinh thần Phúc Âm vào đời sống hằng ngày bằng cách: mỗi cá nhân kết hợp thân tình với Thiên Chúa và hiệp thông với anh chị em mình.

Chúa Giêsu đã bảo với người vừa được chữa lành và tỏ ý muốn ở lại với Chúa “Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và người đã thương anh như thế nào” (Mc 5,19).

Ngoài ra, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn Người Tín Hữu giáo dân chương #32 cũng nhấn mạnh rằng: Vậy thì, trong ý nghĩa sứ mạng của giáo hội. “*Thiên Chúa trao phó một phần lớn trách nhiệm vào tay người tín hữu giáo dân, và thông hiệp với toàn thể thành phần khác trong Dân Chúa*”.

Thứ Hai: Người giáo dân, trong khi tự chuyển đổi mình thành người Kitô Hữu đích thực, thì cũng tự hoán cải cách sống của mình. Khi đã được hoán cải, họ tin vào Tin Mừng, và làm cho Tin Mừng trở nên sống động.

Thứ Ba: Người giáo dân chấp nhận thay đổi trật tự trần thế; trong đó, họ hòa mình tham gia lãnh nhận trách nhiệm một cách nghiêm túc.

Thứ Bốn: Người giáo dân thực thi lý tưởng trần tục và lý tưởng Kitô Giáo của mình nơi trần thế và trong Giáo Hội bằng cách biến đổi cuộc sống của mình phù hợp với hình ảnh Chúa Kitô và đưa đời sống mình thâm nhập vào các hoạt

động, dẫn thân trong mọi lãnh vực trần thế như cá nhân, gia đình, xã hội, chính trị .v.v..

Nói một cách đơn giản, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (đệ lục) đã nhắc nhở chúng ta rằng, là người giáo dân, chúng ta có một vai trò hết sức quan trọng trong sứ mạng của Giáo Hội, như mới đề cập trước đây, giáo dân chiếm khối lượng phần trăm lớn nhất trong Dân Chúa. Chúng ta tự buộc mình nhận lãnh nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm và mang sứ điệp ấy đến khắp nơi trên thế giới với tính cách cá nhân cùng kết hợp với anh chị em trong Chúa Kitô.

Chúng ta không chỉ là người mang Tin Mừng mà còn là những người thật sự sống sứ điệp ấy. Chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm ấy một cách nghiêm chỉnh. Chúng ta đem sứ điệp của Chúa đến với mọi mặt của cuộc sống, không trừ chỗ nào. Đó là một sứ điệp phải được sống ở bất cứ đâu và bất cứ với ai.

Vấn đề không phải là luôn luôn nói về Chúa Kitô mà chính là được tràn đầy Ôn Sủng Chúa, đến nỗi bộc phát ra ngoài qua cách sống của chính mình.

Thưa quý anh/ chị, giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu về:

6. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Như chúng ta đã thấy, giáo dân phải thực thi sứ mạng của Giáo Hội và có một số đặc điểm giúp ta hiểu rõ sứ mạng ấy .

Các đặc điểm này có tính cách vừa cá nhân vừa cộng đồng, vừa là công việc của Ôn Sủng, vừa thuộc về Giáo Hội, vừa có tính cách tông đồ.

Chúng ta hãy bàn riêng rẽ từng điểm một của bốn điểm chính sau đây:

1. Về mặt con người:

Mỗi chúng ta được Chúa ban cho tài năng, sở trường riêng và chúng ta cần phải mang ra phục vụ cho Chúa, để Vương Quốc của Ngài trải rộng thêm.

2. Về mặt siêu nhiên:

Đó là công việc của Ôn Sủng- Sứ mạng của chúng ta là món quà của Thiên Chúa trao ban. Sự trợ giúp, khích lệ, tình thương và thần khí của Chúa sẽ chỉ đường chúng ta đi.

Siêu nhiên không có nghĩa là cuộc sống sau khi chết; nhưng chính là sống cuộc sống tràn đầy ngay trong đời sống này.

Điều quan trọng là phải cứu các linh hồn qua lối sống của ta với những người chung quanh.

3. Về mặt Giáo Hội:

Nghĩa là công việc của toàn thể Hội Thánh, không ai được miễn trừ . Đó là sứ mạng phải thực thi và chu toàn, cùng hiệp thông với Cộng đồng Kitô, sát cánh với hàng giáo phẩm.

Và đó mới thật là công việc của Chúa và của Dân Ngài

4. Về mặt tông đồ:

Sứ mạng tông đồ của chúng ta là giúp mọi người chung quanh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa và nhờ đó cũng giúp cho chúng ta, những người thực thi sứ mạng hiểu rõ thêm sự liên hệ giữa mình và Chúa đang ở mức độ nào.

Do đó, chúng ta không tự đóng cửa giam mình trong các phòng thánh nhà thờ khi mà thế giới đang cần chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống trong đó.

Sứ mạng của người giáo dân, tức là vai trò của chúng ta trong sứ mạng của Giáo Hội, có thể được tóm tắt trong câu chuyện ngắn sau đây.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, có hai phi công thuộc Lực Lượng Không Quân trở lại xem nơi mà đồng minh đã dội bom khốc liệt trong một cuộc không tập. Họ thấy có một Thánh Đường bị thiệt hại nặng. Giữa đống gạch vụn, hai anh bạn đã gặp thấy những mảnh vỡ của một bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Họ ráp lại các mảnh ấy cho bức tượng được chừa nào tốt chừa nấy. Khi họ ráp xong thì thấy còn mất hai tay. Họ không thể nào tìm ra hai tay ấy. Thay vì để bức tượng y nguyên không cánh tay như vậy, hai người làm một tấm bảng ghi những hàng chữ này:

"Chúa không có tay, ngoại trừ tay của bạn".

Chúng ta quả thật là tay chân của Chúa Giêsu để đi khắp cõi nhân sinh mà làm chứng về Chúa. Chúng ta trở thành những chứng nhân sống động, nhờ các chứng nhân này mà thế gian nhận biết Chúa Kitô sống mãi: hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (đệ nhị) nhấn nhủ các Cursillistas khắp thế giới như sau:

"Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay. Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân chúng ta dẫn bước thế giới này đến với Người. Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng chúng ta nói với mọi người."

7. KẾT LUẬN

Để kết thúc, tôi xin tóm lược lại những điều tôi vừa trình bày với quý anh/chị.

- **Điểm thứ nhất:** Chúa Kitô là giải pháp duy nhất cho những vấn nạn xã hội.
- **Điểm thứ hai:** Giáo Hội không phải là tòa nhà xây bằng đá, mà chính là con người.
- **Điểm thứ ba:** có hai thành phần chính tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô trong Giáo Hội, đó là hàng giáo sĩ và giáo dân.

- **Điểm thứ tư:** theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (đệ nhị), người giáo dân phải lãnh nhận trách nhiệm, tự hoán cải cách sống của mình, tin vào Tin Mừng và làm cho Tin Mừng trở nên sống động.

Thưa quý anh/ chị

Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng khám phá và hoàn thiện một phần nào sự thật cho thế giới ngày nay. Nếu ta không khám phá ra được thì không thể nào hoàn thiện nó. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống tùy theo nhân cách và hoàn cảnh, phải tiếp tay hoàn thiện thế giới này, vì chúng ta là Kitô Hữu Giáo Dân và đó chính là sứ mạng của chúng ta.

Đó là ý nghĩa thế nào là Kitô Hữu, là người tín hữu giáo dân sống trong lòng thế giới hôm nay.

Điều này cho ta cơ hội biến chính đời sống ta thành đời sống truyền bá Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận, chẳng còn gì hơn.

Chúng ta kết hợp với Chúa Kitô bất cứ nơi đâu và bất cứ việc gì chúng ta làm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Các thánh nhân cũng chỉ là những con người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, đã anh dũng tiến vào các môi trường xã hội hằng ngày của trần thế.

Chúng ta là những con người có khả năng tận dụng chính đáng các thực tế kỳ diệu của ân sủng để sống trọn vẹn là con Thiên Chúa, là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô cùng là đền thờ của Chúa Thánh Thần (1 Cr. 3,16-17).

Như vậy, chúng ta sẽ là những người trong cuộc sống biết thực hiện lời định nghĩa cao đẹp của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (hai ba) về người Kitô Hữu:

"Người Kitô Hữu là niềm vui - vui cho Thiên Chúa và vui cho tha nhân".

Quý anh/chị chính là những sứ giả của niềm vui ấy nơi trần thế!

Xin cảm ơn quý anh/chị đã lắng nghe.

(Xin mời quý anh/ chị cùng đứng, mở sách Chỉ Nam trang 41, chúng ta cùng cảm tạ Chúa qua kinh tạ ơn).

8. ROLLO 4: ON HIỆN SÙNG

(ON SÙNG TỨC THỜI)

TỔNG HỢP

Các Tham Dự Viên đã được nghe “lý thuyết” về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa và về lời mời như là kết quả của tình yêu ấy kêu gọi họ hãy sống như những con người Ki-tô hữu qua bài rollo On Thường Sùng. Họ cũng đã bắt đầu nhìn thấy những đường nét phác hoạ cách người Ki-tô phải sống như thế nào trong thế giới (bài Giáo Dân). Vào thời điểm này của ngày thứ nhất, thời điểm gặp gỡ chính mình và gặp gỡ việc khởi đầu công bố tình bạn thân thiết giữa Thiên Chúa và con người, có thể khoá sinh cảm thấy mình đang lẩn cẩn ở chỗ nào đó giữa thất vọng và tự mãn. “Những sự thật này có vượt quá tầm tay với của tôi không?” hoặc “Tôi như thế này cũng được lắm rồi, khi nào cần tôi sẽ chạy đến Chúa.” Một số khoá sinh tỏ ra không thiết tha, chỉ thích làm kẻ “đứng bên đường.” (Các trợ tá ngồi bàn phải nhạy bén nhận ra tình trạng tâm hồn của mỗi khoá sinh, mặc dù vẫn phải trọng tính tự do của họ.)

Bài này phải khích lệ khoá sinh, bom hy vọng vào khoá sinh: ta có thể lãnh nhận được On Sùng Thiên Chúa ban, vượt thắng được những trắc trở, đòi ta được thần hoá (người phàm trở nên người mang chất thần linh). Bài không có ý nói hết cho hiểu trọn về On sùng Chúa ban (Nghĩa là không nói “hết mọi sự bạn muốn biết về on Chúa”). Bài chỉ nhằm công bố rằng ta phải tuyệt đối cần nhờ Đức Ki-tô là Đấng nhắc nhở chúng ta: “Không có Thầy, chúng con chẳng làm được gì”, Đức Ki-tô nhắc ta nhớ như thế. Tuy nhiên bài rollo cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm chúng ta phải có để khiêm tốn lãnh nhận các ân sùng Thiên Chúa ban và biết khôn ngoan bảo toàn các On sùng ấy. Thiên Chúa ban tặng cho ta tình bạn của Người, tức ân sùng của Người; và đó vẫn chỉ là một sự ban tặng, ta không đáp ứng ấy là quyền lựa chọn của ta. Chừng nào ta mở lòng đón nhận các ân sùng ấy, các ân sùng ấy sẽ có ngay cho ta nhận lãnh, vì Thiên Chúa luôn luôn dành sẵn các ơn ấy cho ta.

Có một lúc nào đó trong lịch sử phong trào Cursillo, bài này đã được đặt tên (một cách sai lầm) là bài “Đức Tin.” Đức Tin có liên quan tới on hiện sùng. Cùng với việc cầu nguyện, Đức Tin sẽ tạo sức mạnh cho tất cả những người sẵn sàng mở lòng nhìn ra và nhận lấy những ân sùng hiện diện riêng trong mỗi giây phút trong cuộc đời. (Vì thế mà gọi là on hiện sùng.) Qua lăng kính Đức Tin, lại được nên nhạy cảm và mạnh sức nhờ việc cầu nguyện, ta nhận ra bàn tay Chúa Quan Phòng (và lời Chúa kêu gọi ta đáp ứng) trong mỗi hoàn cảnh cuộc đời.

On hiện ứng chỉ hiệu quả như Chúa muốn nếu ta biết ngoan ngoãn mở lòng đón nhận. Không biết đáp ứng ân hiện sùng, ta sẽ nên nghèo nàn thiêng liêng và mất khả năng sống như là thân thể Đức Ki-tô trong thế giới. Trong bài cũng nên có chỗ cho thấy sự phân biệt giữa “ân hiện sùng” với “On thường sùng”. “On thường sùng” là cho chúng ta trở nên con cái Chúa, còn “On hiện sùng” thì cho ta năng lực làm những công việc của con cái Thiên Chúa.

Ý niệm về tình liên đới thiêng liêng được giới thiệu qua “Palanca”; Palanca gồm những lời cầu nguyện và những hy sinh của Thân Thể Đức Ki-tô là cái máng Chúa dùng để chuyển tải lời gọi của Người đến chúng ta. Quả thật, giây phút này đây (và toàn khoá

Cursillo) là lúc Chúa tuôn đổ ân hiện sủng. (Cần nhớ rằng những bản viết truyền đạt các lời cầu nguyện và các việc hy sinh tự chúng không phải là palanca, nhưng đúng hơn chỉ là cách diễn tả được viết về palanca.) Cần cho các khoá sinh ý thức rằng toàn thể Cursillo được đẩy tới bằng palanca.

DÀN BÀI

1. ĐỊNH NGHĨA ƠN HIỆN SỦNG.

(Cũng như ân thường sủng, ân hiện sủng được Thiên Chúa tự ý ban cho "nhưng không".)

2. CHÚNG TA CẦN ƠN HIỆN SỦNG.

3. KHI NÀO THIÊN CHÚA BAN CHO CHÚNG TA ƠN HIỆN SỦNG? (Luôn luôn).

4. THIÊN CHÚA BAN CHO CHÚNG TA ƠN HIỆN SỦNG NHƯ THẾ NÀO?

5. CHÚNG TA CÓ TRÁCH NHIỆM TỰ DO ĐÁP LẠI ĐỀ NGHỊ BAN TẶNG ƠN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA.

6. VAI TRÒ CỦA ĐỨC TIN TRONG VIỆC NHÌN RA VÀ ĐÓN NHẬN ƠN HIỆN SỦNG.

7. CÁI GÌ DẪN DẮT ĐỜI SỐNG ƠN SỦNG?

Cầu nguyện và ân hiện sủng.

8. BÌNH NHIÊN LIỆU CỦA CURSILLO – PALANCA - (BỘ ĐỘNG CƠ LÀ ƠN SỦNG)

9. ROLLO 5: SÙNG ĐẠO

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

ĐỀ TÀI

Lưu ý rằng có nhiều thành kiến và quan niệm sai lầm về lòng đạo đức, nên vấn đề cần tập trung và hướng dẫn là việc tái Phúc âm hóa thế giới phải được dựa trên một trong ba điều – Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, để cho thấy thái độ sùng đạo giả dối là điều nhục cười.

CHÚ THÍCH

Bởi vì Sùng Đạo là một trong những phương thế của PT Cursillo, nên cần phải khai thác đề mục này. Để khuyến khích Tham Dự Viên nhận lãnh ơn Bí Tích Hòa Giải sau bài nói chuyện này, người Khóa Trưởng nên dùng cơ hội này mà khích động cả nhóm tham dự viên bằng cách nói: *“Một chai nước bị bịt kín, mặc dù nổi trôi trong biển cả, nhưng không một giọt nước nào có thể lọt vô được. Con tim và cái đầu bị đóng kín từ bên trong.”*

SÙNG ĐẠO: là hướng đời sống của chúng ta về Thiên Chúa.

Những quan niệm sai lầm:

Những người tưởng mình là thánh, những người tuân giữ đạo, những người Pharisêu.

Sùng đạo:

- Là một định hướng: hiểu chính xác cái mà chúng ta đang đặt trong chỗ thích nghi đầu tiên.
- Thuộc về cả đời sống của chúng ta: tất cả thực tại và khả năng của chúng ta.
- Hướng về Thiên Chúa: một nhận thức siêu nhiên về sứ mệnh của chúng ta.

Lý tưởng đích thực: Cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa định đoạt.

VỊ TRÍ:

Đây là bài rollo cuối cùng của ngày thứ nhất. Bài rollo Sùng Đạo là phần then chốt của các bài rollos trong Khóa Cursillo. Do vị trí nó chiếm trong nhóm bài nói về sự thật và do thiên hướng của các tham dự viên, bài nói chuyện này sẽ hoàn tất giai đoạn thứ nhất của Khóa Cursillo và chuẩn bị cho giai đoạn thứ 2.

KHUNG CẢNH

Tham dự viên có thể cảm thấy rất rối rắm, không biết làm gì mặc dù họ đã được tác động bởi những ý tưởng của các bài rollos trước. Họ không biết phải xử trí làm sao để hoàn thành việc đạo đức ấy một cách cụ thể và thực tiễn trong đời sống riêng của họ.

MỤC TIÊU

Bài nói chuyện này phải chống lại những thiên kiến và quan niệm sai lầm về Sùng Đạo bằng cách vạch trần những thái độ lỗ bịch qua một kiểu cách xem ra rất thật. Còn về

mặt tích cực là hãy mạnh mẽ thiết lập một quan niệm đúng đắn về lòng sùng đạo và làm nổi bật những đặc tính của lòng sùng đạo chân thật ấy.

Phần đầu, coi như là phần tiêu cực, chỉ giúp làm phần dẫn nhập cho chủ đề chính là trình bày bài Sùng Đạo không phải theo kiểu tình cảm ích kỷ, mà là như đời sống Ân Sủng, có ý thức và tăng trưởng mãi; sống động và ý thức về ánh sáng Tin Mừng.

PHƯƠNG CÁCH

Bài rollo này nên mang dấu ấn chứng từ cá nhân, nhưng phải được trình bày làm sao cho các tham dự viên có thể thấy sự hiện thân của các sự thật được tỏ lộ trong bài rollo (On) Hiện Sủng xuyên qua chứng tá đầy xác tín và niềm vui của người trình bày bài. Lý tưởng sống trong Ân Sủng không phải chỉ là điều gì có thể đạt tới, mà còn là sự thật, hấp dẫn và có tính cách mời gọi.

VĂN THỂ

Sôi nổi và tự nhiên, mạnh mẽ và trong sáng; dũng cảm và nhân bản; phấn chấn và chân thật.

DÀN BÀI

1. GIỚI THIỆU

Người giáo dân Kitô hữu thực thi sứ mạng mà họ đã được phép Rửa Tội kêu gọi nhận lãnh để kết cấu nhịp điệu bản hòa tấu 3 phần là: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.

2. NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ LÒNG SÙNG ĐẠO

A. Những người tưởng mình là thánh

Thứ sùng đạo nghe mùi hương nến và mấy cái đồ của phòng mặc áo lễ. Họ lẫn lộn sự thánh thiện với cuộc sống quỳ lạy trước người nào; chuyên gia của Giáo Hội mà on gọi của họ là làm ông/bà "từ" ở phòng mặc áo lễ. Họ xem thế giới như là kẻ thù của linh hồn, chứ không phải là những người được Chúa Kitô cứu chuộc, cứu vớt họ. Họ nhìn vào on cứu rỗi của riêng mình và quay lưng với on cứu rỗi của kẻ khác. Sự thánh thiện của họ là sự thánh thiện nơi "con đường hẹp", từ những chân trời và những hàng rào đóng kín được làm bằng những ngọn nến, những ảnh tượng, còn con tim họ thì không hề đập lên hòa nhịp với những ước muốn của Thiên Chúa.

B. Những người tuân giữ đạo - những người này ít chân thật hơn những người tưởng mình là thánh, họ giữ đạo với những lễ lạc bề ngoài, nhưng nội tâm họ thì không biết gì về đạo Chúa và họ cũng chẳng hề cố gắng để biết. Họ giữ đạo theo cái kiểu "qua cầu an toàn" để tránh khỏi sa hỏa ngục mà họ khiếp đảm lắm. Họ bước đi trong sự sợ hãi bởi vì họ không biết Tình yêu Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện của họ không có gì hơn là những lời được lặp đi lặp lại "Lạy Chúa, lạy Chúa" mà họ tin sẽ giúp họ đem họ vào nước Thiên Đàng. Lời cầu nguyện của họ không phải là một phương pháp, mà là một kiểu thời trang.

C. Những người Pharisêu: Những người này lột hết mọi chiếc áo nhân đức ra khỏi linh hồn họ để mặc lấy cái mã công lý bề ngoài. Bởi vì họ thêm thường sự vinh quang của Thiên Chúa, nên họ làm thiệt hại đến vinh quang Thiên Chúa do việc họ đặt danh tiếng

của con người lên bậc cao nhất nhằm tạo cho nhân đức của họ và sự hăng say của họ có một ý nghĩa! Họ độc quyền Kitô giáo để đòi hỏi người khác phải có các nhân đức mà chính họ không bao giờ có, và rồi vì họ không thể vào được Nước Chúa, họ ngăn cản không cho kẻ khác vào.

Những thái độ giả dối trên chỉ là những tranh biếm họa và là sự bóp méo lòng sùng đạo thật sự làm cho những người đang đi tìm chân lý quay lưng ngoảnh mặt với Chúa.

3. ĐẠO ĐỨC CHÂN THẬT VÀ ĐÍCH THỰC

A. Đòi sống Ân Sủng - đòi sống của Chúa Kitô trong chúng ta.

B. Một đời sống có ý thức - Nhờ Ân Sủng, chúng ta là con cái của Chúa Cha, là anh chị em của Chúa Kitô và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.

C. Một đời sống tăng triển - Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa phải luôn tăng triển.

D. Một đời sống chia sẻ. Cuối cùng, một đời sống trong Chúa Kitô là một đời sống được chia sẻ với các anh chị em khác. Chia sẻ Ân Sủng, mở rộng lòng với mọi người và giải bày cho họ biết lý do chúng ta vui vẻ hạnh phúc là vì Chúa thương yêu chúng ta.

4. ĐẠO ĐỨC LÀ CUỘC SỐNG:

- Nhận biết - việc gì phải làm và tại sao phải làm, loại trừ những lề thói hàng ngày những kiểu thực hành máy móc, không có ý thức và phi lý.
- Muốn - phải có khả năng quyết định, năng lực hiện thời để thúc đẩy một người đi tới hành động.
- Làm - Hành động của ý chí, biến các dự tính thành hiện thực, vượt qua mọi trở ngại.

5. LÒNG ĐẠO ĐỨC NHẬN BIẾT NƯỚC CHÚA

Lòng yêu mến Nước Chúa và phục vụ trong Nước Chúa được chuyển hóa thành tâm trạng hướng về Thiên Chúa suốt cả đời sống.

6. ĐẠO ĐỨC LÀ LÝ TƯỞNG

Nếu lý tưởng là sự tổng hợp những ý tưởng, những dự tính hay những mục tiêu dẫn đưa chúng ta tới chỗ hoàn thành một cùng đích, thì lòng đạo đức của chúng ta tạo được một lý tưởng chân thật và trọn vẹn vì cuộc đời của chúng ta chẳng ra gì cả nếu không tận hiến cho Thiên Chúa.

7. KIỂU CÁCH SỐNG ĐẠO ĐỨC

A. Tự nhiên.

Biểu lộ chân tình đời sống nội tâm thiêng liêng một cách đơn sơ đưa đến những kết quả tối hậu. Chúng ta muốn đạo Chúa chúng ta được thiết lập trên cả loài người; đó lòng tin tưởng của một người con vào Cha mình.

B. Cam đảm.

Chúng ta biết thế giới này thuộc về Chúa, và Chúa cho những người dũng cảm mượn cái thế giới ấy; chúng ta không sợ loài người bởi vì chúng ta kính sợ Thiên Chúa. Cái mà thế gian gọi là hèn nhát thì thật sự là một sự can đảm.

C. Mạnh mẽ.

Chúng ta sẵn sàng tuyên xưng đức tin chúng ta mà không hổ thẹn hoặc sợ người khác nghĩ gì về chúng ta. Do đó, thái độ chúng ta trong khi cầu nguyện và trong các việc làm đạo đức của chúng ta phải ngay thẳng và kiên vững. Chúng ta không có thể bị gọi là những ông/bà thánh ảo bởi vì chúng ta không phải là những người như vậy và chúng ta cũng không dung túng điều đó. Khác với những ông/bà thánh ảo, chúng ta sống với sức mạnh của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

D. Phấn khởi.

Chúng ta ai cũng biết câu nói sau đây nói lên một thực tại: “Một ông thánh buồn là ông thánh đáng thương”. Sự vui mừng của chúng ta phải đích thực thật sự, phải kiên định và chắc chắn vì nó phát xuất từ trong thâm tâm ta. Chúng ta biết làm sao để thành người vui mừng hạnh phúc và làm đền thờ sống động sống của Chúa Thánh Thần.

8. NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN LÒNG ĐẠO ĐỨC

Giống như cả đời sống được nuôi dưỡng chỉ bởi vài loại thức ăn nào đó, và người ta rèn luyện bằng cách làm một việc gì, thì chúng ta cũng thực hành lòng đạo đức của chúng ta bằng các việc sau đây:

A. Dâng các việc làm của chúng ta - Dâng lên Chúa mọi việc ta làm.

B. Suy gẫm - Chân lý Chúa Kitô được thể hiện trong đời sống chúng ta.

C. Thánh Lễ - Lễ Hy Tế của Chúa Kitô được ban xuống cho chúng ta, và chúng ta dâng lễ hy sinh chúng ta lên Thiên Đàng cùng với Lễ Hy Tế của Chúa Kitô.

D. Thông hiệp - Thể hiện trọn vẹn sự hiệp nhất của toàn thể chúng ta với Chúa Kitô.

E. Viếng Minh Thánh Chúa - Nhà Châu là nơi Chúa Kitô ngự, là nguồn lòng đạo đức đích thực của chúng ta và là nơi chúng ta có thể hầu chuyện với Chúa Kitô.

F. Và những phương thế đạo đức khác

GHI CHÚ

Trong bài rollo này, không cần phải đi sâu vào chi tiết về các loại đạo đức khác nhau. Khi mà các Tham Dự Viên tới gần Chúa hơn, họ sẽ tìm kiếm những phương cách thích hợp để đáp lại Thiên Chúa.

9. SỰ TOÀN HẢO CỦA LÒNG ĐẠO ĐỨC

Chúng ta là những Kitô hữu tích cực, sống đời sống Kitô giáo một cách sâu đậm, nhờ biết, hiểu và quảng bá đạo. Môi miệng chúng ta nói điều mà trái tim chúng ta chứa tràn. Nếu lòng đạo là sống đời sống của người Kitô hữu, thì sự toàn hảo của lòng đạo chúng ta phải là việc tông đồ, làm cho sự sống ấy cũng được sống động nơi người khác. Chúng ta quảng đại và muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Chúng ta là những người có tham vọng và sẽ không ngại nghĩ cho đến khi nào những kẻ khác biết Thiên Chúa yêu thương họ đến nỗi Chúa Kitô có thể sống trong họ và đời sống họ sẽ hướng trọn về Chúa.

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Bài rollo “Sùng Đạo” nếu khéo trình bày, sẽ là một trong những bài nói chuyện có hiệu quả nhất trong Khóa Cursillo. Đó là bài rollo có tác động mạnh nhất trên các tham dự viên. Qua bài này, các tham dự viên sẽ chỉnh đốn lại các giá trị của mình. Đây là lúc họ bắt đầu công việc đem Chúa vào đời sống của họ. Tuy nhiên, một phần các hiệu quả lại đến từ sự trình bày khéo léo cái quan niệm sai lầm về Sùng Đạo; người thuyết trình đầu vậy không nên bỏ quá nhiều thời giờ cho vấn đề này (7 hay 10 phút là nhiều). Những quan niệm sai lầm về lòng sùng đạo được đưa ra là để tham dự viên thấy lý do vì sao họ có cái nhìn không đúng đắn về tôn giáo. Khi những vấn đề này được giải thích một cách hợp lý thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận. Nhưng tác động chính yếu của bài rollo lại đến từ chứng tá cá nhân của thuyết trình viên. Nhìn vào người thuyết trình, các tham dự viên sẽ thấy cụ thể làm sao sống đời sống đạo đức thật sự. Họ thấy đời sống ấy hiệu quả thế nào, hấp dẫn làm sao. Những gì trước đây họ cho là vô nghĩa và chán ngấy bây giờ họ thấy có giá trị.

Bài nói chuyện phải được trình bày một cách mạnh mẽ và thuyết phục.

Có lẽ hầu hết những thất bại của bài rollo Sùng Đạo là do người thuyết trình viên không chuẩn bị chu đáo. Kết cấu ý tưởng của bài phải được trình bày rõ ràng minh bạch. Người tham dự viên có hưởng ứng được khóa Cursillo là nhờ những ý tưởng của bài “Sùng Đạo”. Chỉ hùng hồn kêu gọi người ta hoán cải thì chưa đủ, phải trình bày rõ rệt một con người được hoán cải thì phải hoán cải ra sao. Phong Trào Cursillo luôn luôn tìm cách tạo thay đổi trong những người tham dự Khóa, cả nam lẫn nữ. Phải dồn hết mọi nỗ lực để bảo đảm rằng điều làm cho các tham dự viên thay đổi chính là Kitô Giáo đích thực.

• SOẠN BÀI

Mục 1, mục mở đầu của bài nói chuyện có một phần quan trọng. Ngoài việc tổng lược các bài nói trước, phân đoạn này đề cập đến những điểm mở đầu cho thấy Sùng Đạo là cả cuộc sống của con người, giải thích rằng người Kitô hữu phải thực sự là một Kitô hữu chân chính, chứ không phải chỉ là người có làm những công việc người Kitô hữu thường làm. Phân đoạn này quan trọng vì nó chuẩn bị cho mục 3 bàn về lòng đạo đức đích thực.

Mục 2, những quan niệm sai lầm về Sùng Đạo nên được trình bày một cách kỹ lưỡng. Điểm chính được đưa ra phê bình phải được trình bày rõ ràng. Người thuyết trình có thể dễ dàng bị lạc lối khi cố vẽ ra chân dung của quan niệm sai lầm mà không nói tới điểm cần phải nói tới. Quan niệm sai lầm thứ nhất phải được trình bày ra một cách “dĩ dóm” hay “khôì hài”. Quan niệm sai lầm thứ hai có thể bàn đến với giọng hài hước, nhưng không kém phần thông cảm. Quan điểm sai lầm thứ ba thì nên dùng lời lẽ mạnh hơn. Những cái thứ giả hình kèm theo ranh mãnh thì phải cực lực lên án. Những chi tiết nhỏ làm sáng tỏ những hình ảnh minh họa người có những quan điểm sai lầm về Sùng Đạo là những chi tiết rất hữu ích. Tham dự viên nhờ đó sẽ có được một hình ảnh cụ thể về điều đang đề cập tới.

Mục 3. Chứng tá cá nhân của thuyết trình viên phải nhằm cho thấy ngày nay người ta có thể sống trong ân sủng như thế nào. Chứng tá cá nhân là cần thiết để minh họa những hình ảnh của lòng đạo đức đích thực hầu cho người ta thấy các điểm nêu lên ấy sống động trong thực tế, chứ không phải chỉ có ở trong sự tưởng tượng của một người nào.

Phần chính của chúng từ về sự hoán cải của người thuyết trình và những bước thăng tiến của người ấy phải được trình bày tiệm tiến theo tiến trình của bài rollo. Việc quan trọng là hãy để các tham dự viên biết rằng thuyết trình viên cũng là một người bình thường, cũng có một cuộc sống giống như họ trong nhiều phương diện. Đến cuối bài, khi những chúng từ về Sùng Đạo của thuyết trình viên đang được đề cập, tham dự viên sẽ tự hỏi không biết người thuyết trình viên từ đâu mà đến. Lúc bấy giờ, phần chính của chúng từ sẽ mô tả “khoảng không gian nội tâm” của người thuyết trình theo khả năng họ có, nhưng người thuyết trình luôn nhớ rằng ý niệm không làm họ bị gây sốc, nhưng là chỉ cho họ biết bất cứ người nào, kể cả chính các tham dự viên, đều có thể trở về với Chúa và trở thành “con người mới”.

Một chúng từ tốt cần 3 yếu tố: 1) tình trạng sùng đạo của thuyết trình viên trước khi họ bắt đầu hướng trọn cuộc đời mình tới Chúa; 2) sự thay đổi xảy ra làm sao, chẳng hạn như làm thế nào thuyết trình viên nhận ra giá trị và sự cần thiết của việc hướng trọn cuộc đời mình tới Chúa; 3) cuộc sống kết hợp với Chúa của thuyết trình viên bây giờ là sống như thế nào. Trong 3 yếu tố đó, yếu tố thứ 3 quan trọng nhất. Người thuyết trình phải làm cho các tham dự viên hiểu, sống hoàn toàn với Chúa nghĩa là làm sao. Lòng đạo đức trước kia cũng như sự thay đổi về sau nên dùng để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa sống hoàn toàn cho Chúa là phải làm thế nào mà thôi. Mặt khác, thuyết trình viên không cần nói tới một sự thay đổi mạnh mẽ, một sự hoán cải vĩ đại. Việc hướng trọn cuộc đời về Chúa thường là một tiến trình, và nếu có một thay đổi lớn ở một khía cạnh nào đó, thì có những khía cạnh khác thuyết trình viên đã phải trải qua những bước cải thiện có ý nghĩa.

Mục 4, thảo luận Sùng Đạo để Nên Thánh là đời sống. (1) Nhận biết đời sống của người Kitô hữu là gì và tại sao phải như vậy. Nói cách khác là nhận biết Chúa và Ngài dạy chúng ta những gì. Khi sự hiểu biết của chúng ta tập trung vào Thiên Chúa, thì những gì chúng ta nhận biết sẽ hướng về Chúa. (2) Sự mong muốn là một xúc cảm dẫn dắt chúng ta tiến tới hành động. Thánh Thiện đích thực mang chúng ta tới tình yêu thương của Chúa với trọn tất cả con tim, linh hồn và trí tuệ. (3) Cuối cùng, Thánh Thiện đích thực dẫn dắt chúng ta làm những công việc Chúa muốn chúng ta làm đó là sống một đời sống phụng sự Thiên Chúa.

Mục 5, cho biết Sùng Đạo là yêu mến Nước Chúa và phục vụ trong nước Chúa.

Mục 6, coi lòng Đạo Đức giống như một lý tưởng, như vậy mục này cũng là một đoạn hữu ích. Thuyết trình viên phải cho biết bằng cách nào Chúa đã trở thành và vẫn tiếp tục trở thành càng ngày càng quan trọng đối với họ, đến nỗi cho tới một lúc nào đó họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để có thể kết hợp với Chúa một cách mật thiết hơn. Các thuyết trình viên có thể sử dụng bài nói chuyện “Lý Tưởng” để cho người ta thấy rõ việc họ hướng trọn cuộc đời của mình về với Chúa chính là làm cho mọi sự có thể kết thành một lý tưởng tốt đẹp cho một con người - đem lại chất liệu và ý nghĩa cho đời sống, khiến cho con người sống có mục đích, cảm thấy phấn khởi để sống, sống lạc quan, xác tín và tự chủ. Một khía cạnh rất quan trọng của chúng từ là cho người ta thấy sống đời sống ân sủng là điều tốt biết bao, và mục 9 của bài “Lý Tưởng” có thể được dùng để hướng dẫn cách thức làm cho cuộc sống có giá trị hầu sống trong Chúa.

Thuyết trình viên có lẽ cũng nên dùng những ý tưởng trong bài về “Đức Tin” để phụ họa cho bài nói chuyện. Phải cho người ta thấy rõ, họ làm được như vậy (hướng trọn

cuộc đời về với Chúa) không phải là do tự họ làm, mà chính là do tác động của Chúa trong họ và họ được như vậy chính là nhờ đã biết nhận lãnh ơn phù trợ của Chúa.

Tránh đừng nói chung chung. Đừng nên nói đời sống ân sủng là "kỳ diệu", là "vĩ đại". Phải nói rõ sống kết hợp với Chúa nghĩa là làm sao và sự sống ấy đem lại cái gì cho bản thân của họ. Đừng bao giờ nói chung chung mà không dẫn chứng bằng những thí dụ cụ thể cho thấy kết quả của sự sống kết hợp ấy. Nêu lên một sự kiện và nói rõ chi tiết của sự kiện ấy thường khi rất có hiệu quả.

Đừng cho người nghe có cảm tưởng rằng cuộc sống trọn hiến cho Chúa là một cuộc sống trải đầy hoa hồng hoặc là một cuộc sống có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Thuyết trình viên cũng phải tránh lối giảng thuyết. Không được bảo các tham dự viên phải sống cuộc sống của họ như thế này thế nọ, mà chỉ trình bày cho họ thấy mình sống như thế nào đồng thời cho họ thấy rằng, việc mình khám phá ra sự đạo đức thật sự sẽ làm cho mình trở nên tốt lành hơn lên như thế nào. Cũng không được lên lớp giảng luân lý, mà chỉ làm chứng cho một lý tưởng mà thôi.

Phần quan trọng của bài nói chuyện là phần mời gọi các tham dự viên quay về với Chúa. Lời gọi mời đó phải xuất phát từ việc thuyết trình viên xác tín rằng mình đã tìm ra lý tưởng thực sự, một lý tưởng có thể trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của đời sống. Lời gọi mời như vậy phải gây thích thú và có thể thực hiện được đối với bất cứ ai muốn thử với tới như thuyết trình viên đã làm, nóng lòng muốn biết điều gì có thể xảy đến cho mình. Thực ra, lời mời "hãy đến mà xem" phải được xuất phát tự đáy lòng của thuyết trình viên.

Mục 7 mô tả kết thúc lòng đạo đức đích thực là gì. Phần này cố gắng loại bỏ những ý niệm sai lầm về tôn giáo. Sự đạo đức của chúng ta phải hữu hình, nhưng phải tự nhiên chứ đừng có vẻ bề ngoài và thời phùng. Sự đạo đức của chúng ta phải là sự đạo đức riêng của người giáo dân Kitô hữu. Chúng ta không nên cố gắng sống cuộc sống các thầy tu hoặc một kiểu cách giống như vậy. Cầu nguyện nên là một phần của mỗi ngày. Để sống đạo đức thật sự, phải cam đảm. Cái mà người đời gọi là cam đảm, trong thực tế chỉ là sự hèn nhát. Ta phải tuyên dương đạo Chúa bất chấp những người khác nghĩ gì. Sự thánh thiện của một người Kitô hữu phải vững chắc. Nó là sự cảm kích và được mang ra đi với một niềm kiên quyết. Và sau cùng, khi một người có liên hệ với Chúa, họ không thể buồn rầu. Sự dâng hiến thật sự cho Chúa phải luôn tự nhiên, trong đó có cả sự cam đảm và niềm hoan lạc.

Mục 8, liệt kê những hành hành vi đạo đức

Phần cuối của bài nói chuyện, mục 9, giới thiệu "sự toàn hảo của lòng đạo đức của chúng ta" - việc tông đồ mục vụ - mang cuộc sống đến để làm cho nó sống động nơi những người khác; sống đạo một cách viên mãn.

Những điều gì đã lưu ý các thuyết trình viên trong các bài nói chuyện của ngày đầu thì cũng áp dụng cho bài nói chuyện này: (1) Bài nói chuyện phải thật giản dị. Đừng nhập đề bằng những lý thuyết phức tạp dài dòng. Sự điệp phải trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề - chỉ có lời đáp ứng ơn Chúa đầy đủ đó là sự tự hiến mình hoàn toàn cho Chúa; (2) Đừng nói nhiều quá cũng đừng nói tới những điều sẽ đề cập đến trong những bài nói chuyện sau. Đừng tìm cách giải thích thế nào là sống đời sống Kitô hữu. Càng đi lạc dàn bài, càng làm cho bài nói chuyện đi ra ngoài trọng tâm và mất hiệu lực.

Trong quá khứ, bài nói về Sùng Đạo được coi là “bước ngoặt” cho các Tham Dự Viên. Bài Sùng Đạo chỉ là một phần trong nhiều phần của PT Cursillo. Nếu nó chứng tỏ là “bước ngoặt” thì nó nên được trình bày một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là đi tìm cho được một người có sự hoán cải đầy ấn tượng để thuyết trình bài nói chuyện này.

Thời lượng: Không dài trên 40 phút.

ROLLO MẪU - (40 phút)

SÙNG ĐẠO

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (*Tên Thánh – Họ Tên*), tham dự Khóa (*Khóa mấy, năm nào, ở đâu*)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **SÙNG ĐẠO** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chỉ Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/ chị ngồi

1. DẪN NHẬP

Thưa quý anh/chị,

Sáng sớm hôm nay chúng ta đã nghe nói, muốn sống như một con người trọn vẹn, chúng ta phải có một lý tưởng sáng giá và lý tưởng cao cả nhất mà chúng ta có thể tìm đó là lý tưởng Kitô giáo. Một khi lý tưởng Kitô giáo trở thành lý tưởng của cuộc đời chúng ta, chúng ta có trách nhiệm mang lý tưởng ấy đến cho người khác. Chúng ta luôn được Chúa Thánh Thần trợ giúp và dẫn dắt trên hành trình truyền giáo suốt cuộc đời.

Người Kitô hữu mang theo sứ mệnh mà họ đã được trao khi chịu phép Rửa Tội, đó là thực hiện việc: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.

Thưa quý anh/chị,

Chương trình này có thể ví như là cái kiềng ba chân. Nếu một chân bị yếu hay thiếu, thì cái kiềng ba chân ấy sẽ không đứng được. Cuộc sống chúng ta cũng vậy; chúng ta cần một thế cân bằng giữa Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo để nâng đỡ đời sống Kitô hữu của chúng ta. Qua sự Sùng Đạo, chúng ta thăng tiến trong sự kết hiệp với Chúa. Qua việc Học Đạo, chúng ta học biết nhiều hơn về Thiên Chúa và đáp ứng lời Người mời gọi. Qua Hành Đạo, chúng ta tự hiến mình trong tình yêu cho kẻ khác như Chúa tự hiến chính Chúa cho chúng ta.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về chân kiềng thứ Nhất : SÙNG ĐẠO.

Từ ngữ "Sùng đạo" có thể làm cho một số người trong chúng ta bối rối do chúng ta có cái nhìn sai lạc thế nào là một người "đạo đức" hay "thánh thiện".

Ví dụ: Trong quá khứ, tôi luôn hình dung người thánh thiện là một con người luôn cầu nguyện, giống như một nữ tu Dòng kín, giống như vị ẩn tu hay một vị nào đó sống hoàn toàn xa lánh thế tục. Tôi không tin rằng một con người thánh thiện có thể là một người có một cuộc sống bình thường - một cuộc sống với đầy đủ trách nhiệm vừa kiếm sống vừa xây dựng sự nghiệp để nuôi dưỡng gia đình. Bây giờ thì tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có thể trở thành "một người thánh thiện".

Thật sự, nhiều khi chúng ta nghe "anh kia, chị nọ là người thánh thiện quá – và rồi lại nghe thiên hạ xầm xì ông nọ bà kia đạo đức giả .v.v.. rồi chúng ta thắc mắc – tại sao họ lại nói như vậy - giờ chúng ta hãy nghe Cursillo định nghĩa – **thế nào là:**

2. SÙNG ĐẠO GIẢ DỐI

Để hiểu sùng đạo đích thực chúng ta cần phải hiểu sùng đạo giả dối là gì và hậu quả của nó đối với chúng ta ra sao?

Thưa quý anh/chị,

Sùng đạo giả dối là: chỉ làm những việc đạo để tỏ ra mình là người có đạo. Đạo đức giả thường chỉ lôi kéo người ta rời xa việc nhận biết Thiên Chúa và chối bỏ việc kiếm tìm sự thật. Chúng ta có thể xếp quan niệm giả dối về đạo đức theo ba nhóm sau đây:

- **Thứ nhất** là những người "đạo đức ảo" thiếu trưởng thành (tưởng mình là thánh),
- Thứ hai là những người giữ đạo theo kiểu máy móc,
- Thứ ba là những người "giữ đạo giả hình" theo kiểu "Pharisêu".

Những lối giữ đạo giả dối trên đây thường thấy ở những người được gọi là những "người Công Giáo tốt".

Giờ chúng ta cùng tìm hiểu về những loại người chúng ta vừa nêu...

Loại người thứ nhất,

A. Những người thiếu trưởng thành, tưởng mình là thánh.

Thái độ giả dối này chúng ta thường gặp thấy nơi những người thiếu trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa. Những "ông thánh, bà thánh" này tạo nên một ấn tượng về Thiên Chúa không phù hợp với thực tế. Những thánh này chẳng "làm được gì để cứu rỗi chính họ". Sự thánh thiện của họ chỉ là hình thức bên ngoài. Họ lẫn lộn việc thiêng liêng nuôi dưỡng sự thánh thiện với cách sống lý tưởng Kitô giáo. Họ xem trần thế là nơi xấu xa chứ không phải là một công trình cứu chuộc của Chúa.

Họ tưởng rằng chỉ cần giữ lễ luật là được lên Thiên Đàng. Họ không nhận ra rằng sự liên hệ thật sự với Chúa không phải chỉ là cầu nguyện trước các tượng ảnh hoặc những mẫu kinh họ thuộc lòng.

Các việc đạo của họ hầu như chỉ tập trung trong phạm vi nhà thờ hay trong những đoàn thể. Họ chỉ làm những thứ mà họ cho là tốt, nhưng lại quên đi những trách nhiệm khác của họ, chủ yếu là trách nhiệm đối với gia đình và đối với việc làm của họ. Cái nhìn của họ về đức tin vẫn còn ấu trĩ trong thực hành.

Loại người thứ hai là ...

B. Những người tuân giữ đạo một cách máy móc.

Một quan niệm sai lạc khác về đạo đức được mệnh danh là “đạo đức máy móc – lễ thói”. Họ thành thực hơn "những người tưởng mình là thánh". Họ giữ đạo theo hình thức bề ngoài, còn đời sống nội tâm thì họ chẳng hề biết tới và cũng chẳng cố gắng để biết tới. Họ chỉ thực hành các hình thức lễ lạc tôn giáo. Họ tin Chúa, nhưng mối quan hệ của họ với Chúa thì không thuộc về nội tâm.

Ngày Chúa Nhật nào họ cũng đi nhà thờ và cho thế là đủ.

Họ đi nhà thờ không phải vì ước ao phát triển mối quan hệ với Chúa, mà chỉ vì sợ rằng, nếu không đi nhà thờ sẽ sa hỏa ngục đời đời. Họ bước đi trong sự sợ hãi bởi vì họ không biết về Tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ.

Sự cầu nguyện của họ chỉ trên môi miệng, họ lặp đi, lặp lại câu “Lạy Chúa, Lạy Chúa” và tin rằng như thế là họ sẽ được vào nước Thiên Đàng.

Họ đọc kinh “Lạy Cha” theo tính toán riêng của họ, họ nói: “Nước Cha trị đến...” - trừ ông chủ của con ra, và họ tiếp tục “Ý Cha thể hiện dưới đất...”, nhưng ý Chúa phải ăn khớp với ý con, bởi vì nếu không, con sẽ làm theo ý con vì con biết cái gì tốt nhất cho con... họ nói “xin cho chúng con lương thực hằng ngày”, bởi vì con phục vụ Chúa nhiều hơn những người khác... Họ đọc “xin Cha tha nợ chúng con, nhưng chúng con không tha nợ kẻ có nợ chúng con...”

Và loại người thứ ba là

C. Những người giữ đạo giả hình theo kiểu Pharisêu

Đây là quan niệm tai hại nhất – một quan niệm lệch lạc mà chúng ta có thể gọi là "Những ông bà Biệt Phái Pharisêu". Họ lột chiếc áo nhân đức ra khỏi linh hồn họ để mặc lấy cái mã công lý bề ngoài. Nhân đức của họ không phát xuất từ nội tâm, bởi vì họ mong chiếm hữu sự vinh quang của Thiên Chúa, họ đặt danh tiếng của họ lên cao nhằm tạo cho sự nhân đức và sự hăng say của họ có một ý nghĩa!

Họ là những người mẫu mực trong Giáo Hội, nhưng lại sống vô đạo đức trong hoạt động thường ngày của mình. Họ có thể là: bác sĩ, luật sư, nhà kinh doanh, nhà giáo dục, công nhân các hãng xưởng, các nhà chuyên môn v.v. Họ có ảnh Chuộc Tội lớn treo trong phòng làm việc nhưng họ lại làm những việc trái ngược với đức tin. Họ dùng sinh hoạt trong nhà thờ làm công cụ để gieo rắc những lời đàm tiếu sai lạc nhằm gây thiệt hại cho thanh danh người khác.

Tóm lại, họ không thực hành điều họ giảng dạy - cuộc sống của họ trong phạm vi nhà thờ và phạm vi ngoài nhà thờ đầy đầy những mâu thuẫn.

"Những ông/bà Biệt Phái Pharisêu" đều muốn làm tôi hai chủ. Do giả hình, họ làm cho người khác quay lưng với sự thật. Họ tuyên xưng đức tin song trên thực tế họ không tin, cũng không thực hành điều họ tuyên xưng. Niềm tin của họ là thứ niềm tin thủ lợi. Họ là "những ông bà Pharisêu mà Chúa Giêsu đã nói qua Phúc Âm Thánh Máccô (7,6-8) rằng – "Ngôn sứ I-sai-a đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta"). Loại người này chúng ta rất dễ nhận ra.

Tất cả những lối sống đạo sai lạc trên thường làm cho những người đi tìm chân lý dễ dàng quay lưng ngoảnh mặt với Chúa.

Thưa quý anh/chị,

Những điều tôi vừa nêu không nhằm chỉ trích một người nào, nhưng để chúng ta nhận ra những quan niệm sai lầm về đạo đức. Có người làm như vậy vì họ chưa biết thế nào là sự đạo đức chân thực, nhưng có những người biết mình sai mà vẫn cứ tiếp tục làm.

Bây giờ chúng ta bước sang phần – thế nào là...

3. SÙNG ĐẠO ĐÍCH THỰC:

Đạo đức đích thực là sống một cuộc sống tăng tiến trong mối liên hệ giữa ta với Chúa để trở nên Kitô hữu chân chính – trở nên như Chúa Kitô, qua đó ta có thể sống trọn vẹn đời sống Kitô".

Mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa có bốn khía cạnh. Đó là **sống On Sùng; sống ý thức; sống tăng trưởng và sống sẻ chia**. Chúng ta hãy nhìn sâu vào chi tiết của mỗi khía cạnh.

A. Thứ nhất: Đời sống On Sùng.

On Sùng là sự sống của Chúa Kitô trong chúng ta. "vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được." Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết điều ấy trong Phúc Âm Thánh Gioan (15:5). Điều cốt yếu của lòng đạo đức đích thực và chân thật là: Lòng đạo đức bao trùm lên cả đời sống chúng ta, phản ánh tình yêu Chúa trong cuộc sống riêng của từng người, làm đẹp mối quan hệ thường ngày ở nơi sở làm, trong gia đình và ngoài xã hội. Chúa muốn chúng ta phải ý thức lựa chọn một cuộc sống bình thường nhưng trọn vẹn.

B. Thứ hai: Sống On Sùng là sống ý thức.

Nhờ On Sùng, chúng ta trở nên con cùng một Cha, là anh em trong Chúa Kitô và hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Tôi nhận Chúa là Cha và là Đấng Cứu Độ tôi và tôi ý thức thâm sâu về mối liên hệ này. Tôi cũng ý thức rằng mọi việc trong cuộc sống của tôi phải là một phần của đời sống on sùng: cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội, cuộc sống nơi làm việc cũng như cuộc sống cầu nguyện hàng ngày của tôi.

Sống đời sống Ôn Sủng chúng ta là Thánh, Thánh của ngày hôm nay. Ý thức rằng khi rước Mình Thánh Chúa là tôi đang nhận lãnh Chúa Kitô, cũng cùng một Chúa Kitô mà Đức Giáo Hoàng và tất cả những người Công Giáo trên thế giới đang nhận lãnh. Chúng ta trở nên ý thức hơn về tình yêu của Chúa và về sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta trong Mầu nhiệm Thánh Thể.

Chúng ta nhận thức ra điều đó và tự hỏi: Tôi có phải là phần tử sống động của Nhiệm Thể Chúa Kitô không?

Thưa quý anh/chị,

C. Thứ ba: Sống Ôn Sủng là sống tăng trưởng.

Đời sống chúng ta trong Chúa Kitô phải tăng trưởng không ngừng. Chúng ta phải chết đi chính mình bằng cách tự dâng hiến hoàn toàn vào các mối liên hệ với Người. Đời sống Ôn Sủng Ý Thức và Tăng Trưởng để chúng ta hướng về Chúa trong mọi sự kiện của đời sống, nơi bàn ăn, khi xem TV, tại sở làm hoặc tại nơi buôn bán, tại rạp chiếu bóng, tại công viên. Nếu điều này được làm trong ôn sủng, ắt sẽ tăng sự sống Thiên Chúa trong chúng ta - *“Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha”* (Col. 3:17)

Và cuối cùng:

D. Đời sống Ôn Sủng phải được chia sẻ.

Đạo Chúa Kitô là đạo đích thực, được biết đến, được sống và được lan truyền. Cuối cùng, cuộc sống trong Chúa là cuộc sống chia sẻ. Bởi vì chúng ta là Giáo Hội, chúng ta tự cho phép mình thực sự hiện diện vì tha nhân, làm máng thông ơn Thiên Chúa. Chia sẻ niềm hy vọng chúng ta đang có với những người đang ở bên bờ tuyệt vọng. Chia sẻ còn có nghĩa là chúng ta mở rộng lòng cho kẻ khác và sẵn sàng bày tỏ cho họ thấy chúng ta hân hoan và hạnh phúc: **vì Chúa yêu thương chúng ta.**

Sống đạo hoàn hảo - là sống tinh thần Kitô hữu trong mọi mặt đời sống con người, 24 giờ một ngày.

Lòng đạo phải nằm trọn trong cuộc sống dưới ánh sáng Tin Mừng - từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, bao gồm tất cả những hành động, từ chuyện nhỏ nhặt cho đến những chuyện khúc mắc nhất. Giải quyết mọi việc dưới ánh sáng của Chúa Kitô giống như Ngài đã làm, giải quyết trong yêu thương, khiêm tốn với lòng cam đảm, trong ân sủng và trong niềm thông cảm để Phúc Âm trở nên Bánh sự sống.

Đạo đức là hướng cả đời sống mình tới Thiên Chúa. Đó là một cuộc sống mà mục đích là lấy Chúa làm lý tưởng để sống một cuộc sống trọn hảo. Mọi cá nhân hôm nay đều có thể đáp lại lời Chúa kêu gọi. Chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để mang sứ điệp của Người tới mọi nơi trên trần thế. Chúa Kitô đang kêu gọi từng người chúng ta hôm nay.

Thưa quý anh/chị, như vậy

4. SÙNG ĐẠO LÀ CUỘC SỐNG

Sách "Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo" dạy chúng ta rằng, chúng ta có thể đáp lại lời Chúa mời gọi bằng cách biết, yêu và phụng sự Chúa. Vậy, muốn hướng cả đời sống mình lên tới Chúa, chúng ta cần phải có ba yếu tố, là: **BIẾT, MUỐN và LÀM**

BIẾT:

Trước hết, chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì và vì sao phải làm. Chúng ta cố gắng loại trừ mọi cung cách thực hành theo lề thói, máy móc, vô thức. Khi chúng ta hiểu lý do khiến chúng ta hành động tập trung vào Chúa, thì cái biết của chúng ta ắt cũng hướng về Chúa.

MUỐN:

Yếu tố thứ hai là **muốn**. Cái muốn xác định xu hướng và kích thích chúng ta hành động. Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta hành động vì lòng yêu mến Chúa và vì chúng ta ước ao trở nên người như Chúa muốn.

LÀM:

Cuối cùng, chúng ta phụng sự Chúa bằng cách làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Nhờ sử dụng ý chí chúng ta biết được Thánh Ý Chúa, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại.

Và thưa quý anh/chị,

5. SÙNG ĐẠO LÀ NHẬN RA VƯƠNG QUỐC CHÚA

Đạo đức là sự yêu mến Nước Chúa và phục vụ trong Nước Chúa, hướng cuộc đời chúng ta tới Chúa, nhận biết Chúa Đấng Tạo Thành Mọi Sự, yêu mến Chúa với hết cả con người chúng ta, và thực hiện Thánh Ý Người một cách trọn vẹn. Muốn sống đời sống đạo đức, phải dốc nhiều nỗ lực. Không phải công việc một sớm một chiều nhưng là một tiến trình liên tục suốt đời.

Vì vậy, chúng ta phải nhìn ra:

6. SÙNG ĐẠO LÀ MỘT LÝ TƯỞNG

Để sống đời sống đạo đích thực, trước tiên chúng ta phải nhìn ra được Đạo Đức là một Lý Tưởng. Sáng sớm hôm nay, trong bài nói về "Lý tưởng" chúng ta đã nghe biết lý tưởng là sự tổng hợp của các ý tưởng, các niềm hy vọng, và các sở thích có thể hấp dẫn người khác và thúc đẩy họ đi tới để đạt cho được đích nhắm. Đạo Đức là một lý tưởng vì nó thôi thúc ta hiến toàn bộ đời sống vào việc phụng sự Chúa. Bất cứ ý tưởng nào chúng ta có được, bất cứ dự tính nào hay đích nhắm nào chúng ta đặt ra cũng đều có thể được dùng như là công cụ để đưa chúng ta xích lại gần Chúa hơn và qua Người, chúng ta xích lại gần tha nhân hơn. Càng ngày chúng ta càng nhận ra được mình là dân Chúa, là những "người thánh" như anh/chị _____ đã nói với chúng ta sáng nay trong bài "Người Giáo Dân Trong Giáo Hội".

Sống đạo đức không phải dễ. Cuộc sống đạo đức của riêng tôi là một sự lớn lên không ngừng.

[Ở đây thuyết trình viên cho các tham dự viên thấy bản thân mình là một con người bình thường cố gắng sống lý tưởng đạo đức. Thuyết trình viên làm chứng sự tăng trưởng trong đời sống đạo đức của mình đã xảy ra như thế nào, kể cả sự thay đổi trong thái độ liên quan đến đời sống đạo đức - sống hướng về Chúa. Cũng nên nói lướt qua quá khứ sống của mình. Nhưng đừng dài dòng về việc mình đã sống xấu xa hay vô đạo như thế nào. Sự tiến triển từ một tình trạng nào đó đến tình trạng ngày nay là quan trọng nhất có thể sẽ giúp các tham dự viên tự đặt mình vào vị trí của thuyết trình viên. Và rồi có thể hiểu tại sao một người tâm thường cũng có khả năng sống đời sống tận hiến cho Thiên Chúa. Một đời sống có ý thức, được lớn lên, và được chia sẻ. Sống thật sự trong Ân Sủng]

Thưa quý anh/chị, vậy chúng ta sống như thế nào để có thể thực hiện được những điều mà tôi vừa trình bày – Xin thưa ...

7. SỐNG THÁNH THIỆN

Sống trong Chúa Kitô phải là một lối sống kiên trì trọn đời chứ không chỉ trong nhất thời, vài ngày, vài tháng. Nó đòi hỏi bốn đức tính : **tự nhiên, cam đảm, vững mạnh và tràn đầy niềm vui** (lặp lại).

A. Thứ nhất: Tự nhiên.

Biểu lộ đời sống thiêng liêng của chúng ta một cách chân thật, đơn sơ như người con tin tưởng vào Cha mình. Chúng ta thưa chuyện với Chúa như con nói chuyện với Cha, như người bạn nói chuyện với bạn mình. Điều đó cho phép chúng ta nâng lối sống bình thường lên mức độ siêu nhiên nhờ ơn sủng Chúa ban. Nếu chúng ta tin Chúa là Cha thì chúng ta phải tin rằng không có việc gì Người không làm được. Hãy luôn luôn đến với Người... vì “Hãy xin sẽ được, hãy gõ thì sẽ được mở”.

B. Thứ hai: Cam đảm.

Chúng ta biết thế giới này thuộc về Thiên Chúa và Người đang cho những người can đảm “mượn” cái thế giới đó; chúng ta không khiếp sợ loài người bởi vì chúng ta có Chúa. Can đảm không có nghĩa là chúng ta liều mạng đến cỡ nào. Chúng ta can đảm bởi vì chúng ta có lòng tin vào Chúa và Người không bao giờ thất bại. “Chúa Kitô và tôi là sức mạnh vô song”.

(Cho một chứng từ nếu có)

Thưa quý anh/chị,

Buồn thay, ngày nay có những ông, những bà, kể cả những người tự nhận là Kitô hữu, tin rằng mình can đảm vì có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn làm, bất cứ lúc nào mình muốn làm:

- Hành hạ người bạn đời hoặc con cái mình.
- Nghiện ngập ma túy/rượu chè.
- Lợi dụng cơ chế (sở làm, thương trường, cộng đồng xã hội) để trục lợi.v.v..

Đây không được coi là sự can đảm của những người Kitô hữu. Người Kitô hữu cam đảm và dũng cảm qua mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân trong tình bằng hữu.

C. Thứ ba: Vững mạnh:

Chúng ta quyết tâm nhìn nhận đức tin mà chúng ta đang tuyên xưng, không lo ngại hoặc sợ người khác nghĩ gì về mình. Do đó, những cử chỉ khi cầu nguyện và những hành động của lòng đạo đức phải trung thực và vững vàng. Chúng ta không có thể bị gọi là "những người tưởng mình là thánh" bởi vì chúng ta không phải và không chấp nhận điều đó. Khác với "những người thiếu trưởng thành", chúng ta sống trong Chúa với sức mạnh của Người ở trong chúng ta.

Và đức tính cuối cùng là,

D. Tràn đầy niềm vui:

Câu nói nổi danh sau đây là một thực tế: **"một ông thánh buồn là ông thánh đáng thương"**. Sự vui mừng của chúng ta phải chân thật, vững chắc vì nó phát xuất từ nơi sâu thẳm của tâm hồn. Chúng ta biết làm cách nào để trở thành "vừa là những người vui mừng hạnh phúc vừa là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần". Tiếc thay, thế giới ngày nay chỉ tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trên những thứ vật chất như tiền tài, danh vọng, xác thịt, sự tiêu khiển.... .

[Chứng từ: Một thí dụ ngắn cho thấy làm sao chính thuyết trình viên cũng bị thu hút bởi những người sống đời sống đạo đức, đồng thời cho thấy cái gì đã lôi cuốn thuyết trình viên ấy đến với những người [đạo đức] này. Nêu ra những yếu tố về đức can đảm, sự tự nhiên, sự vững mạnh và sức sống trong đời sống của họ - và cũng cho biết thuyết trình viên bây giờ đang bắt chước làm theo họ như thế nào.]

Thưa quý anh/chị, để giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng đạo đức đích thực, Cursillo đưa ra một số ...

8. NHỮNG YẾU TỐ CỦA SÙNG ĐẠO

Giống như thể xác được mạnh khỏe nhờ sự tập luyện, như vậy, để sống đạo, chúng ta cũng phải thực hành việc đạo đức bằng cách:

- A. Dâng tất cả mọi việc lên Chúa.
- B. Suy gẫm để nhận ra Chân Lý của Chúa trong đời sống chúng ta.
- C. Tham dự Thánh Lễ để sự hiến tế của Chúa Kitô đổ tràn và nâng chúng ta lên cùng Chúa Cha.
- D. Hiệp thông để cảm nghiệm trọn vẹn sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô và với anh chị em.
- E. Viếng Thánh Thể, là nguồn ủi an, nơi chúng ta có thể tâm sự với Chúa Kitô.

Và còn nhiều hình thức đạo đức khác giúp chúng ta tăng trưởng cuộc sống trong Chúa Kitô.

Và cuối cùng để **KẾT LUẬN**, chúng ta hãy nỗ lực

9. HOÀN HẢO LÒNG SÙNG ĐẠO CỦA CHÚNG TA

Môi miệng chúng ta nói điều mà tâm hồn chúng ta chứa tràn. Nếu đạo đức là đời sống của người Kitô hữu, thì sự toàn hảo của lòng đạo phải là việc tông đồ, nghĩa là làm cho sự sống ấy cũng được sống nơi người khác. Chúng ta quảng đại và muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho người khác. Chúng ta là những người có ước vọng và sẽ không ngại nghỉ cho đến khi mọi người đều biết Thiên Chúa yêu thương họ để rồi Chúa Kitô có thể sống trong họ và đời sống họ sẽ hướng trọn về Chúa.

Chúa luôn ở bên ta và luôn nâng đỡ ta.

Thân ái kính chào quý anh/chị.

(Không đọc kinh tạ ơn)

(Sau Rollo này, Khóa Trưởng dẫn TDV vào Nhà Nguyện, Trọ tá đi cùng xen kẽ TDV)

10. ROLLO 6: HỌC ĐẠO

TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Kitô Giáo, muốn được sống và trở nên mật thiết trong lòng chúng ta, phải dựa trên một số những sự thật đã được hiểu một cách chính xác, cảm nhận một cách chân thành và có giá trị về mặt tín lý. Sự sáp nhập tiệm tiến của chúng ta vào Nhiệm Thể Chúa Kitô đòi hỏi một tiến trình, vận dụng một cách đơn giản và thành thực trí thông minh của chúng ta để có thể nhận biết và hiểu được Quà Tặng của Thiên Chúa, cùng đưa nhận thức này vào trong mọi sự việc. Dù là một tiến trình vận dụng trí óc, điểm then chốt của Kitô Giáo, không phải là biết nhiều, mà là yêu nhiều.

Cách "Đào Luyện" cổ điển của Kitô Giáo không hiểu được cái thực tế là một người Kitô Hữu phải sống như thế nào, cho nên đã khiến Kitô Giáo chỉ còn là một mớ kiến thức qua sách vở, không bắt nguồn từ niềm tin tưởng sâu sắc vào đạo hay từ một quyết định cá nhân.

GHI CHÚ

Những điều Rollo Sùng Đạo đã hăng hái khởi sự, thì Rollo Học Đạo phải truyền đạt với bằng chứng hiển nhiên, chế nhạo những thành kiến đương thời chống tôn giáo và lưu lại trong lòng người Cursillistas những dấu ấn của chứng từ của một Kitô Hữu trưởng thành, nhưng đồng thời cũng vạch ra những điều có thể đe dọa đức tin của họ.

HỌC ĐẠO LÀ GÌ?

Học Đạo là điều cần thiết cho người Kitô Hữu để giải thích hiện thực của loài người và của Thiên Chúa.

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

Học Hỏi

Học là vận dụng trí thông minh để tìm hiểu một môn khoa học hay nghệ thuật; trong trường hợp của chúng ta, học đạo là để hiểu biết hay khám phá ra Quà Tặng của Thiên Chúa và sự chiếu rọi của nó vào trong mọi sự việc.

Học Hỏi là cần thiết đối với một Kitô Hữu

Để những việc làm của người Kitô Hữu không còn là một thói quen thông thường mà là biểu hiện của niềm tin; và để lòng Sùng Đạo trở nên có ý thức hơn và mạnh mẽ hơn.

Học Hỏi để Hiểu Biết Hiện Thực của Loài Người

Hiện thực này là toàn bộ con người của chúng ta, và là lý do tại sao có những lúc chúng ta tự cao tự đại, hèn nhát, phạm tội, suy nghĩ hẹp hòi và trẻ con, làm cản trở con đường nên thánh của chúng ta.

Học Hỏi để Hiểu Biết Hiện Thực của Thiên Chúa

Là Đấng Toàn Năng hằng sống của mỗi người chúng ta, Người mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta và đem lại niềm hy vọng thật sự cho từng người một.

Nhưng Học Hỏi chỉ là một Phương Tiện

Thật là một sai lầm đáng tiếc nếu việc Học Hỏi trở thành một mục đích, thay vì một phương tiện để giúp con người kết hợp thăng tiến trong Chúa và tuân theo Chúa.

Việc Học Hỏi Đòi Buộc Sử Dụng Những Phương Tiện Thích Hợp

Sách vở, báo chí, hay những hoạt động cộng đồng giúp chúng ta khám phá ra những cơ hội Phúc-âm-hoá bình thường, sống thực và vẻ vang.

HOÀN CẢNH

Học Đạo là bài nói chuyện thứ nhất của ngày thứ hai. Sau bài nói chuyện này người Khoá Trường có cơ hội nhắc nhở các Cursillistas châu Thánh Thể.

KHÔNG KHÍ

Thông thường người Cursillistas hy vọng rằng những bài nói chuyện tiếp theo bài nói chuyện Sùng Đạo để Nên Thánh cũng sẽ sống động như vậy. Sự bình lặng của bài nói chuyện Học Đạo để giúp người tham dự hiểu ý nghĩa thật sự của Cursillo. Bài nói chuyện này tốt nhất phải tổng quát và chân thành để thu hút người nghe trong Khóa Cursillo.

MỤC TIÊU

Người ta cố gắng áp dụng đường hướng Kitô Giáo và vận dụng trí óc để có một cái nhìn hiện thực về Phúc-Âm-hoá bản thân và môi trường. Kitô Giáo có thể đi vào tâm hồn con người bằng muôn ngàn cách khác nhau, và nếu bài nói chuyện Sùng Đạo để Nên Thánh có thể đi vào trái tim của họ bằng sự nhiệt tình, thì bài nói chuyện Học Đạo cũng có thể đi vào lòng họ bằng cách trình bày những sự kiện hiển nhiên.

Học Đạo cũng có thể giải toả một số những thành kiến về sự thật của Kitô Giáo, những thành kiến này đôi lúc không còn là thành kiến nữa mà có thể là những kết luận chân thành, vì có những cá nhân, tự xưng mình là người Kitô Hữu tốt, lại trình bày Sự Thật, Thiên Chúa xuống thế làm người, một cách sai lầm hay lệch lạc.

Học Đạo cũng rất cần thiết để loại bỏ sự ám ảnh về cái gọi là "đào luyện" gồm toàn những kiến thức - kiến thức dùng để chỉ vẽ nhưng không có sức thúc đẩy, bó buộc; kiến thức có sức đánh động nhưng không có khả năng toả sáng; kiến thức có sức phá hủy nhưng không có khả năng chinh phục. Lối "đào luyện" này thực ra đã đem lại những kết quả trái ngược với kết quả nhắm tới, đó là làm cho người ta đến với Chúa trong niềm tin tưởng sâu sắc và mừng vui vì tìm được Người.

KỸ THUẬT

Bài nói chuyện này không sống động nhưng cũng không hoàn toàn khô khan lý thuyết.

CÁCH THỨC

Bài Rollo Học Đạo được coi như là một bài nói chuyện then chốt trong tiến trình hoán cải. Vì vậy, bài nói chuyện này không thể là một thuyết trình khô khan dựa trên kiến thức học đường, nhưng là một lời kêu gọi thay đổi não trạng hay tâm thức, thay đổi lối suy nghĩ, một thách đố dám đối diện với cuộc sống và sống cho mục tiêu tối hậu mà Chúa đã trao cho khi Người tác tạo chúng ta.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

Học Đạo là chân thứ hai của kiềng ba chân. Con người không thể sống trọn vẹn nếu không có lý tưởng.

2. ĐỊNH NGHĨA

Học Hỏi là áp dụng trí óc để hiểu biết khoa học hay nghệ thuật.

A. Bất cứ người nào trong lãnh vực nào muốn hiểu thấu đáo về khoa học hay nghệ thuật đều phải học. Chẳng hạn như bác sĩ trong ngành khoa học hay vận động viên trong ngành thể mỹ, họ phải tỏ rõ trí thông minh của họ qua một số kiến thức nào đó. Kitô Giáo không làm giảm thiểu hay tiêu tan khả năng của con người chúng ta.

B. Việc Hành đạo của người Kitô Hữu phải dựa trên một cuộc sống Sùng Đạo thành tâm cầu nguyện và được hướng dẫn qua việc Đào Luyện.

- Tâm: Sùng Đạo (để Nền Thánh)
- Trí: Học Đạo (để Đào Luyện)
- Ý chí: Hành Đạo (để Loan Báo Tin Mừng)

C. Học đạo để nhắm tới Hành Đạo.

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HỌC ĐẠO

A. Kitô Giáo là một lối sống, chứ không phải là một bộ trang phục gồm những nghi lễ, cầu nguyện, ảnh tượng, bốt thí, vân vân. Nếu niềm tin vào tôn giáo không giúp chúng ta hiểu rõ tại sao chúng ta cảm nghiệm điều thiện cũng như điều ác, niềm tin này sẽ không có giá trị gì hết.

B. Mỗi người chúng ta hoặc là tiến bộ và sống có lý tưởng, hoặc là buông xuôi theo hoàn cảnh sống. Trong Kitô Giáo điều này dẫn đến hai lối sống:

Một lối sống bóp méo ý nghĩa của Kitô Giáo:

- Sống thoải mái: hài lòng, thụ động
- Tôn giáo như là một cái khiên - sự thật chỉ được đóng khung và dùng như một bộ áo giáp.
- Một lối sống tỏ rõ ý nghĩa đích thực của Kitô Giáo:
- Sống tích cực/cải tiến: không ngưng nghỉ, không hài lòng, như men đang lên nòng.
- Tôn giáo như là chất men - sự thật được hiểu và biến thành hiện thực.

C. Có hai kiểu Kitô Giáo vì có hai lớp người.

(1) Lớp người có lý tưởng hướng dẫn, biết nơi họ đang đi và nơi họ muốn đến.

(2) Lớp người bị đẩy đưa bởi hoàn cảnh sống chung quanh. Gió thổi chiều nào họ theo chiều đó.

D. Chúng ta không làm việc để giúp người Kitô Hữu đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, không nói lời thô tục, hay trở thành người tốt... chúng ta làm việc để tất cả chúng ta có thể trở nên thánh trong cuộc sống mỗi ngày. Khái niệm Kitô Giáo này chỉ có thể đạt được khi những người Kitô Hữu được lý tưởng cảm hoá, vì nếu họ chỉ sống theo hoàn cảnh, họ sẽ luôn có thái độ sống thoải mái.

Một số bằng chứng cho sự cần thiết Học Đạo:

ĐGH Piô XI nói: *Lòng Sùng Đạo thật sự phải có ý thức và hy vọng.*

Ý chí của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi trí tuệ của chúng ta được khai sáng. Khi được khai sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy những điều mới mẻ và có sức mạnh cần thiết để vượt qua những trở ngại.

Nếu một người Kitô Hữu không có lý tưởng dẫn dắt mà chỉ bị cuốn trôi theo hoàn cảnh sống thì người ấy sẽ bị chậm tiến, vì sự thật nửa vời còn tệ hơn là lời dối trá.

E. Phúc Âm nói rằng Chúa Kitô, trong những năm còn ẩn dật, đã trưởng thành trong khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chúng ta cũng phải trưởng thành trong ân sủng và khôn ngoan như vậy. Sự hiểu biết về Thiên Chúa và nhận thức về Chúa Kitô của chúng ta lúc rước lễ lần đầu có lẽ không còn phù hợp với chúng ta nữa, và giờ đây chúng ta nhất thiết phải sửa đổi, canh tân, và chú trọng vào sự hiểu biết và nhận thức này.

F. Ngay đến những sự vật nhỏ mọn nhất, chúng ta còn chưa hiểu được sự vĩ đại của chúng nên chúng ta cần một Chúa Kitô "hoàn toàn là người", một Chúa Kitô sống thực, bình thường và gần gũi với chúng ta.

4. MỤC TIÊU CỦA HỌC ĐẠO

Mục tiêu của việc Học Đạo được tập trung, cô đọng và tổng hợp trong lời Thánh Augustinô: *"Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con và biết Chúa."*

A. Hiểu biết bản thân: việc hiểu biết bản thân chúng ta rất quan trọng. Việc này đòi hỏi chúng ta hoán cải cả lòng trí. Sự cải đổi thâm sâu tận trong lòng trí này được gọi là Metanoia.

(1) Những chướng ngại cản trở việc Học Đạo - một người luôn thất bại vì năm động cơ sau đây:

- a. TỰ CAO, TỰ ĐẠI
- b. Hèn nhát
- c. Tội lỗi
- d. Thiếu khoan dung (chẳng hạn như suy nghĩ hẹp hòi)
- e. Trẻ con

(2) Phương dược chữa trị các chướng ngại:

- a. Đức khiêm tốn
- b. Lòng can đảm
- c. Sự thành thật
- d. Nguyên gẫm

B. Hiểu biết về Thiên Chúa

Hiện tại người ta nghĩ Chúa hơi giống một người cảnh sát, linh mục, hay Bộ Trưởng Ngoại Giao, một người có khả năng giải quyết vấn đề..., chứ không phải là

- một Con Người
- hàng sống
- có hy vọng cho chúng ta
- người mong muốn những sự tốt lành nhất cho chúng ta
- Đấng Toàn Năng

Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua:

- a. công cuộc sáng tạo
- b. Thánh Kinh
- c. Giáo Huấn của Giáo Hội
- d. dấu chỉ của thời đại

5. HỌC ĐẠO LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN

Mục đích của Học Đạo:

Để chúng ta giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống theo tinh thần Kitô Giáo.

Để cho người Kitô Hữu có một phương cách đào luyện tông đồ đích thực.

Học Đạo:

Có nghĩa là tạo nên một hình thể nào đó. Đào Luyện không chỉ có thu thập thông tin kiến thức, mà là thực hành và làm hoàn thiện các nhân đức của chúng ta là những Kitô Hữu. Việc chúng ta làm là tạo hình dáng cho cuộc sống của chúng ta.

Tông Đờ:

Có nghĩa là mang các nhân đức người Kitô Hữu chúng ta đã học và thực hành vào trong môi trường sống. Người bán hàng phải hiểu biết ít nhiều về món hàng và người mua hàng. Cũng thế, để cho những hoạt động tông đồ có hiệu quả, chúng ta phải hiểu biết Chúa Kitô và những người chúng ta muốn rao truyền sứ điệp Chúa đến cho họ. Khi biết Chúa Kitô và anh chị em chúng ta nhiều hơn, chúng ta có thể phục vụ Thiên Chúa trong việc rao truyền sứ điệp Chúa đến cho họ. Chúng ta có thể nói rằng một giờ Học Đạo là một giờ cầu nguyện.

6. PHƯƠNG CÁCH HỌC ĐẠO

A. Sách vở:

Đừng chỉ có đọc sách hay, mà hãy đọc những cuốn sách hay nhất

Gợi ý một số sách hay báo chí đáng đọc.

B. Hoạt động:

Các nhóm học tập, cùng sinh hoạt với nhau, vân vân.

7. HỌC ĐẠO TRỢ GIÚP SÙNG ĐẠO

Không học hỏi, người ta thường trở nên "tiêu chuẩn mẫu mực" và lòng Sùng Đạo của họ có thể trở nên công khai thái quá về mặt tình cảm hay bị suy giảm vì cái vỏ bề ngoài. Học Hỏi làm cho lòng Sùng Đạo của chúng ta có ý nghĩa thiết thực.

8. KẾT LUẬN

A. Thiên Chúa sẽ hài lòng với người có lòng Sùng Đạo mà không Học Đạo hơn là người Học Đạo mà lại không có lòng Sùng Đạo, tuy nhiên cả hai không có cái nào là lý tưởng cả.

B. Trong Tin Mừng Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu nói với chúng ta: "*Hãy trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành.*" (Mt 5:48)

C. Nhờ Học Đạo, người Kitô Hữu sẽ tìm được phương thức để sử dụng lý trí và con tim phục vụ cho Sự Thật. Chúa Giêsu Kitô! Lý Tưởng của chúng ta!

Thí dụ: Hòn đá và miếng bọt biển

Nếu chúng ta để một hòn đá và một miếng bọt biển ở trong chậu nước lâu, cả hai đều ướt. Trong khi hòn đá chỉ ướt bên ngoài, còn miếng bọt biển lại thấm ướt đến tận bên trong. Cũng giống như vậy, việc Học Đạo phải làm cho chúng ta không chỉ thấm đạo ở bên ngoài mà còn phải thấm đạo tận trong tâm trí. Giống như những miếng bọt biển, chúng ta có thể đổ tràn nước Kitô Giáo cho tất cả những người xung quanh chúng ta được thấm nhuần nước hằng sống, đó là Chúa Giêsu Kitô.

✚ PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Bài nguyện gẫm mở đầu cho ngày thứ hai có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tiến triển của các bài Rollos suốt trong ngày này. Bài nguyện gẫm đó đưa ra hình ảnh con người của Chúa Kitô như một con người đang sống tại đây và ngay bây giờ. Chúa là một con người mà chúng ta có thể bắt chước, bởi vì Người cũng là loài người như chúng ta. Vai trò lãnh đạo của Chúa Kitô được thể hiện trong khía cạnh này. Chúa Kitô là người lãnh đạo quần chúng. (Tham dự viên sẽ liên tưởng vào lúc cuối ngày mình cũng phải là người lãnh đạo quần chúng như vậy). Chúa là người lãnh đạo đáng cho chúng ta noi theo.

Tới lúc này, các tham dự viên đã ý thức được rằng mình cần phải sống trong ân sủng, song họ lại không hiểu trọn vẹn điều đó có nghĩa gì. Câu hỏi chính yếu là: Bây giờ, các tham dự viên đã có lòng hay cảm thấy có lòng ước ao Chúa, nhưng bằng cách nào họ có thể tìm ra con đường đi đến Chúa hầu đạt được Chúa? Bài Rollo Học Đạo sẽ đưa ra những câu trả lời thỏa đáng, giúp cho họ biết họ phải dùng trí óc để học hỏi phải sống trong ân sủng như thế nào, và việc học làm người Kitô Hữu là một nghĩa vụ không bao giờ ngừng.

Bài Rollo Học Đạo sẽ đưa ra những câu trả lời ấy. Kitô Giáo không chỉ là những lễ nghi bên ngoài, làm những việc có thể trông thấy, mà chính là cuộc sống thật. Bài Rollo Học Đạo cần chỉ ra con đường mà họ phải đi theo, không phải chỉ đi theo hôm nay, mà theo suốt đời, nếu họ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa là Cha chúng ta.

Bài nói chuyện này là một bài nói chuyện then chốt trong tiến trình hoán cải. Như vậy, bài nói chuyện không được khô khan, nặng về trí thức dựa trên kiến thức học đường, mà phải là một lời mời gọi chúng ta tiến tới một metanoia - thay đổi tâm thức hay não trạng, thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta, một thách đố dám nhìn thẳng vào cuộc sống, và sống cho mục tiêu tối hậu mà Thiên Chúa đã trao cho khi Người tạo dựng chúng ta.

Mục đích căn bản của bài Rollo này là chỉ cho người ta thấy lộ trình tiến lên trưởng thành trong đời sống và bước đường học hỏi, học hỏi về những ý nghĩa chính yếu của cuộc sống, trở thành bạn hữu của Chúa hàng ngày, và đạt tới mục tiêu mà Cha chúng ta đã đặt để cho chúng ta từ khi chúng ta được tạo dựng. Vì vậy, cốt lõi của bài chia sẻ là cuộc sống của chúng ta và ý nghĩa của cuộc sống ấy, đạt tới cao điểm trong Phần Đoạn 4 về mục tiêu của việc chúng ta Học Đạo, nhấn mạnh *cuộc sống của chúng ta và ý nghĩa của cuộc sống ấy, và nhờ đó chúng ta có thể hiểu biết Con Người Chúa Kitô minh bạch hơn.*

Bài Rollo không nhằm chỉ cho người ta phải đọc sách như thế nào. Tuy sách vở và kiến thức học đường là phần quan trọng trong tiến trình Học Đạo, song cái thái độ đúng đắn được xác lập trên mục đích của "Học Đạo" cũng quan trọng không kém. Vì vậy, nếu có giới thiệu sách để đọc, thì danh mục sách giới thiệu phải ngắn và chỉ gồm những quyển thật sự đem lại sức sống mà thôi, như Thánh Kinh, các tài liệu Công Đồng Vaticanô II, vài bức Thông Điệp của các giáo hoàng, trong đó có Tông Thư về Phúc Âm Hóa - Evangelii Nuntiandi - của Đức Thánh Cha Phaolô VI, bức Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Người Tín Hữu Giáo Dân - Christifidelis Laici, và vài quyển sách thiêng liêng dùng để suy gẫm, như quyển His Way - Con Đường Người Đi - của David Knight (Nhà xuất bản St. Anthony Messenger).

Nếu bài Rollo này trình bày đúng cách, thì bài Rollo thứ ba trong ngày, bài "Nghiên Cứu Môi Trường", sẽ dễ hiểu hơn hầu sau này có thể áp dụng vào việc học hỏi căn bản theo như đề nghị ở đây.

- **SOẠN BÀI ROLLO HỌC ĐẠO**

Phần mở (Mục 1 - Dẫn nhập) lấy lại chủ đề của bài Lý Tưởng và bài Sùng Đạo, cho thấy sự tạo dựng loài người là chóp đỉnh của công cuộc Sáng Tạo trong đó mỗi người chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh Chúa thì chúng ta phải chu toàn trách nhiệm của hình ảnh giống Chúa ấy. Trở lại định nghĩa căn bản về Sùng Đạo, ta thấy, Sùng Đạo là hướng trọn cuộc sống mình về với Chúa. Như vậy, cuộc sống hướng về Chúa ấy phải bao gồm ba yếu tố thực hành căn bản là: Sùng Đạo (để Nền Thánh), Học Đạo (để được Đào Luyện) và Hành Đạo (để Loan Báo Tin Mừng).

Mục 2 định nghĩa Học Đạo là một phương tiện để hiểu biết Lý Tưởng Kitô Giáo tốt hơn. Con người được mời gọi sống một đời sống trong ân sủng, chia sẻ cuộc sống này với người khác và mang cuộc sống này vào trong môi trường của mình.

Mục 3 tiếp tục các luận cứ rằng tìm kiếm những điều căn cốt trong đời sống là một trách vụ không bao giờ cùng. Trách vụ đó không những do hoạt động nhân tính của chúng ta đòi hỏi, mà còn do vai trò mà Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta để chúng ta sống đời sống ân sủng, trong tình thân ái với Chúa. Người nào muốn hành động với tư cách là một Kitô Hữu, người ấy phải biết một Kitô Hữu phải hành động làm sao.

Mục 4 chú trọng vào lời của Thánh Augustinô "*Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con và biết Chúa.*" Chúng ta cần chú trọng vào việc tìm hiểu học hỏi về chính bản thân mình và về Thiên Chúa. Khi biết được bản thân, tôi có thể khám phá ra những trở ngại ngăn trở tôi sống đời sống ân sủng và đáp lại lời mời gọi nên thánh. Tôi cũng cần khám phá và tìm thấy những cách thức để biết Chúa và hiểu ý Chúa trong cuộc sống của tôi. Phần đoạn này chính là lời mời gọi các tham dự viên phải có một metanoia - thay đổi tâm thức hay não trạng, và là phần đoạn chính của bài Rollo.

Mục 5 nói về mục đích của việc Học Đạo, chỉ là một phương tiện để giúp người Kitô Hữu được đào luyện tông đồ chân chính.

Mục 6 giới thiệu những phương tiện Học Đạo như sách vở tài liệu và những hoạt động khác, và Mục 7 bàn về Học Đạo như là một trợ giúp, làm cho lòng Sùng Đạo có ý nghĩa.

Phần Kết Luận (Mục 8) là tóm lược chủ đề chính, thách đố tham dự viên thay đổi tâm thức, tiến lên, và bắt đầu đi tới hoán cải từng bước.

(Thời lượng bài nói chuyện: 35 phút)

ROLLO MẪU - (35 Phút)

HỌC ĐẠO

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (*Tên Thánh – Họ Tên*), tham dự Khóa (*Khóa mấy, năm nào, ở đâu*)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **HỌC ĐẠO** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chỉ Nam trang 14.

1. **DẪN NHẬP**

Thưa quý anh/chị

Trong bài Rollo "Lý Tưởng" hôm qua, chúng ta đã nghe nói, không thể sống như một con người trọn vẹn nếu không có một lý tưởng, và ai thật lòng ước ao có một lý tưởng đích thực, thì họ sẽ sáng suốt chấp nhận lý tưởng ấy, và dùng ý chí để đi đến hành động.

Nhưng chúng ta cũng có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể hiểu biết về Thiên Chúa hơn nữa, làm sao để sự lựa chọn của tôi được thực hiện nhờ ý thức và hiểu biết? Một trong những phương cách để nhận biết Chúa là phải thực thi một chương trình học hỏi về Chúa.

Học Đạo là cái chân thứ hai của kiềng ba chân mà chúng ta đã nghe nói tới trong Rollo "Sùng Đạo" (để nên Thánh). Học Đạo ở đây phải vượt lên trên việc tìm kiếm kiến thức qua sách vở hay học đường. Học Đạo phải bao gồm chính kinh nghiệm được tìm thấy trong cuộc sống.

Thưa quý anh/chị,

2. **Vậy Cursillo ĐỊNH NGHĨA Học Đạo là gì?**

Trước hết, chúng ta cần biết **học** là gì?

a) **Học là dùng trí khôn để hiểu biết một môn khoa học hay nghệ thuật.**

Bất cứ ai trong lãnh vực nào muốn hiểu thấu đáo đều cần phải học hỏi. Các nhà bác học, nhà nghệ thuật, các chuyên gia trong bất cứ ngành nghề nào cũng dùng trí tuệ để trau dồi sự hiểu biết và nâng cao chuyên môn của họ.

b) **Như thế ta có thể giải thích định nghĩa về Học Đạo như sau:**

Đó là - sử dụng toàn bộ cá tính và trí tuệ của chúng ta để đi theo Chúa Kitô, phục vụ Thiên Chúa. Lòng Sùng Đạo dẫn chúng ta tiến tới Hành Đạo để Loan Báo Tin Mừng, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ và học theo phương cách nào để cho việc Hành Đạo của chúng ta có hiệu quả.

Thưa quý anh/chị,

Người được lý tưởng Kitô Giáo hướng dẫn sẽ nhận ra Học Đạo là một phương cách để am tường về Lý Tưởng Kitô Giáo của mình. Lý tưởng đó mời gọi ta sống một cuộc sống on sùng, chia sẻ cuộc sống ấy với người khác, và truyền bá cuộc sống ấy vào môi trường ta hiện diện.

Để thực hiện tốt việc này, chúng ta phải sống đời sống Kitô Hữu một cách trọn vẹn và ...

Đặt Hành Đạo trên nền tảng đời sống cầu nguyện xuất phát từ lòng Sùng Đạo, đồng thời dựa vào Lý Tưởng đang dẫn dắt cuộc sống của chúng ta với ý hướng tận dụng:

- ❖ **Tâm:** để Sùng Đạo (Nên Thánh)
- ❖ **Trí:** để Học Đạo (Đào Luyện)
- ❖ **Ý Chí:** để Hành Đạo (Loan Báo Tin Mừng)

c) Tóm lại

Học Đạo là để Hành Đạo. Điều này giúp chúng ta ứng dụng tiềm năng của chúng ta một cách hữu hiệu, hầu có thể đạt được mục tiêu ta đang nhắm tới. Sùng Đạo dẫn chúng ta đi tới hành động, nhưng không phải là hành động kiểu may rủi. Vì vậy, chúng ta phải học đạo một cách tích cực để việc hành đạo của chúng ta mang lại hiệu quả.

Thưa quý anh/chi, bây giờ chúng ta tìm hiểu về

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HỌC ĐẠO

A. Thật vậy, Học Đạo là điều cần thiết đối với mọi Kitô Hữu vì Kitô Giáo là một cuộc sống chứ không phải là trang phục. Kitô Giáo không chỉ là những nghi lễ bên ngoài, những việc làm có thể trông thấy. Điều cốt lõi của Kitô giáo còn quan trọng hơn cả những nghi thức phụng vụ hoặc làm hội viên của một đoàn thể nào. Thậm chí nó còn hơn cả việc làm phúc bố thí cho người nghèo. Bởi Kitô Giáo cho một ý nghĩa và lý do về sự sống của con người.

Học Đạo, được coi như chân thứ hai của kiềng ba chân, là tiến trình để chúng ta đi tới chỗ nhận biết Chúa rõ hơn, đồng thời Học Đạo giúp chúng ta khám phá ra Thánh Ý Chúa muốn nơi chúng ta.

Để việc Học Đạo được đầy đủ giá trị, tự bản chất nó phải bao gồm cả kinh nghiệm và việc áp dụng những điều chúng ta học hỏi ở những hoàn cảnh khác nhau trong chính cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta chấp nhận Chúa là lẽ sống của đời ta. Như vậy, chúng ta xem Chúa là Lý Tưởng, thì đường của Chúa, sự thật của Chúa và sự sống của Chúa phải là những gì chúng ta cần học hỏi.

Thưa quý anh/chi,

B. Trong đời sống tôn giáo, chúng ta thấy thường có hai lối sống:

1) Một lối sống làm lệch ý nghĩa của Kitô Giáo: đó là ...

- ❖ **Sống đạo thờ ơ**

Họ thỏa mãn, chấp nhận và thụ động – nói họ đi thì đi, kêu họ bỏ thì họ bỏ. Họ không có sự nỗ lực để thực thi ý Chúa.

- ❖ **Coi tôn giáo như là một cái khiên chống đỡ**, họ dùng tôn giáo để bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm, bất công.v.v..

2) Một lối sống thể hiện ý nghĩa đích thực của Kitô Giáo: đó là

- ❖ Sống đạo một cách tích cực, năng động và mang tính cách mạng: luôn luôn thao thức, không bằng lòng với những gì đang xảy ra, tâm hồn lúc nào cũng cảm thấy nóng như men nòng.
- ❖ Tôn giáo là chất men – Chân lý phải được hiểu và biến thành hiện thực.

Thưa quý anh/chị,

C. Có hai kiểu Kitô Giáo vì có hai lớp người

- (1) Lớp người được lý tưởng hướng dẫn, họ biết nơi đang đi và nơi họ muốn đến.
- (2) Lớp người bị đẩy đưa bởi hoàn cảnh sống chung quanh. Gió thổi chiều nào họ theo chiều đó.

D. Chúng ta không làm việc chỉ để giúp người Kitô Hữu đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, để họ tránh nói lời thô tục, hay để họ trở thành người tốt...chúng ta làm việc để tất cả chúng ta có thể nên thánh trong cuộc sống mỗi ngày. Khái niệm Kitô Giáo này chỉ có thể đạt được khi những người Kitô Hữu được lý tưởng cảm hóa, vì nếu họ chỉ sống theo hoàn cảnh, thì họ sẽ giữ mãi thái độ sống thoải mái trong thờ ơ.

Ý chí của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi trí tuệ của chúng ta được khai sáng. Khi được khai sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy những điều mới mẻ và có sức mạnh cần thiết để vượt qua những trở ngại.

Nếu một người Kitô Hữu không được lý tưởng dẫn dắt mà chỉ bị cuốn trôi theo hoàn cảnh sống thì người ấy chậm tiến, vì sự thật nửa vời còn tệ hơn là lời dối trá. Người chịu học hỏi và đào luyện càng ngày càng hiểu được ảnh hưởng Kitô Giáo trong đời sống của mình.

E. Phúc Âm nói rằng Chúa Kitô, trong những năm còn ẩn dật, đã trưởng thành trong khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và con người. Chúng ta cũng phải trưởng thành trong ân sủng và khôn ngoan như vậy. Sự hiểu biết về Thiên Chúa và nhận thức về Chúa Kitô của chúng ta lúc Rước Lễ Lần Đầu có lẽ không còn giúp chúng ta được nữa, và bây giờ chúng ta cần thiết phải sửa đổi, canh tân, và tập trung vào sự hiểu biết.

"Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, nhưng khi tôi đã thành người lớn, tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con" (1 Côrinthô, 13,11).

F. Đã đến lúc chúng ta nhận thức rằng chúng ta có thể trông cậy vào một Chúa Kitô "hoàn toàn là người", một Chúa Kitô đang sống, bình thường và gần gũi chúng ta, người sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại, tìm ra lý tưởng thay cho những ảo tưởng. Cách duy nhất để biết Chúa Kitô mật thiết hơn là chúng ta hãy học biết Người là ai.

(Người nói cần cho một thực chứng về sự trưởng thành trong nhận thức về đạo Chúa qua học hỏi)

Thưa quý anh/chị, giờ chúng ta bước sang ...

4. MỤC TIÊU CỦA VIỆC HỌC ĐẠO

Mục tiêu của Học Đạo được tập trung, cô đọng và tổng hợp trong lời Thánh Augustinô: "*Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con và biết Chúa.*" Chúng ta cần phải chú trọng việc hiểu biết và học hỏi về chính bản thân và về Chúa. Chúng ta hãy xem xét chi tiết cả hai việc học này.

A. Hiểu biết bản thân: việc hiểu biết bản thân chúng ta rất quan trọng. Việc này đòi hỏi chúng ta phải hoán cải cả lòng trí. Sự cải đổi thâm sâu tận trong lòng trí này được gọi là Metanoia (Ơn biến đổi).

Những chướng ngại trong việc Học Đạo:

- (1) **Chướng ngại** - một người thường gặp thất bại bởi năm động cơ sau đây: tự cao tự đại, hèn nhát, tội lỗi, thiếu cởi mở (chẳng hạn như suy nghĩ hẹp hòi) và ấu trĩ. Qua việc học hỏi chính từ bản thân, chúng ta có thể khám phá ra con người thật của chúng ta và biết được phương cách để chúng ta nên thánh như ý Chúa muốn.
 - a. **Tự cao tự đại:** Tôi nghĩ là tôi biết nhiều hơn và tôi tốt hơn tất cả những người khác; tôi đã biết tất cả những điều cần biết về các thánh và các vị tông đồ và không còn gì để học nữa.
 - b. **Hèn nhát:** Một người hèn nhát là một người không dám nhìn thẳng vào cuộc sống; khi đối diện với một vấn đề hay phương pháp Cursillo, người này vẫn không muốn quyết định.
 - c. **Phạm tội:** vì lầm lẫn giữa hạnh phúc, bình an và niềm vui với lạc thú, là nguồn mọi đau khổ.
 - d. **Thiếu bao dung** (như suy nghĩ hẹp hòi): không bao giờ muốn tìm hiểu sự thật của Chân Lý và cũng không để mình được dẫn dắt đến Chân Lý ấy.
 - e. **Tính ấu trĩ:** coi cuộc sống như là một thú vui tiêu khiển; thiếu cá tính và thiếu trưởng thành, không hiểu được việc học để biết cách sống đúng tinh thần một Kitô Hữu và đây là một nghĩa vụ không bao giờ cùng. Một người cũng có thể suy nghĩ ấu trĩ rằng mình đã học hết tất cả hồi còn nhỏ.

Thưa quý anh/chị, chúng ta thấy những chướng ngại vừa nêu quả là một vấn nạn, để vượt qua những vấn nạn này, chúng ta cùng tìm hiểu xem làm cách nào để chúng ta thoát khỏi được nó.

(2) **Phương thuốc chữa các chướng ngại:** Những chướng ngại kể trên có thật nhưng cũng có cách chữa trị. Những phương thuốc chữa trị các chướng ngại này sẽ giúp bảo đảm sự hoán cải liên tục của chúng ta và giúp chúng ta sống được với lý tưởng Kitô Giáo.

a. Cách chữa trị thứ nhất là lòng khiêm tốn.

Lòng khiêm tốn cho chúng ta nhận biết rằng không có Chúa, chúng ta không là gì cả, nhưng đồng thời cũng nhìn nhận rằng vì Thiên Chúa tạo nên chúng ta giống hình ảnh của Người, chúng ta trở nên kỳ công của Người. Khiêm tốn, giống như Thánh Têrêsa nói, là sự thật - sự thật đơn giản như: chấp nhận con người thật để chúng ta có thể tiến đến sự hoàn thiện, thấy được những khả năng cũng như những hạn chế của mình và hiểu được Chúa là toàn năng, toàn mỹ.

b. Cách chữa trị thứ hai là lòng can đảm.

Chúng ta phải có can đảm để làm điều chúng ta cho là đúng, dù phải đi ngược lại với những cách thức thế gian hay làm, nhất là những cách thức này ngày càng trái ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta phải can đảm bẻ gãy những xiềng xích dẫn đưa chúng ta đến tội lỗi; quyết "TỪ CHỐI" mọi áp lực và cám dỗ không ngừng của tiếng gọi vật chất thế gian. Chúng ta phải can đảm từ bỏ những thoái hoá cá nhân như: tự cao, tự đại, lo sợ hoài nghi, và những mục đích ngụy tạo của việc Học Đạo.

c. Cách thức thứ ba là nguyện gẫm.

Chúng ta phải có kỷ luật để tạo những thói quen học hỏi tốt. Nguyện gẫm giúp chúng ta tiếp xúc với Lời Chúa hầu cải hóa đời sống chúng ta. Hiện diện trước Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong giờ phút yên tĩnh này, chúng ta suy gẫm về vai trò của chúng ta trong chương trình cứu rỗi thế gian mà Chúa đã hoạch định. Chúng ta dành hẳn một thời gian riêng để nghe tiếng Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Chúa, ở đó đời sống của Chúa Giêsu trở thành đời sống của chính chúng ta.

[Thuyết trình viên hãy nêu một thực chứng ngắn cho thấy mình đã sử dụng như thế nào một trong những phương thuốc trên đây hầu tránh và vượt qua những thoái thác và chướng ngại trên đường tìm kiếm sự thật].

B. Hiểu biết Thiên Chúa

Thưa quý anh/chị

Ngoài việc hiểu biết bản thân, chúng ta còn cần phải chú trọng vào việc học hỏi và hiểu biết Thiên Chúa.

Chúa là Đấng Hằng Sống, đem hy vọng cho chúng ta, mong muốn mọi sự tốt lành nhất cho chúng ta.

Chúng ta có thể biết Chúa qua nhiều cách.

(1) Thiên Chúa mặc khải chính mình Người cho chúng ta qua công cuộc tạo dựng, qua Thánh Kinh, qua Giáo Huấn của Giáo Hội và nhiều phương thế khác. Chúng ta hãy nhìn vào từng khía cạnh.

a. **Thứ nhất**, Thiên Chúa mặc khải chính mình qua công cuộc tạo dựng - Trong Thông Điệp Veritas Splendor - Ánh Sáng Chân Lý, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (đệ nhị) có viết: "*Ánh Sáng Chân Lý chiếu soi trong tất cả mọi kỳ công của Đấng Tạo Hóa và đặc biệt là trong con người, vì con người vốn được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Chân Lý khai sáng trí thông minh của con người, định hướng quyền tự do của con người, dẫn dắt con người đi tới chỗ biết Chúa và yêu mến Chúa*".

[Thuyết trình viên có thể đưa ra thí dụ bản thân cho thấy mình đã cảm nghiệm Chúa như thế nào trong công cuộc Tạo Hóa của Người (thiên nhiên, vũ trụ, con người...)].

b. **Thứ hai**, Thiên Chúa mặc khải chính mình qua Thánh Kinh: Thánh Kinh phải là phần chính yếu cần cho sự đào luyện nên người Kitô hữu đích thực của chúng ta, cho chúng ta tìm kiếm và phân biệt sự thật. Chẳng hạn, Tân Ước giúp chúng ta hiểu biết về Chúa Giêsu, biết các việc Chúa đã làm cùng các Lời Chúa đã nói. Chúng ta có thể biết Chúa Giêsu như là một con người và gặp gỡ Chúa, mặt đối mặt.

[Thuyết trình viên hãy đưa ra một thí dụ bản thân ngắn cho biết, nhờ đọc và học hỏi Kinh Thánh mà mình đã học biết nhiều hơn về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu và về Chúa Thánh Linh như thế nào. Thuyết trình viên cũng có thể nói ít nhiều về Cựu Ước].

c. **Thứ ba**, Thiên Chúa còn mặc khải chính mình cho chúng ta qua Giáo Huấn của Giáo Hội, đặc biệt qua các Thông Điệp và các Tông Thư của các Giáo Hoàng, qua các tài liệu Công Đồng và qua quyền Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Các nguồn đào luyện của Kitô Giáo ấy giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta. Các văn kiện ấy là kết quả của sự cầu nguyện và sự sáng suốt của các bậc lãnh đạo trong Giáo Hội trải qua từ thời xa xưa đến ngày nay.

[Thuyết trình viên có thể trưng ra một thí dụ bản thân vẫn tất cho biết điều mình đã học hay hiểu rõ hơn nhờ đọc hay học hỏi Giáo Huấn của Giáo Hội].

d. **Thiên Chúa** mặc khải chính mình cho chúng ta qua những buổi tu dưỡng tâm linh, hội nhóm (chia sẻ với người khác) và việc xét mình mỗi ngày.

e. **Chúng ta** cũng nhận ra được Thánh Ý Chúa trong các dấu chỉ thời đại như các phương tiện truyền thông, nghệ thuật và các biến cố trong đời sống hàng ngày trên thế gian này.

(1) **Các phương tiện truyền thông**: nhiều lúc chúng ta có thể khám phá ra Thánh Ý Thiên Chúa nhờ được nghe nói, được nhìn thấy hay được cảm nhận các điều đang xảy ra được loan đi qua các phương tiện truyền thông, mạng internet...

- (2) **Các ngành nghệ thuật** - gồm phim ảnh, kịch nghệ, văn chương - chẳng những chuyên chở những điều mà các tác giả hay các người điều khiển chương trình muốn truyền đạt, mà còn phản ảnh cả tâm trạng của thời đại chúng ta nữa.
- (3) **Các biến cố:** chúng ta có thể học được những điều Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta qua thiên nhiên và các biến cố thường ngày trong đời sống nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng mở trí đón nhận.

Thật sống động biết bao nếu chúng ta biết sử dụng những công cụ đào luyện sẵn có, hầu đạt đến mục tiêu của chúng ta là thay đổi lòng trí liên li, hoán cải tiến triển không ngừng, thay đổi tâm thức liên tục, linh hoạt và đầy sức sống.

[Thuyết trình viên cần đưa ra một thí dụ bản thân ngăn cho biết nhờ một trong những phương pháp trên đây mình đã nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa như thế nào. Các tham dự viên đều muốn biết người thuyết trình có sống cách sống như họ đề nghị người khác phải sống hay không].

Nhưng thưa quý anh/chị,

5. HỌC ĐẠO CHỈ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN

Mục đích của việc Học Đạo:

Rõ ràng Học Đạo là cần thiết, nhưng chúng ta không nên quan trọng hoá quá đáng việc Học Đạo. Học Hỏi là một phương tiện chứ không phải là cùng đích.

Mục đích việc học đạo là tạo cho người Kitô Hữu có được một nền móng tông đồ chân chính. Nhờ học đạo chúng ta có thể dễ dàng tiến vào lãnh vực *Đào luyện*, có nghĩa là tạo nên một hình dáng nào đó. Đào luyện không phải là thu thập thông tin kiến thức, mà là thực hành và làm hoàn thiện các nhân tính của người Kitô Hữu. Các việc làm của chúng ta chính là những thứ tạo hình dáng cho cuộc sống của chúng ta và qua đào luyện giúp chúng tiến đến lãnh vực *Tông đồ*:

Hoạt động tông đồ có nghĩa là mang các nhân đức của người Kitô Hữu thực hành vào môi trường sống. Cũng thế, để cho những hoạt động tông đồ có hiệu quả, chúng ta phải hiểu biết Chúa Kitô và những người chúng ta muốn mang Chúa đến cho họ. Khi biết Chúa Kitô và anh chị em của chúng ta nhiều hơn, chúng ta có thể phục vụ Thiên Chúa trong việc truyền giáo tốt hơn. Chúng ta có thể nói rằng **một giờ đào luyện là một giờ cầu nguyện**.

Khi chúng ta đã suy nghĩ tường tận về công tác tông đồ, chúng ta có thể lao vào hành động mà không còn sợ hãi, vì biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bội hứa và Chúa Thánh Linh sẽ mở miệng lưỡi cho các tông đồ của Người.

Vậy Cursillo có đưa ra phương cách nào để chúng ta thực hiện việc Học Đạo không – thưa có:

6. NHỮNG PHƯƠNG CÁCH ĐỂ HỌC ĐẠO

Chúng ta đã nói rằng Học Đạo chỉ là một phương tiện để đào luyện tông đồ. Nếu Học Đạo giúp chúng ta trở nên công cụ của Chúa tốt hơn thì câu "**Một giờ đào luyện là một giờ cầu nguyện**" rất đúng nghĩa. Nhưng để đào luyện, chúng ta cần phải có những phương tiện. Có rất nhiều phương tiện giúp chúng ta hiểu được quà tặng và kế hoạch của Thiên Chúa trong mọi sự.

A. Sách vở:

Sách vở là nguồn học chính. Có vô số tài liệu đã được ấn hành đang có mặt trên thị trường và trong thư viện. Điều khó nhất là chỉ chọn lựa những sách vở giúp chúng ta đạt được mục đích là hướng trọn tâm trí và cuộc sống vào Thiên Chúa.

Quyển sách đầu tiên cần thiết nhất, quan trọng nhất, hay nhất của mọi Kitô Hữu là **Thánh Kinh**, một giếng nước không bao giờ khô cạn và sẽ giúp tất cả những ai đến giếng này trở nên tươi mát. Một cuốn sách hay nữa là Giáo Lý Hội Thánh, cuốn sách này tóm tắt đầy đủ những tín lý của Thiên Chúa Giáo trên toàn cầu (Tài liệu Công Đồng Vaticanô II, truyền thống và Giáo Huấn của Hội Thánh, gương sống của các vị thánh.)

(Người nói nên giới thiệu một số sách vở, đĩa CD, băng hình hay tạp chí)

B. Hoạt động:

Lập nhóm học tập, nhóm đồng hành .v.v.. - bất cứ ở nhà, ở quán cà phê, ở nhà hàng hay ở nơi nào khác. Các buổi hội thảo chuyên đề, các buổi tập huấn nghề nghiệp cũng là những nguồn đào luyện hữu ích.

Thực chứng mẫu

[Người trình bày bài Rollo có thể nêu ra một thí dụ về việc mình chia sẻ Chúa Kitô với người khác, chẳng hạn như trong lúc uống cà phê, ăn cơm, đi họp. Có thể dùng việc chia sẻ Chúa Kitô với người khác như là một phương tiện đào luyện.]

Và trở lại đề tài chia sẻ, thưa quý anh/chị, học đạo giúp gì cho chúng ta – thưa:

7. HỌC ĐẠO HỖ TRỢ CHO LÒNG SÙNG ĐẠO

Không có đào luyện, thường thường người ta tự coi mình là "chuẩn mực" và lòng Sùng Đạo của họ có thể trở nên công khai thái quá về mặt tình cảm hay bị suy giảm vì cái vỏ bề ngoài. Đào Luyện làm cho lòng Sùng Đạo của chúng ta có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy chúng ta cần học hỏi thật sự, nhưng không phải để trở thành một lý thuyết gia mà là để nên thánh. Nên thánh phải là điều duy nhất thực sự thu hút chúng ta vì đó chính là lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta.

Và đề:

8. KẾT LUẬN

Thưa quý anh/chị,

- a) Thiên Chúa sẽ yêu thích người có lòng Sùng Đạo mà không Học Đạo hơn là người Học Đạo mà lại không có lòng Sùng Đạo, tuy nhiên cả hai đều không phải là hoàn hảo.
- b) Trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nói với chúng ta: "*anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.*" (Mt 5,48)
- c) "Đừng phí phạm thời giờ để đọc những sách, nghe CD hay băng thu hình mà chúng ta nghĩ là tốt; hãy đọc, nghe và dùng những tài liệu tốt nhất mà thôi". Nhờ Học Đạo, người Kitô Hữu sẽ tìm được con đường để phục vụ cho Sự Thật với hết cả tấm lòng. Chúa Giêsu Kitô - Lý Tưởng của chúng ta!

Việc Học Đạo - là để trở thành Kitô Hữu đích thực - giúp chúng ta định hướng và trưởng thành trong tiến trình tự hoán cải mình hầu nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và canh tân não trạng chúng ta.

Chúng ta được mời gọi để nên trọn lành, nhưng chúng ta không bao giờ có thể đạt đến sự trọn lành nếu chúng ta không vận dụng tất cả mọi mặt bản tính nhân loại của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục thăng tiến trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giêsu từng ngày và mọi ngày. Khi cuộc sống được đào luyện vững vàng thì cuộc sống ấy sẽ bảo đảm con người được thăng tiến cả trong tư cách cá nhân lẫn trong tư cách là một thành viên của một cộng đồng lớn hơn.

Tôi xin đưa ra một Thí dụ: **Hòn đá và miếng bọt biển.**

Nếu chúng ta để một hòn đá và một miếng bọt biển ở trong chậu nước lâu, cả hai đều ướt. Trong khi hòn đá chỉ ướt bên ngoài, còn miếng bọt biển lại thấm ướt đến tận bên trong. Cũng vậy, việc đào luyện phải làm cho chúng ta không chỉ thấm đạo ở bên ngoài mà còn phải thấm đạo tận trong tâm trí. Giống như những miếng bọt biển, chúng ta có thể đổ tràn nước Kitô Giáo cho tất cả những người xung quanh chúng ta được thấm nhuần nước hằng sống, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Thưa quý anh/chị, mong rằng những chia sẻ của tôi giúp quý anh/chị nhìn ra chân kiềng thứ Hai của Cursillo - rồi nỗ lực thi hành để chúng ta có thể thu đạt được những gì Phong Trào mong muốn nơi chúng ta. Thân ái kính chào quý anh/chị.

De Colores

Xin mời quý anh/chị đứng lên để chúng ta đọc kinh tạ ơn

11. ROLLO 7: NHIỆM TÍCH

TỔNG HỢP

Khoá Cursillo bước sang ngày thứ hai, nên nhớ rằng tiêu điểm ngày hôm nay là nhằm khuyến khích khoá sinh gặp gỡ Đức Ki-tô, rồi đưa tới lời kêu gọi họ hãy cải tâm. Bài suy niệm ban sáng, “Chân Dung Đức Ki-tô” đã đưa họ tới chỗ ý thức sâu xa về nhân tính của Chúa, đối với một số người thì đây là lần đầu tiên họ có dịp ý thức như thế. Qua bài Sùng Đạo họ đã được nói cho nghe rằng một con người, trong nhân tính của mình, đáp lại như thế nào trước lời Thiên Chúa mời gọi để tiến tới chỗ làm bạn thân thiết với Người trong ân sủng, người đó sống thế nào trong “ân sủng thường xuyên (ân sủng thánh hoá)” và người đó đáp ứng thế nào, cho dù có đáp ứng một cách bất toàn, trước ân sủng tức thời Chúa ban. Các bí tích sẽ được trình bày như những cách nhân tính thánh thiêng của Chúa Giê-su tiếp tục hoạt động trong trần thế. Các bí tích thông ban ân sủng thường xuyên –ân sủng thánh hoá- để ban sức cho con người đáp ứng trước ân sủng tức thời Chúa ban riêng cho từng bậc sống.

Do nội dung rộng lớn bài phải trình bày –và cũng phải nhớ rằng bài không thể trình bày hết mọi điều về các bí tích- người trình bày bài các nhiệm tích nên là một linh mục; sau khi nói 45 phút, người trình bày cho khoá sinh giải lao 10 phút, rồi tiếp tục thêm 45 phút. Hai phần bài đều trình bày định nghĩa và những điều cơ sở của các bí tích, nói về hết mọi bí tích trừ bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể sẽ được cắt nghĩa trong bài chia sẻ khi cử hành thánh lễ của ngày hôm nay. Đây là điều yêu cầu quan trọng: sau phần trình bày các bí tích và sau khi các khoá sinh đi viếng Thánh Thể xong, thì cử hành Thánh Lễ ngay.

Người trình bày bài cần hết sức để ý tới thời biểu trong ngày! Mỗi yếu tố của Cursillo đều cần thiết để động lực nội tại phát triển đúng mức. Phải có lượng thời gian ấn định cho bài nói, suy niệm, Decuria (thảo luận tại bàn), tiếp xúc cá nhân, bữa ăn, và giải lao. Ngay cả như có khẩn dòng hay có truyền chức linh mục đi nữa thì cũng không có nghĩa là ta được miễn khỏi phải đi đúng theo thời biểu ấn định đâu.

12. ROLLO 8: HÀNH ĐẠO

TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ LỜI CHÚ THÍCH

CHỦ ĐỀ

Giá trị duy nhất của hành đạo là do hệ quả của sự kiện tôi là một Kitô hữu. Nói cách khác, tôi là Kitô hữu nên tự động tôi hành đạo. Hoạt động tông đồ nào không diễn tả được mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu Kitô và hành đạo thì hành động đó chưa có hiệu lực, bởi vì hành động đó chưa chứng tỏ một cam kết sống động; giỏi lắm thì hành động đó chỉ làm yên lòng những ai tin rằng nhiệm vụ của người theo Đạo là thực hiện được một số việc làm nào đó thôi.

CHÚ THÍCH

Định nghĩa thực sự của Hành Đạo: Đã là một Kitô hữu mà không hành đạo thì cũng đồng nghĩa chưa phải là Kitô hữu. Một hành động không mang tính chất Kitô chưa phải là hành đạo. Để thực hiện một hoạt động tông đồ người thực hiện phải là một tông đồ.

HÀNH ĐẠO LÀ GÌ?

Chúng ta đang nói về hoạt động tông đồ: Đó là sự sử dụng sức mạnh của tình yêu. Khi phối hợp sử dụng cả sức mạnh siêu nhiên với sức mạnh của con người sẽ tạo lực giúp chúng ta bành trướng Nước Thiên Chúa.

Sự Cần Thiết Hành Đạo:

A. Hành Đạo thiết yếu cho đời sống nội tâm và sự sống còn của chúng ta. Không hành đạo thì không có đời sống Kitô hữu. Người Kitô hữu không biết nằm yên, không muốn cuộc đời nhàn hạ; Kitô hữu không khoanh tay ngồi yên.

B. Hành Đạo thiết yếu trong ngoại giới và sự sống còn của tha nhân. Thế giới cần men sống động hòa vào đời, cần nhân tố men làm dậy thúng bột.

C. Hành Đạo thiết yếu cho Giáo Hội, "*Hãy ra đi và rao giảng cho muôn dân.*"

Những Yếu Tố:

- Đầu Óc, Ý Chí, Cánh Tay, Đầu Gối.
- Tất cả mọi khả năng của con người là để phục vụ Thiên Chúa.

Phẩm Chất:

* Hợp lý, Cương quyết, Nhiệt thành, Kiên trì/ Bền chí, Siêu nhiên và Hồn tông đồ. Tất cả để phục vụ Chúa.

Các Phương Pháp:

A. Kết bạn bằng sáng kiến của chính mình.

B. Trở nên bạn bằng cách làm cho bạn cảm thấy muốn mình là bạn.

C. Làm cho bạn mình trở nên bạn với Chúa Kitô, chứng tỏ cho bạn thấy rằng chúng có hùng hồn nhất của tình bạn của chúng ta là giúp bạn trở nên bạn của Chúa Kitô.

HOÀN CẢNH

Đây là rollo thứ ba của ngày thứ hai, thường được trình bày ngay sau cơm trưa. Thời điểm này thường làm người ta hay buồn ngủ, khiến việc trình bày khó được người nghe chú ý.

BẦU KHÍ

Vào thời điểm này của Khóa Học, hầu hết Tham Dự Viên đã thắm Ôn Sùng Chúa. Các Tham Dự Viên đã được hâm nóng bởi rollo Sùng Đạo, những thành kiến của họ về Học Đạo đã được rửa sạch và linh hồn của họ đã được khuấy động bởi rollo Nhiệm Tích, nên các Tham Dự Viên sẵn sàng mở rộng tâm chân trời để đón nhận những điều cao siêu hơn.

MỤC ĐÍCH

Rollo Sùng Đạo đã đánh thức tâm hồn Tham Dự Viên thúc đẩy họ muốn “làm một cái gì”. và trong rollo Hành Đạo họ được trình bày những phương cách cụ thể để thực hành, để đạt tới sự thể hiện Thiên Chúa Giáo như một cuộc phiêu lưu lớn lao; để những ai thực sự tìm kiếm, ngay trong những lúc khó khăn, cũng tìm thấy sự trợ giúp họ cần; tất cả những điều này đặt trên căn bản là điều răn “Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương Người như chính mình.” Đây là hậu quả và sự áp dụng của rollo “Giáo dân trong Giáo Hội.”

KỸ THUẬT

Rollo này giải thích hành động tông đồ hoặc nói theo Thánh Kinh, công vụ tông đồ. Những nền tảng lý thuyết đã được xây dựng, giải thích, và tăng cường bằng cách dùng chính những kinh nghiệm bản thân của người trình bày/ (rollista) làm thí dụ.

VĂN PHONG

Cần trình bày chủ đề của rollo này như là một sự khích động để gây nên sự đáp ứng nơi Tham Dự Viên. Phải trình bày rollo này với một dàn bài rõ ràng, thuyết phục và vui tươi. Rollo này là một hậu quả tất yếu của Đạo Thiên Chúa sống động linh hoạt tạo căn bản và ý nghĩa của Phong Trào Cursillo.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

Hành đạo là hệ quả khi mình là Kitô hữu. Như vậy hành đạo là sự biểu hiện ước vọng của chúng ta để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Cuối rollo Sùng Đạo có viết “Hành Đạo là sự hoàn thành hoặc, nói cách khác, là làm hoàn hảo Sùng Đạo”.

2. ĐỊNH NGHĨA.

A. Hành động có nghĩa là sử dụng năng lực. Hành động của con người là sử dụng năng lực của con người (đầu óc, ý chí, các giác quan) để con người đạt tới Lý Tưởng.

B. Hành động tông đồ hoặc công vụ tông đồ: là sử dụng năng lực của Tình Yêu, tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu người xung quanh vì Chúa; từ tình yêu đó, bằng sử dụng năng lực siêu nhiên và năng lực con người, thúc đẩy chúng ta mở rộng Nước Chúa.

C. Từ (từ ngữ) Hành Đạo trong rollo này mang ý nghĩa Hoạt Động Tông Đồ hoặc Công Vụ Tông Đồ (như trong Thánh Kinh) . Là dụng cụ của Chúa để bằng bất cứ hành động nào, chúng ta đưa anh chị em của chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn.

3. CẦN THIẾT PHẢI HÀNH ĐẠO

Để truyền đạt Chúa, hành động tông đồ của chúng ta là làm hoàn hảo Sùng Đạo.

A. Hành đạo thiết yếu cho đời sống nội tâm và sự sống còn của chúng ta. Chúng ta là năng lực của Kitô Giáo, và tất cả năng lực đòi hỏi hành động như một sự cần thiết để sống còn, bởi vì sức sống của một người được tăng cường, phát triển, và kiên toàn bằng hành động. Khi tất cả những năng lực của con người bị giam hãm trong tình trạng thiếu hoạt động thì sẽ trở nên vô dụng, sẽ hao mòn rồi chết. Chúng ta là lực lượng tiền phong của Kitô Giáo, và chiến sĩ tiên phong không biết mệt mỏi. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nhắc nhở : *“Hãy luôn luôn giữ tinh thần chinh phục”*

B. Hành Đạo thiết yếu trong ngoại giới và sự sống còn của tha nhân. Thế giới đau khổ và tồi tệ vì sự đồi trụy. Sự sống không thể vươn lên từ sự suy đồi. Sự sống vươn lên từ chất men sống động, khi nhào với bột thì làm dậy men cả thúng bột. “ Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nói *“Thế giới này bị bệnh nặng và cần gương sống đạo Kitô hữu và sự hướng đạo của Kitô Giáo.”* Một sự dậy men tự phát nơi con người có thể coi như một phép lạ và Thiên Chúa không tưởng thưởng cho sự lười biếng của chúng ta. Chúng ta phải đến với tha nhân nơi sinh sống của họ, nếu chúng ta không chinh phục được họ thì họ sẽ tràn ngập chúng ta. *“Lúc này là thời điểm để hành động”* (Giáo Hoàng Piô XII).

C. Hành Đạo thiết yếu cho Giáo Hội. Về bản chất cũng tương tự như trên... đây không phải là một loại tình huynh đệ để tổ chức rước kiệu trong Tuần Thánh Chúa Giêsu phán *“Hãy đi rao giảng cho muôn dân.”* Chúng ta phải là những người tham gia tích cực trong phẩm trật tông đồ của Giáo Hội.

4. NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG

A. Đầu óc: trí thông minh, phản xạ

B. Ý chí: quyết định, kiên trì

C. Cánh tay: Hành động, chăm chỉ

D. Đầu gối: cầu nguyện và hy sinh

Tất cả đều được thông báo bởi trái tim (tình yêu)

5. CÁC ĐẶC TÍNH

A. Hợp lý

B. Cương quyết, gan dạ, và chắc chắn

C. Nhiệt thành

D. Kiên định/kiên trì, bền gan

E. Siêu nhiên, trông cậy vào Thiên Chúa

F. Hồn tông đồ (là một tông đồ, cần lòng can đảm và sự khôn ngoan nội tâm đủ để không có gì làm mất thăng bằng con người chúng ta.)

6. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TÔNG ĐỒ

A. *Kết bạn:*

(1) Đi kiếm bạn; đừng đợi họ đến với mình. Tìm những người cởi mở, chấp nhận thay đổi.

(2) Kiếm và gặp gỡ bạn; đừng đợi bạn đến gặp mình.

(3) Làm quen với bạn; đừng thụ động đợi bạn lại làm quen mình.

B. *Trở nên bạn*

(1) Sống Sự Thật (Sống chứng nhân thực hành Lời Chúa)

(2) Quan tâm đến bạn

(3) Sống Vui tươi và lạc quan

(4) Hiểu biết

(5) Hỗ trợ, nâng đỡ họ.

(6) Yêu thương họ với tình yêu siêu nhiên, và nói với họ về Chúa.

C. *Làm cho họ trở nên bạn của Thiên Chúa.*

Vì Chúa Kitô : Điều quan trọng không phải là làm thế nào, không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta làm cho ai, vì ai ? Chúng ta không tìm kiếm nhau, chỉ tìm Chúa; chúng ta không cố gắng để thắng ai, hơn ai; mà là để cho Chúa Kitô thắng. Chúng ta không tìm cách để bạn thương chúng ta, nhưng họ thương yêu Chúa.

Với Chúa Kitô: Sống trong Ôn Sùng, trong cầu nguyện. Phó thác cho Chúa Kitô.

Trong Chúa Kitô: Sống chứng nhân Phép Rửa/Thánh Tẩy, chúng ta nuôi dưỡng hạt giống đã sẵn trong tâm hồn/linh hồn của bạn chúng ta; chúng ta phải đánh thức hạt giống đức tin của bạn và làm cho hạt giống đức tin trởi mầm và lớn lên.

Giống Chúa: Người Samaritanô tốt lành, Ông Gia Kêu, Người trộm lành

“Như Cha Thầy đã sai Thầy, Thầy sai các con.” (Gioan 20 : 21)

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Rollo Hành Đạo phải mang thanh điệu/âm điệu của một cuộc lên tàu đi mạo hiểm, và giải nghĩa được Hoạt Động Tông Đồ. Các Tông Đồ cố gắng thực hiện những việc phi thường – đem thế giới lại với Chúa Kitô. Hãy trình bày rollo này một cách thích thú, vì khi người Rollista trình bày những ý tưởng và phương pháp, cũng là lúc tỏ lộ cho thấy Thiên Chúa làm việc thế nào và bằng cách nào để thế giới quay về với Chúa. Đối với nhiều tham dự viên, nếu không nói là hầu hết tham dự viên, rollo này mở ra một chiều kích mới của Thiên Chúa Giáo.

Rollo Hành Đạo phải có nhiều thí dụ/chứng cứ của hành động tông đồ để làm sáng tỏ những điểm chính. Các thí dụ dẫn chứng không cần phải gây hứng khởi như trong rollo Lãnh Đạo hoặc rollo Cộng Đồng Kitô Hữu. Những thí dụ/chứng nhân vừa có tính chất sự phạm, vừa làm sáng tỏ để chứng tỏ rằng những ý tưởng đó là thực tại. Phần còn lại của rollo trình bày những ý niệm chính bằng những chứng nhân.

Nếu trình bày rollo này một cách buồn tẻ thì đa số tham dự viên sẽ ngủ gật. Phải trình bày sáng tỏ với sự thích thú, cũng như rất rõ ràng, dễ hiểu để chuẩn bị cho những rollos kế tiếp.

Rollo Hành Đạo không chỉ nói về việc thực hiện những việc tốt lành. Là một phụ huynh tốt, một nhân viên tốt, một chủ nhân tốt chưa phải là Hành Đạo. Những người lương cũng làm như vậy. Đúng, Hành Đạo xây dựng trên giới răn của Chúa Kitô là *“Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như yêu chính mình”*. Là một hàng xóm tốt là một bước quan trọng trong vai trò hành đạo. Một người không thể thương yêu hàng xóm và hiến thân mình (như Chúa Kitô) cho tha nhân mà lại không là một hàng xóm tốt. Nhưng là một hàng xóm tốt chưa phải là hành đạo. Hành động tông đồ phải chứa đựng một nỗ lực mang ý thức xây dựng Nước Thiên Chúa. Hành động tông đồ phải vươn tới việc làm mới thế giới trong Chúa Kitô và tạo nên một bầu khí trong đó con người có thể lớn lên trong ánh sáng của Chúa.

Như vậy rollo Hành Đạo qui vào tình yêu Kitô – hiến chính thân mình cho người khác với mục đích rõ rệt là giúp người khác phát triển hướng về Thiên Chúa. Rollo này mô tả nhu cầu làm bạn với những người Chúa đã xếp đặt vào đời sống của mình. Điểm nhấn mạnh ở đây là sự thân thiện và sự săn sóc người khác. Rollo Hành Đạo tạo dựng khung cảnh thuận lợi cho những rollos kế tiếp. Mỗi rollo kế tiếp sẽ đem những ý niệm diễn tả trong rollo Hành Đạo trình bày với chiều sâu và phương cách đem những ý niệm đó ra thực hành. Rollo Hành Đạo trao cho tham dự viên chìa khóa để mở ra những nỗ lực thực hiện Thiên Chúa Giáo – tình yêu cứu rỗi Kitô cho từng người trong đời sống.

• CHUẨN BỊ ROLLO

Nhập đề (Phần 1) tóm tắt rollo “Sùng Đạo” và rollo “Học Đạo” và một lần nữa mời gọi tham dự viên tự nguyện hoán cải. Phần này tóm tắt bằng cách trình bày lời của Chúa nói với Cain: “Em con, Abel đâu rồi?”. Phần còn lại của rollo thảo luận thái độ của Kitô hữu đối với tha nhân như thế nào.

Phần 2 định nghĩa hành đạo. Hành đạo ở đây là “Hoạt Động Tông Đồ”: Sử dụng sức mạnh của Tình Yêu; tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Hành đạo ở đây không chỉ

là làm những việc tốt, làm những việc có tính chất Kitô, những việc thuộc về một nhóm người trong giáo xứ hoặc một tổ chức dân sự ...

Phần 3 tạo thành trái tim của rollo bằng cách thảo luận về Hoạt Động Tông Đồ. Hoạt Động Tông Đồ không chỉ là hệ quả của việc phục vụ Thiên Chúa mà còn là khi phục vụ Thiên Chúa, chính chúng ta trở thành "Tin Mừng". Đó là tình yêu Kitô giáo. Rollo này tóm tắt tất cả những rollos trước về cách tiếp cận đời sống theo Kitô giáo và cho thấy rõ rằng hiến thân là thước đo sự phát triển của con người về nhân tính và thiên tính. Như thế là triển khai rollo "Lý Tưởng" và là sự áp dụng của rollo "Giáo Dân Trong Giáo Hội"

Phần 4 đề cập đến những yếu tố chúng ta cần dùng để Hoạt Động Tông Đồ của chúng ta có hiệu quả. Tất cả mọi khả năng của con người chúng ta được dùng để phục vụ Thiên Chúa.

Phần 5 mô tả những đặc tính của hoạt động tông đồ. Tất cả tiềm năng của chúng ta là để phụng sự Thiên Chúa. Muốn cho việc hành đạo hữu hiệu, hoạt động tông đồ phải có một số đặc tính. Khi làm việc cho Thiên Chúa, phải huy động sức cố gắng lớn lao. Đối với một số việc kém quan trọng hơn, chúng ta đã cố gắng thế nào, thì khi phục vụ Thiên Chúa, chúng ta không nên đặt giới hạn. Chúng ta cần huy động tất cả mọi nỗ lực của chúng ta để phục vụ Thiên Chúa.

Phần 6 giới thiệu phương pháp của Cursillo về hành đạo bằng sự tiếp xúc cá nhân và "Kết bạn, làm bạn, và đưa bạn đến với Chúa." Cần nhớ kỹ rằng bước đi cuối "đem bạn đến với Chúa" chỉ có thể được hoàn thành khi chúng ta làm vì Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, và giống Chúa Kitô.

Làm quen với bạn có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong trường hợp của chúng ta là Kitô hữu, chúng ta thực hiện bằng cách sống một đời sống chứng nhân. gương sáng có sức mạnh thu hút và chứng nhân có tác dụng mời gọi.

Nhưng sống đời gương mẫu chưa đủ để đem bạn hữu đến với Thiên Chúa. Một tông đồ thực sự tìm kiếm nhiều cơ hội để tuyên xưng Chúa Kitô; và hầu hết chúng ta thất bại ở bước này. Nhiều người chúng ta cố gắng làm việc bác ái, từ thiện rồi dừng lại ở đó, không giới thiệu Chúa Kitô cho họ. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để tuyên xưng Chúa Kitô, tình yêu của Người, Phúc Âm của Người nhưng chúng ta đã không thực hiện khi nói chuyện với bạn hữu của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, hàng xóm của chúng ta, con cái của chúng ta, vợ hoặc chồng của mình, và những thành phần khác trong đại gia đình. Chính Chúa Kitô đã dùng mọi cơ hội để lôi cuốn người khác theo Chúa: ngư dân, người đàn bà Sa-ma-ri, Mary Mai-đệ-liên, Ông Da Kêu ...

Và rollo kết thúc với lời Chúa Giêsu nói và sai Các Tông Đồ: "*Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.*" (Gioan 20, 21).

Thời lượng trình bày rollo : không quá 35 phút.

HÀNH ĐẠO

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được ân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **HÀNH ĐẠO** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chỉ Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/ chị ngồi

1. DẪN NHẬP

Thưa quý anh/chị,

Trong bài Rollo Sùng Đạo, chúng ta biết được rằng đời sống Kitô hữu được thể hiện với ba yếu tố rõ rệt, đó là: sùng đạo, học đạo, và hành đạo. Hành đạo là chân thứ ba của kiềng ba chân.

(1) Sùng đạo là hướng toàn bộ đời sống của chúng ta tới Thiên Chúa. Mỗi quan hệ mật thiết với Thiên Chúa cho phép chúng ta yêu thương và lời cuốn, khuyến dụ những người khác cũng làm như vậy. Sùng Đạo là nền tảng dẫn ta đến Hành Đạo.

(2) Học Đạo là liên tục tham gia vào tiến trình học hỏi giúp chúng ta thiết lập mối quan hệ tốt hơn với Thiên Chúa và để biết Thánh Ý Ngài muốn gì nơi chúng ta. Học Đạo là đích nhắm của Hành Đạo, *(giống như việc chúng ta tìm hiểu về cây súng trường là để giúp bắn cho chính xác. Hoặc chúng ta học lái xe là để chúng ta tới nơi chúng ta muốn tới một cách an toàn v.v)*

(3) Hành Đạo là kết quả của việc là Kitô hữu; Chúa hỏi Cain, "Abel, em người ở đâu?" như vậy hành đạo là biểu hiện của sự ham muốn chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Như chúng ta đã nghe trong phần cuối của bài Sùng Đạo rằng, Hành Đạo là để hoàn thành hoặc hoàn thiện lòng Sùng Đạo.

2. ĐỊNH NGHĨA

Thưa quý anh/chị

Trước khi đi vào định nghĩa Hành Đạo, chúng ta cũng nên tìm hiểu **thế nào là một hành động?**

Xin thưa

Hành động nói chung:

là chúng ta ứng dụng mọi khả năng; sử dụng mọi năng lực (đầu óc, ý chí, và các giác quan) để đạt được lý tưởng của chúng ta.

- Để đi bộ, để di chuyển một chiếc ghế từ nơi này tới nơi khác, chúng ta cần sử dụng năng lực thể chất của chúng ta.
- Để học thi, chúng ta cần sử dụng năng lực trí tuệ của mình.

Vậy Hành Đạo là gì?

Xin thưa ... Hành Đạo là hành động tông đồ ... nói rõ hơn là "thực hành việc Tông Đồ" ... là:

- Sử dụng sức mạnh của tình yêu; tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của con người đối với Chúa; tình yêu này được đặt trên năng lực siêu nhiên và năng lực con người thúc đẩy chúng ta mở mang nước Chúa.

Giá trị duy nhất của hoạt động tông đồ là kết quả của việc ... **là người Kitô hữu:**

- Là Kitô hữu mà không hành đạo thì không phải là Kitô hữu. Một hành động mà cuối cùng không chỉ ra rằng mình là Kitô hữu thì không phải là hành đạo. Để có việc tông đồ thì ta cần phải là một người tông đồ.

Thuật ngữ "Hành Đạo" trong bài Rollo này nhắm đến "Hoạt động Tông đồ".

A. Nếu hàng xóm của chúng ta cần đi đến cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, hoặc cần mượn một dụng cụ nào đó; chúng ta giúp họ. Đây là những hành động mang tính từ thiện.

Khi động cơ hành động của chúng ta được nâng lên và được thúc đẩy bởi Ôn Sủng trong việc truyền bá vương quốc Chúa, thì những nỗ lực truyền giáo đó của chúng ta trở thành công vụ tông đồ qua những hành động hàng ngày của chúng ta được thúc đẩy bởi tình bạn, tình anh em, và tình láng giềng.

Hành động Tông đồ cũng vượt xa hành động thuộc những việc của người "Kitô hữu". Ví dụ, thăm viếng những người ốm đau, cung cấp các bữa ăn cho người già nhưng không ý thức về những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm, mà chỉ vì chúng ta cảm thấy mình cần đối xử tốt với người khác và muốn giúp đỡ họ, thì đó là hành động của người Kitô hữu.

Hành động tông đồ bao gồm sự biểu hiện cũng như kết quả từ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Những gì Phong trào Cursillo nói về hành động tông đồ là chúng ta phải mang hành động Kitô hữu của chúng ta tiến một bước xa hơn. Các ví dụ như việc thăm bệnh nhân hoặc cung cấp thức ăn cho người khác, giúp ai đó đến nhà thuốc tây chỉ trở nên hành động tông đồ khi chúng ta trở thành khí cụ của Tin Mừng, nhờ vậy, mà những người chúng ta giúp đỡ nhận thức ra được Chúa Kitô trong cuộc sống của họ.

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, Ngài chữa lành người bệnh, người mù, Ngài khiến kẻ chết sống lại, vv, không những thế, Chúa Giêsu còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống thiêng liêng của con người; Chúa luôn luôn giảng dạy cho dân chúng và các môn đệ của Ngài. Tin Mừng thuật lại tất cả các công việc của Ngài. Tin Mừng của Thánh Maccô kể một câu chuyện về một người đàn ông bị bại liệt đã được đưa tới Chúa Giêsu để Ngài cứu chữa. *"Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."* (Maccô 2, 4-5). Tất cả nỗ lực của Chúa Giêsu là chữa lành cho ông ta; nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu cũng đã tha thứ tội lỗi cho ông ... Chuyện kể tiếp là Chúa Giêsu đã chữa khỏi cho ông.

Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn trong việc giúp đỡ đời sống thiêng liêng của mọi người, nhờ vậy họ có thể gần gũi với Ngài hơn. Chúng ta cần làm những việc tốt và rồi đưa hành động của chúng ta đi một bước xa hơn.

Cho người đói ăn, cho người rách mặc là tốt, nhưng nếu chúng ta quên giới thiệu họ với Chúa Kitô, chúng ta mới chỉ có nửa phần của Tin Mừng, là vì chúng ta quên mất điểm mấu chốt; chúng ta bỏ lỡ phần quan trọng nhất đối với sứ mệnh mà Chúa Kitô đã trao cho chúng ta, và cũng là phần quan trọng nhất đối với cuộc sống của người mà chúng ta đang làm bạn.

Chúng ta không thể coi hành động của chúng ta là tông đồ, nếu chúng ta đối với những người chung quanh chỉ với lòng tử tế và lòng ân cần. Bởi vì những người không phải là Kitô hữu và những người không tin Thiên Chúa cũng có thể thực hiện những việc tốt lành và hành động theo lối xử sự như vậy.

- Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về ...

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HÀNH ĐẠO

Thưa quý anh/chị,

Hành Đạo hay còn gọi là Hành Động Tông Đồ thì rất cần thiết, vì nó là sự kích động, cộng hưởng và biểu hiện sự sống trong Ôn Sùng, và là để kết hiệp với Chúa Kitô. Việc tông đồ giúp chúng ta kiện toàn lòng Sùng Đạo, giúp kết hiệp Ôn Sùng của chúng ta với người khác.

Hành động tông đồ cần thông qua ba điểm:

(1) Thiết yếu cho đời sống nội tâm và quan trọng đối với chính chúng ta – vì nó cho thấy đâu là ý nghĩa đối với chúng ta (để sống lý tưởng Kitô hữu).

(2) Thiết yếu cho đời sống xã hội và quan trọng đối với những người khác – điều này cho thấy đâu là ý nghĩa đối với tha nhân (để mang họ đến với Chúa Kitô).

(3) thiết yếu cho Giáo Hội – nó cho thấy đâu là ý nghĩa khi chúng ta là Giáo Hội (là trở thành "Tin Mừng").

Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể đi sâu vào từng điểm ...

A. Thiết yếu cho đời sống nội tâm và quan trọng đối với chính chúng ta.

Chúng ta là sức mạnh của Thiên Chúa giáo, mọi năng lực cần phải hoạt động như là một sự thiết yếu quan trọng, tính đặc thù trong cuộc sống phải được tăng trưởng, phát triển, củng cố và hoàn thiện qua hành động. Không có hoạt động thì không có sự sống. Nếu trái tim không bơm thì không có đời sống. Nếu phổi không làm việc, thì cũng không có sự sống. Nếu các cơ bắp không được sử dụng, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị teo đi.

Là Kitô hữu là để sống đời sống On Sùng 24 giờ một ngày.

Công việc tông đồ của chúng ta không chỉ giới hạn trong những lúc chúng ta cảm thấy thích hoặc chỉ khi chúng ta được người khác chú ý. Hành đạo không phải là một sở thích. Nó là một phần của ơn gọi của người giáo dân.

Mọi năng lực quan trọng bị bỏ quên không hoạt động thì nó sẽ trở thành vô dụng, hao mòn, và chết rụi. Chúng ta là đội ngũ tiên phong của Kitô giáo và vì là người tiên phong nên chúng ta không thể ngưng nghỉ. *"Luôn luôn duy trì một tinh thần chinh phục"* (ĐGH Piô XII đã nói thế).

Không có đời sống Kitô hữu nếu không có hoạt động tông đồ. Chúng ta là Giáo Hội, chúng ta là cành; Chúa Kitô là Cây Nho, Chúa Kitô muốn các cành nho đơm hoa kết trái, để được sống và để sinh sản. *"Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy."* (John 15: 8)

Sùng Đạo là cuộc sống và cuộc sống này cần hành động.

Giờ chúng ta bước sang điểm

B. Thứ hai, đó là ... hành động Tông Đồ của tôi là bên ngoài và quan trọng đối với những người khác.

Nỗi đôn đau của thế giới đến từ sự đời bại, lảm lạp. Cuộc sống không thể phát triển từ sự đời bại, mà phải từ một chất men sống động, khi trộn vào bột, nó hoạt động như một chất xúc tác làm nở bột. Chúng ta cần phải trở thành *"một Kitô hữu gương mẫu và là sự dịu dặt cho một thế giới đang vô cùng bệnh hoạn"* (Piô XII).

Chúng ta cần phải có những tông đồ của ngày hôm nay, sống trong On Sùng, tay trong tay với anh chị em của chúng ta để chinh phục tất cả mọi người về với Chúa Kitô. Thiên Chúa hoạt động thông qua con người để mang người khác về với Ngài. Kitô hữu, thực hiện việc tông đồ, là dân Chúa, là tông đồ của Ngài để Kitô hóa trần thế. *"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tôn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em."* (John 15:16). Đây là ý muốn của Thiên Chúa.

Và, Ngài đã đặt nhiều người trên đường đi của chúng ta:

- Người phối ngẫu, cha mẹ của chúng ta

- bạn bè, hàng xóm, gia đình của chúng ta
- đồng nghiệp, nhân viên, cấp trên .. của chúng ta.
- Những người trong các môi trường của chúng ta.

Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu tiên khởi rằng "*giờ hành động đã đến*"; Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã nói với chúng ta: "*Chúng ta đang cần Tân Phúc âm hóa.*" Chúng ta phải ra đi và đánh thức nhiều người chưa bao giờ nghe được sứ điệp của Chúa Kitô.

Thời điểm đã đến để đi ra khỏi ngôi nhà của chúng ta, để đi ra khỏi thói quen trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày, tìm kiếm người khác, với một tinh thần chinh phục. Bạn đang ở trong Cursillo Kitô giáo, và đã nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu, "*Đừng để một ai trong con ngủ mê.*"

Hoạt động tự phát có thể là một phép lạ và Thiên Chúa sẽ chẳng tưởng thưởng cho sự lười biếng của chúng ta. Chúng ta phải tìm đến với tha nhân ở những nơi họ đang sống, để không còn ai có thể phàn nàn rằng họ không biết hạnh phúc của cuộc sống này trong Ôn Sủng. Nếu chúng ta không giành lấy chiến thắng, thì họ sẽ vượt khỏi chúng ta. ĐGH Piô XII đã nói "*Thời gian hành động là NGAY BÂY GIỜ.*"

Và ... giờ chúng ta bước sang phần thứ ba ...

C. Hành động tông đồ của tôi là điều thiết yếu trong Giáo Hội.

Nếu không có hành động của chúng ta, nếu không có hành động của mỗi con người đã nhận phép Rửa thì Giáo Hội sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ được giao phó bởi Chúa Kitô.

Đây không phải là vấn đề "**làm những việc Kitô giáo**", nó cũng không phải là tình huynh đệ trong những cuộc rước sách của Tuần Thánh. "*Hãy đi và rao giảng cho muôn dân*" không "*ngồi đó mà cần nhân*". Điều thiết yếu của Kitô giáo là sống và tham gia vào việc canh tân Tin Mừng, sống Kitô giáo từng phút giây với sức sống và niềm vui.

Cuộc sống trong Ôn Sủng cần phải trở nên tông đồ; Giáo Hội là để trở thành Giáo Hội chúng ta, thế giới cần đến hành động của chúng ta.

Chỉ khi đời sống Ôn Sủng có kế hoạch tông đồ, và đời sống chuyên môn cũng như đời sống xã hội của người Kitô hữu trở nên chúng nhân cho Giáo hội thì lúc đó chúng ta mới có thể đạt được những gì Chúa muốn: **là cứu rỗi các linh hồn và biến đổi thế giới.**

Chúng ta phải là những người tham gia tích cực trong mọi phẩm trật tông đồ.

Thưa quý anh/chị

Để thực hiện việc Tông Đồ hiệu quả, chúng ta cần tìm hiểu về ...

4. NHỮNG YẾU TỐ CỦA HÀNH ĐẠO

Hoạt động tông đồ của chúng ta có thể có hiệu quả nếu chúng ta biết ứng dụng một số yếu tố: đầu óc, ý chí, cánh tay, đầu gối. Tất cả những yếu tố này phải được thấm nhuần từ trái tim (tình yêu).

A. Đầu óc: hành động của tôi được thực hiện là do việc sử dụng trí thông minh của tôi; lập kế hoạch, biết những gì tôi đang làm sau khi cân nhắc và suy tư. Là giáo dân, mỗi người chúng ta có nhiệm vụ trở thành hiện thân của Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống - ở nơi làm việc, chỗ thể thao, trong mọi sinh hoạt xã hội và trong gia đình. Chúng ta cần phải tận dụng từng thời điểm của Ôn sủng, người Kitô hữu phải học để có thể bén nhạy với những khoảnh khắc khi Ôn sủng xuất hiện (thường Ôn sủng rất khó nhận ra), và người Kitô hữu phải học để làm cho những khoảnh khắc đó xảy ra, qua những gì họ nói, hành động, và làm.

Những gì chúng ta nhắm tới thì quan trọng hơn cả việc cứu rỗi các linh hồn, đó là việc xây dựng "**cột sống Kitô giáo**", và đây là cách duy nhất để cứu thế giới của chúng ta. Xây dựng tình yêu (qua tình bạn) không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là kết quả của thời gian và nỗ lực để biết và hiểu người khác.

B. Ý chí: hành động của tôi được thực hiện với sự suy xét kỹ lưỡng. Đơn giản là để quyết định làm những gì tôi đề xuất để làm.

C. Cánh tay: Cánh tay đơn thuần chỉ là phần hành động thuộc về con người. Đó thực sự là "đang làm" những gì đã được đề xuất. Hành động của tôi được thực hiện với sự siêng năng, cần cù. Nếu tôi chỉ nghĩ, lập kế hoạch và đưa ra quyết định phải hành động nhưng rồi vì lý do nào đó, tôi không thực hiện nó, như thế tôi đã lãng phí thời gian quý giá và bỏ lỡ cơ hội để xây dựng Vương quốc Chúa.

D. Đầu gối: Cầu nguyện và hy sinh. Việc hành đạo của tôi được thực hiện với sự tin cậy hoàn toàn vào quyền năng Chúa, nhận ra rằng Thiên Chúa có thể thực hiện phép lạ qua con người tôi, qua sự yếu đuối của tôi, thậm chí ngay cả khi tôi không cố gắng. Tôi sẽ cầu nguyện và xin Chúa Giêsu làm việc với tôi; Tôi cần phải đón nhận Chúa Kitô tham gia vào tất cả các tình huống của tôi. Chính Chúa Kitô mang lại thành công: *"vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."* (Jn.15:5) Tôi cần những người khác làm Palanca cho ý định và những tình huống để tôi có thể thực hiện mọi việc thật tốt. Đầu gối là "**Palanca**" tuyệt vời của người Tông Đồ.

Và tất cả phải được thấm nhuần từ trái tim (tình yêu).

Tuy nhiên – ngoài những yếu tố vừa nêu, việc Hành Đạo cũng có một số

5. ĐẶC TÍNH CỦA HÀNH ĐẠO

Hành Đạo bao gồm sáu đặc tính. Đó là: Hợp lý, Cương quyết, Nhiệt thành, Kiên định, Siêu nhiên và Tông đồ.

A. Hợp lý - Chúng ta cần phải sử dụng trí thông minh để suy nghĩ và lên kế hoạch cho hành động của chúng ta.

B. Cương quyết, với sự táo bạo và chắc chắn - hành động của chúng ta phải là một quyết tâm. Đừng làm nó vì bản thân mình, và chẳng một ai lại làm như thế.

C. Nhiệt thành - Nếu chúng ta thiếu nhiệt thành về những gì chúng ta nói, chúng ta tin, cũng như những gì chúng ta nói là nó đáp ứng cho sự mong đợi của chúng ta, thì làm sao người khác có thể bị thu hút vào những gì chúng ta tin? Những người khác cũng sẽ không tới với chúng ta, và cuối cùng họ cũng sẽ không đến với Chúa Giêsu nếu chúng ta không thành thật, chúng ta chán nản, hoặc luôn luôn tiêu cực. Thiên Chúa lấp đầy niềm vui trong tâm hồn chúng ta! Chúng ta không thể che giấu nó. Chúng ta phải để cho mọi người nhìn thấy niềm vui và lòng nhiệt huyết của chúng ta đối với công việc của Ngài.

D. Kiên định - Đó là sự ước muốn liên tục, không bỏ lỡ dù chỉ một lần tiếp cận. Hoạt động tông đồ thì không dễ dàng, vì nó đòi hỏi nhiều hy sinh và nhiều nỗ lực. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có trách nhiệm với bạn ở đây nhưng họ đã rời bỏ một giờ trước khi bạn đồng ý tham dự Khóa Cursillo này. Kitô hữu không bao giờ chán nản, vì họ biết rằng Thiên Chúa sẽ thưởng cho những nỗ lực của họ gấp trăm lần.

E. Siêu nhiên - Luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, đây là tính cách cho phép tất cả mọi thứ khác xảy ra. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng "**nói chuyện với Chúa về người bạn của mình trước khi nói với họ về Thiên Chúa.**"

F. Tông đồ - Tất cả mọi thứ chúng ta làm, chúng ta làm cho Chúa; không phải cho sự "vinh quang" riêng của chúng ta, nhưng cho sự vinh quang của Chúa. Đó là sự biểu hiện và là kết quả nơi tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Thưa quý anh/chị,

Để việc tông đồ của chúng ta có hiệu quả chúng ta cần phải có ...

6. PHƯƠNG PHÁP TÔNG ĐỒ

Phương pháp tốt nhất mà chúng ta biết, bao gồm ba bước sau: **là làm bạn, là bạn, và mang bạn về với Chúa Kitô.**

Bước thứ nhất ...

A. Làm bạn - Đây có lẽ là bước đơn giản nhất. Chúng ta không thể mong họ tìm đến với chúng ta; chúng ta cần phải tìm đến họ. Bước đầu tiên cần làm là ý chí, hầu có thể giúp chúng ta khởi sự việc làm quen với người mà chúng ta mong muốn được là bạn của họ. Một sự chào hỏi đơn giản có thể bắt đầu cho một tiến trình thân quen; có thể thăm hỏi về sự thích thú chung nào đó, về con cái của họ, về những sinh hoạt nơi học đường hoặc công việc làm ăn của họ. Điều cần thiết là sự mong muốn trở nên thân thiện với người khác. Hãy tìm những người có thể trở nên tốt hơn (họ cởi mở và ước muốn thay đổi).

Bước thứ hai là ...

B. Là bạn - Phải thực sự trở thành một người bạn của họ. Bước này cần có thời gian. Để trở thành một người bạn thật sự, chúng ta phải quan tâm tới người khác.

Chúng ta phải dành thời gian để làm quen với họ, biết những gì họ thích và không thích, kể cả sở thích riêng của họ nữa, vv. Hãy quan tâm đến sự suy nghĩ và nhu cầu của họ trước khi nghĩ về mình. Hãy yêu thương họ như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Luôn luôn sống trong sự thật. Điều quan trọng là chúng ta phải xác thực, trung tín và chân thành khi chúng ta chia sẻ cuộc sống của chúng ta với họ. Chẳng tốt lành gì khi chúng ta sống giả vờ vì nó có thể phá vỡ các mối quan hệ khi sự thật được phơi bày.

Bước sau cùng là ...

C. Mang bạn về với Chúa Kitô - Cuối cùng là mang bạn của bạn về với Chúa Kitô. Sợ rằng chúng ta tin chúng ta đang làm điều này một mình, chúng ta phải nhớ rằng bước cuối cùng này chỉ được thực hiện khi chúng ta làm cho Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, và giống như Chúa Kitô.

(1) Cho Chúa Kitô: Không cần biết chúng ta làm điều đó như thế nào, hoặc bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta làm điều đó cho ai. Chúng ta không tìm kiếm để có nhau, mà là chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa; chúng ta không cố gắng để tạo uy thế lẫn cho nhau; nhưng là để Chúa chiếm ưu thế. Chúng ta không muốn họ chỉ yêu thương chúng ta, nhưng là yêu mến Ngài.

(2) Với Chúa Kitô: là sống trong Ôn Sủng và luôn luôn cầu nguyện. Tin tưởng vào Ngài. Chúa Giêsu ở bên chúng ta, và đôi khi Ngài nâng đỡ chúng ta trong từng bước chúng ta đi.

(3) Trong Chúa Kitô: Sống Phép Rửa của chúng ta, chúng ta phải nuôi dưỡng những hạt giống đã rơi vào tâm hồn những người chung quanh; chúng ta phải đánh thức và làm cho hạt giống đức tin nơi họ nảy mầm.

(4) Giống như Chúa Kitô - Tôi phải hành động với những đức tính của Chúa Giêsu. Tôi phải làm chứng cho cuộc sống của tôi trong Chúa Kitô. Tôi phải cho thấy rằng tôi đang cố gắng sống cuộc sống mà tôi đang nói. Chúa Giêsu đã là chứng tá cho lời rao giảng của Ngài (như Ngài đối xử với Da-kêu, Dismas (Kẻ trộm lành), Người đàn bà Samaritan, vv). Vậy, Tôi là ai?

Chúng ta cần phải hiện thực hóa câu nói: "**Hãy yêu thương nhau**", kể cả với những người mà chúng ta xem như kẻ thù của chúng ta, như Chúa Giêsu nói trong Mt. 5:44. "*Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em*"

[Rollista cần đưa ra thực chứng cho thấy anh / chị đã sử dụng phương pháp nêu trên như thế nào / nỗ lực hành động của mình ra sao. Điều quan trọng là các thực chứng phải liên quan đến các nỗ lực hoạt động tông đồ, không hành động như một Kitô hữu đơn độc hoặc đơn giản chỉ là hành động từ thiện, tốt lành mang tính nhân loại.]

Thưa quý anh/chị ...

Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: *"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."* (Mc. 16:15). *Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em* (Jn. 20:21). Chúa Kitô đã sai các Tông Đồ của Ngài ra đi, và bây giờ Ngài cũng sai quý anh/chị ra đi để yêu thương và phục vụ tha nhân thông qua việc Hành Đạo của quý anh/chị.

Xin bình an và sức mạnh của Chúa luôn ở với chúng ta.

Cám ơn quý anh/chị đã lắng nghe.

(Xin mời quý anh/ chị cùng đứng dậy, mở sách Chỉ Nam trang 41, chúng ta cùng cảm tạ Chúa qua kinh tạ ơn).

13. ROLLO 9: NHỮNG CẢN TRỞ TRONG ĐỜI SỐNG ÂN SÙNG

TỔNG HỢP

Phần nhiều thái độ cưỡng chống lại ân sủng nơi khoá sinh kể như đã được vượt qua vào lúc trình bày bài thứ bốn của ngày thứ hai (nhấn mạnh cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô và lời mời gọi hãy cải hóa) của khoá Cursillo®. Nhiều khoá sinh đã bắt đầu tính tới chuyện sau khoá: “Làm sao tôi có thể tiếp tục sống những điều tôi đang sống ở đây?” “Những khó khăn nào tôi sẽ gặp khi tôi trở về gia đình, về nơi làm việc ...?” Bài này sửa soạn cho bài “Lãnh Đạo” tiếp sau. Bài “Những Cản Trở” dọn đường cho bài “Lãnh Đạo” để khoá sinh trở nên “có đầy đủ năng lực và được chuẩn bị trọn vẹn hầu làm bất cứ việc lành nào” (2 Tm. 3:17).

Qua bài “Những Cản Trở trong Đời Sống Ân Sủng,” các khoá sinh được thách đố đối diện với thực tế trần trụi, đau lòng của tội lỗi – không phải đối diện một cách bi quan, chịu thua, nhưng đối diện bằng cách nhờ Đức Ki-tô mà vượt thắng thái độ đồng lõa với tội lỗi của trần thế. Họ được mời gọi đối diện với sự thật về tội lỗi của họ để gặp gỡ Đức Kitô Đấng là “sự thật giải phóng chúng con.” Đây không phải là lúc bày ra những tội đặc biệt, cũng không phải là bài hùng hồn chỉ trích tội lỗi hay âm ỉ trách cứ những điều làm mình bị phiền nhiễu.

Phải nhấn mạnh vào sự thật nền tảng của Tin Mừng, nhờ đó chúng ta hiểu rằng tội lỗi dựng nên bức rào cản không cho chúng ta sống đời sống ân sủng, đời sống làm cho chúng ta nên “nhân bản trọn vẹn, có chất sống đầy đủ”. Bài này không có ý trở thành giáo trình trọn khoá dạy về cách khổ luyện theo tinh thần Ki-tô. Nói cho đúng, các khoá sinh được trình bày về tính cách kỳ vĩ của ân sủng là ân sủng toàn thắng lấp đầy được hố thẳm ghê gớm mà tội lỗi đào sâu trong tâm hồn con người – “Nơi đâu tội lỗi tràn lan, nơi ấy ân sủng ngập tràn chứa chan.” Bài “Những Cản Trở” không được nhấn mạnh kinh nghiệm có tính cá nhân về tội lỗi (và ân sủng) mà quên đi sự liên đới của chúng ta với nhau trong tội lỗi cũng như trong ân sủng.

Đủ giờ cho việc trình bày một số bài thuốc chính chữa trị tội lỗi, cụ thể là cho thấy rằng tội lỗi không phải là “vô phương cứu chữa”. Nếu có thể, Bí Tích Hoà giải (Xung tội) luôn luôn phải sẵn cho các khoá sinh đến toà giải tội bất cứ lúc nào khi họ có giờ rảnh hay khi Khóa trưởng thấy thuận tiện (lúc Lầu Hạt chẳng hạn, nhưng tránh giờ thuyết trình và giờ nguyện gẫm; dĩ nhiên luôn luôn phải kính trọng sự tự do của họ).

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ - TÓM LƯỢC CÁC BÀI ROLLOS THIÊN LIÊNG TRƯỚC
2. KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA - TÌNH YÊU ĐẠT TỚI KẸ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
3. LÀM SAO TA BIẾT ĐƯỢC KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA?

- A. Lương tâm
- B. Kinh Thánh
- C. Giáo huấn của Giáo Hội

4. TỘI LỖI - LẠM DỤNG QUYỀN TỰ DO CON NGƯỜI MÀ CHỐI TỪ KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CỐNG HIẾN TÌNH BẠN CỦA THIÊN CHÚA

5. NHỮNG TÁC NHÂN NUÔI DƯỠNG TỘI LỖI

A. Thế gian - những cái bên ngoài con người quyến rũ phạm tội; "những cấu trúc của tội".

B. Xác thịt - cái gì thuộc bên trong con người cám dỗ con người nổi loạn chống lại kế hoạch của Thiên Chúa.

C. Ma quỷ - thần dữ thường xuyên xúi giục "thế gian và xác thịt".

6. NHỮNG PHƯƠNG DƯỢC CỨU CHỮA KHỎI TỘI

A. Bí tích Hòa giải

B. Hãm mình - ""hủy diệt cái gì không thuộc về Thiên Chúa"

C. Cầu nguyện

D. Việc linh hướng

E. Tiếp xúc với các Kitô hữu khác (giá trị của tình bạn trong khi sống đời sống ân sủng).

14. ROLLO 10: NGƯỜI LÃNH ĐẠO

TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Người giáo dân lãnh đạo là những kẻ đã nghe tiếng Chúa gọi, dấn thân vào việc tông đồ là một sự biểu lộ một khuynh hướng (tính khí) đầy xác tín và sinh động để phản ánh Chúa Kitô trong mọi điều mình nói hay làm.

Thành phần lãnh đạo thật sự là một nhóm người rất đa dạng. Họ không được gọi để từ bỏ sự tự do hay nhân cách của họ là con Thiên Chúa, nhưng chiếu giải những thứ ấy đến vô tận. Người lãnh đạo cũng có đủ nơi họ một sự kết hợp tự phát các đức tính tự nhiên lẫn siêu nhiên mà họ ra sức củng cố.

GHI CHÚ

Người thuyết trình bài này phải mô tả những đức tính ấy một cách sống động, bình thường, thực tiễn và tự nhiên.

NGƯỜI LÃNH ĐẠO Ý THỨC VỀ SỨ MẠNG CỦA MÌNH

Người đã chịu phép Rửa Tội, khi nhân cách mình thấm nhuần nền tảng Kitô Giáo, thì nhìn thấy rõ ràng những gì Phép Rửa Tội ràng buộc, và tích cực nỗ lực hoàn thành sứ mạng ấy bằng cách tận dụng hết khả năng của mình.

Họ phải là:

Các giáo dân, các thánh, các tông đồ, những người của thời đại mình, luôn luôn đi theo đường hướng giáo huấn của Hội Thánh.

Những đức tính tự nhiên:

Họ có nhân cách thật sự, nhân cách đặt nền tảng trên Kitô Giáo.

Những đức tính siêu nhiên:

Phát huy tiềm năng vô tận của phép Rửa Tội của họ.

VỊ THẾ

Đây là bài Rollo cuối cùng của ngày thứ hai. Cho tới lúc này thì hầu hết các Cursillistas đều đang sống trong Ân Sủng.

BẦU KHÍ

Vào thời điểm này, bầu khí chắc chắn hướng mạnh vào những thành phần trước đây chưa muốn hay chưa quyết định, khiến họ có một cảm giác bất bình mãnh liệt trong nội tâm nếu họ chưa tham dự đầy đủ vào Khóa Cursillo. Dầu vậy, nhìn chung, thời điểm này nổi bật bởi sự quan tâm đang tăng trưởng từ phía tất cả tham dự viên.

MỤC TIÊU

Chúng ta phải cố gắng để tranh thủ cả lòng cả trí của họ. Chúng ta hãy cố gắng lo liệu làm sao bất cứ Tham Dự Viên nào muốn tiếp xúc với một vị linh mục đều có cơ hội ngay. Vào lúc này, hầu như người nào cũng đã có một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và họ bắt đầu nhận thức rõ Chúa Kitô đang kêu gọi họ làm gì cho Chúa. Để nhận được niềm vui sâu thẳm và lâu bền.

KỸ THUẬT

Dùng chứng từ cá nhân để minh họa điều được giải thích. Bài Rollo phải được trình bày một cách thân tình làm nổi bật sự chắc chắn và lòng xác tín của người trình bày.

VĂN THỂ

Cách trình bày phải tự nhiên, chân thật, cương quyết và có tính thuyết phục.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

Chúng ta không có ý ám chỉ những thành phần đang ở những địa vị cao, như các chủ tịch doanh nghiệp, hay những người có một tài năng về tổ chức. Chúng ta không nói tới những người giàu sang phú quý hay những người xuất chúng trên thế giới. Chúng ta nói tới những người có tác dụng hơn, có ảnh hưởng hơn, những người giúp mang lại sự thay đổi xã hội theo tinh thần Kitô Giáo.

2. ĐỊNH NGHĨA

Trong thế giới vật lý, trong các chòm sao, các hành tinh vận hành xung quanh các vì sao là do sức hút của các vì sao mạnh hơn. Trong thế giới loài người cũng vậy, con người cũng vận hành xung quanh những kẻ có trọng lượng hơn, có ảnh hưởng nhiều hơn. Trong trường hợp này, những người:

A. Có nhân cách hơn (đức tính để được làm người), nhân cách ấy được cấu tạo do:

- Có nhiều giá trị và giá trị cao hơn (tiêu chuẩn)
- Có tính xác quyết hơn
- Có sự bền chí hơn
- Và vì vậy, có nhân tính hơn.

B. Những người lãnh đạo là những kẻ có ảnh hưởng tới môi trường của họ, bởi vì:

- Họ đưa ra quyết định chứ không chờ ai khác quyết định cho
- Ý kiến của họ được lắng nghe

- Họ thu hút quần chúng, và họ dẫn đi đâu, quần chúng đi theo đó.
- Người lãnh đạo biết mình muốn gì, tại sao muốn, muốn cái đó để làm gì, và muốn hoàn thành như thế nào.

C. Không phải mọi người giỏi cho mọi thứ, nhưng mọi người giỏi cho một cái gì đó.

Trong thế giới loài người, mỗi người dù tầm thường cách mấy, cũng xem ra vẫn có người lệ thuộc vào họ, vẫn có người để họ yêu thương và có người yêu thương họ (Thí dụ: Qua sự quan sát trong những lần tham gia các anh chị đi nuôi ăn những người gia cư). Nhóm người vô gia cư vẫn có người lãnh đạo trong Nhóm nhỏ của họ). Người Kitô Hữu có được lợi điểm này là: chúng ta tin và vì vậy chúng ta cảm nghiệm sống điều Chúa yêu thương chúng ta.

3. NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẢI GIỐNG CÁI GÌ?

"Họ phải là những người Công Giáo trưởng thành, xác tín về đức tin, vững vàng đi theo con đường của Đạo Chúa, chân thành tận hiến cho Giáo Hội, và đặc biệt cho Tòa Thánh và cho Đấng Đại Diện của Chúa Kitô trên trần gian này, họ phải là những người có lòng đạo thật sự, có nhiều nhân đức, có những thói quen trong lành, có một đời sống chẳng có điều gì đáng trách, khiến cho các đức tính nơi họ sẽ nên gương sáng có hiệu quả cho mọi người" (Piô X, The Firm Proposal - Quyết Nghị).

Họ là người ý thức về tính cách độc đáo của mình.

Họ kiểm soát cả cuộc sống của họ, cuộc sống nội tâm (thái độ) và do đó các hành động của họ.

4. YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐÀO TẠO LÀ Ý CHÍ MUỐN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Không được đào tạo tất bị lệch lạc.

5. NHỮNG ĐỨC TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Các đức tính tự nhiên

Họ phải biết:

A. Lý Tưởng: điều gì được đề ra; nó dẫn dắt đi đâu; nó muốn hoàn thành cái gì?

B. Thực Tại: môi trường ta di chuyển đến; những khó khăn của những người xung quanh; ứng xử với mỗi người theo cá tính và tính khí của họ; chấn chỉnh; hòa nhập.

Họ phải có:

A. Kỷ Luật: Chấp nhận Thánh Ý Chúa qua sự tỏ bày của Người.

B. Tình Thân: cảm thông nhau, niềm vui; Ân Sủng của Thiên Chúa là nguồn vui đích thực.

C. Sáng Kiến: Đứng chờ khi có lệnh; hành động dứt khoát với cung cách kiên định và cương quyết.

D. Quảng Đại: Ý Chúa muốn điều đó; tự hiến mình cho Chúa Kitô một cách tự do và nồng nhiệt, nỗ lực không tính toán, luôn luôn nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa.

E. Tóm lược: Phải có nhân cách của kẻ làm người, trên căn bản Kitô Giáo.

Các đức tính siêu nhiên

A. Đức Tin sống động; một đức tin dũng cảm, tin vào Ân Sủng của Thiên Chúa; biết chúng ta là khí cụ của Thiên Chúa và trông đợi mọi sự từ Chúa khi chúng ta đã hiến trọn hết nỗ lực của chúng ta cho Chúa.

B. Đức Khiêm Nhượng: ý thức chân thực và có ý nghĩ về thân phận của chúng ta là dụng cụ của Chúa và về các tài năng Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta mang ra sử dụng vì Chúa.

C. Đức Cậy: nhân đức này phải tăng trưởng khi mọi niềm hy vọng của con người tan biến. Thiên Chúa quan tâm tới con người chứ không phải "các việc làm".

D. Đức Ái: đối với một người Kitô Hữu, cuộc sống này chẳng là gì khác hơn là một chuỗi các cơ hội để mưu cầu sự thánh thiện, và đức ái sẽ là đề tài xác định để chúng ta chịu phán xét. Đức ái tìm tới những chi tiết và nhằm vào lợi ích của tha nhân.

E. Tóm lược: Triển khai rộng rãi năng lực của phép Rửa Tội.

Tất cả những đức tính trên phải kết hợp với nhau như những phím đàn của chiếc dương cầm để tạo nên bản giao hưởng của cuộc đời.

6. KẾT LUẬN

Xã hội chúng ta đang sống đang bị tục hóa nặng nề. Vai trò tích cực làm chứng nhân Tình Yêu của Chúa của người Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng trong giai đoạn này rất cần thiết và cấp bách để giúp ngăn chặn trào lưu cổ võ chủ nghĩa cá nhân như chính phủ cho phép và tài trợ phá thai mà xem đó là quyền tự do chọn lựa của cá nhân ủng hộ hào phá thai,

A. Thế gian sẽ đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô qua những người mà cuộc sống của họ chiếu giải niềm vui, an bình và tình yêu của Chúa Kitô; những người mà đời sống đang tận hiến cho Chúa.

B. Qua hạt nhân của những người Kitô Hữu đang thực hành tình yêu Chúa và thi thố tài năng của họ.

7. CÂU CHUYỆN TỪ NHÂN có thể được kể ở đây như là một ví dụ về người lãnh đạo (Xem Phụ lục 2).

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Vì bài "Người Lãnh Đạo" là bài Rollo hấp dẫn và kích thích nhất của ngày thứ hai và chứa nhiều chứng từ, nên nó cũng chứa đựng một sứ điệp phải được chuyển tải đến các tham dự viên một cách rõ ràng dễ hiểu. Nó phải được nhấn mạnh rằng khả năng của mỗi người để làm một người lãnh đạo phải được vun trồng và bồi đắp cho thêm mạnh.

• SOẠN BÀI ROLLO

Mục 1 - Nhập đề nhấn mạnh lại điều đã nói trong bài Rollo Hành Đạo, rằng Hoạt Động Tông Đồ vừa là một sự biểu lộ vừa là kết quả của tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa. Nó cũng giải thích cái gì không thuộc về người lãnh đạo.

Đồng thời vẫn có nhiều người còn phải phấn đấu với mối quan hệ của họ với Thiên Chúa. Phần nhập đề bài Rollo cùng với Phần 2 cũng sẽ nói cho những người này biết, bằng cách cam đoan với họ rằng người Kitô Hữu phải là một con người thật sự theo mọi ý nghĩa, phải đấu tranh và trưởng thành trong tư cách vừa là con người vừa là thánh nhân, một sự trộn lẫn giữa đức tin và ngò vục. Qua sự trình bày các đức tính của người lãnh đạo Kitô Hữu, những người này sẽ thấy rằng việc làm người lãnh đạo Kitô Hữu minh họa bằng ví dụ những đức tính tốt đẹp nhất nơi con người, hoàn toàn nhân bản, hoàn toàn sống thực - đó là điều rất đáng ước ao vậy.

Hai mục ấy, đặc biệt Mục 2-C, cho thấy rõ rằng tất cả đều là người lãnh đạo, mỗi người theo khả năng riêng. Chỉ có một điều cần là hãy phó dâng hoàn toàn cho Chúa Kitô.

Mục 3 cho biết về một Người Lãnh Đạo phải như thế nào, tập trung vào "Đề nghị vững chắc" mà Đức Giáo Hoàng Piô X đã nêu ra; những gì Bí Tích Rửa Tội kêu gọi.

Mục 4 nhắm vào việc ý chí của Người Lãnh Đạo phải được đào luyện. Là người tông đồ đòi hỏi phải làm việc cật lực và tự đào luyện.

Mục 5 là mục quan trọng nhất của bài Rollo, cần phải tốn nhiều thời giờ ở đây. Mục này gọi húng cho người lãnh đạo cái ý tưởng về điều mà một nhóm những người nam và người nữ phải đạt tới, để họ đặt tất cả khả năng tự nhiên và siêu nhiên của mình vào việc phụng sự lý tưởng cao thượng của người Kitô Hữu. Các thí dụ và các chứng tá phải minh họa từng đức tính. Chứng tá phải được dùng để làm sáng tỏ điểm muốn trình bày. Mục đích của chứng tá và ví dụ là để cho thấy đức tính là quan trọng như thế nào nơi người lãnh đạo, chứ không phải để tỏ cho thấy người thuyết trình là vĩ đại như thế nào đâu.

Mục đích thứ hai của bài Rollo là trình bày cho biết Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo phải là một phần của đời sống hằng ngày của người Lãnh Đạo như thế nào. Điểm này không thực hiện trực tiếp, nhưng được trình bày rải rác xuyên qua các đức tính, và phải là một phần tổng quát của các thí dụ và/hoặc của chứng tá. Việc người Lãnh Đạo dựa vào Thiên Chúa phải được trình bày rõ ràng, nhưng cũng cho thấy lác đác trong các thí dụ và chứng tá làm cách nào người lãnh đạo đã bỏ ra công sức rất đáng kể cho những nỗ lực của con người. Minh họa hoặc là quá nhiều về sự lệ thuộc vào Chúa (trong khi lại xao lãng nỗ lực và hoạch định cá nhân cần phải có trong mọi hoạt động ngắn hoặc dài hạn của người Kitô Hữu) hoặc minh họa quá nhiều về sự lệ thuộc vào chính mình (trong khi lại xao lãng vai trò của Chúa trong hành động) đều là sai. Bài Rollo phải trình bày hình ảnh một người lãnh đạo như là người "cầu nguyện như thể mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa (sự thật là như vậy) và hành động như thể mọi sự đều tùy thuộc vào họ (sự thật là như vậy)."

Bài Rollo Lãnh Đạo giới thiệu cho các tham dự viên bức tranh người lãnh đạo là ai và là cái gì. Xuyên qua các mô tả và thí dụ của người trình bày, các tham dự viên phải có khả năng nhìn thấy người lãnh đạo là ai và là cái gì, và làm thế nào để trở nên người lãnh đạo, đặc biệt làm thế nào để họ có thể trở nên người lãnh đạo như vậy. Do đó, những thí dụ đều không được quá cao xa và uy nghi, mà phải đơn sơ đủ cho hầu hết mọi người đều

có thể liên hệ tới và bắt chước và nhận ra con đường mình phải thẳng tiến. Bài Rollo này là thành phần của giai đoạn cuối Khóa Cursillo, nó tiếp tục phác họa cho các tham dự viên cách thức mà người Kitô Hữu phải tiếp cận với toàn bộ thế giới. Bài Rollo "Người Lãnh Đạo" là nhịp cầu tự nhiên giữa cái kiềng ba chân – Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo - với phần còn lại của các bài Rollos, và cũng làm sáng tỏ cuộc sống của người Kitô Hữu có hiệu quả trong thế giới. Phần còn lại của các bài Rollos cụ thể bàn đến việc làm thế nào có thể được thực hiện; nhưng chính bài Người Lãnh Đạo phải chỉ cho thấy đời sống Kitô Hữu có thể thực hiện được.

Người trình bày bài Rollo phải là người làm gương về thuật lãnh đạo Kitô Giáo. Phải là người đã từng triển khai các đức tính tự nhiên và siêu nhiên của mình đạt tới điểm người ấy có thể làm lãnh đạo trong các môi trường của mình. Thí dụ của những kẻ khác cũng giúp được một tay, nhưng sự trình bày đạt hiệu quả nhất phải bao gồm chứng tá đời sống của người thuyết trình. Đây không phải là một cơ hội dù nó lôi cuốn đến đâu, để trình bày chứng tá cá nhân về việc ta hoán cải trở về với cuộc sống Kitô Hữu. Chứng tá phải tiếp nối từ thời điểm ấy và đạt tới đích điểm hiện nay của thuyết trình viên. Đồng thời, tính chất con người phàm của thuyết trình viên (rollista) phải được tỏ lộ hiển nhiên; tất cả các thí dụ và/hay là chứng tá không phải đều thành công tức thời, nhưng phải cho thấy làm thế nào qua thất bại, con người vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng.

Bài Rollo phải giản đơn trong văn thể, đi thẳng vào vấn đề và phải mạnh bạo. Các tham dự viên có thể có khả năng nhìn thấy mình là những người lãnh đạo, và có khả năng đặt ra cho chính mình một mục tiêu để biến cải đời sống mình thành hiệu quả hơn. Chọn một Rollista làm hoa mắt mọi người bởi những tài năng và những mẫu truyện của người thuyết trình có thể làm cho sứ điệp đơn sơ ấy bị khựng lại không chuyển tải được – sứ điệp đó là: khả năng lãnh đạo ấy mọi người ai cũng làm được. Vì vậy, chứng tá phải gắn liền với trình độ các tham dự viên trong Khóa Cursillo để mỗi người có thể thấy chỗ đứng của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Thời lượng: Không quá 35 phút.

✚ MẪU ROLLO - (35 Phút)

NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được ân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **NGƯỜI LÃNH ĐẠO** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chỉ Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/chị ngồi,

1. DẪN NHẬP

Có thể một số người trong quý anh/chị khi nghe tựa đề của bài chia sẻ này sẽ nghĩ ngay rằng đề tài này không dành cho mình. Nhưng chúng ta vừa mới nghe trong bài Hành Đạo, hoạt động tông đồ vừa là một biểu lộ vừa là kết quả của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa.

Thưa quý anh/chị,

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II (đệ nhị) nhận định về vai trò người tín hữu giáo dân như sau: *“Dưới con mắt đức tin đã mở ra một cảnh tượng kỳ diệu: đó là bao nhiêu tín hữu giáo dân nam nữ trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, không ai biết tới, không ai ghi công, các kẻ quyền hành trần thế không đếm xỉa tới họ, nhưng Thiên Chúa đã nhìn họ với đầy lòng triu mến. Họ là những người làm công đang miệt mài làm việc trong vườn nho của Chúa. Họ là những người thấp hèn, nhưng cao cả nhờ sức mạnh của Ôn Sủng Chúa. Họ đang mở mang nước Chúa trong dòng lịch sử”.*

Như vậy,

Nói đến tài năng, chúng ta không thể chối bỏ một sự thật là trong tất cả các anh/chị đang hiện diện ở đây đều được Chúa ban cho một tài năng nào đó. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi lãnh vực; và nếu chúng ta biết kết hiệp tài năng Chúa ban đó với tinh thần Kitô, tức là sống và hành động trong Đức Kitô, qua Đức Kitô và với Đức Kitô, thì ngày đó chúng ta trở thành người Kitô lãnh đạo, đúng hơn là chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu có ảnh hưởng.

Cursillo không định nghĩa người lãnh đạo như những người có địa vị, bằng cấp cao, là chủ tịch của một công ty; cũng không nói về những người quá giàu sang hoặc những người nổi danh thế giới.

Vậy người lãnh đạo theo quan niệm Cursillo là gì?

Thưa quý anh/chị, trước khi đi sâu vào:

2. ĐỊNH NGHĨA

Chúng ta cũng cần lược qua khái niệm thế nào là một người lãnh đạo.

Người lãnh đạo là những người mà quyết định của họ ảnh hưởng trên những quyết định của người khác. Ý kiến của họ giúp gợi nên những ý kiến nơi người khác và thái độ của họ khuấy động một thái độ tương tự giữa những người chung quanh. Những người ảnh hưởng trên bất cứ những gì xảy ra trong một nhóm hoặc trong mọi trạng huống đời sống thì chính là những người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người tạo được ảnh hưởng đến những người chung quanh như con cái, vợ chồng, người cùng sở, bạn hữu, họ hàng lối xóm, đoàn thể.v.v..

Thí dụ: về một người nào đó gây được ảnh hưởng tới những người chung quanh

Đó là người lãnh đạo trong đời thường, còn về người giáo dân thì sao?

Thưa quý anh/chị,

- A. Người Giáo Dân Lãnh Đạo là người đã nghe tiếng Chúa gọi và dứt khoát lao mình vào hoạt động tông đồ, với một tinh thần cởi mở và cân bằng trong một tiêu chuẩn tu đức có hiệu quả. Là người biết thể hiện Chúa Kitô thành người phàm thực sự trong thế giới một cách rõ ràng, sống động, đầy thuyết phục và chân thật.

Và Phong Trào Cursillo định nghĩa về người lãnh đạo như sau:

- B. **Người Lãnh Đạo là những người qua thái độ và tư cách của mình, ảnh hưởng trên suy tư và hành động của người khác trong môi trường sống. Là người có khả năng dẫn dắt, có định hướng và biết cách cuốn hút (lặp lại).**

Đây là một xác định được công nhận trong xã hội. Những nhà nghiên cứu cho rằng một người lãnh đạo là người "*chủ động trong việc thay đổi*". Những người này thường "*không xem trọng địa vị, chức bậc hoặc vị thế. Họ nhận ra sự cần thiết trong việc thay đổi bằng lời nói hoặc hành động của họ và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến thái độ và ý kiến của những người chung quanh, nhằm đạt được những thay đổi họ mong muốn.*" Trong mỗi môi trường đều có "*những người chủ động thay đổi*" này, họ là những người hướng dẫn người khác bằng chính con người của họ.

Tuy nhiên thưa quý anh/chị,

- C. Không phải ai cũng giỏi về mọi thứ, nhưng chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có khả năng vượt trội về một lãnh vực nào đó. Vì vậy, mỗi người đều có thể hoàn thành được một điều gì đó.

Trong thế giới con người, mỗi người dù tâm thường mấy vẫn có người lệ thuộc vào họ, vẫn có người để họ yêu thương và có người yêu thương họ. Người Kitô Hữu có được lợi điểm là: chúng ta tin, nhờ vậy chúng ta cảm nghiệm được sự sống trong tình yêu của Chúa.

Cho thí dụ.....(vài người giáo dân bình thường nhưng đã tạo được một ảnh hưởng nào đó đối với giảng viên)

Qua thí dụ cụ thể tôi vừa đưa ra lại đặt ra cho chúng ta một câu hỏi :

3. NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẢI NHƯ THẾ NÀO

Thưa quý anh/chị, chúng ta đang hiện diện trong Khóa Cursillo, một Khóa Cursillo Công Giáo; và như thế Người Lãnh Đạo ở đây hàm ý muốn nói đến người Lãnh Đạo Kitô giáo.

Chúng ta hãy nghe Đức Giáo Hoàng Piô X (thứ mười) nói:

"Họ phải là những người Công giáo trưởng thành, xác tín về đức tin, vững vàng đi theo con đường của Đạo Chúa, chân thành tận hiến cho Giáo Hội, và đặc biệt cho Tòa Thánh và cho Đấng Đại Diện của Chúa Kitô trên trần gian này, họ phải là những người có lòng đạo thật sự, có nhiều nhân đức, có những thói quen trong sáng, có một đời sống chẳng có điều gì đáng trách, khiến cho các đức tính nơi họ sẽ nên gương tốt có hiệu quả cho mọi người" (Piô X, The Firm Proposal - Quyết Nghị).

Xem ra, Đức Giáo Hoàng không đòi hỏi Người Lãnh Đạo Kitô hữu phải làm cái gì vượt trội hơn những gì mà Bí Tích Rửa Tội đòi hỏi. Nhưng Bí Tích Rửa Tội thì lại yêu cầu ta phải làm mọi sự.

Người lãnh đạo là người biết tạo ảnh hưởng trên những người xung quanh và dẫn dắt họ đi tới đời sống Ân Sủng.

Thưa quý anh/chị, để thực hiện những điều trên, chúng ta cần nhận ra

4. YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH (để trở nên người lãnh đạo)

❖ Đó là Ý CHÍ.

Thực vậy, nhờ ý chí chúng ta mới có quyết tâm trở nên giống như Chúa Kitô và dẫn người khác đến với Chúa Kitô.

Không được đào luyện tất sẽ bị lệch lạc - một người lãnh đạo cần phải nhận trách nhiệm để tự đào luyện bản thân và đào luyện người khác. Muốn vậy, chúng ta cần phải tăng trưởng trong việc Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, hầu để trở thành người Kitô Hữu tốt hơn.

Thưa quý anh/chị, cũng như điều tôi đã đề cập trong phần đầu của bài nói là: ngày mai chúng ta sẽ lại trở về với môi trường thực tại của chúng ta, dĩ nhiên với lửa yêu mến và ân sủng tràn đầy trong lòng, chúng ta muốn tìm kiếm những người đồng hành với chúng ta để san sẻ những gì chúng ta đã đạt được – và rồi họ có thật sự gắn bó với chúng ta trong tiến trình đem Tin Mừng của Chúa chan hoà vào nơi thất vọng hay không?

Do vậy, chúng ta lại phải tìm hiểu về:

5. NHỮNG ĐỨC TÍNH ĐẶC THÙ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Đây là những điều giúp chúng ta nhìn ra chính mình, đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra những người mà chúng ta kỳ vọng họ sẽ là bạn đồng hành của chúng ta sau này, nơi môi trường trần thế sau khi chúng ta rời bỏ nơi đây.

Chúng ta cũng biết, mỗi người đều có những nét độc đáo riêng, nhưng là một người lãnh đạo, chúng ta phải có một số đức tính tự nhiên và siêu nhiên, hầu có thể giúp công việc chúng ta trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về những đức tính này chúng ta phải nhận biết:

A. Lý Tưởng của ta là gì?

Như quý anh/chị đã nghe anh/chị trình bày vào sáng hôm qua: Lý tưởng giúp ta trở thành một con người thật sự. Nó cho ta biết cái gì ta nhắm tới; cái gì ta muốn hoàn thành và đâu là cách tốt nhất để thực hiện điều đó.

Là một Kitô hữu, Lý Tưởng mà chúng ta ước muốn và tin theo được "tổng hợp" trong cụm từ "hành hương", tức là khi ta cùng anh chị em mình sát vai trong

cuộc hành trình về với Chúa Cha qua Chúa Kitô, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Mẹ Maria và các Thánh.

Như vậy, sát vai trong hành trình thì ta phải có bạn đồng hành và để có bạn đồng hành thì người lãnh đạo cũng phải cần nhận ra một thực tại.

B. Thực Tại:

Ở đây là những hiện thực trong môi trường ta đang sống với những khó khăn hiện hữu nơi những người xung quanh. Nhận thức này giúp ta biết cách ứng xử phù hợp với tâm tính và thái độ của từng người ta gặp. Họ là những người ta cần biết, cần kết bạn, cần trở thành bạn và rồi ta cần chấn chỉnh, hoà nhập và hiến mình cho họ. ... Đây là lãnh vực không thể triển khai hết được trong bài chia sẻ này - ngày mai chúng ta sẽ đào sâu hơn trong một bài khác

Thưa quý anh/chị, ngoài nhận thức phải có như tôi vừa trình bày, người lãnh đạo còn cần phải có một số những đức tính –

Đó là:

1. Những đức tính tự nhiên

Đức tính tự nhiên gồm một số yếu tố:

A. Thứ nhất là tính vâng phục:

Vâng phục ở đây là chấp nhận Thánh Ý Chúa qua những hiển thị của Ngài. Người lãnh đạo phải vui nhận ơn gọi đặc biệt được là một người Kitô hữu.

B. Thứ hai là sự Thân Tình:

Cảm thông nhau, vui tươi; sống trong Ân Sủng là nguồn vui đích thực. Một người Kitô Hữu phải luôn luôn phấn khởi vui mừng. Như chúng ta đã nghe anh/chị trình bày trong Rollo Sùng Đạo. Sống trong Ân Sủng sẽ sinh ra niềm vui có thể chinh phục được mọi người.

C. Thứ ba là Sáng Kiến:

Một Kitô Hữu không chờ có lệnh mới thi hành việc Kitô Giáo của mình, chúng ta phải tự khởi xướng; phải hành động dứt khoát với cung cách kiên định và quyết liệt. Người lãnh đạo phải là người đầu tiên nhận ra nhu cầu phải thay đổi và thực hành những bước cần thiết tiến tới thay đổi thực tại xã hội.

D. Thứ tư là lòng Quảng Đại:

Đây là Ý Chúa muốn; Chúa muốn chúng ta tự hiến một cách tự do và nồng nhiệt, với nỗ lực không tính toán, luôn luôn nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Lòng quảng đại đòi hỏi phải tự hiến hoàn toàn. Một người lãnh đạo sẽ luôn luôn cống hiến thời giờ, năng lực và tài sản của mình, nếu cần.

E. Tóm lại:

Tất cả những đức tính tự nhiên trên phải được quy hướng tới sự hoàn thiện một cách sâu thẳm, xoay quanh trục Kitô Giáo.

Nhưng chưa hết, thưa quý anh/chị,

Người lãnh đạo còn cần có một số

2. Đức tính siêu nhiên

- **Thứ nhất là Đức Tin:**

Đời sống Đức Tin không đơn thuần là chỉ tin và chấp nhận giáo lý Công Giáo. Nó cần tin và chấp nhận về một cuộc sống vĩnh cửu, tin vào Thiên Chúa và tình yêu của Người, Đấng quan tâm đến sự cứu rỗi của chúng ta. Nhờ vậy chúng ta mới luôn kết hiệp với Chúa Kitô để hoán cải liên tục. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Matthêu 17, 20, rằng *“Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con ra lệnh cho một ngọn núi chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, thì nó sẽ chuyển dịch ngay. Chẳng có gì mà các con không làm được.”*

Đời sống đức tin là như vậy và chúng ta phải có nó trong cuộc sống hằng ngày; không phải để di chuyển núi non nhưng để dẫn dắt, để thu phục con người và môi trường chúng ta sống lại gần Chúa Kitô hơn - đồng thời qua Đức Tin, chúng ta cũng cho thấy sự hiện hữu của Người nơi trần thế.

Sự sống đức tin phải được phản chiếu trong toàn bộ cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cuộc sống ấy cho thấy sự toàn năng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, hiểu rõ rằng Thiên Chúa luôn kề cận ta, chẳng hề xa rời.

Bước sang đức tính

- **Thứ hai là Đức Cậy**

Đức Cậy là đặt tin tưởng vào Chúa để vượt thắng sự hèn nhát. Sự chiến thắng sẽ đến nếu chúng ta tự đoan hứa mang người khác về với Chúa Kitô. Như chúng ta đã được nghe trong Roma 12,12 rằng *“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện”*.

Đức cậy cho ta nhận thức và tin tưởng rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta. Đức cậy không chỉ là sự trông mong một đời sống vĩnh cửu sau cái chết, nhưng nó phải được bắt đầu với những hành động của chúng ta để xây dựng vương quốc Thiên Chúa ngay bây giờ và ở đây, để giải phóng người khác khỏi sự nô lệ, mà sự nô lệ này do bởi chính họ hoặc bởi người khác mang lại. Sự cậy trông của chúng ta được bảo đảm qua lời hứa của Chúa Kitô. Chính Người đã nói với chúng ta *“Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”* kia mà (Mt. 28, 20).

Cho một thí dụ bản thân

[Tôi thật sự cảm nhận rằng bất cứ lãnh vực tông đồ nào cũng không êm đềm và an vui như ta tưởng nhưng nhờ vào lòng trông cậy đã giúp tôi bền vững]

- **Thứ ba là Đức Ái**

Tình yêu được định nghĩa là sự dâng hiến chính mình cho người khác bằng sự phục vụ. Yêu mến phải chạm đến tâm hồn người khác như Chúa Kitô đã làm và nó cần được thể hiện bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có đau khổ, bất công hiện hữu.

Trong Phúc Âm thánh Matthêu Chương 25 đã xác định rằng: sự phán xét của chúng ta sẽ được đặt duy nhất trên việc chúng ta phục vụ hoặc không phục vụ tha nhân. Với những người đã phục vụ con dân của Chúa, Người mời gọi, *“Tôi đây. Các con đã được Cha Ta chúc phúc, hãy thừa hưởng Nước Trời đang chờ các con...”* và đối với những người thờ ơ trong việc phục vụ tha nhân thì Người kết án: *“Hãy tránh khỏi mặt Ta...”* Tất cả những việc chúng ta làm, nếu không nhằm phục vụ tha nhân thì đều không có giá trị. Một điều đơn giản rõ ràng là một người lãnh đạo Kitô giáo phải theo gương Chúa Kitô như khi Người cho kẻ đói ăn, chữa lành người cùi hủi, rao giảng Tin Mừng, chống áp bức, truyền bá Tin Mừng cho người nghèo khó và cuối cùng như là Chúa đã bày tỏ tình yêu của Người dành cho chúng ta - Người đã chết để chúng ta có sự sống.

Thực tế thì chúng ta không thể chết cho người khác, nhưng chúng ta có thể hy sinh hết mình cho họ - nếu chúng ta muốn - có phải không thưa quý anh/chị!

Và cuối cùng là:

- **Đức Khiêm Nhường:**

Khiêm nhường là đức tính đôi khi rất khó hiểu. Nó thường được hiểu là để tâm về mình ít hơn là để tâm về người khác; hoặc nghĩ rằng khả năng của mình thấp hơn người khác. Đúng ra khiêm nhường là sự nhận biết về người khác, bất kể người đó là người như thế nào, họ đều có những hồng ân và tài năng đặc biệt được Chúa ban cho riêng họ. Khiêm nhường cho phép chúng ta nhận thức ra giá trị của từng tài năng và đồng thời cho phép ta đặt chúng vào việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Khiêm nhường đưa chúng ta ra khỏi tính vị kỷ và giúp ta tập trung tài năng để giúp đỡ người khác. Khiêm nhường là sự nhận biết khả năng của mình khi so sánh tới sự hùng vĩ, cao thượng và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Ephêsô Thánh Phaolô nói rằng: *“⁸Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;⁹ cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.¹⁰ Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.”* (Ep 2, 8-10).

Đức khiêm nhường nuôi dưỡng mọi đức tính khác và làm cho ân sủng dễ dàng tác động. Thánh Giacôbê có nói rằng: *“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”* (Gc 4,6). Người tự hào coi mình là nguồn gốc của mọi tài năng mình có, do đó họ có quyền dùng chúng vào những gì họ thấy thích hợp. Người khiêm tốn nhận thức Chúa là nguồn mạch mọi sự và nhận trách nhiệm dùng những hồng ân của Chúa một cách xứng đáng.

Thưa quý anh/chị,

- **Tóm lại**

Tôi vừa nói về những đức tính tự nhiên và siêu nhiên của một người lãnh đạo Công Giáo. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây, đang băn khoăn tìm cho mình một hướng đi, hướng đi của người Kitô hữu nơi trần thế, với trách nhiệm và bổn

phận mở mang nước Chúa. Các anh/chị đã và đang là những người Công giáo có ảnh hưởng tự nhiên trong xã hội. Điều Cursillo muốn chia sẻ trong bài này là: làm thế nào để người Kitô lãnh đạo hay nói rõ hơn là người cursillista, tạo được ảnh hưởng Tin Mừng nơi môi trường sống của mình.

Cursillo kêu mời chúng ta trở thành người Kitô lãnh đạo – là hãy đặt con người của chúng ta vào việc phục vụ tha nhân. Phát triển thật sự những khả năng lãnh đạo của mình, để trở thành những người Kitô ảnh hưởng tốt hơn, chịu khó hơn và làm cho mọi sự trở nên hiện thực. Chúa sẽ đến với mỗi người chúng ta tùy thuộc vào cá tính và sự sẵn sàng đón nhận hồng ân của từng người.

Thưa quý anh/chị, vào những giờ rảnh rỗi, ai chẳng muốn nghỉ ngơi, làm điều mình thích hay ngồi trước màn hình TV, màn hình computer với những chương trình giải trí đầy tính gợi cảm, êm dịu – tội gì bỏ giờ để ngồi nói chuyện trên trời hoặc chuyện biến cải môi trường này nọ - ôm chuyện thiên hạ chi cho nặng bụng v.v... Như vậy thì ta khác chi người vô thần phải không quý anh/chị – và làm sao ta trả lời với Đức Tin của ta đây?

Qua những gì tôi vừa chia sẻ với quý anh/chị, bây giờ ta tự hỏi, ta là ai?

TÔI, MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO

- A. Một vài người trong chúng ta đang tự nhủ:** Không biết mình có phải là một người lãnh đạo không? Và mình có tầm ảnh hưởng với những người chung quanh mình không? Xin bảo đảm với quý anh/chị rằng: qua những gì tôi trình bày, tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây đều nhận ra mình có một ảnh hưởng nào đó.
- B. Xin hãy tiếp tục vai trò ảnh hưởng tự nhiên của mình,** nhưng kết hợp với Chúa Kitô. Chúa đã mời gọi chúng ta làm việc cho Ngài. Hãy trở thành người Kitô lãnh đạo ngay trong môi trường chúng ta đang sống. Cursillo không đòi hỏi chúng ta phải lánh xa khỏi nơi chúng ta đang sống để đến những nơi khác hoặc phải thay đổi công việc, hay phải thế này phải thế kia. Chúng ta chỉ cần “làm nở rộ Tin Mừng ở những nơi chúng ta hiện diện” trong nghề nghiệp, xóm giềng và những môi trường xã hội chúng ta sống. Với sự thấm nhuần và hòa tan trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ làm cho các môi trường của chúng ta cũng được thấm nhuần Chúa Kitô như vậy.

Như tôi đã đề cập trước đây là: không ai một mình có thể làm được mọi việc, nhưng mỗi người chúng ta có thể hoàn thành một việc nào đó. Sự chọn lựa đi tới một hành động nào đó của chúng ta đã được nhà triết học Edmund Burke (Étmonbơ) phát biểu một cách thâm thúy: **“Tất cả những gì cần thiết cho sự chiến thắng của ma quỷ là: những người tốt lành không làm gì cả.” // nhắc lại //**

Và để:

1. KẾT LUẬN

Tôi xin thưa với quý anh/chị rằng:

- A. **Thế giới sẽ đón nhận Tin Mừng** không qua những người truyền bá Phúc Âm buồn nản, thất vọng, hèn nhát, thiếu bình tĩnh, giận dữ, thụ động hoặc bồn chồn lo lắng; nhưng qua những người chiếu tỏa đời sống hân hoan, an bình trong tình yêu của Chúa Kitô. Họ là những người đã hiến tặng đời sống của họ cho Ngài.
- B. **Ngày mà Đức Kitô được tham dự vào nhóm**, giữa những Kitô hữu, những người đặt tình yêu Chúa và tài năng của họ vào hành động, Dâng hiến không chỉ những gì ta có, mà tất cả mọi thứ ta có; Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần; Mang đời sống chứng nhân vào trần thế; Mang tình yêu Kitô để phục vụ chân lý; Ngày đó lời tiên báo sẽ được trọn vẹn *“Người sẽ nhìn thấy những điều vĩ đại hơn thế xảy ra”* (Gioan 1, 50)

Thưa quý anh/chị!

Nào, chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên, hãy thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, đem tài năng Chúa ban để hướng dẫn, thu phục những người chung quanh về với Chúa Kitô, Người là Thầy, là Anh của chúng ta, để mọi người nơi trần thế được sống trong yêu thương và an bình, như lời Người thường chúc lành cho các Tông Đồ mỗi khi Người hiện ra với các ông: *“Bình an cho các con”*.

Xin bình an và sức mạnh của Chúa luôn ở với chúng ta.

Cám ơn quý anh/chị đã lắng nghe.

(Xin mời quý anh/ chị cùng đứng, mở sách Chỉ Nam trang 41, chúng ta cùng cảm tạ Chúa qua kinh tạ ơn).

7. CÂU CHUYỆN TỪ NHÂN có thể được kể ở đây như là một ví dụ về người lãnh đạo (Xem Phụ lục 2).

15. ROLLO 11: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Các hoạt động của một Kitô Hữu luôn luôn được thực hiện ngay trong những hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn mà người ấy đã chiếm ngụ, và công cuộc Kitô-hóa môi trường của họ là hệ quả của lòng mong ước của Thiên Chúa Cha.

Cần phải nhận diện những lãnh vực trong đó nhiệm vụ Kitô hóa được tiến hành; đó là chính bản thân chúng ta, các bạn đồng hành với chúng ta và môi trường. Trong mỗi lãnh vực, cần phải biết các hoàn cảnh thực tại, hầu tìm ra phương thế hiệu quả nhất để Kitô hóa chúng. Theo cách này, người ta sẽ có một cái nhìn chính xác về những điều khả thi, và cũng có phương cách hiệu quả nhất để làm cho việc Kitô hóa ấy có thể thực hiện được, cùng làm chung với anh chị em của chúng ta. Đây là phương cách thực dụng nhất, để đạt tới nhất và mang tính chất Kitô hữu nhất để tạo cột sống cho Kitô Giáo.

GHI CHÚ

Bài Rollo này, trong khi chăm chú vào những gì hiển nhiên, cũng phải cho thấy rõ sự hiện hữu của ba mặt trận (chính bản thân chúng ta, các bạn đồng hành với chúng ta và môi trường của chúng ta), tầm quan trọng của việc áp dụng các chiến thuật thích hợp trên từng lãnh vực, và không lẫn lộn các chiến thuật với sự cần thiết phải tiếp xúc cá nhân với thực tại. Bài Rollo cần phải được triển khai thật rõ ràng để sao cho các Tham Dự Viên hiểu được mục đích của nó. Hiệu quả của sự đáp ứng từ các ứng viên tùy thuộc vào điều đó.

MÔI TRƯỜNG

Môi trường là nơi pha trộn các ý tưởng; con người và hoàn cảnh cùng nhau xuất hiện vào một thời điểm và ở một nơi chốn nào đó. Đây là mục đích của các kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã đặt định cho chúng ta.

Môi trường phải được biết một cách chính xác.

Quan sát cái tạo ra ba mặt trận:

- Chính chúng ta
- Những người đồng hành với chúng ta - gia đình - sở làm - nơi giải trí.
- Những người khác (môi trường)

Để sử dụng các phương thế có hiệu quả.

Nhờ dùng các chiến thuật đa dạng, thấm nhuần Phúc Âm và được cân nhắc kỹ, hoạch định cho từng mặt trận hay lãnh vực.

Để trở thành một người Kitô Hữu có hiệu quả.

HOÀN CẢNH

Đây là bài Rollo đầu của ngày thứ ba. Sau bài Rollo này, Khóa Trưởng lại đề nghị một lần nữa rằng các tham dự viên nên đi viếng Thánh Thể, và người Khóa trưởng ấy cho biết bắt đầu từ hôm nay các Trợ Tá của Khóa Cursillo khởi sự ký tên lưu niệm vào Cẩm Nang Cursillista. Như vậy là có thêm một cơ hội cho các Trợ Tá Khóa Học làm quen những tham dự viên mà trước đây các Trợ Tá chưa có dịp nói chuyện với họ.

BẦU KHÔNG KHÍ

Tới lúc này thì Khóa Cursillo thường thường đã thấm dần bầu khí Ân Sủng tràn đầy và mọi người mến phục lẫn nhau và tiếp tục tăng trưởng mãi cho tới lúc Bế Mạc. Người Cursillista đã quan tâm tới việc tìm phương cách để giao tiếp trao đổi với những người khác trong môi trường của họ về những gì mình đã khám phá, đã đồng hóa và đã sống qua. Có thể có vài người vẫn còn đôi chút thành kiến. Tuy nhiên họ vẫn mở lòng đón nghe và chấp nhận mọi điều được nói tới.

MỤC TIÊU

Sau giờ nguyện gẫm buổi sáng, sứ điệp Chúa Kitô được truyền tới các Tham Dự Viên, một sự thao thức muốn làm một cái gì bùng lên trong lòng người Tham Dự Viên. Trí họ tràn ngập ý tưởng và lòng họ tràn đầy sự hăng hái, họ cảm thấy như có tiếng gọi họ phải đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô và dẫn thân tiếp xúc các môi trường xung quanh họ. Nhưng rồi những thắc mắc và lo âu lại nổi lên; làm sao đây, tất cả chúng ta đều biết sự dừng dưng và chủ nghĩa duy vật của con người trong thế gian này.

Bài Rollo này muốn mời gọi và khuyến khích hết thảy mọi người biến đổi môi trường của mình, nhấn mạnh rằng chúng ta chớ nên chê ghét thế gian và trốn chạy nó, nhưng chúng ta được kêu gọi để mang ảnh hưởng Kitô Giáo mà tác động đến thế giới này.

Mỗi người phải nhận ra rằng không ai có thể tự mình tác động cả thế giới này, nhưng chỉ có thể vận dụng trí khôn và sự thông minh của mình, và nghiên cứu "các lãnh vực hoạt động" của chính mình, tìm kiếm những gì hình thành nên các môi trường của mình, rồi đưa Chúa Kitô vào đó. Điều này được thực hiện một cách tự nhiên, với tư cách con người bình thường của mình.

Chúng ta phải bắt đầu với "chính bản thân mình" (kể được thuyết phục sẽ thuyết phục người khác), rồi mới đi tiếp xúc "tha nhân", và nhờ đó tạo ảnh hưởng các môi trường.

Trong khi tìm kiếm nơi mà Thiên Chúa Cha muốn mỗi người chúng ta làm việc, thì phần lớn sẽ nhận ra rằng nơi ấy chính là môi trường mà người Tham Dự Viên đã sống trước khi đi tham dự Khóa Cursillo.

KỸ THUẬT

Điều rất rõ ràng là khi triển khai dàn bài nên thường xuyên sử dụng kiểu nói châm biếm để phơi bày sự lối bịch của những thái độ không thành thật. Đó cũng là một phương pháp giống như phương pháp sử dụng trong bài Rollo Sùng Đạo nhằm chỉ ra đạo đức giả

là cái gì. Bài chia sẻ phải cho thấy sự chắc chắn trong phán đoán chỉ có thể được phát sinh từ kinh nghiệm cá nhân về những sự thật mà họ đã chứng kiến.

VĂN THỂ

Bài Rollo này phải thổi vào các Tham Dự Viên luồng gió hân hoan thích thú và hy vọng một cuộc thắng trận khải hoàn chắc chắn của Chúa Kitô trong các môi trường hầu có thể đưa vào bầu khí khải hoàn trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

"De Colores" là lời chào nhau giữa các Cursillistas phấn khởi sống trong Ân Sủng.

Bài Rollo Người Lãnh Đạo mà chúng ta nghe chiều hôm qua nói về hai sự thật:

Thứ nhất: mục đích của Khóa Cursillo Cuối Tuầnnày không phải chỉ "làm cho con người nên tốt" mà còn nuôi dưỡng và rèn luyện các người lãnh đạo để họ hướng dẫn chỉ đường và nhờ Ôn Chúa họ sẽ trở về thế gian mà làm nên điều kỳ diệu.

Thứ nhì: Để làm được điều đó, mỗi người cần có một hiểu biết rõ ràng về lý tưởng và hăng hái với lý tưởng ấy. Mỗi người cần có một sự hiểu biết sâu đậm về thực tế của thế gian này.

Nhằm vào mục đích này, bài Rollo gồm hai phần: phần nhất là giải thích định nghĩa môi trường và giúp ta hiểu rõ hơn ảnh hưởng của môi trường trên đời sống của mỗi người, và phần thứ hai là làm thế nào để ảnh hưởng tới các môi trường khác nhau và làm nên điều kỳ diệu.

2. ĐỊNH NGHĨA

Môi Trường là gồm chung hết các hoàn cảnh cùng đến với nhau trong một thời gian và không gian nào đó.

Nghiên Cứu Môi Trường như vậy có nghĩa là vận dụng sự hiểu biết để nhận ra tập hợp của các ý tưởng và các hoàn cảnh cùng xảy ra trong một lúc và một nơi riêng biệt nào đó.

3. CHIẾN THẮNG MÔI TRƯỜNG LÀ QUAN TRỌNG

Chiến thắng môi trường là nền tảng.

A. Tất cả chúng ta đều sống trọn cuộc sống như là thành phần không thể tách rời của nhiều nhóm người khác nhau trong sở làm của chúng ta, trong cuộc sống gia đình chúng ta, trong nơi chúng ta giải trí, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

B. Trong mỗi nhóm khác nhau ấy có một số thái độ và ý tưởng được nhóm ấy chấp nhận, một số thái độ sống được nhóm ấy khuyến khích, và một số loại nhân cách sẽ chiếm ưu thế.

Mỗi môi trường đều có một sức tác động thiết yếu nơi những người sống trong môi trường ấy. Nó mãnh liệt đến nỗi con người ra sức hội nhập vào tinh thần được phát sinh từ nơi đó. Khóa Cuối Tuần này cho chúng ta "cái giải pháp", đó là đời sống Ân Sủng và những hệ quả của đời sống ấy.

C. Nhưng ngoài ra, giải pháp ấy cũng phải cần được áp dụng sao cho phù hợp. Cả khi chúng ta đã có giải pháp phù hợp rồi, nếu không được đem áp dụng ra ngoài, nó cũng sẽ vẫn thất bại. Nếu chúng ta không dùng thuốc theo toa bác sĩ và không giữ đúng liều lượng bác sĩ đề nghị, làm sao ta có thể khá hơn. Sự thật nào chỉ xét có một phân nửa thì chẳng thỏa mãn được ai và cũng chẳng dẫn dắt người ta tới đâu. Điều này đã được chứng tỏ bởi hàng ngàn người đã hiểu được điều đang nói tới hôm nay.

[Người thuyết trình nên đưa ra một chứng từ (hay thí dụ) ngắn cho thấy môi trường của họ đã ảnh hưởng đến đời sống của họ và chính họ đã ảnh hưởng đến môi trường như thế nào.]

4. THIẾT KẾ TRẬN ĐỒ

Như vậy, ta thắng môi trường như thế nào, đem môi trường tới Chúa Kitô chăng? Chúng ta cần phải tái thiết môi trường trên nền tảng đời sống chúng ta với Chúa Kitô. Khóa Cursillo đề nghị một phương pháp thực tiễn có thể thực hiện được: Có ba chiến tuyến hay mặt trận trong tiến trình ấy chúng ta cần tập trung vào là:

- Thứ nhất: "*chính bản thân chúng ta*" - hãy tự củng cố và tự xác tín với chính mình rằng Chúa Kitô là lời giải đáp.
- Thứ hai: lãnh vực "*tha nhân*" - (những người quen biết, những bạn đồng nghiệp và bạn hữu) - và tiến trình đưa ta tới chỗ hiểu biết họ, xử sự với họ theo phẩm giá và với lòng kính trọng họ trong tư cách là con người với nhau. Rồi thì chúng ta sẽ thảo luận thêm với họ về "môi trường", về sự phát huy của môi trường ấy và cách nào là cách thế tốt nhất để mang Tin Mừng đến với "tha nhân".
- Thứ ba: *môi trường*.

(1) Mặt trận thứ nhất (*chính bản thân chúng ta*).

A. Ý Chí: Trước hết chúng ta hãy hướng ý chí chúng ta về đích điểm cao cả nhất. Đó là điều thiết yếu. Nếu chúng ta không có quyết tâm và không phát huy trí năng chúng ta để làm điều đó, thì chúng ta chẳng đem gì lại cho chúng ta cả. Chúng ta phải là người tông đồ, không phải chỉ có làm các việc tông đồ thôi đâu; chúng ta phải làm người Kitô hữu, không phải chỉ có các việc thuộc về người Kitô hữu đâu.

B. Cầu Nguyện: Cầu nguyện là "mặt khẩu" của người tông đồ. Mọi hoạt động tông đồ nào đạt kết quả đều nhờ lấy sự cầu nguyện làm cốt lõi. Sức mạnh và lòng xác tín của chúng ta đều do cầu nguyện mà có. Không có Ân Sủng, các nỗ lực của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu. Không có Chúa Kitô trong đời sống, làm sao chúng ta có thể nghĩ tới việc giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta phải cùng với Chúa, tay trong tay tiến vào các khu vực chung quanh chúng ta.

C. Trí Năng: Chúng ta cần phải sử dụng trí năng Chúa ban cho chúng ta và vận dụng trọn vẹn óc thông minh của chúng ta, tương tự như chúng ta từng làm trong công ăn việc làm hay trong nghề nghiệp kinh doanh của chúng ta (hãy hiền như con chiên và hãy khôn như con chồn", chúng ta hãy nghĩ là mình có thể tháo vát như thế nào khi chúng ta thật sự muốn làm một điều gì,) nhưng điều ấy phải được thực hiện trong sự cộng tác với Chúa Kitô, Người sẽ bù đắp các giới hạn của chúng ta.

D. Trái Tim: Chúng ta được kêu gọi để trở nên mọi sự cho mọi người hầu đem họ về với Chúa Kitô; nhưng người ta không nhanh chóng nhận ra cái gì là không đích thực, cái gì là không chân thật. Hãy tỏ ra bác ái, nhân hậu và kính trọng khi tiếp xúc với mọi người. Thường, những vị thánh tốt lành nhất đều từ những "hạt kim cương thô sơ nhất", là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những người hiện nay xa cách Chúa. Những điều kỳ diệu có thể xảy ra khi chúng ta đến với Chúa và không bận tâm lo lắng về việc chúng ta có hay không có mang chiếc dù trên mình.

(2) Mặt trận thứ hai (*Tha nhân*)

Một cái nhìn bao quát:

Chúng ta hãy xem xét "tha nhân" từ một chuyến bay thám thính để quan sát những gì đang diễn ra ở đây và cũng để xem chúng ta có thể nhận ra hay không vài loại người khác nhau và nhóm người khác nhau khả dĩ hợp với môi trường này. Thậm chí chúng ta cũng có thể nhận ra chính bản thân chúng ta trong các hình thức phân loại khác nhau ấy vì các môi trường có thể là tấm gương soi, phản chiếu cho chúng ta thấy chúng ta là ai, hay là cái gì, hay sẽ trở thành là ai, là cái gì. Cái nhìn bao quát này có thể đôi khi hơi gian truân.

Chúng ta sẽ gặp được vài vị Thánh ở đó và từ các vị ấy chúng ta sẽ thấy cán cân thánh thiện càng lúc càng kém đi cho tới những kẻ hoàn toàn rời xa Chúa, thậm chí cũng có những kẻ vô thần nữa.

A. Nhóm Thứ Nhất: Tin Chúa, yêu Chúa, muốn "làm điều thiện".

- Đích Thực: Họ suy tư và hành động như là người Công Giáo, thực hành đức tin 24 giờ mỗi ngày, họ làm tông đồ và điều đó cho thấy họ sống đời sống của họ như thế nào, họ hăng hái tham gia Khóa Cuối Tuần, họ là những người lãnh đạo mà bài Rollo Người Lãnh Đạo tối hôm qua đã nói tới.
- Thầm Lặng: Họ suy tư như là những Kitô Hữu, nhưng họ ung dung tự tại. Họ khâm phục những người có đức tin song họ lại có khuynh hướng chỉ nghĩ tới đó thôi.
- Thích Giữ Đạo: Ưa lảng vảng quanh nhà thờ, thích hôn bàn thờ, đóng vai "chuyên viên", tưởng mình là thánh, nhưng thiếu một phương cách cân bằng, chỉ thích những hình thức khác thường.
- Lương Thiện: Thông Thường họ là những người lương thiện về đức tin của mình. Họ có thiện chí nhưng lại thiếu tinh thần kỷ luật; khả năng của họ có thể giúp họ khá hơn.

Mẫu số chung: Họ tìm cách tỏ ra mình luôn luôn là người Công Giáo.

B. Nhóm Thứ Hai: Tin Chúa, yêu Chúa và muốn "cảm thấy an tâm"

- Cần được kẻ khác thúc giục để giữ đạo: Do thiếu tinh thần tự lực, họ thấy cần có ai đó thúc đẩy họ tinh thức, như một người thân trong gia đình, một người bạn, một linh mục, một thầy dạy, một ông chủ, nhưng sau đó họ lại nhanh chóng đi ngủ lại.
- Người bạn đời/Bạn đồng nghiệp: Người thân tín, người tri âm đặt "áp lực" trên họ.
- Khi trời nổi sấm sét: Một thiên tai, một náo động nào đó đánh thức họ dậy.
- Những hoàn cảnh vô phương cứu chữa: hết đường xoay xở, tuyệt vọng.
- Lúc thuận tiện cho mình: Tự phục vụ mình, khi nào thuận tiện.
- Thật mỉa mai: Họ đồng tình với tiêu chuẩn Công Giáo, nhưng nói một đằng, quàng một nẻo.
- Khoa Trương: Hay đi lễ ở những nhà thờ đẹp đẽ sang trọng, muốn được người ta thấy, xã hội trọng vọng.
- Trên Lý Thuyết: Họ là người Công Giáo nếu có thể, còn nếu không có thể thì thôi, rất tiếc vậy.
- Hình Thức Bề Ngoài: Họ chỉ có những thứ "nhãn hiệu cầu chứng" (huy chương), nếu mất huy chương của họ, họ đâm ra bất an.
- Vì Liên Hệ nào đó: Làm bạn với linh mục, đóng "lệ phí" để được có vai vế trong các cuộc rước xách linh đình.

Mẫu Số Chung: Đôi lúc họ tìm cách làm người Công Giáo.

C. Nhóm Thứ Ba: Tin Chúa nhưng không tin gì khác hơn

- Ngoan Cố: Những trưởng giả học làm sang cố công làm vừa lòng kẻ trên mình và làm ngơ những kẻ thấp kém hơn.
- Chai Lý: Họ bỏ Thánh Lễ và cũng chẳng quan tâm mấy.
- Xấu Mồm: Thích đàm tiếu và nói châm chọc thâm độc.
- Chuyên mang kính đen: Không nhìn vào thực tế; tưởng mình biết hết mọi thứ.
- Mẫu Số Chung: Đó là những người Công Giáo ngẫu hứng.

D. Nhóm Thứ Bốn: Không tin bởi vì không biết Chúa

- Họ xa cách Thiên Chúa. Họ không muốn biết bởi vì họ chưa bao giờ nghe về Chúa đang hiện hữu thật sự. Chưa có ai giới thiệu Chúa cho họ một cách đúng đắn.
- Những người thờ ơ: Không thích thú gì, đã từng rước lễ lần đầu nhưng từ đó chẳng có gì nữa.
- Những người bị lầm lạc: Đời sống của họ lộn xộn, nhưng đây tội lỗi.
- Những kẻ vị kỷ: Tự tạo cho mình một tôn giáo riêng chỉ vì thiếu hiểu biết, thích sống theo tiện nghi, tiện lợi, lương tâm lỏng lẻo.
- Những người gần như vô thần: Bảo rằng mình tin vào Chúa, nhưng không tin vào linh mục hay Giáo Hội.

Mẫu Số Chung: Không tin Chúa vì không biết Chúa.

E. Nhóm Thứ Năm: Không tin vào Chúa vì cho rằng Chúa không hiện hữu.

- Những kẻ vô thần thực dụng: Họ nói và xác tín cách sâu đậm là không có Chúa.
- Những kẻ vô thần trí thức: Dùng trí thông minh của mình để hủy diệt ý tưởng về Thiên Chúa trong tâm trí những người muốn tin.

Mẫu Số Chung: Không có Thiên Chúa

Tiếp cận với "tha nhân" như thế nào?

Trong trận tuyến thứ nhất, chúng ta tiếp cận với "chính bản thân chúng ta" trước hết là xuyên qua *ý chí* chúng ta, sau đó là qua *sự cầu nguyện*, qua *trí năng* và cuối cùng là qua *con tim*. Trong trận tuyến thứ hai, tiếp cận với "tha nhân", điều căn bản là chúng ta đảo ngược tiến trình trên, bắt đầu từ *con tim*, rồi mới tới *trí năng*, *ý chí* và cuối cùng là giới thiệu cho họ biết *cầu nguyện*.

A. Con Tim: Nếu chúng ta không tiếp xúc và gây ảnh hưởng nơi con tim trước hết, thì chẳng đạt được gì là bao. Bởi vì mối quan hệ phải là đích thực, nó phải được dựa trên nền tảng đức bác ái và sự thông cảm thật sự.

B. Trí Năng: Từ con tim, chúng ta đi tới trí năng. Điều này không đến nỗi khó như lúc đầu, bởi vì là người Kitô Hữu, tất cả chúng ta đều có hạt giống Ân Sủng cấy trồng trong chúng ta từ khi chúng ta nhận Bí Tích Thánh Tẩy.

C. Ý Chí: Chúng ta phải dẫn dắt bạn đồng hành cùng đi với chúng ta.

D. Cầu Nguyện: Ân Sủng từ Chúa Cha sẽ dẫn dắt họ đi tới cầu nguyện.

(3) Mặt Trận Thứ Ba (*Môi Trường*)

Mặt trận thứ ba là hệ quả của sự khởi đầu tiến trình trước nhất là đối với "bản thân chúng ta" và thứ hai là đối với "tha nhân". Tất cả những người lấy Phúc Âm làm trọng và coi đó là đích thực đều phải đối diện với vấn đề vượt thắng các chướng ngại, các thành kiến, và các ý tưởng đã có sẵn làm ngăn trở sự tăng trưởng thiêng liêng và nhân quan Kitô Giáo.

Thậm chí khi chúng ta bị bao vây bởi những hoàn cảnh xem ra không thể nào vượt khỏi và xem ra không sao thoát ra được, nếu chúng ta kiên vững đi theo con đường đã vạch, chúng ta sẽ tìm ra lối để vượt qua các khó khăn. Đó là cách thế Ân Sủng hoạt động trong đời sống chúng ta vậy.

5. KẾT LUẬN

Trước khi đến với Khóa Cursillo, mỗi người chúng ta đều đã từng sống chung với một hay nhiều nhóm người khác nhau và cùng mang những tư tưởng giống nhau, có những điều thích hay không thích, và cùng đã trải nghiệm một nỗi bồn chồn chung. Khi chúng ta trở về từ Khóa Cuối Tuần này, những nơi ấy chẳng có gì sẽ thay đổi. Để chúng ta có thể giao tiếp bằng một đường lối mới với những người trong khu vực chung quanh chúng ta, chúng ta sẽ phải tìm kiếm cho được phương thế để giúp đỡ những kẻ đã lạc xa Chúa.

Giúp đỡ kẻ khác tìm được con đường trở về với Chúa Cha đó là điều mà Khóa Cursillo nhắm tới. Không phải là tạo sự dễ dàng hơn cho chúng ta. Mà là tạo dễ dàng hơn cho kẻ khác. Khóa Cursillo nhằm tạo dễ dàng hơn cho những kẻ lạc xa Chúa được trở về với Chúa Cha.

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

Bài 'Nghiên Cứu Môi Trường' liên quan tới ngày "thứ ba" và ngày "thứ tư".

Ngày thứ ba của Khóa Cursillo có ý hoàn tất bức tranh của Khóa Học bằng cách chỉ dẫn cho người Cursillista cách thế họ có thể hành động trong thế giới để làm cho đạo Chúa Kitô thâm nhập và biến cải từng bộ phận của thế giới ấy.

'Nghiên Cứu Môi Trường' là bài Rollo trình bày hành động mà Khóa Cursillo "nhắm tới". Bài này giải thích làm thế nào những điều Khóa Cursillo trình bày cho tới lúc này có thể thâm nhập vào thế giới xuyên qua hành động của người Cursillista. Chính bài Rollo này cắt nghĩa cho người Cursillista biết làm cách nào họ có thể định hướng được chính mình để cho đời sống Ân Sủng, một đời sống dựa trên nền tảng hiệp nhất với Chúa Kitô, có thể cải đổi từng hoàn cảnh của thế giới.

Bài Nghiên Cứu Môi Trường bắt đầu bằng việc giải thích cho các người Cursillistas hiểu họ phải làm gì cho việc tông đồ. Phần còn lại của ngày thứ ba cắt nghĩa làm thế nào người ta có thể hoàn thành những điều đã được giải thích trong bài Nghiên Cứu Môi Trường. Trong đời sống Ân Sủng các Cursillistas đã học hỏi cách thức duy trì sức mạnh của mình khi làm việc tông đồ nhờ tiếp xúc với Chúa Kitô. Trong bài Kitô Giáo Thực Dụng, họ đã học biết họ cần phải là thành phần của một cộng đoàn tông đồ để làm việc tông đồ theo nhóm. Trong bài Rollo 'Người Cursillista Sau Khóa Cursillo', các Tham Dự Viên cũng đã học biết những hiểm nguy họ có thể sẽ phải đương đầu khi họ trở về với các môi trường của mình, nhưng rồi bài ấy cho họ một niềm hy vọng rất vững chắc rằng, là những người Cursillistas, chúng ta đã tìm ra một phương pháp, một cách thế để bền bỉ một cách có kết quả. Trong bài 'An Toàn Trọn Vẹn', chúng ta cũng học biết cái phương pháp được minh họa bằng chứng tá trong bài Rollo Người Cursillista Sau Khóa Cursillo, như là một phương cách tiếp tục tiếp xúc với các bạn tông đồ của mình hầu duy trì sức mạnh của họ và gia tăng hiệu quả nơi họ.

Bài Rollo phải nhằm đưa ra một sứ điệp rõ ràng mà mỗi Cursillista phải xem xét. Trong mỗi môi trường họ đang sống, tất cả những người ở trong môi trường đó và mọi tình huống của nó, người Cursillista phải làm việc để đặt Chúa Kitô ở trung tâm điểm của môi trường ấy. Trong khi tìm kiếm một nơi chốn mà Chúa Cha muốn mỗi người vào làm việc, người Tham Dự Viên sẽ thấy rằng chắc chắn đó chính là những môi trường mà họ đã từng sống trước khi đi dự Khóa Cursillo.

Bài Rollo phải giúp cho các Cursillistas một phương pháp để có thể cáng đáng bất cứ hoàn cảnh nào họ lâm vào. Khi bài Rollo kết thúc, các Cursillistas phải cảm thấy họ cần được giúp đỡ. Họ phải hiểu rõ hơn điều gì họ vẫn còn nghi ngại chưa đồng tình, và điều này có hiệu quả trấn an họ, nhưng vẫn phải làm cho họ hiểu rõ hơn rằng họ cần được giúp đỡ. Nói cách khác, họ cần phải sẵn sàng để giải thích phương cách thực dụng để tiếp tục duy trì sự liên kết với Chúa Kitô (Bài Rollo Sống Trong Ân Sủng – “Phiếu Cam Kết Phục Vụ”) và duy trì sự tiếp xúc với anh chị em mình (An Toàn Trọn Vẹn) theo cách thức khả dĩ giúp họ hoàn thành việc biến cải các môi trường mà họ đang miệt mài lo cho việc biến cải ấy.

• SOẠN BÀI ROLLO

Bài Nghiên Cứu Môi Trường là bài có một cấu trúc chặt chẽ hơn tất cả các bài Rollo của Khóa Cursillo. Nó được dàn dựng xung quanh ý tưởng về một trận đồ. Hoạt động tông đồ được so sánh với một trận chiến đấu. Trong mỗi hoàn cảnh, cuộc chiến đều nổ ra giữa các lực lượng của Chúa Kitô và các lực lượng chống lại Chúa Kitô. Người Cursillista đứng về phía Chúa Kitô chiến đấu trong cuộc chiến này. Và như vậy họ phải xem xét đến ba mặt trận trong cuộc chiến. Nói cách khác, trong nỗ lực mang thế giới về sống cuộc sống Chúa Kitô, có ba điều phải tập chú vào. Thứ nhất, "bản thân chúng ta" (để làm cho chúng ta thêm mạnh và tự thuyết phục mình rằng Chúa Kitô là giải đáp); thứ hai, lãnh vực "tha nhân" (tiến trình đi tới hiểu biết tha nhân, để từng cá nhân họ được dẫn dắt tới Chúa Kitô); và thứ ba là toàn bộ môi trường (toàn bộ bầu khí và hoàn cảnh trở nên thuận lợi hơn cho đạo Chúa thâm nhập). Bài Rollo sẽ tuần tự xét tới ba điều ấy, kết chặt cả ba với nhau dựa theo ý tưởng về một trận đồ.

Mục 1 - Nhập đề làm sáng tỏ từ ngữ "De Colores" so sánh nó như một chặng đường phần khởi của tình trạng sống trong Ân Sủng. Quan trọng hơn nữa là nó nhấn mạnh hai điểm đã được bàn tới trong bài Rollo Người Lãnh Đạo: Trước tiên, là những người lãnh đạo sống trong Ân Sủng, chúng ta phải làm một cái gì đặc biệt trong thế giới (các môi trường của chúng ta); thứ đến, chúng ta cần phải hiểu thực tế của các môi trường ấy thì mới đạt hiệu quả.

Mục 2 định nghĩa và giải thích "môi trường" là gì. Bài Rollo này nhấn mạnh về nghiên cứu môi trường, tức là nghiên cứu điều phải làm trong những môi trường mà mỗi người đang sống. Họ phải nghĩ tới việc làm cách nào để tiếp cận với các hoàn cảnh khác nhau họ đang sống.

Thình thoảng, bài Rollo này bị lầm lẫn và chú tâm vào những khía cạnh có tính cách thống kê đặc thù đối đầu với xã hội chúng ta như vấn đề phá thai, ma túy hay nghiện rượu, những vấn đề chính trị hay vấn đề thiếu niên phạm pháp, vân vân. Cũng không nên đề cập tới bầu khí môi trường đang tác động tới hành tinh chúng ta. Không đá động gì cả. Bài Rollo phải chú ý vào cái gì chung chung cho người Cursillista, điều chung chung cho mọi người Kitô Hữu trong mọi hoàn cảnh sống của họ. Bài này chú trọng đưa Chúa Kitô vào mối quan hệ với các hoàn cảnh ấy và liên kết với sự sống Người đã hiến cho nhân loại. Bài Rollo chú tâm vào những gì là nền tảng để trở nên Kitô Hữu đích thực. Bài cũng nhấn mạnh những điều mà mọi Cursillistas có thể làm và phải làm, đó là vấn đề then chốt đặt Chúa Kitô làm trung tâm điểm của môi trường họ sống.

Mục 3 đi sâu hơn vào việc tìm hiểu môi trường. Môi trường của một người là hoàn cảnh gia đình của người ấy, là hoàn cảnh làm ăn sinh sống của người ấy, là hoàn cảnh xã hội của người ấy, vân vân. Nói cách khác, chúng ta đề cập đến những con người khi họ cùng đi với nhau và tạo nên một hoàn cảnh theo một hình thể nào đó. Đó là cái sắc thái toàn diện, là bầu khí của các hoàn cảnh khác nhau mà một con người nhận ra mình đang ở trong đó.

Bài nói ấy cũng đề cập tới tác động chính yếu của môi trường trên những người đang ở trong môi trường ấy và đề cập tới sự quan trọng của việc gây ảnh hưởng trên môi trường trước khi môi trường gây ảnh hưởng trên chúng ta. Người Cursillistas đã tìm ra giải pháp trong Khóa Cursillo - Chúa Kitô là giải pháp; đời sống Ân Sủng cần phải được lan tỏa trên các môi trường. Để chiến thắng môi trường, điều thiết yếu là giải pháp phải được áp dụng đúng cách.

Mục 4-A trình bày ý tưởng về một "trận đồ" - một phương cách để đi tới chiến thắng môi trường. "Trận đánh" đề cập ở đây không phải là cuộc chiến chống lại con người. Không hề có ý tưởng chiếm đoạt "kẻ khác", chiếm đoạt những người không phải là Kitô Hữu, không phải là Công Giáo hay không phải là người Cursillista. Cuộc chiến tiếp diễn trong kẻ khác và trong chính bản thân chúng ta; đó là cuộc chiến giữa Chúa Kitô và Satan, giữa thiện và ác. Đó là cuộc chiến đấu mà Thánh Phaolô đã nói đến khi ngài bảo: "Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối"(Eph. 6:12-13). Nói cách khác, cuộc chiến đấu được nói tới không phải là một cuộc chiến đấu chống lại loài người, mà là chiến đấu cho con người; nó chống lại tội lỗi, chống lại sự dữ, chống lại tất cả mọi thứ gì được trang bị để chống lại những người sống một đời sống với Chúa Kitô.

"Đồ án" có nghĩa là phải tiên liệu trước cách thế thực hiện. Người Cursillistas không phải chỉ là những người được tác động mạnh mẽ rồi sau đó lại mất hứng khởi. Như đã nói tới trong bài Rollo Hành Đạo, việc tông đồ của chúng ta phải được tiên liệu và được hoạch định kỹ càng.

Mục 4-B trình bày ba mặt trận chiến đấu: (1) Chính Bản Thân chúng ta; (2) Tha Nhân; (3) Môi Trường.

Cả ba mặt trận ấy phải được cang đáng cùng một lúc, bởi vì mặt trận này phụ thuộc vào mặt trận kia. Con người được tạo thành bởi môi trường; và môi trường được tạo thành bởi con người - trong đó có cả chúng ta. Đó không phải là ba cuộc chiến khác nhau, mà là ba mặt trận khác nhau trong cùng một cuộc chiến.

Mục 4 (1) trình bày mặt trận thứ nhất - Chính Bản Thân chúng ta. Người Cursillistas phải hiểu rằng nếu họ muốn trở thành một tông đồ có kết quả, họ phải can đảm, đích thực, chân thật, sống một đời sống Ân Sủng có ý thức và tăng trưởng để làm sao đời sống ấy lan rộng tới người xung quanh. Chúng ta phải sử dụng bốn yếu tố là: (1) Ý Chí chúng ta; (2) Đầu Gối chúng ta; (3) Trí Năng chúng ta; (4) Con Tim chúng ta.

Mục 4 (2) trình bày mặt trận thứ hai - Tha Nhân. Thám thính là một cái nhìn bao quát để xem lãnh địa của "tha nhân" ra làm sao; những người mà các Cursillistas sống với trong những hoàn cảnh khác nhau. Mặc dầu đây là phần quảng diễn rộng nhất của bài Rollo, người thuyết trình không nên dừng lâu trên chuyện 'bay thám thính'. Bài Rollo xem xét các mẫu người mà mỗi một Cursillista sẽ tiếp xúc, trước khi thực sự xem xét phải làm gì cho họ. "Trên chuyến bay thám thính, chúng ta cho họ cái cảm tưởng rằng chúng ta biết những điều như thế nào đang ở chung quanh họ" (Structure of Ideas, p.52).

Đó là một cuộc nghiên cứu về các cá nhân, nghĩa là về các loại người, chứ không phải về các trào lưu hay cơ chế của họ. Chỉ xem xét họ từ quan điểm tôn giáo mà thôi. Thật là thú vị khi nhìn thấy con người sống trong Ân Sủng như thế nào và họ đã tận hiến (hay không tận hiến) cho Thiên Chúa làm sao. "Mọi cách phân loại con người đều đương nhiên không trọn vẹn, bởi vì con người đa dạng vô cùng, nhưng nếu việc phân loại được thực hiện theo nhãn quan và cách thâm nhập tâm lý học, nó sẽ có thể cống hiến rất nhiều cho một sự hiểu biết chính xác hơn về từng con người" (Structure of Ideas, p. 142).

Công việc thám thính sẽ đặt ra câu hỏi là làm thế nào mỗi người trong môi trường có liên quan tới lý tưởng đã được nêu ra trong bài Rollo Sùng Đạo (lý tưởng quy hướng trọn đời sống cho Thiên Chúa).

Mỗi một môi trường có một loạt những phản ứng đặc biệt riêng đối với Chúa Kitô và với Giáo Hội. Chẳng hạn, một thành phố phía nam Hoa Kỳ có một hoàn cảnh khác với một thành phố vùng New England xa xưa nặng màu sắc Công Giáo hơn. Một vùng có đông người Công Giáo sẽ tìm ra những nguyên tắc dễ áp dụng hơn là ở một khu vực mà người Công Giáo là thiểu số. Vì vậy, đây là một phân đoạn [Mục 4 (2)] có thể được đem ra áp dụng cho hoàn cảnh địa phương, nhưng không làm hỏng bước tiến và sứ điệp của Cursillo.

Để tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã đưa vào đây một phương cách khác đã nêu trong Structure of Ideas, các trang 135-137. Cũng xin xem các trang 138-141). Sự áp dụng này chỉ có thể được thực hiện thông qua Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo địa phương, chỉ dành phần rất nhỏ cho các thành viên của toán Toán Trợ Tá và các Rolloistas (thuyết trình viên các bài Rollo). Họ có thể nêu lên những gợi ý về các loại hình đang hiện hữu trong môi trường của họ và có thể đo được hiệu quả của cách ứng xử đưa ra trong bài Rollo.

Để biết

Ba hình thức của đời sống cắt nghĩa cái tại sao của bất cứ điều gì.

Mỗi cá nhân có thể đạt tới một sự sâu sắc nhất định trong đời sống của mình tùy theo trình độ họ có lúc khởi sự: sự chiều theo ý, sự thôi thúc và năng lực đi tới.

Vài người hài lòng với hành động phù du của mình bởi vì lòng xác tín họ có không vượt nổi những khó khăn họ gặp; những người ấy được xếp vào hạng loại:

- Chiều theo ý (gắn bó vì tôn trọng hay vì ưng thuận) trước khi một điều gì đó được đề ra cho họ.

Có những kẻ khác không thể duy trì được sự chú ý, hoặc do bởi sự xác tín của họ hoặc ý chí của họ bị gián đoạn; những người ấy cứ mãi chòn vòn theo nhịp điệu của các khó khăn họ gặp trên đường, khiến họ bị tác động bởi những khó khăn ấy.

- Sự thôi thúc (họ phải băng qua con đường mà trước mặt khi thì phải nghỉ ngơi khi thì bị thúc đẩy mạnh mẽ phải đi tới), sự thôi thúc ấy phát sinh trong họ cái hoàn cảnh mà họ phải sống thật sự.

Cuối cùng, có những người khác sử dụng khả năng của mình tới mức tối đa để hoàn thành cho được điều mà họ tin là rất xứng đáng; những người ấy không ngừng gia tăng áp lực níu kéo họ ở lại trong tình trạng ấy.

- Năng lực đi tới (một sự xác định liên li và được canh tân mãi).

"Người đến để cứu cái gì có thể bị hư nát".

MỤC TIÊU

"Cứu cái gì có thể bị hư nát" đó là điều cần thiết.

Rõ ràng, những ai đi trên con đường tuyệt đối chống lại Chân Lý và lúc nào cũng hấp ta hấp tấp là những kẻ cho mình đã đạt những thành quả đầu tiên do nỗ lực của họ.

Mặt khác, trọn bộ các điều "tốt" chỉ được xây dựng với ý tưởng về một trạng thái dễ chịu mỹ mãn nhất về "sự thiện" trong tâm trí.

Mọi hiệu quả đích thực chẳng những đòi buộc mỗi người chỉ được chiếm lĩnh cái vị trí nào thuộc về mình phù hợp với cách sống của mình, mà còn đòi hỏi rằng những cách sống ấy phải được hoạch định theo một trình tự phù hợp với khả năng của người ấy.

TÌNH TRẠNG BA HÌNH THỨC KITÔ GIÁO HIỆN THỜI

Những người chiêu ý:

Bởi vì họ không bao giờ quan tâm tới điều thiện, họ không bao giờ cảm nhận sâu xa đến thế đâu; đó chỉ là cội rễ của mọi tình trạng bất an hợp lý.

Đối với họ:

Những người thích chiêu ý đều là bạn đồng hành của những người mà họ có thể sai bảo.

Những người có sự thôi thúc là những cá nhân đôi khi có thể là những người hữu dụng đối với họ.

Những người có nghị lực là những kẻ tốt nhất hãy nên giữ một khoảng cách, bởi vì sự liêm chính của con người họ xem ra làm hồng sự dễ chịu trong vị trí của họ đối với sự thiện. Ta không nên quá quan trọng hóa sự việc.

Những người có sự thôi thúc:

Vài người lúc cần nói lên sự thật thì không có khả năng xác định các ý tưởng của mình, còn những người khác thì ý tưởng của họ lại không có khả năng hỗ trợ họ.

Họ tỏ ra mình có quyền bính nhiều hơn trước mặt những kẻ chiêu ý họ bởi vì họ cảm thấy mình liêm lĩnh hơn.

Họ tự bảo vệ mình trước thái độ của những người có sự thôi thúc bởi vì họ cho rằng đó là điều bình thường và là tình trạng chung cho mọi người, để giữ vị thế của riêng họ được an toàn. Họ thành thật khâm phục những người có nghị lực, và khi họ không thành thật, thì lại che đậy.

Những người có nghị lực

Bởi vì Chân Lý được tìm kiếm, được gặp, được sống và được chia sẻ với hết linh hồn mình, thì tốt nhất là những kẻ có nghị lực được cần đến để thể hiện Chân Lý trong thế giới bằng một cách rõ ràng, sống động, có sức thuyết phục và chân thật.

Những người ấy vốn là ánh sáng của Chúa nhờ Ân Sủng nên chỉ còn trông thấy cái còn lại: các linh hồn; hay đúng hơn các tài năng để phục vụ Sự Thật và Điều Thiện.

Thật ra, người ta không thể mở lối nếu người ta không có lối nào, và những người có nghị lực thì được đặt đứng đầu cuộc dàn binh bố trận.

Họ không giống những người thích chiêu ý - tìm kiếm cái dễ chịu nhất của sự thiện, nhưng họ tìm việc sử dụng có sách lược tất cả và mọi sự để làm sao với mỗi người nơi chỗ

đúng của họ và mỗi người gõ đúng nốt nhạc của mình, chúng ta có thể thành công trong việc đạt hết mọi tiềm năng của cuộc sống, với tất cả những chiều hướng có thể có, vào việc phục vụ Tin Mừng.

Mục 4 (2) A-F liệt kê 5 nhóm. Như vậy bạn sẽ không mất giờ thả lưới mà không bắt được cá, tìm kiếm tiêu chuẩn hiệu quả nhất. Trong 5 nhóm, mẽ cá tốt nhất nằm trong nhóm thứ nhất và nhóm thứ bốn (Structure of Ideas, trang 49).

Chiến thuật để làm sao đạt tới “tha nhân” giống như những chiến thuật áp dụng để thắng “chính bản thân mình”; tuy nhiên, đừng lẫn lộn các chiến thuật; thắng chính bản thân mình không giống như cố gắng thắng tha nhân (Structure of Ideas, trang 59); vì vậy, chúng ta phải đảo ngược diễn tiến trong chiến thuật của chúng ta. Chúng ta phải thực hành điều đã được chia sẻ với chúng ta về “phương pháp Hoạt Động Tông Đồ” trong bài Rollo “Hành Đạo”. Trước hết, chúng ta phải “được lòng” với tha nhân bằng tình yêu và tình bạn đích thực và chân thật, rồi sau đó chúng ta cần gia tăng tình bạn ấy để thắng lý trí của họ; điều phải tin, điều phải biết, các suy tư của họ, chúng ta đều cần nói cho họ biết về Chúa Kitô và biết đời sống Kitô Hữu là gì. Họ phải thấy đạo Chúa Kitô là một cái gì hấp dẫn và khẩn thiết. Một người tông đồ phải là “kim nam châm” thu hút các bạn đồng hành của mình; chúng ta phải kêu gọi đến ý chí của họ và mời họ đi theo Chúa Kitô một cách gián tiếp. Chúng ta cần mang người bạn ấy tới Chúa Kitô và với Ân Sủng từ Chúa Cha họ sẽ quy phục.

Mục 4(3) kết luận bài Rollo bằng cách nói rằng, thắng môi trường - tức là làm cho nó nên giống Kitô Hữu đích thực hơn, đó là một kết quả của tiến trình trên hai mặt trận đầu. Người trình bày bài Rollo nên từng lúc đưa ra thực tại của những cản trở (những tảng núi) có thể gặp thấy trên đường. Những ai chấp nhận Tin Mừng không dễ gì tìm ra con đường mình đi mà không vấp ngã vào các chướng ngại vật. Với lòng bền đỗ và với Ân Sủng Chúa chúng ta có thể tạo nên một sự thay đổi trong môi trường chúng ta, giúp những ai đang lạc xa Chúa tìm lại được con đường trở về với Chúa Cha.

Thời lượng: Không quá 35 phút.

✚ ROLLO MẪU - (35 phút)

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chi Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/chị ngồi,

1. DẪN NHẬP

Tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày thứ ba của Khóa Cursillo và cũng là ngày cuối cùng! Mọi sự xem ra rất tốt đẹp và chúng ta có thể chào nhau "**De Colores**". De Colores có nghĩa là muôn màu muôn sắc, là sự bày tỏ nỗi vui mừng của người Cursillista sống trong Ân Sủng. Bây giờ chúng ta hãy chào nhau: "De Colores". Nào mời quý anh/chị "De Colores"

Thưa quý anh/chị, với niềm hạnh phúc mà chúng ta đang cảm nghiệm qua Ôn Sủng, cũng như qua niềm vui và tình bạn, chắc chắn quý anh/chị nghĩ: thế giới sẽ trở nên đẹp đẽ biết bao nếu toàn thể nhân loại sống trong tinh thần De Colores này; rồi chúng ta nghĩ đến thân nhân, bạn bè và cả những đồng nghiệp. Chúng ta nóng lòng muốn chia sẻ kinh nghiệm tuyệt vời này với họ. Tuy nhiên, sự chia sẻ này không phải dễ dàng thực hiện. Vì thế, giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu Môi Trường là gì? Và làm cách nào để chúng ta có thể chinh phục nó?

Ngày hôm qua, trong bài "**Người Lãnh Đạo**" chúng ta đã được nghe đề cập đến hai điều:

- **Thứ nhất:** Mục đích của Khóa Cursillo không phải chỉ để "đào tạo ra những người tốt", mà còn để nuôi dưỡng và rèn luyện những người lãnh đạo, nhằm giúp họ ý thức hơn vào khả năng của mình để hướng dẫn người khác, với ơn Chúa họ sẽ trở về môi trường trần thế và làm cho môi trường đó trở nên tốt đẹp hơn.
- **Thứ hai:** Để thực hiện được điều này, chúng ta cần phải hiểu rõ về lý tưởng của mình. Và chúng ta phải có một sự am tường sâu xa về những gì đang xảy ra nơi môi trường mà chúng ta nhắm tới.

Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu Môi Trường là gì?

Để hiểu rõ hơn về môi trường, tôi xin đơn cử một thí dụ: câu chuyện thầy Mạnh Tử:

Nhà sống gần nghĩa trang, Mạnh Tử bắt chước người ta đào huyệt, lăn ra khóc...Mẹ dời nhà sống gần chợ, Mạnh Tử lại bắt chước buôn bán, ăn gian nói dối...Cuối cùng, khi mẹ dời nhà đến gần trường học, Mạnh Tử học theo người ta sống lễ phép, chăm chỉ học tập và đã trở thành mẫu gương sáng cho nhiều thế hệ.

2. ĐỊNH NGHĨA

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy: Môi trường là một tổng hợp các ý tưởng, con người và các hoàn cảnh xảy ra trong một một thời điểm cụ thể nào đó khi con người tập hợp lại với nhau.

Như vậy, chúng ta thấy có môi trường gia đình, bạn bè, sở làm, khu xóm hay những nhóm thân hữu xã hội .v.v..

Thưa quý anh/chị,

Chúng ta đã hiểu môi trường là gì – giờ đây chúng ta sang phần tìm hiểu về việc

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

Nghiên Cứu Môi Trường là chúng ta dùng kiến thức để hiểu biết toàn bộ các ý tưởng, hoàn cảnh xảy ra của một thời điểm cụ thể trong môi trường chúng ta hiện diện.

Chúng ta đã nghe trong bài Rollo "Học Đạo" rằng: học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu là vận dụng kiến thức của chúng ta để thấu hiểu một vấn đề cụ thể nào đó như khoa học, nghệ thuật chẳng hạn.

Muốn hiểu rõ về môi trường, chúng ta cũng phải vận dụng trí óc để tìm hiểu và nhờ đó chúng ta sẽ thấy những vấn nạn hiện diện – rồi chúng ta phải tìm cách để chinh phục nó.

Chinh phục để chiến thắng, và muốn chiến thắng thì chúng ta lại phải hiểu rõ.

3. NHỮNG VẤN NẠN HIỆN HỮU TRONG MÔI TRƯỜNG

Thưa quý anh/chị,

Chúng ta đều biết

A. Chúng ta sống với nhiều nhóm người khác nhau và đôi khi chúng ta trở nên một thành phần không thể tách rời. Hãy bỏ ra vài phút để nghĩ tới môi trường của mình xem nó như thế nào? Có phải những môi trường như: sở làm, gia đình, nhóm thể thao, nhóm tiêu khiển .v.v.. mà cuộc sống hằng ngày chúng ta dự phần đều ảnh hưởng khá mãnh liệt trong cách chúng ta sống. Nó đã ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của chúng ta ra sao?

Tôi đoán chắc với quý anh/chị – không nhiều thì ít, những tính cách của môi trường cũng đã ảnh hưởng phần nào trên chúng ta và cuộc sống của chúng ta.

Người nói nên chia sẻ một thực chứng ngắn gọn (Bạn thật sự sẽ chẳng vui nếu trong sở làm hoặc trong gia đình chúng ta có chuyện lộn xộn ...)

B. Bên trong mỗi nhóm nói trên, một số thái độ và ý tưởng có thể được nhóm chấp nhận, một số cách cư xử được khích lệ và một số nhân cách chiếm ưu thế. Vì vậy, mỗi môi trường đều có một số yếu tố tác động trên những người đang sống trong môi trường đó.

Trong môi trường của từng người, chúng ta thường chia sẻ với nhau về công ăn việc làm, về việc kinh doanh, về thể thao, về kịch nghệ, về phim ảnh, về những trò giải trí . v.v..

Xét về phương diện con người, thì mỗi môi trường tự thân nó có đầy đủ tính nhân loại: hỷ, nộ, ái, ố... Sự thiếu vắng ở đó là Ân Sủng của Thiên Chúa, là Tin Mừng, là Con Đường Sự Thật và Sự Sống. Điều cần thiết là làm sao để có những người có ảnh hưởng làm cho Ân Sủng tràn ngập trong các môi trường này.

Thí dụMôi trường xã hội Việt namv.v..

Đời sống Kitô hữu có gì trọng đại hơn là sống trong Ân Sủng? Thế thì tại sao lý tưởng sống trong Ân Sủng lại không được phát huy trong các môi trường? Thực ra, đa số các Kitô Hữu, kể cả những người nghĩ mình là tốt đôi khi cũng không biết Chúa hoặc không sống như là con cái Chúa. Lại có rất ít người nhận ra mình là anh chị em của Chúa Kitô và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.

Thưa quý anh/chị,

Khóa Cursillo nhằm giúp đem lại "giải pháp" cho những vấn nạn mà tôi vừa nêu ra, giải pháp ấy là sống đời sống Ân Sủng cùng với thành quả của nó.

C. Muốn thế, giải pháp này cần phải được áp dụng đúng đắn.

Giải pháp mà Cursillo trao cho chúng ta được ví như toa thuốc của một bác sĩ. Nếu chúng ta không dùng thuốc theo toa và nếu không theo liều lượng như bác sĩ chỉ dẫn thì làm sao chúng ta có thể lành bệnh được?

Thưa quý anh/chị,

Chẳng có việc gì, dù nhỏ bé mà ta không cần suy tính và không đặt ra kế hoạch hành động – muốn thay đổi và để chiến thắng những vấn nạn trong môi trường – muốn đem tinh thần Tin Mừng vào môi trường, chắc chắn chúng ta phải lên kế hoạch và có một bản thiết kế ...

Vậy, muốn đưa tinh thần Kitô vào môi trường, chúng ta cũng phải có

4. MỘT CHIẾN THUẬT HÀNH ĐỘNG:

Trong bài Rollo Hành Đạo, anh/chị có nói với chúng ta rằng: hoạt động tông đồ phải được suy nghĩ kỹ càng và phải được hoạch định một cách chín chắn.

Vậy chúng ta làm thế nào để chiến thắng môi trường và làm thế nào để đem tha nhân về với Chúa Kitô?

Để chiến thắng môi trường, để làm cho Ân Sủng thấm nhập vào đó, chúng ta cần phải đưa các ý tưởng mà chúng ta đã học tập, đã sống và đã chia sẻ ở đây, trong khóa học này ra áp dụng, như thế chúng ta mới có thể giúp người khác lãnh nhận được. Chúng ta cần thực hiện một kế hoạch chiến đấu. Chiến đấu ở đây không giống như chúng ta chiến đấu trong "chiến tranh", cuộc chiến đấu của chúng ta không nhằm hơn thua giữa con người với con người; mà đó là cuộc chiến giữa Chúa Kitô - qua chúng ta – chống lại sự ác.

Là người Kitô Hữu, chúng ta được kêu gọi tái thiết thế giới – trong môi trường mà chúng ta có mặt, như gia đình, sở làm, đời sống xã hội vv... Chúng ta cần tái xây dựng các môi trường này trên nền tảng Kitô giáo.

Khóa Cursillo đề nghị một phương pháp thực dụng rất hiệu quả. Đó là ba "trận tuyến" trong một tiến trình mà chúng ta phải tập trung vào:

- **Thứ nhất: "bản thân chúng ta"** - chúng ta phải xác tín rằng Chúa Kitô là giải pháp cho mọi vấn nạn.
- **Thứ hai: lãnh vực "tha nhân"** - (người thân, những người quen biết, những bạn đồng nghiệp và bạn hữu) - chúng ta phải có một tiến trình đi tới chỗ hiểu biết họ, xử sự với họ theo phẩm giá với lòng kính trọng. Rồi chúng ta sẽ tìm cách thảo luận với họ về "môi trường" mà chúng ta cùng họ đang sống. Thảo luận với ý muốn phát huy môi trường ấy và cách nào là cách tốt nhất để mang Tin Mừng đến với "tha nhân" trong môi trường này.
- Và cuối cùng là môi trường: chúng ta phải hiểu rõ về những con người và trạng huống trong môi trường chúng ta muốn Phúc Âm Hóa.

Giờ chúng ta tìm hiểu về

(1) **TRẬN TUYẾN THỨ NHẤT - Chính bản thân chúng ta.**

Thưa quý anh/chị,

Khi nói "**Chính bản thân chúng ta**", tôi có ý bao gồm tất cả chúng ta ở đây, những người đang có suy nghĩ và sự cảm nhận giống nhau, có cùng một chí hướng, cùng ôm ấp một tiêu chuẩn, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Và để duy trì chí hướng và tiêu chuẩn vào Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta phải can đảm và nỗ lực hoán cải không ngừng.

Để có thể hoán cải không ngừng thì chúng ta cần thực hành bốn yếu tố mà chúng ta đã được nghe trong bài Hành Đạo, đó là : **(1) Ý chí; (2) Đầu gối; (3) Trí năng; và (4) Con Tim**

A. Ý Chí:

Trước hết chúng ta hãy hướng ý chí chúng ta về đích điểm cao cả, thiết yếu nhất: chúng ta phải là người tông đồ và không chỉ làm các việc tông đồ mà thôi; chúng ta còn phải làm người Kitô Hữu và cũng không chỉ làm các việc thuộc về người Kitô Hữu như: đi lễ, đi nhà thờ. Chúng ta phải quyết tâm phát huy tinh thần Kitô giáo trong đời sống. Nếu chúng ta không có quyết tâm và không phát huy trí năng để làm điều đó thì chẳng đem lại kết quả gì.

B. Cầu Nguyện:

Đầu gối của chúng ta là biểu tượng - Cầu nguyện là "mặt khẫu" của người tông đồ. Cầu nguyện được gọi là "đòn bẩy của việc tông đồ". Chúng ta quỳ gối mà cầu nguyện. Điều này giúp chúng ta đặt hành động của chúng ta vào đúng chỗ. Trước hết, chúng ta nói với Chúa về bạn bè của chúng ta, rồi sau đó chúng ta nói về Chúa với bạn bè. Mọi hoạt động tông đồ đạt kết quả đều nhờ vào sự cầu nguyện. Sức mạnh và lòng xác tín của chúng ta cũng đều từ đó mà ra. Không có Ôn Sùng, các nỗ lực của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu. Không có Chúa Kitô trong đời sống, làm sao chúng ta có thể nghĩ tới việc giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta phải cùng với Chúa tiến vào các môi trường.

C. Trí Năng:

Chúng ta cần phải sử dụng trí năng Chúa ban cho và vận dụng trọn vẹn óc thông minh của mình, y như chúng ta từng làm trong công ăn việc làm hay trong nghề nghiệp kinh doanh của chúng ta - nhưng điều quan trọng là phải được thực hiện trong sự cộng tác với Chúa Kitô. Người sẽ nâng đỡ và bù đắp những giới hạn của chúng ta.

D. Con Tim:

Chúng ta được kêu gọi để trở nên mọi sự cho mọi người, hầu đem họ về với Chúa Kitô; nhưng người ta nhanh chóng nhận ra những cái không đích thực, những điều không chân thật. Hãy tỏ ra bác ái, nhân hậu và kính trọng thành thật khi tiếp xúc với mọi người. Xin hãy nhớ, điều kỳ diệu có thể xảy ra khi chúng ta sống trong Chúa và đừng bận tâm lo lắng về việc chúng ta có hay không chuẩn bị các biện pháp kỹ lưỡng.

Thưa quý anh/chị, giờ chúng ta bước sang

(2) TRẬN TUYẾN THỨ HAI (Tha nhân)

Một cái nhìn bao quát:

Chúng ta hãy quan sát "tha nhân", tìm hiểu thật kỹ mối liên hệ giữa ta với những người đang sinh hoạt trong môi trường một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng. Nhờ vào sự quan sát này, chúng ta có thể nhận ra chính bản thân chúng ta đang ở vị thế nào trong các môi trường ấy – Điều này cũng giúp chúng ta có thể nhận ra mình là ai, là cái gì, hoặc sẽ trở thành cái gì?

Trong trận tuyến với tha nhân, có thể ví như việc một "huấn luyện viên" của một đội thi đấu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta chẳng những phải chuẩn bị kỹ về thể lý lẫn chiến thuật (ý chí, đầu gối, trí năng và trái tim) cho cuộc "tranh tài"; mà còn phải nghiên cứu phía đối thủ (sự ác và mọi sự được vũ trang khác để chống lại những người sống một cuộc sống với Chúa Kitô) để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, và tiên liệu trước các chiến thuật khác nhau. Sau khi đã điều nghiên kỹ lưỡng, chúng ta sẽ dàn dựng một kế hoạch để dành chiến thắng.

Trong môi trường, mọi người xem ra giống nhau, nhưng thực ra trong họ vẫn có những khác biệt. Có những người mang tâm hồn thánh thiện và có những người chất chứa niềm tin nghèo nàn, xa Chúa và đôi khi có cả những kẻ vô thần. Nếu chúng ta chú tâm quan sát – chúng ta sẽ thấy họ gồm có 5 nhóm:

A. Nhóm Thứ nhất:

Nhóm người Tin Chúa, yêu Chúa, muốn "làm điều tốt".

Nhóm người này biểu hiện qua những thái độ:

1. **Đích thực:** Họ là những người suy tư và hành động như là người Công Giáo, thực hành Đức Tin mọi giờ, mọi ngày trong cuộc sống. Họ là những người lãnh đạo mà bài Rollo Người Lãnh Đạo chiều hôm qua đã nói tới.

2. **Những người thầm lặng:** Họ suy tư như một Kitô Hữu nhưng họ ung dung tự tại. Họ khâm phục những người có đức tin song lại có khuynh hướng chỉ nghĩ tới thôi chứ không làm gì cả.
3. **Thích Giữ Đạo:** Họ là những người ưa lảng vảng quanh nhà thờ, thích các nghi lễ, đóng vai "chuyên viên" trong thánh đường, họ tưởng mình là thánh nhưng lại thiếu một phương pháp cân bằng, chuộng hình thức.
4. **Lương thiện, trung thực:** Thông thường họ là những người lương thiện, về đức tin thì họ có thiện chí nhưng lại thiếu tinh thần kỷ luật; họ có nhiều ý hướng tốt lành nhưng lại hồ hững việc tông đồ, họ không tận dụng hết khả năng của họ.

Mẫu số chung cho những loại người trên là: Họ luôn tìm cách tỏ ra mình là người Công Giáo.

B. Nhóm Thứ Hai:

là nhóm người Tin Chúa, yêu Chúa để có "cảm giác an tâm"

1. **Họ cần được kẻ khác thúc giục:** do thiếu tinh thần tự lực, họ thấy cần có ai đó thúc đẩy họ tỉnh thức, như một người thân trong gia đình, một người bạn, một linh mục, một thầy dạy, một ông chủ, nhưng sau đó họ lại nhanh chóng rơi vào tình trạng cũ.
2. **Vì bạn đời / bạn đồng nghiệp:** Làm những việc đạo đức vì lợi ích riêng; vì người yêu, vì người phối ngẫu; một khi chinh phục được những gì họ muốn thì họ lại tiếp tục với cuộc sống "thoải mái" của họ.
3. **Vì trời nổi sấm sét:** Một thiên tai, một biến cố nào đó đánh thức họ.
4. **Vì gặp hoàn cảnh cùng quẫn:** hết đường xoay xở, tuyệt vọng; muốn thoát ra khỏi một hoàn cảnh nào đó.
5. **Vì tiện nghi riêng:** tự phục vụ mình khi thuận tiện: "Nếu bạn làm cho tôi việc này, tôi sẽ làm cho bạn". "Sức nhớ tới Chúa, nên tuần này bỏ thêm ít tiền vào giỏ ở nhà thờ!"
6. **Phi lý, bất nhất:** Họ đồng tình với tiêu chuẩn Công Giáo, nhưng nói một đằng, làm một nẻo.
7. **Khoa Trương:** họ xem Thánh Lễ là một sự kiện mang tính xã hội; điều quan trọng đối với họ là cách trang trí "đền thờ"; họ tham dự để được người ta nhìn thấy, có lợi cho họ về mặt xã hội.
8. **Nệ vào Lý Thuyết:** Họ là người Công Giáo nếu họ có thể, còn nếu không cũng chẳng thành vấn đề và thật đáng tiếc.
9. **Hình Thức bề ngoài:** Họ chỉ muốn có "nhãn hiệu cầu chứng", nếu mất huy chương mẽ đay, họ đâm ra bối rối, bất an.

10. **Vì liên hệ nào đó:** được hợp tác với linh mục, đóng "lệ phí" để được có vai vế trong các cuộc rước xách linh đình.

Nhìn chung: Những hạng người trên là những người cố trở nên người Công Giáo vào từng thời điểm.

Thưa quý anh/chi, bây giờ chúng ta tìm hiểu về

C. Nhóm người Thứ Ba:

Là những người tin Chúa nhưng không tin vào bất cứ điều gì khác kể cả tiếng nói lương tâm của họ.

Trong nhóm này phải kể đến những người

1. **Ngoan cố, cứng đầu:** những người đua đòi, lấy lòng kẻ trên và khinh khi kẻ dưới.
2. **Chai lỳ, lạnh nhạt:** họ không tham dự Thánh Lễ và coi đó là chuyện thường tình.
3. **Xấu mồm, xấu miệng:** họ thích đàm tiếu và nói châm chọc thâm độc.
4. **Nhìn mọi việc với cặp kính đen:** không nhìn vào thực tế; tưởng mình biết hết mọi thứ.

Nói chung: những hạng người trên là những người Công Giáo ấu trĩ.

Thưa quý anh/chi, và bây giờ chúng ta tìm hiểu về nhóm người kế tiếp mà chúng ta có thể gặp trong môi trường sống của chúng ta.

Đó là,

D. Nhóm Thứ Tư:

Gồm những người không tin, bởi vì họ không hiểu biết Chúa

Chúng ta phải lưu ý đặc biệt đến nhóm này trong công tác tông đồ của chúng ta, bởi vì thành phần này đa số lại là những người lãnh đạo tiềm năng và ảnh hưởng nhất. Phần đông những người trong nhóm này lại không phải là Kitô Hữu hoặc họ là những Kitô hữu với đức tin non kém. Lý do, bởi vì chưa có ai tiếp xúc với họ để giới thiệu hoặc chia sẻ niềm tin trong Đạo Chúa với họ. Những người này, khi đối diện với các thực tại và những chiều kích sâu thẳm từ Phúc Âm, họ có thể hoàn toàn bị khuất phục.

Đúng ra họ xa cách Thiên Chúa bởi vì họ chưa hiểu rõ về Thiên Chúa. Chưa có ai chia sẻ Chúa cho họ một cách đúng đắn.

Họ là:

1. **Những người thờ ơ:** không hứng thú lãnh vực tôn giáo; có thể họ đã chịu Phép Rửa, từng rước lễ lần đầu và cho mình là những người "đã làm theo lề luật", nhưng sau đó chẳng hề trở lại nữa.

2. **Những người lầm lạc:** là những kẻ nô lệ thế giới trần tục (chủ nghĩa duy vật, lạc thú, cần sa ma túy, rượu chè, .v.v...) Đời sống của họ lộn xộn và đầy tội lỗi.
3. **Những kẻ vị kỷ:** là những người tự suy nghĩ riêng về tôn giáo, lý do vì họ thiếu hiểu biết, thích sống theo tiện nghi, tiện ích riêng tư, lương tâm lỏng lẻo. Họ không biết Chúa muốn gì.
4. **Những người gần như vô thần:** Bảo rằng mình tin vào Chúa nhưng không tin theo những hướng dẫn của linh mục và Giáo Hội.

Những loại người vừa nêu, nhìn chung họ là những người không tin Chúa và không biết Chúa.

Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về nhóm cuối cùng

E. Nhóm Thứ Năm:

Họ là những người không tin Chúa hiện hữu.

1. **Những kẻ vô thần chính hiệu:** Họ nói không có Chúa và thường quả quyết là không có Chúa (họ cho rằng chúng ta tin chỉ vì chúng ta mê tín). Tôn giáo đối với họ không quan trọng và không cần thiết.
2. **Những kẻ vô thần trí thức:** Họ là những kẻ nguy hiểm nhất, bởi vì họ sử dụng trí thông minh của mình để hủy diệt ý tưởng về Thiên Chúa trong tâm trí những người tin Chúa.

Tóm lại hai loại người kể trên: là những người tin rằng không có Thiên Chúa.

Thưa quý anh/chị,

Chúng ta vừa khảo sát về 5 loại nhóm người mà chúng ta có thể gặp trong môi trường, đây là trận tuyến thứ hai của chúng ta:...mặt trận "tha nhân". Nếu để tâm chúng ta có thể nhận diện ra những người này ngay trong gia đình, lối xóm, đồng nghiệp trong công sở, .v.v... và trong mọi hoàn cảnh sống hằng ngày.

Vậy muốn đưa dẫn họ đến với Chúa Kitô. Chúng ta phải làm gì và tiếp cận với họ như thế nào?

Thưa quý anh/chị,

Trong trận tuyến thứ nhất, tiếp cận với "chính bản thân". Muốn hiểu được chính mình, trước hết là xuyên qua ý chí, sau đó là cầu nguyện, qua trí năng và cuối cùng là qua con tim.

Thế nhưng, trong trận tuyến thứ hai, để tiếp cận với "tha nhân" thì chúng ta phải đảo ngược tiến trình trên, bắt đầu từ con tim, rồi mới tới trí năng, ý chí và cuối cùng là giới thiệu để họ biết cầu nguyện.

A. Con Tim:

Nếu chúng ta không tiếp xúc và gây ảnh hưởng bằng con tim trước thì khó mà lại gần họ. Chúng ta phải làm như Chúa Kitô thuở xưa ... (Tiệc Cưới Cana, Gioan 2, 1-11). Kết quả của việc làm này là các môn đệ bắt đầu tin Chúa.

B. Trí Năng:

Từ con tim, chúng ta đi tới trí năng. Dùng trí tuệ để hiểu – dùng trí tuệ để chinh phục trí tuệ. Dùng trí tuệ để giúp họ tìm ra chân lý.

C. Ý Chí:

Chúng ta phải “thu hút” như nam châm, đồng hành với họ và sau đó mời họ theo Chúa Kitô. Nhưng ta phải tôn trọng sự tự do của họ. Chúng ta không thể và không nên ép buộc, hoặc tìm cách ảnh hưởng trong quyết định của họ.

D. Cầu Nguyện:

Một khi chinh phục được Con Tim, Lý Trí và Ý Chí của họ với Ân Sủng từ Chúa Cha, ta sẽ cùng họ quỳ xuống cầu nguyện.

Tóm lại để nhớ:

- Mặt trận 1: Bản Thân - (1) Ý chí; (2) Đầu gối; (3) Trí năng; và (4) Con Tim
- Mặt trận 2: Tha Nhân - (1) Con Tim (2) Trí năng; (3) Ý chí (4) Đầu gối;

Thưa quý anh/chi, và mặt trận cuối cùng là

(3) MẶT TRẬN THỨ BA (Môi Trường)

Mặt trận thứ ba là hệ quả của hai mặt trận trên. Nếu môi trường là sự tập hợp những ý tưởng, con người và hoàn cảnh xảy ra trong một thời gian và không gian nhất định khi con người tập hợp lại với nhau thì điều duy nhất vắng bóng đó là Chúa Kitô. Nếu môi trường là kết quả của những người cùng làm việc chung với nhau, cùng cầu nguyện chung, cùng sum họp lại với nhau như gia đình, xóm giềng, bạn bè, .v.v.. thì không những chúng ta phải tiếp cận với từng cá nhân, mà còn phải tiếp cận với toàn diện hoàn cảnh. Điều đáng nói ở đây là chúng ta cần xâm nhập một cách toàn diện để thay đổi bầu khí và hướng đi nhằm dẫn dắt nhau đến với Chúa Kitô.

Tuy nhiên, những ai coi trọng và trung thực với Phúc Âm thì chắc chắn sẽ phải đối diện với những khó khăn, chướng ngại. Chúng ta sẽ phải đối đầu với những thành kiến, với những ý tưởng làm ngăn trở sự tăng trưởng thiêng liêng và nhân quan Kitô Giáo.

Tương tự, khi chúng ta phải đối đầu với những khó khăn cản trở đường đi, chúng ta phải kiên trì theo con đường chính trực, hầu tìm ra giải pháp để vượt qua những khó khăn đó. Hãy trông cậy vào Ôn Sủng – và Ôn Sủng sẽ hoạt động trong đời sống chúng ta.

5. KẾT LUẬN

Thưa quý anh/chị,

Trước khi đến với Khóa Cursillo, mỗi người chúng ta đều đã thuộc về một hay nhiều nhóm người cùng sống với nhau, cùng làm việc và đôi khi cùng mang những tư tưởng giống nhau, cùng chung sở thích và có lúc đã cùng cảm nghiệm một nỗi bồn chồn chung.

Ngày mai, chúng ta lại hiện diện trong những môi trường mà chúng ta đã rời bỏ vào chiều khai khóa, nó vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng đối với chúng ta, chúng ta mang một tâm trạng, một khao khát và một cảm nghiệm mới: một tinh thần và một niềm hạnh phúc chứa chan. Chúng ta thấy như mình có trách nhiệm chia sẻ nguồn hạnh phúc đó cho những người chúng ta sẽ gặp.

Để có thể đạt được hiệu quả mong ước, chúng ta phải tiếp cận với họ bằng một đường lối mới, bằng những nhận thức mà chúng ta vừa có dịp tìm hiểu, hầu có thể tìm ra được phương thế nhằm giúp những kẻ lạc xa Chúa trở về với Ngài.

Giúp tha nhân tìm ra con đường trở về nhà Chúa Cha là công việc của Cursillo, là công việc thiết yếu của người cursillista. Cursillo không phải là cái dù để ta yên thân nhưng nó là cái dù để người lạc đường tìm về trú ngụ với Chúa Kitô.

Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng và can đảm mang chiếc dù này vào mọi môi trường chúng ta hiện diện hay không – mà thôi.

De Colores!

Xin mời quý anh/chị chúng ta cùng đứng lên đọc kinh tạ ơn

16. ROLLO 12: SỐNG TRONG ÂN SÙNG

✚ TỔNG HỢP

Cùng với bài suy niệm buổi sáng, “Sứ Điệp Đức Ki-tô Dành Cho Người Cursillista,” bài rollo này được đưa trở về thứ tự nguyên thủy nằm giữa bài “Nghiên Cứu Môi Trường” và bài “Cộng Đồng Ki-tô Hành Động,” nhằm khích lệ các ứng viên hãy tăng trưởng trong tình bạn thân thiết với những người họ đã cùng sống kinh nghiệm Cursillo® và với những người thuộc về môi trường mà họ sẽ được trả về để sống “Ngày Thứ Tư” (tức cuộc sống sau khoá Cursillo®).

Nếu có điều gì chưa được nói tới một cách thỏa đáng trong những bài nói tâm linh trước, thì có thể nói vắn tắt ở đây. Nếu có thể được, nên dọn bài này trong khóa học, giải quyết (một cách khôn khéo) những ưu tư trong khoá, hay nói ra cái tinh thần đặc biệt của khoá. Các ứng viên cần có lòng mong chờ hân hoan đối với việc trở lại với các môi trường của mình, tin tưởng rằng đắc thủ được những “dụng cụ” sức sống Ki-tô và tình bạn thân thiết mà họ đã sắm được trong khoá, họ sẽ có những điều thiết yếu họ cần đến để “sinh hoa kết trái dồi dào.”

Bài “Sống Trong Ân Sùng” không có tính lý thuyết, nhưng có tính thực hành. Nên dùng Cẩm Nang Người Lữ Hành làm khí cụ giúp thăng tiến liên tục đời sống tâm linh, đúng ra không nên coi đó chỉ như kỷ niệm dự khoá Cursillo. Trong khi (hay trước khi) nói bài này, có thể dùng Tờ Cam Kết Phục Vụ để nói về một số những phương thế giúp họ sống đời sống ân sùng. Cũng phải nhắc cho họ biết rằng những điều quyết tâm của họ không “buộc thành tội”; cần phải biết linh động để thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi trong cuộc sống. Khi họ thử làm điều quyết tâm này, cần phải khuyến khích họ hãy từ từ đừng vội “cạnh tranh” hay tìm cách “chiếm ưu thế” thiêng liêng.

Người thuyết trình bài cần giải thích cho khoá sinh thấy rằng những “việc thực hành lòng sùng đạo” này là phần không thể thiếu trong đời sống Ki-tô - (có những lúc trong lịch sử phong trào Cursillo “Sùng Đạo” đã từng là đầu đề của bài nói này) - miễn là đừng làm việc sùng đạo để phô diễn bề ngoài hay làm theo thói quen có ý thức như từng bị phê phán một cách xác đáng trong bài nói về lòng sùng đạo.

Cần đề ý điều này là phong trào Cursillo kính trọng tính tự do của con người nên không quảng bá cho một trường phái tâm linh nào đặc biệt, phong trào cũng không khuyến khích hay ngăn cản bất cứ kiểu cầu nguyện nào vốn được Hội Thánh chấp nhận. Người thuyết trình bài (linh mục, phó tế, hay tu sĩ) có thể nói vắn tắt về những việc sùng đạo riêng của mình, nhưng chỉ với mục đích cho thấy rõ những việc sùng đạo đó làm thành phần chủ yếu như thế nào trong đời sống Ki-tô của mình.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

Thực hành đời sống ân sủng là đem ánh sáng và sự sống vào trong cả đời sống của một người.

2. SỰ SỐNG NÀY BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Các nhân đức thần học như được đâm rễ nhờ thực hành lòng đạo đức.

A. Sống đức tin

B. Sống đức cậy

C. Sống đức mến (kính yêu Chúa và yêu thương người lân cận)

Các nhân đức ấy cùng làm cho chúng ta có khả năng kết bạn với Thiên Chúa và với tha nhân một cách sâu đậm hơn.

3. PHƯƠNG THỂ ĐỂ LÀM CHO SỰ SỐNG TRONG AN SÚNG THÊM MẠNH.

A. Cầu nguyện

(1) đọc kinh

(2) suy gẫm

(3) đọc lời Chúa "lectio divina"

(4) các hình thức khác (tham gia hội cầu nguyện Chúa Thánh Thần, chiêm niệm, vân vân).

B. Phụng vụ

(1) Dự Thánh lễ và Rước lễ

(2) Phụng vụ các Giờ Kinh

C. Lăn chuỗi Mân Côi (các việc sùng kính Đức Mẹ khác, như Kinh cầu Đức Bà)

D. Viếng Thánh Thể

E. Xét mình

F. Việc Linh hướng (cái gì là linh hướng, cái gì là không).

17. ROLLO 13: KITÔ GIÁO TRONG HÀNH ĐỘNG

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Trong sự bất mãn triền miên và liên tiếp gia tăng mà vẫn có kết quả của vài người Kitô Hữu đã tự ước nguyện hiến thân cho Chúa, mà qua việc cùng sống chung với nhau, ngưỡng mộ và thông cảm với nhau, họ đã tạo một bầu khí trong cuộc sống thường ngày, nơi mà càng ngày họ càng ý thức lời hứa của Chúa trở thành hiện thực. Nhờ đó, họ cảm nghiệm được sự can dự của Thiên Chúa Toàn Năng ngay cả trong những cảnh huống nhỏ bé nhất. Trong hoàn cảnh này, sự cố gắng của mọi người được sắp đặt một cách chặt chẽ là một bảo đảm cho có hiệu quả. Đó là nơi mà sức sống mãnh liệt thường xuyên của toàn thể Giáo Hội luôn vang lừng. Đó là nơi con người, khi lệ thuộc hoàn toàn vào kỳ quan của Phép Rửa Tội, sống trong sự chính trực và sự tươi mát triền miên, với những triển vọng bao la mà các Giới Răn Mới ban cho họ.

Đời sống của người Rollista, hiệu quả của “Kitô Giáo Trong Hành Động”, như một khí cụ của niềm hy vọng của Thiên Chúa Cha, chính là một chứng tá sống động của một giáo dân. Điều này chứng tỏ rằng việc có thể thực hiện được ngày nay là sống như một Kitô Hữudịch thực với những kết quả vô cùng ngạc nhiên, với những thắng lợi thực sự, mang lại sự cứu rỗi, có thể hoán cải và canh tân bộ mặt trần thế.

ĐIỂM LƯU Ý

Với những ai đã viết hoặc/và đã nghiên cứu bài Rollo có tựa đề “Cộng Đồng Kitô”, thì bài Rollo này, “Kitô Giáo Trong Hành Động”, là một sự khởi đi căn bản từ những gì quý anh (chị) quen nghe trong Khóa Cursillo Cuối Tuần. Sự thúc đẩy của bài Rollo này là làm thế nào để sống một cách linh động niềm tin Kitô Hữucủa quý anh (chị) với sự trợ giúp của một nhóm nhỏ bạn hữu đang phấn đấu tiến về cùng một mục tiêu. Quý anh (chị) đang đặt cơ sở ở đây cho bài Rollo cuối cùng là bài An Toàn Trọn Vẹn (Hội Nhóm và Ultreya), bằng cách gọi lên sự khát khao nơi các tham dự viên để họ ước muốn những gì chúng ta phải cố gắng. Sự thử thách ở đây là hãy quên đi những gì quý anh (chị) đã nghe trong quá khứ và đọc bài Rollo này với cặp mắt thật trong sáng. Các anh/chị sẽ cảm thấy hài lòng, không uổng công sức đâu!

KITÔ GIÁO

Đó là kết quả sự hiện hữu của một số Kitô Hữudã hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô, liên kết trong tình bạn với lòng hâm mộ, và tất cả cùng làm việc với nhau trong một bầu khí tông đồ cao độ.

Hành động đó mang lại hiệu quả.

Nó hợp nhất sự thánh thiện với thực tại và kiếm tìm sản lượng lớn nhất, đó là số người đông nhất qua các hoạt động.

Dem con người đến với Chúa Kitô.

Qua chứng tá sống động và xác quyết của đời sống người Rollista.

Canh tân liên tục bộ mặt trần thế.

Đó là lý do tại sao chúng ta mô tả một ý niệm tràn đầy niềm vui của Kitô Giáo chân chính và đích thực, và nhân danh Thiên Chúa mà đạt thành, “ngay cả những việc lớn lao hơn thế nữa.”

VỊ TRÍ

Đây là Rollo thứ ba của ngày thứ ba và thời lượng có thể thay đổi tùy theo cá tánh của người Rollista. Sau bài Rollo này, Khóa Trưởng sẽ nhắc nhở tham dự viên điền các chi tiết vào Phiếu Cam Kết Phục Vụ của họ và các Trợ Tá ký tên lưu niệm vào sách Chỉ Nam Cursillista.

BẦU KHÍ

Lúc này, các tham dự viên có được một bầu khí thỏa mãn chung chung, là kết quả của những cảm nghiệm cộng đồng và cá nhân, của Ôn Sủng tràn đầy, và qua việc giảng giải Phiếu Cam Kết Phục Vụ họ nhận ra rằng có một phương cách để làm cho mọi hy vọng nên thánh vừa có thể đạt được và vừa lâu bền khi định rõ vị trí thật sự phù hợp cho mỗi người. Tuy nhiên, người Rollista sẽ vượt qua được sự nặng nề của giờ này, và còn phải lo trấn an bất kỳ nỗi lo sợ nào thường có thể xảy ra trong Khóa Cursillo khi Tham Dự Viên phải đối mặt với các thành tích thực hành trong việc tông đồ được phác họa trong bài Rollo “Nghiên Cứu Môi Trường”.

MỤC TIÊU

Mục đích trên hết của Rollo này là tìm cách diễn đạt hiện thân của lý thuyết về môi trường, để nó không chỉ là một sự thật trừu tượng được tách ra của đời sống con người. Trong bài Rollo này người Cursillista bước vào và trở nên quen thuộc với thế giới những chân lý và hiện thực của người Kitô Hữu mà họ đã sống tràn đầy niềm vui. Rollo này cũng nhằm đánh tan nỗi lo sợ của vài tham dự viên về việc trở thành tông đồ trong các hoạt động của họ. Sứ điệp đưa ra trong Rollo này rất rõ ràng, là để được hiệu quả trong các nỗ lực của chúng ta hầu loan truyền sứ điệp Tin Mừng cho thế giới, chúng ta cần sự hỗ trợ từ việc liên tục tiếp xúc với những cá nhân cùng tâm thức với nhau trong các “Nhóm Thân Hữu”. Việc trình bày Rollo này cần tạo nên một căn bản vững chắc cho sứ điệp kế tiếp về sau trong bài Rollo cuối cùng là “An Toàn Trọn Vẹn”, trong bài này Hội Nhóm và Hội Ultreya cuối cùng được trình bày trọn vẹn cho các tham dự viên.

KỸ THUẬT

Bài Rollo này chủ yếu là một chứng từ cá nhân. Bài Rollo là một chứng từ nhưng tất cả những điểm trong dàn bài cần được khai triển. Đời sống của người Cursillista được bày tỏ trong Rollo là bằng chứng không thể bác bỏ được của màu nhiệm bất biến về Ôn Sủng của Thiên Chúa và thực tại sống động của “Kitô Giáo Trong Hành Động”. Vì đây là một Rollo có tính cách chứng nhân, nên cũng hợp lý là bài này cũng làm cho người nghe cảm

động. Chúng ta này cũng nhằm phá tan những thành kiến sai lầm trong quá khứ chống lại đời sống sau Khóa Cursillo.

VĂN THỂ

Văn thể Rollo này phải sống động và nhập tâm. Nó phải có vẻ tự nhiên và nói lên được một phần xác thật của lối sống của người trình bày. Sức mạnh của một “Kitô Giáo Tiến Hành” có thể được đo lường qua số lượng các cá nhân đang có và đang được duy trì. Những cá nhân này có khả năng sống những gì mà bài Rollo đề ra một cách chính xác. Họ là những cá nhân mà trong họ lòng mong ước điều tuyệt hảo được kết hợp với điều xác thực tự nhiên; và họ là những người thành công trong việc sống phép lạ đang diễn ra.

DÀN BÀI

1. DẪN NHẬP

Chúng ta đã xem xét lý thuyết về sự thu phục được môi trường, nhưng các Cursillistas chưa thấy được khi đem ra thực hành; đó là phương cách để làm cho việc hoán cải cá nhân nên thành tựu và cũng là cách để chiến thắng môi trường của chúng ta và đó cũng là cách sáp nhập vào “Kitô Giáo Trong Hành Động”. Chúng ta sẽ thấy đó là gì, hoạt động thế nào và đạt được những gì.

2. ĐỊNH NGHĨA

“Kitô Giáo Trong Hành Động” là một nhóm Kitô Hữutràn đây On Sùng cùng nhau lên đường trong một bầu khí làm cho mỗi người có thể sống và loan truyền Tin Mừng trong thế giới ngày nay.”

3. GIẢI THÍCH ĐỊNH NGHĨA

A. Nhóm nhỏ những người Kitô Hữu

- (1) Họ biết nhau
- (2) Họ cùng sống với nhau
- (3) Họ mến mộ nhau
- (4) Họ là những người bạn

B. Trong On Sùng

- (1) Qua cố gắng cá nhân
- (2) Chăm lo cho nhau
- (3) Một món quà của Chúa

C. Cùng nhau hành trình

- (1) Chấp nhận nhau

- (2) Khuyến khích nhau
- (3) Có thêm hiệu quả
- (4) Trung thành giới răn của Chúa

D. Trong một bầu khí làm cho có thể xảy ra

- (1) Tiến Hành Tin Mừng
 - a. Khác biệt biến mất
 - b. Sự lạ xuất hiện
 - c. Mỗi người sống trong niềm vui triền miên
 - d. Mọi sự đều nói về Thiên Chúa Cha
- (2) Cho ta sống và loan truyền Tin Mừng
 - a. Đó là một chứng nhân hấp dẫn người ta
 - b. Tạo sức mạnh cho công tác
 - c. Làm tan biến nỗi lo sợ bị chế nhạo
 - d. Ngăn cản sự kiêu ngạo vì thành công
 - e. Là suối nguồn của Palanca

4. TIẾN HÀNH THẾ NÀO

- A. Mỗi người làm những gì mình phải làm
- B. Mỗi người tại nơi mình ở (môi trường, nò hoa ở nơi được trồng)
- C. Trong những nhóm thân hữu
- D. Kết hợp với mọi người
- (1) Chỉ vì mục đích làm cho người ta hiểu được rằng Thiên Chúa yêu thương họ
- (2) Phớt lờ mọi sự cho sự cầu nguyện
- (3) Đặt “mọi sự” trong tình trạng lâm nguy.

5. NHỮNG GÌ ĐẠT ĐƯỢC

“Ngay cả những việc lớn lao hơn thế nữa” (Gioan 1:50)

- A. Sự Hoán Cải của con người
- B. Các Môi Trường được Kitô-hóa
- C. Thế Giới được cải thiện
- D. Giáo Hội được lan rộng
- E. Giáo Phận được củng cố
- F. Làm cho Chúa hài lòng

6. KẾT LUẬN

Vì điều đó là xác thật

Vì chúng ta đang sống điều đó: Chúng ta hân hoan thông hiểu đạo Chúa..

A. Mọi người sẽ được hạnh phúc

B. Thế giới đều theo Chúa Kitô

C. Sự Chuộc Tội của Chúa Kitô sẽ có hiệu quả vẹn toàn

PHƯƠNG PHÁP SOẠN ROLLO

Ghi Chú của người chuyên ngữ:

Một trong những bí quyết để hiểu rõ sứ điệp của bài Rollo này là hiểu được ý hướng của đầu đề của bài. Theo tiếng Tây Ban Nha, “Cristiandad en Accion”, được chuyển ngữ sang tiếng Anh là “Christendom in Action”. Từ ngữ Christendom (Những Kitô Hữu) không thông dụng trong tiếng Anh và ý nghĩa truyền thống của Christendom chỉ cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua của ý muốn nói. Để có thể hiểu rõ hơn ý hướng nguyên thủy, ta phải tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. (*Tiếng Việt tạm dịch là “Kitô Giáo Trong Hành Động” vì lâu nay chúng ta đã có từ ngữ “Công Giáo Tiến Hành” do từ ngữ “Catholic Action” mà ra. Sau khi nghiên cứu bài Rollo này, có thể nảy sinh một tiêu đề thích hợp và có ý nghĩa hơn chăng!*)

Hai phát biểu sau đây sẽ làm sáng tỏ thêm cho việc chuyển ngữ này:

1. Khi những người đã thông hiểu được Phong Trào Cursillo và giá trị của tình bạn hữu thì chắc họ đã hiện thực ba cuộc gặp gỡ được khởi xướng (Gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân) và hiểu những cuộc gặp gỡ đó liên hệ với nhau như thế nào hầu chia sẻ và điều hợp đời sống Kitô Hữucủa họ, thì họ đã khai sinh một môi trường mới, đó chính là “Christendom” (thế giới của Kitô Hữu). (Ramon Armengol Rodo, II Conversaciones –Mạn Đàm 2 - de Cala Figuera)

2. Christendom in action (Kitô Giáo Trong Hành Động) là việc làm của người Kitô Hữu, đem sứ điệp của Chúa Kitô đến tất cả môi trường, không chỉ bằng lời nói mà bằng chứng tá của đời sống họ. (Nils Avila, Cursillista từ Costa Rica)

Rollo này đã được thay thế cho bài Rollo Cộng Đồng Kitô Hữu hay Cộng Đồng Kitô Hữu trong Hành Động. Mặc dầu vài điểm trong bản phác thảo từ Rollo Kitô Giáo Trong Hành Động đã được lồng vào, bài Rollo thường được gọi là Cộng Đồng Kitô có rất ít điểm chung với Rollo nguyên gốc và tập trung vào khía cạnh cộng đồng. Đối với người dân đảo Mallorca, cộng đồng có nghĩa một cái gì rất thân thiết, như trong một gia đình hoặc trong một Hội Nhóm. Họ không hiểu các “Nhóm Kitô Hữu” như là một cộng đồng, bởi vì thường có rất ít tiếp xúc nhưng lại hời hợt giữa các thành viên với nhau. Việc đặt tên lại cho bài Rollo đã nhắm tới một ý hướng khác xa với ý hướng nguyên thủy của bài. Một cuộc nói chuyện đã diễn ra tại cuộc Mạn Đàm 2 (II Conversaciones de Cala Figuera) bàn

về chính đề tài này, và chúng ta thành công khi học hỏi đề tài đó. Rõ ràng đây là điều mà người Mallorca quan tâm khi họ chọn làm đề tài cho các cuộc Mạn Đàm.

- **SOẠN BÀI ROLLO**

Hiển nhiên, không một Rollo nào của Khóa Cursillo có thể được tiêu chuẩn hóa và bài nói được canh tân mọi lúc cho phù hợp với nhân cách của người Rollista, phù hợp với hoàn cảnh của đời sống của người ấy, phù hợp với tâm trạng và những nỗi khó khăn của người nghe, mà không thay đổi bản chất của bài Rollo. Bài “Kitô Giáo Trong Hành Động” có đặc tính này gấp trăm lần, bởi vì tựu trung chính nó là chứng tá của đời sống một loại Kitô Giáo đã được xác định, sẽ luôn luôn là một đời sống minh bạch và đầy tươi vui được sống như một Kitô Hữu đích thực.

Mục 1, Phần Dẫn Nhập giải thích làm thế nào Rollo này là phần bổ túc, là hiện thân lý thuyết của bài Rollo “Nghiên Cứu Môi Trường”, để nó sẽ không chỉ là một sự thật trừu tượng bị tách ra khỏi cuộc sống con người.

Mục 3 là tâm điểm của bài Rollo. Mục này tập trung vào định nghĩa (Mục 2) “Kitô Giáo Trong Hành Động” mang ý nghĩa gì: Đó là sự kiện một nhóm Kitô Hữu sống đời sống trong Ôn Sủng, cùng nhau hành trình trong một bầu khí khả dĩ tạo điều kiện cho một người (và cho những người khác) sống và loan truyền Tin Mừng. Chúng từ duy nhất thích hợp cho Rollo này là chính đời sống của người Rollista được thể hiện trong bài Rollo, và đặc biệt trong mục này; đó là chứng cứ không thể bác bỏ được về màu nhiệm bất biến của Ôn Chúa và về việc thực tại sống động của “Kitô Giáo Trong Hành Động”. Một người kể lại đời sống của họ, cho biết làm thế nào họ thấm nhập vào môi trường của họ, hành trình chung với một nhóm bạn hữu và hoạch định đời sống cùng những hoạt động tông đồ của mình.

Sứ điệp được mô tả trong bài Rollo này rất rõ ràng, đó là để đạt hiệu quả trong việc chúng ta nỗ lực loan truyền sứ điệp của Tin Mừng cho thế giới, chúng ta cần được hỗ trợ nhờ liên tục tiếp xúc với những cá nhân cùng tâm tưởng trong các “Nhóm Thân Hữu”.

Mục 4 giải thích Kitô Giáo Trong Hành Động tiến triển như thế nào. Nó phát triển nhờ vào chứng tá sống động của mỗi người trong chúng ta. Không phải nhờ đảm nhận những trách nhiệm mới, nhưng là nhờ chu toàn sứ mạng của chúng ta với tư cách một giáo dân trong thế giới; thế giới nhỏ bé của chúng ta, tức là các môi trường của chúng ta. Nó cũng tác động qua những “Nhóm Thân Hữu” và các “Hội Ultreyas”.

Mục 5 nói về kết quả chung cuộc của một Kitô Giáo Thực Hành. Chúng ta sẽ đạt được những điều giống như Chúa đã làm và thậm chí những việc trọng đại hơn thế nữa nếu chúng ta trung tín với Lời Chúa và Đời Sống của Người.

Bài này chắc phải tạo nên một nền tảng vững chắc cho sứ điệp về sau này trong bài Rollo cuối là bài An Toàn Trọn Vẹn, trong bài này Hội Nhóm và Ultreya sau cùng sẽ được trình bày đầy đủ cho các tham dự viên.

Thời lượng: Không quá 45 phút.

KITÔ GIÁO TRONG HÀNH ĐỘNG

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài **KITÔ GIÁO TRONG HÀNH ĐỘNG** xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chi Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/chị ngồi,

1. DẪN NHẬP

Thưa quý anh/chị,

Trong Khóa Cursillo này: quý anh/chị đã được giới thiệu về 3 lời mời gọi hết sức thiết tha:

- 1) “Làm người”: trong rollo “Lý Tưởng”
- 2) “Làm Kitô hữu”: được nói đến trong rollo “On Thường Sủng”
- 3) “Làm nên Hội Thánh”: được nói đến trong rollo “Người Giáo Dân Trong Giáo Hội”

Nhưng làm sao để đáp trả các lời mời gọi trên? Trong những rollo kế tiếp, chúng ta sẽ tìm thấy cách đáp trả đầy tự do, tốt lành và dứt khoát.

Qua rollo “Nghiên Cứu Môi Trường”, về lý thuyết, chúng ta đã nhận thấy điều cần làm là chinh phục môi trường. Môi trường chúng ta thấy thường được chia ra ba mặt, mà mỗi mặt đều có sách lược riêng để tiếp cận.

Vì vậy, bài rollo này sẽ trình bày cho chúng ta những kinh nghiệm thực tiễn của những Cursillista đi trước, những người đã từng chiến thắng trong việc chinh phục môi trường cho Chúa Kitô. Đồng thời, cũng giải thích cho chúng ta phải hành động như thế nào, để gây ảnh hưởng Kitô giáo trong môi trường sinh sống của mình và phải sống làm sao, để trở nên một Kitô hữu chân chính trong thế giới hôm nay.

NỘI DUNG:

Thưa quý anh/chị,

Về thực hành, điều cần thiết để chinh phục môi trường là trở nên một phần tử của nhóm Kitô Giáo Trong Hành Động. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem thế nào là một nhóm Kitô hữu năng động và nó hàm chứa điều gì. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét nhóm hoạt động như thế nào và nhắm đạt tới điều gì.

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu:

2. ĐỊNH NGHĨA của Kitô Giáo Hành Động

Kitô Giáo Trong Hành Động là một nhóm Kitô hữu đầy Ân Sủng trong cùng một môi trường, giúp nhau sống và rao truyền Tin Mừng trong chính môi trường họ đang hiện diện.

Để hiểu rõ về định nghĩa trên, chúng ta cần chú tâm vào ...

3. Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH NGHĨA

Đầu tiên,

A. Nó là một nhóm nhỏ Kitô hữu:

Thân thiết, cùng sát cánh trong khiêm nhường và tôn trọng lẫn nhau. Nếu thiếu một trong những điều này, sẽ không được gọi là một nhóm mà chỉ là một tập hợp con người mà thôi. Vậy để trở nên Nhóm Kitô hữu cần một số yếu tố sau:

❖ **Biết rõ về nhau (tình thân thiết)**

Thành viên của nhóm Kitô hữu Hành Động là những người biết rõ về nhau, thân thiết với nhau. Đây là những gì chúng ta đang chứng kiến trong khóa Cursillo này. Thoạt đầu chúng ta cảm thấy rất xa lạ và rồi dần dần chúng ta quen biết nhau. Nơi đâu có một bầu khí Kitô như bầu khí ở đây thì người ta dễ dàng thân thiết nhau.

Trong khóa Ba Ngày này, chúng ta thấy bao gồm nhiều nhóm người khác nhau, kiến thức khác nhau, địa vị khác nhau, ngành nghề khác nhau; nhưng mọi người cùng đặt trọng tâm hướng về Chúa Kitô. Chúng ta chân thành tiếp nhận nhau và sẽ vui hơn nữa khi biết mọi người đến với nhau bằng chính con người thật của họ. Đó chính là sự tuyệt diệu của Khóa Cursillo.

❖ **Hiệp Thông**

Hiệp thông là sống bầu bạn với nhau trong tinh thần *“mình vì mọi người và mọi người vì mình”* trên hành trình tiến về nhà Cha.

Một điều hết sức tuyệt vời mà chúng ta có thể nhìn thấy là: khi Chúa Kitô thâm nhập vào môi trường nào, thì nơi đó sẽ nảy sinh tình huynh đệ, như chúng ta đang thấy ở đây, trong Khóa Cursillo này. Ở đây, mọi người cùng có chung nhiều thứ, cùng chia sẻ, cùng sinh hoạt và cùng cầu nguyện.

Vậy thế nào là sống đời sống Kitô giáo, là hiệp thông với người khác khi vui cũng như lúc buồn. **Nên chúng ta cần ...**

❖ **Quý trọng nhau**

Những Kitô hữu một khi thân thiết nhau, sinh hoạt với nhau thì họ sẽ biết quý trọng nhau. Chúng ta đã thấy những tâm tình trân trọng này ở những tập thể ngoài đời như trong các đội thi đấu thể thao chẳng hạn. Điều then chốt ở đây là niềm quý trọng được phát triển một cách tự nhiên và không ai bị ép buộc.

❖ **Là bạn của nhau**

Cũng dễ hiểu thôi, vì khi có hai ba người quen biết nhau, sinh hoạt chung với nhau và trân quý nhau thì ta có thể nói họ đã trở thành bạn của nhau. Mặt khác, cũng thật hữu lý khi nói, những người là bạn của Chúa Kitô thì cũng là bạn của nhau trong tinh thần hiệp nhất. Việc tìm thấy một người bạn thân thiết là điều mà mọi người hằng mong ước, vì bạn là người dám nghĩ và dám nói về ta, nhờ đó ta được vững mạnh hơn, trưởng thành hơn. Nhờ có bạn tốt mà nỗi buồn của ta vui bớt và niềm vui trong ta nhân lên gấp bội.

Hơn nữa chúng ta còn có tình bạn của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, chính Ngài là người bạn rất thân tín và là nguồn sinh lực dồi dào cho ta.

Thưa quý anh/chị, giờ chúng ta bước sang phần hai của định nghĩa ...đó là

B. Sống Trong Ân Sủng

Kitô Giáo Hành Động là những Kitô hữu sống trong Ân Sủng, bởi đó là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu.

Khi một người tham dự Khóa Cursillo, người đó sẽ khám phá ra mình thật sự đang sống trong Ân Sủng Chúa. Chúng ta không chỉ nói đến việc sống Ân Sủng trong Khóa Ba Ngày, nhưng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nơi sở làm, nơi gia đình, nơi sinh hoạt vui chơi .v.v..

Những Nhóm nhỏ Kitô hữu Hành Động gồm những người đang sống trong ơn sủng, có khả năng đứng vững trước mọi tình thế, vì họ nhận ra giá trị của ba **phương thế** giúp duy trì nó: đó là *nỗ lực bản thân, sự giúp đỡ lẫn nhau và hồng ân Chúa*.

❖ **Thứ nhất là - Nỗ lực bản thân**

Để tiếp tục sống trong Ơn Sủng sau khóa Cursillo, chúng ta cần phải cố gắng vươn lên không ngừng. Người nào cho rằng có thể trở thành người Kitô hữu mà không cần phải nỗ lực thì thật sai lầm. Trái lại, người Kitô hữu là những con người có trách nhiệm, luôn hy sinh, phục vụ, đem niềm vui đến cho người chung quanh bằng chính hành động của mình.

❖ **Thứ hai là - Dựa vào sự trợ giúp của anh chị em**

Để duy trì ân sủng, chúng ta cần đến sự trợ giúp của anh chị em trong nhóm. Nhờ nhìn thấy các anh chị khác đương đầu với các thách đố mà chúng ta học biết được

mình sẽ phải đối phó như thế nào và nếu chúng ta không cậy nhờ anh chị em, chúng ta sẽ rất khó sống bền vững trong ơn sủng.

❖ Thứ ba là - **Ơn Chúa**

Trên hết, sống trong ân sủng là một ơn phúc Chúa ban cho chúng ta. Không những thế, ngay chính nỗ lực bản thân và phần giúp đỡ của anh chị em cũng đều là ân phúc của Chúa.

Thầy trao ban chính Thân Mình cho ta trong Thánh Lễ khi Rước Lễ, cũng như trong hàng ngàn cách khác, nếu ta biết nhìn bằng con mắt đức tin thì : Ôi! tất cả đều là Ân Sủng Chúa.

Và tiếp đến là ...

C. Đồng hành với nhau

Kitô Giáo Hành Động là Nhóm Kitô Hữu sống trong ơn sủng và cùng đồng hành với nhau để truyền sinh lực cho nhau. Đồng tâm, đồng hành với nhau là cùng tiến bước, cùng theo đuổi một lý tưởng và cùng chia sẻ đời sống cho nhau. Chúng ta phải là một Nhóm, cùng nuôi dưỡng nhóm, nâng đỡ nhau để mọi người đều trở nên vững mạnh hơn và để tin tưởng hơn vào sự ủy thác của Chúa.

Thưa quý anh/chị, để có thể đồng hành với nhau đòi hỏi một số yếu tố cần thiết

❖ **Sự vững mạnh**

Khi rời Khóa Cursillo, chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn cần đến sự trợ giúp của những anh chị em Cursillista khác. Xin đừng ngần ngại, hãy tìm đến nhau, bày tỏ những khó khăn của mình một cách đơn sơ chân thành, chắc chắn quý anh/chị sẽ nhận được những sự trợ giúp cần thiết. Nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau trong những giờ kinh sớm tối. Thăm hỏi và khích lệ nhau khi biết người kia đang phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Đó phương cách chúng ta giúp nhau sống vững mạnh trong Ơn Sủng Chúa.

❖ **Làm cho hoàn hảo hơn**

Ngạn ngữ có câu: “Không tiến là lùi”. Chúng ta không thể bằng lòng với đời sống Ân Sủng hiện tại của mình, mà cần phải hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chính vì thế mà việc đồng hành với anh chị em Cursillista thật là hữu ích khi chúng ta giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau trên hành trình theo Thầy.

❖ **Đồng hành tạo thêm hiệu lực**

Thêm nữa, nhờ sát cánh với anh chị em mà việc tông đồ được hữu hiệu hơn. Chúa Giêsu đã phán: “*Nơi nào có hai ba người họp lại nhân Danh Thầy thì có Thầy ở đó, giữa họ.*” (Mt 18, 20). Như vậy, nhóm Kitô hữu Hành Động luôn phải đồng hành với Chúa Kitô và nhờ đó công việc tông đồ của nhóm sẽ trở nên hữu hiệu hơn.

Và yếu tố cuối cùng của sự đồng hành là ...

❖ **Luôn chân thực với Chúa**

Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng: bất cứ khi nào hai hoặc ba người trong chúng ta họp lại nhân danh Người, Người sẽ ở đây với chúng ta. Người không bao giờ biết mệt để nhắc nhở chúng ta phải thương yêu người khác và phải kết hợp với người khác.

Là người Kitô hữu, chúng ta phải gia tăng niềm tin vào sứ điệp của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ cuộc sống, cùng đồng hành để tạo thành một “Nhóm Kitô Hữu Thực Hành” đích thực. Một khi Tin Mừng được thể hiện trong nhóm Kitô Hữu Hành Động, thì tự khắc một niềm vui sâu xa sẽ phát sinh. Niềm vui linh thánh này là dấu chỉ cho thấy chúng ta là người Kitô hữu, vì có Chúa Thánh Linh ngự trị.

Và điểm cuối cùng là

D. Hành Trình trong bầu khí tích cực

Thưa quý anh/chị,

1. Định nghĩa Kitô Giáo trong Hành Động đã khẳng định: sống tinh thần Kitô Giáo Trong Hành Động là **sống Tin Mừng** và làm cho Tin Mừng được chiếu giải khắp nơi và nhờ vào việc sống Tin Mừng mà chúng ta có thể làm:

❖ Tan biến sự khác biệt

Thật vậy, những khác biệt về giai cấp xã hội, về sắc dân, về màu da, về chủng tộc .v..v.. sẽ biến đi. Mọi người trở thành bạn của nhau và rời thù oán, đổ kỵ tan đi, dọn đường cho một tình anh/chị em hợp nhất. Và chúng ta sẽ thấy

❖ Phép lạ xảy ra hàng ngày.

Đúng thế, thưa quý anh/chị,

Phép lạ tỏ tường là một vài người đang xa lìa Thiên Chúa được tái sinh trong đời sống đích thực nhờ Khóa Cursillo. Những “người què” đã đi xa nay đang khấp khểnh từng bước theo con đường của Chúa; những “người câm” từng sợ nói về Đức Tin của họ, đã trở thành ngôn sứ với những chứng tá rõ ràng và vững chắc; “người mù” không thể thấy những điều tốt lành Chúa Kitô đã làm, nhưng bây giờ mắt họ đã được mở ra và họ có thể thấy những sự tốt lành của Người khắp mọi nơi; và cuối cùng có “người chết sống lại” là những người biết tu sửa đời sống trong Ôn Sủng. Chúng ta thấy rất nhiều phép lạ như thế, hầu như ở khắp nơi và rồi chúng ta có thể bắt gặp

❖ Một trạng thái tươi vui triền miên.

Niềm hân hoan này là một “nét thân thương” của người Kitô hữu; là trạng thái tự nhiên của những người được tiếp cận với Chúa Thánh Thần.

Đôi khi niềm vui này khiến chúng ta kinh ngạc. Đó là khi: vui tươi bất chấp đau thương, mất mát; vui tươi giữa bao gánh nặng thường ngày trong gia đình, nơi công sở. Không quyền lực nào, bạc tiền nào có thể mua được niềm vui này, vì nó xuất phát từ con tim bình an và một tâm hồn ao ước san sẻ niềm vui với anh chị em mình.

Và cuối cùng thì ...

❖ **Thiên Chúa Cha luôn luôn được nhắc tới trên môi miệng của chúng ta..**

Có hai Cursillista cùng đi viếng Thánh Thể. Khi ra về, họ tâm sự với nhau: một người vừa mất đứa con gái 13 tuổi, còn người kia vừa sinh được đứa con trai. Mất và được đều đưa họ đến với Chúa Thánh Thể. Sống và chết đều mời gọi ta thân thưa với Cha là Đấng thương ta và biết điều gì tốt đẹp nhất cho ta.

Và thưa quý anh/chị, Kitô hữu hành động thật sự là

2. Loạn truyền Tin Mừng

Phần cuối cùng của định nghĩa nói rằng: sống trong bầu khí của Kitô Giáo Thực Hành, sẽ tạo cơ hội cho Tin Mừng có thể được loạn truyền khắp thế giới. Không chỉ sống Tin Mừng nhưng cũng phải loạn truyền Tin Mừng nữa. Mỗi khi có thêm một người biết đến Chúa Kitô thì chúng ta cảm nhận được Nhóm Kitô Hữu Thực Hành đúng nghĩa đang hiện hữu...

Nhưng câu hỏi đặt ra là Loạn truyền Tin Mừng như thế nào trong tư cách một của người giáo dân? ... thưa

❖ **Sức thu hút của chúng ta.**

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI (đệ lục) đã nói: "*Chúng ta Kitô đích thực là hết sức cần thiết cho ngày hôm nay, vì con người thời nay tin các chứng nhân hơn là các thầy dạy*". Đó là khi người khác nhận ra một bầu khí vui tươi, chân thành giữa anh chị em Cursillista, khiến họ tự hỏi làm sao các anh em có được niềm vui trao cho nhau như thế?

Thưa quý anh/chị, chính đời sống chứng nhân của người Kitô hữu Hành Động sẽ làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và cảm nghiệm ra rằng họ được Thiên Chúa yêu thương... Chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô yêu thương nhân loại bằng chính sự phục vụ của Người – là môn đệ của Người, chúng ta cũng phải

❖ **Dẫn thân phục vụ**

Khi dẫn thân phục vụ xin nhớ rằng, thất bại hay thành công không phải là điều quan trọng, nhưng điều hệ trọng là biết biến cuộc đời mình thành công cụ để Chúa sử dụng.

❖ **Không tự kiêu**

Đồng hành với nhóm Kitô Hữu Trong Hành Động sẽ giúp chúng ta hành động hữu hiệu hơn, vì nhờ đó mà chúng ta có thể chống cưỡng lại sự kiêu ngạo về những thành công mà Chúa giúp chúng ta đạt được. Cần phải nhận ra đây không phải là công việc của riêng mình, mà là công trình của cả tập thể qua cầu nguyện và hợp tác. Chúng ta cần nhớ, thành công luôn luôn là nhờ ơn Chúa, còn chúng ta chỉ là khí cụ của Ngài mà thôi.

Cuối cùng, khi Kitô Giáo thật sự sống động và sứ điệp của Tin Mừng được loan truyền, chính là nhờ vào

❖ **Nguồn Palanca**

Một người Cursillista ở trong hoàn cảnh phải xin cầu nguyện và chỉ một cú điện thoại hoặc một cái E-mail, thì tức thời đã có hàng trăm, hàng chục người cầu nguyện cho mình.

Kế hoạch tông đồ được hỗ trợ bằng cầu nguyện sẽ mang đến kết quả, đó là điều hiển nhiên. Điều này đang xảy ra từng phút trong Khóa Cursillo. Tất cả những thành công của Khóa Cursillo, tất cả những người đến để khám phá và để hiểu rõ Chúa Kitô đều là kết quả của tất cả những lời cầu nguyện và hy sinh của nhiều Cursillista.

Thưa quý anh/chị,

Như thế, Kitô Giáo Trong Hành Động chính là: Một nhóm nhỏ Kitô hữu sống trong Ôn Sủng và cùng đồng hành trong bầu khí hân hoan và vinh thắng, cùng nhau tạo cơ hội sống sứ điệp Tin Mừng một cách kỳ diệu, nhờ vậy mà Tin Mừng được loan truyền xa hơn mỗi ngày.

(Chia sẻ cảm nghiệm về Nhóm Thân Hữu của chính mình)

Chúng ta đã biết Kitô Giáo Trong Hành Động là gì, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem làm thế nào để ta thực hiện nó.

4. KITÔ GIÁO THỰC HÀNH XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?

❖ **Mỗi người làm những gì họ nên làm**

Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa ban cho những tài năng riêng – mỗi người có ý thích riêng trong cách thức phục vụ tha nhân. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Chúa đặt để. Chúng ta được ví như những thủy thủ trên một con tàu, đang hành trình về nhà Cha dưới sự hướng dẫn của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng và những Giám Mục, những Người được Chúa trao cho trách nhiệm hướng dẫn cả con tàu và cả chúng ta nữa.

Trung tâm của Kitô Giáo là Nhà Tạm, nơi chứa một nguồn nhiên liệu diệu kỳ, ở đó mỗi người chúng ta có thể lãnh nhận Thần Lương, nguồn sinh lực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Bây giờ chúng ta cùng nhìn kỹ hơn xem đạo Chúa xảy ra như thế nào.

Hãy nhìn vào cơ cấu của Giáo Hội, chúng ta thấy

❖ **Mỗi người trong vị thế của họ.**

Thưa quý anh/chị,

Chúa không muốn tất cả chúng ta giống nhau, bởi vì Người tạo mỗi người chúng ta là một thực thể riêng biệt, có những nét độc đáo riêng, người nào ra người

nấy, mỗi người có một vị thế riêng, nhưng đều là Kitô hữu. Chúng ta không muốn thấy những người Kitô hữu không có cá tính, thiếu nghị lực, thích nịnh hót, a dua. Mỗi người phải đứng vào vị thế Chúa đặt để, để sinh hoa kết trái ở nơi họ hiện diện và tất cả mọi người cùng được kết hợp trong tình bạn hữu của Chúa Kitô.

Chúng ta cũng không muốn những vị linh mục hành động như người giáo dân hoặc giáo dân hành động như linh mục. Chúng ta muốn mỗi người yên vị trong vị trí của mình, để rồi tất cả cùng dồn mọi nỗ lực vào việc phục vụ Tin Mừng. Chúng ta muốn mỗi người sử dụng những hồng ân và tài năng riêng của mình với lòng nhiệt thành.

Tuy nhiên để việc tông đồ trong đời sống Kitô hữu mang lại hiệu quả, chúng ta phải ...

❖ **Hoạt động qua những nhóm bạn hữu**

Ngoài việc mỗi người hoạt động trong vị thế của mình, những thành viên của Nhóm Kitô Hữu Thực Hành cần tạo thành những nhóm bạn hữu sống động. Chúng ta cần cộng tác với những người có thể trợ giúp ta trở nên tốt lành hơn, cả về mặt nhân bản lẫn mặt siêu nhiên. Cùng đồng hành và cùng giúp nhau hoạch định đời sống cũng như hoạt động tông đồ. Đây là điều kỳ diệu và có tính quyết định, đó là cách tốt nhất mà chúng ta tìm ra được trong Khóa Cursillo; đó là Hội Nhóm, mà chúng ta sẽ có dịp đề cập đến.

Cũng như trong bài “Người Giáo Dân Trong Giáo Hội” mà anh/chị đã trình bày vào sáng Ngày Thứ Nhất rằng: sự tập hợp của những tín hữu đã tạo nên Giáo Hội – Do đó để thể hiện Giáo Hội nơi trần thế, chúng ta phải

❖ **Liên kết với mọi người – trong Hội Ultreya**

Thật vậy, ngoài việc hoạt động trong vị thế riêng của mình cũng như với nhóm bạn hữu, điều quan trọng là phải thực hiện trong sự kết hiệp với mọi người. Nhóm bạn hữu này sẽ không khép kín nhưng sẵn sàng liên kết với những Nhóm khác để trở thành một Giáo Hội nhỏ. Hội Ultreya được đề cập trong bài nói kế tiếp sẽ cho chúng ta nhiều chi tiết hơn.

Thưa quý anh/chị, Nhóm Kitô hữu Trong Hành Động còn gọi là Kitô Giáo Thực Hành nếu sinh hoạt đúng theo tinh thần thì

5. KẾT QUẢ DÀNH ĐƯỢC LÀ GÌ?

Chúa Kitô đã hứa: “Các con chẳng những sẽ làm được điều Thầy làm, mà còn làm điều lớn lao hơn nữa”.

Với sinh lực của Thầy Chí Thánh, chúng ta hãy xem Nhóm sẽ đạt kết quả gì.

- A. Trước tiên là có nhiều tâm hồn không những được hoán cải mà còn trở thành những tông đồ nhiệt thành nơi môi trường và quyết tâm dẫn thân cho Chúa Kitô.

- B. Thứ hai - Môi trường sống sẽ chan hòa sức sống Kitô. Nếu gia đình, giáo xứ, nơi làm việc, xóm làng, và trong tất cả các môi trường trần thế cứ như ba ngày này thì quả là tốt đẹp lắm thay! Hạnh phúc thay khi chúng ta thấy mọi người sống trong phục vụ và yêu thương.
- C. Thứ ba - Làm cho Giáo Hội được hiện hữu giữa lòng đời. Giáo Hội sẽ là sức mạnh của Chúa Kitô, là Dân Thiên Chúa và là ánh sáng cho nhân trần. Chúa Kitô sẽ vui mừng khi tất cả thế giới đón nhận tình yêu của Ngài.
- D. Thứ tư - Chúa Kitô được hài lòng, đó là khi Người thấy nhiều tâm hồn khao khát và được no thỏa Ân Sủng. Thật vậy, Thiên Chúa sẽ rất mừng vui khi thấy ngày càng có thêm người tụ họp nhân danh Người, để loan báo niềm vui cứu độ.

Và cuối cùng – để

6. KẾT LUẬN

Thưa quý anh/chị, như những gì tôi vừa trình bày, nhóm Kitô hữu hành động là một nhóm gồm những Kitô hữu có cùng một mục đích, theo đuổi chung một lý tưởng. Họ là những bạn hữu với nhau, trân quý nhau, và cùng nhau đồng hành trong cuộc sống. Họ là những tông đồ luôn hăng say dẫn thân vào các môi trường xã hội để làm chứng tá cho tình yêu của Đức Kitô và làm cho các môi trường ấy thấm nhuần tinh thần Kitô giáo để hoàn thành sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

Nếu như người Kitô hữu không thể hoạt động ngoài Giáo Hội thì người Cursillistas cũng không thể hoạt động ngoài Nhóm Kitô Hữu Hành Động. Nhờ sự sát cánh với anh chị em trong nhóm, mà quý anh/chị đủ sức thắng lướt những chông gai, vượt qua những trở ngại để tiếp tục đem niềm vui Ôn Cứu Độ đến cho người khác. Quý anh/chị sẽ không lẻ loi, vì nhóm Kitô hữu hành động luôn sánh bước cùng quý anh/chị. Và trên hết, chính Thầy Chí Thánh sẽ cùng đồng hành với quý anh/chị như Người đã phán “Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”.

Thân chào quý anh/chị

De Colores!

(Xin mời quý anh/ chị đứng, mở sách Chỉ Nam trang 41, chúng ta cùng cảm tạ Chúa qua kinh tạ ơn).

18. ROLLO 14: NGƯỜI CURSILLISTA SAU KHÓA CURSILLO

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý

CHỦ ĐỀ

Bài rollo này đem lại cho các cursillistas một cái nhìn tổng hợp về sứ mệnh của họ và sự khả thi của sứ mệnh đó, đồng thời chỉ ra những nguy hiểm mà họ có thể sẽ gặp trong tương lai cùng những phương cách để tránh những hiểm nguy đó.

Chúng ta sẽ nói cho họ biết người Cursillista sẽ như thế nào, họ có được và biết được những gì. Chúng ta sẽ hoàn tất việc hướng dẫn họ cách thức phúc âm hóa và cách thức mang lại sức sống cho mọi môi trường mà họ đã là thành viên, và từ nay trở đi, trong môi trường ấy cùng với các cursillistas khác, họ sẽ bắt đầu nhận ra sứ mệnh tông đồ với một mục đích là biến đời sống thành một khoá Cursillo® trường cửu.

GHI CHÚ

Cố gắng duy trì nhịp điệu thúc đẩy đã được tạo nên từ các bài rollo trước, mở ra cho các cursillista thấy những khả năng trong tương lai, trong khi vẫn duy trì ước vọng tìm ra một đường lối cụ thể để thực hiện những khả năng đó.

NGƯỜI CURSILLISTA NHẬN THỨC SỨ MỆNH CỦA MÌNH

Những cursillistas, đã ý thức được sứ mệnh của mình, sứ mệnh khuyến khích, thuyết phục các tham dự viên rằng họ cũng có thể khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ qua Chúa Kitô và tới lượt họ cũng sẽ có sứ mệnh thuyết phục và làm cho kẻ khác phấn khởi.

Họ sẽ:

Tham gia vào công trình của Chúa Kitô bằng cách sử dụng các phương cách Chúa Kitô đã dùng.

Họ có:

Một khái niệm rõ ràng về Lý tưởng cũng như về Thực tế.

Họ biết:

Không ai có thể làm được tất cả mọi việc nhưng mọi người đều có thể làm được điều gì đó để trở nên Ki-tô hữu. Là Kitô hữu không phải để bị mất đi cái gì nhưng là để tăng trưởng đời sống của cá nhân.

Có khả năng phúc âm hóa môi trường

Hiểu rằng cùng với các cursillista khác, đời sống của họ sẽ là Khoá Cursillo® trường cửu.

VỊ TRÍ

Đây là bài rollo áp cuối của khoá học, sắp được kết thúc trong một thời gian ngắn, và ai cũng có cảm giác muốn kéo dài khoảnh khắc này, để được ở mãi với Khoá Cursillo®.

BẦU KHÍ

Vào thời điểm bài rollo này được trình bày, hầu hết mọi cursillistas đều đã nóng lòng được trở về với thế giới bên ngoài, họ nôn nóng và lo sao có thể thực hiện điều gì đó cho Chúa Kitô, và mong muốn truyền bá sứ điệp họ đã lãnh nhận, đến những người thuộc về môi trường mà họ đang sinh sống (gia đình, bạn đồng nghiệp, bạn bè...). Điều đó như là một thôi thúc họ cảm thấy từ bên trong bản thân của họ, và thường là một sự hối thúc cấp bách không kiềm chế được, muốn họ bắt đầu càng sớm càng tốt.

MỤC TIÊU

Bài này không được trình bày để giải thích về sự kiên trì, nhưng là để khơi lên sự hứng thú của các Cursillistas trong việc khám phá một phương cách cụ thể và hữu hiệu giúp họ làm tất cả những gì họ mong muốn thực hiện. Điều này sẽ được giải thích trong rollo kế tiếp như là một khởi điểm thích hợp để họ có thể đồng hành với nhau, hài hòa với nhau một cách tuyệt hảo, mặc dù sẽ luôn có những chỗ cần hoàn chỉnh hơn, để tìm ra phương thức có hiệu quả nhất cho công cuộc tái Phúc Âm hoá mọi môi trường.

KỸ THUẬT

Luôn ghi nhớ rằng khi rollo này được trình bày, thì khoá Cursillo® đang ở vào thời điểm chuyển tiếp giữa bài rollo trước, hầu như hoàn toàn nói về đời sống, và bài rollo cuối cùng. Bài rollo cuối cùng của khoá Cursillo® là then chốt của khoá cuối tuần vì qua đó tất cả những sự thao thức của tham dự viên được kết tinh và tổng kết lại thành những nguyên tắc đơn giản; vì vậy bài rollo cần phải ngắn gọn, sắc sảo, và có tính thuyết phục.

VĂN THỂ

Bài rollo cần phải sống động với chủ tâm xác tín là đã góp phần vào bầu khí hân hoan đang được thể hiện rõ ràng, và đang ở vào thời điểm mà mỗi một người đã cảm nhận được Ân Sủng họ đã khám phá ra, rồi lại khám phá nữa hoặc được gia tăng.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

Vì bạn đã cho đi cái lý tưởng của mình, cho đi sự từ bỏ chính mình, và cho đi tinh thần bác ái của mình, nên Ân Sủng của Thiên Chúa đã tuôn đổ tràn đầy trên bạn và bạn cảm thấy mình đang sống, đầy thuyết phục và hăng hái nhiệt tình.

2. SỨ MỆNH

A. Lan truyền (truyền qua), thuyết phục và thúc đẩy lòng hăng hái nhiệt tình.

Không ngại ngại cho đến khi mọi người nhận biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ.

B. Khả năng

Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta cộng tác với Ngài để làm việc vì phần rỗi của tha nhân.

Thế giới này đang đi lạc đường vì có rất ít Kitô hữu sống và hành động đúng như Kitô hữu.

3. HAI MỐI NGUY

A. Tin rằng mình là cái gì đó

- Chỉ khi sống nhận thức rằng mình là người vô dụng, chúng ta mới để Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta được.

B. Tin rằng chúng ta không là gì cả

- Chúng ta chẳng có thể làm được gì
- Nhưng cùng với Chúa Kitô chúng ta có thể làm tất cả
- Chúng ta sẽ bị sự nhụt chí làm mất tự chủ nếu chúng ta quá tự hào.

GHI CHÚ: Ở chỗ này nên đưa ra chứng nhân.

4. GIẢI PHÁP

A. Tiếp cận với Chúa Kitô

- "Không có Thầy các con không làm gì được."

B. Tiếp xúc với anh chị em.

- Chúng ta được kêu gọi như những người sống trong cùng một thế giới, chúng ta có thể nên thánh khi đồng hành với nhau.
- Việc tiếp xúc với anh chị em được bảo đảm qua các buổi hội nhóm.

5. NGƯỜI CURSILLISTA LÀ CÁI GÌ

- Là người tham gia vào sứ mệnh của Chúa Kitô
- Là người tiếp tục công việc của Chúa Kitô bằng cách sử dụng cũng cùng một phương cách Ngài đã dùng.
- Đời sống của chúng ta nên là một nhân chứng sống động của Phúc âm, mà qua đó Chúa Kitô được bày tỏ cho những người chung quanh như là thành phần sống động của cuộc sống thường nhật của chúng ta.

6. NGƯỜI CURSILLISTA CÓ NHỮNG GÌ

A. Một khái niệm rõ ràng về lý tưởng

- Một ý tưởng rõ ràng đối với những gì người ấy dự định thực hiện
- Duy trì một thái độ quyết tâm dứt khoát không có gì làm lẩn.

B. Một khái niệm rõ ràng về thực tế

- Khi chúng ta nhận thức rằng thực tế là điều Thiên Chúa mong muốn, người Kitô hữu sẽ tiến tới thực hiện điều đó theo ý Chúa Kitô.

7. NGƯỜI CURSILLISTA CẦN BIẾT GÌ

- Biết rằng không ai có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng tất cả mọi người đều có thể làm được điều gì đó.
- Biết rằng công việc của họ nhiều khi cũng cần phải sửa đổi.

8. NGƯỜI CURSILLISTA KITÔ HÓA, XÂM NHẬP, "THẨM NHẬP VÀO" MÔI TRƯỜNG

- Để cả trái tim và linh hồn vào môi trường

9. CHỨC NĂNG THIẾT YẾU LÀ KITÔ HOÁ

Trong Sùng đạo và Học đạo, chúng ta

- hít vào những điều của Thiên Chúa (giống như hoạt động của trái tim hoạt động: co thắt và giãn nở)

Trong hoạt động tông đồ, chúng ta

- thở ra những phương cách của Chúa

10. CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA, MỘT KHOÁ CURSILLO VĨNH CỬU

Khi làm cho môi trường dậy men, chúng ta đã trao ban sự sống cho mọi người và mọi sự.

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ BÀI ROLLO

Giải thích cho việc tái giới thiệu bài rollo này trong khoá Cursillo cuối tuần.

Tại nhiều nơi, bài rollo này đã bị bỏ quên trong chương trình cuối tuần và nếu có được trình bày, bài rollo này cũng không được trình bày theo đúng thứ tự nguyên thủy của nó.

Ông Eduardo Bonnín đã bày tỏ mối quan tâm rằng ông không hiểu vì sao bài rollo này lại bị cất bỏ. Theo ông, đây là bài rollo trọng yếu để hiểu được bài rollo tiếp sau đó. (Bài Rollo An toàn Trọn vẹn) Bài rollo này bao gồm nhiều điểm vốn thỉnh thoảng được

đưa ra trong rollo ngày nay được biết đến như là rollo "Ngày thứ tư" hay rollo "Chúng nhân" tại lễ bế mạc.

Mặc dù có vài thay đổi trong khoá Cursillo hiện nay so với khoá đầu tiên, nhưng khoá học luôn luôn phải có một mục tiêu cụ thể cho mỗi ngày và mỗi rollo phải được trình bày vào một thời điểm nhất định khi khoá học được triển khai để mục tiêu của mỗi ngày được hoàn thành.

Khi một rollo được trình bày ra ngoài thứ tự quy định, tức là một mảnh của toàn bộ bức tranh bị mất. Điều đó cũng giống như đưa cho một người một bộ ráp hình nhưng lại không có hình ảnh tổng thể của bộ ráp hình đó ở ngoài bìa hộp. Cho nên dù họ có toàn bộ các mảnh nhưng lại không biết lắp ráp ra sao. Bài rollo này cho các tham dự viên một hình ảnh tổng thể nhờ đó các mảnh của bức tranh được ghép kín với nhau.

- Đây là mục đích của bài rollo và là lý do tại sao bài rollo này cần thiết phải đưa vào Khoá Cuối Tuần và theo đúng thứ tự thích hợp.
- Bài rollo này tóm tắt và tổng hợp tất cả những gì tham dự viên đã nghe.
- Nó giúp người tham dự viên cụ thể hoá sứ điệp của khoá Cursillo nơi bản thân họ.
- Là cầu nối những khía cạnh riêng biệt của khoá học.
- Sự gặp gỡ với nội tâm và với Chúa Kitô
- Về khía cạnh xã hội, đó là giao tiếp với người khác qua Hội Nhóm và Ultreya.
- Qua đó nó chỉ ra con đường phía trước, hướng về Ngày Thứ Tư.

Tại nhiều địa phương, việc sống Ngày Thứ Tư không được mạnh mẽ, nhiều người không đi Hội Nhóm hay tham dự Ultreya.

Câu hỏi thường được đặt ra là: *làm thế nào để mọi người cam kết với cuộc sống Ngày Thứ Tư?*

Chúng ta đã trình bày điều đó với tham dự viên một cách đầy thuyết phục chưa? Trong khoá cuối tuần, tham dự viên có được nghe rằng chúng ta sẽ có giải pháp cho những vấn đề và những nguy cơ mà họ sẽ gặp phải khi trở về đời sống bên ngoài chưa?

Chúng ta có xác tín rằng chúng ta đã tìm ra một giải pháp?

Các tham dự viên có hiểu rằng giải pháp đó chính là:

- Tiếp xúc với Chúa Kitô.
- Tiếp xúc với anh chị em.

Phương pháp được hiểu ngầm nhưng không được giải thích. Họ nghe các từ "Ultreya" và "Hội Nhóm" và các từ ngữ đó làm họ tò mò.

Điều các tham dự viên cần được nghe vào cuối Khoá Ba Ngày là:

- Họ sẽ là ai.
- Họ sẽ có gì.
- Họ phải biết điều gì.

Các điều này cần được nghe một cách tóm tắt với các từ ngữ đơn giản.

Tham dự viên cần được nghe từ người trình bày rằng người đó xác tín những gì tham dự viên đã trải qua và cảm nghiệm là thật sự và tham dự viên có thể sống các cảm nghiệm ấy.

Người trình bày cũng xác tín rằng tham dự viên có thể đáp ứng lại những gì họ đã được nghe: sống như Chúa Kitô trong thế giới không phải để mất bất cứ cái gì, nhưng để làm cho giá trị cuộc sống của chính họ tăng trưởng.

Người Cursillista phúc âm hoá môi trường bằng cách:

- Khuyến khích những người khác và truyền sức sống cho cuộc đời.
- Sự hành đạo của họ được hỗ trợ bởi sự sùng đạo và được hướng dẫn qua phương pháp của phong trào Cursillo.
- Cuộc sống có thể là một khoá Cursillo vĩnh cửu.

SOẠN BÀI ROLLO

Bài rollo này nguyên thủy là một bài rollo chứng nhân. Nó tổng kết cả khoá cuối tuần vào một thời điểm đặc biệt trong khoá, giữa hai rollo Hành Đạo và “An toàn Trọn vẹn”, với mục đích trọng tâm hoá những gì tham dự viên đã nghe từ đầu cho đến lúc này, và giúp họ cụ thể hoá sứ điệp nơi bản thân của họ.

Vào thời điểm này của Khoá Cuối Tuần, các tham dự viên không những chỉ mệt mỏi, mà họ còn đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp, có thể là đang do dự khi phải từ giã, nhưng lại háo hức ra đi để thực hiện những kế hoạch tông đồ của mình. Bài rollo này lưu ý cho họ một chút, trong khi khích lệ họ qua sự xác tín và chứng từ của người rollista.

Mục 1: là phần dẫn nhập. Nó gọi cho tham dự viên biết vì họ đã đóng góp những phần nhỏ bé của mình khi được yêu cầu, Thiên Chúa đã tuôn đổ Ân Sủng của Ngài trên họ.

Mục 2: nhắc tham dự viên rằng họ đến với khoá Cursillo không chỉ cho bản thân của họ, rằng họ đã được thay đổi, nhưng những môi trường khi họ trở về vẫn như trước đây. Họ có sứ mệnh hướng dẫn những môi trường đó đến với Chúa, mang người khác đến với Chúa.

Mục 3: trình bày về sự đáp ứng lại sứ mệnh. Ông Eduardo thích dùng từ khả năng hơn là trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sự bắt buộc phải đáp lại cái gì đó, còn khả năng là năng khiếu hay năng lực để thực hiện hay không thực hiện. Không ai thích bị bắt buộc phải làm điều gì, nhưng sẽ thật dễ dàng để nhận được sự đáp ứng khi người ta được khen là có khả năng. Khi người ta được yêu cầu nhận trách nhiệm làm một việc gì, họ thường phải suy nghĩ hai lần trước khi họ cam kết.

Khoá Cursillo đã đánh thức trong chúng ta rất nhiều khả năng và chúng ta có sứ mệnh chia sẻ khả năng đó với người khác, đó là điều Thiên Chúa mong muốn. Chúng ta sẽ trả lời trước Thiên Chúa và trước Hội thánh, “Nhiệm Thể của Người”. Thế giới đang đi lạc đường bởi vì chỉ có một số ít Kitô hữu sống và hành động như Kitô hữu.

Mục 4: chỉ ra hai nguy hiểm mà người tham dự viên có thể đối diện khi họ trở về với những môi trường của họ. Nguy hiểm thứ nhất là thái độ thiếu khiêm nhường, vì tin tưởng rằng “chúng ta rất quan trọng và không thể thiếu được” bởi vì chúng ta mới tham dự khoá Cursillo, và nguy hiểm thứ hai là, sự thiếu tự tin, vì tin rằng chúng ta không thể

làm gì để chữa trị những căn bệnh hiện hữu. Không có gì tốt đẹp có thể thực hiện mà không có sự can thiệp của Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô mọi việc đều có thể thực hiện: “Chúa Kitô và tôi là đa số tuyệt đối”

Nếu bài rollo Nghiên Cứu Môi Trường được trình bày tốt đẹp, người Cursillista sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những gì họ sẽ phải đối diện.

Mục 5: cho họ một niềm hy vọng vững chắc rằng chúng ta, những Cursillistas đã tìm được một phương pháp để giúp họ tiếp tục những gì họ đã cảm nghiệm trong khoá Cursillo, và không những chỉ duy trì mà còn làm phát triển hơn nữa những cảm nghiệm này. Nó làm cầu nối giữa cảm nghiệm của cá nhân trong sự gặp gỡ của cá nhân với Chúa Kitô và khía cạnh xã hội của phong trào Cursillo, sự gặp gỡ với người khác, qua các buổi Hội Nhóm và Ultreya.

Mục này là mục tốt để người trình bày đưa ra chứng từ của bản thân về sự tiếp xúc với Chúa Kitô qua các bí tích, điều này cũng được làm nổi bật trên giấy cam kết. Phần trình bày này cũng cần nhấn mạnh về Hội Nhóm và Ultreya như là những phương tiện để duy trì sự tiếp xúc với anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta cần nâng đỡ những người có cùng chung ước vọng với chúng ta và đang thực hiện điều đó. Là một tập thể chúng ta sẽ vững mạnh hơn là khi chúng ta tự xoay sở một mình. Người trình bày cần nêu chứng từ về Hội Nhóm và Ultreya có ý nghĩa với họ như thế nào. Trong phần trình bày này cần khuyến khích các Cursillistas coi trọng vai trò của Hội Nhóm và Ultreya.

Mục 6: phác họa mẫu người mà người Cursillista sẽ trở thành: một tông đồ tích cực, người hiến thân làm việc cho Chúa Kitô. Người Cursillistas phải là chứng nhân của Chúa Kitô, người kế thừa công việc của Ngài, người mang Chúa Kitô đến mọi môi trường sinh hoạt của mình: gia đình, chỗ làm, các sinh hoạt thể thao, xã hội, v.v. Nếu người Cursillista không hiểu mình sẽ là gì, thì Khoá Cursillo coi như thất bại.

Mục 7: chứa đựng một vài lời nhắc nhở cuối cùng để giúp người Cursillista tránh phạm vào một vài lỗi lầm “kinh điển”. Một trong những vấn đề thường xảy ra do khuynh hướng cứ nghĩ rằng ai cũng phải làm việc giống nhau. Khi có một nhóm Kitô hữu thực hiện công việc của Chúa một cách nghiêm túc, một số sẽ giúp cách này, số khác sẽ giúp cách khác, tùy theo hoàn cảnh và khả năng, nhưng họ đều có cùng một mục đích, là xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.

Người Cursillista khi rời khoá Cursillo không nên cho rằng mọi người sẽ hiểu họ. Họ sẽ gặp những người có thành kiến với các Cursillistas, và có thể ngay cả một số người đang mang một sứ mạng buồn thảm là làm cho khuôn mặt Chúa Kitô không còn thân thiện nữa.

Người Cursillista phải khao khát sống trong Ân Sủng thiêng liêng trong đời sống hằng ngày của họ. Một khuynh hướng mà người mới tìm gặp Chúa Kitô nghĩ rằng sống như một Kitô hữu sẽ xung khắc với đời sống bình thường. Họ có khuynh hướng cho rằng họ phải từ bỏ tất cả bạn hữu, quá khứ, sự tiêu khiển, đời sống xã hội... Đôi khi sự thay đổi cũng cần phải thực hiện. Có lúc một cá nhân phải từ bỏ bạn bè cũ của mình, và có thể một vài điều khác nữa. Sự khác biệt mà khoá Cursillo tạo nên không phải là làm cho họ không còn quan hệ với thực tế, nhưng điều làm họ khác biệt là tình yêu của họ dành cho Chúa Kitô, niềm vui và sự lạc quan vì được biết Thiên Chúa. Đó là chỗ họ được kêu gọi để sống cuộc đời mình trong Ân Sủng thiêng liêng.

Ba mục cuối của bài rollo lặp lại việc thực hiện sứ mệnh của các Cursillistas. Họ phải là men trong bột. Chúng ta cần bảo đảm rằng trong mỗi môi trường sẽ có một tác nhân có hiệu quả để đem sức sống vào môi trường đó. Họ cần mang những ý tưởng được khám phá trong khóa Cursillo vào trong xã hội. Bằng phương cách chia sẻ sự Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo của họ, tăng trưởng đời sống trong Ân Sủng và sự nhận thức về điều này qua Hội Nhóm và Ultreya; đây chính là làm cho cuộc đời của chúng ta trở thành một Khoá Cursillo vĩnh cửu.

ROLLO MẪU - (25 phút)

NGƯỜI CURSILLISTA SAU KHÓA CURSILLO

Thân ái kính chào quý anh/chị trong tình yêu Thầy Chí Thánh.

Thưa quý anh/chị,

Tôi là (Tên Thánh – Họ Tên), tham dự Khóa (Khóa mấy, năm nào, ở đâu)

Trước khi được hân hạnh chia sẻ với quý anh/chị về đề tài:

NGƯỜI CURSILLISTAS SAU KHÓA CURSILLO

xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể diễn đạt được sứ điệp của bài nói và xin Chúa soi sáng để quý anh/chị có thể nắm được những gì tôi muốn chia sẻ trong bài nói này.

Xin quý anh/chị mở sách Chi Nam trang 14.

Xin mời Quý anh/chị ngồi,

1. DẪN NHẬP

Thưa quý anh/chị.

Ngay khi bước chân vào đây, chúng ta đã được kêu mời đóng góp ba điều: lý tưởng, hy sinh và bác ái và vì quý anh/chị đã biết làm thế nào để cho đi một cách quảng đại trong suốt khóa học, Thiên Chúa đã tươi gọi Ôn Sủng của Người trên quý anh/chị. Ôn Sủng mà người khác, những người chưa biết quý anh/chị là ai - đã tích lũy cho quý anh/chị qua cầu nguyện, hy sinh hãm mình, cũng như palanca của họ.

Ngay lúc này đây, quý anh/chị đang được sống trong tin yêu, hân hoan và phấn khởi. Thật dễ dàng để nhận biết những gì đã xảy ra trên khuôn mặt của quý anh/chị; có lẽ nó không chỉ ở trong giờ phút này, mà nó sẽ còn ở với quý anh/chị mãi mãi, nếu quý anh/chị sống theo những điều mà quý anh/chị đã nhận được trong những ngày qua - và đặc biệt, nếu quý anh/chị tuân theo những gì sẽ được trình bày ở Bài Nói cuối cùng, ngay sau bài nói này ...

Thưa quý anh/chị. Ngày đầu, khi mới bước chân đến đây, quý anh/chị có thể cảm thấy buồn tẻ và như bị làm phiền. Nhưng rồi sự thay đổi đã đến từ gốc rễ, không khí ảm đạm đã không còn nữa. Bây giờ mọi thứ đều DE COLORES, muôn màu muôn sắc nhờ vào sự góp phần *lý tưởng, hy sinh và bác ái* của quý anh/chị và bây giờ chúng ta đang sống, sống sinh động, sống tin tưởng và sống trong hân hoan.

Nhưng thưa quý anh/chị, điều này không chỉ chấm dứt ở đây. Bởi chúng còn có một..

2. SỨ MỆNH

Thật vậy, chúng ta có một sứ mệnh thúc bách rõ ràng phải hoàn thành, đó là: khích lệ, thuyết phục và tạo sự nhiệt thành nơi người khác. Môi trường của quý anh/chị vẫn y hệt như ngày quý anh/chị rời nó: vẫn lạnh lẽo, thờ ơ lãnh đạm, có thể còn mang ác tính nữa. - Riêng quý anh/chị - những người đã đáp lời mời gọi của Chúa Kitô trong suốt mấy ngày qua để hiểu rằng: chúng ta phải mang tất cả những người đang trên đường đến với Chúa Kitô, những người không biết Chúa và cả những người tin rằng họ biết Chúa, nhưng thực ra họ không biết gì về Chúa cả.

Trí óc chúng ta đang tràn đầy những ý tưởng và tâm hồn thì ngập lửa nhiệt thành; lửa này phải được chuyển tới tất cả mọi anh chị em của mình, cho tới khi mọi người nhận ra sự thật là Thiên Chúa yêu thương họ.

Quý anh/chị đã khám phá ra Ôn Sủng. Quý anh/chị là bạn của Chúa; quý anh/chị mang khái niệm vinh thắng của Chúa Kitô, của Giáo Hội với sứ mệnh Kitô hữu. Quý anh/chị sẽ chẳng thể ngưng nghỉ cho tới khi mọi người chung quanh cùng có những cảm nhận như quý anh/chị đang có. Với tất cả những người quý anh/chị biết, tất cả những người mà đời sống của họ nằm trong quỹ đạo sinh hoạt của quý anh/chị và rồi tất cả những người mà quý anh/chị tiếp xúc cũng sẽ được thấm nhuần tính lạc quan của quý anh/chị. Tất cả sứ mệnh này hàm ý một sự đáp trả - sự đáp trả thúc đẩy ta đem ra thực hành.

Vậy để thực thi sứ mệnh chúng phải nhìn ra

Khả năng - Tính khả thi

Có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận nghĩa vụ đáp ứng cho một điều gì đó. Chúa gọi chúng ta đến với Khóa Cursillo để nhận lãnh một sứ mệnh: Đó là sứ mệnh cứu vớt anh chị em mình.

Quý anh/chị trở thành bạn của Chúa Kitô để mang thêm bạn hữu về với Người. Trần thế không mất đi vì có nhiều người không tin - nhưng nó mất đi vì có quá ít người Kitô hữu sống và hành động theo tinh thần Kitô giáo của họ.

Một người được rửa tội đơn giản chỉ là người đó đã được giao cho Chúa Kitô. Thứ hình dung ra một người tin rằng Chúa Kitô đã kêu gọi họ và nếu họ tin rằng Ôn Chúa đã đổ trên họ, như thế sứ mệnh chia sẻ những nhận thức với người khác, chăm nom linh hồn của anh chị em mình phải là một sứ mệnh của họ vì Chúa

muốn điều đó. Để có thể đáp trả trước mặt Chúa cũng như trước mặt Giáo Hội thì chúng ta không thể ngưng nghỉ cho tới khi chúng ta sống và cảm thấy những gì chúng ta đang sống phải được chia sẻ với người khác. Đức Thánh Cha Piô XII (mười hai) đã nhắc nhở chúng ta khi Ngài nói về “Nhiệm Thể” rằng: “Một điều bí nhiệm lạ kỳ mà sẽ không thể nào nghiệm đủ được là sự cứu rỗi nhiều người tùy vào hành động của một số nhỏ.”

(Người nói có thể chia sẻ một thực chứng thích hợp)

Thưa quý anh/chị, khi thực hiện sứ mệnh thường chúng ta gặp phải ...

3. HAI MỐI NGUY HIỂM

Đó là:

- ❖ Tin rằng chúng ta là một cái gì đó và
- ❖ Tin rằng chúng ta chẳng là gì cả.

A. Tin rằng chúng ta là một cái gì đó:

Khi tham dự Khóa Cursillo chúng ta cảm thấy mình có một sứ mệnh sâu xa đối với người khác, và cho rằng chúng sẽ làm một việc nào đó một cách tuyệt vời, một việc quan trọng không thể thiếu được và rồi ý tưởng này khiến chúng ta quên đi rằng chúng ta chỉ là khí cụ, một dụng cụ dễ gãy vỡ trong bàn tay của Chúa, cũng như khí cụ này phải dùng để phục vụ trọn vẹn ý hướng của Thầy Chí Thánh.

Đúng vậy, khi chúng ta cưỡng lại sự tham gia của Chúa và muốn hoàn thành việc Chúa theo ý chúng ta thì quả thật : chúng ta đã làm hỏng việc của Người. Chúng ta có thể phải đối mặt với những đối kháng trong nỗ lực tông đồ của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng : với Chúa luôn có cách cứu chữa riêng trong mọi tình huống.

B. Tin rằng chúng ta chẳng là gì cả.

Chúng ta có thể nghĩ rằng : chúng ta chẳng là gì cả, nhưng với Chúa Kitô chúng ta là tất cả và kết hợp với Chúa chúng ta có sức mạnh vô song. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình lẻ loi đơn độc mà chúng ta phải sống tinh thần kết hiệp trong Nhiệm Thể Chúa Kitô và nếu Chúa không làm phép lạ là vì chúng ta, những môn đệ của Người không biết cách thỉnh cầu cùng Người. Thánh kinh nói rằng: “*Ta sẽ đặt trong miệng lưỡi các môn đồ của ta những ngôn từ đầy quyền lực*” và Chúa Kitô trong Tin Mừng của Người: “*anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì*” (Mt 10, 19).

Thưa quý anh/chị, chúng ta đã nhìn ra mỗi nguy hiểm – vậy làm sao để giải quyết?
Và đây là ...

4. GIẢI PHÁP

Phương thức để giải quyết các mối nguy hiểm này là: Gắn bó với Chúa Kitô và gắn bó với anh chị em.

- ❖ **Gắn bó với Chúa Kitô**

Là kiên trì trong vai trò tông đồ, vì đây là đời sống trong Ôn Sủng. Chúng ta đã được nghe Chúa nói với chúng ta: “Không có Ta, các con chẳng làm được gì.” Gắn bó với Chúa Kitô qua các Bí Tích sẽ cho ta biết Chúa hơn, hiểu rõ giá trị tình bạn của Chúa hơn và điều đó sẽ tăng thêm sức mạnh cần thiết trong ta, không phải chỉ để luôn nhớ đến Chúa nhưng để thúc giục ta trên hành trình về với Người, đồng thời mở ra con đường tới với anh chị em của mình nữa.

❖ **Gắn bó với anh chị em**

Sự gắn bó này được bảo đảm trong Hội Nhóm và đây là nền tảng của Cursillo. Chúng ta sẽ không đề cập đến chi tiết này bây giờ vì sẽ có bài nói riêng về đề tài này.

Việc tiếp xúc với anh chị em sẽ mở ra một tầm nhìn thiêng liêng mới và nó sẽ khích lệ chúng ta trong trách vụ tông đồ làm nổi bật tinh thần đội ngũ, để chúng ta trở nên hiệu quả hơn trong việc chiếu giải Vương Quốc Chúa trong trần gian.

Thưa quý anh/chị,

Đến với Khóa Cursillo và khi ra về ta mang danh là một cursillista, vậy

5. THẾ NÀO LÀ MỘT CURSILLISTA

Người cursillista là người Kitô hữu. Trở thành người cursillista là để trở thành người Kitô hữu. Một chiến sĩ trong sự nghiệp của Chúa Kitô. Tiếp tục công việc của Người bằng phương pháp mà Người đã áp dụng. Để là một Kitô hữu nơi trần thế đòi hỏi chúng ta phải can đảm. Chúng ta phải là người hùng từng giây từng phút; những người hùng có kỷ luật. Điều này chỉ có thể được phát sinh khi ta để nền tảng gốc rễ của việc tông đồ tăng tiến trong Ôn Sủng.

Để tạo hiệu lực trong phong trào và để sống đời sống của Giáo Hội nơi trần thế, việc tăng tiến Ôn Sủng cần phải có ý thức, phải được chia sẻ và phải là nền tảng để nó đem đến cho đời sống của chúng ta một tầm kích siêu nhiên.

Chúng ta cần xây đời sống của mình trên một viên đá góc tường của Chúa Kitô, và để Ôn Sủng của Người tác động trong chúng ta. Chúng ta cần tựa vào Người để nối tiếp công cuộc cứu độ của Người.

Vì chúng ta theo bước chân Chúa, chúng ta phải luôn luôn đón nhận những vất vả cũng như những trở ngại mà Chúa đã đón nhận.

Khi về những ý tưởng tông đồ thì những gì đã xảy đến với Thầy cũng sẽ xảy đến với chúng ta như:

- ❖ Một nhóm bạn sau một thời gian dò thử thì họ biến mất;
- ❖ Một nhóm đông đảo hơn có thể tiếp tục nhưng giữ một khoảng cách xa xa;
- ❖ Một nhóm do dự; (hoan hô rồi đóng đinh, những người chạy theo hoàn cảnh) và sau đó thì những nhà luật sĩ và các thầy thượng tế gài bẫy chúng ta.

Nên nhớ rằng tất cả những thái độ này trong Kinh Thánh vẫn tồn tại, những sự kiện làm ít, hiểu ít, nhưng nói nhiều thường luôn xảy ra trong môi trường của chúng ta. Nó cũng sẽ giống như thế đối với chúng ta; Đó là sự thật.

- ❖ Như Gia-kêu, người leo lên cây vì tò mò;
- ❖ Nicodêmo người không muốn ai nhìn thấy;
- ❖ Philatô không muốn liên lụy;
- ❖ Và có nhiều người tìm kiếm theo tư tưởng, theo hình ảnh riêng của họ và họ rời bỏ khi phải đối mặt với những thách thức.

Người cursillista cần trở nên chứng nhân sống Tin Mừng thể hiện qua chính bản thân mình khiến người khác nhận ra Chúa Kitô. Chỉ có cách này thì công việc của Chúa qua những gì chúng ta thực hiện, qua lối sống bình thường với tất cả sự chân thực dựa vào ngôn từ và sự thánh thiện của chúng ta mới có thể đánh thức được những khát vọng nơi con người cùng những môi trường, ngay cả những nơi đầy khó khăn, gay go. Vì lẽ đó, con người không thể chống lại sức mạnh của sự thật khi người Kitô hữu dựa vào sức mạnh của Chúa với trọn niềm Tin Yêu.

Thưa quý anh/chị,

Để có thể sống đời sống chứng nhân ...

6. NGƯỜI CURSILLISTA CẦN CÓ GÌ?

a) Một khái niệm rõ ràng về lý tưởng.

Không biết thì không thể yêu. Chính sự hy sinh giả tạo là nguyên do làm lu mờ lý tưởng. Với một lý tưởng quá vĩ đại, một tâm hồn quá hào phóng thì dễ dẫn đến thất vọng, vỡ mộng. Còn lý tưởng của chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể đạt tới, vì Chúa muốn điều đó và Người tin tưởng vào đức tin cũng như ý chí của chúng ta. Chúng ta không tìm kiếm những điều mới mẻ. Tinh thần Kitô giáo khuấy động tâm hồn chúng ta qua ý nghĩa công tác tông đồ. Chúng ta là Giáo Hội, chúng ta muốn là Giáo Hội, muốn là một Kitô hữu no đầy sự sống hướng về cuộc lữ hành, đó là lý do chúng ta làm việc. Chúng ta không tạo công nghiệp cho lý tưởng nhỏ nhoi của riêng mình để đánh giá tâm hồn chúng ta; nhưng hơn thế, chúng ta muốn mở rộng tâm hồn để đánh giá lý tưởng cao vời mà Đức Thánh Cha Piô XII (mười hai) đã nhấn mạnh:

“Những gì chúng ta phải có, hay ít ra chúng ta muốn có là cá thể với ý chí kiên quyết cùng sự nâng đỡ của Chúa Kitô chúng ta mang đời sống Chúa Kitô vào môi trường của mình như: gia đình, sở làm, thể thao, xã hội .v.v.. nhờ vậy nó có thể khuấy lên toàn bộ đời sống của Giáo Hội, khi làm như vậy là chúng ta đang ra công trong vườn nho của Thiên Chúa.”

b) Một khái niệm rõ ràng về tính chân thực

Chúng ta cần có một khái niệm chân thực về đời sống cũng như môi trường của chúng ta. Chúng ta phải biết và phải nghiên cứu môi trường vì nó chi phối ta, xô

đẩy ta; sự hiểu biết về môi trường không phải để vượt qua những tuyệt vọng nhưng để tìm ra một giải pháp.

Tuy nhiên, nếu có những quyết định, chúng ta thường bị ngăn trở và gây trì trệ bởi ma quỷ.

Chúa Kitô thì hiện thực và Người là Đấng chân thật toàn năng, chẳng hề dối lừa. Chúa biết sự yếu đuối tự nhiên của ta và Người cũng biết rằng chúng ta là giòng giống tội lỗi. Thiên Chúa cũng biết rõ những quyền lực chống lại công cuộc cứu rỗi của Người.

(Người nói có thể chia sẻ một thực chứng thích hợp)

Sáng nay trong bài “Nghiên Cứu Môi Trường”, chúng ta đã nghe về thực tế này và sẵn sàng có một kế hoạch vững chắc với mục đích đưa ra một kế hoạch cho tương lai mà không nghi ngờ, lưỡng lự. Xin nhớ rằng, những gì chúng ta đã được nghe và nhất là phần chủ yếu mà chúng ta sắp sửa được nghe trong bài nói cuối cùng sẽ giúp chúng ta có thể đạt tới một sự chiến thắng không ngờ.

Và rồi

7. ĐIỀU GÌ NGƯỜI CURSILLISTA CẦN BIẾT?

Thưa quý anh/chị,

Các Cursillistas nên biết rằng: tiềm năng tông đồ thì không giống nhau. Không có ai có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng tất cả mọi người có thể cùng làm được một điều gì đó. Việc tông đồ có thể thích hợp với mọi người, dẫu rằng không phải tất cả đều cảm nhận nó theo cùng một cách. Mọi Kitô hữu phải cùng làm việc với nhau trong một đường lối nào đó, ít nhất là trên phương diện tinh thần, trong đời sống siêu nhiên và trong việc tông đồ. Sự thành công thuộc về tất cả và luôn nhớ rằng mọi hành động phải tuân theo sự dạy dỗ của Giáo Hội, theo ý chỉ của Đức Thánh Cha và trong cơ cấu Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Sự ứng dụng phải rõ ràng. Nơi đâu có một nhóm người Kitô hữu gánh vác công việc của Chúa một cách nghiêm chỉnh thì ở đó được trợ giúp bởi nhiều cách và bởi nhiều người khác nhau, theo vai trò và khả năng của họ. Họ đều có cùng một mục đích là xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được những thành kiến chống đối người cursillista. Điều này thường xảy ra trong môi trường, vì có những Kitô hữu xem ra có một sứ mệnh buồn nản đã tạo nên một dung nhan Chúa Kitô không thân thiện, khiến Ngài không được chào đón nồng nhiệt.

Thưa quý anh/chị, vậy sứ mệnh của người cursillista là gì? Thưa là ...

8. KITÔ HÓA MÔI TRƯỜNG

Để kích lệ những phương thế thấm nhuần vào các linh hồn, vào cuộc sống; khi thực hiện sứ mệnh của mình trong môi trường, các cursillista phải có một tinh thần mới với một sức chịu đựng, sự tin tưởng chắc chắn, sự gan dạ, sự nhiệt tình và tự

tin của một người hiểu biết tầm quan trọng cũng như hiệu quả về hành động của mình, điều này dựa trên Sùng Đạo và được định hướng bởi Học Đạo.

Bởi vì,

9. CHỨC NĂNG SỐNG CÒN LÀ KITÔ HOÁ

Chức năng quan trọng sống còn của một nhóm Cursillista là khuyến khích nhau gặp gỡ thường xuyên, hầu chia sẻ với nhau về Sùng Đạo cũng như về Học Đạo, chia sẻ về việc nâng cao đời sống trong On Sủng và nhận thức của riêng của mỗi người. Hội Nhóm thường xuyên để giúp nhau trở nên tốt hơn và có thêm khả năng chiếu giải Tin Mừng nơi trần thế qua hành động tông đồ.

Việc sùng đạo và học đạo của chúng ta giống như nhịp đập của trái tim khi co lại để nhận không khí; và việc tông đồ giống trái tim khi nó phồng ra để bơm máu, đem lại sự sống cho toàn cơ thể.

Thưa quý anh/chị, và cuối cùng thì ...

10. ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CURSILLISTA LÀ MỘT KHÓA CURSILLO BẤT TẬN

Thật vậy,

Khi chúng ta với On Sủng của Chúa, cùng với nỗ lực hết mình để thực hiện cách tốt nhất thì nó sẽ trở thành một sức sống cụ thể trong môi trường, nhờ đó môi trường được lên men và qua đó, chúng ta có thể trao ban một cuộc sống ý nghĩa cho toàn xã hội. Sự lạc quan, niềm hân hoan và khái niệm về sự chiến thắng của Kitô Giáo và Giáo Hội mà chúng ta đang cảm thấy bây giờ, sẽ được chia sẻ và truyền bá đến mọi môi trường.

Chỉ khi đó, các hoạt động tông đồ của người Kitô Giáo sẽ không vô ích và khi đó chúng ta mới hiểu được rằng: đời sống Kitô hữu là một cảm nghiệm sâu sắc, sống động và lan truyền.

Cuối cùng, xin quý anh/chị cố gắng chú tâm lắng nghe bài nói kế tiếp trong chiều hôm nay, nó sẽ cho chúng ta một giải đáp, vạch ra cho chúng ta một phương pháp để hoàn thành vai trò và sứ mệnh của người Kitô hữu, của một cursillista và là một chiến sĩ của Chúa Kitô.

De Colores !

Thân chào quý anh/chị

Xin mời quý anh/chị, chúng ta cùng đứng và đọc kinh tạ ơn. Xin mở Chỉ Nam trang 41.

19. ROLLO 15 : BẢO TOÀN TRỌN VẸN

✚ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT

CHỦ ĐỀ

Khi nói về Bảo toàn Trọn vẹn, chúng ta làm cho tham dự viên nghĩ tới một sự an toàn nào đó, một ý nghĩ mà chúng ta đã gặp thấy trong phương pháp sống Ngày Thứ Tư, một cách thế nhờ đó các tham dự viên mãi mãi không quên những điều họ trải nghiệm trong Khóa Cuối Tuần, nhưng đó cũng còn là một phương cách nhờ nó mà tiến trình hoán cải có thể nảy nở, ăn sâu và tiến triển không ngừng cho suốt cuộc đời của họ.

GHI CHÚ

Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya sẽ ăn khớp với cuộc sống và không làm cho chúng ta quá bận rộn, nghĩa là các buổi Hội Ultreyas sẽ ngắn và thời điểm sẽ rất thuận tiện cho tham dự viên. Sứ điệp của Rollo này trong Khóa Cuối Tuần sẽ được trình bày như lời mời gọi cho một điều gì mà chính chúng ta đang làm mà thành công, thay vì bảo họ phải làm một việc gì để làm họ trở thành một Cursillista.

Những gì được chia sẻ trong Rollo này phải là những gì được sống trong buổi Hội Ultreya.

“CÙNG SỐNG VỚI NHAU” CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Đây là lý do duy nhất của sự thánh hóa chính là vì sự hiện hữu thực sự đầy phấn khởi của Nhiệm Thể hay Thân Thể Mẫu Nhiệm của Chúa Kitô.

Sở dĩ thực hiện được việc « cùng sống với nhau » đặc biệt là nhờ tình bạn hữu

Đó là hình thức hữu hiệu, sâu đậm và thích thú nhất trong mọi hình thức “cùng sống với nhau” của con người.

Đó là gặp gỡ trong Hội Nhóm

Qua Hội nhóm tình bạn hữu được nâng lên tới mức tuyệt diệu.

Một phương thức được bảo đảm

Nó mở lối để đạt hiệu quả tối đa với thời gian tối thiểu.

Để đem Đạo Chúa Kitô vào đời sống

Và đi vào thế giới, để đem Đạo Chúa vào tất cả những gì xảy ra trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.

VỊ TRÍ CỦA BÀI ROLLO

Là bài Rollo cuối cùng của Khóa Cursillo, bài Rollo này phải là nhịp cầu giữa Khóa Cursillo và Hậu Cursillo.

BẦU KHÍ

Tham dự viên đều mệt mỏi, nhưng họ cảm thấy thích thú về những gì xảy ra chung quanh họ. Họ đã nghe nhiều rồi, và khó có thể tiếp thu thêm gì nữa. Điều họ cần không phải là những lời công bố có tính cách triết lý sâu xa với chi tiết dài dòng (họ sẽ không nhớ), nhưng phải là một tổng hợp sự hiểu biết sâu sắc với vừa đủ chi tiết kỹ thuật để đảm bảo với họ tin rằng phương pháp này hợp lý. Họ sẽ không nhớ nhiều chi tiết nhưng chỉ cần hiểu thấu đáo những gì xem ra thực hiện được. Tất cả những điều đó phải được buộc chặt vào nhau với một chứng từ cá nhân vững mạnh cho thấy phương pháp được sử dụng là có hiệu quả. Các tham dự viên phải được bảo đảm rằng, phương pháp ấy khả thi đối với họ là những người mới nhập cuộc cũng như đối với những người « thâm niên » có cá tính vững chãi mà họ đã gặp trong Khóa Cursillo này.

MỤC TIÊU

Một trong những trách vụ chính của bài Rollo này là xác quyết với các tham dự viên rằng đây chỉ là bước đầu của sự tăng trưởng trong suốt cuộc đời. Đó là một thực tại chứ không phải là một giấc mơ, và nó có thể thực sự uốn nắn cuộc đời của họ cho đến cùng nếu họ đề phòng một cách đúng đắn (nếu họ kiên trì trong thời kỳ Hậu Cursillo).

KỸ THUẬT

Bí quyết cho người thuyết trình Bài Rollo này là lòng tự tin. Một cảm nhận về sự bất an vốn đã chiếm ngự trong tâm tư các tham dự viên và chắc chắn họ còn tiếp tục cảm nhận một cách mạnh mẽ như vậy trong ít ngày tới. Người thuyết trình Bài Rollo phải tạo cho họ một niềm tin tưởng vững chãi rằng: Họ không cô đơn; họ có thể đối đầu với thử thách bày ra trước mặt họ; tất cả điều họ cần là tiếp tục duy trì mối quan hệ đang có giữa họ với Chúa Kitô cũng như mối quan hệ sẵn có giữa họ với anh chị em mình.

VĂN THỂ

Bài Rollo này thường được trình bày trong hai phần - Phần đầu là về Hội Nhóm và phần thứ hai là về Hội Ultreya. Nhiều nơi có tổ chức một buổi Hội Nhóm mẫu diễn ra ngay trong các nhóm ngồi cùng bàn (Decuria) xen kẽ giữa phần trình bày về Hội Nhóm và phần về Hội Ultreya.

DÀN BÀI

1. NHẬP ĐỀ

A. Nếu Khóa Cuối Tuần chỉ là một kỷ niệm vui thì chẳng giúp ích gì nhiều trong việc thăng tiến Nước Chúa, cả trong tâm hồn anh (chị) lẫn trong thế gian.

Khóa Cursillo cố gắng hiến một phương pháp đúng đắn về sự bền đỗ; phương pháp ấy nếu anh (chị) muốn, sẽ bảo đảm anh (chị) An Toàn Trọn Vẹn suốt quãng đời còn lại của quý anh (chị). Phương pháp này gọi là Hội Nhóm và Hội Ultreya.

B. Định nghĩa: Bảo Toàn Trọn Vẹn là tình trạng được an toàn hoàn toàn và lâu dài.
An toàn - Một người hay một cái gì bảo đảm an toàn chắc chắn.
An toàn – để đảm bảo ; để cam đoan là an toàn.

2. CHÚNG TA MUỐN CÁI GÌ ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN?

Những thành quả chúng ta nhận lãnh được trong Khóa Cursillo. Đời sống trong Ôn Thánh.

Cuộc sống mà chúng ta được làm quen trong Khóa Cursillo không thể chấm dứt trong Khóa ấy.

3. NHU CẦU KHẨN THIẾT

Hội Nhóm - Mạnh mẽ vạch ra một nhu cầu tuyệt đối:

A. Đó là Đời Sống trong Ân Sủng.

HỘI NHÓM

4. PHƯƠNG PHÁP HỘI NHÓM

A. Hội Nhóm là gì?

Chúng ta có thể nói rằng Hội Nhóm là nơi chốn, là phương tiện và khí cụ nhờ đó sự thật sống động, thực dụng và khai hoàn của Đạo Công Giáo Tông Truyền được định hình và trở nên cụ thể.

B. Sự gia tăng nỗ lực của chúng ta được thúc giục và hoàn thiện nhờ chia sẻ và có hoạch định trong những nhóm nhỏ.

- Nhóm: - Nhóm bạn hữu gồm từ 3 đến 6 người gặp nhau để thăng tiến trong tình bạn hữu và trong Ôn Sủng.
- Hội Họp: Hành vi qua đó bạn bè cùng đến với nhau. *“Vi ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”* (Mt. 18:20)

Đây là những gì chúng ta đã thực hiện trong ba ngày này tại các “Decurias” (các nhóm ngồi cùng bàn).

C. Có ba bước căn bản trong việc chia sẻ đời sống Kitô Hữu của chúng ta.

(1) Thứ nhất là chia sẻ đời sống Sùng Đạo của chúng ta. Chúng ta chia sẻ làm thế nào chúng ta đã nuôi dưỡng sự sống kết hợp với Chúa Kitô.

(2) Thứ hai, chúng ta chia sẻ đời sống Học Đạo của chúng ta. Chúng ta hướng sự chia sẻ của chúng ta vào cách thức giúp chúng ta hiểu biết Chúa Kitô rõ hơn và bằng cách nào sự hiểu biết đó đã giúp chúng ta phát triển một tâm thức thấm nhuần tinh thần Kitô Hữu đích thực hơn.

(3) Và cuối cùng, chúng ta chia sẻ đời sống Hành Đạo của chúng ta – làm thế nào chúng ta đã xoay xở sống ơn gọi chúng ta là những tông đồ và là những người lãnh đạo đích thực trong các môi trường của chúng ta.

D. Kỹ thuật ứng dụng (phát Phiếu Hội Nhóm). Xem Phụ Lục 5.

Tôi sẽ giải thích các yếu tố của Hội Nhóm và sẽ nêu rõ ý nghĩa của từng yếu tố đồng thời đưa ra vài thí dụ. Nên nhớ rằng Hội Nhóm là hệ thống hỗ trợ của chúng ta mà mọi người ở đây, mọi người trong nhóm trợ tá đều tin cậy và theo đuổi. (Giải thích vắn tắt và rõ ràng cả hai mặt của Phiếu Hội Nhóm)

(1) Trước hết, chúng ta bắt đầu với *Kinh Chúa Thánh Thần*.

(2) Sùng Đạo – Chia sẻ tình yêu chúng ta đối với Chúa.

a. *Những hỗ trợ nào về mặt thiêng liêng đã giúp anh (chị) nuôi dưỡng sự kết hợp tôi cần thiết của anh (chị) với Chúa Kitô?*

Đó không phải là đưa ra một báo cáo hay một cách kiểm tra lẫn nhau, nhưng là một sự hân hoan chia sẻ khía cạnh tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Thí dụ: Xin cho tôi cống hiến cho quý anh/chị một thí dụ về những gì tôi chia sẻ gần đây với Nhóm Nhỏ của tôi về Sùng Đạo.

[Người trình bày Bài Rollo sẽ đưa ra một thí dụ ngắn về những việc làm (những phương tiện trợ giúp) thiêng liêng nào đã giúp mình thăng tiến về mặt thiêng liêng trong tuần qua.]

b. *Lúc nào anh (chị) cảm thấy gần gũi Chúa Kitô nhất?*

Có thể đó là lúc chúng ta tin cậy vào Chúa lúc rước Mình Thánh Chúa, trong lúc Viếng Thánh Thể, khi đọc một quyển sách v.v.. Những cái gọi là “lúc nào” ấy có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, vì tình yêu của Chúa là vô cùng tận và tất cả mọi sự đều nói cho chúng ta biết về Chúa.

Xin cho tôi được chia sẻ với anh/chị lúc gần gũi Chúa.

[Người thuyết trình Bài Rollo sẽ trình bày một thí dụ ngắn về việc làm thế nào mình đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống và tại sao.]

(3) Học Đạo

Các anh/chị đã làm gì để biết rõ hơn món quà của Thiên Chúa?

Một lần nữa, chúng ta không chỉ chia sẻ những gì chúng ta đang đọc hoặc nghe, nhưng đúng ra phải chia sẻ bằng cách nào những gì chúng ta đã đọc về Chúa đã giúp chúng ta biết rõ về Chúa hơn.

[Người thuyết trình bài Rollo nên trình bày một thí dụ ngắn cho thấy bằng cách nào việc Học Đạo đã giúp họ trở nên Kitô Hữu khá hơn.]

(4) Hành Đạo

Phần cuối của Phiếu Hội Nhóm liên quan đến những cố gắng của chúng ta trong tư cách là những tông đồ.

a. *Thành quả tông đồ nào Chúa đã muốn thực hiện trong Giáo Hội của Ngài qua anh/chị trong tuần này? Trong gia đình, nơi sở làm, các môi trường của anh/chị?*

b. *Sự thất bại của việc tông đồ*: Thất bại nào mà Chúa muốn dùng để thử thách anh/chị trong tuần này? Trong gia đình, nơi sở làm, những môi trường của anh/chị?

Tình yêu của chúng ta đối với người hàng xóm biểu lộ qua hoạt động tông đồ của chúng ta không phải lúc nào cũng mang lại cho chúng ta niềm vui, hoặc cho chúng ta cảm tưởng có hiệu quả.

c. *Kế hoạch tuần qua của anh/chị đã hoàn tất thế nào?* Kế hoạch nào của anh (chị) cho tuần tới?

Hoạch định và thảo ra một hay vài kế hoạch cho mỗi tuần. Như vậy, cần duyệt lại tình hình hiện tại của các kế hoạch đã được thực hiện. Chúng ta chia sẻ các kế hoạch của chúng ta cho tuần tới. Kế hoạch (dù chỉ một hay nhiều) không bao giờ do một cá nhân, nhưng luôn luôn do toàn Nhóm.

[Người thuyết trình Bài Rollo sẽ cho một thí dụ ngắn về những gì mình đang đề ra cho tuần tới.]

d. *Những Sinh Hoạt của Nhóm của các Anh/Chị*

Là bạn hữu, chúng ta luôn tìm cách để gặp nhau, do đó, chúng ta có thể gặp nhau tại những sinh hoạt khác trong tuần (như thể thao, họp mặt xã giao, viếng thăm bệnh nhân, nhà tù, hoặc chỉ viếng thăm chung với gia đình v.v...)

e. *Kinh Cám On*

(Phần kế tiếp sẽ là một trình diễn hoặc thí dụ một Hội Nhóm mẫu)

(5) Những đặc điểm của Nhóm

Bây giờ tôi sẽ giải thích về một vài đặc điểm cần thiết cho Hội Nhóm để Hội Nhóm đạt mục tiêu như dự tính.

a. Thường Xuyên – Nhóm phải gặp nhau hằng tuần - đời sống cần được nuôi dưỡng thường xuyên.

b. Nghiêm Chính – Nhóm phải có sự nghiêm chính vui tươi để xứng đáng là công cụ của Chúa.

c. Sự Kín Đáo (Thận Trọng) phải được tôn trọng. Chúng ta không thể chia sẻ một cách thành thật và cởi mở, nếu chúng ta cảm thấy những gì chúng ta nói ra sẽ bị nhiều người khác biết.

d. Thành Thật – Mọi quan hệ chân thực chỉ có thể xây dựng trên nền tảng sự thật:

(6) Nhóm và Hội Nhóm là hai yếu tố của cùng một thực tại:

- Hội họp là điều gì xảy ra. Nó là một biến cố theo thời gian và chuyển tiếp.
- Nhóm được hình thành bởi những người thuộc về nó.
- Một nhóm của những người bạn tự trao cho nhau với trọn niềm tin cậy.
- Tình bằng hữu hiện diện trong lúc chúng ta đến với nhau và cả những khi chúng ta rời xa bạn hữu của chúng ta.
- Nhóm sống một cách sâu đậm: “Kết bạn, là bạn và đưa bạn đến với Chúa Kitô.”

- Nhóm nên rập khuôn mẫu trên sự tự nhiên và cởi mở của Nhóm thảo luận ngồi cùng một bàn trong Khóa Học (decuria).
- Việc tìm được những người để cùng với anh/chị xây dựng tình bạn theo cách này có thể cần thời gian.

5. HỘI ULTREYA - CUỘC TẬP HỘI CÁC NHÓM NHỎ

Nhập đề

Ultreya là buổi hội hàng tuần để khuyến khích tất cả chúng ta, những người tham dự, tiếp tục bền bỉ trong đời sống Kitô Hữu với tư cách là những tông đồ cho Chúa Giêsu.

A. Mục đích và Sứ mạng của Hội Ultreya

(1) Mục Đích:

- Giữ tinh thần và tình bạn hữu của Khóa Cursillo được liên tục.
- Hội Ultreya là một cộng đồng mà mọi người nhìn thấy khi tụ họp hằng tuần.
- Cộng đồng đến với nhau trong tâm tình hoán cải không ngừng.
- Đây là một cộng đồng hiệp nhất trong cùng một Đức Tin, một Chúa và một Phép Rửa.
- Hội Ultreya giúp tạo cơ hội để những người chưa hình thành được Nhóm Nhỏ có thể tìm được người cho mình.

(2) Sứ mạng:

- Làm cho việc cấu trúc Đạo Chúa Kitô trong thế giới là điều khả thi.
- Làm cho câu nói “Hãy nhìn họ thương yêu nhau làm sao” trở thành một thực tại mà mọi người chung quanh chúng ta đều nhìn thấy.

B. Nội Dung của Hội Ultreya:

Nội dung của Hội Ultreya được phỏng theo sinh hoạt các Nhóm decurias ban tối của Khóa Học chúng ta.

(1) Cầu Nguyện – Ultreya bắt đầu bằng Kinh Chúa Thánh Thần.

(2) Họp với những người thuộc các Nhóm khác - Cộng đồng lớn hơn được chia thành những nhóm nhỏ hơn.

(3) Chứng Nhân – Chứng nhân là một thí dụ sống động của một người đã sống thế nào về lời cam kết về đời sống cầu nguyện và hoán cải trong cuộc sống hằng ngày của họ.

(4) Linh Hướng - Vị Linh Hướng cho Hội Ultreya sẽ ban huấn từ hướng dẫn cộng đồng Ultreya về những gì họ đã chia sẻ.

C. Các thành tố khác

- Niềm Vui
- Thời điểm được gần gũi Chúa Kitô nhất

D. Hội Ultreya kết thúc bằng Kinh Cám On và nếu được trước Thánh Thể thì tốt.

6. KẾT LUẬN

A. Hội Ultreya là nơi tình bằng hữu được xây dựng, nơi mỗi người chia sẻ.

- Đây là một nghi thức do Khóa Cursillo cố gắng hiển, chứ không phải là một cơ cấu được áp đặt.
- Mục tiêu của Hội Ultreya là tạo cho việc gặp gỡ với nhau được thuận tiện.
- Đây là buổi hội của các Nhóm.
- Là nơi mà chính con người là quan trọng nhất, chứ không phải vai trò của họ trong cuộc sống.
- Là nơi mọi người được niềm nở chào đón và sự hiện diện của họ sẽ tăng thêm niềm vui cho chúng ta.
- Vui mừng được gặp gỡ nhau.
- Là nơi mà hằng tuần chúng ta bắt đầu lại cuộc hành trình của mình..

B. Thật là một sự bồi bác nếu chúng ta đưa một người đến với Khóa Cursillo và đến lúc kết thúc để họ ra về mà không đưa ra cho họ một phương thế để sống điều họ đã nghe được trong Khóa Cuối Tuần.

C. Tối Thứ Năm vừa rồi, Khóa Trưởng đã kết thúc bài nói khai mạc Khóa bằng trích dẫn câu Thánh Kinh theo Thánh Gioan nơi chương 4 như sau: *“Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”*

Những người Sa-ma-ri-a ấy đã được một người đàn bà dẫn dắt tới Chúa Giêsu vì chính bà đã biết thay đổi cuộc sống của mình. Nhờ ân sủng của Chúa ban cho nhưng không trong Khóa Cuối Tuần này, hy vọng rồi đây chúng ta như là những cá nhân và như là những cộng đồng Kitô Hữu nhỏ bé, có thể làm như vậy.

Hôm nay, chúng ta kết thúc Khóa Cursillo, nhưng điều thiết yếu là sự bền đỗ của chúng ta qua Hội Nhóm và Hội Ultreya sẽ bắt đầu ngay ngày mai.

DE COLORES!

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI ROLLO

LƯU Ý

Trước đây, bài Rollo Bảo Toàn Trọn Vẹn được gọi là Rollo Hội Nhóm và Hội Ultreya. Xem ra như thế chẳng có gì lệch lạc quan trọng đâu, tuy nhiên, khi hoạt động trong Phong Trào, chúng ta chỉ hiểu Khóa Cursillo qua bối cảnh và qua nội dung các Bài Nói của Khóa Cuối Tuần. Việc thay đổi tên của bài Rollo là để cho sự điệp của bài ấy được thích nghi rộng rãi, bởi vì cái sứ điệp chân thực đã vừa không được hiểu thấu đáo vừa không được Rollista chuyển tải đầy đủ, hoặc không được các tham dự viên lãnh nhận.

Mặt khác, nếu người thuyết trình bài Rollo và tất cả những người lãnh đạo Phong Trào hiểu thấu đáo mục đích của Phong Trào thì có lẽ việc thay đổi tên bài Rollo sẽ không còn là vấn đề quan trọng. Và sứ điệp sẽ được chuyển đi cách thông suốt vì người thuyết trình bài Rollo hiểu thấu đáo mục tiêu của sứ điệp. Thật bất hạnh thay, nhưng đó là sự thực, trong nhiều Phong Trào, các Cursillistas học về Phong Trào chỉ qua việc soạn các Rollos. Như thế thì còn lâu mới thỏa đáng.

Khi nói về Bảo Toàn Trọn Vẹn, chúng ta tạo cho tham dự viên một ý nghĩ về sự bảo đảm an toàn, một ý tưởng chúng ta đã nhận ra được trong phương pháp sống Ngày Thứ Tư. Đây là phương cách vừa giúp cho họ nhớ mãi những cảm nghiệm trong Khóa Cuối Tuần vừa giúp tiến trình hoán cải của họ được tăng trưởng, càng sâu đậm và tiến bộ trong suốt cuộc đời còn lại của họ.

Trình bày một Rollo hay hai Rollos (vài nơi chia ra làm hai Rollos), với đề mục Hội Nhóm và Ultreya là trình bày về Ngày Thứ Tư như là cách thức họ phải làm điều gì thay vì trình bày một phương pháp cung ứng cho họ những phương tiện để họ tìm được An Toàn Trọn Vẹn trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Khi bài Rollo “Người Cursillista sau Khóa Cursillo” không được trình bày trong Khóa Cuối Tuần, vài điều mà Rollo ấy trình bày được kết hợp với Rollo Hội Nhóm và Hội Ultreya, lần nữa giúp Rollo này có thêm một cái nhìn khác.

Nếu chúng ta xét về Ngày Thứ Tư, thật đáng buồn mà nhận ra rằng nhiều nơi đã thất bại. Đó không phải vì phương pháp sai, nhưng vì chúng ta không hiểu thấu đáo và ít người sống Phương Pháp ấy.

Bài Rollo này phải được nghiên cứu và những điểm khác biệt cần được ghi chú. Điều quan trọng chúng ta cần hiểu một lần nữa là việc đổi tên Rollo khiến cho cái nhìn về Rollo cũng đổi thay. Bài An Toàn Trọn Vẹn được trình bày như là một cái gì có lợi hơn là cái gì gây tổn kém, có nghĩa là thêm lòng cam kết. Những gì quan trọng cho chúng ta, chúng ta cứ dành thời gian cho những cái đó.

Chúng ta cần chú ý đến những điểm then chốt thiết yếu đối với sứ điệp cũng như chú ý đến những khác biệt giữa dàn bài Rollo chúng ta đang sử dụng với Rollo đã được dùng tại Mallorca.

Sự hoán cải liên tục của chúng ta, được hỗ trợ và nuôi dưỡng bởi một Ngày Thứ Tư đúng đắn, sẽ làm cho người khác tin phục hơn bất cứ điều gì chúng ta nói hoặc làm. Đó là sứ điệp quan trọng, đặc biệt trong phần nói về Đại Hội Ultreya của Rollo, chúng ta cùng đến với nhau để sao mỗi người được nên tốt hơn; tuy rằng chúng ta chưa hoàn toàn, nhưng xuyên qua việc chia sẻ về đời sống Kitô hữu của chúng ta, trong tư cách là thành viên của Đại Hội Ultreya, chúng ta khích lệ và hỗ trợ nhau tiến bước trên hành trình Đức Tin.

Rollo Bảo Toàn Trọn Vẹn không chỉ đặt trọng tâm vào việc chia sẻ và tình bằng hữu giữa những người Kitô hữu có ý thức và trưởng thành, nhưng nhờ giải thích và đưa gương chứng nhân, bài rollo ấy cho thấy bằng cách nào hai phương pháp của chương trình Hậu Cursillo làm cho các nhu cầu của việc tông đồ được đáp ứng trọn vẹn. (Gán cho nó) một cấu trúc có thể làm giảm cường độ. Nếu vài người duy trì cấu trúc chỉ vì lợi ích của cơ cấu, họ sẽ nhận ra cấu trúc chỉ là gánh nặng và là nguồn của tiêu vong. Một cấu trúc hay một cách thể hiện kỹ thuật chỉ có giá trị khi con người muốn làm một điều gì và

đang kiếm tìm phương thế để hoàn thành những gì họ mong muốn. Cầm một cái búa trong tay là một trở ngại chính cho việc sử dụng tay của anh (chị) trừ phi anh (chị) muốn dùng búa đập vật gì. Lý do rất thông thường cho việc thất bại của Hội Nhóm là người ta cố sử dụng nó [phương tiện] nhưng lại không muốn hoàn thành những mục tiêu mà phương tiện ấy được thiết kế; thất bại vì không sử dụng nó như là một phương tiện giản đơn cho việc chia sẻ đời sống của họ với những người bạn trong Đức Kitô, hoặc thất bại vì liên kết nó với cộng đồng rộng lớn hơn của Đại Hội Ultreya.

Chúng ta không tìm sự Bảo Toàn Trọn Vẹn bằng cách tham dự Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya, chúng ta tìm sự An Toàn Trọn Vẹn bằng cách đến để hiểu rằng Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, nghĩa là không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô v.v.. và Bảo Toàn Trọn Vẹn trong nội dung của nó không có nghĩa rằng cuộc đời này giờ đây không còn lo âu và phiền muộn nữa. Nó có một ý nghĩa đơn giản là trong việc tìm tình bạn hữu với Đức Kitô, chúng ta đến để thấu hiểu Chúa yêu thương chúng ta dường nào. Đó là Hội Nhóm và Đại hội Ultreya cho chúng ta sự hỗ trợ và giúp chúng ta tiếp tục tiến trình hoán cải, qua đó, chúng ta thấm sâu tình bạn hữu với Đức Kitô, trở nên xác tín hơn về tình yêu của Chúa tìm thấy nơi sự an toàn trọn vẹn.

Chúng ta cần dụng cụ để sống tốt lành. Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya là một trong những giá trị chính của Cursillo, là một trong những kho tàng lớn lao nhất mà Cursillo đã có. Đến với Cursillo chỉ là để lập Hội Nhóm và sống với Đại Hội Ultreya.

“Chúng ta phải ghi nhớ rằng: Không phải không có Hội Nhóm nên mới mời người ta đi dự Khóa Cursillo, nhưng Khóa Cursillo được tổ chức để cho người ta lập Hội Nhóm.” (Những Tư Tưởng Nền Tảng, tr.80)

Quan điểm này đã áp dụng trong bài Rollo. Trọng tâm của sứ điệp Kitô hữu trong bài Rollo này là nói về sự cần thiết của cộng đồng và tình bạn hữu trong Đức Kitô và về tầm quan trọng của việc chia sẻ đời sống của chúng ta như là một Kitô hữu trong tư cách cá nhân. Bài Rollo được chia ra: (1) Nhấn mạnh sự cần thiết việc chia sẻ với những người bạn của chúng ta, (2) giải thích Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya hoàn thành thế nào nhu cầu căn bản của người Kitô hữu đối với việc chia sẻ cá nhân. Không phải chỉ giải thích cấu trúc của cả Hội Nhóm và Đại hội Ultreya, nhưng chúng ta của người thuyết trình bài trong khi chia sẻ cuộc hội họp của mình với các tham dự viên, và việc đưa ra gương chúng nhân để làm cho cuộc sống được vững mạnh hơn nhờ Đại Hội Ultreya cũng là điều rất hệ trọng.

Theo quan điểm nói trên của ông Eduardo Bonnín, Rollo này là chóp đỉnh của Khóa Cuối Tuần. Mục đích của Khóa Cuối Tuần là để có người lập Hội Nhóm. Nỗ lực chính phải được đặt trên tầm quan trọng của Rollo này và sứ điệp của nó. Quá nhiều người làm cho Khóa Cuối Tuần bị thất bại, không nảy mầm và sinh hạt được giống như hạt lúa không được gieo xuống đất tốt. Lý do chính của thất bại là không qua một cộng đồng Kitô hữu. Chẳng có gì được thực hiện nếu nó làm yếu đi cái lực đẩy mà một người Kitô hữu không thể làm một mình. Họ cần bạn hữu; những người bạn có lòng quảng đại, dễ chấp nhận và có chiều sâu sẽ tác động như một nguồn của Ôn Thánh Chúa trên cuộc đời của họ.

Mục đích thứ hai của bài Rollo này là làm sáng tỏ và sắc bén những "mũi nhọn" của Khóa Cuối Tuần. Dẫn giải những bài nói khác, những câu nói thâm sâu, những thí dụ, câu chuyện, để cho thấy rõ hơn ý nghĩa của "sống những gì là căn bản để nên một người Kitô

hữu". Mỗi phần của Hội Nhóm không chỉ cần được chia sẻ mà thôi, mà còn cần được cho thấy rõ bài ấy áp dụng thế nào cho "mọi người".

Lực đẩy của bài Rollo đối với Hội Nhóm là nhắm đến sự hội họp của những người bạn. Thường thường sự thất bại của Hội Nhóm và hậu quả là sự rời bỏ ngay Hội Nhóm là do bắt đầu cuộc hội họp mà không có tình bạn hữu sâu đậm, và rời cảm thấy bị bắt buộc những điều không thể chấp nhận được, cuối cùng đi tới chỗ rời bỏ trong đau khổ và vỡ mộng. Đó là lý do tại sao phải nhấn mạnh việc cần phải tìm cho được một người bạn để chia sẻ, một người chấp nhận chúng ta bất kỳ chúng ta đang ở đâu.

Đại hội Ultreya là phần thứ hai của phương pháp bền đỗ. Cả Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya phải sống thế nào để đạt cho được sự tăng trưởng tối đa. Nếu không thì cuối cùng phương pháp nào trong hai phương pháp trên tự nó cũng làm cho người ta vỡ mộng và chán nản, hoặc sẽ dẫn tới chấm dứt thăng tiến cá nhân.

Triển khai cho cả Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya là công tác mà Hậu Cursillo phải làm tròn, khi thời gian và kinh nghiệm đã tỏ cho người tham dự thấy rõ sự thật của phương pháp.

• SOẠN ROLLO

Bảo Toàn Trọn Vẹn là một Rollo mà Khóa Cursillo hiện đang hướng tới. Chẳng phải khó khăn gì để đạt được bầu khí trong đó một người có thể gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng khó khăn là có sự bền đỗ một năm, năm năm hay hai mươi năm kể từ bây giờ. Rollo này phải cẩn thận soạn thảo theo tinh thần Khóa Cursillo, dùng những tham khảo và chỉ dẫn để đưa vào Khóa Cursillo làm sao cho tham dự viên hiểu được những gì chúng ta trình bày đây là sự nối dài của Khóa Cursillo trong chương trình sống cho cuộc đời còn lại của họ, chứ không phải là cái gì mới mẻ và khó khăn đâu. Rollo này hơn tất cả các Rollo khác, không vì lý do tiết kiệm thời giờ mà lướt qua hay rút ngắn.

Một trong những món quà to lớn nhất cho Giáo Hội là một phương pháp bền đỗ; một phương pháp không căn cứ trên việc rời xa thế giới, nhưng là căn cứ trên việc thâm nhập vào thế giới dựa trên căn bản của tình bằng hữu. Rollo này phải quyết liệt, lưu ý họ rằng họ sẽ có cả những lúc "trầm" cũng như những lúc "thăng". Chúng ta tìm ra được một phương pháp bền đỗ qua những lúc thăng-trầm, và phương pháp ấy đơn giản là chúng ta vừa nhìn vừa chia sẻ với bạn hữu chúng ta về tình yêu của chúng ta và sự sống với Thiên Chúa.

Tên và phần nhập đề của Rollo này không dịch đầy đủ được qua tiếng Anh. Nó được căn cứ trên vài nghĩa khác nhau của tiếng Tây Ban Nha từ "seguro". Seguro được dịch sang tiếng Anh theo năm cách khác nhau. Cách thứ nhất có thể là "secure": an toàn, có nghĩa là không có hiểm nguy. Ví dụ, vài người sống trên núi an toàn trong lụt lội. Cách thứ hai có thể theo tiếng Anh "sure": chắc chắn. Ví dụ, một người có thể chắc chắn rằng bây giờ là ban đêm hoặc một người có thể đi bộ một cách [bảo đảm] chắc chắn. Cách thứ ba là theo nhóm từ "safety catch" nắm bắt được sự an toàn. Nắm được an toàn khi khẩu súng được khóa an toàn. Cách thứ tư có thể gần đúng hơn là từ "security" - an toàn, như trong chứng khoán và công kế hoạch. Cách thứ năm là "insurance" bảo hiểm, như trong kế hoạch bảo hiểm.

Ý tưởng đằng sau phần nhập đề là chúng ta muốn duy trì những gì chúng ta đã nhận được trong Khóa Cursillo. Chúng ta muốn được bảo đảm những điều đó. Chúng ta muốn có bảo đảm về những điều đó. Chúng ta muốn những điều đó được bảo đảm. Do đó, chúng ta cần vài phương cách để tránh khỏi đi lạc hay nguy cơ đi lạc; nghĩa là làm cái gì đó để bảo toàn những gì đã tìm thấy được trong Khóa Cursillo.

Tập trung vào sự An Toàn Trọn Vẹn trên cái giá trị của việc tiếp xúc cá nhân với những người tông đồ Kitô hữu khác để cùng giúp nhau thăng tiến trong lý tưởng tông đồ. Hiếm có một người có thể “đi một mình”. Và trong Rollo này, người thuyết trình bài dùng giải thích và thí dụ truyền đạt tầm quan trọng của việc tiếp xúc cá nhân (tình bạn hữu) với những người Kitô hữu khác có cùng cái nhìn như vậy, và người thuyết trình ấy cũng mô tả phương cách nhờ đó việc tiếp xúc cá nhân này có thể được duy trì. Cùng lúc đó, Rollo này tập trung vào giá trị của chia sẻ cá nhân như là trọng tâm của tiếp xúc cá nhân với những tông đồ Kitô hữu khác. Đời sống Kitô hữu được tăng thêm sức mạnh và có chiều sâu nhờ được chia sẻ.

Nhiệm vụ cao trọng của Rollo này là trình bày sự nổi dài tự nhiên của Khóa Cursillo trong khuôn mẫu sống hằng ngày và hằng tuần. Bảo Toàn Trọn Vẹn đem lại niềm vui và hy vọng cho tham dự viên, kể từ khi tiếp nhận được kinh nghiệm vô cùng hân hoan mà họ đang sống đây. Cùng lúc, mục đích của nhiều phần của Khóa Cursillo đã được giải thích, bằng cách nhấn mạnh đến sức mạnh của cộng đồng và sức mạnh tìm được nơi một người bạn.

Bảo Toàn Trọn Vẹn cũng có nghĩa là vận hành theo một cách thức nào đó giống như Rollo Sùng Đạo. Nó cho một cái nhìn vào cuộc sống của một người đã cống hiến đời mình cho lý tưởng một Kitô hữu, một người đã học được từ Khóa Cursillo và đã thăng tiến nhờ những gì họ đã học được. Theo dõi suốt bài Rollo, tham dự viên sẽ thấy được một bức tranh của những điều tốt lành mà một người đã sống tư cách một tông đồ tận hiến. Việc nhìn vào đời sống của thuyết trình viên sẽ mang lại kết quả đặc biệt, bởi vì người ấy là Khóa trưởng của Khóa Cursillo, và các tham dự viên đã đến để biết, để thích và kính trọng người ấy.

Hầu hết hiệu quả của Rollo sẽ đạt được là nhờ vào những thí dụ đã đưa ra. Dĩ nhiên, sẽ có một số thí dụ cho thấy tầm quan trọng của việc làm vài điều gì để giữ lòng bền đỗ và cho thấy giá trị lớn lao của việc sống trong một cộng đồng của những tông đồ khác đang chia sẻ đời sống của họ trong Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya. Nhưng việc giải thích phiếu hội nhóm cũng là một cơ hội cho Khóa trưởng chia sẻ với các tham dự viên đời sống hằng ngày của mình trong tư cách là một tông đồ. Vì khóa trưởng chia sẻ thí dụ về những lúc gần gũi Đức Kitô nhất, về những thành công cũng như thất bại của công việc tông đồ, và vì khóa trưởng nói cho các tham dự viên ấy về tầm quan trọng của những cam kết sùng đạo, học đạo, và kế hoạch tông đồ, cho nên người khóa trưởng ấy cũng chia sẻ với các tham dự viên về đời sống của chính mình. Nói cách khác, qua những thí dụ trong bài Rollo này, tham dự viên sẽ nhận rõ hơn hình ảnh sự hiện hữu của một cộng đồng tông đồ chia sẻ đời sống của mình trong Hội Nhóm và Đại Hội Ultreya và cũng thấy hình ảnh của một người đã đạt lợi ích từ đời sống của họ trong cộng đồng tông đồ này.

Rollo này là thời gian cuối cùng để khóa trưởng có thể làm sáng tỏ cho tham dự viên bất cứ vấn đề gì. Việc Hội Nhóm chia sẻ với tham dự viên là cơ hội tốt nhất để lồng những giải thích cần thêm vào, để mang sứ điệp của Khóa Cursillo vào khung cảnh cụ thể

đời sống họ. Nhiều sai lầm ngấm ngầm có thể tránh được, cách đặc biệt là sai lầm liên quan tới hoạt động tông đồ. Thành thạo, giữa Khóa Cursillo, Khóa trưởng có thể lưu ý về những ý tưởng sai lầm đang hình thành cần phải bài bác. Mỗi lãnh vực đều có thể được tập chú bằng cách sử dụng tài liệu Công Đồng hoặc dùng các thí dụ để làm sáng tỏ.

Bảo Toàn Trọn Vẹn là bài Rollo cuối cùng của Khóa Cursillo. Nó phải tạo cảm tưởng rằng đời sống Kitô hữu có thể sống được hôm nay. Nó phải tác động tới sự kiện này là chúng ta đang cố gắng hiến cho họ một phương pháp đã được chứng minh. Các tham dự viên phải được tin chắc rằng đi một mình, thử một mình hầu như có nghĩa là tự tử về mặt thiêng liêng (ít nhất họ sẽ trở lại đời sống cũ của họ), và họ cũng phải tin chắc rằng cố gắng của cộng đồng qua Khóa Cursillo sẽ làm thỏa mãn các nhu cầu của họ. Một trong những cách để chứng tỏ sức mạnh của phương pháp là người thuyết trình bài không chỉ chia sẻ Hội Nhóm trong lúc nói bài, nhưng chia sẻ sức mạnh và sự hiện diện của phương pháp đã thực hiện trong chính đời sống của mình, giống như trong Rollo Sùng Đạo. Đây là Rollo phải làm cho tham dự viên tin chắc rằng họ sẽ theo phương pháp Cursillo này cho một hiệu quả tối đa và là một con đường vững chắc cho sự phát triển của họ như là một người Kitô hữu, một con người trọn vẹn.

Không cần nhấn mạnh đến mọi điểm của Hội Nhóm. Sự chia sẻ của người thuyết trình Bài về hội họp là một chìa khóa giúp người khác hiểu về Hội Nhóm là được rồi.

Dùng thí dụ về một Hội Nhóm là một lựa chọn của Phong trào địa phương, nó có thể được thay thế bằng một sự giải thích sâu hơn về hội họp.

Mẫu được dùng để chia sẻ là mẫu căn bản của Hội Nhóm “Tôi tin tưởng nơi anh (chị)”. Trong khi chưa có mẫu nào khác, mẫu này được dùng sơ khởi cho những tham dự viên mới. Nhấn mạnh về việc chia sẻ “Kiềng Ba Chân” của chúng ta. Những ai chia sẻ trong thí dụ về Hội Nhóm (nếu được dùng) thì hãy dùng cùng một mẫu giống nhau.

MỘT HỘI NHÓM MẪU – Yêu cầu phải có.

Giữa lúc trình bày bài Rollo, nên tổ chức một Hội Nhóm mẫu. Hai hoặc ba trợ tá (không phải Khóa trưởng), nếu họ từ một Nhóm thường xuyên thì thích hợp hơn cả, sẽ chia sẻ đời sống của họ.

Hội Nhóm mẫu, giống như Rollo An toàn Trọn vẹn, phục vụ cho hai mục đích. Nó trình bày những gì xảy ra giống y như buổi Hội Nhóm, nhờ vậy tham dự viên có một ý nghĩ rõ ràng về nó, và nó cho những người thuyết trình bài rollo (hoặc trợ tá) một cơ hội chia sẻ với tham dự viên đời sống họ đã sống suốt trong Khóa Cuối Tuần. Nó cũng cho thấy một hình ảnh khác về hành đạo trong Kitô Giáo được hình thành trong Phong Trào Cursillo, và nó cũng trình bày cách rõ ràng hơn những điều người thuyết trình đã nói trong Rollo về những gì đã sống trong Khóa Cuối Tuần đó.

Những người tham gia vào Hội Nhóm mẫu nên chọn trong nhóm trợ tá của Khóa và sẽ làm đúng như là một Hội Nhóm. Họ cũng chuẩn bị tốt cho Hội Nhóm đó. Họ đã làm trọn vẹn những cam kết của họ và họ có vài điều để chia sẻ cho những câu hỏi về hành đạo. Hội Nhóm mẫu là một cơ hội chính trong Khóa Cursillo cho chứng nhân. Nó không chỉ cho tham dự viên một cơ hội để thấy những gì là Hội Nhóm, nhưng còn là cơ hội để thấy những gì là đời sống của một Kitô hữu. Thành viên của Hội Nhóm mẫu sẽ trình bày cho tham dự viên rằng những gì đã đề ra trong Khóa Cursillo có thể thực hiện được và

thực hiện có kết quả. Khóa Cursillo trong ngày cuối sẽ trình bày chứng tá để vững tin rằng lý tưởng Cursillo có thể sống được. Nó không phải là một ý tưởng tốt để sử dụng cho những người không có cam kết nghiêm chỉnh hoặc cho những ai không cố gắng thực hành lý tưởng tông đồ của họ. Những ai theo lý tưởng Cursillo thì không cần phải được chứng minh rằng người Kitô hữu có thể sa ngã. Họ biết rằng họ sẽ sa ngã. Điều họ cần biết là điều có thể thực hiện được.

Hội Nhóm mẫu nên thực hiện cách tự nhiên và nhẹ nhàng giống như trong mọi trường hợp. Không nên quá dài.

Lưu ý quan trọng:

Một khi Rollo đã kết thúc, một Hội Nhóm có thể tổ chức cho tất cả tham dự viên. Khóa trưởng chia ra những nhóm nhỏ, gồm những người từng sống gần tham dự viên, những người đã tỏ ra có một tình bạn hữu đặc biệt trong Khóa Cursillo. Những người lãnh đạo Khóa Cursillo được tách riêng ra, nhưng tìm ít nhất một người hướng dẫn cho mỗi nhóm. Nhóm vừa nhỏ để họ có thể thực hành đầy đủ trong thời gian qui định. Việc này để cho thấy Hội Nhóm “thế nào” và “tại sao”. Hình thức câu hỏi cho Hội Nhóm có thể thay đổi so với Phiếu Hội Nhóm vì tham dự viên chưa có cơ hội thi hành các cam kết đã ghi trong Phiếu.

Hội nhóm có thể trình bày theo các câu hỏi sau:

1. Tác động tâm linh nào đã nuôi dưỡng anh (chị) nhất?
2. Lúc nào anh (chị) thấy rõ sự hiện diện của Đức Kitô nhất trong Khóa Cuối Tuần này?
3. Chương trình Học Đạo nào anh (chị) muốn bắt đầu?
4. Kế hoạch tông đồ nào anh (chị) có sau Khóa Cursillo?

Thời lượng: **Không quá 60 phút bao gồm cả thời gian Hội Nhóm**

✚ ROLLO MẪU - (60 PHÚT)

BẢO TOÀN TRỌN VẸN

Thưa quý anh/chị,

Trong suốt ba ngày qua, chúng ta đã có dịp sống, cùng cầu nguyện và cùng làm việc với nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần – Cám ơn sự hợp tác của quý anh/chị trong suốt quá trình của Khóa học, điều này đã giúp tôi hoàn thành vai trò của một người Khóa Trưởng và bài nói này coi như là bài nói kết khóa – mong quý anh/chị đón nhận một cách cẩn thận, vì nó là chìa khóa đời sống Ngày Thứ Tư của quý anh/chị - xin mời đứng để chúng ta cùng cầu nguyện – xin mở sách Chỉ Nam trang 14.

Mời quý anh/chị ngồi

1. DẪN NHẬP

A. **Thưa quý anh/chị**, cảm nghiệm Cursillo của chúng ta sắp chấm dứt rồi, nhưng trước khi trở về với đời sống mà chúng ta đã để lại từ chiều khai khóa, tôi muốn đoan chắc với quý anh/chị rằng: cảm nghiệm Cursillo thật sự chưa chấm dứt Thật ra hôm nay mới là khởi đầu. Nếu ba ngày Cursillo chỉ là một kỷ niệm dễ thương thì nó có thể sẽ cho ta một chút gì đó để tiến về Thiên Quốc, một cảm giác nào đó cho riêng mình, hoặc gọi một chút thương mến của ta đối với trần thế.

Có thể giờ này trong quý anh/chị nhiều người đang nghĩ: những gì tôi đã tìm được trong ba ngày qua thật ý nghĩa, nhưng không biết nó tồn tại bao lâu? Có cách nào để tôi không đánh mất nó? Nhiều người cũng đã trải nghiệm qua một cuộc tĩnh tâm, linh thao; nhưng chỉ ít lâu sau, ngọn lửa canh tân tàn lụi dần rồi mất hẳn...và chúng ta lại chẳng biết bắt đầu từ đâu!

Khóa Cursillo thì không như vậy, nó không tự chấm dứt, nó không để chúng ta trôi nổi lênh đênh giữa trời. Cursillo không những cho ta một kỷ niệm hạnh phúc mà còn cung cấp một phương pháp kiên trì nghiêm chỉnh, để chúng ta nếu muốn, nó có thể bảo đảm một sự trọn vẹn cho đời sống còn lại của mình. Thưa quý anh/chị, Phương pháp này là Hội Nhóm và Ultreya, một khí cụ cho ta sự Bảo Toàn Trọn Vẹn.

B. Định Nghĩa

Theo tự điển: Bảo: là bảo đảm; Toàn: là trọn vẹn. Như vậy, bảo toàn trọn vẹn là giữ lại được hoàn toàn, không mất đi bất cứ điều gì hoặc một sự việc nào đó.

Thưa quý anh/chị, nhưng...

2. CHÚNG TA MUỐN BẢO TOÀN CÁI GÌ?

Thưa, đó là:

Hoa trái mang lại từ Khóa Cursillo:

Chúng ta đã cảm nghiệm được đâu là phương tiện để sống chia sẻ đời sống ân sủng với anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã trở nên bạn thiết của Chúa Giêsu Kitô và được sống chia sẻ với anh/chị em mình trong suốt ba ngày.

Đó chính là những gì chúng ta muốn bảo toàn và chính đây là kho báu chúng ta muốn gìn giữ.

Bây giờ quý anh/chị có thể tự hỏi, làm thế nào để tôi có sự bảo đảm trọn vẹn này?

Thưa, chỉ có Phương pháp Cursillo mới có thể cho chúng ta sự kiên trì của ngày Thứ Tư để chúng ta lưu giữ nó. Đó là phương pháp Hội Nhóm và Ultreya.

Thưa quý anh/chị

Cảm nghiệm về Khóa Cursillo của tôi cách đây nhiều năm, tôi biết rằng, để duy trì sự trung thành với những gì tôi đã đoan hứa và ủy thác cho chính mình trong ngày kết thúc khóa học, nó đòi hỏi một sức mạnh và một sự can đảm vượt ngoài khả năng của chính bản thân. Tôi đã không muốn mất đi đời sống mới mà tôi vừa tìm gặp. Với tôi, để bền tâm vững chí, tôi cần được giúp đỡ. Tôi đã được giới thiệu một phương pháp kiên trì mà nó có thể giữ vững tôi trong những ngày sau đó, và còn tiếp tục nâng đỡ tôi nếu tôi vẫn thấy cần. Thưa quý anh/chị, đó là Nhóm và tình bạn trong Hội Nhóm.

Vậy Hội Nhóm cần thiết như thế nào?

3. SỰ CẦN THIẾT

Hội Nhóm là điều trọng yếu thứ nhì của các Khóa Cursillo Công Giáo. Trong Hội Nhóm, Cursillo trở nên bền vững và Kitô giáo trở nên bất biến. Mọi người được sống đời sống Kitô hữu với nhau và Hội Nhóm chỉ là phương tiện để sống đời sống đó.

Hình thức sâu đậm nhất của sự sống chung là tình bạn. Do đó, Hội Nhóm phải được xây dựng trên tình bạn và tình bạn này phải được triển nở tới mức cao nhất của nó; một tình bạn được hoán chuyển trong Ân Sủng.

“Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Hội Nhóm không được duy trì để có người tham dự Khóa Cursillo. Nhưng Khóa Cursillo được duy trì để có người làm thành Hội Nhóm và Khóa Cursillo chỉ trở thành một phương tiện tốt nhất nếu chúng ta biết đặt tâm hồn vào mức độ cần thiết để bắt đầu hình thành một Hội Nhóm” (Lời của vị sáng lập Phong Trào, Eduardo Bonnin).

Thưa quý anh/chị và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu

4. PHƯƠNG PHÁP HỘI NHÓM

❖ Hội Nhóm là gì?

Có thể nói rằng: Hội Nhóm là một nơi chốn, một phương tiện, một khí cụ mà qua đó sự sống, sự thực hành, sự vinh thắng, chân lý Công Giáo và việc tông đồ được tỏ rõ và cụ thể.

Sự thăng tiến và nỗ lực phát triển đời sống Kitô hữu của chúng ta có được nhanh chóng và hoàn thiện hay không là nhờ vào sự chia sẻ, nhờ vào sự phác họa kế hoạch trong một nhóm nhỏ.

- **Nhóm:** Nhóm bạn hữu là một nhóm người muốn trở thành bạn, muốn trở thành người Kitô hữu tốt hơn. Nhóm gồm có từ 3 đến 6 người, gặp gỡ thường xuyên để thăng tiến tình bạn trong Ôn Sùng.

- **Hội Nhóm:** là hành vi của những người trong nhóm đến với nhau “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18, 20)
Như tôi vừa chia sẻ với quý anh/chị: **hội nhóm là chúng ta chia sẻ, duyệt xét và phác họa kế hoạch dựa trên những gì là nền tảng đời sống Kitô hữu ...**

Và thưa quý anh/chị, chúng ta có:

❖ Ba bước căn bản trong việc chia sẻ về đời sống của người Kitô hữu.

- 1- Thứ nhất là chia sẻ đời sống **Sùng Đạo**. Chúng ta chia sẻ về việc chúng ta nuôi dưỡng sự sống kết hiệp với Chúa Kitô như thế nào.
- 2- Chia sẻ về đời sống **Học Đạo**: làm thế nào để chúng ta biết Chúa Kitô hơn và qua nhận thức đó giúp ta phát triển tâm thức Kitô hữu ra sao.
- 3- Cuối cùng chúng ta chia sẻ về đời sống **Hành Đạo**: chúng ta dự định sống với ơn gọi để trở thành tông đồ đích thực, một người lãnh đạo trong môi trường của chúng ta như thế nào.

Giờ chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn về:

❖ Hình thức và nội dung buổi Hội Nhóm

Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta phải làm gì trong các buổi Hội Nhóm?

Sứ Vụ Lệnh cho chúng ta một sự hướng dẫn nhằm giúp chúng ta có thể làm cho buổi Hội Nhóm mang lại hiệu quả hơn.

Xin nhớ rằng, Hội Nhóm là phần việc đầu tiên trả lời cho sự kiên trì trong đời sống Kitô hữu.

1. Đầu tiên chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.

Thần Linh Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một đời sống ơn sủng và biến đổi mọi sự, để chúng ta hành động như là một người Kitô hữu.

2. Sùng Đạo – chia sẻ về tình yêu của chúng ta dâng Chúa

Chúng ta bàn thảo về đời sống Sùng Đạo của mình. (trong tờ Hội Nhóm) chẳng hạn như: “Những gì giúp tôi thăng tiến đời sống nội tâm tuần này?”

a) *Những trợ giúp thiêng liêng nào giúp chúng ta nuôi dưỡng đời sống kết hiệp với Chúa Kitô?*

Trong bài nói “Đời sống trong Ôn Sùng”, Cha Linh Hướng_____ đã cho chúng ta nhiều phương cách giúp đời sống tâm linh để nên Thánh.

b) *Giây phút nào chúng ta cảm thấy gần Chúa nhất?*

Sau khi mọi người trong nhóm đã chia sẻ sự nuôi dưỡng đời sống nên thánh của mình trong tuần vừa qua và rồi mỗi người lại chia sẻ những giây phút mình gần Chúa nhất.

Chúng ta sẽ tự hỏi rằng “Khi nào tôi cảm nhận Chúa gần gũi nhất và tại sao?”

Thưa quý anh/chị,

3. Học Đạo - Phần kế tiếp của Sứ Vụ Lệnh liên quan đến Sự Học Đạo.

Những câu hỏi trong trong Sứ Vụ Lệnh đã viết: “Qua Kinh Thánh, sách thiêng liêng hay qua kinh nghiệm nào trong tuần này đã giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ để trở nên người Kitô hữu hơn?”

Như anh/chị _____ đã chia sẻ với chúng ta trong bài “Học Đạo”, những dụng cụ giúp cho sự Học Đạo là sách báo, băng ghi âm hay những tài liệu, .v.v.. Những dụng cụ này giúp chúng ta biết Chúa, biết thế giới và giúp chúng ta “suy nghĩ theo ý tưởng của Đức Kitô”.

4. Hành Đạo

Trong phần cuối của Sứ Vụ Lệnh, Hội Nhóm liên quan đến sự cố gắng để trở thành người tông đồ. Như chúng ta đã được nghe rất nhiều trong các Rollo những ngày vừa qua, hành động của người tông đồ là sự tuôn trào tự nhiên phát xuất từ lòng Sùng Đạo và Học Đạo. Đây là lẽ tự nhiên, vì chúng ta muốn chia sẻ Tin Mừng, chúng ta muốn mang Đức Kitô vào trong mọi môi trường sống của chúng ta kia mà!

“Nếu tôi không mang Đức Kitô vào gia đình, lối xóm, công sở và những môi trường khác của tôi, thì ai sẽ làm???”... // xin nhắc lại//

Để có cái nhìn toàn vẹn về công tác tông đồ, chúng ta cần đề cập tới hai lãnh vực: thành công và thất bại.

1- Lãnh vực thành công

Để hoàn thành việc tông đồ, việc hành đạo, chúng ta phải có một kế hoạch thực hiện trong mỗi hoàn cảnh. Hãy luôn luôn tự hỏi ...

“Những gì tôi đã hoàn thành trong sự cố gắng của tôi để thay đổi.....

... gia đình tôi?

... nơi tôi làm việc?

... và trong mọi môi trường tôi đang sống?

Thưa quý anh/chị, một điều tôi muốn trình bày với quý anh/chị là, những gì chúng ta nói ở buổi Hội Nhóm về những cố gắng thay đổi môi trường của mình chưa chắc

đã mang được người nào đó về với Chúa Kitô, nhưng có thể là một bước thành công nhỏ trong việc thực hành kế hoạch tông đồ của mình.

Có thể chỉ là một sự tiếp xúc xã giao và rồi những bước kế tiếp sẽ là bước tạo tình bạn, để là bạn và mang người bạn này tới với Chúa Kitô.

Những cố gắng truyền bá Tin Mừng của chúng ta không chú trọng vào việc mang một số người tới khóa Cursillo. Sự truyền bá phúc âm (hoạt động tông đồ) thường là việc mang một người nào đó tới gần Chúa Kitô, có thể bằng cách chia sẻ cuốn sách đạo, một cuốn băng ghi âm, hay nói chuyện với họ về Chúa Giê-su. Thường khi chúng ta làm việc này, chúng ta phải trải qua giai đoạn tìm bạn, trở thành bạn với người đó rồi chúng ta mới có thể mang họ đến với Chúa được.

Sau cùng chúng ta phải chấp nhận sự rủi ro và cố gắng mang người bạn này đến gần Chúa hơn. Tôi xin được chia sẻ với quý anh chị về sự cố gắng truyền bá Tin Mừng trong môi trường mà tôi đã và đang làm nơi (ở làm, gia đình, nơi công cộng), hay người nào đó mà tôi muốn đưa họ về gần với Chúa

Thưa quý anh/chị, tuy nhiên có thành công thì cũng có những thất bại, tôi xin trình bày với quý anh/chị ... những ...

2- Lãnh vực thất bại.

Thất bại giữ một vai trò quan trọng trong công tác của người tông đồ. Nó cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta nhớ rằng: mình không thể tự làm cho mình thành công được, kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy rõ. Sự thất bại này không có nghĩa là những thất bại của cá nhân, như việc giáo dục con cái, thất bại trong sự nghiệp. Những cái đó gọi là thất bại cá nhân, chứ không phải thất bại việc tông đồ. Thất bại cũng không phải là quên làm việc cho Chúa, như quên một cuốn Thánh Kinh ở nhà mà đáng lý phải mang cho người nào đó. Sự thất bại mà tôi vừa nêu ra chỉ được coi như do quên sót hay lười biếng.

Còn thất bại việc tông đồ là khi cố gắng mang người nào đó về với Chúa nhưng bị người đó chối từ. Những sự việc không xảy ra theo đúng như dự tính của chúng ta.

Có thể Chúa không dùng sự cố gắng của chúng ta lúc này, nhưng có thể Ngài sẽ sử dụng nó trong những thời điểm khác, vậy những gì chúng ta khao khát trong tuần này đã không xảy ra như lòng ước muốn. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa có toàn quyền, tất cả mọi sự việc xảy ra đều do Thánh ý Ngài, là Kitô hữu, chúng ta vẫn cứ phải chu toàn công việc cho dù thế nào mặc lòng.

c). Phần kế tiếp trong Sứ Vụ Lệnh liên hệ đến kế hoạch truyền bá Phúc âm.

- “Dự án cho việc truyền bá Phúc Âm của tôi trong tuần qua có đạt được kết quả không?”
- “Tôi có dự định gì cho tuần tới?”

Có một nguy hiểm khiến chúng ta xa rời đời sống tông đồ là: chúng ta không hoạch định cho mình một chương trình để làm việc. Ngồi chờ sự việc xảy đến hoặc chờ người khác sắp xếp cho mình thì quả thật khó mà tìm ra một kết quả, những thái độ này gọi là thái độ tông đồ bất đắc dĩ, hay việc tông đồ tình cờ.

Chúng ta nhớ lại bài “Kitô Giáo Trong Hành Động” mà sáng nay anh/chị _____ đã nhắc đến tầm mức quan trọng của việc truyền bá Tin Mừng là: tìm hiểu môi trường mà Chúa muốn đặt để chúng ta vào đó, để chúng ta trở nên người tông đồ của Ngài. Chúa muốn chúng ta biến đổi môi trường ấy thành môi trường Kitô.

Và rồi chúng ta đưa ra những hoạch định để thực hiện.

Nhóm Môi Trường cũng mang cùng mục đích nhưng hơi khác ở chỗ: (1) Không có tờ cam kết; (2) Một tiến trình bằng cách nào đó chúng ta cũng chia sẻ về Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo như, (3) chia sẻ việc truyền bá Tin Mừng trong môi trường đặc biệt nào đó, và điều quan trọng vẫn là việc đặt kế hoạch cho việc truyền bá Tin Mừng trong môi trường này.

Thưa quý anh/chị, để có một khái niệm thế nào là một Hội Nhóm, xin mời quý anh/chị theo dõi buổi Hội Nhóm mẫu do một số anh/chị Trợ Tá ở đây thực hiện. Sau rollo này, quý anh/chị sẽ thực hành Hội Nhóm với nhau dưới sự hướng dẫn của Trợ Tá Nhóm.

Bây giờ, tôi xin được mời anh/chị _____, anh/chị _____ và anh/chị _____ diễn tả cách thức của buổi Hội Nhóm. Nhóm chia sẻ mẫu này cho chúng ta ý niệm phải hoàn tất như thế nào.

(Nhóm chia sẻ mẫu.) (10 PHÚT)

Đến đây là kết thúc phần đầu của bài nói, chúng ta sẽ có 5 phút nghỉ giải lao tại chỗ

(5 phút nghỉ giải lao tùy hoàn cảnh)

Thưa quý anh/chị, qua Hội Nhóm chúng ta thấy việc Hội Nhóm không nặng nề như chúng ta tưởng – điều quan trọng vẫn là tình bạn của Nhóm – và bây giờ chúng ta trở lại với bài chia sẻ - chúng bước sang phần

SỰ BIỂU LỘ, SỰ THỂ HIỆN CỦA HỘI NHÓM

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh đến sự quan trọng là chúng ta phải có Nhóm, tìm bạn và lập nhóm với nhau. Nếu quý anh/chị bằng lòng hứa làm việc cho Chúa thì mọi sự sẽ đâu ra đó ngay, Chúa sẽ giúp chúng ta sắp xếp và có đủ thời giờ cho mọi dự tính, mọi công việc của chúng ta.

Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gởi Do Thái chương 10 rằng:

“Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại phải khuyến khích nhau.” (Dt 10, 25).

Nhớ rằng, cố gắng khép kín đời sống Kitô hữu cho riêng mình là tự hủy hoại đời sống thiêng liêng, các tông đồ đã chẳng bao giờ làm như thế.

Trong các Hội Nhóm của Cursillo – có một Nhóm gọi là Nhóm Môi Trường – Tuy đây không phải là phương tiện chính yếu của người cursillista – nhưng nó giúp người tông đồ có phương tiện thay đổi môi trường xã hội trở nên tốt hơn và nhân bản hơn ... Sau đây tôi xin trình bày sơ qua về:

❖ Nhóm Môi Trường:

Thưa quý anh/chị,

Nhóm môi trường là Cộng Đồng Kitô hữu, được thành lập theo tiến trình đã được đề cập trong bài “Kitô Giáo Trong Hành Động” mà chúng ta đã nghe.

Nhóm môi trường được liên kết bởi những người cùng làm việc, cùng sống hay vui chơi với nhau trong cùng một hoàn cảnh.

Nhóm này cũng có thể có những người không cùng tôn giáo, nhưng tin vào Chúa Kitô.

Mục đích là làm cho môi trường ấy mang thần khí Phúc âm, và biến cải nơi ấy trở thành môi trường Kitô.

Nhóm sẽ nhận được sức mạnh từ ân sủng của Chúa qua chia sẻ về đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, đặc biệt liên quan đến những môi trường riêng của từng người.

Thưa quý anh/chị, bây giờ tôi xin được chia sẻ về

1. ĐẶC TÍNH CỦA NHÓM

Cả hai hình thức Hội Nhóm này đều có chung một đặc tính là chia sẻ và làm sao để mọi người trở nên hữu dụng trong việc đạt tới mục đích của mình.

Mỗi nhóm chỉ nên có 3 đến 6 người. Nếu ít hơn thì không phải là nhóm. Còn nếu nhiều quá thì không có đủ thì giờ để mọi người cùng được chia sẻ, như vậy khó nối kết tình thân hữu.

a). Tính thường xuyên

Một điều quan trọng nhất là phải họp đều đặn.

Nhóm phải họp hàng tuần, bởi vì đời sống tâm linh của chúng ta như bất cứ hình thức khác trong cuộc sống, cần phải được nuôi dưỡng, chăm sóc hằng ngày.

b). Tính nghiêm túc

Một đặc tính khác của Hội Nhóm là phải có sự kín đáo. Đừng chia sẻ điều gì mang tính cách quá cá nhân khi chúng ta nghĩ rằng người nghe không thể giữ kín cho chúng ta được. Thêm vào đó, Hội Nhóm phải được đứng đắn, trang nghiêm.

c). Tính chân thành:

Một đặc tính khác của nhóm là phải thành thật, tín trung và không giả tạo. Liên hệ (tình bạn) chỉ được xây dựng trên căn bản sự thật.

Thưa quý anh/chị,

2. NHÓM VÀ HỌP NHÓM: HAI YẾU TỐ MỘT THỰC THỂ

Như quý anh/chị đã nhìn thấy Nhóm và Hội Nhóm qua nhóm mẫu, chúng ta thấy có hai yếu tố cùng xảy ra một lúc: Hình thức: thành viên cùng hình thức hội họp. - Tinh thần: nội dung cùng ý hướng thảo luận.

- Một nhóm bạn cho nhau niềm tin tưởng.
- Sự hiện hữu của Nhóm vào đúng thời gian. Tình bạn tồn tại cả khi thành viên nhóm ở bên nhau hoặc không ở bên nhau.
- Nhóm cần thực hành và sống sâu xa về: “làm bạn, là bạn và đem bạn về với Chúa Kitô”.
- Tìm kiếm những người mà chúng ta muốn xây dựng, loại tình bạn này đòi hỏi phải có thời gian.

*Thưa quý anh/chị - để chúng ta có khái niệm về một buổi Hội Nhóm, chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để thực hành – với chính những người bạn trong Decuria của chúng ta – cứ coi đây như là một Nhóm – có thể là Nhóm Thân Hữu và cũng có thể là Nhóm Môi Trường –
Nào xin mời quý anh/chị - chúng ta sẽ được sự hướng dẫn của các anh/chị Trợ Tá Decuria.
(Một nhóm kiểu mẫu tự nhiên và cởi mở được thực hiện ngay nơi bàn hội thảo).*

.....

Thưa quý anh/chị - qua Hội Nhóm, chúng ta đã nắm bắt một phần nào về Hội Nhóm, giờ xin mời quý anh/chị chúng ta cùng tìm hiểu về

3. ULTREYA - SỰ HỌP MẶT CỦA NHIỀU NHÓM

❖ GIỚI THIỆU

Chắc quý anh/chị còn nhớ yếu tố quan trọng thứ hai chứ? Đó chính là **Ultreya**. Tiếng này xuất phát từ Tây Ban Nha có nghĩa là tiến lên. Nó được phát triển khi những người sáng lập hành hương viếng mộ thánh Giacôbê Tông Đồ, và khi lên dốc núi Mallorca, họ cùng nhau reo tiếng Tiến lên (Ultreya) để khuyến khích nhau tiếp tục leo núi. Vì vậy chúng ta cũng dùng từ ngữ ấy với ý nghĩa khuyến khích mọi người hiện diện hằng hái tiếp tục cuộc hành trình, kiên trì sống đời sống Kitô hữu như là người tông đồ của Chúa.

Ultreya được công nhận do Đức Giáo Hoàng Phaolo VI (đệ lục) khi người tuyên bố *“Những ai chân thành đón nhận Tin Mừng qua sức mạnh của những ơn đã nhận lãnh và cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta, cùng họp nhau vì danh Chúa Giêsu đi tìm kiếm Vương Quốc của Ngài, cùng nhau xây đắp, bảo trì và sống cho Vương Quốc ấy. Họ biến Cộng Đồng thành Cộng Đồng Công Giáo, một cộng đồng Kitô hữu”*. (On Evangelization in the Modern World, No. 13, p.8).

Thưa quý anh/chị, vậy

❖ **MỤC ĐÍCH VÀ SỨ MỆNH CỦA ULTREYA là gì?**

Mục đích:

- Giữ được sức sống của Chúa Thánh Thần và nối kết sự liên hệ tình bằng hữu để nâng đỡ nhau, để thúc đẩy tất cả chúng ta sống đúng lý tưởng và để truyền bá Tin Mừng cho trần thế.
- Ultreya là một cộng đồng tự nó chiếu tỏa ánh sáng bằng sự họp nhóm hằng tuần.
- Đây là một cộng đồng họp nhất trong một Đức Tin, một Thiên Chúa và một phép Rửa. Cộng đồng này đến với nhau để làm nhịp cầu nối kết đời sống chia sẻ và để cùng nhau sống những gì là căn bản của người Kitô hữu.
- Mục đích của Ultreya cho phép chúng ta chia sẻ đời sống kết hợp với Chúa tới những người khác nhóm, Nhóm Thường Xuyên cũng như Nhóm Môi Trường. Chúng ta đã từng trải qua những cảm nghiệm tương tự như trong khóa này. Ban ngày chúng ta chia sẻ trong nhóm nhỏ; tối đến, chúng ta chia sẻ trong nhóm lớn với tất cả các anh em khác. Ultreya còn là cơ hội giúp những ai chưa có nhóm; có cơ hội gặp gỡ những người trong cả một cộng đồng Ultreya để lập thành Nhóm.

Sứ mệnh: Ultreya thể hiện ...

- Một hình thức cấu trúc Kitô giáo nơi trần thế.
- Một cộng đồng Kitô: “Hãy xem kìa, họ thật sự yêu thương nhau” trở nên hiện thực, hữu hình trước mắt thế gian.

B. NỘI DUNG BUỔI ULTREYA

Thưa quý anh/chị, Nội dung Ultreya thì có cùng mẫu theo những buổi sinh hoạt, chia sẻ ban tối của chúng ta.

1. Cầu nguyện

Ultreya bắt đầu bằng cầu nguyện. Có thể là một lời nguyện tự phát đơn giản hay như cách chúng ta làm ở đây. Bắt đầu lời cầu để xin ơn Chúa Thánh Thần.

2. Hội Nhóm

Cộng đồng lớn chia ra từng nhóm nhỏ gồm từ 3-4 người,

Chia sẻ đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Sự chia sẻ này là trọng tâm và là trái tim của mọi buổi họp Ultreya. Nó cho chúng ta cái nhìn xa và hiểu rộng hơn, đồng thời giúp chúng ta tìm được người mà chúng ta muốn kết thân để lập thành Nhóm.

3. Người chứng nhân

Người chứng nhân đã sống đúng theo lời hứa trong tờ cam kết là cầu nguyện và liên tục hoán cải. Người chứng nhân đã dùng khả năng hiểu biết như thế nào về lời cam kết trong việc Thánh Thiện và Đào Luyện, cũng như việc truyền bá Phúc âm trong môi trường của họ; người đó đã dùng ơn tự nhiên và siêu nhiên để thay đổi môi trường, một mình hay với những người khác trong cùng môi trường như thế nào.

4. Sự hướng dẫn đời sống tâm linh

Linh Hướng - Vị linh hướng sẽ hướng dẫn đời sống tâm linh cho cả nhóm và riêng cho từng người nếu họ cần.

Sự hướng dẫn tâm linh cho Nhóm nhắm vào nội dung của buổi Ultreya dưới ánh sáng Phúc âm, tuy nhiên đây không phải là một điều bắt buộc.

Việc linh hướng cá nhân là sự liên hệ riêng giữa người cursillista và vị linh hướng được thực hiện trong giờ sinh hoạt Ultreya.

(Người nói bài nên cho một thí dụ nhờ Ultreya mà được lên tinh thần, hay dám can đảm đương đầu với sự việc.)

5. Những phần phụ thuộc khác:

- Hân hoan – ca hát – chia sẻ .v.v..
- Những giây phút gần gũi Chúa Kitô nhất

6. Chấm dứt Ultreya bằng lời nguyện tạ ơn và nếu có thể với Phép Lành Thánh Thể.

Thưa quý anh/chị - và để ...

KẾT LUẬN

Bây giờ thì quý anh/chị đã hiểu ...

Ultreya là nơi tình bạn được xây dựng, ở đó mỗi người chia sẻ những gì họ đã sống, vì thế mà mỗi người đều có thể trở nên tốt hơn, cho dù không phải là tốt nhất. **Ultreya không phải là nơi để cử hành Thánh Lễ Misa, cũng không là nơi để chỉ dạy hoặc học hỏi tài liệu. Ultreya đơn giản chỉ là nơi người ta đến để chào hỏi, chia sẻ và thừa nhận sự hiện hữu của nhau.**

- Đây là sự phục vụ mà Cursillo dâng hiến, không phải là cơ cấu bị áp đặt.
- Ultreya là việc người ta tụ hội lại với nhau.
- Mục đích của Ultreya là thúc đẩy sự gặp gỡ giữa con người với nhau, những người đã khám phá ra chính bản thân và học hỏi để trở nên một người khá hơn, đồng thời nhờ đó người ta khám phá ra ước mơ của mình để trở nên xứng đáng là con người hơn.
- Ultreya là Hội Nhóm của các Nhóm.
- Ở Ultreya, mọi người sẽ tìm ra sự cần thiết của riêng họ.
- Là nơi mọi người được hoan nghênh và sự hiện diện của họ làm tăng thêm niềm vui, niềm vui được gặp gỡ nhau.
- **Như tôi đã thưa với quý anh/chị lúc bắt đầu vào bài**, một cách giúp quý anh/chị và tôi kiên trì trong Ngày Thứ Tư, những ngày còn lại của cuộc đời sẽ giữ mãi được những gì chúng có trong Khóa Cursillo này. Nếu quý anh/chị chấp nhận những gì tôi vừa trình bày để khởi sự những cuộc Hội Nhóm, Nhóm Thân Hữu, Nhóm Thường Xuyên và tham dự Ultreya ngay, thì sự hoán cải mà quý anh/chị vừa bắt đầu hoặc đã nhận trong khóa này sẽ được tiếp tục mãi.
- Cơ cấu của hậu Cursillo thì hiệu lực và có giá trị vững chắc cho những gì chúng ta muốn làm. Đây không phải là việc cuối cùng, nhưng nó là phương tiện để thăng tiến và chia sẻ đời sống của chúng ta.
- Thật là một sự đùa cợt khi mang một người đến dự khóa Cursillo và cuối cùng chẳng giúp họ một phương tiện nào để họ sống, hoặc họ chẳng thấu thập được gì trong suốt Khóa Ba Ngày. Eduardo Bonnin, người sáng lập Phong Trào Cursillo, nói rằng:
“Trình bày một lý tưởng cao quý vô hạn mà không đưa ra được những phương tiện vững chắc để tạo nó thành hiện thực trong đời sống thì luôn gieo vãi những điều sai lầm để cuối cùng chỉ gặt hái những thất vọng. Mọi đáp ứng đáng đeo đuổi trong cuộc sống cùng với tính cách cao quý của lý tưởng đòi phải có phương tiện cụ thể giúp đạt được dễ dàng” (Eduardo Bonnin, Cấu trúc tư tưởng nền tảng, trang 69).

Chiều nay, chúng ta sẽ rời bỏ nơi đây để trở lại môi trường riêng của từng người. Mong rằng những gì tôi vừa trình bày, quý anh/chị sẽ luôn khắc ghi để thực hành và với On Chúa, chúng ta có thể làm được mọi sự.

Hôm nay, chúng ta kết thúc khóa Cursillo, nhưng những gì thiết yếu cho sự kiên trì của chúng ta qua Hội Nhóm và Ultreya sẽ bắt đầu ngay ngày mai.

Xin cảm ơn quý anh/chị đã kiên nhẫn lắng nghe.

DE-COLORES!

PHỤ BẢN

PHỤ BẢN I

CÂU CHUYỆN CHIẾC MÁY ĐẬP LÚA

Một anh nông dân kia thăm một hội chợ trên tỉnh và khi đi ngang qua các gian hàng, anh dừng lại trước một gian hàng trưng bày các loại máy nông nghiệp. Bất chợt anh nhìn thấy một chiếc máy mà bao lâu nay anh vẫn hằng mong ước.

Cùng lúc đó, người bán hàng nhận thấy anh nông dân này có vẻ rất thích chiếc máy đập lúa này nên đã trở hết tài buôn bán của mình để thuyết phục anh nông dân, ông ta giải thích và chỉ cho anh nông dân tất cả những chi tiết bên trong, cách sử dụng và năng lực của cỗ máy nông nghiệp thật đẹp này.

Người nông dân lúc này cảm thấy rất hứng thú với chiếc máy và quyết định mua nó với giá 100 000 đô la. Anh đặt cọc trước 50,000 đô và sắp xếp để trả phần còn lại khi chiếc máy được giao đến trang trại của anh. Không thể giữ được sự hồ hởi trong lòng, anh nông dân vội vàng về nhà để báo tin cho gia đình và bạn bè anh biết việc mua bán anh vừa thỏa thuận.

Vừa về đến nhà, câu hỏi đầu tiên của người nhà anh là "Chiếc máy giá bao nhiêu?" Anh trả lời rằng giá 100,000 đô và anh đã đặt cọc 50,000 đô. Họ liền hỏi anh: "Thế máy đâu rồi? Chúng tôi muốn xem". Khi anh nông dân trả lời rằng hôm nay anh chưa có máy và nó sẽ được giao đến trang trại nay mai thì mọi người tỏ ra bực bội.

Lúc đó, hàng xóm của anh cũng đến hỏi thăm xem anh nông dân có thấy cái gì hay lạ tại hội chợ không. Sau khi nghe câu chuyện đã xảy ra, họ cũng về phe với người nhà của anh nông dân để phản đối anh. Họ bảo anh rằng người tinh thành rất ranh mãnh và xảo trá khi buôn bán với các nông dân. Ai cũng đều nghĩ rằng anh này đã bị lừa và bị mua cái máy với giá cắt cổ. Tới nước này anh nông dân chỉ ước ao sao cho cái máy được giao đến anh sớm hơn dự tính.

Hôm sau, một xe tải hàng chở đến trang trại năm kiện hàng. Anh nông dân mở các kiện hàng ra và trông thấy trong thùng chỉ là những bộ phận máy rời, đinh ốc, bù lon, con tán, và chẳng có bản chỉ dẫn nào cả. Hôm sau nữa, lại có một xe tải hàng chở đến trang trại năm kiện hàng khác. Anh nông dân cũng mở các kiện hàng này ra và cũng chỉ thấy một số bộ phận máy rời trong đó. Lúc này anh bắt đầu thấy lo và nghĩ rằng có thể gia đình và hàng xóm của anh đã nói đúng. Có thể là anh đã bị đi tàu bay giấy rồi.

Ngày kế tiếp, lại có một xe tải hàng chở đến trang trại năm kiện hàng khác. Lần này thì có thêm một người đàn ông đến ngay sau đó và tự giới thiệu anh là chuyên viên sẽ ráp cỗ máy này. Chỉ trong chốc lát, máy đã ráp xong và anh chuyên viên cho máy chạy thử cho người nông dân xem. Chẳng bao lâu gia đình và hàng xóm của anh đã được chứng kiến những thao tác lạ lùng mà cỗ máy có thể làm được. Nó có thể cắt lúa, làm sạch, sàng lọc và chất lúa vào trong các bao bố.

Gia đình và hàng xóm của anh nông dân hối hận vì đã trách móc và vội phê phán anh trước đây.

Trong khi đó thì anh nông dân rất hài lòng về quyết định đúng đắn của mình và rất vui mừng với hiệu quả của cỗ máy. Anh đã trả nốt số tiền còn lại và sau trở thành một trong những người quảng cáo cho chiếc máy này. các bạn hãy đoán xem? Sự việc tương tự

như vậy có thể xảy ra trong Khóa Ba Ngày. Các bạn có thể đang thắc mắc tại sao các bạn lại có mặt hôm nay ngay tại đây, nhưng hãy yên trí rằng các bạn sẽ càng lúc càng thích thú Khóa Ba Ngày hơn khi tất cả mười lăm kiện hàng (*bài nói*) được chuyển tải đến các bạn. Cũng như anh nông dân cảm thấy hài lòng khi cỗ máy đã lắp ráp xong thế nào, các bạn cũng sẽ diễn đạt sự hài lòng của các bạn sau khi đã trải qua toàn bộ Khóa Học. Và chính các bạn cũng sẽ trở thành những người quảng bá tài tình cho những cảm nghiệm của Khóa Cuối Tuần Cursillo này?

✚ PHỤ BẢN II

CÂU CHUYỆN NHÀ TÙ

Ở Mallorca, trước đây có một vụ ám sát mà trong đó có hai thanh niên bị kết án tử hình. Vài ngày trước khi tòa tuyên án, vị tuyên úy nhà tù đến một văn phòng Công Giao tiến hành tại địa phương và yêu cầu cử hai thanh niên đến thăm những người tử tù để thử thuyết phục họ đi xưng tội trước ngày bị hành quyết. Cha tuyên úy nghĩ rằng có thể những giáo dân này vì không phải là linh mục nên sẽ có thể dễ gần gũi để thuyết phục những người tử tù này hơn.

Vào lúc đó, anh Eduardo Bonnín đang là giám đốc của hội giới trẻ trong văn phòng này. Cùng với anh phó giám đốc Andres Rullan, hai người đã quyết định sẽ đảm đương nhiệm vụ này.

Hai anh đã xin nhiều người cầu nguyện cho mình. Có nhiều người đã làm đêm không ngủ hôm đó để cầu nguyện cho ý chỉ này.

Đêm trước ngày hành quyết, hai anh đã đi đến nhà tù với một nỗi lo sợ khôn xiết. Những tử tội đã được hỏi để xin điều ước cuối cùng của họ. Anh Eduardo đã nghe kể rằng khi được hỏi về điều ước cuối cùng, có người thì xin được gặp người nhà của họ để chào lần cuối, có người xin được viết thư cho bạn bè. Trong trường hợp tối hôm đó những người tử tội đã xin được ăn "com thập cẩm". Khi hai anh đến thì họ đang ăn và hút những điếu xì gà mà các bạn tù đã cho họ.

Thái độ của họ xem ra có vẻ như họ không lo nghĩ gì cả, nhưng anh Eduardo để ý thấy rằng tiếng cười và những câu chuyện bông đùa của họ rất gượng ép, như cố để che dấu một sự lo lắng bên trong.

Thấy cảnh tượng này, hai thanh niên lại càng lo sợ thêm và anh Eduardo đã xin người quản tù cho phép hai anh được thay thế những người gác tù. Khi được cho phép, các anh đã bắt đầu nói chuyện với các tử tội và nghe họ kể chuyện của họ. Các anh đã cầu khẩn và cậy dựa vào Chúa Thánh Thần, cùng với lời cầu nguyện của các anh em khác. Các anh bắt đầu nói với những tử tội rằng họ là những người có phúc nhất trần gian, và giải thích rằng các anh sẽ cần họ cầu bầu cho các anh vì nếu họ muốn, thì chỉ rạng sáng hôm sau họ sẽ có thể ở trên thiên đàng.

Các anh cũng giải thích rằng khi một người được giao phó một nhiệm vụ quan trọng, người đó sẽ đi tìm bạn bè ở khắp nơi, và lúc này các anh đang cần sự cầu bầu của các tử tội này với Cha trên trời khi họ gặp Ngài. Các anh xin họ cầu xin cho các anh và cho những hoạch định của Phong Trào Cursillo. Không ai có thể biết trước ngày chết của mình trừ ra được mặc khai cách đặc biệt. Thế nhưng với những tử tội này, họ đã biết trước họ sẽ bị tử hình lúc rạng sáng, và họ nên nhận thức rằng một người khi chết trong ơn Sủng của

Thiên Chúa sẽ được ơn cứu rỗi nếu không sẽ hư mất. Không có vị nào từ đức giáo hoàng giám mục, linh mục, người nam, người nữ nào biết được ngày nào hay giờ nào mình sẽ chết. Trong khi những tử tội này, ở một khía cạnh nào đó họ có được đặc ân vì họ có thể sắp xếp giấy "thông hành" của mình nên nếu họ đặt mình trong ơn Sủng của Chúa hay nói cách khác, là đi xưng tội họ sẽ được ở trong tư thế được lập lại sự việc đã diễn ra trên đời Can vê xưa khi Chúa Giê su nói với tên trộm lành, "Ngay hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với Ta . Nói cách khác, nếu họ muốn họ sẽ có thể định ngày vào Thiên Đàng của họ.

Các tử tội lúc đầu suy nghĩ thì thấy chuyện này khó mà xảy ra được nhưng trong khi tiếp tục cuộc đối thoại với các thanh niên, họ cởi mở hơn và bắt đầu liên hệ các câu chuyện với đời tư của mình, và càng lúc họ càng cảm thấy có lý. Hiển nhiên là lời cầu nguyện của mọi người đã thấu đến trời và ơn Sủng của Chúa đã bắt đầu thấm nhuần lòng họ.

Có một lúc, họ nhắc lại thời niên thiếu của họ và nhớ lại họ đã xử tệ với cha mẹ họ như thế nào. Một trong những tử tội đã xin được viết thư cho gia đình anh ta. nhưng anh không thể kết thúc lá thư được và đã đọc cho anh Eduardo viết hộ những gì anh muốn viết.

Trong khi đó, các cha giải tội cũng đã sẵn sàng, và sau một vài giờ nói chuyện, các tử tội này đã tự nguyện đồng ý để đi xưng tội.

Trong nhà tù, một thành viên của tòa án quân sự hỏi một thành viên khác, "ông có nhìn thấy những người tử tội không và ông này trả lời. "tôi đã thấy họ, họ như "cỏ khô nhà tù vậy, nhưng sau khi đã lãnh nhận bí tích giải tội, thái độ và ngay cả nét mặt của họ đã thay đổi hẳn. Người thành viên đã nói, "họ như cỏ khô nhà tù" sau khi đã nghe thấy hào khí bất chấp những gì đang chờ đợi họ trước mặt đã nói với các tử tội "Các anh đã cho tôi một bài học về sự can đảm ? "

Khi trời rạng sáng, vị linh mục đã cử hành Thánh Lễ có anh Andres Rullan, 2 tử tội và anh Eduardo tham dự. Họ cùng rước lễ, và sau đó ăn sáng chung với nhau. Anh Em.lar~o bốn chồn quá nên chẳng ăn được. Khi họ ăn sáng xong thì giờ hành án cũng vừa đến. chắc chắn rằng, cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất là lời chào từ biệt, khi họ nói với nhau, thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trước mặt Cha chúng ta nhé"

Người hành hình đang chờ đợi, và với một giọng nói lạnh lùng ông nói, hãy ngồi vào chỗ của mình đi, các cậu bảnh trai. ' Các tử tội phải ngồi vào một cái ghế trông giống như cái ghế ở một tiệm cắt tóc cũ, và trùm mặt bằng một cái mũ choàng đen. Đến lúc đó. anh Eduardo và anh Andres đi tới nhà nguyện để cầu nguyện trước nhà tạm. Cũng lúc đó, khi người hành hình chuẩn bị tiến hành người tử tội tên Juan Trobat vội la lớn, "Eduardo". Anh Eduardo chạy đến với người tử tội và anh này nói, "Sao anh không cho tôi mượn cây thánh giá của anh Eduardo đưa cho anh cây thánh giá và người này đã chết khi đang hôn thánh giá đó. Đêm hôm trước khi nói chuyện với người tử tội Eduardo đã cầm trong tay cây thánh giá mà anh luôn mang theo mình. Người tử tội đã hỏi anh vật đó là gì và anh đã trả lời đó là hình ảnh của Chúa Khó mà anh luôn cầu nguyện với Ngài cho những lời lẽ của anh có thể thuyết phục người tử tội về Chân Lý. Trong giây phút cuối cùng người tử tội cho thấy anh ta đã hiểu biết ý nghĩa của cây thánh giá.

Khi tới phiên người tử tội thứ hai, Eduardo nói với anh này, "Bạn của anh đã hỏi mượn cây thánh giá của tôi. Anh cũng muốn mượn chứ? "Chắc chắn là tôi muốn rồi," anh này trả lời. Và anh cũng chết khi đang hôn thánh giá.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài cho đến rạng sáng và sau khi các tử tội đã xưng tội xong, anh Eduardo nói chuyện với họ về Phong Trào Cursillo. Anh xin họ nhớ đến các anh và Phong Trào Cursillo khi họ về thiên đàng. vị linh mục, người đã ở với các tử tội đến phút cuối cùng, khi trả lại cây thánh giá cho anh Eduardo đã nói với anh rằng. "Tôi xác tín rằng những thanh niên này giờ đây đang ở trên thiên đàng."

Lá thư dưới đây được viết vào lúc 12 giờ đêm, ngày 28/1/1949 từ Palma, Mallorca cho gia đình anh Juan Trobat.

"Gia đình thương mến và luôn ở trong tim con, Đây là những hàng chữ cuối cùng mà gia đình sẽ nhận được từ con, người con, người anh trong gia đình. Con viết những hàng chữ này bằng con tim của con nhiều hơn là bằng ngòi viết và con hy vọng rằng gia đình sẽ giữ lá thư này cho đến cuối đời.

Hiện giờ con đang ở trong nhà nguyện và chỉ còn vài giờ còn lại trước khi con từ giã cõi đời này. sau một cuộc đời rủi ro và là nạn nhân của những môi trường xấu xa, Chúa đã thương ban cho con ơn sủng lạ kỳ để giúp con nhận ra những sai lầm trong quá khứ và cho con được làm hòa với Ngài. Chúa đã cho con cơ hội để con chân thành xưng thú tội lỗi. Điều này đã giúp cho cánh cửa thiên đàng từ từ mở ra cho con. Chỉ còn một điều còn lại là con xin gia đình hãy tha thứ cho con về những nỗi đau buồn con đã gây ra cho gia đình trong cuộc đời của con, vì sự lầm lạc của con. Xin hãy khuyên răn những đứa em mà con rất thương yêu với cả tấm lòng để chúng không bao giờ lạc khỏi con đường trách nhiệm mà cha mẹ đã dạy chúng con phải theo. Con hy vọng những giống chữ cuối cùng mà con viết trong những giây phút cuối đời này sẽ được dùng để diễn tả những lời xin lỗi của con cho những lúc trong đời con đã làm cha mẹ thất vọng và phiền muộn và ước chi lá thư này sẽ là một lời khuyên cho những đứa em của con để chúng sống một đời sống mà Chúa mong đợi ở các tội tớ trung thành của Ngài.

Đã tới lúc cuối cùng của cuộc đời con. Tạ ơn Chúa đã cho con có những giây phút này để con sửa đổi lại cuộc sống quá khứ của con và cho con được chết trong đức tin chung quanh con giờ đây là những người đang cố gắng giúp con khuây khỏa niềm đau. Chỉ có đức tin mới cho con sự can đảm và nghị lực để chịu đựng sự phiền muộn lớn lao này. Nếu muốn biết thêm chi tiết về những giây phút cuối cùng của chúng con, gia đình có thể viết thư cho linh mục tuyên úy, Cha Fabian Rubio, người có thể cho gia đình biết thêm chi tiết về những giờ cuối cùng của con trên cõi đời này. Hãy tin chắc rằng con sẽ lên thiên đàng. ở đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến bất tận. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Ngài.

Những suy nghĩ cuối cùng của con trên mặt đất này đều dành hết cho gia đình.

Xin chào vĩnh biệt con trai của cha mẹ và anh của các em, người đang chờ đợi cha mẹ và các em trên thiên đàng".

Juan Trobat

Ghi chú: Lá thư trên là nguyên văn của người viết đầu tiên và cũng là lá thư có thật trong tập sách "Chuyện nhà tù" do chính ông Eduardo Bon nín là tác giả.

PHU BẢN III

NGHI THỨC TÔN KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

(Ngày Thứ Bảy)

Hướng Viên :

Có thể tưởng tượng được chẳng một người con không kính yêu mẹ mình? Hoặc một chàng trai không quý trọng người thiếu nữ trong mộng của mình? Hoặc một thần dân không suy phục vị nữ hoàng của họ?

Lạy Đức Mẹ Lạy Đức Bà! Lạy Nữ Vương các Tông Đồ?

Lạy Mẹ Giáo Hội! Đó chính là Đức Maria Đồng Trinh!

Chúng ta đang yếu đuối chẳng? Đang sa cơ chẳng? Đang khóc than chẳng?

Này đây là Mẹ của chúng ta? Chúng ta muốn cứu thế giới chứ? Chúng ta sẽ không thể cứu được nếu không có Đức Trinh Nữ Maria?

Hãy kêu cầu với Mẹ mọi nơi mọi lúc. Hãy yêu mến Mẹ với tất cả những gì chúng ta có. Hãy kêu cầu Mẹ cho mọi lo toan. Hãy tín thác mọi sự trong tay Mẹ.

Đức Maria là một người Mẹ! Là Mẹ riêng của mỗi người chúng ta! Mẹ chẳng phụ lòng ai bao giờ! Thứ Bảy là ngày của Mẹ, chúng ta hãy tôn kính Mẹ với lời nguyện sau đây:

Hướng viên (tiếp tục): Lạy Thánh Mẫu Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến nhờ ơn Mẹ che chở. Xin Mẹ chớ bỏ lời chúng con nguyện cầu trong cơn quẫn bách, nhưng xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự hiểm nghèo! ôi lạy Đức Trinh Nữ đời đời được vinh danh và chúc phúc!

KINH HÃY NHỚ CỦA THÁNH BERNARDO

Tất cả: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ/ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sắp mình xuống dưới chân

Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu van, một dù lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen

LỜI NGUYỆN CẦU

Hướng viên: Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm, xin đoái nhìn chúng con. Lạy Mẹ Maria, chúng con là những đứa con đáng thương của Mẹ đang thiếu niềm tin, thiếu khiêm nhường thiếu bác ái thiếu đạo đức, thiếu lòng yêu mến Thánh Thể, yêu mến Giáo Hội yêu mến phẩm chất người Công Giáo đích thực của chính mình thiếu tinh thần hy sinh và xả

thân quên mình. Xin Mẹ nói với Con của Mẹ cải hóa chúng con thì chúng con sẽ được thánh hóa một cách nhiệm màu. Xin ban cho chúng con lòng Sùng Đạo thực sự mãnh liệt yêu mến Chúa Giêsu Kitô, Giáo Hội, Đức Thánh Cha, vị giám mục địa phận và giáo xứ chúng con. Xin giúp chúng con nhiệt tình đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, siêng năng viếng Thánh Thể; luôn làm điều phải, điều tốt. Xin giúp chúng con thành tâm yêu mến Chúa Giêsu Kitô và Mẹ. Chúng con xin Mẹ điều này nhờ vào tước vị uy nghi và vô song của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Amen.

Tất cả: Kính mừng Maria.

Hướng viên: Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm,/ dù chúng con là con cái của Mẹ,/ nhưng chúng con cũng bị lôi cuốn bởi những quyến rũ của xác thịt/ và nhận thức được sự yếu hèn của thân phận con người. Xin Mẹ giúp chúng con sống trong sạch/ và tập được những thói quen khiết tịnh. Xin Mẹ dùng tình mẫu tử/ ngăn cách chúng con khỏi những nơi chốn/ và những tụ họp bất xứng với sự hiện diện thanh thiêng của Mẹ.

Xin thôi thúc chúng con luôn vươn tới những tư tưởng và tình cảm trong sáng,/ và tất cả những gì chúng con làm/ đều phải xứng bậc con yêu quý của Đức Trinh Nữ Maria.

Chúng con xin những điều này/ nhờ vào ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội/ và ơn thanh khiết không tì vết của Mẹ. Amen.

Tất cả: Kính mừng Maria.

Hướng viên : Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm,/ còn một số người trong giáo xứ chúng con chưa biết Chúa Giêsu Con Mẹ/ và cũng không biết gì về Mẹ./ Hiện nay chưa có đủ số tông đồ/ để nói với họ về Sự Thật,/ giúp họ cảm nghiệm và sống một đời sống Kitô hữu đích thực,/ là nếp sống duy nhất luôn hướng thượng/ và làm cho con người trở nên cao quý. Chúng con phó dâng bản thân chúng con cho Mẹ/ cậy nhờ Mẹ tạo trong chúng con một trái tim mới./ Xin Mẹ làm cho trái tim này nhiệt thành và hăng say hoạt động/ để mang lại ơn cải hóa cho những Kitô hữu bội bạc,/ đứng đưng và hoài nghi./ ôi lạy Mẹ./ xin giúp cho có nhiều tông đồ trong số những Kitô hữu này.

Xin Mẹ làm cho những người lãnh đạo/ trở nên những tông đồ đích thực,/ những nhà hoạt động hy sinh thân mình để hướng dẫn nhiều linh hồn đến cùng Chúa Giêsu Kitô và nhờ đó cứu khổ dân tộc và xứ sở chúng con. Chúng con xin Mẹ những điều này/ cậy nhờ vào những khổ đau Mẹ đã chịu vì chúng con khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu Chuộc chúng con./ Amen.

Tất cả: Kính mừng Maria.

HIẾN DÂNG

Tất cả: Lạy Đức Bà là Mẹ chúng con,/ con xin dâng trọn vẹn tấm thân con cho Mẹ. Và để tỏ

tình con hiếu thảo đối với Mẹ/ hôm nay con xin tận hiến con mắt lỗ tai miệng lưỡi,/ trái tim và toàn thân con cho Mẹ/. Bây giờ con thuộc hẳn về Mẹ rồi,/ ôi lạy Mẹ Dịu Dàng,/ xin canh phòng và che chở con như một sở hữu của Mẹ./ Amen.

LỜI KHẤN NGUYỆN CUỐI CÙNG

Nhóm A: Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội./ chúng con phủ phục dưới bàn thờ Mẹ/ với niềm biết ơn sâu thẳm đối với lòng nhân từ Mẹ dành cho chúng con.

Nhóm B: Chúng con tung hô Mẹ là Nữ Vương,/ là Đức Bà của chúng con,/ và chúng con khiêm cung nài xin Mẹ tiếp tục đổ tràn hồng ân và phúc lành chan hòa trên chúng con.

Nhóm A: ôi lạy Mẹ! Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm./ Chúng con muốn trung thành thi hành những điều chúng con đã nguyện hứa.

Nhóm B: Chúng con sẽ sống trong ơn Sủng/ để đáng được Thiên Chúa ban nhiều phúc lành.

Nhóm A: Chúng con sẽ nỗ lực hăng say hoạt động/ ngõ hầu mọi người có thể tìm nhận biết quà tặng Thiên Chúa trao ban.

Nhóm B: Chúng con hết lòng ước ao được Chúa Kitô ngự trị trong nhà chúng con,/ chỗ làm việc cũng như nơi giải trí./ Chớ gì Chúa là trung tâm điểm của nhân loại.

Nhóm A: Lạy Mẹ dấu yêu xin giúp tất cả đoàn viên Công Giáo Tiến Hành/ được một lòng hiệp nhất với hàng giáo phẩm/ hầu có thể cải tạo thế giới/ từ dã man thành nhân bản/ và từ nhân bản thành thần thiêng.

Nhóm B: Với tình yêu tỏa ra chan hòa,/ chúng con sẽ cố gắng hoạt động/ để mang lại sự cứu rỗi cho các anh chị em của chúng con.

Nhóm A: ôi lạy Mẹ,/ xin Mẹ nhận lấy tất cả những ước mong và hứa hẹn nhiệt tình này/ và dâng lên Chúa Giêsu con Mẹ. Xin ban cho chúng con sức mạnh,/ sự can đảm/ và lòng ước muốn nồng nhiệt thực hiện các việc tông đồ/ hầu chúng con có thể trung thành với lời hứa.

Nhóm B: ôi Trinh Nữ Đầy ơn Phước xin Mẹ thống trị chúng con,/ Xin Mẹ mãi là Nữ Vương/ và là Đức Bà của chúng con,/ Lạy Mẹ mến yêu xin Mẹ luôn đoái thương và chúc lành cho chúng con. Amen.

PHỤ BẢN 4

Phiếu Cam Kết

Sùng Đạo, Học Đạo & Hành Đạo



100 Tôi làm
90 Tôi sẽ làm
80 Tôi có thể làm
70 Tôi tin có thể làm
60 Tôi có thể làm nếu
50 Có lẽ tôi có thể làm
40 Nếu mà tôi có thể làm
30 Tôi làm thế nào được?
20 Tôi không biết cách làm
10 Tôi không thể làm
0



Chúa Kitô tin tưởng nơi Anh/Chị!

Lạy Chúa Giêsu Kitô!

Con tên
kể từ ngày hôm nay, là một chi thể của Nhiệm Thể Chúa, sống có ý thức và luôn trưởng thành, cùng liên kết với tất cả các Kitô hữu có tinh thần tông đồ của Hội Thánh Chúa, nhờ Ôn Sùng Chúa trợ lực, con nguyện từ bỏ mình, đóng góp lý tưởng của con, phó dâng lòng bác ái của con hầu cho Nước Chúa mang lại hiệu quả hơn trong con, và trong mọi người mà con tiếp xúc.

PHIẾU CAM KẾT

Chúa Kitô cần Anh/Chị, muốn Anh/Chị nên thánh hầu giúp Chúa thánh hóa mọi người khi Anh/Chị thực thi:

SÙNG ĐẠO	HỌC ĐẠO	HÀNH ĐẠO
<p><i>"Không có Ta con chẳng làm được gì."</i></p> <p>Cầu nguyện buổi sáng</p> <p>Giờ cầu nguyện riêng tư</p> <p>Thánh Lễ</p> <p>Rước Lễ</p> <p>Viếng Thánh Thể</p> <p>Chuỗi Mân Côi</p> <p>Kiểm thảo lương tâm</p> <p>Linh Hưởng</p>	<p><i>"Nếu mà con hiểu được quà tặng của Chúa...!"</i></p> <p>Đọc Thánh Kinh</p> <p>Những hình thức học hỏi khác, theo sự hướng dẫn của vị Linh Hưởng mình</p> <p>Đừng chỉ mãi nguyện đọc được những sách hay. Hãy đọc những gì hay nhất.</p>	<p><i>"Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chinh phục mọi người".</i></p> <p>Anh/Chị đã làm gì trong tuần để mở rộng Nước Chúa</p> <ul style="list-style-type: none"> · trong gia đình mình · trong nghề nghiệp mình · trong các môi trường mình · trong giáo xứ/cộng đoàn mình · trong nhóm mình · trong Hội Ultreya của mình

Luôn luôn tiếp xúc với vị Linh Hưởng của mình để được hướng dẫn về Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo!

PHỤ BẢN 5

PHIẾU HỌP NHÓM NHỎ

Hỏi các Bạn Cursillistas:

*Nếu tôi nguội lạnh,
Nếu tôi sai sót, lầm lạc,
Xin khuyên nhủ tôi,
Xin nhẹ nhàng sửa sai tôi,
Xin bày tỏ tình bạn nối kết chúng ta
trong Chúa Kitô.*

Nhân danh Chúa Kitô và vì vinh quang
của Chúa, chúng ta đến với nhau mỗi
tuần vào ngày
tại

NHÓM:



**Chúa Kitô
tin tưởng nơi
Anh/Chị!**

“Ở đâu có hai ba
người họp lại nhân
danh Thầy, thì có
Thầy ở đấy, giữa họ.”
(Mt. 18, 20)

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ:

Con là
và CÁC BẠN HỮU CỦA CON
muốn sống trong tình bạn và Ôn Sủng của
Chúa. Xin đừng để chúng con lìa xa Chúa!
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn
đầy tâm hồn người tin hữu Chúa, và nhóm
lửa tình yêu trong lòng chúng con. Xin sai
Thánh Thần Chúa xuống, để Ngài tác tạo
tâm hồn chúng con.
Và Chúa sẽ canh tân mặt đất.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa,
Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần Chúa
để giáo huấn lòng người tin hữu. Xin cũng
nhờ chính Thánh Thần Chúa, cho chúng
con nên khôn ngoan thật sự, và hằng ước
được vui hưởng sự an ủi của Người.
Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen

HỘI NHÓM

SÙNG ĐẠO

1. Những phương tiện thiêng liêng
nào đã giúp Anh/Chị nuôi dưỡng sự
liên kết thiết yếu với Chúa Kitô?
2. Lúc nào Anh/Chị đã cảm nhận
được gần gũi Chúa thân thiết nhất?

HỌC ĐẠO

3. Anh/Chị đã làm gì để thấu hiểu
quả tặng của Chúa tường tận hơn?

HÀNH ĐẠO

4. Hoạt động tông đồ nào được xem
là thành công mà Chúa đã muốn thực
hiện qua Anh/Chị trong tuần này?
- trong gia đình Anh/Chị
- trong lối xóm
- trong môi trường

5. Với thất bại nào mà Chúa đã muốn dùng để
thử thách Anh/Chị trong tuần này ?

- trong gia đình Anh/Chị
- trong lối xóm
- trong môi trường

6. Chương trình trong tuần qua của Anh/Chị
đã được thực hiện như thế nào?

7. Những sinh hoạt của Nhóm Anh/Chị.

Hãy đọc một kinh LAY CHA cầu cho những
chương trình đã không thực hiện đúng với
phần vụ đã được ủy thác.

Chú ý: Đọc một kinh Lay Cha cho thánh
viên vàng mặt nữa.

KINH TẠ ƠN

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con tạ ơn
Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng
con. Chúa hằng sống hằng trị đến muôn thế
muôn đời. Amen.

KÍNH MỪNG MARIA

PHỤ BẢN VI

TÂM THƯ CỦA LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC 12/2006 SỰ HIỆP NHỨT TRONG PHONG TRÀO CURSILLO

Hiệp nhất do Chúa Giêsu Kitô mà có và nếu vắng Chúa thì không có hiệp nhất. Chúa đến để cho sự hiệp nhất có thể thực hiện được. *“Vì nơi nào có hai hay ba người họp lại thì Ta ở đó với họ , (Mathêu 1 8:20).*

Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, cũng như Cha ở trong con, và con trong Cha, cũng xin cho họ ở trong chúng ta nữa, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai con (Gioan 1 7 :21).

Sự hiệp nhất các Kitô hữu bao gồm trong chứng từ của ơn gọi tiếng gọi của họ. Đây là dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Chúa Thanh Linh. Sự kiện chúng ta hiệp nhất phản ánh sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Vì thế nếu có lời khuyến khích nào trong Chúa Kitô, lời an ủi nào do tình yêu, sự thông phần trong Thân Linh, sự triu mến và thương cảm nào, đều bổ sung niềm vui của tôi có cùng một tâm tưởng, cùng tình yêu cùng hòa hợp hoàn toàn và cùng một tâm thức (Philiphê 2:l-2).

Trong thư gửi Giáo Đoàn Côrintô, Thánh Phaolô cổ vũ cho sự hiệp nhất trong Nhiệm Thể Chúa Kitô Ngài đề cập đến vấn đề chia rẽ trong những lời như sau: *“Hỡi anh em, tôi van xin anh em, nhân danh Chúa Giêsu Chúa chúng ta, là hết thảy mọi người hãy đồng thuận và không chia rẽ nhau, nhưng hãy hiệp nhất cùng một tâm tưởng và một phán đoán. Vì chúng tôi được dân chúng ở Chloe báo cáo rằng, hỡi các anh em, đang có tranh cãi giữa các anh em với nhau. Điều tôi muốn nói ở đây là mỗi người nói, “Tôi theo Phaolô,” hay là “Tôi theo Apollô”, hoặc “Tôi theo Xêpha” hay “Tôi theo Chúa Kitô” Chúa Kitô bị chia rẽ sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng vì các am em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô chăng?” (I Côrintô: - 1: 10-13)* Thánh Phaolô thúc giục và hô hào các Kitô hữu hãy chấp nhận những thái độ hòa giải, hãy ra tay xa lánh chia rẽ và phát huy hiệp nhất . *“Đừng làm sự gì vì ganh đua hay tự cao tự đại, nhưng hãy khiêm nhường xem kẻ khác quan trọng hơn các anh em. Mỗi người trong anh em hãy để ý đến không những quyền lợi của chính mình, mà cả đến quyền lợi của kẻ khác nữa. Hãy mang lấy tâm tưởng này trong anh em. vì chính tâm tưởng của anh em trong Chúa Giêsu Kitô (Philip 2:3-5)*

Cho nên hiệp nhất là mục tiêu của mọi Kitô hữu. Đặc biệt đây là điều thách thức đối với các Kitô hữu dẫn thân trong Phong Trào Cursillo.

Trong lịch sử của Giáo Hội luôn luôn có sự căng thẳng giữa các Kitô hữu với nhau. Nhiều khó khăn nổi lên bởi vì chúng ta không thể đồng thuận về một vấn đề nào đó hay đường lối làm việc: Chúng ta không nên làm ngơ về những khó khăn này hay giả vờ cho rằng Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Thiên Chúa Chúa muốn sự hiệp nhất, nhưng Người hành động qua con người.

✚ PHỤ BẢN VII

PHÚC ĐÁP VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA KHÓA CURSILLO

Sau đây là văn thư của Eduardo Bonnín, Flancisco Forteza và Im. Francisco Suarez gửi cho những người có trách nhiệm về những đề nghị sửa đổi hay là dự án cập nhật) và về việc tổ chức FT Cursillo Quốc Tế (OMCC) phát hành ấn Bản thứ nhì của Sách "Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo" (ấn bản Anh ngữ 1992). **Những ý kiến về bản cập nhật cuốn Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo.**



Eduardo Bonnín

1. Chúng tôi đồng ký tên dưới đây, với một lý do rõ ràng là chúng tôi không thể loại bỏ sự cam kết của chúng tôi khi việc đào sâu những khái niệm nền tảng của Cursillo và sự diễn tả nó ở những thời điểm mà nó bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã thực hiện nó một cách khó khăn trong quá khứ, nhưng chúng tôi đã không có nhiều cơ hội để làm khác hơn.

2. Chúng tôi không sợ những thay đổi được giới thiệu vào các phương pháp Cursillo nếu nó phù hợp với những yếu tố chính yếu, đến mức chúng tôi cũng không ngần ngại đề xuất ngay bây giờ việc thay đổi tên của phong trào đối với 'Cursillo Của Kitô Giáo'.

3. Nhưng chúng tôi vừa đọc bản "Tu Chính Án" và rất đau lòng khi thấy nó không chứa đựng một sự cập nhật thực sự về các sứ điệp, ngược lại nó lại làm tan loãng những sứ điệp này vì mục đích muốn nó phù hợp với một thời trang và hợp với những phương thức của hàng giáo sĩ, đồng thời nó cũng loại bỏ mục đích nguyên thủy chính thực của Cursillo: là biến đổi thực tại trần thế. Phong Trào đưa ra vấn đề "dân của Giáo Hội" chứ không phải "Giáo Hội của dân", cũng như 'Bản Cập Nhật' không còn cho thấy môi trường sẽ được biến đổi bởi tình bạn với Chúa Kitô và cùng với những người khác, những người đang duy trì "chức năng giáo dân" của họ.

4. Đặc biệt nghiêm trọng là Bản Tu Chính đã đổi ngược mục đích của Khóa Cuối Tuần và rõ ràng mang tính quá tự tin, những đề nghị cho thấy các bộ phận khác của "Hậu-Cursillo" như: Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo thiếu cơ chế riêng và cụ thể hoặc thiếu phương pháp mang giá trị chung.

5. Về những thay đổi của Khóa Cuối Tuần:

a) Tu Chính án đã bỏ qua mục đích trong ngày đầu tiên là nhằm để hiển thị cho các tham dự viên thấy hồng ân quan trọng nhất mà họ nhận được từ Thiên Chúa: đó là lý tưởng của họ và sự tự do cho phép họ sở hữu Ân Sủng, đồng thời cả hai nhu cầu thực tiễn mà bài nói "Rollo" thứ ba 'Người Giáo Dân Trong Giáo Hội' phải nêu rõ ràng những gì xảy ra khi tự do và Ân Sủng gặp gỡ và chạm vào chính sự hình thành bản thân của người giáo dân trong những ngày cuối tuần.

b) Do đó, bài nói là nói về giáo dân, những con người trần thế chứ không phải nói về Giáo Hội, vì Giáo Hội luôn luôn được nói đến vào mọi thời điểm trong phương pháp của Khóa cuối tuần. (Điều mà nó đã được bắt đầu trong Phong Trào "Công Giáo Tiến Hành" và được triển khai rộng rãi hơn sau đó)

Trong suốt Khóa Cursillo, Giáo Hội được thể hiện qua ví dụ. Như nhà thơ nói với người yêu của anh ta rằng "em là thơ" – tham dự viên phải nhận thức rõ ràng rằng "Đây là Giáo Hội" là những gì họ đang sống trong những ngày cuối tuần. **Sự cố gắng giải thích về Giáo Hội chỉ làm cho sự điệp của bài nói trở nên phức tạp thêm mà thôi.**

Lưu ý đến vấn đề này, thì những đề tài về Giáo Hội cũng như những gì đề cập đến Giáo Hội trong bài nói được cập nhật đã dâng hiến rất ít cho Chúa Kitô và tình bạn. Đảo ngược hoàn toàn các chủ đề này cho thấy sự thiếu nghiên cứu những văn bản nền tảng đích thực. Chúng ta có nhận thức về sự hấp dẫn to lớn việc Chúa Kitô ở giữa những người nam và người nữ bình thường không? mà các thể chế giáo sĩ tuyệt nhiên đã không có, hoặc thậm chí đã bị từ chối.

c) Nếu chủ đề "Ân Sủng" được tóm tắt trong bài nói thứ tư của ngày đầu tiên, "Rollo" thứ hai thuộc về tâm linh (từ lâu đã không còn tồn tại trong các khóa học dành cho những người trẻ Công Giáo Tiến Hành), nhưng nó chưa bao giờ là bài nói "Đức Tin". Đức Tin trong những ngày cuối tuần luôn luôn là một đáp ứng, không bao giờ là một giải đáp. Toàn bộ phương pháp vạch ra khả năng của bất cứ đức tin nào mà tham dự viên đã có, chẳng có gì để thắc mắc khi đưa bài Đức Tin vào Khóa 3 Ngày chắc chắn là nó không có lợi mà còn có hại. Trong trường hợp nếu cả hai "rollos" về "Ân Sủng" không được giữ lại, thì bài nói thứ hai có thể nói về "nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo", tất nhiên chỉ nên công bố từ một quan điểm, không nên là một bài phát biểu.

d) Việc muốn đổi Rollo Học Đạo thành Rollo Đào Luyện đặc biệt cho thấy một sự thiếu hiểu biết về nền tảng của tâm tưởng, trong đó con người là hình ảnh chính yếu.

Học Đạo là những gì mà con người thực hiện (nếu họ muốn); Đào Luyện là những gì con người nhận được.

Học Đạo có thể dẫn con người đến "bất cứ nơi nào", đó là sáng tạo. Đào Luyện dẫn con người tới mô hình đã được lập sẵn. Đó là bất chước.

Chúa Kitô làm cho mọi sự khả thi, và Người đòi hỏi sự phản ánh từ tất cả mọi người, Nhưng sự học hỏi thì luôn luôn phải dẫn đo cân nhắc (vì) đó là một sự học nghề và luôn

luôn thuộc về cá nhân. Để thực hiện việc học nghề cơ bản là phải có khả năng, kiến thức và kinh nghiệm, và điều này lại hoàn toàn trái với bản chất của Cursillo.

Để cố gắng thay đổi bài nói "Nghiên cứu Môi trường"- mà nó chất chứa toàn bộ sự tổng hợp Cursillo đích thực của Phong Trào- sang bài nói được gọi là "Nghiên Cứu Và Phúc Âm Hóa Môi Trường" cũng là một việc làm gây nhiều đau đớn.

Khóa Cursillo muốn đưa ra câu hỏi với mọi người là "tại sao" và giúp họ khám phá "những gì" là thực tại của họ nhưng tránh mọi sự áp đặt hoặc thậm chí cũng không gợi ý "làm thế nào" để đối mặt với nó, vì không ai có thể khám phá ra điều "làm thế nào" tốt hơn bằng chính bản thân khi họ sống trong Hội Nhóm

Con người cần được giúp đỡ để khám phá ra môi trường của họ. Khóa cuối tuần cũng như trong giai đoạn "Hậu Cursillo" cần giải thích cho họ về các cơ cấu đời sống cá nhân mà họ đang sống, giúp họ tìm kiếm nó để cải đổi chính bản thân và môi trường. Đây là những gì mà chính bản thân ứng viên biết rõ hơn ai hết về việc làm thế nào để thực hiện điều đó.

Thật nực cười khi nghe những nhà lãnh đạo Kitô giáo thuộc các môi trường xem như thể đời sống Kitô giáo cần phải được cố vũ, như thể cuộc sống sẽ là một khu nghỉ mát du lịch, hoặc như là một hành trình du ngoạn, nơi mà khách hàng cần phải được cố vũ hoặc như thể nhiệm vụ của chúng ta được ví như "những cô gái kích động khán giả" trong trò chơi bóng rổ NBA.

e) "Rollo" "Nghiên cứu môi trường" (đó là rollo giáo dân đầu tiên sau bữa trưa của ngày thứ ba trong Khóa Cuối Tuần) Bài nói này phải giải thích rõ ràng về môi trường con người khi có Chúa Kitô ở cùng với những giáo dân đích thực (thông qua cấu trúc cột sống) như thế nào. "Bài nói" này có thể đặt tên là Kitô Giáo hoặc một cái tên nào khác, miễn là nội dung phải nói lên được điều đã nêu ở trên. Việc muốn thay đổi nguyên lý cũng như giới thiệu "Rollo" Cộng Đồng Kitô chắc chắn cho thấy sự thờ ơ đối với nguồn gốc và mục đích chính thống trước đây của phong trào Cursillo là nhằm thúc đẩy các ứng viên hướng về môi trường riêng của họ, nhưng bài Cộng Đồng Kitô lại muốn tạo một sự nối kết giữa ứng viên với những môi trường hoặc những cơ cấu của Giáo Hội (Giáo Xứ hoặc các đoàn thể trong Giáo Xứ).

f) Chúng tôi cũng nhận thấy rằng yêu cầu mà chúng tôi lặp đi lặp lại về việc chúng tôi chống lại bản cập nhật tiếp tục hỗ trợ việc loại bỏ vô lý "Rollo" Người Cursillista Sau Khóa Cursillo". Chính xác nhất của "Rollo" này là sự bao trùm các mục đích không thể thiếu, tập trung vào các cuộc gặp gỡ khác nhau qua kinh nghiệm của ba ngày, của chính bản thân người tham dự trước khi họ nghe trình bày về các lãnh vực của Hội Nhóm và Ultreya.

Chúng tôi cũng chưa hề nghe thấy một lý do nào xác nhận về sự cắt xén phương pháp này, nhưng có một số ý kiến mơ hồ cho rằng vì thiếu thời gian, điều này thật không hợp lý, nếu phương pháp áp dụng là phương pháp chính thống thì nó có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ theo kế hoạch.

g) Hãy nhìn vào lãnh vực nền tảng của tâm tưởng, kiến nghị thay đổi tên gọi nhà lãnh đạo thành "đội ngũ trách nhiệm" cũng không kém phần tồi tệ.

Các nhà lãnh đạo, là một số người được mời gọi bởi ân điển của Thiên Chúa, chúng ta đều là (đội ngũ trách nhiệm cả).

Khi ai đó được bổ nhiệm là một nhà lãnh đạo Cursillo, nó cho thấy anh ta là một cái gì đó và anh ta có thể trở thành một cái gì đó. Nếu anh ta được bổ nhiệm làm "nhóm" "trách nhiệm" Cursillo, có nghĩa là anh ta phải chịu trách nhiệm nếu anh ta không đạt mục đích mà Nhóm đề ra. "Lãnh đạo" qui vào khả năng dẫn dắt mang tính năng nổ và thúc đẩy; "trách nhiệm" có nghĩa là một nghĩa vụ phải đáp trả..

"Viện Trường" là tên được đặt cho vị hướng dẫn trong khóa cuối tuần do phong cách trớ trêu của phương pháp. Những người không thể đánh giá cao sự trớ trêu (như Eduardo Bonnin đã luôn luôn mỉa mai rằng những vấn đề mà Tin Mừng không thể giải quyết, thì chỉ có cảm giác hài hước mới có thể giải quyết) sẽ không bao giờ có thể truyền tải thông điệp theo kiểu cách của con người.

Với sự quan tâm đến "hậu Cursillo" và phương pháp cụ thể của nó, những gì đã được đề xuất trong Tư Tưởng Căn Bản lại rời xa sự khôi phục lại quan điểm ban đầu và viễn ảnh chính thống của Cursillo, mà nó đã được thực hiện trong những năm qua: tại sao lại phải giảm thiểu phương pháp mà nó đã đạt được trong nhiều năm, và nó vẫn đang minh chứng sự hiệu quả của nó; đáng lẽ phải tiến sâu hơn trong hiểu biết của mình để cập nhật, nếu nó thật sự cần thiết.

Hội Nhóm và Ultreya, chính nó không phải là điều thiết yếu cho đời sống Kitô hữu, tất nhiên, nhưng nó thật cần thiết cho Phương Pháp Cursillo. Hội Nhóm mà nó được định nghĩa như "Ta tin tưởng nơi con" là qui trình sống với Ultreya, dựa trên sự tái hợp các nhóm cùng với những người không có nhóm thường xuyên, trong đó có một "bài chia sẻ nhân chứng" do bởi ai đó đã được chuẩn bị trước, tiếp theo là các ý kiến của ba hoặc bốn trong số những người có mặt, Ultreya luôn luôn kết thúc với việc viếng Thánh Thể.

Ngược lại, nếu chúng ta kết hợp Ultreya với Thánh Lễ, là chúng ta đang nhầm lẫn về vai trò của các linh mục trong Ultreya. Ultreya là chia sẻ cuộc sống, Thánh Lễ là tham gia để góp phần vào Nhiệm Thể Chúa Kitô và Giáo Hội.

Tại Ultreya linh mục tham gia như là một Kitô hữu, một người đã chịu Phép Rửa. Tại Thánh Lễ, linh mục đóng vai trò như Chúa Kitô giữa chúng ta. Nói như thánh Augustinô đã nói, "với anh chị em (tại Ultreya) Tôi là một Kitô hữu, cho anh chị em (Tại Thánh Lễ) tôi là Giám Mục" (linh mục trong trường hợp này). Đôi khi kết hợp cả hai có thể làm phong phú thêm, nhưng ở đây và trong trường hợp này nó lại tạo ra sự nhầm lẫn.

Bên cạnh việc thay đổi vai trò của linh mục, bao gồm Thánh Lễ trong Ultreya chắc chắn sẽ cho thấy vai trò khác nhau của giáo dân không còn là giáo dân, chẳng hạn như Thánh Lễ phải có Ban Thánh Nhạc, Ban Thánh Thư, Ban giúp lễ và như vậy Chúng ta luôn cảm thấy sự đồng cảm trong Thánh Lễ Luba, Thánh Lễ các Creole cùng với những người khác, một biểu lộ đơn độc của sự nuôi dưỡng mang tính thứ yếu ngày nay, đồng thời, nó cũng lại chối bỏ sự kiện cụ thể là (Ultreya một ơn gọi đối với đại đa số)

Tuy nhiên việc cử hành Thánh Lễ trong các Đại Ultreya Giáo Phận, Đại Hội Cursillo Quốc Gia hay trong cuộc họp Cursillo Thế Giới thì nên có và cần được khuyến khích.

1. Tóm lại "Bản cập nhật Tư Tưởng Căn Bản" được định hướng tới những Kitô hữu mà chúng ta gọi là ngây ngô, các nhà lãnh đạo thì được coi như là những tội tớ hèn hạ và các Cursillistas cũng như các ứng cử viên là những người ngu dốt (ngớ ngẩn).
2. Mặc dù Cuốn Tư Tưởng Căn Bản có nhiều chỗ tôn trọng ơn gọi cá nhân, nhưng hình như không phần nào đề cập đến trường hợp ơn gọi cá nhân là lời mời gọi một sự phát triển trọn vẹn khi họ tham gia vào Khóa Cuối Tuần với mục đích là để phát triển như là một con người trong môi trường họ sống.
3. Chúng tôi hiểu rằng sự nhập nhằng trong tu chính án ở điểm này, mang lại sự thúc đẩy những "việc phải làm" của những người hiện diện nhưng lại loại bỏ việc "họ phải là".
4. Không có chỗ nào trong bản cập nhật, mà chúng ta có thể nhận ra nỗ lực thực sự để làm cho Khóa Cursillo trở thành động cơ thúc đẩy đối với "những người xa cách", ngay cả việc duy trì họ trong một thái độ sôi nổi và liên tục (hoán cải) nơi Kitô hữu sau khi rời Khóa Cuối Tuần.

(Quỳnh Tín – Nguyễn Tiến Phạm phỏng dịch)

Nguồn: Suggestions From the Update of the Fundamental Ideas Project

Eduardo Bonín

Francisco Forteza

Franciso Suarez

Mallorca, October 1990

<http://cursillos.ca/en/histoire/h2-eduardo.htm>

